

Kerst 2010

Jaargang 18, nr. 10, 16-12-2010

Vierluik is het blad voor de drie binnenstadslocaties van Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 06 – 41 25 25 58
c.berbée@katholiekenschede.nl.

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 06-24566025
Telefoon privé: 053 – 572 34 40
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en
opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgebeden
Telefoon: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl

**Parochiesecretariaat katholiek
Enschede**

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail
Secretariaat@katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Advent 2010 (2)	3
Ambtsjubileum pastor Carla Berbée	5
Van het bestuur	6
Diaconation	7
KiSi-musical	8
Een hondje begraven	12

Locatienieuws

Jacobus	15
Joseph	18
Ariënsgebeden	22

Vieringen 29

Het fonkelnieuwe licht van Kerstmis 2010

Het waren sombere tijden, waarin de profeet Jesaja leefde, lang geleden, in Israël. Er werd oorlog gevoerd, er was een economische crisis aan de gang, veel mensen in het land konden maar met moeite rondkomen van het geld dat ze verdienden. De profeet zat voor zijn huis en hij zag de mensen op straat passeren: met sombere gezichten, een beetje gebukt, alsof ze een zware last op hun rug meedroegen, en de meesten stil in zichzelf gekeerd.

“Dat kan toch zo niet”, dacht Jesaja toen. “De mensen zijn zo ongelukkig, wat zou ik daaraan kunnen doen? Hoe kan ik ze een beetje opbeuren? Een oplossing voor alle problemen heb ik niet, maar misschien kan ik ze toch een beetje bemoedigen” ... Toen raakte hij op straat met de mensen in gesprek. Hij hield ze aan, hij vroeg waarom ze toch zo somber keken, en hij luisterde naar hun verhalen. Soms ontstond er spontaan een hele kring op een plein, waar de mensen naar elkaars verhalen luisterden en vol verwachting naar Jesaja keken. Die zei dan: “Nee, een oplossing voor jullie problemen heb ik zo direct niet, maar ik blijf toch geloven dat er weer een

betere tijd komt. Verlies je geloof en vertrouwen niet, en houd elkaar vast. Probeer elkaar te bemoedigen met de belofte die we al eerder van God kregen, dat er weer licht zal komen in onze duisternis, hoe donker het nu misschien ook lijkt. Ook al zouden we maar één kaarsje aansteken, het geeft toch licht dat ons helpt om te blijven geloven in groot licht voor alle mensen!” En ze staken een klein

kaarsje aan. Toen was er ineens licht, op die sombere namiddag op het plein, toen de zon al bijna ondergegaan was. En in het licht van die kleine kaars zag je de vermoeide gezichten van de mensen opvrolijken en een warme gloed werd in de kring zichtbaar. “Wat mooi, wat feestelijk, zo’n klein kaarsje!”, riep een meisje uit. “Ja, je hebt gelijk”, zeiden anderen toen. “Er is weer licht in ons midden! Het komt misschien allemaal toch nog goed!”

Met dit verhaal begonnen we in een van onze Enschedese kerken dit jaar de Adventstijd. We herkenden in de tijd van Jesaja onze tijd, met haar eigen donkere dagen, met haar dreigende tijden, met haar verlangen naar licht.

We herkennen daarin alle tijden van mensen op onze aarde, in alle werelddelen.

En we verlangen naar het nieuwe licht van Kerstmis:

feest van geboorte, van

nieuw begin, feest van geloof, hoop en liefde, feest van licht voor onze wereld, voor ons mensen, elk jaar weer opnieuw.

“Opnieuw beginnen” heet het kerstnummer 2010 van het Oecumenisch Maandblad Open Deur. Van Jezus wordt daarin gezegd: *Hij is fonkelnieuw en oeroud*: fonkelnieuw als



pasgeborene en zo oud als de wereld, want zo lang wordt er al naar het licht dat Hij bracht, uitgekeken.

Dat licht is ook fonkelnieuw en oeroud: het is niet te doven en het is er steeds weer, voor alle mensen die er voor open willen staan.

Jan Nieuwenhuis vatte het zó samen, in Open Deur: *“Kerstmis is het weerbarstige geloof, tegen alle bierkaaien en journaals in, dat het licht niet te vernietigen is. Het geloof dat een mens, zelfs ik, in staat is om het eeuwige duister om ons heen te verlichten, dat is: doorzichtig te maken en te helpen dragen.”*

Dat kan al beginnen met één klein kaarsje, ontdekte het meisje in Jesaja’s tijd – en ook dat is steeds weer opnieuw te ontdekken, opnieuw te realiseren, met en voor elkaar, en opnieuw weldadig te ervaren. En dat wens ik u van harte toe, met Kerst en voor heel het fonkelnieuwe jaar dat weer vóór ons ligt, namens al mijn collega’s.

Een Zalig, Licht en Warm Kerstfeest!

Pastor Hans van der Hulst, p.w.

Advent 2010 in Enschede (2) **Aandacht voor Solidaridad en** **Duurzaamheid**

Op de kaft van het oktobernummer van dit jaar van het officiële blad voor katholiek Nederland, de ‘**RK-Kerk.nl**’, staat met grote letters geschreven: **“Kerk en duurzaamheid”**.

We zien op de foto het *dak* van het grote auditorium vlak naast de St Pieterskerk in Rome: helemaal bedekt

met *zonnepanelen*: een belangrijke vorm van duurzame energie.

Het artikel binnenin heet: **“De groene kerk”**, en daarin lees ik ondermeer dat een van de bijnamen van onze paus Benedictus XVI is: dat hij *een groene paus* genoemd wordt, ook al gaat hij meestal in het wit gekleed. Een groene paus: omdat hij zich, méér dan zijn voorgangers, inzet voor milieu en duurzame ontwikkeling.

In zijn derde encycliek, uit 2009, over *Liefde en waarheid*, is een apart hoofdstuk te vinden waarin de duurzame omgang met het milieu ter sprake komt: als een van onze grote *verantwoordelijkheden* bij ons christen-zijn in deze wereld.

Het milieu, onze leefwereld, is ons gegeven, maar dan moeten we er ook *samen zorg voor dragen*: het is een gave en een opgave.

Daarom is het ook een goede christelijke zorg om *kritisch* na te denken over ons energieverbruik, onze energiebronnen,

en over alles wat gevolgen heeft voor de opwarming van onze aarde: velen van onze medemensen in de 3^e wereld hebben daar rechtstreeks mee te maken, ondervinden daar nu al de negatieve gevolgen van: in de vorm van *teveel* water en regen en overstromingen, of juist *te weinig*: droogte en woestijnvorming.

Daarom hebben wij ook als christenen te maken met *duurzaamheid*: wordt ook onze aandacht gevraagd voor hoe *wijzelf* aan *duurzaamheid* kunnen bijdragen.

Duurzaamheid: als je erop gaat letten, kom je het tegenwoordig overal tegen. Zo las ik deze dagen in de krant dat de

meeste *chocoladeletters*, al wel zo'n 95 %, inmiddels van *duurzame cacao* gemaakt worden, en daar is niet alleen het *milieu* rondom de cacaobomen, maar daar zijn ook de boeren in de cacao producerende landen mee gebaat. En verder las ik bijvoorbeeld ook dat je tegenwoordig in *Lourdes duurzame eco-kaarsen* kunt aansteken: kaarsen die milieuvriendelijk geproduceerd zijn, en gevat in houdertjes van volledig afbreekbaar materiaal. Ze zijn wel iets duurder geworden, maar dan heb je ook *heel verantwoorde kaarsen*. En zo gaat het dus niet alleen over een *groene paus*, over *groene chocolade-letters*, maar ook over *groene lourdes-kaarsen*

...

De *adventsactie* die we dit jaar opnieuw vanuit onze kerken in Enschede willen steunen, is de actie van *Solidaridad*,

de ontwikkelingsorganisatie voor Latijns Amerika en voor de steun aan armen in andere werelddelen.

En *Solidaridad* voert *duurzaamheid* al een tijdje in haar vaandel. U kent dat inmiddels vast al wel: want als *Solidaridad* het heeft over *eerlijke, fair-trade koffie*, over *eerlijke chocolade*, over *eco-katoen* en *eerlijk fruit*, dan bedoelt ze telkens het zelfde: dan wil ze boeren steunen die op een *duurzame* manier produceren, milieuvriendelijk, met goede, aandachtige zorg voor het land en voor de arbeiders die oogsten en verwerken, en die hiermee *ook zelf* een wat beter inkomen kunnen verwerven. Als u Max Havelaarkoffie koopt, of van die *'groene' chocoladeletters* (u begrijpt nu wel wat ik bedoel),

dan steunt u dus de boeren in de derde

wereld, die deze koffie en deze cacao produceren, op een *verantwoorde* en *duurzame* manier.

Het *speciale thema* dat *Solidaridad* ons voor dit jaar aanreikt is: *op weg naar goed goud*. "*Duurzame economie begint met Solidaridad*", staat er op het affiche, en op de informatie-folder.

Ik lees dat de situatie van de arbeiders in de grootschalige mijnbouw zorgelijk is, maar evengoed in die van de kleinschalige mijnbouw, waar mensen zelf op zoek gaan naar goudklompjes, daarbij het giftige kwik gebruiken, en ook nog eens in erbarmelijke omstandigheden en tegen een hongerloos moeten werken.

En het lot van vele duizenden mijnwerkers, die diep onder de grond hun zware werk moeten verrichten, is ons de laatste maanden nog eens extra duidelijk geworden, toen we meeleefden met de 33 mijnwerkers in Chili, die tenslotte gered konden worden, maar evengoed met de 29 mijnwerkers in Nieuw-Zeeland, die in de afgelopen weken niet meer te redden waren: een vreselijk drama voor wie het van nabij mee moet maken, en nog eens een bevestiging van de moeilijke en zware arbeidsomstandigheden voor velen.

Voor deze beroepsgroep vraagt *Solidaridad* dit jaar speciaal onze aandacht, en onze financiële bijdrage, om **hulp** aan hen en **verbetering** van hun omstandigheden mogelijk te maken. "*Geef hem een gouden kans*", staat er bij een foto van een mijnwerker: hij wil het op een andere, een beter manier proberen, en o.a. *Solidaridad* helpt hem daarbij.

Daarom wordt **deze Adventsactie** van harte bij u aanbevolen: u krijgt via uw

parochieblad zo'n bekend wit zakje, om uw bijdrage in te doen, of u kunt rechtstreeks iets deponeren in de collectebus achterin uw kerk.

En dit alles dus ook om aan **duurzaamheid** bij te dragen, zoals u dat thuis natuurlijk op vele manieren kunt doen, als u let op uw energiegebruik, op het soort lampen dat u aansteekt, op het afval dat u scheidt, op het soort kleding dat u aanschaft, op het soort koffie en fruit en chocolade dat u gebruikt, op uw wijze van vervoer, enzovoort enzovoort

Dat ook wij, in deze zin, steeds meer 'groene' mensen mogen worden. En de zegen van onze groene paus Benedictus, die hebben we daarbij.

Namens het Diakonaal Beraad van onze St.Jacobus-de-Meerdere-parochie: Pastor Hans van der Hulst, pw

Collectegelden Adventstijd

Eind november ontvingen we bericht van onze Bisschop, Mgr.Eijk, dat we als parochie niet meer vrij zijn om te kiezen aan wie we onze financiële steun geven in de adventstijd. Van ons wordt gevraagd om de 15 projecten van de nieuwe Bisschoppelijke Adventsactie te steunen. Daar waar al andere afspraken gemaakt zijn, mag dit jaar nog ten hoogste 50% van de ingezamelde gelden naar Solidaridad gaan, en moet de andere 50% naar de door de bisschoppen voorgestelde projecten. Onze St.Jacobusparochie zal dit dus zo moeten verdelen, wij wilden

u dit op deze manier toch laten weten. Voor meer informatie over de Bisschoppelijke Adventsactie 2010: zie www.adventsactie.org. Voor informatie over Solidaridad: zie www.solidaridad.nl. Het rekeningnummer van Solidaridad is: giro (ingbanknr) 180 4444 tnv Solidaridad, Utrecht.

Namens het team, Hans van der Hulst

Ambtsjubileum pastor Carla Berbée

Op 1 april van dit jaar was pastor Carla Berbée 12,5 jaar als pastoraal werker werkzaam.

Door de drukte rond de fusie en de daarna volgende vakantieperiode hebben wij daar toen als bestuur geen aandacht aan kunnen besteden.

Toch willen wij aan dit jubileum alsnog op gepaste wijze aandacht schenken.

We doen dit in de viering op zaterdagavond 8 januari om 19.00 uur in de St. Janskerk aan de Haaksbergerstraat.

Na afloop is er, tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de geloofsgemeenschap St. Jan-Michael, gelegenheid om de jubilaris geluk te wensen.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

*Namens het parochiebestuur,
Rien Tiehatten, vice-voorzitter*
Van het Bestuur



Het bestuur heeft op 14 oktober en 25 november vergaderd. Daarbij zijn tal van onderwerpen aan de orde geweest. Hieronder volgt een kort overzicht.

Financiën Het is bekend dat de financiële situatie van de parochie niet rooskleurig is, zeker niet met het oog op de toekomst. Voor de komende jaren is gezocht naar financiering van o.a. het *centrale secretariaat*. Daarbij is ondersteuning toegezegd door de Stichting Concordia (voor het opzetten van een goed lopend en uitgebreid secretariaat), terwijl we ook een beroep kunnen doen op gelden die ons toekomen uit het vroegere Steunfonds van het dekenaat Enschede. Daarnaast wordt aandacht besteed aan **fondswerving**. Enkele bestuursleden, aangevuld met ter zake deskundigen, zijn hiermee bezig. Ook de *reguliere inkomsten* uit kerkbijdragen, collectes en stipendia zijn besproken. Er wordt afgesproken de parochianen, middels een brief, te benaderen over de financiële situatie en aan hen te vragen zich nog eens te bezinnen op de hoogte van hun bijdragen, dit ook in relatie tot de steeds stijgende kosten (pensioenfonds, verwarming kerkgebouwen, enz.).

Het Bestuur juicht het toe dat er regulier overleg van de penningmeesters van de 11 parochies en parochieverbanden in de regio van de grond is gekomen. Dit nieuwe netwerk maakt het mogelijk tal van zaken op financieel gebied met elkaar te bespreken en

samen naar oplossingen te zoeken. Ook heeft het Bestuur besloten bij de jaarrekening een accountantsverklaring te vragen. Tenslotte wil het Bestuur binnen afzienbare tijd met de locaties overleggen over het hierboven al gememoreerde dreigende tekort in de toekomst.

Ondertekening van offertes en accorderen van werkzaamheden t.b.v. lokale (kerk-)gebouwen, waarbij de kosten niet hoger zijn dan 2.000 euro, kunnen, ook in de toekomst, door de lokale penningmeester worden afgehandeld, op voorwaarde dat dit gemeld wordt aan het Bestuur. Zaken die tussen de 2.000 en 10.000 euro kosten worden door het Bestuur, via de centrale penningmeester, behandeld. Bij bedragen groter dan 10.000 is toestemming van het bisdom vereist.

Pastoresteam Naast tal van lopende zaken is het team bezig het opstellen van een *doopprotocol*, dat geldig is voor de hele parochie. Daarna zal aandacht besteed worden aan een vergelijkbaar protocol t.a.v. *avondwakes en uitvaarten*. Er is een *concept rooster vieringen* tot en met Pasen. Duidelijk is dat het soms niet mogelijk op alle locaties vieringen te hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor Witte Donderdag en de Paaswake.

Het pastoresteam heeft er voor gekozen de adventsactie van Solidaridad te blijven volgen en (nog) niet in te steken op de adventsactie van de bisschoppen. De laatste is nog te onduidelijk. De *noodtelefoon* zal met ingang van februari weer een plaatselijk karakter krijgen. Zo is in goed overleg met Haaksbergen en Losser afge-

sproken.

Parochieblad Het nieuwe, gezamenlijke parochieblad "Pelgrim" zal in januari voor het eerst verschijnen. In de aanloop daartoe besprak het Bestuur kwesties als opzet, verspreiding, bekostiging (offertes drukken, vrijwillige bijdrage).

Stipendia De bijdragen voor huwelijken, uitvaarten e.d. zijn voor de hele parochie vastgesteld. Ten aanzien van misintenties en jaargedachtenissen zal gewerkt worden met een vrijwillige bijdrage, waarbij steeds een richtbedrag zal worden gegeven. Dat richtbedrag is het gemiddelde van wat tot nu toe op de verschillende locaties gebruikelijk was.

Website Dankzij Adrie Bakker is de website geüpdatet en uitgebreid. Afgesproken is dat we meer bekendheid aan de site zullen geven, dat het centrale secretariaat in de toekomst een belangrijke rol speelt bij het actualiseren en dat er nieuwe vrijwilligers zullen worden aangezocht.

Aandachtspunten voor de toekomst Op 9 december is er een extra vergadering van het Bestuur, o.a. over de begroting. Andere punten die op korte en middellange termijn aandacht vragen zijn: krimpstrategie, vastgoed-beleid, missionair plan, pastoraal beleidsplan, parochieeraad april 2011, samenstelling Bestuur, enz.

Namens het Bestuur St. Jacobus de Meerdere, Guus Berkien, secretaris

Diaconaction

Met zo'n 30 jongeren die binnenkort

het H. Vormsel gaan doen hebben we zaterdag 20 november een dag gehad die in het teken stond van:

"de handen uit de mouwen steken".

Er waren verschillende workshops georganiseerd waar de jongeren aan deel konden nemen.

Kaarten maken, kransen maken, kaarsen versieren, koekjes bakken en fruitmandjes maken van zelf meegebracht fruit.

De kaarten en koekjes zijn verkocht en het geld gaat naar een goed doel.



De fruitmandjes zijn gegeven aan bewoners van een afdeling meerzorg van het Ariëns Zorgpalet aan de Dr. Coppersstraat.

Deze zijn door de kinderen zelf uitgedeeld en de bewoners waren aangenaam verrast en het werd zeer gewaardeerd. Ook de kinderen vonden het leuk dat de bewoners zo enthousiast waren. In het totaal hadden we twintig mandjes, waarvan er 13 naar het Ariëns zijn gegaan en de andere fruitmandjes zijn naar het woon- en zorgcentrum De Hatteler aan het G. Terborghplein gebracht.

De kaarsen zijn in de kransen gezet zodat het mooie adventkransen zijn geworden voor 5 kerken en het City-pastoraat.

We hebben samen broodjes en soep

gegeten en tot afsluiting nog een bal-
spel buiten gedaan.

Het was fantastisch om zo met elkaar
bezig te zijn.

We hebben letterlijk en figuurlijk de
handen uit de mouwen gestoken voor
een ander.

Namens de werkgroep Vormselberaad,
Erna Perik

KiSi-Musical 'De Barmhartige Vader' groot succes

Dank-je-wel-optreden in ROC in
Hengelo sfeervol en ontroerend.

Zondagmiddag 31 oktober zijn de
kinderen van Twentse kinderkoren door
hun eigen geloofsgemeenschap-
pen getraakteerd op een echte musical. Een
unieke samenwerking van alle Twentse
parochies. In twee voorstel-
lingen zagen kinderen en hun begelei-
ders, zo'n 750 mensen in totaal, de Kisi-Kids
uit Brabant het verhaal met overtuiging
zingen en spelen.

Vanaf het begin zat de sfeer er goed in.
Van de hulpbisschop, de vicaris en de
pastoor tot de kleinste bezoekers toe
werd iedereen aan het dansen en zingen
gezet.

Daarna was het de tijd voor de acteurs
en zangers van de Kisi-Kids zelf.
Kinderen komen er samen op de kermis
achter dat mensen zoveel liefde nodig
hebben dat ze nooit genoeg lief-
de kunnen krijgen van alleen de mensen
om hun heen.

Samuella, vertelt Jezus' verhaal van de
zoon die zijn deel van de erfenis
opvraagt en de wijde wereld intrekt. Hij
jaagt het geld erdoor met vrienden die

ook liever in plezier dan in de liefde
geloven. Dan is het geld op en moet hij
op de varkens passen. Daar droomt van
zijn vader. Zal hij terug-gaan? Hij heeft
zoveel fout gedaan! Misschien kan hij
zijn vaders knecht worden?
Ondertussen, ver daarvan-daan, droomt
zijn vader dat zijn zoon Benjamin toch
nog terug zal komen. Als hij weer eens
op de uitkijk staat ziet hij Benjamin
aankomen: De mooiste dag van zijn
leven! De vader wil van geen straf
weten. Er moet feest zijn! Zijn zoon
was dood maar is weer levend
geworden!

De mensen hebben de liefde van zo'n
Vader nodig. Gelukkig is er voor ons
allemaal een Vader in de hemel. En
gelukkig kwam ook alles in de musical
weer helemaal goed.

De Kisi-Kids willen graag hun ver-
halen over God verder vertellen. Samen
gaan ze een paar keer per jaar op
tournee.

Kisi-Kids Twente gaat ook verder. 130
kinderen uit heel Twente hebben hun
namen ingevuld om zelf een keer mee te
zingen in een echte Kisi-musical. In
november en december komen de
kinderen die van hun ouders mogen
twee keer een heel weekend samen. Op
11 en 12 december treden onze eigen
Twentse Kisi-kids op met de
Kerstmusical: De hemel op stelten. We
houden u op de hoogte.

Meer info: www.kisi.nl wilt u reageren:
secretariaat@sintmarcellinus.nl

Werkgroep Aangepaste Kerkdiensten In Twente



Ook jaar organiseert de **WAKIT** een **speciale kerstviering** voor mensen met een verstandelijke/-lichamelijke beperking op:

Zondag 19 december om 18.30 uur
in de "Kerststal" van de Familie Kuks
aan de Vlasreutenweg 2 te Nutter.
(tel 0541-291287)

Net als voorgaande jaren gaan we weer op een speciale wijze het kerstfeest beleven. Samen, op weg naar de stal, waarbij het kerstspel onderweg wordt uitgebeeld door onze speciale talenten. Jozef en Maria, herders, engelen, de 3 koningen, allen op weg om een warme plaats te zoeken. Wie weet komen ze bij onze stal aankloppen. We houden er in ieder geval rekening mee zodat wij ze een warme plek kunnen aanbieden.

Vanaf de parkeerplaats aan de Bovenesweg (deze kunt u vinden door de ster aan de Vasserweg te zoeken) gaan we gezamenlijk naar de "Kerststal" waar aansluitend ook de viering zal plaatsvinden.

Onze voorganger is Pastor Johan Mulder uit Ootmarsum er is een koor en er zijn midwinterhoornblazers die meewerken aan deze viering. Natuurlijk is ook jullie eigen muzikale inbreng meer dan welkom.

Na afloop gaan we kroamschudden en is er ruimschoots de tijd om gezellig na te praten en wat warmes te drinken.

Enkele tips:

- Pas kleding aan, aan de weersomstandigheden want een deel van de viering vindt buiten plaats.
- Volg a.u.b. de aanwijzingen van de verkeersregelaars en vrijwilligers op.

We hopen er samen met jullie een fijne viering van te maken.

Met vriendelijke groet, De WAKIT

TV-opnamen Kerstnacht-dienst in Ootmarsum

RTV-Oost organiseert in samenwerking met TwentseWelle in Enschede een kerstnachtdienst in de streektaalen van Overijssel. TV-opnamen daarvoor vinden plaats op zondag 19 december om 20.30 uur in de H.H. Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Publiek is vanaf 19.30 uur van harte welkom bij deze dienst, die een oecumenisch karakter heeft. Entree is gratis.

Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, predikant van de PKN en secretaris van de Raad van Kerken en Vicaris Ronald Cornelissen van het aartsbisdom Utrecht. De zang wordt verzorgd door het Kleinkoor Ootmarsum en het Jeugdkoor Denekamp. Alle liederen en lezingen zijn in het Twents of het Sallands.

De Kerstnachtdienst wordt door TV-Oost uitgezonden op vrijdag 24 december om 20.00 uur en 23.00 uur. Op Eerste Kerstdag is de dienst om 08.00 uur te horen op Radio Oost, dezelfde ochtend wordt om 11.00 uur het TV-verslag herhaald.

Informatie:

Harry Nijhuis tel. 053-4807691

e-mail: h.nijhuis@twentsewelle.nl

Bas Treffers, hoofd RTV-Oost

Tel. 074-2 456 421

e-mail: b.treffers@rtvoost.nl

De grootste
kerstgroepen
expositie van
Nederland



Graag informeer ik u over de grote Kerstgroepen en Kerstkribben expositie die van 21 november t/m 6 januari 2011 te zien is in het voormalig klooster Maria ad Fontes, in het centrum van Ootmarsum. De expositie toont

zeer veel verschillende kerstgroepen uit de gehele wereld en is de grootste in zijn soort momenteel in Nederland.

Richard Wermelink, 0541-85 41 00

Eerste publiekslezing een succes

Dr. Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum te Nijmegen, hield op 11 november in Enschede een Publiekslezing, op uitnodiging van de plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Raad van Kerken. Onderwerp: “Haar” beweging www.Nieuw-W!j.nl, die

zoekt naar antwoorden op de vraag wat er nodig is om een “Nieuw Wij” in Nederland te vinden. Een WIJ dat niet berust op het principe van uitsluiting, maar dat er in slaagt alle Nederlanders een thuisgevoel te geven.

Het was zeer verheugend dat veel kader van genoemde levensbeschou-welijke organisaties de lezing bij-woonden. Het was een boeiende en inspirerende ontmoeting, die vraagt om een vervolg. Manuela Kalsky gaat uit van de feitelijkheid van de multiculturele samenleving, en stelt dus de vraag: Hoe gaan we daar dan mee om?

Kernpunt is dat het wezenlijk is de ander te erkennen als anders, hij of zij is gewoon niet “in te lijven”, en alleen op basis van respect, dat gegrond is in de verwondering dat die ander anders is, kun je samen vormgeven aan een nieuwe samenleving. Het gaat om de kunst van de empathie. De houding van Nieuw-W!j is dus: de ander als anders zien, ook in meningsverschillen; de erkenning van het verschil is belangrijk voor we naar het gezamenlijke zoeken.

Manuela Kalsky illustreerde haar visie met haar persoonlijke verhaal, ze is geboren in Duitsland, heeft gestudeerd in Nederland, is in het bezit van een Nederlands paspoort, en is werkzaam als van origine luthers theologe bij het Dominicaans Studiecentrum. Je eigen identiteit is verbonden door koppeltokens: geen óf-óf, maar én-én.

Je eigen biografie, zegt zij, is een proces waardoor je zelf ontdekt dat je steeds verandert, door gebeurtenissen en ontmoetingen. Er worden stukjes toegevoegd aan je identiteit. Je ontwikkelt zelf meervoudigheid.

“Gedenk dat je zelf vreemdeling bent

geweest” is haar motto wanneer zij spreekt over “meervoudige identiteit”.

De twee raden organiseren in 2011 weer twee Publiekslezingen, op 10 februari 2011 met Dr. Tjeu van den Berk en op 14 april 2011 Dr. Bart Brandsma.

*Herman Ueffing, Frans Eijkelhof,
Jeanne Traas-Hageman*

Europese Jongeren- ontmoeting in Rotterdam

De gemeenschap van Taizé (Frankrijk) telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Uit alle werelddelen komen jongeren massaal naar Taizé om deel te nemen aan de wekelijkse ontmoetingen. Eén keer per jaar is er een grote Jongerenontmoeting in een Europese stad. Dit jaar zal deze plaatsvinden in Rotterdam, van 28 december 2010 tot 1 januari 2011. Onder de titel ‘Pelgrimage van Vertrouwen’ wordt gebouwd aan vrede door de uitwisseling tussen jongeren over geloof, leven en cultuur.

Meer informatie over de Europese Jongerenontmoeting is te vinden op www.taizeinnederland.nl.

Lourdesreizen 2011

Breng dit jaar een bezoek aan Maria in Lourdes.

VNB Nationale Bedevaarten biedt dit jaar vanuit Twente twee mogelijkheden aan, om per vliegtuig of bus naar Lourdes te gaan.

Vlieguren: 16 t/m 21 mei en 10 t/m 15 september

Busreizen: 14 t/m 22 mei en 8 t/m 16 september

Treinreis: 30 april t/m 7 mei

Vanuit Twente wordt u met de bus naar het vliegveld Eindhoven ge-bracht. De reizen vanuit Twente hebben een overwegende twentse begeleiding.

Voor het landelijk reizen aanbod kunt u contact opnemen met onderstaande personen.

Wanneer u in 2011 met de twentse bedevaart naar Lourdes wilt, is een spoedige opgave gewenst.

Geef u op via één van de Lourdes contactpersonen van uw eigen geloofsgemeenschap / locatie.

Zij kunnen uw vragen beantwoorden en de inschrijving voor u verzorgen.

Vanuit de St.Jacobus de meerdereparochie kunt u contact opnemen met:

Anny Prieshof tel. 053-430 43 60

e-mail: jprieshof@ziggo.nl

Hetty Eckers tel.053-4333718

Ans Morsink tel.053-4310881

**Bezoek de vernieuwde website
www.katholiekenschede.nl**

**PARAPLUSREIZEN: Vakantie
ook voor u zonder beperkingen**

**Interakt-Contour
dienstencentrum
gehandicapten**

centrum
voor
sociaal
cultureel
werk

De Roef

Zomervakantiereis van vrijdag 3 juni t/m zaterdag 11 juni

Al een reeks van jaren organiseert **Paraplusreizen** als Stichting voor mensen met beperkingen een zomervakantiereis. Deze reis die mede ondersteund wordt door Activiteiten-centrum Interakt-Contour en De Roef-Alifa, stelt U in de gelegenheid, met of zonder lichamelijke beperking, een zorgeloze reis naar een buitenlandse bestemming te boeken. Uiteraard zijn ook echtparen / partners van harte welkom.

Door gebruik te maken van een 14-tal vrijwilligers die u helpen bij het lopen of andere dingen waar u even hulp bij nodig heeft, kunt ook u aan deze reis deelnemen.

Dit jaar gaat de reis met een luxe Touringcar met lift naar het gezellige plaatsje Nasserreith, in Oostenrijk vlakbij Imst gelegen. Dit is ongeveer 780 km vanaf Enschede en reizen er in 1 dag naartoe. We logeren in het geheel vernieuwde Hotel Gurgtalblick, waar u 9 dagen verwordt. Naast de vele dagtochten is er ook gelegenheid om te wandelen of heerlijk op een groot terras van de Bergen en de omgeving te genieten.

Wij houden rekening met uw wensen en mogelijkheden zodat u zich ook na de vakantie uitgerust voelt. Wij zorgen voor een gezellig programma en een warm onthaal.

Bent u afhankelijk van een rollator of rolstoel ook dan kunt u mee, alhoewel de plaatsen voor rolstoelgebruikers beperkt zijn.

Deze reis kost inclusief Hotelovernachting, reisverzekering, volpension,

excursies en deskundige begeleiding in totaal € 845,-.

Aanmelden kan bij de balie van de Roef tijdens werkdagen of ook via Paraplusreizen@kpnmail.nl, waarna u informatie wordt toegestuurd.

Pastoor Geertmanstraat 17,
7535 BZ Enschede
Telefonische informatie nr. 435 36 08.

T. Fiselier

Een hondje begraven

Op een middag in de winter van 2001 – het eerste jaar dat we in El Jagüel woonden – kwam ik teruggewandeld van een bezoek ergens achter in de wijk. In de greppel langs de onverharde straat waar ik doorheenliep, was een jongetje bezig met een stok. Hij leek ergens in te prikken, maar toen ik goed keek, zag ik dat het een dood hondje dat voor zijn voeten lag. Ik stapte naar hem toe. “Is dat jouw hondje?” vroeg ik. “Ja,” zei hij. Hij legde me uit dat hij bezig was om het te begraven, maar het lukte niet zo erg. “Zal ik je helpen?” stelde ik voor. Dat vond hij goed. De stok van het jongetje was niet zo bruikbaar, maar iets anders hadden we niet voor handen. Gelukkig was de grond zacht en zo lukte het ons toch om het hondenlijkje min of meer te bedekken met modder, bladeren en wat afval. Dat was dat. Ik zei gedag en vervolgde mijn weg naar huis, want het was tijd voor de mate.

Een jaar of vier later kwam ik op ongeveer dezelfde plek in de wijk een jongen tegen die me aansprak. “Dag meneer,” zei hij, “weet u het nog?” Ik

moest zeggen dat ik niet wist waarop hij doelde, maar hij vervolgde: “Toen ik nog klein was, kwam u een keer langs bij ons huis en toen heeft u geholpen met het begraven van mijn hondje.” Nu wist ik het weer. Ik keek de jongen aan. “Toen ik nog klein was”, had hij gezegd. Dat betekende dat hij nu groot was, ik schatte hem op een jaar of tien. Ik kende hem niet terug, hij mij wel.

Ik heb dit jongetje, toen hij klein was, geholpen met het begraven van zijn hondje. Later, bij de tweede ontmoeting heeft hij mij geholpen, door me te herinneren aan die vorige keer. Het leek iets onbenulligs, die hulp bij dat begraven, iets wat je doet zonder al te veel bij na te denken, om het daarna weer te vergeten. Maar het was niet zonder betekenis. Jaren later wist de jongen nog precies wat er was gebeurd en meer nog: hij herinnerde zich ook dat het iets belangrijks was. Hij was alleen geweest met zijn dode hondje. Op dat moment passeerde er een onbekende meneer. Die hield halt en nam de tijd om te helpen zoeken naar een oplossing. Dat is niet iets om te vergeten. Ik had daar niet bij stilgestaan, maar de jongen had het wel steeds onthouden en zo kon hij me die gebeurtenis weer teruggeven. Het doet er toe wat je voor elkaar als onbekenden kunt doen, ook al is het maar in het voorbijgaan.

Marc van der Post

**Het BinnenstadsJongeren-
Koor (BJK)**

Het BinnenstadsJongerenKoor (BJK) is een gezellig gemengd koor met 12 enthousiaste leden tussen de 21 en 35 jaar en we zijn op zoek naar versterking. We repeteren elke vrijdag van 20.15 tot 21.45 uur in het parochiehuis van de Jacobuskerk aan de Walstraat. Na de repetitie gaan de meeste leden nog iets met elkaar drinken. Gezelligheid is erg belangrijk bij ons koor en we organiseren buiten de repetities vaak leuke dingen. Ongeveer een keer in de 6 weken verzorgen we de zang in de Jacobuskerk en de Josephkerk. We hebben ook gezongen bij verschillende bruiloften. Ons repertoire bestaat niet alleen uit kerkmuziek, maar we zingen ook pop- en musicalnummers. Spreek dit je aan? Neem dan gerust contact met ons op en kom een keer kijken. Iedereen is welkom, maar we zijn vooral op zoek naar bassen.

E-mail:

info@binnenstadsjongerenkoor.nl

Tel: 06-50201572 of 06-29224561

Arno ter Brugge

*“Het zeengt van kortbie en van
geenter,
De aerde grient, mien hette lacht.
Wie zeent nich wied mear van mirre-
weenter”*

Toon Borghoes

***De redactie wenst u allen een
gezegend Kerstfeest toe***

Laatste Vierluik



Dit is het laatste nummer van Vierluik. Achttien jaar hebben we middels dit blad contact met u als lid van één van de geloofsgemeenschappen gehad. U geïnformeerd over het wel en wee. Met verdiepende artikelen en steeds een woord van de pastor.

In 2011 zullen we op dezelfde voet doorgaan, maar dan voor alle zeven locaties, geloofsgemeenschappen van de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede.

Het eerste nummer zal in januari 2011 verschijnen. Het blad zal 'Pelgrim' heten, verwijzend naar Gods volk onderweg.

*Namens de redactie,
Trees H.J.M. Schaap*

Meldpunt voor vragen over seksueel geweld

Een afspraak voor een persoonlijk gesprek is mogelijk.

**Het mobiele nummer is
06 19 114 307**

Het nummer is op de werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur
Uiteraard zijn ook de andere pastores in de parochies aanspreekbaar.

Pastoraal Team St. Jacobus de Meerdere, Enschede

Het Secretariaat Katholiek Enschede heeft een eigen ingesproken voicemail bericht.

Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisge-noten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het parochie-secretariaat van uw eigen parochie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboorte-datum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met post-code en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Van het Parochiesecretariaat



Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB Tel. 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort (tussen pastorie en Jacobuskerk). Links daarvan vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur.

Pastores:

Zie gegevens op pagina 1

Redactie:

Mevr. A.E. Kenter-ten Have,
Boulevard 1945, nr. 115 430 58 80
E-mail: arend.j.kenter@wanadoo.nl

Bezorging

Mw. I. Hoog Antink,
Spelbergsweg 13 478 79 51

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*
e-mail: jm.molleman@uni-one.nl 8509930

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Penningmeester

Ineke Keizer.
SNS-bank 91 15 30 037

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Boeteviering

Vrijdagmorgen 17 december is er in onze kerk een boeteviering.

Voorganger is pastor H. Van der Hulst.
De viering begint om **9.00 uur** omdat het een door-de-weekse ochtendviering betreft.

Adventsviering Eschpoort

Op **zaterdagmiddag 18 december**, om **vier uur**, is er een Adventsviering met uitzicht op Kerstmis voor de bewoners van de Eschpoort en omgeving.

Deze viering vindt plaats in de Multifunctionele ruimte van de Eschpoort.
Voorganger is pater Gieseling, met zang van het Dameskoor Ariëns.

Kerstvolkszang

De jaarlijkse kerstvolkszang in onze kerk vindt plaats op **zaterdag 18 december om 17.00 uur en om 19.30 uur**.

Open Huis en Vesperviering in de Jacobuskerk

Zondagmiddag 19 december, koopzondag, kan het winkelend publiek tussen **12.00 en 17.00 uur** onze in kerst sfeer gestoken kerk binnenlopen en de kerststal bewonderen.

Bij binnenkomst is er voor iedereen warme chocolademelk en een kerstkransje.

Aansluitend is er om **16.30 uur** een **Vesperviering**.

Daarin willen we samen met alle Christenen van Enschede bidden en zingen.
De Vesperviering duurt een half uur.

Verkoop Derdewereld producten

Zondagmorgen 19 december is er na de viering achter in de kerk verkoop van Derdewereldproducten, zoals koffie, thee, chocolade, presentjes, e.d.

Rondom Kerst

24 december, Kerstavond, begint de viering om **20.00 uur**.

Voorganger is pastor Henk Antonissen, met zang van het Jacobuskoor.

25 december, 1ste^{ste} Kerstdag, is er in onze kerk **GEEN viering**.

26 december, 2^{de} Kerstdag, 9.30 uur gaat pastoor André Monninkhof voor, met zang van het Jacobuskoor.

De **nieuwjaarsviering**, zaterdagmorgen 1 januari, begint niet om 9.30 uur maar om **11.00 uur**.

Voorganger is pastoor André Monninkhof met zang van het Jacobuskoor.

Zondag 2 januari is er in onze kerk **GEEN viering**.

Actie Solidaridad

In deze Vierluik treft u een **enveloppe** aan voor de actie Solidaridad.

U kunt uw bijdrage **t/m. 1 januari** deponeren in de grote bus achter in de kerk.

Viering met Mgr. Eijk, en Nieuwjaarsreceptie

Zondagmorgen 9 januari begint de viering niet op de gebruikelijke tijd maar om **10.30 uur**.

In deze viering zal Mgr. Eijk voorgaan, samen met het hele Pastorale team van Enschede.

Meerdere koren verlenen hieraan hun medewerking.

Na afloop van de viering is er een **nieuwjaarsreceptie** in het parochiehuis, waarvoor u allen wordt uitge-

nodigd.

Oecumenische Viering

Zondagmorgen 23 januari vindt in onze kerk de jaarlijkse Oecumenische viering plaats. Die begint niet om 9.30 uur maar om **10.00 uur**.

In de volgende Vierluik leest u hierover meer.

Parochieel Beraad

Maandagavond 10 januari om 8 uur is er parochieel beraad in het parochiehuis aan de Walstraat.

Eigenlijk kunnen we niet langer meer spreken van ‘parochieel beraad’, omdat het nu het beraad is van de **locatie** van de **St. Jacobuskerk** en dus niet langer van de St. Jacobusparochie.

Daarom willen wij tijdens deze bijeenkomst brainstormen over een geschikte naam voor dit beraad.

Tevens doen vertegenwoordigers van de werkgroepen verslag van hun activiteiten en u wordt bijgepraat over de ontwikkelingen in onze gemeenschap.

Restauratie kerk

De restauratie van onze kerk zal langer duren dan was gepland.

De dakdekker heeft meer tijd nodig, maar de glazenier is nu klaar met zijn werkzaamheden. Half december zullen de steigers in de kerk zijn opgeruimd.

Icoon

De prachtige icoon op de voorgevel van onze kerk die wij van de bouwers van onze kerk gekregen hebben die drukt ontmoeting uit. Elisabeth en Maria, twee vrouwen die op een bijzondere manier zijn geraakt door de belofte en die daardoor immens blij zijn met elkaar. Blij met wat het leven voortaan te bieden heeft, omdat zij zich

openstelden voor die buitenge-wone belofte.

De belofte van Jesaja geeft ons die opdracht mee: Uit te gaan naar de ander. En er is niemand in deze kerk die daarvan is uitgezonderd. Niemand in de stad, niemand in het land. Niemand kan dat aan een ander over laten. Het hoort bij je eigen weg, Zó dat je tot leven komt.

Jeanine Molleman

Aandacht en hulp voor de familie Ntahonankwa (4)

In Vierluik van 7 oktober j.l. berichtten wij u over de situatie waarin Evode, Christien, Huque en Fiene verkeren. Even in het kort een stukje voorgeschiedenis: de fam Ntahonankwa is een (politiek) vluchtelingengezin uit Burundi (klein overwegend katholiek land in Centraal Afrika) dat al 7 jaar in ons land verblijft waarvan 4,5 jaar in Enschede, zij behoren tot de St. Jacobusparochie, locatie St.Jacobus. In mei kregen ze te horen dat hun verblijfsvergunning niet werd verlengd terwijl beide kinderen (3 en 5 jaar) wel mogen blijven, eigenlijk te gek voor woorden! Omdat deze maatregel vanaf dat moment ook in-grijpende financiële gevolgen had voor het gezin zijn we toen een aktie gestart waarop door veel mensen ruimhartig is gereageerd!

En dan nu iets over de huidige stand van zaken m.b.t. de pogingen ook voor beide ouders alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Omdat eerdere pogingen van Evode de benodigde papieren te krijgen via de ambassade van Burundi in Brussel waren mislukt zijn Fien Eitink en ondergetekende met Evode op vrijdag 17 september naar

Brussel gereden, dit op aanraden van de advocaat van het gezin. Ik zal u de details besparen maar het was een bijzonder aparte gewaarwording daar in Brussel die wij niet snel zullen vergeten! Als het goed is moet dit bezoek aan de ambassade resulteren in het verkrijgen van een nieuw Burundees paspoort, een van de voorwaarden voor de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) om verder te gaan met de aanvraag voor een verblijfsvergunning voor beide ouders. Voor 1 december zou hier uitsluitsel over komen dus afwachten maar weer, Evode en Christien zelf geven de moed niet op en met hen blijven ook wij hopen op een goede afloop!

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen om-trent deze mensen en zeggen u nog-maals dank voor uw medeleven. En mocht ook u besluiten hen financieel te willen ondersteunen dan is uw bijdrage bijzonder welkom op bankrek. no. 59.22.63.096 van de PCI van de St.Jacobusparochie, locatie St.Jacobus! En dan is er ook elke zon-dagmorgen nog de gelegenheid uw gave te deponeren in de melkbus achter in de Jacobuskerk!

Bij voorbaat dank!

Namens de Caritas van de locatie St.Jacobus, Jan Kattenpoel Oude Heerink

Parochiekroniek

Gedoopt:

Op 14 november is **Jeremi Wim** gedoopt. Hij werd geboren op 12 maart 2010, en is zoon van Wilco Wennekes en Agata Zielinska.

'Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben.' Ps. 139,14



Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur.
Op andere tijden en dagen gesloten.

Pastoraatgroep

Lies van Veldhoven-de Mönnink
Edith Elstak, *contactpersoon*

Locatieraad

Hr. J. Marsman,
contactpersoon/penningmeester
e-mail: jos.marsman@home.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage s.v.p. via
ING-bank: 30 44 773 of
ABN-Amro-bank: 44.51.07.324
Alle ten name van
St. Josephparochie Enschede

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

Op zaterdag 6 november hebben we mogen genieten van de St. Maarten gezinsviering.

Het verhaal van Sint Maarten die de bibberende bedelaar de helft zijn rode mantel geeft spreekt de kinderen aan. Maar natuurlijk ook de processie door de kerk met eigengemaakte lampions.

Het prachtige kinderkoor en begeleiding met veel mooie liedjes (waarvoor ongetwijfeld veel geoefend moet zijn) zorgden voor de juiste sfeer.

Het is elk jaar weer ontroerend te horen wat Loes en haar kinderen ten gehore brengen.

Het was voor de kinderen maar ook voor ouders en opa's en oma's een groot feest waar ook pastoor André Monnikhof als voorganger goed op inspeelde.

Als ik dat dan allemaal hoor en zie en ook de enthousiaste reacties van de kinderen achteraf waarneem, dan vraag ik mij af of we dit niet vaker dan de huidige drie keer gedurende het jaar moeten doen.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een reactie van de ouders.

Ik wil graag iedereen die aan dit mooie feest heeft meegewerkt hartelijk danken.

Hierover en voor vragen of aanbevelingen kunt u altijd contact met mij opnemen

Namens locatieraad en pastoraatgroep, Jos Marsman
053-435 53 20

Een geslaagde St. Maarten gezinsviering

Op 6 november jl. is, traditiegetrouw, de St. Maarten gezinsviering gehouden.

Tot ons grote plezier zijn er weer vele gezinnen en ander belangstellenden geweest die de viering hebben meebeleefd en meegedaan. Het meebelevan en meedoen, maakt dat een viering een succes wordt. Bij een feest hoort natuurlijk ook muziek en dans. Daarvoor heeft het kinderkoor van de Paus Joannesschool gezorgd. Het kinderkoor staat onder leiding van Loes Mohede Stolker. De kinderen hebben prachtig en enthousiast gezongen. Het zingen werd ondersteund met danspasjes, gebaren en handen geklap. De mooie kleuren van hun uniforme t-shirts maakte het extra feestelijk. Enthousiasme onder de aanwezigen werd zichtbaar toen zij voorzichtig mee gingen doen met de ondersteunende danspasjes en gebaren.

De volgende viering mag dit met nog meer overtuiging en overgave.

De meeste gezinsvieringen zijn woord en communievieringen. Deze keer werd een eucharistieviering gehouden waarbij er een eerste prettige samenwerking heeft plaatsgevonden met Pastoor André Monninkhof. Ook de Pastoor was enthousiast en is tot twee keer toe voorop gegaan in de lampionnen optocht. Een bonte stoet van kinderen met allemaal mooie kleurrijke lampionnen. Er waren zelfs kinderen met prachtige eigengemaakte lampionnen. Dit alles om een klein uurtje, op een manier die kinderen aanspreekt, stil te staan bij het verhaal

van St. Maarten en het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Wij danken allen voor het aanwezig zijn, meedoen en meebelevan van deze gezinsviering. Wij hopen iedereen die aanwezig was en iedereen die dit leest en ook graag mee wil vieren, te mogen ontmoeten tijdens de kerstviering van 24 december aanstaande.

Werkgroep gezinsviering St. Joseph parochie

Kerstviering van de Zonnebloem

Zieke en/of oudere parochianen, die geen Kerstviering kunnen bijwonen worden hiermede uitgenodigd voor de Kerstviering van de Zonnebloem in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.

De viering is op **maandag 20 december 2010, om 19.30 uur.**

Pastoor Monninkhof gaat voor in de viering omlijst met zang van de **zanggroep St. Joseph.**

Wilt u deelnemen aan deze viering, dan kunt u contact opnemen met:

mevr. ter Grote tel.: 433 09 13.

De Zonnebloem, afd. 't Ribbelt e.o.

KERSTTIJD

In deze kersttijd staat de vitrinekast, naast de Mariakapel, weer vol met kerstgroepjes.

Als u in de buurt bent, ga dan eens kijken.

Kerstgezinsviering

Op kerstavond 24 december zal de kerstgezinsviering gehouden worden in de Josephkerk met medewerking van het kinderkoor van de Paus Joannes onder leiding van Loes Mohede Stolker.

Mededelingen

Eerste kerstdag is de kerk van 15.00 tot 17.00 open.

Iedereen is dan van harte welkom om o.a. onze kerstkribbe te bewonderen.

Omdat er toch wat overlast dreigt, hebben we besloten om de Maria kapel dagelijks iets eerder dicht te doen n.l. om 16.00 uur i.p.v. 18.00 uur.

De kerkbijdrage voor 2010 is tot op dit moment circa 10% lager dan normaal, dit betekent 3 duizend euro minder inkomsten voor de St. Joseph parochie...

Wij kunnen ons voorstellen dat u het vergeten heeft, maar dat is geen probleem u kunt uw bijdrage alsnog overmaken.

ING-Bank: 30 44 773 of

ABN-Amro: 44.51.07.324

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Op **29 oktober** is overleden
Chrysostomus Gerhardus Josephus Meekes

Chris was gehuwd.

Hij woonde aan de Borneostraat 61 en werd 77 jaar.

De uitvaart vond plaats op 4 november waarna de crematieplechtigheid volgde in Usselo.

Op **3 november** is overleden
Hendrika Engelina Elisabeth van Oosterwijk-Spitholt.

Riek was gehuwd.

Zij woonde aan de Boulevard 1945-505 en werd 88 jaar.

De uitvaart vond plaats op 9 november waarna de crematieplechtigheid volgde in Usselo.

Dat zij moge rusten in vrede

+++ **KERSTCONCERT** +++

Conservatorium Enschede

SINT JOSEPHKERK

16 DECEMBER 2010

12.30 - 13.30 uur

Gratis entree

Meer informatie John Schifflel

Overleden



RESTAURATIE...

Nu we in de koude maanden zijn aangeland, valt er niets mede te delen over restauratie. Dus de komende tijd geen steigers in de kerk.

John Schiffel

UIT TIP...

De afgelopen 150 jaar is er gewerkt aan de Sint Jan waarvan 120 jaar in de steigers. Nu met de Kerst steigervrij. Op naar den Bosch!

John Schiffel

SPOORZONE....

Over de spoorzone heeft het Behoud, de Sint Joseph stevig neergezet. De toren moet zichtbaar zijn. Dat ligt nu vast binnen de gemeentelijke visie. We zitten in overleg met de gemeente en de politiek. Het hoekpand Molenstraat is gered en zal blijven staan. De rest is onzeker van het Sanders complex.

John Schiffel



Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB 431 57 13

E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9 tot 12 uur.

Pastores

Zie gegevens op pagina 1.

Pastoraatgroep

Mevr. C. Timmerman, *contactpersoon*

e-mail: carin.timmerman@gmail.com

Locatieraad

Hr. J. Lurvink 433 81 36

contactpersoon / secretaris

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

ING/giro 24 77 400

t.n.v. Heilig Hart-Goede Herder

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. Heilig Hart-Goede Herder

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink 0049 5924782352

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie en webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zondag 19 december **9.30 uur**

Kerstavond **24 dec. 19.00 en 21.30 uur**

1° Kerstdag **25 december 09.30 uur**

Vrijdag 31 december 19.00 uur

Zaterdag 8 januari 19.00 uur

Zondag 16 januari **9.30 uur**

Zaterdag 22 januari **geen viering**

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1° woensdag van de maand om 09.30

uur in het parochiecentrum van de

Ariëns-gedachteniskerk.

Geloven

Moet niet zijn

een stok om mee te slaan

Maar geloven moet zijn

om naar de ander toe te gaan

Geloven

moet je hoop geven en troost

Geloven

is een werkwoord moet je 'doen'

Geloven

is geïnspireerd raken door die ander

en door die Ander

En samen op weg gaan.

Bron: 'Wat je weggeeft, verlies je niet'

Uit de Ariënsgedachteniskerk

In het vorige nummer van Vierluik is al uitgebreid teruggekeken op de feestavond voor vrijwilligers en op het werkgroepenoverleg

Inmiddels hebben wij – de locatieraad en pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap – een gezamenlijk overleg gehad en ook wij hebben nagepraat over beide avonden. We zijn tot de conclusie gekomen dat er een goede sfeer heerst in onze Ariënsgedachteniskerk. Natuurlijk is het niet aan onze aandacht ontsnapt dat het ook voor ons steeds moeilijker wordt nieuwe (en vooral jongere) mensen te vinden om onze groepen op sterkte te houden.



In het laatste werkgroepenoverleg werd opnieuw gesproken over de wisselende tijden van de vieringen in

het weekend. (De ene week op zaterdag en de week daarop op de zondag). De locatieraad heeft samen met de pastoraatsgroep besloten dat onze pastoraatsgroep een brief schrijft. Hierin worden alle voor- en tegenargumenten genoemd die de pastoraatsgroep optekende bij haar bezoeken aan de diverse werkgroepen. Het is dan aan het pastoresteam (stad Enschede) om te beslissen hoe het in de toekomst uit moet gaan werken.

In de viering op de eerste Advent ging pastor Jan Kortstee voor in de viering. Zijn overweging ging over op weg gaan naar Kerst, in liefde verbondenheid en

met zorg voor de ander/Ander.

Inmiddels branden er meerdere kaarsjes in de adventskrans en zijn we samen al een stuk op weg naar Kerst. Samen met veel gezelligheid en ook veel werk, want voor veel werk-groepen is deze tijd weer extra druk. De koren zijn natuurlijk al lang met hun kerstrepertoire begonnen. Veel vrijwilligers zijn weer bezig met o.a. het opzetten van de kerststal en het versieren van de kerk. De kerk en het koper zullen met Kerst extra blinken want de poetsengelen zijn voor Kerst extra actief. De bezoekgroep zal kleine attenties brengen naar de mensen die door hen bezocht worden en natuurlijk zijn er mensen die hand- en spandiensten verrichten, vieringen voorbereiden, derde-wereldproducten verkopen en noem maar op. Dus, heel veel vrijwilligers die meewerken om dit feest tot een Feest van Licht te maken voor onze hele geloofsgemeenschap.

Er wordt een kind geboren, er ontstaat iets nieuws, mensen voelen zich verbonden. Laten wij ons ook verbonden voelen, niet alleen in de vieringen maar ook in ontmoetingen in onze geloofsgemeenschap.

Wij hopen dan ook iedereen in de viering van **zaterdag 8 januari 2011** welkom te heten en na de viering op de **nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal**.

Namens de leden van de locatieraad en de pastoraatsgroep wens ik u allen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2011.

Carin Timmerman

Ik geef de pen door aan.....

Leo Vrijkotte kreeg de pen van Miep Pluijmers en dacht:

Wat is er veel gebeurd en wat was het leuk,

toen we (met o.a. Toon Borkens) de komische opera EULALIA hebben opgevoerd voor de ouders van de leerlingen van de Alfonsusschool,

toen Jan Broekman nog even naar Ootmarsum liep en terug,

toen ik lector was en het juiste epistel niet kon vinden en stond te stuntelen op het altaar,

toen ik als laatste MOV lid de VASTENACTIE moest organiseren en door alle wijkcontactpersonen werd geholpen, met als aartsengel Herman Mars en de straatengelen o.a. Trees van de Woning, Nardie ter Beke, Herman Heitbrink.

Zeg nu niet dat uw naam hier ook bij had moeten staan. Natuurlijk kan ik u niet allemaal noemen, maar in Afrika, Zuid Amerika en op Borneo zijn ze jullie nog dankbaar.

Jullie deden mee om te helpen, om dienend te zijn.

Men kende elkaar, maar bleef bescheiden. Men had geleerd samen te werken en hoofde zijn ster niet te laten stralen boven Het Hogeland en de Velve.

We lieten altijd *'De Kerk in het midden'*.

Hoewel ik steeds kritischer werd en dikwijls denk, "Hoe hebben ze het allemaal kunnen bedenken", wil ik niet cynisch worden.

Ik werd steeds meer "zpz-er" in het geloofsgebeuren, werd wel lid van de Marienburg-vereniging, maar werd niet moedeloos.

Ik doe mee met de "noodtelefoon" van

CE.(Caritas Enschede probeert mensen te helpen, die in een acute noodsituatie zitten, met bv. eten en een slaapplek). En ik zing mee.

Het Jacobuskoor lijdt erg onder de vergrijzing in de kerk. Een paar goede zangers en een professionele dirigent houden de zaak draaiende. Maar hoe lang nog?

We moeten naar één "Groot Stedelijk katholiekenkoor", dat afwisselend in kerken Gastkoor wil zijn en Projectkoor (voor bv. de Ariensherdenking en volksmeezing-events bv. Kerstliedjes in december en Marialiederden in de maand mei.)

Ik denk dat het kan met:

1. goede pr
2. laagdrempelig in en uit stromen van zangers en musici
3. goede communicatie via telefoon en e-mail bv. via @katholiekenschede.nl
4. een website
5. een enthousiaste organisatiefiguur die de kar wil trekken
6. Bert Pluijmers

IK GEEF DE PEN DUS DOOR AAN BERT PLUIJMERS

*De hartelijke groeten van
Leo Vrijkotte*

Niets is meer waard dan
de dag van vandaag.

Goethe

Medailles

Van boven kijkt de rest van het Ariënskoor toe hoe twee van zijn leden medailles van de St. Gregoriusvereniging

(NSGV) in ontvangst mogen nemen. Magda Hoekstra lid vanaf 1970, dus 40 jaar lid, kreeg de medaille in goud en Corry Reimerink werd in 1985 lid van het Goede Herderparochiekoor, dus nu in totaal 25 jaar bij het koor en zij kreeg daarvoor de medaille in zilver. Na de eucharistie werden beiden nog eens extra, met bloemen, in het zonnetje gezet.

*Namens het Ariënskoor,
Thea Elfrink*

Zingen is dubbel bidden

Graag willen wij u een langzamerhand groter wordend probleem voorleggen. Ons dameskoor (o.l.v. dirigent/organist Gerard Hoveling) luistert allereerst Rouw- en Trouwdiensten op. Daarnaast zingen we enkele keren per jaar bij de zondagse vieringen en bij bijzondere gelegenheden.

We kunnen tegenwoordig echter beter spreken van een ROUW-koor en wel in dubbel opzicht:

- 1) We zingen veel vaker uitvaart-diensten dan huwelijksvieringen
- 2) Als het zo door gaat, is ons koor ten

dode opgeschreven. We zijn nl nog maar met 11

ouderwordende zange-ressen.

Gelukkig krijgen we de laatste tijd voor uitvaarten steeds meer ondersteuning van leden van het Ariënskoor.

Het zou toch wel jammer zijn, dat er in de nabije toekomst bij uitvaarten- en andere vieringen CD's gedraaid zouden moeten worden, omdat er door gebrek aan leden geen koor meer bestaat. Vandaar deze dringende DRINGENDE OPROEP aan alle parochianen, die kunnen zingen en ons koor willen komen versterken. HELP ONS UIT DE BRAND! We repeteren op de dinsdag-avonden van 19.30 tot 20.30 uur en daarna is er gezellig gezamenlijk koffie/theedrinken.

Meldt u aan bij onze voorzitter Mevr. R. Olde Daalhuis, Hogelandsingel 54, 7512 GG Enschede (053-4320369)

Namens het Dameskoor van de Ariënsge-dachteniskerk,
Ans de Klerk

De Koffieschenkgroep

Er werd mij gevraagd om voor Vierluik een stukje te schrijven over de koffieschenkgroep.

In het totaal bestaat de koffieschenkgroep uit 10 dames, te weten Gerda Arends, Betsie Beckers, Paula Bouwman, Mimi Klein Heerenbrink, Corrie Lurvink, Marietje Meijerink, Ans ten Vergert, Marianne ten Vergert, Rozalie de Wals en mijn persoontje Lisette Borkens.

Elke eerste zaterdag of zondag van de nieuwe maand schenken we koffie voor na de viering.

Een half uur tot een uur voor de viering



komt het groepje dat die avond of die morgen dienst heeft bij elkaar om de voorbereidingen te treffen in de keuken voor het koffie schenken.

Als het nodig mocht zijn blijft één van ons achter om alles klaar te maken voor het koffiedrinken na afloop van de viering.

Als Corry (ons hoofd van de groep) er is kunnen wij de viering gewoon bijwonen en verzorgt ze tussendoor dat wat nodig is voordat we kunnen koffieschenken.

De groep is zeer hecht en we kunnen het goed met elkaar vinden. Na de communie verlaten wij de viering om de laatste voorbereidingen te treffen voor het koffiedrinken. Het is erg gezellig om tijdens het koffiedrinken met zo velen een praatje te kunnen maken.

Druk is het vooral als er een speciale viering is en er naast de koffie en thee er ook voor hapjes en drank gezorgd moet worden, zoals met jubilea of met Nieuwjaar.

Op zulke momenten is het extra druk, en is het hard werken, maar dat geeft later veel voldoening.

We merken wel dat het koffie- en theedrinken na de viering erg wordt gewaardeerd.

We doen ons werk met liefde en plezier.

Wij allen hopen dit werk nog lang te kunnen en mogen doen.

*Lisette
Borkens heel
veel hartelijke
groeten,
namens
koffieschenkg*



In memoriam

Na een lange periode van afnemende gezondheid is op zaterdag 27 november (3 dagen voor zijn 88e ver-jaardag) thuis in alle rust overleden **Bernard Jan Roeloffzen**. Ben was reeds vanaf zijn 10e jaar actief bij de kerk betrokken, eerst als misdienaar in de St. Jacobusparochie en de kapel van het R.K. ziekenhuis, daarna in de St. Janparochie. Via zijn vader raakte hij op 16-jarige leeftijd betrokken bij de Caritas. In deze crisistijd zamelde hij bij boeren in de omgeving voedsel in voor gezinnen die onder de hongersnood te lijden hadden. Later werd hij lid van de St. Vincentiusvereniging, waarvan hij vele jaren deel uit maak-te. Na de verhuizing naar de H. Hartparochie, werd hij daar al snel betrokken bij de financieelcommissie en de commissie vrijwillige kerkbijdrage. Begin van de 80-er jaren wist hij het toenmalige parochieblad "Op de Hoogte" van de ondergang te redden, door op eigen kosten een offset-drukmachine aan te schaffen en bij hem thuis het parochieblad te drukken. Later werd een nog wat grotere druksmachine in de pastorie geplaatst. Zijn deskundigheid bleef bij de overige binnenstadsparochies niet onopgemerkt, hetgeen er in resulteerde dat, mede en vooral door zijn vasthoudendheid en doorzettingsvermogen, er voor de vier binnenstadsparochies één parochieblad ontstond.

Ben was een bijzondere man met

bijzondere kwaliteiten, die echter niet altijd op de juiste waarde werden geschat. Wij als geloofsgemeenschap zijn hem veel dank verschuldigd.

Namens de redactie G.H. Germes

† Overleden

Op **26 oktober** is overleden

Theodorus Heinrich Morsink, Theo echtgenoot van Johanna Adriana Wilhelmina (Ans) Brenders. Hij woonde de laatste jaren in de C.F. Klarstraat, voorheen in de Diekmanstraat. Hij werd 84 jaar.

Op **27 oktober** is overleden

Maria Völker-Olde Monnikhof, Rie weduwe van Gerhardus Hermanus Völker. Zij woonde in de Posten, voorheen woonde zij in de Blenken. Zij werd 89 jaar.

Rie werd geboren in een groot gezin. Ze trouwde in 1944 met Gerrit Völker. Ze kregen vijf kinderen. De eerste dochter overleed kort voor haar eerste verjaardag. Rie was een gezelligheidsmens, vrolijk en dol op muziek en dansen. Ze was een lieve oma. De laatste maanden waren zwaar voor haar. Ze leeft nu gewoon in haar kinderen verder.

Op **28 oktober** is overleden

Joanna Hermina Evertzen, Anny weduwe van Franciscus Maria Holink. Zij woonde in de Espoort, voorheen woonde zij in de Bandoengstraat. Zij werd 90 jaar. Anny was een warme, gelovige en

gelukkige vrouw. Een rustpunt voor de familie, vrienden, burens en kennissen, maar ook voor de wijkverpleging die haar de laatste jaren verzorgde. Na een langdurig ziekbed van Frans en zijn veel te vroege overlijden, bleef Anny na 23 jaar huwelijk alleen achter.

Ze danste in de revue, werkte later als verkoopster van mode en ze was gastvrouw in de ouderensoos van 'De Roef'. Een beroerte dwong haar zelfstandig bestaan op te geven. Kort na haar 90-ste verjaardag overleed ze.

Op **27 november** is overleden

Bernard Jan Roeloffzen,

weduwnaar van Johanna Morrinkhof. Hij woonde aan de Roomweg, voorheen woonde hij in de Lorentzlaan. Hij werd 87 jaar.

Verbondenheid reikt verder dan hier en nu

Tussen Kerst en Nieuwjaar is het parochiecentrum gesloten. Voor dringende zaken is één van de contactpersonen bereikbaar via de telefoonbeantwoorder.

Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**.

De **voorbereidingsavond** voor de doopvieringen in **januari** is op dinsdag 14 december 20.00 uur voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk: zondag 2 januari

Jacobuskerk: zondag 9 januari

Ariënsgedachteniskerk: zondag 16 januari

De **voorbereidingsavond** voor de doopvieringen in **februari** is op dinsdag 11 januari 20.00 uur voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk zondag 6 februari

Josephkerk zondag 13 februari

Verrijzeniskerk zondag 20 februari

Pauluskerk zondag 27 februari



Vieringen door de week

H. Jacobus Dinsdag en vrijdag om 09.00 uur

St. Joseph Woensdag om 19.00 uur

Florapark Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur

Ariënsgedachtenis Donderdag om 09.00 uur

H. Paulus 1^e vrijdag van de maand om 19.00 uur

H. Geest - Maria Donderdag om 09.30 uur

St. Jan - H. Michaël Donderdag om 19.00 uur.

Verrijzenis Donderdag 09.30 uur

Lezingen bij de zondagen

19 december

Jes. 7, 10-14

Rom. 1, 1-7

Mt. 1, 18-24

24 december

Jes. 9, 1-6

Tit. 2, 11-14

Lc. 2, 1-14

25 december

Jes. 52, 7-10

Heb. 1, 1-6

Joh. 1, 1-18

26 december

Sir. 3, 2-14

Kol. 3, 12-21

Mt. 2, 13-23

31 december

1 Joh. 2, 18-21

Joh. 1, 1-18

2 januari 2011

Jes. 60, 1-6

Ef. 3, 2-6

Mt. 2, 1-12

9 januari

Jes. 42, 1-7

Hand. 10, 34-38

Mt. 3, 13-17

16 januari

Jes. 49, 3-6

1 Kor. 1, 1-3

Joh. 1, 29-34

23 januari: Jes. 8, 23—9,3; 1 Kor. 1, 10-17; Mt. 4, 12-23

Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl



WEEKEND 18/19 december 2010 4^e zondag van de ADVENT

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenzang + orgel	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Gem. koor	H. v.d. Hulst
H. Jacobus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. Koor	A. Monninkhof / C. Berbée
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	jongerenkoor	A. Monninkhof / C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

* KERSTMIS *

KERSTAVOND 24 december 2010

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Vr. 19.00 u	Wo-Co	Kinderkoor	H. v.d. Hulst
	vr. 22.00 u	Gezinsviering Eucharistie	Zanggr. st. Jos	H. Kronenberg
Ariënsgedachtenis	vr. 19.00 u	Gezinsviering	Kinderkoor + jeugdkoor	I. Schraven
	vr. 21.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee + J. vdNieuwendijk
St. Jan/H. Michaël	vr. 19.00 u	Gezinsviering	Projectkoor	C. Berbée
	vr. 22.00 u	Eucharistie	Gem. koor	A. Monninkhof
H. Jacobus	vr. 20.00 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Antonissen
H. Paulus	Vr. 20.00 u	Eucharistie	Da/he koor	A. Monninkhof
H. Geest/ Maria	Vr. 19.00 u	Gezinsviering	Kinderkoor?	J. Vermeulen
	Vr. 22.00 u	Eucharistie	Da/he koor	H. Bruggeman + C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Vr. 17.30 u	Kinderviering	Kinderkoor	I. Schraven + werkgroep
	Vr. 21.30 u	Eucharistie	Parochiekoor	W. Weemaes

				+ I. Schraven
--	--	--	--	---------------

1^e KERSTDAG zaterdag 25 december 2010

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Za. 10.30 u	Eucharistie	BJK	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Za. 9.30 u	Wo-Co	Dameskoor	H. v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël	Za. 9.30 u	Wo-Co	All Together	J. v.d. Nieuwendijk
H. Jacobus	Geen viering			
H. Paulus	Za. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. Koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Za. 11.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monninkhof
Verrijzenis des Heren	Geen viering			

ZONDAG 26 december 2010 2^e Kerstdag

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Geen viering			
Ariënsgedachtenis	Geen viering			
St. Jan/H. Michaël	Geen viering			
H. Jacobus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Geen viering			
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		C. Berbé

VRIJDAG 31 december 2010 Oudejaarsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Vr. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang St. Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	vr. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbé
St. Jan/H. Michaël	vr. 18.00 u	WoCo	Samenzang	H. v.d. Hulst
H. Jacobus	Geen viering			
H. Paulus	Vr. 19.00 u	Wo-Co	Da/he. Koor	I.Schraven
H. Geest/ Maria	Vr. 19.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis des Heren	vr. 19.00 u	Oecumeni. viering		J. Kortstee + R. Vissinga

WEEKEND 1/2 januari 2011 Nieuwjaar - Driekoningen

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Geen viering			
Ariënsgedachtenis	Geen viering			
St. Jan/H. Michaël	Geen viering			
H. Jacobus	Za. 11.00 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. koor	A.Monninkhof

H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie?		?
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 8/9 januari 2011 Doop van de Heer

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang + orgel	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Comeback koor	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Alle koren	J. Kortstee + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 10.30 u	Eucharistie	div. koren	W. Eijk + alle pastores
H. Paulus	Za. 19.00 u	Eucharistie	Volkszang	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem. koor	W. Weemaes
Verrijzenis des Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink

WEEKEND 15/16 januari 2011 2^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H. Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	H. v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Oec. Viering	Cantorij	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. koor	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	OpToon	H. v.d. Hulst
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monnikhof

**WEEKEND 22/23 januari 2011 3^e zondag door het jaar, gebedsweek,
dag van de Eenheid**

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
H. Joseph	Geen viering			
Ariënsgedachtenis	Geen viering			
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 10.00 u	Oec.viering		J. v.d. Nieuwendijk
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	volkszang	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	A.Monnikhof
Verrijzenis des Heren	Zo. 10.00 u	Oec. Viering		I. Schraven, R. Vissinga I. Keijzer

Vertrouwen en genegenheid brengt een mens in verlegenheid. Die zijn naasten

*niet hoort roepen om liefde en geborgenheid.
Want ook u vraagt toch die zekerheid?*

Colofon

Vierluik

Jaargang 18, nr. 10, 16-12-2010

Centrale Redactie

Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie Vierluik

Mevr. A.E. Kenter-ten Have
Mevr. L. Onland
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Kopij Vierluik

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>
3 januari 2011	20 januari 2011
31 januari 2011	17 februari 2011
7 maart 2011	24 maart 2011

Lengte van artikelen zoveel mogelijk
max. 400 woorden (in Times New Roman
11).

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Geopend maandag, woensdag en
donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes, Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores
geldt *de gehele week* voor plotselinge

situaties rond het sterfbed of een andere
situatie: **06 275 11 272.**

Huis van verhalen – *voorheen Pastoraat na Ramp.*

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood
en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen
per week bereikbaar. Tel. **0900 – 0767.**
www.sensor.nl/oostnederland

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de moge-
lijkheid eens van zich af te praten. Alles wat
besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24
uur per dag, 7 dagen per week.

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 430 61 90.
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m
zaterdagmiddag 13-17 uur. En dinsdag- en
donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Sexueel misbruik – meldpunt RK Kerk

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een
meldpunt voor sexueel misbruik in een
pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht
bij het volgende telefoonnummer:
06-19 114 307 (lokaal)

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van het
Parochie-Verband Enschede voor wie
informatie, advies, een luisterend oor of
tijdelijke (materiële) hulp zoekt.

Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot
21.00 uur.