

Advent

Jaargang 2, nr. 9, 13 november 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Enthusiast over Jezus (3)	3
Uit het Bestuur	4
Adventsactie 2012	6
Ziekenzalving - ziekenzegen	7
Pastor Jan Kortstee	9
Franciscanessen	10
Serious Request in de H. Jacobus	11
Jongeren – Tieners – Studenten	12
Allerhande	12
Kinderpagina KIEK	15

Locatienieuws

H. Jacobus	16
St. Joseph	20
Ariënsgedachtenis	23
H. Paulus	28
H. Geest-Maria	32
St. Jan-H. Michaël	38
Verrijzenis des Heren	42

Vieringen

46

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie

H. Jacobus en St. Joseph

Telefoon: 053-7113458

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en

opbouwwerk jongeren.

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie

Citypastoraat

Telefoon: 06-45860554

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie

Paulusparochie

Telefoon: 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Advent: stilte voor de Kerstfeestdrukte

“Ssst . . .” stond er eind oktober vóór op een katern in De Volkskrant, dat gewijd was aan de Dag van de Stilte: zondag 28 oktober jl.

Verrassend, deze nieuwe aandacht voor de stilte, in onze wereld ‘vol lawaaimachines die stress veroorzaken’, lees ik. Is er nog wel ergens stilte? Nee, zelfs niet in de stilste plaats van Nederland, in de Kaapse Bossen bij Maarn, waar een stiltebankje staat met een tekst van Henriëtte Roland Holst: *“De stilte der natuur heeft veel geluiden”*. Om even over na te denken, maar dat is wel zo. Maar als mensen zeggen dat ze behoefte hebben aan stilte, bedoelen ze dat ze behoefte hebben aan de afwezigheid van hinderlijke geluiden, die ze ervaren als lawaai. Anderen bedoelen dat ze behoefte hebben aan rust, aan afzondering, even alleen kunnen zijn, om weer opnieuw in contact te komen met zichzelf, of met iets hogers.

Dat is natuurlijk helemaal niet nieuw: al eeuwen lang heeft stilte een prominente plaats in spirituele en kloosterlijke tradities en mensen kiezen er van tijd tot tijd nog steeds voor om zich even enkele dagen af te zonderen, aan meditatiedagen mee te doen, het monnikenleven te delen: in stilte en bezinning. Even op verhaal komen, op adem, tot innerlijke rust. ‘Levende stilte’ mag je dat noemen, want er gebeurt wel iets met je, als je er echt in zit, je ervoor open stelt, ruimte maakt, en je verbonden voelt met een groter Geheel, een grotere

Ruimte om je heen. En die verbondenheid kan je dragen, uitnodigen, meenemen, weer energie en levenslust geven om verder te gaan. Dat allemaal kan in de stilte gebeuren en zo kan stilte heilzaam zijn voor mensen.

Advent heeft voor mij ook met stilte te maken. Al een aantal jaren breng ik



in de Adventstijd steeds enkele dagen door in een abdij en deel dan in de rust en de stilte van het monnikenleven. Ik ervaar dat als een mooie en zinvolle voorbereiding op Kerstmis en op alle kerstfeestdrukte die daar bij hoort. Advent is: verwachting van iets nieuws, uitzien naar nieuw leven, nieuwe kansen, een nieuw begin, naar nieuw licht, nieuwe liefde, nieuwe warmte in het duister en de kilte van onze dagen en van onze wereld, stilstaan bij de geboorte van Jezus en bij alles wat hij voor mensen en voor



onze wereld betekent. Maar daar moet je je dan wel even bewust van maken, te midden van al die decemberdrukte en feestvoorbereidingen, want anders gaat de adventstijd bijna ongemerkt voorbij en mis je voor jezelf de aandacht en de openheid voor dat nieuwe en zo hartverwarmende. Bij mijn adventsteksten vond ik een *'Lied van de stilte'*, dat dit mooi verwoordt:

*"In de stilte gaat weer open wat zo lang gesloten was;
ogen zien wat was verborgen,
angst houdt dat niet langer vast.*

*In de stilte geef je leven
als de ander luisteren wil,
leven dat je door kunt geven
aan wie het maar horen wil.*

*In de stilte krijg je liefde
als je alles binnen laat,
als je al je zorgen even
in jezelf bezinken laat.*

*In de stilte, als je handen
net als bloemen open gaan,
kun je als je heel goed luistert
dat wat jou bezielt verstaan."*

Ik wens u allen een goede Adventstijd toe (die begint op 2 december, dit jaar de eerste zondag van de Advent) en een goede voorbereiding op Kerst. Dat u het soms even stil mag laten worden in uzelf. En dat er nieuw licht en warmte mag komen bij alle duister en kilte in uw eigen leven en dat van uw dierbaren en van hen met wie u meeleeft.

Pastor Hans van der Hulst

Enthousiast over Jezus (3)

Naar aanleiding van het boek "**Jesús an historical approximation**" van **José A. Pagola** wil Jeanine Molleman ook de lezer van Pelgrim over dit boek informeren.

Enthousiast over Jezus

Hoe kon ik mij de vorige keer voorstellen zittend in een huis vol mannen en vrouwen? Midden tussen leerlingen in de patriarchale maatschappij van het Midden Oosten?

Volgens prof. J.A. Págora is dat vanwege Jezus' radicaal andere houding tegenover vrouwen. Hij wijdt er een heel hoofdstuk aan.

Jezus zegt tegen Maria van Betanië "Jij hebt het beste deel gekozen". Het beste deel is de rol van leerling, zoals de mannen die Jezus volgden. Niet de rol van huishoudster en slavin van mannen, niet de rol van vrouw achter het aanrecht. Nee: de rol van leerling en dienaar van allen, zoals de mannen slaaf van allen zouden moeten zijn, volgens Jezus.

Ook de fouten van vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. Wie er ook overspel pleegt, ieder is even schuldig. Daarvoor hoeft Jezus niet te breken met de joodse traditie. Door er met levende ogen naar te kijken kan hij vastgeroeste meningen doorbreken. God heeft immers man en vrouw geschapen als gelijkwaardig. Als elkanders tegenover, een mens is man en vrouw.

Ook St. Paulus heeft die verrassing gekend: In Christus is er man noch vrouw, slaaf noch vrije.

Tot Adam kon alleen de moeder van haar kind zeggen: Eindelijk vlees van



mijn vlees en gebeente van mijn gebeente. Dat is een ongelijkwaardige relatie. Het besef dat een kind zijn vader en moeder verlaat om zich te hechten aan iemand die zijn gelijkwaardig tegenover is, dat komt kennelijk voort uit de menselijke geest zoals die door God is ingeblazen. Geen angst voor de stem van vrouwen in de kerk, maar elanders volwassen tegenover. De angst die mannen hebben voor hun moeder en die zij met bazigheid proberen te overwinnen is ongelof, geen navolging van de menswording van de Zoon.

En christen vrouwen hebben het Evangelie altijd goed gelezen en op rustige wijze hun rol waargenomen. Dat zie je in de levens van heilige vrouwen als de moeder en de grootmoeder van Thimoteus: Eunike en Loïs; de martelaressen uit Rome en Egypte; de lerares Catharina van Sienna, de strijdster Jehanne d'Arc etcetera en nu zelfs een meisje als Malala. Steeds duidelijker in de loop van de 2000 jaar die voorbij zijn. En is het niet in Jezus' Geest wanneer we daar als vrouwen een goede, duidelijke positie innemen?

Jeanine Molleman

Uit het Bestuur

Ontwikkelingen van het Parochieel Dienstencentrum Enschede

Het Parochieel Dienstencentrum Enschede: Het kostte wel enige tijd voor iedereen gewend was geraakt

aan deze nieuwe naam. Het centrale secretariaat was immers vertrouwd en lag gemakkelijk in de mond. Toch hebben we gemeend de naam te moeten aanpassen omdat toekomstige ontwikkelingen heel wat meer van centraal zullen vragen dan alleen het vervullen van administratieve en secretariële taken. Het accent zal daarnaast ook meer komen te liggen op ondersteuning en het nemen van initiatieven t.b.v. de locaties, pastorale team en het bestuur. De gevraagde diensten zullen een grote verscheidenheid kennen en flexibiliteit vragen. Aan de medewerkers van het dienstencentrum worden op de duur hogere eisen gesteld. Zij zullen zich verder bekwamen gaandeweg de ontwikkelingen. Het Parochieel Dienstencentrum Enschede zal een spilfunctie moeten vervullen waar iedereen terecht kan. Gezien bovenstaande sluit de nieuwe naam beter aan bij de te verwachten ontwikkelingen.

Om het Parochieel Dienstencentrum Enschede verder te kunnen professionaliseren moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals:

- Inventariseren van vrijwilligerstaken en werkgroepen per locatie;
- Inventariseren op welke wijze gegevens van gelovigen geregistreerd worden;
- Het herzien van de telefonische bereikbaarheid in Enschede in samenspraak met vertegenwoordigers van de locaties;
- Technische ondersteuning met behulp van apparatuur.

Het is de bedoeling om bij de uitwerking van bepaalde onderwerpen,



waar mogelijk, gebruik te maken van de ervaring en kennis van vrijwilligers van de locaties. Wij kunnen daar ons voordeel mee doen.

Inmiddels is Jan Kusters, u waarschijnlijk welbekend, al begonnen met de inventarisatie van vrijwilligerstaken en werkgroepen van de locaties. Het is noodzakelijk dat we inzicht krijgen in de taken en werkzaamheden van iedere locatie. Het doel hiervan is het optimaliseren van een goede communicatie tussen de locaties en het Parochieel Dienstencentrum Enschede en om de zeven geloofsgemeenschappen efficiënter en beter te kunnen ondersteunen.

Verder wordt op dit moment onderzocht welke technische voorzieningen (o.a. telefoon/computer) noodzakelijk zijn opdat het dienstencentrum, ook in de naaste toekomst, zo goed mogelijk kan functioneren.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

*Namens het Bestuur,
Trees Schaap en Dorien Oude
Elberink*

Ook dat is Diaconie: over de inzet bij een Lourdesbedevaart

In dit artikel over een bedevaart naar Lourdes, gaat het nu eens niet op de eerste plaats om de pelgrims, hun beleving en hun verwachtingen, maar om hen die door hun **vrijwillige inzet** als begeleider/ster zo'n reis mogelijk maken.

Afhankelijk van het vervoer, duurt een bedevaart 6 tot 9 dagen.

Het is niet moeilijk om voor een interview binnen de parochie een enthousiaste vrijwilligster te vinden. Een vrijwilligster met zeer ruime ervaring.

In 1963 ging ik, zo vertelt ze, voor het eerst naar Lourdes. Gesteund door een gelovige opvoeding, vond ik als studente, dat ik zo'n pelgrimage eens zelf moest ervaren. Het is er niet bij gebleven. Jaren later, het was eind jaren zestig, uitten mijn ouders de wens samen op bedevaart naar Lourdes te gaan. Twee keer hebben zij zo'n reis samen mogen beleven. Na de 2^e bedevaart van mijn ouders werd hen verteld dat er 2 van hun dochters en 2 schoondochters in verwachting waren. Zij vonden het een prachtig cadeau. Een wonder. Voor een eventuele volgende reis kregen zij de opdracht mee de kaarsjes uit te blazen. Na het overlijden van vader had moeder nog graag een keer willen gaan. Nadat wij informatie ingewonnen hadden en het plan opgezet, dat wij haar samen zouden begeleiden. Moeder overleed echter voordat wij er aan toe kwamen.

Begeleiden sprak mij erg aan. Er wordt nog wel eens lacherig gedaan over de wonderen in Lourdes, maar ze gebeuren echt! Er zijn 68 erkende wonderen bekend. De kleintjes worden niet zo opgemerkt, maar ze gebeuren. Je moet het zo zien: "Een ieder die er naar toe gaat draagt zijn of haar eigen rugzak met problemen. Daar in Lourdes wordt het als het ware uitgepakt en voor je opnieuw en beter ingepakt en wel op een wijze



dat het stukken beter te dragen wordt.”

Als begeleidster maakte ik mee dat 2 dames op leeftijd bij aankomst te horen kregen dat hun broer die middag was overleden. Ze wilden direct terug. Maar de eerstvolgende vlucht ging naar Parijs, vanwaar zij naar een ander vliegveld moesten om op Schiphol te kunnen landen. Ze waren erg teleurgesteld. Ik bood aan om mee te reizen. Ondanks dat ik maar enkele woordjes Frans sprak, kwam het toch helemaal goed. Prompt werd ik daarna door de organisatie gevraagd of ik de volgende keer mee wilde gaan, maar dan als hotelleidster. Dat is een vorm van begeleiding waar veel meer organisatie aan te pas komt. Hoewel de begeleidsters een gereduceerd tarief betalen, is het toch altijd nog een derde van de volle prijs.

Ik heb het nu meer dan dertig keer meegemaakt en ik houd het binnenkort voor gezien. Maar het is erg dankbaar werk. Je krijgt er zo veel voor terug. Er ontstaat daar echt een band met elkaar. Iedereen helpt iedereen. “Hemel en aarde raken elkaar” Naar status of afkomst wordt niet gekeken. Ook de taal is geen probleem, je begrijpt elkaar. Het is werkelijk geweldig.

Uit een gesprek van Henk Thiïss met Annie Prieshof

Adventsactie 2012: 'Groot denken, klein doen'

Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke gemeenschap uiting aan

haar solidariteit met de 3^e wereld. Onze kerk is altijd sterk geweest in de missie. Dat zijn we nog steeds. We willen graag de mensen daar helpen. Maar we willen nog liever dat zij leren om zichzelf te helpen. We geloven in de betrouwbaarheid van het kerkelijk netwerk: we weten wie we kunnen aanspreken en vragen om een bewijs van erkentelijkheid door de kerkelijke overheid. Onze projecten komen ten goede aan álle mensen, niet alleen aan de katholieken. We noemen ons en hun werk daar: missie en ontwikkeling. Missie, omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van Jezus Christus. Ontwikkeling omdat bij het woord de daad gevoegd wordt: door mensen die geven om elkaar.

Voor de campagne 2012 zijn tien voorkeursprojecten gekozen. Dit zijn ze: Meiden van de Straat (Ghana), Schoon water voor Bethlehem, Adopteer een vroedvrouw (Ethiopië), Veilig vervoer voor de Zusters (Argentinië), Wat U voor de allerminsten hebt gedaan (Brazilië), Lichtpuntje voor de zwijgende toeschouwer (India), Laat de kinderen tot mij komen (Honduras), Geef ze de toekomst in handen (Kenia), Zelfredzaamheid in Cuba, en Een hoopvolle toekomst voor vrouwen (India).

Op de folders en affiches staat dit jaar opnieuw, net als in het eerste actiejaar 2011: “*Groot denken, klein doen*”. En ook: “*Compassie in actie*”. Met mensen aan de basis daar willen we meeleven, delen in hun inzet, hun goede daden van harte ondersteunen.



Vanaf dit jaar heet de organiserende instantie: **ProgressioNederland**. Het is een nieuwe organisatie, die voortaan de Bisschoppelijke Adventsactie en de Bisschoppelijke Vastenactie samen organiseert.

Verschillende vieringen in de komende adventstijd, van 2 tot en met 23 december a.s., zullen in het teken staan van deze Adventsactie 2012. U hoort over de gekozen projecten en er wordt ingezameld voor financiële ondersteuning. Meer informatie vindt u op de website www.adventsactie.nl. U kunt ook zelf rechtstreeks een bijdrage geven aan de genoemde projecten op rekeningnummer 65.31.00.000 ten name van: Adventsactie, Den Haag.

Namens de MOV en het Diaconaal Beraad, Pastor Hans van der Hulst

Ziekenzalving en ziekenzegen

Regelmatig worden wij als leden van het pastoraal team gevraagd voor een ziekenzalving of ziekenzegen. Gaat het om een ziekenzalving (sacrament van de zieken, ook wel ‘bediening’ geheten) dan wordt dit sacrament bediend door een priester. Desgewenst of indien noodzakelijk kan een pastoraal werker of diaken ook een ziekenzegen geven. Als pastoraal team zijn wij blij met deze verzoeken. Vanzelfsprekend vraag je niet om ziekte; je hoopt op een goede ge-

zondheid. En gaat het om een naderend afscheid, dan gaat dit gepaard met veel emoties: pijn, teleurstelling en verdriet; maar ook ontroering, warmte en genegenheid. Wat je voor elkaar voelt, wat je voor elkaar mocht betekenen, komt in gelovig perspectief nog één keer samen in de viering van dit sacrament of bij de zegen. Als pastores vinden wij het een voorrecht U juist op deze momenten in Gods Naam nabij te mogen zijn en zulke kostbare en dierbare momenten voor U te mogen begeleiden.

Deze plechtigheid van ziekenzalving of ziekenzegen komt het beste tot zijn recht, als deze kan plaatsvinden op een rustig, (ruim) tevoren afgesproken moment. Alle betrokkenen (degenen, die aan de plechtigheid deelnemen, maar ook de pastor) kunnen zich dan in alle rust voorbereiden op dit belangrijke moment. Toch gebeurt het nog wel eens, dat wij als pastores vragen krijgen als: “Kunt U vandaag nog komen, want moeder ligt op sterven” of: “U moet meteen komen, want vader zal het niet lang meer maken en wil nog zo graag het sacrament van de zieken ontvangen”. Soms kan het niet anders: bij plotselinge ziekte of als de gezondheidstoestand van je dierbare onverwachts snel achteruit gaat, dan moet er – ook pastoraal – snel gehandeld worden. Het kan ook zijn, dat de zieke en zijn/haar familie en vrienden pas op een bepaald moment emotioneel toe zijn aan een sacrament of zegen, die



te maken heeft met een naderend afscheid. Je kunt dit alles niet tevoren programmeren of afdwingen. Ook in dit soort spoedeisende situaties doen wij als pastores ons uiterste best om zo snel mogelijk bij U te zijn. Dergelijke pastorale verzoeken hebben bij ons een hoge prioriteit. Toch kan het zijn, dat het niet (meteen) lukt om aan Uw vraag te voldoen: het kan zijn, dat wij als pastores op dat moment andere (dringende) pastorale verplichtingen hebben, waar wij niet van kunnen afzien. Met name voor de pastoor geldt, dat hij in ons pastoraal team de enige priester is voor de hele stad. Als het om een ziekenzalving gaat, zal hij als priester het eerst in beeld komen. In onze stad wonen ook emeriti-priesters, maar zij zijn niet allen (op afroep) beschikbaar voor bedieningen. Daarom, als het kan, belt U ons tijdig; dan kunnen wij als pastores in alle rust met U een afspraak plannen en U zo beter van dienst zijn. Ook voor U en voor de zieke is het prettiger, als in deze ‘paniek’ vermeden kan worden.

Onze telefoonnummers vindt U in de colofon voor in dit parochieblad. In dringende situaties kunt U bellen met het bereikbaarheidsnummer van het pastoresteam: 06-275 11 272. Krijgt U ons niet meteen aan de lijn (als we met een viering bezig zijn, of met de auto onderweg zijn, maar ook in sommige andere situaties kunnen en mogen wij de telefoon niet meteen opnemen), spreekt U dan alstublieft een boodschap in met Uw naam en

het telefoonnummer waarop U bereikbaar bent. Dan wordt U zo gauw mogelijk teruggebeld.

Heeft U zelf of heeft iemand, die U lief is, te maken met ziekte, dan wensen wij U en Uw naasten Gods zegen en heel veel sterkte.

*Namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*

Pastoraal bezoek

Als pastoraatsgroepen, leden van bezoekersgroepen, andere parochiële groepen, en ook als pastores, komen wij graag bij U op bezoek voor een pastoraal gesprek, een luisterend oor, de voorbereiding van een sacrament of zegen of voor de voorbereiding van een kerkelijke viering. Mocht U vanuit de geloofsgemeenschap, waarin U thuis bent, pastoraal bezoek willen ontvangen, neemt U dan contact op met secretariaat van Uw geloofsgemeenschap: de contactpersonen daar kunnen U dan verder helpen.

Soms gebeurt het, dat er pastoraal bezoek wordt verwacht, maar wij als pastores, of als geloofsgemeenschap niet van deze wens op de hoogte zijn. Zo krijgen wij – vanwege de privacy – van het ziekenhuis geen bericht, als U of één van Uw naasten hier opgenomen wordt. Voor informatie hierover zijn wij geheel aangewezen op berichten van Uw kant. Daarom willen wij U vragen, om, als U pastoraal bezoek wenst, zelf even te bellen.



U kunt bellen naar het secretariaat van Uw geloofsgemeenschap; U kunt ook contact opnemen met één van de leden van het pastoraal team. De telefoonnummers van de secretariaten en van de leden van het pastoraal team vindt U elders in deze Pelgrim.

Pastorale bezoeken, waarvoor een pastor wordt gevraagd, zullen als regel gebracht worden door de aandachtspastor van die locatie. Voor de geloofsgemeenschappen Ariënsge-dachtenis en Verrijzenis des Heren is dit pastor Ingrid Schraven; voor de geloofsgemeenschappen H. Geest-Maria en St. Jan-H. Michaël is dit pastor Carla Berbée; voor de H. Jacobus en de St. Joseph is dit pastor Hans van der Hulst en voor de H. Paulus is dit diaken Paul van Blijswijk in samenwerking met pastoor Monninkhof. Als U bezoek wenst van een priester of van de pastoor, dan kan dit vanzelfsprekend, maar het werkt dan het beste, dat U zelf even belt en hier om vraagt. Dit heeft ook te maken met het feit dat de pastoor werkt voor de hele stad en daarom niet al Uw vragen kan overzien. Alle telefoonnummers vindt U elders in de Pelgrim.

*Namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*

Pastor Jan Kortstee

Zoals U bekend zal zijn, is pastor Jan Kortstee in maart 2010 met emeritaat gegaan. Dit betekent: hij is met

pensioen, hij is in ruste. Dit wil niet zeggen, dat hij in onze parochie niet meer actief zou zijn. Integendeel: als pastoraal team zijn we heel gelukkig, dat we hem kunnen vragen voor één eucharistieviering per weekend, voor doordeweekse vieringen, voor dopen en als het nodig is ook voor assistenties bij de bediening van andere sacramenten. Voor het overige geniet pastor Kortstee van zijn vrijheid. Hij is blij, dat hij nu niet meer naar vergaderingen hoeft of zich moet bezig houden met andere bestuurlijke zaken. Wel geniet hij van de ontmoetingen met mensen (hij is een echt mensen-mens), gaat graag naar de thuiswedstrijden van FC Twente, en houdt ook van wandelen in de mooie Twentse natuur.

Zoals we al zeiden: pastor Jan Kortstee is met emeritaat. Hij helpt graag in de parochie, maar hij is ook heel duidelijk in het feit, dat hij vindt dat het pastorale werk in onze parochie gedaan wordt door ons als pastoraal team. Regelmatig gebeurt het nog, dat hij gebeld wordt voor uitvaarten of andere kerkelijke plechtigheden. Wat er dan gebeurt, begint te lijken op een vast terugkerend ritueel: pastor Kortstee wordt gebeld, legt netjes uit dat en waarom hij niet meer voorgaat in uitvaartdiensten en verwijst vervolgens naar ons als pastoraal team. U zult begrijpen, dat het voor pastor Kortstee emotioneel belastend is, om telkens weer 'neen' te moeten zeggen, hoewel hij degene die belt, goed kent.



Daarom vragen wij – mede namens pastor Kortstee, de inhoud van dit artikel is met hem overlegd en heeft zijn volledige instemming -: belt U niet meer naar pastor Kortstee om hem te vragen, of hij wil voorgaan in een uitvaartdienst of andere kerkelijke plechtigheid. Als U Uw kind wilt laten dopen, wilt trouwen of een uitvaartdienst wilt afspreken voor Uw dierbare, dan kunt U contact opnemen met het locatiesecretariaat van de kerk waar U thuis bent. De telefoonnummers en contactgegevens vindt U elders in dit parochieblad. Dit locatiesecretariaat zorgt er dan voor, dat Uw verzoek terecht komt bij ons als pastoraal team of bij een parochieel vrijwilliger, die U van dienst kan zijn. Mocht U naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, belt of mailt U dan naar één van de leden van het pastoraal team. Onze telefoonnummers en e-mailadressen staan voor in deze Pelgrim. Wij zijn U graag van dienst.

*Namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*

Franciscanessen

Op 16 november 1982 besloot onze gemeente om een straat te noemen Sint Elisabethstraat, als een eerbetoon aan Zusters Franciscanessen. Zij hielden zich o.a. bezig met ziekenverpleging, oprichting R.K.- ziekenhuis en verpleging, hulp aan kraam-

vrouwen. Zij bestonden in Enschede vanaf 1919 tot 1974 en hun eerste taak was alle vluchtelingen van de eerste wereldoorlog van over de grens te verzorgen. De vluchtelingen moesten weer naar hun thuislanden terug.

Waar staat het nonnenstandbeeld in Enschede? Tussen 1986-1990 heeft de vrouwenafdeling van de PvdA nog een lijst ingediend van bijzondere vrouwen, maar B&W was niet zo van de emancipatie daarom is het zo beperkt gebleven, jammer. Het is nu een herkansing om het op te pakken en straten naar bijzondere vrouwen te noemen.



P.S. Er staat een mooi beeld van Matti Stolk voor de Nicolaaskerk in Denekamp. *Zie foto.* Zoiets zou perfect staan voor de Wonne of het ziekenhuis of op het Sint Josephplein. Wie pakt dat op, een mooie opdracht voor de politiek?

John Schiffel



Serious Request

Voor de activiteiten rond Serious Request hebben wij een coördinator gevonden die met veel toewijding en motivatie de rol als coördinator wil vervullen. Haar naam is Ester van de Bunt en zij is 27 jaar. Hieronder volgt meer informatie over het programma dat zich in de week voor kerstmis in de H. Jacobuskerk zal afspelen parallel aan dat van Serious Request.



BORN TO LIVE H. Jacobuskerk

Binnenkort is het zo ver! Van 18 december tot en met 24 december zullen 3 Dj's van 3FM zich 6 dagen

lang opsluiten in een glazen studio zonder eten en maken 24 uur per dag live radio en televisie. Het doel is zo veel mogelijk geld inzamelen voor het terugdringen van babysterfte. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt.

Het glazen huis staat dit jaar op de Oude Markt. De H. Jacobuskerk staat daar ook en wordt deze dagen een open huis waar warmte en gastvrijheid wordt geboden. En waar aandacht wordt gevraagd voor deze stille ramp middels meditatieve momenten, stille aandacht, thematische en muzikale programma's. Dit alles onder het thema BORN TO LIVE.

In BORN TO LIVE wordt aandacht gevraagd voor nieuw leven. Het Kerstverhaal dat iedereen graag herkend is niet voor iedereen weggelegd. Geboren word je om te leven. Niet

om meteen al te sterven.

Samen met **SERIOUS REQUEST** bundelen we onze krachten. En blijven we geloven... in nieuw leven, zo dichtbij bij Kerstmis.

BORN TO LIVE nodigt u uit: koren, scholen, gezondheidsinstellingen en één ieder met een creatief idee: om invulling te geven aan het programma in de H. Jacobuskerk. Denkt u een goed en passend programma te hebben? Wilt u een creatieve, inhoudelijke of artistieke bijdrage leveren? Neem direct contact op met:

Ester van de Bunt, projectcoördinator
BORN TO LIVE

T: +31 6 30 14 79 80

E: borntolive.2012@gmail.com

AVONDLIEDEKE

*'t Is goed in 't eigen hart te kijken
Nog even voor het slapengaan
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan*

*Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei
Of ik aan liefdeloze mensen
Een wordeke van liefde zei.*

*En vind ik, in het huis mijns harten,
dat ik één droefenis genas,
dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd dat eenzaam
was...*

*Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avond-zoen
't Is goed in 't eigen hart te kijken
en zo zijn ogen toe te doen.*

Alice Nahon



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Jaarplanning

Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert regelmatig activiteiten voor jongeren, vormelingen, tieners, kinderen en begeleiders. Klik op deze link voor het jaarprogramma: www.yougle.nl

St*rTrek, 14 december 2012



Ga mee en maak een tocht door het donker. Je ziet het bekende kerstverhaal, maar wel héél anders!

Ontvangst om 18.00 uur met een lekkere maaltijd.

Sterren maken doe je zelf... Laat je verrassen!

Rap maken samen met professionele rappers!

Voor iedereen vanaf de brugklas.

Meer informatie kun je vinden op de website: www.katholiekenschede.nl.

Aanmelding: Vóór 5 december bij ingrid.schraven@katholiekenschede.nl

Er hebben zich al groepen aangemeld, dus wees er snel bij!

Als je ouders willen meehelpen horen we dat graag!

Allerhande

Wereldlichtjesdag

Elke 2e zondag in december wordt

Wereldlichtjesdag gehouden.

Op deze dag, om

19.00 uur, steken mensen over de hele wereld een kaars aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen (jong en oud). De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Dit jaar wordt Wereldlichtjesdag gehouden op **9 december**.

In Dinkelland komen we op een bijzondere plaats samen om een kaars aan te steken en stil te staan bij alle overleden kinderen. Vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom in de prachtige sterrentuin bij Cosmos Sterrenwacht, Frensdorferweg 22 te Lattrop. In een bijeenkomst van ongeveer een uur zal er plaats zijn voor gesproken woorden, gedichten, muziek en samen beleven. Na afloop is er gelegenheid om even op te warmen en na te praten met een kop koffie of thee. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Het is mogelijk om zelf een bijdrage te leveren in de vorm van een lied, gedicht of iets anders. Dit kunt u bij onderstaande personen doorgeven. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Bij voorkeur even aanmelden bij Gea Schuurman, 0541-296155, email:

info@veerkr8ig.nl of bij John

Wigger, 0541-355688, email:

info@wiggeruitvaartzorg.nl



Thuisraken in de Bijbel

De ‘Basiscursus Geloven’ organiseert in 2013 een maandelijks cursus ‘Thuisraken in de Bijbel’. Op de woensdagen 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april en 29 mei 2013 worden de bijeenkomsten in de Vredeskerk gehouden. Het is de bedoeling om telkens een tocht door de Bijbel te maken aan de hand van kernverhalen. Het gaat om een weg door de Bijbel, een weg met jezelf, met elkaar, met God.

De cursus is bedoeld voor hen die eerder een cursus hebben gevolgd en om een vervolg hebben gevraagd om beter thuis te raken in de Bijbel. Maar ook zij die voor het eerst willen deelnemen, kunnen gemakkelijk aansluiten, want elke cursusavond heeft een inleidend karakter. Inleiders zijn: Lies van Veldhoven, Kees den Breejen, Frans Huirne, en Cees de Jonge.

De avond start met een maaltijd om 18.30 uur en eindigt met een liturgisch moment om ca. 22.00 uur. We hopen op een ruime deelname.

De werkgroep Basiscursus Geloven

Landelijke Ariënsherdenking

De jaarlijkse Ariënsgedachtenviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van

november, te weten **18 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de **H. Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang 10.00 uur.

Celebranten zullen zijn:

Mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbischop van het aartsbisdom Utrecht, *Mgr. H. Kronenberg*, emeritus-missiebisshop en pater marist, woonachtig te Enschede en *pastoor A.G.M. Monninkhof*, pastoor van de Parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede.

Het thema van de viering is dit jaar (conform het Europees thema van het jaar 2012) “**Ouder worden**”. Daarbij zullen twee aspecten centraal staan: “solidariteit tussen de generaties” en “de vergrijzing van de gelovigen”.

Medewerking verlenen de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, en het Ariënskoor van de Ariënsgedachteniskerk. Hierbij worden alle parochianen van de Ariënsgedachteniskerk (Hogelandsingel) van harte uitgenodigd.

In de Ariënsgedachteniskerk is er die zondagochtend geen viering.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Voor eventuele inlichtingen:

de heer J.N. Hinke, Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo.

Tel. 074 – 2429686 of

info@arienscomite.nl.



Pastorale school

De Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht staat in 2013 in het teken van het 'Jaar van het Geloof'. Parochianen die hun geloof willen verdiepen, kunnen (een aantal van) de zeven avonden over de sacramenten bijwonen. Deze avonden zijn ook zeer geschikt voor jongeren die meer willen weten over het R.-K. geloof. Voor degenen die zich bezig (willen gaan) houden met de voorbereiding van de viering van de sacramenten in hun parochie (en daarmee helpen het geloof 'door te geven'), worden er bovendien vijf toerustingsavonden georganiseerd.

De eerste van de zeven avonden is in **februari 2013**.

Plaats: Stefans-Hof, Stationsweg 1 te Borne. Aanvang: 19.30 uur sluiting: 22.00 uur .

Inschrijven en meer informatie:

Bij mevrouw M. de Vries via vries@artsbisdom.nl of tel.: 030 2361570.

Reis Rome-Umbrië-Toscane

Van 27 april tot 5 mei 2013 leiden Frank de Heus en Frank Beuger een reis naar Italië. Frank de Heus is als pastoraal werker werkzaam in de parochie Sint Franciscus van Assisië in Haaksbergen en omstreken. Frank Beuger is werkzaam als decaan en docent aan de Grundel te Hengelo. We vliegen naar Rome, met hotel Madre Pie vlakbij de Sint Pieter als

uitvalsbasis. We bezoeken de belangrijkste bezienswaardigheden. Dan door naar Toscane, de wieg van de Renaissance.

Wie meegaat moet goed ter been zijn! Bij 26 deelnemers zal de prijs ongeveer € 1488,- bedragen. Hier zit vrijwel alles in. Toeslag voor een eenpersoonskamer is € 146,- .

Info: Frank Beuger, t: 06 230 90 356,
e-mail: f.beuger@home.nl
Frank de Heus, t: 06 300 988 33,
e-mail: pastordeheus@home.nl
www.franciscusparochie.nl

Oecumenische vespervieringen

Dit jaar vinden er vespervieringen plaats in de Adventperiode.

- In de Eudokiakapel bij de Apostel Thomaskerk. elke zondag van de advent om 19.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op pagina 41.

- In de Advent zal er in de binnenstad weer iedere zondag een vespers zijn, onder auspiciën van de Raad van Kerken. De eerste drie zondagen om 17.00 uur. In de week van Serious Request zijn er waarschijnlijk iedere dag vespers om 18.00 uur. Dit zal worden opgenomen in het **programma van Serious Request**.





KIEK

GENOEG VOOR IEDEREEN

Al maanden was er geen druppel regen gevallen in Myra. Het graan was verdroogd; de dieren vonden niets meer om te eten of te drinken. De vaders en moeders konden hun kinderen geen brood meer geven. Overal was honger, dorst en droefheid.



Op een dag liepen drie schepen de haven binnen. Ze kwamen uit Alexandrië en waren volgeladen met graan. Het was bestemd voor de keizerstad Constantinopel.

Nicolaas, de bisschop van Myra hoorde ervan. "Dit is onze redding", dacht hij. Hij ging naar de haven. De matrozen zaten op de kade, met grimmige

gezichten en met lansen in de hand om de hongerige mensen op een afstand te houden. "Waar is uw kapitein?" vroeg bisschop Nicolaas, "Ik wil hem spreken".

De bisschop mocht aan boord komen. "Verkoop alsjeblieft een deel van je lading aan mijn mensen", zei Nicolaas. "Ze lijden grote honger". "Dat mag niet", zei de kapitein. Mijn lading is gewogen tot op de korrel. Als ik met minder graan in Constantinopel aankom kost me dat mijn kop".

Toen zei bisschop Nicolaas: "Heeft de Heer niet met vijf broden een reusachtige menigte gevoed? Help ons, en er zal geen graankorrel ontbreken".

De kapitein nam een stuk krijt en tekende een streep op het schip, precies op de waterlijn. Daarna mochten enkele mannen uit Myra graan gaan scheppen uit het ruim.

Toen gebeurde **iets wonderlijks**. Hoeveel zakken graan ze ook op de kade stortten, het schip kwam niet omhoog. De krijtstreep bleef precies op de waterlijn.

"Zo is het genoeg, mannen", zei Nicolaas. "We zullen te eten hebben tot de volgende oogst. En zaaien kunnen we ook. De hongersnood is voorbij".

Toen vielen de mensen op de knieën, dankten God voor het wonder en bejubelden bisschop Nicolaas



Redactie **B**



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: ljpgasthuis@concepts.nl
4767640

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur

Gevormd:

Op zondag 22 juli 2012 is tijdens de
viering de Heer Gerrit Groothuis door
het Sacrament van het Vormsel
opgenomen in de Rooms-Katholieke
kerk.

Ter gelegenheid hiervan heeft hij een
verklaring opgelezen wat zijn
beweegredenen hierbij zijn geweest.

ENSCHEDA: 22 juli 2012 in de kerk van St. Jacobus de Meerdere.

Mijn lieve moeder, die vorig jaar
overleden is, zei altijd: “Kind, volg je
hart! Het verstand heb je gekregen om
de keuzes van je hart te begrijpen!”.

En dat heb ik gedaan! Na een lange
zoektocht, die mij o.a. voerde langs
de oecumenische basisbeweging, de
school voor praktische filosofie, de
antroposofie en de school van het
Gouden Rozenkruis, sta ik nu hier.

De cirkel is rond! Gedoopt in de
Grote Kerk bij de “buren” aan de
overkant en het vormsel ontvangen in
de kerk van Sint Jacobus de
Meerdere. Het voelt als thuiskomen!

Wat ik zo goed vind aan de Rooms-
Katholieke Kerk? Dat is de Eucharis-
tie, de mystiek, de gregoriaanse ge-
zangen, de mooie liturgie tijdens de
vieringen, de kunst, die ook in deze
kerk zo rijkelijk aanwezig is. Ik voel
de band met een eeuwenoude traditie
en de verbondenheid en de solidariteit
van de wereldkerk met de zwakkere
en de kwetsbare mensen in onze
samenleving. In het Aramees, de taal,
die Jezus sprak, luidt de eerste regel
van het Onze Vader als volgt:

“Bron van Zijn, die ik ontmoet in dat
wat mij ontroert”.

In de vieringen ontmoet ik die Bron
en ervaar ik, dat ik word opgebouwd
door de Eucharistie.



Een ontroerend en mystiek moment. Het is gewoon “voedsel” voor mij. Wat mij ook erg aanspreekt is het feit, dat de Katholieke Kerk met je meegaat op het levenspad. Leven en dood worden elke week genoemd in de kerk: De kinderen die gedoopt zijn, de mensen die overleden zijn, de mensen die getrouwd zijn en, heel belangrijk voor mij, in elke viering wordt er gebeden voor de mensen, die ons zijn voorgegaan. Bij elke levensfase staat de kerk even stil. Je leven gaat niet ongemerkt voorbij!

Natuurlijk zijn er bepaalde dogma's, waarbij ik m'n wenkbrauwen frons.

Voor mij brengt het Evangelie een blijde boodschap! Als er tegelijk met de boodschap, door mensen gemaakte dogma's bijgeleverd worden, waar ik niet blij van word, dan heb ik daar geen boodschap aan. Ik houd mij er niet mee bezig! Voor mij schuilt de ware moraliteit er niet in, dat je op de gebaande paden blijft, maar dat je het juiste pad voor jezelf vindt en het onbevreesd volgt! Verantwoording leg je af aan het eigen innerlijk tribunaal EN aan God. De ontmoeting met Hem vindt plaats voorbij atomen en moleculen. Voorbij het verstand. Dat is een wonder, een mysterie. Een diep en zeker weten voorbij alle kennen. Het werkelijk ware zien we niet met onze ogen, maar met het hart!

Ik wil deze verklaring eindigen met een gedeelte uit het brevier van Dietrich Bonhoeffer, een Duits verzetsstrijder en theoloog:

“Schreeuw niet zo, als was de hulp ver weg. Zij is heel nabij, gij hoeft uw hand maar uit te strekken, zo nabij. De koning is bij u en heeft alles

waarom gij schreeuwt gebracht en geschonken: de vrede en de gerechtigheid, de reinheid en de waarheid”.

Tot slot:

“In goede machten liefdevol geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens.

Is waarlijk met ons elke nieuwe dag!”

Gerrit Groothuis

Heuglijk nieuws voor de Familie Ntahonankwa

Vanaf mei 2010 heb ik u met enige regelmaat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen omtrent het vluchtelingengezin Evode, Christine, Huque en Fiene Ntahonankwa oorspronkelijk afkomstig uit Burundi, een klein overwegend katholiek land in Midden Afrika. Vanaf hetzelfde moment zijn wij ook met een aantal mensen vanuit de Jacobuskerk een actie gestart om hen financieel te ondersteunen want met het vervallen van de verblijfsvergunning was ook het recht op inkomen (althans voor de beide ouders) vervallen. De ouders hebben dus zo'n 2,5 jaar als illegaal in hun huisje aan de Molukkenstraat met hun kinderen gewoond en zich met vallen en opstaan door deze buitengewoon moeilijke tijd heen geslagen, niet in de laatste plaats door hun indrukwekkende Godsvertrouwen! Even zo vaak als wij het over hun toekomst hadden, spraken ze hun vertrouwen uit en dit onderwerp van gesprek eindigde dan ook stevast met het “komt goed” en het is UITEINDELIJK DAN OOK GOED-



GEKOMEN!



*Huque
ontbreekt
op de foto,
hij was op
school*

Na een verblijf van bijna 9 jaar

in Nederland en na alle denkbare procedures hebben ze eind vorige week via hun advocaat bericht ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat hun verblijf hier is gelegaliseerd en ze dus een verblijfsvergunning gaan krijgen.

Je kunt je op dit moment gewoon geen blijere en dankbaarder mensen voorstellen dan het gezin Ntahanakwa voor wie er nu pas toekomst is in ons land en die nu eindelijk al die narigheid langzamerhand achter zich kan laten! God zij dank!

In een volgende uitgave van "Pilgrim" zullen ze zelf iets vertellen over de afgelopen jaren en over hoe het hen vergaat in de nieuwe fase van hun leven!

Maar ze willen nu alvast iedereen hartelijk bedanken voor alle medeleven.

Jan Kattenpoel Oude Heerink

Concerten in de Jacobuskerk in de maand december

Zaterdag 8 december geeft het koor Canteclaeur een kerstconcert samen met 2 andere koren.
Aanvang is 20.00 uur.

Maandag 10 december een Ave Mariakerstconcert.

Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag en zaterdag 14 en 15 december geeft de Nationale Reisopera samen met een lezerskoor een uitvoering van de Messiah.

Zaterdag 22 december is er Volkskerstzang. Aanvang 16.30 uur.

Parochiekroniek

Overleden

Op **zaterdag 6 oktober 2012** is overleden **Ton Wibier** op de leeftijd van 77 jaar.

Ton is geboren op 19 september 1935. Hij was de oudste in een gezin van acht kinderen en hij bleef de grote broer waar ieder van zijn zussen en zijn broer een eigen band mee had – de betrokkenheid bij elkaar bleef. Ton werkte in de textiel, en werd ook actief in de politiek voor de KVP en later het CDA. Hij was 24 jaar lid van de Gemeenteraad van Enschede en vervulde gedurende 4 jaar de functie van wethouder. Daarin toonde hij zich 'streng maar rechtvaardig', zoals de krant schreef, met een grote inzet voor sport en cultuur, voor jeugdzaken en wijkaangelegenheden. Op sociaal gebied heeft hij veel gedaan voor de inwoners van Enschede. Ton was ook voorzitter van de KOE, het Katholiek Onderwijs Enschede en van de Stichting Behoud Josephkerk. Zo'n 20 jaar geleden kwam Ton te werken in Alkmaar en hij verhuisde naar Egmond aan Zee. De laatste weken van zijn leven kwam hij, reeds ernstig ziek, weer terug in Enschede, in de Cromhoff en later in het MST. Daar was er intens



meeleven vanuit zijn familie, tot op het laatst. Op zaterdagmorgen 6 okt is Ton tenslotte rustig ingeslapen. Op zijn gedachtenisprentje schreven zijn dierbaren: *“Sterven in vrede, dat is met een gerust hart je ogen sluiten”*. Op donderdag 11 oktober hebben we in de Jacobuskerk afscheid van hem genomen en Ton bedankt voor alles wat hij mocht betekenen voor zijn dierbaren, voor andere mensen en voor onze stad Enschede. Mogen de vele goede herinneringen aan hem in ons voortleven en moge zijn ziel, zijn geest, wie Ton echt was, delen in Gods licht en vrede voor altijd.

Pastor Hans van der Hulst

In Memoriam Robert Duiven

Volkomen onverwachts overleed op 17 september j.l. Robert Duiven in de leeftijd van 51 jaar. Zijn uitvaartdienst was op 24 september in de H. Jacobuskerk. Hierna volgde zijn begrafenis.

Tijdens de uitvaartdienst zongen we: *“Ik sta voor U in leegte en gemis”*. Dit lied geeft de gevoelens, die het plotselinge sterven van Robert oproept, goed weer. Als een dief in de nacht – letterlijk en figuurlijk – heeft de dood hem uit het leven weggerukt. Als je dan hoort, dat iemand, die je zo lief en dierbaar is, zomaar opeens is gestorven, dan weet je niet wat je overkomt. Eerst kun je het niet geloven. Slechts stukje bij beetje dringt het besef tot je door. Maar toch: het is alsof hij nog ieder moment kan binnenkomen. Het is een heel onwettelijk gevoel.

Als evangelietekst voor de uitvaartdienst kozen we het verhaal van de Emmaüsgangers. Het is het verhaal

van twee leerlingen van Jezus. Verwijfeld en gedesillusioneerd gaan zij terug naar hun geboorteplaats. Ze gaan ‘terug naar af’, omdat ze geen toekomst meer zien nu hun grote voorbeeld Jezus is gestorven. Onderweg komen ze een ‘toevallige’ voorbijganger tegen. Hij loopt met hen op. Ze weten niet, dat het Jezus zelf is. Maar ze worden wel ‘warm van binnen’ door de verhalen, die Hij hen vertelt.

We mogen hopen, dat allen, die Robert mochten kennen, net als de beide Emmaüsgangers troost en kracht mogen putten uit de mooie herinneringen die zij aan hem bewaren, maar ook uit de lieve en warme gevoelens, die zij voor hem koesteren. Zijn liefde, vriendschap en gastvrijheid zullen we graag in ere houden.

Pastoor André Monninkhof

Gedoopt:

Op zondag 23 september 2012 is gedoopt Evi Dercksen, dochter van Coen en Denise Dercksen-Niehof. Zij is geboren op 1 februari 2012. Ze wonen aan de Anjelierstraat 7.

Dat zij onder de goede zorgen van haar ouders mag opgroeien tot een gelukkig mens.

Getrouwd:

Op 17 oktober 2012 zijn getrouwd Darlene Croes en Matthijs Buunen. Zij wonen aan De Vluchtestraat 1-301.

Mogen zij er voor elkaar zijn in goede en kwade dagen.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak
Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Contactpersoon v. d. Paus Joannes-school voor 1^o Communie en Vormsel is Ria Everink.

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen.

Overleden

In memoriam Henk Vos
Op 20 oktober j.l. overleed de heer Henk Vos op 87jarige leeftijd. Henk werd geboren op 18 januari 1925 te Aarle-Rixtel in een gezin dat bestond uit vader,moeder,zusje Kitty en nog 5 broers.
Na de oorlog kwam hij terecht op de vliegbasis Twente en op een van zijn verkenningtochten door Enschede hoorde hij de klokken van de St. Josephkerk aan de Oldenzaalsestraat. Daar leerde hij ook zijn toekomstige vrouw, Annie Hilgeholt, kennen. Zij trouwden en dat huwelijk heeft 55 jaar geduurd totdat Annie, twee jaar



geleden, door de dood van hem werd afgenomen. Zij kregen een dochter, Petra. Henk was dol op zijn dochter en deed er alles aan om haar een gelukkige jeugd te bezorgen.

Henk heeft, zo kun je wel zeggen, een veelbewogen leven gehad.

Toen hij niet meer kon werken en in de WAO terecht kwam vond hij nieuwe bezigheden, hij kreeg een groentetuin en veel mensen kunnen wel meepraten over de producten hiervan.

Ook de Josephkerk heeft hem toen leren kennen als vrijwilliger. Veel heeft hij gedaan voor bv. de groep ouderen en kerk, voor de kerkschoonmaak, voor de werkgroep liturgie, hoe hij mee voorging in de woord- en communiediensten, de vastenmeditaties. Velen kennen hem ook als de koster bij de woensdagavondvieringen, waar hij in de oktobermaand ook regelmatig voor ging in het rozenkransgebed.

Voor al deze bezigheden voor onze kerk mocht Henk de Willibrordpenning ontvangen, een onderscheiding die voor hem heel veel betekende.

In november 2011 ging zijn gezondheid echter steeds meer achteruit. Hij had al zijn bezigheden al moeten staken en in juni hoorde hij dat hij ongeneeslijk ziek was en begon hij zich voor te bereiden op het afscheid van zijn aardse leven. Na weken van veel pijn kwam voor Henk een einde aan zijn leven op zaterdag 20 oktober en op 26 oktober hebben we met vieringen in de Ariënsgebedenkerk en het crematorium afscheid van hem genomen.

Namens de St.Joseph: Henk bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze geloofsgemeenschap.

Rust in vrede

Angelustoren

De Molenstraat werd alweer een flinke tijd geleden ontdaan van het SANDERS complex. Een grote voortvarendheid, maar waar blijft de nieuwe invulling met de nieuwe wethouder, een beetje tempo moet toch mogelijk zijn. Wel heeft men een vrije panorama op onze kerk en met name op de Angelustoren of de Engel des Heren. Het verkeert weer in spic en span conditie. Zelfs de klok werkt weer, bravo.

Er wordt hard gewerkt aan de kerk door de vrouwen en mannen. Het werkschema ziet er prima uit.

En onze Sinterklaas komt dit jaar landelijk aan in Roermond, uiteraard in het Cuypershuis, vlak bij de haven, u weet wel. Zijn beroemde zoon heeft de Sint Joseph Enschede gebouwd.

John Schiffel

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

In de week dat ik dit stukje schrijf, hebben we afscheid moeten nemen van Henk Vos.

Henk : een Jozef man in hart en nieren.

Vanaf het eerste moment dat ik betrokken raakte bij de St Joseph parochie (zo'n 6 jaar geleden) had ik



met Henk te maken , hij zag mij als een groentje en vertelde wat wel of niet kon. En terecht want hij telde al heel wat jaren mee. Onvoorstelbaar en onbeschrijfelijk wat hij allemaal voor de St Joseph gemeenschap heeft gedaan. Van bestuurslid tot kosten en dat tot op hoge leeftijd.

Persoonlijk heb ik hem mogen assisteren met het kosten tijdens de doopvieringen. Ik ben hem steeds meer gaan waarderen.

We zullen Henk gaan missen.

We wensen zijn dochter Petra en schoonzoon Gerrit veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Dingen gaan niet altijd zoals je zou willen.

Het was onze bedoeling om tijdens de restauratie de vieringen in de zijbeuk van onze kerk te laten houden. Vooral ook om onze gelovigen betrokken te houden bij de restauratiewerkzaamheden.

Helaas moesten we begin oktober constateren dat de verwarming niet meer werkte en dat de Stichting Behoud moet omzien naar een nieuwe installatie en de financiering hiervan.

Waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met de kwetsbaarheid van alle mooie muurschilderingen in onze Josephkerk.

We hebben wat zaken en ideeën uitgetoetst, maar uiteindelijk hebben we toch besloten om voor zowel de woensdag vieringen om 19.00 uur als ook de zaterdag vieringen om 17.00 uur uit te wijken naar ons parochiecentrum.

De eerste viering op zaterdag 27 oktober in het parochiecentrum was in ieder geval een succes.

We hebben bij het bestuur van de

stichting aangedrongen op een spoedige beslissing dit ook i.v.m. de komende kerstvieringen.

Soms gaan dingen wel zoals je zou willen.

Op 4 oktober vond er een bijeenkomst plaats met het Pastoresteam en vertegenwoordigers van de 7 locaties. Belangrijkste onderwerp was wat ons betreft: het koor- en dienstenrooster voor 2013.

Wij hebben het zeer gewaardeerd dat er open gediscussieerd kon worden en dat er uiteindelijk ook rekening gehouden is met een ieders inbreng.

Onze complimenten gaan naar André en zijn team. En dit geeft ons vertrouwen op soortgelijke openheid bij de nog komende moeilijke keuzes en beslissingen.

Even ter herinnering (kan volgens mij nog net): op zaterdag 17 november organiseren wij na de viering van 17.00 uur de bedankavond voor de vrijwilligers. Deze avond is bedoeld om de vrijwilligers met een hapje en drankje te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Het is echter een goede traditie geworden dat iedereen van harte welkom is dus ook de niet vrijwilligers. U loopt dan natuurlijk wel het risico, dat u alsnog als vrijwilliger gestrikt wordt.

Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman 053-4355320,
jos.marsman1@kpnmail.nl*





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.

e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Vacature: administrateur

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Van de locatieraad

Per 1 september jl. eindigde mijn aanstelling als interim voorzitter van de locatieraad. De tijd tot deze datum was te kort om te komen tot een functionerende locatieraad. Daarom heb ik in overleg met het Parochiebestuur mijn beschikbaarheid voorlopig tot eind dit jaar verlengd.

In de vorige Pelgrim mocht ik de nieuwe leden van de locatieraad verwelkomen. Er is gevraagd naar zowel positieve als negatieve reacties.



Er is niet gereageerd, waarbij ik er dan vanuit ga dat u vertrouwen heeft in deze personen. In de vergadering met de werkgroepen op 18 oktober is door de aanwezigen unaniem het vertrouwen in hen uitgesproken.

Langzamerhand begint de nieuwe locatieraad haar draai te vinden. Het valt niet mee in korte tijd alles te weten wat er in onze geloofsgemeenschap omgaat. Ook heeft de raad nog steeds niet de optimale bezetting. Ik herhaal het nog maar eens, er is dringend behoefte aan een financieel/administratief lid. Vrouw of Man, dat is niet belangrijk. Het gaat om de invulling van een niet onbelangrijke taak.

De taak van de locatieraad is veel omvattend. Veel onderwerpen komen aan de orde en behoeven aandacht. Daar waar nodig worden direct oplossingen gezocht én gevonden.

De locatieraad is voor een groot deel afhankelijk van de pastoraatgroep en de vele andere vrijwilligers, die op allerlei wijze hand en spandiensten verrichten en waarnodig met raad en daad klaar staan. Dank is hun deel.

Financieel gaat het niet zo goed: er zijn plannen in ontwikkeling om de kosten terug te brengen. Het voert nu te ver op de details in te gaan. Eén en ander zal zeker niet ten koste gaan van de erediensten.

Er is regelmatig contact en overleg met de medegebruiker van onze kerk, in de persoon van Pastoor Constantijn van de Syrisch Orthodoxe Parochie Petrus en Paulus. Het gaan hierbij voornamelijk over de afstemming van tijden van vieringen. Voorts hebben we uit deze parochie een aantal dames die helpen bij het schoonmaken van

de kerk. Vele handen maken licht werk.

In de komende tijd zal ik u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

*Peter Janssen, voorzitter a.i.
Locatieraad*

Ik geef de pen door aan.....



Graag neem ik de pen over van Herman Röben.

Misschien gaat U zeggen: Alweer

één van het Ariënskoor? Maar het zij zo. Maar dan wel één die geboren en getogen "Hogelander" is geweest. Met een onderbreking van een jaar militaire dienst heb ik tot mijn 36^e op het Hogeland gewoond, het laatst aan de Heutinkstraat.

Ik ben geboren op 15 februari 1939. De lagere school begon voor mij na een jaar kleuterschool aan het zwarte pad dat liep van de Alfonsusschool (aan de Daalweg) naar de kerk, dat wat nu "De Roef" heet. Daar stonden een paar noodlokalen en ik herinner mij als de dag van vandaag hoe ik als 7-jarige met mijn vader en mijn broer Herman voor het eerst mee ging naar de repetitie van het zangkoor. Ik werd daar meteen voor de leeuwen gegooid: net voor het begin van de eerste nachtmis (4 uur 's nachts....) werd ik door het hoofd der school en dirigent J.J.C. Böckling naar voren gehaald en moest ik het eerste couplet van het "Stille Nacht" zingen (zonder begeleiding!...). Ook heel wat bruidjes heb ik bij de Mariaopdracht muzi-



kaal geholpen. Dan ging je even uit de les naar de overkant... De jaarlijkse processie naar de Mariagrot in de tuin van de pastorie was een gebeuren waar de hele parochiegemeenschap bij betrokken was en waar het hele jongenskoor in toog en superplie aan deelnam.

In die naoorlogse jaren breidde het Hogeland zich zo snel uit dat wij met onze 4^e klas naar de “Boerenschool” aan de Wooldrikshoekweg moesten en in de 6^e naar een noodschool op “de Velve”: de Maria Gorettschool.

Na de hbs “De Grundel” in Hengelo, (het Jacobuscollege kwam voor mij net te laat) en de kweekschool, kwam ik wegens familieomstandigheden in 1964 weer op “De Velve” terecht. Mijn zwager Gerard Theusink begon daar namelijk met de vorming van een zangkoor voor de nieuwe “Goede Herder”-parochie, een afsplitsing van de Ariënskerk. Met veel familieleden, vrienden en kennissen heb ik daar vele jaren mogen zingen. En na zo’n 40 jaren ben ik dan weer enige jaren terug in de moederschoot..... En ook daar zing ik met veel plezier.

In de tussentijd moest er ook nog gewerkt worden. Eerst 4 jaar aan de basisschool “Kardinaal de Jong” op het Stadsveld. Daar was Marian een collega en zij werd later gelukkig mijn vrouw. Toen aan de LTS aan de Kuipersdijk, later uitgegroeid tot “Calscollege” en nog weer later het “Jacobuscollege”. Economie en geschiedenis waren daar de voornaamste disciplines.

In 1967 zijn Marian en ik getrouwd; we kregen 3 kinderen, twee zoons en een dochter, en hebben 6 kleinkinderen.

Naast het zingen tijdens de vieringen, ook af en toe ter assistentie van het dameskoor bij een uitvaart, mag ik nog wat hand- en spandiensten verrichten in de Ariënslocatie. Ik hoop dat ik dit nog menig jaar mag doen.

Om niet alleen maar koorleden aan de pen te krijgen, ga ik deze doorgeven aan **Gerti Tempfli**.

*Hennie Kloppers,
voorzitter Ariënskoor*

Afscheid van het Dameskoor van de Ariënsgedachtenkerk

Augustus 1970 is het Dameskoor begonnen

September 2012 geeft dit koor zich gewonnen.

Het doek voor ons Dameskoor is gevallen en dat is heel erg spijtig voor ons allen.

Ons aantal leden is nu echt te klein om actief goed en hoorbaar aanwezig te kunnen zijn.

Wij zeggen met heel veel spijt:

Het was voor ons Dames een mooie tijd!

Met veel plezier oude en nieuwe muziek repeteren om een goede viering te kunnen presenteren.

Wij zongen steeds met hart en ziel en vonden het erg als het eens wat minder goed uit viel.

Wij hadden en hebben een hechte band met elkaar

Kennen elkaar al heel wat jaar
Zullen de repetitie-avonden zeker gaan missen

maar laten U niet in het ongewisse
Als vrijwilliger blijven wij zoveel



mogelijk trouw
aan het mee verzorgen van de
diensten voor Rouw
Aangevuld met de vrijwilligers van
het Ariënskoor
gaan wij met deze vieringen toch nog
door.

Voor ons leden van het Dameskoor
is het erg verdrietig hoor.

Alle oproepen om nieuwe leden ten
spijt

U bent het Dameskoor nu toch
uiteindelijk kwijt.

Heel erg jammer dat het zo is gegaan
Misschien breken er nog wel eens
anderen tijden aan.

Namens onze Dirigent en allen van
ons Dameskoor

dank voor Uw aandacht en gehoor.

Mieke Beckers-Wiesman

Nagekomen bericht

Een aantal dames gaan door, met
ondersteuning van dames en heren
van het Ariënskoor, als *vrijwilligers*
Uitvaartzanggroep o.l.v. Gerard
Hoveling, organist/dirigent.

Come-Back

Zondag 7 oktober hebben wij met ons
koor Come Back gezongen in de
Woord en Communie Viering. Het
was een prachtige dienst. Ons koor
bestond die morgen uit 24 enthousiaste
mensen en de zang was
wederom als vanouds. We kregen na
de viering veel enthousiaste reacties.

Jammer dat er alleen zo weinig
mensen in de kerk waren.

Wij hopen U alleen de volgende keer
in grote getalen te mogen begroeten.

Namens het Koor Come Back,

Lisette Borkens

Gedoopt

Op 7 oktober 2012:

Jasmijn Elisabeth Maria Nijenboer.

Dochter van Stijn Nijenboer en

Mirjam Rolevink.

*Dat zij onder de goede zorgen van
haar ouders mag opgroeien tot een
gelukkig mens*

† In Memoriam Dinie Nijhof-Spölmink

Dinie overleed op 12 oktober op de
leeftijd van 91 jaar. Haar herden-
kingsdienst was op 16 oktober jl. in
het crematorium te Usselo.

Ze was een zeer warme persoonlijk-
heid, ze stond klaar voor een ander en
haar levensmotto was: "Wie goed
doet, goed ontmoet." Dat ze veel
goeds heeft gedaan in haar leven heb
ik kunnen horen toen ik bij de familie
op gesprek was.

Veel verhalen kwamen naar boven
over hoe zij in het leven stond, hoe zij
andere mensen heeft geholpen. Voor
haar waren alle mensen gelijk.

Ze was een zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder. Ook voor de mensen om haar
heen was ze een steun en toeverlaat.

Het geloof was heel belangrijk voor
haar en ze vertrouwde er op dat het
goed kwam. Ze is jarenlang vrijwil-
liger geweest in de voormalige Goede
Herderparochie. Daar was ze o.a lid
van het koor en hielp ze met het
schoonhouden van de kerk. Ze mocht
in de Goede Herder als eerste de
Willibrordonderscheiding in ont-
vangst nemen. Ook werd ze in
Overdinkel onderscheiden voor haar
trouwe deelname aan de Gerardus-



processie. Allen bewaren we mooie en warme herinneringen aan haar. In het leven van haar kinderen en kleinkinderen speelde zij een grote rol, dat blijkt ook uit de mooie tekst die op de rouw kaart stond geschreven.

*Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij teveel.*

Wat zij mij zei blijf ik horen, van wat ik ben is zij mijn deel.

Ik kom haar overal tegen, in wat ik doe, in wat ik laat.

*Ze was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.*

Dinie, moge je rusten in vrede.

Namens de werkgroep Avondwake en uitvaart, Carina Meijer

† In memoriam Annie Meijer

Annie werd geboren op 25-2-1931 in de Heutinkstraat 94 als oudste meisje in een gezin van vier. Haar ouders hadden een kapperszaak annex sigarenwinkel. Het moet een heel modern vooruitstrevend gezin geweest zijn. Want Annie mocht al op 18-jarige leeftijd naar Parijs. En dat reizen is ze met vriendinnen blijven doen. Naar Lapland, de Noordkaap, Curacao of waar dan ook, zij heeft het allemaal gezien en keurig gedocumenteerd in fotoalbums. Ondertussen werkte ze samen met haar vader in de kapsalon en na zijn pensionering heeft zij de dameskapsalon overgenomen. Als zelfstandige ondernemende vrouw hield ze de wereld om haar heen goed bij. Ze was vele jaren actief in de Zonnebloem en een trouw bezoeker van de donderdagochtendvieringen. Na afloop bracht ze het liefst Twentse verhalen en gedichten te gehore.

De laatste jaren was haar gezondheid niet al te best, maar ze wilde dat niet voor anderen geweten hebben. Ze heeft er lang voor gestreden om in haar eigen huis te mogen sterven. Dat is helaas niet gelukt, maar ze heeft er de laatste jaren kunnen blijven wonen dankzij de goede zorgen van de mensen om haar heen. We zijn opgelucht en dankbaar dat haar een lange lijdensweg bespaard is gebleven.

Op **14 oktober 2012** is Annie in het bijzijn van haar zus overleden. Op vrijdag 19 oktober hebben wij afscheid van haar genomen. We zullen haar missen.

Ingrid Schraven

† In Memoriam Gerhard Horenberg

Op **16 oktober** is hij overleden – 71 jaar oud - aan de Hogelandsingel, tegenover de kerk; waar hij ruim 20 jaar met veel plezier heeft gewoond met zijn gezin. Afkomstig uit Glanerburg heeft hij op verschillende plaatsen gewoond. Zijn levensweg kende toppen en dalen. Als stoffeerder heeft hij menig huis tot paleisje gemaakt. Maar met hartelijkheid, vriendschap en respect wist hij het innerlijk van zijn huis tot een thuis voor vele vrienden te maken. Daarom konden we met een glimlach en een knipoog luisteren naar Jezus' woorden: "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen." We wensen zijn vrouw Zenka met Kristian en Sylvia veel sterkte met het verlies van deze hartelijke en zorgzame man.

Carla Berbée





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. communie, Trouwen, H.
vormsel, Overlijden, Ziekenzalving,
Misintenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Iedere zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19h (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de St. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen. Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis. Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto en bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder validen mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Bijbelgroep

Op 13 november en 18 december is er weer Bijbelgroep. Op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal.

Wil je kennismaken met het katho-



lieke geloof, dan is de *Alpha cursus* een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Schoonmaak kerk

Op vrijdagmiddag 27 en zaterdag 28 oktober de hele dag was er weer grote schoonmaak van de kerk. St. Paulus poetsengelen jullie allemaal van harte bedankt voor jullie onvoorwaardelijke inzet.

Ouderenmiddag

Op woensdagmiddag 31 oktober was er weer een gezellig ouderenmiddag in de JP zaal wat in teken stond van ontmoeting. Er was een goed verzorgde lunch. We willen de vrijwilligers van harte bedanken voor hun inzet.

Allerzielen

Op vrijdagavond 2 november was er een mooie H. mis ter gedachtenis van Allerzielen. Afscheid moeten nemen doet pijn, brengt verdriet en verandert het leven. Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden medeparochianen te gedenken.

Met eerbied en respect noemden wij de namen van de overledenen en ontstaken een kaars, opdat hun licht van liefde in ons verder wordt gedragen als een licht dat ons verlicht en verwarmt. Aan de nabestaanden van de overleden parochianen van afgelopen jaar werd tijdens de viering

een gedachteniskruisje aangeboden.
De overledenen van de St. Pauluskerk

Dhr. Henry Tönis
† 28.10.2011 86 jaar

Mw. Bea Scholten - Gruinoy
† 20.11.2011 70 jaar

Dhr. Godfried
† 10.1.2012 87 jaar

Dhr. Johan Lienesch
† 15.1.2012 74 jaar

Dhr. Kenneth Gemin
† 29.2.2012 61 jaar

Mw. Maria Domsdorf
† 25.3.2012 88 jaar

Mw. Miny Grefte – Kroeze
† 8.4.2012 86 jaar

Dhr. Wil Hemme
† 18.4.2012 72 jaar

Dhr. Franz Veldhuis
† 9.5.2012 92 jaar

Dhr. Gerrit Kerver
† 10.7.2012 79 jaar

Mw. Theresia van Kerckhoven Brand
† 4.8.2012 82 jaar



DIOCESANE GEBEDSKRING

Een groep parochianen van de St. Pauluskerk is aangesloten bij de diocesane gebedskring van het aartsbisdom Utrecht. Zij bidden iedere dag tijdens de Stille Aanbedding in de kapel voor



priesterroepingen.

De parochies van het Aartsbisdom Utrecht waaronder ook in Twente hebben dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf.

We zullen er de Heer om moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane Gebedskring, waarin honderden mensen uit het Aartsbisdom bidden dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters.

Voelt u zich geroepen om zich hierbij aan te sluiten dan kunt u contact opnemen met Dora Schwager tel 4338227

KRONIEK



Doop

Op 10 juli jl. heeft Lucy Richards, zoon van Henk en Jessica Richards -van Aalst, het sacrament van het doopsel ontvangen.

Op 16 september jl. heeft Liam Eenkhoorn, zoon van Justin Eenkhoorn en Melody Eenkhoorn Heijnneman, het sacrament van H. Doopsel ontvangen.

Ouders van harte gefeliciteerd

CATHOLIC INTERNATIONAL MEETING POINT

Ariëns Katholieke Studenten is een Enschedese katholieke community van studenten en jonge academici. Ariëns organiseert met de parochie tweemaal per maand een Engelstalige mis in de kapel. Daarnaast is er elke

donderdagavond een gebedsbijeenkomst, onder andere op de campus van de UT, in het ITC Hotel en de pastorie v.d. St. Paulus (nieuw) Verder nodigt Ariëns gastsprekers uit en worden uitstapjes georganiseerd. Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl> Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com Op zondag 25 november en 9 december is er om 11.00 uur een internationale H. mis in de bovenkapel van de St. Pauluskerk. Na afloop is er in de tuinzaal. Koffie -thee drinken.

Poolse gemeenschap

“parochie OLV van Czestochowa”

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel na de H. mis is er nog Aanbidding met gebed en zang.

ST. PAULUSKIDS

Advent vieren in het gezin



Natuurlijk kunnen kinderen heel goed actief betrokken worden bij deze voorbereiding op het kerstfeest. Maak thuis een Adventstafel of Adventshoekje met daarop de Adventskrans. Eventueel kunt u er een lege stal bij zetten. Zet de figuurtjes er pas de laatste week voor Kerstmis één voor één in. Ontsteek iedere avond één of meerdere kaarsen van de Adventskrans. Een mooie



gewoonte is het om bijvoorbeeld na het eten even samen te lezen en te bidden. Voor de kleine kinderen kunt u een luikje van de Adventskalender openen en de tekst erbij voorlezen. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er nu het Adventsdagboekje met een voorleesverhaal voor iedere dag en een bijbehorend gebedje. Zo kom je als gezin samen bij God tot rust. Een aandachtspunt in deze periode is dat de Advent een *voorbereidingstijd* is en niet een vroegtijdig Kerstfeest. In de maatschappij om ons heen wordt op veel plaatsen de hele maand december al Kerst gevierd (denk aan versieringen, kerstbomen, kerstliedjes, kerstvieringen etc.).

Zegening van de Adventskrans

Het is een mooi gebruik om aan het begin van de advent, bijvoorbeeld op de vooravond van de eerste zondag van de advent, in huiselijke kring de adventskrans te zegenen. Verzamel alle gezinsleden rond de (zelfgemaakte) adventskrans. Geef ieder een taak om voor te lezen, te bidden en/of de eerste kaars te ontsteken. Het is mooi wanneer de ruimte tijdens het gebed enigszins verduisterd is.

Op zondag 2 december 1^e advent zal de priester de adventskrans zegenen in de St. Pauluskerk

Voor meer info en adventmaterialen ga dan naar
<http://www.samueladvies.nl>

Tijdens de KWD en na de H. mis op 2 december gaan de kinderen icoon schilderen ter voorbereiding van het kerstfeest.

We zijn blij te melden dat er 3 moeders (Kitty, Linda en Begona) bijna de Samueltoerusting cursus hebben afgesloten. 6 dinsdagavonden zijn ze naar Apeldoorn geweest om zich toe te rusten voor onder andere kinderwoorddiensten.

We willen Ingrid Schraven, juf Mary en juf Andrea en Kitty Geeling bedanken voor de rondleiding op 16 oktober jl. in de St. Pauluskerk van de kinderen in groep 3 en 4 van de Paulusschool

Wil je meer weten over activiteiten voor tieners in Nederland ga dan naar

<http://www.yougle.nl>

<http://www.emmanuelnederland.nl/>

<http://www.wkj.nl>

<http://www.kcv-net.nl>

Vergeeten jullie niet de kinderwoorddiensten

18/11, 2/12, 9/12, 16/12, 23/12

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19h (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*
vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór ma. 26 nov.**

(Periode: 13 dec. t/m jan. 2013)

VERGADERAGENDA

ma. 26 nov. 09.30 u. Red. par. blad

wo. 28 nov. 19.30 u. KVG

GEMENGD KOOR

Jaarlijkse uitgaansdag.

"Wie geboren is sta op"!

Zo eindigde de jaarlijkse uitgaansdag van het Gemengd Koor in de eigentijdse kapschuur Erve Hulsbeek.

In alle 'vroegte' (halfnegen!) stond op de 26^e september 2012 het bijna voltallige koor op het kerkplein klaar om in de bus te stappen. Net als vorig jaar mét '*aanhang*' want dán krijg je een bus vol.

Het weer? Zo nu en dan werd naar de lucht gekeken. Geen blauw dat niet, maar droog, dat wel!

Langs regionale wegen ging het richting Holterberg. Nog vóór de koffiestop werd er al gelegenheid gegeven om het fraaie Canadees militair kerkhof op de Holterberg te bezichtigen. Eigenlijk triest om dit mooi te noemen, maar het is een prachtig aangelegd en waardevol monument, waar ca. 1500 jonge mannen liggen die in WO II als soldaat, het leven lieten.

Tegen 'tienen' kwam de koffiestop in zicht: restaurant 'Dalzicht' in Nijverdal. In de omgeving grote zandbulten wegens werkzaamheden aan wegen en spoorwegtunnel, maar de koffie smaakte als bij moeder thuis.

Na een paar kilometertjes rijden kwam landgoed Vilsteren, gelegen in het Vechtdal tussen Dalfsen en Ommen, in zicht. In het sfeervolle landgoed-centrum werden we verwelkomt.

Landgoed Vilsteren is rijk aan rust, prachtige natuur en rijke cultuur-historie. Op, zo nu en dan humoristische wijze, werd ontstaan en beheer van het landgoed Vilsteren uitgelegd.

Het centrum wordt ook gebruikt voor het geven van concerten door jonge



musici. Ook de H. Willibrorduskerk, gelegen op een steenworp afstand van het centrum is, om zijn uitstekende akoestiek, gewild bij musici. Dus u begrijpt het al! Er moest traditioneel, binnen de kerkmuren, het 'Ave Maria' ten gehore worden gebracht. De deur naar het kerkorgel was op slot. Niet erg! Soms is á capella mooier en echter. Eline deed haar best en met de akoestiek was óók niks mis!

Hierna kon men graaien in de mand met lunchpakketten en verder ging het met, alweer onbekende bestemming door het mooie landschap van Noord Overijssel. Ook het ritje door de smalle straatjes van Wanneperveen met de bijzondere geveltjes en gezellige zitjes, is de moeite waard om op een mooie zomerdag, nog eens 'over te doen'!

Toen was, iedereen begreep het al, Giethoorn zó dichtbij, het kón niet missen. Een rondvaartboot lag al klaar om eens lekker rond te dobberen en rond te kijken naar de nostalgische dingen om je heen. Met een beetje fantasie kon je de mensen uit Haanstra's film: 'Fanfare', aan je neus voorbij zien gaan. Op de terugweg werd de accordeon uit de kist gehaald en werd, naast vele 'meezingers', ook het 'lang zal ze leven' vierstemmig gezongen.

De eigentijdse kapschuur Erve Hulsbeek was daarna twee uur lang ons eigendom. Eerst een fantastisch buffet en toen de heerlijk temerige muziek van de accordeon. Iedereen die geboren was moest opstaan. Van het organiserende RTL+J team, had Jan paretjes zweet op het blote hoofd die,



af en toe door Lied met de theedoek werden weggewist.

Terecht werd het team, door voorzitter Rietje Spanjers, bedankt voor deze verrassende dag. P G

GROTE SCHOONMAAK

Evenals in het begin van dit jaar willen we op **zaterdagmorgen 24 november** een grote schoonmaak houden in de kerk. Je mag jouw eigen emmer, bezem, dweil enz. meenemen; spullen dus die jou 'goed in de hand liggen'.

Wél zo gemakkelijk!

Je kunt je opgeven bij:

Ine Reuver

Tel.: 053 - 430 27 57

Email: ine.reuver@ziggo.nl

Jij doet toch óók mee!

OVERLEDEN

Op 28 september 2012 is overleden:

Miroslava Vos Szymczak op de leeftijd van 83 jaar. Zij werd geboren in het oosten van Polen (nu Oekraïne). Op jonge leeftijd moest zij vluchten met vele anderen voor het geweld van de oprukkende Russen. Zij bleef als enige in Nederland, terwijl de rest van haar familie uitwaaierde over de hele wereld. Haar jonge leven in deze naoorlogse jaren was vol van schokkende gebeurtenissen, die niet nalieten hun sporen achter te laten.

Zij trouwde hier met Willem Vos. Er werden 6 kinderen geboren in dit gezin. Miroslava was zorgzaam en uitnodigend. Als Poolse bleef zij trouw aan haar katholieke geloof, de bewondering voor Paus Johannes Paulus was heel groot. Moge zij rust vinden bij God.

Op 2 oktober was haar uitvaart.





Op 6 oktober 2012 is overleden:

Albertus Jozef Pipers.

In de uitvaartviering werd Joop herdacht door Riet Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor.

Beste Joop

Afgelopen zondag kreeg ik een telefoontje; Joop is overleden. Daar ben je dan wel even stil van. We wisten allemaal dat hij 2 zware operaties heeft ondergaan, maar dat het zo snel afgelopen zou zijn, had niemand verwacht. We hadden goede hoop, dat het snel zou verbeteren en dan toch...

Wat zullen we je missen Joop.

Je was een markant persoon, nooit ziek. Je zou nu met het Ceciliafeest op 25 november as. je onderscheiding ontvan-gen, omdat je 40 jaar lang lid van het koor was geweest.

Joop was, als penningmeester van ons koor, een perfectionist; er mankeerde helemaal niets aan. Hij deed ook inkopen voor de bar en het parochiecentrum. Was er ergens in de supermarkt iets in de aanbieding, dan sprong Joop op zijn fiets en ging op deze koopjes af voor het koor en het parochiecentrum.

Wat zullen we hem missen.

Elke donderdagavond wordt er gezongen, we praten met elkaar en na afloop van de repetitie drinken we iets aan de bar. Joop had altijd zijn eigen drankje: PAIPER MIX. Dit is jonge jenever, gemengd met een ander drankje.

Het sociale contact was altijd voor Joop, en voor ons, belangrijk.

Joop, wat zullen we je missen.

We moeten nu afscheid van je nemen, je

laten gaan en verder gaan met ons leven, met ons en jouw koor.

We zijn dankbaar, dat we je hebben mogen kennen, dat we samen met je in dit koor hebben gezeten, en dat we met je hebben mogen praten, lachen, maar vooral hebben mogen zingen.

We wensen Diny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte, om dit verlies te kunnen dragen. Dag Joop.

Daarna legde Riet de bos bloemen, die traditioneel tijdens de uitvaartplechtigheid op een lege stoel had gelegen, bij de andere bloemen.

Op 12 oktober was zijn uitvaart.



Op 6 oktober 2012 is overleden:

Gerhard Velthausz.

Gerhard werd geboren aan de Kottendijk in Enschede.

Hij was een vakkundige, vrolijke en harde werker, met altijd belangstelling voor anderen. Hij werkte met vader en broer in het bekende schildersbedrijf "G.J.M.Velthausz & Zn."

Ondanks zijn drukke werkzaamheden had zijn gezin prioriteit. Opvoeding van zijn kinderen en hen stimuleren voor studie en sport, stonden bij hem hoog in het vaandel. Ook voor het dagelijkse gebeuren in de wereld had hij grote belangstelling. Het hield hem op de hoogte en kon er over praten met een vleugje Twentse humor.

Als collectant, maar ook als bezorger van het parochieblad, betekende hij veel voor de Mariakerk. De Mariakerk zal hem dan ook zeker missen! Wij zullen ons Gerard blijven herinneren als een geliefd mens.

Op 11 oktober was zijn uitvaart.



**Op 14 oktober 2012 is overleden:
Ans Bult-Leussink**

*Als ik de dingen niet meer weet
Als ik de namen niet*

meer ken

En wat ik weet meteen vergeet

Zodat ik onherkenbaar ben

Denk dan aan de weg door mij gegaan

Dan heb ik het niet voor niets gedaan.

Deze bijzondere tekst stond op de omslag van het uitvaartboekje.

Ans kwam uit een gezin met een zus en vier broers. Zij leerde op haar 30^{ste} Herman Bult kennen met wie ze meer dan 45 jaar getrouwd was. Helaas werden uit hun huwelijk geen kinderen geboren wat haar altijd veel verdriet heeft gedaan. Ans die veel jaren bij de thuiszorg werkte, heeft ook meer dan 40 jaar haar beste krachten gegeven als vrijwilligster en bestuurster bij de Zonnebloem. Ans genoot intens van het leven en was bij feestelijke gelegenheden vaak de gangmaakster totdat de ziekte van Alzheimer bezit van haar nam en haar wereldje steeds kleiner werd. Ans was sober voor zichzelf, gul voor een ander en stond klaar voor een ieder, zo lang ze kon.

Op 19 oktober was haar uitvaart.

Op 14 oktober 2012 is overleden:

Chris Bossers

"Eenvoud was zijn kracht"

Chris was een man die niet alleen bezorgd

was voor hen die hem het meest nabij waren, maar zich ook verdienstelijk maakte voor anderen, via de



Zonnebloem en het parochieblad van de Mariakerk. Hij was daar de vaste klusjesman.

Het missen van zijn geliefde Truus bleef altijd zwaar voor hem.

Altijd had Chris wel een boeiend verhaal over bijzondere vakanties en andere dingen die hij in zijn lange leven had meegemaakt.

Knutselen was zijn grote passie. Bouwpakketten van vliegtuigjes en auto's en vooral de mooie houten kerststerren die hij voor velen heeft gemaakt. Daar was hij trots op en had voor ieder probleem wel een creatieve oplossing.

Hij vond het moeilijk zijn beperkingen na zijn herseninfarct te accepteren. Toch bleef hij zijn humor behouden. Hij werd liefdevol verzorgd in de "Ariënsstaete" waar hij vredig is ingeslapen.

Op 19 oktober was zijn uitvaart.

Op 19 oktober 2012 is overleden:

Annie Nijhuis-Rietman



In de uitvaartviering werd Annie herdacht door Rietje Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor.

Beste Annie.

Een trouw lid van ons koor is overleden.

We wisten allemaal dat ze ernstig ziek was, als we bij haar op ziekenbezoek waren dan zag je dat ze zo'n verdriet had, het afscheid nemen viel dan heel moeilijk. Ze wilde zo graag naar huis, maar dat kon niet omdat ze 24 uur per dag verzorging nodig had.

Annie heeft 44 jaar meegezongen in het



parochiale zangkoor.

Ze was een gezellig lid van ons koor en ze genoot van de uitstapjes en de feestjes; ook bij het Ceciliafeest was ze altijd van de partij.

Ze deed dan mee aan een voordracht met drieën, alle drie verkleed als non; tijdens deze voordracht kwamen dan, allerlei gebeurtenissen van het afgelopen jaar binnen het koor, aan de orde. Het waren altijd leuke opmerkingen en dus steeds lachen geblazen.

Dit hebben ze jaren achter elkaar gedaan, iedereen keek er naar uit.

Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd, we praten wat met elkaar en na afloop van de repetitie, drinken we gezellig iets aan de bar, of leggen een kaartje.

Annie ging direct na de repetitie altijd naar huis, ze vond het niet leuk dat Theo alleen thuis was; dat borreltje dronk ze dan liever samen met Theo.

Ze was zeer sociaal bewogen, ze had veel aandacht voor iemand die het moeilijk had, we zullen haar echt missen.

Annie was ook bij de zwemclub 'Altiet Nat' samen met enkele leden van het koor; als Annie de bekende rugslag deed ging iedereen aan de kant, dan had ze de ruimte nodig.

Annie, we moeten nu afscheid van je nemen, je laten gaan en verder gaan met ons leven, met ons en jouw koor.

We wensen Theo, de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden veel sterk-te met dit verlies.

Annie, deze bloemen hebben gelegen op de nu lege stoel, waar je op zat tijdens de repetitie's. Nu leg ik ze, namens het hele koor, bij de andere bloemen neer.

Annie bedankt voor alles.

Op 24 oktober was haar uitvaart.

Op 18 oktober 2012 is overleden:

Gerhardus Scholten

Gerrit is geboren op 6 maart 1926 in Lonneker. Hij was de middelste uit een gezin met drie kinderen. In 1946 leerde hij zijn vrouw Marietje kennen, het was liefde op het eerste gezicht. Zij trouwden op 15 september 1951 en uit het huwelijk werden twee kinderen geboren: Anja en John. Gerrit en Marietje waren 62 jaar getrouwd. Niets of niemand kwam tussen hen in. Het feit dat hij Marietje alleen achter moest laten was de laatste tijd zijn grootste zorg.

Van zijn werkzame leven heeft Gerrit een groot deel doorgebracht bij de Grolsche Bierbrouwerij in Enschede. Daar zwaaide hij de scepter in de gist- en lagerkelders. Grolsch was hem alles; hij kon daarover mooie verhalen vertellen. Gerrit hield van gezelligheid, een feestje of een familiebezoek, daar genoot hij van. Vele mooie herinneringen zijn er ook aan de vakanties met familie.

Gerrit was ook een man van weinig woorden, hij had humor, klaagde nooit



en was een moedig man. Dit blijkt uit de laatste weken van zijn leven toen zijn lichaam zijn geest de baas werd en hij zich moest overgeven aan Gods wil.

Op 24 oktober was zijn uitvaart.

**Sinds oktober 2011 uit ons midden
weggenomen:**

5 okt.	Annie Voorhuis	76
20 okt.	Anna Berning-Vaneker	88
20 okt.	Frederik von Piekartz	68
7 nov.	Johannes Bruins	89
23 nov.	Gerharda Assink-Ter Horst	85
5 jan.	Petrus Laan	73
15 jan.	Johanna Douma	65
2 febr.	Jan Rietman	91
24 febr.	Marjolein Vije	26
2 mrt.	Christina Knottenbelt-Spit.	82
4 mrt.	Franciscus Korf	79
10 mrt.	Cornelis Andriessen	78
10 mrt.	Joseph Brantjes	81
30 mrt.	Johannes van Brakel	84
19 apr.	Berendina Heskamp	89
20 apr.	Hendrikus Beune	83
2 mei	Maria Steenberg-Weenink	75
14 mei	Gerrit Egberink	86
26 mei	Antonius Engbersen	91
29 mei	Carolina de Weerd	9
20 jun.	Wilhelmina Sanders-Kerver	88
27 jun.	Henricus Elferink	95
28 jun.	Gerhardus Grefte	89
15 aug.	Wout Strootman	12
28 sept.	Miroslava Vos-Szymczak	83
6 okt.	Gerhardus Velthausz	84
6 okt.	Albertus Pipers	79
14 okt.	Christiaan Bossers	91
14 okt.	Johanna Bult-Leussink	76
18 okt.	Gerhardus Scholten	86
19 okt.	Johanna Nijhuis-Rietman	77

Ons koor is al weer druk aan het oefenen voor de *kerstviering op 1e kerstdag*. De liedjes zijn uitgezocht en de teksten zijn in voorbereiding. Het belooft een "*wereldse*" viering te worden met een spectaculair slotlied.

►Komt allen!

ICONEN MAKEN

Op de *zondagen 9 en 16 december tussen 10.30 en 12.00 uur* kunnen in het parochiecentrum aan de Deuringerstraat 212 iconen worden gemaakt.



iconen worden gemaakt.

De techniek is eenvoudig: met kleurpotlood en stift wordt een werktekening op een voorberekt

plankje getekend en dan ingekleurd. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, wel nauwkeurig kunnen werken!

Deskundige leiding aanwezig.

Voor inlichtingen en opgave:

053 4335375



Herinneren wij hun namen.

Dat zij bij God geborgen mogen zijn.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
bestuursgedelegeerde / administrateur
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Ouderen en Kerk

Beste medeparochianen,
Woensdag 19 december is er weer
een adventsviering in de
Parochiezaal. Deze begint om 10 uur
's morgens en duurt tot 12 uur.
Schrijf deze datum vast op uw
kalender!

Nadere mededelingen worden via het
parochieblad Pelgrim gegeven.
Wij verheugen ons op uw komst.
Henk Bolster Tel. 4323675,
Addi Evertzen Tel. 4318313,
Marian Steffens Tel. 4306906,
Henk Thüss Tel. 4330322.
E-mail: h.thuss@kpnplanet.nl en
Joop Hassink Tel. 4763060.
E-mail: Joop@joophassink.nl

KOFFIEDRINKEN!!!!

De zomer is weer voorbij, het is
alweer volop herfst en met al die
mooie herfstkleuren buiten aan
bomen en struiken is dat ook niet te
missen. Afgelopen maanden hebben
wij weer gefietst, dit seizoen wat
vaker dan vorig jaar. We hebben
gezellige middagen met elkaar
doorgebracht. En mooie tochten
gefietst, natuurlijk met, waar het
mogelijk was, weer een terrasje
gepikt, en daar gezamenlijk koffie
met wat lekkers gebruikt.
Maar het is weer voorbij die mooie
zomer.....

We gaan nu weer in de pastorie van
de St. Jan aan de Haaksbergerstraat
koffie drinken. Ook is er de
mogelijkheid om een spelletje te
doen. Bv. sjoelen, kaarten, rummikub
of gewoon kletsten wat u wilt. We
doen dit net als voorgaande



winterperiode van november t/m april. En dan weer op die zondagen dat er géén viering is in de St. Jankerk. U kunt de vieringen vinden in de Pelgrim. De koffie/thee staat klaar van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent allen van harte welkom, aanmelden is niet nodig. Druk op de bel bij de pastorie en u wordt opgedaan.

Nogmaals welkom aan allen en graag tot 18 november 14.00 uur.

*Namens de pastoraatgroep,
Paul Pikkemaat en José Heitbrink*

Opening seizoen

Helaas had ik de deadline qua kopij gemist voor de vorige editie van de Pelgrim, toch wil ik hier namens de PG en LR graag nog even op terug komen. 23 september was de opening van het seizoen. Het gemengd koor en All Together zongen prachtig. Carla zette ons aan het werk door tijdens de viering ons even in gesprek te laten gaan met degenen die naast ons zaten



over wat jou motiveert om naar de kerk te gaan. Na de viering zorgde de koffiewerkgroep dat we een lekker kopje koffie of thee kregen achter in de kerk. Daarna was het tijd om naar het zaaltje te gaan waar All Together

een leuk programma op touw had gezet. Het zaaltje was versierd met oranje vlaggetjes en we deden het Ik hou van Holland spel met wekkerbom! Ondertussen konden we genieten van een drankje en wat snacks. Na dit spel was er een heuse patatkraam geregeld waar we patat, een kroket of frikadel konden scoren. Aangezien de opkomst van het aantal parochianen tegenviel, zo'n 75 mensen, terwijl we van 100 tot 150 mensen uit waren gegaan, kwamen we wat vette hap betreft zeker niet te kort. Kortom het was erg gezellig en we willen All Together en m.n. Anet Roesink hartelijk bedanken voor hun inzet om er weer een gezellige ochtend van te maken. Volgend jaar zullen we niet vergeten van te voren een uitnodigingsstukje te schrijven in de Pelgrim zodat de opkomst van de parochianen weer wat hoger uitvalt, want als je niet bent geweest heb je wel wat gemist.

Lisette Janssen

Vrijwilligers

Onlangs werd mij gevraagd een lijst met vrijwilligers te maken voor alle werkgroepen, die in onze locatie werkzaam zijn. Nu hebben wij deze lijsten altijd al en 1 x per jaar worden deze bijgewerkt, zodat ze weer up to date zijn. Als je dan met deze klus bezig gaat valt mij altijd op hoeveel vrijwilligers we hebben en dat de vrijwilligers die we hebben vaak ook nog eens druk zijn in meerdere werkgroepen, soms wel in 4 of 5 werkgroepen. Johnny Vinke en Herman Wigbels hebben reflectoren



geplaatst op de muurtjes bij de inritten naar de parkeerplaats en de onderste 2 rijen stenen geveerd, zodat we ook in het donker allemaal de ingang kunnen vinden. Bovendien is er een groepje vrijwilligers o.l.v. Johnny Vinke begonnen met het restaureren en schilderen van de beelden van de kerstgroep, zodat die er straks met kerst weer heel en fris uitzien.

Namens Pastoraatgroep en Locatieraad wil ik alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet. Het is fijn te zien hoe onze locatie met zoveel mensen draaiende gehouden wordt. Wel hebben we nog behoefte aan 2 collectanten. Je kunt je opgeven bij Hermine Leppink, e-mail:

hermineleppink@gmail.com. Een datum om de vrijwilligers te bedanken en te horen wat er leeft/nodig is hebben we voor volgend jaar al gepland tijdens de laatste gezamenlijke vergadering van PG en LR. Het is nog vroeg, maar de datum die we geprikt hebben zal (onder voorbehoud) 16 mei 2013 worden. T.z.t. komen we hier natuurlijk nog op terug.

Als los inlegvel vinden jullie een overzicht van de contactpersonen van alle werkgroepen om te bewaren.

Lisette Janssen

Boerengolf

Na de zomervakantie zijn we bij het koor begonnen met een gezellige doemiddag.

Verzamelen in het zaaltje, waar we in groepen werden ingedeeld en toen op

de fiets naar de Wesselerbrink.

Daar was dit jaar een rondje boerengolf uitgezet.



Met een klompje aan een stok 'n klein soort voetbal in een emmer slaan vanaf een behoorlijke afstand valt nog niet mee.

Onze groep had het geluk als laatste te mogen spelen.

Dat had twee grote voordelen: je kon de kunst afkijken bij de anderen EN de hondenpoep in het hoge gras was al door de eerste groepen aan de schoenen meegenomen.

De bal iets gunstiger neerleggen of de emmer bijdraaien mocht niet van Sander want dan speelde je vals en dat moest je biechten.

Net als bij het klootschieten werden het aantal slagen netjes aangestreept op het plankje, dat was hem ook wel toevertrouwd.

De beste slag van deze middag kwam op naam van Frans (onze groep) die de bal in één ferme mep in de emmer sloeg.

Onze sterfotograaf Cathy had natuurlijk haar camera paraat en maakte vele leuke plaatjes.

Het zonnetje scheen en de vogeltjes



floten, dus mooier kun je het niet hebben.

Terug in het zaaltje stond er een barbecue klaar met alles derop en daran.

En toen kwam de prijsuitreiking..... juist ja.... wij waren de winnaars, maar we kijken allemaal terug op een geslaagde gezellige middag.

Bea Kotte

Vesper in de advent

Ook dit jaar komen we bijeen voor de Adventsverspers. Dit is elke zondag van de advent om 19.00 uur in de Eudokiakapel bij de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. (ingang aan de kant van de Rembrandlaan).

De vesper is opgezet rond een thema. Voor dit jaar is het thema: 'Reiken naar licht'. Iedere zondag heeft dan haar eigen subthema. Op 2 december beginnen we met 'Levenslicht', 9 december vervolgen we met 'De Levensweg'. De derde zondag, 16 december is het subthema 'Van Aangezicht tot Aangezicht' en de laatste zondag, 23 december gaat het over 'Nieuw Leven'.

Het thema en de voorstellingen komen van de missiekalender van 2011.

De vesper duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring. Er wordt uit de bijbel gelezen, er wordt gebeden, is er meditatieve muziek en stilte om te mediteren. We zingen enkele liederen die passen bij het thema.

U bent van harte welkom op de

zondagen; 2, 9, 16 en 23 december om 19.00 uur.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michael en ATK.

Overleden

De heer Blankennauw. Hij woonde aan de Braamlanden 129 en was 76 jaar.

Mw. Annie Beune-ter Brugge. Zij woonde in de Posten 135 en was 90 jaar.

Mw. Maria Bossink-Puts. Zij woonde aan het G. ter Borghplein en was 90 jaar.

Mw. Toni Grevink-Metternich. Ze woonde aan de Bleekhofstraat 315 en ze was 86 jaar.

Gedoopt

Op **zondag 14 oktober** zijn gedoopt:
Nikita Blok, zij woont samen met haar ouders aan de Faradaystraat 42 en
Lizzy Hogt, zij woont samen met haar ouders aan de Geulstraat 96.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 22 november Protestant

Donderdag 29 november Protestant

Donderdag 6 december Eucharistie

Donderdag 13 december Protestant

Donderdag 20 december Eucharistie

Met het oog op kerst 4^e advent

Hatteler

Woensdag 21 november Protestant

Woensdag 19 december Eucharistie





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl

Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*
Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00 uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de Zuidwijken Wes-selerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt hier haar diensten (elke zondagochtend) evenals de Christelijk Libanese Kerk (1x per maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 3 oktober hebben wij als LRV/PGV weer vergaderd. Veel financiële zaken deze keer. Onder andere de Actie Kerkbalans. Het merendeel van alle toegezegde bijdragen mochten we al ontvangen.



Een aantal parochianen heeft het beloofde bedrag echter nog niet overgemaakt. Daarom hebt u in de laatste Pelgrim een inlegvelletje aangetroffen met de oproep om deze bijdrage alsnog te storten. Dan komt de begroting van onze kerk niet in gevaar en kunnen we als parochie ons werk voort blijven zetten.

Ook hebben we overleg gevoerd met Studio '65 en het stedelijk koor. Zij huren de kerk voor hun repetities-/uitvoeringen. De contracten dateerden nog uit het jaar "toebak" en worden herzien. Een soortgelijk gesprek gaan we ook aan met de Libanese Kerk. Eveneens huurder van onze kerk.

Tevens hebben we afgesproken om het halfjaarlijkse overleg met de PKN, onze belangrijkste huurder, nieuw leven in te blazen.

Tenslotte hebben we nog gesproken over collectes. Wat te doen als een geplande (deur)collecte valt op een dag waarop in onze kerk geen viering wordt gehouden? Inhalen op een andere dag? Of wordt dan de collectekalender te vol? Soms slaan we zo'n collecte over, in andere gevallen maken we een bedrag over uit algemene middelen of we verdelen de opbrengst van een volgende collecte.

Uiteraard hebben we niet alleen gesproken over financiën. Ook praktische zaken passeerden de revue. Zo zijn de kazuifels in onze kerk erg slecht. Gelukkig konden wij beschikken over oude maar nog goede kazuifels die nog in de Jacobus hingen.

Ook niet onbelangrijk. De Klok, onze drankenleverancier, stopt ermee. En

dus moeten we op zoek naar een nieuwe leverancier die aan huis levert tegen scherpe tarieven.

Verder gaan we een aantal procedures inzake post/factuurafhandeling/burgerlijke stand bespreken met het secretariaat. Deels omdat sommige procedures verouderd zijn, deels vanwege nieuwe inzichten en deels omdat we nu onderdeel zijn van een grotere parochie.

En tenslotte gaan we actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. O.a. door posters in de kerk met omschrijving van de diverse functies.

En ofschoon Pelgrim niet direct Marktplaats is

We hebben nog een orgel te koop. Het is het oude orgel van Henk Span. Deze staat bij ons in de kerk. Van Henk mag deze verkocht worden, bij voorkeur aan een parochiaan. We hebben nog geen vraagprijs vastgesteld. Maar mocht je interesse hebben neem dan even contact op met ondergetekende.

Groet, Wim Lieven

Als ik spreek

Meditatieve viering

Er is een algemeen gevoel dat onze taal aan het verzuimen is. Misschien beter gezegd: dat onze manier van spreken harder aan het worden is.

Op straat, in het uitgaansleven, op scholen. Zogenaamde praatprogramma's op televisie worden steeds meer debatprogramma's.

De deelnemers lijken er vooral op uit te zijn om te winnen en de ander te



verslaan.

Vooral niet toegeven dat de ander misschien gelijk heeft, want dan toon je zwakte. Vooral niet toegeven dat je iets niet weet, want dan ben je ongeloofwaardig. Vooral bij je eigen mening blijven, want anders ben je een draaikont.

Er is ook een andere taal mogelijk.

De regel 'Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden' nodigt uit om ruimte voor anderen te maken, aandachtig en meelevend naar anderen te luisteren.

Niet door het debat, niet door de botsing van opvattingen komen we tot beter samenleven, maar door elkaar te willen begrijpen en door wederzijdse waardering, is de gedachte.

Wie dat kan laten doorklinken in zijn woorden, zegent een ander in de zin van het Latijnse woord benedicare: iets goed van iemand zeggen.

Rond deze thematiek houden we een meditatieve viering **op vrijdagavond 23 november, om 19:00 uur in de Verrijzeniskerk.**

Vanaf kwart voor zeven zingen we de liederen in.

Ruim een half uur luisteren we naar woorden, zingen we liederen en overwegen we die in stilte.

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit moment van rust en bezinning mee te beleven.



www.sites.google.com/site/daglichtvrijplaats

Eerste H. Communie

Mocht u de oproep in een vorige Pelgrim gemist hebben: u kunt uw kind nog opgeven om dit jaar deel te nemen aan de voorbereidingen op de 1^e H. Communie. Tot 31 december kunt u zich wenden tot het secretariaat van de kerk of rechtstreeks bij Annelies Tenbergen, tel. 4768667 of via de e-mail: j.tenbergen@kpnmail.nl

Heilig Vormsel

Meldt u zich direct bij Ben Tenbergen via e-mail j.tenbergen@kpnmail.nl of bij het secretariaat van de kerk wanneer uw kind alsnog mee wil doen aan de voorbereidingen op het Heilig Vormsel.

Oproep

Door persoonlijke omstandigheden is degene die zorg draagt voor het transport van de dozen met parochiebladen van de Nieuwe Schoolweg naar de Verrijzeniskerk aan het Leunenberg 588 in de maanden november 2012 tot en met maart 2013 daartoe niet in staat. De parochiegemeenschap van de Verrijzeniskerk vraagt daarom een tijdelijke vervang(st)er voor de genoemde periode.

Belangstellenden, beschikkend over een auto, kunnen zich melden bij G. Oude Lenferink (tel 053-4768005) en/of het lokale secretariaat (053-470606) voor nadere informatie.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

11 december voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van januari 2013,

8 januari 2013 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van februari 2013.

Voor de doopvieringen in de

H. Geest-Maria	zondag 2 december
St. Joseph	zondag 9 december
Verrijzenis des Heren	zondag 16 december



Voor de doopvieringen in de

H. Paulus	zondag 6 januari
H. Jacobus	zondag 13 januari
St. Joseph	zondag 13 januari
Ariënsgeachtenis	zondag 20 januari
St. Jan-H. Michaël	zondag 27 januari

*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

18 november Dan. 12, 1-3 Heb. 10, 11-18 Mc. 13, 24-32	25 november Dan. 7, 13-14 Apok. 1, 5-8 Joh. 18, 33b-37	2 december Jer. 33, 14 – 16 1 Tess. 3, 12—4,2 Lc. 21, 25 - 36	9 december Bar. 5, 1 - 9 Fil. 1, 3-11 Lc. 3, 1 - 6
16 december Sef. 3, 14 – 18a Fil. 4, 4-7 Lc. 3, 10 – 18	23 december Mich. 5, 1 – 4a Heb. 10, 5-10 Lc. 1, 39 – 45	24 december Jes. 9, 1 – 6 Tit. 2, 11 – 14 Lc. 2, 1 – 14	25 december Jes. 52, 7 - 10 Heb. 1, 1 - 6 Joh. 1, 1 - 18

“Met geweld kun je paleizen verwoesten, maar nog geen varkensstal opbouwen.”



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 17/18 november 33^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	<u>Za. 18.00 u</u>	Eucharistie Caeciliafees	Gem. koor	J. Kortstee
H. Jacobus	<u>Zo. 10.00 u</u>	Eucharistie Ariëns- viering	Ariënskoor	Mgr.Hoogenboom Mgr. Kronenberg A. Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H. Antonissen

WEEKEND 24/25 november Christus Koning

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	I. Schraven
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	J.v.d.Nieuwendijk
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monninkhof + C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co Caeciliavier	Schola	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		C. Berbée

WEEKEND 1/2 december 1^e advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Rouw- en trouwkoor	J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	H. v.d. Hulst
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H. Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Paulus	A.Monninkhof



H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	H.Antonissen
H.Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Fam.viering	Toontjehoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		H. v.d. Hulst

WEEKEND 8/9 december 2^e advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Projectkoor	Werkgroep
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da-he.koor + KWD	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem.koor	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	J. Kortstee

WEEKEND 15/16 december 3^e advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zang Joseph	H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	J.Kortstee
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep



English Mass November 25th and December 9th, 11 am

At Sunday **November 25th** and **December 9th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **11 am**. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. v. Heekstraat 414.

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 24 november 2012: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St. Antonius Hospital, Möllenweg 22.

Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof. E-mail: monninkhof@hetnet.nl,
tel: 06-22786151.



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Duivel – Splitser?

De samenwerking is af en toe spannend. Ik wil niet alles laten gebeuren.

En ik wil er iets van laten merken. Ik rechtvaardig mijn handelswijze, om gelijk te krijgen. Ik heb de neiging te overdrijven jegens degene op wie ik kritiek heb. Ik maak de zaak groter dan ze is en doe de waarheid geweld aan. Wat een bescheiden verschil van mening is, een verschil in de aard van de "beestjes" wordt een kloof. "Duivel" betekent toch zoiets als "splitser"?

(Advertentie)

Deze maand is de heer B. Aarts van Yarden Uitvaartverzorging niet in de gelegenheid geweest om deze column te verzorgen.

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>vrijdag</i>	<i>donderdag</i>

23 november	13 december
4 januari 2013	24 januari 2013
1 februari 2013	21 februari 2013

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 9 november 2012

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbelsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en

relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het
juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten). Tevens
hebben wij een groot assortiment met
buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een
ruim assortiment met olijven en tappas.
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) **7512 GN**
Enschede. Tel: 053-4315093

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

