

# Advent

Jaargang 1, nr. 9, 17 november 2011

**Pelgrim** is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.  
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,  
7514 CG Enschede.  
centraleredactie@katholiekenschede.nl

## Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.  
Secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.  
Nieuwe Schoolweg 2, boven.  
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06  
[www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)

---

## Bijzondere artikelen

Het geluk voorbij?	3
Vanuit het bestuur, Financiën	4
Diaconie binnen de parochie	6
Landelijke Ariënsherdenking	8
Kinderpagina KIEK	12
Jongeren ...	13
Allerhande	13
Bisdombedevaart naar Lourdes	41

## Locatienieuws

H. Jacobus	15
St. Joseph	18
Ariënsgedachtenis	21
H. Paulus	26
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	34
Vrijrijzenis des Heren	37

<b>Vieringen</b>	<b>42</b>
------------------	-----------

## Pastores

**Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72**

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

### Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie  
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151  
[a.monninkhof@katholiekenschede.nl](mailto:a.monninkhof@katholiekenschede.nl)  
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

### Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw  
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria  
Telefoon: 053-7113457  
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58  
[c.berbee@katholiekenschede.nl](mailto:c.berbee@katholiekenschede.nl)

Vrije dag: vrijdag

### Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie  
H. Jacobus en St. Joseph  
Telefoon: 053-7113458  
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025  
[h.vanderhulst@katholiekenschede.nl](mailto:h.vanderhulst@katholiekenschede.nl)

Vrije dag: woensdag

### Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.  
Vrijrijzenis en Ariënsgedachtenis  
Telefoon: 053-7113457  
Tel. privé: 06-22924657

[i.schraven@katholiekenschede.nl](mailto:i.schraven@katholiekenschede.nl)

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

### Pastoraal werker

#### J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie  
Citypastoraat  
Telefoon: 06-45860554  
[j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl](mailto:j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl)

#### Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie  
Paulusparochie  
Telefoon: 074 – 349 48 15  
[p.blijswijk@kpnplanet.nl](mailto:p.blijswijk@kpnplanet.nl)



## Op weg naar Kerstmis



Nu ik dit schrijf (1 november) is het nog aangenaam. Het zonnetje schijnt, en

op de Oude Markt zitten de mensen nog op de terrassen. We lopen een beetje met ons hoofd in de zomer. Maar toch ...de herfstbladeren vallen van de bomen, op televisie hoorde ik spreken over een 'horror-winter' en over zoutvoorraden uit Zuid Amerika die aangesproken zouden moeten worden.

De wintertijd is begonnen, en dit betekent ook dat we toeleven naar de afsluiting van het kerkelijk jaar en het begin van een nieuwe periode. Eind november gaan we ook weer beginnen aan de Advent. We gaan op weg naar Kerst. We gaan ons voorbereiden op één van de grote kerkelijke feesten. Kerkelijk is zo'n voorbereidingsperiode wat ingetogen; vandaar in de liturgie ook de kleur paars. Maar toch is de tijd vóór Kerst ook een mooie tijd. Het is de decembermaand. Er brandt feestverlichting in de straten, de Kerstbomen worden gezet en de etalages zijn prachtig versierd. Tegelijk voelen we ook het donker om ons heen. De dagen worden steeds korter. Ook de duisternis is in ons leven. Dit bepaalt soms onze stemming; vooral ook als er problemen zijn of als we het moeilijk hebben.

Toch gloort er een hoopvol perspectief. Dit zien we ook in de teksten, die

we in deze periode lezen in de kerkelijke vieringen. De teksten van de profeet Jesaja lopen als een rode draad door de hele Advent. Niet zonder reden, want telkens weer voorspelt hij de tijd van het heil en de komst van de Messias, naar Wie al zo lang wordt uitgekeken. De Advent is een tijd van verlangen. Ook wij, die voorbereiden op Kerst, mogen hoopvolle verwachtingen koesteren. Ook wij mogen leven in de verwachting van de komst van het Kind.

Kan het Kind in de kribbe ook ons leven veranderen? Kan Zijn geboorte ook voor ons een nieuw begin betekenen? De Advent doet ons hopen, dat er nieuw leven mogelijk is, door alle duisternis heen.

We wensen U een goede voorbereiding op het Kerstfeest.

*Namens het pastoraal team,  
Pastoor André Monninkhof*

---

### Adventsactie 2011: 'Groot denken, klein doen'

De Bisschoppelijke Adventsactie heeft voor dit jaar 10 projecten geselecteerd om onder de aandacht van de kerkgangers te brengen in de komende Adventstijd. 'We hebben gestreefd naar een goede verdeling voor wat betreft locatie en thematiek. Zo ondersteunen we een opvanghuis voor gehandicapten in Ecuador, maar we besteden ook aandacht aan kinderen op de Filippijnen en aan gezinnen in de oude wijk van Bethlehem'. Ik lees ook over projecten in Kenia, Malawi, Ethiopië, Tanzania, India en Bangladesh. Het zijn meest kleinschalige projecten, waar katholieke missionarissen, mannen en



vrouwen, hun beste krachten geven om de mensen te helpen. De projecten moeten bijdragen aan betere leefomstandigheden, aan ontwikkeling en solidariteit. 'De kerk vindt dat mensen zelf verantwoordelijk moeten kunnen zijn voor hun welzijn en ontwikkeling. Respect voor de menselijke waardigheid staat centraal, maar ook solidariteit met mensen die buiten de boot dreigen te vallen.' Ina van de Bunt, missiesecretaris in ons bisdom, legt uit waarom de gekozen projecten belangrijk zijn: 'Het netwerk van de lokale kerken is ontzettend belangrijk voor het ondersteunen van de sociaal-economische projecten, maar als je pastorale projecten niet ondersteunt, bestaat de kans dat de sociaal-economische projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Je moet niet teveel in 'stenen' gaan denken, maar de vertaalslag kunnen maken van pastoraal naar sociaal-economisch. Hierin ligt de uitdaging voor de komende Adventsactie, die 'groot wil denken', maar klein wil doen, in de praktijk van diverse kleine gemeenschappen in de derde wereld.

Verschillende vieringen in de komende adventstijd, van 26 nov. tot en met 18 dec a.s., zullen in het teken staan van deze Adventsactie. U hoort over de gekozen projecten en er wordt ingezameld voor de financiële ondersteuning. Meer informatie vindt u op de website [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl).

*Namens de MOV,*

*Pastor Hans van der Hulst*

---

## Het geluk voorbij?

Streven wij als doel na gelukkig te zijn? Zijn we daarom gelovig?

Dat denk ik niet. Is die uitspraak in deze tijd dan geen knuppel in het hoenderhok? Ik wil toch gelukkig zijn! Toch haal ik daarmee niet het antwoord op de eerste vraag uit de oude catechismus omver. Die gewoon menselijke vraag: Waarvoor ben ik hier eigenlijk? Ook dit is een vraag om in jezelf te laten worden.

Volgens de Bijbel is ons doel gelukkig zijn samen met de anderen.

Wanneer je geluk als doel stelt, een gelukzoeker bent, mis je volgens het christelijk leven de kern waar het om gaat. Geluk dat je zoekt blijkt altijd te dichtbij, te oppervlakkig, te snel tot schadebrengend voor de ander.

Recent onderzoek heeft trouwens ook uitgewezen dat mensen die steeds op zoek zijn naar geluk, minder gelukkig zijn dan mensen die daar helemaal niet zo op letten, die aan het geluk voorbij zien. Mensen die licht én donker verdragen. Die de moeite van hun leven niet zien als een hindernis, maar als een uitdaging. Een uitdaging waarin de ander steeds een essentiële rol heeft. Binnen onze parochie kennen we een heel stel van zulke mensen. En het bijzondere is: van zulke mensen wordt je vrolijk. Zulke mensen stralen iets uit wat je een geluksgevoel geeft, wat je bemoedigt. Het blijkt dat die mensen het leven vertrouwen, de werkelijkheid zoals zij die kunnen kennen, de Weg om te gaan - en die ze maar stukje bij beetje herkennen - vertrouwen ze. Dag Hammarskjöld, secretaris generaal van de VN, leerde mij dat.

Is dat die Weg, die Waarheid en dat Leven die Jezus heet?

*Jeanine Molleman*



## **Vanuit het Bestuur**

*Beste parochianen van de RK kerken in Enschede,*

Bijgaand treft u de financiële verantwoording aan over het jaar 2010.

Deze jaarrekening gaat over de kosten en baten in 2010 van alle 7 locaties en het centrale deel samen.

In RK Enschede kennen we een centraal parochiebestuur dat over de hele stad gaat. In dat centrale deel worden de kosten genomen van onze pastores, het centrale secretariaat en de werkgroepen die voor alle locaties opereren.

Daarnaast heeft elke locatie zijn eigen kosten en inkomsten.

De inkomsten van de locaties bestaan grofweg uit 3 onderdelen:

- Inkomsten uit beleggingen, spaarrekeningen en/of onroerend goed dus: dividend, rente en huuropbrengsten
- Kerkbijdragen: dat zijn de belangrijkste inkomsten uit de jaarlijkse actie kerkbalans
- Collecten en overige: dat zijn de inkomsten uit collectes, boekjesgeld, kaarsengeld en overige inkomsten.

De kosten van de locaties bestaan uit de volgende onderdelen:

- Afdracht aan centrale deel voor kosten pastores en secretariaat
- Bisdombijdrage
- Kosten koren en liturgie eigen locatie
- Kosten energie, verzekering en onderhoud kerkgebouwen.

Uit het overzicht blijkt dat we niet rondkomen want er is een nadelig saldo van bijna 70.000 voor katholiek Enschede over 2010.

Er zijn 2 oorzaken voor aan te wijzen:

- We hebben nu een pastoresteam dat op volle sterkte is. Vooral de enorm gestegen pensioenpremies kunnen niet afgedekt worden uit de inkomsten.
- De inkomsten uit kerkbalans, collectes maar vooral ook renteopbrengsten lopen langzaam terug. Dat heeft te maken met lagere rentes en dividenden maar ook met minder kerkbezoek, dalende collectes etc.

## **Samenvatting**

Het is niet voor niets dat we opnieuw een beroep op u doen vooral de kerkbijdragen nog eens te bekijken. Dat is en blijft een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze stad. Deze inkomsten gaan nog altijd naar de locaties die daaruit de afdrachten moeten opbrengen om zowel de mensen (pastores) te kunnen betalen alswel hun eigen gebouwen te kunnen onderhouden.

Elders in dit blad vindt u ook een verzoek voor een vrijwillige bijdrage voor ons parochieblad Pelgrim. Ook dat hangt samen met het totale kosten en uitgavenplaatje.

Het Bestuur hoopt dat u ons ook in 2012 blijft steunen om het jaarlijkse tekort zo mogelijk wat kleiner te maken.

Voor een toelichting en detailvragen ben ik bereid u te antwoorden. Stel uw vragen aan het Secretariaat Katholiek Enschede (voor gegevens zie elders in Pelgrim).

*Namens het Bestuur,*

*T. Oude Elferink, Penningmeester*



<b>RK Parochie: St. Jacobus de Meerdere, TOTAAL CONSOLIDATIE</b>	
<b>Staat van baten en lasten over het boekjaar: 2010</b>	
<b>(CONCEPT VERSIE)</b>	
	<b>Resultaat 2010</b>
<b><u>LASTEN</u></b>	
Persoonskosten	322.524
Kosten onroerend goed:	
kerkelijke gebouwen	149.779
overig kerkelijk onr. goed met bijz. bestemming	31.191
beleggingen	8.370
Rente en lasten van schulden en fundaties	71
Kosten eredienst	48.067
Kosten pastoraal	39.718
Verplichte en vrijwillige bijdragen	73.709
Beheerskosten	48.467
Incidentele lasten	10.813
Voordelig saldo	-
	<b>732.707</b>
<b><u>BATEN</u></b>	
Bijdragen parochianen	414.825
Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen	203.249
Functionele inkomsten	9.000
Incidentele baten	36.095
Nadelig saldo	69.538
	<b>732.707</b>

## **Beste Parochianen**

In deze Pelgrim treft u een acceptgiro kaart aan voor de vrijwillige bijdrage ten behoeve van ons parochieblad dat 10 keer per jaar bij u wordt thuisbezorgd. De bijdrage is geheel vrijwillig met een richtbedrag van 5 euro voor het hele jaar!

Het rekeningnummer is gesteld op St Jan Michaelparochie parochieblad 1902122, maar deze rekening gebruiken wij voor de hele stad:

- Zoals u wellicht weet zijn de parochies in Enschede in 2010 samengevoegd tot een geheel en 7 locaties. Samen hebben we heel wat bankrekeningen. Voor het paro-



chieblad willen we niet NOG een rekening erbij openen maar gebruiken een bestaande rekening.

- De gelden die op deze rekening binnenkomen voor de parochiebladbijdrage zijn dus voor de hele stad, heel katholiek Enschede. Uw giften worden uitsluitend aangewend om de kosten van drukwerk van ons parochieblad voor RK Enschede te kunnen blijven betalen.

Wij zouden graag zien dat u vrijwillig een bijdrage wilt geven voor het parochieblad Pelgrim. Sommige locaties doen dat al jaren voor anderen is de vraag nieuw. Het is vrijwillig!

*Namens het Bestuur en de Redactie van Pelgrim,  
T. Oude Elferink, penningmeester  
centraal bestuur*

---

## **Diaconie binnen de parochie, wat is dat eigenlijk?**

Wist u dat er binnen de parochie Jacobus de Meerdere Enschede een breed 'Diaconaal Beraad' bestaat? En weet u wat dit Beraad zoal doet? Waarschijnlijk niet! En dat is de reden dat wij als Diaconaal Beraad graag eens wat meer op de voorgrond treden en aan het begrip Diaconie wat meer bekendheid willen geven.

Het Diaconaal Beraad Enschede bestaat uit een vertegenwoordiging van iedere locatie. De vertegenwoordigers in het beraad zijn allemaal mensen die zelf betrokken zijn bij (een onderdeel van) diaconie. Maar wat is diaconie nu precies? Diaconie

wordt in het handboek van Diaconiewetenschap (Auteur: Noordegraaf e.a.) omschreven als "het handelen vanuit kerken dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen." Diaconie wordt ook wel gezien als de goede werken. Dienstbaar zijn aan anderen. Omkijken naar anderen dichtbij én ver weg. Diaconie kan ook met verschillende steekwoorden omschreven worden. Die steekwoorden geven eigenlijk goed weer wat er binnen de parochie wordt gedaan aan diaconie. Laten we eens een paar van de belangrijkste steekwoorden bekijken.

- **Barmhartigheid (goed doen, hart hebben voor mensen in nood):**

Dit steekwoord kent vele gezichten binnen de parochie en is alom aanwezig. Denkt u maar eens aan hulp aan nabestaanden bij rouwverwerking, het ziekenbezoek door vrijwilligers, mensen in (financiële) nood die door de Caritas geholpen worden, de hulptelefoon met een luisterend oor, ouderen en kerk die omziet naar de ouderen in de parochie. Allemaal concrete diaconale activiteiten die in de parochie sterk aanwezig zijn. En dit zijn slechts enkele voor de hand liggende voorbeelden.

- **Gerechtigheid (recht doen):**

Dit woord past bij uitstek bij de wereldwijde activiteiten van bijvoorbeeld de Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) groepen. Via de Vastenactie, de bisschoppelijke Adventsactie of Solidaridad maakt de parochie zich sterk voor een eerlijkere



wereld waarbij oog is voor de mens en natuur. Eerlijk delen en de ander met respect behandelen. Maar ook in Enschede wordt dat gedaan. Door op te komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De aandacht en hulp voor de familie Ntahonankwa zoals beschreven in de vorige Pelgrim is een goed voorbeeld van gerechtigheid willen.

### • **Vrede brengen:**

Niet alleen vrede ver weg via de bekende Vredesweek, maar ook dicht bij, in Enschede zelf. Door mensen bij elkaar te brengen en begrip te tonen voor elkaar. Denk aan cultuurverschillen tussen de moslims en de christenen. Maar ook tussen christenen onderling: door de oecumene komen we dicht tot elkaar.

Met het bovenstaande hebben wij u kennis willen laten maken met het begrip diaconie in onze parochie. Want zoals u begrijpt, diaconie is een levend en actief deel van ons geloof. We zijn er dagelijks mee bezig en soms zonder dat we ons er bewust van zijn. In het komende jaar willen we u steeds een beetje meer kennis laten maken met diaconie binnen de locaties, want er is nog heel veel te vertellen. Wilt u meer weten over diaconie? Kijkt u eens op

**<http://www.rkdiaconie.nl>**. Wilt u ons attent maken op een diaconale activiteit binnen uw locatie, die wel wat meer aandacht verdient? Mail ons dan: [karinsnijders@hotmail.nl](mailto:karinsnijders@hotmail.nl) of: [h.vanderhulst@katholiekenenschede.nl](mailto:h.vanderhulst@katholiekenenschede.nl).

We horen graag van u!

*Karin Snijders,  
Namens het Diaconaal Beraad  
Enschede*

## **Diaconaal Platform Enschede opgericht!**

Het diaconale werk van vrijwel **ALLE** kerken in Enschede heeft een belangrijke impuls gekregen met de officiële oprichting van het Diaconaal Platform Enschede (DPE). De aangesloten diaconieën hebben daarmee de wil uitgesproken nauwer te gaan samenwerken op diaconaal terrein, door elkaar te informeren over hun diaconale werk/activiteiten en door uitwisseling van kennis en informatie. Als eerste stap is op jl. 12 september 2011 de Stuurgroep van het DPE ingesteld. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een 3-tal werkgroepen:

I. Werk & Inkomen (o.a. uitkeringen, armoede, schuldhulp)

II. Zorg & Welzijn (WMO)

III. Communicatie.

Zowel de leden van de stuurgroep, als van de werkgroepen zijn vertegenwoordigers vanuit de verschillende Enschedese kerkelijke denominaties.

We kiezen er bewust voor, om op dit moment alleen onze eigen achterban kort te informeren over de oprichting het Platform, en dat we de komende maanden missie, visie en het Beleidskader (2012-2015) gaan formuleren, evenals de activiteiten waarmee we in 2012 zouden willen starten.

Voordat het Diaconaal Platform Enschede zich zal presenteren aan de Enschedese samenleving, willen we eerst tijd en aandacht besteden aan onze positie binnen de Sociale kaart van Enschede, functioneren van het Platform (stuurgroep & werkgroepen) en natuurlijk welke activiteiten we willen gaan uitvoeren.



Suggesties voor ons Beleidskader zijn van harte welkom. U kunt ze per

E-mail sturen aan onze werkgroep Communicatie:  
[dpe-communicatie@swagerman.org](mailto:dpe-communicatie@swagerman.org)

## Landelijke Ariënsherdenking 2011

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **20 november** a.s. oftewel 20-11-2011.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**.

Aanvang **10.00 uur**.

Celebranten zullen zijn *Mgr. Th.C.M. Hoogenboom*, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, *pastoor A.G.M. Monninkhof*, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede en *emeritus pastoor J.F. Kortstee*, het laatst pastoor van de binnenstadsparochies van Enschede.

Het thema van de viering is dit jaar “**Vrijwilligerswerk en sociale inzet**”. Tevens zal aandacht besteed worden aan het feit, dat Ariëns **125 jaar** geleden als kapelaan naar Enschede kwam (1886 - 15 oktober -2011).

Medewerking verlenen o.a. de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, en het koor van de St. Jacobus, uitgebreid tot een gelegenheidskoor.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen m.b.t. Ariëns te koop zijn.

Voor meer informatie: [www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)

*Het Ariëns-comité, dhr. J.N. Hinke, secretaris*

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo. Tel. 074 - 2 42 96 86



### Het Ariëns-Comité

De aandacht voor Ariëns en zijn werk wordt levend gehouden door het Ariëns-Comité. Een belangrijke rol hierin speelt de Ariënskapel van de St. Jacobuskerk te Enschede, die (bijna) dagelijks toegankelijk is voor gebed en meditatie. Het Ariëns-Comité geeft geschriften uit en organiseert bijeenkomsten. Ten slotte ijvert het ook voor de zaligverklaring van Ariëns.

### Ariëns was niet zo maar een kapelaan in Enschede

Het Ariëns-comité stuurde mij als voorzitter van het CDA Enschede een uitnodiging voor de Ariëns herdenking 2011. En hoewel we niet meer in de zuilenmaatschappij leven en kerk en staat gelukkig gescheiden zijn denk ik toch dat met name deze bevlogen priester zich terecht met maatschappij en wetgeving heeft





bemoeid. Sommigen noemden hem ook wel naïef en een rebel. Maar hij was toch zo succesvol dat men na 125 jaar dat hij naar Enschede kwam nog over hem spreekt.

In zijn tijd had het rauwe uitbuitende kapitalisme onmenselijke verhoudingen en omstandigheden tot gevolg. Zeker in een stad als Enschede was de industrialisatie al ver gevorderd terwijl er voor de arbeiders niets was geregeld. Drankmisbruik, kinderarbeid, slechte behuizing, geen scholing of opleiding, geen medische zorg en een arbeider had minder waarde dan een getouw. Ariëns (1860-1928) stelde: dat het bestrijden van armoede geen kwestie is van liefdadigheid maar van sociale gerechtigheid. Dat een katholiek priester zich hier in zijn tijd in Enschede manifesteerde (1886-1901) door het oprichten van verschillende maatschappelijke organisaties waaronder een vakbond was niet eerder vertoond en zeker in de behoudende RK Kerk zeer uitzonderlijk. Kortom we zien nu in dat de man veel goed werk heeft gedaan, maar toen is hij vaak en veel miskend en tegen gewerkt. Ook uit latere tijden kennen we nog de uitdrukking: "Houd jij ze dom dan houd ik ze arm". En zo zie je maar dat ook hier de "leer" en "het leven" niet altijd parallel lopen.

Want zelfs Thomas van Aquino (1225-1274) had al een bijbels mensbeeld waaruit de kernbegrippen: personaliteit, solidariteit en subsidiariteit naar voren kwamen. In de encycliek Rerum Novarum (1891) werd de uitbuiting en de onmense-

lijke gevolgen hard veroordeeld. Ook later in Quadragesimo Anno (1931) wordt duidelijk de onderdrukking door de staat en daarmee het totalitaire communisme veroordeeld. Hierna zijn nog vele wijze geschriften uitgebracht. Deze vormen tezamen het compendium van de sociale leer van de kerk.

Inzichten en kerkleer zijn wel duidelijk na "Ariëns" veranderd. Wel is het goed om te weten dat hij "het zout van de aarde was" hier in zijn optreden in Enschede. En hoewel geen enkele politieke partij "Alfons Ariëns" kan claimen is het wel goed om te weten dat hij ook nu (2011) nog steeds mensen maatschappelijk inspireert.

*Wim Wijffes*  
[voorzitter@cda-enschede.nl](mailto:voorzitter@cda-enschede.nl)  
053 4763342

---

## **Cantatedienst Jacobuskerk zondag 27 november – 10.00 uur**

Op zondag 27 november a.s., de eerste zondag van de nieuwe Adventstijd, is er in de Jacobuskerk aan de Oude Markt opnieuw een **Cantatedienst**. De Cantate van J.S.Bach die wordt uitgevoerd door solisten en musici van de *Bachbeweging Twente*, is de bekende **Cantate BWV 140: "Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter"**: *"Wordt wakker, zo roepen de stemmen van de wachters ons op"*.

De eerste uitvoering van deze Cantate was op zondag 25 november 1731, een van de laatste zondagen van het



kerkelijk jaar. Het evangelie van die zondag, dat we ook nu zullen lezen, ging over de parabel van de bruidmeisjes, die wachten op de komst van de bruidegom: ‘vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs’ (Matteüs 25, 1-13). Uitzien naar de komst van de bruidegom werd aan het einde van het kerkelijk jaar verstaan als het uitzien van de gelovigen naar de ontmoeting met Christus aan het einde der tijden. Maar Cantate 140 klinkt voor ons ook als een Adventscantate: wij zien uit naar de komst van Christus in ons midden, dat vieren we over enkele weken met Kerstmis. Andere teksten in deze Cantate zijn ontleend aan het Bijbelboek *Hooglied*, waarin een bruid en bruidegom getuigen van de liefde voor elkaar. We kozen fragmenten uit dit Hooglied voor de 1<sup>e</sup> bijbellezing van deze zondag.

Op 27 november a.s. zingen we met medewerking van het Binnenstads Jongerenkoor van onze Jacobusparochie. En deze Cantatedienst heeft opnieuw een oecumenisch karakter: we willen graag alle christenen van onze stad, en andere belangstellenden, uitnodigen, deze Dienst mee te maken. De dienst begint om **10.00 uur**.

*Mede namens de Bachbeweging en de Jacobusparochie:*

*Pastor Hans van der Hulst*

---

## Dank je wel

Dinsdag, 18 oktober jl. vierden wij, bisschop Henk Kronenberg en ondergetekende, ons gouden priesterjubileum in de Ariënsgedachtenis.

In de Eucharistie, herdachten we dat we precies 50 jaar geleden in de kapel van Huize Loreto in Lieveelde werden gewijd door Mgr. Mangers, bisschop van Oslo. Tijdens de Eucharistie was er een sterk wij-gevoel: de samenzang van allemaal bekende liederen klonk sterk, de orgelbelgeleiding van frater Marist Herman Terra was mooi ondersteunend, en overal in de kerk zag je de gezichten van familie, medebroeders en Enschedese parochianen. Na de H. Mis mochten we van velen gelukwensen en attenties ontvangen. Het was heel feestelijk allemaal.

Graag willen we allen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt: pastoor A. Monninkhof, het locatiebestuur en koster Ben van de Ariënsgedachtenis en allerlei helpers en helpsters in de gemeenschapsruimte achter in de kerk.

*Bisschop Henk Kronenberg, s.m.*

*Pater Bernard Jeunink, s.m.*

---

## Verkooppunt gezocht voor de Gerarduskalender

De Gerarduskalender wordt door zo'n 750 mensen overal in Nederland verspreid. Regelmatig vallen er door ziekte of ouderdom verkooppunten af.

Daarom is Klooster Wittem steeds op zoek naar mensen die de kalender willen gaan verkopen in hun eigen omgeving. Mocht u interesse hebben om de Gerarduskalender te gaan verkopen, neem dan contact op met Klooster Wittem tel. 043 – 450 17 41, afd. Administratie.



**Nieuwe vrijwilligers gezocht...  
...bij de Dienst Geestelijke Zorg  
Van Medisch Spectrum Twente**  
[www.mst.nl-geestelijkezorg](http://www.mst.nl-geestelijkezorg)



**Communiemedewerk(st)ers**

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de communie op de verpleegafdelingen bij onze patiënten rondbrengen en aanbieden. Onze communiewerkgroep telt 9 leden, die om de beurt in tweetallen op zondagmorgen vanaf 10.30 uur aan hun rondgang beginnen, die ongeveer een uur duurt.

Als u affiniteit met ons werk hebt, graag zelfstandig werkt en over communicatieve vaardigheden beschikt, zouden wij graag kennis met u willen maken.

**Heeft u belangstelling of hebt u nog vragen? Indien u 053 – 487 2930 belt, zal één van de pastores u met plezier te woord staan.**

*A. Fuhrmann*

**Timon Woongroep in  
Enschede 5 jaar**

Al meer dan 25 jaar helpt Timon jongvolwassenen (18-30 jaar) op weg naar een zelfstandig bestaan in de maatschappij. De twaalf Timon woongroepen bevinden zich in Amersfoort, Amsterdam (2), Culemborg, Enschede, Houten (3), Rotterdam, Utrecht, Zeist en Zwolle.

borg, Enschede, Houten (3), Rotterdam, Utrecht, Zeist en Zwolle.

**Voorjaar 2012** viert Timon Woongroep Roombeek dat zij 5 jaar geleden werd opgericht. De kerken in de regio zullen worden uitgenodigd om dit met hen mee te vieren.

**Steun blijft nodig**

Hoewel de verbouwing achter de rug is, kan de woongroep slechts blijven bestaan dankzij de financiële steun van kerken en particulieren. Bovendien zijn er altijd ook kosten, die helemaal niet vergoed worden: jongeren zonder AWBZ-indicatie, begeleiding en training van de vrijwilligers en de kosten van de gemeenschappelijke ruimten. Uw bijdragen zijn dan ook zeer welkom! U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer 25.26.420 t.n.v. Timon te Zeist o.v.v. 'Woongroep Enschede'.

*Begin 2012 leest u hier meer over in Pelgrim (Redactie)*

**Een nieuw gezicht bij het  
Centrale secretariaat (SKE)**

Met ingang van 1 november is Ferlina Ezendam, als vrijwilligster, het team medewerkers komen versterken bij het centrale secretariaat aan de Nieuwe Schoolweg. Bij de locatie Verrijzenis des Heren is zij bekend als vrijwilligster voor secretariële taken en als lid van het pastoraatteam. Natuurlijk zal het even tijd kosten voor zij ingewerkt zal zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat zij alles snel onder de knie zal hebben. Wij wensen Ferlina veel werkplezier toe.

*Dorien Oude Elberink, lid van het bestuur*





## KIEK (Kind en Kerk)

Natuurlijk kun je dit ook kleuren en naar St. Nicolaas sturen, maar zoek wel eerst de 6 verschillen.



**6** verschillen!



Moeilijk? Ze zijn er echt! (alle 6)

Redactie B



# Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

## Kerstbijeenkoms t voor jongeren

Op zondag **18 december** vieren we samen met andere jongeren uit het Aartsbisdom Utrecht (16-30 jaar) kerst. De dag begint om 11.30 uur met een Eucharistieviering in de Titus Brandsmakerk, Titus Brandsmaplein 2 in Deventer-Colmschate. Je bent al vanaf 11.00 uur welkom. Na de lunch gaan we gezellig schaatsen op de kunstijsbaan De Scheg. Vervolgens zetten we het kerstfeest voort in de parochiezaal met warme chocolademelk met slagroom en een lekkere snack. Er is ruimte voor ontmoeting, gezelligheid, verdieping, gebed en de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Het feest sluiten we af met een luxe warme maaltijd, waarna de dag eindigt om 19.30 uur. Je kunt je vóór 13 december opgeven bij jongerenwerker Hao Tran:

[tran@aartsbisdom.nl](mailto:tran@aartsbisdom.nl). De kosten voor deze kerstbijeenkoms t bedragen € 5,- p.p. Neem je eigen schaatsen mee! Geen schaatsen is geen excuus, want die zijn te huur voor € 5,50.

---

## Allerhande

Spectaculair concert  
“Laat ons gaan zien”

van All Together in het kader van ons 15-jarig jubileum. Het concert vindt plaats in de St.Jan kerk op vrijdagavond **18 november** om 20.00 tot



22.00 uur. Het is een concert waarbij het leven van Jezus de rode draad is. De nummers die gezongen worden zijn aan elkaar geregen door diverse gebeurtenissen uit de Bijbel en aanverwante onderwerpen uit het kerkelijk leven. De entree is gratis. Hopelijk tot 18 november, bestuur en koorleden All Together.

## Concert Toonkunstkoor Enschede

Op zondag **20 november** om 15:00 uur geeft Toonkunstkoor Enschede een gevarieerd concert in de Jozefkerk. Op het programma staan: Mendelssohn, Poulenc en Beethoven. Medewerking wordt verleend door solisten Claudia Patacca, Eline Harbers, Arco Mandemaker en Daniël Hermán Mostert. Pianist Jeroen Hulshof. Instrumentale begeleiding wordt verzorgd door het Project Orkest Twente. Toegangskarten à 20 euro zijn te reserveren via:

[kaarten@toonkunsenschede.nl](mailto:kaarten@toonkunsenschede.nl)

Meer informatie vindt u op:

[www.toonkunstenschede.nl](http://www.toonkunstenschede.nl)

## Uniek Adventconcert in de St. Jozefkerk

Op *zondag 27 november* presenteert de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie (KEBH) samen met het Overijssels Byzantijns Mannenkoor het Adventconcert in de St. Jozefkerk. De naam “Adventconcert” doet vermoeden dat zij een traditioneel kerstconcert gaan geven. De KEBH zou de KEBH echter niet zijn als zij u niet wederom zouden verrassen met een vernieuwende opzet van het concert. Datum: zondag 27 november 2011. Locatie: St. Jozefkerk,



Oldenzaalsestraat 115 te Enschede  
Aanvang: 15.00 uur.  
Zaal open: 14.30 uur. Entree: € 5,-  
Kijk voor meer informatie op:  
[www.kebh.nl](http://www.kebh.nl) of [www.obmk.nl](http://www.obmk.nl) of  
stuur een e-mail naar: [info@kebh.nl](mailto:info@kebh.nl)

## Ook iets voor u?

### Kosterscursus in het teken van de Advent

Op maandagavond 21 november aanstaande zal pastor Henk Antonissen een avond verzorgen over liturgische gebruiken en andere achtergronden van de Advent. Op deze avond zijn **alle belangstellenden** van harte **welkom**.

De avond wordt gehouden in ons parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg, en begint om 19.30 uur. Graag tevoren even aanmelden bij ons parochiesecretariaat:  
[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

*Pastoor André Monninkhof*



**Compassie en Presentie: concreet naar individuele aandacht**

Steeds sterker wordt ons hierbij duidelijk hoezeer de samenleving anno 2011 een seculiere samenleving is geworden. Er is geen enkele vanzelfsprekendheid meer dat mensen lid zijn van een geloofsgemeenschap. Dat neemt niet weg dat er in toenemende mate behoefte is aan mensen, binnen en buiten geloofsgemeenschappen, al dan niet geïnspireerd vanuit die gemeenschappen, die inzien dat de twee kwaliteiten: Compassie (Behandel een ander zoals

je zelf behandeld wilt worden), en Presentie (Wees luisterend aanwezig zonder instantoplossingen) drijfveren kunnen zijn om deel te nemen aan aandachtswerk in die seculiere samenleving.

De **Raad van Kerken** zoekt, naast het voortdurend aandacht vragen voor deelname aan vrijwilligerswerk, naar mogelijkheden om te bevorderen dat er door samenwerking van geloofsgemeenschappen ook gezamenlijk een goede coaching kan worden gegarandeerd. Met het doel dat er vormen van vrijwilligerswerk ontstaan, en groeien, die “werken” in de concrete situatie waarin mensen zich bevinden. Presentie houdt immers in: niet met een vooropgezette oplossing komen, maar aanwezig zijn en iets samen bedenken wat “werkt”. Ook wil de RvKE in samenwerking met o.a. de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede mee werken aan workshops en trainingen die als een vervolg kan worden beschouwd op de Publiekslezingen, zoals bijvoorbeeld geleid door de filosoof Bart Brandsma. Hij verzorgde een Publiekslezing en is medeauteur van het boek “Wij-Land”.

Er zijn voorts in Enschede plannen voor een symposium in februari 2012 over het thema Presentie.

Op deze manieren wil de RvKE geïnspireerd werken aan het verder ontwikkelen van een door velen gedeelde praktische houding, waarmee compassie en presentie in de hedendaagse seculiere samenleving van Enschede van mens tot mens vorm krijgt. Zie ook:

[www.raadvankerkenenschede.nl](http://www.raadvankerkenenschede.nl)





## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

[jacobusenschede@kpnmail.nl](mailto:jacobusenschede@kpnmail.nl)

### **Spreekuur:**

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

---

### **Locatieraad**

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: [am-bakker@hetnet.nl](mailto:am-bakker@hetnet.nl)

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: [inekegerrit@kpnplanet.nl](mailto:inekegerrit@kpnplanet.nl)

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

### **Pastoraatgroep**

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: [jm.molleman@uni-one.nl](mailto:jm.molleman@uni-one.nl) 8509930

### **Webmaster**

Hr. Jos Gruyters, [josgruyters@concepts.nl](mailto:josgruyters@concepts.nl)

### **Weekendvieringen**

Zondag om **9.30 uur**.

### **Vieringen door de week:**

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

## De Ziekenzalving in de Eschpoort

Na afloop van de ziekenzalving in de Eucharistieviering van 7 september, zaten we met de bezoekersgroep nog even in “De Espoort” bij elkaar om na te praten.

Er waren maar liefst 19 mensen die de ziekenzalving hadden ontvangen van pastoor A. Monnikhof en door de handoplegging van pastor A. Peijnenborg. We vonden het allemaal een warme viering. Zelfs was er enigszins van bewogenheid sprake door de mensen, die we na de vakantieperiode terugzagen en soms sterk achteruit gegaan waren.

Ook de overweging en de voorbeden, waarin de gestorvenen, de partners of de dierbare familieleden van de aanwezigen in herinnering werden gebracht, deed iedereen goed.

Als groep constateren we een sterke betrokkenheid bij de mensen en de viering. Deze was door pastor Anneke Peijnenborg zeer verzorgd - met speciaal eigengemaakte boekjes - met mooie en begrijpelijke teksten rond het thema gekozen: “Laat de oudste van de gemeente, de zwakke en de zieke met olie zalven zodat het lijden verzacht wordt en het de zieke zal bemoedigen (oprichten)”. Als bezoekersgroep werken we daar graag aan mee!

*Bezoekersgroep van de locatie Jacobus*

De dames die steeds het halen van de rozen, het verzorgen van het bloemstukje, het klaarmaken van de tafel, alsook het koor van de Ariënsge-



dachteniskerk, en de vrijwilligers die de mensen steeds halen en brengen een welgemeend: Dank U wel!

## **Ceciliafeest**

Het Jacobuskoor vierde 13 november haar Ceciliafeest. Evenals vorige jaren is dit een gezellige dag geworden. Wij begonnen deze dag met een gezongen Heilige Mis. Hierna was er koffie met gebak. Bij de borrel is getoost op de Heilige Cecilia patrones van de zangers en zangeressen. Onze slotzin van deze feestdag is steevast het Jacobuskoor gaat nooit teloor.

Wanneer u denkt te kunnen zingen of iemand kent die kan zingen en ons koor wil komen versterken, schroom dan niet op een woensdagavond naar het parochiehuis achter de kerk te komen. Het koor heeft dan de wekelijkse repetitie van 19.30-21.00 uur. De koffie staat voor u klaar.

Zo ben ik zelf 29 jaar geleden ook bij het Jacobuskoor begonnen.

Zingen is dubbel bidden. U kunt zich als lid opgeven in het parochiehuis of mij bellen. 074-3764148 (Hans Uffing)

## **Parochiekroniek**

### **Overleden:**

**Op 2 oktober** is op 93-jarige leeftijd Mw. Willemien Knottenbelt Beltman overleden in de Merelhof. Zij was op een bijzondere wijze verbonden met de St Jacobuskerk omdat zij als jonge vrouw mocht wonen in de pastorie waar haar heeroom, pastoor Beltman de scepter zwaaide. Altijd bleef zij

trouw aan wat zij daar geleerd had en zij bleef de Eucharistieviering hooghouden, al was het de laatste jaren via de tv. Ze bleef ook tot het laatst geïnteresseerd in kinderen, kleinkinderen en de grote wereldproblemen. Daardoor laat zij de gedachtenis na van een sterke vrouw zoals in de lezing bij de uitvaart te horen was.

**Op 17 oktober** is op 89-jarige leeftijd Mevrouw Riet ten Bok overleden. Zij heeft zich altijd enorm ingezet voor de bejaardensoos en is daarvan lange tijd penningmeester geweest. De familie heeft kenbaar gemaakt dat zij geen aparte gedachtenisviering wilde omdat mevrouw ten Bok haar lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap. Daarom gedenken wij iemand die zich zo ten einde geeft in de zondagse Eucharistievieringen met een speciale voorbede voor haar en de familie die zij achterlaat.

### **Gedoopt:**

#### **11 september**

**Milan Gerard Kamphuis**, geboren 25-02-2011 en zoon van Christiaan en Marlies Kamphuis-Somberg, en Brooklyn Koh, geboren 30-12-2008 en zoon van Maurits en Sharon Koh-de Pruyssenaere de la Woestijne.

**Op 2 oktober** is gedoopt **Jailynn Skye Lagerwaard** geboren op 07-06-2011 en dochter van Marco Lagerwaard en Cintia Carvalho.





Op **9 oktober** zijn gedoopt **Alicia Evel Fahnbulleh**, dochter van Abel Fahnbulleh en Mary Tubman en Emma Marijke Agnes Röben dochter van Frank Gerard Röben en Titia Marijke Anna Rosien.

*Dat ze mogen opgroeien in liefde binnen een levende geloofsgemeenschap.*

### **Getrouwd:**

#### **2 september:**

Pieter van de Braak en Cathelijn Smulders.Lonnekerspoorlaan 20.  
*Mogen zij er voor elkaar zijn in goede en in kwade dagen.*

### **De Gerarduskalender**

De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit”. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:

[www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl))

De kalender is verkrijgbaar bij:  
**Mevr. A. Blokhuis, De Vluchtestraat 47, 7523 BG Enschede tel. 053-4358337. Prijs: € 5,45**

U kunt de kalender ook bestellen op de website [www.gerarduskalender.nl](http://www.gerarduskalender.nl) of u kunt bellen naar Klooster Wittem, 043-4501741.

### **Wie was Cecilia?**

Cecilia, in het latijn Caecilia, is een Romeinse martelares en heilige in de katholieke kerk. Ze leefde in de 2<sup>e</sup> of 3<sup>e</sup> eeuw in Rome. Sinds de late middeleeuwen is zij patrones van muzikanten, kerkmusici, zangkoren, organisten en orgelbouwers. Haar feestdag is op 22 november. Volgens de legende kwam ze uit een Romeinse voorname familie. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere adellijke familie, de heiden Valerianes. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks 230.

Als patrones van muzikanten werden talrijke muziekverenigingen koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd. Pas aan het eind van de vijftiende eeuw wordt ze voorgesteld als patrones van kerkmusici en orgelbouwers.

Een afbeelding van Cecilia kunt u doorgaans herkennen aan het orgel. In Nederland wordt ze ook vaak met een valk afgebeeld, typisch attribuut om op haar adellijke afkomst te wijzen.

*Hans Uffing*





## St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG  
Telefoonnummer 435 48 08  
E-mail: [stjosephenschede@12move.nl](mailto:stjosephenschede@12move.nl)  
(ook redactieadres)

**Openingstijden parochiecentrum:**  
**Maandag t/m donderdag van**  
**9 tot 12 uur.** Ook in de vakantietijd!  
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

**Spreekuur pastores:**  
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

**Pastoraatgroep**  
Mevr. Lies van Veldhoven  
Mevr. Edith Elstak

**Locatieraad**  
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/  
penningmeester*  
e-mail: [jos.marsman1@kpnmail.nl](mailto:jos.marsman1@kpnmail.nl)  
Hr. Henk Jan Krake  
Hr. Paul Wolbert

**Webmaster**  
Hr. Henk Jan Krake  
[henk.jan.krake@hetnet.nl](mailto:henk.jan.krake@hetnet.nl)

**Redactie**  
Mevr. L. Onland

**Voor misintenties**, stipendia of een  
andere reden vermelden wij graag de  
volgende nummers:  
**ING-bank: 80 52 51 of**  
**ABN-Amro-bank: 44.56.81.403**

**Kerkbijdrage**  
**ING bank 30 44 773 of**  
**ABN-Amro 44.51.07.324**  
**Beide ten name van**  
St. Josephparochie Enschede

**Vieringen Florapark**  
Eerste en derde dinsdag van de maand  
om 09.30 uur.  
**Bijbel leesgroep**  
Elke donderdagmorgen

*Wie geen fouten maakt,  
maakt meestal niets*

## **Van de locatieraad en de pastoraatgroep**

- Ook vanaf deze plek willen wij pater  
Bernard Jeunink en bisschop Henk  
Kronenberg van harte feliciteren met  
hun 50-jarig priesterjubileum.  
Wij hopen nog vaak van hun diensten  
gebruik te kunnen maken hetzij in het  
Florapark hetzij in onze kerk.

- De reacties op hetgeen wij proberen  
te doen zijn vaak minimaal.



Toch doen we ook nu weer een poging om meer vrijwilligers bij onze geloofsgemeenschap te krijgen.

Wij hebben tal van mogelijkheden b.v. misdienaars – gastvrouwen-(mannen) in ons parochiecentrum - kosters – collectanten - sorteerders en bezorgers van Pelgrim - pastoraatsgroep - tuinploeg - schoonmaakploeg – ziekenbezoek etc.

We hebben hier overal wel mensen voor, maar vooral bij ziekte merken we hoe kwetsbaar we zijn.

Als u zich opgeeft komt u in een bestaande groep bij mensen die wat voor elkaar over hebben en elkaar ook helpen.

Hebt u wat tijd over neem dan alstublieft contact met ons op.

- De openingsviering van de Paus Joannesschool had als thema voor schooljaar 2011-2012: “Een steentje bijdragen”.

Dit sluit mooi aan bij het voorgaande.

- Voor de kerst wordt de kerk grondig schoongemaakt. Paul Wolbert gaat dit met zijn zanggroep en anderen organiseren.

- We blijven aandacht vragen voor de komende renovatie.

Totale begroting is 3,3 miljoen euro.

De stichting komt dus 500.000 euro tekort.

Banknummer voor de actie van parochianen is 44.56.81.403

Tnv Bestuur St.Joseph

Omschrijving: Renovatie St Jozefkerk

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatsgroep en locatie- raad, Jos Marsman,*

053-4355320

[jos.marsman1@kpnmail.nl](mailto:jos.marsman1@kpnmail.nl)

---

## Overleden

### In memoriam

Op **9 oktober** 2011 is overleden

**Maria Theresia Wijs**

op de leeftijd van 81 jaar.

Theresa Wijs is geboren op 14 december 1929 in Schiedam. Daarna woonde ze op vele andere plaatsen in Nederland, tot ze na de oorlog, die ook een hele moeilijke tijd voor haar en haar familie was, in Twente belandde. Ze kreeg 8 kinderen, en mocht later nog oma en overgrootmoeder ('opoe') worden voor 10 kleinkinderen, 10 achterkleinkinderen en zelfs nog 1 achter-achterkleinkind. Theresa was een eerlijke vrouw, die recht door zee ging en zich niet anders voordeed dan ze was. In de kerk hebben we stilgestaan bij de warmte en de hartelijkheid die van haar afstraalde, en bij het levensplezier dat ze had, hoe moeilijk de tijden soms ook voor haar waren. Zo'n 6 jaar geleden begon ze te sukkelen met longproblemen en met een zuurstoftekort. In 2009 overleed



haar zoon Johnny, dat was een groot verlies voor haar en haar familie. Die heeft moeder en oma tenslotte intensief verzorgd en begeleid, de laatste weken sinds ze uit het ziekenhuis was gekomen. Zo kon ze heel rustig thuis aan de Hoge Bothofstraat inslapen. Op 14 oktober hebben we afscheid van haar genomen in de St. Josephkerk. Naast de mooie zang door het koor was er zigeunermuziek van Tata Mirando en het prachtige La Mamma, gezongen door Charles Aznavour: een lied dat helemaal bij Theresa paste, want ook zij werd omringd door liefde en herinneringen en ‘allemaal waren ze gekomen’, zoals het lied zingt. Lieve Theresa, bedankt voor alles wat je voor je naasten en voor andere mensen hebt mogen betekenen. Dat jij nu thuis mag zijn, daar aan de overkant, zoals je thuis was bij je dierbaren. Zij blijven met jou verbonden, ‘jamais tu nous quitteras’: jij zult ons nooit verlaten ...

*pastor Hans van der Hulst*

*Dat zij mag rusten in vrede*

---

## **St. Joseph**

Regelmatig komen er bezoekers, vooral echtparen, die vijftig jaar geleden een relatie hadden met ons monument. Zo ook recentelijk nog een echtpaar, dat in den vreemde woont, waarvan de man nog twee zussen heeft die kloosterlingen zijn. De mevrouw had een bosje bloemen

bij zich en een kaarsje voor het Maria beeld, erg ontroerend. Zij waren 45 jaar geleden getrouwd in de Joseph en wisten nog alles van hun mooie of mooiste dag.

Erg interessant om te horen was dat er een hiërarchie bestond in de bemanning of bezetting der biechtstoelen. Rechts vanaf de voormalige preekstoel zat pastoor De Koning, dan kapelaan Ter Brinke en aan de overkant kapelaan Jansen c.q. kapelaan Metternich en dan kapelaan Brummelhuis. Jammer dat de ooit dominante preekstoel verdwenen is en dat de biechtstoelen bijna uit het zicht verdwenen zijn. Zo zie je maar weer, er gaat niks boven orale geschiedenis.

---

## **Dauereinsatz im Dom**

De Bischofkerk van Münster is de komende 13 maanden dicht. Een mega restauratie vindt dan plaats.

Een jaar lang wordt door 40 specialisten 10 uur per dag, plus zaterdag gewerkt. De waardevolle beelden liggen in een geheime opslagplaats. Er worden o.a. zaken aangepakt zoals de digitale aankondigingen, borden, lichtzaken en sanering van de houten banken.

---

## **Gronau**

In Gronau zijn de kerken St. Joseph en de Antonius onder een paraplu samengevoegd.

*John Schiffel*





## **Ariënsgedachtenis**

*(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)*

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

---

### **Pastoraatgroep**

Hr. K.A. Grabmaier

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

### **Locatieraad**

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris* 433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Mevr. T. van Rijnsoever

### **Kerkbijdrage:**

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,  
locatie Ariënsgedachtenis

### **Webmaster**

*Mevr. T.H.J.M. Schaap*

[treesh.j.m.schaap@gmail.com](mailto:treesh.j.m.schaap@gmail.com)

### **Redactie-adres**

*Mevr. Th.G.M.Elfrink*

E-mail: [veneberg.elfrink@t-online.de](mailto:veneberg.elfrink@t-online.de)

*Hr. G.H. Germes* 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

### **Eindredactie**

*Mevr. T.H.J.M. Schaap* 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: [treesh.j.m.schaap@gmail.com](mailto:treesh.j.m.schaap@gmail.com)

### **Bezorging**

Voorheen Goede Herder:

*Dhr. Pahlplatz*

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

*Mevr. C. Meijer-Dekkers* 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

### **Weekeindeviering**

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

### **Vieringen door de week**

Donderdagochtend 9.00 uur

### **Bijbel leesgroep**

Elke 1<sup>e</sup> woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

---

## **Van de locatieraad**

Afgelopen donderdag 13 oktober is er weer een Werkgroepenvergadering geweest in het parochiecentrum van onze kerk. Helaas waren er minder werkgroepen aanwezig dan andere keren. Maar de vertegenwoordigers van de andere groepen die wel aanwezig waren hadden genoeg te melden waarmee de locatieraad en de vernieuwde pastoraatgroep en de pastores aan het werk kunnen.



De vernieuwde pastoraatgroep is deze avond voorgesteld aan de aanwezige werkgroepvertegenwoordigers.

De nieuwe leden zijn mw. Carina Meijer, mw. Erna Perik en mw. Marian Oosterveld. De andere overgebleven leden zijn mw. Miep Pluijmers en de hr. Karl Grabmeijer.

De locatieraad is uitgebreid door het toetreden van mw. Toos van Rijnsoever.

Uit de werkgroepen kwamen de volgende problemen en vragen naar voren.

- De poetsengelen vragen versterking voor o.a. koperpoetsen en andere werkzaamheden, ook heren kunnen zich hiervoor melden op het parochiecentrum tel. 4315713 of bij mw. Beckers tel. 4312470, zij is de opperpoetsengel.

- Ook de verschillende koren uit onze locatie vragen nieuw zangtalent. Het dameskoor dat op 22 oktober j.l. hun 40-jarig bestaan vierde met een mooie mis en aansluitend een receptie vraagt nieuwe leden. Het grote koor, het Ariënskoor vraagt nieuwe leden. Zij zingen o.a. Latijnse, Gregoriaanse, Duitse, Engelse en Nederlandse gezangen. Het aantal bassen en tenoren wordt minder, dus graag heren melden, maar ook dames zijn van harte welkom.

Come Back, het oude Jongerenkoor Hogeland, verzorgt 3 à 4 keer per jaar een viering. Deze komende Kerst zingt het koor 2 keer en wel in de 1<sup>e</sup> nachtmis en op 1<sup>e</sup> kerstdag 's morgens om 9.30 uur, deze morgen samen

met het dameskoor.

Dus oud-leden van het Jongerenkoor Hogeland die zich nog niet hebben aangemeld bij Erna Perik (zij is het aanspreekpunt van Come Back, tel. 4303717) bel haar, zij zal je vertellen wanneer er repetities zijn (hooguit 3 – 4).

Helaas is het kinder- en jeugdkoor opgeheven, er waren nog maar 3 leden.

- Vanaf januari 2012 wil het pastoresteam graag iedere zondagmorgen na de viering van 9.30 uur koffiedrinken met de parochianen in het parochiecentrum van onze kerk. Maar de reeds bestaande koffiegroep is helaas niet in staat dit elke keer te doen i.v.m. de leeftijd van de dames. Nu vragen we enkele dames en heren die een extra team willen vormen en de resterende zondagmorgens voor de koffie kunnen zorgen (melden op het parochiecentrum 4315713). Het is geen zwaar werk, wel dankbaar werk.

- Zondag 16 oktober werd er een Vesperdienst in onze kerk gehouden, voorganger was Vicaris R. Cornelissen.

- Dinsdagmiddag 18 oktober was er een speciale viering in onze kerk. Pastoor Jeunink en Bisschop Kronenberg vierden samen hun 50-jarig priesterjubileum.

- Tot slot nog iets voor de parochianen die de donderdagochtendviering in onze kerk bezoeken. Met ingang van de wintertijd zijn de vieringen op de donderdagochtend in de grote parochiezaal, lekker warm en



knus. U kunt altijd in de kerk een kaarsje opsteken bij Maria voor of na de viering, de kerkzaal is hiervoor open.

Wij hopen u hiermee genoeg op de hoogte te hebben gebracht wat er die avond is besproken en zullen het erg waarderen als u één van de werkgroepen wilt komen versterken de komende tijd.

*Met vriendelijke groet, namens de locatieraad, Laurette Heetbrink-Aellerinck*

---

## Tenaamstelling bankrekeningen kerkbijdrage

Regelmatig wordt mij gevraagd of het nog wel zinvol is om kerkbijdrage te betalen. Daarbij twijfelt men of de bijdrage van de parochianen wel ten goede zal komen aan de eigen locatie. De tenaamstelling van het bankrekeningnummer is sinds de fusie immers gewijzigd in die van **Parochie St. Jacobus de Meerdere, locatie Ariënsgedachtenis**. Het merendeel van uw giften wordt nog steeds besteed aan onze **eigen locale geloofsgemeenschap**. Daar kunt u van op aan. Uw financiële bijdrage op rekeningnummer **91.15.53.401** ten name van: 'RK Par St Jacobus de Meerdere, locatie Ariënsgedachtenis', wordt daarom zeer op prijs gesteld.

*Arthur Rolevink*

*Locatiepenningmeester*

## Ik geef de pen door aan.....

Hallo, ik ben

**Madelon Kroep.**

Ik zat op het kerkkoor 'De Herder-tjes'. Dat is een kinderkoor van de kerk. We repeteerden altijd op donderdag van half 7 tot 7. Het was altijd heel gezellig. We zijn serieus bezig maar hebben ook lol.

De dirigent heet Mathijs en achter de piano zit David.

Soms moeten we ook op zaterdag zingen bijvoorbeeld met Kerst of met Pasen.

Nu ben ik van het koor af vanwege de tijd en er waren te weinig leden.

Maar de tijd dat ik op het koor zat was echt heel erg leuk en gezellig.

*Madelon*

Ik geef de pen door aan **Lotte Altemühl**

---

## 40 Jaar Poetsengelen

Omdat in 1971 de financiën geen vaste kracht meer toestonden kwam er een probleem met betrekking tot het schoonhouden van het kerkgebouw.

Pastoor Pasman deed een oproep.

Frida Voerman, Betsy Mars en Ans Morsink meldden zich en begonnen oktober 1971 met het schoonhouden van ons kerkgebouw. Na enige tijd voegden zich nog meer dames hierbij en werden we in vier groepen verdeeld. Pastoor Pasman gaf ons de naam "Poetsengelen". Toen pastoor Hendriks in onze parochie kwam,



dronken wij altijd gezellig een kopje koffie in de pastorie. Dat er af en toe bij de poetsengelen ook wel eens iets mis gaat, blijkt uit het volgende verhaal van Frida Voerman.

*“In de tijd van pastor Hendriks waren we in de Paastijd bezig met onze werkzaamheden. Achterin de kerk stonden de emmers ‘water’ reeds klaar om gebruikt te worden bij het schrobben. Even wat zeep erin en dan beginnen. Na verloop van tijd kwam een mevrouw vragen waar de emmers met ‘wijwater’ stonden. Ja, de pastoor boos, maar de kerk wel mooi schoon”.*

Een keer per jaar was er een gezellige avond met de hele groep in de pastorie. Zo ontstond ook het idee om te gaan fietsen. We hebben dan ook veel fietstochten gemaakt met als sluitstuk een etentje. Kreeg iemand een leuke band? Geen probleem, Bertha Jalving had altijd een bandenplaksetje bij zich en ze plakte de leuke band.

Ook ons 40-jarig jubileum hebben we met een etentje afgesloten, dat ons is aangeboden door het kerkbestuur. Daar kijken we met plezier en in dankbaarheid op terug.

Ook willen we hierbij nog eens een oproep doen: “Wie wil ons groepje versterken?” Er zijn jammer genoeg enkele dames met gezondheidsklachten. Het is maar één morgen in de vier weken en het is altijd gezellig met een kopje koffie drinken bij Corry.

*Namens de poetsengelen,  
Mevr. B. Beckers, tel. 4312470*

## Jubileum Dameskoor

Op zaterdag **22 oktober** heeft het dameskoor, na Mary Remkes en nu onder leiding van dirigent organist Gerard Hoveling, haar 40-jarig jubileum gevierd, waarvan enkele dames door omstandigheden niet aanwezig konden zijn, met een Eucharistieviering waarin Pastoor André Monninkhof voorging. Ook waren een grote getale parochianen aanwezig, hierna volgde een gezellige receptie. Wij willen Pastoor André Monninkhof voor zijn mooie woorden, de locatieraad, de dames die de avond verzorgden en de mooie kaarten met inhoud, hartelijk dank zeggen. Tevens danken wij de locatieraad voor het aangeboden etentje en kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd jubileum. Mochten er dames zijn die met ons mee willen zingen zijn van harte welkom. Wij repeteren op dinsdagavond van 19.30-20.30 uur.

*Namens het dameskoor  
Riet Olde Daalhuis*

---

## Oproep

Wie wil één of twee ochtenden per week van 09.00-12.00 uur **gastvrouw** zijn voor onze geloofsgemeenschap in onze locatie?

Informatie: *J. Lurvink, locatieraad.*  
Telefoon 433 81 36.





## † Overleden

Op 24 oktober 2011 is overleden:

**Margretha Allegonda Maria  
Poorthuis – Govers, Gré**

op de leeftijd van 85 jaar.

Gré is geboren op 16 mei 1926 in Oldenzaal. Na haar huwelijk met Johan Poorthuis kwam ze in Enschede wonen, in de Palembangstraat. Ze kregen 3 kinderen: Jan, Ellen en Peter, en mochten later nog grootouders worden voor 8 kleinkinderen. Moeder en oma Gré was voor dierbaren en anderen een lieve vertrouwenspersoon die steeds veel aandacht had voor ieders lief en leed en hen met goede raad terzijde stond. Ze werd de spil van een hechte familie. Moeder was ook tevreden met de kleine dingen in het leven, ze was bescheiden, maar ook een levensgenieter. Ze overleed in het ziekenhuis, na een indrukwekkend afscheid van haar dierbaren. “Je bent op de goede weg”, lazen we in het evangelie in de uitvaartviering, naar de zaligsprekingen van Matteus. Gré is die goede weg gegaan in de geest van Jezus en het evangelie: vredelievend en barmhartig, eenvoudig en integer, zorgzaam en zachtmoedig. Op 28 oktober hebben we dat herdacht in de Ariënsge-dachteniskerk, en daarna in het Crematorium in Usselo. Moeder en oma Gré, dank voor alles wat je hebt mogen betekenen in je lange leven, dat er nu rust en vrede voor je mag zijn bij God, en weer samen bij Johan.

*pastor Hans van der Hulst*

## † Overleden

Op 26 oktober 2011 is overleden

**Henderika Agatha Theresia  
Josefina Oosterhold-Elzinga**

**Riky** was sinds 1981 weduwe van Louis Johan Oosterhold. Louis haar grote liefde, die ze al op 17-jarige leeftijd leerde kennen. Vlak voor hun 25-jarige trouwdag overleed hij. Het overlijden van Louis heeft een grote leegte achtergelaten. Uit hun huwelijk werden 3 kinderen geboren. Dit gezin was haar alles. Ze genoot ervan. Later genoot ze evenveel van haar kleinkinderen.

Jarenlang heeft ze gezongen in het Parochiekoor van onze Goede Herderkerk. We hebben veel gezellige avonden samen doorgebracht! Het Cecileafeest was een terugkerend jaarlijks hoogtepunt. Riky was een warme, zeer attente vrouw. Zij beoordeelde mensen niet op het materiële, maar keek naar het innerlijke. Ze maakte snel contact en had voor menigeen een luisterend oor. Voor haar trouwe aanwezigheid tijdens de repetities en bij de vele vieringen, die door het Goede Herderkoor werden verzorgd, zijn we haar erg dankbaar.

De laatste tijd woonde ze in het Ariënszorgpalet, daarvoor woonde zij in de Floraparkstraat.

Haar uitvaart was op 2 november in onze Ariënsge-dachteniskerk, daarna werd zij begraven op de Oosterbegraafplaats. Zij werd 82 jaar.

*Verbondenheid reikt verder dan hier en nu*





## H. Paulus

### St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt  
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62  
7521 EN Enschede

e-mail: [stpaulusparochie@home.nl](mailto:stpaulusparochie@home.nl)

maandag 09.30 - 11.00 uur

Neem contact op voor o.a. Doop,  
1<sup>e</sup> H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,  
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties  
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

---

### Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk  
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

### Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*  
e-mail: [edwin\\_seinen@hotmail.com](mailto:edwin_seinen@hotmail.com)

### Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*  
e-mail: [enschedesespeeltuinen@hetnet.nl](mailto:enschedesespeeltuinen@hetnet.nl)

### Webmaster

Hr. Manfred van Kerckhoven  
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>  
[mvkerckhoven@kpnmail.nl](mailto:mvkerckhoven@kpnmail.nl)

### Vieringen

*Eucharistievieringen:*

Iedere zondag 9.30 uur (nl)

Iedere zondag 16.30 uur (pl)

1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)

*Stille aanbidding* (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

*Marialof* (kapel)

In de maand mei en oktober 19.00 uur

### Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de  
Eucharistieviering



### Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

### St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor  
Info via secretariaat



### Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info  
Diaken van Blijswijk

### Diaconie St. Paulus

Is er voor U:

- wilt u vervoer naar de  
St. Pauluskerk om de  
H. mis bij te wonen.

- Heeft u hulp nodig voor kleine  
reparaties in en om het huis.

- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje  
of een serieus gesprek

- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis.  
Neemt u gerust contact op met het  
secretariaat, u kunt ook langskomen op  
het spreekuur.



### Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met  
zowel auto en bus en heeft voldoende  
parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten  
voor minder validen mensen en baby's.



**20 november:**  
**Hoogfeest van**  
**“Christus koning van het Heelal”**

‘Christus Koning’ is de plechtige afsluiting van het kerkelijk jaar in de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk. De officiële Latijnse naam voor dit hoogfeest luidt: *Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex*.

**21 november**

Gedachtenis van de opdracht van H. Maagd Maria

Het apocriefe Proto- Evangelie van Jacobus vertelt dat Joachim en Anna hun dochter Maria op driejarige leeftijd aan God opdroegen en haar als tempelmaagd presenteerden in de Tempel van Jeruzalem. Daar verbleef ze tot haar twaalfde jaar.

**27 november**

1<sup>e</sup> zondag van de advent

**30 november:**

Feest van de apostel H. Andreas

**4 december**

2<sup>e</sup> zondag van de advent

**6 december**

**Gedachtenis van de**  
**H. Nicolaas,**  
(bisschop)



**8 december**

**Hoogfeest van de**  
**Onbevleete**  
**ontvangenis van de**  
**H. maagd Maria**

“Om Moeder van de Verlosser te zijn werd

Maria 'door God begiftigd met gaven die pasten bij een zo grote taak'. De engel Gabriël begroet haar op het ogenblik van de boodschap als 'vol van genade'. Immers, om de vrijwillige instemming van haar geloof te kunnen geven bij de aankondiging van haar roeping moest zij geheel gedragen worden door Gods genade.

De kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God 'begenadigd' (Lc 1,28), vanaf haar ontvangenis verlost was.

**11 december**

3<sup>e</sup> zondag van de advent “**Gaudete**”  
Gaudete is Latijn voor “Verheugt U” en verwijst naar het beginwoord van het Gregoriaanse intredegezing van de H. Mis van die zondag. De liturgische kleur voor die zondag mag roze zijn. Roze is een tussenkleur voor het licht dat voorzichtig doorbreekt: het verzacht het paars van de Advent met het wit van het aankomende Kerstfeest.



**BIJBELGROEP**

Bijbelgroep begint op dinsdagavond, 15 november en 13 december 19.45 – 21.30 in de JP zaal. Voor meer informatie neem gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.



## ALLERZIELEN

Op woensdag 2 november was er de gedachtenis van Allerzielen. Afscheid moeten nemen doet pijn, brengt verdriet en verandert het leven. Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden medeparochianen te gedenken.



Met eerbied en respect noemden wij de namen van de overledenen en ontstaken een kaars, opdat hun licht van liefde in ons verder wordt gedragen als een licht dat ons verlicht en verwarmt. Aan de nabestaanden van de overleden parochianen van afgelopen jaar werd tijdens de viering een gedachteniskruisje aangeboden.

*De overledenen van de St. Pauluskerk*  
Ans Wagelaar

\*18-01-1929 † 18-10-2010

Louis Kroep

\*03-07-1932 † 11-02-2011

Corrie Fluitsma- Kinsbergen

\*16-09-1923 † 25-04-2011

Jan Kraaijenvanger

\* 16-02-1934 † 05-05-2011

Klaas Rooze

\*25-11-1933 † 12-05-2011

Bertus Kistemaker

\*25-11-1933 † 18-05-2011

Lowie de Paauw

14-04-1938 †25-06-2011

Henny Maathuis

06-09-1927 †28-07-2011

## NIUWS PASTORAATSGROEP

Op 17 oktober was er een gezamenlijke pastoraatbijeenkomst, alle locaties waren er vertegenwoordigd. Namens de St. Pauluskerk was Edwin Seinen en Maarten Meulenbroek. We zijn eerst naar de Mariakapel geweest in de St Jan/Michael, waar gezamenlijk een lied is gezongen. Hierna werd, onder leiding van Carla, in groepjes van 2 en later in groepjes van 4 met elkaar van gedachten gewisseld over thema's die speelden binnen pastoraatgroepen. Een aantal van die thema's werden daarna binnen de hele groep besproken.

Al met al een nuttige en prettige bijeenkomst die in principe 2 x per jaar zal plaatsvinden.

Zaterdag 30 oktober hebben een aantal vrijwilligers de kerk van binnen goed schoongemaakt. Van harte bedankt voor jullie inzet.

Zondag 6 november was er weer de Katholieke Jongeren Dag in Den Bosch. Jacintha, Jacob, Maurice en Marthe, 4 tieners van de St. Pauluskerk zijn er naar toe geweest. Het was weer een gezellige dag met muziek, verdieping en leuke workshop en vooral het ontmoeten van vele andere katholieke tieners en jongeren.

De datum van de Engelse H. Mis in de kapel om 11h in december volgt nog. De opkomst vorige keer was een succes.



8 december is er in de kapel om 19h een H. mis ter ere van het Hoogfeest Onbevleete ontvangenis van de H. maagd Maria

## NIEUWS LOKATIERAAD

Op 23 november is er een gezamenlijke vergadering van de pastoraatgroep en lokatieraad. Agendapunten zijn Kerkbalans 2012 en invulling liturgisch- pastoraal jaarplan 2012 St. Pauluskerk

## RKS Ariëns

Voor actuele informatie en activiteiten voor studenten in Enschede ga naar: [www.ariens.utwente.nl](http://www.ariens.utwente.nl) of mail naar [rksariens@gmail.com](mailto:rksariens@gmail.com).

## CATHECHSE van PAULUS de KERKKABOUTER



### *Advent vieren in het gezin*

Natuurlijk kunnen kinderen heel goed actief betrokken worden bij deze voorbereiding op het kerstfeest. Maak thuis een Adventstafel of Adventshoekje met daarop de Adventskrans. Eventueel kunt u er een lege stal bij zetten. Zet de figuurtjes er pas de laatste week voor Kerstmis één voor één in. Ontsteek iedere avond één of meerdere kaarsen van de Adventskrans. Een mooie gewoonte is het om bijvoorbeeld na het eten even samen te lezen en te bidden. Voor de kleine kinderen kunt u een luikje van de Adventskalender openen en de tekst erbij voorlezen. Voor kinderen vanaf 6 jaar is er nu het Adventsdagboekje met een voorleesverhaal voor iedere dag en

een bijbehorend gebedje. Zo kom je als gezin samen bij God tot rust.

Een aandachtspunt in deze periode is dat de Advent een *voorbereidingstijd* is en niet een vroegtijdig Kerstfeest. In de maatschappij om ons heen wordt op veel plaatsen de hele maand december al Kerst gevierd (denk aan versieringen, kerstbomen, kerstliedjes, kerstvieringen etc.). Mooi is het om de kerstboom met het stalletje pas in de week voor Kerstmis met de kinderen op te zetten. Leg dan het kindje Jezus pas na de Kerstnacht in de kribbe. In de liturgie vieren we Kerstmis vanaf Kerstavond (24 december) tot en met de zondag na 6 januari (Doo van de Heer).

### *Zegening van de Adventskrans*

Het is een mooi gebruik om aan het begin van de advent, bijvoorbeeld op de vooravond van de eerste zondag van de advent, in huiselijke kring de adventskrans te zegenen. Verzamel alle gezinsleden rond de (zelfgemaakte) adventskrans. Geef ieder een taak om voor te lezen, te bidden en/of de eerste kaars te ontsteken. Het is mooi wanneer de ruimte tijdens het gebed enigszins verduisterd is.



*Vergeet jullie niet de  
kinderwoorddiensten*

*De Samuel nieuws folder is weer uit met als thema Advent 2011, deze hangt op het infobord van de JP zaal Voor meer info en adventmaterialen ga dan naar [www.stichtingsamuel.nl](http://www.stichtingsamuel.nl)*





## H. Geest - Maria

Deurmingerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: [mariaparochie@telfort.nl](mailto:mariaparochie@telfort.nl)

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

**Vieringen:** Zondag 11.00 uur en Za.  
19.00 uur elke 3<sup>e</sup> zaterdag van de maand.

### Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: [elly@kleisman.nl](mailto:elly@kleisman.nl)

### Locatieraad

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,  
*contactpersoon*

e-mail: [janyvonnebakker@hetnet.nl](mailto:janyvonnebakker@hetnet.nl)

### Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W. Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

**Uitvaarten** *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

### Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

**Redactie** Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: [ine.reuver@ziggo.nl](mailto:ine.reuver@ziggo.nl)

[penrgieske@marthedes.nl](mailto:penrgieske@marthedes.nl)

► **Kopij** inleveren **vóór ma. 28 nov.**

Periode: 18 dec. t/m 19 jan. 2012

(incl. kerstmis).

## VERGADERAGENDA

ma. 28 nov. 09.30 u. Red. par. blad

wo. 30 nov. 19.30 u. KVG

do. 1 dec. 19.00 u. Ziekenbez.gr.

wo. 14 dec. 19.30 u. Raad v. K.

wo. 21 dec. 19.30 u. KVG

wo. 21 dec. 19.30 u. Raad v. K.

## WIJ HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN:

Annie Beckers, Annie Berning-  
Vaneker, Annie en  
Bertus ter Pelle, Ans  
Lucassen - Weersink,  
fam. Beckers, fam.  
Berent, fam. Bevers-  
Kleinsman, fam. Kamp-  
huis en van Leeuwen,  
fam. Maciejczyk, Gerard Hannink en  
overl. fam., Gerard Lesscher, Greta  
Busschers-Rudde, Herman Oostrik,  
Jan Gieskes, Johan en Annie  
Mekkelholt-Witbreuk, Jos Stijntjes-  
Punte en overl. fam., Leo Huuskes,  
Marie Spijker-Vaneker en overl. zoon  
Antoon, onze zieken, ouders Punte-  
Olthof, overl. ouders Jansink-  
Kleisman, Wim van Piekartz,  
Tadeusz Maciejczyk, Hans ten Ver-  
gert, Madelon Sombekke-Veger,  
Christine Pierweijer -Bülters.

\*\*\*\*\*

### Kath. Vrouwen Groep: KVG

Woensdagmiddag 30 nov.:

Een gezellige pakjesavond met het  
oog op Sinterklaas.

**OVERLEDEN**  
**Gerda van Uhm-Vink**  
Zij groeide op in 's-  
ZHeerenberg in een  
gezin van 8 kinderen.  
Haar vader had een



slagerij, daar leerde ze ook Theo van Uhm kennen, die er in dienst was. Zelf werkte zij als modiste. In 1950 trouwde ze met haar "slagersknecht" en vertrok naar Enschede om samen met Theo een eigen slagerij te runnen. Ze kregen een zoon, Theo en een dochter, Annelies.

Na in het begin heimwee naar 's-Heerenberg te hebben gehad, is Enschede toch haar thuis geworden. Bijna 40 jaar heeft ze samen met Theo in hun slagerij gewerkt, daarna hebben ze samen nog lang van hun pensionering mogen genieten.

Gerda zat graag achter de naaimachine om kleding te maken, maar haar grootste hobby was breien. In de jaren na dat ze zich steeds meer uit de winkel terug trok, was ze graag samen met Linda (haar leen kleindochter) om thee te drinken en koekjes te bakken.

Het overlijden van Theo heeft ze nooit een plaats kunnen geven. Haar anker was haar ontnomen.

Na een jaar van ziekenhuis in en uit, is zij toch nog onverwacht op haar eigen rustige manier ingeslapen.

*Haar uitvaart was op 4 oktober.*

### **Johanna ter Pelle-Strokkentré**

**A**ls een bloem zo is het leven  
A't begin is teer en klein

De een die bloeit uitbundig  
de ander geurt heel fijn

Sommige bloemen blijven lang  
weer anderen blijven even

Vraag niet bij welke bloem je hoort  
dat is 't geheim van het leven.

Als je in je levensstrijd  
warmte om je hebt verspreid

Als je iemand die daar treurt  
hebt getroost en opgebeurd

Als je hielp waar je dat kon  
aan wat licht en aan wat zon  
Als je een goed voorbeeld geeft  
heb je niet voor niets geleefd.

Verstomd is nu je stem  
en stilte zal er zijn

Geen plaats meer tussen ons  
maar ook geen zorg en pijn  
Jij maakte deel uit van het geheel  
uniek en vol herkenbaarheid

De schakel is verbroken  
de lege plaats een feit.

Verdriet vermengd met dankbaarheid  
want... jij hoorde er zo bij.

*Haar uitvaart was op 7 oktober.*

### **Annie Voorhuis**

**D**ank aan jullie allemaal die mij  
gedurende mijn leven hebben  
gesteund, hebben bijgestaan en in de  
afgelopen periode met veel liefde en  
zorg hebben omringd.

Problemen heb ik samen met jullie  
kunnen overwinnen.

Liefde hebben we samen met een  
traan en een lach kunnen delen.

Dank lieve familie en vrienden,  
vanuit een hoger plan zal ik jullie  
belangen nu behartigen indien het in  
mijn mogelijkheid ligt.

Tot ziens in het Paradijs.

*Zo nam Annie Voorhuis afscheid van  
haar dierbaren.*

*Haar uitvaart was op 11 oktober.*

### **Anna Maria Berning – Vaneker**

**Z**ij werd geboren op 19 mei 1923  
Zin de gemeente Lonneker.

Annie kwam uit een groot gezin. Zij  
groeide op aan de Brandemaatweg.

Op 31 augustus 1949 trouwde ze met  
haar Hendrik en gingen samen in De  
Lutte wonen. Als vrouw van de  
koster had ze een fijn leven. Het



leven in en rond de kerk beviel haar wel. Jammer genoeg bleef hun huwelijk kinderloos. Desondanks gaven zij invulling aan hun leven. Reizen was favoriet bij beiden. Als zeer gelovige mensen maakten zij de reis naar Lourdes, liefst tien keer.

In 1961 verhuisden ze naar de Brandemaatweg in Enschede om voor opa en oma te zorgen. Tot het eind toe heeft Annie voor haar vader en moeder gezorgd.

Annie had veel hobby's: lekker eten koken, haken, begonia's stekken en lezen deed ze graag.

De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk. Het afscheid van Hendrik in 2007 viel haar zwaar.

Zes jaar woonde ze in 't Kleyne Vaert. Daar na nog in 'De Eschpoort' en het 'Klaaskaterplein'. Haar gezondheid werd steeds brozer. Op 20 oktober 2011 overleed ze in haar slaap.

Annie was een lieve fijne vrouw.

**Haar uitvaart was op 26 oktober.**

\*\*\*\*\*

## € COLLECTES MARIAKERK

**Oktober: € 377,05**

\*\*\*\*\*

### KLOKKENNIEUWS

*Door Hans Reuver,*

*namens het bestuur.*

**B**ij deze alvast de tussenstand met betrekking tot de klokkentoren.

Nadat het Bisdom groen licht had gegeven, werden, nog voor de grote vakantie, de werkzaamheden opgestart.

Om de kosten in de hand te houden wilden we graag zo veel mogelijk werk in eigen beheer uit voeren.

Gedurende de eerste 4 dagen van noeste arbeid werden door een grote groep vrijwilligers en een aantal ingehuurd specialisten niet alleen de



wijzers en wijzerplaten gedemonsteerd, opnieuw geschilderd en voorzien van een nieuwe verlichting, maar werd ook een hijsconstructie in de spits aangebracht en werden compleet nieuwe kabels getrokken en een nieuwe besturingskast, voor de aandrijving van de klokken, gemonteerd. Deze hijsconstructie is er voor om te zorgen dat de klokken veilig uit de doorgeroeste staalconstructie konden worden getild.

Nadat alle oude trafo's, kabels en leidingen uit de spits waren verwijderd werden de motoren, de kettingoverbrengingen en de aandrijfwielen van de klokken afgehaald. Nu konden de klokken één voor één worden opgetild om boven in de torenspits op de vloer te worden afgezet. De zwaarste klok woog bijna 1400 kg.

Vervolgens werd de oude constructie aan stukken gesneden en deel voor deel naar beneden gebracht en de nieuwe constructie in omgekeerde volgorde omhoog getild en opgebouwd.

Op dit ogenblik hangen de klokken weer goed verankerd in de nieuwe constructie zijn de aandrijfmotoren, de kettingoverbrengingen en de aan-





drijfwielen aan de klokken gemonteerd. Afgelopen zaterdag zijn de motoren elektrisch aangesloten op de stuurkast.

De werkzaamheden die nog overblijven zijn de volgende:

- Monteren van de hamers om te zorgen dat de grote klok weer om het uur kan slaan;

- Montage van de laatste klim- en valbeveiligingen boven in de torenspits.

Wij streven er naar dat alles nog voor de kerst dit jaar zal kunnen werken.

Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van het weer en eventuele onvoorziene tegenvallers.

In het volgende nummer kan ik wellicht een datum noemen wanneer het werk zal zijn afgerond.

## KLEDINGINZAMELACTIE

**Kledinginzameling Enschede  
Noord ► succesvol:**

**450 Kilo kleding opgehaald  
voor het goede doel!**

De kledinginzameling van: *Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood* die op 8 oktober in *Enschede Noord* is gehouden, heeft **450 kilo kleding** opgebracht.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op:

► [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

De vrijwilligers van Sam's Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073 687 1060 of kijken op: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl).

\*\*\*\*\*

### Vocaal Ensemble Ex Arte

## ADVENTSCONCERT

*van 4 Enschedese koren*

In samenwerking met de Enschedese kamerkoren Canteclear, Il Cocodrillo Cante en Exicon organiseert Ex Arte een

Adventsconcert op:

**10 december 2011**

► Details hierover: volg media.

\*\*\*\*\*

## KERSTCONCERT

in de Mariakerk

Deurningerstraat 212

*Met medewerking van:* Christelijk Mannenkoor Glanerbrug, Enschede's Dames Koor, MGVCäcilia 1895 Freienohl, Quartett Plus Freienohl, Christelijke Fanfare De Bazuin.

**18 december 2011. Aanvang 14.30 u.**

► **OPENBAAR CONCERT**





## St. Jan - H. Michaël

**St. Janpastorie**, Haaksbergerstr. 253  
7545 GH Enschede 432 44 87  
e-mail: [stjanmichael@hetnet.nl](mailto:stjanmichael@hetnet.nl)  
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.  
Centrale contactpersonen  
Mw. L Oude Egberink 476 31 05  
e-mail: [hm.oudeegberink@hetnet.nl](mailto:hm.oudeegberink@hetnet.nl)  
Mw. G. Leurs 435 12 22  
e-mail: [giours@hetnet.nl](mailto:gieurs@hetnet.nl)

---

### Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*  
e-mail: [hannink-starre@zonnet.nl](mailto:hannink-starre@zonnet.nl)  
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij  
Hr. P. Pikkemaat

### Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,  
*contactpersoon / penningmeester*  
e-mail: [oude-elferinkzolder@home.nl](mailto:oude-elferinkzolder@home.nl)  
Hr. H.A.G. Bolster  
Hr. H.J.M. Huitink  
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468  
ING-Bank 66.51.62.138  
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

### Webmaster

Vacature. Tijdelijk:  
[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

### Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur  
om de week.

### Oecumenische vieringen

Door het jaar zijn er in samenwerking met de Apostel Thomaskerk enkele oecumenische vieringen of vesperdiensten.

---

### Bloemen voor parochianen

Het is al weer een tijd geleden dat iemand uit onze parochie ons vertelde dat ze het zo'n mooi gebaar vindt, wanneer na de dienst iemand in de parochie een bosje bloemen krijgt. Namens de parochie en gebracht door iemand van de parochie. In de Apostel Thomaskerk is dat al langere tijd een goede gewoonte die erg gewaardeerd wordt.

Graag horen we van u.

Contact: Paul Pikkemaat,  
Veldkampstraat 54, tel. 053-4770478,  
[paul.pikkemaat@gmail.com](mailto:paul.pikkemaat@gmail.com)

### *De pastoraatgroep*

---

### Uitstapje ouderen en kerk

De voorzitter had vooraf al bekend gemaakt dat het uitstapje dit jaar wat bijzonders zou worden, en dat was het ook. Om kwart voor negen stond er een speciale bus voor de Hatteler om de eerste gasten te ontvangen. Bij het Lippinkhof stroomde de bus vol en met een heerlijk zonnetje op de ramen reden we naar Beuningen waar we ons eerste kopje koffie genoten. Hier kwam de heer Booijink aan board die ons alles kon vertellen over de grote en mooie gemeente Losser. We reden langs de Wildspiekers en de Finkers waarover hij prachtige anekdotes wist te vertellen omdat hij



zelf had meegespeeld in de serie Jonge leu en Oale grond. Via de Austieberg en Hakenberg kwamen we langs veldkruizen en kapellen. Bij een mooie Mariakapel stapten we uit en kregen de gelegenheid een kaarsje op te steken er werden ook rozenkransen uitgedeeld, waar veel belangstelling voor was.

We reden de grens over en bij Aarnink stond een uitgebreide koffietafel gereed. Nog even heerlijk op het terras in het zonnetje en om 2 uur vertrok de bus naar het klooster Bardel. (net oawer'n poal). Een Pater die zelf met een rollator liep, vertelde ons de hele geschiedenis van het gebouw vanaf het ontstaan in 1922. Naast een Gymnasium voor 758 leerlingen is er nog een kloostergemeenschap van 9 Paters die onder de Braziliaanse Provincie van de Franciscanen vallen.

Er was gelegenheid voor een drankje en wie dat wilde kon een wandeling maken naar het kerkhof. Om half 5 werd die dag afgesloten door onze 'Aalmoezenier' pater Weemaes met een gebed en liederen voor Maria. Het was nog even wat oefenen met de buslift voordat een ieder weer op de grond stond, maar we hadden een echte verpleegkundige in ons midden. Zo te horen was ieder tevreden over deze mooie dag.

*Een medereiziger*

---

## Concert All Together

Spectaculair concert "Laat ons gaan zien" van All Together in het kader van ons 15 jarig jubileum. Het concert vindt plaats in de St.Jan kerk op vrijdagavond 18 november om

20.00 tot 22.00 uur. Het is een concert waarbij het leven van Jezus de rode draad is. De nummers die gezongen worden zijn aan elkaar geregen door diverse gebeurtenissen uit de bijbel en aanverwante onderwerpen uit het kerkelijk leven. De entree is gratis. Hopelijk tot 18 november.

*Bestuur en koorleden All Together*

---

## Vesper

Ook dit jaar komen we bijeen voor de Adventsverspers. Elke zondag om 19.00 uur in de Eudokiakapel bij de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.

De vesper is opgezet rond een thema. Voor dit jaar is het thema: "de glans van het licht" gekozen. Het is onderverdeeld in: waken – stilte – betrouwbaar – licht. Dit thema komt uit "De glans van het licht", een boekje van Annemieke Punt, glazenier en pastor Marinus van den Berg. Beiden zijn zeer bekend in Twente. Verder wordt er uit de bijbel gelezen, er wordt gebeden, is er meditatieve muziek en stilte om te mediteren. We zingen enkele liederen.

U bent van harte welkom op de zondagen; 27 nov., 4, 11 en 18 dec. 2011.

*Oecumenische werkgroep St.Jan-Michael en ATK*

---

## Adventsviering

Op 16 december is er weer de Jaarlijkse Adventsviering om 10 uur in de parochiezaal van de St. Jankerk. Die morgen is gratis voor alle ouderen en



U hoeft zich vooraf niet op te geven. Onder het sfeervolle ontbijt zal in de versierde parochiezaal het kerstverhaal verteld worden. Daarna zingen we gezamenlijk nog enige kerstliederen. Iedereen is van harte welkom.

---

## **Overleden (Rectificatie)**

Op **2 september** is overleden Aly Hassink-Loohuis. Ze woonde aan de Nicolaas Maesstr. 44 en was 84 jaar.

---

## **Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler**

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff**

Donderdag 24 november protestant

Donderdag 01 december eucharistie

Donderdag 08 december protestant

Donderdag 15 december eucharistie

**Zaterdag** 24 december oec. viering  
Kerstfeest

Donderdag 29 december **geen viering**  
**Hatteler**

Woensdag 21 december protestant  
H.Avonddmaal

---

## **Muur van St. Jan tot leven gebracht**

Op 27 december 1984, bijna 27 jaar geleden, stond deze 'kop' in de krant.

Op 26 september 2011 zou het weer in de krant hebben kunnen staan. Tijdens de zeer geslaagde, feestelijke opening van het seizoen in de St.Jan-H.Michaël locatie, werd het kleed opnieuw onthuld. Dit maal niet in de kerk, maar in de gang naar de parochiezaal.

Het kleed is destijds gemaakt door

parochianen van de St. Jan, de dames Vierdag, ter Huurne en Bosz. Een enkele keer werkten ook leerlingen van de basisschool mee. Het kleed stelt de openbaring van de apostel Johannes voor.

Toen Johannes in de gevangenis zat, op het eiland Pathmos, schreef Johannes hierover brieven aan 7 steden in Klein-Azië. Hij schreef: "Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei:

'Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.'

In heel veel figuren wordt in beeld gebracht wat Johannes in zijn geest heeft gezien.

Jarenlang sierde het kleed een muur in de St. Jankerk. Toen de kerk na de fusie van de St. Jan en de H. Michaël parochie verbouwd werd, was er nadien voor het kleed geen plaats meer. Het werd secuur gewassen en verdween naar zolder. In een overleg kwam het kleed ter sprake en werd het opgezocht en bekeken. Ieder vond het jammer dat dit mooie kleed op zolder lag en er werd een nieuwe plek voor gezocht. Niet zo gemakkelijk, want het wandkleed is 5 meter lang en 1,80 meter hoog. Maar nu heeft het een goede plek gekregen, in de gang tussen kerk en parochiezaal. Velen hebben het opnieuw bewonderd en als u het nog niet gezien heeft, wordt u van harte uitgenodigd het te komen bekijken.

*Tiny Hannink*





## Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,  
7544 JM Enschede  
Secretariaat: 476 06 06  
Bereikbaar van 9 - 11 uur op  
maandag t/m vrijdag (behalve in de  
zomervakantie). E-mail:  
[secretariaat@verrijzenisparochie.nl](mailto:secretariaat@verrijzenisparochie.nl)

---

**Pastoraal werker:** I. Schraven  
Tel. : 06-22924657  
[i.schraven@katholiekenschede.nl](mailto:i.schraven@katholiekenschede.nl)

**Pastoraatgroep**  
Mevr. J.H.M. van der Pieterman,  
*contactpersoon*. E-mail:  
[jvandepieterman@hotmail.com](mailto:jvandepieterman@hotmail.com)  
Mevr. J.E.M. Tenbergen  
Mevr. M. van den Berg  
Mevr. F.C. Ezendam  
**Locatieraad**  
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*  
Vacature: *penningmeester*  
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*  
[w.lieven@connexxion.nl](mailto:w.lieven@connexxion.nl)  
Hr. J.W.C. van der Pieterman  
Vacature: *lid*  
**Webmaster**  
Hr. Bert Ezendam  
[verrijzenis@ezendam.com](mailto:verrijzenis@ezendam.com)

**Locale redactie**  
Gerard Oude Lenferink  
[redactie@verrijzenisparochie.nl](mailto:redactie@verrijzenisparochie.nl)

**Vieringen:**  
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk  
Zondag 10.00 u. Mediant,  
De Oecumenische Geloofsgemeen-  
schap Helmerhoek;  
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel  
Verrijzeniskerk  
De 2e vrijdag van de maand 10.00  
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk  
is buiten de zomervakantie op  
werkdagen van 9 tot 16 uur geopend  
voor gebed en devotie.

---

De Verrijzeniskerk is gebouwd in  
1968 voor de Zuidwijken Wes-  
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-  
merhoek.  
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt  
hier haar diensten (elke zondag-  
ochtend) evenals de Christelijk  
Libanese Kerk (1x per maand op  
zondagmiddag).  
Op de Helmerhoek in Mediant  
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische  
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  
U bent van harte welkom.

---

## Notulen van de lokatieraad en de pastoraatgroep

Woensdag 5 oktober vond weer de  
maandelijkse vergadering van de  
LRV/PGV van onze kerk plaats.  
Belangrijk punt was de bijeenkomst



in september met de voorzitters van de werkgroepen in onze kerk. De aanleiding verwoordden wij in de uitnodiging aan de werkgroepvoorzitters:

*“...We meldden het al in het vrijwilligersoverleg van 16 juni 2010: onze kerk kent een groot aantal vrijwilligers. Niet minder dan 165 vrijwilligers die samen ca. 40 werkgroepen bemensen. Veel vrijwilligers vervullen taken in meerdere werkgroepen. Bovendien zijn er veel echtelieden die allebei een of meerdere taken vervullen.*

*Al jaren houden de werkgroepen de kerk draaiende. Zonder dat daar veel sturing voor nodig is vanuit de lokatieraad of het centrale parochiebestuur. Daarvoor onze hartelijke dank. Toch missen we als lokatieraad en pastoraatgroep langzamerhand het contact met de werkgroepen. We hebben een beetje het gevoel dat bestuur en werkgroepen onafhankelijk van elkaar bezig zijn, en willen juist samenwerken om zo nog meer te kunnen betekenen voor de Verrijzeniskerk.*

*Uiteraard zijn er wel contacten tussen bestuur en werkgroep maar die zijn lang niet in alle gevallen structureel van aard. De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst en de nieuwjaarsborrel zijn naar onze mening onvoldoende om het gewenste contact goed te onderhouden...”*

De bijeenkomst leidt ertoe dat elke werkgroep een kontaktpersoon krijgt binnen LRV/PGV zodat over en weer snel informatie uitgewisseld kan worden. LRV en PGV hopen dat we op deze wijze meer werk, gemakkelijker verzet krijgen.

- Deze vergadering stonden we ook stil bij het 25 jarig bestaan van ons kerkkoor en het bijbehorend jubileum. Een aantal jubilarissen werd verrast met een Gregoriusmedaille. We wisten echter niet dat de aanvraagstijd tenminste 2 maanden bedraagt. Gelukkig konden we iom. de Gregoriusvereniging eea. met stoom en kokend water alsnog voor elkaar krijgen.

- Twee mensen van de PGV bezochten het diaconaal beraad. Het beleidsplan wat daar werd gepresenteerd komt kort aan de orde maar wordt verder besproken binnen de PGV

- Eerder meldden we op deze plaats al dat we dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. In de werkgroep die de kindervieringen verzorgt wordt naartig gezocht naar vervanging voor 3 aftredende leden.

- De kerststal, al jaren de trots van onze kerk, dreigt dit jaar kleiner te worden. Het is zwaar werk en de bouwer wordt al weer een jaartje ouder. Vandaar. We hechten echter aan onze grote kerststal. Daarom werpen een aantal bestuursleden zich op als helpende hand. Kan de echte bouwer de rol van opzichter vervullen.

- Als het goed is, is op het moment dat u dit leest de verlichting in onze kerk geheel. Vernieuwd ook op de laatste plekken zijn de originele lampen vervangen door LED verlichting. En zo kwam het bestuur te weten dat er ook LED TL-buizen zijn....

- Onze kerk ontbeert een kruiswegstatie. Met dank aan Arthur Rolevink is de oude statie van de voormalige Goede Herderkerk teruggevonden.



Binnenkort gaan wij die bezichtigen en bekijken of deze in onze kerk geplaatst kan worden.

- Ook gaat de aktie Kerkbalans weer van start. Op basis van het bestaande draaiboek worden de taken weer verdeeld.

- Tenslotte meldt Ingrid Schraven, onze aandachtspastor, dat haar omvangrijke takenpakket enigszins wordt verlicht. Waardoor dit jaar Carla Berbeé haar rol overneemt in de voorbereiding van de 1<sup>e</sup> communie.

Uiteraard zijn nog diverse andere grote en kleine zaken besproken maar van de belangrijkste zaken bent u nu op de hoogte.

*Groet, W. Lieven, Voorzitter  
lokatierraad Verrijzeniskerk*

---

## **Verslag van het overleg tussen werkgroepvoorzitters en het bestuur**

### **Aanleiding voor dit overleg:**

“...Toch missen we als locatierraad en pastoraatgroep langzamerhand het contact met de werkgroepen. We hebben een beetje het gevoel dat bestuur en werkgroepen onafhankelijk van elkaar bezig zijn, en willen juist samenwerken om zo nog meer te kunnen betekenen voor de Verrijzeniskerk...”

### **Gemaakte afspraken / vragen / opmerkingen:**

- Voor elke werkgroep wordt één contactpersoon aangewezen binnen het bestuur (LRV/PGV). Het bestuur maakt een voorstel.

- Overleg tussen de werkgroep en de contactpersoon kan plaatsvinden via o.a. e-mail of telefoon. Wellicht kan de contactpersoon aanwezig zijn bij eventuele vergaderingen van de werkgroep.

- Het bestuur maakt een up-to-date overzicht van alle werkgroepen en stuurt dat ook naar alle werkgroepen. In ieder geval worden de werkgroepen verzocht om de beschrijving van hun werkgroep in overleg met hun contactpersoon te actualiseren. Wellicht kunnen we op deze wijze alle werkgroepen een keer beschrijven in Pelgrim. Bovendien kan iedereen binnen de Verrijzeniskerk nagaan wat de taken zijn van de diverse werkgroepen.

Hierbij wordt de suggestie gedaan om in Pelgrim niet te volstaan met een wat droge opsomming van de taken van de werkgroep maar een interview af te nemen met een werkgroep lid over hun ervaringen/beleving met deze werkgroep.

De werkgroepen kunnen ook op de website van onze kerk beschreven worden.

- Er is een huishoudelijk reglement waarin rechten en plichten van vrijwilligers en parochiebestuur staan vermeld. Dit reglement moet worden aangepast door de parochiële fusie.

- Gesuggereerd is om werkgroepbeschrijvingen in de kerk in een folderbak op te nemen of deze 1 à 2x per jaar in Pelgrim op te nemen.

- Is het gewenst bij vermelding van vrijwilligersnamen op de website tevens de telefoonnummers op te nemen?



- het is raadzaam kosten van banktransacties in beeld te brengen, zodat vrijwilligers kunnen beslissen of ze wellicht hun taken iets goedkoper kunnen verrichten.
- In overleg tussen werkgroep en contactpersoon worden weer begrotingen gemaakt aan de hand van een voorstel van de penningmeester.

*Wim Lieven*

## Kerstkleuterviering

Op kerstavond is er om 17.30 uur weer een kerstkleuterviering/musical in de Verrijzeniskerk. Het duurt nog wel even voor het zover is maar de voorbereidingen voor de kerstmusical zijn al in volle gang.

**Voor deze musical zijn we op zoek naar jou!!**

Ben je tussen de 4 en 12 jaar en vind je het leuk om hieraan mee te doen, geef je dan nu op.

Je kunt bellen naar Valery de Jong 053 4771197 of mobiel:

06 17633004.

We gaan oefenen op de volgende dagen in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk

- donderdag 1 december van 15.30 uur tot 16.30 uur
- donderdag 8 december van 15.30 uur tot 16.30 uur
- donderdag 15 december van 15.30 uur tot 16.30 uur
- dinsdag!!! 20 december van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Kom je ook??

*Miriam Groener*

## Verwachting en hoop op vernieuwing

*Vrijdag 16 december en 6 januari, 19.00 uur*



Met dit thema organiseren wij twee vieringen op die avonden (16 december en 6 januari) in de Verrijzeniskerk. We baseren ons hierbij op het kerstoratorium van Marijke de Bruijne.

Dit verdelen we over twee avonden.

Reeds nu nodigen wij u uit, deze avonden vrij te houden voor deze bijeenkomsten.

Typerend voor deze vieringen is: lezingen, (veel) zang en meditatieve, ingetogen stiltes.

Iedere zaterdagochtend, 10.00 uur in de Verrijzeniskerk, bereiden we deze vieringen voor en oefenen we de liederen.

We nodigen ieder van harte uit mee te doen aan deze voorbereiding.

*Vrijplaats Daglicht*

zie:

[www.sites.google.com/site/daglichtvrijplaats](http://www.sites.google.com/site/daglichtvrijplaats)





## Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,  
aanvang **19.30 uur**.

8 november voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van december.

*Voor de doopvieringen in de*

Maria-H.Geestkerk	zondag 4 december
Josephkerk	zondag 11 december
Verrijzeniskerk	zondag 18 december
Pauluskerk	zondag 18 december

*Eens was jij een eindeloos verlangen,  
een verre hoop, een onvoltooide wens.  
Jij was de droom van geven en ontvangen,  
Geheim van eenheid tussen God en mens.*



---

## Lezingen bij de zondagen

20 november	27 november	4 december	11 december
Ez. 34, 11-17	Jes. 63, 16-19+64, 3-8	Jes.40, 1-11	Jes. 61, 1-11
1 Kor. 15, 20-28	1 Kor. 1, 3-9	2 Petr.3, 8-14	1 Tess.5,16-24
Mt. 25, 31-46	Mc. 13, 33-37	Mc. 1, 1-8	Joh. 1, 6-28

**18 december:** 2 Sam. 7, 1-16; Rom. 16, 25-27; Lc. 1, 26-38

---

## Nieuws over Bisdombedevaart naar Lourdes

Het bedevaartprogramma staat al voor een groot gedeelte in de steigers. Het Aartsbisdom en VNB hopen zo spoedig mogelijk het definitieve programma te kunnen presenteren. Naast het bedevaartprogramma dat aan alle pelgrims aangeboden wordt, komen er ook speciale programmaonderdelen voor kinderen en jongeren. Tijdens veel vieringen zal er voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar een crèche zijn en voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar een kindervoordienst. Ook staan er een speurtocht door Lourdes en een knutsel- en filmochtend op het programma. Tieners (12-15 jaar) en jongeren (16-25 jaar) zullen naast hun inzet als rolstoelduwer in het hotel enkele jongerenmomenten aangeboden krijgen, zoals een eigen jongerenviering en het lopen van de kruisweg. Meer informatie, ook over prijzen, kunt u krijgen bij de contactpersonen van uw kerk.

**Adventspers.** Zingen, bidden en stilte delen... elke koopzondag tijdens de Advent van 16.30-17.00 uur in de Jacobuskerk op de Oude Markt



## Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

*Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)*

### WEEKEND 19/20 november 34<sup>e</sup> zondag door het jaar Christus Koning

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	<b>Za. 17.00 u</b>	Eucharistie	Samenzang + orgel	H. Kronenberg+ J.vd.Nieuwendijk
Ariënsgedachtenis	<b>Za. 19.00 u</b>	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof+ J.vd.Nieuwendijk
St. Jan/H. Michaël	<b><u>Za. 19.00 u</u></b>	Eucharistie	St. Ceciliafeest gem. koor	H. Antonissen + C. Berbée
St. Jacobuskerk	<b><u>Zo. 10.00 u</u></b>	Eucharistie	Jacobuskoor, zanggr.Joseph +LeoHarmonie	A.Monnikhof + J.Kortstee+Mgr. Hoogenboom
H. Paulus	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Volksz. KWD	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	<b>Za. 19.00 u</b>	Wo-Co	Op Toon St. Ceciliafeest	I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	<b>Zo. 11.00 u</b>	Wo-Co	Samenzang	I. Schraven

### WEEKEND 26/27 november 2011 1<sup>e</sup> zondag van de Advent



Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	<b>Za. 17.00 u</b>	Eucharistie	B.J.K.	H. Antonissen
Ariënsgedachtenis	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Dameskoor	W. Weemaes
St. Jan/H. Michaël	<b>Za. 19.00 u</b>	Wo-Co	Samenzang	H. v.d. Hulst
St. Jacobuskerk	<b>Zo. 10.00 u</b>	Wo-Co Cantatedien	Bachbeweging + BJK	H. v.d. Hulst
H. Paulus	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Da/he koor KWD	A.Monnikhof + C. Berbée
H. Geest/ Maria	<b>Zo. 11.00 u</b>	Eucharistie	Schola	J. Kortstee
Verrijzenis des Heren	<b>Zo. 11.00 u</b>	Eucharistie	Parochie- koor	A.Monnikhof + C. Berbée

### WEEKEND 3 / 4 december 2011 2<sup>e</sup> zondag van de Advent



Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	<b>Za. 17.00 u</b>	Eucharistie	Zang St Jose	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis	<b>Za. 19.00 u</b>	Eucharistie	Volkszang	H. Kronenberg + I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	<b>Zo. 9.30 u</b>	Wo-Co Handjesviering	Projectkoor	P. v. Blijswijk
St. Jacobuskerk	<b>Zo. 9.30 u</b>	Wo-Co	Jacobuskoor	I. Schraven



H. Paulus	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Volksz.KWD	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	<b>Zo. 11.00 u</b>	familievierin	ToontjeHoge	J. Vermeulen
Verrijzenis desHeren	<b>Zo. 11.00 u</b>	Eucharistie	samenzang	A.Monninkhof
<b>Donderdag 8 december 2011 Maria Onbevleete Ontvangenis</b>				
H. Paulus	<b>Do. 19.00 u</b>	Eucharistie	Volkszang	A.Monninkhof

**WEEKEND 10/11 december 2011 3<sup>e</sup> zondag van de Advent**

<b>Kerk</b>	<b>dag en tijd</b>	<b>Viering</b>	<b>koor</b>	<b>voorganger</b>
St. Joseph	<b>Za. 17.00 u</b>	Wo-Co	Samenzang met orgel	C. Berbée
Ariënsgeachtenis	<b>Zo. 9.30 u</b>	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
St. Jan/H. Michaël	<b>Za. 19.00 u</b>	Eucharistie	Gem. koor	A.Monninkhof
St. Jacobuskerk	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Da/he koor KWD	B.Engelbertink
H. Geest/ Maria	<b>Zo. 11.00 u</b>	Eucharistie	Gem. koor	J. Kortstee
Verrijzenis desHeren	<b>Zo. 11.00 u</b>	Wo-Co	Parochiekoor	H. v.d. Hulst

**WEEKEND 17/18 december 2011 4<sup>e</sup> zondag van de Advent**



<b>Kerk</b>	<b>dag en tijd</b>	<b>Viering</b>	<b>koor</b>	<b>voorganger</b>
St. Joseph	<b>Za. 17.00 u</b>	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	werkgroep
Ariënsgeachtenis	<b>Za. 19.00 u</b>	Wo-Co	Ariënskoor/ samenzang	werkgroep
St. Jan/H. Michaël	<b>Zo. 9.30 u</b>	Gebeds- viering	All Together	werkgroep
St. Jacobuskerk	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Kronenberg
H. Paulus	<b>Zo. 9.30 u</b>	Eucharistie	Volksz.KWD	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	<b>Za. 19.00 u</b>	Wo-Co	OpToon	werkgroep
Verrijzenis des Heren	<b>Vr. 16-12: 19.00 u Zo. 11.00 u</b>	<b>Thema viering</b> Wo-Co	Samenzang	werkgroep

**Informatieavond voor mensen die hun partner verloren door de dood. Rouw en verder ... als je partner is overleden**

De bijeenkomst is maandagavond 28 november 2011 om 20.00 uur, in parochiecentrum De Goede Herder aan het O.L. Vrouweplein nr. 6 in Hengelo. Aanmelding is niet nodig, maar u kunt informatie krijgen en aanmelden bij: Marian van Loenen (074 2662487) en Mieke Nijhuis (074 2771868).

*Eddy Oude Wesselink:* [eddyoudewesselink@kcwo.nl](mailto:eddyoudewesselink@kcwo.nl)



## Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Di + Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 <sup>e</sup> + 3 <sup>e</sup> vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 <sup>e</sup> za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

### Openingstijden dagkapellen:

**St. Jacobus** wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

**St. Joseph:** de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

**Verrijzenis des Heren** op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

**St. Paulus:** iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

**Voor actuele informatie zie ook [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)**

### H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **19 november 2011:** Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital

*Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof*

e-mail: [monninkhof@hetnet.nl](mailto:monninkhof@hetnet.nl), tel: 06-22786151

### English Mass Dec 18th, 11 am

At Sunday December 18th the parish of Enschede will celebrate its third English Mass. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414. The Holy Mass will start at 11 a.m. The Mass will be celebrated by father André Monninkhof, parish priest

### *Gebed in de herfst*

Nu de bladeren vallen, in de stilte van de herfst, in de mist en twijfel, bidden wij U Eeuwige: geef dat onze ziel niet sterft, maar opstaat tegen de dood zo aanwezig in onze dagen, opdat we vrucht dragen voor uw toekomst, de oogst van het vrederijk.

*Jan de Jongh, emeritus studentenpastor aan de UT*



## Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

---

## Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.

---



## Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.  
Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

---

## Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.  
[www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

## Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:  
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.  
Tel. 053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)  
Directeur: Hermien Maartens

---

## De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede  
Tel. 431 87 87

---

## De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB  
Enschede. Tel. 435 20 41

---

## Sexueel misbruik – meldpunt RK Kerk

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een meldpunt voor seksueel misbruik in een pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht bij het volgende telefoonnummer: 06-19 114 307 (lokaal)

---

## Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

28 november	15 december
2 januari 2012	19 januari 2012
30 januari 2012	16 februari 2012

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)  
E-mail: [centraleredactie@katholiekenschede.nl](mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl)



## Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

---

## Telefoonnummers voor hulpvragen

### Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 - 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.  
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2  
7514 CG Enschede.

E-mail:

[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

**[www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)**

### Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

### Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 - 0767**.

**[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)**

### Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

## Colofon

**Pelgrim 2011**  
**contactblad voor**  
**R.K. Enschede**



**Nr. 9** november 2011

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

---

### Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

[centraleredactie@katholiekenschede.nl](mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl)

### Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Hr. G. Oude Lenferink

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: [treesh.j.m.schaap@gmail.com](mailto:treesh.j.m.schaap@gmail.com)

---

### Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, secretaris, aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink, aandachtsgebied personeel

Hr. G. Oude Egberink, lid

Hr. O. Fisscher, lid





## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: [www.leidekkersbedrijf-koenders.nl](http://www.leidekkersbedrijf-koenders.nl)

Email: [leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl](mailto:leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

### Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79  
7511GS Enschede  
053-4315936

[www.hemmers.nu](http://www.hemmers.nu)

### Bloemenboetiek Goudenregen

Uitgebreid assortiment bloemen en  
planten

Hoek Heutinkstraat Hogelandsingel  
Tel: 053 – 4315093

Uw adres voor kwaliteit, service en  
klantvriendelijkheid

Gespecialiseerd in Bruids- en Grafwerk

U kunt ons bellen voor al uw  
bezorgingen

### Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-  
schilderen en tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in  
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

[a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl](mailto:a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl)



Verkoop van schilderijen,  
kunst en tevens verhuur  
van moderne schilderijen.  
Wij verkopen ook religi-  
euze artikelen zoals  
beelden, rozenkransen,  
kinderbijbels, enz.  
Kuipersdijk 100, 7512 CK  
Enschede. T 053-4313888

### TWENTS KAASHUIS JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades, Patés,  
olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en  
relatiegeschenken

### NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



**Olieslagweg 106**

**7521 JG Enschede**

**Tel. 053 – 432 30 34**

**[www.siers.nl](http://www.siers.nl) / [info@siers.nl](mailto:info@siers.nl)**



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale Kerk.

Stichting

**Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

[www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)





**EsPro**  
compounds

Gespecialiseerd in nylon  
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.  
Zwartkate Es 17  
7541 CC Enschede  
Tel. 053-4302915  
E-mail: [jan@espro.nl](mailto:jan@espro.nl)



bloem  vermarkt  
**mijmosa**

Lipperkerkstraat 49  
7511 CV Enschede  
Tel. 053-4305296

**CDA**  
Enschede

Onderhoudsvrije  
bepaling voor boeien  
en kappen van  
woningen en  
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede  
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734  
[www.renokap.nl](http://www.renokap.nl)

**Onstwedder**  
Timmerwerken

**Dennis Onstwedder**  
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,  
7523 AP Enschede  
T: 053-7891946



STICHTING  
KATHOLIEK  
ONDERWIJS  
ENSCHEDA

**SKOE**

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen  
vindt u op [www.SKOE.nl](http://www.SKOE.nl)

**Bloemsierkunst Han** 

Deurningerstraat 237 Tel.: 053 432 53 55  
7522 CC Enschede

*Het juiste adres voor al uw Bloemwerk*

►► Tegen inlevering van deze advertentie  
10% korting op al uw aankopen



**Image lichtreclame B.V**  
Postbus 50 7570 AB  
Oldenzaal  
0541-533470

[www.imagelichtreclame.nl](http://www.imagelichtreclame.nl)

*Restaurant  
De Stiftsschuur  
Weerselo*

Fam. G. Nijhof  
Het Stift 13  
7595 LE Weerselo  
0541-661428  
Stiftsschuur@  
t-online.de



**ons huis**

**100 JAAR!**

