

Herfst en Allerzielen

Jaargang 2, nr. 8, 11 oktober 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Uit het Bestuur	3
Een mens te zijn op aarde	5
Stolperstein	6
Elkaar tot zegen	7
Serious request in de Jacobus	8
Een dag uit een jong gezin	9
Fairtrade week 2012	11
Jongeren – Tieners – Studenten	13
Allerhande	13
Kinderpagina KIEK	14

Locatienieuws

H. Jacobus	15
St. Joseph	19
Ariënsgedachtenis	22
H. Paulus	27
H. Geest-Maria	29
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen

41

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie

H. Jacobus en St. Joseph

Telefoon: 053-7113458

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie

Citypastoraat

Telefoon: 06-45860554

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie

Paulusparochie

Telefoon: 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Hoop op vernieuwing

Onlangs mocht ik op de markt in Enschede Zuid koekjes uitdelen en mensen uitnodigen om in het kader van Burendag een kopje koffie te komen drinken in de kerk, immers zelf ook één van de burens in de wijk. Dit was een idee van de werkgroep Kerk en Buurt in Enschede Zuid, waarin de katholieke kerk, de protestantse gemeente Enschede en het Leger des Heils vertegenwoordigd zijn. Deze groep is één van de vele groepen in de stad Enschede die samenwerkt en onder andere probeert contacten tussen mensen te bevorderen. Het initiatief leverde bijzondere gesprekken op en bijna iedereen reageerde positief op het feit dat het vanuit de drie geloofsgenootschappen samen gebeurde.

Het samen optrekken binnen de oecumene is een van de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie dat op donderdag 11 oktober 1962 door paus Johannes XXIII werd geopend. Het was een kerkvergadering die drie jaar zou duren. Een nieuwe lente in de kerk kon en mocht beginnen. Vijftig jaar later zijn we wat realistischer geworden. Voor sommigen ging het concilie te ver, voor anderen niet ver genoeg. De eenheid lijkt ver te zoeken. Dit terwijl er op de laatste dag van het concilie, naast vijftien andere documenten, het document *Gaudium et Spes* (Vreugde en hoop) werd gepresenteerd. De tekst begint¹

1 *Want de gemeenschap van Christus' leerlingen bestaat uit mensen, die, in Christus verenigd, door de Heilige Geest*

te vertellen dat de Kerk leeft in nauwe verbondenheid met de wereld en met al wie daarin leeft.

De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus' leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart. (Gaudium et Spes nr.1)

Het riep op tot dialoog op meerdere fronten. Dialoog met andere christenen (oecumene), dialoog met andere godsdiensten (interreligieuze dialoog) en dialoog met de wereld.

Nog steeds heeft deze tekst ons als geloofsgemeenschappen veel te zeggen en roept ze ons op tot een soort van gewetensonderzoek. Kunnen wij als gelovige gemeenschap eenheid in verscheidenheid zijn? Lukt het ons om elkaar vast te houden? Lukt het als gemeenschap teken en instrument van de vrede en de eenheid in de wereld te zijn? Kunnen we zo met elkaar in gesprek komen?

Het gaat niet vanzelf en zal ons veel moeite kosten. Maar het is de moeite van proberen waard. Het gaat immers niet om dat wat ons onderscheidt van elkaar, maar om datgene wat ons bindt.

Ingrid Scharaven, pastoraal werker

worden geleid op hun pelgrimstocht naar het Koninkrijk van de Vader en die de opdracht hebben om de heilsboodschap aan allen door te geven. Zodoende voelt zij zich werkelijk en nauw verbonden met de mensheid en haar geschiedenis. (Gaudium et Spes nr. 1)



Enthousiast over Jezus (2)

In het vorig nummer van Pelgrim is Jeanine, religieus gevormd in de traditie van Sint Benedictus, begonnen het boek "**Jesus an historical approximation**" van José A. Pagola te bespreken. Dit boek heeft een diepe indruk op haar gemaakt. Omdat Jeanine met zoveel toewijding en liefde spreekt over Jezus, gaven wij (redactie) haar geschreven interpretatie de kop "*Enthousiast over Jezus*" mee.

Jeanine neemt dit over!

Naar aanleiding van dit boek wil ze ons ook in deze uitgave van Pelgrim meenemen in haar gedrevenheid.

Hieronder het vervolg: **‡**

Enthousiast over Jezus

Ja, Jezus zoals hij was, als mens in de geschiedenis: pater Págora beschrijft hem zo, dat ik na de eerste hoofdstukken spontaan zei: "Wat een bijzondere man, die wil ik leren kennen!

En dan kan ik me van mijzelf voorstellen dat ik in dat huis zit, met allemaal mannen én vrouwen om me heen en dat zijn moeder buiten staat en zijn broers uit zijn dorp, want ze denken dat hij gek is geworden. En hij, hij weet dat hij niet gek is, maar wel heel duidelijk: Moeder en broers van me, als jullie er net als ik voor kiezen om de wil van de Vader te doen: De rechtelozen hoop geven, bereikbaar zijn voor armen en kleinen, dán vormen we een familie, samen met de mensen die hier rondom mij zitten.

En we weten hoe Maria dat gedaan heeft, en zijn broers ook.

En, zegt pater Págora en met hem vele historische en taalkundige onderzoekers: Jezus heeft het niet over vaders, en zeker niet over heilige vaders. Nee, hij zegt: Noem niemand op aarde uw vader, mij ook niet. Gij hebt maar een Vader, de hemelse. Jezus is iemand, die niet gesteld is op hiërarchie, dat is niet in zijn geest. Hij is niet patriarchaal, niet klerikaal, dat is juist het kenmerk van Jezus zoals Hij leefde in onze geschiedenis. Dat we dat weten danken we niet alleen aan het Evangelie, zoals de meesten van ons dat maar moeilijk lezen, maar op de fantastische ontwikkelingen in de geschiedkundige en taalkundige wetenschappen.

De wijsgerige wetenschappen hebben hun geldigheid als absolute wetenschap in de vorige eeuw grondig verloren. We komen niet meer uit met een neo-platoons Jezus' beeld, maar we kunnen hem wel vinden, in de tijd en in de ruimte waarin hij leefde. En wat betekent hij dan voor ons, hoe leven we in zijn Geest?

Jeanine Molleman

Uit het Bestuur

De toekomst van de diaconie

In haar reguliere vergadering van 18 juli heeft het bestuur gebrainstormd over de toekomst van de diaconie, met name na het vertrek (pensioering) van enkele pastoraal werkers. Als er geen nieuwe kunnen worden aangetrokken moet een herschikking binnen het pastoraal team worden overwogen en moeten kundige vrijwilligers worden ingezet. Vrijwilli-

gers zijn nu vaak uitvoerend en meestal op locatieniveau; de vakkrachten initiëren al die activiteiten overkoepelend-parochieel.

Ook spelen pastores vaak een belangrijke rol bij het enthousiasmeren en uitdragen. Grote projecten zullen wel door blijven gaan; daarbij gaat het vaak om een wel omschreven klus voor een bepaalde tijd (voorbeelden: zorg na de vuurwerkramp, meldpunt seksueel misbruik), maar de diaconie gaat altijd door, is structureel, waarbij met nadruk moet worden opgemerkt dat eredienst en zielzorg gelijkwaardig zijn.

Afgesproken wordt dat vanuit het pastoresteam een visie op de diaconie in de toekomst wordt ontwikkeld. Deze wordt in een praatpapier in het diaconaal beraad besproken, gaat daarna terug naar het pastoresteam voor aanpassing en wordt dan aangeboden ter bespreking in het bestuur. Met de vertegenwoordigers van het diaconaal beraad wordt afgesproken dat het definitieve visiestuk (vergelijkbaar met een beleidsplan) uiterlijk eind januari het bestuur bereikt.

De toekomst van onze kerkgebouwen

Op 31 augustus 2012 heeft een delegatie van pastoresteam en bestuur een oriënterend bezoek gebracht aan de Eusebiusparochie in Arnhem. Daarbij is gesproken met de pastoor en twee vertegenwoordigers van het bestuur. In Arnhem is men inmiddels ver gevorderd met het herbestemmen en sluiten van vijf van de oorspronkelijk negen parochiekerken. Er is lang en indringend van gedachten gewisseld over wat er bij een dergelijk project allemaal komt kijken.

Inmiddels is er op 28 augustus ook een 10-stappenplan verschenen, waarin de staf van het aartsbisdom uitvoerig en precies de procedure beschrijft, welke gevolgd moet worden als een bestuur besluit kerkgebouwen aan de eredienst te onttrekken.

Tijdens de bestuursvergadering van 19 september was een belangrijk deel van de vergadering gewijd aan het bezoek aan Arnhem en aan de te volgen procedure. In de vergadering van 27 september van het bestuur en het pastoresteam is daar ook aandacht aan besteed. Zodra de procedure een concretere vorm heeft gekregen zullen daarover mededelingen worden gedaan in het parochieblad Pelgrim. Ook zullen de aandachtspastores en bestuursgedelegeerden, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid als aanspreekpunt op locatieniveau zijn. Tenslotte zal het onderwerp ook aan de orde komen tijdens de parochievergadering, die in november zal worden gepland.

Parochievergadering

Het bestuur is voornemens de eerstvolgende parochievergadering niet voor september, maar voor november te plannen. Dit houdt verband met het feit dat dan over een aantal onderwerpen (zoals de procedure kerksluiting en het koor- en dienstenrooster, waarover op 4 oktober is gesproken) zinnvoller vergaderd kan worden. Een uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk of heeft u inmiddels bereikt.

Dienstbeëindiging

Mevrouw Corry Lurvink

Mevrouw Corry Lurvink-van der Mark, die vele jaren als medewerker



werkzaam was in de Parochie H. Hart, de Goede Herder, later de Ariënsgedachteniskerk, en sinds de fusie ook werkzaamheden verrichtte op het centrale secretariaat heeft inmiddels haar dienstverband beëindigd. Zowel de noodzakelijke reorganisatie, mede als gevolg van de fusie, als ook verschillen van inzicht m.b.t. de uit te voeren werkzaamheden hebben er toe geleid dat mevrouw Lurvink de organisatie van de parochie St. Jacobus de Meerdere, zowel op locatie als op centraal niveau heeft verlaten. Inmiddels is er een voor beide partijen bevredigende regeling overeengekomen.

Het bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere dankt mevrouw Lurvink voor de inzet en trouwe diensten en wenst haar alle goeds voor de toekomst.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, vice-voorzitter*

Een mens te zijn op aarde

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. Het zijn de beginwoorden van een bijzonder mooi lied, zeer toepasselijk op het zoeken naar een menswaardig bestaan, zoals zich dat voordoet in het Citypastoraat. Daar worden we immers geconfronteerd met de uitdagingen op een bestaan dat ons mens-zijn ten volle kans geeft.

Donderdag de 6^{de} september was zo'n dag waarop we het gedurfd hebben om enkele overleden bezoekers van het Citypastoraat te gedenken door hen te schilderen volgens de

traditionele Aboriginal manier van schilderen, de zogenaamde 'dotpainting' techniek. Het betekende dat hun leven weer herdacht werd, hun verhalen weer werden verteld, ze weer tot leven kwamen in ons midden, want hun namen staan niet alleen geschreven in Gods hand, maar ook in onze gedachten en gevoelens.

Het waren bijzondere mensen. OK, ze hadden hun problemen volgens de criteria van de maatschappij, maar volgens de Boeddhistische traditie waren ze volledig mens. Iemand die doof is, is volledig mens, met zijn doofheid. Iemand die kreupel is, is volledig mens, want het kreupel zijn doet geen afbreuk aan zijn mens-zijn. Een psychische handicap is geen handicap voor het mens-zijn. Het is een goede wijsheid, die we de onze kunnen maken. Trouwens, als we teruggaan naar het evangelie, dan zien we daar ook zo'n wijsheid bij de Man van Nazareth. Er gebeurde iets goddelijks, toen hij de doofstomme aanraakte, toen hij met hem omging als een mens die meetelde. Wonderbaarlijk!

We gaan de schilderijtjes die we gemaakt hebben van deze overleden mensen ophangen in het Citypastoraat – ze blijven bij ons, onder ons, van ons. Het was goed om dit samen te doen.

Rond het middaguur hebben we genoten van een eigengemaakte lunch, de nu reeds bekende Citypastoraat lunch (Het recept is verkrijgbaar als je er vriendelijk om vraagt), samen met enkele andere bezoekers en vrijwilligers van het Citypastoraat. Het brood konden we breken en delen met elkaar.



Na de lunch hebben we gekeken naar de film *The Rabbit Proof Fence*, de zeer ingrijpende film over drie meisjes die volgens de witte mensen opgevoed moesten worden in een kostschool, maar die wegliepen, langs de 1500 km lange omheining tegen de konijnen, om zo weer terug te komen bij hun moeders. De kinderen in die kostscholen worden de 'verloren generatie' genoemd. Zelf heb ik daar vier jaar gewoond en heb niet alleen die omheining gezien, maar ook ervaren hoe mensen 'ongoddelijk' met elkaar om kunnen gaan. Ik ben bereid om die film te vertonen in een kerkzaal of zo iets of om een praatje te geven over de Aborigines van West Australië. Een workshop 'dotpainting' kan natuurlijk ook gearrangeerd worden.

Ik heb er zelfs een boek over geschreven: **Schilderend langs de Weg**. Het boek bestaat uit 77 dotpaintings, alledaagse verhalen, die ook een weerklank vinden in het leven van de mensen met wie wij omgaan of die we zelf zijn.

Ben Engelbertink, mhm
Vrijwilliger Citypastoraat
benengelbertink@yahoo.com
0614660314

Stolperstein voor Gerrit Cornelis Hendrikus Hulsbeek

Op 13 september 2012 heeft de Stichting Synagoge Enschede de eerste Stolpersteine geplaatst in Enschede. Het streven is om in de komende jaren ongeveer 850 stenen te leggen voor slachtoffers van ver-

volging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat daarbij om een groot aantal Joden, maar ook om bijvoorbeeld zigeuners en verzetsmensen.

Een van de stenen die op 13 september is gelegd, herinnert aan Gerrit Cornelis Hendrikus Hulsbeek.

Gerrit Hulsbeek was lid van de knokploeg Prins Bernhard. Deze groep was opgericht vanuit de Jacobuskerk, door kapelaan De Hosson en bestond uit Katholieke oud-militairen. De organisatie wilde sabotage plegen, Nederlandse verraders onschadelijk maken en onderduikers



steunen en de orde in de eerste dagen na de bevrijding handhaven. Gerrit Hulsbeek en zijn broer Jannes waren betrokken bij het opblazen van een viaduct.

In 1944 kreeg de vriendin van een van de leden van de verzetsgroep een relatie met een Nederlandse SD-er en zij verraadde de groep. Dit leidde er toe dat eind september 1944 om 6 uur 's morgens vijf SD-ers aan de deur aan de Hessenweg 30, het adres van



de familie Hulsbeek, kwamen. Zoon Gerrit had zich onder een bed verstopt maar werd snel gevonden. Zoon Jannes woonde inmiddels ergens anders en werd daar alsnog opgepakt. Ook de andere leden van de groep werden opgepakt.

De broers Hulsbeek werden doodgeschoten op het vliegveld Twente. De exacte datum is onzeker. De meeste bronnen spreken over 19 oktober 1944. In zijn verhoor heeft de SD-man Schöber echter aangegeven dat hij Gerrit Hulsbeek op 7 oktober 1944 heeft doodgeschoten. Op de Stolperstein is de datum te zien die ook op het graf van Gerrit Hulsbeek



staat, namelijk 19 oktober 1944.

De Stolperstein voor Gerrit Cornelis Hendrikus Hulsbeek is gelegd aan de C.F. Klarstraat. Deze locatie is zo dicht mogelijk in de buurt van de vroegere Hessenweg gekozen.

Pastoor Monnikhof was hierbij aanwezig en heeft een gebed uitgesproken ter nagedachtenis aan Gerrit Hulsbeek.

Heeft u herinneringen aan de broers Hulsbeek, de andere leden van de knokploeg Prins Bernhard of andere Enschedese slachtoffers van vervolging? De Stichting Synagoge Enschede is erg geïnteresseerd in uw verhaal, hoe klein de herinnering ook is. Om uw verhaal te vertellen kunt u contact opnemen met Esly van Dam van de Stichting Synagoge Enschede via info@synagoge-enschede.nl of

053-4324507. Meer informatie over het project vindt u op: www.synagoge-enschede.nl.

Esly van Dam, Stafmedewerker

Elkaar tot zegen!

Eén van de (vele) bijbelse voorstellingen die Rembrandt geschilderd heeft, is de zegen van Jakob over zijn kleinkinderen Efraïm en Manasse (Gen. 47,27– 48,22). Zegenen komt in de Bijbel vele malen voor, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. 'Ik zal zegenen, wie u zegent', zegt de Heer tegen Abraham als hij de opdracht krijgt om weg te trekken uit zijn land (Gen. 12,3). Door de zegen wordt het leven geplaatst onder de bescherming van de Eeuwige.

Dat is een opdracht voor iedere christen.

Dat is een opdracht voor iedere kerk. Dat is een opdracht voor de oecumenische beweging, die wil komen tot de zichtbare eenheid van de Kerk. Op de weg daar naartoe zijn alle kerkgemeenschappen geroepen om elkaar tot zegen te zijn.

Van harte beveel ik daarom de viering van **Willibrordzondag op 4 november** bij u aan. Vanzelfsprekend beveel ik ook de collecte bij u aan.



We zijn blij en dankbaar dat de opbrengst vorig jaar ruim 10% hoger was en we de €50.000 gepasseerd zijn. Daarmee laat u zien dat u het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene "Athanasius en Willibrord" waardeert. Onze vereniging maakt zich sterk voor de blijvende betrokkenheid van de Katholieke Kerk bij de oecumenische beweging in ons land. Dat werk verdient uw steun.

*Vrede en alle goeds.
Henk van Doorn, priester*

Serious Request in de Jacobus!

In Enschede staat dit jaar in december het Glazen Huis (Serious Request) op de Oude Markt. Dat zal u niet zijn ontgaan. De opbrengsten gaan dit jaar naar het goede doel: Babysterfte voorkomen. Babysterfte als gevolg van een gebrek aan goede medische zorg en begeleiding (Rode Kruis en Millenniumdoel).

Inmiddels is de parochie met een groep mensen een project aan het uitwerken om de aan de oude markt liggende St. Jacobuskerk open te gaan stellen (iedere dag), met een doorlopend programma dat gericht wordt:

- In de ochtend op ontmoeting en gastvrijheid
- In de middag is er tijd voor kunst en cultuur waarbij ook specifiek kinderen en jongeren worden uitgenodigd.
- In de vooravond publiek debat over samenleving -thema's en wereldburgerschap binnen de kaders van Serious Request. Hiervoor nodigen

we bekende en onbekende Nederlanders uit.

- Verder is er dan weer tijd voor bezinning, wake, thematische film ed.
- 's nachts meditatieve activiteiten en waken.

In de ochtend, de middag, de vooravond is er een kort getijdemoment.

Het ligt in de bedoeling om diverse groepen vanuit het onderwijs, verenigingen en gezondheidszorg uit Enschede, maar ook buiten de stads grenzen uit te nodigen om een actieve bijdrage te leveren aan het programma. We denken hierbij oecumenisch en multicultureel. Wij gaan ervanuit dat zij zich daarbij ook verbinden aan het doel. Inmiddels hebben een aantal groepen waaronder scholen zich al gemeld.

Wij hopen dat mensen zich genodigd weten om samen concreet aan de slag te gaan voor een goed doel. Maar een kopje koffie komen drinken kan ook. De onderliggende boodschap is dat je als individu mag ontdekken dat je er mag zijn bij de gratie van de ander en het belang van de inzet voor elkaar.

Dit alles hoort immers bij het sociale denken van de kerk.

Bij het ter perse van deze Pelgrim is het nog niet allemaal concreet ingevuld, maar als u meer informatie wilt of uw bijdrage hieraan wilt verlenen; als vrijwilliger of met een activiteit dan kunt u zich melden via:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Ook via de website:

www.katholiekenschede.nl zullen wij u op de hoogte houden.

Namens de werkgroep, Pastor Ingrid Schraven



Een dag uit een jong gezin

Als vader van een dochter van (bijna) twee jaar en een kleintje op komst zit de week vaak vol verrassingen. Vrolijk en kleurig aangekleed klimt mevrouw op maandagochtend in het stoeltje dat aan het stuur van de mamafiets hangt. Kirrend van plezier doet ze een wereld aan indrukken op. Een kleine traan bij het afscheid zodra ik de kinderopvang verlaat. Ik fiets door naar mijn werk, en baan me een weg door diverse bouwplaatsen aan de Hengelosestraat en het B&S Park bij het FC Twente stadion. De stoplichten worden handmatig bediend, de files nemen weer toe nu de vakantie weer is afgelopen. Gelukkig zit ik op de fiets en ben ik spoedig op kantoor. Na een dag vol werkoverleggen, telefoontjes en e-mails ga ik aan het einde van de middag weer huiswaarts. De kruimel is al door mijn vrouw opgehaald. Het eten staat al op tafel, fijn. De kleine meid vindt warm eten nog niet erg lekker. Het toetje valt telkens wel in de smaak. Gaat ze ooit warm eten? Na het eten gaan we nog even naar het speelpark waar de ouders onderling de laatste buurtnieuwjes uitwisselen. De kinderen hollen nog even zo hard ze kunnen, waarna ze allemaal horizontaal in bed gelegd kunnen worden. Na de afwas eindelijk een momentje rust. Of toch nog even de hardloopschoenen aantrekken, de wielrenfiets bestijgen, de campeerspullen opruimen, de barbecue schoonmaken, het gras maaien, de zonnewering ophangen, de wasmachine aanzetten, de was opvouwen of de herhaling van Boer-Zoekt-Vrouw kijken? Nee, we

gaan vanavond nog eens lekker in de tuin zitten, lekker niets doen. Omdat al die andere dingen best een avond kunnen wachten, of eigenlijk nog wel langer. Op dat moment gaat de bel en staat een vriend op de stoep. 'Ik was in de buurt, en ik dacht ik kom even langs!', is de boodschap. Ook deze beste vriend is vader en verwacht ieder moment een tweede zoon. Zijn vrouw zit thuis vol spanning te wachten totdat de eerste weëen beginnen, de babykamer staat al weken te wachten op de nieuwe kleine bewoner. Het is een mooi moment om nog eens even op een goede bevalling te proosten, dus we pakken er nog even een biertje bij. Samen komen we tot de conclusie dat we dit eigenlijk veel vaker moeten doen. We hebben elkaar zoveel te vertellen; allebei gestudeerd in dezelfde stad, allebei een supervrouw gevonden, huisje boompje...En dan, die beestjes, je bent er soms zo druk mee!

Frank Röben, een parochiaan

1912 Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2012

In 1912 vraagt Pastoor G. van Laak aan de Bisschop van Utrecht of de openbare processie die tot nu toe op Sacramentsdag wordt gehouden, ieder



jaar te mogen houden, en wel op de zondag 16 oktober of de zondag na het feest van de H. Gerardus Majella de naam van de parochie heilige.

Op **zondag 21 oktober 2012** zal er in Overdinkel voor de **100^{ste} keer** de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Het thema zal luiden: **Een eeuw lang inspiratie en vriendschap van Gerardus.**

Om 11.00 uur begint de H. Eucharistieviering met als voorganger onder andere Kardinaal Mgr. dr. W.J. Eijk, met aansluitend de processie en een kort sluitingslof.

Op donderdag 18 oktober, vrijdag 19 oktober en zaterdag 20 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus.

Aan de overkant van de kerk is een extra grote tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van **100 jaar H. Gerardus Majella Processie Overdinkel.**

Evenals voorgaande jaren, zullen ook dit jaar weer speciale kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. U kunt uw kinderen hier brengen vanaf 10.30 uur.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304 of e-mailadres:

gastdamesgmpo@kpnmail.nl

Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. Bankrek. nr: 3373.31.421

*Gerardus Bedevaart groep
Overdinkel*



**Interkerkelijke
Werkgroep
Nabestaanden bij
Zelfdoding Twente**

Open bijeenkomst voor nabestaanden na zelfdoding

De komende open bijeenkomst van de werkgroep Nabestaanden bij Zelfdoding Twente vindt plaats op zaterdag 3 november 2012 en heeft als thema “**De Wanhoop nabij**”. Tijden:

10:30 u Inloop met koffie/thee

14:30 u Sluiting

De toegangsprijs bedraagt € 7,50 per persoon. In verband met de lunch is opgave wenselijk via onderstaande adressen en/of telefoonnummers.

Locatie: De Voorhof, Kerkstraat 6, Delden (bij de Protestantse Oude Blasiuskerk)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Mevr. ds. A.T. de Vries,

tel. 074 - 3764461,

a.t.devries@home.nl;

Mevr. I. Prins, tel. 053 - 5722274,

jfkprins_1@kpnmail.nl

Rouwverwerking
met pastor Marinus
van den Berg



Als het gouden randje is verdwenen...

Uw partner is overleden en u staat er nu alleen voor. Veel vragen en ervaringen komen op u af.

Voor u organiseren wij als werkgroep “Beraad Bezoekwerk – Lotgenotencontact” een ontmoetingsdag rond vragen als: Wat is rouw? Wie kijkt - samen met mij - om naar hetgeen er in mijn leven zoal is

gebeurd? Waar haal ik weer de kracht vandaan om verder te gaan? Het is een dag met ruimte voor inleiding en onderling gesprek. De inleiding zal worden verzorgd door pastor **Marinus van den Berg** met als thema:

**“Een dag om even stil te staan ...
en bij jezelf te komen”.**

De bijeenkomst vindt plaats op **zaterdag 10 november 2012** van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Wij vragen per persoon een bijdrage in de kosten van € 25,00. Hierbij zijn inbegrepen lunch en koffie/thee. Bij aankomst kunt u dit bedrag betalen.

U bent welkom bij Ontmoetingscentrum Wierden, Spoorstraat 7 in Wierden. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk **5 november** en informatie verkrijgen bij:

mevr. Riet van Bussel, Wanne 5,
7641 HE Wierden.

Tel. 0546 – 574282.

Mevr. Ria Mudde, Langestraat 135,
7491 AD Delden.

Tel. 074 – 376 1949

e-mail: ria.mudde@home.nl

Wacht niet te lang met aanmelden.

Fairtrade week 2012

In de week van 25 oktober tot en met 4 november 2012 staat alles in het teken van Fair Trade. De kerken in Nederland spelen al sinds 25 jaar een voortrekkersrol bij het stimuleren en activeren van eerlijke handel. Vooral Solidaridad heeft in het verleden daar veel aan gedaan en doet dat nog steeds. Het feit dat Solidaridad zich op dit moment niet meer profileert als kerkelijke ontwikkelingsorganisatie,

doet daar niets aan af.

De MOV-groepen in Nederland en ook de MOV-groep Enschede Zuid-West, hebben de afgelopen 25 jaar van harte en met veel enthousiasme Solidaridad ondersteund met haar acties om steeds weer op een andere manier en met een ander accent aandacht te vragen voor eerlijke handel. Veel producten die wij eten, dragen of gebruiken, komen uit het Zuiden. Als wij daar een eerlijke prijs voor betalen, kunnen mensen in het Zuiden, de traditionele ontwikkelingslanden voor hun eigen ontwikkeling zorgen. Of het nu om koffie, katoen of cacao gaat, als de boeren een goede prijs ontvangen, kunnen hun kinderen goed gevoed worden en naar school. Ze hoeven dan verder hun hand niet op te houden en kunnen voor zichzelf zorgen.

De laatste 10 jaar is hier ook het thema van de duurzaamheid bij gekomen. Op de lange termijn moet alle productie duurzaam zijn of er is geen productie. Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen over 20 jaar ook nog chocolade kunnen proeven, moeten we er nu voor zorgen dat er een eerlijke en duurzame productiecapaciteit blijft. Hetzelfde geldt voor koffie en katoen. En wellicht ook voor goud of andere mijnbouwproducten. Kaalslag kan zichzelf niet in stand houden. Het is ook in het belang van de consument dat productie duurzaam en eerlijk wordt.

Om deze economische en sociale inzichten te vieren, gaat de MOV-groep Enschede Zuid-West aan het eind van de Fairtrade Week 2012, u raadt het al, fairtrade producten

verkopen. Dit zal zijn in de **Sint Jan, na de zaterdagavondviering van 19 uur op 3 november en in de Verrijzenis op 4 november, na de viering van 11 uur.** En de eventuele winst die we binnenkrijgen bij de verkoop gaat uiteraard naar Solidaridad.

MOV-groep Enschede Zuid-West

In memoriam Pater Jan Ritzen O.Carm.

Op **8 september** be-reikte ons het be-richt dat pater Jan Ritzen, karmeliet, plotseling op 69-jarige leeftijd is overleden. Sinds 2008 assisteerde hij bij ons in de verschillende kerken van Enschede. Pater Jan was geen onbekende in Enschede. Velen hebben geestelijke begeleiding van hem gehad of zijn met Jan samen rond het Evangelie gekomen om ieders geestelijke weg te verhelderen en verdiepen.



Jan werd geboren op 5 juli 1943 te Amstenrade als twee na jongste in een gezin van negen kinderen. Al heel jong wist hij dat hij “pater van Merkelbeek” wilde worden, waar de karmelieten een groot klooster bewoonden. Hij werd op 4 juli 1970 priester gewijd in Oss en na de voltooiing van zijn studie (hij studeerde aan de Gregoriana te Rome en de universiteit van Nijmegen), was

hij werkzaam in de parochies van Oss Zuid en later van Almelo Zuid.

Jan was een rustige en bedachtzame man, die bleef wie hij was. Hij kon goed luisteren, de rol als geestelijk begeleider van de theologiestudenten van Fontys, waar hij sinds 2004 werkzaam was, was hem op het lijf geschreven. Hij voelde zich echt op zijn plaats tussen zoekende mensen, die hem inspireerden.

Jan liet ruimte aan mensen om hun eigen of nieuwe weg te vinden en zich daarmee te verzoenen, als het mogelijk was. Het evangelie was voor hem daarbij een bron van inspiratie. Hij bleef trouw aan mensen die een beroep op hem deden. Bij zorgen, hoe groot ook, kon hij zijn humor bewaren en door te relativieren mensen verder helpen.

Jan werd in 2005 benoemd tot consultant en auditor van het Officialaat voor Utrecht en Groningen-Leeuwarden en in april 2009 volgde zijn benoeming tot kerkelijk rechter. Ook was hij ook verbonden aan het Titus Brandsma Instituut. Het waren nieuwe uitdagingen op zijn weg.

Jan woonde in de gemeenschap van de Karmel in Zenderen en onlangs vertelde hij me nog hoe graag hij daar was. Liefdevol, dankbaar en met humor kon hij spreken over zijn leven in dit klooster. Op 13 september heeft hij daar op het kloosterkerkhof zijn laatste rustplaats gevonden. Dat het eeuwige Licht over hem mag schijnen.

Pastor Ingrid Schraven



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Jaarplanning

Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert regelmatig activiteiten voor jongeren, vormelingen, tieners, kinderen en begeleiders. Klik op deze link voor het jaarprogramma:

http://www.yougle.nl/yougle/scripts/nws_show.php?id=1017.

Wereldjongerendagen in Rio

Van 13 t/m 31 juli 2013.

Op de jongerenwebsite van het aartsbisdom (Yougle) kun je alles hierover lezen. Klik eerst op www.yougle.nl en klik vervolgens op het kopje 'wjd rio 2013' rechts bovenin.

Allerhande

Jaar van het Geloof



JAAR VAN HET GELOOF 2012-2013

Van 11 oktober 2012 (de vijftigste verjaardag van het begin van het Tweede Vaticaans Concilie) tot en met 24 november

2013 (het hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal) wordt het Jaar van het Geloof gevierd. Dit jaar staat ook in het teken van 20 jaar Catechismus.

Paus Johannes XXIII opende het Tweede Vaticaans Concilie om de Kerk 'bij de tijd te brengen' en dichter bij haar apostolische bronnen te brengen. Paus Benedictus XVI wil

met het Jaar van het Geloof een nieuwe impuls aan de missie van de Kerk geven.

Landelijke Ariënsherdenking 2012

De jaarlijkse Ariënsgeachtenisviering zal dit jaar plaatsvinden op zondag **18 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **10.00 uur**, met zang van het Ariënskoor. Hierbij worden alle parochianen van de Ariënsgeachteniskerk (Hogelandsingel) van harte uitgenodigd. Het thema van de viering is dit jaar "**Ouder worden**". Daarbij zullen twee aspecten centraal staan:

"Solidariteit tussen de generaties" en *"De vergrijzing van de gelovigen"*.

Voor eventuele verdere inlichtingen: dhr. J.N. Hinke, Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo.

Tel.: 074 - 242 96 86 of info@arienscomite.nl

Vrijwilligers gevraagd bij Ariensstaete

We zijn op zoek naar enkele mensen die bewoners van Ariensstaete willen op halen en begeleiden naar de kapel. Hier is elke vrijdagavond om 18 uur een katholieke viering (meestal eucharistie). Misschien hebt u daar een familielid wonen of heeft u in het verleden goede ervaringen opgedaan in dit huis. U kunt zelf op een vrijdagavond gaan kijken. Of u kunt contact opnemen met pastor Carla Berbée (06- 41252558).



KIEK

Kind en Kerk



1 en 2 november ALLERZIELEN ♥♥♥
ALLERHEILIGEN

Soms lijkt het of de hele wereld op zijn kop staat. Vind je ook geen rust? Maak een mooie tekening of ga naar je lievelingsplek om daar naar je lievelingsmuziek te luisteren.



God geef mij vrede in mijn hart. En nu met Allerzielen bid ik voor alle lieve mensen die ik heb gekend Velen van hen mis ik heel erg, maar ik ben wel blij dat ze nu bij u in de hemel zijn. Bent U ook blij met hen in de hemel? †
(Een kruisje betekent: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. AMEN)



Deze tekening werd naar onze redactie gestuurd en heet **Opsekopi land**

Redactie T





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 20 augustus sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljgasthuis@concepts.nl 4767640

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Vrijdagochtend om 9.00 u.

Mededeling

De Ziekenzalving in de Espoort, gepland op 5 september 2012, kon helaas door de verbouwing van de zaal niet doorgaan. Deze wordt nu verplaatst naar **woensdag 21 november 2012** om 14.30 uur.

De bezoekersgroep

OPROEP!

Wie komt onze bezoekersgroep versterken?

Wat doen we:

- Mensen die ingeschreven zijn bij de Jacobuskerk en 80 jaar worden krijgen een bloemetje. Vanaf 85 jaar gebeurt dit ieder jaar.
- Verder bezoeken we mensen die ziek zijn als ze daar prijs op stellen. Er wordt altijd eerst telefonisch een afspraak gemaakt.
- Ook worden er jaarlijks twee vieringen in de Espoort georganiseerd. In mei de Mariaviering en in september een ziekenzalving.
- We komen ongeveer 6 à 7 maal per jaar een ochtend bij elkaar om onze ervaringen uit te wisselen en dingen te bespreken.

Voelt u hier iets voor? Bel dan (ook voor verdere informatie) met Annie Haarhuis, telefoon: 053-4331879.

De bezoekersgroep



Afscheid van het Jacobuskoor

23 september. Zomaar een zondag? Niet voor het Jacobuskoor. Niet voor de mensen van de Jacobuskerk. Vandaag neemt het koor officieel afscheid. Na meer dan 100 jaar houdt het Jacobuskoor op te bestaan. Een bijzondere viering met een lach en een traan...

Half 10. De klokken luiden, de kerk-gangers lopen binnen. Speciale boekjes liggen klaar, het koor zit in de banken. Voor de laatste keer zingt het Jacobuskoor tijdens de viering in eigen huis. Nog één keer in de koorbanken, nog één keer onder leiding van Willem Waanders de viering opluisteren. Nog ruim een uur en dan komt er een einde aan een tijdperk. Na de Communie vraagt



Pastoor André Monnikhof alle aanwezige koorleden op het altaar te komen staan. In een toespraak blikt de pastoor met warme woorden terug op een lange periode, waarin het Jacobuskoor een vaste waarde binnen de vieringen was.

Natuurlijk staat hij stil bij de redenen waarom het koor besloten heeft te stoppen, maar hij kijkt ook vooruit. Een bewogen moment voor de koorleden, hier en daar komen zakdoeken te voorschijn. Nadat alle

koorleden een fraaie kaars hebben ontvangen krijgen ze van de aanwezige kerk-gangers een daverend applaus.

Met het inzetten van het Jacobuslied sluit het koor deze bijzondere viering in stijl af. Dat was het dan. Weemoed en opluchting. Tijd voor koffie. In het parochiehuis heeft de locatieraad inmiddels alles klaargezet voor een feestelijke afsluiting. Een receptietafel voor de koorleden, koffie, taart met afbeelding van de Jacobuskerk, een hapje en drankje.



Voorzitter Ben Berkel mag als eerste de taart aansnijden! Aansluitend blikt hij in een korte toespraak terug op de afgelopen bewogen periode. Namens de locatieraad bedankt Ineke Keizer alle koorleden met een fraaie bos bloemen nogmaals voor de jarenlange inzet voor het koor en de kerk. Na afloop van een zeer geanimeerde receptie in een vol parochiehuis nemen alle aanwezigen persoonlijk afscheid van de koorleden. Als koorlid, uiteraard. Want in de Jacobuskerk hopen we alle betrokkenen nog heel lang en vaak te mogen ontmoeten!

Hetty Mulder



De Gerarduskalender 2013

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 5,95.

De kalender is te koop bij Annie Blokhuis, De Vluchtstraat 47, 7523 GD te Enschede, telefoon: 053-4358337.

een rijkschool en taxibedrijf opgezet aan de Lipperkerkstraat. Ze woonde de laatste 14 jaar in het Lindenhof en mocht 92 jaar worden. Ze wilde nog wel verder leven, maar het ging niet meer, ze is rustig ontslapen na het heel bewust ontvangen van de laatste sacramenten. Haar familie was blij met die warmte om haar heen.

Jeanine Molleman

Gedoopt:

Op zondag 9 september 2012 Boaz (Bart Jozef) de Wolf geboren op 13-12-2011.

Zoon van David en Stephanie de Wolf. Ze wonen aan de Wienebrink 15.

Dat hij onder de goede zorgen van zijn ouders mag opgroeien tot een gelukkig mens.

Getrouwd:

Op 14 september 2012 zijn getrouwd Raymond Bloemendaal en Nicole Bonder.

Zij wonen aan de Joh. Wijnoltsstraat 146.

Mogen zij er voor elkaar zijn in goede en kwade dagen.

Parochiekroniek

Overleden:

Op 1 september 2012 is in onze parochie mevrouw Gré Jansen Harmsen overleden. Haar plechtige uitvaart was op vrijdag 7 september vanuit de St. Jacobuskerk. Mw Jansen heeft vroeger samen met haar man



Allerzielen 2012

Gedenken wij allen die ons zijn voorgegaan en die we op deze dag juist zo missen.

Sinds september 2011 zijn door de dood uit ons midden en uit onze geloofsgemeenschap weggenomen:

27 aug.	Hr. Frans Stuart	88 jaar
2 okt.	Mevr. Willemien Knottenbelt- Beltman	93 jaar
29 okt.	Mevr. Tonie Platvoet- Rolevink	91 jaar
14 dec.	Mevr. Doortje Mensink- Olthof	75 jaar
2 jan.	Hr. Jan Engels	90 jaar
31 jan.	Hr. Herman Poorthuis	74 jaar
27 maart	Mevr. Sluijmer- ten Doeschate	86 jaar
3 april	Mevr. Bovenius- Nijhuis	86 jaar
14 juni	Mevr. Anneke Kenter- ten Have	68 jaar
18 juni	Mevr. Holthaus	80 jaar
3 juli	Hr. Gerard Kokkeler	88 jaar
5 juli	Hr. Kees Vernijs	92 jaar
7 juli	Mevr. Truus Blanco- Oude Egberink	65 jaar
12 juli	Hr. Jack van Wijngaarden	79 jaar
1 sept.	Mevr. Anna Jansen- Harmsen	92 jaar

Als je van iemand houdt en je bent van hem of haar gescheiden, kan niets de leegte van zijn/ haar afwezigheid opvullen.

God houdt de leegte leeg en helpt ons zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het dan ook in pijn. Maar dankbaarheid verandert de pijn van de herinnering in stille vreugde.

“Als je van iemand houdt” D. Bonhoeffer





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:

H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*

e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl

Hr. Henk Jan Krake

Hr. Paul Wolbert

*Contactpersoon v. d. Paus Joannes-
school voor 1^o Communie en Vormsel*
is Ria Everink.

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen

*“Wie teveel stoft gaat stoffig door
het leven”.*

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Zaterdag 15 september ben ik voor de eerste keer meegegaan met de bus uit Twente naar Kevelaar.

Ik ken deze bedevaartplaats van mijn vader die hier jarenlang samen met zijn broer naar toeging. Hij genoot hiervan en kwam thuis met de mooiste verhalen.

En ik altijd maar denken, ja mooi hoor, maar dat is niets voor mij.

Nou ik heb me vergist, ik vond het fantastisch en ik kan het iedereen



aanbevelen.

Misschien toch ook maar een keer naar Lourdes.

- De restauratie werkzaamheden verlopen voorspoedig.

De gezinsviering **Sint Maarten** op zaterdag 10 november kan gewoon doorgaan. De midden steigers zullen weg zijn en er wordt voor gezorgd dat de kerk schoon is. Dus noteer deze datum in uw agenda, het zal weer een mooie viering worden met het kinderkoor van de Paus Joannes-school.

We blijven vragen om uw financiële bijdrage dit geldt zeker ook voor de restauratie van het Josephbeeld.

We danken iedereen van wie we reeds een bijdrage hebben ontvangen zeer hartelijk.

- Op zaterdag 17 november organiseren wij na de viering van 17.00 uur de bedankavond voor de vrijwilligers. Deze avond is bedoeld om de vrijwilligers met een hapje en drankje te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Het is echter een goede traditie geworden dat iedereen van harte welkom is dus ook de niet vrijwilligers. U loopt dan natuurlijk wel het risico, dat u alsnog als vrijwilliger gestrikt wordt.

- Op het moment dat ik dit stukje schrijf vindt de sluiting van de vredesweek plaats.

De bijeenkomst in de Grote kerk in

Enschede was indrukwekkend, een samenkomst voor mensen van alle leeftijden en achtergronden onder het motto:

VREDE=TOEKOMST

Veel muziek, sprekers en dus onderwerpen om over na te denken.

Als er meer respect is voor diversiteit (in ras, religie of nationaliteit) zal er vrede zijn.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatieraad, Jos Marsman
053-4355320

jos.marsman1@kpnmail.nl

Vrijwilligersavond

De locatieraad nodigt u uit op 17 november voor een vrijwilligersavond. Iedereen is van harte welkom (dus niet alleen de vrijwilligers).

Kledingactie

Sam's kledingactie wil graag iedereen die heeft bijgedragen aan de geslaagde actie op 6 oktober j.l. in de Josephlocatie, heel hartelijk danken. Voor de actie in oktober 2013 kunt u uw kleding alvast bewaren.



Allerzielen

Wij herdenken alle parochianen die sinds september 2011 zijn overleden.

23 november	Berendina Nijenbrink-Reinshaven	90 jaar
29 november	Truus Lieven – Walhof	89 jaar
4 december	Johan Wiggers	84 jaar
12 december	Marietje Lenferink – Kerkhof Jonkman	85 jaar
29 januari	Maria Hondeveld	93 jaar
1 februari	Harrie Helmink	66 jaar
9 februari	Willy Veldhuis	89 jaar
26 februari	Gerard Lippers	85 jaar
2 maart	Carel Plass	78 jaar
3 maart	Mevr Kerver	86 jaar
4 maart	Hennie Sommer	68 jaar
7 april	Julio Miguelez	74 jaar
14 mei	Tinie Kok – Oldenkotte	72 jaar
16 mei	Jan Becker	86 jaar
23 mei	John Voogd	73 jaar

Huil niet om mij, ik heb mijn doel bereikt
Waar kan een gelovig mens ten slotte beter zijn en
Veiliger geborgen dan in die eeuwigheid
Van vrede, liefde, God ?





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.
e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Vacature: administrateur

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap
treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Van de pastoraatgroep

De herfst komt er aan, de bladeren verkleuren en de nachten worden langer.

Oorspronkelijk was herfst een woord voor de oogst periode

De Germaanse wortel *harbista* werd in het Oudhoogduits *herbist*, in het Middelhoogduits *herbest* en in het



Middelnerlands *hervest*. Ook het Engelse *harvest* is verwant met onze naam *Herfst* voor dit seizoen.

Overall in de wereld worden aan het einde van de zomer oogstfeesten gehouden. Zoals de dankdag van het gewas, wijnfeesten, en Thanksgiving Day. Soms met een plechtige viering uit dankbaarheid, en een gezellig samenzijn met andere mensen.

De vakantie is voorbij, we gaan weer meer naar binnen, kaarsjes worden aangestoken en het laatste kwartaal van dit jaar is begonnen.

Laten we een moment stil staan bij al het goede dat deze zomer ons heeft gebracht voor een goede oogst aan vruchten en groenten en laten we beseffen dat dit niet vanzelfsprekend is.

Toon Hermans zegt hierover:

Zegening

Heer... hier in dit stille landschap, in de stilte van het open veld, is het alsof ik in het hoge licht

iets van Uw glorie kan bespeuren.

Ik dank U voor deze ontroering.

Ik onderga haar als een zegening.

Er zijn dit jaar vrijwilligers gestopt maar we hebben ook al weer nieuwe mensen mogen verwelkomen.

We hebben in onze locatie veel vrijwilligers aan het werk, maar toch er zijn werkgroepen die nog wel uitbreiding kunnen gebruiken.

Vandaar een oproep aan een ieder:

Wie geeft zich op om een werkgroep te komen versterken?

Een goede oogst van nieuwe vrijwilligers zou deze herfst ook kunnen leiden tot nog meer bloei en groei in onze locatie.

Voor informatie over werkgroepen en hun werkzaamheden en opgave kunt u terecht bij ons secretariaat.

Op donderdag **18 oktober** is er een werkgroepenvergadering.

Aanvang van de vergadering 19.45 uur, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We hopen dat er van iedere werkgroep een afgevaardigde aanwezig zal zijn.

Er lijkt een misverstand te zijn ontstaan over uitvaarten in onze locatie. Er kunnen gewoon uitvaarten plaatsvinden vanuit de Ariënsgedachtenislocatie, ook met zang van het dameskoor aangevuld met enkele leden van het Ariënskoor.

Hierbij vragen wij dames die het dameskoor zouden willen versterken.

Ook vragen wij uw aandacht voor het sterk verouderen van de poetsengengroep, graag zien wij deze groep versterkt met nieuwe leden, ook heren zijn van harte welkom.

Denkt u maar eens aan het koperpoetsen, geen licht karweitje, dus heren hier uw uitdaging.

In **maart 2013** is er weer een avond voor alle vrijwilligers in onze locatie.

De voorbereiding hiervoor is in gang gezet. Zo gauw hierover meer bekend is hoort u via Pelgrim meer.

Erna Perik, namens de pastoraatgroep



Oproep

Wie wil er als vrijwilliger één keer per .. weken één ochtend aanwezig zijn op het secretariaat van de Ariëns-gedachteniskerk als gastvrouw en voor het verrichten van administratieve en/of licht huishoudelijke werkzaamheden. Eventueel samen met een andere vrijwilliger.

Inlichtingen tijdens de openingsuren van het secretariaat (maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend 09.00-12.00 uur) persoonlijk of telefonisch 053-431 57 13.

Ik geef de pen door aan.....



Van Paul Kempers, onze koordirigent, kreeg ik de pen door. Nogmaals

bedankt, Paul.

Ik ben Herman Röben, geboren in Deventer op 12 januari 1943, nummer 2 van een gezin met 5 kinderen. Mijn vader had in deze mooie stad een manufacturenzaak. Tijdens mijn lagere schooltijd was ik misdienaar in de Lebuïnuskerk in de binnenstad en dus geen lid van het jongenskoor daar. Onder de indruk van de mooie liturgie ben ik daarna naar het Aartsbisschoppelijk Seminarie in Apeldoorn gegaan. Ik werd toen sopraan in het jongenskoor. Na de stembreuk kwam ik bij de bassen en bij de Schola Cantorum waardoor ik nog steeds veel Gregoriaanse gezangen ken. Na 'Apeldoorn' ging ik

naar de priesteropleiding in Dijnselburg en Rijsenburg. Ook daar zong ik mee in het koor.

Na verloop van tijd kwam ik tot het inzicht dat kapelaan worden me toch niet meer zo aantrekkelijk leek. Toen volgde de militaire dienst, wel wat anders dan het leven tot op dat moment. Hierna ben ik Engels gaan studeren in Utrecht waar ik lid was van het Utrechts Studentenkoor (USKO). In deze tijd leerde ik mijn vrouw Agnes kennen. We trouwden in 1974 en hebben 3 zoons gekregen. Ik begon mijn leraarschap in Enschede op het Jacobuscollege. Daar ontmoette ik Henk Bruinsma, een collega die mij vroeg bij het kerkkoor te komen. Ik maakte toen kennis met een grote groep sympathieke medezangers met de onvergetelijke dirigent Ber Joosen. Na een paar jaar in Enschede ben ik gaan werken op de Meao in Hengelo. In 1977 zijn we naar Oldenzaal verhuisd, maar toch ben ik nog steeds met veel plezier bij dit kerkkoor gebleven.

Toen ik met de vut ging wilde ik graag wat meer mensen in Oldenzaal leren kennen. Dat ging prima toen ik lid werd van het Oldenzaals Mannenkoor. En de dirigent was en is daar onze Paul Kempers! Enige leden van ons kerkkoor zingen ook bij het Losserse koor Cantica Nova. Toen daar het Requiem van Fauré op het programma stond werd ik gevraagd of ik daar bij de uitvoering wilde meezingen. En zoals dat soms gaat ben ik er daarna bij gebleven, zodat ik nu bij 3 koren zing. Wel wat veel, maar niettemin plezierig en gezellig.

Helaas slaat de vergrijzing toe bij al



deze koren. Maar zou het niet heel jammer zijn als er reeds in de nabije toekomst geen prachtige mis van Mozart of het Halleluja van Händel in de kerk te horen zou zijn? Als lid van het koor weet en voel je hoe deze muziek de aanwezige kerkgangers en ons als koorleden beroert en raakt.

Dus beste lezers, wij kunnen nog versterking gebruiken (en u kunt zo nodig gebruik maken van de traplift naar het koor). Ook bij mijzelf gaat het niet helemaal naar wens, longproblemen, maar er komt nog geluid uit ... (*en mooi, red.*)

Ik sluit af met de wens dat ons koor nog jarenlang met volle klank mag klinken.

De volgende pen gaat naar de voorzitter van het koor, **Hennie Kloppers**.

Herman Röben, lid Ariënskoor

Ariënskoor en repetitie

Het Ariënskoor repeteert met directe ingang op de woensdagavond om **20.30 uur**.

Redactie Ariënslocatie

† In Memoriam Gerda Goossen-Maarse

Op **5 september** overleed Gerda Goossen-Maarse. Zij werd 77 jaar. Voor haar hielden we een avondwake op dinsdagavond 11 september in de Ariënsgedachteniskerk. Haar uitvaartdienst was op woensdag 12 septem-

ber, ook in de Ariënsgedachteniskerk. Hierna volgde haar begrafenis op de Westerbegraafplaats.

Haar heengaan kwam toch nog onverwachts. Ze was dolblij, dat ze weer naar huis mocht. Even heeft ze nog kunnen genieten. Maar toen heeft de dood haar toch gehaald. Haar kinderen en kleinkinderen zijn verdrietig om haar heengaan. Maar ook is er bij hen opluchting, dat haar verder lijden bespaard is gebleven. Ze zijn ook dankbaar voor wat zij als moeder en oma aan hen heeft gegeven.

Gerda Goossen-Maarse was een gelovige vrouw. Samen met haar man Johan was zij een trouw kerkganger. Ze zong ook in het koor van de Mariakerk. Ook zorgde ze er voor de bloemen. Ze had een kruis, ze had ook een rozenkrans. Deze rozenkrans hebben haar kinderen haar bij haar uitvaart meegegeven. Ze wilde graag een Latijnse uitvaartmis, het lied Ave Maria en ook het lied "Blijf mij nabij". Kijkend naar de tekst van dit lied mogen we veronderstellen, dat ze in de binnenkamer van haar hart heel wat keertjes tot God zal hebben gebeden als het moeilijk was. Ze zal ook gedankt hebben voor de mooie dingen. Uit haar 'samenspraak' met God putte zij kracht en troost.

We willen bidden, dat zij nu thuis mag zijn bij God. We wensen haar kinderen en kleinkinderen toe, dat zij de mooie dagen, die zij samen met hun moeder en oma mochten beleven, niet zullen vergeten, maar dat deze in hun hart mogen blijven leven.

Pastoor André Monninkhof



Allerzielen

Gedenken wij allen die ons voorgingen en die we op deze dag juist zo missen.

Nemen wij in gedachten wie zij waren. Herinneren wij in stilte hun namen.

Dat zij bij God geborgen mogen zijn.

Sinds **oktober 2011** zijn door de dood uit ons midden en uit onze geloofsge-meenschap weggenomen:

19 oktober	Mitchell Bakker	16 jaar
24 oktober	Gre Poorthuis-Govers	85 jaar
26 oktober	Riky Oosterhold-Elzinga	82 jaar
2 november	Tonnie Lubberink-Bouwmeester	62 jaar
20 november	Herman Metternich	90 jaar
3 december.	Martin Hietbrink	60 jaar
4 december	Mini Hüsken-Wiggers	80 jaar
11 december	Freerk Jansen	81 jaar
20 december	Joop Boers	86 jaar
6 februari	Johan Ipskamp	82 jaar
28 februari	Toni Katier-Keizer	95 jaar
21 maart	Jo Slot-Gruintjens	96 jaar
21 maart	Riki IJsink-van Voorst	87 jaar
14 april	Martha Huisman-Marsman	93 jaar
25 april	Femie Diekman-Beumers	75 jaar
26 april	Truus Kuipers-Ygosse	83 jaar
5 mei	Toos Broertjes-Verhoeven	84 jaar
19 mei	Gerard Schlosser	75 jaar
5 september	Gerda Goossen-Maarse	77 jaar
22 september	Willy ter Bruggen	85 jaar

Heer onze God, verhoor onze gebeden. Schenk onze dierbare overledenen nu en voor altijd het leven en bewaar ons te wille van hen in de geest van de liefde: in de geest van Jezus Christus uw Zoon, Amen.

Mangs ...

*Mangs löp 't geluk met lange been
heel hard bie oe vandoan.*

*Mangs kump et ök met kleine peskes
efkes noast oe stoan.*

*Mangs zit de luch vol doonderkoppen
hè 'j altied tæg'nwéénd.*

*Toch is ter mangs nog wa 'n schoalder
woar a'j troost en leefde véénd.*





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. communie, Trouwen, H. vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties.
Banknr. 969206429 t.n.v. St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19h (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de St. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen. Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis. Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto en bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder validen mensen en baby's.

Activiteiten

Bijbelgroep / Alpha cursus

In de maand oktober/november is er weer Bijbelgroep.
Op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal.
Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.



Marialof- maand oktober

Iedere dinsdagavond om 19.00 uur in de kapel. Laatste dinsdagavond slotlof in de kerk m.m.v. dames - herenkoor

Internationale H. mis (Engels)

Zondag: 14/10, 28/10 en 11/11 om 11.00 uur in de kapel, naar afloop gezellig koffie drinken in de pastorie
Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl>
Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com

Poolse H. mis

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal. Iedere donderdagavond om 19.00 uur in de kapel.

Rondleiding

Op dinsdagmiddag 16 oktober is er een rondleiding van kinderen van de Paulusschool in de St. Pauluskerk.

Hoogfeest Allerheiligen ('s avonds)

Op donderdagavond 1 november is er om 19.00 uur er een H. mis in de kapel ter ere van het hoogfeest van Allerheiligen.

De viering is in het pools en gedeeltelijk Nederlands.

Allerzielen

Op vrijdag 2 november is er om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskerk ter ere ter gedachtenis van "Allerzielen".



Hierbij worden de gedachteniskruisjes uitgereikt en de gedachtenisplaatjes opgehangen in de gedachteniskapel.

Kinderwoorddiensten

Zondag 21/10 en 4/11 tijdens de H. mis. Na de H. mis is de tuinzaal open voor de kinderen.



St. Maartenviering

Op zondag 11 november is er de jaarlijkse St. Maartenviering, waarbij de kinderen met lampion in processie de kerk binnen komen.

KJD- Den Bosch

Op zondag 3 november is er weer de Katholieke Jongeren Dag in Den Bosch. Er gaan weer een aantal tieners van de St. Pauluskerk hier naar toe. Voor meer info ga de website : www.jongkatholiek.nl

1^e H. communie en H. vormsel

Voor opgave en informatie kunt contact opnemen met het St. Paulussecretariaat.

OPROEP

Voor de activiteiten in de tuinzaal voor de kinderen zijn we op zoek naar Katholieke kinderbijbels en Heilige boeken en films video/dvd. Leeftijdscategorie 4- 12 jaar. Wilt u iets gratis weg doen dan is zeker welkom. Mail dan naar mvkerckhoven@kpnmail.nl of bel 4762308.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44
7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*
vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór ma. 29 okt.**

(Periode 15 nov. t/m 13 dec.)

VERGADERAGENDA

ma. 26 nov. 09.30 u. Red. par. blad

wo. 28 nov. 19.30 u. KVG

Ziekendag was een succes!

Op ziekenzondag hebben we 40 zieke mensen blij kunnen maken met een prachtig boeket bloemen.

Dank aan alle parochianen, die geholpen hebben deze boeketten rond te brengen. Ook dank aan de Caritas, die iedere keer alles betaalt.

Namens de zieken/ziekenhuis zoekgroep.

Will van der Kolff

GROTE SCHOONMAAK

Evenals in het begin van dit jaar willen we op **zaterdagmorgen 24 november** een grote schoonmaak houden in de kerk. Je mag jouw eigen emmer, bezem, dweil enz. meenemen; spullen dus die jou *'goed in de hand liggen'*. Wél zo gemakkelijk! Je kunt je opgeven bij:
Ine Reuver

Tel.: 053 - 430 27 57

Email: ine.reuver@ziggo.nl

Jij doet toch ook mee!

Vom Himmel Hoch & Gloria

Van Bach tot Puccini

Concert door:

ECOK Oratoriumkoor

Enschede

Op woensdagavond **24 oktober 2012 om 20.00 uur** in het Muziekcentrum Enschede.

Nederlands Symfonieorkest

Organist: Gijs van Schoonhoven

Tenor: Marten Smeding

Bariton: Nanco de Vries

Dirigent: Eric Kotterink

Kaarten: kaartverkoop@ecok.nl

Zie: www.ecok.nl



INGEKOMEN STUKKEN

Hou het kort én.....



..... op tijd!!

Deze opmerking stond acht maanden geleden in Pelgrim.

Het is blijkbaar wat *tè* letterlijk opgevat.

Er wordt de laatste tijd bijna geen tekst meer aangeboden. Wel overlijdensberichten, die waren er genoeg. Heeft u helemaal niets anders meer te melden?

In de vorige Pelgrim stond er nog een stukje van Edgar. Hij schreef een leuk verhaal over een uitstapje met het kinderkoor 'Toontje Hoger'. Leuk toch!

Ik zal zelf maar eens rondkijken of er iets is, wat het vermelden waard is!

1. Er is een nieuwe dirigent aangesteld voor het Gemengd Koor.

Het is Eline.

"Staat die ook niet voor 'Op Toon'?"
Ja, dié is het! "Oh wat leuk!"

Het Gemengd Koor gaat trouwens 'n dagje uit op 26 september. Als u dit leest is dát al weer voorbij. De tijd gaat snel.

2. In de drukkerij was de verzamelmachine kapot. Een kruiskoppeling was defect. Een kruiskoppe-

ling is een koppeling die twee assen, die *niet* in één lijn liggen, aan elkaar verbind en soepel laat draaien. Een verzamelmachine, is een machine, die broodnodig is voor het maken van vierenboekjes. Als je het verzamelen met de hand moet doen, heb je vier vrijwilligers nodig die bereid zijn, om gedurende enige uren, met natte vingers de blaadjes te verzamelen en te schikken! Ik heb de machine kunnen repareren, provisorisch, dat wel.

Oh ja. In de verzamelmachine moet het papier kurkdroog zijn anders werkt de machine niet goed. Na het drukken moet het drukwerk ca. 10 uur drogen, houdt daar rekening mee als u haast heeft met boekjes (laten) maken. Anders gezegd: kopij *op tijd* inleveren én melden dat het ingeleverd is, anders kan het wel eens blijven liggen en dat is knap vervelend!!

3. Twee nieuwe Pelgrimbezorgers!

Vaak wordt er een oproep gedaan om vrijwilligers te vinden, om ons parochieblad te bezorgen. Deze maand hebben twee dames zich gemeld. Weer een pak van het hart! En nu maar hopen dat het goed weer is, voor die twee, ***dan hebben de andere 39 bezorg(st)ers het ook!***

Zijn er 39 mensen die de Pelgrim bezorgen? Ja, alléén voor de Maria-kerk! Doen ze dat in weer en wind?

Ze doen het voor u!

4. Er is ook hulp in de tuin nodig!

Hier is al vaak om gevraagd. Wat is er nou mooier dan in de tuin werken op je *'ouwedag'*! Het hoeft niet in één keer klaar! Doe maar rustig aan!



Voor de goede orde: *het mag ook een jonge kerel zijn!*

Maar... niemand heeft zich gemeld.
Er zijn genoeg gereedschappen en ma-chines, daar ligt het niet aan!
Wat zegt u, de kosters?
Ja, die doen dus alles al! Ik hou op!
Het was niet kort maar wel op tijd.

P G

GEMENGD KOOR

Nieuwe dirigent
Gemengd Koor:

Eline Harbers



Graag stel ik mij even aan u voor; mijn naam is Eline Harbers, getrouwd en moeder van een zoon.

Een jaar geleden ben ik de dirigent van 'Op Toon' geworden en sinds enkele maanden ook van het Dames- en Herenkoor van de Mariakerk.

Na mijn Conservatoriumopleiding heb ik veel gezongen, *als solist*, bij koren in binnen- en buitenland, zo zong ik muziek van Bach, Händel en Beethoven in Berlijn en Parijs.

Een jaar of tien geleden kwam daar nog iets bij, zingen *in* een koor en wel het GrootOmroepKoor in Hilversum, vaak mooie concerten met grote orkesten.

En nu sta ik dan vóór een koor; een geweldige uitdaging.

Met plezier ga ik naar de repetities en proberen we samen de mooiste klanken te voorschijn te halen.

Zingen maakt vrolijk en is gezond voor een mens, samen muziek maken is een feest!



Eline, van harte welkom en we wensen je veel succes met beide koren!

À propos!

Wij hebben zangers en zangeressen nodig **voor beide koren.**

U kunt niet zingen? *Na één repetitie zingt u de sterren van de hemel.* Zingen is feest zegt Eline, en niet alleen ná de repetitie.

Probeer het eens!

Maandagavond 19.00 uur repetitie bij het thema koor 'Op Toon'.

Donderdagavond 20.00 uur repetitie bij het 'Gemengd Koor'.

We zien én horen u graag!

P G

KBO.



Weet U wat KBO betekent?
Katholieke Bond van Ouderen!

De naam zegt al dat het hoofdzakelijk voor ouderen vanaf 60 jaar bedoeld is. De KBO is een landelijke belang-enorganisatie, die veelal overleg voert op "hoogniveau", samen met de andere ouderenorganisaties.

De **afdeling Enschede** is een onderdeel van de landelijke organisatie en heeft ca. 650 leden.

De leden betalen € 20,- contributie per jaar. Als bijlage bij *Nestor*, (een



periodiekblad), komt steeds een Nieuwsbrief voor onze afdeling. Bovendien verschijnt 3x per jaar het "Groene Boekje".

Ook hebben we een activiteitencommissie, die 1x per maand iets organiseert waaraan de leden kunnen deelnemen.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer weten, neem dan contact op met iemand van ons bestuur.

U bent van harte welkom!

Namens het bestuur:

W. van der Kolff-Dijkstra, secretaris.

Tel 053 432 34 32

Israël in Egypt

Op ***zondag 18 november 2012*** voert het Gemengd Oratoriumkoor EigenWijs Twente, Händel's oratorium ***Israël in Egypt*** uit in de Mariakerk, Deurningerstraat, Enschede.

Aanvang 19.30 uur.

In de Mariakerk!!

► ***Waarom doe jij eigenlijk niet mee....***

...met de grote schoonmaak van de kerk?

Vooruit, gauw opgeven!

Het is op ***zaterdag 24 november.***

Tel.: 053 - 430 27 57

Email: ine.reuver@ziggo.nl



Welkom bij EigenWijs Twente

Gemengd Oratoriumkoor Eigenwijs repeteert wekelijks op de maandagavond van 19.30 tot 21.45 uur in de Hervormde Kerk van Usselo. Zingt u graag? Dan bent u van harte welkom om eens te komen horen of



EigenWijs iets is voor u. U kunt een maand op proef meezingen. Er volgt een kleine stemtest en dan kunt ook u deel uit

maken van dit fantastische koor.



Wij herdachten hen in onze gebeden

Annie en Diny Heskamp, Ans Lucassen-Weersink, fam. Kamphuis en van Leeuwen, Johan en Annie Mekkelholt-Witbreuk, Annie Beckers, fam. Beckers, Tadeusz Maciejczyk, fam. Maciejczyk, fam. Berent, fam. Bevers-Kleinsman, Jos Stijntjes-Punte en overl. fam., onze zieken, Wout Strootman, Marie Johanna Sloot, een jongetje onlangs overleden aan leukemie, uit dankbaarheid, overleden medezusters, Bruidspaar Blankenstijn-Willemsen, Hans ten Vergert (jaargedachtenis), Gerard Lesscher, Doortje Jannink, Marjolein Vije.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
bestuursgedelegeerde / administrateur
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Bezoekgroep

Zoals u vast wel weet is er sinds een jaar of twee een Pastoraatgroep binnen onze locatie actief. Deze groep heeft omzien naar elkaar hoog in het vaandel staan.

ZOMERVAKANTIE

Zo kijk je ernaar uit en zo is de vakantie alweer bijna voorbij. In deze regio zijn al veel mensen weer aan het werk, en de scholen hebben (nu ik dit schrijf) nog een week vakantie.

Pastoraatgroep/locatieraad

Missie-Zendingskalender 2013

Kijken met andere ogen

De nieuwe Missie-Zendingskalender is er weer! Een kleurrijke en



bijzondere kalender met schilderijen van drie Indonesische kunstenaars. In de kalender worden de christelijke elementen samengebracht met de traditionele eigen cultuur van de vele eilanden in Indonesië.

De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Zendingsraad en Mensen met een Missie. In de kalender willen de uitgevers kunstenaars aan het woord laten over hoe zij hun geloof in hun samenleving en cultuur ter sprake brengen. Met de opbrengst van de verkoop van de kalender worden



diverse projecten ondersteund waar mensen met een Missie zich voor inzet.

Achter in de kerk bij de leestafel in de St. Jan-H.Michaël ligt een intekenlijst voor u klaar, waarop u uw gegevens kunt noteren en het aantal kalenders dat u wenst. Er wordt contact met u opgenomen wanneer de kalenders betaald en afgehaald kunnen worden.

MOV-groep Zuid-West Enschede

Fairtrade Week 2012

De MOV- groep Enschede Zuid-West gaat aan het eind van de Fairtrade Week 2012, u raadt het al, fairtrade producten verkopen. Dit zal zijn in de **Sint Jan, na de zaterdagavondviering van 19 uur op 3 november en in de Verrijzenis op 4 november, na de viering van 11 uur.** En de eventuele winst die we binnenkrijgen bij de verkoop gaat uiteraard naar Solidaridad.

Zie voor een uitgebreid artikel pagina 11 van deze uitgave van Pelgrim.

MOV-groep Enschede Zuid-West

In Memoriam Lies Spanjaard-Griemink

Op **23 augustus** j.l. overleed op de leeftijd van 76 jaar Lies Spanjaard-Griemink. Haar uitvaartdienst was op woensdag 29 augustus j.l. in de St. Jan-H.Michaëlkerk. Hierna vond de

crematieplechtigheid plaats te Usselo. Geheel onverwachts overleed Lies Spanjaard-Griemink. Als een dief in de nacht kwam de dood haar halen. Als je zo – plotseling en geheel onvoorbereid – afscheid moet nemen van je moeder en oma, dan overvalt je een heel onwezenlijk gevoel; er is een leegte gevallen in je leven en je weet even niet hoe verder.

Zo wreed kan het leven dus zijn. Toch bewaren haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen goede herinneringen haar. In hun leven speelde zij een grote rol. Zij was de spin in het web; het middelpunt van de familie. Bij haar kwamen heel wat draadjes samen. Haar kinderen omschrijven haar als:

- *zacht, lief en meelevend*
- *ze cijferde zichzelf weg*
- *toch had ze ook gevoel voor humor en stond ze vrolijk in het leven*
- *ze was ook alert, goed bij de tijd, modern, ze was vaardig op de computer en stond zelfs op Facebook.*

Haar heengaan roept gevoelens van pijn en machteloosheid op. Van de andere kant is er ook het gevoel, dat kerkvader Augustinus beschrijft als: *“Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd. Noem me, zoals je me steeds genoemd hebt. De draad is niet gebroken. Neen, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg”*.

Wij bidden dat zij nu thuis gekomen mag zijn bij de goede God.

Pastoor André Monninkhof



Wijkcontactpersoon gevraagd

We zijn op zoek naar een nieuwe wijkcontactpersoon voor de wijk Ommerbos, Nijmansbos Mastbos enz. Het zijn 22 adressen, waar het parochieblad gebracht moet worden en in januari de kerkbalans enveloppen brengen en ophalen.

We zouden het erg fijn vinden als iemand dit op zich wil nemen.

Je kunt je aanmelden bij het parochiesecretariaat op donderdagmorgen of per e-mail stjanmichael@hetnet.nl telefoon 4324487.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 18 oktober Eucharistie
Donderdag 25 oktober Protestant
Donderdag 01 november Eucharistie
Donderdag 08 november Protestant
Donderdag 15 november Eucharistie

Hatteler

Woensdag 17 oktober
Woord-Communiedienst
Woensdag 21 november Protestant

Met Christus op reis... ?!

Wij reizen graag, ver weg of in eigen land. In de eerste eeuw was dat wel anders. Niet enkel voor hun plezier gingen mensen op pad, maar gedreven door inspiratie. Met Christus gingen ze op reis.

Over die reizen vertelt het bijbelboek **Handelingen**: de reizen van Petrus en Paulus, maar ook de geestelijke weg die de eerste christengemeenten gingen.

Wat kan dat bonte palet aan verhalen vertellen aan ons, mensen van een heel andere tijd?

Daar gaan we met een groepje ons 4 avonden mee bezig houden.

Oecumenische bijbelavonden op donderdag 8, 15, 22 en 29 nov. 20 – 21.30 uur, parochiecentrum St. Janskerk, Haaksbergerstraat. Opgave: ds Maaïke Schepers via 4343238 (m.schepersvandepol@zonnet.nl) of Carla Berbée tel 06 41252558 (c.berbee@katholiekenschede.nl)

Allerzielen, overledenen 2011- 2012

Henk Hurkmans	06-08-2011	Arie Eding	04-05-2012
Roman Diaz Vasquez	22-09-2011	Herman Evertzen	28-06-2012
Herman Smit	07-11-2011	Piet Bakker	03-07-2012
Gerrit Knippers	23-12-2011	Cobie Leppink	12-07-2012
Annie Schunselaar-Haarhuis	26-01-2012	Til Henderickx	12-07-2012
Juliana Hartsteen	13-01-2012	Leo Koenders	28-07-2012
Tonny Bevers-Zweers	17-03-2012	Gerard Evertzen	14-08-2012
Johanna Borgman-Siewes	19-04-2012	Lies Spanjaard-Griemink	23-08-2012
Dante Bidoggia	28-04-2012	Henny Blankenaauw	24-09-2012
Annie Rikhof-Eidhof	29-04-2012		





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam
Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*
Bankrekening: 67.76.83.596
Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00 uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de Zuidwijken Wes-selerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt hier haar diensten (elke zondagochtend) evenals de Christelijk Libanese Kerk (1x per maand op zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)
Op woensdag 5 september hebben wij met een minimale bezetting in verband met vakanties als LRV/PGV weer vergaderd.

- Zoals u inmiddels in de Twentse Courant Tubantia heeft kunnen lezen



zijn de kazuifels uit de Goede Herder gevonden op de zolder van de Jacobus. Ze dienen nog wel even nagekeken te worden en indien nodig gereinigd te worden. Net zoals eerder al de kruiswegstaties van de Goede Herder in de Verrijzeniskerk een goede plek hebben gekregen, zullen ook deze kazuifels met dank worden aangenomen.

- In de parochie wordt veel werk verricht door vrijwillig(st)ers. Zij zijn de spil in de parochie. Wij zijn dan ook dankbaar voor hun / uw inzet. Toch zijn er enkele werkgroepen op zoek naar vrijwillig(st)ers. Misschien wilt u wel vrijwilligerswerk verrichten. Informatie kunt u krijgen via het secretariaat.

- Enkele jaren geleden heeft de Verrijzeniskerk de beschikking gekregen over een orgel. Echter wordt deze niet gebruikt en dat is er jammer, want het orgel is nog in goede staat. Na overleg met de schenker is besloten dit orgel te gaan verkopen. De schenker geeft er de voorkeur deze aan een parochiaan te verkopen. Informatie kunt u krijgen via het secretariaat

Tot zover de hoofdpunten van het overleg.

Met vriendelijke groet

*Wendy Bathoorn, penningmeester
locatieraad Verrijzeniskerk*

DE LANGSTE DAG HEEFT OOK EEN AVOND.

Bidden met zieken en ouderen is een boekje dat onlangs verschenen is. Het boekje kan goed gebruikt worden bij een gezamenlijke ziekenzalving en

ook van enkelingen. Het bevat hedendaagse gebeden voor de ziekenzalving, enkele aanvullende

teksten en liederen. De foto's zijn gemaakt tijdens de

Midvastenloop,

onze levensweg symboliserend. Het boekje kan besteld worden bij: benengelbertink@yahoo.com en kost 5 euro.



Overleden

Op **20 september** is overleden:

Annie Aveskamp-Bossink.

“Het is volbracht”: dat zijn de bekende woorden die Christus sprak toen hij stierf op het kruis. Zo was het ook met Annie; het kruis op haar schouder was zwaar, maar ze heeft de hele tocht van haar leven volbracht als de sterke vrouw. Op vroege leeftijd moest ze al gaan zorgen voor het gezin waarin zij zichzelf groot bracht, zorgend voor haar invalide moeder, zorgend voor haar vader en de andere kinderen. Het was een liefdevolle zorg, die ze later, toen ze haar eigen gezin had, ook altijd voorop liet gaan, zichzelf wegcijferend. De andere persoon was altijd een zorg waard, wie het ook maar was. Het is volbracht: zo zat ze in haar stoel, stilletjes heengegaan zonder iemand te waarschuwen dat ze het wel genoeg vond. Zo heeft de verzorging haar gevonden, ofschoon ze kort daarvoor nog bezoek had gehad.



Annie kon genieten van het leven. Ze trouwde met Hans Aveskamp, zorgde voor haar gezin, hield van uitgaan, ook later toen de acht kleinkinderen er waren. Vele tochten werden gemaakt naar het buitenland, waar na de dood van Hans een eind kwam, ook al omdat ze zelf toen snel zwakker werd. Het was alsof ze tegen de kinderen en kleinkinderen zei: jullie zijn nu groot genoeg en kunnen voor jezelf zorgen. Mijn taak is volbracht. Ik ga heen. En als ze het moeilijk had met haar ouder en zwakker worden, dan hielp 's avonds een gebedje haar er wel weer boven op.

Een bijzondere Twentse vrouw, nuchter, zorgend, vrolijk, met beide benen op de grond.

En goede mede-parochiaan, kerkgaand toen ze nog goed ter been was en ook later, meelevend vanuit haar kamer Broekheurneplein 250, uiting gevend aan haar zorg voor de geloofsgemeenschap.

We hebben afscheid genomen van haar tijdens een Eucharistieviering in de Verrijzeniskerk en daarna in het crematorium te Usselo op 25 september.

Pater Ben Engelbertink mhm

Familieviering Sint Maarten

Op zondag 11 november is er weer een familieviering. Omdat dat de naamdag van St. Maarten is, staat de viering in het teken hiervan. Misschien kennen jullie wel liedjes over St. Maarten. Het kinderkoor kent ze in ieder geval wel, en die kun je meezingen in de viering. In veel

dorpen en wijken in Twente gaan kinderen nog met lampionnen langs de deur, zingen een lied en krijgen soms iets lekkers. Alle kinderen in de kerk krijgen van de werkgroep een lampion waarmee ze de kerk mogen binnenkomen. En 's avonds om 18.00 uur mag iedereen nog een keer naar de kerk komen en maken we een wandeling naar De Posten om daar de mensen onze liedjes te laten horen. Doen jullie mee?

Allerzielenviering: 2 november, 19.00 uur



In saamhorigheid met elkaar, en met de overledenen met wie je lief en leed hebt gedeeld, gedenken wij.

We horen bij elkaar.

Zij horen bij ons en wij bij hen; zij zijn om ons heen en in ons hoofd en ons hart.

Zij hebben gebouwd, en wij bouwen verder aan dat verhaal van een stad waarin plaats is voor vriend en vreemde,

waar brood genoeg is en niemand wordt geknecht, waar liefde is en gerechtigheid.

Je spreekt wel eens van een brug tussen levenden en doden, een brug van verdriet, van liefde en van verlangen. De brug ook die ons herinnert aan onze eigen sterfelijkheid: ieder gaat eenmaal over die brug. . . .

Het verlangen voort te leven en onsterfelijk te zijn blijkt van alle tijden.

Onze voorouders geven hun overledenen voedsel, kleding en zelfs wapens mee voor onderweg; want de doden gaan goed voorbereid



op reis; en die reis gaat ook dan al ergens heen.

(Mensen hebben namen gegeven aan die plaatsen als walhalla, hemel, hiernamaals, overzijde.)

Die reis gaat ons verlangen achterna: ons leven houdt niet op bij de dood.

Daar, aan die andere kant waarvan we eigenlijk niets weten,

maar waarvoor onze fantasie geen grenzen lijkt te kennen;

daar denken wij onze overledenen.

Vooral met Allerzielen zoeken we uitdrukkelijk contact, herinneren ons onze dierbaren, onze geliefden.

Denken aan datgene wat misschien niet zo goed ging.

Ook iedere overledene is vooral ook mens geweest.

Maar ze zijn net als wij, mensen van god, mensen op weg in het verhaal van liefde en gerechtigheid.

Het verhaal dat al zo lang aan ons is ingegeven en bij ons hoort, opnieuw is opgeschud door die man uit Nazareth, als hij spreekt over een nieuwe aarde, met steden waar mensen in vrede samen wonen.

Door woorden, liederen en gebeden, door samen te komen, door hun namen te noemen en in gedachten te nemen, lijken de overledenen weer tot leven te komen.

Door een kaarslichtje aan te steken, zijn ze als een lichtspoor in onze onzekere toekomst.

Op 2 november gedenken we onze overledenen; we wensen hen alle goeds, waar ze ook zijn, en wij nemen het voor ze op.

U kunt uw gedenken mede vorm geven door een bloem of tak, zo mogelijk uit eigen tuin of bloembak mee te brengen.

Vooraan in de kerk staat een grote vaas voor onze bloemengroet aan onze overledenen

In verband met de vakantie houdt u het verslag van de vorige vergadering van ons tegoed.

Missie-Zendingskalender 2013

Kijken met andere ogen

De nieuwe Missie-Zendingskalender is er weer! Een kleurrijke en bijzondere kalender met schilderijen van drie



Indonesische kunstenaars. In de kalender worden de christelijke elementen samengebracht met de traditionele eigen cultuur van de vele eilanden in Indonesië. De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Zendingraad en Mensen met een Missie. In de kalender willen de uitgevers kunstenaars aan het woord laten over hoe zij hun geloof in hun samenleving en cultuur ter sprake brengen. Met de opbrengst van de verkoop van de kalender worden diverse projecten ondersteund waar mensen met een Missie zich voor inzet. De Missie-Zendingskalender is verkrijgbaar op het Secretariaat van de Verrijzenisparochie aan 't Leunenbergh. U kunt de kalender op maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur tegen betaling van € 8 afhalen. U kunt ook bellen met 053 - 476 06 06 om een afspraak te maken voor het ophalen van de kalender.

MOV-groep Zuid-West Enschede



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**
9 oktober voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van november.
13 november voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van december.

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-H. Michaël	zondag 4 november
H. Jacobus	zondag 11 november
St. Joseph	zondag 11 november
Ariënsgeachtenis	zondag 18 november
H. Paulus	zondag 25 november

Voor de doopvieringen in de

H.Geest- Maria	zondag 2december
St. Joseph	zondag 9 december
Verrijzenis des Heren	zondag 16 december



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

14 oktober Wijsh. 7, 7-11 Heb. 4, 12-13 Mc. 10, 17-30	21 oktober Jes. 53, 10-11 Heb. 4, 14-16 Mc. 10, 35-45	28 oktober Jer, 31, 7-9 Heb. 5, 1-6 Mc. 10, 46-52	1 november Apok. 7, 2-14 1 Joh. 3, 1-3 Mt. 5, 1-12
2 november Jes. 25, 6-9 Apok. 21, 1-7 Lc. 23, 44-53	4 november Deut. 6, 2-6 Heb. 7, 23-28 Mc. 12, 28-34	11 november 1 Kon. 17, 10-16 Heb. 9, 24-28 Mc. 12, 38-44	18 november Dan. 12, 1-3 Heb. 10, 11-18 Mc. 13, 24-32



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 13/14 oktober 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	H.v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Projectkoor	H.v.d. Hulst
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus met orgel	A.Monninkhof + C. Berbée
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da-he.koor	G. Kolmschot
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

WEEKEND 20/21 oktober 29^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H. Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H.Antonissen

WEEKEND 27/28 oktober 30^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
St.Jan-H.Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gemengd koor	J.v.d.Nieuwendijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	H.Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monninkhof + C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	J.v.d.Nieuwendijk



ALLERHEILIGEN 1 november

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Do. 09.00 u	Eucharistie in dagkapel		A.Monninkhof

ALLERZIELEN 2 november

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Vr. 19.00 u	Wo-Co	ZangSt.Josef	H. v.d. Hulst
AriënsGEDachtenis	Vr. 19.00 u	Wo-Co	Dameskoor	I. Schraven
St.Jan-H.Michaël	Vr. 19.00 u	Wo-Co	Gem.koor	C. Berbée
H. Jacobus	Vr. 10.00 u	Eucharistie	Hymnus	J. Kortstee
H. Paulus	Vr. 19.00 u	Eucharistie	Da-he.koor	A.Monninkhof
H.Geest-Maria	Vr. 19.00 u	Wo-Co		Werkgroep + past.groep
Verrijzenis d. Heren	Vr. 19.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

WEEKEND 3/4 NOVEMBER 31^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	BJK	H.Kronenberg
AriënsGEDachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	H. v.d. Hulst
St.Jan-H.Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	H. v.d. Hulst
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	J. Kortstee
H.Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Fam.viering	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monninkhof

ST. WILLIBRORD Hoogfeest 7 november

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Wo. 09.00 u	Eucharistie in dagkapel		A.Monninkhof

WEEKEND 10/11 november 32^e zondag door het jaar (St. Maarten)

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Kinderkoor P.J.-school	I. Schraven
AriënsGEDachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da-he.koor	G.Kolmschot
H.Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem.koor	J. Kortstee + C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Fam.viering	Kinderkoor	I. Schraven



WEEKEND 17/18 november 33^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Za. 18.00 u	Eucharistie Caeciliafees	Gem. koor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 10.00 u	Eucharistie Ariëns- viering	Ariënskoor	Mgr. Kasteel + Mgr.Hoogenboom + A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monninkhof
Vrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H. Antonissen

English Mass October 14th and 28th, 11 am

At Sunday **October 14th and 28th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **11 am**. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. v. Heekstraat 414.

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 27 oktober 2012: St. Jan-H.Michaël, 11.00 uur H. Mis met aansluitend lunch en samenzijn. Haaksbergerstraat 253.

Gloria Rossini, Pastoor André Monnikhof. E-mail: monnikhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Vrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Allerzielenherdenking op de R.K. begraafplaats, Gronausestraat

Op **zondag 4 november** om 15.00 uur vindt de Allerzielenherdenking plaats op de RK Begraafplaats aan de Gronausestraat. Voorganger is pastoor Monninkhof. De zang wordt verzorgd door een koor van de parochie St. Jacobus de Meerdere. De Koninklijke Leo Harmonie zal voor de muzikale omlijsting zorg dragen.

(Advertentie)

Deze maand wil ik graag iets vertellen over de mogelijkheden en gang van zaken betreffende een crematieplechtigheid.

Voorafgaand aan de crematieplechtigheid gaat de uitvaartverzorgersamen met de familie en de overledene vanuit het opbaringsadres (thuis of een uitvaartcentrum) op gepaste wijze naar het crematorium. Eenmaal daar aangekomen neemt de familie plaats in een speciaal sfeervol ingerichte familiekamer. De belangstellenden nemen plaats in de belangstellenden ruimte. De familie heeft de mogelijkheid de overledene zelf in te dragen in de aula van het crematorium of laat dit over aan de uitvaartonderneming en de collega's van het crematorium. Nadat er gelegenheid is geweest tot het nuttigen van een kop koffie of thee zal de crematieplechtigheid aanvang vinden. De invulling hiervan en de daarmee gepaard gaande wensen zijn natuurlijk op een eerder moment al met de uitvaartverzorgers besproken. Hierbij kan men denken aan de muziek en het aantal muziekstukken (minimaal 3), de invulling van het gesproken woord (door een ingehuurd spreker, dominee, familie, nabestaanden, kennissen, vrienden enz.), het presenteren van een fotocollage of video op de daarvoor bestemde schermen, het aansteken van kaarsjes tijdens de plechtigheid, het spelen of zingen van livemuziek en dit is maar een kleine greep aan mogelijkheden

Aansluitend aan de plechtigheid zal in de meeste gevallen nog een koffietafel plaatsvinden alwaar vaak ook gelegenheid is tot condoleren van de familie. Deze koffietafel kan plaatsvinden in de koffiekamer van het crematorium of op een andere locatie. De invulling hiervan is reeds in een eerder stadium besproken en ook hier zijn tal van mogelijkheden zodat ieder op zijn of haar eigen wijze een vervolg kan geven aan een waardig en gepast afscheid van zijn of haar dierbare.

En dat is tenslotte hetgeen wat het allerbelangrijkste is

Tot de volgende column

Groet Berry Aarts, Yarden Uitvaartverzorging



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

29 oktober	15 november
26 november	13 december
7 januari 2013	24 januari 2013

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K.
Enschede voor wie informatie, ad-
vies, een luisterend oor of tijdelijke
(materieële) hulp zoekt. Bereikbaar op
werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 8 oktober 2012

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.



Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

K^Gunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:
Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.
Binnen- en buitenlandse kaas.
Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietsgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Mijmosa
Mijn Mosaïek

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

't Stiepetje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepetje.nl

LA “FROMAGERIE “

De delicatessen zaak bij uitstek... Het
juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten).Tevens
hebben wij een groot assortiment met
buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een
ruim assortiment met olijven en tappas.
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) **7512 GN**
Enschede. Tel: 053-4315093

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@
t-online.de



ons huis

100 JAAR!

