

Start nieuw seizoen

Jaargang 2, nr. 7, 13 september 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

De Heilige Geest niet voor de voeten lopen	3
Opdat zij allen één zijn	4
Enthousiast over Jezus	5
Vredesweek	5, 6 en 7
Aanmelding H. Vormsel	7
Liturgische kalender	9
Jongeren – Tieners – Studenten	10
Allerhande	10
Kinderpagina KIEK	11

Locatienieuws

H. Jacobus	12
St. Joseph	16
Ariënsgedachtenis	20
H. Paulus	25
H. Geest-Maria	29
St. Jan-H. Michaël	32
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen

41

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Pelgrimstocht - grenzen



Van de zomer ben ik op pelgrimstocht gegaan. Niet naar Lourdes of Overdinkel, niet naar een bepaalde heilige, wel onder bescherming van St. Franciscus*. Zo'n 150 mensen uit 8 Europese landen troffen elkaar in de buurt van Basel. Ze trokken in groepjes van zo'n 20 personen rond, genietend van de gastvrijheid van allerlei dorpen, parochies, kerken.

Pelgrimeren betekent: afzien, afzien door het lopen in de warmte. Ook afzien van comfort en privacy en individuele smaak. Ik kom mezelf goed tegen. "Vind je het dan zo leuk om telkens op een matje met twintigen in een parochiezaaltje te slapen?" Nou nee, niet echt. Maar de ervaring heeft me geleerd dat op deze manieren afzien ook wat brengt, dat niet met een gerieflijke auto te bereiken is. Franciscus had door dat bezit vaak een barrière tussen mensen kan opwerpen. Je leeft van dag tot dag, simpel met wat in je rugzak zit. En dan blijkt: het is genoeg.

Zijn er dan geen botsingen? Ergerissen genoeg, soms grote verschillen van mening over de keuze van het programma, over al of niet in stilte lopen. Maar met tact, menselijke leiding en geduld zijn we daar uitgekomen. Soms moet je overleggen en soms moet je gewoon doorpakken. Geen plenair overleg midden in een plensbui over de picknickplaats. Wel of we met warm weer een dag naar het zwembad gaan voor de kinderen

of nog 20 km gaan lopen.

We trokken langs de Rijn, nu de grensrivier tussen Duitsland en Zwitserland. Maar dat is pas 200 jaar. Daarvoor vormde deze streek ten oosten van Basel één staat, onder één keizer en daarvoor onder één bischop. Dat was ook te merken: er waren tal van bruggen die twee helften van een stad als Rheinfelden met elkaar verbindt. Al zijn die oude bruggen nu alleen nog te voet of per fiets begaanbaar. Deze plaatsen zijn gesplitst geraakt. Ook heerste er tot voor 20 jaar ook nog diepe angst: angst voor de Nazi's, angst voor geweld en overheersing. Het verwonderde me: de Rijn is daar een grote schone rivier die veel waterkrachtstroom levert. Een grote bron van leven, water, stroom, van een rijke variëteit aan natuur in planten en dieren. Een levensader die mensen heeft verbonden en bij elkaar gebracht. En die door politieke besluiten een scheiding is geworden. Hoe ga je om met deze scheiding? Toch komen mensen weer bij elkaar. De koster van de kerk die ons na de zondagse mis rondleidde vertelde dat er nog talloze vriendschappelijke contacten over weer zijn: met sportactiviteiten, met fanfaremuziek en met parochieel bezoek.

Ik realiseerde me de parallel met ons als pelgrims: je moet moeite doen, soms echt zoeken om degene die je vreemd is te bereiken. Dan helpt het dat je zo min mogelijk bij je hebt, dat je op elkaar bent aangewezen. Dat je heel concreet elkaar nodig hebt om verder te komen. Door samen te koken, de routes voor te bereiden. Dan klinkt het samen bidden anders,



het eten smaakt anders. Ook als je elkaars taal niet spreekt ontstaat er in de loop van de week communicatie, een zeker verstaan of aanvoelen. Deze week heb ik mijn eerste woordjes Spaans geleerd; maar gelachen en gezongen hebben we volop.

Inmiddels is mijn rugzak weer op zolder beland. De ervaringen gaan echter mee in het hart en via Facebook blijft contact over de grenzen.

En wij, pelgrims van Jacobus...? Durven wij de rugzak te pakken en op pad te gaan om te ontdekken wat ons bindt, waarschijnlijk méér dan wat ons scheidt...?

* Tochtgenoten van St. Frans, ontstaan uit verzoening tussen Duitsland en Frankrijk in 1929.

*Namens het pastoresteam,
Carla Berbée, Pastoraal werker*

Je moet in de oecumene de Heilige Geest niet voor de voeten lopen

Ton van Eijk, over eenheid van kerken, vijftig jaar na Vaticanum II

Verlangen naar eenheid

Het is een zin uit de allerlaatste paragraaf van *Unitatis redintegratio*, het document over de oecumene van het Tweede Vaticaans Concilie. Ton van Eijk, jarenlang docent oecumene en ecclesiologie, geruime tijd voorzitter geweest van de Raad van Kerken in Nederland en nog steeds met hart en ziel verbonden aan het verlangen naar eenheid met andere christenen en hun geloofsgemeenschappen, leest de zin met nadruk voor. Een moeilijke zin, een ingewikkelde zin, een camouflerende zin, maar de woorden kunnen

slechts deze betekenis hebben: 'Kerk, je moet de Heilige Geest niet voor de voeten lopen'.

Geen pessimist of cynicus

Met deze woorden besluit Ton van Eijk het geloofsgesprek. Zijn boodschap is niet mis te verstaan. De man van de oecumene gelooft nog steeds in de eenheid van christenen en hun kerken. En hij denkt zelfs dat de Heilige Geest in dit proces meer ruimte moet krijgen van de kerken. Want de oecumene is niet alleen het domein van documenten en decreten, maar ook van de Heilige Geest. Ton van Eijk blijft geloven in stappen die er nog gezet kunnen worden en wil vijftig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie niet voor pessimist of cynicus versleten worden.

Rechtvaardiging door geloof

Ton van Eijk is altijd een docent gebleven en legt nog eens uit wat de rechtvaardiging door het geloof betekent: 'Een mens mag er zijn voor God, ondanks dat wat hem bezwaart door schuld. Een mens mag zich voor en door God gerechtvaardigd weten'. Dat was een enorme stap vooruit in de oecumene. Dat mag hier nog wel eens gezegd worden, ook al weet Ton van Eijk dat het leerstellig spreken van de kerk problemen blijft oproepen. Alle problemen in de toenadering tussen kerken zijn volgens Ton van Eijk te herleiden tot de theologie van de kerk.

Successen

Ton van Eijk besluit met een paar successen. Hij noemt het conciliaire proces over vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping waar veel kerken wereldwijd aan deelnamen. Hij wijst op belangrijke stap-



pen in de wederzijdse dooperkenning. Nog maar recent werd een document door een grotere groep kerken ondertekend. De vroegere hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan van Burgsteden, heeft hierin een goede rol gespeeld. Hij brengt de grotere rol van de Schrift ter sprake. 'Een woorddienst als voormis, dat haalt niemand meer in zijn hoofd', aldus Ton van Eijk. Het is de ene tafel van woord en brood. Hij spreekt de namen uit van Willem Barnard, Ad den Besten en Jan Willem Schulte Nordholt, protestantse lieddichters die de katholieke bundel hebben gehaald. 'We vinden het heel normaal', aldus Van Eijk die eraan toevoegt dat het goed is dat we het normaal zijn gaan vinden. En hij gebruikt het woord convenanten omdat plaatselijk kerken zo kunnen samenwerken in vieren, leren en dienen.

Hij is in de katholieke kerk altijd op zoek naar een taal die andere christenen kunnen verstaan. Dat is de persoonlijke winst voor hem. Die oecumene is zijn lust en zijn leven. En daarom wil hij ook niet de Heilige Geest voor de voeten lopen. Daarvoor is er nog te veel te doen in de relatie tussen de kerken.

(Uit het geloofsgesprek met Leo Fijen)

Opdat zij allen één zijn **(Joh. 17:20)**

Als ik het artikel lees van J. van den Nieuwendijk in Pelgrim nr. 6, dan weet ik dat de regels die van bovenaf

komen zijn aangescherpt. "En die voorschriften moeten we waarmaken", zo schrijft hij.

In de kerk werkt de emancipatie nog niet door. Dat is jammer, want we waren al een eind op weg. Twee keer per jaar een oecumenische viering met priester en dominee, afwisselend in de H. Jacobus en de Vredeskerk, cantatediensten en sobere maaltijden. Volgens de statistieken sluiten per jaar 20 kerken hun deuren. Maar als er dingen worden verboden en bepaalde mensen worden uitgesloten van de communie (wat toch de maaltijd van de Heer is), dan kan er nooit iets komen van een christelijke eenheid. Dan blijven de mensen weg. Ze worden mondig en willen niet meer van bovenaf gedomineerd worden.

In Joh. 10:16 zegt Jezus: "Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en het zal worden één kudde en één herder."

Volgens J. van den Nieuwendijk zijn we allen ergens door geraakt en aan het eind vraagt hij: "Waardoor bent u geraakt?" Voor mij is dat simpel te beantwoorden. Dat was 10 jaar geleden bij de uitvaart van mijn man. Het regelen van de liturgie, de liederen en teksten. En dan de kerk: de hele entourage, veel kaarsen, het koor, de communie en het ophangen van het kruisje. Ja, toen werd ik geraakt. Christus' kerk heeft één grond. We hebben één doop, één bede en één zegen die het brood breekt en één geloofsbelijdenis.

Wat staat ons dan nog in de weg?

Een parochiaan

(Naam bij de redactie bekend)



Enthousiast over Jezus

Na het overlijden van Anneke Kenter (jarenlang redactielid van Pelgrim/Vierluik), ontmoetten we Jeanine Molleman. Zij is mede voorgegaan bij de uitvaart van Anneke.

Jeanine, religieus gevormd in de traditie van Sint Benedictus, arts, pas gestopt als lid van de pastoraatgroep in de Jacobuskerk. Ze heeft diverse cursussen gegeven in onze Jacobusparochie aan zeer geïnteresseerde en gemotiveerde mensen.

Vorig jaar heeft zij de column zelfstandig geloven geschreven voor Pelgrim.

Momenteel heroriënteert zij zich en las deze zomer onder andere het boek



"Jesus an historical approximation" van José A. Pagola.

Dit heeft een diepe indruk op haar gemaakt.

Naar aanleiding van dit boek wil ze ons de komen-

de uitgaven van Pelgrim haar interpretatie laten proeven.

We hebben haar gevraagd het voor ons duidelijk, begrijpbaar en leesbaar te houden. Zij heeft ons gevraagd gewoon de kritiek te geven die wij nodig vinden.

Hieronder haar eerste bijdrage.

Dit boek is geschreven voor gewone gelovigen en iedereen die het Engels voldoende beheerst zou ik het willen aanraden.

Professor Pagola heeft gezocht naar

toenadering tot Jezus via gebed en studie. Studie van de geschiedenis, studie van de woorden die opgeschreven staan in het Nieuwe Testament. Hij heeft gezocht en gebeden om Jezus te leren kennen zoals de eerste leerlingen: mannen en vrouwen, vissers en tollenaars, hem ontdekten en enthousiast over hem werden.

Wat was er zo nieuw aan Hem? Hoe konden ze zeggen dat Hij eigen gezag had. Geen kerkelijk gezag nodig. In welke Geest leefde Jezus en hoe kunnen wij de Geest herkennen als horend bij Jezus. Hoe kregen mensen een totaal andere kijk op God door wat Hij zei en deed. Niet benauwend maar om enthousiast van te worden.

Steeds vond Hij de gerechtigheid van de zwaksten belangrijker dan de regels van de Wet. Je wordt niet heilig als God, door je aan de regels te houden. Je doet Gods wil als je zorgt voor recht aan de rechtelozen.

En Jezus maakt hen tot zijn plaatsvervangers op aarde: Wat je de hongerige, de gevangene, de vreemdeling hebt gedaan dat heb je mij gedaan.

Het boek is wetenschappelijk grondig onderbouwd en tegelijkertijd een verademing om te lezen.

Jeanine Molleman

Trainen voor Vrede

Er bestaat een gezamenlijke werkgroep van de Sint Jan-Heilige Michaël en de Verrijzeniskerk onder de naam MOV-groep. Dit staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede, drie

thema's die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als werkgroep verzorgen we de vieringen rondom deze drie onderwerpen. Een van onze hoofdthema's 'Vrede' krijgt speciale aandacht in de **Vredesweek van 15 t/m 23 september**.

Vrede is zo iets dat je pas lijkt te waarderen als je het niet meer hebt. Waar je pas over na gaat denken wanneer het niet langer vanzelfsprekend is. Tegenwoordig zijn er minder oorlogen, maar schijn bedriegt. Wanneer de strijd binnen de landsgrenzen plaatsvindt, heet dat namelijk 'een conflict'. Maar ook deze conflicten zorgen voor veel leed, bijvoorbeeld in Zuid-Amerikaanse landen zoals Colombia. Het gaat hierbij niet om conflicten in de familiesfeer, maar om middelgrotere sociale conflicten tussen bijvoorbeeld verschillende gemeenschappen of etniciteiten rondom water, land of de komst van multinationale bedrijven. Strijd die voor veel leed zorgt. Onder andere Pax Christi zet zich in om een oplossing te zoeken voor deze conflicten. Een van de oplossingen is lokale leiders trainen in conflictbemiddeling. Hiermee krijgen zij een handvat om escalatie te voorkomen, maar wordt ook geleerd anders te denken. Lokale gemeenschappen worden zo sterker in plaats van gescheiden door strijd!

Tijdens de Vredesweek wordt aandacht gevraagd voor het werk van vredesstichters wereldwijd. Op 21 september is ook de internationale dag van de Vrede. In Utrecht wordt de Nacht van de vrede gehouden, met samenzijn, discussie en inspiratie rondom het thema vrede. De nacht van de Vrede is tevens de aanloop

naar een speciale herdenking. Wist u namelijk dat het in 2013 precies driehonderd jaar geleden is dat de Vrede van Utrecht werd getekend? Na het overlijden van de Spaanse Karel de Tweede streeden de Franse koning Lodewijk de Veertiende en de Brits-Nederlandse macht onder Willem de Derde om de macht in Europa. Tot uiteindelijk werd ingezien dat niemand deze strijd kon winnen en dat alleen een compromis de oorlog kon oplossen. Anderhalf jaar werd er besteed aan een eerlijke verdeling van macht tot eindelijk op 11 april 1713 de Vrede van Utrecht kon worden getekend. Eigenlijk was het de eerste vorm van succesvolle conflictbemiddeling!

Zoals bij het tekenen van de Vrede van Utrecht al werd erkend: vrede moeten we bewaren, eren en waarderen. En we moeten zelf bijdragen aan dat stuk vrede, ook al is dat in het klein. Vrede begint bij onszelf!

De Missie, Ontwikkeling en Vredegroep Zuid- West Enschede

Oecumenische Vredesdienst in de Vredeskerk

Energie voor vrede

Op zondag 23 september a.s. vieren we alvast de vrede. Niet omdat die al is aangebroken, maar omdat zo heel veel mensen hartgrondig naar vrede verlangen en er daar hun energie aan willen geven. Om mee te verlangen en te vieren bent u van harte welkom in de Vredeskerk, Varviksingel/hoek Dr. Joh. Wagenaarstraat. Aanvang van de dienst 10.00 uur.



Aan de viering werken voorgangers en lectoren mee uit de PKN, de Rooms-Katholieke kerk en de Doopsgezinde Gemeente. Ook het koor Chantons heeft een aandeel in deze viering. Nieuwe energie voor vrede krijgt u misschien door de warmte, aandacht en goede woorden tijdens het liefdesmaal (agapèmaal) dat we met elkaar zullen delen.

Voor de kleinste kinderen is er oppas en voor de oudere is er kinderneven-dienst.

Kom en laat u opladen voor vrede!

Oecumenegroep Enschede

Vredesweek 2012

Activiteiten/bijeenkomsten van Enschede voor Vrede:

- Zaterdag 15 september om 16.00 uur Boeddhistisch chanten in De Wonne.
- Zaterdag 15 september om 17.00 uur opening Vredesweek in De Wonne.
- Zaterdag 15 september vanaf 21.00 uur een Lagerhuisdebat tussen jongeren over het vredesweek thema in ATAK.
- Zondag 16 september aanwezigheid bij de Twentse landdag in het Abraham Ledebouerpark.
- Maandag 17 september om 19.30 uur in stadsbioscoop Cineast de Twentse filmpremière van de film Budrus.
- Woensdag 19 september om 19.30 uur bij de Bastille op het UT-terrein het symposium “Twentse oplossing- en voor grondstofconflicten”.

- Donderdag 20 september om 19.30 uur in de Creatieve Fabriek te Hengelo een bijeenkomst over de noodzaak tot verdere Europese afstemming over wapenleveranties aan dubieuze regimes.
- Vrijdag 21 september tussen 17.00 en 18.00 uur de Meditation Mob voor de Vrede op de trappen van de H. Jacobskerk.
- Vrijdag 21 september om 19.30 uur in de Grote Kerk de Universele Viering van de Internationale Dag van de Vrede. (De kerk is geopend vanaf 19.00 uur).
- Zaterdag 22 september om 19.30 uur in het SDO-gebouw (Hoog en Droog 25) een bijeenkomst over Turkije als belangrijk doorvoerland van gas en olie uit Azië naar Europa.
- Zondag 23 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Vredeskerk, waarna de Vredesweek aldaar om 11.00 uur wordt afgesloten met een Stiltekring voor de Vrede.

Nadere gegevens over het programma kunt u vinden op de website:

www.enschedevoorvrede.nl

Opgave voor het Lagerhuisdebat en kaartverkoop (à € 6,50) voor de film kan via de website of het e-mailadres info@enschedevoorvrede.nl.

Alle andere bijeenkomsten zijn vrij en zonder opgave toegankelijk.

Eerste H. Communie en Aanmelding Vormsel 2012-2013

Ieder jaar vieren we in onze parochie in zeven vieringen een feest met kinderen, het eerste Communiefeest.



Kinderen die zijn gedoopt, worden voor de eerste keer aan de tafel van Jezus uitgenodigd. Zij mogen voortaan deelnemen aan de Eucharistie. De eerste Eucharistie heeft plaats gevonden in Jeruzalem tijdens het laatste Avondmaal van Christus en is ook met een feest begonnen, het joodse paasfeest. Dat feest is telkens opnieuw te zien en te horen. We luiden klokken, we zingen, we kleden ons feestelijk, we danken, we luisteren naar hoopvol nieuws, Jezus is in ons midden. Zo wordt het 'feest van God en mensen' gevierd. Je vrij voelen, in een vrij land wonen, mag gevierd worden!

Ook vieren wij het feest van kinderen die besloten hebben om het sacrament van het vormsel te willen ontvangen. Zo geven zij aan dat zij de weg waarop zij door hun ouders zijn gebracht willen voortgaan en daarbij vragen zij de kracht van de heilige Geest.

Komend jaar vieren wij dat in twee vieringen op 13 en 14 april. Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop, en vicaris Cornelissen komen daarvoor naar Enschede om de kinderen uit groep 8 te vormen.

Uitnodiging en opgave: Hoe geeft u uw kind op voor deze belangrijke stap? De werkgroep van uw kerk gaat naar de katholieke basisscholen en vraagt aan de directeuren welke kinderen in groep 4 of groep 8 **als katholiek** staan ingeschreven. Ze raadpleegt ook het ledenbestand van de kerk en het doopboek. U krijgt dan van de werkgroep een uitnodiging. De werkgroep stuurt ook een berichtje naar de schoolkranten van alle (katholieke) basisscholen, en de website. Toch komt het voor dat u de aan-

melding op de een of andere manier gemist heeft omdat uw kind op een niet-katholieke basisschool zit of al iets ouder is, of vergeten heeft het briefje af te geven. U kunt dan **zelf** uw kind opgeven via een briefje of E-mail aan het secretariaat van uw locatie. Kinderen kunnen hun Communie en Vormsel doen als ze gedoopt zijn, of wanneer ze er voor kiezen alsnog gedoopt te willen worden.

Aan het begin ieder nieuw schooljaar ontvangt u de kalender van school waarin alle belangrijke data staan.

De **eerste ouderavond** voor het vormsel is op:

8 oktober om 19.30 uur 2012 in de Ariënsgedachteniskerk (geloofsgemeenschappen St. Jan/H. Michaël-, Ariënsgedachtenis-, Verrijzeniskerk),

9 oktober om 19.30 uur 2012 in de Josephkerk (geloofsgemeenschappen Maria-, St. Joseph-, Pauluskerk).

De **tweede ouderavond** is op:

19 maart 2013 om 19.30 uur in de Verrijzeniskerk (St. Jan/H. Michaël-, Ariënsgedachtenis-, Verrijzeniskerk),

18 maart 2013 om 19.30 uur in de Josephkerk (geloofsgemeenschappen Maria-, St. Joseph-, Pauluskerk)

Voorbereiding: Een feest bereid je ook voor. Zo is het ook met het sacrament van het H. Vormsel. In bijna iedere locatie is er een werkgroep van ouders die ook stedelijk met elkaar in verbinding staan. Deze werkgroep van uw locatiekerk zorgt ervoor dat de voorbereiding en organisatie van deze feestelijkheden goed verlopen. Op de eerste ouderavond wordt u als ouder voorbereid, wordt het project voor de kinderen belicht en de waarde en betekenis van de sacra-



menten opgefrist of ontdekt. De kinderen worden in nauwe samenwerking met de werkgroep en de pastor voorbereidt. Ook uw hulp is daarbij onmisbaar en u wordt gevraagd deel te nemen aan één van de diverse activiteiten. Uit ervaring weten we dat de kinderen dit enorm op prijs stellen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het een onvergetelijk feest gaat worden!

*Namens de stedelijke voorbereidingsgroep Vormsel,
Pastor Ingrid Schraven*

LITURGISCHE KALENDER

Vrijdag 14 september

Feest van de **Kruisverheffing**,

Dit feest gaat terug op de inwijding van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem op 13 september 335. Tijdens de gedachtenissen van deze inwijding werd het H. Kruis getoond aan het gelovige volk. Christenen vereren het Kruis van Golgotha, omdat daarop de Verlossing tot stand werd gebracht. De verheffing van het Kruis, is het tonen van Jezus als Heiland. Door zijn sterven werd de dood vernietigd. "De Mensenzoon moet omhoog geheven worden, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben" (Joh. 3:14).

Vrijdag 21 september

Feest van de **H. Matteüs**, apostel en evangelist.

Matteüs, ook wel Levi genoemd, werd geboren in Kafarnaüm. Hij had

het beroep van tollenaar, een ambtenaar die voor de Romeinse bezetter belasting inde. Toen Jezus hem bij het tolhuis zag zitten, zei Hij tot Matteüs: "Volg Mij!". Matteüs stond op en volgde de Heer. Hij werd één van de Twaalf Apostelen, aldus de Heilige Schrift. De overlevering identificeert hem met de schrijver van het Evangelie van Matteüs.

Zaterdag 29 september

Feest van de

**H. Michaël
Gabriel,
Rafaël en
Uriël**

("Licht van God")

aartsengelen.

De Kerk eert op deze dag de engelen die van God de opdracht hebben gekregen de mens te beschermen tegen het Kwaad.



Donderdag 4 oktober

Gedachtenis van de **H. Franciscus**

De heilige Franciscus is patroon van de Franciscaanse orde. Ook kooplieden, kleermakers, armen en natuurbewegingen vragen de voorpraak van Franciscus van Assisi. Tevens is deze dag uitgeroepen als Werelddierendag.



*De Bijbellezingen voor de zondagen
staan op pagina 40.*



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Orgelconcours jonge organisten

Op zaterdag **22 september** vindt in **Enschede** een bescheiden orgelconcours plaats voor jonge organisten, in de leeftijd tot 21 jaar. Het concours wordt gehouden om de jongere generatie te stimuleren het orgel te bespelen, ondank het wat stoffige imago. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer 6-8 minuten literatuur zullen spelen. Juryvoorzitter is Gijs van Schoonhoven, titularis van de Grote Kerk in Enschede. Het concours wordt om 17.00 uur afgesloten met een orgelvesper, net als het concours **gratis toegankelijk**, waaraan meerdere musici hun medewerking verlenen. Gespeeld zal worden op het Lucas van Dam-orgel.
22 september, aanvang: 13.30 uur
Locatie: Grote Kerk op de markt.

Allerhande

Actie Restauratie Joseph Beeld

Het reeds drie weken geleden dat ik het verhaal over de restauratie van het Josephbeeld publiceerde en daarom enkele wetenswaardigheden omtrent de vorderingen van de actie.

Na vier weken actie was de stand van binnengekomen giften 1218 euro.

Dit is natuurlijk nog niet voldoende maar ik heb goede hoop dat het benodigde geld nog binnen zal komen mede om het feit dat veel mensen reeds op vakantie waren en anderen eerst wilden genieten van de nog komende vakantie zodat ze daarna alsnog een bedrag zouden kunnen

schenken voor het Josephbeeld.

U kunt het geld in een envelop (waarop staat JOBEE, waarin ook een briefje met uw telefoonnummer erop), inleveren bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 of afgeven aan de dienstdoende koster van de St. Josephkerk.

Als het voor u gemakkelijker is om het per bank over te maken is dat geen probleem als u maar aangeeft dat het voor de actie JOBEE bestemd is. Het is ook nog een aftrekpost voor de belastingen.

U kunt het overmaken op ING-bank: 80 52 51 (actie Jobee), vermeld ook uw tel.nr. op het overschrijfformulier. ABN-Amro 44.56.81.403 (actie Jobee)

Tijdens de dienst op zaterdag 20 oktober zal pastor Monninkhof vier telefoonnummers trekken van de personen die meegaan naar de restaurateur in Zutphen en naar het beelden museum in Vorden.

U zult op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.

Met vriendelijke groeten

Paul Wolbert

“De bekering van een heiden is een christelijk karwei.

De bekering van een christen is een heidens karwei.”

Het Centrale Secretariaat is m.i.v. 17 september 2012 van maandag t/m donderdag geopend van 09.00 uur – 12.00 uur.
--





KIEK (Kind en Kerk)

Vredesweek

Ieder jaar wordt in de week waarin 21 september valt, de **Vredesweek** gehouden. Dit jaar van 15 tot en met 23 september!

Vrede wil iedereen, want **vrede** is het allerbeste dat bestaat. **Vrede** is geen ruzie of pesterij, geen oorlog of geweld. **Vrede** is supergoed. **Vrede** is een veilig gevoel, want je hoeft voor niemand bang te zijn. **Vrede** stelt je op je gemak. Daarom wensen we elkaar de vrede toe. Toen Jezus na Pasen bij zijn vrienden verscheen, was zijn eerste woord: '**VREDE**'. In de vieringen in de kerk wordt, voordat de communie wordt uitgereikt, door degene die voorgaat ons de **VREDE VAN JEZUS** toegewenst. In mijn avondgebed dank ik God dat het **vrede** is, **vrede** in mijn hart en ik bid om vrede in de wereld!

Jij kunt God alles vragen! Ook **vrede**!

Pax vrede Sjaloom Peace PAIX Frede Sjalaam
Barix Pau Frieden Paz GOD Jezus vrede
Vrienden URBI et ORBI Paxchristi Peace voor jou en mij!





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Vrijdagochtend om 9.00 u.

HYMNUS

Sinds vorige maand heeft de H. Jacobuskerk een nieuw Rouw- en Trouwkoor. Het koor heeft de Latijnse naam Hymnus. Vertaald: Lofzang - zingen voor de Heer.

Het koor staat onder leiding van Hans Uffing - Cantor van de Jacobuskerk - Het is een gemengd koor met 9 leden. Een ieder van U die graag zingt en denkt wij willen het nieuwe koor komen versterken is zeer van harte welkom. Wij zingen Gregoriaans en Nederlands. U kunt contact opnemen met Hans Uffing, mijn telefoonnummer is 074 – 376 41 48.

E-Mail: diehaage@tele2.nl

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 20 augustus sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@concepts.nl 4767640

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Een groet van Maria!

“Dit is een groet van Maria!”, zegt Pastoor André Monninkhof blij na afloop van de viering, terwijl hij in zijn koffie roert. Het parochiehuis zit helemaal vol, de pastoor is een tevreden mens. Zijn idee om ter gelegenheid van het Hoogfeest Maria ten Hemelopneming op 15 augustus in de avond een viering buiten in de tuin te houden is een groot succes geworden. Het was natuurlijk spannend. “Hoeveel mensen komen er, blijft het droog, kan iedereen zitten, waar zetten we het altaar?” Heel veel vragen die in de weken voorafgaand aan de viering werden gesteld. Het vrijwilligersteam van de Jacobuskerk



sloeg de handen ineen en maakte een plan van aanpak. Als eerste werd de tuin onderhanden genomen. Want ook al roemde de TC Tubantia de Jacobustuin als een groene parel in de binnenstad, deze parel was eind juli nog wel heel erg groen, vooral door het onkruid en het hoge gras. Op vrijdag 3 augustus werd de tuin door een tiental vrijwilligers inclusief de



pastoor zelf na een aantal uren flink werken omgevoerd tot een keurige binnentuin. Fons zorgde daarna voor een stevige vlonder op de trappen, waar het altaar op kon staan, Joop en Leo plaatsten op de middag voor de viering alle stoelen in de tuin en de dames van het secretariaat verzorgden de publiciteit en boekjes voor de viering. Laat de parochianen maar komen! En dat deden ze.

Maakten we ons vooraf zorgen over de opkomst, vanwege de warmte of vakantie? Vanaf half zeven dromden de mensen binnen en al snel waren alle boekjes meegenomen, moesten er stoelen worden bijgehaald en kon pastoor Monninkhof de viering beginnen voor een gehoor van zo'n 125 belangstellenden! Het voor-spelde onweer bleef uit, een wind-vlaag bracht af en toe verkoeling en het carillon van de buurkerk zorgde af en toe voor muzikale omlijsting.

Een hele sfeervolle viering, met medewerking van het nieuw opgerichte gelegenheidskoor Hymnus o.l.v. Hans Uffing. TC Tubantia was aanwezig om verslag te doen van deze

unieke viering: een prachtige foto sierde de volgende ochtend de voorkant van de krant. Tevredenheid alom!



Weer een traditie geboren! Pastoor Monninkhof is vastbesloten om deze viering ieder jaar in de tuin te laten plaatsvinden, als het weer het toestaat. Aan de vrijwilligers zal het niet liggen. Zij zullen volgend jaar met evenveel plezier de zaken weer regelen. Zodat de parochianen ieder jaar op 15 augustus kunnen genieten van een unieke en sfeervolle buitenviering. Als groet van Maria!

Hetty Mulder

Laatste viering en afscheid Jacobuskoor

Afgelopen juni heeft ons Jacobuskoor, al opgericht in de 19^e eeuw, na rijp intern beraad besloten om er mee te stoppen. Een gebrek aan nieuwe leden is een van de redenen hiervoor. Het doet ons pijn als locatie om afscheid te nemen van ons zo gewaardeerde koor. Niettemin begrijpen en respecteren wij hun besluit.

Op **zondag 23 september as.** zal het Jacobuskoor onder leiding van Willem Waanders voor het laatst haar medewerking verlenen aan de eucharistieviering in onze Jacobuskerk. De viering begint om **9.30 uur** en zal worden voorgegaan door pastor André Monninkhof. Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze viering met elkaar in dankbaarheid afscheid te nemen van ons Jacobuskoor. Aan-



sluitend aan de viering bent u ook van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in ons Parochiehuis aan de Walstraat. Hier zullen wij op gepaste wijze stilstaan bij dit afscheid en heeft u de gelegenheid zelf afscheid te nemen van de koorleden.

In volgende Pelgrims zullen wij nader stilstaan bij dit afscheid en terugblikken op de lange geschiedenis van ons Jacobuskoor.

Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten op 23 september.

Ineke Keizer, vice-voorzitter locatieraad

Parochiekroniek

Overleden:

Op donderdag **5 juli 2012** is overleden **Kees Vermijs** op de leeftijd van 92 jaar.

Kees is geboren op 19 september 1919 in Voorhout. Zijn vader was Hoofd der School. Enkele jaren later verhuisde het gezin naar Enschede, waar vader Hoofd van een basisschool werd. Ze kwamen te wonen aan de Lasondersingel 103, en daar is Kees, die vrijgezel bleef, steeds blijven wonen, tot enkele maanden geleden, toen zijn gezondheid zo achteruit was gegaan dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, en daarna nog enige tijd bij Manna aan de Boulevard woonde. Kees heeft vroeger in de textiel gewerkt, nadat hij de Hogere Textielschool had gevolgd, net als zijn 3 broers. Korte tijd had hij met een broer een eigen bedrijf, daarna werkte hij lang bij Robers. Kees bleef nog lang vitaal, maar was ook op zichzelf en had niet zoveel contacten in de buurt of de parochie. Op maandag 9 juli hebben

we afscheid van hem genomen in de Jacobuskerk. Zijn zus Lily Vermijs, die we kennen als lid van het Jacobuskoor, las in de viering een gedicht voor haar broer over het licht dat we hem toewensen: *“We steken kaarsen aan voor jou en willen blijven denken aan wie je was voor ons. En we willen geloven dat jij nu door het donker heen bent, dat jij nu in het Licht bent.”* We wensen Kees Gods Licht en Vrede toe, voor altijd.

Pastor Hans van der Hulst

Op zaterdag **7 juli 2012** is in Havana op Cuba overleden:

Truus Blanco – Oude Egberink

op de leeftijd van 65 jaar.

Truus werd geboren op 27 december 1946 in Losser. In 1965 trouwde ze met Niceforo Blanco. Ze kregen 2 kinderen: Gerard en Isabel. In de 90-er jaren verhuisden ze naar Enschede, en kwamen tenslotte te wonen aan de Boulevard 1945 – 355. Truus kreeg al op jonge leeftijd te maken met gezondheidsproblemen, maar ze bleef een vrouw vol kracht en moed en iemand die klaarstond voor anderen. Tot haar grote verdriet overleed haar zoon Gerard in 2009. Ze maakte daarna nog enkele reizen naar Cuba, waar de hartelijkheid van de mensen, de goede zorgen in het ziekenhuis en het contact met kloosterzusters haar goed deden. Op haar laatste reis is ze daar in het ziekenhuis in Havana onverwacht overleden. Op dinsdag 7 augustus hebben we in de Jacobuskerk afscheid van haar genomen en haar daarna begraven bij haar zoon Gerard op de Westerbegraafplaats. Dat ze nu, aan de overkant van ons leven hier in deze wereld, daar rust



mag vinden in Gods Licht en Vrede voor altijd.

Pastor Hans van der Hulst

In memoriam Annie Tjhuis

Op **6 juli** hebben we in het crematorium afscheid genomen van Annie Tjhuis (68jaar) die heel wat jaren woonde aan de Haaksbergerstraat met haar broer Ben en haar moeder. Het laatste jaar verbleef ze in een zorgwoning van InteractContour aan het Getfertplein, waar ze genoot van de goede verzorging. Door haar vele lichamelijke beperkingen werd haar leefsfeer steeds kleiner, maar Annie bleef wie ze was: een blijmoedige vrouw met veel belangstelling voor de mensen om haar heen, en toegewijd aan Maria.

Hoe Annie in al haar eenvoud geliefd was bleek wel uit de aanwezigheid van familie en van bijna het volledige zorgteam. Moge Moeder Maria zich over Annie ontfermen en over allen die haar met zorg hebben omringd.

Carla Berbée, p.w.

Op donderdag **12 juli 2012** is overleden **Jack van Wijngaarden** op de leeftijd van 79 jaar.

Jack is geboren op 19 februari 1933 in Enschede. 'Plichtsgetrouw en gelovig' was hij, zo schreven zijn dierbaren bovenaan de rouwkaart. Dat typeert Jack, dat typeert zijn leven, zijn inzet, zijn toewijding, in zijn werk en in zijn betrokkenheid als vrijwilliger in de Jacobusgemeenschap. Maar we blijven ons Jack ook herinneren als een man met een brede interesse, als iemand die ruimte gaf en niet oordeelde, als een mens met humor. Jack kwam uit een molenaarsfamilie. Meer dan 20 jaar heeft hij hard gewerkt in de meelhandel. In

1962 trouwde hij met Sini Wielens, met haar deelde hij ruim 50 jaar lief en leed. Ze kregen 2 kinderen: Gijsbert en Moniek en 2 kleinkinderen: Anouk en Lian. Jack werkte ook nog op de administratie van een arbeidsburo en in het magazijn van de Bimij, totdat problemen met zijn hart zijn activiteiten verder beperkten. Toen pastoor Schoorlemmer Jack in de 70-er jaren vroeg om lector in de Jacobuskerk te worden, begon zijn carrière als vrijwilliger. Jack werd later ook nog kostenbeheerder van het Parochiehuis aan de Walstraat en voorganger in Avondwakes en bij Plechtigheden in het Crematorium. We zijn hem dankbaar voor zijn grote inzet en toewijding, op zoveel verschillende manieren. Dat onze dierbare Jack nu mag delen in Gods Licht en vrede voor altijd.

Pastor Hans van der Hulst

Gedoopt:

Op **19 augustus 2012**.

Lars Jacek Bakker, zoon van Roelof Dirk en Justyna Bakker-Rakowska.

Hij is geboren op 18 mei 2012 en woont aan de Bontweverij 140.

Dat hij onder de goede zorgen van zijn ouders mag opgroeien tot een gelukkig mens.

Gevormd:

Op zondag **20 augustus** is tijdens de viering de heer **Gerrit Groothuis** door het Sacrament van het Vormsel opgenomen in de Rooms-Katholieke Kerk. Wij feliciteren hem hiermee en wensen hem toe dat hij zich in de kring van onze gemeenschap mag blijven thuisvoelen.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:

**Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur.** Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:

H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*

e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl

Hr. Henk Jan Krake

Hr. Paul Wolbert

*Contactpersoon v. d. Paus Joannes-
school voor 1^e Communie en Vormsel*
is Ria Everink.

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor **misintenties**, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand
om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- de vakantieperiode is inmiddels weer voorbij. Uitgerust en vol energie is iedereen weer begonnen als het goed is. Voor de thuisblijvers was het rustig, ook voor de kerkgangers.

Dat er niet iedere week een viering in onze eigen kerk was, daar moest ik persoonlijk wel heel erg aan wennen. Ik weet niet hoe anderen dit ervaren hebben en ik hoop dat er nog een moment van evaluatie komt. In ieder geval zullen we dit op de komende pastoraatgroepvergadering bespreken. Persoonlijk denk ik dat iedere locatie de mogelijkheid moet hebben om zelf



invulling aan een viering te kunnen geven als het pastoresteam geen voldoende bezetting kan bieden. Dit geldt zeker ook voor de komende winterperiode.

De locatie moet een klimaat kunnen scheppen waarbij de geloofsgemeenschap vitaal en betrokken blijft. Met een gesloten kerkgebouw wordt dit wel heel moeilijk.

We hopen dat er ook hier een mogelijkheid van overleg met het parochiebestuur blijft.

- De restauratie werkzaamheden verlopen voorspoedig.

Wel blijven wij vragen om uw financiële bijdrage dit geldt zeker ook voor de restauratie van het Josephbeeld. Zie ook elders in deze Pelgrim. We danken iedereen van wie we reeds een bijdrage hebben ontvangen zeer hartelijk.

- Onze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers heeft tot nu toe helaas weinig opgeleverd. Graag willen we ook u opnemen in onze groep van enthousiaste vrijwilligers u kunt zich melden op ons parochiecentrum.

Geopend van maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en
locatieraad, Jos Marsman*

053-4355320

jos.marsman1@kpnmail.nl

Kerkbevolking

Het was op vrijdag 29 juli dat wij met ons tweeën, mijn vrouw en ik, op weg waren van Hengelo naar Enschede. Op de Hengelose straat ter hoogte van de UT werd er gebeld op de mobiele telefoon.

Ja, hier met Henk.” U moet even weten wie Henk is. Henk is de voorwerker/timmerman van aannemersbedrijf Lowik uit Almelo en toen hij zich aan mij voorstelde zei hij, Henk Godeker, waarop ik tegen hem zei: “Dat is gemakkelijk te onthouden, twee letters erbij en je hebt **God en Kerk**”.

“Met Paul.” “Ja, moi luisteren, as dat zo deur geet dan komt wie maandag nich op het werk.” “Wat is er dan aan de hand Henk?” “Ja en de kunstenaars hebt d,r ook last van en wie hebt al iemand gebeld en die zegt wiej begint d’r nich an. **En het is un heel volk.**”

Ik denk een heel volk, dat is mooi boffen voor de Josephkerk; alle kerken klagen over minder gelovigen en bij de Joseph kerk stromen de mensen naar binnen! Prachtig, overbevolking, dat haalt de krant. Ik werd gauw uit de droom geholpen. “Nee, het bunt wespen.” Achteraf bleek dat het geen wespen waren maar bijen en daarom weigerde de ongediertebestrijding om ze te vernietigen. Hier moest een imker aan te pas komen.

“Henk weer, wie goat noar huus hen maar meg ik oe nummer an de imker



geven, dan belt hij as he bie de kerk is”. “Akkoord Henk”. Even later belt de imker: “Ja, wij zijn bij het spoor waar bent u?”

“Ja, ik ben net thuis, ik kom eraan”. Na tien minuten was ik bij de kerk. “Waar zit het nest?” “Dat weet ik ook niet, dat kan ik vanaf Hengelo niet zien.”

Via het steigerwerk aan de buitenkant van de kerk ter hoogte van het hoofdaltaar zag ik dat ze zich hadden genesteld bovenin de ronding van een gotisch raam een complete honingraat hadden ze al gebouwd. Met behulp van een tafelmes en een grote plastic ton werd hij er in gedumpt en meteen de deksel erop. Volgens de imker was het geheel compleet inclusief de koningin.

Op de vraag of hij nog meer volken had antwoordde hij: “Ja, honderd”. “En waar woont u dan met al die bijenvolken?” “Aan de Pathmosingel 150 en daar kun je ook honing kopen.”

Zo zie je maar weer met de restauratie van de Josephkerk maak je altijd wat mee.

AVE, Paul Wolbert

In memoriam Tini Kok-Oldenkotte

Op **14 mei 2012** overleed Tini Kok-Oldenkotte in de leeftijd van 72 jaar. Op 21 mei was haar uitvaartdienst in de Sint Josephkerk, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in het crematorium in Usselo.

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart, maar tegelijk met

een gevoel van opluchting, dat voor haar aan deze manier van leven een einde is gekomen, namen we voor goed afscheid van Tini Kok-Oldenkotte. Op het bidprentje schrijven haar man Henk, kinderen en kleinkinderen:

“Wat doet het pijn

Beetje bij beetje moesten we je verlaten; we konden uiteindelijk niet meer met je praten; die blik, die stilte deed vaak zeer; de echtgenote, mama en oma van vroeger was je niet meer; we zagen goed je stille verdriet; maar helpen konden we je niet”.

Naast het stille verdriet zijn er ook de mooie herinneringen, die we aan Tini bewaren. Zij en haar man Henk waren voor elkaar een ‘open boek’. In dat boek staan heel veel lieve dingen, die zij en de kinderen en kleinkinderen met elkaar mochten delen. Zij zeiden: “Tini was open en belangstellend. Ze was attent en vroeg altijd: hoe gaat het?”. Haar kleinkinderen herinneren haar vooral van het oppassen. Met hen zong ze altijd liedjes voor het slapen gaan. Eén van die liedjes was: “met je kop in het kussen; met je kop in de veren ...dan kun je morgen goed leren”. Zingen deed ze in het rouwen trouwkoor van onze Sint Josephkerk. Hoe vaak zal zij niet de Requiem-Mis hebben gezongen, die wij in haar uitvaartdienst voor haar zongen? Zij voelde zich betrokken bij mensen om haar heen. Daarom vond ze het ook vanzelfsprekend om als lid van het koor en van onze geloofsgemeenschap bij te dragen aan een waardig afscheid van hen, die overleden waren.



Nu moeten wij haar dan uit handen geven. We zijn dankbaar, voor wat zij ons gegeven heeft. Wij bidden, dat zij nu in vrede bij God mag zijn.

Pastoor André Monnikhof

Te koop aangeboden

Een kinderwagen- wandelwagencombinatie in uitstekende staat.

Kleur donkerblauw met beige/gele binnenbekleding beide in Burburrry. Compleet met matras en regenhoezen. Voor minimaal € 50,-.

Het gehele bedrag komt ten goede aan de Actie Jobee! Na afspraak te bezichtigen in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.

Paul Wolbert

Kledingactie

Op zaterdag 6 oktober a.s. is weer de jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood.

U kunt dan uw goede en nog draagbare kleding, schoenen en huishoudtextiel, in gesloten plastic zakken afgeven bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg, 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur.

SINT JOSEPHLEZING i.s.m. DEBAT a/d MARKT

Op **zondag 16 september 2012** tussen **15.00 en 17.00 uur** vindt in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 vindt de derde Sint Josephlezing plaats. Dit keer is het i.s.m. de Stichting Debat aan de Markt.

Prof. dr. Alexander de Groot, emeritushoogleraar van de Rijksuniversiteit Leiden houdt een lezing en gaat met u in debat. Thema: 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

Dit jaar viert Nederland de oudste diplomatieke betrekkingen met het Osmaanse Rijk van toen en Turkije van nu. Wat betekent dit voor beide landen en welke voordelen hebben we hiervan. Dit en nog meer door de boeiende lezing van de Turkoloog en Islamoloog De Groot. Iedereen is welkom.

John Schiffel

*Land van vroomheid,
Waar te vinden?
In het noorden, zuiden, westen,
oosten?
Naast ons,
vlak bij huis?
Helpend' hand, die altijd klaar staat,
nacht en ontij, dag en nacht.
Spiegelbeeld van God,
ons inspirerend,
levenslang?*

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.
e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Vacature: administrateur

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401
t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap
treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink
E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de
Hr. G.H. Germes 431 96 73
Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16
Spartastr. 8, 7535 BN Enschede
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz
Lipperkerkstraat 432 432 23 52
Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**
Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.
Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

WELKOM

In de vorige Pelgrim mocht ik schrijven dat twee leden van uw geloofsgemeenschap zich hebben gemeld om zitting te nemen in de locatieraad. Inmiddels hebben we nog een kandidaat kunnen verwelkomen. Wij zijn verheugd dat onderstaande personen voorlopig de locatieraad



gaan vormen:

Mevrouw Laurette Heetbrink

De heer Henk Agterbosch en

De heer Ben Witbreuk.

Dit betekent dat genoemde personen hun kandidatuur gedragen willen zien door u als geloofsgemeenschap.

Het betekent dat zij uw vertrouwen vragen.

Wij willen volledige openheid betrachten, hetgeen wil zeggen dat u uw eventuele bezwaren kenbaar kunt maken bij of ondergetekende of bij het parochiebestuur. Bij voorkeur per e-mail op een van de volgende adressen:

janssen.pam@hetnet.nl of

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Uiteraard zijn ook uw positieve reacties welkom.

Onverlet het vorenstaande, dient de locatieraad nog versterkt te worden met een administratief c.q. financieel deskundige.

Peter Janssen,

Voorzitter a.i. locatieraad

Ik geef de pen door aan.....

Ik kreeg de pen van Lisette Borkens waarvoor mijn hartelijke dank.



Ik ben alweer zo'n 7,5 jaar dirigent/organist van het Ariënskoor dat ik nog altijd met veel plezier doe. Ik ben

mijn hele leven op één of andere manier veel met kerkmuziek in contact geweest. Vanaf mijn 7^e jaar zong ik al in het jongenskoor van de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal.

Toen mijn stem "brak" ben ik daar nog bij de organist 3 jaar registrator en bladomslaander geweest. Veel van geleerd om daarna 16 jaar zelf als organist aan de slag te gaan in de ziekenhuiskapel van het "Heil der zieken" te Oldenzaal.

Inmiddels ging ik naar het conservatorium in Enschede waar ik natuurlijk mijn voorganger van het Ariënskoor, Ber Joosen ontmoette, die



daar zeer actief was als pianodocent, koordirigent en onderdirecteur.

Ik begeleidde in die tijd veel zangers, instrumentalisten maar ook veel koren. Ik kreeg mijn eerste jongerenkoor in De Lutte en later ook in Oldenzaal en Borne. Ook kreeg ik verschillende operettekoren en een musicalclub in Enschede en Oldenzaal. Als dirigent heb ik de meeste furore kunnen maken met het Enschedees Byzantijns Kozakkenkoor, dat natuurlijk ook veel kerkelijke muziek zingt uit de Russisch orthodoxe kerk. Vele concerten gegeven in geheel Nederland, Duitsland, België en Tsjecho en een 3 tal CD's gemaakt. Tevens dirigeer ik thans ook het



Oldenzaals Mannenkoor en het Martinikoor uit Losser waarmee ik gedeeltelijk ook geestelijke muziek zing en waarmee ik ook reeds meerdere CD's heb gemaakt.

De kerkelijke muziek kan warm zijn maar ook de mystiek en de serene rust kunnen mij zeer aanspreken.

Al deze aspecten komen natuurlijk ook in het repertoire voor van het Ariënskoor. Een koor waar de leden onderling een sterke band hebben maar de vergrijzing ook ons parten speelt. Desondanks denk ik dat we trots mogen zijn op de door ons ten gehore gebrachte muziek, zeker op de grote feestdagen met hun glorieuze muziek.

Tot zover mijn dienstverband als dirigent en kerkmuziek, dat van pianist laat ik maar even zitten.

Ik geef de pen door aan **Herman Röben**, solist binnen het Ariënskoor en diegene die mij bij dit koor heeft doen belanden. Ik ken hem geruime tijd als zeer gewaardeerd lid van het Oldenzaals Mannenkoor en hij heeft mij zo vaak gevraagd of ik Ber Joosen op zou willen volgen, dat ik niet meer weigeren kon.

Herman, nogmaals bedankt en ik zie uit naar je stukje, waarin je waarschijnlijk ook zal ingaan op jouw muzikale beleven van muziek en kerkmuziek in het bijzonder.

*Paul Kempers,
dirigent/organist Ariënskoor*

Mariakapel en de Alphons Ariëns vitrine

Enkele weken geleden hebben wij de Mariakapel en de vitrine van Alphons Ariëns opnieuw ingericht. In de Mariakapel hebben wij de kaarsenstandaards



naast elkaar geplaatst, en er staan nu twee Mariabeelden, want het mooie Mariabeeld van de voormalige Goede Herderparochie is er bij geplaatst.

Het beeld hing voorheen rechts aan de muur bij binnenkomst in de kerk, wat heel veel mensen waarschijnlijk niet wisten. Het was ook niet echt een plek voor een Mariabeeld. Nu staat ze dus in de Mariakapel waar ze ook hoort te staan. De nieuwe inrichting maakt het voor de vrijwilligers gemakkelijker om de kapel schoon te houden, en ook met het oog op een eventuele opbaring is het nu wat gemakkelijker om de kapel daarvoor geschikt te maken.

De vitrine van Alphons Ariëns is ook opnieuw ingericht en schoongemaakt. En dat schoonmaken was ook echt nodig! Alle stof en spinnenwebben van 7 jaar zijn verwijderd.

In de vitrine, ter ere en nagedachtenis van Alphons Ariëns, staan attributen van Alphons Ariëns zoals boeken, door hem zelf geschreven en de toga door hem zelf gedragen. Zo ligt er op de biechtstoel een doosje, hierin zit een blikje dat hij gebruikte bij de



ziekenzalving.

Het is de moeite waard om hier bij gelegenheid eens een kijkje te nemen.

*Namens de pastoraatgroep,
Carina Meijer*

Wist u dat

- Iedere donderdagmorgen om 8.45 uur luiden de klokken van onze kerk op het Hogeland.
- Om 9 uur begint dan de viering.
- Deze viering is niet specifiek alleen voor ouderen.
- De viering wordt gehouden in de grote zaal van het parochiecentrum.
- De viering heeft daardoor een ongedwongen, intiem, huiskamerkarakter
- Bij binnenkomst al delen trouwe bezoekers hun zorgen over gezondheid en dat wat hen verder bezighoudt.
- Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.
- Hier worden dan de gesprekken en verhalen voortgezet.
- Af en toe komen de meest prachtige belevenissen voorbij, uit een ver verleden soms.
- Aandacht, zorg, betrokkenheid en gezelligheid staan op deze morgen hoog in het vaandel.
- Wij nodigen u daarom graag uit om dit samen-kerk-zijn eens bij te wonen.
- Iedereen is van harte welkom!

Door Hackmann, koster op de donderdagmorgen

† Overleden

Op **19 mei** j.l. overleed

Gerard Johannes Schlosser

echtgenoot van Hanny Schlosser-Franken, in de leeftijd van 75 jaar.

Op 25 mei 2012 was voor hem de uitvaartdienst in de Ariënsgedachtenkerk. Hierna volgde zijn crematie in het crematorium in Usselo.

Nog maar zo kort na het afscheid van zoon Gerard overleed ook zijn vader Gerard. Wederom overviel de dood ons als een dief in de nacht. Het lijkt me heel moeilijk om dat te kunnen dragen. Maar toch deelden we in de uitvaartdienst ook woorden van hoop. We plaatsten zijn leven in het perspectief van geloof, hoop en liefde. We stonden stil bij wie hij was en wat hij voor zijn naasten en voor vele anderen mocht betekenen. Zijn kinderen spraken over hem lovende woorden. Voor hen was vader:

- Een rots in de branding
- Hij was er altijd
- Hij was betrokken
- Hij stimuleerde je
- Voor hem gold: “Een man, een man, een woord, een woord”.

Hij had ook een groot plichtsgevoel. Dat had hij van uit meegekregen. Zijn ouders leerden hem: “ora et labora; bid en werk” en “niet zeuren, maar doorgaan”. Waar hij plezier in had, was het kaarten en het bridgen. Nummer 1 was voor hem de enige plek. Hij wilde graag winnen. Hij zei: “ak het doe, dan doe’k het goed”.



Zijn katholieke geloof is altijd de basis geweest voor zijn leven. Dat zag je bijvoorbeeld aan zijn betrokkenheid bij het koor van de Pauluskerk: hij was er altijd, en kwam er ook graag, om samen met zijn zangersvrienden Gods Lof te zingen. Zijn vrouw Hanny maakte speciaal voor de uitvaartdienst een gedicht. Dit gedicht is tijdens deze dienst ook voorgelezen. In dit gedicht schreef zij onder meer: *“Ik had een droom en in die droom was jij ...je was weer gezond en blij ...je lijden van de afgelopen jaren was voorbij ...een mens mag dromen en wensen ...maar God beslist, niet de mensen ...het eerder moeten gaan van de één of de ander ...het is altijd te vroeg ...na Gerard's overlijden verdween alle vechtlust ...ik hoop dat jullie nu samen zijn in alle rust ...maar voor mij is jullie missen een hele zware last ...Gerard en Gerard, voor altijd in mijn hart”*. Omdat er liefde bestaat is er geen voorbij; in alle eeuwigheid ben jij. Wij hopen en bidden dat Gerard en Gerard nu voorgoed mogen delen in Gods eeuwige liefde.

Pastoor André Monninkhof

Kledingactie Mensen in Nood

Op zaterdag 6 oktober a.s. is weer de jaarlijkse kledingactie voor Mensen in Nood, **Sam's kledingactie**.

U kunt dan uw goede en nog draagbare kleding, schoenen en huishoud-

textiel, in gesloten plastic zakken afgeven bij het parochiecentrum aan de Hogelandsingel, 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur.

Om adem

Neem van mij mijn onrust,
het jagen door de tijd,
het piekeren, de zorgen,
de onmacht en de spijt.

Neem van mij mijn twijfel,
het rusteloze gaan,
het steeds weer zoveel moeten,
het nooit genoeg gedaan.

*

Geef mij van jouw ruimte
de lichtboog van de lucht,
het verre vogelfluiten,
de ganzen in de vlucht.

Geef mij van jouw kleuren
het lichte tere groen,
het wit van de margrietten,
de klaproos, korenbloem.

Geef mij van jouw stilte
de kalmte van een meer,
het regelmatige ritme,
de branding, de zee.

*Margreet Spoelstra,
columniste
De Roerom*





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede
e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)
Iedere zondag 16.30 uur (pl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober di. 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te
wonen. Heeft u hulp
nodig voor kleine reparaties in en om
het huis. Wilt u bezoek aan huis voor
een praatje of een serieus gesprek.
Bij ziekte of opname in het zieken-
huis. Neemt u gerust contact op met
het secretariaat, u kunt ook langs-
komen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft vol-
doende parkeergelegenheid en er zijn
faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



VOLWASSEN CATECHESE

Bijbelgroep

In de maand september en oktober is er weer Bijbelgroep.

Op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal.



Alpha cursus

Wil je kennismaken met het katholieke geloof, dan is de Alpha cursus een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Opening multifunctionele ruimte

Op zondag 16 september na de H. mis zal pastoor André Monninkhof de ruimte officieel inzegenen.

Deze ruimte zal voor diverse groepen beschikbaar zijn.

1] *Speelruimte voor de kinderen* (4 -12 jaar). Er kan hier worden geknutseld, film kijken, gamen, muziek luisteren, noem maar op.

2] *Muzikale oefenruimte voor Ariens Katholieke Studenten*

Het studentenkoor zal hier oefenen ter voorbereiding van de 2 maandelijks H. mis (Engels) er is ook een piano aanwezig.

3] *Catechese ruimte Poolse kinderen*
De kinderen van de Poolse gemeenschap hebben iedere donderdagavond catechese.

Ruimte allerkleinste parochianen

De oude ruimte voor de kinderen is nu ruimte geworden voor de baby's en peuters (0 – 4 jaar). Hier kunnen ze lekker spelen in de nabijheid van de ouders.

Kledingsinzameling actie Mensen in Nood

Op 6 oktober vindt in de St. Pauluskerk de kledinginzamelingsactie van SAM's kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van 10.00 uur- 12.00 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de J.P. zaal aan de G.J. van Heekstraat 414.



KRONIEK

Doop

Op 12 augustus jl. heeft Tibbe Otter het sacrament van H. Doopsel ontvangen. Ouders van harte gefeliciteerd.

Overlijden

Op 10 juli jl. is overleden Gerrit Kerver wonende op Dollardstraat, op 79 jarige leeftijd.

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe

Op 4 augustus jl. is overleden op 82 jarige leeftijd: Theresia Johanna van Kerckhoven – Brand wonende in de Posten. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

OKTOBER = MARIAMAAND

In de maand oktober is er iedere dinsdagavond om 19.00 uur Marialof in de kapel.



Het eindlof zal plaatsvinden in de kerk m.m.v het Dames- en Herenkoor.

CATHOLIC INTERNATIONAL MEETING POINT

Ariëns Catholic Students Enschede

Ariëns Katholieke Studenten is een Enschedese katholieke community van studenten en jonge academici. Ariëns organiseert met de parochie tweemaal per maand een Engelstalige mis in de kapel. Daarnaast is er elke woensdagavond een gebedsbijeenkomst, onder andere op de campus van de UT, in het ITC Hotel en Katholiek Studentenhuis Patmos. Verder nodigt Ariëns gastsprekers en worden uitstapjes georganiseerd. Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl>

Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com

Internationale H. mis (Engels)

Vanaf september is er iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 11.00 uur een internationale H. mis in de bovenkapel van de St. Pauluskerk. Na afloop is er in de JP zaal Koffie - thee drinken. De datums zijn: 9/9, 23/9, 14/10 en 28/10.

Poolse gemeenschap

“parochie OLV van Czestochowa”

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Vanaf 16 september is er iedere donderdagavond catechese in de multifunctionele ruimte en H. mis (kapel) speciaal voor kinderen.



ST. PAULUSKIDS

Hallo jongens en meisjes,
Weer terug vakantie en volop weer actief op school en andere activiteiten.

Wisten jullie dat er in de St. Pauluskerk een relik aanwezig is van de **Heilige Theresia van Lisieux**.

Er hangt achterin de kerk vlakbij de ingang naar de JP zaal een afbeelding van de H. Theresia en daaronder zie een klein relik.



Een relik (relikwie) is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest, waaraan wonderdadige kracht wordt toegekend.

Op maandag 1 oktober wordt in de katholieke kerk de H. Theresia speciaal herdacht.

Een stukje uit het gebed van de H. Theresia:

“Moge je de gaven gebruiken die je hebt ontvangen en de liefde doorgeven die je hebt gekregen. Moge je tevreden zijn met het feit dat je een kind van God bent.”

GEZIN

Beste ouders,

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad.

Op 16 september na de H. mis zal pastoor Monninkhof de multi – functionele ruimte inzegenen. Iedereen is van harte uitgenodigd.

We zijn zeer blij met de ruimte speciaal voor jullie kinderen (4-12 jaar), ze hebben dan een eigen ruimte waar ze na afloop van de H. mis kunnen vermaken. Voorlopig zal de ruimte open zijn op zondagen als er kinderwoorddienst is. Als we straks mogelijk meer vrijwilligers hebben kan de ruimte Iedere zondag beschikbaar zijn.

De oude speelruimte in de parochiezaal wordt nu speelruimte voor de allerkleinste (0- 4 jaar) zodat de ouders direct toezicht hebben.

Vergeet jullie de kinderwoorddiensten niet te noteren: 16/9, 23/9 en 7/10.

Voor het aanmelden voor de 1e H. communie en H. Vormsel neem gerust contact op met het locatiesecretariaat.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*
vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór ma. 24 sept.**

(Periode 11 okt. t/m 15 nov.)

VERGADERAGENDA

ma. 24 sept 09.30 u. Red. par. blad

wo. 26 sept. 19.00 u. KVG

OPENINGSVIERING

De openingsviering (Eucharistie) zal zijn op **zaterdag 15 september om 19.00 uur** met pastor Jan Kortstee en m.m.v. het themakoor 'Op Toon'.

KLEDINGINZAMELING.



Zoals elk jaar zal ook nu weer een kledinginzameling worden gehouden.

► **Deze inzameling zal plaats vinden op 6 oktober. U kunt tussen 10 en 12 uur uw kleding komen brengen aan de Mariakerk Deurningerstraat 212.**

► Duik nu in uw kledingkast om het een en ander te verzamelen. **Doen!**

► **De kleding moet wel bruikbaar zijn, heel en schoon!**

GROTE SCHOONMAAK

Evenals in het begin van dit jaar willen we op **zaterdagmorgen 24 november** een grote schoonmaak houden in de kerk. Je mag jouw eigen emmer, bezem, dweil enz. meenemen; spullen dus die jou **'goed in de hand liggen'**.

Wél zo gemakkelijk!

Je kunt je opgeven bij: Ine Reuver

Tel.: 053 - 430 27 57

Email: ine.reuver@ziggo.nl

OVERLEDEN



Henricus Elferink

Op 27 juni is overleden

Henricus Elferink.

Hij woonde in 'De Posten' 135

Hij werd 95 jaar.

Hennie Elferink was een echte familieman. Bezoeken, verjaardagen en jaarlijkse familiebijeenkomsten vormden voor hem hoogtepunten. Hij was

Hij doet toch ook mee!



goed op de hoogte van het wel en wee van zijn nageslacht en ondersteunde, waar nodig met raad en daad. Familiedata en andere mijlpalen hield hij nauwkeurig bij. Tot op hoge leeftijd volgde hij actief het nieuws. Hij was een kind van zijn tijd, een tijd waarin hij meegroeide.

We nemen afscheid van een oprecht mens die kritisch kijkend, zijn leven leefde.

Op 30 juni was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Wout Strootman.

Op 14 augustus 2012 is overleden:

Wout Strootman.

Elke dag sterven er wel ergens mensen maar toen we deze droevige boodschap kregen waren we allemaal met stomheid geslagen. Wout een kereltje van 12 jaar, plotseling midden onder het spel, valt hij. Toegesnelde artsen proberen hem weer bij te brengen. Niets mocht baten. Na een paar uur vechten hield zijn hart op met kloppen. De dagen tot aan de uitvaartviering vulden zich met regelen, uitzoeken, overleggen en voorbereiden.

Vele vrienden en bekenden hebben de familie hierbij ondersteund. Zondag 19 augustus hebben we op informele wijze bij de fam. Strootman thuis, afscheid genomen van Wout. Maandag 20 augustus hebben we tijdens een zeer goed bezochte Woord en Communieviering in de Mariakerk Wout herdacht.

De ruim 100 aanwezige kinderen

hebben allemaal een kaarshulde gebracht aan hun klas- school- buurtgenootje. Er werd gezegd dat overal waar Wout was geweest hij een stempeltje had achtergelaten met de tekst:

**Wout was hier
en we hadden veel plezier.**

Aansluitend was er een plechtigheid in het crematorium. Ook hier waren er veel mooie woorden voor een ieder die er troost en steun zocht. Op het bidprentje stond een tekst die eigenlijk verdere woorden overbodig maakt:

**Lieve, stoere, ijdele,
kleurrijke en o zo vrolijke Wout
wat zullen wij je missen.**

ONDANKS alle verdriet werd er bij het weggaan uit de kerk gezongen:

Celebrate Live. 'Vier het leven'.

Er zullen nog veel verdrietige dagen volgen. Maar ga niet bij de pakken neerzitten. Vier het leven, geniet van het leven.

Op 20 augustus was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Gedoopt

Op zondag 7 juli 2012 vierden we de doop van:

Kaynen Marinus, zoon van de fam. Heije-Jacob.

Dat hij onder de goede zorgen van zijn ouders moge opgroeien tot een gelukkig mens.

Kooruitje van kinderkoor Toontje Hoger

We willen ons graag aan u voorstellen. We zijn het kinderkoor "Toontje hoger". We zingen een keer per maand tijdens de Familieviering in de Maria Kerk, Enschede Noord. We



zingen ook tijdens de eerste communie en de kerstavond viering. Het koor bestaat uit zo'n 10 leden tot 12 jaar oud, die wekelijks repeteren op de woensdag avond. Als afsluiting van het jaar is een uitje georganiseerd.

► **Hieronder het verslag van ons koorlid Edgar:**

8 juli was het eindelijk zover. We verzamelden ons bij de kerk en in de tussentijd speelden wij tikkertje. Wij gingen naar 'Dolle Pret'. Dit is een binnenspeelhal voor kinderen. Het uitje was bedoeld als afsluiting van het jaar en om afscheid te nemen van onze dirigent Matthijs. Behalve onze begeleiders Alejandra en Gerard, waren ook onze nieuwe dirigent Milou, en onze pianist David van de partij. Toen iedereen er was verdeelden wij zelf de groepen. Toen wij aankwamen stonden wij te popelen om naar binnen te gaan! Toen wij eenmaal binnen waren, waren wij als



een raket weg. Op het springkussen, op de trampolines, op de klimberg en op alle andere dingen!

De tijd ging zo snel dat, voordat wij het wisten, de patatjes al weer klaar waren. Toen het eten op was, plaagden wij Matthijs. Dat liep uit op een worstelgevecht. Uiteindelijk kwam Matthijs meerdere keren op de grond terecht en tot slot lag hij naast

het springkussen. Daarna ging de tijd zo snel dat, voor wij het wisten, er een eind aan kwam. Matthijs had nog een verassing voor ons. Hij had zelf taart gebakken en wilde ons trakteren. Lekker! Wij hadden een supermiddag. Terwijl het buiten hard regende zaten wij lekker binnen, met dank aan de ouders die ons hebben weggebracht en opgehaald.

Edgar



► Zou je het leuk vinden met ons te zingen? Neem gerust contact met ons op.

Alejandra Mul-Pacheco.

Email: L_alepg@hotmail.com



Wij herdachten hen in onze gebeden

Ans Lucassen-Weersink, onze zieken, Jos Stijntjes-Punte en overl. fam., fam. Kamphuis en van Leeuwen, Gerard Lesscher, Theo en Annie Schepers, Minie Sanders-Kerver, Johan en Annie Mekkelholt-Witbreuk, Annie Beckers, fam. Beckers, Tadeusz Maciejczyk, fam. Maciejczyk, fam. Berent, fam. Bevers-Kleinsman, Hennie Elferink, Gerrit Grefte, Antoon Spijker, Diny Heskamp en overl. Fam., Gerrit Kerver, Greta Busschers-Rudde, Wout Strootman, Guus Budde, (jaargedachtenis,) overleden medezusters.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
bestuursgedelegeerde / administrateur
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Bezoekgroep

Zoals u vast wel weet is er sinds een jaar of twee een Pastoraatgroep binnen onze locatie actief. Deze groep heeft omzien naar elkaar hoog in het vaandel staan.

ZOMERVAKANTIE

Zo kijk je ernaar uit en zo is de vakantie alweer bijna voorbij. In deze regio zijn al veel mensen weer aan het werk, en de scholen hebben (nu ik dit schrijf) nog een week vakantie. Veel mensen zullen blij zijn met de dagelijkse routine, natuurlijk zijn er ook mensen die nog wel langer vakantie hadden willen hebben.

Maar er is binnen onze geloofs-gemeenschap zeker, één groep die niet met vakantie is geweest. En dat is de vrijdagmiddagwerkgroep. Zij waren er altijd, zij zijn onze poetsengelen. Zij zorgen ervoor dat onze kerk er altijd *pico bello* uitziet. Zij vegen de vloeren, stoffen de banken af, lappen de ramen, en snijden de kaarsen bij zodat die elke week nieuw lijken.

Of het nu koud is of zo warm dat de mussen bijna van het dak vallen, zij komen!! Voor ons die de kerkdiensten bezoeken is het gewoon dat wij in zo'n opgeruimde kerk samenkomen. Maar dat hebben wij dus aan die groep te danken.

En namens ons allen die de kerk bezoeken wil ik deze groep hartelijk bedanken. Ze hebben het ook gezellig met elkaar en als je vrijdagmiddags even langskomt, staat er altijd een kop thee of koffie voor je klaar.



Ook daar wordt voor gezorgd, en is er iemand jarig deel je mee in de traktatie. Echt bijzonder.

Dames en heren van de vrijdagmiddagwerkgroep, ik hoop dat jullie dit werk, samen, nog lange tijd met veel plezier kunnen blijven doen.

Ik weet dat er veel meer vrijwilligers binnen onze geloofsgemeenschap heel actief zijn, maar wilde nu graag deze groep eens in het zonnetje zetten.

*Namens de pastoraat groep,
José Heitbrink*

Oecumenische vredesdienst

In de week van 15 september is het weer vredesweek. Tot 23 september wordt er extra aandacht aan de vrede geschonken.

Ook de oecumenische werkgroep van de St. Jan en de Apostel Thomaskerk doen hier ieder jaar graag aan mee.

Dit jaar is de dienst zondag 16 september in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keyserstraat 20, 7545 BK in Enschede, om 10.00 uur. In Pelgrim nr. 6 stond dat bij het overzicht helaas verkeerd vermeld, waarvoor onze excuses.

Het thema dit jaar is:

"Olie, goud, steenkool - van grond voor conflict naar bron van vrede".

Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij rebelligroepen en criminelen. Op

deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen.

In de vredesweek willen we hierbij stil staan en kijken wat wij hier zelf aan kunnen doen. Wat kunnen wij doen met ons gedrag om hier een rem op te zetten. Wat kunnen wij doen in onze directe omgeving om vrede te bereiken en in stand te houden?

Pastor Carla Berbée zal samen met de dominee van de ATK voorgaan. We hopen velen van u te zien in deze vredesdienst, die ondersteund zal worden door de cantorij van de ATK.

Voor meer algemene informatie en activiteiten in de Vredesweek zie pagina 5, 6 en 7 van dit blad.

Sam's kledingactie

Op **zaterdag 6 oktober** van 10 tot 12 uur staan wij weer voor de St. Janskerk klaar om uw kleding in ontvangst te nemen ten behoeve van Sam's kledingactie, Mensen in Nood. De kleding en opbrengst komt ten goede voor de strijd tegen de droogte in Kenia.

Achter in de kerk liggen folders met meer informatie.

Jaarprogramma 2012 Ouderen en Kerk

Beste medeparochianen,
Hierbij ontvangt U weer het programma voor het komende jaar.



Op woensdag 10 oktober houden we evenals vorig jaar een verrassings-tocht. We doen wederom onder leiding van een gids de gemeente Lossers aan. Geen verrassing zult U



denken, maar dan hebt U buiten de vele mogelijkheden van deze prachtige gemeente gerekend! Beleef het mee in de speciale bus die ook voor rolstoelgebruikers geschikt is.

We vertrekken om 9 uur die morgen van de Hatteler en om kwart over negen van het Lippinkhof. Voor speciale wensen over vervoer of diner kunt U even contact met ons opnemen. De kosten voor die dag bedragen 22 euro per persoon.

Woensdag 19 december is er weer een adventsviering in de Parochiezaal. Deze begint om 10 uur 's morgens en duurt tot 12 uur.

Schrijf deze data vast op uw kalender !!

Nadere mededelingen worden via het parochieblad Pelgrim gegeven.

Wij verheugen ons op uw komst.

Henk Bolster Tel.432 36 75.

Addi Evertzen Tel.431 83 13.

Marian Steffens Tel. 430 69 06.

Henk Thüss Tel. 4330322.

E-mail: h.thuss@kpnplanet.nl,

en Joop Hassink Tel. 476 30 60.

E-mail: Joop@joophassink.nl

In Memoriam Herman Evertzen

Hij woonde een groot deel van zijn leven aan de Carel Fabritiusstraat. In het huis dat hij eigenhandig had gebouwd. Met in de tuin een vijver en een grote volière voor zijn vogeltjes,

zijn lust en zijn leven. Daarom kregen die ook een plaats in de evangelielezing bij zijn **afscheid** in de St. Jankerk op **4 juli**. Herman – bijna 85 geworden - heeft altijd hard gewerkt in de bouw. Hij kwam vroeg thuis en werd daardoor een lieve oppasopa voor zijn kleinkinderen Marloes en Wouter. Als familieman genoot hij van zijn gezin maar de spil wat toch wel zijn vrouw Riekie. Toen zij 2 geleden overleed was voor Herman de vreugde uit zijn leven. Goed zorgen van zijn kinderen kon dat niet voorkomen. Het laatste jaar was moeizaam door zijn ziekte. Voor Herman was het genoeg. Moge hij nu weer in liefde verenigd zijn met zijn Riekie. Dat dit troost mag geven aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Carla Berbée, p.w.

In Memoriam Piet Bakker

Met stemmige zang van het politiemannenkoor hebben we op **9 juli afscheid** genomen van Piet Bakker (60 jaar). Hij woonde met zijn gezin aan de Helmerzijdeweg. Piet was binnen het Enschedese korps zeer gezien als collega. Dat bleek uit de vele toespraken en de overweldigende belangstelling in de St. Jankerk. Piet was een zorgzame man, ook voor zijn gezin en vrienden en daarom hebben in de dienst het evangelie gelezen van de Goede Herder, een beeld waar Piet zich aan kon vast houden ook tijdens zijn ziekte. Hij is in vrede gestorven. Moge zijn voorbeeld ons blijven inspireren.

Carla Berbée, p.w.

In Memoriam Til Henderickx

Til Henderickx werd geboren op 6 juni 1927 in Limburg. Zij **overleed**



op 12 juli 2012. De crematieplechtigheid vond plaats op 16 juli j.l. in het crematorium te Usselo.

Til werd geboren in Limburg, in de buurt van Echt/Roermond. Vanwege het werk van haar man verhuisde ze naar Enschede. Maar Limburg is ze altijd in ere blijven houden. Dat was ook te horen aan de muziek. Zo luisterden we onder meer naar het Limburgse volkslied: *“Waar in het bronsgroen eikenhout ...”* Til (Anna Odilia heette ze voluit) was een zeer strijdbare vrouw. Zij durfde haar eigen weg te gaan. Zo denken haar kinderen nog terug aan de jaren zestig, de tijd van de ‘flower power’. Zij zeggen hierover: *“Ook toen ging onze moeder met de tijd mee; ze bleef open en opgewekt”*. Toch hechte ze ook aan traditie. Dit bleek uit een briefje, dat zij bij zich droeg, en waarop geschreven stond, dat mocht haar iets overkomen, er een priester geroepen zou moeten worden. Zo is ook gebeurd: in het bijzijn van haar familie ontving zij het Sacrament van de Zieken. We hebben met Maria gebeden voor haar zielerust: *“Bid voor ons, in het uur van onze dood”*. Dit past ook bij Til, want zowel op bedevaart naar Lourdes als dichterbij in “De Schilberg” in Echt als in de kapel van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, heeft zij heel wat kaarsjes gebrand. Haar kinderen zijn haar dankbaar voor alle liefde en aandacht die zij hen als moeder gegeven heeft: *“Zij heeft ons het leven geschonken, zij zorgde voor ons”*. Bidden wij dan op voorspraak van Maria, dat Til Henderickx mag delen in Gods eeuwige liefde.

Pastoor André Monninkhof

In Memoriam Cobie Leppink

Toch nog 78 jaar is Cobie Leppink geworden ondanks zijn broze gezondheid van vele jaren. Een vrolijke opgeruimde man die - waar hij ook kwam - sfeer en gezelligheid bracht. Op **16 juli** is in de St. Jankerk **afscheid** van hem genomen in een hele drukke herdenkingsdienst. Zijn zoons benoemden hem als fijne vader en reuze-opa, voor Hermine was hij haar steun en toeverlaat. Ook voor een brede kring van bekenden en familie stond hij klaar, met zijn handen of een luisterend oor. Desondanks was het leven voor Cobie lang niet gemakkelijk en heeft hij vaak geworsteld. Dat kwam tot uitdrukking in het verhaal van Jezus en de storm op het meer. De wind kon gaan liggen en de boot kwam veilig aan. We vertrouwen erop dat ook Cobies boot veilig is aan gekomen. Dat vertrouwen mag ook zijn gezin en de vele bekenden troost geven bij dit gemis.

Carla Berbée, p.w.

In Memoriam Leo Koenders

Leo Koenders werd geboren op 28 oktober 1920 in Enschede. Hij **stierf op 28 juli 2012**. Op woensdagavond 1 augustus was voor hem de uitvaartdienst in de kerk van St. Jan-H. Michaël. Op donderdagmorgen 2 augustus was in besloten kring de crematieplechtigheid in het crematorium in Usselo.

Leo was het zevende kind in een gezin van 10 kinderen. Al op jonge leeftijd begon hij zijn werkzaam leven. Kenmerkend voor zijn karakter was dat hij: vriendelijk, behulpzaam en trouw was. In 1949 trouwde hij met Riki Kramer. Zij werden de



trotse ouders van twee kinderen: Leo en Joke. In 1979 werd het eerste kleinkind geboren. Daar waren ze reuzeblij mee. Er volgden nog vijf kleinkinderen. Helaas is een kleindochtertje al na drie dagen overleden. Intens verdrietig waren ze daarover. Samen met zijn vrouw Riki heeft Leo een goed leven gehad en genoten zij van vele mooie vakanties. Een moeilijke periode brak aan, toen Riki haar heup brak. Het lopen werd haar teveel. Leo verzorgde haar, hij was er dag en nacht voor haar. Dit was bewonderenswaardig, zoveel geduld. Riki overleed op 10 april 2008. Leo was werkzaam in de hoedenindustrie. Leo kwam uit een gezin, waarin het katholieke geloof een grote rol speelde. Zijn vader was aannemer. Hij was een bekende verschijning in de (oude) Sint Jankerk. Ook hielp hij (Leo's vader) nog mee aan het bouwen van de gewelven in de Sint Josephkerk en in de Sint Jacobuskerk. Voorzien van het Sacrament van de Zieken is Leo in vrede gestorven. Dat hij nu mag delen in Gods eeuwige liefde.

Pastoor André Monninkhof

In Memoriam Gerard Evertzen

Volledig voorbereid op het einde en gelukkig met het leven dat hij heeft gehad, **overleed op 14 augustus j.l.** op 83-jarige leeftijd thuis in alle rust Gerard Evertzen. Zijn uitvaartdienst was op 17 augustus in de St. Jan-H. Michaël-kerk, waarna de crematieplechtigheid volgde in het crematorium in Usselo.

Het leven van Gerard Evertzen stond in het teken van: hard werken, vol voor zijn gezin gaan, samen met hen

van het leven genieten. Samen met zijn vrouw Cobie zorgde hij ervoor, dat zijn kinderen een veilige thuis-haven hadden, waar zij werden omringd met aandacht en liefde. Waar zij zich konden ontwikkelen. Ook van zijn kleinkinderen was hij de trouwste supporter. Samen met hen ging hij naar het Wooldrikspark. Bij hun grootouders vonden de kleinkinderen "een tweede thuis". Gerard Evertzen was ook een man, wiens leven werd gedragen door een groot geloof. Op zijn nachtkastje stond een foto van paus Johannes Paulus II. Bij de uitvaartdienst hing om zijn foto zijn rozenkrans, die hij trouw bad. Wij lazen het verhaal van de graankorrel die in de aarde valt en moet sterven, om tot nieuw leven op te schieten. De graankorrel van het leven van Gerard Evertzen is in goede aarde gevallen en heeft vele goede vruchten voortgebracht. Hier mogen we heel dankbaar voor zijn. Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 20 september	Eucharistie
Donderdag 27 september	Protestant
Donderdag 04 oktober	Eucharistie
Donderdag 11 oktober	Protestant
Donderdag 18 oktober	Eucharistie

Hatteler

Woensdag 19 september	Protestant
Woensdag 17 oktober	Woord- Communiedienst





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandePieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam
Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*
Bankrekening: 67.76.83.596
Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00 uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de Zuidwijken Wes-selerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt hier haar diensten (elke zondagochtend) evenals de Christelijk Libanese Kerk (1x per maand op zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Belangrijke Mededeling

Met ingang van 3 september a.s. is het secretariaat van de Geloofsgemeenschap Verrijzenis des Heren geopend op:
Maandagmorgen - Donderdagmorgen en Vrijdagmorgen van 9 uur tot 11 uur.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

In verband met de vakantie houdt u het verslag van de vorige vergadering van ons tegoeed.

Eerste Communie 2013

Wilt u uw kind alvast aanmelden voor het deelnemen aan de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie, dan kunt u een mail sturen naar Annelies Tenbergen via j.tenbergen@kpnmail.nl.

Uw kind moet wel in groep 4 of hoger zitten. Gaat uw kind naar één van de Katholieke basisscholen in de Zuidwijken, dan krijgt het via school de mogelijkheid zich aan te melden. De eerste bijeenkomst met ouders zal in oktober/november plaatsvinden.

In Memoriam

Overleden

Op 95-jarige leeftijd is op **7 juli** overleden in De Posten **Mevr. Helena van Alstede-Tempelman**. Samen met het koor van de geloofsgemeenschap van de Verrijzeniskerk hebben we afscheid van haar genomen tijdens een viering in besloten kring, dwz. met de gezinnen van haar vier kinderen en haar begraven op de Oosterbegraafplaats. Haar man Bernard was daar 30 jaar geleden al begraven evenals haar vijfde kind.

Haar leven was een leven van liefde. Heel positief leefde ze mee met allen in haar omgeving en ze was tevreden

met de hele wereld. We vonden haar leven terug in een lezing over liefde: ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Haar leven gaf dan ook een antwoord op de vragen van onze tijd, waarin God ver weg kan lijken of onbekend kan zijn. Immers, een positief en liefdevol leven brengt mensen bij elkaar in alle tevredenheid, zonder zelfzucht, zonder eigenwaan, zonder macht te willen uitoefenen op de ander, zonder iets te begeren voor jezelf. Ubi caritas et amor – waar liefde is, daar is God.

De wens die zij aan haar kinderen zeer sterk doorgaf was dat ze tevreden uit dit leven weg kon gaan wanneer ze de ziekenzalving ontvangen zou hebben en wanneer er een goede kerkdienst plaats gevonden zou hebben.

Omgeven door haar kinderen heeft ze deze zalving gekregen. Ofschoon ze reeds ver weg was, speelde er een glimlach rond haar gezicht. Het leven was goed. Ze had het volle vertrouwen dat alles wel goed zou komen, met haar, met haar gezin.

Pater Ben Engelbertink

Overleden

Op zondag **15 juli 2012** is overleden **Kees Krijnen** op de leeftijd van 84 jaar. Kees is geboren op 16 juni 1928 in Tilburg. Hij werd militair bij de luchtmacht en verbleef enkele jaren in Indonesië. Hij trouwde met Corry Snijders en kwam in Eindhoven te wonen. Later verhuisden ze naar Enschede. Samen kregen ze 6 kinderen. In de 70-er jaren werd Kees actief als vrijwilliger bij de Verrijzenisparochie: eerst als collectant, later als penningmeester en lid van het paro-



chiebestuur. Dat zou hij 12 jaar doen met grote inzet en toewijding. Bij zijn afscheid kreeg hij de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici. Als vader was Kees streng, maar rechtvaardig. Hij stimuleerde anderen, zoals zijn kinderen, om het beste uit zichzelf te halen, dat heeft hij ook zelf gedaan, en plichtsgetrouw en gelovig geleefd. In de uitvaartviering op 20 juli in de Verrijzeniskerk luisterden we naar de bekende woorden van Paulus over de liefde uit 1 Korinte 13: ‘Geloof, hoop en liefde worden ons gegeven en van ons gevraagd: maar de grootste van deze gaven is de liefde’. Er was veel liefde in het leven van Kees en Corry en hun dierbaren, en daar zijn we dankbaar voor. “Als iemand die je lief is, je verlaat, blijft nog altijd de liefde” stond er als motto op het boekje voor de uitvaart. Dat die liefde in de goede herinneringen aan Kees mag blijven, en dat Kees voor altijd mag delen in Gods Licht en Liefde.

Pastor Hans van der Hulst

In zijn eenvoud was hij groot

Hein Sanders heeft op vrijdagmiddag 17 augustus 2012 zijn levensboek met een zachte zucht gesloten. Sinds enkele dagen weet hij dat hij zich moet voorbereiden op het afscheid nemen van zijn vrouw Vonny, met wie hij 48 jaar is getrouwd, van zijn beide zoons, van zijn kleinkinderen en van verdere familie. Ook nu wil hij zijn leven graag in eigen hand houden. De dood is hem echter te snel af, als hij toch nog plotseling de eeuwigheid in



glijdt, op weg naar die kust die hem vrede en rust zal brengen.

In zijn jonge jaren bevaart hij met de koopvaardij alle wereldzeeën. Kort na zijn huwelijk komt hij aan de vaste wal, en strijkt hij neer in Wapenveld. Zijn pensioenjaren wil hij samen met zijn vrouw vieren in zijn geboorteplaats Enschede. Aan De Kiepe willen ze samen oud worden, en van daaruit (kampeer-)tochten ondernemen. Zijn niet aflatende zorgzaamheid, zijn liefde en zijn trouw, zijn de glinsterende levenssporen die door het leven van hun beide zoons lopen.

In de uitvaartviering van 23 augustus hebben we afscheid genomen van *Hein*, in het vertrouwen dat de eeuwige hem zijn hand heeft gereikt, zoals we luisterend hebben gebeden:

*I don't know all about you
and maybe I never will,
but you saw my eyes were asking
and smiling you took my hands.*

Piet Timmermans

Op 18 juli is overleden Frits Alfonsus Slot.

Als we zeggen dat de weg van de Heer liefde is, dan heeft Frits die weg ten volle afgelegd. In liefde heeft hij geleefd, samen met zijn vrouw Riky en werd hij vader, grootvader en overgrootvader. Hij werd geboren op 21 februari 1928. Zijn leven was eenvoudig, maar werd ten volle geleefd. Hij had zijn werk bij de PTT, kon met vervroegd pensioen, genoot van zijn deelname aan het koor van de Verrijzeniskerk en kon genieten van zijn lange tochten met de caravan. Hij stond midden in het leven, een man gevormd door zijn



tijd, maar ook een man die mee kon gaan met zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind. Hij genoot ten zeerste van de flat de Hertmebrink waar hij woonde. Hij bleef recht op staan, ook in de moeilijkheden van zijn tijd en van zijn eigen ik, ook toen hij werd geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte. Hij vond het goed om gesterkt te worden door het sacrament van de zieken, met vrouw en kinderen om hem heen, afscheid nemend, zeer bewust. In hem kunnen we dan ontdekken wat de diepgang van het leven betekent, wat gerechtigheid is en trouw, zo menselijk, zo christelijk. Het is moeilijk om een leven los te laten, evenzeer dat het moeilijk is om afscheid te nemen van iemand die liefde geworden is tot de dood. Gelukkig zijn wij wanneer zo iemand in ons leven staat. De avondwake, de uitvaartviering op de 23ste in de Verrijzeniskerk en de crematie waren goede momenten voor ons allen om afscheid van hem te nemen en om verder te leven met zijn liefde.

Pater Ben Engelbertink

Avondviering in de Verrijzeniskerk 28 september, 19.00 uur

In vertrouwen verder,

is het thema van de eerste avond bijeenkomst in het seizoen 2012/2013. De wereld om ons heen is vol tegenstrijdigheden, waar je vaak geen vat op krijgt. Het raakt je persoonlijk, je maakt er deel van uit, ofschoon sommige zaken redelijk ver weg lijken te zijn; zaken als honger, voedselbank,

oorlog en geweld, strijd om macht.

Gebruikelijke ijkpunten als zorg voor elkaar (*naastenliefde*), eerlijk delen (*gerechtigheid*), kwetsbaarheid, geraaken soms op de achtergrond.

Hoe vind je houvast? Kun jij daar iets aan veranderen? Wat staat je voor ogen? Op wie of wat kun jij je vertrouwen stellen? Of wacht je toch maar liever af?

Ook deze tijd krijgt de ontwikkeling die mensen er aan geven. Op welk deel wil je het meest de nadruk leggen? Spanning tussen verleden en heden kun je niet zomaar oplossen; maar in die spanning zit wel de toekomst gegeven.

In vertrouwen verder op weg in de toekomst. Dat kan je ook weer dichterbij de aarde brengen, onze aarde. Als je vertrouwt op het goede in mensen, die met jou een positieve kijk hebben op nieuwe mogelijkheden, waarin ieders verlangen om te ademen en te leven ook ruimte heeft, die zich ook niet bij voorbaat neerleggen, bij datgene wat groter en machtiger lijkt dan zichzelf, dan blijkt er vaak meer mogelijk te worden. Daarom ***In vertrouwen verder***, de avondbijeenkomst van 28 september, waarop we elkaar bemoedigen, en waar mogelijk een hart onder de riem steken. Hoe vinden we een weg om hand in hand vol vertrouwen, vrijmoedig verder te gaan? U bent van harte welkom.

We leren de liederen op ***zaterdag 15 en 22 september, 10.00 uur.***

Ieder is hierbij welkom; u hoeft geen zangtalent te hebben; een beetje plezier hebben in muziek en samen zingen is mooi meegenomen.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

11 september voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van oktober.

9 oktober voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van november.

13 november voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van december.

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk	zondag 2 september
Jacobuskerk	zondag 9 september
Ariënsgedachteniskerk	zondag 16 september
Josephkerk	zondag 23 september
Paulus	zondag 23 september

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk	zondag 7 oktober
Josephkerk	zondag 14 oktober
Verrijzeniskerk	zondag 21 oktober

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk	zondag 4 november
Jacobuskerk	zondag 11 november
Josephkerk	zondag 11 november
Ariënsgedachteniskerk	zondag 18 november
Paulus	zondag 25 november



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

16 september

Jes. 50, 5-9
Jak. 2, 14-18
Mc. 8, 27-35

23 september

Wijsh. 2, 12-20
Jak. 3, 16—4,3
Mc. 9, 30-37

30 september

Num. 11, 25-29
Jak. 5,1-6
Mc. 9, 38-48

7 oktober

Gen. 2, 18-24
Heb. 2, 9-11
Mc. 10, 2-16

14 oktober

Wijsh. 7, 7-11
Heb. 4, 12-13
Mc. 10, 17-30

21 oktober

Jes. 53, 10-11
Heb. 4, 14-16
Mc. 10, 35-45



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

KRUISVERHEFFING 14 september

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Vr. 09.00 u	Eucharistie in dagkapel		A.Monninkhof

WEEKEND 15/16 september 24^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangSt Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Dameskoor	Werkgroep
St. Jan/H. Michaël Let op: viering in A. Thomaskerk	Zo. 10.00 u	Oecumenisch Vredesweek		C. Berbée + ds. E.K. den Breejen
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samen+orgel	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monninkhof
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie seiz.opening	Op Toon	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.00 u	Oecumenisch Vredesweek	Parochiekoor	MOV-groep, R. Vissinga + I. Keizer

WEEKEND 22/23 september 25^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz+org	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Antonissen
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co Seiz.opening	All Together + Gem. koor	C. Berbée
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co Seiz.opening	Parochie- koor	I. Schraven

WEEKEND 29/30 september 26^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangStJosef	H.v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof



St.Jan/H.Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co		Werkgroep
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	ZangStJosef	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da-he.koor	G.Kolmschot
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gem.koor	H.v.d.Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H.Antonissen

WEEKEND 6/7 oktober 27^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	I.Schraven
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Come Back	I.Schraven
St.Jan/H.Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	H.Antonissen
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Fam.viering	Toontje hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

WEEKEND 13/14 oktober 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	H.v.d.Hulst
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Projectkoor	H.v.d.Hulst
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus met orgel	A.Monnikhof + C.Berbée
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da-he.koor	G.Kolmschot
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

WEEKEND 20/21 oktober 29^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	J. Ritzen
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H. Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H.Antonissen



English Mass September 23th, 11 am.

At Sunday **September 23th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **11 am**. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414.

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **22 september 2012**: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St. Antonius Hospital. *Gloria Rossini*, *Pastoor André Monnikhof*. e-mail: monnikhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H. Geest/Maria, <i>Deurningerstraat</i> , Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenber</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 - 18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

(Advertentie)

De uitvaartverzorger is de aangewezen persoon om de nabestaanden te begeleiden en te helpen met het maken van de juiste keuzes zodat het een passende uitvaart waar ze met gevoel op terug kunnen kijken een gevoel van dit klopte, dit was zoals wij, en eventueel de overledene, het gewild zou hebben.

Tot de volgende column

Groet Berry Aarts, Yarden Uitvaartverzorging



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

24 september	11 oktober
29 oktober	15 november
26 november	13 december

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 7 september 2012

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

K^Gunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:
Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.
Binnen- en buitenlandse kaas.
Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietsgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Mijmosa
Mijn Mosaïek

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA “FROMAGERIE “

De delicatessen zaak bij uitstek... Het
juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten).Tevens
hebben wij een groot assortiment met
buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een
ruim assortiment met olijven en tappas.
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) **7512 GN**
Enschede. Tel: 053-4315093

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@
t-online.de



ons huis

100 JAAR!

