

Nieuw seizoen

Jaargang 1, nr. 7, 15 september 2011

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Bidden	2
Zelfstandig geloven	5
WJD, een verslag	6
Universele vieringVN-dag voor de Vrede	7
Kinderpagina KIEK	10
Jongeren ...	11
Allerhande	12
Bereikbaarheid Jacobuskerk	15

Locatienieuws

H. Jacobus	13
St. Joseph	16
Ariënsgedachtenis	21
H. Paulus	25
H. Geest-Maria	29
St. Jan-H. Michaël	32
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen

42

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Draait de wereld gewoon door?

Wanneer ik dit schrijf is de zomervakantie op zijn laatste benen. De kinderen hebben nog een week om bij te komen. De volwassenen zoeken naar de draden die vlak voor de vakantie zijn losgelaten of doorgesneden.



Als je terugkomt van even een andere omgeving, dan lijkt het of de wereld gewoon doordraait. Dan lijkt het alsof je best gemist kan worden. Of toch niet...? Het is net als de wasmand: die kan in een etmaal groeien van leeg tot een hele berg. Zomaar vanzelf. Zo gaat dat ook met mensen en in het pastoraat. De ene dag kan ieder het zelf wel af. En de volgende dag is bij 5 personen de nood aan de man: een smak gemaakt, een fatale uitslag bij de dokter, een dip na veel zonneschijn. Dan is een luisterend oor, een bemoedigende blik of samen bidden heel hard nodig. Maar om dit te blijven geven moet er in stilte en achter de schermen heel wat gebeuren. Door vrijwilligers, door

pastores, door koren, organisten en penningmeesters (en door nog veel meer mensen). En niet alleen door te doen. Ook door stil te staan bij wat erg belangrijk is en wat minder belangrijk. Door na te denken hoe we dingen anders kunnen aanpakken. Of wat we moeten laten vallen. En vooral dat laatste is heel moeilijk. Want we ontkomen er niet aan om keuzes te maken. Ook in het pastoraat zitten er maar 24 uur in de dag en 7 dagen in de week; net als toen God de wereld schiep.

Als pastores zijn we bezig hierover na te denken, ons te laten adviseren door anderen en te kijken hoe elders dezelfde problemen worden aangepakt. Beperkingen van tijd, menselijke werkkraft en geld. Ieder weet wel: hiervoor is geen pasklaar pakketje. Het is een weg van zoeken, vinden en uitproberen. Maar over de richting zijn we het met elkaar eens. Dat we uiteindelijk ons geloof samen kunnen blijven beleven en een goede ondersteuning daaraan geven. Daarbij gaat apostel Jacobus ons voor op deze pelgrimsweg. Ik wens ons allemaal een goed seizoen 2011-2012.

*Namens het pastoresteam
Carla Berbée, pastoraal werker*

Bidden

“Wat heeft bidden nu voor zin?” Die vraag krijg ik vrij regelmatig gesteld. Vaak van mensen die een groot verdriet doormaken of zware tegen-



slagen te verduren hebben. Ze hebben God uit alle macht gesmeekt hun geliefde niet te laten sterven of hun kind weer op het rechte pad te doen belanden, een baan te vinden of een goede levensgezel te krijgen en zijn – zo denken ze- bedrogen uitgekomen. God lijkt niet naar hun smeekbeden te hebben geluisterd. Ja, waarom bidden we eigenlijk? Waarom wenden we ons tot God?



We bidden om dichter bij God te komen. We bidden om met God in contact te komen, om met Hem een hechte en vriendschappelijke relatie te ontwikkelen.

Om Hem in ons leven te ervaren als een nabije God. En dan, als we ons tot Hem richten met een voor ons zo belangrijke vraag, lijkt God opeens ver weg, onbereikbaar voor onze noden, ons verdriet en onze verlangens. Ja, hoe staat het met de verhooring van onze smeekbeden? Hoe dikwijls hebben wij niet vurig gebeden om iets te verkrijgen en toch – zo lijkt het- is er geen verhooring gekregen. Dat is wel erg irritant, vooral omdat Jezus ons heel duidelijk heeft gezegd: ‘Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opgedaan.’ (Mat.7,7) En dan ga je op Jezus’ uitnodiging in en je bidt en smeekt, maar er verandert voor ons menselijk oog niets, je gebed lijkt niet te worden gehoord. Bestaat er zoiets als een onverhoord gebed? Ik

denk van wel. Wij kunnen dingen vragen aan God die misschien niet goed zijn voor ons. Een goede, menselijke vader geeft zijn kinderen ook niet altijd wat ze vragen. Als een kind van vijf met een scherp mes wil spelen of een tiener zeurt om de hele vakantie aan de computer door te mogen brengen, zegt een goede vader hopelijk ‘nee’! Hij weet immers dat dit niet goed is voor zijn kind. En dat wordt hem door zijn kind vast niet in dank afgenomen. Toch hoort een ouder niet onder de druk van protest of veel geruzie te zwichten. Zo –denk ik- zal God ook niet al onze gebeden verhooren en ‘nee’ zeggen, wanneer wij vragen om dingen die niet goed zijn voor ons. Sommige gebeden worden niet verhoord omdat onze motivatie verkeerd is. Bidden om de hoofdprijs in de loterij is er bijvoorbeeld zo een. Als je bidt voor eigen verrijking en uit puur egoïstische motieven, kun je er zeker van zijn dat God je gebed –als je al van gebed mag spreken in dit geval- niet verhoort. Maar er zijn natuurlijk vele gebeden, waarbij geen zelfzuchtige motieven meespelen. Je kunt bidden om vrede in de wereld, harmonie in gezinnen, genezing van zieken, hulp voor eenzamen, etc. Kan of wil God daar dan niets mee? Hij wil toch het goede. We mogen er van overtuigd zijn dat God inderdaad het beste met ieder van ons voor heeft. Hij heeft ons lief en weet wat het beste voor ons is. Het antwoord op ons gebed is ‘ja’ of ‘nee’ of soms ‘wacht’. Laatst zei iemand me: ‘God heeft gelukkig niet altijd mijn gebeden verhoord. Als Hij dat wél had gedaan, was ik met de verkeerde man getrouwd –verschil-



lende malen zelfs- !‘ Soms weten we niet waarom God ons gebed niet verhoort. Soms zien we later in waarom ons gebed niet is verhoord. De kunst is om dat wat we menen nodig te hebben voor anderen of voor onszelf in vertrouwen neer te leggen bij God en het aan Hem over te laten wat Hij daar mee wil. We mogen in vertrouwen op Zijn genadevolle kracht rekenen, ook al ervaren we die soms niet.

In feite zeggen we: ‘Lieve Heer, we geven onszelf én onze noden over aan U, doe er maar mee wat U goeddunkt.’ Is dat niet de bede uit het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel?’

Ik zeg niet dat dit gemakkelijk is. Niets is voor een mens zo moeilijk als het uit handen geven, de regie kwijt te zijn over zijn leven. En toch geeft dit ons pas echt rust, als we ons realiseren dat we alles in Gods hand mogen leggen.

In het gebed is het echter het belangrijkste dat we proberen met God in relatie te treden, Hem lief te hebben en als onze vriend te beschouwen. Zo zag Teresa van Avila God, als een vriend die er altijd voor ons, voor u en mij, is. Die onvoorwaardelijk van ons houdt. In het gebed kunnen wij ook gewoon stil zijn bij God, als het ware uitrusten bij Hem. In de stilte van ons hart leren wij te luisteren naar God, naar wat Hij in ons hart legt.

Als gelovigen zijn we echter ook geroepen onze medemens lief te hebben, houdt Jezus ons voor. In de brief van Jacobus lezen we: ‘Broeders, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij

geen daden kan laten zien? Kan zo’n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou zeggen: “Geluk ermee! Houdt u warm en eet maar goed” en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien- wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten, dood “.

Geloof én daad gaan samen. Teresa van Avila, mijn “geestelijke gids” bij uitstek, schrijft in haar werken hoe contemplatie –gebed- en actie –daad- samen gaan. Marta, die het eten bereidt en Jezus bedient staat niet lijnrecht tegenover Maria, die aan de voeten van Jezus naar Zijn woorden luistert. Marta en Maria moeten samenwerken, schrijft Teresa. Ze vullen elkaar aan. Het één kan niet zonder het ander. Vanuit onze relatie tot God treden we als vanzelfsprekend naar buiten, naar de ander. We hebben daar een term voor gevonden: diaconie. Vrij vertaald betekent dat: dienst aan de ander. Onze gehele westerse beschaving is hierop gebaseerd, op dit dienstwerk dat christenen in de samenleving door de eeuwen heen hebben verricht. Zo zijn o.a. scholen, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en armenzorg ontstaan. Door de zorg voor elkaar in opdracht én navolging van Jezus. In onze eigen parochie wordt binnen de geloofsgemeenschappen goed diaconaal werk verricht. Nu is in onze tijd natuurlijk veel zorg voor de naaste overgenomen door onze maatschappij, maar dat ontslaat ons er niet van voortdurend zorg, oog voor elkaar te hebben. Er is genoeg te doen, er is



genoeg hulp te bieden. Wat te denken van iets eenvoudigs als het plakken van een fietsband of het ophangen van een lamp, een boodschap in de winkel of een uurtje oppassen op een kind. Maar ook een luisterend oor kan zo weldadig zijn, een ziekenbezoek, een bezoek aan nieuwe parochianen, troost bij verdriet, hulp bij rouwverwerking of zomaar een kopje koffie. Een stukje ‘meelopen’ met iemand die er even ‘doorheen zit’, een moment van ontmoeting, een moment waarop je laat zien dat de ander telt, dat hij of zij er toe doet. Diaconie gaat om zorg, om barmhartigheid en om gerechtigheid. De ander hoeft niet naar je toe te komen, je gaat hem of haar opzoeken zonder voorwaarden te stellen, je vraagt en verwacht geen beloning. Waar doe je dat? Binnen de eigen parochie, maar ook daar buiten. En telkens is er sprake van ontmoeting. De joodse filosoof Martin Buber zegt: ‘Ik word door jou’. Anders gezegd: ik leer mezelf en God kennen in de zelfgave aan de ander. Onze geloofsgemeenschap gaat er op vooruit als u uw hart laat spreken! Dat is trouwens ook gebed.

Paul van Blijswijk, diaken

Zelfstandig geloven

Ik zeg gewoon God

Natuurlijk kun je God andere namen geven: Allah, Elohim, El, JHWH, Jehovah, prachtige eerbare woorden maar niet Nederlands.

Ook kun je zeggen Wezer zoals Kees

Waayman, of Hoge Minne, zoals Hadewych maar ook die zijn tijdgebonden of dragen al een rijke interpretatie in zich die ik niet zomaar kan vatten.

Het woord God is voor mij het meest lege woord. Dat je zoveel leegte kunt uitdrukken vind ik geweldig.

Met dat woord vervul ik het eerste gebod: Gij zult u geen gesneden – vorm gegeven – beelden maken van God. En daarmee kan God het rijkste en diepste en meest vervullende worden van mijn leven. Ieder nieuw beeld dat bij me opkomt kan ik weer loslaten.

Ik kan stil mediteren. De rijkste, warmste en zaligste gedachten kunnen in me opkomen en ik kan ze weer loslaten. De meest woeste, destructiefste en gruwelijkste beelden kunnen in mij opkomen en ik kan ze weer loslaten, want ze zijn God niet.

Psalm 95, de psalm waarmee we als geloofsgemeenschap de dag beginnen zegt het zo: we mogen “spelend en dankend voor hem verschijnen” en verder: “de diepten der aarde horen Hem toe, de hoogste bergen ze zijn van hem”. En “luister dan heden naar zijn stem.” Wanneer je dat doet zul je komen in zijn rust, maar als je hart verhardt nooit belooft deze psalm je.

Dit leerde ik van een onbekende middeleeuwse, vermoedelijk Schotse monnik die “De wolk van niet weten” schreef. Vol toewijding luisteren naar zijn stem en ieder beeld loslaten, een leven lang.

Niet opgaan in de hoogte, niet ondergaan in de diepte. Rustig hier en nu blijven met een open hart.

Jeanine Molleman



Sterk in ons geloof, sterk in ons geloof, wij zijn onderweg met Christus onze vriend, en onze Heer



Terwijl Nederland zuchtte onder de zoveelste regenbui, zongen in Madrid honderdduizenden jongeren onder de brandende zon van 43 graden enthousiast bovenstaande woorden tijdens de Wereldjongerendagen (WJD). De WJD is het grootste internationale jongerenevenement ter wereld. Deze dagen bestaan al sinds 1984. Op initiatief van paus Johannes Paulus II kwamen toen 300.000 jongeren naar Rome. Sindsdien worden de WJD afwisselend op lokaal en internationaal niveau gehouden. Na steden als Parijs, Manilla, Keulen en Sydney was het nu Madrid dat haar deuren open zette, dit keer voor zo'n 2 miljoen jongeren. Daaronder zo'n twee honderd uit het bisdom Utrecht. "Hoe vertel ik dit aan mijn moeder" verzuchtte een pastoraal werkster op het veld, zaterdagavond 20 augustus, toen het weer een beetje licht werd, en we elkaar doorweekt aan keken. Ja hoe vertellen wij dit thuis? Het was misschien wel dé vraag voor de dagen die we hadden meegemaakt. Alles werd donker, vijf minuten nadat de paus de avondwake was begonnen, donder en bliksem en een enorme storm deed de naam van het vliegveld

waar wij verbleven eer aan; Cuatro Vientos, de vier winden. Maar na twintig spannende minuten klaarde het weer op en zover je kon kijken gingen jongeren aandachtig luisteren naar wat er in de verte op het podium gebeurde. Er brak geen paniek uit, er werd gebeden en gezongen en het was ook minutenlang stil. Na het vertrek van de paus waren er nog anderhalf miljoen mensen aanwezig. Wat beweegt ons om hieraan deel te nemen? Een paar overpeinzingen die ik gedurende deze twee weken heb opgedaan wil ik met u delen. Het is een indrukwekkende ervaring om zoveel jongeren te zien die nieuwe vrienden ontmoeten, die lol maken, afzien, eucharistie vieren, dansen, een andere cultuur proeven en "multiculti socializen" in vrede en blijdschap en .. vooral hen daarin te mogen begeleiden! De ervaring die deze jongeren hebben opgedaan nemen zij mee naar hun eigen plek, wat ze er ook mee doen, er is ontegenzeggelijk in hun leven iets veranderd. Misschien is het te vergelijken met de Pax christi voettochten inder tijd.

Het is niet de paus, het zijn niet de bisschoppen, de priesters, de pastoraal werkers en allen die leiding geven aan de kerk, die deze jongeren bijeenbrachten, maar het is de kracht van de ontmoeting, de gelegenheid tot gesprek over datgene wat hen ten diepste raakt, de mogelijkheid om met velen te vieren en te ervaren wat het betekent voor ieder op eigen



wijze om christen te zijn. Het is, wat we noemen, de werking van de heilige geest.

Het thema dat Paus Benedictus XVI voor de WJD heeft uitgekozen is:

"Geworteld in Christus en op Hem gebouwd, standvastig in het geloof" (uit de brief van de Apostel Paulus aan de Christenen van Kolosse 2,7). Het doet mij opnieuw beseffen dat de waarden en inhouden, die de kerk in navolging van Christus uitdraagt en overbrengt, zo essentieel en diep-menselijk zijn, dat dit de bouwstenen zijn waar wij allemaal mee mogen werken.

Mgr. Van de Hende vroeg aan de jongeren "wat wil je als levende steen doen voor je Naaste en voor de kerk". Het was ontroerend om in de gespreksgroepen te horen waarnaar zij op zoek zijn, wat zij al doen voor de naaste, wat zij hopen en hoe moei-zaam zij in het eigen land of op school dat gesprek kunnen voeren.

We kunnen die vraag ook aan onszelf stellen. Hoe vangen wij deze jongeren op, hoe kunnen we voor hen een levende steen zijn. Geven we ze een warm welkom, willen we luisteren naar hun inbreng, nemen wij hen serieus?

Pastor Ingrid Schraven

Vanuit deze regio waren aanwezig: een aantal studenten uit Enschede en drie uit de onmiddellijke omgeving van Enschede, Losser, Isidorushoeve, een aantal uit Hengelo en een paar aankomende inwoners (studenten Enschede 2011-2012).

Universele viering van VN-dag voor de Vrede 2011 21 september in Prismare 19.30 tot 21.15 u. zaal open 19.00 u.

In Prismare is woensdagavond 21 september een universele viering van de VN-dag voor de Vrede 2011.

Vanuit verschillende maatschappelijke groeperingen laten sprekers hun licht schijnen over het thema:

"Kiezen voor vrede en verdraagzaamheid", waar de werkgroep die de viering voorbereidt, voor heeft gekozen. Er zal een aantal Palestijnse vrouwen aanwezig zijn, die vertellen hoe zij aan de vrede werken in Bethlehem. Er is bezinning, muziek, dans en de samenkomst wordt afgesloten met een vredesceremonie.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur is de zaal open. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij.

De ontmoeting is een initiatief van de Raad voor Levensbeschouwing en Religies Enschede die sedert 1999 bestaat.

Het stadsbestuur en de gemeenteraad zijn voor de openbare bijeenkomst uitgenodigd. Wethouder Ed Wallinga zal de avond openen. De viering VN-dag voor de Vrede heeft de steun en de medewerking van de Raad van Kerken Enschede, Enschede voor Vrede, Wereldvredesvlam Twente, de Werkgroep Dialoog tussen Religies- & Culturen Enschede, de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de woongemeenschap de



Wonne, die in deze vredesweek de Ambassade van de Vrede zal huisvesten. Voor meer informatie:

Jan van den Nieuwendijk,

dagvoorzitter, 06 45 86 05 54;

janvandennieuwendijk@gmail.com

Elna Hulsebosch, 053-4358494

elna.h@home.nl

Petie Bout-Lugt, 053-4351980

petieboutlugt@home.nl

Vredesweek Enschede van 17 tot en met 25 september



Met de opening van de Wonne als vredesambassade, begint a.s. zaterdag 17 september om 13.30 uur de VREDESWEEK in Enschede. Veel activiteiten, waarvoor de deelnemende organisaties u uiteraard gaarne uitnodigen, zullen in deze week plaatsvinden. Op onze website: www.katholiekenschede.nl vindt u de uitgebreide agenda!

Sacrament van het H. Vormsel

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u van school een kalender waarin alle belangrijke data staan. Het Heilig Vormsel is daar nog niet in opgenomen, daarom onderstaand deze informatie.

Voor de locaties Joseph, H.Geest-Maria en Paulus Vormselviering op **22 april 2012 om 11.30 uur** in de H.Geest / Mariakerk .

Voor de locaties Ariënsgedachtenis, St.Jan-H.Michaël en Verrijzenis des Heren Vormselviering op **22 april 2012 om 9.30 uur** in de St.Jan / H.Michaëlkerk.

In bijna iedere locatie is een werkgroep van ouders die ook in parochieverband (parochie Enschede) met elkaar in verbinding staan. Deze werkgroep van uw locatiekerk zorgt er voor dat de voorbereidingen en organisatie goed verlopen. De kinderen worden in nauwe samenwerking met de scholen en de pastor voorbereid. Mrg. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, komt naar Enschede om de kinderen uit groep 8 te vormen.

Als uw kind niet op een katholieke school zit en toch het vormsel wil doen bent u van harte welkom in de kerk van de locatie waar u woont.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met

Pastor I. Schraven,

i.schraven@katholiekenschede.nl,

tel:06-22924657



Over het sacrament van de Eerste H. communie wordt u in de volgende Pelgrim geïnformeerd.

Namens de stedelijke voorbereidingsgroepen Eerste Communie en Vormsel, Pastor Ingrid Schraven

Iets voor u?

- Bent u maatschappelijk betrokken?
- Vindt u het interessant hierover te discussiëren?

Dan is dit wellicht iets voor u

Het Vrouwendispuut

Er is meer onder de zon dan hard werken en geld verdienen. Het katholiek dispuut is een netwerk van en voor vrouwen. Het wil vrouwen een netwerk bieden in de eigen woonomgeving en voor hen een bron van inspiratie en stimulans zijn.

Visie

Het vrouwendispuut streeft naar een maatschappij waarin diversiteit binnen de samenleving erkend wordt en waarin vrouwen en mannen verantwoordelijkheden, arbeid en zorgtaken delen. Het accent ligt hierbij op erkenning van de verschillende posities en wensen tussen vrouwen en mannen. Het dispuut laat zich inspireren door een christelijke levensvisie.

Hoe doen we dat als dispuut

Door maandelijks bij elkaar te komen, bij toerbeurt bij leden thuis. Wij bespreken dan actuele thema's waarbij volop gelegenheid is voor

uitwisseling van kennis en ervaring. Eenmaal per maand met elkaar van gedachten wisselen werkt heel inspirerend.

Hebt u interesse en wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met Toos van Rijnsoever-de Wit 053-4310272, email adres: rijnsoe@planet.nl of Sjoeke van der Meer 053- 4762321 emailadres: sjoekerozema@hetnet.nl

Nicolette van den Bergh

Vóóraankondiging Cantatedienst zondag 27 november

Op **zondag 27 november a.s.** wordt er weer een Cantatedienst gehouden in de **Jacobuskerk**, met medewerking van de Bachbeweging Twente. Op deze eerste zondag van de Advent wordt de bekende Bach-Cantate BWV 140 uitgevoerd: "Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter".

We willen u nu alvast uitnodigen voor deze bijzondere viering met oecumenisch karakter, later volgt nog aanvullende informatie. Let op de aanvangstijd deze morgen: we beginnen om **10.00 uur**.

*Namens de voorbereidingsgroep:
pastor Hans van der Hulst*

*Wees niet bang voor de dag van morgen,
maar geniet van het nu en heilig de dag
van vandaag.*

*Leef in het heden met volle teugen, want
morgen kan alles anders zijn.*





KIEK

4 Oktober
WERELD *DIEREN* DAG
MIEREN
PIEREN
STIEREN
GIEREN

Limerick :
Fransiscus hield veel van zijn dieren
van vogels en vissen en pieren
maar van de rode hond
die toen ook bestond
kreeg hij opgezette klieren.

Wat is het ijdelste dier?
Een HAAN want hij heeft
altijd een kam bij
zich!

B



Mopje:
Koozje: "ik ga vissen"

Jantje:
"heb je wormen?"

Koozje:
"ja, maar ik ga toch!"
Ha, ha, hi

St. Fransiscus is op 3 oktober 1226 gestorven. Twee jaar later werd hij op 4 oktober (de dag na zijn overlijden) door de paus heilig verklaard.

Pas in 1929 werd 4 oktober ook Werelddierendag.
Ben jij ook een feestbeest? Dan kun je deze dag ook vieren. Deel bijvoorbeeld hondenkoekjes uit of hang de beest uit!

Allemaal een kus van Fransis!

B



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Nacht van de Vrede



De Nacht van de Vrede is hét jongerenpodium voor politiek, kunst en cultuur. Op woensdag **21 september** wordt de Internationale Dag van de Vrede in Tivoli in Utrecht gevierd. Het programma is te vinden op www.nachtvandevrede.nl.

De Nacht van de Vrede wordt georganiseerd door Pax Christi in samenwerking met de Vrede van Utrecht en MasterPeace.

Aanbod voor jongeren vanuit het Aartsbisdom

1. Openingsfeest

Op **zondag 2 oktober** wordt het jongerenseizoen gestart met een openingsfeest. Het feest begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de Mariakerk (OLV Tenhemelopneming) aan de Hoofdstraat 18 in **Apeldoorn**. Dit is op loopafstand van het station. Door de dag heen is er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vakantie-ervaringen uit te wisselen. In verschillende workshops zal nagedacht worden hoe je als jongere in het dagelijks leven standvastiger op Christus kunt bouwen. De dag wordt afgesloten met een eenvoudige avondmaaltijd en eindigt om 18.00 uur. De kosten van deze dag bedragen € 5,- p.p. Dit openingsfeest is tevens een WJD-reünie voor degenen die naar de

WJD zijn geweest. Het openingsfeest is bestemd voor alle jongeren van het Aartsbisdom Utrecht (16-30 jaar). Ook wanneer je niet naar de WJD bent geweest, ben je van harte welkom. Jongeren kunnen zich tot maandag 26 september opgeven.

2. Vormingsweekenden

De bisdommen Utrecht, Den Bosch en Haarlem-Amsterdam bieden samen drie vormingsweekenden aan jongeren die zich meer willen verdiepen in het katholiek geloof. De weekenden hebben als doel dat jongeren het katholiek geloof beter begrijpen en het in de praktijk brengen.

14-15 oktober 2011 (Nieuwkuijk)

9-11 december 2011 (Nieuwkuijk)

3-5 februari 2012 (Volgelenzang)

Jongeren krijgen een stevige subsidie: ze betalen voor deze drie weekenden geen € 350,- maar € 195,- all-in.

Jongeren kunnen zich tot 15 september opgeven door te mailen naar Hao Tran: tran@artsbisdom.nl.

Informatie www.yougle.nl

KJD: feest van vuur 6 november in Den Bosch

Katholieke Jongerendag (KJD) 6 november. De artiesten en sprekers zijn o.a. zanger Kees Kraayenoord, priester Antoine Bodar en de presidente van de Focolarebeweging, Maria Voce. Het thema is 'vuur'.

Meer informatie via:

www.jongkatholiek.nl/kjd



Allerhande

Je kind gaat scheiden; hoe nu verder...?

De KBO Overijssel organiseert op donderdag 13 oktober a.s. een themadag met als titel:

'Je kind gaat scheiden; hoe nu verder ...?'

Deze dag is gratis voor leden van de KBO Overijssel, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen een kleine tegemoetkoming in de kosten van € 10,-.

Gerrie Vrieling,
Beleidsmedewerker KBO Overijssel
Tel. 0572-36 11 77
www.kbo-overijssel.nl
info@kbo-overijssel.nl

Nog enkele plaatsen vrij...

Een laatste mededeling: er zijn voor de cursus "Het dagelijkse leefbaar maken" nog enkele plaatsen vrij.

De cursus begint 13 september om half acht in het parochiehuis van de Jacobuskerk.

Opgave bij het secretariaat van de parochie.

J. van den Nieuwendijk, p.w.

11-daagse rondreis Israël 2012

Informatieavond donderdag **29 september 20.00–21.30 uur** in het Pastoraal Centrum Onze Lieve Vrouwe-

kerk O.L.Vrouwestraat 6 in Hengelo.

Van **27 april tot 7 mei 2012** leiden Frans de Heus en Frank Beuger een reis naar Israël. Frank de Heus is pastoraal werker van de parochie St. Franciscus van Assisië in Haaksbergen en omstreken. Frank de Beuger is werkzaam als decaan en docent levensbeschouwing en maatschappijleer aan het Twents carmelcollege.

Info:

Frank Beuger, tel: 06 230 90 356,

e-mail: f.beuger@home.nl

Frank de Heus, tel: 06 300 988 33,

e-mail: pastordeheus@home.nl

www.franciscusparochie.nl (*rubriek catechese/spiritualiteit*)

Bedevaart naar Kevelaar

De jaarlijkse bedevaart voor de inwoners van Enschede en omstreken naar Kevelaar (Duitsland) waar de H. Maagd wordt vereerd als de "Troosteres der Bedroefden" wordt dit jaar gehouden op **zaterdag 17 september**. Het thema van de bedevaart is: "Tot hoop geroepen".

Pastoor A. Monninkhof zal dit jaar de bedevaart begeleiden.

Voor deelname kan men zich aanmelden bij: Mw. M. van Gerven, Wilhelminastraat 54-25 te Enschede. Telefoon: 053-4343054 of

06 45520227 of bij

Dhr. A. Rolevink, Velveweg 144 te Enschede.

Telefoon: 053-4320741 of 06 48785457.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl 8509930

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Penningmeester

Mevr. Ineke Keizer.

SNS-bank 91 15 30 037

Webmaster

Hr. Jos Gruyters

josgruyters@concepts.nl

Redactie:

Voorlopig vacature,

Wilt u uw bijdrage sturen naar het secretariaat van de Jacobuskerk?

Bezorging

Mevr. I. Hoog Antink,

Spelbergsweg 13

478 79 51

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

Vredesviering op 25 september om 10.00 uur

De oecumenische Vredesviering als afsluiting van de Vredesweek.

Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van het Ministerie van Vrede. Het Ministerie van Vrede is een nieuwe aanpak voor de Vredesweek. Met het Ministerie van Vrede willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland betrekken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in de wereld. Met een Minister en een Staatsecretaris, met Ambassadeurs door het hele land, een Vredesbegroting en de 'Vredesbelasting' zetten we bestaande en nieuwe vredesinitiatieven in de spotlight.

"Overal ter wereld laten mensen zich inspireren door het verlangen naar een leven vrij van angst en de eigen toekomst te bepalen; een verlangen dat zich niet laat onderdrukken door geweld of repressie".

Met deze woorden trapte Jan Gruyters, algemeen directeur van IKV Pax Christi, zaterdag 21 mei de eerste Ambassadeursdag van het Ministerie van Vrede af.

Vesper op 2 oktober en studenten van Enschede

De regelmatig terugkerende vesper, het avondgebed op de koopzondagen zal deze keer samen met studenten van de Universiteit en Saxion Hogeschool



worden vormgegeven.
Iedereen, die toevallig in de stad is, is van harte welkom. Laat je inspireren en kom tot jezelf in stilte zang lezing en gebed op het einde van de dag.

Parochiekroniek

Overleden:

Mevrouw Geertruida Engeman-Vennegoor

Zij overleed zaterdag 25 juni op de leeftijd van 71 jaar. Zij woonde sinds 20 in het Ariënszorgpalet. Haar uitvaart vond plaats in de St Jacobuskerk in Lonneker, waar zij jaren deel uitmaakte van de geloofsgemeenschap.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte

Op **13 juli 2011** is overleden

Henk Lamein

op de leeftijd van 80 jaar.

Henk was een lieve en zorgzame man: een bescheiden, eerlijk en degelijk mens, een man van tradities, eigenwijs op z'n tijd, maar ook een man die hield van gezelligheid en van humor. Henk was 50 jaar getrouwd met Truus Boerrigter uit Losser, ze kregen 3 kinderen: Frank, Monique en Simone, en 3 kleindochters: Kicky, Amber en Fleur. Lang heeft Henk gewerkt als boekhouder bij Holtkamp, de precisie en de verantwoordelijkheid die daarbij hoorde, tekende Henk ook in het dagelijks leven. Henk was ook een man die veel hield van fiet-

sen, van vissen en natuurlijk van zijn club Emos: hij was er supporter, bestuurslid en penningmeester en genoot van de gezelligheid in en rond de club. De laatste jaren kampte Henk met gezondheidsproblemen, maar ook toen bleef hij dapper volhouden, totdat begin juli van dit jaar zijn kaarsje echt was opgebrand en hij overleed in het ziekenhuis hier in Enschede. Zijn dierbaren zijn dankbaar dat hij in januari nog zijn 80^{ste} verjaardag heeft mogen vieren, en op 21 juni jl. nog zijn 50-jarig huwelijk met zijn Truus, die al die jaren zoveel lief en leed met hem deelde en zo goed voor hem zorgde. Op woensdag 20 juli jl hebben we afscheid van Henk genomen in de St Jacobuskerk, daarna volgde de Crematieplechtigheid in Usselo. We hebben hem toegewenst dat hijzelf nu mag delen in de warmte van Gods Licht, en dat hij aan zijn dierbaren nabij mag blijven. Hen wensen we veel sterkte toe, en vele goede herinneringen aan man, vader, schoonvader, opa en broer Henk.

Pastor Hans van der Hulst

Gedoopt:

Anne Sophie Nuis, geboren 25-12-2010 en dochter van Martijn Nuis en Martine Haasjes.

Dat ze mag opgroeien in liefde binnen een levende geloofsgemeenschap



Bereikbaarheid van de St. Jacobuskerk binnen het stadserf

In tegenstelling tot wat enkele maanden geleden in de TC Tubantia stond over het parkeren van slechts 3 auto,s binnen het stadserf bij een huwelijk of uitvaartviering is niet van toepassing op de St. Jacobuskerk.

De kerk beschikt over een eigen parkeerplaats aan de walstraat 38 achter de kerk, waar indien ze een beetje netjes geparkeerd worden ongeveer 20 auto,s kunnen staan.

Tot 11.00 uur is het stadserf vrij om in te rijden. daarna hebben alleen nog mensen met een pasje toegang.

Een uitzondering is er echter voor mensen die een kerkdienst willen bezoeken bij bijvoorbeeld een huwelijk, uitvaart of doopviering.

Hiervoor kunt U zich melden bij de ingang van het stadserf (bijvoorbeeld aan de brammelerstraat) en aangeven dat U naar de dienst wilt in de St. Jacobuskerk voor een huwelijk-uitvaart of doopviering.

Vanuit de parkeergarage laten zij dan de bollard (zinkbare paal) zakken en krijgt U groen licht om door te rijden. Enkele dagen voor de viering heb ik hier dan bij de parkeerdienst al melding van gemaakt.

Dus dat de kerk moeilijk bereikbaar zou zijn is onjuist.

Leo Gasthuis, koster St. Jacobus

Voor de kleine heesters

Dank U wel, dat ik niet de hoogste boom hoef te zijn, trots en ongenaakbaar, uitstekend boven ieder en alles om mij heen.

Dank U wel, dat mijn takken niet de sterkste takken hoeven te zijn, recht en onbreekbaar, gemaakt om alle stormen te doorstaan.

Dank U wel, dat mijn knoppen niet de allermooiste knoppen hoeven te zijn, ongebroken en gaaf, bron van bloesem en juichende vreugde.

Dank U wel, dat U juist oog en hart hebt voor de gebroken knoppen, voor de kromme takken, voor de kleine heesters van deze aarde.

*Bron: Red@actieService
Rakelings Nabij, Alfred Bronswijk*





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Het is voor ons een groot feest omdat wij u kunnen meedelen dat de Stichting Behoud Jozefkerk 2,8 miljoen euro subsidie heeft ontvangen van de Provincie Overijssel. Hiermee kunnen de laatste twee fases van het restauratie plan worden uitgevoerd. Naast tal van bouwkundige werkzaamheden zullen ook de laatste 6 figuratieve muurschilderingen van Collette in de noordbeuk worden vrijgelegd en geresatureerd.



Totale begroting is 3,3 miljoen euro. De stichting komt dus nog 500.000 euro tekort. Het stichtingsbestuur zal acties ondernemen om geld in te zamelen.

Er zal ook een financieel beroep gedaan worden op ons, als gebruikers van de Jozefkerk.

Binnenkort bespreken we met de stichtingsbesturen van Behoud- en Vrienden van de Jozefkerk het verdere plan van aanpak.

Wij zullen u op de hoogte houden.

- Tot en met augustus blijft de bijdrage aan Kerkbalans 2011 circa 2 duizend euro (10%) achter in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest of u bent het vergeten.

Uw bijdrage is van harte welkom.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman,*

053-4355320

jos.marsman1@kpnmail.nl

Gedoopt

Op 10 juli:

Annelie, Dominique Renard. Zij is geboren op 20 augustus 2004 en woont aan het Boerrigter in Losser.

Frederieke Caecilia Renard. Zij is geboren op 5 februari 2006 en woont aan het Boerrigter in Losser.

Marilisa Kayleigh Renard. Zij is geboren op 10 juli 2007 en woont aan het Boerrigter in Losser.

Jessica Selina Renard. Zij is geboren op 19 januari 2009 en woont aan het Boerrigter in Losser.

Op 14 augustus:

Charlene Libbers. Zij is geboren op 26 maart 2011 en woont aan de Keperstraat 10.

Feline Boevink. Zij is geboren op 15 januari 2011 en woont aan de Oostveenweg 145.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden

In Memoriam Tiny Fleuren-Roolvink

Op 24 juni j.l. overleed

**Christina Geertruida -Tiny-
Fleuren-Roolvink**

Zij werd geboren als 10e in de rij van 13 kinderen, die zij allemaal heeft overleefd.

De St Josephkerk had een prominente plaats in haar leven: ze is er gedoopt en ze is er in 1940 met **Gerrit Fleuren** getrouwd. Zij woonden om de hoek in de Molenstraat en kregen samen 4 kinderen die ook weer in de St. Joseph gedoopt werden.

Gerrit heeft voor de parochie veel schilderwerk verricht en in deze kerk had hij zijn laatste schildersklus.

Hij stierf in 1965, heeft er zijn uitvaart gehad en nu sluit Tiny de rij....zo is



de cirkel rond.

Er brak voor Tiny en het gezin een heel moeilijke tijd aan. Er waren zo veel zorgen en door haar grote verdriet kon ze van de mooie dingen moeilijk genieten. Naarmate ze ouder werd en zag dat de kinderen het goed hadden, lukte het haar om haar verdriet los te laten.

Van haar klein- en achterkleinkinderen heeft ze genoten en zij zullen haar herinneren als een warme, gezellige oma.

In het Hortensiaflat, waar zij aan veel activiteiten deelnam, beleefde zij een rustige oude dag.

Een veel gebezigde uitspraak, die ze te pas en te onpas gebruikte was de opmerking "God bewame"

Inderdaad: "God bewaar me"....

"God bewaar haar".....

Marijke Oonk

Riet Westendorp

“Volledig voorbereid op het einde en gelukkig met het leven dat zij heeft gehad, is onze zus, schoonzus en tante Riet Westendorp in alle rust op 80-jarige leeftijd overleden”.

Dit schreef haar familie als aanhef op haar rouwkaart. Op **20 juli overleed** Riet Westendorp. Op 26 juli j.l. was haar uitvaart in de Sint Josephkerk, gevolgd door haar crematie.

Als een rode draad liep door haar leven haar zelfstandigheid. Het liefst wilde ze alles zelf regelen, en dat lukte haar ook. Zo kon zij er op haar manier zijn voor anderen. Ze mocht jaren werken achtereenvolgens in de

verpleging, de psychiatrie en de bejaardenzorg. Verpleegkunde was “precies haar vak”. Haar kennis en kunde gaf zij graag aan mensen, voor wie zij mocht zorgen.

In haar vrije tijd mocht ze graag handwerken, reizen en puzzelen. Haar reizen gingen onder meer naar Syrië, Jordanië en Rome. Op deze manier ging haar wens in vervulling om veel van de wereld te mogen zien.

De laatste maanden van haar leven waren moeilijk, omdat zij de regie over haar leven uit handen moest geven. In deze maanden mocht zij zich omringd weten door de lieve zorg en aandacht van haar familie. Uiteindelijk is zij op 20 juli j.l. vredig ingeslapen.

Pastoor André Monninkhof

Mieke Bonder-Rondhuis

Op **27 juli overleed** Mieke Bonder-Rondhuis, geboren op 22 februari 1947 in Enschede als enig kind van Johan Rondhuis en Mien Rondhuis-Kroeze.

Zij heeft gewerkt als tandarts- en doktersassistente en als telefoniste-receptioniste in een gezondheidscentrum en in ziekenhuis de Stadsmaten.

In 1976 trouwde ze met Louis Bonder. Toen ze moeder werd is ze gestopt met werken. Ze leefde intensief mee met haar kinderen Nicole en Maarten voor wie ze veel betekend heeft.

Mieke leidde een rustig leven, ook omdat haar gezondheid niet altijd even goed was.



Ze heeft met veel plezier de laatste 19 jaar gewoond aan de Kotkampweg. Vanaf begin 2006 ging haar gezondheid geleidelijk achteruit en vanaf juli vorig jaar werden de problemen steeds groter. Tijdens haar laatste ziekenhuisopname is ze toch nog onverwacht overleden; een zorgzame echtgenote, een lieve moeder en een dappere vrouw.

Op **6 augustus 2011** is overleden

Hennie Janssen

op de leeftijd van 61 jaar.

Hennie is geboren op 9 januari 1950 in Enschede. Na zijn eerste huwelijk kreeg hij 2 kinderen: Miranda en Marc. Later trouwde hij met Annemieke, en zij kregen een zoon: Thomas. Zij blijven aan Hennie denken als een lieve en zorgzame man, een mens met humor, een levenskunstenaar die van het leven, van lekker eten, van uitgaan, van vissen, van vakanties kon genieten, een man met af en toe de plezierige ondeugd van de kwajongen, die hij altijd een beetje gebleven was. En Hennie was ook een 'mensen-mens': iemand die aandacht en een warm hart had voor iedere medemens die hij mocht ontmoeten: waar hij woonde, waar hij werkte, wie hij op de fiets overal in Enschede tegenkwam. Lang heeft Hennie bij de Grolsch mogen werken: vele jaren met plezier in het brouwhuis en in de proefbrouwerij, waar hij met zijn medewerkers een goed team vormde. Op zijn 59^{ste} ging hij met vervroegd pensioen. Eind

2010 kwamen er problemen met zijn gezondheid. Hij was er eerst nog heel sterk onder, maar het werd zwaarder, en Hennie werd zieker, tot hij op zaterdag 6 augustus jl overleed, in het ziekenhuis in Enschede.

Op 12 augustus hebben we afscheid van Hennie genomen in de St. Josephkerk en in het Crematorium 'Enschede' te Usselo. Hennie, bedankt voor alles wat je voor je naasten en voor andere mensen hebt mogen betekenen. Dat jij nu thuis mag zijn, daar aan de overkant, zoals je thuis was bij je dierbaren.

Pastor Hans van der Hulst

Mevr. Theresia Brouwers

Op **9 augustus j.l.** overleed Mevr. Trees Brouwers op de leeftijd van 79 jaar.

Zij woonde Oldenzaalsestraat 55-18.

Mevr. Brouwers werd geboren te Rijen (het tegenwoordige Gilze-Rijen) op 22 december 1931.

Een van haar broers had dezelfde verjaardag maar was zo'n tien jaar ouder. Met deze broer, die ze haar tweelingbroer noemde, had ze het meeste contact, ook nadat een van tweeën naar het buitenland verhuisde. Mevr. Brouwers was altijd zeer met haar medemensen begaan.

Zij was werkzaam als maatschappelijk werkster en ook politiek zeer actief.

Longkanker, aan het eind van haar leven, heeft veel pijn gegeven.

Haar dochter Liliane belde elke dag naar haar moeder en is de laatste twee



weken steeds bij haar geweest en heeft, in de geest van haar moeder, alles geregeld voor het afscheid: de kerkdienst in de St.Josephkerk op zaterdag 13 augustus en de aansluitende crematiedienst.

Trees Brouwers, een sterke vrouw, stond vol passie, liefde en kracht in het leven en haar wens voor iedereen was: Leef je leven elke dag, met liefde. Alle goeds voor iedereen. Trees Brouwers, rust in vrede!

MENSEN IN NOOD

Op zaterdag 8 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse kledingactie voor U kunt dan uw goede en nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel, in gesloten plastic zakken, afgeven bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg, 's morgens van 10.00 tot 12.00 uur.

Volkoren

Alweer geruime houdt de media ons op de hoogte van de hongersnood in de Hoorn van Afrika. De fatale combinatie van religieus geweld en droogte. Wat kunnen we bijdragen? Ingrijpen is een een zeer moeilijke zaak maar we zouden massaal volkorenbrood kunnen eten. Voor het maken van witbrood hebben we meer landbouwgrond nodig. Voor een volkorenbrood is ongeveer 0,6 m² akker nodig, voor een witbrood ongeveer 0,76 m² nodig. De korrel moet ont-



daan worden van zijn vliesjes. Dus we gebruiken maar een deel. Want we gebruiken alleen het meel. Bij volkoren benutten we de gehele korrel, dus minder landbouwgrond nodig. Zo blijft er in de noodopslag voorraad aanwezig voor b.v. de Hoorn.

John Schiffel

HAGIA SOPHIA IN NICEA

In het volgende nummer van Pelgrim!





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Mevr. C. Timmerman, *contactpersoon*

e-mail: carin.timmerman@gmail.com

06-250 913 77

Hr. K.A. Grabmaier

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Locatieraad

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris* 433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Van de locatieraad

Zoals ieder jaar is de vakantietijd een betrekkelijk rustige periode, waarin diverse activiteiten op een laag pitje komen te staan. Voor veel vrijwilligers was het daarom een tijd om even tot rust te kunnen komen, en om energie te verzamelen voor het nieuwe seizoen dat ondertussen weer van start is gegaan.

Een nieuw seizoen is net zo iets als een nieuw kalenderjaar. We beginnen wel met goede voornemens, maar het



zal echter eerst nog moeten blijken of ze ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Soms lukt dat, maar soms ook niet. In een geloofs-gemeenschap als de onze zijn we daarbij sterk afhankelijk van de betrokkenheid, inzet, en mogelijkheden van vele vrijwilligers.

Het ziet er naar uit dat de pastoraat-groep met enkele personen versterkt kan gaan worden. Verder is ook uitbreiding te verwachten in het aantal mensen voor de kosterstaken bij weekendvieringen. Dat zijn hoopvolle ontwikkelingen waar we erg blij mee zijn. Maar daarnaast zijn er ook zaken waarvoor nog oplossingen gevonden dienen te worden. Zoals ondermeer hulp bij de ledenadministratie, en onderhoud aan de klokkentoren. Voor het overige blijft het steeds van belang om de financiën op orde te kunnen houden.

Kortom: een nieuw seizoen is weer begonnen. Laten we er iets moois van maken.

*Namens de locatieraad,
Arthur Rolevink*

Ik geef de pen door aan.....

Hallo,
Mij is gevraagd door mijn moeder (Martine Slotman) of ik een stukje wou schrijven.



Ik ben Hanne Bok, ik ben misdienaar voor de Ariënsgedachtenkerk en ben 9 jaar.

Misdienen doe ik vaak, samen met mijn vriendin Myrthe. Dat vind ik ook wel leuk.

In het begin kregen we een opleiding door Men. Ben Olde Daalhuis. Dat was ook leerzaam want je kreeg ook over vroeger te lezen.

Toen bij de eerste mis die mijn zus Pleun moest dienen heb ik gekeken hoe alle moest en wanneer. Nu kan ik het helemaal zelf.

Ik heb veel uitvaarten en eucharistie vieringen gehad. Ik ga misschien ook nog een trouwerij dienen.

Ik heb zelf ook de communie gedaan. Dat was ook erg leuk!!!

We deden een toneelstukje om de sleutel te vinden van de kluis! We hadden ook allemaal dozen en op de achterkant stonden belangrijke dingen. De vredesduif, brood, wijn enz.. Allemaal dingen die met Jezus te maken hebben.

Jammer dat er nu heel wat anders is.

Ik zit op de Alfonsusschool.

Ik speel ook piano daar krijg ik les in.

Ik zit ook in het kerkkoor met dirigent Matthijs en David.

Ik geef de pen door aan

Madelon Kroep.

Zij zit bij mij in het kerkkoor.

Succes Madelon!

Hanne Bok

Nooit ben je groter dan op je knieën



Jubileum Dameskoor

Op zaterdag **22 oktober** 19.00 uur hopen wij ons 40-jarig jubileum te vieren. Van harte nodigen wij u allen na de viering uit voor de feestelijke receptie in de grote parochiezaal met koffie en/of thee met iets lekkers erbij en een hapje en een drankje. Voorganger in de viering is Pastoor A. Monnikhof.

*Namens het Dameskoor,
Riet Olde Daalhuis*

Getrouwd

26 augustus Björn Busschers en Charien Schut. Drebbelstraat 66
Mogen zij er voor elkaar zijn in goede en in kwade dagen

Gedoopt

26 augustus Steve Busschers, zoon van Björn Busschers en Charien Schut. Drebbelstraat 66.
Welkom in onze geloofsgemeenschap

† Overleden

In Memoriam Annelie Bours-Ehricke

Op **21 augustus** j.l. overleed mevrouw Annelie Bours-Ehricke. Zij woonde in zorgcentrum “De Posten”. Op donderdag 25 augustus was voor

haar de uitvaartdienst in onze Ariëns-gedachteniskerk, gevolgd door haar begrafenis.

Moegestreden heeft onze zorgzame, lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder voorgoed haar ogen gesloten.

Met deze woorden als aanhef van de rouwkaart nemen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen afscheid van Annelie Bours-Ehricke. Zij heeft een bewogen leven achter de rug. Haar leven was niet zonder zorgen. Toch heeft zij altijd geprobeerd er het beste van te maken: voor haarzelf, voor haar man en voor haar kinderen en kleinkinderen. Annelie Bours was een gestudeerde vrouw. In Duitsland, waar zij geboren is, voltooide zij het gymnasium en studeerde zij biologie. De Tweede Wereldoorlog echter gooide roet in het eten, waardoor zij haar opleiding niet kon voltooien. Dat zij haar studie niet kon afmaken, was de grootste teleurstelling van haar leven.

Op de plek waar zij beiden te werk gesteld waren, ontmoette zij haar man Frans. Kort na de oorlog trouwden ze en een paar jaar na hun huwelijk vestigden zij zich in Enschede. Hier zorgde zij samen met haar man Frans voor haar gezin.

Samen met haar man was zij jarenlang lid van het Ariënskoor. Trouw gingen ze samen naar iedere repetitie.

De laatste jaren van haar leven woonde zij in “De Posten”. Hier voelde zij zich gelukkig. Ze luisterde



naar klassieke muziek, tekende, schilderde en maakte kleine reisjes.

Enige maanden voor haar overlijden schreef zij aan allen, die haar lief waren, een afscheidsbrief. Uit deze brief blijkt haar grote dankbaarheid aan allen, die zich betrokken bij haar toonden. Ook lezen we hierin over haar grote geloof. Met het lied: “*So nimm dann meine Hände und führe mich*” hebben we haar uitgeleide gedaan vanuit onze Ariënsgedachtenkerk.

Dat zij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

In Memoriam Chiel de Pooter

Op woensdag **23 augustus** overleed op de leeftijd van 82 jaar de heer Michiel François Jan de Pooter. Op maandag 29 augustus was in onze Ariënsgedachtenkerk de uitvaartdienst, waarna zijn begrafenis volgde.

“Afscheid”.

Dit is de titel van een gedicht, dat door zijn vrouw en kinderen was gekozen als aanhef voor de rouwkaart van Chiel de Pooter. Uit dit gedicht blijkt, dat het afscheid voor hen moeilijk was. Begrijpelijk, als je zoveel jaren liefdevol met elkaar verbonden bent geweest. Toch troost het de familie van Chiel, dat hij rustig en vreedzaam is ingeslapen. Ook kijken ze dankbaar terug op alles, wat ze met hem mochten delen en wat hij voor hen heeft gedaan.

Zijn gezin stond voor hem centraal.

Samen met zijn vrouw zorgde hij ervoor dat zijn beide zoons een onbezorgde jeugd hadden. Met de oudste ging hij naar de voetbal; met de jongste ging hij knutselen in de schuur. Ook met zijn kleinkinderen deed hij samen met oma allerlei leuke dingen.

Chiel de Pooter was docent “*pur sang*”, zowel in zijn beroep als in het vrijwilligerswerk. Als instructeur vliegtuigtechniek (beroepsmilitair) bracht hij zijn leerlingen de fijne kneepjes bij van de technische staat en het onderhoud van het vliegtuig. Als vrijwilliger leerde hij aan ouderen, hoe zij het beste konden briden.

Chiel de Pooter was vriendelijk en hulpvaardig. Jarenlang bracht hij Tafeltje Dekje maaltijden rond en hielp hij ouderen bij het invullen van belastingformulieren.

Ook was hij maar liefst 18 jaar penningmeester van de Heilig Hartparochie. Iemand zei: “*Hij was een uitstekende penningmeester. We kregen elk kwartaal een overzicht en eens per jaar een jaaroverzicht en voor geïnteresseerden was er inzage en uitleg door hem van de cijfers in de pastorie*”.

Als parochie en als geloofsgemeenschap zijn we Chiel de Pooter veel dank verschuldigd voor wat hij voor ons heeft gedaan.

Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

maandag 09.30 - 11.00 uur

Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)

Iedere zondag 16.30 uur (pl)

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor

Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info

Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Is er voor U:

- wilt u vervoer naar de
St. Pauluskerk om de
H. mis bij te wonen.

- Heeft u hulp nodig voor kleine
reparaties in en om het huis.

- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje
of een serieus gesprek

- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis.
Neemt u gerust contact op met het
secretariaat, u kunt ook langskomen op
het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met
zowel auto en bus en heeft voldoende
parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten
voor minder validen mensen en baby's.



15 september: donderdag

Gedachtenis van:

Onze Lieve Vrouw van Smarten

rozenkransgebed in de kapel om 19.00 u



21 september: woensdag

Feest van de **H. Matteüs**

Apostel en evangelist

Matteüs, ook wel Levi genoemd, werd geboren in Kafarnaüm. Hij had het beroep van tollenaar, een ambtenaar die voor de Romeinse bezetter belasting inde. Toen Jezus hem bij het tolhuis zag zitten, zei Hij tot Matteüs: "Volg Mij!". Matteüs stond op en volgde de Heer. Hij werd één van de Twaalf Apostelen, aldus de Heilige Schrift. De overlevering identificeert hem met de schrijver van het Evangelie van Matteüs. St. Irenaeus van Lyon (ca. 130-ca. 202) schrijft dat Matteüs in eerste instantie het evangelie verkondigde onder de Hebreeuwse joden. Andere oude schrijvers melden dat Matteüs later vertrok naar een gebied ten zuiden van de Kaspische Zee om daar te prediken. Een legende vertelt dat hij in Perzië de marteldood gestorven is. Historisch staat dat echter niet vast.

29 september: donderdag

Feest van de **HH. Michael, Gabriël en Rafaël** Aartsengelen



Oktobermaand = Rozenkransmaand

4 oktober: dinsdag

Openingslof 19.00
uur kapel

7 oktober: vrijdag

Gedachtenis van **de Heilige Maagd**

Maria van de

Rozenkrans

19.00 uur H. mis in de kapel

De Heilige Paus Pius V (1566 - 1572) voerde deze gedachtenis in op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen die in 1570 Cyprus hadden binnengevallen met als doel de Venetianen uit het Oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee te verdrijven. Pius schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Sinds die tijd geldt de maand oktober als de Rozenkransmaand binnen de Katholieke Kerk. Op vele plaatsen komen christenen dan nog meer dan anders samen om de Rozenkrans te bidden.

11 oktober: dinsdag

Lof 19.00 uur in de kapel



BIJBELGROEP

Bijbelgroep begint weer op dinsdagavond 18 oktober 19.45 – 21.30 in de JP zaal. Voor meer informatie neem gerust contact op 074 – 3494815.



JAARLIJKS UITJE ST. PAULUSKOOR

Zaterdag 2 juli 2011 was het dan weer zover, het jaarlijkse uitje van het koor. Heel benieuwd naar wat er stond te gebeuren moesten we om 12.30 uur bij de parochiezaal zijn. Nadat we allemaal present waren konden we in de auto stappen naar een “onbekende” bestemming. De rit duurde gelukkig niet lang want we kwamen uit bij de Twentse Welle op de Roombeek waar we gelijk werden verrast op een heerlijke lunch.



Tegen 14.00 uur kregen we een rondleiding van een gids door de Roombeek, dit was bijzonder leuk voor iedereen. Toen we terug kwamen werd er nog gezellig een glaasje gedronken in het restaurant van de Twentse Welle. Vervolgens gingen we terug naar onze auto's naar weer een bestemming met verrassingen.

Na een aantal omleidingen kwamen we tenslotte in de parkeerplaats van Holland Casino, het was toen niet meer zo moeilijk om te raden wat we gingen doen. In het casino aangekomen kregen we een drankje aangeboden en vervolgens speciaal voor ons een uitleg van Black Jack en Roulette heel erg interessant voor ons allemaal. Vervolgens kregen we een heerlijk diner aangeboden incl. een drankje en ook nog voor ieder lid € 10,- om te gaan spelen, twee van ons hebben toen nog wat gewonnen. Dit was weer een dag van genieten en het bevordert de saamhorigheid in het Koor, een dag waar iedereen met plezier op terugkijkt. Kim, Belinda en Johan die dit hadden georganiseerd werden dan ook bedankt voor het regelen en natuurlijk Rob voor het maken van de foto's.

Henriëtte (koorlid)

BOEKENTIP en GEZINSDAG ALLEENSTAANDE OUDERS

“De uitdaging van de liefde”

Als ze trouwen, beloven jonge mensen elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben. Helaas zijn er veel relaties die op een echtscheiding uitlopen. 'Ik hou niet meer van je', zegt één van de partners en het huwelijk ligt in puin. Alle romantische gevoelens zijn weg en een scheiding lijkt onvermijdelijk. Is zo'n huwelijk nog te redden? Waarschijnlijk wel.

De uitdaging van de liefde geeft elk huwelijk een nieuwe kans. Ook jouw huwelijk.

Auteurs : Stephen en Alex Kendrick
bestellen bij: www.colomba.nl
nr. 2255; € 14,95



Gezinsdag voor alleenstaande ouders

Thema “communicatie”

Zondag 25 september 2011 Schoonhoven
voor meer informatie ga naar
www.katholiekgezin.nl/gezinsdag

NIUWS PASTORAATSGROEP

- De parochianen Evelien Schavemaker, Herbert Meulenbroek, Alex Nijenhuis en Manfred van Kerckhoven gaan in december meedoen aan de cursus communicatieve vaardigheden in Borne. Deze cursus is bedoeld voor parochiële vrijwilligers met als aandachtgebied(en): ziekenbezoekgroep; werkgroep nabestaanden; werkgroepen voor avondwakes en uitvaartbegeleiding; werkgroepen voor stervensbegeleiding en rouwverwerking.

NIUWS LOKATIERAAD

- Gerda Didon zal de ledenadministratie gaan versterken

CATHECHSE van PAULUS de KERKABOUTER

In de maand oktober wordt er iedere dinsdag in de kapel de rozenkransgebeden. De maand oktober noemen we ook wel Rozenkransmaand

Heb je wel eens een **Rozenkrans** gezien?



Dat is een soort ketting met allerlei kraaltjes eraan die mensen kunnen gebruiken als ze tot Maria bidden. Bij elk kraaltje hoort een gebedje.

Met je vingers voel je waar je bent.

Hoe kun je de Rozenkrans bidden? Het is niet zo moeilijk als het lijkt.

Vraag het maar aan je ouders of opa of oma, maar je bent natuurlijk van harte welkom in de kapel iedere dinsdag in oktober om 19.00 uur, dan kun je zien hoe de rozenkrans wordt gebeden

Weet je dat op zondag 2 oktober **wereld missiedag is voor kinderen**, je kunt dan deze dag speciaal bidden voor de kinderen in Vietnam



Op 2 oktober is ook het feest van de **engelbewaarders**.



Ook jij heb een engelbewaarder, die jouw beschermd en zorgt dat je dicht bij God mag zijn.

De kinderwoorddiensten beginnen weer met het begin van het nieuwe schooljaar.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,
contactpersoon

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W. Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

► Kopij

Kopij inleveren **vóór ma. 26 sept.**

Periode 15 okt. t/m 11 nov. 2011.

VERGADERAGENDA

ma. 26 sept. 09.30 u. Red. par. blad

wo. 28 sept. 19.00 u. KVG

WIJ HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN:

Lucassen-Weersink, Jos Stijntjes-
Punte en overl. fam., onze zieken,

André Ticheler,

Gerard Lesscher, Joop

Sprakel (jaargedach-
tenis), Greta Busschers-

Rudde, Johan en

Annie Mekkelholt-
Witbreuk, Marie Spijker-

Vaneker en overl. zoon

Anton, Annie Beckers,

fam. Beckers,

Tadeusz Maciejczyk,

fam. Maciejczyk,

fam. Berent, fam. Bevers-Kleinsman.



MISINTENTIES

► Met ingang van 1 april 2011 zijn
de normale intenties € 8,--.

► De intenties met vermelding van
jaargedachtenis € 15,--.



OVERLEDEN

Johanna Catharina

Christina Nijhof-

Spekreijse.

Echtgenote van

Wilhelmus Johannes

Maria Nijhof.

Zij was 81 jaar en woonde aan de
Bekmanlanden 5 in Enschede.

Annie, was een zorgzame moeder en
een belangrijke steun voor Wim. Ze
gaf haar dochters alle ruimte om zich



te ontwikkelen en hun eigen pad te gaan. 38 jaar heeft ze met Multiple Sclerose geleefd. Steeds weer een stukje zelfstandigheid in moeten leveren, viel haar zwaar.

Bij de pakken neerzitten en opgeven deed ze nooit. Ze had een ongekende dosis wilskracht, doorzettingsvermogen, een uitgesproken eigen wijsheid, humor en zelfspot. Daarnaast verstond ze als geen ander de kunst om van het leven te blijven genieten.

We zullen haar missen.

Op 14 juli was haar uitvaart vanuit de Mariakerk waarna de crematie.

Gedoopt

Op zondag 7 aug. 2011 vierden we de doop van:

Estella Dewi Maria

dochter van

Ramos y Merayo-Darsan,

Dunja Esmée

dochter van Fam. Ardjoen-Ramos y Merayo

en

Ruben

zoon van Fam. Poorthuis-Ehle

Dat zij onder de goede zorg van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkige mensen

WEET U HET NOG!!

Op 8 oktober is er een kledinginzameling. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in een gesloten plastic zak brengen bij:

**Mariakerk Deurningerstraat 212
's morgens tussen 10 en 12 uur.**

FRANS VAN EEKELN



**de nieuwe
websitemaster
Mariakerk.**

Na veel jaren is voor mij de tijd aangebroken om te stoppen met het verzorgen van onze website

Frans van Eekelen (foto) is bereid gevonden om het werk van mij over te nemen. Frans heeft ruime ervaring met het moderne medium.

Zijn mailadres:

f.vaneekelen@home.nl

Ik wens hem veel succes en genoeg met dit mooie werk.

Piet Gieske

€ COLLECTES MARIAKERK

Juni: € 742,-

Juli: € 796,35

Hartelijk bedankt!!

JAARLIJKS REISJE Gemengd Koor

Door Piet Gieske

"Dankzij het mooie weer, maar vooral door de geweldige inzet van het team dat deze dag heeft voorbereid, is onze uitgaansdag een succes geworden", zo bedankte voorzitter Rietje Spanjers op het einde van de enerverende dag het team: Rita en Ton Bottenberg; én Lied en Jan Hendriks.

Het bijna voltallige Gemengd Koor, versterkt door 'aanhang', stond 's morgens even na achten al op het kerkplein voor de Mariakerk. Het



zou een verrassingstocht worden. Nou dat werd het! Een luxe touringcar bracht het gezelschap al tegen tien op de stoep van een middeleeuws restaurant in de 'Boekenstad' Bredevoort. Niet om boeken te kopen maar om een kop sterke koffie te gebruiken op de eeuwenoude zolder van het restaurant aan de rand van het grote plein. Via een wenteltrap, waarvan het onderste treetje een 'struikelblok' was, werden zo'n 50 donkerbruine goed gevulde mokken naar de schaars verlichte zolderruimte geserveerd, met ook nog voor ieder een warm vruchtentaartje met slagroom! Na nog een vluchtig bezoek via een kleurig bospad, aan het Mariakapelletje in het St. Bernardusbos, aan de rand van Bredevoort, ging het over 'binnenwegen' verder naar het zuiden. De gezellige 'babbel' van Jan Hendriks, die ook nog een paar vrolijke quizvragen stelde, zorgde zo nu en dan, voor hilariteit. Alleen Diny Vos wist één van de antwoorden exact te geven! Geen prijs maar wel: bravo! Tegen twaalfuur kwam het doel van de reis in zicht: Archäologischen Park Xanten. Een nogal groot museum over de Romeinse tijd. Beladen met een lunchpakket kwamen de Romeinen langzaam, tot 'leven', geholpen door de moderne hulpmiddelen van onze tijd. Indrukwekkende bouwwerken maar ook heel kleine subtiele dingen, gaven een indruk van het leven zo'n 2000 jaar geleden. Een groot beeld van keizer Augustus stond erbij als of

die, volgens een oplettende koorzangeres, zojuist geopereerd was aan een gebroken heup.

Doodmoe kwamen we om ca. half drie weer bij de bus. Sommige liepen nog wat te leuren met overgebleven limonade, andere snakten er naar!

Op tien minuten afstand van Xanten lag, in de Rijn, al een veerboot klaar die ons naar Rees zou brengen, een stadje stroomafwaarts aan de Rijn. Op de Rijn was een drukke scheepvaart gaande van grote vrachtschepen en tankers, maar ook duwbotten met wel zes schepen voor zich! Boeiend om naar te kijken.

Een half uur varen, met een drankje voor je, was ook al een bijzondere verassing van ons dagje uit. De bus die ondertussen naar Rees was gereden liet wat op zich wachten. Mooi even tijd om de schoen schoon te maken van iemand die op de 'hoop' van een Duitse herder was gestapt.

In de touringcar werd het al gauw een gezellige boel toen Jan Hendriks zijn trekpiano uit de koffer haalde. Een zee van liedjes klonk, niet al te zuiver, van voor naar achter. Achter was men steeds ietsjes later dan voor. Maar wie maalt er om?

Na nog een stuk door een grenzeloos gebied te hebben gereden: links Nederland rechts Duitsland, stonden we tegen zessen al weer op het kerkplein. Een heerlijke maaltijd stond al klaar. Prima verzorgd! Inderdaad Rietje; niet alleen het mooie weer maar vooral het *vlijtige team* was echt 'uit de slof geschoten'!





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Vacature. Tijdelijk:
secretariaat@katholiekenschede.nl

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Oecumenische vieringen

Door het jaar zijn er in samenwerking met de Apostel Thomaskerk enkele oecumenische vieringen of vesperdiensten.

Opening seizoen 25 september 2011

Op zondag 25 september beginnen we met het nieuwe kerkelijke jaar. Het All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een feestelijke viering. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie met koek. Nadat het All Together koor de “afterparty” enkele jaren heeft georganiseerd zal de locatieraad dat dit keer weer voor haar rekening nemen, omdat All Together in november 25 jaar bestaat en druk bezig is met voorbereidingen hiervoor. Na het koffiedrinken zal het wandkleed van de St. Jan onthuld worden. Dit is jaren geleden gemaakt door enkele St. Jan parochianen. Na de fusie en renovatie van de St Jan kerk was er niet zo gauw een plek meer voor, maar nadat het wandkleed opgeknapt en van lussen voorzien is, zal het een mooie plek krijgen in de hal tussen de kerk en de parochiezaal. Daarna is er tijd voor een gezellig samenzijn met een drankje, klein buffetje en..... dat is nog een verrassing. Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren.

*Namens de locatieraad
Lisette Janssen*



Koffiedrinken na de kerkdienst

Vorig jaar zijn we begonnen met iedere 1^e zondag van de maand dat er een dienst was, na afloop koffie te drinken in de parochiezaal.

Dat is zo goed bevallen dat we nu na iedere zondagse dienst gezamenlijk willen gaan koffiedrinken.

We beginnen hiermee na de opening van het seizoen, op 25 sept.

De komende tijd is dat op:

Zondag 25 september, opening van het seizoen met een uitgebreid programma.

Zondag 9 oktober

Zondag 23 oktober

Zondag 6 november

De locatieraad en de pastoraatgroep heten u allen van harte welkom.

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie...

Er zullen mensen zijn die deze zin bekend voorkomt. Zo begint namelijk een lied van Rita Corita waarin zij bezingt hoe lekker een kopje koffie kan smaken maar vooral hoe gezellig het is om samen koffie te drinken.

Dat laatste hebben we als koffiegroep ervaren, als we 1 keer in de maand na een zondagviering koffie schonken. En... het wordt nog gezelliger!!

Vanaf oktober bent u na iedere zondagviering welkom in de parochiezaal voor een kopje koffie, de eerste

keer is dat op 9 oktober.

We hopen velen van u te mogen begroeten, bij ons komt u op de koffie, maar dan in de goede zin van het woord.

Tot ziens allemaal.

De koffiegroep

Oecumenische Vredesdienst

Dit jaar is in Enschede-West de Vredeskerkdienst op **zondag 18 september** in de Apostel Thomaskerk Thomas de Keyserstraat 20, 7545 BK in Enschede, om 10.00 uur.

Het is al jaren een goede gewoonte om de vredesdienst gezamenlijk te vieren, beurtelings in een van beide kerken. De viering wordt voorgegaan door drs. Dick v.Zijl Langhout en pastor Carla Berbeé. De zang wordt verzorgd door het gemengd koor van de St. Jan/Michael.

Op dit ogenblik is Syrië geregeld in het nieuws en weten we dat het voor de burgers heel moeilijk is om onderling vertrouwen op te bouwen. Toch zijn er moedige burgers die zich niet bij de situatie neer wensen te leggen. Zij richten een bibliotheek in, die dienst doet als veilige haven. Etana books is een plek waar men in gesprek kan gaan, samen kan komen. Deze burgers vertrouwen op hun vermogen om samen te werken aan verandering. Onze solidariteit met hen betekent dat we verbindingen met hen leggen, dat we hen laten weten



dat wij hen in hun strijd voor rechtvaardigheid steunen. En deze steun kunnen we concreet vormgeven tijdens de Vredesweek. IKV Pax Christi roept iedereen op tweedehands boeken in te zamelen voor Etana Books. Het maakt niet uit wat voor boeken, omdat we ze in Nederland verkocht worden. Het geld gaat naar Etana in Syrië.

U kunt de boeken meenemen naar de kerk, ze worden van daaruit naar de Wonne gebracht, waar de boeken uit Enschede verzameld worden.

Tiny Hannink

Ouderen en kerk

Op 13 oktober houden we weer onze traditionele bustocht. We hebben U al voorbereid op een andere bestemming. Om 9 uur vertrekt de bus vanaf de Hatteler en om kwart over negen vanaf de Lippinkhof.

Dit jaar kunnen we de hele dag over een speciale bus met lift beschikken, zodat rolstoelgebruikers ook prima mee kunnen.

De tocht gaat eerst richting Beuning- en waar een gids instapt en ons alles vertelt over de filmopnames van Jonge Leu en Oale Groond.

Bij Aarnink –net over de grens bij Lossen- Krijgen we een middagmaal in de vorm van een buffet.

In de loop van de middag bezoeken we het klooster Bardel, waar we een tentoonstelling kunnen bezoeken of /

en gezellig kunnen napraten onder het genot van een drankje.

Rond half vier sluiten we af met een gebed in de kapel en we verwachten rond half vijf weer terug te zijn.

De kosten bedragen 22 euro en kan op die dag worden betaald.

Als U zich nog op moet geven ver-geet dan niet de opstapplaats te ver-melden.

Die dag moet U uw paspoort of iden-titeitsbewijs meenemen.

Met vriendelijke groeten:

Henk Bolster Tel. 432 36 75.

Addi Evertzen. Tel. 431 53 13.

Marian Steffens. Tel. 430 69 06

Henk Thüss. Tel. 433 03 22. E-mail. h.thuss@kpnplanet.nl

Joop Hassink. Tel. 476 30 60. E-mail. Joop@joophassink.nl

Overleden

Op **29 juni** is overleden

Nelly Eding-van Vorselen. Zij woonde aan de Bleekhofstraat 300. Ze werd 88 jaar.

Op 4 juli hebben uitgeleiden gedaan van Nelly Eding van Vorselen. De laatste tijd was zij opgenomen in de Cromhof omdat de verzorging voor haar man te veel geworden was. Daarvoor hadden zij samen jarenlang aan de Europalaan gewoond. Ondanks haar grote beperkingen konden ze daar samen heel wat van het leven maken. En was zij de stimulerende kracht achter de inzet



voor de parochie van haar man. Haar aanpassingsvermogen en haar opgeruimde aard hebben haar leven gekleurd. Haar man en kinderen waren haar alles. Zo hebben we ook afscheid van haar genomen. In dankbaarheid en omlijst met muziek van haar eigen kinderen en kleinkinderen. Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Op **6 augustus** is overleden de heer **Henk Hurkmans**

Hij woonde in het verpleeghuis Bruggebosch, Hij was 78 jaar.

Zijn uitvaart was 11 augustus in de St. Jankerck.



Op **zaterdag 8 oktober** vindt in locatie St.Jan-H.Michaël de jaarlijkse kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van **(10-12 uur)**

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag	22 september	protestant
Donderdag	29 september	protestant
Donderdag	06 oktober	eucharistie
Donderdag	13 oktober	protestant
Donderdag	20 oktober	eucharistie

Hatteler

Woensdag	21 september	WoCo
Woensdag	19 oktober	protestant

Thema: *Heb je er recht op?*



Steek bij je wat je toekomt en ga heen: het is mijn wil om aan deze laatste net zoveel te geven als aan jou. Of staat het mij niet vrij om met het mijne te doen wat ik wil? (Matth. 20, 14).

Bron: Red@ctieService





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van der Pieterman,
contactpersoon. E-mail:

jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen

Mevr. M. van den Berg

Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad

Hr. M.F.J. Greuliker, *penningmeester*
/contactpersoon

e-mail: frans_en_thea@mac.com

Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*

w.lieven@connexion.nl

Hr. J.W.C. van der Pieterman

Hr. J. Vaneker

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

Gerard Oude Lenferink

redactie@verrijzenisparochie.nl

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,

De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op
werkdagen van 9 tot 16 uur geopend
voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Verslag van de lokatieraad en pastoraatgroep d.d. 6 juli

1. Opening / mededelingen

- Mieke van den Berg opent de
vergadering met een korte tekst.



- Ben Gerretschien stopt met zijn activiteiten voor de kerk. Sam's kledingactie, één van zijn taken wordt overgenomen door Bert Bats.

Pastoraatgroep

- "Zondag in het Gras" vindt plaats op 18 sept 15.00u. Thema "Ieder mens een veilig bestaan".

Huisvesting en facilitaire zaken

- De vraag van het parochiebestuur inzake ons kerkelijk kunstbezit kan (nog) niet beantwoord worden. Er wordt contact gezocht met een vorige bestuurder.
- Het ontruimingsprotocol wordt naar belanghebbenden verzonden.
- De oproep om kruiswegstaties heeft geleid tot een reactie van de heer A. Rolevink in eigen stad. Met de Goede Herderkerk wordt contact opgenomen voor een bezichtiging.
- Besloten wordt om de zes ramen boven de hoofdingang van de kerk te voorzien van rolgor-dijnen zodat tijdens vieringen, repetities etc. hinder van zonlicht kan worden voorkomen. Kosten € 1388

Financiën

- Het lijkt erop dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Als het goed is gaan we na de vakantie het gesprek aan met dhr. Delduca.
- Rekeningnummers worden omgezet op de juiste namen
- De locatieraad gaat niet akkoord met verjaardagsviering van een lid van de Libanese kerk in de parochie-zaal

Communicatie, PR en Administratie

- Er is besloten de volgende e-mail-adressen te hanteren voor de locatie Verrijzeniskerk:
Algemeen:

Verrijzenis@katholiekenschede.nl

Secretariaat:

Verrijzenissecretariaat@katholiekenschede.nl

Redactie:

Verrijzenisredactie@katholiekenschede.nl

Ledenadministratie:

Verrijzenisledenadministratie@katholiekenschede.nl

Ingangsdatum nog niet bekend!!!

Rondvraag

- Met het gegeven dat Jos Vaneker zijn lidmaatschap met de Locatieraad beëindigd wordt geopperd nieuwe leden te werven onder ouders van eerste communicantjes en vormelingen. Een goede taakomschrijving formuleren lijkt noodzakelijk.

Pro memorie

- Er worden pogingen ondernomen het meubilair van de parochiezaal te "vernieuwen" met fraai "second-hand"-materiaal van elders.
- De aanpassing van de vrijwilligersmap, ooit opgesteld door een gerenommeerde commissie onder leiding van Wim Kooijman, blijkt in volle gang te zijn.

W. Lieven/G. Oude Lenferink

Parochiekoor 25 jaar

Een parochiekoor dat 25 jaar bestaat in een parochie die er al sinds 1967 is?!

Werd er dan niet gezongen in de Verrijzeniskerk? Zeker wel; er was al in 1968 een mannen- en een vrouwenkoor, later samengevoegd tot een parochiekoor met tientallen leden, zelfs niet-katholieken, dat prachtige latijnse gezangen bracht onder leiding van dirigent Rinus Luttkhuis.

Maar er was ook een door de op



democratische wijze door parochianen gekozen parochievergadering, die zich in 1984 schaarde achter de discussienota liturgie waarin gepleit werd, geheel in lijn van het Tweede Vaticaans Concilie, voor meer betrokkenheid van kerkgangers bij de liturgie: meer samenzang, meer Nederlandstalige liederen en vooral meer aansluiting tussen het thema van de viering en gekozen zang. Dit laatste strookte niet met de wensen van het koor dat toch zijn eigen program wilde bepalen bij de vieringen waarbij het assisteerde. De controverse tussen het koor en het parochiebestuur, dat achter zijn liturgiesectie stond, leidde niet alleen tot een soms felle polemiek in het parochieblad "Ontmoeting" maar in 1986 helaas ook tot een breuk. Overigens geen zeldzaamheid in die tijd in katholiek Nederland.

Het koor gaat verder als Stedelijk Koor Enschede.

Voortrekkers van vernieuwingen in de liturgie, onder wie Jan van de Salm en Michael Steehouder, zetten zich in voor een nieuw koor. Al snel is een, gekscherend het SOS-zanggroepje genoemd, liturgiekoortje gevormd met meer dames dan heren. Het staat onder leiding van Jacques Peeters Weem, die ook het orgel bespeelt. Leden van het eerste uur en nu nog steeds enthousiast meezingend zijn o.a. het echtpaar van de Pieterman, Miep Peeters Weem en Elsa Stern. In september en daarna worden oproepen geplaatst om nieuwe leden met een voorkeur voor samenzang en Nederlandstalige liederen. In oktober volgt de benoeming van Hans Fiselier, groot voorstander van Neder-

landstalige muziek, als dirigent. Hij wordt in begin jaren '90 opgevolgd door de huidige dirigent Jan Herik. Op dit moment telt het koor zo'n dertig leden.

Het koor stemt zijn repertoire af op de thematiek van de vieringen en is met Jopie Gerretschien (voor de Woord- en Communiediensten) en Joke van de Pieterman en Anneke van Deelen (voor de Eucharistievieringen) betrokken bij de voorbereidingen. Jaarlijks viert het rond de naamdag van de H. Cecilia een feestje ter versterking van de onderlinge band. Dit jaar komt er dus een extra feest, een hopelijk groot feest met een goed gevulde kerk, als op zaterdag 24 september het 25-jarig jubileum wordt gevierd. Dus niet op zondag, want dan gaan ze op stap met onbekende bestemming. Ik denk dat ik namens alle parochianen spreek als ik het koor een geweldig weekend toewens en van harte gelukwens met dit jubileum.

Gerard Oude Lenferink

Het jubilerende koor biedt:

Nederlandstalige en latijnse vocale ondersteuning van vieringen minimaal tweemaal per maand; Repetities elke donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een keelsmerend kopje koffie of thee; Na afloop van de repetities een praatje aan de bar; Een gezellige feestavond rond het feest van St. Cecilia (22 november) met een hapje, een drankje en sketches.

Het jubilerende koor vraagt:

Sopranen, altten, tenoren en bassen



die apart en samen liederen willen instuderen; Maar € 2,50 per maand lidmaatschapsgeld.

Belangstelling? Bezoek een repetitie-avond. Op donderdag 8 september beginnen we weer.

Overleden:

Hendrika (Hennie) Adriana Lammers van Toorenburg-Janssen in de leeftijd van 76 jaar;

Piedro (Peter) Casu, in de leeftijd van 77 jaar;

Anthוניus (Toni) Gerardus Pieper, in de leeftijd van 77 jaar.

Niets kan de leegte van jouw afwezigheid vullen. Maar het is een grote troost, want zolang de leegte blijft, blijf je altijd met ons verbonden.

Dat staat op het gedachtenisprentje van mevrouw **Ans Kötter**, die op zaterdagochtend 9 juli is overleden.

Ze is geboren op haar geliefde Sumatra in Kota Radja, op 25 augustus 1935.

Samen met haar man Henk, is ze er vele keren teruggekeerd.

Dit voorjaar blijkt opeens dat ze daar voor het laatst is geweest. Ze vecht voor haar leven, maar kan zich uiteindelijk, noodgedwongen, toch overgeven. Samen hebben ze drie kinderen gekregen: Eddy, die al op zeer jonge leeftijd overlijdt, Henk en Monique. Ze hebben samen genoten van 6 kleinkinderen, die ze in hun nabijheid zien opgroeien.

Ze heeft intens geleefd, fier en kordaat, te midden van hen die zij zo zeer liefhad, en die haar zo zeer beminden.

Samen met haar dankbare man,

kinderen en kleinkinderen, en met degenen die zich verbonden voelden met Ans, hebben we afscheid van haar genomen in de uitvaartviering op 13 juli, waarna we haar in Gods vertrouwde handen hebben gegeven.

Op **9 juli** hebben we afscheid genomen van **Gerrit Rijk Eshuis** in de leeftijd van 61 jaar.

Hij woonde met Magda en hun kinderen Nicole en Sander aan de Vasterdland. Gerard heeft in zijn leven nogal tegen de stroom zijn weg moeten gaan. Het studeren was niet vanzelf, zijn werk ging niet zoals hij dat wenste en tenslotte moest hij door zijn gezondheid steeds meer gas terug nemen. In en om huis werd zijn terrein en kon hij zich in zijn hobbies uitvieren. Dat deed hij met verve. Hoewel hij al lang ziek was kwam zijn dood toch tamelijk onverwacht. In een herdenkingsdienst met veel muziek van het Stedelijk Koor hebben we zijn bontgekleurde leven herdacht en in grote dankbaarheid.

Op **22 juli 2011** overleed

Reginald (Reggie) Jeffrey Vincentie in de leeftijd van 63 jaar.

Reggie is geboren op 11 augustus 1947 in Djakarta, Indonesië. In 1959 kwam hij met zijn moeder naar Nederland. Hij leerde zijn vrouw Coba kennen in 1975. Ze trouwden in 1978 en kwamen in Enschede wonen, eerst op het Twekkelerveld, vanaf 1985 aan de Bögelskamphoek 1.

Reggie was een lieve, bescheiden man die hield van gezelligheid. Hij was een goede echtgenoot en een trouwe vriend. Reggie heeft gewerkt als metaalbewerker en machinebankwerker, bij verschillende bedrijven. Hij was ook actief bij de SOVT: de



sport en ontspanningsvereniging tropenvrienden. Hij hield er van alle gezelligheid en alle contacten. Reggie genoot ook van de reizen die hij samen met Coba heeft mogen maken, met name ook naar Indonesië. In januari 2011 hoorde Reggie dat hij ongeneeslijk ziek was, en er volgden zware maanden met leven tussen hoop en vrees. *‘Waarom moet mij dit overkomen’*, vroeg hij zich af. Hij herkende zich in de woorden van psalm 22: *‘God, mijn God, waarom heb je mij verlaten’*. Maar door alles heen ook in de woorden van psalm 23: *‘God, U bent mijn herder, U geeft me alles wat ik nodig heb.’* Die woorden stonden dan ook op de rouwkaart en op het gedachtenisprentje. Op 22 juli 2011 is Reggie gestorven, in het ziekenhuis in Enschede. Op 27 juli hebben we afscheid van hem genomen in het Crematorium ‘Enschede’ te Usselo. Reggie, we wensen je toe dat je nu veilig thuis bent, daar aan de overkant van ons bestaan hier. Bedankt voor alles wat je voor Coba en voor andere mensen in je leven hebt mogen betekenen. Dat God nu een goede Herder voor jou mag zijn.

Pastor Hans van der Hulst

Nieuw seizoen

Na de “rust” van deze zomer beginnen we ook in onze geloofsgemeenschap Verrijzenis des Heren weer aan een nieuw seizoen.

Dit doen we met een feestelijke Woord- en Communieviering op **2 oktober**. Hierin zal pastor Ingrid Schraven voorgaan, en ons koor zal dan zingen. Het thema van deze viering zal zijn:

“Werken in de wijngaard”

Waar vele handen nodig zijn, er is voor ons allen dus iets te doen.

*J. van der Pieterman,
pastoraatsgroep*

Agapè-viering

Agapè is een Grieks woord. Het betekent zoveel als: belangeloze liefde, gericht op de ander en datgene waaraan de ander behoefte heeft.

Bij het zoeken naar andere vormen van vieren, kom je al gauw de *agapè-viering* tegen. De wortels van deze viering liggen in een ver verleden. De eerste christenen kwamen regelmatig thuis bij elkaar. Zij brachten eten en drinken mee. Tijdens de maaltijd vertelde men verhalen over het leven van Jezus. De eenvoud en de versobering van de rituele maaltijd van de *agapè*, is een teken van onze verbondenheid met Christus en met elkaar, zoals die dat was voor de eerste christenen: brood en druivensap worden aange-reikt, gemaakt van het goede van de aarde; symbolen die ons zo vertrouwd zijn!

Piet Timmermans

Vesperviering

Op vrijdag 7 oktober, 19.00 uur,

is er weer een vesperviering. Het thema is dan: *Opgewekt gaan we samen verder*. U bent van harte uitgenodigd. We leren de liederen op **zaterdag 17 en 24 september 10.00 u.**

Ieder is hierbij welkom; u hoeft geen zangtalent te hebben; een beetje plezier hebben in muziek en samen zingen is mooi meegenomen.

Vanuit de vespergroep Piet Timmermans



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur**.

13 september voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van oktober.

11 oktober voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van november.

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk	zondag 2 oktober
Josephkerk	zondag 9 oktober
Verrijzeniskerk	zondag 16 oktober
Pauluskerk	zondag 23 oktober

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk	zondag 6 november
Jacobuskerk	zondag 13 november
Josephkerk	zondag 13 november
Ariënsgeachteniskerk	zondag 20 november



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

18 september	25 september	2 oktober	9 oktober
Jes. 55, 6-9	Ez. 18, 25-28	Jes. 5, 1-7	Jes. 25, 6-10
Fil. 1, 20-27	Fil. 2,1-11	Fil. 4, 6-9	Fil. 4, 12-20
Mt. 20, 1-16	Mt. 21, 28-32	Mt. 21, 33-43	Mt. 22, 1-14

16 oktober: Jes. 45, 1-6; 1 Tess. 1, 1-5; Mt. 22, 15-21



De hemelse beloning

Waar tijd geen geld is, waar succes niet gemeten wordt,
of naar rato wordt beloond.

Waar iedereen niet krijgt wat hij verdient, maar dat wat
hij nodig heeft.



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 17/18 september 2011 25^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	P. v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
St. Jan/H. Michaël	Zo. 10.00 u <u>in de apostel Thomaskerk</u>	Oecumeni- sche Viering	Zie blz. 33	C. Berbée en Ds. Van Zijll Langhout
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	BJK	H.Antonissen
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. koor	J. Kortstee en P. v. Blijswijk
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	OpToon	J. Kortstee en P. v. Blijswijk
Verrijzenis des Heren	<u>Zo. 15.00 u</u>	Oec. viering "In het gras"	Thema: Elk mens een veilig bestaan	J. v.d. Nieuwendijk

WEEKEND 24/25 september 26^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	ZangSt.Joseph	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	W. Weemaes
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie Seizoenopen	Alle koren	A.Monnikhof + C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 10.00 u	Oec. Viering	Cantorij	J.v.d.Nieuwendij k+Ds.Zuurmond
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volksz/KWD	H. Bruggeman
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	H. v.d. Hulst
Verrijzenis des Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink en I. Schraven

WEEKEND 1/2 oktober 27^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz+orgel	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Kind+jeugd	A.Monnikhof
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. koor	J. Kortstee + C. Berbée
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	gezinsvierin	Toontje hoger	J. Vermeulen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co Openingsv.	Parochiekoor	I. Schraven



WEEKEND 8/9 oktober 2011 28e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Gebedsv.	All Together	werkgroep
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie Mariamis	Da/he. Koor KWD	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	H. Antonissen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink

WEEKEND 15/16 oktober 2011 29e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang + Orgel	J. Kortstee + I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharist?	Ariënskoor	? + I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	C. Berbée
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. koor	A.Monninkhof
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	OpToon	C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	parochiekoor	werkgroep

WEEKEND 22/23 oktober 30e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	dameskoor (koorjubil.)	A.Monninkhof
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Gem. koor	H. Antonissen
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang KWD	H. Kronenberg
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	werkgroep
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H. v.d. Hulst

Op **8 oktober 2011** vindt in **Enschede** de jaarlijkse kledinginzamelactie van **Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood** plaats.

U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven van **10-12 uur** bij de volgende adressen: St. Jan, Haaksbergerstraat 253; Mariakerk, Deurningerstraat 214; Verrijzeniskerk, Leunenberg 588.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Informatie: www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Di + Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenbergr</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

English Mass

At October, Sunday 2nd there will be the first English Mass here in Enschede. You are all welcome in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414. The Holy Mass will start at 11.00 a.m.

After this Holy Mass you are all invited for a cup of coffee or tea in the parish hall of this church. We will talk then about the possibilities for further English Masses here in Enschede in the future.

We hope to meet you at October, Sunday morning 2nd in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414 in Enschede at 11.00 a.m.

Kind regards, Pastor André Monninkhof

e-mail: monninkhof@hetnet.nl, Mobile phone: 06-22786151



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of buren ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Sexueel misbruik – meldpunt RK Kerk

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een meldpunt voor seksueel misbruik in een pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht bij het volgende telefoonnummer: 06-19 114 307 (lokaal)

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

26 september	13 oktober
31 oktober	17 november
28 november	15 december

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 - 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 - 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

Pelgrim 2011
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 7 september 2011

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Hr. G. Oude Lenferink

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, secretaris, aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink, aandachtsgebied personeel

Hr. G. Oude Egberink, lid

Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

435 07 79 - 431 75 31

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en
tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. Tel. 053-4313888

TWENTS KAASHUIS *JOS VANEKER*

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel/Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas. Ook
voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



mijmosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
beplating voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946

**Stichting
Katholiek
Onderwijs
Enschede**

Bloemsierkunst Han

Deurningerstraat 237 Tel.: 053 432 53 55
7522 CC Enschede

Het juiste adres voor al uw Bloemwerk

▶▶ Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting op al uw aankopen



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

[www.
imagelichtreclame.nl](http://www.imagelichtreclame.nl)

*Restaurant
"De Stiftsschuur"
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
[Stiftsschuur@
t-online.de](mailto:Stiftsschuur@t-online.de)

**Hier had
uw
advertentie
kunnen
staan!**

