

Vakantietijd

Jaargang 2, nr. 6, 12 juli 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Uit het Bestuur	3
Open brief	5
Vanuit het Citypastoraat	7
Actie reatauratie Josephbeeld	9
Liturgische kalender	10
Jongeren – Tieners – Studenten	12
Allerhande	12
Kinderpagina KIEK	13

Locatienieuws

H. Jacobus	14
St. Joseph	18
Ariënsgedachtenis	23
H. Paulus	27
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Hand in eigen boezem steken

Veel mensen zijn boos en verdrietig in de parochies en dat is begrijpelijk. Veel van wat mogelijk leek in de kerk blijkt niet in overeenstemming met de voorschriften die in onze kerk gelden. In tegenstelling tot wat er vaak gebeurt, past de wet zich aan de veranderende omstandigheden aan. Ook al zijn we mondige mensen geworden en heeft de emancipatie mannen en vrouwen meer en meer aan elkaar verbonden. In de kerk werkt dit vooralsnog niet door. Dat doet veel mensen verdriet en zij verlaten de kerk. Het parochiebestuur en het pastorale team hebben zich hiertoe te verhouden.

In het laatste teamoverleg hebben we gekeken naar de toekomst. We kwamen tot de conclusie dat er drie hoofdzaken aan de orde zijn. Deze willen we alvast met u delen.

Op de eerste plaats zijn we gehouden de voorschriften van onze kerk waar te maken. Dit geldt vooral op het terrein van de liturgie, de eucharistie, de priesters en het liturgisch centrum.

We realiseren ons ook dat dit ook ruimte geeft aan allerlei mogelijkheden die we als pastorale werkers en leken hebben zoals andere vormen van vieren, diaconale activiteiten en Padista's bijvoorbeeld.

Op de tweede plaats realiseren we ons dat het parochiebestuur voor een aantal ingrijpende beslissingen staat ten aanzien van de kerkgebouwen en

het personeel. Dit vereist een helder proces waarin we met alle betrokkenen de pijn zullen delen.

Op de derde plaats realiseren we ons dat we zo druk doende zijn met de regels, de boosheid, het verdriet, het organiseren, het overeind houden, het open houden enz. enz. dat we vergeten ons de vraag te stellen: Waar gaat het eigenlijk om? Waar gaat het ons ten diepste om? Zijn wij gelovige mensen of doen we mee omdat het zo gewoon is? Zo lijkt het wel vaak "Ik kom uit een katholiek nest en ben niet anders gewend".

Ik geloof dat niet, als dat de enige oorzaak was dan was je allang afgehaakt. Ik geloof dat we allen ergens door geraakt zijn waardoor we er nog steeds zijn. Misschien is een ieder door iets anders geraakt, dat kan zijn maar het heeft wel met geloven te maken, een menselijke geloofservaring of een godservaring.

Misschien hebben we het gesprek hierover verwaarloosd en zijn we te gemakkelijk van de bestaande zekerheden uitgegaan en van onze eigen verwachtingen. Ik moest gelijk denken aan de bekende uitspraak van de theoloog Karl Rahner dat "De vrome van morgen zal een 'mysticus' zijn, iemand die iets 'ervaren heeft', of hij zal niet meer zijn".¹ Dat wil zeggen dat we als gelovigen zullen leven vanuit de ervaring van het geheim van het leven en van God en niet vanuit de leer. Vanuit het hart en niet vanuit het hoofd.

¹ K. Rahner, *Schriften zur Theologie VII*, Einsiedeln, 1971, 22.



Dan kunnen we in de buurt komen van de ware zielzorg voor elkaar, in gemeenschap. Een zielzorg die in zich al een eredienst is of zoals de grote kerkvader Johannes Chrysostomus zegt: “Wil je het Lichaam van de Heer vereren? Begin dan niet met het te misprijzen wanneer het naakt is. Vereer het niet binnenkerkelijk met zijden gewaden om het buiten te verwaarlozen waar het kou en naaktheid lijdt. Want Hij die zei: ‘Dit is mijn lichaam’ is dezelfde die zegt ‘Ik was uitgehongerd en gij hebt Mij niet gevoed’. Wat voor zin heeft het dat de tafel des Heren met gouden kelken is beladen, wanneer Hijzelf sterft van honger? Gij maakt gouden kelken, maar schenkt geen kroes water. Wanneer gij uw kerken tooit, waak er dan over uw broeder in nood niet te misprijzen; deze laatste tempel is kostbaarder dan de eerste”.



Als pastoraal team kiezen we ervoor om de komende periode te investeren in de ontmoeting tussen mensen om de levensweg, de geloofservaring en de godservaring

met elkaar te verkennen. We hebben daar verschillende ideeën over maar misschien wilt U met ons mee denken. We steken de hand in eigen boezem en nodigen U uit dit met ons te doen.

Door welk geheim bent U geraakt?

*Jan van den Nieuwendijk,
Pastoraal werker*

Uit het Bestuur

Uitnodiging aan verschillende groepen. De afgelopen vergaderingen heeft het bestuur telkens het eerste deel van de vergadering ingeruimd voor overleg met verschillende groepen in de parochie. Achtereenvolgens is nu gesproken met de penningmeesters, de locatieraden en de caritas (PCI). Het waren vruchtbare bijeenkomsten, waarin we elkaar hebben bijgepraat, zorgen en aandachtspunten hebben uitgewisseld en afspraken voor de toekomst zijn gemaakt. Het is de bedoeling deze vorm van overleg voort te zetten en uit te breiden.

Brief Diaconaal Beraad. Binnenkort zal een uitnodiging voor een van bovenbeschreven bijeenkomsten gaan naar het Diaconaal Beraad. Vanuit deze groep is een brief naar het bestuur gezonden, waarin zorgen worden uitgesproken over de toekomst van de diaconie in de parochie, met name ook vanwege het vertrek over twee jaar van twee pastoraal werkers. Het bestuur deelt die zorgen. Anderzijds is vervanging van deze beroepskrachten zeker geen uitgemakte zaak, eenvoudigweg omdat de middelen daarvoor wel eens kunnen ontbreken. We zullen met het pastoraal team en het Diaconaal Beraad in gesprek gaan over hoe wij vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in deze, oplossingen gevonden kunnen worden.

Tweede bijeenkomst koren. In een tweede bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle koren met enkele



leden van het bestuur. Er is openhartig gesproken over de toekomst en er zijn afspraken gemaakt. Er zal eerder, beter en voor een langere periode geroosterd worden, er wordt naar gestreefd dat elk koor ook af en toe in het liturgisch centrum zingt, de oprichting van een apart koor voor het liturgisch centrum, dat op hoogtijdagen zingt wordt onderzocht en elk koor zoekt op korte termijn een vorm van samenwerking met een ander koor.

Financiën. De boekhouding van elke locatie is inmiddels door een accountantsbureau onderzocht. Op wat kleine aandachtspuntjes na zijn deze alle in orde bevonden. Inmiddels zijn de locaties begonnen hun gelden over te maken naar centraal. Het tekort op de jaarrekening is zorgelijk. We kunnen niet blijven interen op vermogen.

Brieven over de liturgie. Vanuit het aartsbisdom zijn inmiddels meerdere brieven over de liturgie verschenen. Daarin wordt de regelgeving, of meer: de naleving van de regelgeving t.a.v. de eucharistie en andere liturgische zaken, duidelijk aangescherpt. Ook de positie van de pastoraal werkers, met name tijdens de vieringen, is een onderwerp dat uitvoerig aan de orde komt. De brieven worden in het pastoraal team, in het bestuur en in tal van andere groepen besproken. Met name ook de consequenties. Die gesprekken zijn nog niet afgerond.

Locatieaangelegenheden. In de meest recente bestuursvergadering zijn verschillende zaken, die onderscheiden locaties betreffen, aan de

orde geweest. Daaronder de koren in de Maria/H.Geestkerk en in de Jacobuskerk; veiligheid, hygiëne en sfeer in de Josephkerk gedurende de restauratie; het gesprek van het bestuur met de locatieraad van de Paulusgemeenschap over verschillende onderwerpen, de samenstelling van de nieuwe locatieraad in de Ariënsgedachtenis.

Afscheid Gerard Oude Egberink

Aan het eind van de bestuursvergadering van 20 juni is afscheid genomen van Gerard Oude Egberink. De vicevoorzitter sprak namens de parochie grote dank uit voor zijn werk in het bestuur. Daarbij werd vooral stilgestaan bij zijn bemoeienissen met de opzet van een centraal secretariaat, met de locatie Maria-H. Geest, waarvoor hij bestuursgedelegeerde was en met tal van sociale onderwerpen, gebieden waarop Gerard bij uitstek deskundig was. Het bestuur wenst Gerard nog vele jaren in goede gezondheid.

Olaf Fisscher koninklijk onderscheiden.

Bestuurslid Olaf Fisscher is bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Twente benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau voor zijn vele werk op wetenschappelijk en bestuurlijk gebied. Tijdens een afscheidsbijeenkomst die ook door meerdere bestuursleden werd bijgewoond kreeg hij de versierselen opgespeld. Het bestuur liet tijdens de bestuursvergadering van 20 juni de gelukwensen vergezeld gaan van bloemen.

Guus Berkien, vice-voorzitter



Open brief aan het bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere

De St. Jan kerk is een moderne goed onderhouden kerk met een ruime parkeergelegenheid en is in verhouding tot de andere kerken in Enschede relatief goedkoop te verwarmen. Dit pleit ervoor om deze kerk, in een periode waarin gelet moet worden op de financiën, vooral in de wintermaanden volop te gebruiken.

De locatie St. Jan-H. Michaël is een levendige geloofsgemeenschap waarvoor velen zich "vrijwillig inzetten" voor de gemeenschap en voor de wijkbewoners.

Ook de koorleden van het Gemengde koor en All Together zijn vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap, die vooral bij bijzondere kerkelijke vieringen noden gemist kunnen worden in onze locatie. Ook zij zijn vrijwilligers en geen "Zzp-ers", die op afroep beschikbaar zijn.

Veranderingen, hoe noodzakelijk ook, mogen volgens mijn overtuiging, nooit door het bestuur van de St. Jacobus de Meerdere worden "opgelegd", maar moeten in "samenspraak" genomen worden, anders bloed de gemeenschapszin dood.

J. Thijs

Night Fever laat Jacobus kerk gloeien

Zaterdag 23 juni, het zou een zomeravond moeten zijn. Dat is het niet, maar droog is het gelukkig wel.

De terrassen van de Oude Markt zitten vol. Op de trappen van de Jacobuskerk vormen brandende kaarsen een uitnodigend pad...



Naar de kerk op zaterdagavond?

Naar de kerk op zaterdagavond?

De jongeren van de Ariëns Katholieke Studenten Enschede hebben deze zomeravond uitgekozen voor de jaarlijkse Night Fever bijeenkomst. Dit evenement is voortgekomen uit de Wereldjongerendag in Duitsland in 2005. Bedoeld voor jongeren, maar uiteraard is iedereen van harte welkom. Om 20.00 uur wordt gestart met een heilige mis. Pastoor André Monninkhof gaat voor en de dienst wordt geheel in het Engels uitgevoerd. Het loopt niet storm maar er zijn voldoende belangstellenden, van jong tot oud en meerdere nationaliteiten zijn aanwezig. De lezingen worden door buitenlandse studenten verzorgd. Na afloop van de



mis begeeft pastoor Monninkhof zich onder het uitgaanspubliek op de Oude

Markt. Hij nodigt met name jongeren uit in de kerk te komen kijken en daar een kaarsje aan te steken.

Een deken van vlammetjes

Velen geven gehoor aan het verzoek van de pastoor. Tot middernacht komen er mensen 'over de drempel'. Sommigen onzeker, lacherig, gaan toch naar binnen en steken een kaarsje aan. Anderen vol overtuiging, nemen de tijd en blijven zitten.



Naarmate de avond vordert ontstaat er een deken van vlammetjes voor in de kerk. De kleurige kaarsen op de grond naast de banken wijzen het pad naar het altaar. Studenten spelen pianomuziek en zingen kerkelijke liederen. Door de open deuren van de kerk klinkt het rumoer van het uitgaansleven. Een hele bijzondere avond, een hele bijzondere sfeer. Veel mensen zijn hier vanavond even tot stilstand gekomen. Ieder met zijn eigen bagage, ieder met zijn eigen gedachten. Veel kaarsjes werden brandend achtergelaten. Veel mensen gingen met een verlicht gevoel terug naar terras, discotheek of gewoon naar huis. Zo was de Jacobuskerk op een zaterdagavond in juni even het gloeiende middelpunt van de Enschedese Oude Markt.

Hetty Mulder

In Memoriam Anneke Kenter-ten Have

*Engelen zendt Hij alle dagen
Om hem tot vaste gids te zijn
Zij zullen hem op handen dragen
Door een woestijn van hoop en pijn.
Geen vrees of onheil doet hem beven,
Geen ziekte waar een mens van
breekt.*

*Lengte van dagen zal God geven,
Rust aan een koele waterbeek.*
Dit is het tweede couplet uit het Lied:
Wie in de schaduw Gods mag wonen.
Dit zongen we bij het afscheid van

Anneke Kenter – ten Have
jarenlang redactielid voor Vierluik en
later Pelgrim. Zij verzorgde het
gedeelte voor de Jacobuskerk en heeft

onder de naam Jacoba misschien wel
honderd interviews gehouden en arti-
kelen geschreven.

Veel heeft ze ons gegeven, haar ver-
halen, haar genieten van elk klein (en
groot) natuurwonder, haar godserva-
ringen. Een stukje mochten we mee-
lopen op haar levensweg en ze liet
ons, nu aan het eind van haar aardse
leven, een brief na.

In deze brief schrijft ze o.a.:

*“...Of je nu godsdienstig bent of niet,
onze kleine aardse werkelijkheid
maakt deel uit van een oneindig
liefdevolle Werkelijkheid. We zijn er
met hart en ziel, huid en haar mee
verbonden, en hoe we deze Werke-
lijkheid willen noemen, mogen we zelf
bepalen: God, Jezus, Geliefde, Vader,
Moeder enz. Die Werkelijkheid gaat
ons begrip verre te boven, maar toch
omarmt zij liefdevol onze ellende en
kleinheid; zij is op al ons doen en
laten betrokken en is ons mateloos
nabij... “*

De afscheidsdienst bij haar uitvaart
was door Anneke zelf geschreven en
het lied, waarvan hierboven het twee-
de couplet geschreven staat, heel
bewust door haar gekozen als af-
scheidslid. Het lied eindigt:

*God legt zijn schild op zijn getrouwen
Die leven van geloof alleen.*

*Hij zal een nieuwe hemel bouwen
Van liefde om hun tranen heen.*

Voor Anneke is dit nu Werkelijkheid.
Dank voor alles wat je met ons deel-
de!

De Redactie

*We kunnen ons voorstellen dat sommigen
van u de brief van Anneke graag in z'n
geheel willen lezen! Stuur dan een mail
naar:*

veneberg.elfrink@t-online.de



Na haar uitvaart ontmoetten wij Jeanine Molleman. Zij ging samen met pastor van der Hulst voor bij de uitvaartviering. Haar vertrek roept bij veel mensen vragen op.

Hoe nu verder met de lezingen? Met de andere activiteiten? De redactie zal haar opzoeken voor een interview.

De redactie

Vanuit het Citypastoraat

In Memoriam Johan van de Poel

Meneer van de Poel heette hij. Slechts een enkeling noemde hem bij zijn voornaam, Johan.

Ik weet niet waar hij was geboren, eigenlijk weet ik maar heel weinig van hem, ofschoon hij elke dag een kopje koffie kwam drinken in het inloophuis van het City Pastoraat te Enschede. Hij noemde ons ‘jongelui’ en vertrok altijd weer met een of andere kwinkslag. Een markant figuur was hij in de straten van de stad, in weer en wind, muts op, pijp aan, stok in de hand en een lange baard wapperend in de wind. Alles zag hij, niets hoorde hij, alleen groot lawaai, zoals de grote vuurwerkramp. Het splinterend glas kwam in zijn lichaam terecht en de kleine splintertjes kwamen nog altijd uit neus en oren, zo vertelde hij telkens weer. Ook was hij geraakt door een bliksemschicht, recht boven op zijn hoofd. Het zou hem niet weer gebeuren, daarom had hij altijd zijn muts op.

In een rustig moment wilde hij ook wel eens praten over heel vroeger, toen hij intrad bij de Benedictijnen in

de Slangenburg bij Doetinchem. Hij bleef er niet lang, maar werd doorgestuurd naar Breda, waar hij les kreeg van professor Huub Ernst, een fijne man, gezegend zij die hem kennen. Daarna begon hij te zwerven, heeft nog een aantal jaren bij de plantsoendienst gewerkt, maar het zwerven zat in zijn leven en hij werd één met de natuur.

Een paar jaar geleden kreeg hij een kamer in verzorgingshuis Ariënsstaete. Toen begon zijn leeswoede en verzamelwoede van boeken: Kierkengaard, Thomas van Aquino, noem maar op, en dan kwam hij bij ons om zijn visie te vertellen: theologie, filosofie, natuurkunde.

Toen werd hij ziek, longkanker, die rotpijp. Ik ging hem het sacrament van de zieken geven op 18 mei, zijn 76^{ste} verjaardag. Geen poespas, zei hij. Geen wit doek over de tafel, een kaars mag dan nog wel en koffie met gebak na. En een dienst in de kerk hoeft ook niet, alleen maar in het crematorium, geen toespraken, nergens voor nodig. Ik ga dood, de natuur heeft zijn werk gedaan. Alleen die rozenkrans moet mee. Aan mij gaf hij nog zijn mooiste gebed mee, het gebed dat hij elke morgen bad of zong, het gebed dat hij onthouden had uit zijn tijd bij de Benedictijnen: Deus in adjutorium meum intende, Heer, kom mij te hulp, Heer haast U mij te helpen. Gloria Patri... Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... “Als je dat bidt”, zei hij, “kan je dag niet meer kapot”. We hebben het samen gezongen bij zijn ziekenzalving en later ook weer in het crematorium met enkele mensen van het inloophuis. Zo’n crematieplech-



tigheid hebben we nog nooit gehad, maar was wel indrukwekkend.

Zijn pelgrimstocht was voorbij, opgenomen in het Geheel.

Pater Ben Engelbertink

Een bericht van de Lourdesgroep Enschede

Zoals u wel gelezen of gehoord zult hebben, heeft er eind april begin mei een bedevaart naar Lourdes plaatsgevonden vanuit het Aartsbisdom Utrecht. Ruim 1500 mensen hebben er aan deelgenomen. Het was een geweldig gebeuren en de rode sjaaltjes waren duidelijk zichtbaar.

Voor 2012 staat er vanuit Twente nog een bedevaart gepland en wel van 15 t/m 20 september. Indien u er belangstelling voor hebt, of iemand weet, die mee wil, laat het ons weten.

Wij willen u daar graag de nodige informatie voor verschaffen en actief aan meewerken, zodat u op tijd ingeschreven wordt.

In alle locaties van onze parochie St.Jacobus de Meerdere zijn contactpersonen, die u kunnen informeren.

Voor de **Verrijzenis**:

mevr. M. v.d. Berg

H. Paulus: mevr. T.Vaanholt

St. Jan-H. Michaël:

mevr.D.Weegerink

H. Jacobus: mevr. M. v. Gerven

H. Geest-Maria: dhr. B. Elferink

Ariënsgedachtenis:

mevr. A. Morsink.

St. Joseph: mevr. H. Eckers, zij is ook parochiecoördinator.

Pastor Ingrid Schraven en parochiecoördinator Anny Prieshof

Bedevaart naar Kevelaar

De jaarlijkse bedevaart voor de inwoners van Enschede en omstreken naar Kevelaar (Duitsland) waar de H.Maagd wordt vereerd als de "Troosteres der Bedroefden" wordt dit jaar gehouden op zaterdag **15 september**. Het thema van de bedevaart is: "Zegt tot allen die radeloos zijn: houdt moed, wees niet bang".

In Kevelaar zal 's morgens een Eucharistieviering zijn en 's middags zal de kruisweg worden gebeden. De dag zal worden besloten met een Marialof.

Voor deelname kan men zich aanmelden in de periode 3 t/m 8 september 2012 bij:

Mw. M. van Gerven,

Wilhelminastraat 54-25 te Enschede, telefoon 053-4343054 of bij

Dhr. L. Rolevink, Velveweg 144 te Enschede, telefoon 053-4320741 of 06 48785457.

Dirigent / Koorbegeleider gezocht



Reli-pop koor **All Together** uit Enschede zoekt per direct een nieuwe dirigent. Ons koor bestaat uit een pianist en 25 enthousiaste en gemotiveerde leden (SATB) die wekelijks repeteren op de dinsdagavonden.

We hebben ons eigen knusse honk bij de St.Jan-Michaëlparochie aan de



Haaksbergerstraat 253 in Enschede waar we repeteren en na afloop uiter-aard gezellig samen chillen. Wij werken ongeveer 10 keer per jaar mee aan vieringen in de parochie en daarnaast verzorgen we graag als zelfstandig koor moderne concerten met collegakoren of andere amateur gezelschappen. Naast modern liturgisch repertoire zingen we ook modern (pop)repertoire van de meest uiteenlopende arrangeurs. Kijk voor een impressie van ons laatste concert op you-tube: "laat ons gaan zien" concert All Together. Onze leden vinden plezier in het zingen net zo belangrijk als het plezier in de omgang met elkaar. We zijn flexibel en leergierig maar ook weer niet te ambitieus. We staan open voor zowel ervaren als beginnende dirigenten. De dirigent ontvangt per repetitie en per optreden een bescheiden vergoeding.

Info: mjpater@ziggo.nl
Marcel Pater, voorzitter

Actie restauratie Josephbeeld

Als bouwkundig begeleider van de restauratie van de Joseph kerk kom je de vreemdste dingen tegen.

Vier weken geleden toen de rolsteiger voor het Joseph beeld stond moest het beeld verwijderd worden om de schilderijen rondom te kunnen restaureren. Wat bleek, het beeld was voor veertig procent aangetast door houtworm.

Goede raad is duur maar de restaurateurs waren in de buurt en die adviseerden mij om een erkend beeldenrestaurateur in te schakelen voor

het maken van een offerte.

Wij kwamen uiteindelijk terecht bij Michiel van den Endt in Zutphen.

Met hem heb ik een afspraak gemaakt en hij heeft mij een offerte uitgebracht met een totaalprijs van Euro 5000,=.

Dit houdt in: Transport van Enschede naar Hengelo voor het vergassen van het beeld.

Transport van het beeld van Hengelo naar Zutphen.

Restaureren van het beeld in het atelier in Zutphen.

Transport van het beeld van Zutphen naar Enschede.

Met deze activiteiten hebben wij dan weer een beeld dat past bij het Maria-beeld in de linker zijbeuk.

Mochten er mensen zijn die het beeld eerst willen zien dan kunnen ze mij bereiken onder nr. 06-23592289.

Waarom vertel ik u dit zo uitgebreid, omdat er mogelijk andere ideeën zouden kunnen worden geopperd zoals:

Waarom koop je geen ander beeld? Omdat er geen ander beeld past bij het bestaande beeld van Maria het is ten slotte een echtpaar van hetzelfde bouwjaar.

Waarom koop je dan geen ander echtpaar? Omdat dat niet te koop is, ik heb hiervoor contact gehad met het beeldenmuseum in Vorden (Kranenburg) mijn geboorteparochie en dan nog is het moeilijk om een beeld te kopen van 1.70 mtr. Ook heb ik nog contact gehad met de plebaan van de oude St. Bavo Basiliek, ook hij kon mij niet verder helpen.

Maar wie kan mij dan wel verder helpen!

De oplossing ligt dicht bij huis **dat**



bent u. U allen, de gehele Jacobus de Meerdere parochie, bent namelijk eigenaar van het beeld, dat na restauratie een waarde heeft van plus minus euro 14000,=.

In overleg met diverse parochiebestuurders start ik hierbij **de JOBEE WIE DOET ER MEE** jobee staat voor Joseph beeld. Iedereen die parochie St Jacobus de Meerdere, c.q. locatie Joseph een warm hart toedraagt mag hier aan mee doen. Waar u ook woont in de stad en ook al uw familieleden en kennissen. Uw geldelijke bijdrage mag u in een enveloppe doen met daarbij de tekst JOBEE. Ook in de envelop een briefje met uw telefoonnummer (eventueel mobiele nummer).

De enveloppe kunt u inleveren bij het parochiecentrum of afgeven aan de dienstdoende kosters.

Van alle deelnemers aan deze actie worden vier enveloppen getrokken door pastoor Monnikhof en die vier personen gaan dan met mij een bezoek brengen aan het atelier in Zutphen, waar het beeld gerestoureerd wordt en een bezoek aan het beeldmuseum in Vorden.

Paul Wolbert
jokepaul@kpnmail.nl

LITURGISCHE KALENDER

Maandag 23 juli

Feest van de **H. Brigitta**, kloosterlinge, patrones van Europa



Woensdag 25 juli

Feest van de **H. Jacobus**, apostel. Patroonheilige van de parochie en de stad Enschede.

Sint Jacobus de Meerdere was een visser in Galilea. Samen met zijn broer Johannes werd hij door Jezus geroepen Hem na te volgen. Hij was de eerste apostel die de marteldood stierf. Zijn beenderen zouden begraven liggen in Santiago de Compostella.



In de iconografie wordt Jacobus op verschillende wijzen afgebeeld. Als apostel is hij blootsvoets en heeft hij soms de attributen boek en zwaard. Dat laatste vanwege zijn marteldood. Ook wordt hij als pelgrim afgebeeld, met wandelstaf, de karakteristieke pelgrimshoed en Sint-Jakobsschelp. De naar Jacobus genoemde schelp is het symbool van de bedevaart naar Santiago de Compostella. Dit vanwege de mantelschelpen die werden gekweekt aan de Galicische kust, waar de apostel zou zijn aangespoeld. In Spaanssprekende landen wordt hij vaak afgebeeld als een strijdende ridder te paard.

Maandag 6 augustus

Feest van de **Gedaanteverandering van de Heer.**

40 dagen voor Kruisverheffing, is de dag, waarop de gedaanteverandering van de Heer wordt herdacht. Zowel Matteüs, Marcus als Lucas geven een verslag: Jezus bestijgt een berg, samen met Petrus, Johannes en



Jacobus, en knielt neer om te bidden. Dan begint zijn gezicht te stralen als de zon, zijn kleren worden blinkend wit en twee mannen, Mozes en Elia, komen bij Hem staan. Uit een wolk klinkt een stem: Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert naar Hem. (Lucas 9:35). De drie apostelen zijn diep onder de indruk. Even is hun een blik in de hemel gegund. Maar Jezus vraagt hen om niet over het gebeurde te spreken, voordat Hij uit de dood is opgestaan. De leerlingen voldoen aan zijn verzoek, ook al begrijpen ze niet wat Jezus met dit opstaan bedoelt. Dat wordt hun pas later duidelijk.

Donderdag 9 augustus

Feest van de **H. Teresia Benedicta van het Kruis** (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa.

Vrijdag 10 augustus

Feest van de **H. Laurentius**, diaken en martelaar.

Woensdag 15 augustus

Hoogfeest **Maria ten Hemelopneming**



In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar

aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht opsteeg, maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de Rooms-Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria-Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.

Zaterdag 8 september

Feest van **Maria Geboorte**

De verering is ontstaan in Jeruzalem en werd daar gevierd als kerkwijding feest van een basiliek die was toegewijd aan de H. Anna, de moeder van Maria. Rond de kerk ontwikkelde zich ook een devotie die vooral de geboorte van Anna's dochter Maria centraal stelde. Vanuit Jeruzalem verspreidde de devotie van Maria Geboorte zich naar het westen, waar het feest sinds de Middeleeuwen tot de belangrijke Maria-feesten behoort.

De Bijbellezingen voor de zondagen staan op pagina 40.

Iemand trouw beloven,
met iemand touwen, is uitspreken:
Ik zal er zijn voor jou,
Ook al weet ik niet
wat de toekomst zal brengen.
In trouw wordt de Eeuwige
een beetje zichtbaar.
Zijn Naam is immers
"Ik zal er zijn"

Mag ik de lieve trouw die ik ervaar
daarom als een Godsteken beschouwen,
als een stukje van Zijn Koninkrijk?
Wordt het Huwelijk misschien daarom
een sacrament genoemd?



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Kinderkamp

Van 5 t/m 10 augustus vindt er in Ermelo een kinderkamp plaats voor kinderen uit het aartsbisdom. Het is een super leuk kamp. Meer info vindt u hier: <http://www.youngle.nl>

Tienerkamp

Voor tieners worden er twee kampen georganiseerd: van 5 t/m 11 augustus en van 12 t/m 18 augustus. Meer info vindt u hier: <http://www.youngle.nl>

Hao Tran, Maliebaan 40

3581 CR Utrecht

Postbus 14019, 3508 SB Utrecht

tel.: 06-16842077

e-mail: tran@aartsbisdom.nl

Allerhande Concert

Op 28 augustus om 20.30 uur in de Ariënsgeachtenkerk is het eind-examenconcert van Saskia Luttkhold, conservatoriumstudent. Hieraan werken medestudenten mee en de muziekvereniging Excelsior uit Winterswijk. Gespeeld worden werken van Borne, Chaminade en Piazzolla. De toegang is gratis.

50-jarig priesterjubileum

Op 15 juli 2012 is het 50 jaar geleden dat ik in Merkelbeek (Zuid-Limburg) priester ben gewijd.

Dit feit wil ik graag in dankbaarheid gedenken met mensen die mij zeer dierbaar zijn, op **zondag 15 juli om 11.30 uur** met een eucharistieviering in de Elisakerk in Almelo.

Daarna nodig ik iedereen uit voor een kopje koffie en een drankje in het klooster.

Hartelijke groeten,

Herman Bruggeman o.carm.

Bedankt

De vakantietijd staat voor de deur en dan is het goed even rust te nemen en wat afstand van de dagelijkse hectiek. Het is ook een goed moment om de mensen te bedanken die er steeds voor zorgen dat het Parochieblad Pelgrim iedere keer weer kan uitkomen. We denken hierbij aan de schrijvers van de artikelen namens locatieraden, pastoraatgroepen en pastoresteam, de bijdragen van allerlei werkgroepen in de zeven geloofsgemeenschappen, de talloze spontaan ingezonden stukken. Maar ook het werk van onze trouwe bezorgers willen we niet vergeten. Dankzij het in elkaar passen van al deze verschillende radertjes kan iedere keer ons mooie parochieblad geproduceerd worden. We willen “deze radertjes” bedanken voor de inzet in het afgelopen werkjaar en wensen iedereen een goede en zorgeloze vakantie!

Zomersluiting

In de zomervakantie is het Secretariaat Katholiek Enschede (SKE) gesloten van maandag 30 juli 2012 t/m vrijdag 17 augustus 2012.

Gedurende deze periode zullen de e-mailberichten worden gelezen en beantwoord. Tevens zal de post gelezen en behandeld worden.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 20 augustus sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@concepts.nl 4767640

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Vrijdagochtend om 9.00 u.

Rommelmart



Zaterdag 2 juni is het zover. Onze eerste rommelmarkt. Hoe zal het ons vergaan, wordt het een succes?

De weken voorafgaand merken we dat de rommelmarkt echt leeft binnen de locatie. Veel spullen krijgen we aangeboden die door onze 'eigen chauffeur' Jan Kattenpoel overal vandaan worden gehaald. Jan nog bedankt. En ook de creatieve parochianen zitten niet stil. Eigen gemaakte kaarten waar vele uurtjes in zijn gaan zitten mogen we verkopen, met dank aan Rie Nienhuis. Ook de bakkunsten van onze parochianen zijn uit de kunst. Heerlijke cakes, muffins en taarten kunnen we verkopen. Het Akohol levert zelfs 10 taarten.

De dag voor de rommelmarkt is het een drukte van belang. Laatste uitzoekwerk van de spullen. Alles sorteren. Parochiehuis inrichten. De kramen worden geleverd. Alles nog een keer doorspreken. De taken verdelen. Een lange dag maar we zijn er klaar voor en gaan voldaan naar



huis, vol verwachting.

Zaterdagmorgen, de zon schijnt! Het moet zo zijn.

Vanaf half acht zijn we weer present. De kramen worden opgezet en volgepakt met spullen. Om 9.00 uur zijn de eerst echte rommelmarkters er al. De verkoop begint. Het blijft de hele dag lekker doorlopen en we houden het droog. Iedereen heeft er veel plezier in. De dag vliegt om. Om 17.00 uur beginnen we met opruimen. Er is veel verkocht, maar we hebben ook nog veel over. Wat bewaren we en wat kan er weg. Vele handen maken licht werk, nou dat geldt zeker voor ons. In een mum van tijd is alles opgeruimd en genieten we daarna voldaan van broodjes warm vlees met een kop heerlijke soep. De verhalen komen los.

Iedereen is nieuwsgierig naar wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. Samen met Ans maak ik de balans op. We hebben een netto winst van € 1300,00 gescoord. Applaus voor ons zelf. De



dagwinnaars wat betreft verkoop zijn geworden Marie Loohuis en Hans Uffing. Zonder iets te kopen bij hun kraam komen de mensen het parochiehuis niet uit.

Alle vrijwilligers en parochianen heel hartelijk bedankt voor deze geweldige dag. Dit blijft niet bij één keer. We besluiten unaniem er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.



Iedere eerste zaterdag in juni. Zet het vast in uw agenda. Wij verheugen ons er nu al op.

Ineke Keizer en Ans Kattenpoel.

Hr. en Mevr. Borowy 50 jaar getrouwd

Zondag 17 juni j.l. waren de Hr. en Mevr. Borowy 50 jaar getrouwd.

Ze vierden dit tijdens een Eucharistieviering in de St.Jacobuskerk. Pastor Jan Kortstee stond tijdens de overweging stil bij hun eerste kennismaking.

Ze leerden elkaar kennen bij Lourdes in Frankrijk. François Borowy geboren in Polen en naar Frankrijk geëmigreerd leerde daar zijn Maria kennen. Zoals Pastor Kortstee het zei: "Maria verscheen aan hem".

Ze trouwden in Lourdes en de Mariaopdracht werd gedaan bij de grot. Ze kregen een zoon François.

En met hun zoon, schoondochter en kleinzoon en enkele familieleden werd die zondag stil gestaan bij hun 50-jarig huwelijk. Omdat Lourdes zo'n bijzondere plek inneemt in hun hart hebben we, naar hun wens, "Te Lourd' op de bergen" gezongen.

Als parochiegemeenschap willen wij hen nog heel veel gelukkige en gezonde jaren toewensen.

Ans Kattenpoel



Mariaviering in de Espoort

Op 26 mei j.l. was er een door de bezoekersgroep georganiseerde Maria-viering in de Espoort.

Pater Giesselink ging voor en maakte er op zijn eigen wijze weer een mooie viering van. Het was de dag voor Pinksteren en daar ging hij op in met de uitleg, dat door de Heilige Geest iedereen in zijn eigen taal werd aangesproken en het de bedoeling van Pinksteren is, dat we allemaal één worden. Samen één was eigenlijk het thema.

Het dameskoor van de H. Hartkerk heeft de zang verzorgd en er waren zo'n 45 mensen aanwezig.

Het was een mooie middag.

De Bezoekersgroep

Overleden

Op **18 juni** is overleden **Mevr. Hermine Holthaus**.

Voor haar broer Dick Holthaus, de burens, vrienden en bekenden was zij beter bekend als Poppy Holthaus. Haar levenslicht zag zij op 22 april 1922 in Tebing Tinggi in Indonesië.

Door haar huwelijk met Friedrich Rudolf Kisvetr kwamen zij te wonen in Bratislava in Tsjechië.

Kort na de 2^e wereldoorlog waren zij door het communisme in Rusland gedwongen te vertrekken (vluchten) naar Milaan in Italië waar haar man Fred is overleden.

Ongeveer 10 jaar geleden heeft zij een appartementje gevonden (mede op advies van haar broer) in "het Korteland" aan de C.F. Klaarstraat te Enschede.

Ondanks dat ze moeilijk wennen kon de eerste periode (Milaan is zo anders dan Enschede) had zij haar draai toch gevonden. Geleidelijk wende zij aan de mentaliteit van de mensen en maakte verschillende vrienden en kennissen.

In de periode dat zij hier in Enschede was heeft zij haar man laten herbegraven vlak bij het graf van haar ouders op het kerkhof aan de Deurningerstraat te Hengelo.

Slechts drie weken voor haar overlijden, op 90-jarige leeftijd, is zij opgenomen in het ziekenhuis, voor naar het leek een geringe klacht. Maar is daar toch overleden op 18 juni 2012.

Op vrijdag 22 juni hebben wij haar na een kort woord en gebedsdienst in de kring van familie burens en vrienden begraven bij haar man in Hengelo. Dat zij moge rusten in vrede.

Leo Gasthuis

Op **14 juni** is **Anneke Kenter-ten Have** overleden op de leeftijd van 68 jaar.

Anneke is geboren op 17 april 1944 in Groningen. Ze trouwde met Arend Jan Kenter en kreeg 2 kinderen: Arjan en Rietie. Van haar geliefde Arend Jan moest Anneke afscheid nemen toen hij overleed in maart 2010 en op 20 juni hebben we haar na de afscheidsviering in de Jacobuskerk bij hem begraven op de Westerbegraafplaats. Over die afscheidsviering had Anneke zelf uitgebreid nagedacht en erover geschreven: *'In mijn uitvaart moet niet mijn persoontje centraal staan, maar de Bron van waaruit iedere mens is voortgekomen en waarnaar iedere mens terugkeert'*.



Die Bron van Leven, God, stond centraal in haar leven, na bijzondere religieuze ervaringen die ze mocht meemaken. Ze schreef er zelf een gebedenboek over waarin ze zich tot God richtte: *“Jij bent mijn grootste vreugde, Jij bent de vervulling van al wat is, Jouw zielsgelukkige geboiede ben ik”*.

Vanuit deze religiositeit en geloof raakte Anneke ook betrokken bij de Jacobskerk, ze deed secretariaatswerk, werd lid van de bezoekgroep, schreef vele stukjes voor Vierluik en Pelgrim en kalligrafeerde de namen van veel **overleden** parochianen op de houten kruisjes voor de kerk.

“Lieve allemaal”, zo schreef Anneke tenslotte in een afscheidsbrief aan de brede kring van dierbaren en bekenden, een tekst die nu op haar gedachtenisprentje staat: *“Zie in dankbaarheid terug op je leven en kijk naar het vele goede dat je is geschonken. (...) De sleutelwoorden bij mijn leven en sterven zijn: liefde, overgave en vertrouwen. (...) Op je sterfbed ontdek je gaandeweg wat voor jou de specifieke zin ervan is. Dat een ieder van ons de grootsheid van het leven mag ontdekken. Ik wens jullie allen een heel goed leven en een zalig levenseinde. Veel liefs: Anneke.”*

Anneke, namens velen dank ik jou voor je inzet voor onze gemeenschap en je inspiratie vanuit jouw geloven. Moge er nu Licht voor jou zijn, dichtbij jouw geliefde Arend en bij de Bron van Licht en Leven, bij het Mysterie van jou en ons aller bestaan.

Pastor Hans van der Hulst

Nightfever in Enschede



Zie voor een uitgebreid artikel pagina 5.

In memoriam Pastoor Schoorlemmer

Op **27 juni** is in de Heer overleden Egbertus Joannes Jozefus Schoorlemmer, priester, in verzorgingshuis De Eeshof te Tubbergen. Hij werd 83 jaar. In juli zou hij zijn 55-jarig priesterfeest vieren. Emeritus-pastoor Bertus Schoorlemmer was van 1 september 1970 tot 30 juni 1978 pastoor van de H.Jacobus de Meerdere te Enschede. Daarvoor ook al eens kapelaan in Enschede in de O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zijn uitvaart is op 3 juli in de H. Pancratius Basiliek in Tubbergen.

*Vlak voor het ter perse gaan van Pelgrim kwam bovenstaand bericht binnen.
De redactie*





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak
Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Contactpersoon v. d. Paus Joannes-
school voor 1^e Communie en Vormsel
is Ria Everink.

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

*Humor en geduld zijn de kamelen
waarmee je door alle woestijnen
kunt gaan*

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

Inmiddels zijn wij weer terug van onze onvergetelijke pelgrimstocht. 2500 kilometer fietsen zonder problemen. Wij zijn onder de indruk van al die vrijwilligers die op de route voor de pelgrims klaarstaan. Een echtpaar bracht ons, 80 kilometer verder, een rugzak die we vergeten waren. Heel veel pelgrims gesproken, vooral jonge wandelaars die allemaal hun eigen verhaal hebben. Mijn geloof is gesterkt, door de naastenliefde en barm-



hartigheid die ik onderweg onder- vond. Deze ervaring had ik wel nodig na alle misstanden en de huidige regeltjes en soms niet te begrijpen voorschriften.

Het is echt teveel om hier allemaal op te schrijven, ik kan jullie het boek “Ik ben er even niet” van de Duitse komiek Hape Kerkeling van harte aanbevelen.

Ons mensbeeld is positief veranderd.

- Des te schrijnend is het dan om te moeten constateren dat wij onze Maria kapel niet meer op een normale manier kunnen gebruiken. We hebben aangifte moeten doen van brand- stichting, voorlopig proberen we het even zonder kaarsjes. Er wordt een afspraak gemaakt met de politie.

- Wij willen graag al onze parochi- anen betrekken bij de renovatie van de kerk. Daarom doen we onze uiterste best om de vieringen in onze kerk door te laten gaan. Van belang hierbij is de veiligheid, de hygiëne en de waardigheid. Op dit moment heb- ben we ruimte gemaakt in de linker- zijbeuk voor het Maria altaar. Hier is plaats voor ruim 120 personen en het voldoet aan onze uitgangspunten.

Voor uitvaarten en huwelijken advi- seren we om uit te wijken naar een ander kerkgebouw.

- De eerste communieviering op zon- dag 3 juni werd druk bezocht, het was een mooie viering, jammer dat wij te weinig boekjes hadden laten maken.

Een derde gedeelte van de collecte en plaatsen geld, zijnde 235 euro hebben we gestort op de rekening van Stich- ting Matamba in Tanzania het bedrag zal worden besteed aan medicijnen voor het St.John's Hospital.

Iedereen heel hartelijk dank voor deze

bijzondere viering.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatieraad, Jos Marsman
053-4355320

jos.marsman1@kpnmail.nlkilometer

Eerste H. Communie

Op 3 juni hebben 26 kinderen van vier verschillende scholen de Eerste H. Communie ontvangen in de St. Josephkerk: 19 van de Paus Joannes- school, vijf van de ESV, één leerling van de dr.Ariënschool en één van de Anna van Buren. De kinderen van de P. Joannes zijn op school voorbereid en de anderen door hun ouders in samenwerking met de werkgroep.

Een hoogtepunt tijdens die voor- bereiding was het kerkbezoek op 22 mei. De kinderen kregen een rond- leiding door de kerk van pastoor Monninkhof, waarbij ze een kijkje mochten nemen in de sacristie en vol bewondering de prachtige kazuifels bekeken in de kledingkast van de pastoor. Ook de brandkast met de prachtige kelken en de monstrans maakten veel indruk.

Heel spannend was de klim van 90 treden naar het hoogste punt van de toren o.l.v. Remco ter Brugge.

Om de beurt mochten ze even aan de grote slinger draaien van het reus- achtige uurwerk met de zware ge- wichten, een klus die Remco elk weekend in z'n eentje klaart.



De kinderen konden zien dat de renovatie van de St. Josephkerk in volle gang is.

Na twee keer oefenen was het dan eindelijk zover. Het openingslied, gezongen door de ouders bij binnenkomst van de communicanten, was als altijd weer een emotioneel moment.

Elke communicant mocht iets doen in de viering en het kinderkoor van de Paus Joannes o.l.v. Loes Mohede-Stolker maakte er weer een echt feest van.

Heel knap was het dat Kimberly Piest voor een volle kerk het Ave Maria van Beyonce deels solo heeft gezongen, speciaal voor haar broertje



Op 3 juni hadden wij, Chrisje en Felix van Zuijlen hun eerste communie gehad in de St. Jozefkerk.

Het was heel spannend allemaal. Weken van te voren hadden we goed voorbereid. Tijdens de communie kwamen veel familieleden naar de kerk, de oma's en opa, de ooms en tantes, de neefjes en nichtjes, de

peters en meters. En niet te vergeten onze ouders. We waren heel erg blij om ze allemaal te zien. Voor de communie hadden we ons heel netjes gekleed en in het begin vonden we het een beetje eng om door het gangpad te gaan lopen. Zoveel mensen

waren er in de kerk. Maar eenmaal op de stoeltjes werden we wat rustiger.

Na de communie gingen we samen met de hele familie lunchen bij oma thuis. Al onze familieleden en de peters en meters gingen ook mee. We kregen veel kadootjes van hun. Het was voor ons een super leuke dag geweest.

*Heel veel dank voor alles.
Groetjes Chrisje en Felix*



en zusje die de Eerste H. Communie deden.

Als cadeautje kregen de kinderen het fleurige boekje 'Even rondneuzen in Gods huis'.

Ondanks dat het weer ons behoorlijk in de steek liet, hebben de communicanten een prachtig feest gehad, dat ze zich nog lang zullen herinneren.

In onderstaand verslagje vertellen twee communicanten over hun Eerste H. Communie.

Namens de werkgroep, Ria Everink



Gedoopt en gevormd

Op zondag **3 juni** jl. werden in de Doopkapel van de Josephkerk twee volwassenen met het H. Doopsel en het H. Vormsel in de kerk opgenomen.

Mevrouw **Angelique Slagter-Beens**, 44 jaar, had hier al lange tijd naar uit gezien. Ze heeft vroeger wel op Christelijke scholen gezeten en wist ook zeker al het een en ander van het christelijk geloof en van de Bijbel, maar was als kind nooit gedoopt. 'God heeft mij geholpen in moeilijke tijden', vertelde ze, 'nu wil ik ook echt bij God horen en bij de kerk-gemeenschap'.

We feliciteren Angelique met haar Doop en Vormsel en wensen haar toe dat ze zich in de kring van onze geloofsgemeenschap thuis zal voelen.

Mevrouw **Anita Laumann**, 49 jaar. Door bijzondere religieuze ervaringen is zij in contact gekomen met ons geloof en vandaar ook met onze kerk. In gebed, maar ook door het bijwonen van onze vieringen, groeide bij haar het verlangen om te worden opgenomen in onze kerk. In de nabije toekomst hoopt mevrouw Anita Laumann zich te gaan inzetten voor mensen in nood door te gaan meewerken in de Caritas (PCI) van onze parochie. Wij feliciteren mevrouw Anita Laumann met haar opname in de katholieke kerk, spreken de hoop uit dat zij zich blijvend thuis mag voelen in onze kerk en wensen haar en allen die haar lief zijn heel veel zegen en geluk.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

In memoriam Jan Becker

Op **24 mei** j.l. hebben we afscheid genomen van Johannes, Philippus, Josephus Becker die is **overleden op woensdag 16 mei**, op 86-jarige leeftijd.

Hij werd geboren in Zwolle, trouwde met Gerarda Matthea Theresia van den Berg op 20 augustus 1953.

Bij zijn afscheidsdienst in de St.Josephkerk waren zijn vrouw, zoon en twee dochters met hun gezinnen aanwezig om hem te begeleiden op zijn laatste tocht hier op aarde.

Hij had, zoals hij zelf tegen zijn oudste dochter die in Venezuela woont gezegd, zijn koffer al gereed staan voor zijn laatste reis.

Jan Becker runde gedurende 23 jaar het hotel, café, restaurant Avion aan de Deurningerstraat en was voor veel mensen een bekende figuur, een mens die echt in zijn element was als gastheer, als gezelschapsmens, die er van hield altijd veel mensen om zich heen te hebben.

Er zijn in zijn leven een aantal gebeurtenissen geweest die een diepe indruk hebben nagelaten, bij hem, maar ook via hem bij zijn kinderen die veel ervan natuurlijk kennen uit verhalen over vroeger. We moeten hierbij denken aan het bombardement van Arnhem, waar hij juist was in de tweede wereldoorlog en waar hij zijn jongste zus Miep van de dood redde.

Zijn dienstplicht bracht hij door in het voormalig Nederlands Indië.

De laatste tijd van zijn leven besteedde hij veel tijd aan het bezoeken van zijn vrouw die om gezondheidsredenen moest worden opgenomen in Bruggerbosch.



Tenslotte werd ook zijn lichaam gesloopt door diverse ziekten en zo begon ook voor hem de laatste reis, naar het Huis van zijn Vader, zoals in de viering werd gelezen.

Op de achterkant van het boekje voor zijn uitvaart staat een tekst over "troost".

We wensen Jan Becker toe: Rust in vrede in het huis van uw vader!

En voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind: Mogen jullie troost vinden in de goede herinneringen.

In memoriam John Voogd 1939- 2012

Op woensdag **23 mei** bereikte ons het bericht, dat John Voogd "er niet meer was". John was namens de Stichting Vrienden van de Josephkerk lid van het bestuur van onze stichting. Na een ernstige en relatief kortdurende ziekte moest hij zich gewonnen geven.

John trad als vroegere "noaber" van de kerk in de voetsporen van zijn vader waar het ging om het belang van de instandhouding en exploitatie van "zijn" Josephkerk. Dagelijks, leek het wel, was hij er mee bezig na te denken hoe er een stevige financiële basis kon worden gelegd onder het functionerend houden van onze prachtige kerk aan de Oldenzaalsestraat. In de bestuursvergaderingen werd zijn inbreng altijd erg op prijs gesteld, al waren er soms best verschillen van inzicht. Verschillen van inzicht werden uitgepraat en daarna gingen wij samen aan de slag met een volgend onderwerp. John was fair player. In dat opzicht had hij ook iets "Engels" over zich: stevig bezig

zijn met een onderwerp, "tanden er in", er over discussiëren, besluitvorming en doorwerken.

Ook buiten de vergaderingen was John met de kerk bezig bv. voor fundraising; niets was hem daartoe te veel. Fantastisch vond ik het dat hij, als hij mij bezocht altijd zijn hond "Drummer" bij zich had, zolang die er nog was. Hij zei mij later, dat hij blij was, dat zijn zoon weer een puppy had, waarmee hij weer uit kon.

Op 29 mei 2012 hebben wij met een prachtige dienst in de Josephkerk afscheid van John moeten nemen.

Wij wensen zijn vrouw Tony en de kinderen ook vanaf deze plaats veel sterkte.

Herman Kemperman,

Voorzitter St. Behoud St.Josephkerk

Gebed

Dat ook wij, goede God, dromen mogen blijven dromen over uw erbarmen met deze wereld, dat bidden wij telkens weer.

Dat wij van onze levensdagen durven mogen bestaan met het oog op uw toekomst, en ons leven niet tevergeefs zal zijn in de Heer.

Wij bidden voor wie na ons komen, dat ook zij zich geroepen weten, in beweging gezet

naar het Veelbelovende Land, naar uw goede schepping.

Dat die ons alleen een zorg zal zijn zo lang wij adem halen.

Sytze de Vries





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: Maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl
Mevr. H.G.M. Pluijmers
Mevr. C. Meijer
Mevr. M. Oosterveld
Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.
e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Het bestuur zoekt nog nieuwe leden

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401
t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap
treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink
E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de
Hr. G.H. Germes 431 96 73
Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16
Spartastr. 8, 7535 BN Enschede
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz
Lipperkerkstraat 432 432 23 52
Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**
*Na elke viering in het weekeinde is er
koffiedrinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

Van de Locatieraad

Eind maart 2012 heb ik op verzoek van het Parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere het ad interim voorzitterschap van de locatieraad op mij genomen. De aanleiding is door de vice-voorzitter van het Parochiebestuur in een tweetal bijeenkomsten en in dit blad uitvoerig toegelicht. Omdat ik geen binding met de geloofsgemeenschap Ariënsgedachtenis



heb en ook geen parochianen ken, heb ik Mevr. Trees Schaap (bestuursafgevaardigde van de Parochie St.Jacobus de Meerdere) en Mevr. Anny Prieshof (voormalig vice-voorzitter van het bestuur van de Ariënsgeachteniskerk) gevraagd mij bij te staan en wegwijs te maken.

De doelstelling van het parochiebestuur is, dat ik voor 1 september 2012 minimaal drie personen zoek die in de nieuwe locatieraad zitting willen nemen.

Een aantal vrijwilligers heeft om voor hen moverende redenen afgehaakt. Dank gaat naar hen uit voor de vele jaren die zij zich voor de geloofsgemeenschap hebben ingezet. Ik heb mij als eerste taak gesteld de vervanging van deze vrijwilligers. Er hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld, die de opengevallen plaatsen hebben ingenomen. Ik noem: het secretariaat, kosters, wijkcontactpersonen. Hiermee en met de inzet van de pastoraatsgroep is de gewone voortgang gewaarborgd.

Ik ben blij dat er zich inmiddels twee heren hebben gemeld die zitting in de locatieraad willen nemen. Ik ben hen zeer dankbaar. Maar de locatieraad kan niet met twee mensen functioneren. Ik ben nu nog naarstig op zoek naar twee en liever drie personen die de raad willen en kunnen completeren. Heel specifiek zoek ik een financieel deskundige/boekhoudkundige die in de locatieraad de financiën gaat beheren.

Tot slot: mijn aanstelling eindigt per

1 september a.s. Wat zou het mooi zijn als ik per deze datum de zekerheid heb dat uw geloofsgemeenschap weer een voltallige locatieraad met Uw steun heeft.

*Peter Janssen,
Voorzitter a.i. Locatieraad*

Ik geef de pen door aan.....

Dit is mijn verhaal. Allereerst Siep dank je wel voor het doorgeven van de pen.



Mijn naam is Lisette Borkens en ben geboren op 10 september 1970 in Losser in het toenmalig Dinkel ziekenhuis maar altijd al gewoond in Enschede. De eerste twee jaren in hartje stad en vanaf mijn tweede jaar op het Hogeland in de Padangstraat. Sinds 2000 woon ik wederom in hartje stad. Eerst aan de Boulevard 1945 en sinds 2003 wonend aan de Burgemeester Edo Bergsmalaan. De Padangstraat was in die tijd een kinderrijke buurt en speelde altijd met de buurtkinderen van Njihuis. Hun ouders waren eigenlijk mijn tweede ouders. We waren eigenlijk altijd samen. Zo gingen we samen naar de Theresia kleuterschool en de oude Alfonsusschool aan de Daalweg. Nu jaren later werk ik op mijn oude lagere school met behoud van uitkering tot er zich een vaste baan aandient in de administratieve-secretariële sector. Het is een afwisselende baan en de omgang met de collega's, de kinderen en het contact met ouders



is super gaaf.

Al jaren ben ik ook betrokken bij onze kerk, de Ariënsgedachteniskerk. Natuurlijk eerst gezongen in het kinderkoor onder de toenmalige leiding van Mary Remkes.

Daarna overgestapt naar het jongerenkoor onder leiding van Barbara Muiser en later Reggy Willemsen. Voor het jongerenkoor heb ik nog een hele tijd in het bestuur gezeten, in het bestuur van de koorkrant en ging helpen bij de kinderwoorddienst en de kindercreche. Helaas werd op een gegeven moment het koor opgeheven zo eind negentigerjaren omdat het koor te weinig leden had.

Ook ben ik kort lectrice geweest. Nu help ik bij de koffiegroep.

Er is een roulatieschema gemaakt voor een keer per 4 à 5 weken. We krijgen trouwens sinds kort hulp van de leden van de pastoraatsgroep. Ook maak ik de notulen bij de werkgroepenvergadering.

Waar ik natuurlijk helemaal gelukkig mee ben is dat sinds enige tijd het oude Jongerenkoor Hogeland nieuwe adem is ingeblazen. Enkele oud-leden hadden toch wel weer zin gekregen om te gaan zingen en verzorgen we zo af en toe een viering, met een leuke en grote enthousiaste groep, nu Come-Back geheten, onder leiding van dirigent Benno Kloppers. Het geloof geeft mij steun en kracht.

Verder ben in nog druk bezig met het leren voor de examens van mijn cursussen waar ik nog mee bezig ben, heb ik diverse hobby's waar ik de nodige aandacht aan besteed en ben na het zo plotseling overlijden van mijn vader veel bij mijn moeder. Vind het fijn om samen leuke dingen

te doen of gewoon bij elkaar te zijn. Ik geef nu de pen door aan de dirigent-pianist van het Ariënskoor aan **Paul Kempers**. Succes gewenst Paul.

Lisette Borkens

Gedoopt

Op **17 maart** 2012:

Pepijn Hendrik Wolter Krebbers,
Zoon van Emiel en Ethel Krebbers.

Hij is geboren op 12 juli 2011 en woont aan de Sparrendaal 21.



Op **20 mei** 2012:

Elin Sarah Poorthuis,
Dochter van Robert Poorthuis en Irene ten Vergert.

Zij is geboren op 16 december 2011 en woont aan de Vederkruidlaan.

Op **27 mei** 2012:

Lars Gerjan Paul Reudink,
Zoon van Bjorn Reudink en Patricia Hofstee.

Hij is geboren op 21 december 2011 en woont aan de Heralaan 42.

Wij feliciteren de dopelingen en hun ouders van harte!

En voor Pepijn, Elin en Lars hopen wij op een gezonde en gezegende weg door hun leven dat nog maar net is begonnen.



Gevormd

Op **24 juni** is **Stefan Siemienski-Kleyn** gevormd.

Hij is 15 jaar, 4 HAVO-scholier, en woont met zijn ouders in Glanerbrug. Samen met zijn moeder komt hij regelmatig in de Engelse Mis in de Pauluskerk. Daar ontmoette ik hem ook; hij vroeg of hij het sacrament van het vormsel kan ontvangen.

Omdat zijn moeder zaterdag 23 juni jarig was en er familie uit het buitenland over is, die ook bij het vormsel van Stefan willen zijn, mocht ik met bijzondere toestemming van de Bisschop zondagmorgen in de Ariëns-gedachteniskerk, dit vormsel toedienen tijdens de viering.

Pastoor A. Monnikhof

† Overleden

Op **19 mei** j.l. overleed

Gerard Johannes Schlosser

echtgenoot van Hanny Schlosser-Franken, in de leeftijd van 75 jaar.

Op 25 mei was de uitvaartdienst in de Ariëns-gedachteniskerk.

Vakantiesluiting

Het parochiecentrum van de Ariëns-gedachteniskerk is tijdens de vakantieperiode, 23 juli t/m 24 augustus, **alleen** op donderdagochtend geopend. Voor dringende boodschappen kunt u bellen met **06-3823 63 70** of het noodnummer van de pastores: **06-2751 12 72**.

Gedicht

*De erfenis van het verleden drukt op ons neer,
wij zijn door tijd en plaats beperkt.
Wij zijn de mensen van voorheen niet meer.
Het is de mens van nu die denkt en kerkt.
Wij zijn gebonden aan de rechte leer,
die ons als norm van vroeger is gegeven.
Wij leven daar en toen niet meer,
veel is veranderd in wat is gebleven.
Sluit ons niet op in lang belegen wetten.
Geef ons de ruimte met de tijden voort te gaan.
Tracht niet de klokkenwijzers vast te zetten,
en wil de noden van ons zoekend hart verstaan.
De grote woorden zijn aan vroeger tijd gebonden.
Hun taal en inspiratie zijn de onze niet.
Ook 't ware woord is ergens ooit gevonden
en nieuwe tijden zingen ons een nieuw lied.
De goede geest werkt voort ook in onze dagen.
God blijft ook nu nog ondoorgrondelijk nabij.
Dus laat de Geest ons vrijuit verder dragen.
Hij leidt naar waarheid; Hij maakt vroom en vrij.*

Bron: Samenloop

Zingen is dubbel bidden!





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede
e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)
Iedere zondag 16.30 uur (pl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober di. 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te
wonen. Heeft u hulp
nodig voor kleine reparaties in en om
het huis. Wilt u bezoek aan huis voor
een praatje of een serieus gesprek.
Bij ziekte of opname in het zieken-
huis. Neemt u gerust contact op met
het secretariaat, u kunt ook langs-
komen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft vol-
doende parkeergelegenheid en er zijn
faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



VOLWASSEN CATECHESE

Bijbelgroep

In de maand juli en augustus is er geen Bijbelgroep. De Bijbelgroep is maandelijks op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal.



Alpha cursus

Wil je kennis maken met het katholieke geloof, dan is de Alpha cursus

een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Geen H. mis

Vanwege de zomervakantie is er geen H. mis om 9.30 uur op zondag 22 juli en zondag 5 augustus. Wilt u toch een H. mis vieren, zie weekendviering in het parochieblad de Pelgrim.



Misdienaarsdag Utrecht

De misdienaars van de St. Pauluskerk hebben een zeer leuke dag gehad in Utrecht. De organisatie en

vrijwilligers van harte bedankt!

Priester Jubileum



Op zondag 8 juli jl. was er een H. mis in de St. Pauluskerk, waarbij Pastoor

Kolmschot speciaal in het zonnetje

werd gezet. Hij vierde zijn 45 jarige priesterjubileum.

We willen pastoor Kolmschot bedanken voor zijn medewerking en betrokkenheid en hopen nog jaren van zijn diensten gebruik te maken.

CATHOLIC INTERNATIONAL MEETING POINT

Ariens Catholic Students Enschede

Ga jij studeren in Twente of ben je al studierend in Twente en zoek je een katholieke studenten community?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Onze website:

<http://ariens.utwente.nl>

Of mail naar ariens@gmail.com

Of kom eens langs bij het katholiek studentenhuis Patmos, G.J. van Heekstraat 406.

Nightfever Jacobuskerk

Het is weer een zeer mooie en succesvolle avond geweest tijdens de



Night Fever in hartje Enschede.

Op de oude markt zijn kaarsjes uitgedeeld aan iedereen die een kaarsje wilde branden in de kerk.

De kaarsjes 300 in getal, hebben die nacht de kerk verlicht. Het was een prachtig gezicht, de kaarsjes en de mensen, die van jong tot oud, op weg naar de discotheek of naar huis, be-



sloten even binnen te lopen.
De Internationale studenten en jongeren van de St. Pauluskerk jullie van harte bedankt!

Internationale H. mis (Engels)

In de maand augustus is er geen viering. Vanaf september is er iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 11.00 uur een internationale H. mis in de bovenkapel van de St. Pauluskerk. Na afloop is er in de JP zaal Koffie -thee drinken.

Poolse parochie OLV van Czestochowa

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal

DE MENSEN VAN DE ST.
PAULUSKERK WENSEN IEDEREEN
EEN FIJNE VAKANTIE TOE!!

ST. PAULUSKIDS

Hallo jongens en meisjes,
Het is bijna het einde van het schooljaar. Dat betekent grote vakantie!! Lekker uitslapen, leuke dingen doen, uitstapjes maken en misschien zelfs op vakantie gaan. Met de tent of de caravan of zelfs in een hotel! In Nederland of naar het buitenland. Met zwembad of zonder. Met speelparadijs of zonder. Met Jezus of zonder? Natuurlijk kunnen we Jezus met ons meenemen op vakantie, Hij is altijd bij ons! Maar als alles vreemd is om je heen, vergeet je wel eens dingen die je thuis nooit vergeet. Zoals bidden. Maar juist als alles vreemd is om je heen, kun je ook weer troost zoeken bij Jezus. Jezus is immers altijd bij je? Als je een kerk ziet in een vreemd stadje,

dan denk je meteen weer aan Jezus. Handig die kerkgebouwen! Laten we dankbaar zijn als we op vakantie gaan. Er zijn genoeg kinderen die niet op vakantie kunnen. Omdat er geen geld is of doordat ze ziek zijn. Mogen we alle kinderen in ieder geval een leuke vakantie toewensen en vooral een veilige thuiskomst!



Denken jullie aan de kinderwoorddienst op 1 juli, dit is de laatste voor de zomervakantie.

Na de vakantie is de eerst volgende op 9 september. Prettige vakantie!!!!

GEZIN



We willen de jonge gezinnen bedanken dat ze de moeite nemen om naar de H. mis van 9.30 uur te komen. Dat betekent vroeg uit je bed etc....

Het is ook fijn om te zien dat de kinderen welkom zijn in de kerk. Ook dankzij de oudere parochianen die dit ondersteunen.

De vakantie is begonnen. Voor katholieke gezinnen die op vakantie gaan is het vaak weer een hele puzzel waar zondags de Eucharistievieringen zijn. Het internet kan hierbij een nuttige hulp zijn, als je weet waar je moet zoeken.

Frankrijk EGLISEINFO.CATHOLIQUE.FR
Luxemburg WWW.CATHOL.LU

Engeland WEEKDAYMASSES.ORG.UK





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44
7522 CL Enschede
e-mail: mariaparochie@telfort.nl
Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*
e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,
e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72
Ziekenbez.: Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:
Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01
T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl
penrgieske@marthedes.nl

► **K o p i j:** inleveren **vóór ma. 27 augustus**

(Periode 13 sept. t/m 7 oktober 2012

VERGADERAGENDA

ma. 16 juli 19.00 u. Zonnebloem
ma. 27 aug. 09.30 u. Red. par. blad

ZIEKENZONDAG

Door: Ziekenbezoekgroep Maria/H. Geest.

Zondag 9 september is het weer ziekenzondag. Hieraan willen wij als zieken(huis)bezoekgroep van de Maria/H.Geestlocatie, zoals ieder jaar, extra aandacht aan besteden.

Wij hebben een lijst van langdurig zieken, **maar of deze compleet is weten wij niet.** Mocht U nog iemand weten, die lang ziek is en een bloemetje verdient, wilt u dat dan even doorgeven **vóór 8 september**, zodat wij ook hem of haar ook op de lijst kunnen plaatsen. Op de dag zelf kunnen wij weinig meer doen, want de boeketjes zijn dan al voorzien van een naam.

Will van der Kolff ► tel. 432 34 32

OPENINGSVIERING

De openingsviering zal zijn op **zaterdag 15 september om 19.00 uur.**

KLEDINGINZAMELING.

Zoals elk jaar zal ook nu weer een kledinginzameling worden gehouden.

Deze inzameling zal plaats vinden begin oktober.



► **Hierover zal u in de volgende Pelgrim nader worden geïnformeerd.**

Maar U kunt nu alvast in de kledingkast duiken om het een en ander te verzamelen. **De kleding moet wel bruikbaar zijn, heel en schoon!**



€OLLECTES MARIAKERK

<i>April:</i>	€ 1997,85
<i>Mei:</i>	€ 1128,50
<i>Juni</i>	€ 819,70
<i>Deurcoll. roepingen.</i>	€ 53,15
<i>Deurcoll. Ned. Missie</i>	€ 138,80



OVERLEDEN Gerrit Jan Gerardus Egberink

“Jouw verlies was er al voor het einde; de rouw was er voordat je afscheid nam,” zo lezen

we op het gedachtenisprentje bij zijn uitvaart.

Nu zijn stille verdriet voorbij is, zullen we ons Gerard blijven herinneren als een geliefd mens die in zijn goede tijd de gezangen in de kerkelijke vieringen met toewijding kon uitzingen met zijn prachtige stem. En, wat hij zelf zo vaak gezongen heeft voor een ander: *“In Paradisum te deducant angeli”* moge nu voor hem klinken! Gerard werd 86 jaar.

Op 18 mei was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Antonius Johannes Engbersen

Hij woonde in het verpleegtehuis: “Het Wiedenbroek” in Haaksbergen. Antonius werd 91 jaar.

Op 31 mei was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Carolina Lucinde Henriëtte de Weerd

Caroline werd 9 jaar.

“Ik heb een vraag aan de baas van de hemel. Waarom mogen wij hier niet veel langer blijven, en net zo oud worden, als je zelf wilt.”

Dat zongen de kinderen van de Bonifatiuschool voor Carolien de Weerd. Hun klasgenootje mocht haar 9 levensjaren net volmaken. Tot verbijstering, van haar ouders en familie, mensen van school, de BSO, hockeyclub uit de buurt van de Zamenhoflaan, collega's van de UT, gemeentelieden van de Opstandingskerk en de Mariakerk. Op 4 en 5 juni hebben we stameland en biddend afscheid van haar genomen. Carolina Lucinde Henriëtte is door haar ouders omschreven als: parmantig, altijd bezig, gelukkig en volop geleefd! Zo willen we dat ze bij ons blijft en met ons mee mag gaan. We bidden Petra en Eddy de Weerd met Annika en Arjen veel kracht toe om dit zware verlies een plaatst te geven.

Pastor Carla Berbéé en ds Hanneke Siebert.

Op 4 en 5 juni was haar uitvaart vanuit de Mariakerk.

Minie Sanders-Kerver

't Is goed zo! Schreef Minie Sanders in haar curriculum vitae. Geboren in een groot gezin waarin ze veel liefde ondervond, begon ze al met werken op haar 14^{de}. Van haar ouders kreeg ze meerdere eigenschappen mee: helpen in nood, eerlijk zijn, niet liegen en altijd beleefd zijn. Als moeder van vijf kinderen kon ze met deze eigenschappen hoog in het vaandel, een gezin opbouwen waar ze trots op kan zijn. Haar kinderen kunnen beamen dat ze in haar, een geweldige moeder hebben gehad die voorop liep in de zorg voor haar dierbaren. In haar terugblik op haar eigen leven kan ze dan ook zeggen: ***'t Was goed zo!***



Gerrit Grefte

Gerrit Grefte, voormalig organisator en beheerder van het parochiecentrum: locatie Maria/H.Geest is op 89 jarige leeftijd overleden.



Gerrit Grefte was eigenlijk een medisch wonder. Zo'n 35 jaar geleden, in 1976, ging hij als één van de eerste, voor een

levensreddende openhartoperatie, dat toen nog in de kinderschoenen stond, naar het Amerikaanse Houston.

"En zie", zei hij vaak met enige trots "ik ben er nog steeds".

Vanwege zijn 'reanimatievaardigheden' en zijn tomeloze inzet voor andere hartpatiënten, werd Grefte in 2001 onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Gerrit Grefte, was een autoriteit van formaat, maar bovenal een aimabel mens die sinds mensenheugenis de kerkelijke rompslomp van de Mariakerk stevig in de hand hield.

Hij was er altijd, en altijd bereikbaar. "De kerk heeft mij nodig, de mensen hebben mij nodig" was zijn slogan. Tot zijn 88° jaar zette hij zich in voor alles en iedereen. Daarna ging zijn gezondheid hem parten spelen.

In 2010 hield de 'Kleine Reus' het voor gezien.

De 'Kleine Reus'

Ondanks dat hij van alles en nog wat mankeerde, kwam hij, zo nu en dan met zijn scootmobiel en rollator naar het parochiecentrum, een voor hem nostalgische plek, waar hij zovele jaren de scepter had gezwaaid en dat zoveel te danken had aan de vakkundige regelactiviteiten

die Gerrit als organisator en beheerder, wist te ontplooiën in tal van jaren.

Op 2 juli was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Gedoopt

Op zondag 3 juni 2012 vierden we de doop van:

Elise Therese Natascha, dochter van de fam. Busink-Wilens.

en:

Mats Marlon, dochter van de fam. Croce-Veger.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkig mensen.

Wij herdachten hen in onze gebeden

Annie Beckers, Ans Lucassen-Weersink, Anton Engbersen, Caroline de Weerd, fam. Beckers, fam. Berent, fam. Bevers-Kleinsman, fam. Kamphuis en van Leeuwen, fam. Maciejczyk, Gerard Hannink en overl. fam., Gerard Lesscher en overleden ouders, Gerrit Grefte, Greta Busschers-Rudde, Hilda en Aluito Babelo, Jan ter Huerne, Johan en Annie Mekkelholt-Witbreuk, Jos Stijntjes-Punte en overl. fam., Koen Westerveld, Minie Sanders-Schepers, onze zieken, Tadeusz Maciejczyk, Theo en Herman Schepers, Ton Huijsman-Nijhuis, Willem Vaneker, en voor de ernstig zieke heer v.d. Poel.

PELGRIM IN GEVAAR!

► **Meld u aan voor bezorg(st)er!**

Emailadres voor aanmelden:

penrgieske@marthedes.nl

PELGRIM, wát 'n mooi blad!

► **Mooi ook om te bezorgen! Doen!**

Doe het nou eens; laat de boel niet in de steek!



St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gieurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Bezoekgroep

Zoals u vast wel weet is er sinds een jaar of twee een Pastoraatgroep binnen onze locatie actief. Deze groep heeft omzien naar elkaar hoog in het vaandel staan.

Zo is er gelegenheid om tijdens de winterperiode op de zondagen dat er 's morgens geen viering in de kerk is, 's middags vanaf 15.00 uur koffie te drinken in de pastorie. Wie dat prettig vindt kan een spelletje doen, of de krant lezen of wat men wil.

In de zomerperiode is het de bedoeling dat wij op de zondagmiddagen gaan fietsen, mits het weer goed is. Wij vertrekken dan om 14.00 uur van het kerkplein.

Dit is bedoeld voor iedereen, voor alleengaanden maar ook mensen die een partner hebben en die op zondag weleens behoefte hebben om een ander gezicht te zien.

Iedereen is welkom en mag zo binnen komen lopen, aanmelden hoeft niet.

Nu is er ook een groep mensen, die hier geen behoefte aan heeft, of die om de een of andere reden niet meer naar de kerk of pastorie kunnen komen. Ook zij willen misschien weleens iemand van de kerk zien. Die mensen willen wij graag thuis bezoeken. Wij hebben binnen onze parochie één parochiaan die al mensen thuis bezoekt. Daar zijn we heel blij mee, en de mensen die zij bezoekt zijn ook heel blij met haar. Maar deze mevrouw kan natuurlijk niet alle mensen gaan bezoeken.

Daarom zijn wij op zoek naar U!

Het bezoekwerk kán twee kanten op werken. U bezoekt iemand, die blij is



met uw bezoek, én u ontmoet ook iemand die u misschien niet kent.

Dit kan van beide kanten zeer verrassend zijn.

Heeft een 1 middag of morgen in de (zeg) 3 à 4 weken over en lijkt het u leuk om andere mensen te ontmoeten, laat het ons dan weten. Het hoeft echt niet zo te zijn dat u naar 3 of 4 adressen gaat, lijkt het u leuk dan kunt u het bij 1 adres laten. (Meer mag wél!) Wij weten dat er mensen binnen onze parochie zijn die naar U! uitkijken.

Lijkt het u wat om af en toe iemand een plezier te doen door een bezoekje af te leggen, dan kunt u me altijd bellen voor informatie.

Ik wacht op uw telefoontje,

José Heitbrink

053 – 4316209

Inloopmiddagen

Dit jaar viert het Oecumenisch Beraad van de Apostel Thomaskerk en de St. Jan/H. Michaëllocatie haar eerste Lustrum voor het organiseren van Inloopmiddagen in de zomerperiode!

Voor iedereen uit de wijken Pathmos/Boswinkel/Stadsveld die ouder is dan 65, zijn deze middagen vrij toegankelijk. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U dient wel zelf voor (taxie) vervoer te zorgen.

Woensdag 18 juli

Dansgroep “Marimba”

Woensdag 1 augustus

Dhr. Geerdink laat 3D beelden zien

Woensdag 15 augustus

Bloemschikken verzorgt door Wil Brouwer

Woensdag 29 augustus

Gezelligheid Bingo

De Inloopmiddagen worden gehouden in de parochiezaal van de St. Jan/H. Michaëllocatie Haaksbergerstraat 253, aan de linkerkant van de kerkingang.

U bent van harte welkom we zien u graag op (een van) deze middagen alleen of samen met iemand.

U bent welkom om 14.30 uur en de middagen worden om 16.30 uur afgesloten. Tot ziens.

Namens het Oecumenisch Beraad

Joke Thüss tel. 4330322

De regiotaxi en de kerk

Er zijn in Enschede veel mensen die in het bezit zijn van een kaart voor de regiotaxi. Weet u dat u deze taxi ook kunt benutten om naar de kerk te kunnen gaan?

De regiotaxi is een soort openbaar vervoer, die prijs betaalt u er ook voor. Dus zo luxe als een gewone taxi is het niet. Maar waar het openbaar vervoer het op zondag soms laat afweten, gaat de regiotaxi dan wel. Als er meer mensen naar dezelfde plek moeten, kan hij wel meerdere mensen meenemen. En helemaal op de klok gaat de regiotaxi ook niet. Er zit een speling van een half uur in, 15 minuten eerder dan u vraagt, of 15 minuten later. Dus als u om 9.30 uur in de kerk wilt zijn, vraagt u de taxi voor 9.15 uur, dan bent u zeker op



tijd. Kan zijn dat u dan om 9.00 uur in de kerk bent, maar die is dan al open en soms wordt u verrast door muziek of zang.

Terug kunt u rustig een kop koffie drinken. Als u het afspreekt met de chauffeur, belt hij u 5 minuten voordat hij op de afgesproken plek is. Dan kunt u dus nog uw jas aan doen en klaar gaan staan. (U hoeft niet een half uur in de kou te wachten)

Hebt u een kaart voor de regiotaxi, maak er dan rustig gebruik van. Hebt u klachten, dan wil ik het wel graag horen.

Tiny Hannink, 053 4340559 of hannink-starre@zonnet.nl

Wilt u iemand meenemen naar de kerk?

Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het niet mogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij dat wel graag zouden willen. Maar de kerk is te ver en/of lopen en fietsen gaat niet meer. Ook op zaterdagavond is het donker soms een reden om niet meer te gaan. Maar als er iemand is die een parochiaan mee zou kunnen nemen, b.v. in de auto, zou dat een ideale oplossing zijn. Voor sommige parochianen is het ook voldoende dat er iemand meeloopt. Dan kan men nog wel een stukje lopen, maar durft het alleen niet aan.

Bent u iemand die wel eens iemand zou kunnen meenemen naar de kerk, laat het ons dan weten. De pastoraatgroep bemiddelt graag tussen parochianen, maar dan moeten we wel weten wie iemand mee wil

nemen. Graag een berichtje of telefoonje als u hiertoe bereid bent naar:

Tiny Hannink, 053 4340559 of hannink-starre@zonnet.nl
De pastoraatgroep

Gedoopt

Rectificatie

Op zondag **5 mei** is in de St. Franziskus barokkerk Zwillbrock gedoopt

Arthur Rutten

Hij woont samen met zijn ouders aan de Ans van de Berglaan 19.

Excuses voor het ongemak

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 26 juli	Eucharistie
Donderdag 2 augustus	Eucharistie
Donderdag 9 augustus	Protestant
Donderdag 16 augustus	Eucharistie
Donderdag 23 augustus	Protestant
Donderdag 30 augustus	Protestant
Donderdag 6 september	Eucharistie
Donderdag 13 september	Protestant

Hatteler

Woensdag 18 juli	Woord- en Communiedienst
Woensdag 19 september	Protestant

Vakantiesluiting

Van 20 juli tot 3 september is het secretariaat van de St.Jan-H.Michaël gesloten.





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam
Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*
Bankrekening: 67.76.83.596
Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Vakantiesluiting

Tijdens de vakantieperiode van 23
juli t/m 3 september, zal het secre-
tariaat van de Verrijzenis ALLEEN
op de woensdagmorgen en de vrijdag-
morgen geopend zijn.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 6 juni hebben wij als LRV/PGV weer vergaderd.

- Onder andere over stipendia (de kosten van allerlei vieringen in onze kerk). Deze zijn centraal vastgesteld. Maar wij vragen ons af hoe de kosten zich verhouden tot die van een commerciële uitvaartonderneming.
- Het centrale bestuur heeft een notitie opgesteld over “de toekomst van het pastoraal dienstencentrum”. Zeg maar het werk van het parochiesecretariaat. Wij hebben daarover nog een aantal vragen als het gaat om taakverdeling betaalde krachten danwel vrijwilligers. Deze zullen wij voorleggen aan het centrale bestuur.
- Van de hand van onze kardinaal verscheen de notitie “over bepaalde onderdelen van de Eucharistieviering”. Naar de mening van LRV/PGV leidt deze voor onze pastorale werkers tot een beperktere rol in de eucharistieviering. Feitelijk vereist een eucharistieviering een pastoor. Dit betekent dat het aantal vieringen binnen de parochie af kan nemen. Dit betekent voor onze kerk meer Woord-communie-vieringen. Bovendien moet er gezocht worden naar alternatieve vieringen. Wij gaan onze zorg richting centraal bestuur ventileren. Waarin we aangeven te hechten aan een wekelijkse viering in onze kerk.
- Naast deze fundamentele zaken zijn er natuurlijk ook wat praktischere zaken die onze aandacht vragen. Oa. de toestand van ons kerkgebouw.

Zoals bekend is er geen sprake van structureel cq. preventief onderhoud aan onze kerk. We wachten totdat er iets kapot gaat of versleten is en zoeken dan naar een oplossing. Op dit moment is het hang- en sluitwerk aan de beurt.

In het kader van verfraaiing willen we de gele alkoof achter het altaar slopen en het kruis weer terughangen in de uitsparing die achter de alkoof in de muur zit. Binnenkort wordt gestart met de werkzaamheden.

- De groene boekjes in onze kerk dreigen uit elkaar te vallen. We gaan de teksten opnieuw inscannen, waarnodig aanvullen en nieuwe boekjes samenstellen.

- De kazuifels van de Verrijzenis hebben hun beste tijd gehad. Vervanging is duur maar gelukkig kunnen we beschikken over de kazuifels van de voormalige Goede Herder kerk. Na de kruiswegstaties dus nog meer items uit die kerk die weer gebruikt gaan worden ipv. te verstoffen in een kast. We zijn de Jacobuskerk (waar de Goede Herder kleding hing) dankbaar voor deze mogelijkheid.

- Last but not least: de financiën. Onze kerk kent uiteraard inkomsten en uitgaven. De grootste post aan inkomsten is uw kerkbijdrage in het kader van Kerkbalans. We lijken dit jaar af te stevenen op een forse daling in inkomsten uit Kerkbalans. Dat is een behoorlijk zorgpunt waar we in overleg met het centrale bestuur naar kijken.

*Groet Wim Lieven, voorzitter
locatieraad Verrijzeniskerk*



Eerste Communie



Op 13 mei én op 10 juni hebben in totaal 34 kinderen hun eerste Communie ontvangen. Beide vieringen waren een groot feest in de kerk. Hieronder ziet u de feestelijke groepen staan.

13 mei 2012

10 juni 2012

We zijn erg blij dat zoveel kinderen en hun ouders zich met volle inzet hebben voorbereid en deelgenomen. Een aantal van deze ouders is ook bereid gevonden om deel uit te maken van de grote groep vrijwilligers. Het is goed dat nieuwe mensen binnenkomen met nieuwe ideeën en soms een andere aanpak. We verheugen ons op een goede samenwerking.



Gedoopt

Op Pinksterzondag **27 mei** zijn door de doop in onze geloofsgemeenschap opgenomen: **Sona Bandek**, geboren 13 april 2007 en **Raül Bandek**, geboren 5 april 2008. Zij zijn dochter en zoon van Edison en Jessica Bandek-Waegemans. Het gezin woont aan de Rossumbrink 20.

Op dezelfde dag is ook gedoopt: **Timo Natrop**, geboren op 14 april 2004. Hij is de zoon van Roland en Monique Natrop-Wortel en zij wonen

aan het Stroink 211.

Timo was vóór zijn doop al bezig met de voorbereidingen voor zijn 1^e Communie, die hij heeft ontvangen op zondag 10 juni.

*Door de doop zijn jullie opgenomen,
kinderen van mensen, kinderen God,
in de kring hier om je heen,
leven kun je niet alleen*



In Memoriam

Opnieuw verenigd . . .

Op zondagochtend **22 april** is de heer **Hing Kie Njoo** overleden.

Zijn geliefde echtgenote *Gloria* was hem 1½ geleden voorgedaan.

Meer dan 50 jaar hebben ze lief en leed met elkaar gedeeld.

Hing Kie was trots op zijn drie zonen. Samen met zijn vrouw hebben ze alle zorg besteed aan de toekomst voor hun kinderen. Daarvoor zijn ze ook talloze keren verhuisd. Na zijn opleiding tot tandarts in Soerabaja, hebben ze hun eerste huwelijksjaren in Semarang gewoond. Daar zijn hun kinderen geboren. Via diverse plaatsen in Maleisië en opnieuw Java, zijn ze uiteindelijk in Enschede terecht gekomen. Met vreugde en trots zien ze hun kinderen en kleinkinderen opgroeien. Ze zien dat hun woorden en waarden, hun hard werken, humor en aandacht voor elkaar, terug in hun verbondenheid met elkaar.

Na het overlijden van *Gloria*, wordt het erg stil en soms wat onrustig in *Hing Kie*: zijn vrouw was vooral de laatste jaren in toenemende mate zijn steun en toeverlaat geweest. Het laatste jaar heeft *Hing Kie* in De Posten gewoond. Zijn lichaam is op. Hij voelt dat het einde nadert.

Op zondag glijdt hij in vrede de tijdloze eeuwigheid in.

Na de uitvaartviering in de Verrijzeniskerk, heeft *Hing Kie* zijn plaats ingenomen op de Oosterbegravingplaats, naast zijn vrouw, opnieuw verenigd in rust en vrede.

(Door een fout van de lokale redactie is dit bericht niet in een eerdere editie van Pelgrim opgenomen.)

Greetje Frericksen

Het leven is geleefd, het was tijd om heen te gaan, om verder te gaan met de God van haar leven, haar houvast door alle tijden heen, de God van eeuwigheid, van liefde, van rechtvaardigheid. Greetje was een zeer religieus persoon, niet dat ze haar leven in de kerk heeft doorgebracht, maar wel dat ze haar Heer gevonden heeft in de gewone situaties van het leven, in het werk, in de omgang met de mensen, in haar eigen huis. Het duurde een tijd voordat ze haar 'thuis' gevonden had. We zouden zeggen 'ze is alleen gebleven', maar niets was minder waar. Juist in haar alleen zijn had ze tijd voor anderen, maar wilde zelf ook wel gesterkt worden. Zeer dankbaar was ze voor de mensen die haar de communie brachten, toen ze zelf niet meer naar de kerk kon gaan. Meer en meer werd zij de gelovige vrouw, die haar rust kon vinden, de goede vrouw, die een voorbeeld was voor ons eigen leven, de sterke vrouw, die bij ons bleef als een kracht in ons midden. Op 81-jarige leeftijd is zij in de Cromhof op **24 mei** 2012 overleden en hebben wij, haar Duitse en Nederlandse vrienden en kennissen, haar vanuit de Verrijzenis begeleid tijdens een uitvaartdienst en een crematieplechtigheid. Vrede is haar deel geworden.
Pater Ben Engelbertink

Op **11 mei** is **Maria Thi My Trinh** overleden, zij woonde aan de Weth. Gerbertstraat 58. Op 16 mei was haar uitvaart in de Verrijzeniskerk, de viering is voorgedaan door een Vietnamese priester. Daarna vond haar crematie plaats in Usselo.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

10 juli voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van augustus.

14 augustus voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van september.

11 september voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van oktober.

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk zondag 5 augustus

Josephkerk zondag 12 augustus

Verrijzeniskerk zondag 19 augustus

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk zondag 2 september

Jacobuskerk zondag 9 september

Ariënsgedachteniskerk zondag 16 september

Josephkerk zondag 23 september

Paulus zondag 23 september



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

15 juli

Am. 7, 12-15

Ef. 1, 3-14

Mc. 6, 7-13

22 juli

Jer. 23, 1-6

Ef. 2, 13-18

Mc. 6, 30-34

29 juli

2 Kon. 4, 42-44

Ef. 4, 1-6

Joh. 6, 1-15

5 augustus

Ex. 16, 2-15

Ef. 4, 17-24

Joh. 6, 24-35

12 augustus

1 Kon. 19, 4-8

Ef. 4, 30—5, 2

Joh. 6, 41-51

19 augustus

Spr. 9, 1-6

Ef. 5, 15-20

Joh. 6, 51-58

26 augustus

Joz. 24, 1-18

Ef. 5, 21-32

Joh. 6, 60-69

2 september

Deut. 4, 1-8

Jak. 1, 17-27

Mc. 7, 1-23

9 september

Jes. 35, 4-7

Jak. 2, 1-5

Mc. 7, 31-37

16 september

Jes. 50, 5-9

Jak. 2, 14-18

Mc. 8, 27-35



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Gemeindegedienste

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 14/15 juli 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggr.Joseph	C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
St.Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	All Together	A.Monnikhof
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	H.Kronenberg
H.Geest/Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	C. Berbée

WEEKEND 21/22 juli 16^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monnikhof
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	H. v.d. Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H.Antonissen

WEEKEND 28/29 juli 17^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	ZangStJoseph	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monnikhof

WEEKEND 4/5 augustus 18^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz+orgel	I. Schraven
St.Jan/H.Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co		I. Schraven
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H.Antonissen
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	ToontjeHoger	A.Monnikhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 11/12 augustus 19^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie		H. Kronenberg
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		B.Engelbertink
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	J. Kortstee



Maria ten Hemelopneming 15 augustus

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	Voorganger
H. Jacobuskerk	Wo. 19.00 u			A.Monnikhof

WEEKEND 18/19 augustus 20^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	ZangStJoseph	J. Kortstee
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G.Kolmschot
H. Geest/Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monnikhof
Vrijz. d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof

WEEKEND 25/26 augustus 21^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	H.v.d. Hulst
St.Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co		H.v.d. Hulst
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	H. Antonissen

WEEKEND 1/2 september 22^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	ZangSt Joseph	J. Kortstee
Ariënsgebedenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co		C. Berbée
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co gezinsvierin	Toontje Hoger	C. Berbée
Vrijz. d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof

WEEKEND 8/9 september 23^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz+ orgel	A.Monnikhof
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Antonissen
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie Mariamis	Gemengd koor	A.Monnikhof
Vrijz. d. Heren	Zo. 11.00 u			

Sommige mensen zijn wat een heldere frisse bron is voor de uitgeputte wandelaar: het is een weldaad hen te ontmoeten.



KRUISVERHEFFING 14 september

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Vr. 09.00 u	Eucharistie in dagkapel		A.Monninkhof

WEEKEND 15/16 september 24^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangSt Joseph	Werkgroep
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Dameskoor	Werkgroep
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Oecumenisch Vredesweek		C. Berbée + dominee
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monninkhof
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie seiz.opening	Op Toon	J. Kortstee
Vrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Oecumenisch Vredesweek		J. Kortstee + R.Vissinga

English Mass September 9th, 11 am.

At Sunday **September 9th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **11 am**. The Mass will be celebrated by father Ben Engelbertink. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414.

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **22 september 2012**: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital. *Gloria Rossini*, *Pastoor André Monninkhof*. e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

Vespervieringen

Op de koopzondagen in augustus (5 augustus) en september (2 september) zijn er weer vespers om half vijf in de binnenstad. Omdat dit een principiële oecumenische vorm van het avondgebed is kunnen de vieringen soms in de Grote Kerk, maar meestal in de Jacobuskerk worden gehouden.

Voor ieder die toevallig in de stad loopt is dit een rust moment, waarin je stil kunt worden en wat luisteren, zingen en bidden. Op **5 augustus** staat de vesper in het teken van de overvloed van de zomer, en hoe we ook in deze crisistijd een zicht kunt houden op een diepere laag in ons leven. Op **2 september** verbinden we het begin van het nieuwe studiejaar, waarin we met alle verstand de werkelijkheid willen begrijpen, terwijl we ons juist dan vooral bewust worden van nog veel meer waar we geen weet van hebben: "Wat is dan de mens, dat Gij acht op hem slaat; het mensenkind dat Gij hem aanziet".

Iedereen is welkom.

Jeanine Molleman



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenber</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

(Advertentie)

In de column van deze maand wil ik graag wat meer vertellen over een aantal facetten dan wel mogelijkheden die aan de orde komen in het regelgesprek. Als eerste dient natuurlijk duidelijk te zijn of het een begrafenis of een crematieplechtigheid wordt en naar aanleiding van deze keuze worden eerst de dag en de betreffende tijden met de familie samen vastgesteld. Dan wordt er gekeken naar de invulling van de plechtigheid. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld de gekozen muziek, kan ook live muziek zijn, en het gesproken woord. Gaat de familie dit voor haar rekening nemen of willen ze een voorganger die dit op prachtige en waardige wijze voor hen verzorgd. Verder is er de keus van een kist, wel of geen advertentie in de krant, wel of geen bloemen en zo ja wat zijn hierin de wensen van de nabestaanden, de kleur van de rouwauto, wel of geen volgauto's, wat wenst men na de plechtigheid te nuttigen gedurende de koffietafel, welke kaart kiezen de nabestaanden uit, een kant-en-klare kaart of willen ze iets geheel eigens op de kaart zoals een afbeelding of een foto, wil men de kist zelf dragen bij het uitvaartcentrum, begraafplaats of crematorium, wil men na crematie nog mee naar de ovenruimte om bij het invoeren van de kist te zijn en dat zijn nog maar een aantal facetten die aan de orde komen. Zo ziet u dat er echt heel veel mogelijkheden zijn en wensen die vervuld kunnen worden als ze maar op tafel komen en uitgesproken worden.

Ook hier is de uitvaartverzorger de aangewezen persoon om de nabestaanden te begeleiden en te helpen met het maken van de juiste keuzes zodat het een passende uitvaart waar ze met gevoel op terug kunnen kijken een gevoel van dit klopte, dit was zoals wij, en eventueel de overledene, het gewild zou hebben.

Tot de volgende column ...

Groet Berry Aarts, Yarden Uitvaartverzorging



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>
27 augustus	13 september
24 september	11 oktober
29 oktober	15 november

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 6 juli-augustus 2012
Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

K^unstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:
Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.
Binnen- en buitenlandse kaas.
Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



bloem prioritaert
mijmosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

't Stiepetje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepetje.nl

LA “FROMAGERIE “

De delicatessen zaak bij uitstek... Het
juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten).Tevens
hebben wij een groot assortiment met
buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een
ruim assortiment met olijven en tappas.
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) **7512 GN**
Enschede. Tel: 053-4315093

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@
t-online.de



ons huis

100 JAAR!

