

Zomervakantie

Jaargang 3, nr. 6, 11 juli 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Naar Galilea gaan	3
Inleidende rede en bestuursbesluit betreffende onze kerkgebouwen	3
Als mijn kerk sluit, Heer, waar houdt U dán verblijf?	8
Oecumene: 'Een rijke oogst' (deel 5)	8
Bedankt!	9
Lourdes revisited september 2012	10
Voedselbank	12
Kinderpagina KIEK	13

Locatienieuws

H. Jacobus	14
St. Joseph	18
Ariënsgedachtenis	22
H. Paulus	27
H. Geest-Maria	31
St. Jan-H. Michaël	34
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	44
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied
St. Jan-H. Michaël, H. Geest-Maria en St. Joseph
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied
Verrijzenis des Heren, Ariënsgedachtenis en H. Jacobus
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Vakantietijd

Zo langzaamaan breekt voor velen de vakantietijd aan. Sommigen zijn al weggeweest en teruggekeerd, anderen gaan nog, of blijven dit jaar maar eens thuis.

In de zomermaanden hebben we de mogelijkheid een beetje rust te houden, even niet van alles te moeten, los te komen van het soms zo drukke bestaan dat ons zo door het jaar bezig houdt. We kunnen ons bezighouden met ons gezin, familiebanden versterken en vrienden opzoeken. Of eindelijk eens die dingen doen die zijn blijven liggen in de tuin of in huis. Laten we daarbij ook aandacht blijven houden voor hen die niet in de gelegenheid zijn om vakantie te vieren, de zieken, ouderen en hulpbehoevenden onder ons. Het woord vakantie komt van het Latijnse vacare en betekent vrij maken van verplichtingen. Jezelf vrij maken betekent ook dat we aan onszelf toe kunnen komen, ons mogen bezinnen op datgene wat geweest is. We kunnen terug kijken op wat we ervaren of nagelaten hebben, waar we dankbaar voor zijn en datgene wat we liever niet hadden mee gemaakt.

Dit geldt ook voor onze parochie. Ook wij ontkwamen niet aan ingrijpende beslissingen die voor velen pijnlijk en niet te begrijpen zijn. De vraag waar dit alles toe leidt, brengt ons ook bij de vraag waar het nu eigenlijk om gaat.

Wellicht is de vakantietijd ook een tijd waarop we ons kunnen bezinnen op die vraag. De vraag naar onze persoonlijke relatie met de Ander, die

God genoemd wordt en naar de weg die Hij met ons wil gaan. Ik moest hierbij denken aan een gebed dat Herman Andriessen schreef:

Doorlopen, simpelweg en religieus
*Moed houden, eenvoudig voortgaan,
als je kunt.*

*En als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten, of uitrusten bij een vriend,
als die er is.*

*En, als die er niet is,
tóch wachten, – dan maar alleen –
wachten tot het weer gaat:
straks.*

*Eenvoudig voortgaan, de weg nemen
zoals die komt
met z'n vóór en z'n tegen,
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.*

Doen wat ter hand is.

Antwoorden geven als die er zijn.

En intussen voelen

de tik van je stok,

*niet teveel omzien – een enkele keer
soms,*

*want de weg gaat dwars door je hart
– niet teveel omzien,*

en niet teveel ook vooruit.

Eenvoudig voortgaan en weten:

deze weg is niet alles,

en is niet van deze wereld alleen.

De wolken zien die aandrijven

*uit eeuwige verten – wie trok er hun
grens? – en je hart voelen inkloppen*

*op de eeuwige heuvels – wie heeft ze
gegrond? – en van de dingen*

de stille kant zien...

waar ze grenzen aan

de Eeuwige...

Namens het pastoraal team wens ik u een goede tijd toe,

Pastor ingrid schraven



Naar Galilea gaan

Vorige keer had ik het over teruggaan naar Galilea.

Wat is dat: naar Galilea gaan. Wat is dat, teruggaan naar de plek waar je thuis bent als het over je geloof gaat, als het over katholiek zijn gaat. Katholiek in de meest fundamentele zin van dat woord. Terug naar wat je ten diepste gelooft. Voor de leerlingen betekende het: gaan naar de plaats waar Jezus hen geroepen had. Waar hij hen had aangesproken in het diepst van zichzelf. Waar ze zijn doen en laten hadden herkent als net zo doen én laten als God: barmhartig zijn. Waar zij zich aanvaard voelden zoals ze zijn. Helemaal niet mooi of hoog en ook niet speciaal eerlijk, of gemakkelijk in de omgang. Niet gezond ook. Het is voor hen de plek waar ze er mochten zijn zoals ze zijn. Het is voor hen opnieuw ervaren hoe hij hen levensruimte gaf.

En al die dingen, waar overkwamen die ons? Waar zijn we zó thuis dat we er kunnen breken en delen? Hebben we de stilte, de rust, de ontspanning om dat diep in onszelf te horen. In de lezing die de anglicaanse aartsbisschop Rowan Williams in het Vaticaan vorig jaar hield voor de algemene bisschoppensynode legde hij er de nadruk op dat om geloof te kunnen delen je van stilte, van luisteren naar de Geest zou moeten houden. Dat inkeren naar wat je ten diepste gelooft, werkelijk gelooft, onderdeel moet uitmaken van je dagelijks leven. Als je steun hebt aan elkaar, om dat samen te doen, is dat prachtig. Als je dat in je binnenkamer

kunt doen, als je de deur iedere dag even achter je dicht kunt doen is dat helemaal volgens de opdracht van Jezus.

En je kunt het ook beide doen, bijvoorbeeld op een gewone zondag. Het is belangrijker dan wekelijks een rite waar je niets meer mee hebt. Maar als die rite hier van is vervuld, dan is het heel goed, wie er ook in voorgaat.

Vriendelijke groet, Jeanine Molleman

Onderstaande tekst is de inleidende rede van Guus Berkien, vicevoorzitter van het parochiebestuur, aan het begin van de parochiebijeenkomst over kerksluiting in de Verrijzeniskerk op 20 juni jl.

Beste medeparochianen,

De veranderingen in de rooms-katholieke kerkprovincie, met name op het gebied van schaalvergroting, volgen elkaar in hoog tempo op. Zo ook in onze eigen stad. Eerst was er de fusie die in april 2010 haar beslag kreeg, onlangs werd de verreгаande samenwerking tussen de parochies van Enschede, Haaksbergen en Losser naar buiten gebracht en vandaag zijn we bijeen om geïnformeerd te worden over wat er met de zeven kerkgebouwen van de Jacobus de Meerdere parochie de komende jaren gaat gebeuren.

Van sommigen, zo niet velen onder u, zal het gevoel zich meester maken dat al die veranderingen nog nauwelijks bij te houden zijn. En ook zullen er vragen opkomen als: moet dit alle-

maal? Op deze schaal en in dit tempo? Natuurlijk, ergens, zo beseften de meesten, zal er iets moeten gebeuren. Het aantal beschikbare priesters neemt in ras tempo af en hetzelfde is het geval met de pastoraal werkers en werkers. Wie tijdens de reguliere weekenddiensten om zich heen kijkt kan zelf constateren dat er steeds minder kerkgangers zijn; voor dat inzicht zijn geen kaski-cijfers nodig en voor wie ze er toch bij haalt: we zitten wat kerkbezoek betreft nu al op de getallen die voor 2015 waren voorspeld en tegen 2020 wordt een verdere halvering van het aantal bezoekers verwacht. Verder: het vrijwilligersbestand vergrijsjt; het wordt steeds moeilijker nieuwe mensen te vinden en dus komen steeds meer taken op dezelfde mensen neer. Minder kerkgangers betekent overigens niet per se minder gelovigen. Maar de binding van parochianen met de geloofsgemeenschap verandert. Men gaat minder vaak naar de kerk, draagt financieel minder bij. Er is veelal nog wel het besef bij de kerk te horen, maar voor een deel is dat gevoel historisch bepaald: men is er bijvoorbeeld gedoopt, de requiemmis van de ouders vond hier plaats, maar de band is losser, vrijblijvender. Dat laatste heeft ook gevolgen voor de inkomsten: een geringere collecte-opbrengst, minder stipendia, minder kerkbijdrage. Inmiddels zijn we als parochie door al deze ontwikkelingen in de rode cijfers beland.

Er moet dus wel iets gebeuren, maar nogmaals: over de vraag wat en in welk tempo kunnen de meningen zeer verschillen.

Het parochiebestuur heeft bij herhaling en bij verschillende gelegenheden kritische kanttekeningen geplaatst bij aard en wijze waarop de schaalvergroting in ons aartsbisdom gestalte krijgt. Er is zorg uitgesproken over wat dit alles betekent voor de taakbelasting en arbeidsomstandigheden van de pastoor en van de pastoraal werkers en werkers. Er is zorg over wat al deze veranderingen doen met de vitaliteit van en samenhang in de lokale geloofsgemeenschappen en met de betrokkenheid van de individuele gelovigen. En we hebben aandacht gevraagd voor de positie van de bestuurders, die zich vaak vermalen voelen tussen de gevorderde plannen en strikte, centralistische richtlijnen van het bisdom enerzijds en de legitieme emoties, begrijpelijke wensen en het niet oneindig rekbare adaptatievermogen van de lokale gemeenschappen anderzijds. Een parochiebestuur, dat m.u.v. de pastoor, geheel uit vrijwilligers bestaat, heeft de taak het pastoraal team en de gelovige gemeenschap op terreinen als liturgie, diaconie, catechese, gemeenschapsopbouw en jongerenwerk te faciliteren; bestuurders staan niet boven de gelovigen, maar ze zijn medeparochianen en gelooft u mij: alleen daarom al zijn wij niet blind voor de gevolgen van bepaalde besluiten, voor de teleurstelling en het verdriet. Ook bij ons is er een worsteling tussen verstand en gevoel en alle bestuurders hebben zich het afgelopen jaar ook individueel meermaals afgevraagd: kan ik verantwoording nemen voor deze of gene ontwikkeling, voor dit of dat besluit?

We zouden de gemakkelijkste weg



hebben kunnen volgen en alles bij het oude hebben kunnen laten. Eerlijk gezegd hadden we het dan nog wel een paar jaar vol kunnen houden. Maar dan zouden we ook hebben ingeteerd op vermogen en hebben geïnvesteerd in stenen, niet in gelovigen. En er zou onherroepelijk het moment gekomen zijn dat we toch kerken aan de eredienst hadden moeten onttrekken en waarschijnlijk op dat moment veel rigoureuzer dan nu.

Het uitgangspunt van deze hele exercitie van herschikking van de gebouwen was de vraag van het bestuur aan het pastoresteam: hoeveel kerkgebouwen zijn er nodig om het pastoraal beleidsplan uit te voeren. Dat is een andere vraag dan: hoeveel kerkgebouwen zijn er nodig om de weekendkerkgangers in Enschede te herbergen. Dan zou het antwoord hebben geluid: een. In Apeldoorn, een stad met een vergelijkbaar inwonersaantal als Enschede, heeft men daar onlangs voor gekozen; daar worden 6 van de 7 kerken aan de eredienst onttrokken. En ook elders in het bisdom zijn dergelijke, zeer verre-gaande maatregelen genomen of in voorbereiding. Pastoresteam en parochiebestuur van Enschede, wij dus, volgen dat voorbeeld niet, maar we willen de parochiegemeenschap ook niet om de paar jaar met een nieuwe ronde van sluitingen opzadelen. Geen salamitactiek dus, maar een plaatje dat – zeg voorlopig tien jaar en hopelijk langer meekan.

Presentie en nabijheid blijven belangrijke begrippen en – alhoewel zeker niet optimaal- is er gestreefd naar

behoud van een zekere geografische spreiding. Ook wilden we geen uniformering van de liturgie: naast het eucharistisch centrum streven we naar pluriformiteit, waarbij elk van de kerken die we openhouden een zekere eigenheid krijgt, een specifieke identiteit. Daarbij is duidelijk ook aandacht gegeven aan vernieuwing en een breder zingevingsperspectief. Want het gaat er natuurlijk niet alleen om de trouwe kerkgangers goed verzorgde eucharistievieringen te garanderen, we moeten ook proberen die parochianen vast te houden of de deuren te openen voor hen die op zoek zijn naar een alternatieve, mogelijk meer eigentijdse wijze van gelovig samenzijn.

Onlangs verscheen een zogenaamd “professorenmanifest”, waarin een groot aantal hooggeleerde heren kritische kanttekeningen plaatst bij de koers van het aartsbisdom t.a.v. schaalvergroting en met name de gevolgen daarvan voor de lokale geloofsgemeenschappen. Zij luiden de alarmbel en wij kunnen ons in veel van wat er in het manifest aan analyse wordt gegeven en aan zorg wordt uitgesproken vinden. Net als de professoren erkennen wij dat hechte geloofsgemeenschappen een ‘thuis’ bieden aan de betrokken gelovigen en aldus grote existentiële waarden voor hen hebben. Een geloofsgemeenschap is een plaats waar mensen terecht kunnen met hun verdriet en hun vreugde en met hun geloofsvragen; het is ook de plaats waar mensen de weg vinden op hun zoektocht naar de zin van het leven. En dan hebben we het nog niet over de maatschappelijke



rol in diaconie en zorg. Waar het manifest sterk is in het analyseren van de problematiek, zowel van nu als in de nabije toekomst, geeft het geschrift opvallend weinig oplossingen. Parochiebesturen zijn er om de werkelijkheid, ook in logistiek en financieel-economisch opzicht onder ogen te zien en zijn gehouden om daarnaar adequaat te handelen.

Met het plaatje dat u vanavond voorgeschoteld krijgt zal het bestuur de handen niet op elkaar krijgen. Dat was ook niet het uitgangspunt. Als u zo dadelijk meegenomen wordt in het besluitvormingsproces en de afwegingen aanhoort die gaandeweg gemaakt zijn, dan kan het bestuur slechts hopen dat u – bij alle teleurstelling, verdriet en mogelijk zelfs boosheid - ook de realiteit van het hier en nu, de stand van zaken in katholiek Enschede en de realistische mogelijkheden in het oog houdt. Wij hebben geprobeerd een plaatje te maken dat ook kansen biedt voor de toekomst. Daarbij hebben we echter u allen nodig. Een geloofsgemeenschap is een gemeenschap van gelovigen, waar Jezus Christus in hun midden aanwezig is.

Ik sluit me daarbij nadrukkelijk aan bij het appel van drie Brabantse parochiebestuurders in een reactie op het professorenmanifest om te kiezen voor het binnenperspectief. Zij zijn er van overtuigd dat de schaalvergroting ook kansen biedt om sterker geprofileerde geloofsgemeenschappen te vormen. Er ontstaan gemeenschappen die op een beperkter aantal plaatsen dan nu vieren, samenkomen, maar die verder in de samenleving op veel

plaatsen en op veel manieren zinvol aanwezig kunnen blijven. Dat zal niet eenvoudig zijn, want het vraagt van ons allen realisme, volharding, flexibiliteit en de instelling en bereidheid samen naar oplossingen te zoeken.

Na de vakantieperiode zullen het pastoresteam en het parochiebestuur opnieuw in gesprek gaan met de locaties. Niet alleen, omdat het stappenplan van het bisdom dat voorschrijft, maar vooral omdat we desgewenst dieper willen ingaan op de achtergronden van en motieven voor het genomen besluit en de gevolgen voor elke specifieke locatie. We willen samen met u kijken naar de uitvoering van het besluit en de gevolgen, waarbij een belangrijk gespreksonderwerp blijft hoe we toch veel van het goede kunnen behouden, hoe we op kleinere schaal binnen een groter verband elkaar kunnen blijven vasthouden en ontmoeten.

Guus Berkien, vicevoorzitter van het parochiebestuur

Bisschoppen

“De toekomstige bisschoppen moeten herders zijn die dicht bij het volk staan, mild, geduldig en barmhartig. Bisschoppen moeten voor, naast en achter hun kudde lopen om de weg aan te duiden, om de kudde bijeen te houden en om te voorkomen dat iemand achterblijft”.

Uitspraak van Paus Franciscus tegen de 148 nuntii die hij in audiëntie ontving.



Mededeling van het Bestuur

Het parochiebestuur heeft het volgende besluit aan het bisdom ter goedkeuring voorgelegd en die goedkeuring inmiddels verkregen:

1. Voor de eredienst behouden blijven:

- a. De St. Josephkerk als eucharistisch centrum en tevens als parochiekerk voor de noordelijke helft van Enschede
- b. De Verrijzeniskerk voor de zuidelijke helft van Enschede
- c. De Jacobuskerk als kerk voor heel Enschede met een breder maar wel specifiek katholiek zingevingsperspectief.

2. In Enschede worden dus vier van de zeven kerken aan de eredienst onttrokken. Voor deze kerken zal dit jaar en indien nodig volgend jaar, maar uiterlijk voor 1 september 2014 een nieuwe bestemming worden gezocht, dan wel zullen deze kerken worden vervreemd.

Het betreft de Mariakerk aan de Deurningerstraat, de Ariënskerk aan de Hogelandsingel, de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat en de Pauluskerk op het Tweekelerveld.

Guus Berkien, vicevoorzitter van het parochiebestuur

Bijeenkomst pastoraatgroepen

Op maandag 24 juni zijn de leden van de pastoraatgroepen met het pastoraal team bijeen geweest naar aanleiding van het besluit met betrekking tot de kerken. Het doel van de avond was om te spreken over het rouw - en bouwproces waar wij allen voor staan. Wij hebben gesproken over wat het besluit betekent voor de persoonlijke beleving, hoe ermee om te gaan, en hoe we op weg kunnen gaan binnen de geloofsgemeenschappen met de groepen.

Het was een eerste verkennende bijeenkomst waarbij een vervolgspraak is gemaakt.

Ook is afgesproken dat de pastoraatgroepen vragen en suggesties die

vanuit de geloofsgemeenschappen komen, en het pastoraat betreffen, zullen noteren voor die volgende bijeenkomst. Er zullen na de zomervakantie op verschillende niveaus zulke gesprekken komen met het bestuur en het pastoraal team.

Overigens is ons ter ore gekomen dat bij enkele aanwezigen de indruk is ontstaan dat het pastoraal team niet op de hoogte was van het traject en het genomen besluit. Dit bestrijden wij ten zeerste. Uiteraard is het pastoraal team in de besluitvorming betrokken geweest, de beslissingen zijn zelfs genomen op basis van het pastoraal beleidsplan, en wat daarvoor noodzakelijk was om dit te realiseren.

Het Pastoraal Team



Als mijn kerk sluit, Heer, waar houdt U dán verblijf?

“Laat ons bidden. Altijd. Iedereen. Voor elkaar!” Zo sprak Paus Franciscus zijn allereerste publieke groet uit als Paus. Aan zijn oproep wil Ariëns Katholieke Studenten Enschede voldoen, juist in een tijd van onrust in de Katholieke gemeenschap van deze stad. Elke week, onder de hoede van Maria de Moeder God’s, bidden we de heilige rozenkrans. Ook voor u.

Toegegeven: de binding van studenten en academici met de parochie is soms niet groot. Veelal zijn we alleen voor de korte periode van onze opleiding of onderzoek in uw stad. Velen van ons spreken uw taal niet eens. Toch voelen we ons – uitwonend van onze echte familie – thuis in uw geloofsfamilie. En daarom voelen we ook de onrust in uw harten. Maar we voelen die onrust ook bij de professoren met hun manifest, bij de religieuzen en bij de priesters van dit land. Daarom bidden we voor u.

Augustinus schreef het al: “Onrustig is mijn hart, tot het rust vindt bij U, Heer.” En we zijn Hem een beetje kwijt – althans zo lijkt het. Geen wonder, met al die parochiefusies en -clusteringen. Waar houdt de Heer straks verblijf? Komt u maar mee en zie: Hij is straks ook gewoon in die andere, vreemde kerk. U maakt zich zorgen over de gastvrijheid van de andere gemeenschappen? Maar wij durven u zeggen: wees niet bang! Toen wij voor onze opleiding of ons onderzoek in uw stad arriveerden, ervoeren wij niets van ongestvrijheid. Integendeel: u heette ons welkom! En

ook in de wijze waarop u uw brood met ons deelde, herkenden wij de Liefde van de Heer.

De Liefde van Christus laat ons geen rust. Dat is glashelder: telkens zoeken we met wie we kunnen optrekken om samen het bruiloftsmaal van het Lam te vieren. En zoals bij een menselijk huwelijk zullen verschillende families aan elkaar moeten wennen. Toch zal het ons lukken, met de kracht van de Heilige Geest, en misschien ook met wat extra bruiloftswijn, zoals Maria in Kana voorstelde, om de nieuw gebundelde gemeenschap wat levendigheid in te blazen. Het zal ons lukken om gezamenlijk de hechte geloofs-familie te zijn in een bruiloftsmaal van broederlijkheid, van liefde en onderling vertrouwen.

Laat ons daartoe bidden. Altijd. Iedereen. Voor elkaar!

*Aryo Breton van Groll,
Ariëns Katholieke Studenten
Enschede*

Oecumene: ‘Een rijke oogst’, deel 5

Zolang het nog gaat om een ambt dat in ieder van de kerkenfamilies in de loop van de eeuwen een eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt (zoals het geval was met de priester en de ouderling in deel 4 van deze serie), is er nog wat om te vergelijken en bij te praten. Maar hoe moet dat wanneer een ambt dat in de ene kerk het allerbelangrijkste is in een deel van de andere kerken volledig ontbreekt? Dan houdt de mogelijkheid van



elkaar ‘bijpraten’ wel op. Dat onder- vond de onderhandelingsdelegatie van het Vaticaan in het gesprek met de delegatie van de gereformeerd/- hervormde wereldbond. Want toen ze vroegen: “Hoe zit dat bij jullie met de bisschop?” kregen ze van de andere kant als antwoord: “Die hebben we niet.” De Anglicanen hebben wel bisschoppen, de Lutheranen en de Methodisten (meestal) ook, maar de gereformeerden nooit. Grote verba- zing aan katholieke zijde. “Hoe kan dat nou? Dat is toch *het* ambt dat het hele kerk-zijn draagt, ja zelfs belichaamt!” “Geen ‘episkopos!’”, om het eens in het oorspronkelijke Grieks te zeggen met het woord dat bij ons tot ‘bisschop’ is verbasterd.

Toch is men met dit gesprek een eind gevorderd, door namelijk voor de discussie de táák van de bisschop los te koppelen van het ambt en met een nieuwe term aan te duiden, namelijk ‘episkopè’, het ‘opzicht’. Want ‘epi’ = ‘op’ en ‘skopè’= het ‘zien’, het ‘zicht’. En toen ging men gewoon elkaar bevragen naar hóé die ‘episkopè’ in die andere kerk functio- neert en dan even *niet* vragen of daar dan wel of niet per se een episkopos (bisschop) voor nodig is.

Nu, dáár wist men van gereformeerde zijde *wél* raad mee. In de noodzaak van opzicht kon men elkaar over en weer volledig verstaan. Opzicht over leer en leven van de kerkleden en de ambtsdragers heeft in de gerefor- meerde kerken juist een grote rol gespeeld. Maar dat opzicht werd uit- geoefend door de ouderlingen samen met de predikant: in de kerkenraad of het consistorie. Gewoon ter plaatse in

de eigen gemeente. Of als het een trapje hoger lag door de Classicale vergadering en de Synode (of een ‘commissie voor het opzicht’ daar- van). Met die overeenstemming over het belang van het opzicht kon men in de dialoog samen verder. En dat was belangrijker dan de constatering dat er nu en dan in gereformeerde kring- en wel eens een enkeling de suggestie doet om ook in hun kerken een soort bisschop aan te stellen. Dit soort ideeën verstóórt de dialoog misschien eerder dan dat ze die verder helpt. Het gebruik van dit woord ‘episkopè’ is een mooi voorbeeld van de overleg-methode van het ‘buiten haakjes halen’ van één element waar- over je wél een heel eind overeen- stemming kunt bereiken om op die manier het onderlinge verschil kleiner te maken.

Dat is ook leerzaam voor de dialoog tussen de kerken in je eigen stad of dorp: haal wat je gemeenschappelijk hebt ‘buiten haakjes’, dan blijkt het verschil dat overblijft veel kleiner te zijn dan je dacht!

Hans Brezet

Uit: Parochiebladenservice

Bedankt!

Op 8 en 9 juni jl heb ik afscheid ge- nomen in vieringen in de Josephkerk en in de Verrijzeniskerk en tijdens het informele samenzijn na deze viering- en. Ik werd met hartelijke woorden toegesproken en toegezongen (door de St.Joseph-zanggroep) en kreeg

giften voor de Caritas, maar daarnaast ook nog bloemen en cadeaubonnen, een aantal boeken en een prachtig geschilderd drielুক van mijn collega's van het team van de telefonische hulpdienst. Verder waren er nog vele persoonlijke dankwoordjes en goede wensen voor mijn persoonlijke toekomst. Ik wil iedereen die hieraan op welke wijze dan ook heeft bijgedragen, heel hartelijk bedanken. Het was mooi, zo op deze wijze!

Voor de Caritas, en een speciale bestemming die ik daarbij had voor een bepaalde familie, is mij in totaal 881,40 euro gegeven. Ik vind het een prachtig bedrag, waar zeker iets goeds mee kan gebeuren. Ook hiervoor u allen: dank je wel!

Ik eindig met eigen woorden die ik ook in de afscheidsvieringen uitgesproken heb: ze geven uitdrukking aan hoe ik me voel in deze dagen en het is een wens voor u allen, ook bij alle veranderingen die er nog aan komen:

*Blijmoedig, en zeker nog niet uitgeblust
ga ik een brug over,
onbekende verten tegemoet –
ga door met leven en met geloven
met mijn geliefden en de tochtgenoten
die er steeds weer zullen zijn.*

*U, jou, wens ik evenzeer een goede reis:
blijf in beweging, onderweg,
barmhartig en blijmoedig, met elkaar!*

Pastor Hans van der Hulst

Het Parochieel Dienstencentrum Enschede is tijdens de vakantieperiode gesloten van 22 juli 2013 t/m 11 augustus 2013. Gedurende deze periode zullen de e-mail en de post wel behandeld worden.

Lourdes revisited 8-16 september 2012

Maria, door de ogen van Bernadette en Theresia.

Een reis als vrijwilliger/arts naar Lourdes met een groep uit Het Groene Hart.

In het voorjaar van 2012 werd mij gevraagd of ik opnieuw als arts/begeleider mee wilde met een groep uit Nieuwkoop/Ter Aar, naar Lourdes. De reis werd georganiseerd via de hotelleidster (VNB) die ik dat jaar ervoor had leren kennen. Het ging om de begeleiding van en zorg voor een groep oudere pelgrims. Een aantal van deze groep is rolstoel afhankelijk en voor de algemeen dagelijkse verzorging afhankelijk van anderen. Een vereiste is dan ook dat er een arts meegaat voor eventuele noodgevallen.

Op 8 september vertrok de Lancebus 's morgens om 7.00 uur. Via Lisieux, waar een met mooie mozaïek versierde Kathedraal staat, kwamen we na twee dagen reizen aan in Lourdes. Het bezoek aan het bloemrijke plaatsje Lisieux en het leren kennen van de achtergrond en geschiedenis van Theresia geeft een inhoudelijke verdieping aan de reis. Theresia en Bernadette, die beiden als jong meisje op een bijzondere manier Maria en



Jezus van dichtbij leerden kennen. Dit kwam voornamelijk door de tragische gebeurtenissen in hun beider levens. Bij Theresia leidde dat ertoe dat zowel zij als haar oudere zussen geroepen werden tot het religieuze leven. Een oudere zus van Theresia en Maria zelf vervingen de moeder die zij en haar zussen al op jonge leeftijd hadden moeten missen. Bij Bernadette verscheen een zeer mooie vrouw, die zichzelf de onbevleete ontvangenis noemt, maar waarvan zij niet weet of daarmee Maria wordt bedoeld, nadat het gezin waarvan de vader werkloos was geworden onderdak in een plaatselijke gevangenis moest nemen.

Kortom, beiden waren in geestelijke, emotionele maar ook materiële nood. Duizenden mannen werden onder de wapenen geroepen vanwege oorlogen met buurlanden. Levend aan het einde van de 18de en het begin van de 19de eeuw zag het leven er drastisch anders uit dan tegenwoordig.

Maar ook in onze tijd zijn er essentiële gevoelens van eenzaamheid bij ouderen maar ook bij jonge mensen. Ziekte door kanker, hart- en vaatziekten, ongevallen met onherstelbare schade. We worden overladen met informatie waardoor we deelgenoot worden van de ellende, crisis en oorlogen in Afrika en de Arabische landen. Dit maakt onze nood wellicht niet minder groot dan de nood van een eeuw geleden! Onze roep om geestelijke bijstand is waarschijnlijk net zo gerechtvaardigd als een eeuw geleden.

Maar om je zo kind te kunnen voelen van de Vader en Maria, zoals Bernadette en Theresia hebben laten zien,

is in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend. Als je jezelf al kind van hen voelt is dat op zijn minst vreemd, en je wordt mogelijk voor gek versleten. Ditmaal niet door de geestelijke autoriteiten maar waarschijnlijk wel door je burens, huisgenoten en of familie. Een bezoek aan Lourdes, de grot, de lichtprocessie en de liturgische vieringen brengt het gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid met elkaar terug. Maar bovenal het gevoel kind te mogen zijn van een hemelse Vader en een liefhebbende Moeder, die je door dik en dun nabij blijven en door wie je bergen kunt verzetten, omdat je in het diepe besef leeft: "Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnen gaan". (Lucas 18;17.)

Kitty Geling

Bedevaart naar Kevelaer

De jaarlijkse bedevaart voor de inwoners van Enschede en omstreken naar Kevelaer (Duitsland) waar de H. Maagd wordt vereerd als de "Troosteres de Bedroefden" wordt dit jaar gehouden op **zaterdag 21 september**. Het thema van de bedevaart is: "Als gelovige gaan we onze weg".

In Kevelaer zal 's morgens een Eucharistieviering zijn en 's middags zal de kruisweg worden gebeden. De dag zal worden besloten met een Marialof.

Voor deelname en/of meer informatie kan men zich melden in de periode 8 t/m 15 september 2013 bij: Mw. M. van Gerven, Wilhelminastraat 54-25



te Enschede, telefoon 053-4343054 (liefst tussen 17 en 20 uur), e-mail: hmvangerven@home.nl of bij Dhr. A. Rolevink, Velveweg 144 te Enschede, telefoon 053-4320741 of 06-48785457 (tussen 17 en 20 uur), e-mail: a.l.rolevink@kpnplanet.nl.

Presentatieviering

Op **vrijdag 30 augustus om 19.00 uur** presentatie van Pastor Willy Rekveld en het Regioteam, de pastoresteams van Enschede, Haaksbergen en Losser met een vesperviering in de Pancratiuskerk in Haaksbergen, onder leiding van Vicaris Cornelissen.

Nadere informatie volgt op de website, daar wij op dit moment niet over meer gegevens beschikken.

De redactie

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Lijst voor de komende weekends:

14 juli wc-papier/keukenpapier
21 juli neutrale doucheschuim/
shampoo/zeep
28 juli schoonmaakartikelen
4 augustus suiker
11 augustus rijst
18 augustus koffie/thee
25 augustus conserven (blikjes
groenten/fruit)
1 september pasta's

8 september mixen voor pasta's/rijst, zowel in pot als in zakjes
15 september blikken ham/cornet
beef/boterhamworst
Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

AMATISSE

Accommodatie

Amatisse,

gelegen in de

mooie Brabantse Peel, organiseert in augustus twee midweekarrangementen voor vrouwen die hun partner hebben verloren. In een ontspannen sfeer doet u mee aan creatieve, gezellige activiteiten (workshops koken, schilderen, fotograferen, muziek). Verder staan wandelingen in de prachtige Peel op het programma en eventueel een museumbezoek. De kern is: met gelijkgestemde vrouwen in een inspirerende omgeving actief bezig zijn in vakantiesfeer.

Meer informatie: www.amatisse.nl
info@amatisse.nl, 0493-317677.

Annie van Galen-Derks

Volksuniversiteit

Op 8 augustus is er een lezing met als titel: *“Maria en de rozenkrans in de kunst”*

Locatie: Prismare, Roomweg 167d.

Voor meer info:

www.enschede.nu/zomer





WEET JE WEL

Had Jezus broers en zussen? Volgens de evangelist Mat teüs had Jezus vier broers, Jakobus, Jozef, Simon en Judas. Hij had ook zussen, maar hoeveel liet er waren, en hoe ze heetten, staat er niet bij (Mattëüs 13, 55-56). De evangelist Johannes vertelt ook over Jezus en zijn broers. De broers gaan naar Judea en proberen Jezus ertoe over te halen mee te gaan. Maar Jezus wil niet. Gaan jullie maar, zegt Hij. Uiteindelijk gaat Hij toch, maar in het geheim en zonder te laten merken wie Hij is (Johannes 7, 1-13). Over zussen zegt Johannes niets. In Handelingen 1, 14 staat dat Jezus' broers en zijn moeder Maria samen met de leerlingen bidden. Volgens de Bijbel had Jezus dus broers en zussen. Maar over hun kindertijd komen we weinig te weten. Kun jij je voorstellen hoe het zou zijn om de jongere broer of zus van Jezus te zijn?



Ik vraag me af: had Jezus ook een zusje?
Heeft zij als kind ook met haar grote broer gespeeld?
Trok Hij weleens aan haar vlechten?
Zag je ze ook samen vechten?
Heeft ze al haar lief en leed met Hem gedeeld?

Ik vraag me af: had Jezus ook een zusje?
Hoe was haar naam?
Stond zij, als Hij een wonder deed, vooraan?
En kon zij het verdragen
als Jozef zei op al haar duizend vragen;
Lieve kind, je kunt niet zijn als Hij ...

Uit een liedje van Martinè Bijl.



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lkgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Zaterdag 1 juni 2013: Jacobus rommelmarkt editie 2!

*Na weken van voorbereidingen en
geregel zijn we er weer klaar voor.
We hebben er zin in. Gaan we het
bedrag van 2012 evenaren? Aan de
hoeveelheid spullen gaat het niet
liggen.*

Die spullen kwamen er niet vanzelf!



Ineke werd 'plat gebeld', waarna Jan
Kattenpoel van heinde en verre de
spullen ging ophalen die door velen
weer belangeloos werden
aangeboden!

Zijn magazijn leek in de week van de
rommelmarkt wel op de winkel van
het vroegere "Stiefbeen en Zoon", net
als de zolder boven de sacristie. Na
het sorteren van de spullen kon het
transport beginnen. Op naar de
Jacobuskerk!

1 juni: vroeg uit de veren!

's Ochtends om half acht is het al een
drukte van belang op de parkeerplaats



en in het parochiehuis. De koffie pruttelt. Kramen worden opgezet, spullen uitgesteld, parochiehuis ingericht en al snel komen de eerste klanten. Zij hebben pech, we zijn nog niet klaar en beginnen echt niet eerder dan 10.00 uur. Het is koud, maar op een klein spatje na droog, de markt kan beginnen....!

Snuffelen, kopen, koffie drinken..



Het is meteen een drukte van jewelste. Na de eerste drukte blijft het lekker doorlopen. Er wordt goed verkocht. De door het BJK gesponsorde taarten in allerlei smaken en de zelfgebakken cake en muffins vinden gretig aftrek in de koffie-hoek. Koffie en taart voor € 2,00, het loopt als een trein! Heel wat kunnen koffie en thee gaan er door en de sfeer in het parochiehuis is prima!

Bij de kramen buiten en de kleding en luxere spullen binnen wordt goed verkocht. Boeken en cd's vinden gretig aftrek. Tegen drieën wordt het rustiger. Langzaam beginnen we met opruimen.

Fantastisch eindresultaat!

Met zere botten en vermoeide benen na het opruimen genieten we met zijn allen aan het eind van de middag van soep en broodjes warm vlees. Er wordt volop gespeculeerd, wat zou de opbrengst zijn?

Ineke en Gerrit gaan de kas opmaken, alle geldkistjes worden zorgvuldig geteld. Na ruim een half uur wordt de opbrengst bekend gemaakt: ruim € 1.500,00 en daarmee € 200,00 meer dan in 2012. Met de opbrengst van door het jaar heen al verkochte spullen komen we op een eindbedrag van € 1.850,00!

We staan versteld en een luid applaus volgt, daar doen we het voor! En voor de gezelligheid! Want ook dat is weer bewezen, we hebben een goed team. Dank aan jullie allemaal!

Dus schrijf maar vast in de agenda:

**2014, zaterdag 7 juni:
Rommelmarkt Jacobuskerk!**

Ineke, Ans en Hetty

Op maandag 15 juli is er weer lokaal beraad vanaf 20.00 uur in het Parochiehuis aan de Walstraat.

Tijdens deze vergadering doen alle werkgroepen verslag van hun activiteiten en geeft de locatieraad een toelichting op actuele zaken.

Een kort verslag van de bijeenkomst van 15 april jl.

De pastoraat- en de bezoekersgroep hebben nieuwe vrijwilligers nodig. Voor de bezoekersgroep hebben zich



twee mogelijke kandidaten gemeld. Het koor Hymnus zingt tijdens rouwen en trouwplechtigheden, maar ook steeds vaker tijdens Eucharistievieringen. Het Binnenstads Jongerenkoor heeft een nieuwe website en ook een facebookpagina. De lectorengroep is uitgebreid met Gerrit Groothuis en Riet Franke en loopt goed.

Inroosting acoliëten verloopt soms moeizaam, hiervoor wordt overleg gepland. Er is een nieuwe acoliëte, hierdoor kunnen standaard twee acoliëten per viering aanwezig zijn.

In de pauze geeft Hetty Mulder een presentatie van de teksten die wekelijks in de Maria-Ariënskapel worden opgehangen. Het betreft teksten over het evangelie van de zondag die in een voor ieder begrijpelijke taal zijn herschreven. Daarbij is een tekst of gedicht gezocht over een toepasselijk thema.

Inroosting koster loopt goed, extra menskracht bij voornamelijk uitvaarten is wenselijk. Wordt op korte termijn ingevuld. Kerkenwacht loopt goed, voldoende vrijwilligers, kerk is in de zomermaanden op zaterdag en (Duitse) feestdagen 's middags geopend, dit trekt veel bezoekers. Joop van de Woning kondigt activiteiten in het weekend van monumentendag (14/15 september) aan. Hans van der Hulst meldt dat hij met pensioen gaat en eind mei en het eerste weekend van juni voor de laatste keer zal voorgaan in vieringen. Ineke Keizer doet mededelingen namens de locatieraad en kondigt de rommelmarkt van zaterdag 1 juni aan.

Stolperstein voor Kapelaan Reinier de Hosson

Op donderdag 12 september zal voor de pastorie van de St. Jacobuskerk een zogenaamde "Stolperstein"



worden gelegd voor wijlen kapelaan Reinier de Hosson. Deze kapelaan woonde in de pastorie aan de Langestraat. Hij was in de oorlogsjaren werkzaam in de Enschedese illegaliteit. Op 13 oktober 1944 werd hij, toen hij de pastorie verliet om gewonden in het noodziekenhuis aan de Veenstraat de communie te brengen, gearresteerd door SD-ers van het commando Knop. Op 31 oktober werd Reinier de Hosson, nadat hij was vrijgesproken, door een agent van de Gestapo met een nekschot gefusilleerd. In de volgende Pelgrim zullen wij verslag doen van de onthulling van deze steen.

Huwelijken in mei en juni

In het vorige nummer van Pelgrim maakten wij melding van het grote aantal bruidsparen, dat wij dit jaar in onze kerk mogen verwelkomen. Inmiddels zijn twee paren in het huwelijk getreden:

Op 31 mei jl. ontvingen **Anneke Elferink** en **Joost Diepenmaat** het sacrament van het huwelijk en op vrijdag 7 juni vond de huwelijksinzegening plaats van **Ashah Yacoub**



en **William Aartsen**.

Wij wensen hen van harte een gezegend en liefdevol leven samen toe!

Ziekenzalving Eschpoort

Op woensdag **4 september 2013** om 14.30 uur is er ziekenzalving in de Eschpoort. De voorganger zal zijn pastoor André Monninkhof.

De Bezoekersgroep

Overleden

Op 3 juni 2013 is in de leeftijd van 92 jaar overleden mevr. Fiene Diersel-huis-Mekkelholt.

Op 10 juni vond de uitvaartviering plaats vanuit de St. Jacobuskerk, waarna de crematie volgde te Usselo. Fiene was de 6^e van 10 in het gezin Mekkelholt.

Zij was een godsdienstige, vriendelijke, gastvrije, bezorgde vrouw en moeder die naast goede tijden (in de eerste lezing hebben wij daar naar geluisterd) ook zeker verdrietige tijden heeft gekend. Hierbij denken wij aan de dood tijdens en direct na de oorlog in 1943 en 1945 waarbij 2 broers en 2 zussen door het bombardement op 10 oktober 1943 en een bom die 14 dagen na de bevrijding nog viel op het huis aan de Sumatrastraat en dan ook nog het onverwachte plotselinge overlijden van haar zoon Wilfried op 46-jarige leeftijd.

In de tweede lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes staat immers dat Jezus tot Thomas zegt:

“Niemand komt tot de Vader tenzij door mij” en hierin is zij blijven geloven.

Wij wensen haar nu rust en vrede bij de goede God.

Leo Gasthuis

Maria – Ariënskapel



De kerk is niet altijd toegankelijk. Daarom is de kapel een mooie uitkomst. Er kunnen kaarsen opgestoken worden.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail: stjosephenschede@12move.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:

Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*

e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl

Hr. Henk Jan Krake

Hr. Paul Wolbert

Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- **Op 8 juni** hebben wij afscheid genomen van Hans van der Hulst. Circa 14 jaar heeft Hans zich ingezet voor katholiek Enschede. Wij hebben Hans de laatste jaren leren kennen als aandachtspastor voor onze geloofsgemeenschap. De deur van zijn werk-kamer stond altijd voor iedereen open en je deed nooit tevergeefs een beroep op hem.

Persoonlijk heb ik Hans nog beter leren kennen door zijn vele werk voor Caritas Enschede. Met vuur en vlam onderbouwde hij iedere aanvraag die op zijn bureau kwam. Daarnaast was hij actief betrokken bij de telefonische hulpdienst.

Hans heeft een mooie afscheids-



viering gemaakt en gehouden, het daarbij behorende misboekje kan ik u van harte aanbevelen, de teksten spreken voor zich en zeggen veel over Hans als mens.

WEES BARMHARTIG BLIJF BARMHARTIG

Hans wij wensen jou en jouw dierbaren een goede reis 'blijf in beweging, onderweg, barmhartig en blijmoedig'. Om je eigen woorden maar eens te citeren.

- **Carla Berbee** wordt onze nieuwe aandachtspastor. Wij kennen Carla en weten dus dat er een goede en vruchtbare samenwerking komt. Carla van harte welkom, we zullen elkaars steun in de komende jaren hard nodig hebben.

- **M.i.v. 3 juli** komt er een einde aan de woensdagavondvieringen in onze kerk. Jammer voor de trouwe kerk-gangers. Mevrouw de Beer, bijvoorbeeld, heeft meer dan 20 jaar trouw deze viering bezocht. Het besluit om te stoppen is begrijpelijk. Na het afscheid van Hans moeten er keuzes gemaakt worden.

We zijn zeer blij dat we de woensdagochtend als alternatief kunnen aanbieden. Er komt een rooster waarbij een keer per maand een teamlid voor-gaat en de overige weken door ons-zelf ingevuld wordt. Jan Kortstee heeft al aangegeven dat hij met plezier twee vieringen wil invullen. Ook Gerrie Vaneker en Lies van Veldhoven hebben hun medewerking toegezegd.

We zullen een dagkapel creëren tussen het huidige altaar en het hoofdaltaar.

Dus vanaf woensdag 3 juli bent u hartelijk welkom op onze viering om

9.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar in het parochiecentrum.

- **Inmiddels** is bekend dat de St. Josephkerk het Eucharistisch Centrum van de parochie St. Jacobus de Meerdere wordt en daarnaast de locatiekerk voor Enschede-Noord.

Grote veranderingen voor ons, maar vooral voor katholiek Enschede.

Wij zullen ons uiterste best doen om het geheel tot een succes te maken en om iedereen zich thuis te laten voelen in de St. Josephkerk.

Hierbij zullen wij uw vertrouwen en steun hard nodig hebben.

We hebben veel respect voor de wijze waarop deze moeilijke, maar onvermijdbare, beslissing tot stand is gekomen. Onze complimenten aan het parochiebestuur.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie-raad,

*Jos Marsman, 053-4355320,
jos.marsman1@kpnmail.nl*

Gedoopt

Op 9 juni 2013:

Sergio Antonio Albert Romero Lopez, hij is geboren op 25 oktober 2012 en woont aan de Wooldriks-hoekweg 56 te Enschede.

Welkom in onze geloofsgemeenschap



Eerste Heilige Communie

Op 26 mei hebben 28 kinderen van vijf verschillende scholen de Eerste Heilige Communie ontvangen in de Mariakerk: tien kinderen van de Bonifatiuschool, tien van de Paus Joannes, vier van de ESV, twee kinderen van de Menkotoren en twee van de Paulusschool.

Dit jaar was er voor het eerst een nauwe samenwerking tussen de St. Joseph- en Mariakerk en wel om twee redenen: het aantal communicanten en de restauratie van de St. Josephkerk.

Als voorbereiding op de Eerste Communie is op diverse katholieke basisscholen in Enschede gewerkt met een project dat heel geschikt is om klassikaal te gebruiken.

Het bestaat uit twee versies die grotendeels parallel lopen, met dit verschil dat de communicanten wat meer informatie krijgen over de Eucharistie. Het voordeel is dat ook de kinderen die niet deelnemen aan de

Eerste Communie, daar toch bij betrokken worden.

Het werkboek gaat regelmatig mee naar huis, zodat er een goede samenwerking is tussen ouders en school. De leerkrachten zijn enthousiast over het project en dat is belangrijk.

De helft van de kinderen heeft tijdens de voorbereiding een rondleiding gehad door de St. Josephkerk, omdat het toch hun kerk is en de anderen hebben de Mariakerk bezocht.

Ze hebben gezien dat er in de St. Josephkerk heel hard wordt gewerkt om er een prachtige kerk van te maken.

Op 21 mei hebben de kinderen een broodmaaltijd gehad in het parochiehuis van de Mariakerk.

De door hen zelf meegebrachte broodjes, matzes enz. hebben ze samen gedeeld als voorproefje op de lezing in de Eerste H. Communieviering over de vijf broden en twee vissen.

De viering in de overvolle Mariakerk is prima verlopen, mede dankzij de



enthousiaste inbreng van de pastores Jan Kortstee en Ingrid Schraven. De geweldige zang van het kinderkoor Paus Joannes en Toontje Hoger onder leiding van Loes Mohede-Stolker zorgde voor een extra feestelijk tintje. De communicanten kunnen terugkijken op een hele mooie dag die ze niet snel zullen vergeten.

Hieronder volgen de namen van de kinderen in combinatie met de diverse scholen:

Bonifatiuschool: Indy Balkisoen, Femke Collet, Etiënne Diepeveen, Stijn ter Horst, Maaïke Lubberink, Emma Meijer, Twan Richters, Karlijn Tempelman, Maud Veldhuizen en Sebastiaan Westendorp.

Paus Joannesschool: Ilano Aloise, Siebe Heeringa, Dion Hofmann, Koen Hulsmeijer, Jodi'Lynne Jacobus, Eline te Kolsté, Riley Moes, Luna Olink, Niek Rekers en Sven Sleurink.

ESV: Philippe Buitenhuis, Alexander Groothuis, Roos Knobben en Sebastiaan Kuks.

Menkotoren: Twan Borghuis en Lynn Nijhuis.

Paulusschool: Niek Piest en Rik Wijnsma.

*Namens de werkgroepen,
Ria Everink*

Tivoli

Bij het herschikken van de boekenplank Katholiek Enschede sloeg ik het tijdschrift *Inslag* open nr. 02-1998. Een prachtige uitgave over ons aller Concordia, zeg maar de trots van onze grootouders met natuurlijk veel aandacht voor Alphons Ariëns. Het

blad stipt ook mooi aan dat ons aller Tivoli complex buiten het "centrum" staat. Het mooie Tivoli, u weet wel, dat al sinds 1891 aan de Oldenzaalsestraat staat. Het is dus een paar jaar ouder dan ons gebedshuis. Het Tivoli behoorde ooit tot een stevig onderdeel van de Josephgemeenschap. Wij van het Behoud zouden het spannend vinden als we daar meer over zouden te weten komen in de vorm van verhalen en foto's.



John Schiffel

Vakantiesluiting

Het secretariaat van de locatie St.Joseph is in de periode van 22 juli tot 11 augustus alleen op de woensdagochtend geopend.

Ik ga ermee door elke dag hier of daar een zaadkorrel te zaaien. Als de tijd daar is, zal ik of iemand anders de vrucht ervan oogsten.

Johannes XXIII





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

De "Boxmeerse Vaart"

Toen onze pastor Ingrid Schraven
ons, Erna en mij, vroeg om mee te
gaan naar Boxmeer om daar "de
Vaart" bij te wonen wist ik niet waar
ze het over had.

Het bleek een Heilig Bloedprocessie
te zijn die al eeuwen door de straten
van Boxmeer trekt.

Dat wilden wij wel eens meemaken!

Dus pikte Ingrid ons op 2 juni met



haar auto op en togen we naar Boxmeer.

Een paar dagen daarvoor had ik mij nog een beetje ingelezen in de materie over de processie omdat ik toch wel wilde weten wat het inhield en de geschiedenis ervan.

De oorsprong van de Vaart gaat terug naar het jaar 1400. Toen twijfelde tijdens de eucharistieviering een priester aan de verandering (consecratie) van brood en wijn, in het lichaam en bloed van Christus. De wijn, zo wil het verhaal, borrelde over de rand van de kelk en kwam als bloed op een linnen doek onder de kelk terecht. Deze doek, corporale genaamd, is sindsdien voorwerp van verering. Het wordt bewaard in een reliekhouder uit 1482 en een kostbare gouden draagkist uit 1656. Op Vaartzaterdag wordt de reliek op plechtige wijze de Basiliek binnen gebracht en op zondag wordt zij door de straten van Boxmeer gedragen.

In Boxmeer aangekomen gingen we eerst naar de eucharistieviering, dat was best indrukwekkend! Vaandel-dragers en de Harmonie luisterden het geheel op.

Na een mooie viering gingen we naar buiten om de Processie te zien.

Grote en kleine groepen trokken voorbij de een nog mooier dan de ander en de groepen bestonden bijna allemaal uit kinderen! Het middelpunt van de processie is natuurlijk "De Heilig Bloedgroep" een grote groep rondom de reliekschrijn met het Heilig Bloed. Het was prachtig om al die kinderen, en het waren er wel 500 is mij verteld, voorbij te zien lopen.

De processie bestaat uit zeven groepen en er zijn honderden mensen



bij betrokken van de mensen die meelopen in de Heilig Bloedprocessie tot aan alle vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.

En dan niet te vergeten de bijzondere manier van het luiden van de klokken. Dat wordt door de zogenaamde "beier mannen" gedaan die niet de klok luiden maar met een ijzeren staaf met korte bewegingen tegen de zijkant van de klok slaan wat een vreemd soort galm teweeg brengt.

Al met al was het een mooie dag, een bijzondere belevenis, en zeker de moeite waard!

*Erna Perik en Carina Meijer,
pastoraatgroep*

Bloemstuk Pinksteren

(zie foto)

Op Pasen gedenken we dat Jezus uit zijn graf is opgestaan: Zijn lichaam was in een grot begraven en werd met een grote steen afgesloten. 40 dagen na Pasen, op Hemelvaartsdag, is Christus uit zijn graf opgestaan en naar de hemel zijn opgevaren, naar zijn vader God. Maar dan, 10 dagen na Hemelvaart, met Pinksteren gebeurt er iets wonderlijks. De Heilige Geest



van God toont zich aan de apostels van Jezus. En soort van vlammen, als vurige tongen,



gingen boven de hoofden van de apostelen hangen (*de rode gerbera's*). Door de Heilige Geest gebeurde er iets bijzonders met de apostelen: zij renden plotseling allemaal de straat

op en begonnen in een hoop vreemde talen de boodschap van Jezus te vertellen (*de 12 witte stenen verbeelden de 12 apostelen, zij nemen het vuur van de Heilige Geest mee, de rode lopers*).

Duizenden mensen hoorden de boodschap en konden deze verstaan en begonnen de boodschap ook verder te vertellen.

Christel Dekker

Ik geef de pen door aan.....



De pen kreeg ik door van Ans Morsink.

Ik ben geboren in de Ariënsstraat uit een gezin van negen kinderen waar ik de middelste was. Wel toepasselijk daar ik nu behoor bij de geloofsgemeenschap van de Ariënsgedachtenis kerk. Op 12-jarige leeftijd ben ik naar het klein seminarie gegaan van de Paters Maristen in Hulst, en heb de opleiding gevolgd voor Broeder Marist.

Ik ben Marist geworden en op eigen verzoek uitgezonden naar het missiegebied de Salomon eilanden. Daar heb ik tot mijn 34^{ste} gewerkt onder de lokale bevolking. Ik heb daar de leiding gehad over een houtzagerij (40 man) en een scheepswerfje (15 man). Ik heb daar de beste tijd van mijn leven gehad. Op mijn 34^{ste} heb ik daar mijn vrouw ontmoet, een Salomonese, en toen was het Marist zijn snel voorbij. Wij zijn nu al 34 jaar gelukkig getrouwd en hebben 2 zonen en 2 kleinkinderen, de derde is op komst. Ik ben al jaren actief in de kerk. Eerst in de Goede Herder waar ik o.a. vice voorzitter ben geweest van het kerkbestuur, de PKT, Pastorale kader training heb gevolgd en lid ben geweest van de M.O.V. groep, en was een tijdje hulpkoster. Ook was ik berokken bij de basisschool Maria Gorettie nu De Kubus, als voorzitter van de ouder commissie. Nu ben ik weekendkoster in de Ariënsgedachteniskerk en lid van de locatieraad. Voor mijn dagelijks werk ben ik altijd werkzaam geweest in de techniek. Eerst staalbouw en later in de machinebouw. Ik heb veel gereisd en heel wat van de wereld gezien, goed en slecht. Nu ben ik gelukkig met mijn vrouw en (klein)kinderen. Wat de toekomst brengt weet niemand, ik ook niet, maar ik zal mij blijven inzetten voor de geloofsgemeenschap, waaraan ik een klein steentje hoop bij te dragen.

Ik geef de pen door aan
Evelyn Keuben

Henk Agterbosch



Voor aankondiging filmavond

Franciscus is de naam die onze paus heeft gekozen.

Wie was Franciscus eigenlijk?

Er is een hele mooie film gemaakt over het leven van Franciscus, en deze film willen wij op 4 oktober gaan draaien in ons parochiecentrum. Hierbij nodigen wij u allen uit om deze avond te komen kijken en zo meer te weten te komen over Franciscus.

De pastoraatgroep

Gedoopt

Op zondag **26 mei** werd gedoopt:

Bob Berto Wim Lutje Wagelaar
Zoon van Remco Lutje Wagelaar en
Marieke Lutje Wagelaar – Kuipers.

Moge Bob zijn

*als een licht in de wereld,
een vuur tussen de mensen,
een vonk van Gods Liefde*

Overleden

† Op **14 mei 2013** overleed op 83-jarige leeftijd **Harry Verhulsdonck**, echtgenoot van A. Verhulsdonck-Arnoldus. Hij woonde aan de Van der Waalslaan 24. Zijn uitvaart was op 21 mei vanuit de AriënsGEDachteniskerk.

Op het Bidprentje staat:

Harry is geboren en getogen in Enschede als oudste van een gezin met zes kinderen.

Na het voltooien van de hogere textielschool ging hij in de zaak van zijn vader werken die hij later met zijn

broer overnam. Tot zijn pensionering bleef hij actief in de Twentse textielbranche.

Hij kende een rijk sociaal leven met onder andere verenigingen als Probus en de Cuisine Culinair.

Ook kende zijn leven een moeilijke periode na het overlijden van zijn vrouw Kitty. Gelukkig vond hij daarna opnieuw zijn levensgeluk met Lied. Zo was er weer een gezin met zes kinderen. Ze zijn 27 jaar gelukkig getrouwd geweest.

Harry was een aimabel persoon, oprecht geïnteresseerd in anderen.

We zullen ons hem blijven herinneren als een lieve, vrolijke eerlijke en uiterst betrouwbare man.

† Op **24 mei 2013** is plotseling overleden, op 77-jarige leeftijd, **Bennie Beckers, echtgenoot van Mini Beckers – de Rijter.**

Hij woonde aan de Hermelijnvliender in Enschede. We hebben Bennie herdacht in de Avondwake op 29 mei jl. in de AriënsGEDachteniskerk. Op donderdag 30 mei hebben wij hem begeleid naar het crematorium te Usselo, waar wij afscheid van hem hebben genomen.

Bennie heeft jaren lang een slagerij gerund samen met zijn vrouw Mini, aan de Daalweg in Enschede. Zelf hebben ze lang aan de Makassarstraat, tegenover de winkel gewoond. Velen van u zullen hem dan ook hebben gekend.

Bennie was een fanatiek wielrenner; hij was meer dan 40 jaar lid van de wielervereniging "Het Oosten." Naast wielrenner had hij nog andere hobby's, een daarvan was het orgelspelen. Hij was behulpzaam en



had plezier in zijn leven en was tevreden zo als het was. Hij was een lieve echtgenoot, vader van drie kinderen en trotse opa van 6 kleinkinderen. Op persoonlijke wijze hebben kinderen en kleinkinderen in de kerk en in het crematorium afscheid van hem genomen.

De woorden steun, humor, liefde, en advies stonden centraal en waren typerend voor Bennie.

Uit de mooie verhalen die werden verteld, en de grote belangstelling, werd duidelijk hoe geliefd hij was en hoe moeilijk het is hem te moeten missen.

We wensen Mini, kinderen, kleinkinderen en alle andere familieleden veel sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Twee van de regels die op de rouwkaart staan zijn:

In de verte fietst een man...

Hij verdween achter de horizon.

Bennie we danken jou voor al het goede uit jouw leven, moge je geborgen zijn bij God en dat er voor jou een eeuwig leven is achter die horizon.

Moge je rusten in vrede.

Namens de werkgroep

Avondwake en uitvaart

† Op **25 mei 2013** overleed op 83-jarige leeftijd **Fien Nieland-Op den Akker**, weduwe van A. Nieland. Zij woonde in de posten en daarvoor aan de Atletenstraat 51. Haar uitvaart was op 31 mei vanuit de Ariënsgedachteniskerk. *Op het bidprentje staat:*

Fien is in Groenlo geboren in een heel groot gezin. Ze heeft daar altijd in 'De Pauw' gewerkt en tot het eind toe voor haar moeder gezorgd. Dat was

niet gemakkelijk voor haar.

Tijdens het carnaval ontmoette ze haar Herman. Samen hadden ze een gelukkig huwelijk en beleefden mooie jaren aan de Atletenstraat. Na een moeilijke periode waren ze blij en dankbaar met de komst van Erik.

Fien is ook nog werkzaam geweest in de verpleging en de huishouding.

Fien en Herman wandelden veel samen. Volksdansen, rummikuppen, kaarten en borduren waren haar lust en leven totdat het niet meer ging.

Ze bleef ook altijd gek op haar kleinkinderen. Ze is ondanks en dankzij de tegenslagen steeds strijdvaardig gebleven. 'Zo vast als Grolle'.

De laatste jaren zonder Herman vielen haar zwaar. In 'De Posten' is ze rustig heengegaan in haar slaap, in aanwezigheid van Erik. Ze was voor hem de beste moeder van de wereld.

Fien is nu hopenlijk weer verenigd met haar Herman. De cirkel is rond.

Vakantiesluiting

Het parochiecentrum van de Ariëns-gedachteniskerk is tijdens de vakantieperiode, 11 juli t/m 16 augustus **alleen** op donderdagochtend geopend.

Ik vroeg om kracht en ik kreeg mogelijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid en ik kreeg problemen om op te lossen.

Ik vroeg om moed en ik kreeg gevaar om te overwinnen.

Ik vroeg om steun en ik kreeg kansen.

Ik kreeg niets waar ik om vroeg.

Ik kreeg alles wat ik nodig had.

(Naam bij de redactie bekend)





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskapel.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk
om de H. mis bij te wonen. Heeft u
hulp nodig voor kleine reparaties in
en om het huis. Wilt u bezoek aan
huis voor een praatje of een serieus
gesprek. Bij ziekte of opname in het
ziekenhuis. Neemt u gerust contact op
met het secretariaat, u kunt ook
langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.



De vakantietijd dient zich aan. Een tijd om wat tot rust en ontspanning te komen. Een tijd ook om misschien eens te kijken naar je eigen doen en laten. Een paar jaar geleden las ik een boek van de benedictijner monnik Anselm Grün met als titel: 'De hemel begint in jezelf.' In zijn boek vertelt hij over monniken die de woestijn in trokken om God te zoeken. Deze woestijnvaders kunnen ons veel leren. Zij wijzen er op dat er een spiritualiteit van onderop bestaat. Wij christenen zijn zo gewend – en dat is ons ook zo bijgebracht – onszelf hoge idealen te stellen, zoals zelfverloochening, zelfbeheersing, permanente vriendelijkheid en onbaatzuchtigheid. Dit kun je de spiritualiteit van boven noemen. Je wordt aangespoord boven jezelf uit te groeien en heiligheid na te streven. Maar voorbij wordt gezien aan onze eigen zwakheden en onvolkomenheden. Wij zijn immers ook gebroken mensen. Het grote gevaar bij deze spiritualiteit van boven is dat we onze zwakheden verdringen, ze mogen er niet zijn, zij roepen onze schaamte op. Dat leidt echter op den duur tot gespletenheid en het gevaar dreigt dat wij verharden. De woestijnvaders daarentegen hadden een heel ander vertrekpunt. Niet het ideaal dat ik mezelf stel moet mijn handelen bepalen, maar de kennis die ik over mezelf heb. Eerst mezelf eens onder de loep nemen, kijken wie ik ben en wat mij drijft. 'Wil je God kennen, leer dan eerst jezelf kennen', is zo'n wijsheid van de woestijnmonnik. In

ieder mens schuilt het verlangen naar geluk. Geluk staat bovenaan op het verlanglijstje van de mens. Verlangen naar geluk bepaalt ons leven. De mens is een gelukszoeker. De vraag is echter: 'Waar vind je het geluk?' De zoektocht naar geluk gaat alle kanten op. Het is koortsig, wild geworden. Velen zoeken het in het onmiddellijke: alles willen hebben en wel meteen. Anderen zoeken het in het lichaam en al wat er mee samenhangt: rijkdom, luxe, gezondheid, glitter of seksualiteit. Weer anderen denken geluk te vinden in macht, prestige – 'kijk eens hoever hij het heeft gebracht' – of politiek. Sommigen ontsnappen aan de lasten en pijn van het dagelijks bestaan door de roes van drugs en alcohol. Ja, er is een onstuitbare hunker naar geluk. Ook in de kerken ontmoet je gelukzoekers, maar vaak is ook dit religieus geluksverlangen ongeordend en wild: het gaat alle kanten uit. In onze tijd zijn er tenslotte ook mensen die het geluk zoeken in Jezus' boodschap. Het Evangelie is inderdaad 'goed nieuws'. Het wijst de weg. Het is licht in de duisternis. Het geneest en brengt tot voltooiing, het schenkt energie als onze krachten niet toereikend zijn. Heb een goede vakantietijd. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.

Diaken van Blijswijk

Vanwege de vakantie periode is er geen Bijbelgroep.



De Gedaante verandering van de Heer

De Transfiguratie of Gedaanteverandering van Jezus werd volgens de Bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en vergezeld werd door de profeten Mozes en Elia.



Op dinsdag 6 augustus op het feest van de Gedaante verandering van de Heer is er om 9.30 uur een H. mis in de H. Jacobuskerk.

Maria tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest waarop de Kerk gedenkt dat de Maagd Maria door God in de hemel werd opgenomen. Op dezelfde dag vieren de Orthodoxe Kerken de Ontslapting van de Moeder Gods.

Op donderdag 15 augustus op het hoogfeest van Maria



tenhemelopneming is er een H. mis in de Mariakerk, met goed weer eventueel in de tuin.

Wo-Co-dienst

Op zondag 21 juli en 18 augustus en 15 september is er een Wo-Co vieringen om 9.30 uur in de H. Pauluskerk. Er is wel op deze datums een H. mis in de H. Jacobuskerk om 9.30 uur.

Geen vieringen H. Pauluskerk

Op zondag 14 juli en 4 augustus is er geen H. mis (NL) in de H. Pauluskerk dit vanwege de zomervakantie. Er is wel op deze datums een H. mis in de H. Jacobuskerk om 9.30 uur



Kijk voor meer info

op <http://ariens.utwente.nl>
<https://www.facebook.com/rksariens>
Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com



Een impressie van de sacraments-
processie op zondag 2 juni j.l.



POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06-16018086.

KINDERCATECHESE - GEZIN

Hallo jongens en meisjes,
Het is vakantie! In de vakantie ga je wel eens dagjes uit of ga je op een echte vakantie. Als je op reis gaat kun

je bidden tot allerlei reisheiligen die je beschermen voor allerlei gevaren. Ik zal je vertellen over H. Christophorus. Hij heette eerst Reprobus en reisde de hele wereld over om de Allerhoogste te dienen. Hij begon bij de koning, daarna een keizer, daarna de duivel, deze was bang voor Christus, dus besloot hij Christus te dienen. Hij bracht mensen op zijn brede rug de rivier over en op een dag een klein kind. Onderweg werd het kind steeds zwaarder en hij redde het maar net naar de overkant. Het kind vertelde dat Hij Jezus Christus had gedragen. Hij was zo zwaar omdat Hij de lasten van de hele wereld draagt. Jezus doopte Reprobus en gaf hem de naam, *Christophorus*. (Christusdrager).



Hij diende zijn hele leven Jezus Christus.

Iedereen een fijne vakantie!

Tijdens de vakantie is er geen kinderwoorddienst en kindercatechese





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► **K o p i j:**

Kopij inleveren **vóór do. 22 aug.**

(Periode: 15 sept. t/m 13 okt. 2013)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand met
volkszang. 18.30 uur.

**In de maanden juli en augustus
géén viering.**

MARIA HEMELVAART

Op **donderdagavond 15 augustus** is
er t.g.v. Maria Hemelvaart om **19.00
uur** een Eucharistieviering m.m.v. het
'Gemengd Koor'.

O P E N I N G S V I E R I N G

Ook alvast een bericht over de
openingsviering van het nieuwe sei-
zoen op 1 september: De openings-
viering is geen 'Gezinsviering'.

De eerste gezinsviering is op 6 ok-
tober

GEWOON OP ZONDAGMORGEN

Activiteiten *derde zondag v. d.
maand.*

Periode: Het programma is voor de
eerste twee maanden, de rest komt
nog wel.

Waar? Vanuit het parochiecentrum
Deurningerstraat 212.

Voor wie? Voor kinderen en ouders
(en anderen).

Een nieuw seizoen.

Was het ds. Maarten Luther King, de
man van de Grote Mars in de V.S.
tegen de discriminatie van zwarte
mensen, die zei: "Als morgen de
wereld vergaat, plant ik vandaag een
boom."

Nu de katholieke kerken in Enschede
voor ingrijpende veranderingen staan,
is het belangrijk dat we aanpakken en
niet bij de pakken neerzitten.

Daarom nu vast het programma voor



de komende periode:

Bijbelcursussen

1. Op woensdagmorgen van 9.30-11.00 uur en wel op wo. 18 sept. - 2 okt. - 16 okt. - 30 okt. het zal gaan over het boek **Genesis** het Bijbelboek over de eerste mensen en kijken naar de ontroerende Afrikaanse film '**Genesis**'.

2. Op dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur een Bijbelse benadering in '**Geloven nu**'.

3. '**Gewoon op zondagmorgen**' op de derde zondagmorgen van de maand.

Op 15 sept.: **De joodse feestdagen**, zo mogelijk in de Synagoge.

De joodse jaartelling is anders dan die van ons. Het joodse Nieuwjaar, met feestdagen als Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest e.a. worden aan het begin van de herfst gevierd.

4. **De eerste en tweede lezing en het Evangelie van de zondag.**

Achter in de kerk liggen de lezingen van de maand uitgetikt.

Opgeven kunt u zich bij Jos Vermeulen, tel. 433 53 75

OVERLEDEN

Op 4 juni is overleden:

Nicolaas Scholten weduwnaar van M.G. van Ommen.

Hij werd 87 jaar en woonde aan de Mekkelholtsweg 125-138

In zijn leven heeft Nico heel wat bergen beklommen. De vaardigheden om dit te kunnen leerde hij in het katholieke gezin waarin hij is opgegroeid. Zijn opvoeding stond in het teken van netheid, orde, planning en organisatie. Na het volgen van een

technische opleiding werd hij werktuigbouwkundig constructeur. Tijdens zijn diensttijd in Indonesië leerde hij door een briefwisseling Riet van Ommen kennen. Na zijn terugkeer in Nederland traden zij in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren: Hans en Jan. Voor zijn werk was hij veel onderweg. Na een slopende ziekte overleed in 1994 zijn lieve vrouw Riet.

Hij wilde niet vereenzamen en ging op zoek naar een nieuwe partner. Zo ontmoette hij Trees Visschedijk. De nieuwe relatie werd gedegen opgebouwd. Samen vonden zij nieuw geluk. Met elkaar brachten ze 16 mooie jaren door. Nico was een doorzetter, die overal wel een oplossing voor kon vinden.

Nico straalde vertrouwen uit. Helaas openbaarde zich een ernstige ziekte. Nico wist dat hij begon aan een oneerlijk gevecht, wat hij op den duur zou verliezen. Maar toch bleef hij ervoor strijden. De top van de berg had hij bereikt. Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken, is hij daar vredig ingeslapen.

Zijn uitvaart en crematie was op maandag 10 juni.

Op 19 juni is overleden:

Annie Waanders - Noordink weduwe van Tony Waanders.

Omdat er liefde is

bestaat er geen voorbij

In alle eeuwigheid ben jij

Zo staat er op het gedachtenisplaatje.

Annie komt uit een groot gezin. Toen zij twaalf jaar was overleed haar



moeder en nam ze het huishouden en de zorg voor de andere kinderen op zich. Dit is voor haar leven ingrijpend geweest en gebleven.

In 1948 trouwde zij met Tony en verhuisde ze naar Enschede. Samen kregen zij vijf kinderen, zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Toen vader in 1981 overleed, brak er een zware tijd voor haar aan.

Ze werd zelf ziek. Desondanks bleef zij positief en vond ze de kracht deze moeilijkheden het hoofd te bieden.

Moeder stond tot het laatst toe midden in het leven. Ze was zorgzaam, zat nooit stil, ze hield van mooie kleding en was graag onder de mensen. Ze was een gelovige vrouw en ondervond vooral steun bij Maria.

Moeder had een bijzondere band met haar dochter Truus die naast haar woonde. Ze trokken veel samen op.

Het laatste half jaar van haar leven is moeder alsmaar zieker geworden en moest zij steeds meer kwaliteit van leven inleveren.

Omringd door ons allen is moeder in alle rust ingeslapen.

We zijn blij en dankbaar dat zij zo lang in ons midden was.

Haar uitvaart en crematie was op maandag 24 juni.



Namens alle medewerkers van ons parochieblad wensen wij u allen een fijne vakantie!

Ine Reuver, Piet Gieske

Gedoopt

Op zondag 26 mei 2013 vierden we de doop van:

Massimo Maria zoon van de fam. de Vigano - Aquistapace.

Op zaterdag 15 juni 2013 vierden we de doop van: **Olivier** zoon van de fam. Nordkamp - Legemaat.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkige mensen.



Op zaterdag 5 oktober 2013 vindt in Maria/H.Geest locatie de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Mariakerk Deurningerstraat 212.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulpwederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Management Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dorpen voorbereid!

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op:

www.samskledingactie.nl of bellen naar 073 687 10 60.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Opening seizoen 8 september 2013

Op zondag 8 september beginnen we met het nieuwe kerkelijke jaar. All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een feestelijke viering. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie met koek. De leden van het All Togetherkoor hebben de laatste jaren voor de gezellige invulling van het deel na de viering gezorgd. Omdat ze nu druk zijn met de voorbereiding van een concert zal de locatieraad dit keer het deel na de viering verzorgen.

Heeft u al een leuk idee? Laat het ons dan weten op e-mailadres Stjanmichael@live.nl.

Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren. We weten inmiddels dat onze St.Jankerk gesloten gaat worden, dus misschien is dit de laatste openingsviering in onze mooie kerk. De uitnodiging is wat vroeg (nog voor de zomervakantie), maar de volgende Pelgrim komt pas 22 september uit. Zet de datum vast in uw agenda.

*Namens de locatieraad,
Lisette Janssen*

Wie zijn wij?

Wij zijn Ans, Marian, Rikie en Engelen, ofwel de koffiemeisjes, zoals Carla Berbée ons pleegt te noemen. Met de vieringen verzorgen wij de koffie na de zondagviering.



We krijgen altijd leuke reacties van de kerkgangers, zo van: de koffie was lekker, het is altijd gezellig, het smaakte weer goed vandaag, bedankt en tot de volgende keer, enzovoort.

Het valt ons op dat steeds meer mensen naar de parochiezaal komen na de zondagviering en dat vinden we fijn, want we proberen het iedereen naar de zin te maken.

Ook in de zomervakantie is er koffie na de zondagviering. Zijn er mensen van andere locaties die dit lezen en denken, dat lijkt mij ook wel gezellig, schuif gewoon aan en kom bij ons op de koffie. U bent van harte welkom. Tot ziens in de parochiezaal.

De koffiegroep

Verslag vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond was eigenlijk gepland voor 16 mei, maar omdat er op 23 mei een avond gepland was in de Verrijzeniskerk voor alle parochianen van Enschede i.v.m. de beslissing over kerksluiting, hebben wij besloten de vrijwilligersavond uit te stellen om deze beslissing als onderwerp van discussie tijdens de vrijwilligersavond toe te voegen. Helaas was er nog geen goedkeuring van het bisdom ontvangen op 7 juni, zodat het onderwerp nog wat abstract leek. We hebben de vrijwilligersavond toch door laten gaan. Iedereen opnieuw benaderen was geen optie en horen hoe onze vrijwilligers over het al dan niet open blijven van onze locatie denken is vanzelfsprekend

interessant genoeg om er een avond aan te wijden. De vrijwilligersavond is uiteraard vooral ook bedoeld om onze vrijwilligers te bedanken voor weer een heel jaar betrokken inzet voor onze gemeenschap.

Er waren ongeveer 40-45 vrijwilligers aanwezig.

Na ontvangst met koffie en koekjes werden de vrijwilligers welkom geheten door Hennie Bolster.

Hennie Bolster: er ligt nog steeds geen beslissing van het bestuur. HB schetst hoe de procedure is gegaan van alle locaties met het bestuur over de plus- en minpunten van de locaties. Daarna zou het bestuur een beslissing nemen en voorleggen aan de bisschop. De bisschop heeft nog geen akkoord gegeven op dit voorstel. Iedereen kon zijn/haar zegje doen hoe we naar de toekomst kijken. Het is natuurlijk een groot verschil of je moet sluiten of open blijft. Blijven communiceren is een belangrijke voorwaarde om een fusie goed te vervolgen. Dit hebben we m.n. geleerd van de fusie tussen H. Michaël en St. Jan. Het grote verschil met toen en nu is dat we zelf als locatie geen zeggenschap meer hebben over de financiën.

Het huidige parochiebestuur gaat uit van: wat hebben we nodig in Enschede. Vooral geografie lijkt belangrijk. Ook priestertekort. Het pastoraal team denkt 3 – 4 kerken nodig te hebben en heeft advies gegeven aan het bestuur.

Veel vrijwilligers binnen de eigen locaties zijn bij het gebouw betrokken (denk aan maandagmorgen, vrijdag-



middag, bloemen, kosters etc). Open blijven naar andere locaties is belangrijk.

Daarna was er tijd voor drankjes en hapjes en kon er informeel nog doorgepraat worden, ook over andere onderwerpen natuurlijk.

Vrijwilligers, allen nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inzet. Dit geldt natuurlijk ook voor alle vrijwilligers die er op 7 juni niet bij konden zijn.

Locatieraad en pastoraatgroep

Beste lezers,

Misschien weet u dat er in de Sint Jan-Michaëlkerk een kinderkoor aanwezig is, dat het 'Projectkoor' heet.

Voor de mensen die nu nieuwsgierig worden en die willen weten waarom ik erbij zat, die "moeten" dit stukje verder lezen.

Het 'Projectkoor' is een kinderkoor dat zingt met bijzondere vieringen zoals bijv. Palmzondag, Advent en Kerst. Hierbij mag iedereen die zin heeft en tijd komen oefenen en meedoen met deze vieringen. Per viering repeteren we twee keer.

Maar omdat er bijna geen kinderen zijn die mee willen zingen (buiten de kerstviering om) "stopt" het projectkoor.

Er is met een heleboel mensen overlegd om eventueel een koor te vormen met (groot)ouders en kinderen om toch met de kerstavond een gezinsviering te kunnen houden. In deze viering worden er dan

bekende liedjes gezongen. Het is nog niet helemaal zeker of het doorgaat maar het is in overleg.

Ik deed ook mee met het projectkoor. Alleen stop ik ermee als dit schooljaar is afgelopen. Want ik ga naar de middelbare school. Mijn moeder begeleidt het koortje samen met Carolien, Bertina en Sandra maken ze het een hele leuke oefening. Ik hoop dat jullie het een goede uitleg vonden.

*Met vriendelijke groeten,
Manon Roesink (11 jaar)*

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 11 juli	protestant
Donderdag 18 juli	protestant
Donderdag 25 juli	eucharistie
Donderdag 1 augustus	eucharistie
Donderdag 8 augustus	protestant
Donderdag 15 augustus	eucharistie
Donderdag 22 augustus	protestant
Donderdag 29 augustus	protestant
Donderdag 5 september	eucharistie
Donderdag 12 sept.	protestant
Donderdag 19 sept.	Eucharistie

Hatteler

Woensdag 17 juli	protestant
Woensdag 18 sept.	wo-co





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op 5 juni hebben de locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer vergaderd.

Een bijzondere vergadering. We hadden gehoopt meer te weten over kerksluiting. Maar het besluit is uitgesteld en dus is er nog steeds sprake van enige lethargie. De acties van het vorige overleg staan voor een aanmerkelijk deel nog open want we weten immers niet of onze kerk wel open blijft.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf weten we meer. De Verrijzeniskerk blijft open.

Reden tot vreugde, maar ook tot bezinning. Vier van de zeven kerken gaan dicht wegens teruglopende bezoekersaantallen, financiële en personele problemen. En we moeten hopen dat we het tij kunnen keren om zo de overgebleven kerken overeind te houden.

In de discussie over kerksluiting heb ik me altijd verbaasd over het geloof en de mate waarin het voor velen verbonden is met de geloofsgemeenschap en voor sommigen zelfs met het “eigen” kerkgebouw. Geërgerd ook over de vele strubbelingen, voortkomend uit het onvermogen om de ander tegemoet te komen of te willen begrijpen.

Ik hoop dan ook van harte dat er straks een goede samenwerking tot stand komt tussen alle vrijwilligers in onze stadsparochie in de aanloop naar de feitelijke sluiting van kerken. Zodat we in de Verrijzeniskerk straks

bezoekers en vrijwilligers welkom kunnen heten in hun eigen, nieuwe kerk.

Een belangrijke taak voor het parochiebestuur maar zeker ook voor alle locatieraden en pastoraatgroepen.

Terug naar onze vergadering.

Ik schreef het de vorige keer al: we zoeken nog steeds naar samenwerking met andere locaties. Want als de werkdruk bij onze vrijwilligers steeds verder toeneemt zal die waarschijnlijk niet veel anders zijn bij de andere locaties. Samenwerking vergt in eerste instantie natuurlijk wat extra inspanning maar levert uiteindelijk winst op door meer creativiteit, een groter podium voor diverse initiatieven en daardoor hopelijk meer enthousiasme bij (potentiële) nieuwe vrijwilligers.

Zoals gezegd: met kerksluiting in het achterhoofd lijkt het meer dan ooit zaak om nu al verregaand samen te werken. Dat verkleint de overgang straks aanmerkelijk. Als we alle krachten bundelen zijn er, als er nog drie kerken zijn, ruim voldoende vrijwilligers om alle mogelijke werkgroepen ruimschoots te bemensen. In principe ontstaat er dan ruimte voor mensen die dat willen om een stapje terug te doen dan wel te stoppen. We hebben immers nogal wat vrijwilligers die steeds maar blijven doorgaan, simpelweg omdat er geen vervanger gevonden kan worden. Prijzenswaardig maar het zou niet nodig moeten zijn.

Kortom: agendapunt 1 van onze volgende vergadering in juli.



En de rest van de vergadering van 5 juni? Ik ga ervan uit dat we met nieuw elan aan de slag gaan. Al zit daar dan wel even de zomervakantie tussen.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven, voorzitter locatieraad

In verband met de vakantie is het secretariaat alleen geopend op de volgende donderdagen:

donderdag 11 juli, 18 juli, 25 juli
donderdag 15 augustus, 22 augustus,
29 augustus.

Voor de duidelijkheid: de eerste twee weken van augustus is het secretariaat geheel gesloten!

Vanaf 1 september gelden weer de normale tijden op de donderdag- en vrijdagmorgen.

In Memoriam

Joke Führen- Olde Meule werd op 26 april 1951 geboren in Ootmarsum als vijfde kind in een gezin van zeven. Na een gelukkige jeugd ging Joke werken als gouvernante bij restaurant de Kuiperberg in Ootmarsum. Na verloop van tijd zocht ze een andere werkkring en vond dat bij bakkerij Heinink in Enschede. Hier ontmoette ze haar George die haar in 1973 ten huwelijk vroeg. Samen zetten ze een eigen banketbakkerij op. Joke was actief op veel fronten als lector in de

kerk, bij het antivuurwerkcomité, als verkoopster. Zij hield van muziek; zo zette ze een eigen dweilorkest op en zong in diverse kerkkoren. Ook op de camping kende men haar organisatietalent door de vele activiteiten die ze organiseerde.

Samen waren ze zo gelukkig dat George haar zelfs na 35 jaar opnieuw, nu als ridder te paard, ten huwelijk vroeg. Hun huwelijk werd gezegend met twee dochters, Maureen en Nanda. Helaas is Maureen veel te jong gestorven en dat is Joke eigenlijk nooit te boven gekomen. Toch ging ze samen met George dapper verder door het leven dat verblijd werd met de komst van de kleinkinderen Zoë en Luuk waar zij heel trots op was. De laatste jaren waren voor Joke niet gemakkelijk, ze was niet zo gezond, maar haar sterven na een kort ziekbed op 7 mei 2013 kwam heel onverwacht. Op 14 mei 2013 hebben wij definitief afscheid van haar genomen onder haar motto “*Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar lach omdat ik er geweest ben*”.

Pastor Ingrid Schraven

In Memoriam

Hendrikus Antonius Wilhelmus Munnink

Henny werd als oudste kind geboren in Enschede op 16 februari 1943. Zijn jeugd was niet gemakkelijk; op tweejarige leeftijd verloor hij zijn vader, zijn zusje was toen nog een baby, zijn moeder niet gezond. Het heeft Henny getekend en gevormd. Hij ging na het behalen van de ULO verder met thuis- en avondstudies. Eenmaal alles



afgerond was de tijd rijp om te trouwen met Anny Barkel, met wie hij al jaren verkering had. Hun huwelijk zou zesenvestig jaar duren en werd gezegend met de komst van twee dochters, Ellen en Karin. De familie werd uitgebreid met de schoonzoons Eugène en Wim, kleinzoon Thomas, kleindochter Fleur en de honden. Henny was maar wat gek met hen.

De langste tijd van zijn werkzame leven heeft Henny bij de gemeentelijke Accountantsdienst doorgebracht. Toen deze dienst geprivatiseerd werd is hij overgegaan naar de Bouwdienst tot hij per 1 februari 2000 met de VUT ging. Zijn vrije tijd vulde hij jaren met de functie van secretaris bij Uitvaartvereniging St. Barbara Enschede. Daarvoor is hij ook onderscheiden als Lid in de orde van Oranje - Nassau. Na een ziekbed van acht weken is Henny overleden in Enschede op 19 juni 2013 in de leeftijd van 70 jaar. Op 24 juni werd de uitvaartdienst gehouden in de Verrijzeniskerk te Enschede, waarna wij hem hebben toevertrouwd aan het eeuwige Licht.

Pastor Ingrid Schraven

Ethiopië project 1e communicanten

In de stad krijg je kansen, want daar ontmoet je mensen. Dat geldt voor onze kinderen en jongeren die zich door het verzamelen van kennis en kunde voorbereiden op mogelijkheden om voor zichzelf te kunnen zorgen. En iets moois te maken van

hun leven samen met de mensen die ze ontmoeten.

Dat geldt ook voor kinderen als Ekiram en Chernet, die dit jaar centraal stonden in het project van de 1e communicanten. Ekiram en Chernet, een meisje en jongen van nu ongeveer 12 jaar, leven in een arme wijk in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Zij worden gesteund door de partnerorganisatie van Vastenactie, Daughters of Charity. Deze wordt geleid door zuster Brenda die zelf uit de Filipijnen komt. Daughters of Charity helpt hen bij het volgen van een opleiding. Het schoolgeld kost bijvoorbeeld 12 euro per jaar. Dat komt neer op een cent per uur. Daughters of Charity helpt ook volwassenen bij het opzetten van kleine bedrijvigheid. Bijvoorbeeld een houthandeltje, kaarsenhandel of groenteverkoop door moeders, tantes of oma's. Hiermee kunnen ze wat geld verdienen en daarmee hun kinderen ook betere kansen geven.

De kinderen van de groepen 4 uit Enschede Zuid zijn samen aan de slag gegaan met dit project. Ook hun klasgenootjes die geen 1e communie doen, hebben voluit geholpen. Alleen samen kun je iets leren of iets bereiken.

Ze hebben geleerd waar Ethiopië ligt. Ze hebben filmpjes en foto's bekeken over het leven van Ekiram en haar oma en over Chernet en zijn oom en tante. Een aantal kinderen hebben hun eigen naam geschreven in een Ethiopische taal, het Amhaars. Deze taal is verwant aan de oudste taal van de Bijbel en aan de taal die Jezus gesproken heeft.



Een aantal kinderen uit de groepen 4 heeft ook zelf foto's gemaakt van stad Enschede Zuid en hun leven daar met hun klasgenootjes, broertjes en zusjes. U kunt het allemaal gaan nakijken als u gaat googelen op "HANDEN WASSEN ENSCHEDE". De kinderen hebben in hun centen en dubbeltjes tot nu toe 256 euro en 18 cent ingezameld. De helft van de collecte tijdens de 1e communieviering was ook bestemd voor dit Vastenaktiedoel in Ethiopië en dat heeft 172 euro opgebracht. Alle gevers, vooral de kinderen: hartelijk bedankt.

MOV groep Enschede ZuidWest
<http://handenwassen.blogspot.nl>

Overzicht opbrengsten Vastenactie postcodegebied Enschede Zuid

2008: 5694 euro
2009: 6927 euro
2010: 5910 euro
2011: 5363 euro
2012: 3453 euro

Voorlopig overzicht 2013:

160,- buscollecte achter in de kerk
40-dagetijsd Vastenactie 2013 /
Honduras 256,18+172,- opbrengst
Vastenactie /
Ethiopië 1e communieproject 2013.
Wat er verder via de giro over-
boekingen is binnengekomen uit het
postcodegebied van Enschede Zuid is
nog niet bekend.

Gedoopt

Op **16 juni 2013** is gedoopt Jahreace Caydan Clifford Lusia, hij is geboren op 27 november 2009.

*Er zullen handen zijn die je dragen
en armen waar je veilig bent
en mensen die zonder vragen
zeggen dat je welkom bent*

Ziekenzalving

Dit jaar zal er op ziekenzondag 8 september in de Verrijeniskerk tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur een ziekenzalving plaats vinden. Een ieder die behoefte heeft om hieraan deel te nemen is hierbij van harte uitgenodigd. Hopelijk zullen velen van onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn om samen de zieke en ouder wordende mensen te sterken. Natuurlijk zijn de familieleden en kennissen van degenen, die de ziekenzalving ontvangen, van hierbij harte uitgenodigd.

Het zal fijn zijn als we weten hoeveel mensen deze zalving willen ontvangen.

U dient zich op te geven bij Anny Bossink telefoon 053-4778320.

(Dit bericht heeft ook in de vorige Pelgrim gestaan)

Familieviering 23 juni jl.

Op de naamdag van St. Jan had de werkgroep Familievieringen een leuke viering georganiseerd. Van veel



heiligen wordt de sterfdag gevierd, maar van Johannes de Doper wordt de geboortedag gevierd, een verjaardag dus. Daarom was de kerk versierd met ballonnen en werd een slinger gemaakt van voetjes, waarop elk kind zijn of haar naam mocht schrijven. Er was aan de kinderen en hun ouders gevraagd een kadootje mee te brengen, in de vorm van een bijdrage voor de voedselbank. En uiteraard werd aan het eind van de viering getrakteerd, dat hoort immers op een verjaardag. Pastor Ingrid Schraven ging voor in de viering en de kinderen deden enthousiast mee.



Vrijplaats Daglicht

Ook in het seizoen 2013-2014 houdt de *Vrijplaats* enkele avondbijeenkomsten in de Verrijzeniskerk, Enschede-zuid. Zoals intussen gebruikelijk is geworden, steeds op een vrijdagavond vanaf 19.00 uur. Wij komen dan bij elkaar om het woord en het *breken en delen van het brood*.

Er zijn 5 data voor bijeenkomsten, waarin ruimte is voor eigen beleving, voor eigen beelden en gedachten.

Vrijdag 27 september: Stilte:

In deze viering staat stilte centraal. Met woorden, liederen en vooral met stilte. Stilte kan spanning weergeven, maar evengoed ontspanning en ruimte. In stilte ervaar je soms dat niet alles waarvoor we zo hard lopen, ook belangrijk is.

Vrijdag 8 november: Kleuren in/van je leven

In het dagelijkse leven ervaar je soms op een eigen manier de betekenis van kleuren. Voor ieder is dat anders; niet iedereen beleeft een kleur op dezelfde manier: bij geboorte, ouderdom, ziekte, zorg, feest, droefheid. Ieder heeft daarbij een eigen keuze voor kleur.

Vrijdag 3 januari: Verhalen rond kerstmis.

Verhalen die op een andere wijze worden verwoord en gezongen, waardoor die dichtbij jezelf kunnen komen.

Vrijdag 14 maart: Rond de bergrede

Het gaat hier om de kernboodschap, visie en standpuntbepaling.

Jezus is steeds te vinden in de buurt van de zwakkeren, komt voor hen op en kiest onvoorwaardelijk voor deze mensen. Wie Jezus zoekt, vindt hem in en bij deze mensen.

Gelukkig hoef je niet alles te kunnen: *niet groot(s) hoef je te zijn;*

Vrijdag 16 mei: Op weg met Boeddha

We zijn allemaal mensen van de weg en onderweg. Kijkend en luisterend naar elkaar, kun je je vaak sterk voelen.

De aanduidingen van de thema's geven een hoofdlijn aan. Wellicht wordt de definitieve titel enigszins aangepast.

Op zaterdag 29 augustus, 10.00 uur begint de zanggroep met het leren van de liederen; in de Verrijzeniskerk.

Ieder die zich hierbij wil aansluiten, is van harte welkom.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

13 augustus voorbereiding voor de ouders van dopelingen van september 2013
(i.v.m. de vakantieperiode is deze datum onder voorbehoud).

10 september voorbereiding voor de ouders van dopelingen van oktober 2013.

De doopvieringen in de

St. Joseph	zondag 14 juli
Ariënsgeachtenis	zondag 21 juli
H. Paulus	zondag 28 juli
H. Geest-Maria	zondag 4 augustus
St. Joseph	zondag 11 augustus
Verrijzenis des Heren	zondag 18 augustus
St. Jan-H. Michaël	zondag 1 september
H. Jacobus	zondag 8 september
St. Joseph	zondag 15 september
Ariënsgeachtenis	zondag 22 september



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

14 juli	21 juli	28 juli	4 augustus
Deut. 30, 10-14	Gen. 18, 1-10	Gen. 18, 20-32	Pred.1,2+2, 21-23
Kol. 1, 15-20	Kol. 1, 24-28	Kol. 2, 12-14	Kol. 3, 1-11
Lc. 10, 25-37	Lc. 10, 38-42	Lc. 11, 1-13	Lc. 12, 13-21
11 augustus	15 augustus	18 augustus	25 augustus
Wijsh. 18, 6-9	Apok11,19+12,1-10	Jer. 38, 4-10	Jes. 66, 18-21
Heb. 11, 1-19	Kor. 15, 20-26	Heb. 12, 1-4	Heb. 12, 5-13
Lc. 12, 32-48	Lc. 1, 39-56	Lc. 12, 49-53	Lc. 13, 22-30
1 september	8 september	15 september	22 september
Sir. 3, 17-29	Wijsh. 9,13-18	Ex. 32, 7-14	Am. 8, 4-7
Heb. 12, 18-24	Filemon 9-17	1 Tim. 1, 12-17	1 Tim. 2, 1-8
Lc. 14, 1-14	Lc. 14, 25-33	Lc. 15, 1-32	Lc. 16, 1-13



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 13/14 juli, 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	R. Cornelissen
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	A.Monnikhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem. koor	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof

WEEKEND 20/21 juli, 16^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	J.v.d.Nieuwendijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	H.Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	J.v.d.Nieuwendijk
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Schola	A.Monnikhof

WEEKEND 27/28 juli, 17^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie		R. Cornelissen
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G. Kolmschot
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 3/4 augustus, 18^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monnikhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	J. Kortstee
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem.koor	I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof



DINSDAG 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Di. 09.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof

WEEKEND 10/11 augustus, 19^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	J.v.d.Nieuwendijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk

DONDERDAG 15 augustus, Maria ten Hemelopneming

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Geest-Maria	Do. 19.00 u	Eucharistie	Gemengd koor	A.Monninkhof

WEEKEND 17/18 augustus, 20^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz+ org	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkzang	I. Schraven
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Schola	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 24/25 augustus, 21^e zondag door het jaar

Collecte voor de Missie VerkeersmiddelenActie MIVA

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem.koor	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

Een boom die valt krijgt meer aandacht dan duizend boompjes die langzaam groeien. (Kard. Danneels)



WEEKEND 31 augustus/1 september, 22^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	A.Monninkhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co Seiz opening	Gem.koor	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

WEEKEND 7/8 september, 23^e zondag door het jaar (Ziekenzondag)

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz.+org	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co Seiz Opening	Beide koren	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	A.Monninkhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie +ziekenzalv	Dameskoor	B.Engelbertink

WEEKEND 14/15 september, 24^e zondag door het jaar Kruisverheffing

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenzang met orgel	J.v.d.Nieuwendijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H.Kronenberg + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Op Toon	H.Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	J.v.d.Nieuwendijk
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	J. Kortstee + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

Gedurende de vakantieperiode zullen er geen Engelse missen worden opgedragen. De eerste Engelse mis vindt weer plaats op zondag 8 september.



ZIN-nige uurtjes

Onder die titel willen we eind september van start gaan met een soort inloopmiddag en -ochtend in ZuidWest Enschede. De straten die vallen onder Stadsveld, van de huidige St. Jankerk en Apostel Thomaskerk.

We hebben gemerkt dat er bij mensen behoefte leeft om te kunnen praten over de zinvolle dingen van het leven, of waar het juist aan die zin ontbreekt.

Praten kun je 'één op één', maar ook in een groepje. Praten kun je soms heel goed met een onbekende; en soms is het juist prettig dat de gespreksgenoot je vertrouwd is.

Waarschijnlijk is het ook leuk als er regelmatig iets samen te doen valt: samen naar een verhaal te luisteren, een spel te spelen of bloem te schikken.

En: gewoon stil zijn kan ook, in de naast gelegen Eudokia-kapel...

Wie heeft hier ZIN in?

Wie heeft zin om deze ZIN-nige uurtjes mee mogelijk te maken?

We zoeken een paar vrijwilligers, liefst zelf wonend in de Stadsveld, maar dat is geen must.

Kun je goed luisteren? Kun je evt. koffie schenken en anderen gastvrijheid bieden?

Kun je eventueel een ommetje maken en ondertussen een boom opzetten?

Of heb je een hobby in de aanbieding die je op een middag of ochtend wel een keer met anderen wilt delen?

We willen beginnen met een nieuwe groep mensen, die ook een kleine training zullen ontvangen van Ellen Sonneveld

Voor wie hiernaar nieuwsgierig is: meld je bij pastor Carla Berbée (c.berbee@katholiekenschede of 06 41 25 25 58 of via het secretariaat)

ZIN-nige uurtjes:

vanaf eind september in de zijzaal van de Apostel Thomaskerk, Stadsveld maandagmiddag 14 - 16.30 u en vrijdagochtend 9.30 - 11.30 u

Pastor Carla Berbée

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

22 augustus	12 september
19 september	10 oktober
24 oktober	14 november

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 6, juli 2013

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Mevr. A. Tenbergen

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam

Mevr. C. Oostdam

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, secretaris,

aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink,

aandachtsgebied personeel

Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

