

De tijd na Pinksteren

Jaargang 3, nr. 5, 6 juni 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Ga naar Galilea, daar zul je Hem zien	3
Even voorstellen: pastor W. Rekveld	4
Oecumene: 'Een rijke oogst' (4)	6
Groeten uit Japan	7
Terugblik op het Hongerdoek	8
Voedselbank en Diaconie	11
Herplaatsen grafmonumenten	12
H. Vormsel: foto's	13
Leer Paus Franciscus beter kennen	14
Op Toon naar Amusing Hengelo	14
Kinderpagina KIEK	16

Locatienieuws

H. Jacobus	17
St. Joseph	21
Ariënsgedachtenis	24
H. Paulus	28
H. Geest-Maria	32
St. Jan-H. Michaël	35
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58

c.berbee@katholiekenschede.nl.

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie

H. Jacobus en St. Joseph

Telefoon: 053-7113458

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie

Citypastoraat

Telefoon: 06-45860554

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie

Paulusparochie

Telefoon: 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Welk verhaal vertel ik verder?

In het evangelie lezen we, hoe na de Verrijzenis van de Heer de soldaten, die bij zijn graf de wacht hielden, worden omgekocht om te vertellen, dat de leerlingen van Jezus in de nacht zijn lichaam zijn komen stelen. “Dit verhaal”, aldus het evangelie, “wordt onder de Joden verder verteld tot op de dag van vandaag”.

Als christenen belijden wij als ons geloof, dat Jezus naar lichaam en ziel is opgestaan uit het graf, dat Hij ten hemel is opgenomen en dat Hij door de Heilige Geest nog steeds onder ons aanwezig is. Als afsluiting van de Paastijd vieren we met Pinksteren, dat we de Heilige Geest, de Helper, mogen ontvangen, die ons helpt om in ons eigen persoonlijk leven gestalte te geven aan ons geloof in de Verrezen Heer.

Dit brengt mij bij de vraag: welk verhaal vertellen wij verder, juist nu, in deze tijd, nu veel van ons geloof en de beleving hiervan dat vroeger zo vanzelfsprekend was, onder druk is komen te staan? De veranderingen voltrekken zich in rap tempo. Kijkt U maar eens in onze parochie. Op dit moment zijn wij bezig met een besluitvormingstraject, dat naar verwachting zal leiden tot de sluiting van meerdere kerkgebouwen in onze parochie. Verder is ons als parochie door het bisdom gevraagd om per 1 september pastoraal en bestuurlijk te gaan samenwerken met de parochies van Haaksbergen en Losser.

Natuurlijk kunnen we allerlei beren op de weg zien en elkaar de put in praten. We zouden er ook voor kun-

nen kiezen om elkaar moed in te spreken en te bezien, welke nieuwe kansen de situatie en context biedt, waarin we als parochie gaan werken.

Vanzelfsprekend zijn we ons als Pastoraal Team en Parochiebestuur ten volle bewust van alle emoties, die het bericht van de naderende sluiting van enige van onze kerkgebouwen bij U heeft opgeroepen. Voor deze emoties en voor vragen als: hoe nu verder – hebben wij alle begrip. Verder maken wij ons als Pastoraal Team en Parochiebestuur ook bezorgd over de consequenties van de ophanden zijnde pastorale en bestuurlijke samenwerking met twee van onze buurparochies. Grote vraag bij beide ontwikkelingen is: hoe kunnen wij ondanks deze schaalvergroting toch ook nabijheid handhaven?

Als Pastoraal Team en Parochiebestuur willen wij niet alleen afbreken, maar ook opbouwen. Sluiting van kerkgebouwen betekent niet, dat daardoor de geloofsgemeenschap, die met dit kerkgebouw verbonden is, ter ziele gaat. Samenwerking met onze pastorale burens betekent ook nieuwe kansen. Bij een kennismaking met de pastorale collega's van Haaksbergen en Losser deelden we onze zorgen over de veranderingen, waarmee we geconfronteerd worden, maar we zeiden ook tegen elkaar: ‘Wat leuk dat we elkaar vandaag als nieuwe collega's ontmoeten’.

Daarom hopen wij als pastoraal team en parochiebestuur, dat wij het Licht, dat wij in de Paaswake hebben ontstoken en aan elkaar doorgegeven, samen met U door de nacht mogen dragen op weg naar een nieuwe morgen. Ondanks pijn en verdriet



mag het verhaal van de Verrezen Heer verder verteld worden, ook in onze stad. Dit is onze vurige wens!

Pastoor André Monninkhof

Broeders, zusters, moeders: ga naar Galilea, daar zul je Hem zien

Wij geloven, de een minder, de ander meer, Hij is verrezen - uit de tijd en teruggekeerd. Terug gekeerd naar de Vader én teruggekeerd naar ons, maar door de herinnering veranderd. Ja, want toen de Evangelisten hun 'wat er met Jezus is gebeurd' verhalen gingen opschrijven, te beginnen zo'n veertig jaar na die opdracht: Ga naar Galilea, vertelden zij zo precies mogelijk hoe Jezus hun broeder was en hoe zij hem nu konden herkennen als Heer van alles. Broederlijk, zusterlijk, moederlijk. In hun geest zagen zij door de Geest van Jezus hoe werkelijk hij onder ons is in zijn diepe menselijkheid.

En omdat Hij met tijd niets meer van doen heeft, 2000 jaar is als de dag van gisteren, wég, kunnen wij ook heel goed datzelfde ervaren, Hem ervaren als heel nabij. Hij heeft ons een teken nagelaten om ons eraan te herinneren hoe hij aanwezig wil zijn en daarom hoort breken en delen in iedere viering die wij in zijn herinnering houden. Soms sterk geritualiseerd met een gewijde priester die als een dienaar van de gemeenschap deze taak vervult, maar anders gewoon, dagelijks, lezen over Hem en wat Hij las en beluisterde, spreken over Hem, breken en delen als herinnering aan

Hem. Waar twee of drie in Zijn Naam bijeen zijn daar is Hij in ons midden. Ontvankelijk voor wat de Geest zegt tot de kerken, tot alle kerken. De werkelijkheid, de tijd en ruimte waar Hij verschijnt, is geen vaststaande werkelijkheid, maar een wordende werkelijkheid. Zo ijl als je adem is de Geest die ons leidt waarheen Zij wil. Tegen de leerlingen moeten de vrouwen zeggen: Ga naar Galilea, daar waar je thuis bent en dáár zul je Hem zien. Ook wij kunnen gaan dáár waar we thuis zijn. Daar zullen we Hem kunnen zien en herkennen als we in het dagelijks leven onszelf geven als broeder of zuster of moeder. En dan zijn er telkens mensen in ons midden aan wie de liefde van Christus geen rust laat. Geen rust om boos om alle veranderingen, bij de pakken neer te gaan zitten. We horen de Geest door de woorden heen fluisteren: Verhard je hart niet zoals vroeger in de woestijn (ps. 95) en Houd niet vast aan wat vroeger was - zie ik ga iets nieuws beginnen het is al begonnen merk je het niet (Jesaja).

Vriendelijke groet, Jeanine Molleman

Mededeling van het Pastoraal Team en het Parochiebestuur

Geachte parochianen,

In onze buurtparochie Maria Vlucht (Losser en omgeving) gaat de pastoor de parochie verlaten met het oog op een nieuwe benoeming. Ook in onze buurtparochie St. Franciscus van Assisië (Haaksbergen en omgeving) is na het vertrek van de pastoor al langere tijd een vacature.



De bisschop heeft ons laten weten dat deze vacatures alleen ingevuld kunnen worden via een pastorale samenwerking met de parochie van de St. Jacobus de Meerdere. Er zijn te weinig priesters beschikbaar die zowel de pastorale verantwoordelijkheid als de bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen. Daarom zal het nodig zijn dat onze pastoor tevens pastoor wordt van St. Franciscus van Assisië en Maria Vlucht en dat de pastorale teams gaan samenwerken. De drie teams worden versterkt door de komst van een tweede priester die zowel voor onze St. Jacobus de Meerdereparochie gaat werken alsook voor de St. Franciscus van Assisiëparochie en Maria Vlucht. Pastoor Monninkhof zal vanaf 1 september de pastorale en bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de drie parochies gaan dragen. Verder kunnen we u met vreugde melden dat onze bisschop, Kardinaal Eijk, heeft laten weten dat hij eveneens met ingang van 1 september **pastor Willy Rekveld** als tweede priester heeft benoemd voor de parochies St. Franciscus van Assisië, Maria Vlucht en St. Jacobus de Meerdere. Pastor Rekveld is 62 jaar en in 1999 priester gewijd. Hij is op dit moment werkzaam in de parochie HH. Franciscus en Clara, met o.a. Twello, Vaassen en Epe.

Vanaf 1 september zullen pastoor Monninkhof en pastor Rekveld samen met de pastorale teams van onze drie parochies de pastorale verantwoordelijkheid gaan dragen.

Vanaf 1 september gaan de drie parochies pastoraal en bestuurlijk samenwerken.

Als besturen en pastorale teams hebben wij reeds kennis kunnen maken met elkaar alsook met de nieuwe pastoor en pastor en wij hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. Op vrijdag 30 augustus zal de gezamenlijke presentatieviering plaatsvinden. Over dit laatste zullen nog nadere mededelingen volgen.

Wij wensen pastoor Monninkhof en pastor Rekveld een vruchtbare samenwerking toe met hun collega's en met ons als besturen.

Parochiebestuur en Pastoraal Team

Even voorstellen



Nu ik benoemd ben per 1 september 2013 als tweede priester in parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en H. Franciscus van

Assisië wil ik mij graag aan u allen voorstellen.

In maart 1951 ben ik geboren als een van een tweeling in het Sallandse Heeten in een gezin van acht kinderen. De eerste elf jaar van mijn leven woonde ik daar en in 1963 zijn we verhuisd naar Lettele. Hier had mijn vader een schildersbedrijf. In dit dorp maakte ik de lagere school af en ging vervolgens in Deventer naar de R.K. L.T.S. Hierna ging ik als 16-jarige, als metselaar in de bouw aan het werk. Ruim 25 jaar was ik werkzaam in de bouw. De kerk speelde tijdens



mijn jeugd een belangrijke rol in ons gezin. Na mijn Eerste Heilige Communie werd ik misdienaar, later acoliet en ging bij het herenkoor. Hiernaast was ik actief in het verenigingsleven in ons dorp, bij de voetbal als leider van het eerste elftal, voetbalscheidsrechter en had een discotheek. Daarbij heb ik ook nog menig plaatje gedraaid op feestjes en partijen o.a. voor de plaatselijke carnavalsvereniging. Na het 2e Vaticaans concilie werden de gelovigen aangespoord om actiever een rol te gaan vervullen in de kerk. Zo werd ik lid van de parochievergadering en van hieruit door onze pastoor gevraagd om gebedsvieringen te gaan verzorgen o.a. de avondwake en voor de catechese rond de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. In ons gezin was inmiddels iedereen getrouwd. Bij mij speelde in die periode van mijn leven de vraag: wat is mijn toekomst en wat wil ik met mijn leven?

Na vele gesprekken met pastoor A. Weijs van de Nicolaasparochie in Lettele nam ik op 40-jarige leeftijd in 1990 contact op met de verantwoordelijken voor de priesteropleiding in ons aartsbisdom en met de priesteropleiding Bovendonk in het Brabantse Hoeven, een opleiding voor mannen die vanuit hun beroep priester willen worden en opgericht door de toenmalige bisschop van Breda, Mgr. Ernst. Na enkele gesprekken met de verantwoordelijken en aangenomen te zijn als priesterstudent sloeg de twijfel toe en heb ik een brief geschreven dat ik er vanaf zag. Deze twijfel en daarmee de innerlijke strijd hebben twee jaar geduurd, maar

hierin mocht ik ervaren dat God mensen roept bij naam. In het jaar 1993 nam ik het besluit de stap te zetten en aan Zijn roepstem gehoor te geven. Zo begon ik op de priesteropleiding Bovendonk aan mijn vorming en studie om priester te worden in de R.K. Kerk. Na vier jaar deeltijd studie theologie mocht ik aan een stage beginnen in de parochies van Wijk bij Duurstede en Cothen. Twintig uur pastorale stage per week onder begeleiding van twee ervaren priesters die daar pastoor waren naast de theologiestudie. In het jaar 1999 werd deze studie afgerond met het schrijven van een scriptie: 'Catechese een kans tot kerkopbouw'. In mei van dat jaar werd ik tot diaken gewijd door toenmalige bisschop Muskens. Op 25 september 1999 ben ik op 48-jarige leeftijd tot priester gewijd door de toenmalige Aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Simonis. Mijn eerste benoeming was eerst aanspreekbare pastor in het Twentse Bentelo en Hengevelde, de nu H. Geestparochie, en voor enige priesterlijke taken in Delden, Goor, Beckum en Sint Isidorushoeve. Na twee jaar werd ik ook de waarnemend pastoor in Goor, Beckum en Bentelo. Omdat het een regel in het Aartsbisdom is dat de eerste benoeming voor vijf jaar is, werd ik in september 2004 benoemd tot pastoor in de regio IJsselvallei, sinds 2010 de HH. Franciscus- en Claraparochie en ging in Twello wonen. Met spijt verlaat ik deze parochie om per 1 september te gaan werken als priester in de parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en H. Franciscus van Assisië. Ik hoop spoedig mijn



plek gevonden te hebben en als pastor op een vruchtbare samenwerking met alle betrokkenen. Ik heb er vrouwen in.

Pastor Willy Rekveld

Mededeling over de parochievergadering van 23 mei

Zoals u weet heeft het parochiebestuur medio april een voorgenomen besluit genomen over wat er met de kerkgebouwen in Enschede moet gebeuren. Dat besluit is vervolgens op 27 april aan het bisdom voorgelegd. Naar nu blijkt is er meer tijd nodig voor nader overleg tussen bisdom en parochiebestuur, dan in eerste instantie was voorzien. Zolang de gedachtenuitwisseling niet is afgerond is er geen voorgenomen besluit dat door het bisdom is geaccordeerd en kan dit dus ook niet naar buiten worden gebracht. Daarom moet de geplande parochievergadering van 23 mei tot nader orde worden uitgesteld.

U zult begrijpen dat gezien de vertrouwelijkheid, passend bij het huidige stadium van het overleg tussen bestuur en bisdom, op dit moment geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan.

*Het bestuur van de parochie
St. Jacobus de Meerdere te Enschede*

Oecumene: ‘Een rijke oogst’ (4)

Soms moet je wel heel ver teruggaan in het verleden om onderlinge verwantschap te ontdekken. Dat is niet

alleen zo in de genealogie (het voorouderonderzoek), maar ook bij de gesprekken tussen het Vaticaan en de verschillende protestantse Wereldbonden (Luthers, Anglicaans, Gereformeerd en Methodistisch). Want soms gingen die gesprekken heel erg moeizaam, met name toen het over zoiets belangrijks ging als de kerkelijke ambten. Want oecumenisch samengaan en samen vieren vereisen op zijn minst, dat je over en weer elkaars ambten en ambtsdragers erkent. Het eenvoudigst was het bij de *diaken*. Die term kent men zowel aan katholieke als aan protestantse kant, al hebben ze niet helemaal dezelfde taak en dezelfde status, want een protestantse diaken mag niet in de dienst voorgaan en is ook niet theologisch opgeleid, zoals zijn katholieke naamgenoot. Wat ze (tegenwoordig) wél weer gemeen hebben, is de speciale taak van de zorg voor armen, zieken en anderen die zorg nodig hebben. Ze staan voor de ‘sociale’ kant van de kerk.

Bij de *ouderling* werd het al moeilijker. Daarvoor moest je ver teruggaan naar het verleden. Dan kom je in het Bijbelboek van de ‘Handelingen der apostelen’ tegen, dat Paulus en andere apostelen in iedere gemeente – voordat ze verder reisden – “oudsten” aanstelden om leiding te geven aan de geloofsgemeenschap. Bij de Reformatie heeft men dat opnieuw gedaan. Gewone gelovigen werden toen door de gemeente verkozen om samen leiding te geven aan de gemeente. Ze werden ‘ouderlingen’ genoemd, of (in Duitsland en sommige Engelstalige landen) ‘presbyter’. Dat is namelijk het oorspronkelijke Griekse woord



ervoor. Ze vormen samen de 'kerkenraad' (of het 'presbyterium'), het bestuur dus van de plaatselijke gemeente. Maar die ouderlingen leken in de katholieke Kerk geen evenknie te hebben. Totdat men in het verleden dook en zag, dat dat woord 'presbyter' (oudste) geleidelijk verbasterd was via 'prestre' tot 'priester'. En dan blijkt dat de pastoor, die immers altijd een 'priester' is en leiding geeft aan de katholieke parochie, historisch gezien gelijk is aan de 'ouderlingen' die samen als kerkenraad leiding geven aan de protestantse gemeente. Het woord blijkt van oorsprong hetzelfde, de taak (leiding geven) blijkt grotendeels hetzelfde, alleen de opleiding, de wijding en de bevoegdheid verschillen enorm! En dat maakt de wederzijdse ambtserkenning heel erg moeilijk.

Hoe is het mogelijk dat je zo ver uit elkaar groeit terwijl je in wezen zo verwant bent? Voor een deel komt dat ook doordat men bij de Reformatie voor de theologische en sacramentele leiding van de gemeente een apart ambt had ingesteld, namelijk dat van 'predikant', of 'herder en leraar' (een term eveneens aan Paulus ontleend). Nou, daar is dan het probleem toch mee opgelost: de pastoor is dan een ouderling en predikant in één! Dat lijkt zo, maar dan vergeten we het grote verschil in 'wijding' en daar kom ik later op terug. Maar eerst in het volgende artikel meer over een ander ambt, waarbij het nog veel moeilijker lag.

Hans Brezet.

Bron: Parochiebladenservice

Groeten uit Japan

Op 2 mei ben ik weer begonnen aan een van de tochten der tochten, een pelgrimstocht van 1300 km op het eiland Shikoku in Japan. Een korte tijd voor mijn vertrek had ik de eucharistie gevierd in het verzorgingshuis De Posten (Enschede-Zuid) en had de mensen verteld dat ik deze pelgrimstocht weer zou gaan wandelen. Toen ik wegging hoorde ik een paar mensen tegen elkaar zeggen: 'dat is wel een heel eind weg'! "Ja", zei de ander "en dat op zijn leeftijd"!

Ik ben naar Japan gegaan, niet alleen omdat ik zo kan genieten van het lekkere eten daar, niet alleen omdat ik gefascineerd ben door hun leefwijze, maar om te kunnen luisteren naar Boeddhistische gedachten en wijsheden, die zo'n verrijking kunnen zijn voor ons eigen Christen-zijn.

Hier loop ik dan met mijn rugzakje, 8 kilo, mijn lijfsbehoud, op een paadje door de bamboebossen, vergezeld door de Japanse nachtegaal, af en toe uitziend op de piepkleine rijstveldjes, bewerkt door kromgebogen mensjes en kleine machientjes.

Ik denk terug aan de Goede Week en Pasen, nieuwe woorden voor het eeuwenoude mysterie van de mensen en de Mens. De oude Saksen konden het nieuwe leven vieren met hun vreugdevuren: de winter was voorbij, de midwinterhoorns waren al enige tijd aan de wilgen gehangen, er kwam nieuw licht en de vrouwen konden weer hun vruchtbaarheidsrituelen vieren op de plek waar nu het Koepeltje staat op de Tankenberg.



Maar ik heb ook de vreugde gehad om de Goede Week en Pasen te vieren met de nieuwe Christenen in Tatau, Serawak, waar ik als missionaris naar toe was gezonden. Elk dorp (langhuis) had een eigen viering, met kruis en meditatie, met vuur en water, met gezang en gebed. De jongeren zochten naar nieuwe vormen van goed leven, schoorvoetend gevolgd door de ouderen die gewend waren om de geesten goed te stemmen met ander soortige rituelen.

Goede Week en Pasen vieren bij de Aborigines in Australië was nogal anders! Het nieuwe leven was misschien aanwezig als in een ei, maar het lijden was overduidelijk: dronkenschap en geweld, ziekte en onderdrukking. Toch slaagden enkele mensen er in om de schoonheid van nieuw leven weer naar voren te brengen in hun schilderijen, hun dotpaintings. De tekenen van brood en wijn waren in het algemeen gesproken onbekend, maar het leven werd misschien meer gedeeld dan in menig Christelijke kerk.

En dan de 12 keer dat ik Goede Week en Pasen heb gevierd met de buitenlandse studenten in Delft, Rotterdam, Leiden, Den Haag. Geen enkele groep liet deze tijd van lijden en nieuw leven voorbijgaan om zich te bezinnen op het nieuwe leven, dat ze zelf zouden kunnen brengen aan de mensen 'thuis', in hun eigen nieuwe verantwoordelijkheden, wanneer ze afgestudeerd zouden zijn, in eigen land, eigen kerk, eigen familie.

Lijden en nieuw leven was aanwezig bij het gezin dat pasgeleden bij mij op bezoek kwam. Lijden was aanwezig in het verlies van hun eerste

kind, dat we samen hebben begraven. Nieuw leven was aanwezig in het nieuwe kind, dat ze Samuel noemden. Goede Week en Pasen mocht ik vieren met de mensen van de Molenkamp in Oldenzaal en de Verrijzenisgemeenschap in Enschede. Het lijden is in ons duidelijk aanwezig door ziekte en ouderdom, door de economische problemen en de problemen van onze samenleving, maar ook ons hunkeren naar nieuw leven was de essentie van onze gebeden en gezangen en klonk door in onze gesprekken.

Hier loop ik dan in Japan, te mijmeren over al deze dingen. Het antwoord blijft te vinden in het diepste verlangen van de mens om te komen tot vrede, diepe vrede binnen in onszelf. De Japanners hier proberen nog steeds over die grote ramp van aardbeving, tsunami en kernramp heen te komen en vinden de oplossing bij elkaar in dankbaarheid voor het leven. Ze kijken als het ware over de horizon van het lijden heen naar het nieuwe leven dat kan ontstaan wanneer mensen leven in vrijheid met elkaar en bovenal in dankbaarheid: adem dankbaarheid uit, elke keer weer, elke ademstocht, zeg dank.

Laat die Japanse nachtegaal dan ook maar zingend met me mee gaan.

Ben Engelbertink

Terugblik op het Hongerdoek

Meer dan 40 vrijwilligers meldden zich met de belofte elke week een halve dag bordurend zich te verbin-



den. Ze ontvingen instructie en kregen van de kunstenaar uitleg over de bedoeling. Er werden 'dienstroosters' opgesteld zodat er elke dag twee ploegen konden boduren aan 15 grote ramen van 1x1 meter. Het enthousiasme was groot.

Het hongerdoek heeft al in haar ontstaan gewerkt zoals het bedoeld is: om na te denken, om met elkaar in gesprek te komen, om stil te werken en te laten bezinken wat er zoal in je gewone leven speelt. En ook om elkaar positief te beïnvloeden: de één



Dit honger doek was wel wat anders dan anders. Vroeger werd er in sobere kleuren gewerkt, of enkel wit-op-wit, met religieuze voorstellen of lijdensmeditaties. En de benaming hongerdoek komt uit de volksmond gerold omdat dit grote doek alle sier op het altaar en tabernakel moest onttrekken aan het oog van de kerkganger in de Veertigdagentijd, de tijd dat er vroeger bij het strenge vasten wel honger werd geleden.

De textielkunstenaar Berend Strik uit Amsterdam had zich in het ontwerp van het 'Enschedese' doek laten leiden door de honger in de wereld en de ongelijke verdeling van voedsel wereldwijd. In felle kleuren had hij die landen aangegeven waar grote tekorten zijn.

Berend Strik werkt in zijn eigen werk steeds met deze grenzen en hoe deze te laten vervagen.

borduurt een vissencontour waar een ander kleurige pailletjes in naait. De ijsbeer op de Noordpool kreeg gezelschap van een zon en een iglo met Eskimo van iemand anders. Grenzen werden gevolgd of juist overschreden. De Grote zeeën begonnen te bruisen van leven: met allerlei kleren, materialen: koraal van plastic en franjes van snoeppapiertjes; een schreeuw om gerechtigheid en speelse glinstervissen.

Het samen werken in ploegjes was erg inspirerend. Ook bezoekers pikten dit enthousiasme op. In de krokusvakantie kon een vader zijn kinderen met gerust hart achterlaten en op eigen gelegenheid door het museum verder gaan: de kinderen hadden hun stek al gevonden.

In het doek zijn verbeeld de ondeugden van onze moderne tijd: scheiding van mensen, overconsumptie, verspil-



ling en vervuiling, onrechtvaardige verdeling, eenzaamheid en machteloosheid. Ook is er (wel heel vaag) een afbeelding van Marja Nijholt verwerkt, bij een oproep om ootmoed. Dat inspireerde een ander weer tot van vilt een hand van haar overleden zusje. Maar daarnaast ook het leven in de zee, de babys die met bloemetjes versierd zijn, zaadjes van hoop in Afrika, bloemen van kant in Zuid Amerika, de kleuren die alles verbinden.

Veel eerder dan gepland was het doek vol geborduurd en in elkaar gezet: nog voor Pasen was het karwei af!! Later bij de presentatie aan de vrijwilligers vertelde Berend Strik dat hij er bijna jaloers op was dat dit project in Twente zo veel respons had gegeven.

Zaterdag 20 april werd het doek officieel tijdens de kerkdienst in de Josephkerk overgedragen aan de parochie. De twee trekkers achter de schermen van het Rijksmuseum, Gemma Bottegal en Lydia Manusama overhandigden aan pastor Monnikhof een klein Jakobsschelpje, die dit bevestigende op het doek naast een oranje strikje, de handtekening van Berend Strik. Daarmee heeft de parochie het doek aanvaard.

En hoe gaat t nu verder? Het hongerdoek wordt tot volgend jaar Aswoensdag opgeslagen bij het Rijksmuseum. Daarna is het weer te zien in de Josephkerk. En mag het de gelovigen opnieuw aanzetten tot bezinning in de veertig dagen vasten op weg naar Pasen.

Pastor Carla Berbée

Kort verslag van PCI Enschede over 2012

In 2012 kreeg de PCI van onze parochie een toenemende vraag om (financiële) hulp in noodsituaties te verwerken. Het bestuur heeft de indruk dat deze toename mede het gevolg is van de bezuinigingen die de (lokale) overheid doorvoert m.b.t. sociale hulpverlening. Het resultaat is dan ook dat de PCI ongeveer 8500 euro heeft besteed aan aanvragen voor individuele noodsituaties en voor instellingen die zich bezig houden met hulpverlening. Dat is beduidend meer dan in 2011.

Daarnaast ondersteunde de PCI in 2012 de Telefonische Hulpdienst met een bedrag van ca 2100 euro.

Aan giften en collectes is er in 2012 ruim 5900 euro binnengekomen.

Naast de genoemde inkomsten en uitgaven zijn er ook nog inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het bisdom.

De conclusie is dat de PCI meer heeft uitgegeven dan er aan gelden is binnengekomen. Het bestuur verwacht dat dit de komende tijd niet anders zal worden vanwege een nog verder toenemende vraag en het achterblijven van opbrengsten van giften en collectes.

De samenwerking met de diakonieën van andere kerken begint gestalte te krijgen. In november van 2012 is formeel de stichting Diakonaal Platform Enschede (DPE) opgericht. Het bestuur van het DPE heeft inmiddels een eerste gesprek gehad met de gemeente Enschede. Daarin heeft het DPE aangegeven een rol te willen



spelen in de armoedebestrijding in Enschede. Daarbij gaat het niet alleen om financiële hulp, maar ook om ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding van mensen in nood.

Wij danken iedereen die de 'caritas' een goed hart toe draagt. Zonder giften kunnen wij niet helpen en hulp is hard nodig. Daarom zal er in 2013 tijdens alle Paasvieringen en Kerstvieringen een collecte zijn voor de Caritas in Enschede. We hopen dat u daar aan mee wilt doen. Bijdragen zijn uiteraard altijd van harte welkom op rekening 59.23.32.675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.

Wij zijn van mening dat er in Enschede nog veel armoede is die ons niet bekend is. Daarom roepen wij parochianen op om ons op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een berichtje te sturen naar de secretaris Henk Everink, telefoon 4354867 (everink@online.nl).

*Namens het bestuur van de PCI
Nico Alink, voorzitter*

Voedselbank en Diaconie

Binnen de locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere wordt nagedacht hoe er verder invulling gegeven kan worden aan diaconie in de wijk. Door het inzamelen van lang houdbare voedselproducten t.b.v. de voedselbank. Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Het mooie van dit initiatief is dat de katholieke kerk zich niet alleen richt op zijn eigen parochianen maar ook op alle mensen ongeacht geacht geloof, afkomst etc.

Lijst voor de komende weekends:

9 juni beschuit/crackers/-cornflakes

15 juni zoet beleg op brood
(jam/hagelslag/pindakaas etc.)

22 juni blikken/pakjes soep

30 juni ranja/pakjes/drinken/
chocomel

6 juli liga's en andere tussendoor-
koeken

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Help, de kerk loopt leeg!

De Duitse radiozender WDR4 heeft elke maandag t/m vrijdag tussen 8.55 uur en 9.00 uur een kerkrubriek: Kirche in WDR4. Ooit hoorde ik in dit programma het volgende verhaal. De dominee van een kleine gemeente in het noorden van Duitsland moest met lede ogen aanzien hoe het kerkbezoek op zondagmorgen steeds verder terug liep en hij besloot actie te ondernemen teneinde de mensen terug in de kerk te krijgen. In de plaatselijke krant liet hij een rouwadvertentie zetten waarin hij verklaarde dat de evangelische gemeente tot zijn grote droefheid was gestorven. Hij nodigde de kerkgangers uit om de zondag daarop in de dienst van 10.00 uur afscheid te komen nemen. Die zondag zat de kerk stampvol. In het middenpad, vlakbij het altaar,



stond een heuse lijkkest, met het deksel erop. Naarmate de dienst vorderde vroegen steeds meer mensen zich af wat er toch in die kist zou liggen. Aan het einde van de dienst nodigde de dominee de kerkgangers uit naar voren te komen om afscheid te nemen. Het deksel ging van de kist en toe de mensen er langs liepen zagen ze zichzelf in de spiegel die op de bodem van de kist lag. De dominee wilde daarmee zeggen: Kijk naar jezelf, jullie zijn de kerk en als jullie niet meer komen laat je niet alleen mij en de andere kerkgangers, maar ook Christus in de steek. De mensen werden met de neus op de feiten gedrukt. Of de kerk die zondag erna weer zo vol zat vermeldde het bericht helaas niet. Toch vond ik het een goed verhaal dat ik jullie niet wilde onthouden.

Engelien Nijhof

Pastoraat in het MST



In het ziekenhuis noemen ze dat ‘Geestelijke Zorg’ en sinds februari j.l. maak ik, Carmianne Verrips, deel uit van die vakgroep.

Bovenstaande is een deel van het artikel uit Pelgrim nr. 4. Hierbij een foto van Carmianne Verrips.

Herplaatsen grafmonumenten van de graven van Deken N. van Dijk en Pastor J. Hendriks



In april zijn de grafmonumenten van de graven van Deken N. van Dijk en Pastor J. Hendriks overgebracht van de Westerbegraafplaats aan de Hengelosestraat naar de voormalige R.K. begraafplaats aan de Gronausestraat. Ze hebben daar een waardige plaats gekregen tussen de andere priestergraven rond het kruis.

De monumenten dreigden vernietigd te worden omdat de grafrechten waren verstreken en er geen familieleden meer waren die ze wilden verlengen. De parochie St. Jacobus de Meerdere heeft de kosten van het herplaatsen van de monumenten op zich genomen.

Gottes mächtige Dienerin. Schwester Pascalina und Papst Pius XII
 ISBN 978-3-7766-2531-8
www.herbig-verlag.de

Een boeiend boek dat de jaren 1894-1983 beschrijft van het leven van zuster Pascalina.

“Deze zuster heeft zichzelf niet gespaard om Paus Pius XII te dienen”

Drs. Mathilde Voortman



H. Vormsel



Op 13 april in de kerk van Maria-H. Geest is door Mgr. Hoogenboom het H. Vormsel toegediend aan: Allisha Kamphuis, Anouk Wijnsma, Carmen Martinez-Almeida Garcia, Gabriël Genc, Leonie Abraham, Chaja Koiter, Merle Alex, Sophie van den Berg, Natalia van Duinen, Joep Elfrink, Dani Moes, Tom van der Molen, Joelle Nijland, Sophie Oding, Stef Schildkamp.

Op 14 april door kardinaal Eijk in de kerk van de St. Jan-H. Michaël aan: Alycia Bas, Bram Bats, Quin Bertomin, Vera Booi, Angela Campisi, Nicole Coletta, Thomas Dunhoft, Steven Goossens, Laquisha Isabella, Daniëlla Kara, Dani Kara, Ruben Koelen, Joep Landewé, Elise Molemans, Lucas Najjar, Stijn Nijhuis, Demi Peterink, Sander Pieloor, Teun Pipers, Merle de Vries, Romy ten Velde, Alan Wang, Wout Wiggers.



Vragen over de bezorging van Pelgrim kan men richten aan de secretariaten van de locatie waartoe u geografisch of als parochiaan behoort. Het telefoonnummer staat op de eerste pagina van die locatie.

Humanitaire hulp aan Syrië

Deze stichting organiseert een Benefietconcert op 15 juni in de Grote Kerk op de markt van 14.00-24.00 uur. Hieraan werken mee: het Ned. Symf. Orkest, Gijs van Schoonhoven, het Valeriusensemble, vocaal ensemble Ex Arte en vele andere.

Zie ook www.katholiekenschede.nl



Leer Paus Franciscus beter kennen

Het nieuwe boek 'Paus Franciscus - Leven en denken van Jorge Bergoglio' vormt een bijzondere kennismaking met een priester die zich door eenvoud en spiritualiteit geliefd heeft gemaakt bij gelovigen en collega's.

In dit interviewboek vertelt Jorge Bergoglio hoe zijn familie uit Italië in Buenos Aires terecht kwam, over zijn jeugd, priesterroeping en jaren in onderwijs en pastoraat. En over zijn tijd als aartsbisschop-kardinaal van Buenos Aires, ook in de donkere jaren toen de dictatuur het land en het volk overschaduwde.

Hij doet indrukwekkende uitspraken over mens en arbeid, geloof en geluk, integer leven. Zo pleit hij voor gezond nietsdoen naast werken en voor een organische samenleving die iedereen omvat. Want iedere mens telt mee.

Het boek laadt de lezer op met inspiratie. Het is te koop voor €19,50 bij www.adveniat.nl en in uw boekhandel.

Paus Franciscus – Leven en denken van Jorge Bergoglio

Sergio Rubin en Francesca Ambrogetti. Vertaald door Marc van der Post. Paperback, ca. 208 blz, met zwart-wit foto's.

ISBN 978 94 9104 277 5

Verschijnt rond Pinksteren 2013



Shuffle play Summer edition

Op zaterdag 6 juli 2013 waait er vanaf 19.00 uur een summerbreeze door het Bonhoeffer college aan de van der Waalslaan in, de start van Shuffle play Summer edition. U bent van harte uitgenodigd voor een zwoele zomeravond samen met de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie (KEBH).

De grote zaal van het Bonhoeffer wordt omgetoverd in zomerse sferen. Alle orkesten van de KEBH zullen deze avond van zich laten horen. Op deze zomeravond zetten we onze leden in het zonnetje die een diploma hebben gehaald aan de muziekschool Twente.

Genieten van de muziek onder het genot van een drankje, het kan allemaal tijdens Shuffle play Summer edition. De toegang is helemaal gratis. Datum: zaterdag 6 juli 2013, aanvang: 19.00 uur,

Locatie: Bonhoeffer college, Van der Waalslaan, Enschede.

Gratis entree en een gratis gebakje bij de koffie.

Volg de KEBH op Facebook via www.facebook.com/kebh1862 of ga naar kebh.nl voor meer informatie.

Op Toon naar Amusing Hengelo, vocaal spektakel!

Hengelo is zaterdag 8 juni weer de Vocale Hoofdstad van Nederland. De achtste editie op zaterdag 8 juni 2013 belooft nu al weer een vocale knaller van formaat te worden: een festival met 100 deelnemende zanggroepen op 20 binnen- en buitenpodia in het gehele centrum.



Uit het gehele land komen zanggroepen aangereisd, onder andere van Texel, uit Zaltbommel, Zaandam, Den Haag, Wassenaar, Rotterdam, Amsterdam en Boxtel om er een paar te noemen.

Voor de eerste keer zal ook thema-koor Op Toon van de Mariakerk acte de présence geven. Op Toon zal een selectie van liedjes zingen variërend van klassiek tot pop. Het begint allemaal om 11.00 uur voor het publiek op alle binnen- en buitenpodia. Daarna gaat het non-stop door tot 17.00 uur. De Sing-Along, het gezellige samenzijn na 17.00 uur op het Schouwburgplein wordt ook een echte Sing-along. De Amzing meezingband speelt er muziek, de teksten kunnen door de toeschouwers meegezongen worden, deze worden ter plaatse verspreid en zal over enige tijd vanaf de website gedownload kunnen worden.

Al met al komen er dit jaar uit Nederland en Duitsland op 8 juni weer zo'n 4000 zangers op bezoek in Hengelo.

Kom ook naar dit gratis toegankelijke vocale feest!

Benefietconcert

Op vrijdag 21 juni zal om 20.00 uur in de Enschedse Noorderkerk aan de Lasondersingel 18 een bijzonder benefietconcert plaatsvinden. Vier gerenommeerde organisten, te weten Minne Veldman, Jorrit Woudt, Gerwin van der Plaats en Jan Willem Docter geven een gezamenlijk concert. Tijdens dit concert wordt ook 4- en 8-handig gespeeld en zijn de verrichtingen van de organisten te

zien op een beamer. De entree is vrij en de opbrengst van de collecte is bestemd voor Kika.

Jongerenwebsite Yougle voortaan jongaartsbisdom.nl

De jongerenwebsite van het Aartsbisdom Utrecht, Yougle, heeft een nieuwe naam gekregen en is vernieuwd qua inhoud en vormgeving. De site heet nu 'Jong Aartsbisdom' en is te vinden op

www.jongaartsbisdom.nl

De jongerensite is overzichtelijker en praktischer geworden. Het is een site voor tieners, jongeren en begeleiders met nieuws over het jongerenpastoraat en informatie over bijeenkomsten voor tieners, jongeren, begeleiders en kinderen. Verder zijn er verslagen, foto's en video's te vinden van lokale, diocesane en landelijke activiteiten.

Sara gesignaleerd



In de hal van het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg nr. 2 is een Sara met bisschopsmijter gesignaleerd!



Redactie





KIEK (Kind en Kerk)

Dit keer kun je KIEK niet zonder hulp lezen. Maar we vinden het zo interessant dat we dit graag met jullie willen delen. Vraag je ouders of misschien wel een van je grootouders dit samen met jou te lezen! *Veel plezier en succes*



Paus Franciscus' wapen

Paus Franciscus heeft zijn bisschoppelijke wapen en bijbehorende wapenspreuk aangehouden na zijn uitverkiezing. Wel is het wapen aangepast: bovenaan is een bisschopsmijter toegevoegd (zoals ook in het wapen van paus Benedictus XVI te zien was en geen tiara, zoals bij onder anderen paus Johannes Paulus II) alsmede een gouden en een zilveren sleutel en het verbindende rode koord.

Bovenaan het blauwe wapenschild staat het embleem van de Jezuïetenorde: een stralende zon met in het rood de letters IHS, het monogram van Jezus. De letter H wordt gekroond door een kruis; onder de letters zijn drie zwarte nagels toegevoegd. Linksonder in het wapenschild staat een ster: deze symboliseert de Maagd Maria, de Moeder van Christus en van de Kerk. Rechts daarvan is een nardusbloem afgebeeld. Deze staat symbool voor de H. Jozef, de patroonheilige van de universele Kerk. In de traditionele Spaanse iconografie wordt hij

afgebeeld met een nardustak in de hand. Van nardus wordt welriekende balsem gemaakt.

Door deze symbolen op te nemen in zijn wapen toont de paus zijn bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria en tot de H. Jozef.

Onder het wapen staat het motto 'miserando atque eligendo'. Deze wapenspreuk is genomen uit een homilie van de Angelsaksische monnik Beda Venerabilis ('de eerbiedwaardige') voor het feest van de apostel Mattheüs: *Vidit ergo Jesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi, 'Sequere me'* (Jezus zag een tollenaar en omdat Hij vol erbarmen naar hem keek en hem uitverkoos, zei Hij: 'volg Mij'). Deze homilie is een eerbetoon aan de Goddelijke Genade. Mattheüs was een tollenaar: hij inde belasting voor de Romeinen. In de bezette gebieden werden deze tollenaars veracht omdat ze collaboreerden en aan zelfverrijking deden.

Als 17-jarige ervoer Jorge Bergoglio op een bijzondere manier de liefdevolle aanwezigheid van God in zijn leven, zo meldt het Vaticaan over zijn keuze voor deze wapenspreuk. Op het feest van de apostel Mattheüs in 1953, na de biecht, merkte hij dat zijn hart geraakt werd en voelde hij de neerdaling van Gods genade, die hem met een tedere blik riep tot het religieuze leven, in navolging van de H. Ignatius van Loyola. Bij zijn bisschopswijding koos Bergoglio de woorden van Beda als motto, ter herinnering aan deze gebeurtenis.

Redactie B





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank 91 15 30 037
Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*
Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: lkgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Herinnering

voor de mensen, die nog niet gereageerd hebben op de actie kerkbalans. Misschien bent u het vergeten, of is de mededeling zoek geraakt. Daarom nog even deze herinnering.

U weet toch, dat uw bijdrage rechtstreeks toekomt aan onze locatie? Elke bijdrage is welkom. U kunt deze overmaken op ons rekeningnummer:

91.15.30.037, t.n.v. Jacobuskerk Enschede. Alvast heel hartelijk dank u wel!

Er is weer **Lokaal Beraad** op maandag 15 juli a.s. om **20.00 uur** in het parochiehuys achter de Jacobuskerk. U wordt hiervoor allen van harte uitgenodigd!

Opnieuw Pelgrims aan de poort...

Zomaar een vrijdagochtend op het



secretariaat van de Jacobuskerk. Twee keer wordt gebeld. Pelgrims aan de poort! In de vorige Pelgrim schreven we al over een man die een van de Jacobspaden ging lopen, vandaag melden zich twee fietsers die de tocht naar Santiago de



Compostella gaan maken. Ze komen om een eerste stempel in hun pas te halen. Die krijgen ze natuurlijk! Maar niet nadat ze beloofd hebben na terugkomst nog een keer aan te bellen. En dan met een kop koffie te vertellen over hun ervaringen. Die u dan natuurlijk in Pelgrim kunt gaan lezen! Wij wensen beide fietsers (ze zijn inmiddels op weg) een hele inspirerende tocht. En zijn heel benieuwd naar hun verhalen. Wordt vervolgd.....

Hetty Mulder

Ja, ik wil.....

*“Hebban olla vogala nestas
hagunnan hinase hic anda thu,
wat unbidan we nu?”*



Je zou het niet zeggen, maar dit is Nederlands. Het is één van de alleroudste geschreven zinnen in de Nederlandse taal. Het betekent: “Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve jij en ik; waar wachten we nog op?”

Het is zondag 28 april, zo op het oog een gewone Eucharistieviering in onze Jacobuskerk. Tot pastoor Andre Monnikhof vertelt, dat we vandaag maar liefst vijf a.s. bruidsparen in ons

midden hebben. Tien jonge mensen, die dit jaar hun nest gaan bouwen en dat verbond willen bezegelen in de kerk.

Vier bruidsparen trouwen dit jaar in de Jacobuskerk, een stel zal heel binnenkort elkaar het ja-woord geven in de Mariakerk. De pastoor nodigt hen uit op het altaar, waarna pastor Carla Berbée alle a.s. bruidsparen voorstelt aan de aanwezige parochianen. Trots en vol overtuiging vertellen ze waar ze elkaar ontmoet hebben en waarom het voor hen zo belangrijk is om in de kerk te trouwen. Vergrijzing in de kerk? Daar blijkt deze zondag niets van. De lente roept, zowel binnen als buiten. Als dat geen mooi begin van het voorjaar is.....

Hetty Mulder

Op bedevaart naar Eggerode....

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. Daarom staat deze maand een bedevaart naar het aan Maria gewijde bedevaartsoord Eggerode op de agenda.

Zaterdag 11 mei rond de klok van 8 uur 's morgens staan er al heel wat



auto's op de parkeerplaats achter de Jacobuskerk. Dauwtrappen? In zeker zin wel. Riet Franke heeft een bedevaart naar Eggerode bij Schöppingen in Duitsland georganiseerd en zo'n dertig parochianen hebben zich aangemeld. Alle deelnemers verdelen zich over de auto's en in processie rijden we in een klein uur naar het idyllische bedevaartsoord in het Münsterland. We worden ontvangen in de sfeervolle kleine kerk, waar de koster een korte inleiding geeft over de historie en de bijzonderheden van dit bedevaartsoord.



Kruisweg

Nadat we allemaal de prachtige koor- kap van Jan Kortstee hebben bewonderd (Joop van der Woning geeft uitleg over de betekenis van de borduursels)

lopen we gezamenlijk de kruisweg, gevormd door 14 prachtige staties, gesitueerd langs een fraaie houtwal rondom een grote akker. Onze koster Jan Balog gaat voor met het kruis, lectrice Riet Franke leest de passages behorend bij de staties en Jan Kortstee heeft bij iedere statie een passende overweging gemaakt. Ingetogen, ontroerend, aangrijpend soms. Ieder met zijn eigen gedachten. Bij de statie die de kruisiging van Jezus uitbeeldt steekt plotseling een gure wind op. Bijzonder.

Pieta

Na ruim een uur komen we opnieuw samen in de kerk voor de Eucharistieviering. Pastor Jan Kortstee verwijst in zijn overweging o.a. naar de

waarde en betekenis van de Pieta, het beeld dat het verdriet van Maria om de dood van haar zoon Jezus zo treffend weergeeft. Het beeld dat zoveel mensen troost biedt, het beeld waarbij zovelen stil willen staan, een kaars ontsteken....

Allen luisteren vol aandacht naar lector Gerrit Groothuis tijdens de eerste lezing en de voorbeden, Joop van der Woning en Leo Gasthuis vervullen vandaag de rol van acoliet en onze gastheer, de koster van de kerk verzorgt het orgelspel.

Na afloop

wordt uitvoerig nagepraat in hotel Winter, tegenover de kerk.



Niet alleen gepraat, ook heel lekker gegeten. Zowel geestelijk als lichamelijk gevoed rijden we aan het eind van de middag terug naar Enschede.

Om alles nog even te laten bezinken, besluit ik na thuiskomst een boswandeling met mijn hond te gaan maken. Boven het weiland verschijnt een prachtige dubbele regenboog.....

Hetty Mulder

Zomaar een dag van twee kerkenwachten....

Zaterdag 4 meiweer een bijzondere dag in de Jacobuskerk.....een korte impressie:

We mogen mensen uit Costa Rica begroeten. Daarna een groep uit Madrid, zuid Duitsland, noord



Duitsland, Niedersachsen, Berlijn maar ook Curaçao. Allemaal mensen met veel interesse in en veel vragen over onze Jacobuskerk. We horen opmerkingen als : “In deze kerk word ik stil”..

Bezoekers uit Oezbekistan herkenden de stijl van onze kerk en de byzantijnse muziek die te horen was. Mensen uit Zierikzee, Amsterdam, Vlissingen en Bergen waren ontroerd door het steeds wisselende spel van de zonnestralen en wierook.

Het zijn niet alleen de vele nationaliteiten die opvallen. Ook de andersgelovigen, van protestantse huize en ook moslims blijven bij binnenkomst even stilstaan om de overweldigende indruk van de kerk op zich in te laten werken. Vaak komt men met vragen over het gebouw, het geloof en de persoonlijke beleving daarvan, hele waardevolle gesprekken.

Een bijzondere groep bezoekers vormen de oud-parochianen, die zoveel herinneringen aan de kerk van hun jeugd met alle bijbehorende verhalen ophalen.

De openstelling van de kerk op zaterdag is een schot in de roos. Met dank aan de enthousiaste vrijwilligers, die de bezoekers graag ontvangen en heel veel weten te vertellen over alles wat deze prachtige kerk te bieden heeft!

***De Jacobuskerk is van april t/m september iedere zaterdag van 12 tot 4 uur geopend voor bezoekers.
U bent van harte welkom!***

Hans Lunter en Joop van der Woning

In memoriam Johan Grotepunt

Op **21 april 2013** overleed in de leeftijd van 90 jaar de heer Johan Grotepunt. Op 25 april was voor hem de uitvaartdienst in de St. Jacobuskerk. Hierna volgde de crematieplechtigheid in het crematorium te Usselo. Meer dan 47 jaar woonde hij met zijn lieve vrouw Riki aan de Dahliastraat. Hier werden ook hun vier kinderen Harry, Annet, Yvonne en Frank geboren. Johan Grotepunt werkte hard als assistent accountant om zijn gezin te kunnen onderhouden. Vanwege zijn beroep was hij veel onderweg. Maar in de weekenden was hij samen met zijn vrouw en hond langs de sportvelden te vinden om zijn kinderen aan te moedigen. Ook aan de vakanties bewaren de kinderen leuke herinneringen. Hun vader stimuleerde hen om een goede opleiding te volgen, zodat zij zich later zelfstandig zouden kunnen redden. Moeilijke momenten zijn hem in zijn leven niet bespaard gebleven. Maar altijd is hij ervoor blijven gaan. Hij vond telkens weer ruimte om stappen te zetten in de richting van de toekomst. Hij was ook een liefhebber van de natuur en wist deze over te brengen op zijn kleinkinderen. Deze en andere herinneringen – zo zeiden de kinderen – “*doen we in een doosje met een mooie strik erom*”. Op heel speciale momenten zal het doosje weer even worden uitgepakt en zal de inhoud ervan een feest der herkenning zijn. Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

***Beter onvolmaakt en echt,
dan gemaakt volmaakt***

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor **misintenties**, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- **We staan stil bij het overlijden van Tiny Greve.**

Tiny overleed, na een kortstondig ziekbed, op **maandag 8 april** in de leeftijd van 76 jaar.

Zij heeft, als vrijwilligster, diverse werkzaamheden voor onze locatie verricht. Het laatst als gastvrouw op ons parochiecentrum.

Wij zijn Tiny veel dank verschuldigd. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte en hopen dat de vele goede herinneringen aan haar een troost zullen zijn.



- **Op het moment dat dit stuk geschreven wordt is er nog geen duidelijkheid** omtrent de toekomst van de 7 kerkgebouwen binnen onze parochie. Wel is de samenwerking met twee andere parochies in Twente aangekondigd. Het is duidelijk, dat er hoe dan ook er veel gaat veranderen. Ook voor u en ons. Wij zullen u zeker de gelegenheid geven om mee te denken en te praten.

Wij hebben zelf ook de nodige plannen zeker als begin volgend jaar de renovatiewerkzaamheden gereed zijn en wij onze kerk weer in volle glorie zonder bouwkundige belemmeringen kunnen gebruiken. Wij willen dan ook graag kennis nemen van uw wensen, ideeën en mening.

- **Ieder jaar gebruiken we voor de wijding van de nieuwe Paaskaars een prachtige koperen schaal (vat).** Deze schaal leenden we altijd van mevrouw Donkerwolke. Wij willen mevrouw Donkerwolke nu extra hartelijk bedanken omdat zij heeft besloten deze schaal aan onze locatie te schenken.

- **Wij feliciteren de eerste communicantjes en verwelkomen ze van harte in onze parochie.** Laten we er met ons allen voor zorgen dat zij zich thuis voelen en laat hen merken dat wij er zijn voor elkaar.

- **Helaas hebben we onze fietstocht naar Rome, i.v.m. een blessure, moeten afbreken.** Maar ook nu krijgen we zeker een herkansing.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.** Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-raad, Jos Marsman 053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl*

Gedoopt

Op 11 mei:

Veerle Maria Hanterink, zij is geboren op 29 februari 2012 en woont aan de Klaproosstraat 4 te Enschede.

Op 12 mei:

Isabella Magdalena Hamer, zij is geboren op 11 april 2013 en woont aan de Ypelobrink 220 te Enschede.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Vézelay: Eugène Violett-le-Duc



Wij waren twee weken onderweg in gotisch Frankrijk o.a. in Amiens, Reims, Chartres, Vézelay, Parijs, Avignon en uiteraard de Tapis de Bayeux bewonderd. En veelal had de architect Eugène Violett-le-Duc (1814-1879) een grote bijdrage in het herstel van deze gotische kathedralen. Onze grote Nederlandse architect



Pierre Cuypers werd enorm door hem beïnvloed en ook zijn zoon Jos, de bouwmeester van onze kerk. De bovenstaande plaat is opgenomen in Vézelay in de Basilique de la Madelaine, een van de belangrijkste stoppen op weg naar Santiago de Compostella. In deze basiliek zijn de beenderen van Maria Magdalena bewaard.

John Schiffel

De glimlachende Engel van Reims

De Cathédrale van Reims is het hoogtepunt van de Franse gotische stijl. Marc Chagall heeft na de WWII de moderne ramen ontworpen. Maar veel bekender is bij het linker portaal de populaire glimlachende Engel van Reims. Zie de foto.



John Schiffel

Boekentip: Das Kreuz mit dem Kreuz

In Kloster Bentlage in Rheine liep in 2009 een fenomenale tentoonstelling over Kreuzen van de kunstenaar Ludger Hinse. De opening werd toen verricht door de Kreuzherren met een heilige mis. Zeldzaam mooi. De tentoonstelling had toen enorme echo en maakte de tongen los in Münsterland. Van deze Ludger Hinse is nu een boek verschenen bij de uitgeverij Jörg Loskill: Das Kreuz mit dem Kreuz.

John Schiffel

Gesprek

*Vaak praat je horizontaal
over het weer en de winkels
de zon en de regen
duur of goedkoop
daar is niks mis mee
gewoon gezellig*

*soms praat je verticaal
zet je open de
sluizen van je hart
ga je de diepte in
met de ander
onbelemmerd*

*moment van vertrouwen
de sluier even opgelicht
ongenoemd
glimp van de Ander
kostbaar moment*

Oeke Kruythof





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M. Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

Spannende tijden

De aandachtige lezer van Pelgrim zal hebben gezien dat mijn naam niet meer wordt genoemd als interim voorzitter van de locatieraad Ariënsgedachtenis. Tijdens de zeer goed bezochte vrijwilligersavond op vrijdag 5 april heb ik afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. Zoals al eerder vermeld, heb ik mijn termijn – welke oorspronkelijk tot 1 september 2012 liep - twee keer verlengd. In het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd.



De laatste maanden waren spannend. Naar aanleiding van de brief van het Parochiebestuur van 31 januari 2013, hebben we op 26 maart met elkaar gesproken over de herbestemming van de kerkgebouwen. We hebben zowel de positieve, als de negatieve punten op een rij gezet. We kunnen terugzien op een vruchtbaar overleg. Op 3 april hebben de uitkomsten van het overleg besproken met het parochiebestuur. Het verslag van dit overleg is op maandag 8 april door een delegatie van de locatieraad met het parochiebestuur besproken en vastgelegd.

Het is nu aan het parochiebestuur besluiten voor te bereiden over de toekomst van Katholiek Enschede. Hierover hebt u in voorgaande Pelgrims meer kunnen lezen.

Rest mij nog iedereen die mij in het afgelopen jaar terzijde heeft gestaan te bedanken voor hun inzet. Ik wens u allen het beste voor de (nabije) toekomst.

Groet, Peter Janssen

Marta's onder ons

De kerk en de parochieruimtes worden regelmatig schoongemaakt en alle koperwerk in de kerk wordt gepoetst. De degelijkheid straalt ervan af! Het werk van deze groeperen valt niet op omdat het altijd schoon is. Hier wordt pas over gesproken als het niet schoon is, als het een zootje is.

Dit werk gebeurt door de Marta's van onze geloofsgemeenschap. U kent allen het verhaal nog wel. Jezus was bij Marta en Maria. Marta was druk met het bedienen van de gasten en zij

vond dat haar zuster, Maria, haar overall alleen voor liet opdraaien. "Heer, zeg haar dat ze mij moet helpen". Maar Jezus zei: "Marta wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig, Maria heeft het beste deel verkozen". Ik kan Marta goed begrijpen, want ook ik zou denken Maria laat jij je handjes eens wapperen. Marta maakt het Maria juist mogelijk om naar Jezus te luisteren, zo maken onze Marta's het de geloofsgemeenschap mogelijk om naar God en elkaar te luisteren.

Zo hebben we nog veel meer Marta's in onze gemeenschap. Wat te denken van de tuinploeg. Denk ook eens aan die gastvrouwen en gastheren, de Marta's die zonder ophef de handdoeken verschonen, koffie zetten en het secretariaat bemensen.

Wat goed dat we deze mensen in onze gemeenschap hebben en wat zijn we daar dankbaar voor. Immers: "Velve handen maken licht werk". Wat zou het fijn zijn als de poetsengelenen en de gastvrouwen en andere werkgroepen er een paar mensen bij zouden krijgen. Overweeg dit eens serieus. Ik bewonder onze genoemde en niet genoemde Marta's, zij betekenen veel voor anderen.

Erna Perik, namens de pastoraatgroep

Opbrengst Vastenactie

De Vastenactie heeft het mooie bedrag van € **2685,39** opgebracht. Waarvoor onze hartelijke dank.

J. Pastoor-Döll, penningmeester



Ik geef de pen door aan.....



De pen kreeg ik door van Ad Terpelle en ik zal proberen er wat van te maken.

In maart 1954 kregen we van de directie van het bedrijf waar mijn man werkzaam was, een duplexwoning toegewezen, heel bijzonder in die tijd van woningnood. Tot grote verontwaardiging van de buurt stond het huisje 6 weken leeg. We konden niet trouwen, omdat het vasten was! Op 20 april, derde paasdag, zijn we getrouwd en in Enschede, voor mij een totaal vreemde stad, komen wonen. Onze eerste parochie was de St. Jan met een heel klein kerkje. Na drie jaar verhuisden wij naar de Kuipersdijk en werd de H. Hart onze parochie met pastoor Pasman. Hij kwam bij ons op huisbezoek en vroeg aan mijn man of hij collectant wilde worden en dat is hij bijna 50 jaar gebleven.

Na pastoor Pasman kwam pastoor Hendriks en deze pastoor kwam op het idee om de betaalde hulp voor het poetsen van de kerk te ruilen voor vrijwilligers. Kapelaan Strijtveen was bezig met de voorbereiding van de 1^e H. Communie en op de contactavond, die hij hield voor de ouders van deze kinderen, gaf hij mij de raad om te vragen of er dames waren, die wilden helpen poetsen om samen met mevrouw Voerman en mij te beginnen en uit te breiden en zo is de groep "De poetsengelen" ontstaan.

Van de Kuipersdijk zijn we verhuisd naar de Diekmanstraat, waar we 40 jaar gewoond hebben. In die tijd

klapte de hele textielindustrie in elkaar en kwamen er duizenden mensen op straat. En wat er nu gelukkig wel is, hulp en aandacht, vooral dat laatste is ook heel belangrijk, was er toen helemaal niets.

Als contactpersoon van de VNB (Verenigde Nederlandse Bedevaarten) ben ik twee keer in Lourdes geweest. Ik heb medeparochianen verteld over de mogelijkheden van de ze vereniging en hoe indrukwekkend Lourdes is, voor mij onvergetelijk.

Wijlen John Terpelle, Ceciel Weerink en ik hebben om de beurt de pastores geassisteerd in de kerk bij uitvaarten en in het crematorium in Usselo zelfstandig. Het was een zware, maar dankbare taak.

Zes jaar geleden zijn we verhuisd naar 't Korteland en het bevalt me hier prima. Twee en een half jaar geleden is helaas mijn lieve man overleden. Het slijt wel, maar het went nooit.

De pen geef ik nu door aan **Henk Agterbosch**.

Veel succes! *Ans Morsink*

Voedselbank

Wij als Ariënsgedachteniskerk doen ook mee aan de inzameling voor de voedselbank.

Zie hiervoor het artikel met lijstje van gevraagde goederen in deze Pelgrim op pagina 11.

Het H. Vomsel

De namen en een foto van de Vormelingen staan op pagina 13.



Overleden

† Op **30 april 2013** overleed op 90 jarige leeftijd **Mevr. Betsie Wessels-Zoet**. Haar afscheidsdienst was op 6 mei in het crematorium te Usselo.

Betsie groeide op in een gezin van 5 kinderen. Ze was getrouwd met Willem Wessels, hun huwelijk is tot haar grote verdriet kinderloos gebleven.

Betsie was een vrouw van no non-sens, ze vond het heel normaal dat je een ander hielp als je dat kon. Ze heeft samen met haar man de zorg voor opoe, waar ze bij in huis woonden, op zich genomen. Later heeft ze ook haar man verzorgd toen hij ziek werd. Haar hobby was breien en dat heeft ze heel lang gedaan voor Bertus Workel in Enschede.

Ze was een gelovige vrouw en vooral Maria speelde een belangrijke rol in haar leven. Uit haar gebed tot Maria putte ze kracht. Helaas werd ze ook zelf ziek en na verschillende keren in het ziekenhuis te hebben gelegen is ze, verhuisd naar het Ariënszorgpalet. Daar heeft ze genoten van de dingen die haar nog gegund waren, zoals de bingo's het taarten bakken en de natuurmiddagen.

Een paar weken voor haar 91^e verjaardag is ze overleden.

Betsie moge je geborgen zijn in Gods hand en rusten in vrede.

*Namens de avondwake/ uitvaart-
werkgroep, Carina Meijer*

† Op **2 mei 2013** is overleden **Albert Punte, echtgenoot van Will Punte-Knoef** op de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde aan de Wooldrikshoekweg. Hij was vader van vier dochters en een zoon en had 8 kleinkinderen.

Albert Punte was een zeer actief en sociaal bewogen mens. Hij verrichtte veel

vrijwilligerswerk. In de parochie was Albert in het verleden lector en lid van de werkgroep Liturgie. Ook was hij penningmeester van de welzijnsinstelling "De Roef".

Zijn uitvaart was op 8 mei vanuit de Ariënsgedachteniskerk, waarna de crematieplechtigheid plaatsvond in Usselo.

Dat hij moge ruste in vrede.

† Op **3 mei 2013** overleed **Marie van Sark-Vinke**, weduwe van Bernardus van Sark, op de leeftijd van 95 jaar. Ze woonde in De Posten. 8 mei was haar uitvaartviering vanuit de Ariënsgedachteniskerk, waarna wij haar hebben begeleid naar het crematorium te Usselo.

Marie is geboren in 1917 te Losser.

Ze trouwde in 1944 met Bernard van Sark, samen kregen zij 2 kinderen: Ans en Hennie. Veel te jong overleed in 1956 haar man. Toen de kinderen het huis uit waren ging ze samenwonen met haar broer Arjan aan de Hogelandsingel. Jaren vormden ze samen een goed ingespeeld koppel. Marie was een sterke wilskrachtige vrouw. In 2002 overleed haar zoon Hennie en in 2007 overleed broer Arjan. Weer was Marie alleen. Hoeveel verdriet ze had liet ze niet merken, ze was meer van 'je moet toch verder' ook na een hartoperatie. Ze verhuisde naar de Posten en heeft hier 6 jaar mogen wonen. Ze was tot het eind helder van geest en had veel belangstelling voor wat er om haar heen gebeurde. Ze kreeg 2 kleinzonen en een achterkleindochter, Anne. Ze genoot hier erg van. Ze zag op tegen het einde, maar onverwacht was het einde daar, heel rustig is ze ingeslapen. Haar dierbaren zijn haar dankbaar voor al het goede dat er was. Hen wensen wij nu veel sterkte.

Dat zij mag rusten in vrede





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskerk.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskerk)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk
om de H. mis bij te wonen. Heeft u
hulp nodig voor kleine reparaties in
en om het huis. Wilt u bezoek aan
huis voor een praatje of een serieus
gesprek. Bij ziekte of opname in het
ziekenhuis. Neemt u gerust contact op
met het secretariaat, u kunt ook
langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.



Vanwege vakantie is er geen volwassencatechese in de maand juni

Cursus theologie

Je bent bezig met het geloof en je hebt belangstelling voor de achtergronden. Je wilt graag meer weten over het wat en waarom.

Toerusting voor je werk in de kerk
Je bent actief in de kerk. Het geloof boeit je en je geeft het graag handen en voeten, in de parochie of anderszins. Maar je zou graag wat meer in huis willen hebben qua theologische kennis en geestelijke vorming, zodat je sterker in je schoenen staat en meer kunt geven.

Het Theologisch Instituut Sint-Bonifatius biedt de mogelijkheid aan twee, aansluitend op elkaar te volgen, cursussen deel te nemen: de basiscursus theologie, de vervolgcursus theologie en dit zowel in een minor als in een major variant.

De 'minor' staat gelijk aan de 'klassieke' diaken- en catechistenopleiding' en geeft voldoende theologische opleiding om in aanmerking te komen voor een zending als onbezoldigd parochiemedewerk(st)er in het aartsbisdom Utrecht.

Heb je belangstelling neem dan gerust contact op met de pastor en/of bisdom.

Meer info zie: www.tiltenberg.org

Heilig hart van Jezus

Op vrijdag 7 juni is er om 9.30 uur een H. mis in de St. Jacobuskerk en om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskapel. De viering is ter ere van het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus.



Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk. In een visioen van Sint Margaretha Maria Alacoque (1646-1690) toonde Jezus zijn bloedend hart. Hij maakte deze mystica uit het Franse Paray-le-Monial deelgenoot van zijn verdriet vanwege het grote aantal mensen die zijn liefde afwezen. Daarom moest er een dag komen waarop zijn onmetelijke liefde centraal zou komen te staan. In het visioen gaf Jezus de opdracht de feestdag in te stellen op de vrijdag na de achtdaagse van Sacramentsdag, oftewel de derde vrijdag na Pinksteren.

Wo-Co

Op zondag 16 juni is er een Wo-Co viering om 9.30 uur in de St. Pauluskerk. Om 9.30 uur is er een H. mis in de St. Jacobuskerk

Geboorte Johannes de Doper

Op maandag 24 juni is er om 9.30 uur een H. mis in de St. Jacobuskerk ter ere van het Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper.

Deze voorloper van Christus is een van de grootste heiligen van de Kerk.



Johannes was volgens het evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabeth, de nicht van Jezus' moeder Maria. De naam Johannes is de vergriekste vorm van het Hebreeuwse Johanan, dat 'JHWH is genadig' betekent.

Petrus en Paulus

Op zaterdag 29 juni is het hoogfeest van Petrus en Paulus. Tijdens de H. mis van 9.30 uur *zondag 30 juni* zal er in de St. Pauluskerk extra worden stilgestaan aangezien Paulus de patroon is van de kerk.



In Rome werd 'Petrus en Paulus' al in de 3e eeuw gevierd. De oudst bekende melding die van het feest wordt gemaakt, dateert van het jaar 258. Daarin wordt aangegeven dat het op 29 juni gevierd werd in de Via Appia ad Catacumbas, vlakbij de kerk San Sebastiano fuori le Mura. 29 juni was de dag waarop de relieken van de apostelen daar naar toe waren gebracht. Later werden de relieken weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke graven, die van Paulus naar de Via Ostiensis en die van Petrus naar het Vaticaan. Op de plaats Ad Catacumbas werd in de 4e eeuw een kerk gebouwd ter ere van de twee apostelen.

PAUS FRANCISCUS WIJST OP ST. PAULUS

Met salon christenen kan de Kerk niets doen. De Kerk heeft daarentegen nood aan mensen met een grote apos-

tolische ijver. Dat heeft paus Franciscus gezegd jl. Christenen moeten een voorbeeld nemen aan Sint-Paulus die zich nooit heeft laten ontmoedigen, zei de paus. Hij gaf blijk van een grote apostolische ijver en was geen man van compromissen, voegde hij eraan toe.

Apostolische ijver is intrinsiek voor een echte christen, stelde paus Franciscus. De apostolische ijver kan alleen vrucht dragen in een atmosfeer van liefde, aldus de paus.

KRONIEK

Op 7 mei jl. is overleden **Cornelia Maria Koevoets - Mulder** geboren 15.9.1922 te Lopik weduwe van Adrianus Stanilas Maria Koevoets. Ze woonde op Toekomststraat 212. De avondwake was op maandagavond 13 mei jl. De uitvaartviering was op dinsdag 14 mei jl. in de St. Pauluskerk. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.



St. PAULUSKAPEL

Iedere dag is er van 18.30 uur – 19.30 **Stille Aanbidding** in de St. Pauluskapel

We bidden voor de noden in Enschede: o.a. mensen die geen werk hebben, voor de ernstige zieken, voor de eenzame ouderen. Voor de gezinnen waarbij de ouders uit elkaar zijn/gaan. Maar ook voor de toekomst en eenheid van de Parochie Enschede. Al deze zorgen dragen we op aan God.



Paus JP Paulus II (†) zei over de Aanbidding:

Eén pauze van aanbidding is méér waard en geestelijk méér vruchtbaar dan de meeste drukke werkzaamheden ook al zijn die apostolisch.

ARIENS KATHOLIEKE STUDENTEN

Op donderdagavond 23 mei vierde de Ariens Katholieke Studenten hun 65 jarige bestaan.

In huize Benedictus was er eerst een gezellige en smakelijk internationaal diner. Daarna hield **pastoor Henri ten Have** een lezing over Mgr. Alfons Ariëns. Ten Have is auteur van het boek "De liefde van Christus laat ons geen rust", een spirituele biografie van de pionier in Katholiek sociaal denken, de Enschedese kapelaan Mgr. Alfons Ariëns, de priester naar wie de Ariens Katholieke Studenten is vernoemd.

Aansluitend was er een Engelstalig Heilige Mis in de St. Pauluskapel.

Kijk voor meer info op

<http://ariens.utwente.nl>

<https://www.facebook.com/rksariens>

Wil je meer weten neem gerust

contact op: rksariens@gmail.com

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP



Zondag 19 mei heeft de Poolse priester pater Tadeusz Koziński zijn 25-jarige priester jubileum

gevierd tijdens de H. mis in de St. Pauluskerk.

Pater Tadeusz van harte gefeliciteerd.

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na

afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese.

Voor meer info: 06-16018086

KINDERCATECHESE - GEZIN

Op woensdag 3 juli is er weer **kindercatechese** vanaf 13.30 uur in de JP zaal en de tuinzaal. Er wordt catechese gegeven voor 2 groepen.

Groep A: leeftijd 4 – 8 jaar en groep B: leeftijd 8 – 12 jaar.

Thema: "Wonder van de brood en vissen"



Alle kinderen van de parochie Enschede zijn welkom.

Informatie bij de locatie secretariaat St. Paulus

Wilt u meer weten over geloofsoverdracht naar de kinderen. Ga naar de website: <http://www.samueladvies.nl> of neem contact op met het locatie secretariaat

Stille Retraite voor Gezinnen Thorn

Van 22 – 28 juli is er een stille retraite voor Gezinnen in Foyer Marte Robin in Thorn. De kinderen hebben een eigen programma, aangepast aan hun leeftijd. De prijs voor de kinderen wordt in overleg bepaald. De retraite staat o.l.v. Foyervader A. Pierik.

Foyer de Charité Marthe Robin (0475) 56 27 70, www.foyer-thorn.nl.

Of neem contact op met familie van Kerckhoven-Graas 053 – 4762308.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► **K o p i j:**

Kopij inleveren **vóór do. 20 juni**

(Periode: 14 juli t/m 15 september)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

ACHTERVOORT

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand met
volkszang. 18.30 uur.

INTUSSEN

Intussen is de vitrine in de
AariënsState gevuld met de
verzameling Anna te Drieën van zr.
Geertruid Groeneveld. Een grote
verscheidenheid van de eeuwenoude
kunst. Een kunst die in de vijftiende
eeuw tot grote bloei kwam. Anna te
Drieën wordt, volgens 'Wikipedia'
ook wel de "aardse Drie-Eenheid" (in
het Latijn Trinitas Terrestris)
genoemd in tegenstelling tot de
"goddelijke Drie-Eenheid" (Trinitas
Caelestis). Ook de creatie van onze
parochiële kunstenaar Bernard
Dorbeck, komt goed *'uit de verf'*.
Gratis is een uitleg bij de vitrine
verkrijgbaar en kunt u het gastenboek
inkijken/inschrijven.

P G

GEWOON OP ZONDAGMORGEN

Activiteiten *derde* zondag v.d. maand

Periode: december 2012- t/m juni
2013.

Waar? Vanuit het parochiecentrum
Deurningerstraat 212.

Voor wie? Voor kinderen en ouders
(en anderen).

16 juni: Voorstelling met sketches en
liedjes over reizen en vakantie.

Paulus maakte al hele lange reizen
zo'n 20 eeuwen terug.

Lees ook de folder achter in de kerk!

Geen kosten.

Info: Jos Vermeulen 053 433 53 75



AFSCHEID VAN ONZE VICEVOORZITTER

Het is al weer een aantal maanden geleden dat onze vicevoorzitter, Henny ter Huerne, aangaf dat zijn drukke baan niet meer te combineren was met zijn werkzaamheden voor de locatieraad. Tot zijn grote spijt moest hij, omdat hij altijd met veel plezier



betrokken was bij onze geloofsgemeenschap, besluiten om de functie neer te leggen. Zijn betrokkenheid zal nog steeds blijven, maar dan meer vanaf de zijlijn. Namens de locatieraad en de parochie willen we daarom Henny hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet, al vanaf 2008. Tijdens de laatste vergadering hebben wij hem een bloemetje en een dinerbon overhandigd.

Wij hopen hem nog vaak te zien in onze parochie! Namens de locatieraad en pastoraatsgroep.

PS. Zijn er nog vrijwilligers die een functie willen vervullen binnen de locatieraad? Meld je dan aan bij Hans Reuver.

OVERLEDEN

Op 13 maart is overleden:

Gerharda Geertruida Heemelt-Geerdink.

Zij woonde in de Wegastraat 19. Zij werd 80 jaar.

Op 20 maart 2013 was voor haar de uitvaartdienst in de Mariakerk. Hierna begeleidden we haar naar crematorium "Enschede" te Usselo.

Haar familie schrijft op de rouwkaart: *"Liefde begint met een glimlach, groeit met een kus, maar eindigt met een traan"*.

Met deze ontroerende woorden namen we afscheid van Gerda. Haar man Gerrit, haar kinderen en kleinkinderen denken vol liefde en dankbaarheid aan haar terug. Ze was er altijd voor hen; ze cijferde zich voor hen weg. Veelbetekenend zei haar man over haar: *"Een betere vrouw kon ik niet vinden"*. Er was altijd genegenheid. Samen waren zij één.

Ook met haar kinderen en kleinkinderen voelde zij een sterke band. Het liefste had zij ze allemaal bij elkaar; dan kon ze samen met hen uit eten.

Moeilijkheden zijn haar niet bespaard gebleven. Maar toch stond zij altijd positief in het leven. Daarom ook was de ziekenzegen, vlak voor haar sterven, zo indrukwekkend. Samen met allen bad zij psalm 23. Deze psalm heet: *"Lied van vertrouwen"*. In dat vertrouwen bad zij samen met haar kinderen en kleinkinderen ook het *"Wees Gegroet"*. Ze was bijna aan het eind van haar krachten. Maar de woorden van het Wees Gegroet klonken vol overtuiging uit haar mond en kwamen recht uit haar hart. We willen bidden, dat er voor haar nu



eeuwig leven mag zijn. *Eeuwig leven voor jou!*

Pastoor André Monninkhof

Haar uitvaart was op 20 maart.

Op 8 april is overleden:

Gazina Hendrika Ida Westrik-Mekkelholt.

Zij werd 96 jaar en woonde aan de Mekkelholtsweg 125-231

Haar uitvaart en crematie was op 13 april.

Op 3 mei is overleden:

Hendrika Johanna Oude Wesselink-Bosma.

Zij werd 85 jaar en woonde aan de Gronausestraat 752 (Bruggerbosch.)

Haar uitvaart was op 7 mei waarna de begrafenis in Ootmarsum.

Op 4 mei is overleden:

Theodora Hendrika de Lorijn.

Zij werd 90 jaar en woonde aan de Deurningerstraat 135-25.

Haar uitvaart was op 6 mei.

OP TOON

op de Latijnse Tour.

Het gebeurt niet vaak maar in de zaterdagavondviering van 18 mei, **Hoogfeest van Pinksteren**, ging 'Op Toon', voor wat betreft de vaste misgezangen, op de Latijnse Tour. Een mis, geschreven door Eline Harbers, dirigente van het koor, daarbij geïnspireerd door Puccini en Vivaldi.

Van de vaste misgezangen was vooral het Gloria in een verrassend en fascinerend tempo. Het geheel zal zeker voor de oudere onder de kerkgangers aangenaam in de oren

hebben geklonken, om naast de moderne liederen, de vaste misgezangen, te kunnen beluisteren in traditionele uitvoering. Vaker doen zo! Bravo!

Overigens kunnen we terugzien op een mooie viering, een volle kerk en vooral ook op de verrassende opening- en slottekst.

P G

BASISSCHEMA KOREN MARIA/H.GEESTKERK

1^e zondag: Toontje Hoger.

(Kinderkoor)

2^e zondag: Gemengde Koor.

Zaterdag vóór de 3^e zondag:

Op Toon. (Themakoor)

4^e zondag: Schola. (Gregoriaans)

Is er een 5^e zondag dan:

Gemengde Koor.

Wijzigingen tijdig doorgegeven!

GIJ BADT

*"Gij badt op eenen berg alleen,
en... Jesu, ik vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga of sta
of ooit mijn oogen sla:
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan;
hoe zeer het doet!
o, Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik
bidden moet!"*

Guido Gezelle 1859





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Jaarprogramma 2013 Ouderen en Kerk

Beste medeparochianen,

Het programma voor het komende jaar is rond. Op donderdagmiddag 23 mei was er weer een



gezellige middag in de parochiezaal naast de St.Janskerk aan de Haaksbergerstraat. We begonnen met een bingomiddag dit jaar met leuke prijzen. De aanvang was om 2 uur en de intree was van oudsher gratis. Ook het kopje koffie met een koekje kost u niets. Voor een drankje zonder alcohol vragen we 50 cent en voor een alcoholhoudend drankje vragen we één euro evenals voor een bingokaart. Maar waar krijg je tegenwoordig nog een advocaat met slagroom voor dat geld. Wel staat er bij de uitgang weer de welbekende bus voor uw bijdrage.

Woensdag 9 oktober hebben we de busreis gepland. Zoals dat de laatste jaren gebruikelijk is belanden we ook nu weer in de mooiste gemeente van ons land. We vertrekken die morgen weer om 9 uur van de Hatteler en om kwart over negen van het Lippinkhof. Hebt u speciale wensen omtrent het diner of het vervoer, dan kunt u met ons contact opnemen. De kosten zijn 23,50 euro. Geef u op tijd op want we hebben een bus met 50 plaatsen!

Tot slot houden we op woensdag 11 december de adventsviering, ook nu weer in de parochiezaal. We zorgen voor een kerstontbijt, het traditionele



kerstverhaal en een cadeautje tot besluit.

We rekenen op uw komst.

Het Bestuur:

Henk Bolster, tel. 4323675,

Addi Evertzen, tel. 4315313,

Marian Steffens, tel. 4306906,

Henk Thüss, tel. 4330322, e-mail:

h.thss@kpnplanet.nl, en

Joop Hassink, tel. 4763060, e-mail:

Joop@joophassink.nl

INLOOPMIDDAGEN

Het Oecumenisch Beraad van Enschede nodigt alle oudere van zuid – west uit voor de Inloopmiddagen.

WAAR?

In de Apostel Thomaskerk aan de Thomas de Keijzer straat nr. 20

HOE LAAT

U bent welkom vanaf 14.30 uur.

De middagen worden afgesloten rond 16.30 uur.

WAT EN WANNEER

woensdag 10 juli – Muziek

woensdag 24 juli – Educatief

woensdag 7 aug.- Knutselen

(kosten ongeveer E 3,==)

woensdag 21 aug.- Bingo

(kaarten E 1,50)

EN VERDER

is de deelname kosteloos, maar u dient wel voor eigen vervoer te zorgen.

Lijn 5 stopt praktisch voor de deur.

TENSLOTTE

Zet de data alvast in uw agenda

Graag tot ziens!

Opbrengst Vastenactie

De opbrengst van de vastenactie 2013 in de St. Jankerk bedroeg € 472,06.

Gedoopt

Op **7 mei** is gedoopt Jaylano de Groot
Hij woont aan de Wichernijkamp-
straat 36.

Overleden

Op **23 april 2013** overleed in de
leeftijd van 87 jaar **Hendrika
Hermann Geverink-Reimerink,**
weduwe van Jan Geverink.

Op **16 mei** overleed

Mw. Coby Jansen-Sommer.

Ze woonde in het Verpleeghuis De
Cromhoff en was 89 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u.
Cromhoff**

Donderdag 6 juni eucharistie

Donderdag 13 juni protestant

Donderdag 20 juni eucharistie

Donderdag 27 juni protestant

Donderdag 4 juli eucharistie

Donderdag 11 juli protestant

Hatteler

Woensdag 19 juni WoCo

Woensdag 17 juli protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven

Tel. : 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:

jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen

Mevr. M. van den Berg

Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*

Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl

Hr. J.W.C. van de Pieterman

Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 8 mei hebben wij als LRV/PGV met de voltallige groep weer vergaderd. Zoals gebruikelijk staan er veel punten op de agenda, maar veel van die punten kunnen nog niet behandeld worden voordat bekend is hoe de toekomst van de Verrijzeniskerk er uit ziet.

We beginnen dit keer met een welgemeende felicitatie voor Hanneke Janssen-Huitema. Zij is deze Koninginnedag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele vrijwilligerswerk waaronder haar werkzaamheden in de Verrijzeniskerk. Het was even zoeken omdat vrijwilligersorganisaties zoals onze lokatieraad zelden een “personeelsdossier” hanteren waaruit je kunt putten. Maar via via konden we uiteindelijk toch de omvang van haar vrijwilligerswerk vaststellen. Nodig om eh... de koningin te overtuigen van de wenselijkheid van een lintje.

Mededeling uit de vergadering van 8 mei jl.

Zoals bekend is de Jacobuskerk het eucharistisch centrum van onze parochie. Vorig jaar kwam het verzoek aan de locaties cq. koren om een aantal keer gedurende het jaar in de Jacobuskerk te komen zingen. Inmiddels hebben enkele koren zich gemeld. Binnen de Verrijzeniskerk is het tot nu toe nog onduidelijk of het mogelijk is een aantal vieringen gedurende het jaar te begeleiden. De komende maanden hopen we daar meer duidelijkheid in te krijgen.

In de Pauluskerk is enige tijd geleden het initiatief gestart waarbij kerk-gangers regelmatig voedsel meemen naar de kerk voor de voedselbank. Door een vrijwilliger van de Pauluskerk is daarvoor in samenwerking met de voedselbank een lijst naar behoefte samengesteld. Dit kan per week verschillen. Daarom is in Pelgrim (pagina 11) deze lijst opgenomen. Achter in de kerk staan dozen waarin het meegenomen voedsel gelegd kan worden. Bij voorbaat dank.

Tot midden 2012 was u gewend dat het secretariaat elke ochtend tussen 9.00 – 11.00 uur geopend was. U kon even binnen komen voor informatie of een praatje en een lekker kopje koffie of thee. En als u geluk had was er ook wel eens iets lekkers bij. Tot onze spijt zijn dit nog twee ochtenden, namelijk donderdag- en vrijdagochtend. Als LRV/PGV zijn wij er ons van bewust dat het voor de parochianen prettig is te weten dat deze deur elke dag open is. Dringend zijn wij dus ook op zoek naar nieuwe vrijwillig(st)ers die een ochtend in de week op het secretariaat willen zitten. De werkzaamheden bestaan uit het openen van de dagkapel, koffie zetten, telefoon aannemen, afwassen, maar het belangrijkste is vooral de mensen ontvangen die komen voor informatie, een praatje en/ of een kopje koffie of thee.

Per 1 april jl. heeft de Protestantse Gemeenschap Enschede de huur-overeenkomst met de Verrijzeniskerk beëindigd. Ook zij hebben te maken met tegenvallende inkomsten



door terugloop in aantal parochianen. Daardoor is er een gat geslagen in de begroting, maar er is ook een gat geslagen in de bezetting van de kerk. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor nieuwe huurders.

Tot zover de mededelingen

Met vriendelijke groet

Wendy Bathoorn, penningmeester

In Memoriam Joseph Alphonsus Mensink

Jos werd geboren op 2 maart 1933 te Tubbergen en hij is op 9 april 2013 hoewel ziek, toch nog plotseling, te Enschede overleden. In de dankviering waarin alle kinderen en kleinkinderen op een persoonlijke wijze afscheid van hem namen, stonden de woorden liefde, vertrouwen, hulp en steun, humor, geloof, troost en dankbaarheid centraal. Dit omvatte zijn hele leven.

Jos was gelovig en kerkelijk grootgebracht met de Roomse blijheid en een gevoel voor Traditie. Zijn geloof was vooral diaconaal zichtbaar. Jarenlang is hij penningmeester geweest in de Pauluskerk. Hij zette zich samen met zijn vrouw Agnes in voor de missie-activiteiten in Kenia, door kleding en geld in te zamelen, voorlichting te geven, scholen te bezoeken met hun diashow en kinderen enthousiast te maken bij hun sponsorloop, en door vormelingen te vertellen over wat het betekent om in de Geest van Jezus te leven. In zijn woorden en gebaren, de gezamenlijke belevenissen thuis, destijds op de camping, de vakanties en de momenten dat hij voor eenieder klaar

stond zal hij herinnerd worden. Jos heeft alles wat hij had gegeven. Op 15 april hebben wij Jos in besloten kring uit handen gegeven. Het stemt tot dankbaarheid dat we Jos in ons midden mochten hebben. Zijn familieleden wensen wij veel sterkte met hun grote verlies.

Pastor Ingrid Schraven

Naastenliefde

Ik ben mij er weer ten volle van bewust geworden wat naastenliefde is. Door domme pech is mijn linkerbeen verlamd geworden. Dat betekende drie weken ziekenhuis vanaf 3 februari 2013. Daarna op 27 februari naar Het Roessingh om te revalideren tot nu toe. Maar wat ik nu alle dagen nog meemaak is de hartverwarmende aandacht van héél veel lieve mensen om me heen, in de vorm van kaarten, bloemen, chocolade en telefoontjes. En het gaat maar door, daarom wil ik via deze weg de pastores en vrijwilligers van de Verrijzeniskerk met heel mijn hart bedanken voor alles.

*Met liefdevolle groet,
Suzan Siemer*

Kaarslicht... bij mijn doop...

als teken van hoop.

Kaarslicht... bij trouw...

verbond van man en vrouw.

Kaarslicht... bij brood en wijn...

- Dat ben ik - Ik zal er zijn.

Kaarslicht... bij afscheid... bij rouw...

ter herinnering aan jou.



1e Communie

Op 2 juni jl. hebben 29 kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen. Een grote groep, maar toch minder dan in andere jaren, daarom deden alle kinderen in één viering mee.



Gedoopt

Op **5 mei 2013** zijn in de St.Jan-H.Michaël gedoopt:

Leonardo Zarkesi

Valencia Zarkesi

Elvira Zarkesi

Zij wonen aan de Braamlanden 12.

Familieviering

Op zondag **23 juni** is er om 11.00 uur weer een **familieviering**. We vieren het geboortefeest van St. Jan. De kinderen die hun 1e Communie hebben ontvangen op 2 juni, zullen veel herkennen in deze viering.

Ziekenzalving

Dit jaar zal er op ziekenzondag 8 september in de Verrijzeniskerk tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur een ziekenzalving plaats vinden. Een ieder die behoefte heeft om hieraan deel te nemen is hierbij van harte uitgenodigd. Hopelijk zullen velen van onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn om samen de zieke en ouder wordende mensen te sterken. Natuurlijk zijn de familieleden en kennissen van degenen, die de ziekenzalving ontvangen, hierbij van harte uitgenodigd. Het zal fijn zijn als we weten hoeveel mensen deze zalving willen ontvangen.

U dient zich op te geven bij Anny Bossink telefoon 053-4778320.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur**. **Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

11 juni voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van **juli 2013**.

9 juli voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van **augustus 2013**.

De doopvieringen in de

H. Geest-Maria	zondag 2 juni
St. Joseph	zondag 9 juni
Verrijzenis des Heren	zondag 16 juni

De doopvieringen in de

H. Jacobus	zondag 7 juli
St. Joseph	zondag 14 juli
Ariënsgebedenis	zondag 21 juli
H. Paulus	zondag 28 juli



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

9 juni	16 juni	23 juni	30 juni
1 Kon. 17, 17-24	2 Sam. 12, 7-13	Zach. 12, 10-11	1 Kon. 19, 16-21
Gal. 1, 11-19	Gal.2, 16-21	Gal. 3, 26-29	Gal. 5, 1-18
Lc. 7, 11-17	Lc. 7, 36-50	Lc. 9, 18-24	Lc. 9, 51-62

7 juli: Jes. 66, 10-14; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-20

14 juli: Deut. 30, 10-14; Kol. 1, 15-20; Lc. 10, 25-37

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

VRIJDAG 7 juni, H. Hart van Jezus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Vr. 10.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof

WEEKEND 8/9 juni, 10^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	<u>Zo. 10.30 u</u>	Eucharistie, 1 ^e H.Comm	Ariënskoor	A.Monnikhof + I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	<u>Zo. 11.00 u</u>	Eucharistie, 1 ^e H.Comm	Communi- canten	J. Kortstee + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A. Korterik
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem.koor	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	H. v.d. Hulst

WEEKEND 15/16 juni, 11^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	H. Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Gem.koor	J.v.d.Nieuwendijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-Maria	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang + KWD	I. Schraven
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof + P.v.Blijswijk

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 22 juni 2013: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital, Möllenweg 22, 48599 Gronau.

Gloria Rossini, Pastoor André Monnikhof.

e-mail: monnikhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151.



WEEKEND 22/23 juni, 12^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	A.Monninkhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	H. Bruggeman
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Fam.viering	Kinderkoor	I. Schraven

MAANDAG 24 juni, Johannes de Doper

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Ma. 10.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

WEEKEND 29/30 juni, 13^e zondag door het jaar, Petrus en Paulus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Bruggeman
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Gebedsdienst	All Together	Werkgroep
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St.Jan-H.Mich.	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	H. Kronenberg
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem.koor	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink

WEEKEND 6/7 juli, 14^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	H. Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Slotviering (gez.vier.)	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

Achter het leed, ligt het leven. Wie oog heeft voor het leed kan het ware leven zien



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

20 juni	11 juli
22 augustus	12 september
19 september	10 oktober

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 5 juni 2013

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbelsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDÉ

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten).Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

