

De tijd na Pinksteren

Jaargang 2, nr. 5, 7 juni 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

“Op de grote stille heide”	3
Diaconie (5), Het Hospice	5
Alphons Ariëns Actueel	6
H. Vormsel	7
Jongeren – Tieners – Studenten	8
Allerhande	8
Kinderpagina KIEK	9

Locatienieuws

H. Jacobus	10
St. Joseph	13
Ariënsgedachtenis	16
H. Paulus	23
H. Geest-Maria	28
St. Jan-H. Michaël	32
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen 41

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Na Pinksteren verder: met hart en ziel en mededogen

“Heerlijk, de ziel is terug in de aandacht”, schreef Marinus van den Berg enkele weken geleden in de TC Tubantia. Dat gevoel deelde ik met hem: de maand april, Maand van de Filosofie, stond dit jaar met name in het teken van de ziel, het verkennen van wat de religieuze tradities ons aanreiken en van wat mensen zich daar heden ten dage bij voorstellen. Is de ziel *ter ziele gegaan* of is het *Lang leve de ziel*, zoals ik verrassend in De Volkskrant las?

Wie zijn wij mensen eigenlijk, waaruit bestaan we, waartoe leven we, houdt alle leven en bestaan voor ons op bij onze lichamelijke dood, of blijft er ‘iets’ voortbestaan? Dat zijn enkele van de hele wezenlijke vragen die ik ontmoette rond het onderwerp ‘ziel’. In de moderne wetenschappen krijgt het lichamelijke van mensen veel aandacht. Maar als je alle fysieke onderdelen van een mens bij elkaar optelt, ben je er nog niet: wie is die mens dan, en wat leidt en stuurt hem? ‘*Wij zijn ons brein*’, schreef neurobioloog Dick Swaab, we worden bestuurd door honderd miljard hersencellen, maar wat is dan de eenheid van dit geheel: wie of wat? Is het misschien je ziel, die juist maakt dat jij jij bent, iemand, een geheel: van ervaringen, emoties, inzichten, verlangens en dromen? Ziel, is dat je psyche, je geest? Ziel, is dat iets van het goddelijke in jou, iets van de grote gave van Het Leven, dat in jou op een unieke wijze vorm en uitdrukking vindt en het lichamelijke en psychische geheel leiden

en sturen mag? Dat een zinvolle weg in het bestaan moet vinden met persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid te midden van alles wat al vóórgegeven en om je heen aanwezig is? Misschien duizelt het u nu al een beetje: zoveel gedachten, zoveel mogelijkheden, zoveel vragen die ik tegenkwam - hier in maar een paar zinnen weergegeven. Zeker wat betreft taal lijkt het allemaal wel wat ingewikkelder geworden sinds de tijd dat de oude catechismus ons voorhield dat we een sterfelijk lichaam en een onsterfelijke ziel hebben en dat deze ziel een geest is, door God geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Ziel heeft in elk geval iets met eenheid en identiteit te maken, en met de verbinding tussen mij als persoon, als zelf, en een groter geheel om mij heen. Ik ben iemand, ik mag iemand zijn, maar ik ben ook maar een klein deeltje van iets heel groots, misschien wel oneindigs.

‘*Mijn ziel verlangt*’ las ik ook: *ons verlangen is het ademen van onze ziel*, dat richting en zin geeft aan ons leven, dat ons inspireert en in beweging zet. Dat klinkt als poëzie. Zo kwam ik meer mooie zinnnetjes tegen: ‘*De ziel is het geheim van wie wij ten diepste zijn*’, ‘*de ziel is het trillende web waar we ons verbonden weten met alles en iedereen*’. Misschien kun je zo nog het beste die geheimvolle werkelijkheid benaderen die we ‘ziel’ noemen en die zo essentieel is voor ons bestaan.

In het kerkelijk jaar zijn we inmiddels in de tijd na Pinksteren: hoe kunnen en willen we christen zijn in onze tijd, in onze wereld, *bezield* door



Gods goede Geest? Waartoe leide ons dan onze ziel in het centrum van ons zijn, ons bestaan?



Ik vond het ontroerend dat Marinus van den Berg zijn column in het zaterdagse Spectrum van de TC Tubantia beëindigde met een verwijzing naar het belang van het *mededogen*, de *compassie*, de *barmhartigheid*, als het gaat om onze zielen en onze levens. Want in de kern van ons bestaan en in het pastoraat, *de zielzorg*, gaat het zo vaak over leed en pijn, over onze onmacht, over ons verdriet – en hoe daarmee te leven. *‘Laten wij zacht zijn voor elkander, kind’*, zo dichtte Adriaan Roland Holst al in zijn *‘Zwerversliefde’*: laat mededogen met elkaar een rode draad zijn in ons leven met elkaar. Dat we in deze geest mogen leven *met hart en ziel*, in dit bestaan, door alle crisistijden heen, en wie weet: tot over de grenzen van dit leven en onze dood heen

*“Veel liefde ging verloren in den wind,
en wat de wind wil zullen wij nooit weten;
en daarom – voor we elkander weer vergeten –
laten we zacht zijn voor elkander,
kind”*

(Slot van *“Zwerversliefde”* uit 1920 – Adriaan Roland Holst)

Pastor Hans van der Hulst

“Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond”

Dat is een romantisch liedje uit een voorbije tijd. En misschien kunnen we daarom in onze tijd niet zo veel meer met het beeld van de goede herder waarmee Jezus zich vergelijkt. Bovendien willen wij als gelovigen niet graag als kuddedieren worden gezien.

Het zijn, denk ik, geen goede herders, die van gelovigen alleen maar makke kuddedieren willen maken; en het zijn geen goede gelovigen, denk ik, die als domme schapen het liefst zonder nadenken achter hun leider en achter elkaar aan hobbelen.

Het zijn slechte herders in onze samenleving en in onze kerken, die hun kudde te grazen nemen in plaats van de hun toevertrouwde kudde te brengen naar grazige weiden, naar oasen van groen. Zulke herders slaan op de vlucht als het moeilijk wordt. Ze laten hun kudde in de steek. Huurlingen noemt Jezus hen, herders zonder hart voor hun schapen. Ze redden zichzelf en laten hun kudde in de steek.

De goede herder echter die Jezus is, redt niet zichzelf, maar zijn schapen. Hij geeft zijn leven voor zijn schapen. Hij houdt niet alleen van de kudde in zijn geheel, maar van ieder schaap afzonderlijk. Hij kent ze bij hun naam. Hij kent hen, en zij kennen Hem.

Iedere morgen voordat de kudde naar buiten trok, ging de herder wijdbeens in de opening van de schaapsstal staan. De schapen kropen dan één voor één tussen zijn benen door naar buiten, terwijl hij ze telde. En 's



avonds deed hij dat opnieuw: om te zien of ze er weer allemaal waren, om te kijken of er niet één door zwakte was achtergebleven of eigenwijs de verkeerde weg gezocht had. Dan ging hij zoeken. Want bij een goede herder telt elk schaap mee. Degenen die eigenwijs verdwaald zijn, gaat hij zoeken; degenen die zwak zijn, neemt hij op zijn schouders.

Goede herders nemen hun schapen dus niet te grazen, maar brengen ze naar grazige weiden. Ze geven hun leven, hebben aandacht voor elk schaap, en staan open voor anderen. Goede herders helpen Jezus' droom uitkomen: één kudde en één herder.

Vandaag op Roepingenzondag bidden wij speciaal om mensen die in onze tijd herder willen zijn, als priester, als pastoraal werker of werkster, als diaken of als religieus. We moeten er wel om bidden, want, als er niet om gevraagd wordt, komt er ook zeker geen aanbod. De nood is hoog. Als het zo doorgaat, loopt het op den duur vast. We hebben de tijd niet mee. Waarom kunnen naast celibataire priesters gehuwden en vrouwen geen priester worden? Het zou goed zijn ook daar eens om te bidden dat daar wat verandering in komt. Ik zou niet weten wat God daar op tegen heeft.

Daar komt nog wat bij. Was vroeger de keuze voor het priesterschap of voor een religieus leven iets dat gedragen werd door velen, op het ogenblik is dat wel anders. De schandalen rond kindermisbruik in de kerk hebben het kerkelijk ambt in een kwaad daglicht gezet en als je zegt dat je daarbij ook nog celibatair wil leven, dan vinden ze dat helemaal ongezond of tegennatuurlijk. Het is wat. Je

wordt er de hele dag op aan gekeken, alsof er iets mis is met je. En toch, als ik weer zou kiezen, zou ik het weer doen.

En dat zou ik ook zeggen tegen jongelui die vandaag nog kiezen voor het priesterschap. Alleen zwevers en mensen die in elke wolk God zien zou ik het ten strengste afraden. Wat dat betreft ben ik nog altijd blij met wat mijn vader ooit zei: "Goh, zou je dat wel doen? Weet wat je begint met al die keukenpriesters." Hij was gelukkig heel gelovig, maar ook heel nuchter. Hij had meer te zeggen dan hij zei.

De kerk heeft herders nodig. Met beide benen op de grond en met het hart van de Goede Herder. Ook al is alles niet volmaakt en leeft de kerk net als de hele samenleving in ballingschap, we hebben gewoon mensen nodig die bereid zijn om zich als vrijwilliger of als professional of als religieus in te zetten voor de mensen, de kerk en voor God. God is degene die roept, vaak gewoon door mensen die een beroep op je doen.

Laten we bidden om roeping en dat we vooral herder voor elkaar mogen zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het kan heel veel van je vragen. Het kan betekenen dat je met de meest gebruikte zin van de afgelopen week over je eigen schaduw heen moet springen. Denk maar eens aan ouders, oma's en opa's, die er altijd, maar soms op de vreemdste onverwachte momenten moeten zijn. Het is Gods roeping dat wij er, als mens, als gedoopte, als gevormde, gewijd of toegewijd, er ook moeten zijn voor elkaar, met alle gebreken vandien.

Naam bij de redactie bekend



Diaconie (5)

“Waarom werk je zo graag in een hospice, daar is toch zo veel narigheid en verdriet?”

Deze vraag krijg ik vaak te horen en dan vertel ik graag dat dit niet altijd zo is. Natuurlijk is in een hospice veel verdriet, mensen zijn ernstig ziek, hebben pijn en gaan dood. Ik ervaar echter ook veel bijzondere momenten, liefdevolle en zorgzame ontmoetingen met onze gasten - wij noemen onze patiënten gasten – goede gesprekken met familie en vrienden van de gast, fijne collega's en nog veel meer.

In de laatste fase van het leven hebben stervenden vaak veel en intensieve zorg nodig. Voor familie en mensen in de directe omgeving is dit soms heel zwaar en ondanks alle goede wil lukt het niet altijd om de stervende thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, te verzorgen. Een hospice kan dan een uitkomst bieden, een plek zijn, waar mensen in alle rust en waardigheid afscheid kunnen nemen en sterven. Iedereen die terminaal ziek is, is welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Elke week rijd ik graag naar het Leonardus Hospice in Hengelo. Elke keer weer raakt me de serene rust van dit huis, de sfeer, de warmte van mensen die daar werken en de warmte van de liefdevolle inrichting. Voordat ik binnenstap probeer ik rust in mijzelf te vinden, de alledaagse dingen achter me te laten en mij volledig te concentreren op de taken en opdrachten die ik kan verwachten. Het werk luistert nauw, mensen in de

laatste levensfase zijn zeer gevoelig, familie en vrienden zijn soms gespannen. Alles wat ik doe en zeg moet goed zijn. Alles wat verkeerd loopt, kan vaak niet meer goed worden gemaakt, daar is namelijk geen tijd meer voor.

Ik draai mee in een radertje van circa vijftig vrijwilligers. De leeftijd varieert van 45 tot boven de 70 jaar. Velen hebben in hun leven verlies, rouw en verdriet ervaren. Eenieder heeft levenservaring en heeft goed nagedacht over zijn manier van leven. Onze werkzaamheden zijn verdeeld over drie dagdelen. Elke dienst heeft zijn eigen taken en wij werken altijd met ons tweeën. De zorg voor de gasten komt altijd op de eerste plaats. Wij zorgen voor eten, drinken en medicijnen, wij helpen de thuiszorg met de medische verzorging, ontvangen bezoek en brengen koffie. Persoonlijke aandacht, zorg voor kwaliteit van leven – ondanks een voortschrijdend ziekteproces – zijn en blijven het meest belangrijk. Wij stellen alles in het werk om aan te sluiten bij de persoonlijke levenssfeer van onze gasten. Voo zover het de ziekte van de gast toelaat, is geen wens te gek. In de rolstoel een wandeling maken of naar de stad, even naar de winkel, frietjes, haring of een ijsje halen 's avonds laat, de wensambulance regelen als een gast nog ergens een geliefd plekje wil opzoeken - alles is mogelijk. Verder bestaat ons werk uit het alledaagse huishoudelijke werk om van ons hospice een 'bijna thuis huis' te maken waarin onze gasten zich zo prettig mogelijk voelen.



De kracht van ons hospice zit in een gedreven team van vrijwilligers en professionals die samen de zorg voor de gasten verlenen. Voor mijzelf heb ik de wens om zo lang mogelijk de kracht te mogen houden voor dit werk.

Gerti Tempfli

Stap over de drempel

Een aantal jaren geleden zijn er meerdere projecten geweest in de vorm van het gebedshuizenpad.

Dit had tot doel om in meerdere gebedshuizen kennis met elkaar te maken.

Dit initiatief heeft de St. Jacobuskerk altijd ondersteund en er actief aan meegewerkt.

Nu zal het initiatief in een andere vorm weer worden opgepakt.

Dit met medewerking van o.a. Jan Schukking, antropoloog, Frans Wiersma, dominee en voorzitter van de projectgroep Ned. Heidemij, Marlies Kruiper van de Synagoge en Joop van der Woning van de St. Jacobuskerk.

Doel van het project is ontmoetingen tussen mensen tot stand te laten komen.

Dat zal gebeuren binnen een aantal gebedshuizen. Beleving is hierbij belangrijk, zodat het niet te zwaar en hoogdravend wordt.

In de loop van dit jaar zal meer duidelijkheid volgen.

Joop van der Woning

Alphons Ariëns Actueel

Nu, meer dan 100 jaar na zijn vertrek als kapelaan uit Enschede, is priester Alphons Ariëns weer volop in de



belangstelling: Vorig jaar promoveerde **Gerrit Deems**, Nederlands oudste promovendus ooit, af met zijn proef-

schrift: “Een ‘andere’ Ariëns De doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860 – 1928)”.

Op vrijdag 20 april tijdens de jaarlijkse Ariënslezing aan de Nieuwe Schoolweg trok **Tweedekamer lid Pieter Omtzigt**, in een zeer leerzame lezing, het vergelijk tussen het Enschede van 100 jaar geleden en nu! (Op die vrijdagmiddag wisten we nog niet dat de dag erna het Kabinet zou vallen).

Op de sociëteitsavond van de St. Historische Sociëteit Enschede-Lonneker van 18 mei vertelde **Wim Nijhof**, auteur en historicus, over de sociale onrust in Twente. Wim Nijhof heeft een boek geschreven en mede hierdoor is hij, volgens eigen zeggen, steeds meer geïnteresseerd geraakt in Alphons Ariëns! Zijn boek “Troebelen in de Twentse Textiel” is een mooi, zeer informatief en leesbaar boek geworden.

In het **Jaarboek Twente 2013**, dat eind dit jaar verschijnt, staat een uitvoerig artikel over Alphons Ariëns, de rode kapelaan die in Enschede in 1889 het fundament legde voor de



Katholieke vakbeweging in Nederland.

Centraal in dit artikel staat de staking in 1890 bij Ter Kuile & Morsman in Enschede. Tijdens die rumoerige weken groeide bij de jonge kapelaan, als 26-jarige in 1886 in Enschede benoemd, de overtuiging dat hij de katholieke arbeiders moest organiseren, om hun leef- en werkomstandigheden te verbeteren. Daarom richtte hij in 1891 de RK Twentsche Fabrieksarbeidersbond op, de eerste katholieke vakbond in Nederland.

Thea Elfrink, lid Ariëns-Comité

H. Vormsel

Op 22 april hebben de kinderen uit de Ariënsgeachtenis, de Verrijzenis en de St. Jan-H. Michaël locatie het H. Vormsel ontvangen. Het H. Vormsel werd toegediend door Mgr. Woorts in een mooie viering in de St. Jan-Michaëlkerk met zang van All Together.

Joods reisgebed

*Moge het uw wil zijn, Eeuwige,
onze God en God van onze voorouders,
dat U ons in vrede zult laten reizen,
ons in vrede zult leiden, ons tot steun
zult zijn vrede,
dat U ons ons reisdoel zult laten
bereiken,
ons leven behoedend, in blijdschap en
in vrede.
Laat er zegen rusten op hetgeen wij
ondernemen
en laat ons sympathie en liefderijk
medeleven vinden bij U
en bij allen die wij ontmoeten.
Moge U ons gebed horen,
want U bent een God die een gebed
verhoort.
Gezegend, U, Barmhartige, die een
gebed verhoort.*

Redactioneel

In de vorige editie van Pelgrim waren een aantal exemplaren niet volledig; er ontbraken een aantal pagina's. Wanneer u zoiets aantreft wilt u dit dan melden, zodat we actie kunnen ondernemen. Hartelijk dank.



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Nightfever International – Journey to Faith

Onder dit motto zal er op zaterdagavond 23 juni weer een Nightfever zijn hier in Enschede, hartje stad. We beginnen om 20.00 uur met een Eucharistieviering in de Sint Jacobuskerk. Pastoor Monninkhof zal hierin voorgaan. De viering zal muzikaal worden opgeluisterd door de “Music Ministry” van de Rooms Katholieke Studentenvereniging “Ariëns”. Qua thema hebben we gekozen voor: **“Nightfever International – Journey to Faith”**. Het lijkt ons mooi om in onze internationale stad en op de drempel van de vakantie, waarin velen weer op reis zullen gaan, stil te staan bij het wereldwijde karakter van ons geloof.

Na de viering zal de feestelijk verlichte kerk geopend zijn voor stille aanbidding en voor hen die een kaarsje willen komen opsteken of gewoon even stil willen zijn. Ook zal er een workshop zijn, waarin jonge mensen van verschillende nationaliteiten een kort getuigenis zullen geven van hun geloofsbeleving, gereleerd aan hun land. De Sint Jacobuskerk zal tot in de late avond geopend zijn, dus U bent allen van harte welkom om even binnen te lopen.

We hopen velen van U te mogen ontmoeten op zaterdagavond 23 juni in onze Sint Jacobuskerk.

Pastoor André Monninkhof

Allerhande

Roepingenapp

In de week voor Roepingenzondag (29 april) heeft de Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht een speciale app voor roepingen gelanceerd. De app (‘Roeping’) is voorlopig alleen verkrijgbaar voor Android en is gratis te downloaden via de Android Market. Vier studenten van de Saxion Hogeschool in Enschede hebben voor het roepingenpastoraat van het Aartsbisdom een applicatie opgezet die mensen op het spoor van het priesterschap kan zetten. Docent R. Effing van Saxion is erg enthousiast over het resultaat: “Van alle projecten is deze app als beste uit de bus gekomen. We zijn dan ook erg trots op het resultaat,” aldus Effing.

De app bestaat voor een groot deel uit informatievoorziening. Er is een video te zien met een interview met rector Kuipers, waarin hij iets vertelt over zijn leven als priester. Daarnaast is er een lijst met Frequently Asked Questions, waar antwoord wordt gegeven op de meest uiteenlopende vragen zoals ‘Hoe weet ik dat God mij roept om priester te worden?’, ‘Is het raar om te twijfelen?’, ‘Heeft een priester ook vrije tijd?’ en ‘Moet je erg heilig zijn om priester te kunnen worden?’.

Tenslotte biedt een speciale knop de mogelijkheid om snel met de rector van het Ariënsinstituut in contact te komen. “Er is nu een laagdrempelige, vrijblijvende en eigentijdse manier ontstaan om wat eerste informatie over een roeping tot het priesterschap aan geïnteresseerden mee te geven,” aldus rector Kuipers.





KIEK (Kind en Kerk)

Waar ik wil wonen (naar psalm 101)

Weet je waar ik wel wil wonen?

In een huis waar niemand liegt.

In een huis waar niemand roddelt

en geen mens elkaar bedriegt.

Weet je waar ik wel wil wonen?

In een straat waar niemand slaat.

Waar het goede wordt geprezen

en gehuild wordt om het kwaad.

Weet je waar ik wel wil wonen?

In een stad waar niemand scheldt.

Waar geen mens een ander pijn doet,

waar geen plaats is voor geweld.



Waar ik wel wil wonen? In een wereld zonder schuld, zonder angst en zonder zorgen, vol van goddelijk geduld, vol van goddelijk verlangen, waar het rustig is en stil, waar Gods goedheid kan gedijen.

DAT IS WAAR IK WONEN WIL

Redactie **T**



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 18 juni sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lkgasthuis@concepts.nl 4767640

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Vrijdagochtend om 9.00 u.

Vertrek Jeanine Molleman

Hierbij delen wij u mee dat Jeanine Molleman om haar moverende redenen haar werkzaamheden binnen de locatie St. Jacobus heeft beëindigd. Wij respecteren haar besluit. De paar jaar dat ze binnen onze locatie actief is geweest heeft ze zich vooral ingezet op pastoraal gebied. Ze heeft zich ingezet voor het opnieuw opzetten van de vespervieringen. Als lector heeft ze een actieve rol gehad in de vieringen. Ook is ze regelmatig voorgegaan tijdens uitvaarten. Daarnaast is ze het afgelopen jaar als lid van de pastoraatgroep nauw betrokken geweest bij de opstart hiervan binnen onze locatie. Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet en alles wat ze binnen onze locatie heeft gedaan. We wensen Jeanine in haar eventuele toekomstige bezigheden alle succes en geluk toe.

De Locatieraad



Nieuwe leden voor de pastoraatgroep gezocht!

De pastoraatgroep van de Jacobus kerk bestaat op dit moment nog uit 2 leden, die allebei al 76 jaar zijn. Daarom zijn we op zoek naar iets jongere mensen die deze groep willen komen versterken. We vragen van u: een warm hart voor mensen en de bereidheid om bij parochianen op bezoek te gaan, gevoel voor pastorale zaken en voor verdere ontwikkeling van beleid hierin, een luisterend oor voor wat er leeft in de geloofsgemeenschap, bereidheid om over de gang van zaken in het parochiegebeuren mee te denken. Het zou ook plezierig zijn als u af en toe overdag aan een bespreking deel zou kunnen nemen.

Wilt u meer informatie, wilt u er eerst eens over denken en praten met (een van) ons? Dat kan altijd. Neem dan contact op met een van ons, of stuur een e-mailtje naar de Jacobus locatie: jacobusenschede@kpnmail.nl
We hopen van harte dat er mensen reageren!

Met vriendelijke groet,
Fien Eitink – tel. 053 431 7616
Leo Gasthuis – tel. 053 476 7640
Pastor Hans van der Hulst –
tel. 06 24566025

Tweede maal Eggerode

Eggerode Wallfahrt oet Ensche:
huldeblijk
aan Maria, Lieve Vrouw van het
Hemelrijk,
in haar kleine barokke genade-kapel
in 't Munsterse landschap wonderwel.
Pelgrims oet Ensche met twintigen
saam,
elkander helpend bij het moeilijke
gaan.
Lieve zuster die ons daar welkom
heette,
vertelde wat je van Eggerode moet
weten.
Toen achter het kruis van de
Jacobuskerk
pastor Jan in wijde koorkap aan het
werk:
de kruisweg langs de akker aan de
Vecht.
In de zon bij ruisende wind woorden
gezegd
over kruisdragen tussen vallen en
opstaan.
O, wat heeft ons pelgrims dat goed
gedaan
trekkend langs bloeiende meidoornen
en merels in 't groen zich blij lieten
horen.
Prima getimed bij Jezus in 't graf
gekomen
opgeroepen door klokgelui uit de
bomen,
gaven we pastor Jan bij de mis onze
assist
met lied'ren en d'Eggeroder koster-
organist
om daarna uit de beevaartskerk in de
regen



ons naar het Pelgrimsbuffet te
begeven.

Want, weet u, bij saam ter beevaart
gaan
horen mooie natuur, bidden en eten
tesaam.

Dus daarom toen 't afscheid was
aangebrouwen
ook daarvoor nog een kaarsje
aangestoken.

Met dank aan wie alles zo goed
organiseerden
voor ons 'zwerfers ende pelgrims op
eerde'.

Cor van de Wiel

Parochiekroniek

Overleden:

Op **3 april** is in de leeftijd van 86 jaar
overleden **Berendina Johanna**

Nijhuis (Betsie)

Vele jaren heeft zij samen met haar
man gewoond aan de Blekerstraat in
Enschede. En daarna aan het
Perikplein.

Na het overlijden van haar man
Wilhelm Bovenius, in 2003,
verhuisde zij naar het verzorgingshuis
,,de Hatteler" en nog later naar het
verpleeghuis ,,de Cromhoff".

Ondanks dat zij zelf geen kinderen
heeft gekregen, waarover zij wel
verdrietig was maar niet verbitterd,
was zij zeer gek met de kinderen uit
de Blekerstraat, die vaak bij haar op
bezoek kwamen en waarvoor zij dan
veelvuldig als vrijwillige oppas
moeder klaar stond.

Na een arbeidzaam leven, waarvan
vele jaren bij de „Aldi", vielen de
laatste jaren haar zwaar en kon zij het
gemis van haar man moeilijk een
plaats geven.

In kleine kring hebben wij op 10 april
afscheid van haar genomen in de St.
Jacobuskerk en daarna in het
crematorium.

Leo Gasthuis

**Getrouwd:
4 mei 2012:**

Lesley Broos en Janneke de Graaff.
Burg. Van Veenlaan 1.

*Mogen zij er voor elkaar zijn in
goede en kwade dagen.*

Met geest en met vuur

*Ik geloof in de Heilige Geest
die Heer is en die leven geeft.*

*En voor profeten onder ons
is Hij hun vuur, hun kracht, hun taal.*

*Ik geloof dat wij mensen samen op
weg zijn,*

*pelgrims, geroepen en verzameld
om één heilig volk van God te worden*

*want ik belijd de bevrijding uit het
kwaad,*

*de opdracht tot gerechtigheid
en de moed om lief te hebben.*

Deel uit het credo, vertaald door
Michel van der Plas, bewerkt door
Edward Schillebeeckx o.p. en
opgenomen in zijn boek
'Gerechtigheid en Liefde'.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Contactpersoon v. d. Paus Joannes-
school voor 1^e Communie en Vormsel
is Ria Everink.

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

De beste zon is een blij gezicht

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

*Hij blaast waarheen hij wil
en gij hoort zijn geluid
maar gij weet niet vanwaar
die eeuwige
wind?* C.O. Jellema

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een bijzondere tijd. Een tijd vol licht en leven. Bomen en struiken worden met de dag groener. Bloemen laten hun kleuren zien. Vogels vliegen af en aan om hun jongen te voeren, tot ze groot en sterk genoeg zijn om hun vleugels uit te slaan. Als het even kan



trekken mensen er op uit. De natuur nodigt je uit, zet je in beweging. Met Pinksteren vieren we als het ware de schepping, vieren we dat de vrienden van Jezus in beweging komen, er op uit trekken. Ze durven, “allen worden vervuld van de heilige geestesadem”, zegt Oussoren. Wat houdt dat in? Kracht van de heilige geest? Spirit? Bezieling? Enthousiasme? Dat wat je gaande houdt? Het zet je in beweging om zoals Jos Marsman naar Santiago de Compostella te gaan. Elke dag 80 tot 90 km fietsend af te leggen, het doel komt steeds dichterbij.

Op 20 april werd de Arienslezing gehouden in het parochiecentrum door Huub Crijns en Pieter Omtzigt. Zij vertelden dat Alphons Ariens niet koos voor een persoonlijke carrière in de kerk, maar hij koos er voor om naast de arbeider te gaan staan. Hij wilde de ondergeschikte positie van de arbeider verbeteren. Dat was zijn drijfveer, zijn spirit. Het inspireert ons tot in deze tijd. De crisis toen in de tijd van Ariens en de crisis nu laat overeenkomsten zien. Hebben we een maatschappijvisie, hebben we spirit om aan toekomst te werken of laten we ons leiden door de waan van de dag? Vragen waarover we met elkaar in gesprek kwamen.

Spirit heeft te maken met elke morgen trouw naar het parochiecentrum gaan om de telefoon aan te nemen, koffie te zetten en iedereen die binnenkomt vriendelijk te woord te staan. Geestkracht heeft te maken met Arjan die vol schiet als hij op de verjaardag van zijn schoonzus moet denken aan zijn overleden broer. “We vieren het leven”, stamelt hij door zijn tranen heen. En zijn nichtje krijgt

de tekening die ze nog samen met papa heeft gemaakt in een mooie lijst. Een kleurige regenboog. Levenskracht, geestkracht bij al die mensen met verdriet die door hun verdriet heen de draad van het leven op een of andere wijze weer oppakken.

Spirit heeft te maken met de mensen van de Stichting behoud en vrienden van de Josephkerk. Mensen die zorgvuldig het proces van de restauratie volgen. De vakmensen met hun vakmanschap die de kerk weer als nieuw tevoorschijn toveren. “We zijn weer een engel rijker”, hoorde ik Paul Wolbert zeggen. “De engel zat verborgen onder een oude verflaag en is nu weer in volle glorie aanwezig. Wat ooit een “dubbeltjeskerk” was, wordt nu prachtig gerestaureerd, voor het veelvoudige, van grote waarde voor de toekomst.

Het is een monument van geloven, een monument vol cultuur. Een kleurrijk boek, elke schildering is een verhaal. Je zou de Bijbel er zo bij kunnen pakken. Het is een monument dat meer dan een crisis kan doorstaan, dankzij de inzet van velen.

Spirit heeft te maken met vrijwilligers die trouw op bezoek gaan bij mensen in de wijk. Het kinderkoor, op 3 juni, om 10.30 uur, op het feest van de eerste heilige communie, dan kunnen we weer van hun enthousiasme genieten.

Sporen van geestkracht, er voor gaan. De geest waait waar die wil. Hebben we er oog voor?

*Namens de locatieraad St. Joseph,
Lies van Veldhoven*



Gedoopt

Op 15 april:

Vittoria Beatrice Balena, zij is geboren op 19 december 2011 en woont aan de Prinses Irenelaan in Utrecht.

Raphael Vito Balena, hij is geboren op 8 februari 2006 en woont aan de Tomatenstraat 13.

Gabriel Lucas Balena, hij is geboren op 20 mei 2009 en woont aan de Tomatenstraat 13.

Eduardo Mateus Pereira de Sousa Campelo, hij is geboren op 31 juli 2011 en woont aan de Aksenbrink 256.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Huwelijk

Op **zaterdag 12 mei** zijn in het huwelijk getreden Arthur Horenberg en Jolanda Oosterveld.

Wij wensen hen gods zegen voor de toekomst.

Op weg naar de voltooiing

Fietsend over de Oldenzaalsestraat waar de Jozef al sinds 1894 de *skyline* bepaald, moet de steigerbouw die nu om de kerk staat iets van toen doen herleven. Die Oldenzaalsestraat was toen nog een 'karrespoor'. Wat wel hetzelfde is gebleven is de man op de bouw, de emancipatie in de bouw is nog niet begonnen. Op de steigers binnen in de kerk, onder leiding van Katherine, staan wel vrouwen en

mannen de verdwenen beelden weer tevoorschijn te toveren. Chapeau!

Was twee weken in Spanje om werk van El Greco, zijn apostelen, te bekijken en dan valt het op hoe snel de Jozef veranderd. Wij willen de kerk een aantal zaterdagen openstellen, als dat bouwkundig mag, zodat de vrienden van dit historische erfgoed de vorderingen zelf kunnen aanschouwen. Tussen twee haakjes: wij zoeken nog archief materiaal wat de Jozef betreft om bij de oplevering eind 2013 te tonen. Het Behoud Jozef is erg blij met de vorderingen van de restauratie, middels een gift kunt u uw steun laten blijken en ervoor zorgen dat de Jozef in opperste staat blijft. **Reknr.: 66.51.97.977**

t.n.v. Stichting Behoud Jozefkerk omschrijving: restauratie



John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.
e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Het bestuur zoekt nog nieuwe leden

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap
treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er koffie

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Onjuiste vermelding van de aanvangstijd

Doordat de gewijzigde aanvangstijd van de 1^e Communieviering van 13 mei in de Ariënsgedachteniskerk niet tijdig was doorgegeven aan de roostermakers, stond deze foutief in Pelgrim. Wel kon nog in de krant en op de website de juiste aanvangstijd vermeld worden. De mensen die te vroeg bij de kerk aankwamen is een kop koffie aangeboden.



Wie alleen loopt

*Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap
komt de wijsheid.
Eén hand kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand
om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde,
niemand haar verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt,
ze heeft maar twee voeten,
ze heeft maar twee armen,
ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.*

Deze tekst van Patrice Koyo uit Kameroen geeft aan dat niemand het alleen kan, maar dat we er samen de schouders er onder moeten zetten.

Alleen samen kunnen we, nu er veel ontwikkelingen zijn in onze parochiegemeenschap, er iets goeds van maken.

Wij als pastoraatgroep proberen onze schouders er onder te zetten, het liefst met de hulp van veel anderen.

Wij geloven dat een geloofsgemeenschap er werkelijk toe doet! Daarom willen wij samen een locatie zijn waarin plaats is voor iedereen die de weg van Jezus van Nazareth wil volgen. De Pastoraatgroep draagt zorg in onze locatie voor de voorbereiding en uitvoering van het pastoraat.

Wilt u iets voorleggen aan de pastoraatgroep of met iemand contact opnemen dan kan dat altijd via mail: Grabmaier@kpnmail.nl

- Op 8 mei is er een extra werkgroepenvergadering geweest waar door het Bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere een extra toelichting gegeven is bij de recente ontwikkelingen in de Ariënsgedachteniskerk. Er is uitleg gegeven en er konden vragen gesteld worden. Deze avond is begonnen en geëindigd met het volgende gebed.

*God geef me de kalmte
om te aanvaarden
wat ik niet veranderen kan.*

*Geef me moed
om te veranderen
wat ik veranderen kan.*

*En geef me wijsheid
om tussen beide onderscheid
te kunnen maken. Amen.*

- Op 22 april hebben 9 kinderen uit onze locatie het **H. Vormsel** ontvangen. Samen met kinderen uit de Verrijzenis en de St. Jan-H. Michaël locatie. Het H. Vormsel werd toegediend door Mgr. Woorts in een mooie viering in de St. Jan-Michaëlkerk met zang van All Together.

Zie voor de groepsfoto pagina 7.

- Op zondag 13 mei hebben 12 jongens en meisjes van groep 4 van de Kubus en de Alfonsusschool de Eerste H. Communie gedaan.

De zang tijdens deze mooie Communieviering werd verzorgd door



kinderen van de Alfonsusschool onder leiding van Wies Tollens.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*

Eerste H. Communie



Zondag 13 mei was de Communieviering van de kinderen van groep 4 van de Kubus en de Alfonsusschool. Het was een droge zondagochtend maar toch wel fris voor de tijd van het jaar.

Als eerste even een mooie groepsfoto maken voor de kerk samen met pastoor Monninkhof.

De 12 jongens en meisjes zagen er op hun mooist uit. Natuurlijk allemaal een beetje nerveus net als de ouders, die de viering begonnen met een mooi openingslied voor de kinderen.

Het was een mooie viering met zang van het schoolkoor o.l.v. juf Wies en lezingen, voorbeden en het slotgebed van de communicantjes zelf.

Na het slotgebed werden de moeders verrast met een mooie witte roos die door de kinderen zelf aan de moeders werd aangeboden, het was die dag ook Moederdag. De kinderen ontvingen daarna hun cadeautje, een kruisje

ter herinnering aan de hun H. Communie.

Na de viering gingen de communicantjes met hun eigen familie naar de tuin bij de kerk om daar een leuke familie foto te laten maken door Christie, de fotograaf. Ook toen was het nog mooi droog.

We hopen dat de kinderen met hun familie kunnen terug kijken op een mooie communieviering en dat ze daarna nog een feestelijke dag hebben gehad.

Berlinda Haak, communiewerkgroep

Oproep

Op korte termijn hebben we dringend kandidaten nodig voor:

- De locatieraad: voorzitter, secretaris, penningmeester.
- Kostenfunctie
- Bemensing van het secretariaat.

Wij hebben ook uw hulp nodig! Omdat deze geloofsgemeenschap uw aller verantwoordelijkheid is, vraag ik u niet te schromen u aan te melden als vrijwilliger. 'Het is waard te werken voor en aan uw kerk.'

*Peter Janssen, voorzitter a.i.
locatieraad*

Hou je van een uitdaging? Kom in de Vormselwerkgroep!

Sinds een aantal jaren heb ik dit project, voor kinderen uit onze locatie begeleid. De laatste 2 jaren ook met leden van de werkgroepen van de St.



Jan/H. Michaël en Verrijzenislocatie. Na 8 jaar wil ik hier mee stoppen, omdat ik op dit moment ook andere vrijwilligerstaken ben gaan vervullen binnen onze locatie.

Wel blijf ik van achter de schermen nog helpen indien nodig.

Daarom deze uitnodiging: Wie wil deze taak overnemen? Natuurlijk sta je er niet alleen voor.

Maar doe je dit samen met leden van andere vormselwerkgroepen en pastoraal werker Ingrid Schraven.

Het zou fantastisch zijn voor de kinderen die het komend jaar graag het H. vormsel willen ontvangen als er een aantal nieuwe mensen zijn die vorm willen geven aan de Vormselvoorbereiding en die het project willen helpen coördineren.

Ook ouders van wie het komend jaar een kind aan het H. Vormsel gaat deelnemen, mogen zich aanmelden hiervoor.

Erna Perik

Ik geef de pen door aan.....

Mijn naam is **Siep Roelofs**.

Ik ben geboren in de Noord-Oostelijke regio van Friesland.

In het dorpje Akkerwoude, dat opgegaan is Damwoude.

In de vroegere eeuwen heette het in de volksmond Murderswoude (Muarewâld). Ja, inderdaad de plaats waar St. Bonifatius is vermoord. In Dokkum, in de dertiger jaren is er een park aangelegd aan de Bronlaan met een grote Bonifatius kapel. Elk jaar



zijn er nog bedevaarten, waar ik veel aan heb deelgenomen als page. De jongens waren uitgedost lijkende op zwarte pieten, alleen we waren niet zwart, de meisjes waren dan gekleed in bruidsjurken meestal rose of blauw. Wij, de jongens droegen er op een grote baar het St. Jozefbeeld en meisjes het Mariabeeld, tijdens de processie door het park. De bedevaarten bestonden uit: De Friese-fietsbedevaart-Nationale en de Duitse bedevaart uit Fulda, dan was het gezellig in Dokkum.

Onze familie bestond uit 12 personen n.l. vader moeder met hun 10 kinderen (Aaltjes tiental). Waarvan 6 zussen en 4 jongens. Ik ben geboren tijdens de mobilisatie (22-12-'39), de 4^e, mijn vader stond op wacht. Tijdens de wacht kwam er een mededeling dat zijn vrouw was bevallen van een zoon, en mocht hij met geboorteverlof, na een poosje vertrok hij weer naar zijn onderdeel.

Mijn schooljaren heb ik doorgebracht op de RK Bonifatius in Dokkum, enkele jaren later naar de Christelijke ambachtsschool.

Mijn vader was schilder en ook mijn oudste broer. Ook ik wilde schilder worden, maar vader oordeelde: "Jij wordt smid-bankwerker". Drie maanden voor de diploma-uitreiking zijn we verhuisd naar Enschede.

Dat was in de tijd van de grote volksverhuizing van vele families uit de drie noordelijke provincies. Wij werden te werk gesteld in de textielindustrie en wel bij van Heek & Co. Als wever



werd ik opgeleid, maar dit was niets voor mij. Ik heb enkele jaren gewerkt in de textiel tot mijn militaire diensttijd. Daarna ben ik gaan werken bij de PTT als postbode, waarvan enkele periode's uitgezonden in het westen, daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Dus komende uit het noorden, werken in het oosten, verliefd geworden in het westen en weer gaan wonen in het oosten.

Pas getrouwd, kwamen we in te wonen aan de Padangstraat bij mijn ouders. Twee jaar hebben we daar gewoond. Zoals vroeger gebruikelijk was, kwam de pastoor op huisbezoek voor een borreltje en een sigaar, en vroeg of ik interesse had voor het zangkoor. Eerst was het Zaterdagavondkoor en daarna het Ariënskoor onder leiding van Ber Joossen, waar ik nog steeds met veel plezier lid van ben. Na negen jaren samen zijn we na gaan denken over adoptie en ongeveer twee jaar later kregen wij onze drie kinderen uit Zuid-Korea: John 5 jaar, Kim 4 jaar en Don 2 jaar. Het was eerst wel erg druk maar heel gezellig en na zes weken spraken ze al een beetje Nederlands.

Inmiddels hebben we al zes kleinkinderen vier meisjes en twee jongens.

Ik geef de pen door aan

Lisette Borkens

Siep Roelofs

De bezoekersgroep

Al heel veel jaren bestaat in onze parochie een bezoekersgroep voor zieken en nabestaanden. Wellicht

heeft u al mogen ervaren hoe goed zo'n bezoek kan zijn.

Ziekte, verdriet en ouderdom kunnen wij niet wegnemen, maar we kunnen het gevoel van eenzaamheid een beetje verzachten, misschien een beetje troosten en vooral naar de mensen luisteren. Soms is het voor zieke mensen of nabestaanden ook fijn om hun verhalen aan een 'buitenstaander' te kunnen vertellen.

De groep telt op dit moment 15 bezoekers. Iedereen is met hart en ziel betrokken en samen blijven we gemotiveerd. Wij willen zieke mensen door persoonlijk contact laten weten dat zij erbij horen, dat zij niet aan de kant gezet zijn. De kracht voor ons werk putten wij uit ons geloof in het goede van elk mens en in de opdracht van Jezus 'heb je naasten lief zoals jezelf'.

Als u graag iemand op bezoek zou willen hebben, dan kunt u dat doorgeven aan de parochie (telefoon 431 57 13). En als u iemand in uw omgeving weet die graag bezoek zou willen krijgen - thuis of in het ziekenhuis - dan kunt u dat uiteraard ook doorgeven.

Wij willen u erop wijzen dat het ziekenhuis om privacy redenen geen bericht over patiënten aan de parochies doorgeeft. Als u in het ziekenhuis ligt en graag bezoek wil of u weet het van iemand anders, dan zou u dit zelf aan de parochie moeten doorgeven. Wij komen graag bij u.

Namens de bezoekersgroep,
Gerti Tempfli



† Overleden

Op **14 april** j.l. overleed

Martha Margaretha Huijsman- Marsman

weduwe van Hendrikus Johannes Huijsman. Na een lang leven van bijna 94 jaar overleed op 14 april Martha Huijsman. Al lange tijd woonde zij op de Espoort, daarvoor op het Hogeland. Ze was een gezellige moeder en oma, dol op spelletjes. Doordat zij al vroeg alleen kwam te staan wist ze veel contacten te leggen middels verschillende clubjes en daar genoot ze van. Ondanks haar leeftijd en haar ziek-zijn wilde zij het leven nog niet loslaten. Haar uitspraak in de laatste dagen: "Ik ga naar Vader" en meteen erachteraan: "Ik blijf bij jullie!" klinken als woorden van Jezus die naar zijn Vader gaat, maar zijn Geest bij ons achter laat. Daar mogen wij kracht en troost uit putten. Dat haar dochters en hun gezinnen de levensvreugde van hun moeder en oma mogen blijven gedenken. In de kerk hebben we op 20 mei afscheid van haar genomen.

† Overleden

Op woensdag **25 april 2012** is overleden

Femie Diekmann – Beumers

op de leeftijd van 75 jaar. Femie is geboren op 6 juli 1936 in Lonneker. Ze trouwde in 1959 met Benno Diekmann. Ze kregen 3 dochters: Marianne, Monique en Joke. Later mochten ze oma en opa worden voor 6 kleindochters. Er was een warme en gezellige familieband. Na ziekte overleed Benno in 2006 en

een jaar later tot groot verdriet van Femie ook haar oudste dochter Marianne. Voor hen beiden heeft ze mogen zorgen tot aan hun overlijden. Na deze zware tijd wist ze haar leven toch weer op te pakken, ging weer kijken naar de sportwedstrijden van haar kleindochters en ze hielp in de kledingwinkel van Joke en Monique, daarin leefde ze weer op. In de laatste paar weken van haar leven is het snel gegaan: ze kwam in het ziekenhuis, bleek ernstig ziek, kwam nog even thuis aan de Madioenstraat 2 en overleed tenslotte in het Hospice in Enschede. Op 1 mei hebben we afscheid van haar genomen in de Ariënsgedachteniskerk.

Op het gedachtenisprentje schreven haar dochters en kleindochters: *Mama en oma, we willen jou bedanken voor alle liefde en steun die je ons gegeven hebt. Je was de beste moeder en oma van de hele wereld. In onze gedachten blijf je altijd bij ons.* Moge Femie nu delen in Gods Licht en Vrede, mét Benno en Marianne, voor altijd.

Pastor Hans van der Hulst

† Overleden

Op donderdag **26 april** jl. overleed in de leeftijd van 83 jaar

Truus Kuipers-Ygosse

Op woensdag 2 mei was de uitvaartdienst in onze Ariënsgedachteniskerk. Hierna was de crematie te Usselo. Ze werkte eerst in de confectie en later nog vele jaren bij Vroom en Dreesman.

Na haar huwelijk met Joop gingen ze wonen aan de Hogelandsingel, samen kregen zij 1 zoon, Bert.



Na de dood van Joop in 1993 had ze een moeilijke periode maar mede door Bert en zijn gezin pakte ze de draad weer op, genoot weer van kleine dingen en van vakanties zoals naar Griekenland en Frankrijk.

Een paar jaar geleden ging haar gezondheid achteruit, het was haar wens thuis te sterven.

Mede door de zorg van haar zoon, schoondochter, kleinkinderen, zorg aan huis en fantastische burens is dit ook mogelijk geweest.

Truus geloofde in Jezus, op haar manier heeft ze de Heer gediend, bij hem vond ze haar vrede.

Na een welbesteed leven waarin zij altijd trouw is gebleven aan God, haar schepper, gunnen wij haar de eeuwige rust.

We wensen haar dierbaren toe dat ze de vele goede herinneringen aan haar mogen bewaren.

† Overleden

Op 5 mei j.l. overleed

Toos Broertjes-Verhoeven

in de leeftijd van 84 jaar. Op 9 mei was de uitvaartdienst in onze Ariëns-gedachteniskerk.

Hierna was haar begrafenis op de Westerbegraafplaats.

“Always look on the bright side of life”. Toos Broertjes probeerde altijd de zonzijde van het leven te zien. Dat was niet altijd even gemakkelijk. Want tegenslagen zijn haar niet bespaard gebleven. Toch lukte het haar, om positief te blijven. Haar familie schrijft over haar:

- Ze was er altijd voor te vinden om samen gezellig thee te drinken en lekker te dineren

- *Ze genoot van korte ontmoetingen en gesprekjes*
- *Ze had altijd een luisterend oor en begripvolle aandacht*
- *Ze was een liefhebster van muziek, kunst en vormgeving*
- *Ze was een passievolle bridgetseler; ze genoot van sterke tegenstanders en ze kon nog lang nagenieten van goed bridgetspel*
- *Ze stak graag een kaarsje op in de Mariakapel*
- *En bovenal ...ze was de allerliefste moeder*

Heel bijzonder waren de laatste maanden van haar leven. Deze bracht zij door samen met haar dochter Toya. De herinnering aan deze laatste, bewogen periode van het leven van haar moeder is een herinnering, die zij en haar man George nog lang zullen koesteren.

Pastoor André Monninkhof

Ariënskoor

De laatste woensdag in juni zal ook de laatste repetitie voor de vakantie zijn! Het Ariënskoor sluit het seizoen af met een gezellig uitje naar Twekelo! In de vakantietijd zal dirigent organist Paul Kempers zoveel mogelijk aanwezig zijn om dan met vrijwilligers **uit de koren** de vieringen muzikaal te omlijsten (klinkt beter dan oppimpen) Hierbij dus een oproep aan de zangers en zangeressen zoveel mogelijk aanwezig te willen zijn! **Zingen is dubbel bidden!**





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede
e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)
Iedere zondag 16.30 uur (pl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober di. 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te
wonen. Heeft u hulp
nodig voor kleine reparaties in en om het
huis. Wilt u bezoek aan huis voor een
praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte
of opname in het ziekenhuis. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat, u
kunt ook langskomen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft
voldoende parkeergelegenheid en er
zijn faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



10 juni

SACRAMENTSZONDAG

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt.



Sacramentsprocessies

In veel parochies worden op Sacramentsdag sacramentsprocessies gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans en door een priester rondgedragen, vergezeld gaande van misdienaars, een fanfare en biddende gelovigen.

14 juni

H. Lidwina (feest)

15 juni

HOOGFEEST H. HART V. JEZUS

De maand juni is in de rooms-katholieke kerk toegewijd aan het Heilig Hart.

Het Heilig-Hartfeest ontstond in Frankrijk. In een visioen van Sint Margaretha Maria Alacoque (1646-1690) toonde Jezus zijn bloedend hart. Hij maakte deze mystica uit het Franse Paray-le-Monial deelgenoot van zijn verdriet vanwege het grote aantal

mensen, dat zijn liefde afwezen. Daarom moest er een dag komen waarop zijn onmetelijke liefde centraal zou komen te staan. In het visioen gaf Jezus de opdracht de feestdag in te stellen op de vrijdag na de achtdaagse van Sacramentsdag oftewel de derde vrijdag na Pinksteren.

16 juni

Onbevlekt hart van Maria (ged)

Deze gedachtenis wordt ieder jaar op 2^e zaterdag na Pinksteren herdacht.

Maria hart is innerlijk, vervuld van de Heilige Geest en daarom geheel naar God gekeerd. Het feest herdenkt Maria die de mysteries van Jezus in haar hart bewaard (Lc. 2,51-52).

24 juni

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE H. JOHANNES DE DOPER

Drie maanden na de boodschap van Maria vierden wij de geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste profeet van het Oude Verbond loopt de nacht der tijden ten einde en gaat de dag van het heil aanbreken. Evenals Jesaja en Jeremia krijgt Johannes reeds bij zijn geboorte zijn bestemming tot profeet voor de volken en wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige taak.

29 juni

HOOGFEEST H. PETRUS EN PAULUS

Elk jaar op 29 juni wordt door de Kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus herdacht, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer.



De nauwe band, die beiden in leven en dood heeft verenigd, en hun uitzonderlijke betekenis voor de kerk worden tot uitdrukking gebracht in hun gezamenlijke viering.



Ze waren het niet altijd met elkaar eens, Petrus en Paulus, maar beiden waren geraakt, gegrepen door Jezus. Toch bleven ze beide wie ze waren: Petrus, de onstuimige, robuuste; Paulus, de vurige, onverzettelijke. Hun eigen persoonlijkheid hoefden ze niet af te leggen. Hun opdrachten verschilden. Op Petrus werd de kerk gegrondvest. Door Paulus werd de kerk gebracht naar alle volkeren. Twee mannen van groot geloof in Jezus en zijn blijde boodschap! Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en Zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei proevingen.

1 juli
13^e zondag door het jaar

3 juli
H. Tomas (feest).

8 juli
14^e zondag door het jaar

9 juli
H.H. Martelaren v. Gorcum (feest)

11 juli
H. Benedictus
Abt, patroon van Europa

BIJBELGROEP

De Bijbelgroep is maandelijks op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal. Wil je kennismaken met het katholieke geloof dan is de Alpha cursus een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

KRONIEK

Op 18 april jl. is overleden op 72 jarige leeftijd dhr. Wil Hemme.

Op 9 mei jl. is overleden op 92 jarige leeftijd dhr. Frans J.H. Veldhuis.

Voor in memoriam van dhr. D. Bidoggia uit Toekomststraat 133, zie bij locatie St. Jan/H. Michaël.

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe!

Op zondag 15 april heeft Jan, zoon van Macro Schomaker en Els Monsieurs het Sacrament van Doopsel ontvangen. Ouders van harte gefeliciteerd.

In Memorium Wil Hemme

Op 23 april 2012 hebben wij Wil Hemme uitgeleide gedaan. Naast zijn vele maatschappelijke verdiensten heeft Wil zich met hart en ziel ingezet voor onze Paulus geloofsgemeenschap. Naast dat Wil jarenlang voorzitter was



van de Locatieraad, was Wil een sociaal mens, een goede echtgenoot, vader en opa. Een integer man, iemand met een luisterend oor, een raadsman voor velen die nooit tevergeefs een beroep op hem deden. Dag en nacht stond hij klaar voor wie maar een beroep op hem deed. De zwakke medemens had zijn sympathie en begrip. Hij beschikte over moed en een sterke wil. Wij wensen zijn vrouw Ans, die de spil was in huis en Wil in alles steunde, maar ook zijn kinderen en kleinkinderen Gods kracht om dit verlies te kunnen dragen en verwerken.

NIEUWS PASTORAATGROEP

SACRAMENTSPROCESSIE

Op Sacramentszondag *10 juni*, zal er weer de jaarlijkse sacramentprocessie zijn in de St. Pauluskerk

INTERNATIONALE MIS

Op zondag *10 juni om 13.00 uur* en *8 juli 11.00 uur* is er weer een internationale mis (Engelse taal) in de kapel m.m.v. het studentenkoor. Studenten, (Engelstalige) parochianen maar ook jongeren zijn van harte uitgenodigd.

H. HART

Op vrijdag *15 juni om 19.00 uur* is er een H. mis in de kapel ter ere van het hoogfeest van het H. Hart van Jezus.

MISDIENAARSDAG UTRECHT

Op zaterdag *23 juni* zullen ook misdienaars van de St. Pauluskerk naar de misdienaardag van het bisdom Utrecht gaan.

St. PAULUS PATROON HEILIGE

Op vrijdag *29 juni om 19.00 uur* is er een H. mis in de St. Pauluskerk ter ere van het hoogfeest H.H. Petrus en Paulus.

ARIENS KATHOLIEKE STUDENTEN ENSCHEDE

De internationale studenten viering op 13 mei jl. in de St. Pauluskerk met bisschop Hoogenboom was een mooie feestelijke viering.



Wil je meer weten over de Ariens katholieke studenten Enschede ga dan <http://ariens.utwente.nl> of mail naar ariens@gmail.com of kom eens langs bij het katholiek studentenhuus Patmos, G.J. van Heekstraat 406

ST. PAULUSKIDS

Hallo kinderen,

Op zondag 10 juni
vieren we
Sacramentszondag



We vieren dan dat Jezus zich aan ons geeft. Heel direct, in het Sacrament van de Eucharistie. De geconsacreerde hostie en de wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus. Weet je nog dat Hij dat zei



toen Hij het brood brak de avond voor Zijn kruisiging? “Dit is mijn lichaam, het wordt voor jullie gegeven”. Eigenlijk vieren wij heel vaak een soort sacramentsdag: bij elke H. Mis. Ook op Witte Donderdag. Dan denken wij natuurlijk zeker aan wat er toen gebeurde, aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Maar dat is de dag vóór de kruisiging van Jezus. Dus minder geschikt voor een feest.

Op Sacramentsdag is er vaak een processie. De geconsacreerde hostie wordt met eerbied door de straten gedragen. Zo kan je zien dat God niet alleen in de kerk is, maar ook erbuiten. En dat je overal kunt bidden, ook op straat.

Vergeten jullie ook de kinderwoorddiensten niet. De datums zijn: 17/6, 1/7.

Groetjes van de Kinderwoorddienst groep.

GEZINNEN ST. PAULUSKERK

Impressie Moederdag 13mei
St. Pauluskerk



Wilt op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws en tips voor gezinnen dan is de website [katholiekgezin](http://www.katholiekgezin.nl) zeker een aanrader.



<http://www.katholiekgezin.nl>

Werk mag gezin niet in de weg staan

Werk mag nooit een belemmering vormen voor een gezin. En de verplichtingen die werk met zich meebrengt mogen de relaties binnen een gezin niet schaden. Ze zouden juist het gezin moeten ondersteunen, zodat het een sterke eenheid wordt. Dat zie paus Benedictus XVI bij gelegenheid van Wereldgezinsdag.

Al enkele jaren wordt in mei Wereldgezinsdag gevierd. De Verenigde Naties had voor dit jaar het thema ‘gezin en werk’ gekozen. In de algemene audiëntie ging paus Benedictus op het thema en de dag in. Hij riep de gezinnen op om werk niet als excuus te gebruiken voor het niet stichten van een gezin. Werk, zo moedigde hij hen aan, zou het gezin juist moeten helpen open te staan voor het leven en moeten stimuleren relaties aan te gaan met de samenleving en de Kerk. Werk, aldus de paus, moet echtparen juist in staat stellen een gezin te stichten, kinderen op te voeden en tijd voor elkaar te hebben.





OVERLEDEN

Sjef Brantjes

Stef Brantjes, op 10 juli 1930 geboren in Alkmaar. Toen hij 13 was, overleed zijn vader. Dit was het grootste verdriet in zijn leven.

Na de HBS ging hij werken in de houthandel. Als mentor bij de padvinderij ontmoette hij zijn vrouw Lidy. Vier zoons werden geboren. Ook was hij de trotse opa van 9 kleinkinderen. "Pa was een familieman! Hij hield van gezelligheid. Steevast werd er op de zondagavond gekaart of andere gezellige dingen gedaan! Die hang naar gezelligheid heeft hij op ons overgebracht", aldus zijn kinderen. "Maar ook bij het wel en wee van ieder van ons was hij betrokken".

Tot aan zijn pensionering is hij in het bedrijfsleven werkzaam gebleven. Na zijn pensionering heeft hij nog in allerlei besturen gezeten, waaronder die van het Ariënhuis.

Na een tijd van afnemende gezondheid is hij op 10 maart in vrede gestorven.

Op 16 maart was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Johannes van Brakel

Geboren in Wageningen op 10 juni 1927, waar hij ook opgroeide.

Na de lagere schoolperiode ging hij naar de ULO en vervolgens vond Joop werk bij een kruidenier en behaalde hij het kruideniersdiploma. In militaire dienst kwam hij vanwege zijn muzikale kwaliteiten bij de militaire kapel terecht. In 1949 nam hij met zijn kapel deel aan een militair muziekfestival in Den Helder. Na de militaire dienst werd Joop politiemans in Leeuwarden.

Ook daar bleven zijn muzikale kwaliteiten niet onopgemerkt en stond hij als instructeur en tamboer-maitre voor het politie muziekkorps. In 1952 volgde overplaatsing naar de verkeerspolitie in Enschede. Op 14 januari 1952 trouwde Joop met Will Suidman. Zij kregen vier kinderen. Naast de muziek kwam er een nieuwe grote hobby in zijn leven. In 1967 werd Joop lid van de Nederlandse Kring van Fuchsia-vrienden en toen er een afdeling 'Regio Twente' werd opgericht nam hij de voorzittershamer ter hand.

In de laatste maanden van zijn leven ging zijn gezondheid in snel tempo achteruit. In zorgcentrum De Posten is hij vrijdagavond 30 maart rustig ingeslapen.

Op 4 april was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Berendina Heskamp

Diny is geboren op 16 juli 1922. Zij groeide op samen met haar broer Jan en Bennie aan de Lipperkerkstraat en daarna met Anny en Miep aan de Drienerweg. Diny was van nature een zorgzame vrouw die menigeen veel werk uit handen heeft genomen.

Toen haar krachten minder werden, werd zij liefdevol verzorgd door haar zus Miep.



Diny was op haar manier gelovig en zo hebben we afscheid van haar genomen. Moge zij nu rusten in vrede bij haar ouders, broers en zus.

Op 24 april was haar uitvaart vanuit de Mariakerk.



Hendrikus Johannes Beune

In de uitvaartviering werd Henny herdacht door Rietje Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor.

Een trouw lid van ons koor is overleden.



Beste Hennie, na een langdurige ziekbedperiode, ben je vrijdagavond overleden.

De laatste weken was het voor jou en de familie niet prettig. Totdat je ziek werd, was je altijd een trouw lid van ons kerkkoor, je hebt daarin ook 43 jaar meegezongen; eerst in de H.Geestkerk en later, na de fusie, in de Maria-H.Geestkerk.

Hennie werkte als medewerker in de messes op de vliegbasis. Om jaarlijks het kerstgebeuren luister bij te zetten, werd ons koor dan door Hennie gevraagd, om daar tijdens de kerkdienst met kerstmis te komen zingen. We werden dan met de bus opgehaald en thuisgebracht. Na afloop kregen we koffie met krentewegge. We deden dit altijd graag.

Ook het Ceciliafeest hebben we verschillende jaren in de korporaals-mess, gevierd. Hennie verzorgde de tafels en het geheel zag er altijd goed uit want er mocht niets aan mankeren. Hij had goed contact met de koks van de vliegbasis en regelde dan ook, dat er 's avonds een koud- en warmbuffet werd neergezet wat er geweldig uitzag. Als Hennie wat kon doen voor het koor, dan deed hij dat, want dat vond hij mooi. Het is jammer dat je maar zo kort hebt mogen genieten van je verblijf in Ariënstate, je voelde je daar prettig. Ik was een keer bij je op bezoek en je was er trots op dat je het daar zo goed

had; je zei dat het geweldig was om 's morgens de bakker aan de deur te hebben en 's middags eten in het restaurant. "Het is net een hotel".

Hennie we willen je bedanken voor alles wat je voor het koor hebt gedaan. We wensen Diny, kinderen, kleinkinderen, familie en allen die hier aanwezig zijn, sterkte met dit verlies.

Ria Steenbergen-Weeink, partner van Joop Poorthuis.



Ria is geboren op 11 september 1936 in Enschede.

Ze beleefde de angstige oorlogsjaren welke op Ria's leven veel impact hadden. Na een studie voor medisch analiste, werd ze analiste in het ziekenhuis in Enschede.

In 1966 ontmoette zij Fred. Met Fred heeft zij dertien gelukkige jaren beleefd. Zijn plotselinge dood in 1979 was voor Ria een enorme klap.

Zij doceerde sinds 1975 op de Hoge-school in Enschede, waar zij tot haar pensioen in 1995 met veel plezier heeft gewerkt.

In 1992 leerde zij Joop Poorthuis kennen. Kort daarna maakten zijn kinderen Geert-Jan en Catherine en hun partners en kinderen ook deel uit van haar leven. Ria hield veel van hen en zij van haar. Zij hield van reizen en na elke reis toonde ze met veel trots, prachtige fotocollages en films. Ria was uitermate behendig met de PC, foto, film- en montageapparatuur.

Bewonderenswaardig ijverig was ze ook met pianospelen.

Ria kreeg erg veel last van haar rug. Eerder in haar leven had ze een auto-



en een paardrijdongeluk gehad. Ook haar heupen beperkten haar mobiliteit, maar aan beide werd ze succesvol geopereerd. Juist in de afgelopen weken zagen we wat vooruitgang en kon ze af en toe zonder rollator weer een stukje lopen.

Maar 's nachts op 23 april jl. werd Ria plotseling erg ziek. Na een geslaagde operatie aan de aorta stabiliseerde ze op de intensive care en leek zelfs langzaam te herstellen.

Afgelopen woensdagochtend echter, is ze toch nog plotseling overleden.

Op 8 mei was haar uitvaart vanuit de Mariakerk.

VRIJWILLIGERSAVOND H.Geest/Maria Locatie 27 april 2012

Op vrijdagavond 27 april hielden wij als locatie, een vrijwilligersavond. Deze avond stond in het teken van gezelligheid met een serieuze ondertoon. Er stonden een drietal vragen centraal, waarover de aanwezigen maximaal een uurtje over hebben gediscussieerd. De vragen hadden betrekking op het thema de terugloop van kerkgangers in de kerk. Wij hielden ons bezig met de volgende vragen:

? *Wat doet het afnemende aantal kerkgangers en vrijwilligers met jou?*

? *Hoe houden we onszelf gemotiveerd bij het draaiende houden van onze kerklocatie?*

? *Wat verwachten we daarin van de locatierraad en de pastoraatsgroep?*

Naast dat de bovenstaande vragen werden uitgediept, kwamen tevens andere inhoudelijke punten aan de orde, een summier verslaglegging:

♦ Mensen willen graag actief betrokken zijn tijdens de vieringen. Bij bepaalde vieringen lukt dit niet altijd.

♦ De aanvangstijden van de zondagviering is al meer dan twee jaar om 11.00 uur, mensen vinden dit geen prettige tijd, het nodigt het koffiedrinken na de mis niet uit. Dit wordt als een gemis ervaren omdat het contact met de medeparochianen hierdoor afneemt.

♦ Bij: *hoe houden we onszelf gemotiveerd*, worden toch wel termen als "ingeprent" en "plichtsgevoel" genoemd, oftewel: "**macht der gewoonte**".

♦ De terugloop in de kerk wordt als schrijnend ervaren en de ervaring is dat dit leeft onder de mensen.

♦ Dat het aantal kerkgangers terugloopt, wordt als jammerlijk ervaren. Feitelijk nog belangrijker is dat aan de onderkant nauwelijks nieuwe (jonge) aanwas plaatsvindt. Hoe motiveer je deze groep?

Kortom veel onderwerpen, te veel voor de beschikbare tijd, er moest immers ook nog een borreltje of biertje mét een hapje genoten worden. Prima, een stuk inhoud en een stukje gezelligheid. Uiteraard liep tijdens het "hapje en drankje" de fundamentele discussie gewoon (enigszins) door. Gezellig, dát was het. De locatierraad verliet de zaal rond 22.30 uur, het was beslist nog niet leeg. We kijken terug op een gezellige en nuttige avond, 'het nuttige met het aangename verenigen' noemen we dat. We zien: **én** mogelijkheden voor verbetering **én** voor herhaling.

► **Wij zoeken nog vrijwilligers voor:**

Tuinonderhoud, schoonmaakwerk, schilderwerk én bezorg(st)ers voor ons parochieblad!

► **Kom er bij; kom er**  **bij!**

Bel even naar: tel. 435 71 44 of mail

email: mariaparochie@telfort.nl

Bezorging Parochieblad:

penrgieske@marthedes.nl





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: [giuers@hetnet.nl](mailto:gieurs@hetnet.nl)

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Activiteiten op zondag *Fietsen vanaf mei...*

Vorig jaar zijn we begonnen met een fietstochtje op de zondagmiddag. Iedereen die dat wil kan meedoen. Vanaf 6 mei 2012 gaan we weer fietsen. Vooraf opgeven hoeft niet. Als u aan wilt sluiten dan bent u van harte welkom. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het Kerkplein aan de Haaksbergerstraat.

We doen ons best om een leuke route te rijden en onderweg rusten we altijd even uit met een kop koffie/glas fris (eigen rekening).

Zorg zelf ook voor wat te drinken, voor het geval we niet langs een uitspanning komen dan zoeken we een bankje op.

Het weer hebben we niet in de hand. Dus als het koud is of het regent dan gaat de tocht niet door.

We fietsen op de zondag als er die zondagochtend geen viering is in de St. Jankerk. Kijk voor de vieringen in ons parochieblad Pelgrim.

....en koffiedrinken vanaf november



Vanaf november wordt het weer vroeg donker en kans op leuk fietsweer wordt klein. Daarom gaan we in november naar binnen.

Met een groep van ongeveer 10 personen drinken we dan gezamenlijk koffie en voor de liefhebbers: we kunnen ook kaarten, sjoelen, skip-bo of scrabbelen. U kunt ook komen om de krant of een blad te lezen.



Kom in de lange winterzondag 's middags gezellig met ons een kop koffie drinken. Het koffiedrinken begint in november om 15.00 uur op de zondagen dat er geen viering is in de St. Jankerk. Als er wel een viering is dan drinken we na de viering koffie. Kijk ook in ons parochieblad Pelgrim wanneer de vieringen zijn. Ook voor het koffiedrinken geldt: opgeven hoeft niet, kom gewoon langs als het wat lijkt.

Nog vragen? Bel me gerust.
José Heitbrink, tel. 431 62 09

Geachte medeparochianen

In de locatie St.Jan-H.Michaël vinden wij het belangrijk om naar elkaar om te zien maar dat gaat niet vanzelf. De wijkcontactpersonen hebben hierin een belangrijke rol. Velen hebben een goed contact met de wijkcontactpersonen. Anderen zien hen wat minder. De pastoraatgroep wil graag een goed contact met alle parochianen.

Belangrijke momenten hiervoor zijn ziekte, problemen of juist blijdschap of een feest. Wilt u op die, of andere momenten graag contact met mensen uit de kerk en ziet u dan niet de wijkcontactpersoon, neem dan contact op met de pastoraatgroep. Dat kan telefonisch of per email.

Wij hopen dat wij een hechte locatie worden waar mensen naar elkaar omzien.

Namens de Pastoraatgroep,
Tiny Hannink, tel. 053-434 05 59,
email: hannink-starre@zonnet.nl

H. Vormsel

Op 22 april hebben de kinderen uit de Ariënsgeachten, de Verrijzenis en de St. Jan-H.Michaël locatie het H. Vormsel ontvangen. Het H. Vormsel werd toegediend door Mgr. Woorts in een mooie viering in de St. Jan-Michaëlkerk met zang van All Together. Zie voor de foto pagina 7.

Gedoopt

Op zondag **8 mei** is in de St. Franziskus barokkerk Zwillbrock gedoopt

Steven Rutten

Hij woont samen met zijn ouders aan de Ans van de Berglaan 19.

Overleden

Op 19-04-2012 in **Johanna Maria Genoveva Borgman-Siewes** op de leeftijd van 91 jaar overleden.

Vanaf het moment dat we in de St. Jan mensen thuis de communie brachten, ben ik geregeld met de communie bij haar geweest.

Mevr. Borgman had geen familie meer. Zelf was ze de jongste in hun gezin. Haar vader was al in haar vroege jeugd overleden. Ze had veel bewondering voor haar moeder, die de kinderen alleen groot bracht. Zelf heeft ze jaren voor haar moeder gezorgd. Al haar broers en zussen waren haar in de dood voorgegaan, met mogelijke kinderen van hen, had ze geen contact.

Ook haar man was al eerder overleden. Toen ze eens vertelde dat



ze het naar vond dat deze zonder het sacrament van de stervenden was gestorven, kwam het gesprek als vanzelf op bedienen. Pastor Jan Kortstee heeft haar bediend, dit heeft ze erg fijn gevonden.

Heel bijzonder, want het was niet gemakkelijk het haar naar de zin te maken. De laatste keren dat ik haar bezocht, lag ze in bed. Ze verlangde naar de dood en was blij met bezoek. Nog steeds voerde ze het hoogste woord. Tot de laatste keer, toen kon ze niet meer spreken. Ik heb wat voorgelezen en we hebben samen gebeden. We baden het ontvangen van de communie, de hostie bleef in het doosje.

In de St. Jankerk heeft haar uitvaart plaatsgevonden. Een bescheiden en intieme dienst, door José en Johan mooi vormgegeven. Een klein koor, enkele verzorgende en bekenden van het laatste uur deden haar uitgeleide. Het was goed zo!

Overleden

Na een kort ziekbed overleed op 28 april **Dante Bidoggia**. Met zijn vrouw Truus kerkte hij in St. Jankerk, dicht bij zijn dochters hoewel hij meer dan 40 jaar woont in de Toekomststraat. Dhr. Bidoggia kwam als jonge man vanuit Italië naar Twente om een nieuw bestaan op te bouwen. Hij leerde hier zijn Truus kennen en samen hebben zij in Tweekelerveld een rijk bestaan weten op te bouwen. Een eigen huis als paradijsje waar van alles groeide. Dat hebben we ook in de lezing in zijn afscheidsdienst terug gehoord. Het paasverhaal speelt zich juist af in een tuin, de plaats van groeikracht en levenslust. Dante is

een lieve man, een fijne vader en opa en een bekende voor velen geworden. Zo hebben wij hem met verdriet én dankbaarheid herdacht op 5 mei. Hij mocht 78 jaar worden. Wij wensen zijn vrouw Truus en haar gezin kracht en troost toe uit deze veel herinneringen.

Pastor Carla Berbée

Overleden

Op 29 april j.l. overleed op de leeftijd van 84 jaar **Annie Rikhof-Eidhof**. Haar uitvaartdienst was op 4 mei in de Sint Jan/Michaël-kerk. Hierna volgde haar crematie.

Huil niet omdat ik er niet meer ben

Maar glimlach omdat ik er was

Met deze ontroerende woorden namen we afscheid van Annie. Haar kinderen en kleinkinderen zijn trots op wie zij was en dankbaar voor wat zij als moeder en oma aan hen gaf. Bij het aansteken van de kaarsen rondom haar baar klonken woorden als:

- *“Geloven is vertrouwen”*

- *“Hoop geeft toekomst”*

- *“Liefde geeft troost, warmte en kracht”*

Zo stond Annie ook in het leven. In haar leven waren er moeilijke momenten, zoals het sterven van haar man Jan in 1976. Toch beleefde zij samen met haar gezin de gelukkigste tijd van haar leven. De zondag was het hoogtepunt van de week: met uitstapjes naar de familie of gewoon met het gezin de natuur in. In haar latere leven waren kaarten, het zangkoor, sjoelen, het bezoeken van de bingo en vooral visite ontvangen, geliefde bezigheden. De vriendschap met haar nieuwe vriend Schelte



Visser heeft haar veel vreugde bezorgd. Ze was tot op het laatst betrokken bij alle kinderen en kleinkinderen, zorgzaam en bezorgd. Annie stelde een groot vertrouwen in Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. Wij bidden, dat zij op haar voorspraak thuis mag zijn bij Onze Lieve Heer.

*Pastoor André Monninkhof
(Voor dit In Memoriam is dankbaar gebruik gemaakt van het bidprentje, dat door haar familie is gemaakt)*

Overleden

Net na zijn 90ste verjaardag op 30 april overleed niet geheel onverwacht **Arie Eding**, die vroeger aan de Europalaan woonde en de laatste jaren in de Bleekhof. Tot op hoge leeftijd is hij een kranige man gebleven die kracht wist te putten uit de zorg voor zijn vrouw Nelly, belangstelling had voor wat zijn kleinkinderen onder nemen en de reizen van zijn kinderen. Dhr. Eding heeft vroeger het parochiesecretariaat van de St.Janparochie bemand, nauwgezet zoal hij dat ook bij de belastingdienst was geweest. Daarom was de lezing over de talenten gekozen bij zijn afscheidsdienst op 9 mei. Want het was één van zijn levensmotto's: je moet jezelf blijven ontwikkelen. Woorden en muziek van zijn kleinkinderen hebben hem bij dit afscheid begeleid. Mogen zijn kinderen en kleinkinderen inspiratie blijven putten uit deze man. En wij wensen hen kracht toe nu zij binnen een jaar hun beide ouders moeten loslaten.

Pastor Carla Berbée

Overleden

*Altijd voor een ander toegewijd
Soms ook een tikkeltje eigengereid
Sneller dan het leven dat hij heeft geleid
Werd hij ingehaald door de tijd*

Op de leeftijd van 83 jaar is op 29 april **de heer J. Bont** overleden. Hij woonde samen met zijn vrouw aan Burg. van Veenlaan 228. Na een ziekbed van enkele maanden is hij in het bijzijn van haar, in zijn eigen vertrouwde omgeving rustig ingeslapen.

Namens de lokatie St.Jan- H. Michaël en de afdeling Zonnebloem werden zij al een aantal jaren door mij bezocht.

José Hoveling

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 14 juni	Protestant
Donderdag 21 juni	Eucharistie
Donderdag 28 juni	Protestant
Donderdag 5 juli	Eucharistie
Donderdag 19 juli	Protestant

Hatteler

Woensdag 20 juni	Protestant
Woensdag 18 juli	Woord- en Communiedienst





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandePieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam
Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*
Bankrekening: 67.76.83.596
Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 9 mei hebben wij als
LRV/PGV weer vergaderd.

- Schreef ik vorige keer dat we nog
steeds op zoek zijn naar misdie-
naars, kan ik nu melden dat we



tenminste één en waarschijnlijk twee nieuwe misdienaars hebben. U ziet ze te zijner tijd vanzelf op het altaar. En mochten ze daar nog even wat aarzelend overkomen, dan weet u waar dat van komt.

- De seizoensoening, de 1^e mis na de zomervakantie, wordt een woord- en communieviering op zondag 23 september.
- We hebben uitvoerig gesproken over Vrijplaats Daglicht; een groep mensen uit onze geloofsgemeenschap die "...in Enschede met inspirerende liturgie en andere bijeenkomsten ruimte wil scheppen voor zoekend en vrijmoedig geloven...". We spreken de wens uit dat Vrijplaats Daglicht niet zozeer funktioneert náást onze geloofsgemeenschap maar er daadwerkelijk deel van uitmaakt. Dit in wederzijds respect en met inachtneming van kerkelijke grenzen.
- Wij zijn druk bezig met verhuur van de kerk/zaal. Dat is nodig om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Zowel de zoektocht naar meer huurders als een (geleidelijke) huurverhoging maken deel uit van de activiteiten op dit gebied.
- De piano in de parochiezaal is ook langsgesproken. Het apparaat is versleten en er moet een besluit worden genomen: compleet reviseren, kleine opknopbeurt of verkopen en een keyboardje nemen. Na overleg met een pianoreparateur is gekozen voor een kleine opknopbeurt. Dat wil zeggen dat het uiterlijk niet verandert maar het innerlijk aangepakt wordt.
- We gaan binnenkort met onze energieleverancier om tafel om te bekijken

ken waar en hoe we kunnen besparen op gas en elektriciteit. Van het bedrag dat we jaarlijks afdragen aan onze energieleverancier kunnen de meeste huishoudens meer dan 10 jaar stoken. Hier valt dus nog wel wat winst te halen (hopen we).

- Uiteraard hebben we weer de nodige tijd besteed aan het kerkgebouw. Er is geen sprake van een complete onderhoudsplanning. Als er iets versleten is (is de geest geven in dit verband toepasselijker?) wordt het vervangen. Curatief onderhoud heet dat. We streven weliswaar naar een onderhoudsplan maar de financiële situatie van de stadsbrede parochie laat dat vooralsnog niet toe. Ook in de Verrijzeniskerk zijn de opbrengsten van de Aktie Kerkbalans fors teruggelopen. Een inkomstendaling die we op een of andere wijze nog moeten zien te compenseren.

Tot zover de hoofdpunten van het overleg.

En niet vergeten: inzegening nieuwe kruiswegstaties op zondag 27 mei.

*Groet Wim Lieven, voorzitter
locatieraad Verrijzeniskerk*

H. Vormsel

Op 22 april hebben de kinderen uit de Ariënsgedachtenis, de Verrijzenis en de St. Jan-H.Michaël locatie het H. Vormsel ontvangen. Het H. Vormsel werd toegediend door Mgr. Woorts in een mooie viering in de St. Jan-Michaëlkerk met zang van All Together. Zie voor de foto pagina 7.



Gedicht

Mag ik die mens zijn
Die er gewoon voor je wil zijn
Om te horen
Wat je wilt vertellen?

Mag ik die mens zijn
Aan wie je je hand wilt geven
Zodat ik hem vast kan houden
En hand in hand
Een stukje met je mee kan lopen?
Mag ik die mens zijn
Aan wie je je schouder wilt geven
Zodat ik mijn hand erop kan leggen
Om je te bemoedigen?

Mag ik die mens zijn
Bij wie je even stil mag zijn
Om zonder woorden te weten
Dat ik me met je verbonden voel?

Mag ik die mens zijn
Aan wie je de sleutel geeft
Die de deur naar je hart opent
Zodat je dat even kan luchten?

Mag ik die mens zijn....
Gewoon even samen
Met je zijn.....

Rondom overlijden

Je staat er niet altijd bij stil, het overlijden van een medemens. Gelukkig maar, want dan zou je niet meer kunnen leven. In onze parochie is er een groep mensen bereid om 7 dagen in de week standby te staan om in geval van overlijden alles wat nodig is voor een waardige uitvaart in goede banen te leiden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Er is in onze parochie een telefoonwacht. Bij toerbeurt rouleert er een mobiele telefoon die 7 dagen per week van 09.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar is. Het nummer is bij alle uitvaartleiders bekend.

Indien er een melding over een overlijden binnenkomt wordt er samen met de uitvaartleider een formulier ingevuld waarin de persoonlijke gegevens van de overledene worden genoteerd. Er wordt even kort geïnventariseerd of er een avondwake wenselijk is en of er nog verdere wensen zijn wat betreft de uitvaart.

De telefoonwacht heeft tevens de beschikking over een schaduwagenda waarin alle activiteiten staan die er plaatsvinden in het kerkgebouw. Hij/zij kan dan ook vrij snel aangeven of de uitvaart op het gewenste tijdstip kan plaatsvinden. De kerk wordt dan gereserveerd.

Meteen daarna wordt er contact opgenomen met een vaste groep mensen:

- De werkgroep Overlijden die zo spoedig mogelijk op huisbezoek gaat om de viering samen met de nabestaanden gestalte te geven.
- Er wordt gekeken of er een pastor of voorganger beschikbaar is
- De koster, die voorbereidingen gaat treffen voor de uitvaart in de kerk
- De lector, die de lezingen gaat verzorgen.
- Het koor dat de liederen verzorgt.
- Het secretariaat, dat zorgt voor de administratieve afwikkeling, het bestellen van het kruisje en het inlichten van de werkgroep Hulp aan nabestaanden.



Deze laatste werkgroep krijgt de gegevens door en stuurt eerst een condoleance kaart namens de parochie. Na 3 maanden wordt er door een van de leden contact opgenomen met de nabestaande(n) om te informeren hoe het gaat. Er is dan de mogelijkheid dat een nabestaande bezoek krijgt van iemand van deze werkgroep. Zij zijn opgeleid om een luisterend oor te bieden en iemand een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke periode van rouw.

*Namens alle betrokken werkgroepen
Jose Bloemhof*

In Memoriam Fien Bodde-Bruns

“Een hand die zwaaide als wij gingen en nog zoveel mooie dingen zijn geworden herinneringen aan onze lieve moeder” stond boven de rouwannonce van Fien Bodde. Fien werd op 30 mei 1922 geboren als deel van een tweeling in Denekamp op de boerderij in een groot gezin. De oorlogsjaren hebben haar jeugd bepaald en haar gevormd. Fien hield hier een groot gevoel voor rechtvaardigheid aan over. In 1949 trouwde zij met Bernard Bodde. Fien was een zorgzame en lieve vrouw en moeder, die zichzelf wegcijferde. Haar man en kinderen Gerrit en Erna kwamen op de eerste plaats. Ook werkte ze op de achtergrond mee met hun kruidenierszaak. Toen Bernard plotseling overleed in 1996 wist ze haar leven opnieuw in te richten. Zij verhuisde naar Enschede. In de Broekheurnestede vond ze haar nieuwe thuis. Ze was een gelovige

vrouw die de laatste jaren niet meer naar de kerk kon, maar wel trouw iedere zondag voor de TV de mis volgde. Maria en Franciscus waren voor haar een grote steun. Hoewel ze goed op de hoogte bleef van wat er om haar heen en in de maatschappij gebeurde raakte ze de laatste maanden langzaam verzwakt. Op 13 april 2012 is zij gestorven na een tweetal maanden van ziekte. Op 19 april hebben wij afscheid van haar genomen en haar op haar laatste tocht begeleid. Het was goed zo.

Pastor Ingrid Schraven

Joop van Wengel

Joop, geboren op 24 juli 1942, is op 69 jarige leeftijd overleden. Joop is 51 jaar lang verbonden geweest met Willy Oude Wolbers waarvan 44 jaar getrouwd. Samen hebben zij hun zonen Patrick en Sander in harmonie opgevoed. Joop hield zielsveel van hen, van zijn schoondochter Elise en zijn kleinkinderen Ashley, Alanis en Luciano. Het is spijtig dat hij zijn achterkleinkind niet meer heeft kunnen zien.

Joop was liefdevol, zorgzaam en stond altijd klaar voor een ander. Hij was ook een sportfanaat, een liefhebber van fietsen, maar bovenal van voetbal.. Dat heeft hem al ooit bijna het leven gekost toen een bliksemingslag op het veld hem rakelings voorbij ging.

Trots was hij op zijn kampioenschap bij Emos. Ook hield hij van vogels, kanaries en alles wat in de natuur te zien was. Na jaren gewoond te hebben aan de Albergenbrink zijn Joop en Willy onlangs verhuisd naar



de Brinkstraat. Joop verheugde zich daar enorm op. Hij heeft nog een paar dagen in zijn nieuwe thuis kunnen wonen. De laatste tijd nam de gezondheid van Joop af, maar daar klaagde hij nooit over. Toen het weer beter leek te gaan, is hij toch plotseling overleden. In het bijzijn van zijn geliefden is hij op 18 april in het ziekenhuis gestorven. Met verdriet, maar ook in dankbaarheid om zijn leven en in de wetenschap dat hij voortleeft in alles wat hij nagelaten heeft, hebben wij op 24 april afscheid van hem genomen. Moge hij nu zijn thuis vinden in het hemelse huis.

Pastor Ingrid Schraven

Mies van Boheemen - Elbers

Op 5 mei j.l. overleed in de leeftijd van 94 jaar Mies van Boheemen-Elbers. Op 9 mei was voor haar de uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk, waarna haar crematie volgde.

Tijdens haar uitvaartdienst lezen we als evangelie: "Laat de kinderen tot Mij komen" (Marcus 10, 13-16). Deze tekst is Mies van Boheemen-Elbers op het lijf geschreven. Heel haar ziel en zaligheid stak zij in het onderwijs. De kinderen, aan wie zij les mocht geven, waren "haar" kinderen. Zij wilde hen zegenen en behoeden, net als Jezus in het evangelie. Zij wilde hen vertrouwen meegeven, een stevig fundament voor hun leven. Hiervoor heeft zij zich met hart en ziel ingezet.

Haar inspiratie hiervoor putte zij uit haar geloof. Thuis had zij een bijbel. Deze bijbel was bijna "stuk" gelezen. Overall zaten plakkertjes en briefjes,

die voor haar belangrijke plaatsen in de Bijbel markeerden. Ze keek vaak in deze Bijbel. Telkens weer vond ze een antwoord, welke kant zij op moest gaan. In haar leven was zij (doordat zij meeverhuisde met haar man Kees, die als militair op verschillende plaatsen gestationeerd was) "overall even thuis". Maar haar geloof was een constante in haar bewogen leven. Ook in de buurt waar zij woonde, was zij goed thuis. Zij was er de eerste buurtwacht. Als haar burens op vakantie waren, verzorgde zij de plantjes. Voor haar vele verdiensten voor kerk en samenleving kreeg zij van de Paus de onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice". Dat zij mag rusten in vrede.

Pastoor André Monnikhof

Avondviering in de Verrijzeniskerk



Op vrijdag 29 juni, 19.00 uur

is er een avondviering in de Verrijzeniskerk aan Het Leunenberg.

Het thema is dan: **Bezieling**.

We nodigen ieder van harte uit deel te nemen aan deze viering.

We oefenen de liederen op ***zaterdag 23 juni, 10.00 uur***.

Ieder is hierbij welkom;

u hoeft geen zangtalent te hebben;

plezier hebben in muziek en samen zingen is genoeg.

Vrijplaats Daglicht



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

12 juni voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juli.

10 juli voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van augustus.

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk zondag 1 juli

Jacobuskerk zondag 8 juli

Josephkerk zondag 8 juli

Ariënsgedachtenkerk zondag 15 juli

Paulus zondag 22 juli

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk zondag 5 augustus

Josephkerk zondag 12 augustus

Verrijzeniskerk zondag 19 augustus



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

10 juni

Ex. 24, 3-8

Heb. 9, 11-15

Mc. 14, 12-26

17 juni

Ez. 17, 22-24

2 Kor. 5, 6-10

Mc. 4, 26-34

24 juni

Jes. 49, 1-6

Hand. 13, 22-26

Lc. 1, 57-80

1 juli

Wijsh.1,13-15+2,23-24

2 Kor. 8, 7-15

Mc. 5, 21-43

8 juli

Ez. 2, 2-5

2 Kor. 12, 7-10

Mc. 6, 1-6

15 juli

Am. 7, 12-15

Ef. 1, 3-14

Mc. 6, 7-13

*Als een zorg te klein is om
haar tot een gebed te maken,
is ze ook te klein om tot een
last te maken.*



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Gemeinitedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 9/10 juni 2012 Sacramentsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz.orgel	A.Monninkhof
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	J.vd.Nieuwendijk
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C.Berbée
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u Zo. 13.00 u	Eucharistie English Mass	Da./he.koor	G.Kolmschot S.Gnanapragasam
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	J.vd.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie 1 ^e .Comm.		H. Antonissen + C. Berbée

VRIJDAG 15 juni 2012 Hoogfeest H. Hart van Jezus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Vr. 09.00 u	Euch. dagkapel		A.Monninkhof

WEEKEND 16/17 juni 2012 11^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St.Joseph	I.Schraven
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Bruggeman
St.Jan/H.Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volksz+KWD	H.Kronenberg
H.Geest/Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	I.Schraven

WEEKEND 23/24 juni 2012 Hoogfeest Geboorte van de H. Johannes de Doper

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz.orgel	J. Ritzen
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
St.Jan/H.Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	All Together	H.Kronenberg
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	B.v.d. Wal
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	G.Kolmschot
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Uit Zeewolde	H. Antonissen

VRIJDAG 29 juni 2012 Hoogfeest H.H. Petrus en Paulus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Vr. 09.00 u	Eucharistie in dagkapel		H.Kronenberg



WEEKEND 30 juni/1 juli 2012 13^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	H.v.d.Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	H. Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	G. Kolmschot
H. Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Familievierin	Toontje Hoger	B. Elferink
Vrijzandenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	H.v.d.Hulst

WEEKEND 7/8 juli 2012 14^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H. Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Come Back	I.Schraven
St.Jan/H.Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	I.Schraven
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u Zo. 11.00 u	Eucharistie English Mass	Da./he.koor	B.Engelbertink
H. Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Antonissen
Vrijzandenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie Familievierin	Kinderkoor	A.Monnikhof + I.Schraven

WEEKEND 14/15 juli 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St.Joseph	C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
St.Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	All Together	A.Monnikhof
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	H.Kronenberg
H.Geest/Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Vrijzandenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	C. Berbée

English Mass June 10th, 13 pm and July 8th, 11 am.

At Sunday **June 10th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **13 pm**. The Mass will be celebrated by father Sebastian Gnanapragasam, from Hengelo.

At Sunday **July 8th** the English Mass will start at 11 am.

You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414.

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **23 juni 2012**: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital. *Gloria Rossini*, *Pastoor André Monnikhof*. e-mail: monnikhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat</i> , Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenbergr</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

(Advertentie)

In aanvulling op mijn vorige column over de laatste verzorging wil ik deze keer graag wat vertellen over het regelgesprek.

Het regelgesprek, en het woord zegt het eigenlijk al, is het gesprek met de uitvaartverzorger waarin de gehele uitvaart en alles wat daarmee samenhangt met de nabestaanden wordt geregeld oftewel besproken. Op het moment dat de melding van overlijden wordt doorgegeven gaan we telefonisch contact zoeken met de familie. Tijdens dit eerste gesprek bespreken we allereerst waar de opbaring van de overledene plaats mag vinden. Thuis of in een uitvaartcentrum. Aansluitend wordt er een tijd afgesproken wanneer de uitvaartverzorger komt om de uitvaart verder te bespreken. In dit gesprek zorgen we de volledige verzorging en invulling van de uitvaart en alles daaromheen. Van type kist tot bloemen, van muziekkeuze tot faciliteiten voor de koffietafel, van kaarten tot advertentie, van invulling van de plechtigheid tot kleur van de rouwauto, van de mogelijkheden met de laatste verzorging tot een beamerpresentatie tijdens de plechtigheid en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Kortom, het is van belang dat de familie het gevoel heeft dat alles perfect, tot in de puntjes en geheel naar hun wens is geregeld. En dat het in vertrouwde handen is bij een uitvaartverzorger die er persoonlijk is voor de familie op elk gewenst moment.

En wij vinden het een eer dat wij in deze moeilijke tijd een steentje bij mogen dragen in het verzorgen van een waardig afscheid.

Tot de volgende column

Groet Berry Aarts, Yarden Uitvaartverzorging



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

25 juni	12 juli
27 augustus	13 september
24 september	11 oktober

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse-linge situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 5 juni 2012

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. G. Oude Egberink, lid
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

K^{CG}unstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:
Vergesbrande noten, Salades,
Patés, olijven.
Binnen- en buitenlandse kaas.
Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietsgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



bloem prioritaert
mijmosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA “FROMAGERIE “

De delicatessen zaak bij uitstek... Het
juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten).Tevens
hebben wij een groot assortiment met
buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een
ruim assortiment met olijven en tappas.
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) **7512 GN**
Enschede. Tel: 053-4315093

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@
t-online.de



ons huis

100 JAAR!

