

Pinksteren

Jaargang 1, nr. 5, 9 juni 2011

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Enschede kleurt rood	3
Berichten uit het Bestuur	5
Verslag van een pelgrim	7
Nightfever ook in Enschede 23 juni	9
Kinderpagina KIEK	10
Jongerenpagina	11
Allerhande	12

Locatienieuws

H. Jacobus	13
St. Joseph	16
Ariënsgedachtenis	20
H. Paulus	25
H. Geest-Maria	28
St. Jan-H. Michaël	32
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl.

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 06-24566025
Telefoon privé: 053 – 572 34 40
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Pinksteren 2011

Er waait een nieuwe, frisse wind door de Arabische wereld. Sinds enkele maanden zijn we getuige van grote veranderingen in meerdere landen in de Arabische wereld. Regimes, die zich twintig, dertig jaar of soms nog langer hadden kunnen handhaven, hielden het niet meer, want mensen verlangden naar meer vrijheid, meer democratie, nieuwe kansen op een menswaardig bestaan. In steeds grotere aantallen kwamen ze samen, stimuleerden ze elkaar om veranderingen te eisen, om vol te houden, om hecht met elkaar verbonden te blijven. Dat alles werd soms het waaien van een nieuwe, frisse wind genoemd: het was tijd voor verandering, voor vernieuwing, voor beweging richting een nieuwe tijd, een nieuwe orde, een nieuwe toekomst, met meer recht, vrede, verzoening en compassie met en voor mensen.

Nu het feest van Pinksteren nadert, dacht ik: zou in dit alles ook Gods goede Geest aanwezig zijn, waait hier een nieuwe Geest? *“Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag”*, zouden mensen dat in deze Arabische landen vandaag de dag zo kunnen beleven?

Dat vind ik nog niet zo eenvoudig te beamen. Niet omdat het genoemde zich voordoet in een overwegend islamitische wereld: het waaien van de Geest is natuurlijk niet exclusief christelijk. Als we geloven in God die begaan is met het lot van alle mensen, dan willen we ook geloven dat Gods goede Geest werkzaam wil zijn in mensen van alle culturen en geloven, van alle rassen en talen, in welke

vorm, op welke manier dan ook, om de goede krachten te versterken. Maar ik vind het nog niet zo eenvoudig te beamen, dat in de Arabische wereld de goede Geest werkzaam is, omdat er ook zoveel sprake van geweld en tegengeweld, van grote aantallen slachtoffers, van verlies en verdriet. Het is een pijnlijk veranderingsproces, in meerdere opzichten. Mogen we dan toch geloven dat hier een goede Geest waait, dat het een goed en gerechtvaardigd ontwikkelingsproces is, dat groei en verandering in deze zich niet zonder pijn en verdriet kan voltrekken, dat de goede wegen bewandeld worden?

“Er kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak. (...) Er verscheen hun iets dat op vuur geleek. (...) En zij werden allen vervuld van de heilige Geest”. Als het Bijbelboek van de Handelingen van de Apostelen probeert te beschrijven wat er gebeurde, toen Gods Geest vaardig werd over de leerlingen en vrienden van Jezus, zoekt het naar natuurbeelden, om ingrijpende en intense veranderingen en bewegingen te verduidelijken. Gods Geest raakt mensen aan, vervult hen, brengt in beweging, maakt vurig en enthousiast. Wij mensen kunnen die Geest zelf niet zien, maar wel de effecten ervan: wat die Geest doet. Is het niet als een hevige wind, die je zelf niet ziet, maar wel degelijk kunt voelen, die in beweging zet, die de goede kant op kan blazen, maar die soms niet te stuiten is en tot haast onbeheersbare kracht kan toenemen? Is het niet als vuur, dat zelf niet te grijpen is, dat op een goede manier kan verlichten en verwarmen, maar



soms zo hevig en intens kan zijn, dat het ook te zeer kan verschroeien en verbranden?

Groeien en ontwikkelen gaat ook in ons eigen persoonlijk leven soms van 'au', mensen moeten af en toe door moeilijke, pijnlijke en verdrietige fasen in hun leven en ontdekken dan, terugkijkend, dat er toch iets goeds gebeurd is. Veranderingsprocessen die landen en volkeren betreffen, kennen enthousiaste aanhangers die overtuigd zijn van het gerechtvaardigde van hun strijd, maar ook felle tegenstanders die weerstand en verzet niet schuwen, omdat zij er heel anders over denken. En toch hebben veranderingsprocessen en revoluties in de geschiedenis goede ontwikkelingen tot stand gebracht. We mogen hopen dat zich dat ook in de Arabische wereld zal voltrekken, en liefst met zo min mogelijk geweld.



En ik hoop dat de goede Geest blijft waaien in onze kerk, in onze geloofsgemeenschappen, ook al steekt ook hier soms een tegenwind op.

Ik blijf toch vertrouwen op die goede Geest, die zoveel vermag.

En de ware vruchten van de goede Geest, zo lees ik ook in de bijbel, moeten zijn: *“liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing”* (Paulus tot de Gala-

ten: 5,22-23). Mogen dat dan uiteindelijk de resultaten zijn in ons samenleven, in het groot en in het klein. Dat wens ik alle mensen van goede wil in het Midden-Oosten van harte toe, dat wens ik u persoonlijk toe, bij alles wat u mee- en doormaakt.

Ik besluit met dierbare gedachten uit de oude hymne **Veni Sancte Spiritus**: *“Kom, o Geest des Heren, kom, uit het hemels heiligdom;*

kom, o vrede in de strijd, lafenis voor het hart dat lijdt; maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart;

geef uw gaven zevenvoud, aan ieder die op U vertrouwt;

sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij,

geef ons vreugde die niet vergaat ...”

Zalig Pinksteren: voor onze wereld, en voor u allen!

Pastor Hans van der Hulst

Enschede kleurt rood

Op het moment, waarop ik dit artikel schrijf, is de hele Oude Markt rood gekleurd. Meer dan 10.000 mensen kijken naar de kampioenswedstrijd van FC Twente. Al ruim voor aanvang van de wedstrijd is het één groot feest. Zeker als iedereen uit volle borst met elkaar zingt: “You ‘ll never walk alone”.

Deze week nog zei iemand tegen me: “Enschede is altijd al een rode stad geweest”. Wat degene hiermee bedoelde, laten we nu maar even in het



midden. Maar toch ... de kleur *rood* speelt in deze stad een belangrijke rol, zoveel is wel duidelijk.

Ook onze kerk kleurt *rood*. Dat doet zij met Pinksteren.

Pinksteren is het Feest van de Heilige Geest. De kleur, die wij traditioneel verbinden met de Heilige Geest, is *rood*. Rood is de kleur van bloed. Maar rood is ook de kleur van vuur, de kleur van passie, en de kleur van liefde. Al deze betekenissen mogen meeklinken, als wij overwegen, wat voor ons de betekenis kan zijn van het Pinksterfeest. De tijd van de Heer (Kersttijd, Paastijd) die begon met het feest van Zijn geboorte, is afgesloten met het feest van Hemelvaart. Nu breekt de tijd van de Kerk aan. Het *goa-stokje* wordt aan ons doorgegeven. Want wij zijn die Kerk! God geeft ons een Helper, de Heilige Geest. De Heer zelf heeft ons beloofd dat de Heilige Geest ons zal helpen om waar te maken wat Hij ons in zijn aardse leven heeft voorgeleefd.

Deze Geest wordt ons met Pinksteren gegeven. Hij doet het bloed door onze aderen stromen. Hij laat ons hart van binnen kloppen, als Hij ons gevoel; als Hij onze emoties aanspreekt. Soms doet Hij dat op een onverwachte manier. Zo vindt iemand op het grafje van zijn overleden kind een *rode* ballon. Deze ballon is opgelaten in een heel ander deel van ons land, met een goede wens. Deze goede wens komt terecht bij deze vader, die wel een hart onder de riem kan gebruiken. Deze *rode* ballon doet hem beseffen, dat hij er niet alleen voorstaat, maar dat er mensen zijn, die met hem meeleven. "You 'll never walk alone".

Zo is het ook met ons. Ook wij staan er niet alleen voor, als wij ons laten 'begeesteren' en vanuit dit gevoel lief en leed samen kunnen beleven. De Geest van de Heer, die zijn leven aan ons gaf, kan ons hierbij op weg helpen.

Het is nu rust. FC Twente staat op achterstand, maar toch blijft de hoop leven in de harten van allen, die zijn samengedromd op de Oude Markt. Dat merk je aan de sfeer. We zijn vol verwachting van wat de tweede helft ons zal brengen; vol verwachting ook van wat de toekomst voor ons in petto heeft.

Mijn liefste wens is, dat Enschede *rood* zal blijven kleuren. Rood van de Goede Geest die ons in vriendschap en naastenliefde met elkaar verbindt. Eén van hart en één van ziel.

Zalig Pinksteren.



Pastoor André Monninkhof

P.S.: Ook na de wedstrijd kleurde Enschede rood. We toonden ons goede verliezers. Na de nederlaag volgde een zegetocht. Zo kent deze wedstrijd ook nog winnaars!

Bedankt

Lieve dames,
beste heren,
Op 14 april jl.
heb ik afscheid
genomen van het
parochiebestuur.
Het werd een



onvergetelijke avond voor mij en voor mijn familie.

Ik werd totaal verrast door de Pauselijke onderscheiding die ik mocht ontvangen, Pro Ecclesia et Pontifice.

Nu, een paar weken later, besef ik pas goed wat een eer mij te beurt is gevallen, teveel eer zou ik haast zeggen, om beduusd van te worden.

Ik vond het bovendien bijzonder indrukwekkend dat mijn familie er getuige van mocht zijn.

Ik wil nogmaals het pastoresteam, de leden van het parochiebestuur, de dames van het secretariaat en alle anderen bedanken voor alle inspanningen om deze avond zo onvergetelijk voor mij en voor mijn echtgenote Maria te maken. In het bijzonder bedank ik Guus Berkien, mijn opvolger als vice-voorzitter en pastor André Monnikhof voor de mooie woorden.

Ik heb van heel veel kanten blijken van waardering mogen ontvangen in de vorm van veel brieven en kaarten en mails met mooie woorden, soms vergezeld van flessen of bonnen.

Ook dit heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik kan niet iedereen persoonlijk bedanken en daarom doe ik op deze manier via Pelgrim.

Maar ik zei het al, die donderdagavond. Alles wat er in de afgelopen jaren is bereikt vanuit het pastoresteam, de stuurgroep en het parochiebestuur was vooral het resultaat van teamwerk, teamwerk waar ik mede leiding en sturing aan mocht geven maar wat zonder de grote inzet en de positieve instelling van velen nooit iets had kunnen worden. Dit kan niet vaak genoeg worden benadrukt.

Graag wil ik iedereen nogmaals dank-

zeggen voor de vriendschap, de ondersteuning en ook voor de nodige opbouwende kritiek.

Ik hoop u allen nog regelmatig te zien, maar dan zonder de bestuurlijke druk die er soms wel was.

Rien Tiehatten

Berichten uit het bestuur

“Dag op de hei” van pastoresteam en bestuur

Het pastoresteam en het bestuur hebben op 6 mei een middag en avond met elkaar in het klooster van Noord-Deurningen vergaderd. De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar te praten over de huidige stand van zaken in de parochie en over de toekomst. Daarnaast was de bijeenkomst ook bedoeld om nader met elkaar kennis te maken. Het was een zeer nuttige dag en afgesproken is dit soort samenkomsten een tot twee keer per jaar te organiseren.

Gesprek met economen

Op 12 mei heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de beide economen en de regionaal financieel adviseur van het aartsbisdom enerzijds en een afvaardiging van het bestuur anderzijds. Van beide kanten is veel informatie uitgewisseld en gekeken naar de financiële situatie van de parochie, zowel nu als in de toekomst. Daarbij werden o.a. de dalende inkomsten en sterk stijgende afdrachten (pensioenfonds, bisdom) aan de orde gesteld. Het bestuur heeft nog eens desgevraagd benadrukt dat het op dit moment en in de nabije toekomst geen



reden ziet te praten over sluiting van kerkgebouwen, van de zijde van het bisdom werd aangedrongen op een pro-actieve houding, zodat het bestuur is voorbereid als zich de noodzaak tot sluiting op middellange of lange termijn wel gaat voordoen.

Bestuursvergadering

Verskillende bijeenkomsten (parochieeraad, bezoek aan de bisschop, dag op de hei, regio-overleg vice-voorzitters en bezoek economen) werden kort nabesproken. De lijst met stipendia werd uitgebreid en geactualiseerd. Daarnaast kwamen er allerlei zaken rond gebouwen, financiën en de bezorging van het parochieblad aan de orde. Er zijn verschillende vacatures als het gaat om vertegenwoordiging van het parochiebestuur in andere besturen (Raad van Kerken, Citypastoraat, Concordia). Het eerstvolgende parochieeraad is vastgesteld op 29 september.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, vice-voorzitter*

Zelfstandig geloven

Christenen worden vanaf de allereerste tijd mensen van de weg genoemd.

De column “Zelfstandig geloven” zoekt naar woorden die ons helpen in een tijd, waarin allerlei visies op de wereld achterhaald en geen vaste grond meer bieden voor het geloof.

Wij moeten als volwassen gelovigen nu veel meer zelf de weg vinden die we kunnen gaan in het Licht van de Blijde Boodschap, het Evangelie van

Jezus, die de Gezalfde van God wordt genoemd.

Hij is degene door wie God in deze wereld voor ons zichtbaar en herkenbaar wordt.

Iedere maand wil ik proberen om een gedachte te formuleren. Het zijn werk-gedachten waar mensen samen wat mee kunnen doen.

Horen die gedachten bij wat je werkelijk verlangt in het leven?

Ik beschouw mijzelf daarin als een leerling van spirituele mensen uit deze tijd en van vroeger.

De Heilige Schrift is daarbij de eerste bron van de kennis van ons geloof.

Daarna zijn er vele heiligen en wijzen geweest, zoal Eckhart in Duitsland en in Nederland Hadewijch. Diepgelovige mensen die niet over een nacht ijs gaan. Bij hen ga ik op zoek naar hun verlangen en hoe zij de weg vinden vanuit hun wereldbeeld. Dan kijk ik naar wat voor een gedachte dat oplevert voor ons nu, om over te denken en om mee te werken.

De column veronderstelt dus een behoorlijk zelfstandig vermogen om dingen te overwegen en in een breder kader te zien.

Jeanine Molleman

Bedevaart naar Eggerode

Na daags ervoor – ter afsluiting van de restauratie van de Jacobus – getuige geweest te zijn van het plaatsen van de haan op het kruis van de kerk van waaruit in de loop der jaren meerderen hun tocht begonnen naar Santiago de Compostela, ging



zaterdag 14 mei een groep van 23 personen ter bedevaart naar Eggerode aan de uitlopers van de Münsterse Baumberge.

Eggerode, lieflijk dorpje waar sinds meerdere honderden jaren, parochies uit het Münsterland naar toe trekken om er te bidden bij het genadebeeld van "Onze Lieve Vrouw van het Hemelrijk". Vanuit Enschede maar 3 kwartier rijden. Bedevaart die begonnen werd met een korte uitleg over Eggerode door de koster, organist en eigenaar van de souvenirswinkel dhr. Frye in de kerk naast de Mariakapel met dezelfde afmetingen als de genadekapel in Kevelaer. Doch niet voordat ons de nieuwe brochure in het Duits en Nederlands ter hand was gesteld en er voor de "Gronauer Nachrichten" een foto gemaakt was van de pelgrims uit Enschede.

Daarna allereerst de 50 jaar geleden, langs een mooie houtwal rond een grote akker, aangelegde kruisweg gelopen. Koster Leo Gasthuis voorop met het grote houten lijdenskruis, nog afkomstig uit de Jacobuskerk van 1862 en daarachter in stemmig paarse koorkap, pastor Kortstee. Een Kruisweg waar we een heel uur over deden met het hart rakende, eenvoudige overwegingen bij elk van de 14 staties en de hele tijd door een bij het lijdensverhaal passende gure westenwind. Toch wel zin in koffie, maar nee eerst naar de ook weer een uur durende "Pilgermesse" in de kerk met pastor Kortstee als voorganger, de koster Leo en Joop als acoliet, Riet Franke als lectrice en dhr. Frye als organist. Mooie viering waarin vooral werd stilgestaan bij Maria, die mens is geweest zoals wij, staande en

levende tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen, maar een geloof sterker dan het onze en daarom zo geliefd bij God en de mensen. Een viering waarin pastor Kortstee ons in zijn preekje vooral uitnodigde ons de instelling eigen te maken van Maria in haar Magnificat. Een viering waarin we natuurlijk ook liederen zongen als: 'Wij groeten U, o Koningin'- 'Te Lourd' op de bergen en 'Immaculata'. Toen nog geen koffie, maar samen naar hotel-restaurant Winter voor een gezamenlijke warme maaltijd of liever een buffet dat ieder zich goed liet smaken, helemaal uit de kunst. Waarna ieder nog even gedag zei tegen Maria in de genadekapel, een kaarsje opstak en we meer dan voldaan terugreden naar Enschede.

Voor deze bijzondere dag een woord van dank aan het adres van Riet Franke, die al wat langer dacht aan het organiseren van een tocht naar Eggerode, maar nu ze wat meer tijd heeft, dat moment gekomen achtte. Riet, overigens op dat idee van een bedevaart naar Eggerode gebracht door de voettocht die haar zoon Jörgen jaarlijks vanuit Alstätte maakt naar het velen zo aansprekende, lieflijke en eenvoudige Eggerode. Soms het hemelrijk dichterbij dan je denkt.

Cor van de Wiel

Verslag van een pelgrim

Het zit er op! Vier dagen heb ik mogen pelgrimeren rond het zuidelijke Drielandenpunt en het was fantastisch. De routes, het landschap



maar vooral de mensen en de betrokkenheid bij het doel, de Filippijnen!

De spirituele kant van de pelgrimstocht kwam vooral tot uitdrukking door de gesprekken met hele bijzondere mensen. Iedereen die met elkaar oploopt, elkaars verhalen aanhoort en deelt. Op sommige momenten was er sprake van ontroering, met name toen ik een van de deelnemers die blind is, mocht begeleiden. Het volledige vertrouwen dat hij aan de ander geeft is bewonderenswaardig. Iedere deelnemer heeft een andere reden om mee te lopen en soms zijn de verhalen indrukwekkend. En toch is het tijdens de tocht gemakkelijk om je zorgen en last met de ander te delen. Iedereen wandelt met iedereen en je voelt je gesteund, ondanks dat je de mensen niet goed kent. Maar ook hebben we gehoord over het doel. Een fotosessie over de Mangyan, de bevolking van het Filippijnse eiland Mindoro, liet goed zien waar de problematiek ligt. Niet in armoede of honger. Maar wel in totale ongelijkheid zonder je recht te kunnen halen omdat de overheid zich laat paaien door de (rijke) Westerse bedrijven die met geld land en 'politiek' kopen. Door te leren hoe zij voor zichzelf op kunnen komen, door het bos in ere te herstellen en de mensen een bestaansrecht te geven, krijgen de Mangyan een kans. En dat is solidariteit in de geest van Vastenaktie.

En natuurlijk was tijdens de tochten één van de gesprekspunten hoeveel geld er al bij elkaar is gehaald. Want voor iedere pelgrim was het geld bijeenbrengen toch een grote uitdaging en voor de meeste een overwinning.

Ik ben ongelooflijk trots op wat de parochie Enschede bijeen heeft gebracht via de verschillende acties. Door over te maken op de rekening, te geven in de deurcollecte, de giften van de sobere maaltijden en natuurlijk de kinderen van groep 4 die sparen met de spaardoosjes. Ik wil iedereen die mij heeft gesponsord, ook in mentaal opzicht, hartelijk danken! De sponsoring loopt nog door tot eind mei, dus mijn teller op de website kan nog wat stijgen.

Wilt u wat zien en proeven van de sfeer van de Pelgrimstocht? Kijk dan voor mijn foto's op

<http://www.flickr.com/photos/61738301@N08/>

Op de televisie is een verslag in Katholiek Nederland tv waarbij de tocht en het doel aan bod komen.

De aflevering is op Internet terug te zien op:

http://www.katholieknederland.nl/katholieknederland-tv/2011/detail_objectID726355.html

(De pelgrimstocht begint bij minuut 6.10. Voor diegene die dit niet kennen: er volgt eerst een reclame en dan begint de aflevering.)

En natuurlijk geeft de website van Pelgrimstocht zelf een goed beeld met de dagverslagen en de korte filmpjes van de ambassadrice Hella van der Wijst.

<http://pelgrimstocht.nl/Dagverslagen>

Ik wil graag zeggen: 'bedankt aan iedereen voor het vertrouwen, bedankt voor de betrokkenheid en wie weet tot volgend jaar'.

Pelgrim Karin



Pastorale school

In september start het derde jaar van de Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht, waarin de vicariaten Utrecht, Arnhem en Deventer cursisten wederom een gevarieerd programma bieden. Op twee locaties worden de modules 5 t/m 8 van de 'Basiscursus Katholiek Geloof & Geloofsbeleving' nog aangeboden, verder staan onder meer op het programma: een cursus 'Uitvaartvieringen door parochianen', een cursus 'Geloof in beeld' (met als cursusleider hulpbisschop en vicaris van Utrecht Mgr. Woorts) en een cursus 'Communicatieve vaardigheden van de vrijwilliger in het parochiële vrijwilligerswerk'.

Meer informatie over de diverse modules/cursussen, lesdata en -plaatsen, kosten, inschrijven et cetera is te vinden op www.aartsbisdom.nl.

Wanneer u interesse hebt in één van deze cursussen wilt u dit dan ook doorgeven aan één van de leden van het pastorale team?

Pastor Ingrid Schraven

• Ook in Enschede Nightfever op donderdag 23 juni

Sinds september vinden er in Oldenzaal in de Plechelmusbasiliek jonge-renvieringen plaats onder het motto "Nightfever". Ook in Enschede willen we zo'n Nightfeveravond gaan houden. **Deze Nightfeveravond zal zijn op donderdagavond 23 juni in de Sint Jacobuskerk aan de Oude Markt.** Het programma is als volgt:

20.00 uur Heilige Mis, zo mogelijk met Jongerenkoor, aansluitend uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding. Katechese over een aansprekend onderwerp. De hele avond gelegenheid om even stil te zijn en een kaarsje aan te steken. Gelegenheid voor gesprek/biecht. Er zijn twee meditaties. Om 23.00 uur sluiten we de avond af met de complete; dit is het kerkelijk gebed bij de sluiting van de dag. Met het Nightfeverteam zullen we ook de Oude Markt op gaan om mensen uit te nodigen om binnen te komen. We richten ons speciaal op jongeren. Maar alle leeftijden zijn van harte welkom.

Graag tot donderdagavond 23 juni in de Sint Jacobuskerk in Enschede.

*Namens het Nightfeverteam,
Pastoor André Monninkhof*

Met stenen van ergernis bouw ik hoge muren, ik keer me af... van vrienden... familie... burenen.

Met handen die vergeven kan ik muren slopen. Ontdek dat ik weer spontaan naar de ander kan lopen.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Bent u slechtziend en hebt u een computer? Geef dan uw e-mailadres door dan stuurt de redactie u Pelgrim als PDF-bestand, zodat u Pelgrim digitaal kunt lezen.

centraleredactie@katholiekenschede.nl
treesh.j.m.schaap@gmail.com





KIEK

PINKSTEREN

Al meer dan vijftig dagen was het geleden dat Jezus aan het kruis gestorven was. Judas had hem verraden. Maar de vrouwen hadden toch hem gezien, levend en wel met Pasen? Ze geloofden er in. Ze wilden het geloven! Nu, vijftig dagen later, zaten ze samen, de vrienden van Jezus. Wat had het nog voor zin, wat moesten ze aan met alle beloften?" Was Jezus er maar", zeiden ze "Wat en waar moeten we beginnen" en "we komen er alleen niet uit!"

Ineens, als bij donderslag, kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak. En er verscheen iets! Vuur!! Vuur, dat in de vorm van een tong boven ieders hoofd zweefde! Ze voelden zich krachtig en blij! Zo'n goed gevoel dat het was alsof Jezus heel dicht, nee eigenlijk **in hun** was. Hier in hun midden! Ze lachten en praatten met iedereen. En het was niet raar. Iedereen verstond hen, ook de mensen die een heel andere taal spraken. Ze konden niet ophouden met praten en ze trokken verder, zonder zich om de alledaagse dingen te bekommeren. Ze trokken door vreemde landen en deden wat de Geest van Jezus hen ingaf!

Hoera! Jezus had woord gehouden. Hij was niet voor altijd dood. Hij leefde verder bij Zijn Vader in de hemel. En Hij had de Heilige Geest aan hen, de achterblijvers, gegeven! Dit wilden ze de hele wereld vertellen!

Kebus

Mopje: "Een haan en een kip komen elkaar tegen. "Kukeleku," zegt de haan. "Miauw", antwoordt de kip. "Wat krijgen we nou?" vraagt de haan. "Ach," zegt de kip, "zonder vreemde talen kom je tegenwoordig niet veel verder."

Limerick: Een voetballer speelde in Twenthe. Verdienende daar niet zoveel cente. Hij zei: "t is goed te doen, zo zonder veel poen. Een kampioen leeft van de rente.!"

B



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

• **Tienerzomerkamp - WKJ.nl**

We zitten weer een tijdje in het nieuwe jaar. En voor je het weet is het schooljaar al weer voorbij en heb je alweer zomervakantie. Natuurlijk heeft de WKJ voor jou weer een zomerkamp!! Het WKJ tienerzomerkamp 2011, een kamp voor tieners van 12 t/m 16 jaar.

Een hele week gevuld met gezelligheid, kampvuren, sporten, leuke spelletjes, uitjes én geloof. Natuurlijk hebben we dit jaar ook weer een nieuw thema: '**Keep the Faith**' waarmee we het onder andere gaan hebben over het vertrouwen in het geloof en nog veel meer. Samen met jouw, oude of nieuwe deelnemer, hopen wij er een fantastische, onvergetelijke week van te maken! Het zomerkamp is dit jaar van za 23 juli tot en met za 30 juli in Rossum. Geef je nu op voor het tienerzomerkamp van de WKJ! De kosten voor deze super gezellige week zijn 125 euro. Dit graag overmaken op 2034163, t.n.v. Werkgroep Katholieke Jongeren te Utrecht o.v.v. Tienerzomerkamp 2011 en de naam van de deelnemer. Opgeven kan via deze site. Heb jij nog vragen? Stel deze gerust via zomerkamp@wkj.nl of bel naar Kees Sinnige: 0636322304.

Groetjes de leiding van het Tiener Zomer Kamp 2011!

• **Traveling...Tienerkampen**

Jaarlijks organiseert het Aartsbisdom Utrecht twee tienerkampen voor tieners van 13 tot 15 jaar en een kinderkamp voor kinderen tussen 8 en

12 jaar. Inschrijven gebeurt dit jaar voor het eerst alleen digitaal en kan op www.yougle.nl.

Kinderkamp 'Beestenbende'

Het kinderkamp, met dit jaar als motto 'Beestenbende', staat onder leiding van Marit Schouten. Kun jij net zo hard stampen als een olifant? Ben jij net zo sluw als een vos? Of voel jij je meer als een vis in het water? Geef je dan op voor het kinderkamp! Vanuit het thema 'Beestenbende' gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de bijbel waar dieren in voorkomen. Daarnaast zijn er allerlei leuke activiteiten en kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker eten en nog veel meer.

31 juli t/m 5 augustus, Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo, voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar, aantal deelnemers: 50, hoofdleiding: Marit Schouten, Michiel van den Ham en Sander Menting, kosten: 115 euro.

Tienerkampen 'Traveling...'

De spetterende tienerkampen 'Traveling...' staan onder leiding van pastoor Gerben Zweers. Tieners die van uitdaging houden en sportief zijn aangelegd, zullen hier een geweldige week hebben. De groepen kamperen in Hengelo in een bos en hebben daar een sportdag, een trektocht en gaan klimmen. De tieners koken zelf – en bij het kampvuur kun je goed zingen of de meest idiote spelletjes doen. Boogschieten is ook gaaf, zeker als je er een spel mee mag doen. Tijdens het kamp horen ze ook over God. Dit jaar gaat er een zekere Paulus mee; een man uit de bijbel die heel wat afgereisd heeft.



17-23 juli / 24-30 juli in Hengelo, voor tieners van 12 jaar (vanaf middelbare school) tot en met 15 jaar, kosten: 135 euro.

Hoofdleiding is pastoor Gerben Zweers Ridderstraat 198 4101 BK Culemborg, tel.: 0345 512660 of gjbzweers@hetnet.nl

Meer informatie en inschrijven: www.yougles.nl, klik bovenaan door naar 'tieners – tieneractiviteiten'.

Allerhande

• Passiespelen Hertme

Op 10, 11, 12 juni aanvang 20.30 uur en op 13 juni aanvang om 14.00 uur in het openluchttheater te Hertme.

Kaartverkoop en meer informatie: www.passiespelenhertme.nl.

• OPROEP: Wie weet meer?

Beste lezers,

Wie heeft info over deze foto uit ca. 1930 opgenomen aan de Oldenzaalsestraat. Bel. 053-4333126 of stuur een bericht naar j.schiffel@kpnplanet.nl. Alvast bedankt.



John Schiffel

Lourdesgroep

Sinds enige tijd bestaat er in onze parochie een stedelijke werkgroep waarin de contactpersonen van de verschillende locaties zich verzameld hebben. Op 28 maart jl. is tijdens een vesperviering in Zeist het startsein gegeven voor de bisdomreis naar Lourdes die volgend jaar gehouden zal worden. Deze reis zal plaats vinden van 27 april tot en met 6 mei 2012. Meer informatie zult u binnenkort in Pelgrim kunnen vinden. Mocht u nu al vragen of interesse hebben in één van de reizen naar Lourdes of de bisdombedevaart, dan kunt u zich wenden tot de volgende contactpersonen:

mw. A. Prieshof, coördinator

H. Jacobus: mw. M. van Gerven

Ariënsgedachtenis: mw. A. Morsink

H.Geest – Maria: mw. E. Vije

St.Jan-H.Michaël: mw. D. Weegerink

St.Joseph: mw. H. Eckers

H.Paulus: mw. T. Vaanholt

Verrijzenis des Heren:

mw. M. v.d. Berg.

Pastor Ingrid Schraven





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, penningmeester

Penningmeester

Mevr. Ineke Keizer.

SNS-bank 91 15 30 037

Webmaster

Hr. Jos Gruyters

josgruyters@concepts.nl

Redactie:

Voorlopig vacature,

Wilt u uw bijdrage sturen naar het secretariaat van de Jacobuskerk?

Bezorging

Mevr. I. Hoog Antink,

Spelbergsweg 13

478 79 51

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

Lokaal Beraad Jacobuskerk

We staan even stil bij de ziekte van Anneke Kenter.

De ziekenzalving in het parochiehuis op 8 maart is als zeer sfeervol ervaren.

Het orgel is weer uitgepakt en kan gespeeld worden.

Het nieuwe parochieblad Pelgrim wordt goed ontvangen.

Vanwege de ziekte van Anneke zullen Jeanine en Ans het Jacobusgedeelte invullen. We zijn op zoek naar iemand die de Jacobuskerk tijdens redactievergaderingen kan vertegenwoordigen.

Vanwege een terugloop van het aantal kerkenwachten is besloten de kerk alleen op de zatermiddag te openen.

Het BJK telt nu 12 leden.

Er wordt een vrijwilligersdag gepland op zaterdag 4 juni.

Volgende vergaderingen op 11 juli en 10 oktober.

Volgende vergaderingen op 11 juli en 10 oktober.

Witte Donderdagviering in de Eschpoort

Pater Gieselink heeft de H. mis opgedragen in de ontmoetingsruimte van het Ariënszorgpalet. Daar werden de bewoners van de Eschpoort gebracht en gehaald door de vrijwilligers.

We danken hen hartelijk. In de preek vertelde pater Gieselink over de vele goede mensen in de maatschappij, dus ook in de kerk. We zijn allen kwetsbare mensen met de opdracht goed voor elkaar te zijn. Hij vertelde hoe het als jonge missionaris moeilijk was om over brood en wijn te spreken. Beiden waren onbekend bij de mensen, daarom spraken de missionarissen over voedsel: moetsa. Bij de uitgang kon ieder bewoner een palmtakje meenemen en kreeg namens het Pastorale team van het Ariënszorgpalet een



mooie paaswens aangeboden.
Tegen de stormvloed van het tij in
*In weerwil van de angsten
het onrecht van de pijn
het moet toch mogelijk zijn.
Want zie een tere knop ontspruit
aan stromend levend water.
Hij staat met gespreide handen
naar het licht geheven.
Hij moet wel zijn verzezen.*

Dat het voor iedereen Pasen
mag worden.

Jazzfestival met Pinksteren

Op eerste Pinsterdag 12 juni zal om 19.00 uur in de pauze van alle Jazzconcerten buiten een verstillde vesperviering worden gehouden in de Grote kerk. Deze vespers ligt in de lijn van de vespers in de Advent en op koopzondagen. Iedereen is er welkom.
Op 13 juni is om 10 uur de Eucharistieviering met gospelzang en daarna weer in de Grote Kerk zal de mis van Duke Ellington worden gespeeld met groot orkest.

Ziekenzalving

Er vindt een ziekenzalving plaats in de ontmoetingsruimte van het Ariënzorgpalet op 7 september om 14.30 uur.

Kerkbijdrage

Graag willen we iedereen bedanken die onze locatie al weer heeft gesteund middels een bijdrage aan de actie Kerkbalans 2011. Mocht u echter nog niet in de gelegenheid zijn geweest of misschien bent u het gewoon vergeten. Uw bijdrage is nog

steeds van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **91.15.30.037**, t.n.v. **Jacobuskerk Enschede**.

Ineke Keizer, penningmeester

Parochiekroniek

Overleden:

Mevrouw Diny Groothuis van der Poel, is in de nacht van **15 op 16 mei** na een moedig gedragen lijden rustig ontslapen.

Mw Groothuis woonde voor zij naar de Lindenhof verhuisde in de Zuidmolen en was een heel kerkelijk betrokken lid van onze gemeenschap. Op 20 mei is de uitvaartplechtigheid gehouden in onze kerk en mevrouw is begraven op de begraafplaats aan de Gronausestraat.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte.

Gehuwd:

Op **21 mei** vond het huwelijk plaats van **Anke Beute en Kevin v.d. Groep**.

Dat zij elkaar gelukkig mogen maken

Gedoopt:

Op **8 mei** vond de doop plaats van **Robin**, geboren op 14 mei 2009. Hij is de zoon van **Jo Tel**.

Eveneens op **8 mei** werd **Julia**, geboren op 4 mei 2010, gedoopt. Zij is de dochter van **Richard en Karin Migchielsen**.

Tevens ontving het H.Doopsel **Jaidan Oude Voshaar**, zoon van **Martijn en Mary Ann**.

Dat ze mogen opgroeien in liefde



Feestelijke afsluiting restauratie



Na meer dan een jaar hard werken is de klus geklaard. Onze kerk staat er weer in volle glorie bij. Donderdag 12 mei hebben we de restauratiewerk

zaamheden officieel afgesloten. Hiervoor hadden we de medewerkers van alle bedrijven, vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente, burens én alle parochianen uitgenodigd.

Om 14.00 uur was het zover. Het plein voor de kerk stond vol. Het weer deed ook mee, al hebben we nog wel een paar schietgebedjes gedaan.

Na een korte toespraak van mijzelf waarin ik even stilgestaan heb bij het verloop van de restauratie en iedereen op gepaste wijze heb bedankt moest het gebeuren. Het plaatsen van de haan op de toren onder begeleiding van onze pastoor André Monninkhof. Nadat André de symboliek van de haan nog had toegelicht werd hij samen met een medewerker van Leidkekkersbedrijf Koenders vergezeld van de haan omhoog gehesen. Boven angekommen is de haan door André gezegend en weer veilig op de toren geplaatst. Nadat beide heren weer veilig beneden waren angekommen konden alle genodigden de resultaten van de werkzaamheden bekijken. In de kerk kon via filmbeelden en foto's het hele proces van de restauratie nog eens worden bekeken. In de pastorie-tuin was het daarna een gezellig

samenzijn. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog enkele uurtjes nagepraat. Zelf een enkel regenbuitje deed hieraan niets af. We kunnen terugkijken op een geslaagd project en hopen dat onze kerk er de komende 75 jaar weer tegen kan.

Ineke Keizer,

vice voorzitter locatieraad.

De familie Ntahonankwa is een (politiek) vluchtelingengezin uit Burundi, een klein land centraal in Afrika gelegen. Het gezin bestaat uit vader Evode, moeder Christien en de kinderen Huque (5 jaar) en Fiene (4 jaar). Zij behoren tot de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk waar een van de ouders dan ook bijna elke zondag aanwezig is. Beide kinderen hebben wel een verblijfsvergunning en de beide ouders niet met als gevolg dat de ouders ook geen inkomen hebben en ze met hun vieren moeten rondkomen van het leefgeld van de beide kinderen!! De advocaat is al lang bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Vanuit de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk hebben wij hun tot nu toe kunnen ondersteunen maar omdat het einde nog niet in zicht is willen wij u vragen ze te blijven ondersteunen. Mijn tel. no. is 0654685248. U kunt uw bijdrage voor het gezin overmaken op bankrekeningno. 59.22.63.096 "voor Evode en Christien" van de geloofsgemeenschap St. Jacobus en ook kunt u de bijdrage deponeren in de melkbus achter in de St. Jacobuskerk! Hartelijk dank voor uw medeleven!

Jan Kattenpoel Oude Heerink





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman@home.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Ook dit jaar is er weer een lid van onze geloofsgemeenschap gehuldigd. Ben Knobben is Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Ben ook namens ons van harte gefeliciteerd.

- Op donderdag 26 mei hebben we onder leiding van Ingrid Schraven een gesprek met vertegenwoordigers van de paus Joannesschool en onze locatie om o.a. de mogelijkheid van meer gezinsvieringen en of schoolvieringen



te bespreken.

- Op 15 mei hebben 15 jonge mensen hun Eerste Heilige Communie ontvangen. In een goed gevulde kerk hebben we kunnen genieten van een mooie viering met als inspirerende thema: "SAMEN OP WEG".

We hebben genoten van de inbreng van het koor van de paus Joannes-school o.l.v. Loes Mohede-Stolker. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze mooie viering, hartelijk dank. Wij hopen nog steeds om uit deze groep een of meer misdienaars te kunnen werven.

- Inzake het Pastoraal Liturgisch Beleid bekijken en bespreken we de diverse mogelijkheden en kansen die door deze nota geboden worden.

Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman,
053-4355320
jos.marsman@home.nl*

Overleden

In Memoriam Cees van Oosterwijk

Iets meer dan een half jaar na het sterven van zijn lieve vrouw Riek van Oosterwijk-Spitholt waren we op maandag opnieuw samen in onze Sint Josephkerk, nu voor het afscheid van haar man Cees van Oosterwijk.

Cees was geen man van veel woor-

den. Toch omschrijven zijn naasten hem als "verstandelijk, rustig, lief en gedreven". Zij voegen er aan toe: hij was: "betrokken, trouw, standvastig en betrouwbaar". Hij was een perfectionist, maar hij was ook goed voor zijn mensen; voor hen wilde hij alles tot in de puntjes geregeld hebben. Dit zag je terug in zijn vakbondswerk, maar ook in zijn jeugdwerk bij Don Bosco, zijn voorzitterschap van het Maatschappelijk Werk Zuid-Oost Twente en zijn betrokkenheid bij de tennisvereniging TVVS. Hij kon goed leiding geven; hij wist steeds de juiste weg uit te stippelen om zijn doelen te kunnen bereiken. Kortom: "*hij had veel hart voor zijn zaak en veel plezier in het werk*".

Na zijn pensionering had hij samen met zijn vrouw Riek nog een fijne tijd. Ze maakten veel reizen naar Oostenrijk. Cees was sportief. De bergen waren zijn domein. Zijn liefhebberij voor de bergsport heeft hij doorgegeven aan zijn zoon en kleinzoon.

Na het ziekbed en het overlijden van zijn vrouw Riek miste hij haar heel erg. Toch probeerde hij het leven weer op te pakken en er het beste van te maken.

Na een kortstondig ziekbed overleed hij op **13 april** j.l. op de leeftijd van 88 jaar.

Wij bidden dat hij nu op de heilige berg mag zijn, bij Onze Lieve Heer en bij zijn geliefde vrouw Riek.

In Memoriam Harm Nijenbrink

"Wie zaait zal oogsten"

Dit was het thema van de afscheidsviering van Harm Nijenbrink op



vrijdag 29 april j.l. in onze Sint Josephkerk.

Harm Nijenbrink heeft in zijn leven veel gezaaid en ook veel mogen oogsten. Samen met zijn echtgenoten Dinie Nijenbrink-Reinshagen vormde hij volgens hun kinderen *“een onvergetelijk koppel, een onafscheidelijk stel”*. Samen kregen zij vijf kinderen, 10 achterkleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Voor hen en voor hun partners stond de deur van huis altijd gastvrij open. De kinderen schrijven hierover: *“Als je als opa en oma zoveel liefde hebt gegeven aan die enorme kroost (...) dan heb je iets gedaan waar geen medaille groot genoeg voor is”*.

Velen zullen Harm Nijenbrink ook nog kennen van zijn loopbaan bij de politie. Hierover lezen we op het bidprentje: *“Zeer lange tijd als man in politieuniform een begrip in Enschede. Veel onrecht is mede door hem recht gedaan. Hij dwong respect af, blijf van andermans spullen en heb elkander lief”*.

Verder was Harm Nijenbrink enige jaren lid van het Kerkbestuur van onze Josephkerk. Ook was hij als vrijwilliger actief bij de Zonnebloem. Als geloofsgemeenschap van de Josephkerk zijn we hem veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor onze geloofsgemeenschap heeft gedaan.

Op Tweede Paasdag – maandag **25 april** – vierde hij samen met zijn vrouw, kinderen en achterkleinkinderen nog hun 65-jarig huwelijksfeest. Dit doel had hij nog weten te bereiken. Op de avond van dezelfde dag is hij vredig ingeslapen, op de leeftijd van 91 jaar.

We denken dankbaar terug aan de rijke oogst van zijn leven. Dat hij mag rusten in vrede.

In Memoriam

Op **2 mei** overleed **Josephina Maria Koller-Nijhuis**, op de leeftijd van 67 jaar.

Zij was de jongste in een gezin van 9 kinderen. In 1968 trouwde ze met Hans Koller en het echtpaar kreeg 3 kinderen.

Zij was een echte Bourgondiër, gek op lekker eten en drinken, dol op uitstapjes, gezelschapspellen, kinderen, bloemen, muziek en diverse tv-programma's.

Nadat zij nierproblemen kreeg heeft zij eerst 4 jaar moeten dialyseren en kwam toen in aanmerking voor een donornier. Helaas heeft zij daar maar een paar jaar mogen genieten.

Eind vorig jaar werd bij haar een kwaadaardige ziekte geconstateerd die haar veel pijn heeft gegeven.

Op het bidprentje staat:

*Het is onze grootste wens
je te herinneren als gezellig mens,
niet je lijden maar je kracht
en hoe je hebt geschaterlacht.*

Gedoopt

Op **8 mei**, **Lauren Anna van der Meer**. Zij is geboren op 2 november 2010 en woont aan de Boerskottenhoek 24.

Welkom in onze geloofsgemeenschap



DE DOM VAN KEULEN

Zoals elk land dat doet om het Historisch Erfgoed onder de aandacht te brengen en te houden, heeft de Duitse Munt een prachtige twee euro-munt geslagen *von Kölner Dom*. In mijn ogen de mooiste kerk boven de



Alpen. Misschien is dat iets voor Nout Wellink om een reeks kerken af te beelden op munten om te beginnen met o.a. Jacobus en Joseph.

ENSCHEDÉ 118 JAAR GELEDEN

Toen de Sint Joseph werd gebouwd in 1893 had Enschede 2 wethouders: H.G. Blijdenstein en A. Ledeboer en als burgemeester trad Jozef vd Zee op.

De raadsleden hadden bekende namen: H.W. Baurichter, G.Beltman, J. Benkers, H. Haverkate, H.A. van Heek, G. ter Kuile, H. ter Kuile, L. Lasonder, B. Maseland, S. Menko, G. Robers, G. Roessingh, Th. Scholten, H. Udink ten Cate, H. ter Wee. Gem.secretaris was H. ter Meulen.

Voor ons als katholieke gemeenschap in Enschede is Baurichter van groot belang omdat hij het voortouw nam tot de bouw van het R.C. (R.K.) ziekenhuis.

SANDERS & CO.

De Molenstraat waar ooit Sanders stond, heette vroeger Molensteeg of Jodenkerkhof maar ook Amelinksteeg. De Amelinksteeg was genoemd naar het pensioen Amelink waar nu het jurabureau van Lassche is gehuisvest. Ooit in het bezit van de Sint Joseph.

John Schiffel

LUNCHCONCERT in de SINT JOSEPHKERK

10 juni a.s. om 12 uur is een Lunchconcert van het Conservatorium ArtEZ in de Sint Josephkerk. GRATIS ENTREE

John Schiffel

Vitrinekast

Dit keer heeft “Het Stiepeltje” veel voorstellingen van de heilige familie beschikbaar gesteld voor de vitrinekast in onze kerk.

Als u in de buurt bent kunt u het bewonderen.

DIT ALLES IS OOK TE KOOP.

Er liggen visitekaartjes boven op de kast.

Als je de moed in je schoenen laat zakken, dan kom je niet vooruit.





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Mevr. C. Timmerman, *contactpersoon*

e-mail: c.tim@tiscali.nl 06-250 913 77

Hr. K.A. Grabmaier

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Locatieraad

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris* 433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Van de Locatieraad

Veranderen is niet iets wat mensen vanzelfsprekend doen.

Communicatie is één van de factoren die mensen helpt bij veranderingen. Mensen willen geïnformeerd worden over veranderingen (ik wil weten waar ze mee bezig zijn), zodat ze hun houding kunnen bepalen (ik vind ... wel of niet zinvol) en de laatste en moeilijkste stap: hun gedrag in positieve zin aanpassen aan de verandering (ik geef ... het voordeel van de twijfel, op de lange termijn zie ik dat het die kant op moet gaan).



Onze locatieraad wil u graag informeren over de taken waarmee zij zich de laatste tijd hebben beziggehouden. De invulling en uitvoering van de kerkbalans, het overleggen en komen tot het invoeren van nieuwe boekjes voor de uitvaart, het inrichten van de ruimte naast de kleine vergaderzaal (te gebruiken als spreekkamer), hoe kunnen we de kosterwerkzaamheden in het weekend neerleggen bij meerdere personen zijn hier, naast de financiële taken, een aantal van.

Ook het actualiseren van de zgn. "gele"-kaart gegevens is aan de orde geweest. De gele kaart is een blad voorzien van de meest belangrijke gegevens voor onze locatie. Te denken valt hierbij aan telefoonnummers, adressen etc. van onze pastores, contactpersonen van de vele werkgroepen, de openingstijden van ons parochiecentrum, etc. etc. Het vormde één van de speerpunten die door een aantal van ons is gecontroleerd en geactualiseerd. Dit is nu klaar voor de drukker.

Ook hebben we ons laten informeren etc. over het nieuwe parochieblad Pelgrim door hiervoor mevr. Trees Schaap uit te nodigen. Zij gebruikte een deel van de vergadering om haar verhaal te doen en onze vragen te beantwoorden. We hebben op deze avond zeer zeker de betekenis en de waarde van het parochieblad kunnen inschatten. Voor een nieuwe parochie is het hebben van één parochieblad en één huisstijl een belangrijk instrument om de eenheid naar buiten zichtbaar te maken. Fijn dat Trees de tijd hiervoor heeft willen vrijmaken om een

avond bij ons te zijn.

Voor morgenavond staat er bij ons o.a. op de agenda de mogelijkheid voor het opbaren in onze kerk.

We merken dat hier behoefte aan is en het geeft onze locatie een belangrijke faciliteit. Wat is het voordeel van dit alles? Hoe organiseren we het? Dit onderdeel zal ook zeer zeker ter sprake komen op ons overleg tussen de pastoraatgroep en locatieraad eind mei.

Ook zullen we ons gaan bezighouden voor het invoeren van een jaarlijkse parochieavond voor alle parochianen. Omdat dit nog in een pril stadium verkeert, zult u verdere ontwikkelen hieromtrent moeten afwachten maar we hopen u op de hoogte te houden in ons parochieblad Pelgrim.

Zo blijven we werken aan de zinvolle bezigheden van onze locatie. Dat het zinvol is blijkt wel uit de aanwezigheid en betrokkenheid van velen.

Met vriendelijke groet namens locatieraad en pastoraatgroep,
Jos Lurvink

Ik geef de pen door aan.....

Marcel Smits bedankt voor de pen en ik zal deze gebruiken om wat extra aandacht voor het Dameskoor te vragen dat sedert augustus 2010 al 40 jaar haar diensten verleend in de AriënsGEDachteniskerk. Mijn naam is Mieke Beckers-Wiesman en ik kom van oorsprong uit



het hart van de Utrechtse Domstad en ik heb in de Catharijne kathedraal veel pontificale, mooi gezongen diensten, jongens- en mannenkoor meege maakt. Het lof was meestal voor het Dameskoor. Al vanaf mijn negende jaar ben ik in koren actief bezig geweest o.a. Een acapella kinderkoor, een schoolkoor en Toonkunst Utrecht. Woon nu, na wat omzwervingen (Roermond / Den Haag) al weer zo'n 45 jaar in Enschede en geniet hier nog steeds van het mooie Twentse land samen met mijn man. Onze vier kinderen, eens ook bij het Kinderkoor de Wesseltjes, zijn hier in die tijd groot geworden en letterlijk en figuurlijk uitgevlogen. Slechts een van hen woont dichtbij. Van de acht kleinkinderen zijn er ook maar twee dichtbij. Dat geeft in ieder geval ons dus de ruimte naar ze toe te fietsen of naar de anderen toe te reizen en verder met eigen hobby's enzo bezig te zijn. Sedert '89 zing ik bij het Ariëns- en Dameskoor van deze kerk en ook bij de koren van de Verrijzeniskerk laat ik m'n stem horen sinds 2007. In Pelgrim 1 is er voor het AK al een roep om nieuwe leden uitgegaan en ik wil dit graag doen voor ons Dameskoor van de Ariëns-gedachteniskerk. Dit koor heeft het 40-jarig bestaan (helaas) geruisloos voorbij laten gaan. Wij zingen onder leiding en begeleiding van Dhr. Gerard Hovelink en onze groep zang-eressen is nog maar een twaalfstal dames groot en een "oud" lid is nog steeds met ons verbonden (daar zijn we heel blij mee) door de telefonische uitvaartlijn in leven te houden voor als er zo'n dienst gezongen moet gaan worden. Het Dameskoor kan dus wel

ondersteuning gebruiken. Wij zingen voornamelijk voor Rouw- en Trouw-vingen, eens in het kwartaal een Euch.-/Wo-Co-dienst, een Maria-ving af en toe zo ook een viding in de Eschpoort van het Zorgpalet. Tegenwoordig krijgen wij ondersteuning van vrijwilligers van het AK als er een uitvaartdienst is en daar zijn wij erg blij mee. Het is niet altijd mogelijk alle dames voor zo'n onverwachte viding bij elkaar te krijgen. Ook met de misdienaars-nettes zijn wij blij tijdens zo'n dienst daar zij het erg eerbiedig doen. Dat is zeker een complimentje waard. Zelf vind ik het heel belangrijk dat je de mensen die nog in de kerk komen met een goede vidingen van dienst hebt kunnen zijn. Hebt U een stem om te zingen en denkt U er ook zo over.... wij heten U van harte welkom in ons gezellige zeer trouwe Dameskoor. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur op de koorzolder van de Ariëns-gedachteniskerk en beëindigen de avond altijd door gezellig een kop thee of koffie te drinken met elkaar in de recreatiezaal beneden. Eens in het jaar een dagje samen uit en de verstandhouding in ons koor is een hele goede dat blijkt wel als hoort hoe lang sommigen al bij het Dameskoor zingen. Wij hopen van harte dat de vidingen met de ondersteuning van een koor toch niet verloren zullen gaan want dat zal dan toch wel erg stil en sfeerloos worden. Kunt u dus zingen... zing dan mee...! Maken wij er samen een mooie viding van. En de pen mag ik doorgeven aan **Martine Slotman.**

Mieke Beckers



† Overleden

In Memoriam Ben Kamphuis

Op 25 april jl. overleed – voorzien van het H. Sacrament van de Zieken - op de leeftijd van 87 jaar de heer Ben Kamphuis, echtgenoot van Jopie Mars. Op vrijdag 29 april was zijn uitvaartmis in onze Ariënsge-dachteniskerk. Hierna vond de crematie-plechtigheid plaats.

Ben was geen man van veel woorden. Maar hij was wel een man van daden. Hij was plichtsgetrouw. Je kon van hem op aan. Dit zag je aan de nauwgezette wijze, waarop hij de gelden beheerde, die hem in zijn uitvoerende en leidinggevende functies bij de bank waren toevertrouwd. Dat je van hem op aan kon, zag je ook aan de zorgzaamheid voor zijn gezin. Hij vond de maatschappelijke carrière van zijn kinderen heel belangrijk. Hiervoor heeft hij met zijn vrouw alles gegeven. Ook verschillende verenigingen, waarin hij diverse bestuursfuncties heeft bekleed, bewaren goede herinneringen aan zijn betrokkenheid bij en inzet voor hun vereniging. Ben had twee grote passies: muziek en zang enerzijds en postduiven anderzijds. Zijn liefde voor muziek en zang spreidde hij ten toon in het Kerkkoor in Rietmolen. Voor zijn jarenlange koorlidmaatschap kreeg hij de Gregoriuskaars. Hier was hij heel trots op. Deze kaars brandde bij zijn uitvaartmis. Ook heeft hij bijna zijn leven lang postduiven gehouden. Als hij op zijn duivenplaatje kon zitten, dan was alles oké; dan wachtte hij in spanning op de thuiskomst van zijn duiven, of hij een “vroeg duif” zou hebben.

In de laatste dagen en weken van zijn

leven heeft hij nog hun 60-jarig huwelijksfeest en zijn 87^e verjaardag mogen meemaken.

In het Licht van de Verrezen Heer is hij op Tweede Paasdag gestorven.

Dat hij rustte in vrede.

† Overleden

Op 17 mei 2011 is overleden

Jozefien Spijker-Rouwenhorst,

op de leeftijd van 61 jaar.

“De dood heeft vele gezichten”, zo hebben we gelezen in de uitvaartviering voor Jozefien, voor Jos. Voor haarzelf was de dood tenslotte barmhartig, en kon ze in vrede inslapen, thuis aan de Veelmanlanden, na een lang ziekteproces. Maar eerder was de dood onbarmhartig voor haar, toen in december 2004 zo heel plotseling haar man Harry was gestorven. Dat was een zware slag voor haar en voor hun kinderen Henri en Francis. Ze had al haar levenskracht en de nabijheid van vele dierbare familieleden nodig om toch weer verder te kunnen leven, en die weg vond ze ook. Ze pakte oude activiteiten zoals oppassen op kinderen weer op, ze maakte weer nieuwe ervaringen mee, bv. als oma voor Tjeerd en Milou.

Ze bleef lief, luisterend, behulpzaam en meelevend met de velen met wie ze optrok. Van hen allen ondervond ze tenslotte zelf ook veel meeleven toen ze 3 jaar geleden hoorde dat een ernstige ziekte haarzelf getroffen had, waaraan ze nu overleden is.

Op 24 mei hebben we afscheid van haar genomen in een volle Ariënsge-dachteniskerk, daarna volgde de Crematieplechtigheid in Usselo.

Dat er nu daar aan de overkant van ons bestaan hier licht en vrede voor



Jos mag zijn en dat ze weer samen mag zijn met haar geliefde Harry. We wensen Henri en Francis en hun dierbaren en verdere familieleden veel sterkte toe voor de komende tijd.
Pastor Hans van der Hulst.

† Overleden

Op **18 mei** is overleden **Euphemia Theresia Sanders-Schulte**, weduwe van Wilhelmus Jozef Sanders. Zij woonde in de Brinkstraat. Zij werd 75 jaar. *Op haar bidprentje staat:*

Een lieve moeder en trotse oma is van ons heengegaan. Femie was een zachte vrouw, wiens deur altijd voor iedereen open stond. Ze was een bescheiden vrouw en een bijzondere vrouw. Ze had voor zichzelf weinig nodig, anderen deden zelden vergeefs een beroep op haar. Ze was vriendelijk en warm en zag de zon in het leven. Femie heeft haar jeugd doorgebracht met 4 beschermende knappe broers en een klein zusje, op wie ze dol was. Het kenmerk van het gezin was hun ravenzwarte haar. Ze trouwde met Willy Sanders, na 7 jaar verkering en kregen samen 3 kinderen. Net voor hun 20^e trouwdag sloeg het noodlot toe. Willy overleed aan een hartverlamming. Met haar sterke en sociale karakter heeft ze zich heel

knap door deze moeilijke periode geslagen en het ook voor haar kinderen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Ze heeft zich daarna ingezet voor de Zonnebloem en werd vrijwilligster bij de dagopvang in het Ariëns Verpleeghuis in Glanerbrug. Toen kwamen er kleinkin-

deren... Zo stellig als ze voor die tijd was dat ze geen vaste dagen wilde oppassen, zo snel was dat bekeken zodra Wouter zijn ogen opendeed en haar aankeek. En dus ging ze oppassen. Op Wouter en Eline op maandag, op Noortje, Willem en Barend op donderdag.

De laatste jaren van Femie stonden in het teken van de kinderen en kleinkinderen. Daarnaast had ze het briden ontdekt en kaartte ze heel wat af met vrienden. Ze genoot van uitjes en voelde zich het beste met haar gezin om zich heen. Dat ze haar leven niet meer zou kunnen leiden, zoals ze dat gewend was en voor alle grote en kleine dingen afhankelijk zou worden van anderen, heeft ze echt niet gewild. Na een ziekbed van slechts 2,5 week is ze vredig ingeslapen.

Laten we bidden dat ze nu bij haar man is en laat hen in onze harten verder leven.

† Overleden

Op **22 mei** is overleden **Alida (Ali) Josephina Vergeer-Koopmans**, weduwe van Wim Vergeer. Draagster van het Verzetsherdenkingskruis. Ze werd 96 jaar.



Vormselgroep Ariëns-St. Jan





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

maandag 09.30 - 11.00 uur

Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster

Hr. Manfred van Kerckhoven
mvkerckhoven@kpnmail.nl
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl);

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info
Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Is er voor U:

- wilt u vervoer naar de
St. Pauluskerk om de
H. mis bij te wonen.

- Heeft u hulp nodig voor kleine
reparaties in en om het huis.

- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje
of een serieus gesprek

- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis.
Neemt u gerust contact op met het
secretariaat, u kunt ook langskomen op
het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met
zowel auto en bus en heeft voldoende
parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten
voor minder validen mensen en baby's.



12 juni: PINKSTERZONDAG

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.



H. mis 9.30 uur, St. Pauluskoor en kinderwoorddienst

17 juni : 3^e vrijdag van de maand,
H. mis om 19.00 uur in de kapel.

19 juni : zondag
HOOGFEEST HEILIGE DRIE
EENHEID

De leer van de drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.



H. mis 9.30 uur volkszang

23 juni: donderdag
HOOGFEEST GEBOORTE van
H. JOHANNES DE DOOPER

Johannes de Doper doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk.

Lof om 19.00 uur in de kapel.

26 juni: SACRAMENTSZONDAG



H. mis 9.30 uur. St. Pauluskoor en kinderwoorddienst.
Sacramentsprocessie

28 juni: dinsdag
HOOGFEEST van HH. PETRUS
EN PAULUS
Lof om 19.00 uur in de kapel

1 juli : 1^e vrijdag v.d. maandag
HOOGFEEST van HEILIG HART
van JEZUS
Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het 'hoogfeest van het heilig Hart van Jezus' gevierd.
H. mis om 19.00 uur in de kapel.



BIJBELGROEP

In de maand juni augustus is er geen Bijbelgroep. Voor meer informatie neem gerust contact op 074 – 3494815.



FOTOSPECIAL “LEO FIJEN”

Op dinsdagavond 10 mei hield Leo Fijen in de JP zaal van de St. Pauluskerk een zeer inspireerde lezing, over het thema “vitale parochiegemeenschappen”



Er werden vele handvaten gegeven om een lokale parochiegemeenschap weer levendig te maken. Wilt u meer weten zie het boek “het wonder van Maartensdijk leeft verder” van Leo Fijen, uitgave Ten Have isbn: 9789025959265

KATHOLIEKE BOEKENTIP

Volledig herziene versie ‘Nieuw leven’. Vicaris Pauw (Jongeren en catechese) van het bisdom Utrecht beveelt het vernieuwde magazine van harte aan: “Het is een goede aanzet voor doopcatechese en een mooi geschenk voor ouders die net een kind hebben kregen.” De aangepaste titel ‘Nieuw Leven’ illustreert de brede insteek, aldus Pauw: “Het spreekt mensen aan die een kind willen of recent gekregen

hebben en niet alleen ouders die het doopsel wensen voor hun kind

De uitgave bevat onder meer getuigenissen van rapper Lange Frans, actrice Maaike Cafmeijer, wielrenster Leontien van Moorsel, zanger Luc de Vos, zangeres Barbara Dex, bisschoppen Patrick



Hoogmartens en Everard de Jong en een interview met bisschop Jozef de Kesel.

'Nieuw leven' kost 4 euro en slechts 3 euro vanaf 30 exemplaren. Bestellen bij het SRKK, e-mail: bestel@rkk.nl of via: www.halewijn.info.

KATHOLIEKE VOLLEYBALDAG

Het volleybalteam bestaande uit tieners van o.a. St. Pauluskerk en andere tieners uit Twente werden **kampioen** in de categorie 12 – 15 jaar.



De volleybaldag vond plaats op 1 mei in Leidsendam. Vooraf was er een H. mis in de Lodewijk kerk in Leiden, daarna konden alle tieners en jongeren in de sporthal een live verslag zien omtrent de zaligverklaring van Johannes Paulus II. Het was een leuke dag voor de tieners.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44
7522 CL Enschede
e-mail: mariaparochie@telfort.nl
Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.
Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*
e-mail: elly@kleisman.nl
Locatieraad
Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,
contactpersoon
e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72
Ziekenbezoek: W. Huuskes en
W. v.d. Kolff
Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:
Rabobank 316 76 98 00
ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl
penrgieske@marthedes.nl

Kopij

Kopij inleveren **vóór ma. 27 juni**
Periode 17 juli t/m 17 september.

VERGADERAGENDA

di. 21 juni 19.00 u. Bezoekgroep
ma. 27 juni 09.30 u. Red. par. blad
wo. 6 juli 19.30 u. Locatieraad

WIJ HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN:



Bertus ter Pelle,
fam. Schepers,
Gerard Lesscher,
Stijntjes-Punte
en overl. fam.,
onze zieken,
Annie Beckers,
fam. Beckers,
Tadeusz

Maciejczyk, fam. Maciejczyk,
fam. Berent, fam. Kleinsman-
Bevers, Ans Lucassen-Weersink,
Johan en Annie Mekkelholt-
Witbreuk, overl. ouders Jansink-
Kleisman,
Leo Huuskes.

OVERLEDEN

Albertus Bernardus ter Pelle.

Op 13 april is gestorven Bertus ter Pelle op de leeftijd van 76 jaar.

Hij was kort daarvoor naar de Hatteler verhuisd met zijn vrouw Annie. Ze hebben samen op vele adressen gewoond in Enschede en Hengelo.

Bertus verdiende zijn brood met boekhouding. Hij was een zeer hulpvaardige man, buurman en familie man. Hij heeft veel zorg besteed aan zieke leden van gezin en familie. Tot op het laatst, ook toen hij zelf al wist dat hij niet meer beter kon worden.

Daarom hebben we bij zijn uitvaart ook het evangelie gelezen van de



goede Herder. Op 18 april deden we hem uitgeleide. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij dit grote gemis.

Bernardus Louis Knottenbelt.

Hij was echtgenoot van Christina Spit.

*Liefde heb je ons gegeven
Je bleef vechten, maar toch
Kunnen wij het leven
Niet meer verder samen delen.*

Met deze ontroerende woorden namen wij op donderdag 5 mei jl. in onze Mariakerk afscheid van de heer Dick Knottenbelt. Hij overleed op 29 april j.l. op de leeftijd van 83 jaar.

Zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkinderen zeggen over hem:

“Mijn vader was heel gek op ons. We waren erg blij met hem. Hij was een vrolijke, aimabele man”.

Hij was ook een familieman. Hij was zorgzaam voor familie en vrienden. Samen zijn vond hij belangrijk. Hij was iemand, die verbindingen legde om zo iedereen bij elkaar te kunnen houden.

Voor zijn werk was hij veel onderweg. Maar als hij thuis was, dan was hij er helemaal: voor zijn gezin, familie en vrienden.

Ook voor onze Mariakerk heeft hij veel gedaan. Zo was hij lid van het Kerkbestuur en ook actief als collectant. Hiervoor zijn we hem veel dank verschuldigd.

In de eerste jaren van zijn huwelijk was hij samen met zijn vrouw Christine een aantal jaren in Afrika.

Hij was daar namens een textiel-fabrikant. Hij maakte daar voor iedere stam kleurenprints: stoffen, die pasten bij hun manier van kleden.

Hij moest in zijn leven *“bikkelen en hard werken”*. Maar toch bleef hij zich inzetten voor zijn gezin en voor allen die hem lief waren.

Verdrietig, maar met warme en dankbare herinneringen, hebben we Dick – voorzien van het Sacrament van de Zieken – toevertrouwd aan Onze Lieve Heer.

Dat hij mag rusten in vrede.

Johannes Gerardus Venantius Leussink.

Hij werd geboren op 18 mei 1928 te Losser. Hij was de echtgenoot van Maria Kortink. Hij werd 82 jaar.

Op 9 mei deden we Johan uitgeleide vanuit de Mariakerk.

Johan was in de parochiekerk een geziene figuur. Als collectant maar vooral als koster had hij het kerkelijk gebeuren 'in de vingers'. Eerst in de



H.Geestkerk en later in de Mariakerk wist hij met verve uiting te geven aan alles wat van de liturgie een feestelijk gebeuren maakt. Met toewijding en dienstbaarheid deed hij het vele kerkelijke werk én hij deed het graag. Met grote trots droeg hij het kosterskruis, een insigne, dat hij ontving dankzij zijn tomeloze en creatieve inzet. Verdrietig genoeg ging zijn gezondheid de laatste jaren achteruit. Zijn lichaam kon het niet meer aan en Johan was gedwongen



een stapje terug te doen. Hij deed alleen nog "rouw- en trouwdiensten". Nog weer later verzorgde hij tot het laatste toe alleen nog de maandelijkse vieringen van de Dollard en 't Achtervoort waar hij ook nog als lector fungeerde. Vooral in die vieringen stond hij dicht bij de mensen en daar zullen ze hem zeker missen. Op 9 mei 2011 hebben we hem te ruste gelegd op de Westerbegraafplaats te Enschede.

€OLLECTES MARIAKERK

April: € 1.272,20

KLOKKENNIEUWS

Zoals jullie misschien al gezien en gehoord hebben is er een begin gemaakt met de reparatie van de klokkenstoel.

Er heeft 3 dagen een grote hijskraan van Wagenborg gestaan die stalen balken omhoog gehesen heeft waarmee een constructie gemaakt is waaraan de klokken omhoog en omlaag getakeld kunnen worden.

De klokken 'staan' nu in de toren, zodat de klokkenstoel vervangen kan worden. De nieuwe klokkenstoel wordt nu gemaakt door Leco (staal/constructiebedrijf) en deze zal ook zorgen voor de montage.

Nu de kraan er toch eenmaal was is Koenders nog op het dak geweest en heeft e.a. gerepareerd.

Tevens zijn de wijzerplaten opnieuw geschilderd en de wijzers voorzien van nieuwe led-lampen. Deze zullen



Hans Reuver,
halsbrekend werk
in het galmgat.

binnenkort allemaal aangesloten worden zodat de kerktijd ook in het donker weer zichtbaar en herkenbaar is.

Alles werkte mee; het weer, de plezierige werksfeer, de goed verzorgde lunches, de vakmensen van Foxdrill, maar ook de vele vrijwilligers. Er waren zelfs enkelen die spontaan de schilderskwast ter hand namen.

Zonder al deze mensen was deze klus niet mogelijk, alvast bedankt en we zetten alles op alles om de klokken weer zo snel mogelijk te laten luiden.



De bouwcommissie.



NAAR EEN TOEKOMST TOE

Door Jos Vermeulen

Op zaterdagavond 14 mei was er een viering in onze Mariakerk met het thema koor "Op Toon" onder de titel "Die ons roept." Een mooie viering.

In het openingslied 'Om het geheim' werd gezongen:

tastend naar licht en hopen op de morgen vragen wij Jou, die onze namen riep, naar het geheim, naar wat ons is verborgen, zoeken wij Jou die licht in 't duister schiept.



Wij zijn niet de mensen die God in handen hebben, maar we zijn Godzoekers, zoals we zongen in het Credolied "Jij bent God voor ons"

Wij geloven met elkaar dat het

leven is gegeven om te zoeken, om te vinden wie Jij bent en waar.

Als de Kerk, als het Geloof nog een kans wil maken in onze samenleving, zal het door mensen in wijk en parochie (locatie) gerealiseerd worden.

Of zoals het in een artikel in Volzin (1-4-2011) van prof. André Droogers stond:

Een eigentijdse Kerk is als een levensbeschouwelijk praathuis voor wijk en dorp. Waarom zijn de kerken zieltoegend? Het korte antwoord is: omdat ze niet mee wilden en willen met hun tijd. Maar ook het feit dat kerken vaak zichzelf tot doel maakten en nog maken, staat hun toekomst in

de weg. De moderne samenleving biedt echter nieuwe kansen.

Achter in onze kerk vindt u een overdruk van dit artikel: neem het mee en lees.

Carnaval **van de** **zinggeving**

De conclusie is niet mals van het artikel:

Een grote reorganisatie is gewenst. De oude kerk moet worden ontdaan van alle uitingen van macht. De nieuwe kerk is een plaatselijke beweging, niet gecontroleerd van bovenaf. Bij de eigentijdse kerk hoort een nieuw geloof.

Deze kerk is primair een vrijwilligersorganisatie, met een zeer beperkt aantal professionals, voor speciale taken.



Vieren, waarmee ik begon, is nodig om te inspireren en geïnspireerd te worden voor het werk dat wacht. Naast bidden voor meer priesterroepingen is het hard nodig echte aandacht voor de vrijwilliger te krijgen.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Vacature. Tijdelijk:
secretariaat@katholiekenschede.nl

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Oecumenische vieringen

Door het jaar zijn er in samenwerking met de Apostel Thomaskerk enkele oecumenische vieringen of vesperdiensten.

In gesprek over de beleidsnota van de bisdomstaf, 12-05-2010

Er is een beleidsnota verschenen die nogal wat stof heeft doen opwaaien. Met een aantal actieve parochianen van de St.Jan/Michaellocatie gaan we daarover in gesprek met Carla Berbée.

De Jacobuskerk is in onze parochie aangewezen als liturgisch centrum. Dat betekent dat hier vanaf volgend jaar iedere zondag een eucharistie gevierd wordt en ook de diensten rond het Paasfeest. Hiermee is wel voldaan aan de eisen die in de nota gesteld worden aan het gebouw, b.v. voldoende ruimte en cultuurhistorische waarde, maar niet aan de gemeenschap, die vitaal zou moeten zijn. Ook aan eisen van bereikbaarheid en parkeergelegenheid wordt niet voldaan. Het bestuur heeft hier in het gesprek met de bisschop niets aan kunnen veranderen.

Wat betekent dit nu voor de St.Jan/Michael locatie? Hoe kunnen we de locatie meer vitaliseren?

Zolang er nog emeriti zijn, zal er ook in de St. Jan/Michael geregeld een eucharistie viering zijn. Onze aandachtspastor, Carla Berbée is hier graag bij. Ze heeft dan inbreng in de viering en kan de overweging doen.

Maar met nadruk wordt gesteld in deze bijeenkomst dat gebedsdiensten en gebeds- en communievieringen



zeer waardevol zijn. Hier kan een thema gebruikt worden en kan de dienst meer een eigen gezicht krijgen. Soms heeft men liever een woord en communieviering door de eigen aandachtspastor, dan een Eucharistieviering door een vreemde emeritus. ***Het geloof en de beleving hiervan kan niemand ons afnemen.***

Op gebied van gemeenschapsopbouw, catechese, vieringen e.d. kan iedere locatie haar eigen gebruiken en inbreng hebben. Er zijn veel mogelijkheden om van onze locatie een plek te maken waar ieder zijn geloof in verschillende facetten kan beleven.

Maar om een blijvende en levende kerkgemeenschap te zijn, moeten ook de jongeren zich weer in de kerk thuis voelen. Hoe bereiken we de jeugd? Nu nog worden kinderen voorbereid op de 1^e communie en het vormsel. Steeds meer zullen we daar ook hun ouders bij moeten betrekken, omdat ook zij nauwelijks meer kennis hebben van de Katholieke kerk en wat het geloof hierin behelst. Ook is betrokkenheid nodig om het geheel te organiseren. Dat kan niet alleen van de Pastor en de school komen, vrijwilligers en met name de ouders moeten hierbij ondersteunen. Om te zorgen dat de kinderen de band met de kerk na de 1^e communie in stand houden is ook de inzet van de ouders nodig. Zingen, meedoen met een projectdienst, misdienaar zijn willen de kinderen wel, maar vaak zijn het de ouders die het niet lukt de kinderen hierbij te ondersteunen. Zonder kinderen en jeugd sterft de kerk, zoals wij hem beleven uit.

Nog twee punten werden er genoemd om de locatie en gemeenschapszin te bevorderen. Nu al wordt er één zondag in de maand na de dienst gezamenlijk koffie gedronken. Zou fijn zijn als dat na iedere zondagse dienst kan. Of dat ook in de vakantie periode kan is nog een vraag.

In de protestantse kerk wordt er na iedere dienst bloemen gebracht naar iemand die dat goed kan gebruiken of nodig heeft. Verschillende aanwezigen vinden dat een heel mooi gebaar en zouden dat in onze kerk ook graag zien.

De locatieraad en de pastoraatgroep zullen zich hierover buigen.

Ook de ouderen kregen veel aandacht. Het rare fenomeen doet zich voor, dat vrijwilligersgroepen met veel ouderen weinig openstaan voor nieuwe aanmeldingen. Hoewel onze locatie nog over relatief veel gemotiveerde vrijwilligers beschikt, zou het tot zinvol zijn om een soort van vrijwilligers vacaturelijst te maken. Mensen die wat meer willen dan alleen de Pelgrim ontvangen, kunnen daaruit een keuze maken.

Binnen onze locatie is er al eens een prachtig kleed gemaakt over de evangelist Johannes. Na de verbouwing van de kerk, is dit niet meer opgehangen. Het zou prachtig kunnen hangen in de gang tussen de kerk en de parochiezaal. Een aantal mensen zetten zich er voor in, dat dit gerealiseerd zal worden.

Het was een zinvolle avond waaruit veel betrokkenheid bleek.

Henk Thüss, parochiaan en Tiny Hannink, pastoraatgroep



Koffiedrinken na de kerkdienst

Op iedere 1^e zondag van de maand **dat er een dienst is**, is er de mogelijkheid om na afloop koffie te drinken in de parochiezaal. De komende tijd is dat op: **Zondag 3 juli en Zondag 14 augustus**

De locatieraad en de pastoraatgroep heten u allen van harte welkom.

We stellen voor om, om de week te fietsen en wel 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus.

Hoe we verder gaan overleggen we met elkaar.

Neem goede zin én de zon mee.

Ik heb er zin aan U ook ??????

Laat me niet alleen fietsen!!!!!!!

Tot 10 juli.

Groetjes José Heitbrink

FIETSEN–FIETSEN-FIETSEN

Wie vind dat niet leuk?

Ik denk de meesten wel, maar alléén fietsen, is dat ook wel zo leuk?

Persoonlijk vind ik fietsen met meerderen “gezelliger”. En ik denk dat de meeste mensen dat vinden.

Maar ja waar vind je mensen die met jou mee fietsen, je vraagt ook niet zomaar iemand, stel dat diegene niet wil.....

Wij van de Pastoraatgroep hoorden links en rechts dat er best wel mensen zijn die zondags graag een eindje willen fietsen, maar met wie?

Nu willen wij die mensen een voorstel doen, kom zondag 10 juli om 14.00 uur naar het kerkplein of het nu met een “gewone” of elektrische fiets of een scootmobiel is. En of u nou alleen of met partner bent, dat maakt niet uit.

Het is de bedoeling om ongeveer 20 km te fietsen. Zo zijn we lekker bezig en hebben de gezelligheid van elkaar.

U hoeft zich hier niet voor op te geven, kom gewoon naar het kerkplein van de St.Jan-H.Michael kerk aan de Haaksbergerstraat.

Overleden

Op **17 april** overleed op 96-jarige leeftijd **Jan Rauwers**.

Drager van de orde van Oranje Nassau, en drager van Pro Ecclesia Et Pontifice. Echtgenoot van Dora Rauwers – van den Berg.

De avondwake / herdenkingsdienst was Witte Donderdag 21 april.

De volgende tekst staat op het bidprentje.

In zijn jonge jaren moest hij snel zijn ouders missen en voor zijn broers en zussen zorgen. Hij trouwde met Dora en in hun huwelijk van ruim 68 jaar kregen ze samen twee kinderen.

Het belangrijkste in zijn leven was liefdevol te zorgen voor zijn vrouw en kinderen. Hij ondersteunde hen en stond altijd voor hen klaar.

Hij begon jong te werken als wever en is later omgeschoold naar schilder.

Op 65-jarige leeftijd is hij met pensioen gegaan en heeft het werk vaarwel gezegd. Echter bleef hij altijd als vrijwilliger actief binnen verscheidene verenigingen en stichtingen. Ook op Bonaire was Jan geen onbekende,



waar hij veel werk heeft verricht bij Buddy en Dive resort.

Het personeel en de gasten droegen hem op handen. Jan was een muzikale man die verscheidene hoofdrollen heeft gespeeld in operettes. Muziek was voor hem een belangrijk deel van het leven en hij genoot er volop van als hij dit aan anderen kon overbrengen. Met zijn humor en vrolijk karakter legde hij gemakkelijk contacten met anderen. Hierdoor kreeg men snel het gevoel dat zij zich bij Jan thuis voelden. Hij toonde veel belangstelling voor anderen en bood zijn hulp aan wanneer dit nodig was. Het maakte hem niet wie hij voor zich had, voor hem was iedereen evenveel waard. Er was voor hem een uitzondering en dat waren zijn (achter) kleinkinderen, die betekenden voor hem meer dan ieder ander.

Voor hen deed hij alles en was nooit iets teveel.

Wij wensen Mevr. Rauwers, haar kinderen en kleinkinderen kracht en steun bij elkaar nu zij zonder Jan verder moeten.

Inloopmiddagen 2011

Wat?

Het Oecumenisch Beraad nodigt u uit voor vier gezellige middagen in de vakantieperiode.

Wie?

De ouderen van West Enschede

Wanneer?

Woensdag 20 juli, 3 augustus

17 augustus, 31 augustus

Waar?

De Inloopmiddagen worden gehouden in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijzerstraat nr. 20.

Welke tijd?

U bent welkom vanaf 14.30 uur. De sluiting is rond 16.30 u.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle dienste beginnen om 16.00 uur Cromhoff

Donderdag	16 juni	eucharistie
Donderdag	23 juni	protestant
Donderdag	30 juni	protestant
Donderdag	07 juli	eucharistie
Donderdag	14 juli	protestant

Hatteler

Woensdag	15 juni	Wo-Co (Pinksteren)
Woensdag	20 juli	Protestant

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood

De kledingactie die op zaterdag 26 maart j.l. in de St. Jankerk in Enschede is gehouden bracht 200 kilo aan kleding op. Sam's kledingactie voor mensen in Nood wil iedereen die hier aan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwilligers zijn van plan om op termijn weer een kledingactie te organiseren. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij u om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container of depotadressen bellen naar te. 073-6871060 of kijken op www.samskledingactie.nl





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van der Pieterman,
contactpersoon. E-mail:

jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen

Mevr. M. van den Berg

Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad

Hr. M.F.J. Greuliker, *penningmeester*
/contactpersoon

e-mail: frans_en_thea@mac.com

Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl

Hr. J.W.C. van der Pieterman

Hr. J. Vaneker

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

Gerard Oude Lenferink

redactie@verrijzenisparochie.nl

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,

De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op
werkdagen van 9 tot 16 uur geopend
voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).

Het **secretariaat** van onze locatie is
dagelijks geopend van 9 tot 11 uur.
U bent van harte welkom.

Het secretariaat zoekt een medewerker

Na jarenlang medewerkers te zijn ge-
weest op het secretariaat gaan Thea
en Ben ons verlaten. Voor Thea heb-



ben we al een vervanger gevonden, maar voor Ben nog niet. Als iemand van de parochianen van de Verrijzeniskerk interesse heeft om als vrijwilliger op het secretariaat te komen helpen of als U iemand kent die daar misschien interesse in heeft geef dit dan a.u.b. door aan het secretariaat van onze Geloofsgemeenschap. Het secretariaat is van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 11 uur open. Het telefoonnummer is 4760606.

Fien Egbers

Bekort verslag van de lokatieraad en pastoraatgroep van de Verrijzeniskerk d.d. 2 maart en 3 mei 2011

Opening / mededelingen

- Jos Vaneker opent de vergadering met een korte tekst.
- Ben Gerretschien heeft meegedeeld dat hij stopt met zijn activiteiten voor de kerk.
- Met betrekking tot Sam's kledingactie is het volgende besloten: we gaan over tot één inzameling per jaar. Ben heeft aan OGH/PKN gevraagd of zij de coördinatie op zich willen nemen.
- Henk Engelbertink zoekt lopers voor bezorging van het parochieblad in de Helmerhoek.
- De sjoel/kaartclub (een Alifa activiteit is helemaal gestopt. De financiële afrekening is in gang.
- De nieuwe koster (Johan Hurkmans) is aangemeld bij het pastorale team.

- In het najaar viert het parochiekoor haar 25-jarig bestaan.

Pastoraatgroep

- Er lijkt schot te komen in een stedelijke werkgroep Jongerenpastoraat. Er zijn mogelijkheden voor een nieuwe start met o.a. Patricia Nijland (KCWO)
- Er volgt een notitie voor een mogelijk nieuwe opzet van het kinderkoor.

Werkgroepen

- Er wordt een draaiboek opgesteld voor de actie Kerkbalans.
- Buurt en Kerk is een gezamenlijke groep van Leger des Heils, de Verrijzeniskerk en PKN-Zuid welke elk jaar een openluchtviering in het Wes-selerbrinkpark organiseert. Naast deze activiteit wil ze verder kijken wat er in de buurt gaande is. Zo is er overleg met de gemeentelijke wijkcoaches en woningcorporatie Domijn. Deze profane instellingen zijn bezig met bijstandsgezinnen en de komende sloop en nieuwbouw in de wijk. Om onze kerkelijke betrokkenheid te tonen zijn we op het idee gekomen om zelf op pad te gaan in de wijk, in tweetallen van gemengde denominatie, om te kijken wat er leeft en waar behoefte aan is bij de mensen. Vooraf wordt het bezoek aangekondigd door een introductiebrief. Omdat onze werkgroep bestaat uit enkele vrijwilligers en de pastores zijn we op zoek naar hulp. De ziekenbezoekgroep zal hiertoe worden benaderd.
- Er is een mail verstuurd naar de andere voorzitters van locatieraden over mogelijke kennisuitwisseling en samenwerking. Ook binnen het centrale bestuur wordt over ondersteuning in deze nagedacht.



Huisvesting en facilitaire zaken

- De werkzaamheden aan de boei-bepaling zijn vrijwel gereed. Installateur de Groot heeft bevestigd dat de switch van “opwarmen” naar “warm houden” van de verwarming in onze kerk geautomatiseerd kan worden
- LED verlichting wordt 9 en 10 mei geïnstalleerd. Reparatie van de meterkast is wellicht niet meer (helemaal) nodig omdat LED verlichting veel minder wattage vraagt.
- Met de gemeente wordt overlegd over verbetering van de parkeerplaats bij onze kerk.

Financiën

- De boekhouding is alsnog bijgewerkt incl. de jaarrekening over 2011.
- De accountants hebben de boeken over 2009 goedgekeurd.
- Het huurcontract met de PKN wordt in 2015 beëindigd. Overigens heeft Peter Janssen voorstellen gedaan om na het wegvallen van deze huurinkomsten toch een sluitende begroting te maken. Er moet nagedacht worden over het genereren van extra inkomsten.
- De Actie Kerkbalans heeft niet alleen geleid tot financiële toezeggingen, maar ook geresulteerd in diverse verzoeken om uitschrijving of de wens om geen bijdrageverzoek meer te ontvangen.
- Frans Greuliker geeft aan per 1 juli a.s. te stoppen met het penningmeesterschap.

Communicatie, PR en Administratie

- De locatieraad en de pastoraatgroep willen graag contact houden met de vele lokale werkgroepen. Er wordt gewerkt aan een voorstel om de

banden tussen bestuur en hen aan te halen.

- Er komen nieuwe e-mailadressen voor onze locatie. Het centraal bestuur weigert meerdere e-mailadressen toe te staan. Hierover wordt nog overlegd met de nieuwe voorzitter, de heer Berkien.

Kopij Pelgrim

- De locatieraad en de pastoraatgroep streven ernaar om iedere maand kopij te leveren voor onze pagina's in het parochieblad Pelgrim.
- Er wordt gedacht over centrale verzending naar de parochianen van het parochieblad Pelgrim. Als dat goedkoper kan dan de huidige bezorging doet onze locatie daaraan mee.

Rondvraag

- Er ontbreekt een bordje aan de zijkant van de kerk met daarop de tijden van de vieringen. Voorgesteld wordt de tekst aan te vullen met gegevens van de PKN.
- Is er iemand die de “Zondag in het gras” op zich wil nemen?
- Een locatieraad heeft gereageerd op het toegezonden stuk inzake pastoraal-liturgisch beleid van het Aartsbisdom. Het pastorale team van Jacobus de Meerdere heeft hetzelfde gedaan in een ontmoeting met de bisschop en vicaris-generaal.
- Caritas is inmiddels ondergebracht bij centraal bestuur als stadsbrede activiteit.

W.Lieven/G.Oude Lenferink

Kijk omhoog

De Verrijzeniskerk heeft al meer dan veertig jaar dezelfde verlichting in de kerk. Elk jaar moet er wel iemand door het mangat achter de steunmuur



links voor het altaar op het plafond kruipen om de nodige lampen te vervangen. Een werkje dat niet zonder gevaar is. Maar zonder verlichting kunnen we ook niet. De vrijwilliger die dit voor ons doet moet dan tussen plafond en dakbeschot over bruggetjes lopen en er voor zorgen dat hij niet door het plafond valt. Het is gelukkig altijd goed gegaan. Volgens de Arbo-wet kan het allemaal maar er moet altijd wel een tweede man bij zijn. De levensduur van de lampen is niet zo lang en er moet dus regelmatig wat vervangen worden.

Ook het verbruik van deze lampen is erg hoog. Er hangen zogenaamde spots in van 360 Watt. De leverancier stopt met het maken van deze lampen vanwege het energieverbruik. De locatieraad heeft dus moeten beslissen om over te gaan op LED verlichting met minimaal verbruik en een lange levensduur. Dat was niet zomaar beslist want technisch gezien zijn er vragen bij te stellen en de kosten zijn ook niet gering.

Gelukkig hebben we na lang puzzelen en proefopstellingen lampen kunnen vinden die de juiste hoeveelheid, de juiste spreiding, de goede helderheid en lichtkleur hebben. Ook was van belang om de lampen te kunnen installeren zonder tot aanschaf van dure nieuwe armaturen te moeten overgaan. Verder speelt nog dat de bedrading en aansluitingen op deze zeer droge en brandbare vliering veilig moeten zijn.

Joop van der Pieterman heeft al heel wat uurtjes besteed aan offertes, voorbereidingen en begeleiding van proeven. Ook bij de uitvoering is hij de projectleider voor onze kerk. Al

heel wat zorgen hebben hij en Frans Greuliker gehad om tot dit resultaat te komen. Want net als het vervangen van het orgel, vorig jaar, en het vervangen van de boeiboorden gaan deze zaken niet zomaar. Er doen zich in het traject altijd wel ernstige problemen voor.

Maar nu is het dan voor elkaar en komen veel mensen kijken want we lopen hiermee voorop. Een investering die zich op termijn terugverdient. En als we nu omhoog kijken weten we dat we ook vooruit kunnen kijken: we zijn op de toekomst voorbereid.

Wim Wijffes

Palmpasen

Zaterdag 16 april was het weer zover: palmpasentakken maken. Het was een gezellige boel. We waren met ongeveer 35 kinderen en wat mama's en papa's. We zijn begonnen met het voorlezen van het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem: de dag dat mensen met hun palmtakken Jezus hartelijk ontvingen het is dan wel meer dan 2000 jaar geleden.... elk jaar maken we er een weer feestje van. Na het voorlezen van dat mooie verhaal, werden de palmpasentakken prachtig versierd met papier, groene takjes, lekkere dingen en natuurlijk mocht het broodhaantje niet ontbreken. Heerlijk gesnoept en limonade gedronken.

Iedereen ging met een prachtige palmpasestok naar huis en mocht ook nog lekkere dingen meenemen.

De volgende dag, zondag 17 april, was iedereen van harte uitgenodigd



voor de palmpasenviering. Veel kinderen hebben meegelopen in de feestelijke optocht in de kerk. De kinderen hebben er een mooi feest van gemaakt. Dus... volgend jaar weer!

*Namens de werkgroep,
Jacqueline Everink*

Van het secretariaat

In de zomervakantie van 18 juli tot en met 4 september is het secretariaat alleen geopend op woensdagmorgen en vrijdagmorgen van 9 uur tot 11 uur.

Vanaf 5 september is het secretariaat weer geopend van maandagmorgen tot en met vrijdagmorgen van 9 uur tot 11 uur.

Aanmelden dopeling bij de Verrijzenislocatie

Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, kunt u dit aanmelden bij het secretariaat van onze locatie. De medewerkers van het secretariaat zijn iedere werkdag van 09.00 uur – 11.00 uur in de kerk aanwezig (behalve in de zomervakantie, zie boven).

Samen met u kan het doopformulier worden ingevuld, waarna de gegevens voor u worden doorgestuurd naar het secretariaat Sint Jacobus de Meerdere. Een secretariaatsmedewerker van de Verrijzeniskerk spreekt met u af op welke dinsdagavond u bij de algemene voorbereidingsavond voor de doopplechtigheid aanwezig kunt zijn.

De medewerkers van het secretariaat

vinden het prettig u goed van dienst te zijn en alle gegevens op de juiste manier te verwerken. Wilt u zo vriendelijk zijn om de gegevens door te sturen naar het mailadres van ons secretariaat:

secretariaat@verrijzenisparochie.nl

of de gegevens tijdens bovenvermelde uren persoonlijk aan ons door te geven? U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en de koffie of thee staat voor u klaar. Er zijn ook doopfolders beschikbaar waarin nadere informatie vermeld staat.

De gegevens die de secretariaatsmedewerkers nodig hebben zijn:

-volledige (doop)namen van de dopeling, roepnaam, achternaam en geboortedatum;

-volledige (doop)namen van de ouders van de dopeling, roepnamen, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres;

-volledige (doop)namen, roepnaam en achternaam van de peter en de meter; -heeft de dopeling broertjes en/of zusjes;

Zijn er speciale wensen t.a.v. de doop.

Hopende u hiermee van dienst te zijn.

*Medewerkers secretariaat en
pastoraatgroep Verrijzenislocatie.*



Op **14 april** is op 81-jarige leeftijd overleden:

Franciscus (Frans)

Wilhelmus Groenland.

De uitvaart en crematie vonden plaats op 19 april.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur**.

14 juni 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juli

12 juli 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van augustus.

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk: zondag 3 juli

Josephkerk zondag 10 juli

Jacobuskerk zondag 10 juli

Ariënsgedachteniskerk: zondag 17 juli

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk zondag 7 augustus

Josephkerk zondag 14 augustus

Verrijzeniskerk zondag 21 augustus

Pauluskerk zondag 28 augustus



Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.

Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.

Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk:

zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Toon Hermans

Lezingen bij de zondagen

12 juni Pinksteren **19 juni**

Hand. 2, 1-11

Ex. 34, 4-9

1 Kor. 12, 3-13

2 Kor. 13, 11-13

Joh. 20, 19-23

Joh. 3, 16-18

26 juni

Deut. 8, 2-16

1 Kor. 10, 16-17

Joh. 6, 51-58

3 juli

Zach. 9, 9-10

Rom. 8, 9-13

Mt. 11, 25-30

10 juli

Jes. 55, 10-11

Rom. 8, 18-23

Mt. 13, 1-23

17 juli

Wijsh. 12, 13-19

Rom. 8, 26-27

Mt. 13, 24-43

Toen de Heer ons voedsel wilde geven om ons te steunen op onze pelgrimstocht, vond hij niets dat hiervoor waardig was. Toen besloot Hij zichzelf te geven.

Pastoor van Ars



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

EERSTE PINKSTERDAG 11/12 juni 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee en H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Bruggeman en I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem. koor	A.Monninkhof
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoo	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie Kind. woordd.	Da/he.koor	H. Kronenberg
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	A.Monninkhof
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochie- koor	W. Weemaes en I. Schraven

TWEEDE PINKSTERDAG 13 juni 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph, Ariënsgedachtenis, H. Paulus,		H. Geest/ Maria en Verrijzenis		Geen viering
St. Jan/H. Michaël	Ma. 9.30 u	Eucharistie	samenzang	A.Monninkhof
St. Jacobuskerk	Ma. 10.00 u	Jazz viering	Gospelkoor	J. Kortstee

WEEKEND 18/19 juni 2011 H. Drieëenheid

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie	All Together	J. Ritzen
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	I. Schraven
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	samenzang	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	J. Ritzen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monninkhof

WEEKEND 25/26 juni 2011 Sacramentsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Come back	H. v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem. koor	A.Monninkhof



St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	BJK	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he.koor KWD	W. Weemaes
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	A.Monnikhof
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	H. v.d. Hulst

WEEKEND 2/3 juli 2011 14^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang.Joseph	H. Kronenberg
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	W. Weemaes
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Samenzang	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Gezinsvierin	Toontjehoger	J. Vermeulen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	samenzang	W. Weemaes + C. Berbée

WEEKEND 9/10 juli 2011 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Gebedsv.	Zang. Joseph	werkgroep
Ariënsgebedenis	Zo. 9.30 u	Gebedsv.	Ariënskoor	werkgroep
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Gebedsv.	All Together	werkgroep
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. Koor	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Slotviering	Gem. koor	werkgroep
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Familievieri	Samenzang	werkgroep

WEEKEND 16/17 juli 2011 16^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggr. St. Joseph	A.Monnikhof + I. Schraven
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Jeugd en kinderkoor	A.Monnikhof + I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Gem. koor	A.Monnikhof + I. Schraven
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee + C.Berbée
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Samenzang	H.Antonissen
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	J. Kortstee + C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	C. Berbée



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 u	Di + vr 9.00 u
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 u	Woe. 19.00 u
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 u en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 u. Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i>	Zo. 11.00 u Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 u en zo. 9.30 u om de week	Do. 19.00 u
Verrijzenis, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 u	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Originele advertentie voor Priesterkandidaten

‘Filiaal multinational zoekt celibatairen die het willen blijven’

Parijs (RKnieuws.net) - Het Franse bisdom Aix en Arles pakte naar aanleiding van Roepingenzondag uit met een originele, humoristische advertentie om priesterkandidaten aan te trekken. ‘Filiaal van multinational zoekt celibatairen die het willen blijven met zin voor contact en luisterbereidheid’, staat op de website van het bisdom te lezen.

In de advertentie worden onder meer een laag loon, variabele werktijden en pensioen met 75 jaar, beloofd.

De adverteerder stelt zich in de advertentie ook uitgebreid voor: ‘Tweeduizend jaar ervaring’, ‘wereldleider in zijn branche’, ‘meer dan 1 miljard leden’ en ‘101 Franse filialen’.

Dit leven bestaat niet in het bezitten van God, maar in het zoeken.

M. Luther



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 430 61
90 Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Sexueel misbruik – meldpunt RK Kerk

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een meldpunt voor seksueel misbruik in een pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht bij het volgende telefoonnummer: 06-19 114 307 (lokaal)

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

27 juni	14 juli
29 augustus	15 september
26 september	13 oktober

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

Pelgrim 2011
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 5 juni 2011

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Hr. G. Oude Lenferink

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland

Mevr. A.E. Kenter-ten Have

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink, aandachtsgebied personeel

Hr. G. Oude Egberink, lid

Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

435 07 79 - 431 75 31

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en
tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. Tel. 053-4313888

TWENTS KAASHUIS *JOS VANEKER*

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel/Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas. Ook
voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



bloem s i e r k u n s t
mijosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
beplating voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946

**Stichting
Katholiek
Onderwijs
Enschede**

Bloemsierkunst Han

Deurningerstraat 237 Tel.: 053 432 53 55
7522 CC Enschede

Het juiste adres voor al uw Bloemwerk

▶▶ Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting op al uw aankopen



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

[www.
imagelichtreclame.nl](http://www.imagelichtreclame.nl)

*Restaurant
"De Stiftsschuur"
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
[Stiftsschuur@
t-online.de](mailto:Stiftsschuur@t-online.de)

**Hier had
uw
advertentie
kunnen
staan!**

