

Hemelvaart en Pinksteren

Jaargang 3, nr. 4, 25 april 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Getuigen	3
De toekomst van onze kerkgebouwen	3
Dialogo tussen godsdiensten en levensbeschouwingen	6
Afscheid	7
Voedselbank en Diaconie	8
Dauwtrappersvieringen	10
H. Vormsel	12
Pastoraat in	
Medisch Spectrum Twente	12
Kinderpagina KIEK	13

Locatienieuws

H. Jacobus	14
St. Joseph	18
Ariënsgedachtenis	21
H. Paulus	26
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	35
Verrijzenis des Heren	38

Vieringen	45
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie

H. Jacobus en St. Joseph

Telefoon: 053-7113458

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en

opbouwwerk jongeren.

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie

Citypastoraat

Telefoon: 06-45860554

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie

Paulusparochie

Telefoon: 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Midden in het leven

We leven in een stevige overgangstijd gepaard gaand met de nodige crisissen. En hoewel we weten dat het altijd weer zomer wordt, dat we na Goede vrijdag ook Pasen mogen vieren, lijkt een nieuwe Geest die waaien kan waar hij maar wil, ver weg. Daarom wil ik terug grijpen op een eeuwenoud geluid. Het geluid van psalm 72. In deze psalm is het verlangen te horen naar beleidsuitvoerders, regeerders, die geen ander doel hebben dan de grondwaarden, de ‘goddelijke’ grondwaarden van recht en gerechtigheid in hun vaandel te hebben en hoog te houden. Waar God zelf de ‘vader van de wees en de weduwe is’, de ‘advocaat van de behoeftige en de verdrukte’ is en hij daarin ‘hun belangenbehartiger’¹ is.

*Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
Hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, Hij zal leven,
onvergankelijk als de zon*

Huub Oosterhuis Gezangen voor Liturgie

Deze regeerders zouden uitvoerders moeten zijn van goddelijk beleid dat niet onder dwang wordt opgelegd, niet aan mensen gebonden is, maar die de waardigheid van elk menselijk leven wil eerbiedigen. Psalm 72 wordt daarom ook wel de koningspsalm genoemd. Dat verlangen naar ander beleid klinkt ook door in de

reacties na het optreden van onze nieuwe paus Franciscus. Hij heeft zich genoemd naar, en wil zich laten leiden door Franciscus van Assisi (1181-1226).

In de tijd van deze Franciscus meende Paus Innocentius III dat hij met "Christus als Koning der Koningen, met Jeruzalem als Zijn stad en het Heilig Land als Zijn erfdeel "De moslims met kruistochten moest veroveren". Franciscus van Assisi verraste iedereen door "om God" te kiezen voor een verblijf in dienstbaarheid onder de Saracenen. Hij ging mee met één van de kruistochten, maar bewandelde daarin een tegenovergestelde weg. Hij benaderde de islam vreedzaam en gaf zo een ander beeld van God: de God van de nederige dienstbaarheid, die uitnodigt om in een geest van vrede en geweldloosheid onder andere mensen te gaan, om hun werk en leven te delen en zo te midden van hen, Zijn aanwezigheid te ontdekken.

In de kerk gaat het om God. De paus heet niet voor niets onder andere ‘de dienaar der dienaren Gods’. Die dienaren Gods, dat zijn de gelovigen, die als volgelingen van Jezus in de kracht van zijn Geest zijn weg willen volgen, waarheen die ook leidt.

Het is in diezelfde Geest dat onze kinderen gevormd zijn op 13 en 14 april, dat kinderen zich voorbereiden op de eerste heilige communie opdat ze deel kunnen nemen aan de tafel. Het is ook die Geest waar wij om vragen bij het sacrament van het Doopsel. Moge die Geest ons ook leiden op de wegen die wij mogen gaan.

Pastor Ingrid Schraven

¹ Met dank aan Sytze de Vries



Getuigen

Anne Soupa, een Franse journaliste en theologe schrijft in haar boekje 'Pasen kunst van de doortocht' "Wat verbindt ons met Jezus?" Wat hebben wij vandaag concreet met Jezus van doen? Wel, vertelt ze, om dat te weten zijn wij afhankelijk van de getuigenis van mensen die de liefde van Christus ervaren hebben in hun eigen bestaan.

Het zijn mensen van wie wij soms horen en die onze irritatie op kunnen roepen, omdat ze hun boodschap zo onbegrijpelijk simpel brengen. Of het kan zijn dat we dat soort ervaringen niet kunnen toelaten in ons nuchtere bestaan. We willen die oude verschijningsverhalen van de Paastijd nog wel horen, dat is ver van ons bed. Maar nu? Nu horen van mensen die tot in het diepste van hun ziel zijn getroffen door de liefde van Christus, voor hen persoonlijk? En ze zeggen dan ook nog dat die ervaring toegankelijk is voor iedereen.! Ook voor u en mij.

Maar wat hoor je dan in wat die mensen vertellen wat voor ons toegankelijk is?

Ze vertellen: in de werkelijkheid zoals die is, in mijn werkelijkheid van beschadigde mens, van mens in nood, in mijn werkelijkheid waarin ik geen uitzicht meer had herkende ik Jezus die mij liefhad, die mij de hand toereikte. Jezus, zoals Hij zijn werkelijkheid aanvaardde zoals die was, en die Hij aanging uit liefde voor mij, voor alle mensen, levend of al gestorven! Hij ging die werkelijkheid aan om mij bij de hand te kunnen vatten, om mij de doortocht

te helpen maken, om mij door te voeren naar een nieuw leven van hoop. Hij zegt: Ik ben dat werk aangegaan, doe jij het ook, en wanneer je mijn werkwijze zo goed mogelijk aanhoudt zal het je lukken! Jezus was niet kwaad op God dat Hij zoveel ellende toelaat. Hij deed er wat mee. Hij ging de werkelijkheid aan uit liefde voor mij, voor ieder van ons, voor alle mensen van goede wil, en dat zijn de meesten. Met die Jezus het innerlijk gesprek aangaan is gebed.

Vriendelijke groet, Jeanine Molleman

De toekomst van onze kerkgebouwen

Uitgangspunt: pastoraal beleidsplan

Zoals u bekend zal zijn, zijn het pastoresteam en het parochiebestuur, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, sinds enige tijd bezig een concept voor te bereiden, waarin de toekomst van de Enschedese kerkgebouwen wordt vastgelegd. Het pastoresteam heeft een pastoraal beleidsplan gemaakt, waarin duidelijk wordt gemaakt wat er pastoraal gezien aan kerken en bijgebouwen nodig is. Die interne notitie heeft het bestuur vervolgens als uitgangspunt genomen voor het verdere proces.

Gesprekken met locaties

Als aanvulling op wat het stappenplan van het aartsbisdom aan procedure voorschrijft, heeft het bestuur er



voor gekozen om alvorens een concept te schrijven en dat aan het pastoresteam en aan zowel de vicaris als de econoom van het bisdom voor te leggen, eerst met een ruime vertegenwoordiging van elk der locaties in gesprek te gaan. Tijdens die gesprekken kregen de locaties de gelegenheid met het bestuur te praten over de plus- en minpunten van hun locatie (gebouw, vitaliteit, gemeenschapszin, enz.) en werd ook uitvoerig stilgestaan bij de situatie die zou ontstaan als het kerkgebouw van de locatie wel of niet aan de eredienst zou worden onttrokken. In een aantal gevallen kwam ook het eucharistisch centrum uitvoerig aan de orde.

De gesprekken die tussen 26 februari en 3 april werden gevoerd, waren doorgaans zeer goed door de locaties voorbereid en verliepen in een aangename, constructieve sfeer.

Op 8 april werden door vertegenwoordigers van bestuur en locatie de notulen van de vergadering gezamenlijk in een kort mondeling overleg vastgesteld. Ook was er gelegenheid commentaar te geven op een korte samenvatting van het bestuur, waarin per locatie de meest voor de hand liggende mogelijkheden m.b.t. de toekomst van de kerkgebouwen waren meegenomen.

Het schrijven van een concept

Het pastorale beleidsplan, de gesprekken met de locaties, de reacties van de bestuursleden op een preconcept en adviezen van externe deskundigen

zijn vervolgens gebruikt voor het schrijven van een concept, waarin knopen zijn doorgehakt. Dat concept is op 9 april besproken met het pastoresteam en op 10 april voorgelegd aan een vertegenwoordiging van het aartsbisdom, nl. de vicaris en de econoom. Op 11 april heeft ook het voltallige bestuur over het concept vergaderd, waarbij de op- en aanmerkingen van de pastores en van de bisschoppelijke vertegenwoordiging zijn meegenomen. Het is de bedoeling het definitieve concept voor eind april ter goedkeuring naar Utrecht te sturen.

Bekendmaking van het concept en daarna

Als het bisschoppelijke akkoord is verkregen zal het concept in week 21 en wel op 22 mei in een bestuursvergadering worden omgezet in een besluit, en vervolgens op 23 mei tijdens een speciale parochievergadering worden bekend gemaakt en toegelicht. Daarna volgt in juni/juli een nieuwe ronde van gesprekken met de afzonderlijke locaties over de gevolgen voor de lokale gemeenschappen (stap 5 van de bisschoppelijke procedure). Vervolgens worden de volgende stappen (tot en met stap 17) afgewerkt. Het is op dit moment te vroeg om daar al een tijdspad voor te geven.

*Namens het bestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*



Bekendmaking op 23 mei in een speciale parochievergadering

Afhankelijk van de verkregen bisschoppelijke goedkeuring zal het besluit tot herschikking gebouwen in de parochie St. Jacobus de Meerdere op 23 mei in een speciale parochievergadering worden bekend gemaakt en toegelicht. Hiervoor nodigen we alle belangstellende parochianen van de parochie uit.

Plaats en tijd: kerkgebouw van de Verrijzenis des Heren, 19.30 uur.

In het geval nog geen besluit is of kan worden genomen vervalt deze bijeenkomst. Om zekerheid over doorgang van de parochievergadering te krijgen kunt u op 23 mei tijdens de reguliere openingstijden bellen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede (053-7113459).

Vorming van nieuwe, grotere geloofsgemeenschappen wordt een enorme uitdaging

In de gesprekken met de locaties en bij andere gespreksituaties rond het thema kerksluiting ligt de focus van velen vooral op de vraag: blijft mijn kerk open? En dat is heel begrijpelijk. Over de noodzaak het aantal voor de eredienst beschikbare kerkgebouwen te beperken zijn de meeste parochianen het wel eens, maar natuurlijk heeft men in eerste instantie liever dat de eigen kerk niet gesloten wordt of dat deze een andere bestemming krijgt.

Of uw kerk nu wel of niet gesloten wordt: in beide gevallen zal er veel veranderen. Het sluiten van drie of vier kerken betekent dat overal in Enschede schaalvergroting zal optreden en dat er nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan. Voor de parochianen die hun kerk aan de eredienst onttrokken zien worden, brengt zo'n besluit ongetwijfeld gevoelens van verlies, teleurstelling en verdriet met

zich mee. Loslaten doet altijd pijn en bovendien moet men wennen aan een nieuwe situatie en aansluiting zoeken bij anderen.

Voor degenen die hun kerkgebouw niet gesloten zien worden, verandert er ook heel veel: hun locatie zal opgaan in een nieuwe, grotere geloofsgemeenschap en men zal parochianen van andere locaties als gelijkwaardige leden van een nieuwe locatie moeten verwelkomen. Ik gebruik de woorden 'nieuw' en 'gelijkwaardig' met grote nadruk. Waar in het verleden fusies van parochies niet soepel verliepen of zelfs mislukten kwam dat vooral omdat te weinig aandacht werd besteed aan het samen in volstrekte gelijkwaardigheid opbouwen van een nieuwe gemeenschap. Geen leden van andere locaties die zich mogen aansluiten bij de locatieraad of pastoraatgroep van de locatie die zijn kerkgebouw heeft behouden, maar een geheel nieuwe locatieraad en pastoraatgroep met leden die uit alle locaties worden gerekruteerd. Geen vrijwilligers die allen op hun plaats blijven zitten, zodat zij die van buiten komen geen



kans krijgen ook mee te doen. Geen gewoontevorming op allerlei gebieden, waarbij de bestaande locatie het beleid bepaalt en de nieuwkomers daar maar aan moeten wennen, maar gezamenlijk, in gelijkwaardigheid nieuw beleid maken, dat past bij het profiel van de nieuwe geloofsgemeenschap en haar kerkgebouw.

Want ook dat laatste zal onvermijdelijk zijn: naast een zekere geografische spreiding, die bij zo'n grote ingreep als het sluiten van drie of vier kerken, verre van ideaal zal zijn, zal het bestuur niet kiezen voor drie, qua uitstraling en aanbod gelijke kerken. Elk van de gebouwen die open blijft zal een zeker eigen karakter hebben. "Eenheid in verscheidenheid" was de slogan, waarmee pastoresteam en bestuur aan deze ingreep begonnen en dat gegeven zal ook in de keuze en het aanbod aan vieringen en andere activiteiten van de kerkgebouwen terug te vinden moeten zijn. De nieuw gevormde geloofsgemeenschap zal daar qua beleid bij aan moeten sluiten.

Het zal u duidelijk zijn: wanneer bekend is welke kerken open blijven, begint pas het eigenlijke werk, dan pas begint de echte uitdaging. Natuurlijk, u kunt er voor kiezen in de teleurstelling te blijven hangen en anderen kunnen een triomfantelijke houding van 'kat in het bakkie' aannemen, maar als u werkelijk met onze geloofsgemeenschap bent begaan, dan besluit u er samen met al die anderen de schouders onder te zetten, en de blik te richten op de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat

er dan uit de misère van kerksluiting toch iets moois kan groeien.

*Guus Berkien, vicevoorzitter
parochiebestuur*

Wij zijn allen Pelgrims onderweg. De volgende tekst uit de H. Schrift bevoedt ons hierin. "***En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de vol-einding der wereld***". (Mt. 28, 20)

Deze tekst staat ook op de gevel van de Vredeskerk aan de Varviksingel.

Dialogo tussen godsdiensten en levensbeschouwingen

Het is alweer een halve eeuw geleden dat de leiders van de Kerk een uitspraak gedaan hebben over onze gelovige omgang met elkaar. Ja, vroeger was het wel anders. Toen werd gezegd dat buiten de Kerk geen heil te vinden was. In het Latijn stond geschreven: *Extra Ecclesiam Nulla Salus*.

Deze uitspraak is ontstaan in een tijd (2e en 3e eeuw na Chr.) met een wereldbeeld waarin Kerk en wereld in uitgestrektheid nagenoeg schenen samen te vallen. Ieder mens werd toen geacht met de christelijke boodschap geconfronteerd te zijn. In de christelijke theologie werd deze uitspraak in die tijd dan ook strikt geïnterpreteerd. Tijdens het Concilie van Florence legde Paus Eugenius IV in 1442 dit geloofspunt als ex cathedra-uitspraak vast (dogma). "Niet alleen heidenen, maar ook Joden, ketters en schismatici" zijn volgens deze ex cathedra-uitspraak



van dit Concilie en haar Pausen "uitgesloten van het heil en stevenen af op de verdoemenis, indien zij zich niet voor het einde van hun leven bekeren tot de ware Kerk van Christus (de katholieke Kerk)". (Wikipedia)



Tijden zijn veranderd. Gelukkig maar, want met een gerust hart kan ik nu deelnemen aan een

Boeddhistische pelgrimstocht in Japan, een tocht die me leidt langs 88 tempels. Het is een tocht ook waar ik mensen van andere kerken en geloven, van andere levensbeschouwingen tegen kom. De Boeddhisten vragen in verwondering hoe ik als Christen deze tocht kan lopen en al die tempels bezoeken, niet alleen de Boeddhistische tempels, maar ook nog de tempels van het Shintoïsme, die zij aan zij staan. Wanneer ik dan vertel, bv. tijdens de avondmaaltijd (rauwe vis, rijst, groente, zout en zuur en zoet naast elkaar) dat wij mensen samen op weg zijn om verlichting te zoeken, dan worden mijn woorden met instemmend geknik beantwoord en is men blij dat we samen zijn.

We zoeken verlichting in de grote vragen die wij mensen hebben: de betekenis van het lijden, ons zoeken naar vrede, ons pogen om in gerechtigheid met elkaar te leven, het respect dat we voor elkaar mogen hebben. Boeddhisten zoeken verlichting op hun levensweg om te komen tot het Nirwana. Dat Nirwana is te vinden midden onder ons, zo zegt de Boeddha Kobo Daishi, net zoals het Koninkrijk Gods te vinden is onder

ons, zo zegt de Man van Nazareth, de Christus.

Een paar jaar geleden, na de tsunami en de kernramp in Japan heb ik deze tocht gewandeld om antwoorden te vinden op de vraag hoe we met het lijden omgaan.

Dit keer wil ik de tocht van 1250 km. lopen om antwoorden te vinden op vragen rondom mijn eigen levensbeschouwing en ook om wegen te vinden om meer en meer in dialoog te leven met de vele religies en levensbeschouwingen om mij heen, de Syrisch Orthodoxe mensen in Enschede Zuid, de Baptistenkerk, de Moslims, de Protestanten die gelukkig hier bij de Verrijzeniskerk nog een steunpunt hebben bewaard in de Schalm en natuurlijk de vele mensen die geen religie aanhangen.

Een regel uit de geschriften van Benedictus en Bernardus is mij reeds bijzonder dierbaar: "Luister met je hart".

Ben Engelbertink

Afscheid

Na ruim 14 jaar pastorale inzet in Enschede nadert voor mij nu het moment van afscheid: in juni word ik 65 jaar en mag ik met pensioen gaan. Ik merk aan mezelf dat ik er wel aan toe ben. Ik heb al vele veranderingen meegemaakt in de voorbije jaren, sinds ik begin 1999 op het Hogeland en in de parochies van de Binnenstad begon en nu de inmiddels stadsbrede parochie en alle locaties weer aan een beslissende fase van grote veranderingen beginnen, ben ik daar al minder bij betrokken. Ook fysiek zijn de

soms lange werkdagen een zwaardere belasting geworden. Toch zal ik met name de vele pastorale en diaconale contacten die er inmiddels zijn (geweest), nog wel gaan missen, vermoed ik: juist die persoonlijke contacten vormden voor mij steeds het hart van mijn, van ons pastoraat. Van een aantal van u zal ik wel op eigen wijze afscheid nemen, maar het is misschien ook aardig om dit begin juni te doen na de twee laatste vieringen waarin ik voorganger zal zijn. Op zaterdag 8 juni a.s. om 17.00 uur is er een afscheidsviering in de Josephkerk, en op zondag 9 juni a.s. om 11.00 uur in de Verrijzeniskerk. Na deze vieringen is er gelegenheid om elkaar een hand te geven en het beste te wensen voor de toekomst. Graag tot ziens daarom, over enkele weken!

*Met een hartelijke groet,
Hans van der Hulst*

Pastor Hans van der Hulst en de telefonische hulpdienst

Een groepje van 4 parochianen vormen het team van de telefonische hulpdienst CE van de Caritas Rooms-Katholieke Parochie Sint Jacobus-de Meerdere Enschede.

De spil van deze hulpdienst is Hans van der Hulst.

Hij onderhoudt de contacten met het bestuur, hij rapporteert, maakt verslagen en financiële overzichten. Een op de vier maanden heeft hij zelf telefoondienst en is paraat.

Allemaal dingen die je van een spil zou kunnen verwachten.

Hans heeft zich echter ook doen kennen als een zeer betrokken hulpverlener.

Omdat hij veel contacten heeft bij: de Gemeente, Raad van Kerken, Vluchtelingenwerk, De Wonne, enz, kon hij vaak mensen met een hulpvraag een breder perspectief bieden. Ook hoorden wij soms dat hij nog even bij die of die was geweest om eens te kijken hoe het verder met hen gaat. Hij is heel reëel in het taxeren van de noodzaak van hulpverlening in een bepaald geval, maar we hebben hem nog nooit iemand horen veroordelen.

Nu gaat Hans van der Hulst met pensioen. We zien hem met lede ogen vertrekken.

Wij hopen dat hij er heel veel jaren van mag genieten, samen met zijn familie.

*Jan Schunselaar, Henk Thüss,
Leo Vrijkotte*

Voedselbank en Diaconie

Binnen de locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere wordt nagedacht hoe er verder invulling gegeven kan worden aan diaconie in de wijk.

In deze tijd van bezuinigingen, de tijd van crisis is het voor de voedselbanken ook moeilijk om goede voedselpakketten samen te stellen.

Inmiddels zijn al enkele locaties gestart met het inzamelen van lang houdbare voedselproducten t.b.v. de voedselbank. Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere



week opgehaald door de voedselbank. Tijdens de weekendviering wordt afgekondigd wat er iedere zaterdag / zondag ingezameld kan worden.

Het mooie van dit initiatief is dat de katholieke kerk zich niet alleen richt op zijn eigen parochianen maar ook op alle mensen ongeacht geacht geloof, afkomst etc.

Lijst voor de komende weekends:

28 april pasta's

4 mei mixen voor pasta's/-rijst, zowel in pot als in zakjes

12 mei blikken ham/corned beef/boterhamworst

18 mei pakken koekjes/-snoep/chocola

26 mei mayo/ketchup etc.

1 juni poeder voor toetjes/-pudding (aan te lengen met alleen melk/water)

9 juni beschuit/crackers/-cornflakes

15 juni zoet beleg op brood (jam/hagelslag/pindakaas etc.)

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Ariëns Lezing 2013 in Enschede



De jaarlijkse Ariëns-lezing wordt dit jaar gehouden op **vrijdagmiddag 26 april**

a.s. Hoofdspreker is dr. **Henk Meeuws**, theologisch onderzoeker en oud-voorzitter van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beeraad. Hij is eind 2011 gepromoveerd op het boek 'Diaconie. Van grond-

slagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie'. In zijn lezing '**Wat rest ons van het 'rode kapleunke'? Over Ariëns, caritas in moeilijke tijden en hedendaagse diaconie**' zal hij vanuit de actualiteit van de crises in de economische samenleving en in de kerk een verbinding leggen met het gedachtegoed en de spiritualiteit van de priester Alphons Ariëns. Aansluitend geeft **Margriet Visser-Voorn** een uiteenzetting over **armoedebestrijding in de gemeente Enschede**. Zij zal daarbij tevens reageren op de lezing van Henk Meeuws. Visser-Voorn is vice-fractievoorzitter en raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Enschede.

Plaats: het **parochiecentrum** van de H. Jacobus de Meerdere te Enschede (**Nieuwe Schoolweg 2**, achter de Sint Jozefkerk).

Tijd: **aanvang 14.00 uur**, zaal open vanaf 13.30 uur.

Een Syria's Request op 30 april

In een eerder nummer van Pelgrim heeft u kunnen lezen hoe de parochie met een tiental andere, kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties in Enschede samenwerkt in Syria's Request Hulpactie om NU de gewone burgerbevolking IN Syrië te helpen. Dat gaat voornamelijk via het inzamelen van geld en goederen. Het is de bedoeling dat het bestaan van deze hulpactie niet alleen binnen de muren van de kerk bekend is, maar ook daarbuiten. Daartoe zouden we om een paar uurtjes van uw tijd willen vragen op Koninginnedag 30 april.

Ook als Syria's Request willen we dan met een kraampje in de binnenstad staan. We willen volgens Syrische recepten gebakken koekjes verkopen. Verder willen we door u speciaal uitgezochte spullen van enige waarde verkopen. Voor die kraam zoeken we mensen die ons willen helpen om de kraam de hele dag met 2 à 3 personen tegelijk te kunnen bezetten. Mensen die wel een paar uurtjes in de kraam willen staan wordt gevraagd een mailtje te versturen aan Syria's Request via syriasrequest@gmail.com. We vragen u allen ook om speciale goederen van enige waarde te selecteren en op 30 april bij onze kraam te brengen zodat we die kunnen verkopen.

Wilt u meedoen? Meldt u dan ook aan via syriasrequest@gmail.com.

De exacte locatie van de kraam zal op tijd op de website:

syriasrequest.blogspot.nl komen te staan. Alle verkoopopbrengsten komen ten goede van Syria's Request Hulpactie. En als u dit allemaal teveel is, maar u toch graag de burgerbevolking in Syrië wil helpen, dan is ook uw gift nog van harte welkom op rekeningnummer 7667732 t.n.v. Samenwerkende Democratische Organisaties in Enschede.

Jan Schaake

Dauwtrappersvieringen Hemelvaartsdag 9 mei Losser

Op Hemelvaartsdag, 9 mei 2013, vindt om **7.00 uur 's ochtends** in het mooie openluchttheater "Brilmansdennen" aan de Gildehauserweg te **Losser** een eucharistieviering plaats.

Het pastorale team zal in de Dauwtrapperviering voorgaan. Het Lossers gelegenheidskoor staat onder leiding van Carlo van den Beld. Na afloop van de viering zorgen de locatieraden van de H. Maria Geboorte en de St. Martinus voor een kop koffie en een broodje!

Hertme

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 9 mei, 's **morgens om half zeven** in het openluchttheater van **Hertme** de traditionele Dauwtrappersmis gevierd.

Het dames- en herenkoor van de St. Stephanus zingt en ondersteunt de samenhang.

Bedevaart naar Eggerode

Gezien het grote enthousiasme en de vele positieve reacties organiseren we ook dit jaar weer een bedevaart.

Alle parochianen van de Jacobus de Meerdere Parochie kunnen hieraan deelnemen. De bedevaart zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei 2013.

Eggerode behoort tot een van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Munster. Sinds ongeveer het jaar 1300 komen pelgrims van heinde en ver om het genadebeeld „Unsere Liebe Frau vom Himmelreich” te aanbidden. De Eggeroodse bedevaart werd voor het eerst genoemd in een aflat van Paus Benedict XII in het jaar 1338. We starten de dag met een korte uitleg over de bedevaartplaats Eggerode en het genadebeeld. Daarna bidden we lopend samen de kruisweg, waarna er gelegenheid is voor stille meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Aansluitend is er



een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger Jan Kortstee. Tegenover de kerk is een winkel voor verkoop van religieuze souvenirs. Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een gezamenlijke warme maaltijd in een restaurant naast de kerk.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt de aanmeldingsformulieren vinden in alle kerken. Vervoer zal met eigen auto's plaatsvinden.

U kunt zich aanmelden tot en met zondag 5 mei 2013 en het formulier geheel ingevuld te deponeren in de brievenbus bij het secretariaat van de St.Josephkerk aan de Nieuwe Schoolweg of van de Jacobuskerk aan de Langestraat.

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen dan kunt u mailen naar: riet-franke@kpnmail.nl of mij 's avonds na 19.00 uur bellen: tel. no. 47 62 910

Riet Franke

PARAPLUSREIZEN: Vakantie ook voor U zonder beperkingen. Zomervakantiereis van zondag 9 juni t/m maandag 17 juni

Al een reeks van jaren organiseert **Paraplusreizen** als Stichting voor mensen met beperkingen een zomervakantiereis. Deze reis die mede ondersteund wordt door Activiteiten-centrum Interakt-Contour en De Roef-Alifa, stelt U in de gelegenheid, met of zonder lichamelijke beperking, een zorgeloze reis naar een buitenlandse bestemming te boeken. Uiter-

aard zijn ook echtparen / partners van harte welkom.

Door gebruik te maken van een 14-tal vrijwilligers die u helpen bij het lopen of andere dingen waar u even hulp bij nodig heeft, kunt ook U aan deze reis deelnemen. Mocht het om financiële reden wat kort dag zijn of wilt u liever gespreid betalen, neemt u dan even contact met ons op, wij zullen dan proberen een regeling voor u te treffen.

Dit jaar gaat de reis met een luxe Touringcar met lift naar de Oberpfalz, een streek aan de Tjechiese grens in de buurt van Bayreuth, ongeveer 600 km. hier vandaan. We logeren in het gezellige Hotel Igel, waar U 9 dagen verwend wordt. Naast de vele dagtochten die bij de reis zijn inbegrepen, is er ook gelegenheid om te wandelen of heerlijk op een groot terras van de omgeving te genieten. Wij houden rekening met uw wensen en mogelijkheden zodat U zich ook na de vakantie uitgerust voelt. Mocht u slecht ter been zijn, een rollator gebruiken of rolstoel, ook dan zien wij Uw aanmelding gaarne tegemoet. Helaas zijn het aantal rolstoelplaatsen beperkt, dus meldt U snel aan. Nadere info vindt U bij de balie van de Roef, Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede tel. 4319966. Deze reis kost inclusief hotelovernachting, reisverzekering, volpension, excursies en deskundige begeleiding in totaal € 875.—.

Aanmelden kan bij de balie van de Roef tijdens werkdagen of ook via Paraplusreizen@kpnmail.nl waarna u informatie wordt toegestuurd.

Telefonische informatie nr. 4353608

T. Fiselier, reisleider

H. Vormsel

Op 13 april in de kerk van Maria-H. Geest is door Mgr. Hoogenboom het H. Vormsel toegediend aan:

Allisha Kamphuis, Anouk Wijnsma, Carmen Martinez-Almeida Garcia, Gabriël Genc, Leonie Abraham, Chaja Koiter, Merle Alex, Sophie van den Berg, Natalia van Duinen, Joep Elfrink, Dani Moes, Tom van der Molen, Joelle Nijland, Sophie Odding, Stef Schildkamp.

Op 14 april door kardinaal Eijk in de kerk van de St. Jan-H. Michaël

aan: Alycia Bas, Bram Bats, Quin Bertomin, Vera Booiij, Angela Campisi, Nicole Coletta, Thomas Dunhoft, Steven Goossens, Laquisha Isabella, Daniëlla Kara, Dani Kara, Ruben Koelen, Joep Landewé, Elise Molemans, Lucas Najjar, Stijn Nijhuis, Demi Peterink, Sander Pieloor, Teun Pipers, Merle de Vries, Romy ten Velde, Alan Wang, Wout Wiggers.

*In het volgende nummer van
Pelgrim meer over het H. Vormsel.*

Pastoraat in het MST

In het ziekenhuis noemen ze dat ‘Geestelijke zorg’ en sinds februari j.l. maak ik, Carmianne Verrips, deel uit van die vakgroep. Hiervoor was ik pastoraal werker in de parochie H.Gabriël (12 geloofsgemeenschappen in de regio Didam-‘sHeerenberg). Op één van de laatste huisbezoeken vroeg de dochter: ‘*Wat doe je daar de hele dag. In het ziekenhuis doen ze toch geen eerste communie enzo?*’ Ik

heb haar ongeveer het volgende verteld. Naast zorg voor het lichaam is zorg voor de ziel belangrijk. Ziek zijn kan allerlei emoties en levensvragen oproepen: ‘Waarom ben ik ziek’, ‘Wat gebeurt er als je doodgaat’, ‘Mijn leven staat op z’n kop’, ‘Ik heb hier veel tijd om na te denken over mijn leven’. De ziekenhuispastor of dominee biedt zorg voor de ziel d.m.v. een luisterend oor, meezoeken naar antwoorden. Soms bidden we samen, of met familie om zegen voor de zieke. Ook is er zondags een viering in de ziekenhuiskapel die via de interne TV ook gevolgd kan worden en er wordt van daaruit communie rondgebracht. Wij bezoeken patienten op vraag, op eigen initiatief, of aanwijzing van de afdeling.

Dat wij er zijn neemt niet weg dat mensen het erg op prijs stellen als er contact is vanuit de eigen kerk. Zeker als mensen langer opgenomen zijn. Ik hoor en zie het terug in opmerkingen zoals: ‘Kijk, die bloemen kwamen twee dames van de kerk brengen, ze denken aan mij, dat doet me goed.’

Naast het pastorale contact met patiënten maken we deel uit van ethische commissies en geven we les aan verpleegkundigen en artsen (in opleiding) over bijv. ethisch juist handelen en de rol van geloof bij ziekte.

‘Ja, ja’ zei de dochter, ‘*en dat vind jij leuk om te doen?*’ ‘Ja, mensen en geloof boeien mij en ons geloof leert bovendien dat zorg voor zieken één van de werken van barmhartigheid is. Of zoals iemand tegen me zei: “Ie ‘eb ‘n mooi goed waerk deern”.’

Carmianne Verrips





KIEK

Kind en Kerk

Het Wilhelmus

In Nederland wordt het Nederlandse volkslied gezongen! Meestal zingen we alleen het eerste couplet. Soms komt het zesde couplet er nog bij.

Daarin wordt God genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was juist dit couplet heel populair. Het gaat zo:

♪♪ *Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'allerstond,
de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.* ♪♪





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljpgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Een goede week.....

Paasmaandag. Buiten schijnt de zon volop. Na het slotlied “U zij de Glorie” van de viering van deze ochtend stroomt de Jacobuskerk leeg. Een beetje weemoedig verlaten ook wij de kerk. Een van de mooiste weken van het liturgische jaar zit er op: de Goede Week en Pasen. Een drukke week voor medewerkers van de kerk, maar vooral een goede week voor veel parochianen. Met voldoening stellen we vast, dat de banken van de Jacobuskerk de afgelopen week weer goed gevuld zijn geweest. Met ouderen én jongeren. Autochtoon en allochtoon. Een goede doorsnee van de inwoners van onze stad. Op Palmzondag, op Witte Donderdag, tijdens de Kruisweg op Goede Vrijdag, bij de avondwake op zaterdag. Maar ook voor Het Hoogfeest van Pasen en de viering op Paasmaandag wisten vele parochianen de weg naar de Oude Markt te vinden.

We begonnen op Palmzondag. Al vroeg stonden de manden met palmtakjes klaar op het altaar, evenals het wijwater en de wijwaterkwast. De manden waren rijkelijk gevuld maar na de zegening en het uitdelen in de kerk leeg. Els en Fien, de lectoren vertelden samen met pastoor Mon-



ninkhof het lijdensverhaal en er werd een processie gehouden door de kerk.



Op Witte Donderdag werd het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen herdacht. In stilte verlieten alle aanwezigen daarna de kerk. Goede Vrijdag stond in het teken van de Kruisweg. Velen volgden pastoor Monninkhof in zijn rondgang langs de 14 prachtige staties in de Jacobuskerk. Een indringend en ontroerend verhaal. Tijdens de Paaswake op zaterdagavond ontstond in een aanvankelijk donkere kerk steeds meer Licht, doordat alle aanwezigen hun kaars mochten aansteken aan het vuur van de Paaskaars. Daarna werd de Paaskaars drie keer in het te wijden water gedoopt. Mooie rituelen met veel symbolische betekenis. Tijdens de vieringen op 1^e Paasdag en Paasmaandag werd verteld over de opstanding uit de Dood en de bete-

kenis die we daaraan mogen geven. De koren Hymnus, het Josephkoor en het koor Op Toon hebben de vieringen deze week op fraaie wijze muzikaal vormgegeven.

Het was een mooie week, het was een goede week. Nu weer verder.

Over 39 dagen vieren we Hemelvaart, 10 dagen daarna het feest van Pinksteren

Hetty Mulder

Sobere Maaltijd in de Goede Week weer geslaagd

Op dinsdag 26 maart is er weer een Sobere Maaltijd gehouden in het Parochiehuis van de Jacobuskerk. Er namen bijna 50 mensen aan deel, afkomstig uit verschillende kerken: het geheel was een oecumenisch gebeuren. De voorbereidingsgroep, bestaande uit zo'n 7 dames, had weer haar best gedaan, niet alleen om ons een eenvoudige, maar zeker wel smakelijke maaltijd voor te zetten, maar ook om voor een stukje bezinning te zorgen: vóór en na de maaltijd zongen we enkele liederen, er werd gebeden, een grote kaars en veel waxine-lichtjes ontstoken, en een van de dames van de groep vertelde een prachtig verhaal over de hemel en de hel, bezocht door een profeet die merkte dat je met lange lepels heel goed elkaar te eten kunt geven en zo voor elkaar 'de hemel realiseert'. Ze vertelde het uit haar hoofd, heel aansprekend, we genoten er samen van. Verder waren er ook fair-trade-producten als koffie, thee en



chocolade te koop en we zamelden geld in voor het Vastenactieproject in Honduras: wat je thuis uitspaarde voor de warme maaltijd kwam zo ten goede aan mensen in Midden-Amerika.

Al met al: een geslaagd gebeuren, voor herhaling vatbaar – ook u bent volgend jaar (weer) van harte welkom! Namens alle aanwezigen dank ik de voorbereidingsgroep voor hun inzet – al meerdere jaren zo actief!

Een tevreden deelnemer

Stap-over-de-Drempel 2: een tweede reis langs geloofs- gemeenschappen in Enschede

Na de eerste ‘reis’ langs geloofsgemeenschappen in Enschede, november 2012, volgde er onlangs een tweede: op drie donderdagavonden in maart kon een nieuwe groep mensen kennismaken met 6 gemeenschappen en hun gebouwen in onze stad: de RK Jacobuskerk en De Wonne, de Syrisch-Orthodoxe Yakub van Sroegerk aan de Tromplaan, de Joodse Synagoge aan de Prinsestraat, de Turkse Selimiyemoskee aan de Atjehstraat en het Christelijk Apostolisch Genootschap aan de Van der Waalslaan. Ze werden overal weer net zo gastvrij ontvangen als de eerste groep in november, het wij-gevoel ontstond opnieuw aan de eettafels waar de drie maaltijden gedeeld werden en de verhalen over de gebouwen, het geloof en de bijbehorende cultuur waren weer boeiend. Zo hebben

inmiddels meer dan 100 Enschedeërs kennis kunnen maken met andersgelovenden in onze stad: voor de organiserende groep een grote verrassing dat daar zoveel belangstelling voor bleek te zijn. Echt een goed teken van openheid en respect van deze mede-stadgenoten voor het geloven en beleven van anderen.

De organisatiegroep gaat nu verder nadenken over een mogelijke derde ‘reis’ in het najaar, wellicht langs nog andere gemeenschappen. U hoort daar te zijner tijd meer over. Voor nu: onze dank aan allen die hoe dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Het was zeer de moeite waard!

Namens de Jacobuskerk: pastor Hans van der Hulst.

Rommelmarkt bij de Jacobuskerk op zaterdag 1 juni 2013.



Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een Rommelmarkt, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan onze locatie. De



Rommelmarkt is in het Parochiehuis aan de Walstraat.

Zowel bij de voorbereiding, als op de dag zelf kunnen we vrijwilligers gebruiken die willen helpen.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Keizer, tel: 06-51954521.

Heeft u bruikbare spullen, zoals meubels, kleding, boeken, we zijn er blij mee! Ook doen we weer een beroep op uw bakkunsten zodat we de bezoekers iets lekkers bij de koffie te koop kunnen aanbieden.

Bel naar Ineke Keizer of mail naar jacobusenschede@kpnmail.nl en we maken graag een afspraak met u over het brengen of eventueel afhalen van uw spullen.

Noteer de datum alvast in uw agenda!

Ineke Keizer

Overleden

Op 8 maart is overleden

Antonia-Petronella Mekkelholt

Op 14 maart was voor haar de uitvaartviering in de haar zo geliefde H. Jacobuskerk, waarna wij haar hebben begeleid naar het crematorium te Usselo.

Nel Mekkelholt *zoals velen haar kenden* was een lieve eenvoudige en vooral humoristische vrouw die veel heeft betekend in het leven van anderen. Tot aan de dood van haar ouders (*in 1973 overleed haar vader en in 1979 haar moeder*) heeft zij

voor hen gezorgd. naast haar werk in de textiel.

Ook bij haar broers en zusters en vele anderen hielp zij waar dat nodig was. Haar ontspanning vond zij bij de repetities van het St. Jacobuskoor en de vieringen in de zondagse vieringen en bij rouw en trouw. 40 jaar lang was zij een zeer actief lid van het koor en werd hiervoor dan ook onderscheiden met de Gouden erpenning van de St. Gregorius vereniging.

Nel Mekkelholt die geboren is op 1 september 1925 en die de leeftijd van 87 jaar heeft mogen bereiken is na een zeer kort ziekbed overleden. Dat zij mag rusten in vrede.

Leo Gasthuis

De Zon

*De eerste die me begroet,
de zon... dat voelt goed.*

*De warmte... het licht,
schijnt op mijn gezicht.*

*Het maakt me stil en warm,
voelt als een vertrouwde arm.*

*Op dit moment God... ben jij,
wat dichterbij.*

*Je stralen raken me aan,
energie... om aan de slag te gaan.*

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, donderdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak
Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

*Je fouten tellen heeft geen zin
Ze erkennen des te meer*

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor **misintenties**, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Toekomstbestendig

Als je nu de Josephkerk bezoekt, dan merk je dat de afronding van de restauratie steeds dichterbij komt. Hoewel er nog wel projecten voor de toekomst blijven liggen. Een enkele keer mocht ik met de restaurateurs meelopen. Dan merk je hoe enthousiast ze zijn over de rijkdom aan kleuren, over de vormgeving. Het lijkt wel alsof het hele interieur van het gebouw door de restauratie in een nieuw licht komt te staan. Als je binnenkomt word je als het ware opgetild. Je gaat een andere wereld binnen. Er wordt je even een blik in de hemel gegund. Zo moeten kerk-



gangers van de Josephkerk dit ruim honderd jaar geleden hebben ervaren. Dat was de tijd van de priester Alphons Ariëns. De tijd van “verheffing van het volk”, getekend door werkloosheid, of als je werk had, gebukt onder zware arbeid en lange werkdagen. Ariëns nam het op voor de arbeiders en hun gezinnen en streed met hen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en voor hogere lonen. Die tijd lijkt ver weg, maar is tastbaar aanwezig als je door de Josephkerk loopt en door je heen laat gaan dat de arbeiders van toen, ondanks hun schaarse middelen, hebben bijgedragen aan dit gebouw. Het was een kerk van en met en voor elkaar. Een kerk in actie, die opkwam voor menselijke waardigheid, die je deed beseffen dat je meer was dan een nummer in de fabriek. De liturgie, het gebouw, de preken van Ariëns, stel ik me zo voor, zette je op het spoor van een heel mens te zijn, door alle zorgen en gebrokenheid heen. Het is bijzonder dat de Josephkerk met al zijn geschiedenis behouden blijft voor de toekomst.

Toekomstbestendig is, hoor ik in de wandelgangen zeggen. Het is een plek om stil te worden, tot bezinning te komen, te genieten van de kleuren, de vormen, de ruimte, naar muziek te luisteren, liturgie te vieren. Een plek waar het licht mag worden voor elke bezoeker. Waar de geest van Pinksteren ons als geloofsgemeenschap mag inspireren om hoopvol verder te gaan, voor en met elkaar. In die geest, namens alle parochianen, voor de vormelingen, de eerste communicantjes en de familie een mooie inspirerende viering toegewenst. Met

daarbij een fijne feestdag.

Vrede en alle goeds. De deur van de kerk staat voor u open.

Namens de locatieraad en de pastoraatgroep, Lies van Veldhoven

Gedoopt

Op 10 maart:

Pim, Johannes Veensma, hij is geboren op 18 juli 2012 en woont aan de Bernard ter Haarstraat 33 te Enschede.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

† Overleden

Kort na zijn 62^e verjaardag **overleed op 18 maart**

Petrus Nicolaas ter Braack

Peter wist dat hij zou gaan sterven en vol verlangen keek hij uit naar zijn Hemelse Vader. Een grote wens van hem was, dat zijn uitvaart vanuit de St. Josephkerk zou kunnen gebeuren! De kerk waar hij zijn 1^e Heilige Communie had ontvangen, hij gevormd was, zijn Plechtige Hernieuwing van de Doopbeloften had gedaan en de kerk waar hij nog niet zo lang geleden met zijn Nel getrouwd was.

Deze wens kon waar gemaakt worden, want op zaterdag 23 maart was de viering bij zijn uitvaart in onze Josephkerk.

Zijn laatste rustplaats hier op aarde werd de Oosterbegrafplaats. Vol vertrouwen in een leven bij God liet Peter boven zijn “afscheidskaart” zetten:

Zie Ik maak alle dingen nieuw!

Thea Elfrink



Gevonden voorwerpen

2 petten

Hartelijk bedankt!

In Pelgrim nr. 3 werd melding gemaakt van twee gevonden zilveren ringen. Ik ben er ontzettend blij mee dat mijn verloren beschouwde twee ringen weer terug zijn. Hartelijk dank de vinder en hartelijk dank de medewerkers van het Josephparochie-bureau!

S. Schiffel-Arda

DE ZEVEN STATIES

Met Goede Vrijdag hingen ze er weer, de zeven ontbrekende staties van de kruisweg. Weliswaar aan de kale muur, maar het was fijn om weer iets aan de muur te zien hangen en het laat zien dat er goede afspraken gemaakt worden tussen de firma Löwik en de parochie.

John Schiffel

MOLENSTRAAT



De bouw bij het voormalige Sanderscomplex voltrekt zich in een mega tempo. Het ziet er toch goed uit en over een tijdje zal er niemand meer over een nep gevelwand praten. Aan de overkant van de smederij was de

joodse dodenakker. Misschien kan daar in een nabije toekomst een herinneringsplakkaat komen om deze joodse akker te herdenken. Aan de Nieuwe Schoolweg komen een paar bouwkvavels beschikbaar, dat lijkt me mooi, zo dicht bij de Jozef de hele dag genieten van de spits en soms de juiste uur tijd.

John Schiffel

BOEKENTIP: *Weerbarstig* ERFGOED

Kenia 2011. Een man krijgt aids, of een ongeluk, en overlijdt. Zijn kersverse weduwe wordt, met haar kinderen en bezittingen en al, vererfd aan haar schoonfamilie, waarna haar vaak een slavenbestaan wacht. Weduwen van het Luo volk spelen in het doorbreken van deze traditie een voortrekkersrol. Aan de weduwen is een klein bedrag beschikbaar gesteld om een eigen bedrijfje te beginnen. In 2011 zijn 1500 lid van het weduwenproject en economisch zelfstandig. Maar *Weerbarstig erfgoed* is ook het verhaal van slavernij, kolonialisme, missie en zending en ontwikkelingshulp. De auteur Sieth Delhaas (theologe), laat zien hoe diverse etnische groepen op het snijvlak van hun eigen tradities en westerse invloeden, worstelen om hun eigen weg naar een menswaardig bestaan te vinden.

Weerbarstig Erfgoed, Valkhofpers

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

Vrijwilligersfeest



Dank aan alle vrijwilligers was dit
keer extra op zijn plaats. En het werd
een goed bezochte, gezellige avond.
Ongeveer 95 vrijwilligers konden het
optreden van de 2 bijzonder knappe -,

voor deze avond speciaal uitgedoste dames volgen (of misschien ook wel niet, vanwege de geluidsinstallatie).



Het lied, op de melodie “Aan het strand stil en verlaten ...” maar dan met een eigen kritische tekst werd uit



volle borst door allen meegezongen.

Twee paaskaarsen werden verloot (het vrijwilligersfeest is eens per twee jaar) Ans Besselink won de kaars van 2012 en Minie Heurman won die van 2011: Twee gelukkige gezichten!

Arthur Rolevink trad op als “hof-fotograaf” en maakte zoveel foto’s dat er moeilijk een keuze te maken



was. Ook werd er van een aantal vrijwilligers afscheid genomen! Zij kregen een speciale attentie als dank.

Dank, namens alle vrijwilligers, aan locatieraad en pastoraatsgroep van de Ariënsgedachteniskerk voor de voorbereidingen en presentje in de vorm



van 2 in elkaar gevouwen handjes met gedicht en voor het welslagen van deze avond is zeker op zijn plaats!

Redactie

‘t Orgel klinkt weer

U hebt het als parochiaan van de Ariënsgedachteniskerk waarschijnlijk helemaal niet opgemerkt. Of misschien was het u zelfs een doorn in het oog: Het orgel van de voormalige Goede Herderkerk, dat in die kerk vanaf het begin bespeeld werd door Gerhard of Clemens Theusink. Het orgel heeft een nieuwe bestemming!

Vol stelligheid verzekerde Clemens Theusink, bij de verhuizing van de Goede Herder- naar de Ariënsgedachteniskerk, dat dit echt de laatste keer was dat hij zoveel uren werk verzette om het orgel compleet uit elkaar te halen om vervolgens op de nieuwe plaats weer in elkaar te zetten.

Ik denk dat het ’t orgel zelf was dat hier heel anders over dacht: Lang genoeg had het gezwegen en bovendien, nog bijzonder goed van klank zijnde, wilde het ook zijn trouwe organist niet langer missen!



Weer werd er dus verhuisd en weer uren gesorteerd, geschroefd, heen en weer gereden en weer door organist Clemens Theusink, gesteund door heel veel vrijwilligers (dit keer) van de O.L.V. van de Heilige Rozenkrans.



Nu siert het deze kerk. in Glanerbrug en mag het zijn klanken weer volop laten horen!

Ik zag je van een afstand tijdens de 1^e H. Communieviering. Je staat er goed in deze heldere kerk en ik kom zeker naar je luisteren!

Th Elfrink

En de parochianen van de Ariënsge-
dachteniskerk zijn uiteraard erg blij
met de financiële opbrengst.

Opbrengst Vastenactie

Tot nu toe heeft de Vastenactie het
mooie bedrag van € **1685,-** opge-
bracht. Maar er komen nog steeds
giften binnen.

J. Pastoor-Döll, penningmeester

Ik geef de pen door aan.....



De pen kreeg ik
door van Ans
Brinker, al had
ik er helemaal
niet meer aan
gedacht.

Dit stukje wordt dan de laatste activi-
teit van mij in de parochie.

Begin februari ben ik terug getreden
als lid van de "ziekenbezoekgroep".
Deze groep heb ik samen met Ans
Morsink en Wil Punte ongeveer 30
jaar geleden opgericht. Heel veel
mensen van het eerste uur zijn er nog
steeds bij. Het is nog altijd een zeer
trouwe groep en we zijn groter
gegroeid door de dames van de Velve.

Mijn geloof heb ik niet aan de wilgen
gehangen hoor, maar ben heel erg blij
met de Heilige Mis op donderdag-
morgen. Dan kan ik mij beter in de
kerk bewegen met mijn scooter.
Vorige week ben ik overgrootmoeder
geworden, alhoewel ik er niets voor
heb hoeven doen!! Heel fijn om dat
mee te mogen maken.

De PEN geef ik nu door aan

Ans Morsink.

Bedankt hiervoor Ans en schrijf ze.

Ad ter Pelle

Voedselbank

Wij als Ariënsge-
dachteniskerk doen
ook mee aan de inzameling voor de
voedselbank.

Zie hiervoor het artikel met lijstje van
gevraagde goederen in deze Pelgrim
op pagina 8.

Het H. Vomsel

De namen van de Vormelingen staan
op pagina 12. In het volgende
nummer van Pelgrim meer over 13 en
14 april, de Vormseldagen.

Gedoopt

Op zondag **17 maart** werd gedoopt
Esmé Julia Maria Meijer, dochter
van: Louis Meijer en Mariëlle Meijer
– Beukers. Heidehof 32 Losser.

*Wij hopen dat zij in deze wereld
altijd een lichtje van vrede mag zijn*



Overleden

† Op **12 maart 2013** overleed in de leeftijd van 95 jaar **Gonda Mossel-Konter**. Haar uitvaartdienst was in de Ariënsgedachteniskerk op 18 maart 2013. Hierna volgde haar crematieplechtigheid in het crematorium te Usselo.

Haar familie schrijft op de rouwkaart: *“Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud. Je hoopt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud; vind je dat God haar halen mag, omdat je van haar houdt”*.

Gonda heeft het toch nog lang mogen volhouden. Ze heeft heel wat moeten doorstaan. Maar telkens weer richtte zij zich op. Het lukte haar, om verder te gaan. Ze hield van gezelligheid. Ze vond het fijn, als haar kinderen, kleinkinderen en hun partners; en ook haar achterkleinkinderen; als ze allemaal kwamen. Bij de viering van haar 95^e verjaardag waren in groten getale aanwezig. Voor haar waren er rode rozen, maar ook een grote slagroomtaart. Ze genoot van het samen delen van de slagroomtaart, maar ook deze lekkernij zelf liet ze zich goed smaken. Naast familiemens was ze ook een ondernemende vrouw. Zo haalde zij op haar 50^e jaar nog haar rijbewijs en niet veel later ook het zwemdiploma. Met haar man naast zich reed zij dan onder meer naar haar dochter in Alkmaar. Toen zij en haar man 40 jaar getrouwd waren, werden er twee busjes gehuurd en ging ze met al haar kleinkinderen op pad. Op het Achtervoort zong ze nog in het koortje en maakte zij deel uit van de

liturgiecommissie.

Voor zoveel vitaliteit en levenskracht willen we God danken. Dat zij nu ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

† Op **23 maart 2013** is onverwacht thuis aan de Boterkorfhoek overleden: **Hetty ten Brinck – de Bakker** op de leeftijd van 81 jaar.

Hetty werd geboren op 11 augustus 1931 in Vreden (Dld). Nog voor de oorlog verhuisde ze met haar ouders en 2 zussen naar Enschede. In 1956 trouwde ze met Tony ten Brinck, met hem kreeg ze 2 zonen en 2 dochters (later mocht ze nog oma worden voor 4 kleinkinderen). Ze woonden een tijd in de Hogelandstraat, verhuisden daarna naar Brabant en Limburg, tot ze in 1989 weer terug in Enschede kwamen en in de Helmerhoek gingen wonen. In 1992 overleed Tony, tot haar grote verdriet. Later kreeg ze zelf problemen met haar gezondheid, maar probeerde toch te blijven genieten van het goede dat er was en van de mogelijkheden die er nog waren. Op 23 maart overleed ze thuis, onverwacht, al was ze wel voorbereid op het nadere einde hier op aarde. We hebben afscheid van haar genomen op 27 maart in de Ariënsgedachteniskerk, die haar nog altijd dierbaar was, en daarna in het Crematorium in Usselo. Voor moeder en oma Hetty zijn nu ‘de seizoenen van het leven voltooid’, stond er op de rouwkaart. Haar dierbaren zijn haar dankbaar voor al het goede dat er was. Hen wensen wij nu veel sterkte.

Pastor Hans van der Hulst



† Op Paasmorgen – zondag 31 maart 2013 – overleed Willy ter Horst in de leeftijd van 69 jaar. Zijn uitvaartdienst was op donderdagavond 4 april in de Ariënsgebedeniskerk. De volgende dag, vrijdag 5 april, begeleidden we hem naar het crematorium te Usselo.

Zijn familie schrijft op de rouwkaart: *“Met veel bewondering voor zijn moed en wilskracht hebben wij, intens verdrietig, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, en fantastische opa”*.

Wilskracht en moed heeft Willy inderdaad laten zien. Ondanks zijn ziekte bleef hij midden in het leven staan. Hij had hart voor de zaak. Zijn kinderen en kleinkinderen waren hem alles. Zijn werk bij zijn belastingadviesbureau, waarvan hij zelf de oprichter was, bleef hij volhouden zo lang hij kon. Helaas liet zijn lichaam hem van het ene op het andere moment in de steek. Er was nog hoop op herstel, maar dit heeft helaas niet zo mogen zijn. Daarom komt zijn afscheid toch nog onverwachts.

Zijn heengaan veroorzaakt een grote leegte. Het gemis is duidelijk voelbaar. Toch denken we ook dankbaar terug aan wie hij was en wat hij mocht betekenen: voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen; voor zijn collega's op de zaak en ook voor zijn sportvrienden. Bij zijn favoriete vereniging “Vogido” was hij clubman in hart en nieren. Velen kennen zijn stem van de opstellingen en de doelpunten, die hij bij thuiswedstrijden van het eerste elftal bekend maakte.

Dat hij mag rusten in vrede.
Pastoor André Monninkhof

Hemelvaartsdag

*en toen stonden ze alleen...
de leerlingen
starend naar de hemel*

*heel even met het hoofd
in de wolken
maar al gauw beseffend
dat ze met de voeten
op de aarde
moesten blijven...*

HIER
*in deze wereld
lag immers hun opdracht*

HIER
*op deze wereld
ligt ook onze opdracht*

*de hemel
kan wachten*

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskapel.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk
om de H. mis bij te wonen. Heeft u
hulp nodig voor kleine reparaties in
en om het huis. Wilt u bezoek aan
huis voor een praatje of een serieus
gesprek. Bij ziekte of opname in het
ziekenhuis. Neemt u gerust contact op
met het secretariaat, u kunt ook
langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.



VOLWASSEN CATECHESE

Op *dinsdagavond 14 mei* om 19.45 uur in de JP zaal is er weer **Bijbelgroep**. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815. De bijbelgroep is voor alle parochianen in Enschede.

PAUS GEEFT ONS EEN OPDRACHT

Een van de uitspraken van Paus Franciscus We moeten “de gehele mensheid met liefde en zachtmoedigheid aannemen, in het bijzonder de armsten, de zwaksten, de kleinsten, degenen over wie Matteüs in zijn Bergrede zegt: de hongerenden, de dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken de gevangenen.” “alleen wie in liefde dient, is in staat te beschermen.”

NIEUWS PASTORAATGROEP

HEMELVAART



Op *donderdag 9 mei* is er om 9.30 uur een gezamenlijke H. mis in de

H. Jacobuskerk.

Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden.

PINKSTEREN

Zondag 19 mei is het Pinksteren er een H. mis in de St. Pauluskerk om 9.30 uur.

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen.



Deze gebeurtenis

markeert de geboorte van de Kerk.

Maandag 20 mei, 2^e pinksterdag is er een H. mis om 9.30 uur in de St. Jacobuskerk

HEILIGE DRIE-EENHEID

Op zondag 26 mei is er om 9.30 uur H. mis in de St. Pauluskerk.



De eerste zondag na Pinksteren wordt het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid ge-

vierd. De leer van de drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven. De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

SACRAMENT ZONDAG – 1^e H. COMMUNIE

Op zondag 2 juni is er om 9.30 uur een H. mis in de H. Pauluskerk

Er is dan in de H. Pauluskerk zeer groot feest want: Inge, Fady, Yousif, Killifey, Naomi, Riona, Maximo, Karlijn zullen hun 1^e H. Communie ontvangen.

Ook zal er in de kerk een Sacramentsprocessie zijn.

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt.



Misdienette in opleiding



Blij zijn we met Riona ze is opleiding voor misdienette.

KRONIEK

Op zondag 31 maart heeft **Sophie** het sacrament van het Doopsel ontvangen.



Ouders Robin en Dagmar Morren-Roewen van harte gefeliciteerd

Op 3 maart is overleden **Henricus (Hein) Johannes**

Römer weduwnaar van Maria (Marietje)

Elisabeth Römer – Flamink. De uitvaartviering was op vrijdag 8 maart in de H. Pauluskerk.

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe



Oppas gevraagd.

De gezinnen van de St. Pauluskerk met kinderen onder 4 jaar die niet naar de kinderdienst kunnen zouden graag een oppas willen tijdens de H. mis. Mochten er vrijwilligers zijn die dit graag op zich willen nemen dan kunnen zij zich opgeven bij het locatie secretariaat.

Nieuwe Fotosite St. Paulus

Op website van Katholiek Enschede op de



pagina van de St. Paulus is er een nieuwe fotosite. Ben je nieuwsgierig na foto 's van dit voorjaar!!!

St. PAULUSKAPEL

Meimaand-Rozenkransmaand

Iedere dinsdagavond in de maand mei om 19.00 uur is er Marialof in de St. Pauluskerk. Iedereen is van harte welkom om samen de rozenkrans te bidden.



Dinsdag 28 mei is er om 19.00 uur een plechtige slotlof in de St. Pauluskerk m.m.v. dames - herenkoor

Pinsternoveen

Van vrijdag 10 mei tot en met zaterdag 18 mei wordt er 9 dagen lang de pinksternoveen gebeden om 19.00 uur in de St. Pauluskerk. Iedereen is van harte welkom.

Hoogfeest Heilig Hart

Op vrijdagavond 7 juni om 19.00 uur is er een H. mis in de H. Pauluskerk ter ere van het H. Hart van Jezus.

Er is ook om 10.00 uur een H. mis in de H. Jacobuskerk

ARIENS KATHOLIEKE STUDENTEN

Er is een H. mis (Engels) op zondag 12 en 26 mei is om 11.00 uur in de St. Pauluskerk. Na



afloop is er een gezellige bijeenkomst in de tuinzaal.

2 x per maand is er op donderdagavond vanaf 19.30 uur in Huize Benedictus gebed, muziek en ontmoeting.

Ariens Katholieke Studenten organiseert activiteiten voor studenten van het MBO, HBO en universiteit. Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl>

<https://www.facebook.com/rksariens>. Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06-16018086

KINDERWOORDDIENST/KINDER CATECHESE/ GEZIN

Het was met Palmпасen weer groot feest in de St. Pauluskerk.



Er waren 50 kinderen die meededen aan de Palmпасen processie. Tijdens de **kinderwoorddienst** kreeg men uitleg wat Palmzondag precies inhield.

Op woensdag 8 mei en 5 juni is er weer **kindercatechese** vanaf 13.30

uur in de JP zaal en de tuinzaal. Er wordt catechese gegeven voor 2 groepen.

Groep A: leeftijd 4 – 8 jaar en groep B: leeftijd 8 – 12 jaar.



Alle kinderen van de parochie Enschede zijn welkom. Wilt u meer weten of geloofs-overdracht naar de kinderen. Ga naar de website:

<http://www.samueladvies.nl> of neem contact op met het locatie secretariaat We vinden als H. Pauluskerk belangrijk dat **gezinnen** zich welkom voelen in Gods kerk.



In het evangelieverhaal van Marcus 10: 13-16 zegt Jezus ook laat de kinderen tot mij komen.

Katholiek Gezinsweekend Helvoirt

“Loop zodat je wint” is het thema van het 16e gezinsweekend van de Stichting Katholieke Gezinsweekenden met mgr. De Jong dat wordt gehouden van 7 t/m 9 juni 2013. Een weekend voor gezinnen dat je niet mag missen! Ontmoeting, verdieping, Eucharistie, aparte programma's voor kinderen, tieners en jongeren, gezelligheid. Kortom: gewoon gaaf!

Voor meer info neem gerust contact op met familie van Kerckhoven-Graas 053 - 4762308





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten Coördinatrice:

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren vóór do. 16 mei

(Periode: 9 juni t/m 14 juli 2013)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

MAPPEN FOETSIE

De mappen zijn weer boven water!
Hartelijk dank voor uw inzet!

ACHTERVOORT

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand met
volkszang. 18.30 uur.

KOFFIEDRINKEN

Op de 1^e en 2^e zondag van de
maand kunt u ná de viering
koffiedrinken in het parochiecentrum.
't Is maar dat u het weet! Het
is geen verplichting maar... toch leuk
als u meedoet!

GEWOON

OP

ZONDAGMORGEN

*Activiteiten derde zondag v. d.
maand.*

Periode: december 2012- juni 2013.

Waar? Vanuit het parochiecentrum
Deurningerstraat 212.

Voor wie? Voor kinderen en ouders
(en anderen).

21 april en 19 mei: Maria-iconen
maken in verband met de meimaand.

Geen kosten.

15 juni: Voorstelling met sketches en
liedjes over reizen en vakantie.

Paulus maakte al hele lange reizen
zo'n 20 eeuwen terug. **Geen kosten.**

Info: Jos Vermeulen 053 433 53 75

KVG Enschede Noord

Woensdagmiddag 22 mei: Fietstocht
Vertrek: 13.00 uur bij de Mariakerk.

Woensdag 29 mei: Seizoen sluiting.
Om 19.00 uur Rozenkransgebed in
het parochiecentrum.

Aansluitend een spellenavond.



OVERLEDEN

Op 11 maart is overleden:

Sien de Bruijn - Hoogeboom

Sien de Bruijn-Hoogeboom werd op 20 juli 1926 geboren in Eemnes als de helft van een tweeling in een gezin van elf kinderen.

Zij heeft een liefdevolle en onbezorgde jeugd gehad.

Op haar 17e ging ze in betrekking. Op haar 19e en 20e jaar werkte ze met liefde in de psychiatrie in Noordwijkerhout. Oorspronkelijk wilde ze in de Missie gaan werken, maar toen ze Theo de Bruijn ontmoette, veranderde die ambitie.

Ze trouwde met Theo in 1955.

Theo wilde graag boer worden en ze trokken naar oma in Utrecht. Ze woonden in een noodwoning en daar werden Rita en Gerrit geboren.

In 1965, Sien was zwanger van Ineke, verhuisden ze met de hele boerderij naar Markelo en werd er succesvol geboerd. Daar werd ook Albert geboren.

In 1972 werd Theo ongeneeslijk ziek; hij overleed na een kort ziekbed.

Een zware tijd volgde, vier kinderen en een boerderij, dat valt niet mee.

In 1974 leerde ze Ben Vredenberg kennen. Ze verhuisden naar de Boddenkampsingel, 'haar nieuwe boerderij' waar ze heel gelukkig was.

Samen runden ze een cafetaria en verhuurden kamers, het werd een pension, waar de sociale kwaliteiten van Sien goed tot hun recht kwamen. Wederom sloeg het noodlot toe.

In 1987 werd Bert ongeneeslijk ziek. Na een liefdevolle verzorging door Sien is hij in 1992 overleden.

Vele jaren leefde ze nog alleen, aan de Boddenkampsingel, maar met veel contacten. Haar kinderen en kleinkinderen die graag bij haar kwamen en jong en oud van allerlei slag.

In 2012 werd ze ziek, werd geopereerd, herstelde in de Eschpoort en besloot niet naar haar huis terug te keren.

De AriënsStaete was haar eind punt, waar ze nog heel graag wat langer had gewoond. Op 11 maart 2013 overleed Sien de Bruijn-Hoogeboom.

Haar uitvaart was op 15 maart in de AriënsStaete waarna de crematie volgde te Usselo.

Op 13 maart is overleden:

Gerharda Geertruida Heemelt-Geerdink.

Zij woonde in de Wegastraat 19. Zij werd 80 jaar.

Het 'In Memoriam' volgt in de volgende Pelgrim.

Haar uitvaart was op 19 maart.

Op 23 maart is overleden:

Albert Spijker echtgenoot van Marie Vaneker.

Albert wordt geboren op 10 oktober 1916 aan de Deurningerstraat 258 in Enschede. Op 14-jarige leeftijd gaat hij werken bij een fietssenmaker en dat wordt zijn beroep. Op aanraden van zijn moeder begint hij als 18-jarige voor zichzelf en in 1938 opent hij de zaak aan de Deurningerstraat 274. Hij geniet van zijn werk, zijn zelfstandigheid en de vele contacten in de werkplaats. Het is een plek waar naast het onder-



houd van fietsen ook het uitwisselen van nieuws uit de parochie en de stad en van het voetbal belangrijk is. Zijn broer Herman komt bij hem in de werkplaats werken. Het is er altijd gezellig.

Hij voetbalt bij EMOS in het 2e elftal, vooral voor zijn plezier zegt hij. Het is de club waar hij 80 jaar lid van zal blijven.

Op dansavonden in Savenije in Lonneker leert hij Marie Vaneker kennen. Door de oorlog wordt het een lange verkering; ze trouwen op 3 juli 1946.

Het wordt een heel gelukkig huwelijk dat 60 jaar duurt. In 1947 wordt de eerste zoon geboren, Antoon, maar het kindje overlijdt na een week.

Daarna worden nog zes kinderen, vijf dochters en een zoon geboren. Ze groeien op in een warm gezin waarin alle mogelijkheden worden geboden om te ontplooiën. Albert leest niet voor uit boeken, maar bedenkt zelf verhaaltjes bij schilderijtjes en overkabouters. Alle kinderen trouwen en de "koale kaant" wordt warm ontvangen.

In 1982 verkoopt hij de zaak en gaat hij genieten van een welverdiend pensioen. Met moeder geniet hij volop van vakanties, kaartavondjes, wandelen en fietsen.

Ze zijn trots en blij dat het de kinderen en kleinkinderen goed gaat. 2006 is een moeilijk jaar; ze moeten besluiten te verhuizen naar de AriënsStaete en dan overlijdt hun zoon Anton plotseling. Op 20 november overlijdt ook moeder. Albert heeft een verdrietig jaar, maar weet toch weer vreugde in het leven te vinden. Tot op het laatst hebben we

mogen genieten van zijn humor. Zijn gezondheid gaat langzaam achteruit; zijn streven om 106 te worden moet hij loslaten.

Na een kort ziekbed overlijdt hij op 23 maart 2013, 96 jaar oud.

Op 25 maart is overleden:

Jan Blokhuis.

Als enig kind zag Jan in Mander het levenslicht. Thuis, aan de S.N. Menkostraat, was Jan in zijn element. Met zijn cryptogrammen en het werken in de tuin kwam hij tot rust. De drukte van school kon hij dan even ontlopen. Met ziel en zaligheid kon hij zijn kennis overbrengen aan zijn leerlingen. Ook het begeleiden van stagiaires had zijn enthousiasme. Echter, het digitale tijdperk was voor Jan een ramp. Het liefst gaf hij les met een krijtje op een ouderwets schoolbord. Op het sportieve vlak was Jan helemaal gek van wandelen en fietsen. Voor zijn kleinkinderen verzong Jan zelf de geweldigste sprookjes. Kenmerkend voor Jan was zijn sigaretje en zijn rode huiswintje op het bankje in het zonnetje, onder de overkapping, met uitzicht op zijn tuin, de eekhoortjes en de vogeltjes. Zo zullen wij hem dan ook in herinnering houden.

 **Timon** Zaterdag 25 mei
Open dag:
Timon Woongroep 'Roombeek',
Enschede



Thuis is... de plek waar je jezelf kunt zijn, samen eten, iets ondernemen of een goed gesprek bij een kopje thee, een luisterend oor. Een Timon Woongroep wil zo'n thuis zijn voor jongvolwassenen (18-30 jaar) die tijdelijk een extra steun in de rug nodig hebben op hun weg naar zelfstandigheid.

Vanuit een christelijke motivatie willen de vaste bewoners een goede buur zijn. Zij bieden de jongeren een luisterend oor, veiligheid, een zekere mate van structuur en een sociaal netwerk. Daarnaast ontvangen de jongeren één of meerdere uren per week individuele ambulante begeleiding van een professionele hulpverlener van Timon. Timon heeft verspreid over Nederland 12 van deze Begeleid Wonen voorzieningen.

Op zaterdag 25 mei aanstaande opent Timon Woongroep 'Roombeek' haar deuren. Belangstellenden kunnen tussen 10.00 – 16.00 uur binnenlopen om kennis te maken met de bewoners en zich te laten informeren over dit voor Nederland unieke wonen hulpverleningsconcept.

Timon Woongroep 'Roombeek' is gevestigd aan **Walhofplein 2-10, Enschede.**

Goede buur gezocht

Timon streeft ernaar de jongeren die zij begeleidt zoveel mogelijk te verbinden met het 'gewone leven'. Dat gebeurt met name door de inzet van vrijwilligers naast het werk van professionals. Voortdurend zoekt Timon nieuwe vrijwilligers die willen wonen met of bij de jongeren of als maatje betrokken willen worden. Misschien is dit ook wel iets voor u/jou? Kijk voor de mogelijkheden en

actuele vacatures voor vrijwilligers op www.timon.nl

'NLdoet'... deed het goed!

Op zaterdag 16 maart jl. hebben een groot aantal vrijwilligers, in het kader van NLdoet, weer de kerk



"opgepoetst". Locatielid Ramon Koiter heeft deze actie in goede banen geleid. Met het regelen van een boenmachine en aanschaffen van allerlei schoonmaakproducten konden we dan aan de slag. Zelfs de pers was op deze ochtend aanwezig en heeft ons nog op de foto gezet. Het was weer een gezellig en voldaan samen zijn en we hebben afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. Mensen, allemaal weer bedankt, zeker voor herhaling vatbaar (behalve de spier-pijn!).

ANNA TE DRIEËN

Ukent haar nog wel, Zuster Geertruid Groeneveld. Veel jaren heeft zij in de Mariakerk haar beste beentje voorgezet. Dat zij een grote verzameling heeft van beeldjes, afbeeldingen en vele dia's die met Anna te Drieën te maken heeft, weet u ook. Maar dat zij de gehele verza-





melting ten toon gaat stellen, dat is nieuw. De AriensStaete stelt binnenkort een plek beschikbaar waar de gehele verzameling te zien zal zijn. Wanneer? De datum is nog niet bekend gemaakt maar het gaat nu echt gebeuren.

Hou de berichtgeving in de gaten want, het is de moeite waard! Op de foto een fraai uniek exemplaar van Anna te Drieën vervaardigd door parochiaan Bernard Dorbeck.

Marinus Greuliker 75 jaar!!

Ouder worden en gewoon dóór doen. Zo kennen we Marinus Greuliker in de lokatie H.Geest/Maria in Enschede Noord.

In 1984 begon Marinus als vrijwilliger in de H.Geestkerk. Samen met Elly Roelink was hij bezig in de werkgroep Kerk & Samenleving. Hoe stond de geloofsgemeenschap tegenover mensen die, juist in die tijd, hun werk verloren in de textiel? Wat kon je, zelf de laan uitgestuurd in deze sector,



voor deze groep betekenen?

In 1995 maakte Marinus de overstap naar de nieuwe parochie H.Geest/Maria, want de H.Geestkerk werd gesloten.

Het was geen gemakkelijke overgang, maar Marinus, vriendelijk en open als altijd, hielp mee waar hij kon.

Hij ging verder met Kerk & Samenleving, was lector ten tijde van pastor Tiedink, ging voor in WoCo-vieringen, zat in de welkomstgroep en werd lid van de pastoraatsgroep.

Wie Marinus heeft meegemaakt weet dat hij het begrip TROUW heel hoog heeft: je kunt altijd op hem rekenen.

Dat is ook de reden dat hij terugtreedt uit de pastoraatsgroep: hij is thuis nodig.

Daar zal hij het nodige werk, ook voor de kerk, nog wel blijven opknappen.

Marinus, heel erg bedankt en het ga jou en Toos goed!

Gedoopt

Op zaterdag 30 maart 2013 vierden we de doop van:

Indy Chiara Faisca dochter van de fam. de Balkisoen-Olde Meierink.

Op zondag 7 april 2013 vierden we de doop van: **Etiënne Johannes Matthias David** zoon van de fam.

Diepeveen-Meijer.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkige mensen.

GAAN TROUWEN

Marc Rikhof en Maurien ten Vergert.

De huwelijksplechtigheid zal plaats vinden in de Mariakerk op:

7 mei om 14.00 uur.

Onze hartelijke gelukwensen moge hen begeleiden in tal van jaren!





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: [giurs@hetnet.nl](mailto:gieurs@hetnet.nl)

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Vrijwilligersavond 16 mei

Zoals al eerder gemeld staat de vrijwilligersavond gepland voor **donderdag 16 mei a.s.** Deze uitnodiging is voor alle vrijwilligers van de St. Jan-H. Michaël locatie. Alle vrijwilligers krijgen bij deze Pelgrim een uitnodiging, maar mocht er toch iets misgaan, dan willen we dat graag weten. De avond zal evenals vorig jaar het karakter hebben van een gezellige avond. Wel willen we u informeren over de laatste ontwikkelingen in de kerk en is er ruimte voor vragen. De avond begint om 19.45 met koffie of thee. Wij stellen uw komst naar deze avond zeer op prijs. Wel willen we vooraf graag weten wie er komt. U kunt zich opgeven door het antwoordstrookje onderaan de uitnodigingsbrief in te leveren bij het secretariaat of (bij voorkeur) via e-mail: Stjanmichael@live.nl. We willen er weer een gezellige avond van maken en hopen op een grote opkomst.
Namens locatieraad en pastoraatgroep

Fietsen/koffiedrinken

Als u dit leest is Pasen al geweest, en ik hoop dat het dan wat warmer is dan het nu is. We verlangen allemaal naar wat zonneschijn en wat hogere temperaturen. De winter wil niet wijken dit jaar, maar eens komt de lente. En als het dan weer warmer is kunnen we weer gaan fietsen.



Het is de bedoeling dat wij in april nog eenmaal samen koffiedrinken, en wel op zondag 27 april. Dat is de enige zondag in april waarop er geen viering is bij ons in de St.Jan/-H.Michaël kerk, en dus 's middags tussen 14.00 tot 16.00 uur de koffie klaarstaat in de Pastorie aan de Haaksbergerstraat.

Er was afgelopen winter niet veel animo om op zondagmiddag koffie te drinken met elkaar. Misschien moeten we toch overwegen dat we daarmee stoppen. Blijkbaar is er niet zoveel behoefte aan.

Fietsen doe je ook eerder met een klein groepje. Vorig jaar was die opkomst best redelijk en zijn er ook mooie tochtjes gemaakt.

Als het weer het toelaat kunnen we op zondag 12 mei samen op pad.

We vertrekken dan om 14.00 uur vanaf het kerkplein aan de Haaksbergerstraat. Wie mee wil fietsen is van harte welkom aanmelden hoeft niet. Neem wel wat te drinken mee en eventueel een stukje fruit.

Het is niet gezegd of we onderweg een uitspanning tegenkomen om even te gaan zitten, voor een kopje koffie of iets fris, of een sorbet ☺.

Maar een bankje staat er altijd wel.

Graag zien we u op 27 april en als dat niet lukt dan op 12 mei.

Graag tot ziens.

Namens de pastoraatgroep

José Heitbrink

H. Vormsel 2013

Als deze Pelgrim uitkomt zijn de volgende kinderen van de St.Jan-H.Michaël locatie gevormd door kardinaal W. Eijk op zondag 14 april (samen met kinderen van de Ariëns-gedachtenis en Verrijzenis des Heren locaties): Vera Booij, Angela Campisi, Nicole Coletta, Joep Landewé, Elise Molemans, Sander Pielaar, Merle de Vries en Wout Wiggers. Wellicht komt er nog een stukje in de volgende Pelgrim-editie.

Lisette Janssen,

vormselgroep St.Jan-H.Michaël

Ouderen en Kerk



Op woensdag **23 mei** komen we om **2uur** weer bij elkaar in de **parochiezaal** naast de **St.Janskerk** voor een gezellige middag Bingo met leuke prijzen. Het is tevens een mooie gelegenheid voor nieuwkomers om kennis te komen maken. Zoals altijd is de intree gratis, net als de koffie en thee met een koekje. Voor een alcoholvrij drankje rekenen we 50 eurocent. Een borrel kost 1 euro. Achter in de zaal staat een bus voor een vrije gift. Wanneer u dat wenst kunt u zich opgeven bij: Henk Bolster tel.432 36 75. Addi Evertsen tel 431 53 13, Marian Steffens tel. 430 69 06, Henk Thüss te. 4330322. E-mail



h.thss@kpnplanet.nl of Joop Hassink
tel 433 30 60.

E-mail joop@joophassink.nl.

U ontvangt dan regelmatig bericht
thuis van onze activiteiten.

Van harte welkom!

Het bestuur.

Gedoopt

Op **7 april 2013** werd gedoopt

Jaylano de Groot

Wicher Nijkampstraat 36.

In memoriam Christine Geway

Op **24 maart 2013** overleed in de
leeftijd van 78 jaar Christine Geway.
Voor haar was de uitvaartdienst in de
Sint Jan/H. Michaël - kerk op vrijdag
29 maart j.l. Hierna begeleidden we
haar naar de Westerbegraafplaats.

Geheel onverwachts overleed
Christine Geway. Op dit afscheid
waren we niet voorbereid: haar
kinderen, schoon- en kleinkinderen
niet. Maar ook voor ons als geloofs-
gemeenschap van Sint Jan/H.
Michaël komt haar heengaan als een
donderslag bij heldere hemel. Wij
allen, die het bericht over haar
plotselinge dood hoorden, waren diep
geschokt.

Christine was een trouw bezoeker van
de vieringen in onze kerk. Ze kwam
er ieder weekend. Ook de doorde-
weekse vieringen sloeg ze nooit over.
Ze vond steun in haar geloof. Heel

haar huis hangt vol met spreuken,
schilderijtjes en tegeltjes, die ver-
wijzen naar ons geloof. Het zal ook
wel niet zonder reden zijn, dat zij zo
dicht bij onze kerk woonde: het was
haar tweede huis.

Al haar liefde gaf zij aan haar
kinderen, schoon- en kleinkinderen.
Op de rouwkaart spreken zij over:
*“haar intense wil om samen met ons
te leven en voor ons te zorgen”*.
Naast haar geloof waren zij als haar
naaste familie zin en grond van haar
leven.

Op Goede Vrijdag deden we haar
uitgeleide in onze voor haar zo
vertrouwde kerk. Wij hopen en
bidden dat zij nu mag delen in de
vreugde van de verrijzenis van onze
Verrezen Heer Jezus Christus.

Pastoor André Monninkhof

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u.
Cromhoff**

Donderdag 2 mei	eucharistie
Donderdag 9 mei	geen viering
	Hemelvaart
Donderdag 16 mei	eucharistie
Donderdag 23 mei	protestant
Donderdag 23 mei	eucharistie
Donderdag 30 mei	protestant
Donderdag 6 juni	eucharistie
Donderdag 13 juni	protestant
Hatteler	
Woensdag 15 mei	protestant
Woensdag 19 juni	WoCo





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Bij uitzondering hebben de locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk deze maand niet vergaderd op woensdag maar op dinsdag 2 april.

Natuurlijk hebben we teruggekeken naar het overleg dat we op 13 maart hadden met het Centrale Bestuur over “herbestemming Kerkgebouwen”, een eufemisme voor kerksluiting. Daarbij hebben we geprobeerd voor het voetlicht te brengen waarom onze kerk open zou moeten blijven, hoe het verder gaat als onze geloofsgemeenschap het gebouw zou verliezen of juist het omgekeerde als we samen met een andere geloofsgemeenschap opnieuw inhoud moeten geven aan de Verrijzeniskerk. Daarnaast zijn we ingegaan op een aantal kritische vragen van het centrale bestuur. De uitkomst volgt later dit jaar.

We zoeken nog steeds naar samenwerking met andere locaties. Want als de werkdruk bij onze vrijwilligers steeds verder toeneemt zal die waarschijnlijk niet veel anders zijn bij de andere lokaties. Samenwerking vergt in eerste instantie natuurlijk wat extra inspanning maar levert uiteindelijk winst op door meer creativiteit, een groter podium voor diverse initiatieven en daardoor hopelijk meer enthousiasme bij (potentiele) nieuwe vrijwilligers.

We willen nog steeds een aantal alternatieve vieringen organiseren in onze kerk. We gaan ons licht opsteken in Bentelo bij de oudejaars Twitter-

viering in de RK Kerk aldaar. Tevens benaderen we docenten levensbeschouwing van een aantal middelbare scholen om in overleg met hen naar mogelijkheden te zoeken.

Verder hebben we uitvoerig gesproken over het ophalen van de Kerkbalansbriefjes. Het ophalen van de briefjes gebeurt steeds minder. Veel kerken gaan over tot retourneren via bijv. een antwoordersvelop. Redenen hiervoor zijn oa. een gebrek aan vrijwilligers of verbale agressie aan de deur waarbij vrijwilligers ernstige verwijten aan het hoofd krijgen over de misstanden in onze kerk. Ook wij hebben daar last van.

Wij weten echter dat Kerkbalans substantieel meer opbrengt als enthousiaste gelovigen de briefjes ophalen. Wij willen daar als locatieraad/pastoraatgroep dan ook graag aan vasthouden. We gaan dan ook in overleg met onze vrijwilligers om te bekijken wat we kunnen doen aan de problemen.

Een dezer dagen gaan we naar de vrijwilligersbank om te bekijken of we daar enthousiaste vrijwilligers kunnen vinden voor onze kerk. Het takenpakket van onze vrijwilligersgroep is groot en de verwachting is dat we minstens enkele mensen vinden die hier een rol in kunnen en willen spelen. We houden u op de hoogte.

En last but not least (en net als bij de vorige vergadering) zijn er weer een aantal praktische zaken de revue gepasseerd zoals nieuwe stoelen voor de parochiezaal, verwarming, energie en



vaatwasser (deze laatste is inmiddels vervangen door een exemplaar dat de tv-reclames evenaart als het gaat om schone vaat).

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven

Voorzitter locatieraad

Afscheid van de Protestantse Gemeente Enschede-Zuid

De protestantse mensen zeggen de huur op.

De protestantse mensen die ter kerke gingen in de Verrijzeniskerk hebben een afscheidsviering gehad op zondag de 17^e maart. De PGE (aangesloten bij de PKE) voorheen de SOW voorheen de gereformeerde Gemeente en de Hervormde Gemeente gaan uiteindelijk in 2015 allemaal naar de Vredeskerk aan de Varviksingel. Naar ruim 42 jaar gaan de mensen van de Wesselerbrink ergens anders hun zondagse vieringen houden. Eerst gaan zij naar de Apostel Thomas kerk en wordt de Vredeskerk verbouwd. Bij hun spelen financiële overwegingen en het verminderen van de aantallen kerkbezoekers een sterke rol. Wij kennen de argumenten om te herschikken van kerkruimtes ook heel goed. En ook is ons parochiebestuur in overleg met de locaties al aan de voorbereidingen begonnen om deze moeilijke beslissingen te nemen. Wat er met de Verrijzeniskerk zal gebeuren is dan ook nog niet besloten. De Schalm blijft wel open en zal als steunpunt worden gebruikt voor de PGE-mensen van Zuid-Enschede.

Zondag de 17^e heb ik namens u en het bestuur hun veel geluk toe gewenst en bedankt voor de afgelopen jaren. Een dienst met een lach en een traan. Namens de locatieraad en u dus heb ik een kaarsenstandaard aangeboden; poppetjes die elkaar omarmden rondom een kaars. Mooi symbool voor een geloofsgemeenschap die zich verenigt om het Licht van Christus. Dat staat dan weer voor het “Lumen Christie” van Pasen; de Verrijzenis des Heren (onze kerk). De dominee bedankte u hier hartelijk voor en zou het een plaats willen geven in de Vredeskerk.

Wim Wijffes, gedelegeerde voor de locatie Verrijzenis des Heren namens het bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hieronder leest u de tekst die is gesproken door Wim Wijffes in de afscheidsviering

Beste mensen van de Verrijzeniskerk,

Vele jaren kerkte u in het sobere gebouw dat duidelijk ook voor de katholieke vieringen wordt gebruikt. Er was vele jaren een huurovereenkomst en het mooie is dat we voor dat contract echt op zoek moesten om het te vinden. Daaruit blijkt dus dat we een juridische overeenkomst minder belangrijk vonden dan dat we samen van dit gebouw gebruik konden maken. Dat we beiden blij waren om in de zuid wijken een baken te zijn voor hen die zich verbonden voelden met katholiek -, gereformeerd/hervormd - “kerk zijn”. Beide geloofsgenootschappen hebben een traditie



ontwikkeld van een wat vrijzinnige/-liberale vorm van kerk zijn met tolerantie en ruimte voor een ieder. Dat was ruim veertig jaar geleden nog wel anders dan nu. En natuurlijk was het wennen en over kleine irritaties heen stappen. Maar het waren bloeiende tijden: volle kerk en een gemeenschap waarin vele goede zaken tot stand kwamen. Natuurlijk met hoogte- en dieptepunten maar velen hebben vele goede herinneringen. Voor lief en leed kon u in dit Godshuis danken en bidden en u laten inspireren en bemoedigen door Gods woord en uw mede gelovigen.

U vertrekt nu uit het kerkgebouw, maar blijft aanwezig in De Schalm. De RK parochie heeft nog geen beslissingen genomen in krimp-scenario's. Mijn persoonlijke wens is dat beiden zich niet op eigen erf terug trekken.

Met Pasen vieren we de Verrijzenis des Heren en steken we de nieuwe paaskaars aan onder het zingen van het "Lumen Christie"/"Licht van Christus".

Houd dat licht brandend wens ik u toe. Bedankt voor de afgelopen jaren.

In Memoriam

Op dinsdagavond **5 maart** is vredig de eeuwige rust ingegleden de heer **Gerrit Hilgeholt**.

Geboren in Enschede op 5 april 1923, bijna 65 jaar getrouwd met *Lenny van de Pol*:

samen twee zonen opgevoed en ook samen genoten van hun kleinkinderen.

Hij is altijd een harde werker ge-

weest, zowel voor zijn gezin als in zijn vele vrijwilligerswerk. Hij stak graag zijn handen uit de mouwen, en hij had zijn hart op de goede plaats zitten. Ook thuis, zeker de laatste jaren, nam hij veel werk op zich.

De laatste jaren hebben ze met veel plezier gewoond aan de Hertmebrink, altijd in goede gezondheid. De laatste tijd werd dat wat minder.

De eeuwige heeft *Gerrit* geroepen, om met hem het paasfeest te komen vieren. Het is goed zo!

Op 12 maart hebben we afscheid genomen in een uitvaartviering in de Verrijzeniskerk, in het vertrouwen dat de eeuwige hem welkom heeft geheten. Daarna hebben we zijn lichaam na een korte plechtigheid in het crematorium uit handen hebben gegeven.

In memoriam Jan van 't Hooft

Johannes Maria van 't Hooft werd op 9 mei 1916 geboren en hij is **overleden op 14 maart 2013**. Jan woonde de laatste jaren van zijn lange leven in de Posten. Velen kenden hem als musicus, want Jan heeft aan leerlingen en talloze muziklessen gegeven, en speelde bij veel balletgroepen. In het winkelcentrum in de Stroinkslanden was hij vaak aanwezig. Hij was vriendelijk, maar niet gemakkelijk en legde de lat voor muzikale prestaties hoog. Als een echte kunstenaar besteedde hij niet zoveel aandacht aan zijn uiterlijk, hij leefde sober en zoals hij het wilde. Dat baarde zijn familie zorgen, omdat ze hem graag zoveel meer gunden. In zijn laatste levensjaren was het voor hem mogelijk zich meer toe te vertrouwen aan de aan-



dacht en de zorg van zijn familie en beleefden zij daar wederzijds veel plezier aan. Jan kon terugkijken op een lang en veelbewogen leven, mede dankzij de goede verzorging en het geduld dat hij in de Posten mocht ontvangen. Na een ongelukkige val werd zijn gezondheid zwakker en op 14 maart is hij overleden. Met zang en dans is er op 20 maart een dankviering voor zijn leven geweest, waarna hij werd toevertrouwd aan het eeuwige Licht.

In memoriam Dinie Jansink

Op **22 maart j.l.** overleed in de leeftijd van 63 jaar Dinie Jansink. Op 27 maart 2013 was voor haar de uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk. Hierna volgde haar crematie te Usselo.

Op het bidprentje schrijven haar man, zoon en schoondochter: *“Als leven een last wordt, is sterven een gewin”*. Met al haar levenslust en wilskracht heeft ze de strijd tegen haar ziekte niet kunnen overwinnen. Toch zijn Rinus, Mark en Maria dankbaar voor alle fijne jaren, die ze met haar mochten beleven en voor wat zij als lieve vrouw en zorgzame moeder aan hen heeft gegeven. In haar levenshouding bewonderen zij de onvoorwaardelijke liefde, die zij aan hen gaf. Ze was er altijd. Voor haar gezin en voor hen, met wie zij zich verbonden voelde. Je mocht bij haar altijd thuis komen. Ze vond het belangrijk, dat iedereen zich thuis zou kunnen voelen. Daarom ook had ze als haar wens aangegeven, dat bij haar uitvaartdienst het lied *“Coming home”* gespeeld zou worden. Bij die

gelegenheid konden we ook een andere hartenwens van haar in vervulling laten gaan. Haar schoondochter Maria zong *live* het lied: *“Look for me in the rainbow”*.

“Wie goed doet, goed ontmoet”. Wij hopen, dat Dinie nu thuis mag zijn bij Onze Lieve Heer. Als we naar de regenboog kijken, dan zullen we blijven denken aan alle kleuren, die zij aan ons leven gaf.

Pastoor André Monnikhof

In memoriam Nel Plass-Bakker

Een moeder sterft altijd te vroeg

Op zaterdag **23 maart** is overleden, mevrouw **Nel Plass-Bakker**.

Geboren in Hoorn op 7 juli 1923, is ze in haar lagere schooltijd al verhuisd naar Enschede.

Daar is ze getrouwd met *Herman Plass*, met wie ze hun drie kinderen heeft opgevoed: *Marian, Marjo, Hendrie*.

Hun levensbeker smaakte redelijk vaak bitter. Telkens zijn ze vol hoop en vertrouwen, en met hard werken elke tegenslag weer te boven gekomen. In 1980 is haar man plotseling overleden. Een nieuwe relatie gaf haar leven weer een zonnig uitzicht, tot haar nieuwe partner na korte tijd overleed.

In 1998 verhuisde ze naar Het Leunenberg: waar ze bij haar zoon kon wonen.

Geleidelijk aan moest *Nel* steeds meer hulp toelaten in haar leven, van haar zoon en vanuit de thuiszorg *Manna*. Mede door deze hulp is ze tot aan haar overlijden, bij haar zoon kunnen blijven wonen.



Samen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, met haar broers en schoonzussen en degenen die zich op diverse manier verbonden wisten met *Nel*, hebben we afscheid van haar genomen in de avondwake en de uitvaartviering van 22 en 23 maart.

Daarna hebben we haar lichaam naar het crematorium gebracht, waar haar stoffelijke resten een laatste rustplaats zullen vinden.

Haar gedachteniskruisje heeft een plaats gekregen in de dagkapel van de Verrijzeniskerk.

We willen *Nel Plass-Bakker* in de vieringen van onze geloofsgemeenschap gedenken.

In memoriam Mony Rovers-Berkelmans

Op 1 april 2013 overleed in de leeftijd van 92 jaar Mony Rovers-Berkelmans. De plechtigheid, voorafgaande aan haar crematie, was op maandag 8 april j.l. in het crematorium te Usselo.

Op Tweede Paasdag overleed zij na een periode van ernstige ziekte. Ze werd geboren in Brabant. Vanwege het werk van haar man Chris kwam zij samen met hem en de kinderen eind jaren zestig naar Enschede. Zij hoorden tot de eerste bewoners van de Zuidwijken van onze stad, waarvan de huizen en andere voorzieningen toen werden gebouwd.

In haar leven speelde Maria een belangrijke rol. Uit haar gebed tot Maria putte zij moed en kracht. Samen met haar man nam zij ook deel aan de militaire bedevaart in Lourdes. Het samen-zijn aan de grot, samen

met tienduizenden militairen van over heel de wereld, maakte diepe indruk op haar.

Ze werkte hard. Ze was altijd bezig. Dat maakte haar gelukkig. Zo gaf zij onder meer naailessen. Verder was zij maar liefst 30 jaar actief voor “De Zonnebloem”. Ook zette zij zich in als vrijwilliger in de Verrijzeniskerk. Ze vond het belangrijk, dat ze “onder de mensen” kon zijn.

Ze was ook goed op de hoogte van alles. Ze volgde het journaal, las de krant en haalde haar rijbewijs.

Bij haar afscheid hebben we haar besprenkeld met water uit Lourdes. Dat zij nu mag rusten in vrede.

Pastoor André Monnikhof

Wijziging e-mail-adres

Het e-mail adres van het secretariaat van de Verrijzeniskerk is veranderd per 1 april j.l. U kunt ons nu alleen nog bereiken via secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl Misschien is het verstandig dit meteen te wijzigen in uw computer/adressenlijst als u dit leest, zo hoeft u later niet te zoeken naar het juiste adres.

Vormsel

Op 14 april j.l. zijn tien kinderen van onze geloofsgemeenschap gevormd door Kardinaal Wim Eijk in de St. Jan-H. Michaëlkerk.

Elders in het parochieblad leest u hier meer over.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

14 mei voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juni 2013.

11 juni voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juli 2013

De doopvieringen in de

St. Jan-H. Michaël zondag 5 mei

H. Jacobus zondag 12 mei

St. Joseph zondag 12 mei

Ariënsgeachtenis zondag 19 mei

H. Paulus zondag 26 mei

De doopvieringen in de

H. Geest-Maria zondag 2 juni

St. Joseph zondag 9 juni

Verrijzenis des Heren zondag 16 juni



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

28 april

Hand. 14, 21-27

Apok. 21, 1-5

Joh. 13, 31-35

26 mei

Spr. 8, 22-31

Rom. 5, 1-5

Joh. 16, 12-15

5 mei

Hand. 15, 1-29

Apok. 21, 10-23

Joh. 14, 23-29

2 juni

Gen. 14, 18-20

1 Kor. 11, 23-26

Lc. 9, 11-17

12 mei

Hand. 7, 55-60

Apok. 22, 12-20

Joh. 17, 20-26

9 juni

1 Kon. 17, 17-24

Gal. 1, 11-19

Lc. 7, 11-17

19 mei

Hand. 2, 1-11

1 Kor. 12, 3-13

Joh. 20, 19-23



Ik bid u,

kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen.

Ontsteek in ons het vuur van uw liefde,

zodat ook wij in staat zijn

om verdeeldheid en kwaad te bestrijden

en ons met elkaar te verzoenen. Amen.



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 27/28 april, 5^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinus- koor Boekelo	H.Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	A.Monnikhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Samenzang	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

WEEKEND 4/5 mei, 6e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monnikhof + C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Georgius Basi- liekk. Almelo	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Gez.viering	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Kinderkoor	H.Antonissen

HEMELVAART, woensdag/donderdag 8/ 9 mei

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis	Do. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
H. Jacobus	Do. 09.30 u	Eucharistie		A.Monnikhof
H.Geest-Maria	Wo.19.00 u	Wo-Co		C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Do. 09.30 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 11/12 mei, 7^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz+ org	I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk



H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	J.v.d.Nieuwendijk
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	I. Schraven

PINKSTEREN 18, 19 en 20 mei Collecte voor de Nederlandse Missionaris

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	ZangSt Joseph	A.Monnikhof
Ariënsgebeden	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Antonissen
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.Koor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 09.30 u Ma. 09.30 u	Eucharistie Eucharistie	Cantor + org. Cantor + org.	A.Monnikhof A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.+ KWD	H.Bruggeman
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monnikhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monnikhof

WEEKEND 25/26 mei, H.Drie-Eenheid

Lourdescollecte voor de eigen parochie St. Jacobus de Meerdere

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangSt Joseph	I. Schraven
Ariënsgebeden	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Bruggeman
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	All Together	A.Monnikhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinus koor Boekelo	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	G.Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.30 u	Eucharistie, 1e H.Comm	Projectk.+com -municanten	J. Kortstee + I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Kinderkoor	Werkgroep

WEEKEND 1/2 juni, Sacramentsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	BJK	A.Monnikhof
Ariënsgebeden	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	H.Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie, 1 ^e H.Comm.	Da./he.koor	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Gez.viering	Toontje Hoger	B.Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie, 1 ^e H.Comm	Communi- canten	J. Kortstee + A.Tenbergen

VRIJDAG 7 juni, H. Hart van Jezus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Vr. 10.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof



WEEKEND 8/9 juni, 10^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Zo. 10.30 u	Eucharistie, 1 ^e H.Comm	Ariënskoor	A.Monninkhof + I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Zo. 11.00 u	Eucharistie, 1 ^e H.Comm	Communi- canten	J. Kortstee + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	H.Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		G.Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem.koor	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiek.	H. v.d. Hulst

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Schoenenpoetsactie

Op de afgelopen Witte Donderdag was het erg fris, toch zijn we schoenen gaan poetsen bij het winkelcentrum Wesselerbrink. Ingrid Schraven (RK), Richard Vissinga - Jan Schonewille (PKN) en Ben Keijzer (LdH) spraken voorbijgangers aan en kregen diverse reacties. Uiteenlopend van “geen belang bij”, tot “wat kost dat?”, “wat leuk, doe maar!”. Het is een eenvoudige manier om met mensen in gesprek te komen, ook over de kerk. Op de flyer die uitgedeeld werd staat informatie over onze kerken en de uitleg over Jezus’ voetwassing: ***Schoenen poetsen, naar het voorbeeld van Jezus’ voetwassing, op Witte Donderdag.*** De voetwassing, verricht als dienst aan gasten, was in zuidelijke landen een gebaar van gastvrijheid en is indeze zin ook bekend in de Bijbel (Gen. 18:4; 1 Sam. 25:41; Luc. 7:44). Ook Christus maakte dit gebaar voor het Laatste Avondmaal (Joh. 13:1–17) maar gaf er een diepere betekenis aan: Hij gaf daarmee het voorbeeld van de dienende liefde die zijn volgelingen moest karakteriseren. We zijn vanuit de Werkgroep “Kerk en Buurt” steeds bezig met de vraag “hoe laten we ons zien als kerk”, en “wat kunnen we betekenen voor mensen in de buurt”.

Heeft u daar ideeën over, kom ons dan versterken, en help ook mee met dit soort acties. Je hoeft geen pastor, dominee of majoor te zijn om schoenen te poetsen! Interesse? *Contactpersoon: Jan Schonewille*, tel. 4776245.



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat</i> , Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

16 mei	6 juni
20 juni	11 juli
22 augustus	12 september

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 4 mei 2013

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.



Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

