

Hemelvaart en Pinksteren

Jaargang 2, nr. 4, 26 april 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Het sacrament van het Vormsel	3
Diakonie, over de Wonne	4
Enschede voor Vrede	5
Activiteiten in de locaties	6
Scharniermomenten	9
Jongeren – Tieners – Studenten	10
Kinderpagina KIEK	11

Locatienieuws

H. Jacobus	12
St. Joseph	15
Ariënsgedachtenis	18
H. Paulus	25
H. Geest-Maria	29
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	35

Vieringen

41

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Kleine christelijke gemeenschappen

“Small Christian communities”

Zoals U in de jongste nummers van dit parochieblad “Pelgrim” heeft kunnen lezen, zijn we in onze parochie volop bezig om na te denken over de toekomst van Katholiek Enschede. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de koren, het centraal secretariaat van onze parochie, de kerkgebouwen en de financiën. Waar we ook behoefte aan hebben, is een heldere visie op het pastoraat in onze parochie. Op welke wijze willen wij hier in Enschede in de komende jaren gestalte gaan geven aan ons katholieke geloof? Uit welke bronnen van inspiratie putten wij als parochie en als geloofsgemeenschappen? Hiertoe zijn de afgelopen tijd door ons als pastoraal team al diverse stukken geschreven. Zo hebben we een liturgisch werkplan geschreven, ligt er een stuk over levenslijncatechese en is er een notitie verschenen over de Padista’s. Naar verwachting zullen deze stukken een rol gaan spelen bij de “update” van het beleidsplan van onze parochie, waar we binnenkort aan gaan beginnen. Ik zeg “we”. “We” dat zijn het Pastoraal Team en het Parochiebestuur. We vinden het belangrijk om hier samen in op te trekken. Uiteraard zullen we ook de geloofsgemeenschappen binnen onze parochie bij dit beleidsproces gaan betrekken.

Als we nadenken over het toekomstig beleid in onze parochie zou ook van

belang kunnen zijn het concept van de ‘kleine christelijke gemeenschappen’, ook wel *small Christian communities*” genoemd. Dit zijn kleine, levende kernen binnen onze parochie. Het zijn plekken van ontmoeting, waar een kleine of iets grotere groep mensen ons katholieke geloof op een aantrekkelijke en aanstekelijke manier met elkaar deelt. Dat dit op heel verschillende manieren kan gebeuren, blijkt wel uit de variëteit aan “kleine gemeenschappen” die we binnen onze parochie al kennen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan zangkoren, mensen die doordeweeks samen de H. Mis vieren en hierna elkaar bij een kopje koffie ontmoeten; de groep, die iedere avond in de bovenkapel van de Pauluskerk bij elkaar komt voor de eucharistische aanbidding; de Rooms Katholieke Studentenvereniging “Ariëns” (Roman Catholic Students Enschede); de bezoekers van het Oecumenisch Citypastoraat; de Bijbelgroep; groepen “in en om de kerk” in onze geloofsgemeenschappen; groepen deelnemers aan diverse cursussen en gespreksgroepen. En zo zijn er misschien nog wel meer groepen binnen onze parochie. Zij hebben alle gemeen, dat de leden van of deelnemers aan deze groepen elkaar kunnen vinden om het geloof met elkaar te delen en samen met elkaar op te trekken. Ook binnen de Padista’s (Pastoraal diakonale staties) zouden deze kleine christelijke gemeenschappen een plaats kunnen krijgen. Verder zouden ook nieuw te



vormen groepen binnen dit concept van de kleine christelijke gemeenschappen gestalte kunnen krijgen.

Ik hoop van ganser harte, dat met en binnen al deze levende kernen ons geloof zal bloeien als nooit tevoren!

Pastoor André Monninkhof

Inspiratie voor dit artikel is geput uit "Van plicht naar levensstijl"; artikel in het Katholiek Nieuwsblad van 30 maart 2012, p. 13

Paus Benedictus XVI:



'Meer vertrouwen stellen in leken'

Geplaats op maandag 26 maart 2012
(RKnieuws.net)

Paus Benedictus XVI heeft zondagavond tijdens een toespraak in Mexico opgeroepen meer vertrouwen te stellen in de leken. Hij betreurd dat de leken door een aantal priesters en bisschoppen 'soms op afstand worden gehouden'. "Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de leken die zich het meest inzetten voor de catechese, de liturgie, de diaconie en het sociale engagement", zei de paus.

"Het is niet rechtvaardig dat ze de indruk zouden krijgen niet mee te tellen in de Kerk ondanks het enthousiasme en het werk dat ze aan de dag leggen volgens hun eigen roeping en de grote opoffering die dit

soms van hen vergt. Als men leken geen vertrouwen schenkt, dreigen ze ontmoedigd te geraken", aldus de paus.

Sacrament van het vormsel

Tussen Pasen en Pinksteren, viering van het heilig vormsel; het sacrament van de heilige Geest.

'Vormsel' is een verbastering van 'vroomsel', waarbij het oude 'vroom' 'sterk' betekent. Vormsel is dus een versterking, een bevestiging. Ook in het Latijnse woord 'confirmatio' is nog 'ferm' te herkennen. Wat wordt er dan bevestigd of versterkt?

Ouders laten een kind dopen omdat ze het het beste willen meegeven uit hun eigen leven. Ze leiden het binnen in de wereld van het geloof. Dat was een keuze van de ouders.

Maar nu is dit kind groot geworden. Groot genoeg om de keuze van zijn ouders tot een eigen keuze te maken. De vormeling staat voor de vraag: kan ik achter mijn geloof staan?

Als u deze Pelgrim ontvangt, hebben een behoorlijk aantal kinderen, na een aantal voorbereidingen, die keuze gemaakt. De bisschop zalft een mens, die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken, met heilige olie. Hij spreekt dan ook de woorden uit: 'Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.' De vormeling geeft nu zelf aan bij de kerk te willen blijven en bevestigt hiermee het sacrament van het doopsel.

Op zondag 22 april hopen in de St. Jan/ H. Michaëlkerk om 9.30 uur te worden gevormd; Lotte Altemühl, Alyssia Arena, Robin Bargeman,



Thijs Broekhuizen, Mark Boulogne, Sara Bloemen, Chantal van Drie, Melissa Pérez Fernández, Fleur Greebe, Thijs Haak, Kayleigh Kerver, Madelon Kroep, Wouter Langeveld, Anne-Marie Meulink, Stef Millar, Paolo Nasca, Marleen Poppe, Marith Reinink, Janine Reuver, Job Rusius, Antonia Shahin, Charlotte Smit, Yannick Stok, Margot van Straalen, Luca van Vugt, Vincent Vaanholt, Milou van de Woord.

In de H.Geest/Maria van Altijddurende Bijstand om 11.45 uur hopen te worden gevormd: Julia Alex, Arjan Annink, Nahidu Becker, Pim Beune, Lianne Bult, Charbel Daccache, Mart Eijkelenkamp, Thimo Heinhuis, Jorn Jonge Poerink, Jennifer Lakerink, Mark Lub, Timon Ottenhof, Bo Oude Weernink, Natalia Parodi, Kimberly Piest, Romy Piest, Sanne Renard, Pim van het Reve, Michaela Schiroli, Loes Voorpostel, Vergin Youssef.

Mgr. Woorts wenst onze vormelingen toe “dat de Heilige Geest jou helpt in je verdere leven en in jouw hart geloof, hoop en liefde geeft; want dat maakt ons echt gelukkig!” Wij sluiten ons daar graag bij aan.

Pastor Ingrid Schraven

Diaconie, wat is dat eigenlijk (4) – Over De Wonne

De Wonne is een wonderlijk huis hartje stad Enschede. Vol leven en verrassingen. Zelfs na twee jaar vrijwilligerswerk. Ik herinner me nog

goed dat Aartine van de vaste groep mij vroeg om een dag in de week de telefoon aan te nemen. Zou ik dat kunnen? Na enige aarzeling heb ik de stap gezet en vind het nog steeds boeiend. Gaandeweg leer je het huis kennen, de mensen, de gewoonten, de sfeer. In de Wonne kan veel, hoor ik wel eens zeggen. Maar waar zit dat dan in? Wat is de kracht, het hart van de Wonne? Groepen die komen voor een rondleiding, horen dat de Wonne rust op drie peilers: op *gastvrijheid, milieuzorg en gebed*. De drie peilers komen voort uit de franciscaanse spiritualiteit en de leefwijze van de eerste christenen, lees het Bijbelboek Handelingen 2,41-47, waar o.a. staat: “Ze bezaten alles gemeenschappelijk, verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften, ze gebruikten hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart”. Waar merk je dat aan? Hoe krijgen de drie peilers vorm in het leven van alledag? **1. Gastvrijheid beoefenen**: mensen die geen dak boven hun hoofd hebben kunnen in de Wonne terecht voor brood en koffie, een warme maaltijd. In beperkte mate is er onderdak voor de nachtiesklanten. Vandaar dat er elk uur van de dag een gastvrouw of gastheer beschikbaar is. Er wordt opvang geboden aan mensen in probleemsituaties. In de hoop dat zij na enige tijd de problemen aankunnen en weer zelfstandig hun weg vinden in de maatschappij. De huiselijke warme sfeer in de Wonne, aangesproken worden op wat je kunt, jezelf mogen zijn, dragen daaraan bij. **2. Hergebruik** als onderdeel van de zorg voor ons milieu. De winkel Handje Twee staat er model voor. Spullen die



binnen komen aan de deur zoals kleding, huisraad, klein meubilair worden gesorteerd, in de winkel geplaatst en verkocht. Een continu proces dat veel inzet en creativiteit vraagt. Het is een belangrijke inkomstenbron voor het huis dat zonder subsidie draaiende wordt gehouden. Na het scheiden van de markt bieden marktkooplui de Wonne gelegenheid om producten die de volgende dag of na het weekend niet meer verkocht kunnen worden, maar nog wel geschikt voor directe consumptie, op te halen. In een huis waar vele monden gevoed worden, is dit een welkome aanvulling. En de creatieve kok van de dag kan er veel mee. Er wordt lekker van gekookt. En er wordt jam en sap van gemaakt. Door heel het huis staan bloemen die ook van de markt komen, die met hun kleuren een vrolijk accent geven.

3. Gebed, op vaste tijden door de dag heen. Luisteren naar psalmen en andere mooie teksten, samen bidden, samen zingen, dat doet goed, dat werkt door. Een stil moment, niet altijd met woorden, maar wel met alles wat in je leeft, dat er mag zijn, dat (nog) geen woorden heeft. Het gebedsmoment in de kapel, bijvoorbeeld van 13.00 – 13.30 uur zet mij soms letterlijk stil. Gebeurtenissen van de morgen bezinken, er komt ruimte afstand te nemen. Problemen aan de telefoon, zeker in het begin, wilde ik maar al te graag snel oplossen. Dat kan lang niet altijd. Wat is de beste weg? Ik heb gemerkt dat een moment van gebed nieuwe ruimte kan scheppen. De vieringen op zondagmorgen om 11.00 uur worden gevierd in een kring, met mensen van

binnen en buiten. Licht wordt ontstoken. De lezingen nodigen ons uit de woorden uit de Schrift te verbinden met ons eigen leven. Brood wordt gedeeld, voedsel voor onderweg in de week die voor ons ligt. Er valt nog zoveel meer te vertellen over het leven in de Wonne. Beter is om zelf de gastvrijheid aan den lijve te ondervinden, zelf de sfeer te proeven, mee te doen aan de viering of een gebedsmoment. Van harte welkom! Contact en informatie via: enschede@wonne.nl en www.wonne.nl

*Namens het Diaconaal Beraad
Enschede, Lies van Veldhoven*



**Enschede
Voor Vrede**

Vergeven en verzoenen rond de meidagen

In de maand mei is, op initiatief van Enschede voor Vrede, in de openbare bibliotheek aan de Pijpenstraat in Enschede de tentoonstelling 'Vergeven - Verzoenen' van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid te zien. De tentoonstelling toont de verhalen van mensen uit vele landen. Zij hebben zelf geweld doorgemaakt en verschrikkingen overleefd. Ze voelen in zichzelf de noodzaak om te vergeven en zich met elkaar te verzoenen.

De feestelijke opening zal op **27 april, 's middags om 16.30** gebeuren



door Manfred Laumann, die van verzoening tussen Nederlanders en Duitsers zijn levensthema heeft gemaakt. Manfred Laumann is actief lid van de internationale Katholieke Vredesbeweging.

Op 5 mei, om 15.00 uur zal in deze zelfde bibliotheek Yosé Höhne-Sparborth een lezing houden over 'Vergeven - Verzoenen'. De toegang is vrij. Mevr. Höhne-Sparborth is theologe en vredeswerkster. Ze geeft door middel van foto's en verhalen een indringend en persoonlijk beeld van vergeving en verzoening wereldwijd.

Yosé Höhne-Sparborth zal starten met een voordracht van 15-20 minuten. In een vrij concreet verhaal vertelt ze over wat verzoenen betekent en wat het van alle partijen vraagt. Ze verhaalt vanuit de praktijk met theaterwerk zoals ze dat in El Salvador en Colombia praktiseert op dit thema. Daarna zal ze het toespitsen op een paar situaties waar we als Nederlanders mee te maken hebben. Vervolgens gaat ze in gesprek met de aanwezigen.

Tot 31 mei kunt u tijdens de openingstijden van de bibliotheek de tentoonstelling vrij bekijken.

U bent allen **van Harte Welkom**

Meer informatie op:

www.katholiekenschede.nl

Activiteiten

Beste mensen, mede-parochianen,

Sinds we in Enschede één parochie zijn, komen de coördinatoren van de bezoekgroepen af en toe samen. Daarbij hebben we gemerkt dat er veel activiteiten zijn binnen de pa-

rochie waar anderen niet van op de hoogte zijn. In de ene locatie is er na de zondagdienst koffiedrinken, bij de andere locatie wordt er 's middags gefietst of in vakantietijd iets voor de ouderen georganiseerd. Velen weten dat niet van elkaar en dan kun je af en toe iemand horen verzuchten:

“Die zondagen, oh die kunnen zo lang duren. Dan is er niets te doen”. Terwijl er dan op een andere locatie misschien een leuke activiteit is, waar u van harte welkom bent.

U zegt misschien: “Moet ik daar dan alleen naartoe? Ik ken er niemand. Dat vind ik niet leuk. Wij hebben gemerkt dat dat alleen voor de eerste keer geldt. We hebben allen dezelfde wil om er iets van te maken en dat herken je heel snel bij elkaar. En die eerste, moeilijke keer, is er altijd wel iemand die met u mee kan. Neem gerust contact op met de organisatie of met een lid van de pastoraatgroep. Er is zeker een oplossing te vinden.

We zetten geregeld alle activiteiten van de parochie in de Pelgrim en ook op de website kunt u ze vinden. www.katholiekenschede.nl

Locatie Jacobuskerk

Elke 2e zondag van de maand wordt er na de dienst koffie gedronken in het Parochiehuis achter de kerk aan de Walstraat. In het parochiehuis wordt elke donderdagmiddag een ouderensoos gehouden.

Locatie Verrijzeniskerk

Iedere zondag is er na de dienst koffie drinken. Iedere donderdagmorgen is er om 9.30 uur een viering in de dagkapel en na afloop van deze viering is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de parochiezaal.



Locatie Ariënsgeachteniskerk

Na iedere dienst koffiedrinken.

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur Bijbel leesgroep in het parochiecentrum.

Locatie St. Jankerk

Als de kerkdienst op zondag is, (om de andere week, zie hiervoor het schema 'weekendvieringen') dan is er na de dienst koffiedrinken. Op de andere zondagen komen mensen om 15.00 uur naar de pastorie. Vanaf 6 mei wordt er bij mooi weer gefietst. Even navragen bij José Heitbrink, tel. 053- 4316209.

Ouderen en Kerk houden van tijd tot tijd activiteiten, de data worden nog bekend gemaakt.

In de zomervakantie zijn er op 4 woensdagen inloophuizen voor ouderen uit Enschede-West.

Locatie Heilige Paulus

Iedere zondagmiddag is er een inloophuis in de Opstandingskerk aan de Maanstraat (Tweckelerveld). Er wordt koffie en thee geschonken (gratis) en er kan een spelletje gedaan worden zoals sjoelen, rummiecub enz. Het inloophuis is geopend van 15.00 tot 17.00 uur en is oecumenisch, er zijn ook gastheren en – vrouwen van de Pauluslocatie. Verder is er bij de Katholieke Vrouwen-groep, 1 à 2 x per maand. Lokatie parochiezaal St. Paulus, kosten zijn € 20.- per seizoen, van sept. t/m mei.

Locatie Mariakerk

Iedere donderdagmorgen is er om 9.30 uur een viering, H. Mis of Woord en Communiedienst. Daarna drinken de mensen samen koffie.

Verder is er bij de Katholieke Vrouwengroep, 1 à 2 x per maand een activiteit in het parochiehuis.

Zairees gebed

*God U hebt gerechtigheid lief
en sticht vrede op aarde
Wij brengen voor U de tweedracht
in de wereld van vandaag,
het zinloze geweld, en alle
conflicten, die de mensen 't
vertrouwen benomen.*

*De bewapening die 't leven op
aarde bedreigt,
de hebzucht en 't onrecht, die haat
en nijd veroorzaken.*

*Zend Uw Geest, en vernieuw het
aangezicht op deze aarde
Leer ons ontferming, met al onze
medemensen, versterk de wil
van allen, die strijden voor
gerechtigheid, leid alle volkeren
naar de weg van Uw vrede.*

*En geef ons die vrede die de
wereld niet geven kan.*



Kort verslag van PCI Enschede over 2011

Het jaar 2011 was het eerste volledige kalenderjaar voor de nieuwe Parochiële Caritas Instelling (PCI) van onze parochie. Het bestuur heeft in 2011 een begin gemaakt met



de uitvoering van het beleidsplan voor de komende jaren.

Een belangrijk punt uit dat beleidsplan is de samenwerking met andere kerken in Enschede. Het doel daarvan is de betrokkenheid van de kerken bij de armoedebestrijding in Enschede beter zichtbaar te maken. In het najaar van 2011 is daartoe het DPE (Diakonaal Platform Enschede) opgericht. De stuurgroep van het DPE is van plan om het gesprek met de gemeente Enschede aan te gaan om te bezien wat het DPE kan betekenen in de bestrijding van de armoede. Via het parochieblad houden wij u op de hoogte.

Een tweede belangrijk punt voor de PCI is het bieden van directe hulp. Dat gebeurt door de financiële ondersteuning van de Telefonische Hulpdienst, waarover u regelmatig in Pelgrim door Hans van der Hulst wordt geïnformeerd. Deze zeer laagdrempelige manier van hulp bieden is voor veel mensen die in (financiële) nood zijn een onmisbare steun gebleken.

Ook krijgt de PCI zelf aanvragen om financiële steun, vaak via parochianen. In 2011 heeft de PCI op die manier ruim 4500 euro besteed aan aanvragen voor individuele noodsituaties en voor instellingen, die zich bezig houden met hulpverlening. Aan giften en collectes is er in 2011 ruim 4100 euro binnengekomen.

Naast deze inkomsten en uitgaven zijn er ook nog inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het bisdom.

Het bestuur bedankt iedereen die de 'caritas' een goed hart toe draagt.

Zonder giften is de PCI niet in de gelegenheid hulp te bieden. Tegelijkertijd is het bestuur van mening dat er in Enschede nog veel armoede is die ons niet bekend is. Daarom roepen wij parochianen op om de PCI op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een berichtje te sturen naar de secretaris Henk Everink, telefoon 4354867 (everink@online.nl).

Nico Alink, voorzitter

Lourdeswerkgroep Enschede

Jaarlijks gaan veel pelgrims naar Lourdes. In de afgelopen 20 jaar dat onze werkgroep bestaat, hebben wij veel pelgrims een reductie op de reissom kunnen geven en daardoor een bedevaart naar Lourdes mogelijk te maken. In het weekend van Moederdag op 12 en 13 mei zal, met toestemming van het parochiebestuur, in alle kerken een speciale (deur-) collecte worden gehouden.

Bent u dit weekend niet in de gelegenheid een dienst te bezoeken en u wilt toch uw bijdrage leveren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 42.63.02 t.n.v. P. Janssen te Enschede, onder vermelding van Lourdesbijdrage.

U kunt er zeker van zijn dat alle opbrengsten toekomstige pelgrims ten goede zullen komen.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

*Namens de Lourdeswerkgroep,
Peter Janssen, financieel beheerder*



Bedevaart naar Eggerode

Vorig jaar is er voor de eerste keer vanuit de Jacobuskerk een bedevaart naar Eggerode georganiseerd. De bedevaart zal nu plaatsvinden op zaterdag 12 mei 2012. Alle parochianen van de St. Jacobus de Meerdere Parochie en geïnteresseerden kunnen aan deze bedevaart deelnemen.

Eggerode behoort tot een van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Münster. We bidden lopend samen de kruisweg. Aansluitend is er een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger pastor Jan Kortstee. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt de aanmeldingsformulieren vinden in alle kerken. Vervoer zal met eigen auto's plaatsvinden. U kunt zich tot en met zondag 6 mei 2012 aanmelden door het formulier geheel ingevuld te deponeren in de brievenbus bij het secretariaat van de St. Jozefkerk aan de Nieuwe Schoolweg of van de Jacobuskerk aan de Langestraat.

Wilt u meer informatie dan kunt u mij 's avonds na 18.00 uur bellen tel. nr. 47 62 910.

Riet Franke

Redactioneel

Pelgrim is een blad voor **alle** parochianen en belangstellenden.

Wanneer u een artikel voor Pelgrim aanbiedt wilt u er dan rekening mee houden dat de toon van uw artikel voor niemand kwetsend mag zijn. Wij vragen uw aandacht hiervoor.

Scharniermomenten

meimaand
examenmaand...
ze heeft hard gestudeerd
mijn dochter

“brand je straks een kaarsje
voor me, mam
en doe je een schietgebedje voor
me...”

kaarsen branden en bidden
zijn mijn afdeling
zij doet niet meer aan geloven...

ik glimlach
en steek het zoveelste kaarsje
voor haar op
bij het kleine mariabeeld

het is alsof ze glimlacht,
Maria
ach... moeders onder elkaar...
ze begrijpt me wel

meimaand
examenmaand
moederdagmaand
Mariamaand

we redden het wel...
mijn dochter
Maria
en ik



Tieners – Jongeren – Allerhande Studenten uit Enschede



Trektocht naar Vezelay

Voor jongeren van 16 tot 30 jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht een trektocht naar Vezelay in Frankrijk. Wat is er zo bijzonder aan

Vezelay? Meerdere dingen: het is een mooi middeleeuws aandoend dorpje met een grote basiliek. Deze kerk is toegewijd aan Maria Magdalena en is een belangrijke bedevaartplaats. Bovendien is Vezelay een knooppunt van de eeuwenoude pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. We zullen een gedeelte van die route volgen. Tot slot is Vezelay een plaats waar een jonge kloostergemeenschap, De gemeenschap van Jeruzalem, haar honk heeft gevonden. Dit is een gemeenschap van broeders en zusters die een baan buitenshuis hebben maar ook heel gericht zijn op de stilte. We gaan met busjes naar een startpunt en zullen een aantal dagen lopen en een paar dagen in Vezelay blijven. Het is de bedoeling dat we onze eigen persoonlijke bagage in een ruzzak meedragen. Hoofdleiding pastoor Gerben Zweers, g.zweers@suitbertusparochie.nl

Voor wie? 16 tot 30 jaar

Wanneer? 14-21 juli

Hoeveel? 275 euro (onder voorbehoud).

Beste mensen,
Zoals U reeds in de vorige Pelgrim hebt kunnen lezen, verschijnt medio april mijn boekje over de geschiedenis van het klooster het Larinksticht. **De speciale prijs bij voorintekening** is nu bekend en bedraagt € 10,-. Bestellen kan nog tot **1 mei**, uitsluitend schriftelijk of per mail via onderstaand adres of door overmaking van € 10,- op rekening 66 52 04 027 t.n.v. M.J.B. Tiehatten, Enschede, onder vermelding van uw naam en adres. Na 1 mei is het boekje ook te koop bij boekhandel Broekhuis.

Onder **ISBN 978 90 5263 888 1** of eventueel via het secretariaat Katholiek Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2. Tel. 053-4785306.

Rien Tiehatten

Beukinkstraat 152,7511 RS Enschede
martiehatten@kpnmail.nl

Roepingenzondag 29 april

Draag jij mee?

Kom, draag jij mee?

juist als je afgemat en belast bent.

In Mij vind je rust,

want Ik zal ook jou dragen.

Draag jij Mij?

Neem mijn juk op

en leer van Mij,

zachtmoedig en eenvoudig als Ik ben.

Licht is mijn last

en zacht mijn juk;

Zoek je rust voor je ziel?

Laat Mij haar dan onrustig maken.

Bij Matteüs 11,28-30





KIEK (Kind en Kerk)

“Ontvang de Heilige Geest”, zei Jezus tegen zijn leerlingen. “Vertel aan iedereen dat God de Vader bestaat. Ik zal zorgen dat jullie dat moeilijke werk kunnen en ik stuur je daarom een HELPER!”

Elke dag krijg je de kracht van de Heilige Geest opnieuw. Ook jij! Je moet er gewoon om vragen! Elke dag dus opnieuw PINKSTEREN

Woordzoeker

Streep de woorden die hieronder staan door in de puzzel hiernaast. Let op: soms staan ze van links naar rechts, soms van rechts naar links, soms van boven naar onder, soms van onder naar boven. En sommige letters worden twee keer gebruikt.

geduld – goedheid – inzicht
kennis – liefde – ontzag
sterkte – verstand
vertrouwen – vrede
vreugde – vriendelijkheid
wijsheid – zachtheid
zelfbeheersing

Lees nu van links naar rechts en vul hieronder de letters in die je overhoudt:

D	O	C	W	A	D	E	Z	A
I	N	Z	I	C	H	T	E	N
E	T	U	J	D	T	J	L	E
H	Z	E	S	L	Z	V	F	W
K	A	V	H	U	A	A	B	U
J	G	R	E	D	C	G	E	O
I	N	E	I	E	H	O	H	R
L	D	U	D	G	T	E	E	T
E	S	G	E	S	H	D	E	R
D	T	D	D	I	E	H	R	E
N	E	E	F	N	I	E	S	V
E	R	E	E	N	D	I	I	R
I	K	G	I	E	E	D	N	E
R	T	E	L	K	S	T	G	D
V	E	R	S	T	A	N	D	E

van voor naar achter van links naar rechts.....





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 14 mei sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljpgasthuis@concepts.nl 4767640

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Vrijdagochtend om 9.00 u.

Vieringen door de week.

Tot nu toe zijn er in de Jacobuskerk altijd 2 ochtendvieringen door de week geweest. En wel op dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 uur.

Wij zijn echter nu genoodzaakt de dinsdagochtend te laten vervallen.

Het is niet meer mogelijk, op dit moment, genoeg vrijwilligers te vinden, die deze ochtend kunnen verzorgen.

Wij betreuen dit natuurlijk, maar het is niet anders.

De laatste dinsdagochtendviering zal zijn op 17 april.

De vrijdagochtendviering blijft gewoon bestaan.

Verderop in het blad Pelgrim vindt u vermeldt waar in de verschillende locaties de ochtendvieringen plaats vinden.

Ans Kattenpoel



Rommelmarkt locatie Jacobus



Graag willen wij u nog even attenderen op de Rom-melmarkt, die we gepland hebben op zaterdag 2 juni a.s. Deze Rommelmarkt wordt gehouden, zoals u hebt kunnen lezen in de vorige Pelgrim, in het Parochiehuis aan de Walstraat.

Mocht u nog spullen hebben om te verkopen dan zijn deze van harte welkom.

Indien nodig kunnen ze bij u worden opgehaald.

Ook kunnen we nog steeds vrijwilligers gebruiken die willen helpen. Wij houden u op de hoogte.

Ineke Keizer en Ans Kattenpoel

Openstelling St. Jacobuskerk

Het nieuwe seizoen van de openstelling is op paaszaterdag weer begonnen. Met 3 nieuwe kerkewachten hebben we op zaterdag de openstelling verruimd van 12.00 uur tot

17.00 uur.

Meerdere kerkewachten kunnen U veel wetenswaardigheden vertellen en laten zien over de geschiedenis en de huidige staat van onze Jacobuskerk. Graag willen de kerkewachten U het resultaat van de restauratie laten zien.

Er is ook ruimte om even een rustpunt te vinden of voor een kaarsje en een gebed.

Er zijn bij de mensen nog veel vragen waarom juist een Neo Byzantijnse kerk door de architecten Sluymmer en van de Valk in Enschede werd gebouwd.

Ook hebben we veel internationale bezoekers en komen er veel scholen en groepen voor een excursie. Op aanvraag kunnen ook door verenigingen, organisaties, families e.d. rondleidingen op andere dagen worden gegeven. Voor informatie kunt U contact opnemen met Joop van der Woning tel. [06 10698869](tel:0610698869).

Parochiekroniek

Overleden:

Op 27 maart 2012 is overleden, na voorzien te zijn van het sacrament der zieken, in de leeftijd van 86 jaar, Jeannette Henriette Maria ten Doeschate, weduwe van Gerardus Johannes (AD) Sluijmer.

In een Eucharistieviering waarin Mgr. H. Kronenberg voorging hebben wij op 2 april afscheid van haar genomen vanuit de St. Jacobuskerk, waarna de crematie volgde te Usselo.



Naast een toegewijde echtgenote en achterwacht in de praktijk van haar man zag zij het moederschap als een belangrijke taak in haar leven, en schonk zij het leven aan 3 dochters en 1 zoon.

Daarnaast was zij de persoon van de sociale contacten, hartelijk en een warme belangstelling voor iedereen.

De laatste jaren verslechterde haar gezondheid en moest zij haar intrek nemen in het verzorgingshuis op het Mekkelholt

Na een welbesteed leven waarin zij altijd trouw is gebleven aan God, haar schepper, gunnen wij haar, net als haar kinderen en kleinkinderen, de eeuwige rust.

Leo Gasthuis

Parochiekroniek

Gedoopt:

Zondag 11 maart 2012

Floortje Bosch

Dochter van Marc Bosch en Marlies Bosch-Peters.

*Dat zij mag opgroeien in liefde
binnen een levende
geloofsgemeenschap.*

Jacobus Soos

Heeft u ook zin om af en toe eens gezellig een kaartje te leggen of te biljarten? Kom dan op donderdagmiddag naar de Jacobussoos!

Onze soos bestaat al ruim 40 jaar. Elke donderdag staat weer garant voor een middag vol gezelligheid. Onder het genot van een kopje koffie en een drankje kan er van 14.00 tot 17.00 uur worden gekaart en gebiljart. Er zijn veel leden die de soos een warm hart toedragen. Zij zorgen op deze middagen voor een hoop gezelligheid en een goede sfeer.

Naast onze activiteitenmiddag op donderdag hebben we met de feestdagen een extra verrassing voor onze leden. Ook gaan we in de zomermaanden met zijn allen een gezellige dag uit en sluiten we af met een diner. Dit alles wordt verzorgd door vrijwilligers die zich telkens weer inzetten om er een gezellige dag van te maken. Ook in de zomermaanden zijn zij elke donderdagmiddag aanwezig in de soos.

Bent u na het lezen van dit stukje nieuwsgierig geworden? Wacht dan niet langer en kom op donderdagmiddag een kijkje nemen bij onze soos!

Ons adres:

Parochiehuis, Walstraat 38

Tel: 053-4324640

(achter de Jacobuskerk in het centrum)





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak
Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Contactpersoon v. d. Paus Joannes-
school voor 1^e Communie en Vormsel
is Ria Everink.

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

*Begin nooit je dag met de
scherven van gisteren*

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Inmiddels hebben we Pasen achter ons gelaten. We hebben weer veel inspiratie kunnen opdoen uit een aantal mooie en goed bezochte vieringen.

Zeer bijzonder was de viering op Witte Donderdagmiddag met de kinderen van de Paus Joanneschool. Vanaf groep 3 liepen de circa 200 kinderen van de school naar de kerk om daar een mooie viering met het school kinderkoor en met pastoor Monnikhof als voorganger bij te wonen. Mijn kleinkinderen waren in ieder geval behoorlijk onder de indruk.



- Zeer blij zijn we dat de kruisweg op Goede Vrijdag dit jaar in onze kerk goed bezocht werd.

- De Paaswake, zoals altijd in het teken van het nieuwe licht, en de gezinsviering op eerste paasdag werden goed bezocht. Voor het eerst hadden we een gezinsviering, ook hierover kregen we veel positieve reacties en dit is dus zeker voor herhaling vatbaar.

Wij willen iedereen die aan deze vieringen hebben meegewerkt hartelijk danken.

Onze complimenten gaan naar André en zijn team zij hebben deze paasvieringen tot iets moois gemaakt.

- Gaarne willen we u wijzen op de eerste Heilige Communie viering op zondag 3 juni om 10.30 uur in onze kerk. Het lijkt nog ver weg maar schrijf deze datum in uw agenda. Het zou toch heel bijzonder zijn dat onze nieuwe gelovigen hun viering in een volle kerk meemaken.

- Waarschijnlijk hebt u gemerkt dat er minder kaarsjes staan in de dagelijks geopende devotie kapel. Helaas worden we hier min of meer toe gedwongen, omdat of alle kaarsjes (onbetaald) tegelijk worden aangestoken of ze worden in de stad verkocht.

- Uw bijdrage voor de actie Kerkbalans begint binnen te komen waarvoor onze hartelijke dank.

Echter: nu al lopen we duidelijk achter ten opzichte van voorgaande jaren. Deze oproep is dan ook gericht op onze parochianen die nog niet gereageerd hebben.

WAT IS DE KERK U WAARD?

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen geloofsgemeenschap. En wordt door ons van harte aanbevolen.

- Deze oproep blijven we nog even

herhalen: wij kunnen niets zonder onze vrijwilligers, het aantal wordt echter minder. We zoeken:

Misdienaars (jongens en meisjes)

Kosters en of collectanten

Sorteerders en of bezorgers Pelgrim

Personen voor de bezoekersgroep

- Men is begonnen met ingrijpende renovatie. De heiligenbeelden hebben zich laten kisten.

Voor de actie met betrekking tot het nog ontbrekend bedrag beginnen de ideeën te komen. We denken b.v. aan een boekenmarkt - een rommelmarkt - sponsorloop door de kinderen van de Paus Joannesschool - bingo avonden - verkoop van religieuze artikelen. Alle ideeën worden verzameld door John Schiffel.

Hebt u een idee, geef dit dan a.u.b. door aan [John j.schiffel@kpnplanet.nl](mailto:John.j.schiffel@kpnplanet.nl)
053 4333126

Banknummer voor de actie van parochianen is 44.56.81.403

Tnv Bestuur St.Joseph

Omschrijving: Renovatie St Jozefkerk

- Ik ben er even niet.

Als u dit stuk leest ga ik binnenkort op de fiets, samen met mij vrouw, onderweg op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

Wij zullen, ook namens jullie, regelmatig een kaarsje opsteken.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman 053-4355320*

jos.marsman1@kpnmail.nl

Gedoopt

Op 11 maart:

Max Karman Fresen Wolbers, hij is geboren op 17 januari 2004 en woont aan de van Loeshof 13.



Op 25 maart:

Nicholas Malcolm Graff, hij is geboren op 15 november 2011 en woont aan de Kottendijk 227.

Calijn Snellers, zij is geboren op 14 januari 2011 en woont aan de Berriehoek 70.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden

Op zondag **4 maart 2012** is plotseling overleden: **Hennie Sommer**

op de leeftijd van 68 jaar.

Hennie Sommer is geboren op 9 januari 1944 in Enschede. In zijn jeugd woonde hij met zijn ouders, zijn broers Hans, Jan en Jos en zijn zus Annet in de Hyacintstraat. Hij werkte bij Van Heek en bij Polaroid. Hennie was een lieve man, een zorgzame grote broer en een trouw maatje voor Marietje Karssies die sinds 15 jaar zijn partner was. En Hennie was een hele trouwe makker bij zijn geliefde voetbalclub Vosta, waar hij meer dan 50 jaar lid was, waar hij zelf voetbalde en zijn beste krachten gaf als elftalleider, bestuurder en commissielid, in de kantine en bij nog tal van activiteiten.

Op zondagmorgen 4 maart is Hennie overleden, ten gevolge van een noodlottig fietsongeluk zaterdagavond en hij werd al herdacht op het veld bij Vosta op die zondagmiddag. In de crematieplechtigheid op 8 maart sprak de voorzitter van Vosta mooie waarderende woorden voor Hennie. In de kerkdienst daaraan voorafgaande in de Josephkerk werd voorgelezen: *“Zomaar ineens ben je uit ons midden verdwenen., je hebt ons niet meer kunnen groeten, niet meer kunnen zeggen dat je van ons hield, en ook niet meer kunnen horen hoe wij van jou hielden.”* Door zijn dierbaren en door vele anderen zal

Hennie nog zeer gemist worden. Hennie, onze dank voor alles wat je voor ons hebt mogen betekenen. We wensen Marietje, zijn zus Annet, zijn broers en de andere dierbaren en vrienden veel sterkte toe voor de komende tijd.

Pastor Hans van der Hulst

Overleden

Op 9 maart j.l. hebben we afscheid genomen van

Marietje Kerver-Reinshagen,

die op de leeftijd van 86 jaar is overleden op **4 maart**.

Maria Theresia, (zoals haar doopnamen luidden) was sinds 2004 weduwe van Harm Hendrik Kerver.

Samen kregen zij drie zoons, klein- en achterkleinkinderen. Het leven is voor Mevr. Kerver-Reinshagen niet altijd gemakkelijk geweest. Zij heeft veel te maken gekregen met ziekte, eerst van haar man en later ook van zichzelf. Zij leed geruime tijd al aan longproblemen COPD genaamd en was altijd erg benauwd. Mede daardoor kwam zij niet veel meer buiten en zelfs een kopje koffie met haar medebewoners in het verzorgingstehuis was haar op het laatst te veel. Toch heeft de familie er voor gekozen om als eerste lezing te luisteren naar de tekst *“Vergeet de mooie dagen niet”*.

Achterkleinzoon Stan las dit voor.

Mooie dagen, hoewel zeldzaam, waren er. Doordat ze helaas niet zo veel mogelijk waren, waren ze des te kostbaarder en misschien ook juist daarom zo levend in de herinnering.

In kleine kring is van haar afscheid genomen, eerst in de St.Josephkerk en daarna in het crematorium. Haar lijden is nu voorbij en daar is de familie dankbaar voor. Zij zal worden gemist, maar heeft nu rust en dat is haar van harte gegund.





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.
e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Het bestuur zoekt nog nieuwe leden

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er koffiedrinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

Toelichting bij de recente ontwikkelingen in de Ariënsgedachtenis

Het bestuur heeft op maandag 26 maart, tijdens een speciale bijeenkomst, de parochianen van de Ariënsgedachtenis ingelicht over recente ontwikkelingen in deze locatie.

Voorgeschiedenis. De Ariënsgedachtenisgemeenschap is ontstaan uit een fusie van twee parochies: de Goede Herder en de H. Hart (voordien



Scenario-C parochie, met een grote mate van zelfstandigheid). Het komt zelden voor dat betrokkenen zelf om een fusie vragen, meestal wordt die van bovenaf opgelegd, al sluit dat niet uit dat er heel goede gronden voor zo'n fusie kunnen zijn. Maar omdat fusies in de beleving van velen vaak worden opgedrongen hebben zij het er ook moeilijk mee. Er is bijna altijd onbegrip, er is onzekerheid, er is pijn en verdriet, en dan valt het niet mee onbevangen en vol goede moed de nieuwe weg op te gaan. Vaak ook moeten bij een fusie mensen die tot dan toe weinig met elkaar te maken hadden plotseling gaan samenwerken.

Geen eenheid. Uit de verhalen die het bestuur van meerdere kanten over de situatie in de Ariënsgedachtenis hebben bereikt is een ding wel duidelijk geworden: de bedoelde samenwerking is moeizaam tot stand gekomen en in sommige opzichten en op sommige fronten nog verre van ideaal. De beide oorspronkelijke groepen zijn nog steeds min of meer zichtbaar, of – zoals het door leden van de gemeenschap ook ervaren is en wordt: de ene groep heeft de andere groep min of meer overvleugeld. Dat gevoel zal natuurlijk pregnanter aanwezig zijn bij degenen die zich overvleugeld voelen dan bij de overvleugelaars, maar het is wel duidelijk dat er mensen zijn beschadigd en dat er mensen zijn die zich buitengesloten voelen.

Besluitvorming. Een eenheid wordt een geloofsgemeenschap niet vanzelf. Zeker niet na een fusie. Zo is al geruime tijd duidelijk dat er aan de besluitvorming het een en ander schort. In de parochiebesturen van

voor de fusie van 2010 en in de onlangs teruggetreden locatieraad van de Ariënsgedachtenis was er de laatste jaren onvoldoende onderling vertrouwen en dus ook geen goede samenwerking. Besluiten werden vaak uitgesteld, getraineed of door enkelen, vaak buiten medeweten van andere bestuursleden om, genomen. Daarnaast had een aantal vrijwilligers zich een positie verworven, die strijdig was met de besluitvormingsstructuur. Om die besluitvorming zuiver en transparant te houden moeten alleen besluiten worden genomen door leden van het parochiebestuur en sinds de fusie van 2010 op locatieniveau alleen door de leden van de locatieraad, die overigens in deze locatieraad door het centrale bestuur zijn benoemd. En die besluiten op locatieniveau horen gezamenlijk genomen te worden, volgens heldere, vastgestelde en voor ieder bekende procedures. Er zijn vele vrijwilligers, ook in de Ariënsgedachtenisgemeenschap die heel goed en onmisbaar werk verrichten, maar vrijwilligers zijn geen bestuurders; zij voeren uit, maar besluiten niet. Zo is het en zo moet het ook blijven. Immers, als vrijwilligers op de stoel van bestuurders gaan zitten weet niemand meer waar hij aan toe is, zelfs niet wat er is besloten en door wie en wanneer. In zo'n situatie draagt ook niemand de verantwoordelijkheid en kan ook niemand op die besluiten en de eventuele gevolgen daarvan worden aangesproken.

Maatregelen t.a.v. de besluitvorming. Om de besluitvorming in de locatie transparant en zuiver te maken heeft het bestuur alle leden van de



locatieraad verzocht terug te treden. De leden van de locatieraad worden door het centrale bestuur benoemd. Dat betekent dat het bestuur ook de eindverantwoordelijkheid draagt.

Niemand kan van het bestuur verlangen een situatie toe te staan die onwenselijk is en waarvoor het geen verantwoordelijkheid wil en kan dragen. Daarom heeft het bestuur maatregelen genomen om een nieuwe locatieraad samen te stellen. Elders in deze uitgave vindt u daar meer informatie over.

Positie vrijwilligers. Tegelijkertijd heeft het bestuur ook vervangers voor enkele vrijwilligers gezocht. Ook dat besluit vraagt enige toelichting.

Allereerst heeft het bisdom bepaald dat er op de locaties geen betaalde krachten meer mogen werken, maar dat daar alle werkzaamheden door vrijwilligers moeten worden gedaan. Daarnaast is het geen onbekend gegeven, en de Ariënsgemeenschap is in dit opzicht geen uitzondering, dat vrijwilligers, als zij bepaalde taken al heel lang uitvoeren, soms niet meer gewend zijn of er niet meer voor open staan om met anderen te overleggen; ze verrichten dan min of meer zelfstandig en routineus hun werkzaamheden. Daar lijkt op zich niet zoveel op tegen, maar we zien dan ook dat vrijwilligers zich met hun taak zo gaan vereenzelvigen dat zij de dienstbaarheid uit het oog gaan verliezen en deze taak als een eigen verworvenheid gaan beschouwen, als een eigen territorium, waarop niemand anders wordt geduld. Dit is al begonnen ten tijde van de Scenario-C status. Het gevolg is dat anderen worden buitengesloten: kortom, er ontstaan in de ge-

meenschap kleine koninkrijkes.

Vervanging enkele vrijwilligers. In de boven beschreven situatie krijgen andere goedwillende vrijwilligers geen kansen of ruimte, wat er weer toe leidt dat die anderen zich niet meer beschikbaar stellen of zelfs de gemeenschap teleurgesteld, gefrustreerd de rug toe keren. Dat alles is in uw gemeenschap de afgelopen jaren op een aantal plaatsen gesignaleerd, er is weliswaar helder over gecommuniceerd, maar dat heeft niet tot de gewenste veranderingen geleid. En dus heeft het bestuur zich gedwongen gevoeld een aantal vrijwilligers te vervangen. Er moest rust komen en daarom wil het bestuur van onderaf de zaak opnieuw opbouwen. Dat kost offers. Ook van mensen die ongetwijfeld heel veel goed werk voor uw gemeenschap hebben verricht, maar die in de gemeenschap controversieel zijn geworden.

Toekomst. Het vertrek van bepaalde sfeerbepalende vrijwilligers uit hun ‘functie’ is ook daarom onvermijdelijk, omdat we als bestuur de nieuwe locatieraad optimale kansen willen bieden om te slagen. We kunnen niet van een nieuwe locatieraad verlangen onder de huidige condities aan te treden. Er zijn dan te veel mensen die niet gewend of bereid zijn ruimte voor de nieuwe locatieraad te scheppen, te veel mensen die met hun ‘verworven rechten’ de noodzakelijke veranderingen gaan tegenhouden, bij voorbeeld onder het mom van “dat doen we hier al heel lang zo”. Alleen door schoon schip te maken geven we de nieuwe locatieraad de kans te groeien in haar rol en geven we ook andere vrijwilligers de gelegenheid



mee te werken aan een nieuw elan, aan meer onderling vertrouwen en meer gemeenschapszin in deze locatie.

De toelichting die hierboven is gegeven is mogelijk voor sommigen niet toereikend. Het gaat bij de genomen maatregelen echter steevast om functies en om de wijze waarop deze werden en worden ingevuld en niet om personen. Dat wil het bestuur zo houden en daarom is bij deze toelichting terughoudendheid betracht. Desondanks hoopt het bestuur u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd.

Het bestuur St. Jacobus de Meerdere

Even voorstellen ...

Beste mensen,

Mag ik mij voorstellen, want voor de meesten van u ben ik een onbekende. Ik ben Peter Janssen, woon in Enschede-Noord en heb circa 20 jaar ervaring in het besturen van parochies, zowel in Enschede als in mijn vorige woonplaats Den Helder.

In de brief van 14 maart heeft het bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere u geïnformeerd dat de leden van de locatieraad hun zetels ter beschikking hebben gesteld, om zo ruimte te maken voor een nieuwe raad. Op maandag 26 maart heeft de vice-voorzitter van het parochiebestuur tijdens een speciale parochieavond één en ander toegelicht.

Het parochiebestuur heeft mij verzocht als interim voorzitter op te treden om voorwaarden te creëren voor de nieuw te vormen locatieraad. Na ampele overwegingen heb ik deze

taak op mij genomen. Ik heb voorlopig de tijd tot 1 september a.s. uw geloofsgemeenschap bestuurlijk weer op orde te krijgen.

De eerste oriënterende gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en vervolgbesprekingen staan in de agenda. Voorts zijn we voorzichtig begonnen met het inventariseren van mogelijke kandidaten.

Op korte termijn hebben we dringend kandidaten nodig voor:

- De locatieraad, voorzitter, secretaris, penningmeester, techniek en onderhoud
- Kostenfunctie
- Bemensing van het secretariaat

Ik weet mij nu gesteund door een aantal zeer betrokken mensen uit de Ariënsgedachtenis-gemeenschap.

Wij hebben ook uw hulp nodig! Omdat deze geloofsgemeenschap uw aller verantwoordelijkheid is, vraag ik u niet te schromen u aan te melden als vrijwilliger. Dit kan via het secretariaat van de Ariënsgedachtenis, telefoon 431 57 13.

‘Het is waard te werken voor en aan uw kerk.’

*Peter Janssen, voorzitter a.i.
locatieraad*

Palmpasenopectocht, 31 maart



Feestavond met cabaretgroep MGNH



Op vrijdag 23 maart vond de parochieavond plaats. Vanaf 19.15 uur waren de mensen welkom en was er koffie en thee. Om half acht begon de avond. De cabaretgroep MGNH uit Nijverdal maakte zijn opwachting. MGNH staat voor Mag Geen Naam Hebben. Deze groep bestaat uit 4 heren en 3 dames en brengen een cabaret met als onderwerp Het Rijke Roomse Leven.

Ze begonnen met een terugblik, waarbij de interactie met de aanwezigen ruimschoots aan bod kwam. Voor de veelal wat oudere aanwezigen was het een "feest der herkenning". Over het bezoek van de pastoor aan de kinderrijke gezinnen die nóg kinderrijker moesten worden!, de doop, de communie, de keuze die de pastoor maakte wie naar het koor ging en wie misdienaar werd. Over de Mariaverering in de maanden mei en oktober. Uit volle borst werd meegezongen met liedjes als O, Sterre der zee en Te Lourdes op de bergen. Er werd niet alleen teruggekeken, maar ook gekeken in het heden en naar de toekomst van de Kerk. Hoe ziet de toekomst voor de Kerk eruit? En ja hoor, ook hier kan men er niet omheen: sponsoring! Het aardige was dat de groep dit onderdeel had aangepast aan onze situatie. Bij eventuele sponsoren

vielen namen als: bakker Alink, Lidl, Aldi, Action, Blokker. De dames en heren van de cabaretgroep hadden er een prachtig geheel van gemaakt. Zij wisten ook wáár ze over vertelden en zongen. Zij hadden immers zelf die tijd meegemaakt. Ze waren goed op elkaar ingesteld en ook de zang van de groep was erg goed, ook in de samenklank. Al met al was het een zeer geslaagd, bijna avondvullend programma. Een prachtig optreden, soms wat ondeugend en met een knipoog, maar toch ook wel weer integer.



Het is jammer dat er niet meer mensen deze avond hebben bezocht. Ze hebben beslist wat gemist. Maar wie weet, voor een volgende keer! Na afloop van het cabaret was er tijd om nog wat gezellig met elkaar te praten en werden de mensen voorzien van een drankje en lekkere hapjes. Een woord van dank aan alle mensen die deze avond hebben voorbereid en verzorgd, met name Erna Perik die voor ons deze cabaretgroep heeft uitgezocht.

Een bezoeker van de parochieavond
(Naam is bij de redactie bekend)

Zieken communie

Als iemand ziek is of om een andere reden niet meer in de kerk kan komen en hij/zij wil wel graag de Heilige



Communie ontvangen, dan kan dat ook thuis! We brengen de H. Communie. Dit doen we elke eerste vrijdag van de maand. Dus als u niet meer in de kerk kunt komen en wel de H. Communie wilt, of u kent iemand die dit graag wil, dan kunt u dit doorgeven aan ons.

Joke Stam en Marianne Oosterveld.

Het telefoonnummer van Marianne is 431 27 49.

Ik geef de pen door aan.....

Twee geloven op een kussen...?

Mijn naam is Bernadette Eaglen-Oosterbroek en ik ben geboren op 21 juni 1951 op het platteland in De Lutte. Ik ben de oudste van 5 kinderen en mijn moeder heeft me vaak verteld dat ze nog in het hooi stond toen ik me op een mooie zomerse dag aankondigde.

Drie zussen van mijn vader waren onderwijzeres, werkten bij de overheid, en dat vond mijn vader voor mij ook zo gek nog niet. Dus ging ik een N12-opleiding volgen en werd huis-houdlerares, nu docent verzorging geheten. In 1972 ben ik mijn onderwijsloopbaan begonnen aan de huishoudschool "Nazareth" aan de Voortsweg bij zr. Lioba. Nooit vergeet ik hoe in het eerste jaar mijn vader plotseling overleed en zij mij voor de les op haar kamer troostend toesprak. Dit jaar hoop ik, na vele fusies in het Enschedese onderwijs te hebben meegemaakt, mijn 40-jarig onderwijsjubileum te vieren op de Scholingsboulevard.

En bij het bereiken van een mijlpaal



ga je terugkijken. Wat is er veel veranderd in de afgelopen 4 decennia.

In 1972 begonnen op een katholieke school met kinderen en personeel alleen van katholieken huize.

Aan de feestdagen Kerstmis en Pasen werd veel aandacht geschonken en ik heb zelfs nog mogen meemaken dat een nieuw schoolgebouw met de wijwaterkwast werd ingewijd.

Anno 2012 is onze Enschedese samenleving multi-cultureel geworden en behoren de leerlingen van mijn school ook tot een andere religie dan de katholieke, of tot geen religie meer. Toen ik vroeg wie er met Pasen naar een dienst zou gaan staken 2 van de 20 leerlingen schuchter hun vinger op.

De woorden destijds van mijn moeder "maar die zijn protestant" zouden onder de jeugd van nu amper nog stof doen opwaaien. Onder veel van de 15- en 16-jarigen die ik dagelijks meemaak is het verschil in geloof blijkbaar geen groot issue meer.

Want hoe fijn is het dat ik nu gewoon tegen een leerling uit Somalie kan zeggen dat ze er prachtig uit ziet met haar goudkleurige hoofddoek met glinstersteentjes. En dat ze vol trots kan antwoorden dat ze er op stage extra mooi uit wil zien.

En hoe blij verrast was ik toen ik onlangs bij een bezoek aan een verzorgingshuis vrijwilligers aantrof uit de Turkse en Marokkaanse cultuur die zich inzetten voor allerlei leuke activiteiten met de bewoners.

We leven in een nieuwe eeuw en onze samenleving heeft een andere kleur gekregen.

Voor een groot deel van onze jongeren is de tijd voorbij dat we met een



vinger naar elkaar wijzen omdat bv. een katholiek niet met een protestant mag omgaan. En dat is maar goed ook...

En wat mijzelf aangaat: al 35 jaar twee geloven op een kussen, daar komt echt geen duivel meer tussen.

De volgende pen gaat naar mijn collega van het Ariënskoor:

Siep Roelofs

Bernadette Eaglen

† Overleden

Op woensdag **21 februari** is overleden **Jo Slot – Gruintjes** op de leeftijd van 96 jaar.

Jo Slot-Gruintjes is geboren op 21 februari 1916 in Arnhem, maar opgegroeid in Venlo. Ze maakte 2 wereldoorlogen mee, ze verloor al jong haar moeder en later ook nog een zootje, Stephan, op 4-jarige leeftijd, haar man Joop overleed in 1979 toen hij nog pas 64 jaar was. Maar toch wist Jo altijd weer lichtpuntjes te zien om zichzelf en anderen mee op te beuren. Ze had ook een groot geloof, een sterk vertrouwen op 'de grote Baas daarboven' zoals ze altijd zei: Hij maakt ons levensplan. Jo heeft lang op het Hogeland gewoond, in de Preangerstraat, dichtbij haar dochter en schoonzoon Joke en Jurjen Reineman-Slot, later verhuisde ze naar de Brinkstraat en tenslotte naar De Cromhoff. Daar is ze rustig gestorven. Op 26 maart klonk in de kerk een lied in het Limburgs: 'Geniet van het leven, zolang als je kunt'. Dat is een levensmotto van Jo geweest, in de geest ook van het bijbelboek Prediker: 'Geniet van het leven met de

mensen die u lief hebt, al de dagen die God u geeft.'. We wensen haar dierbaren toe dat ze de vele goede herinneringen aan haar mogen bewaren.

Pastor Hans van der Hulst

† Overleden

Op **21 maart** j.l. overleed in de leeftijd van 86 jaar **Riki Eijsink-van Voorst**. Op dinsdag 27 maart was de uitvaartdienst in onze Ariënsge-dachteniskerk. Hierna was haar crematie te Usselo. Rikie Eijsink-van Voorst stond midden in het leven. Haar familie vertelde: "*Ze was er altijd. Oma was de as waarop we draaiden*". Ook was zij volop actief in het sociaal-maatschappelijk leven. Zo was zij bestuurslid van "De Roef" en bij het reumafonds was zij betrokken bij de bingo. Ze had altijd mensen om zich heen, was een gezelschapsmens en gek op aandacht. Samen met haar man Anton had zij een rijkschool. Ook zelf gaf zij rijlessen. Ook op haar oude dag voelde zij zich betrokken bij wat er speelt in de wereld. Zo had ze nog een abonnement genomen op "Eredivisie live". Op deze manier miste ze geen enkele wedstrijd. Haar kinderen en kleinkinderen vatten haar levensverhaal samen in deze woorden: "Spin in het web, lief en zorgzaam". In haar tas had zij altijd het gedicht bij zich met de titel: "Pocketkruisje". Ze wist, dat dit kruisje haar niet beschermde tegen pijn of ongeluk, maar dat zij wel danken mocht voor alle zegeningen groot en klein. Voor haar was dit kruisje een teken van geloof en hoop, dat Christus haar altijd nabij was.

Pastoor André Monninkhof





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede
e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)
Iedere zondag 16.30 uur (pl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur
Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober di. 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te
wonen. Heeft u hulp
nodig voor kleine reparaties in en om het
huis. Wilt u bezoek aan huis voor een
praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte
of opname in het ziekenhuis. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat, u
kunt ook langskomen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft
voldoende parkeergelegenheid en er
zijn faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



29 april

4^e zondag van Pasen

Roepingenzondag

“zondag van de Goede Herder”

1 mei t/m 31 mei

Meimaand,
Maria Maand,
**Rozenkrans
maand**



3 mei

Feest van **H.H Filippus en Jacobus**,
apostelen

14 mei

Feest van H. Matheus, apostel

17 mei

HEMELVAART

Met Hemelvaart viert de Kerk dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid, die Hemel wordt genoemd. Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, is verheven, zijn alle leden van zijn Kerk met de Hemel verbonden



24 mei

Wereldsgebedsdag voor de kerk in China

27 mei

PINKSTEREN

Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.



31 mei

Feest **Bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth**

Maria Visitatie is het rooms-katholieke feest dat op 31 mei wordt gevierd. Het is de gedachtenis aan het bezoek dat de Moeder Gods bracht aan haar nicht Elisabeth. Daarbij werden volgens het Evangelie van Lucas belangrijke woorden gesproken.

3 juni

Hoogfeest van de **H. DRIE-EENHEID**

De leer van de drie-eenheid gaat over het centrale mysterie van het christelijk geloof en leven.

De Kerk leert dat de ene God zich heeft geopenbaard als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.



BIJBELGROEP

De Bijbelgroep is maandelijks op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal. Wil je kennismaken met het katholieke geloof dan is de Alpha cursus een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.



KRONIEK

Op **25 maart** jl. is overleden op 88 jarige leeftijd mevrouw Maria Wilhelmina Petronella Domsdorf

Op **8 april** jl. is overleden op 86 jarige leeftijd mevrouw. Hermina Johanna Grefte- Kroeze.

Op **30 maart** jl. is overleden op 84 jarige leeftijd, Joop van Brakel

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe!

Op zondag 1 april heeft Alexander, zoon van F.W. Kromhof en H.M.J. Leisen het Sacrament van Doopsel ontvangen.

Ouders van harte gefeliciteerd

NIEUWS PASTORAATGROEP

MARIALOF

Van **1 mei t/m 31 mei** is het rozenkransmaand. Iedere *dinsdagavond* is er om *19.00 uur* Marialof in de kapel.

Dinsdag 29 mei is er een plechtige slotlof om 19.00 uur in de kerk m.m.v. dames – herenchoor.

INTERNATIONALE MIS

Mgr. Theodorus Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, opent op **zondag 13 mei om 11 uur** de feestelijkheden met een Internationale mis in het Engels. De Sint Pauluskerk is de gastvrije locatie waar deze vreugdevolle eucharistieviering plaatsvindt.

Iedereen is van harte welkom om deze feestelijke H. Mis mee te vieren. De eucharistieviering van 9.30 uur wordt dus eenmalig verplaatst naar 11.00 uur!!!!

Voor actuele informatie en activiteiten voor studenten in Enschede ga naar: <http://ariens.utwente.nl>
of mail naar rksariens@gmail.com.

HEMELVAART

Op donderdagochtend is er op 17 mei om 9.30 uur een H. mis in de St. Jacobus.

Geen H. mis in St. Pauluskerk

PINKSTERNOVEEN

Van vrijdag **18 mei t/m zaterdag 26 mei** wordt in de kapel iedere dag om 19.00 uur de pinksternoveen gebeden

ZONDAGOCHTENDCONCERT

Op zondagochtend **20 mei van 11.00 – 11.45 uur** is er een concert in de St. Pauluskerk uigevoerd door het ensemble “Il canto di Rame”. Ze spelen een mix van oude en moderne, religieuze muziek. M.m.v. Sopraan Elske te Lindert, Trompet Daniëlle Egberts, Cello Marije Toenink en Klavecimbel Liga Vilmane
De toegang is gratis, een vrije gift is welkom. Voor meer informatie: www.ilcantodirame.eu



Hallo kinderen,

Na Pasen krijgen we 3 grote feesten nl. Hemelvaart en Pinksteren en de Heilige Drie-eenheid

Allereerst **Hemelvaart**

40 dagen na Pasen is het Hemelvaart Jezus gaat weer terug naar zijn Vader in de hemel.



Hij stuurt zijn leerlingen de wereld in, om zijn blijde Boodschap aan alle mensen te vertellen!

Pinksteren

10 dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksteren.

God geeft ons de Heilige Geest die ons helpt om te leven zoals Jezus dat gewild heeft.



Er zijn een paar symbolen die gebruikt worden om het pinksterfeest uit te beelden. Dat is de duif en vuur

Heilige Drie -Eenheid

Wij geloven in een God in drie personen: De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dat doe je ook als je een kruisteken maakt



Vergeeten jullie ook de kinderwoorddiensten niet de datums zijn: **29/4,13/5 , 27/5 en 3/6.**

Groetjes van de Kinderwoorddienst groep.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.

19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W. Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

Kopij inleveren **vóór ma. 21 mei**

Periode: 7 juni t/m 12 juli.

►► **Weet u het nog! Vrijdagavond**

17 april 19.30 uur

vrijwilligeravond!!

U bent van harte welkom!!

VERGADERAGENDA

di. 21 mei 09.30 u. Red. par.blad

wo. 30 mei 19.00 u. KVG

WIJ HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN: (22 mrt./9 april)

Ans Lucassen-Weersink, Koen Westerveld, Joop van Brakel, Gerard Lesscher en overleden ouders, Greta Busschers-Rudde, Antoon Spijker, Willy Wolbert, voor onze zieken, Jos Stijntjes-Punte en overl. fam., Johan en Annie Mek-kelholt-



Witbreuk, fam. Kamp-huis en van Leeuwen, Jan Gieskes, Ida Kormelink - Oude Kotte, Frans Korf, Gustaaf en Anita Doorleben - Verstegen, Anneke Groeneveld, Harry Echtermeijer en

fam., Marjolein Vije, Annie Beckers, fam. Beckers, Tadeusz Maciejczyk, fam. Maciejczyk, fam. Berent, fam. Bevers-Kleinsman, Fam. Verstegen, Cees Andriessen, Sjef Brantjes.

€ COLLECTES MARIAKERK

Maart: € 1.587,51

►► **doe.nl** ◀◀

Door Ine Reuver

Op zaterdag 17 maart hebben een 8-tal vrijwilligers meegedaan aan de nationale vrijwilligersdag (doe.nl)-dag. In onze kerk zijn de Mariakapel en Aula web- en stofvrij gemaakt. De deuren en banken zijn afgesopt, zodat er voor de paasvieringen het er weer fris uitzag.

We hebben met plezier en voldoening gewerkt en na een gezamenlijke brunch tot de conclusie gekomen dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Als de datum dan op tijd bekend is komen er wellicht nog meer mensen helpen.

Vrijwilligers bedankt!



INE VANEKER STOPT met verspreiding parochieblad.

Verslag: Piet Gieske

Ooit is ze ermee begonnen. Precies weet ze het niet meer. "Ik geloof" zegt ze aarzelend, "nog vóór pastor Tiedink naar Enschede kwam." "Da's lang geleden!"



Ine Vaneker, al jaren lang mede verantwoordelijk voor de verspreiding van het parochieblad in de parochie Maria / H.Geest. "Natuurlijk niet in mijn eentje. Ik herinner me nog heel goed de gesmeerde samenwerking met veel anderen." Ze noemt tal van namen. "Het was altijd veel werk dat meestal in één dag moest gebeuren." *"Het hele gezin werkte soms mee,"* beaamt Tonnie haar man. "De boekjes moesten worden uitgeteld en gebundeld. Adressen erop plakken en dan naar de ca. vijftig bezorg(st)ers brengen. Eerst met fietstassen vol. Later, toen het parochieblad een heel boekwerkje werd en één keer in de maand verscheen, kwam de auto er aan te pas. Tegenwoordig kunnen de boekjes ook niet meer wegwaaien". "Wegwaaien?" "Ja, dat kwam toen nog wel eens voor, toen er nog wekelijks bezorgd werd en de boekjes nog blaadjes waren".

"Ja, weet je nog mam," zegt Ine's dochter die er gezellig bij is komen zitten, "die ene windvlaag". Ze hielp haar moeder vaak bij het bezorgwerk. "Er waren vele windvlagen" zegt Ine nuchter. "Maar die ene windvlaag

was inderdaad héél erg." Ze schiet in de lach. "De blaadjes werden niet alleen uit onze handen gerukt maar ook de fietstassen werden leeg gezogen. De blaadjes lagen overal; nat en vol modder. Alles werd weer bij elkaar gegraaid en nat en modderig in de brievenbussen gedeponeerd. Wat moest je anders? Het was triest maar hadden die avond toch heel veel lol."

Met veel enthousiasme heeft Ine jarenlang het verspreidingswerk gedaan. Al die jaren stond in het colofon van het parochieblad: Verspreiding: Ine Vaneker. Dat er achter zo'n simpele vermelding zoveel werk schuil gaat, zullen weinigen vermoeden. Een heel netwerk van bezorgwijken en bezorgadressen is er in de loop der jaren opgebouwd, zodanig dat de bezorging bijna *'als vanzelf'* gaat. Er is dan ook geen bezorg(st)er die moppert. Ine was voor velen een aanspreekpunt als het om verspreiding ging. Naast het verspreiden van de vele bundeltjes, liep ze zelf, soms nog wel een extra wijkje (ja, soms wel zes) voor zieke of vakantie vierende bezorg(st)ers.

Na een aantal jaren van zoeken is eindelijk een opvolging gevonden voor het bijzondere werk dat zich grotendeels in de schaduw afspeelt. "Eindelijk kan ik stoppen, maar ik blijf nog wel een wijkje lopen hoor," haast ze zich te zeggen. Ondertussen is voorzitter Henny ter Huerne en ook redactrice Ine Reuver binnen gekomen, natuurlijk met... bloemen. Ine, bedankt voor je inzet in tal van jaren!

PELGRIM, wát 'n mooi blad!



OVERLEDEN

Johanna Maria Knottenbelt-Spit.

Nog geen jaar na het overlijden van haar man Dick stierf ook Christine Knottenbelt-Spit. Op de rouwkaart staat: "Ze is rustig ingeslapen en weer bij papa, waar ze hoort". Samen met haar man vormde zij een onafscheidelijk duo. Jarenlang waren ze in lief en leed met elkaar verbonden. Samen gingen ze naar Afrika, waar Dick actief was in de textiel. Deze periode was de gelukkigste tijd van haar leven. Na hun terugkeer in Nederland volgde zij haar man naar die plaatsen, waar hij werk kon vinden. De vele verhuizingen, die dit met zich meebracht, waren noodzakelijk, maar voor haar niet altijd even plezierig. Zij miste een vaste plek. Toen zij na zijn pensionering samen met haar man kon terugkeren in het vertrouwde Twente voelde dit als een thuiskomen. Hun nieuwe huis in "Park de Kotten" voelde voor haar als een paradijsje. Toch moest zij - in verband met haar leeftijd en gezondheid - opnieuw verhuizen. Weer had zij tijd nodig om te wennen. Christine is in haar leven meer onderweg geweest dan haar lief was. Maar ze was nooit alleen: haar man Dick was haar trouwe metgezel. Met haar dochter Marlou, haar schoonzoon Koppe en haar drie kleinkinderen had zij een bijzondere band. Ze was ook een gelovige vrouw. Ze ging trouw naar de Mis. Met Pasen keek zij altijd naar de Paus. Met de grote menigte op het Pietersplein wilde zij - in gebed met hen verenigd - ook voor haar zelf graag de pauselijke zegen "Urbi et



Orbi" (voor stad en wereld) ontvangen. Wij bidden, dat zij onder de zegen van de goede God nu mag rusten in vrede.

Frans Korf.

In de uitvaartviering werd Frans herdacht door Rietje Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor. Een trouw lid van ons koor is overleden.

Frans je hebt 32 jaar meegezongen in het koor, eerst in de H. Geestkerk en later, na de fusie, in het Maria-H.Geestkoor. Je was altijd aanwezig op de repetitie's, totdat je ziek werd. Dat was in april vorig jaar. Vanaf die tijd ben je snel achteruit gegaan.



Zaterdag voor het Ceciliafeest in november, ben ik nog bij je geweest in de Espoort, met een mooie bos bloemen van het hele koor. Frans je was blij dat het koor je niet vergeten was. Bij ons koor was je altijd de technische man; als er iets met de luidsprekers was of de verlichting van de kerk, dan zorgde jij er voor dat het weer in orde kwam. Ook voor de jaarvergaderingen zorgde jij dat de microfoons klaar stonden.

Je was een sociale en gezellige man en had graag wat mensen om je heen. Frans bedankt voor de mooie jaren samen.

We wensen Riky, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Als blijk van waardering van het hele koor, ga ik de bloemen, die op de lege stoel van Frans liggen, bij de andere bloemen voegen.

Op 9 maart was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.



Cornelis Andriessen

Namens de voorzitter van het Gemengd Koor sprak Harry Wildenborg een dankwoord waarin hij memoreerde aan de vele koorrepetities waarin hij, in de pauzes, vaak met Cees in gesprek kwam en over van alles discussieerde en ook over de samenwerking met hem.

Cees was van huis uit Nederlands-Hervormd, doch in 1978 werd hij R.K. en op 1 maart 1980 werd hij lid van ons koor. Hij was 30 van de 32 jaar die hij lid was een actief lid. Samen hebben wij, twee keer een jaarlijks uitstapje voor het toenmalig herenkoor georganiseerd. De samenwerking verliep altijd naar wens en wanneer hij nog iets extra's kon doen, was hij er altijd



Als koorlid hebben wij een mooi zicht op het Christus-Koningsraam boven het orgel. Dit raam, dat na de vuurwerkcramp voor hem prioriteit had, moest hersteld worden en heeft hij zich als kerkbestuurder 100 % ingezet, met dit mooie resultaat. Zijn wens was, dat deze afbeelding van Christus-Koning ook op zijn bidprentje werd gezet en hieraan is voldaan.

Een van zijn liefhebberijen was kunstschilderen en kon hierover uren praten. Hij schilderde graag op verzoek. De laatste jaren nam zijn gezondheid af en lukte het niet meer. Wij hopen dat hij nu de rust heeft gevonden die hem toekomt.

Wij danken hem heel hartelijk voor alles wat hij voor het koor heeft gedaan tijdens zijn 32 jarig lidmaatschap.

Tot slot legde Harry een ruiker bloemen, dat tijdens de viering traditiegetrouw op een lege stoel had gelegen, op de kist.

Op 15 maart was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

DE TWENTSE FUCHSIA CLUB

Door Ine Hasselerharm, secretaris.

De Twentse fuchsiaclub organiseert op **zaterdag 12 mei a.s. van 10.00 tot 15.00 uur** een stekkenmarkt bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 in Enschede.



De stekkenmarkt wordt gehouden naast de kerk op het plein vóór de "Kajuit". Bij slecht weer *in* de Kajuit.

Er worden voordelige stekken van fuchsia's en meststoffen aangeboden. Voor al uw vragen over verzorging van deze mooie planten adviseren u onze vakmensen. Wij verwachten dan ook een grote opkomst!

Gedoopt

Op zondag 25 maart 2012 vierden we de doop van: **Cas**, zoon van de fam. Driezen-Beckers.

Op zondag 1 april 2012 vierden we de doop van: **Jesse Liam Roy**, zoon van de fam. Snippers-Arends.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkig mensen.

Vrijwilliger, u komt toch ook!

►► **Vrijdagavond 17 april 19.30 uur: vrijwilligeravond!!**





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,

contactpersoon / penningmeester

e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468

ING-Bank 66.51.62.138

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Pasen

Paaszaterdag, 20.30 uur, de kerk is vol, het licht gaat uit. Alleen het Paasvuur brandt achter in de kerk.

De Paaskaars wordt aangestoken aan het Paasvuur en alle aanwezigen krijgen licht. Een goede, indrukwekkende dienst met al deze mensen. De voorgangers dragen uit; Christus is opgestaan, wij allen staan op. All Together heeft de toepasselijke liederen prachtig gezongen. Proficiat met jullie nieuwe dirigent, Bertina dank voor je geweldige inzet. Zelf vond ik het jammer dat 'de Kerk' niet mee kon zingen. De acclamatie of minstens het slotlied vind ik prachtig om met de hele kerk te zingen.

Daniek werd in deze dienst gedoopt, kort voor ze haar eerste communie zal doen. Hartelijk Gefeliciteerd.

En voor alle aanwezigen:

De Vrede van Christus.

Tiny Hannink

Eerste H. Communie

Op **zondag 15 april om 11.00 uur** hebben Sven Kock, Mees Oude Egberink, Valentina Aksu, Leonardo Aksu, Alessandro Aksu, Harm Wil-mink, Daniël ter Denge, Fahima Gourie, Tom Kelder, Yannick Log-tenberg, Stan Roesink, Julia Bekkers, Domenic Coletta, Leticia Perez, Lieke van de Ven, Leah Bamaci, Emma Rae Toren, Bijou Kabah, Sanne Fokkink, Danique Brinkman, Siep Ezendam en Jessica Groene-woud hun eerste heilige communie gedaan. Zij zijn op school en in de kerk druk bezig geweest met de voor-bereidingen. Ook hebben de commu-nicantjes liedjes ingestudeerd onder leiding van mevr. Bertina Dieben. Op



zaterdag 28 januari hebben zij zich enthousiast gepresenteerd in de viering. De grote boom in de kerk heeft veel bloemen gekregen, en als u nog eens wilt zien wie de kinderen zijn, dan kunt u dat daar op de foto's zien. Het was een mooie viering!

*Namens de werkgroep,
pastor Ingrid Schraven*

Als u niet meer naar de kerk kunt komen, komt de kerk naar u

Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het onmogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij nog wel graag deel uitmaken van de parochie. Voor het volgen van een kerkdienst, bieden radio en T.V. goede mogelijkheden. Maar ter communie gaan is er dan niet bij. De werkgroep 'communie thuis' heeft zich, o.l.v. Carla Berbée, gebogen over dit probleem. Na een gedegen voorbereiding brengen de leden van de werkgroep nu de communie thuis bij parochianen die daar behoefte aan hebben. Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met de parochiaan. Daarna wordt er een afspraak gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt. Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepergaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over eenzaamheid, geloof, leven en sterven. Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan.

Het uitreiken van de communie wordt omgeven door gebed en stilte.

Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Als u niet naar de kerk kunt komen en graag de communie thuis wilt ontvangen, (of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan weten.

Wij zijn te bereiken via hanninkstarre@zonnet.nl of tel. 053 4340559. (U mag ook iemand van ons gewoon aanspreken.) Wij nemen dan contact met u op.

Werkgroep Communie Thuis.

Carla Berbée, José Hoveling, Clara Iking en Tiny Hannink.

Sam's kledinginzameling een groot succes!

De kledinginzameling die de locatie St.Jan/H. Michaël op zaterdag 31 maart heeft gehouden, is een groot succes geworden.

Dankzij uw gaven kwamen er maar liefst **meer dan 70 zakken met kleding** binnen.

SAM 'S Kledingactie voor mensen in nood zamelt kleding, schoenen en huishoudtextiel in. De opbrengst hiervan komt ten goede aan noodhulp-projecten van Mensen in nood.

Alle gulle gevers hartelijk dank en in oktober staan we er weer.

*Missie, Ontwikkeling en Vrede,
Enschede Zuid/ West*

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 26 april	Protestant
Donderdag 03 mei	Eucharistie
Donderdag 10 mei	Protestant
Donderdag 17 mei	Geen dienst, Hemelvaart

Donderdag 24 mei	Protestant
------------------	------------

Avondmaal m.h.o.op Pinksteren

Donderdag 31 mei	Protestant
Donderdag 07 juni	Eucharistie

Hatteler

Woensdag 16 mei Woord en Comm.





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam
Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*
Bankrekening: 67.76.83.596
Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 4 april hebben wij als
LRV/PGV weer vergaderd.

- De PGV is druk bezig met de
voorbe-reiding van de 1^e Heilige
Communie. De vieringen in onze kerk



vinden plaats op 13 mei (moederdag!) en 10 juni.

- We zijn als kerk nog steeds op zoek naar misdienaars. Erg hard loopt het nog niet maar we proberen in ieder geval nieuwe misdienaars te werven onder de communicantjes van dit jaar.
- De kruiswegstaties, waarover ik al eerder berichtte, zijn inmiddels vak-kundig gerestaureerd door 't Stiepel-tje. Wellicht hebt u hierover gelezen in Tubantia. Binnenkort worden de staties geplaatst. Da's geen kwestie van simpelweg met een haakje aan de muur boren. Ze worden met behulp van zg. chemische ankers door een vakman aan de muur bevestigd. De inzegening van de staties vindt plaats met de pinksterviering van 27 mei waarin pastoor Monninkhof zal voorgaan.

Zoals aangegeven zijn de staties oorspronkelijk afkomstig van de voormalige Goede Herderkerk en lagen ze op de zolder bij de Ariënsge-dachtenis. Wij zullen dan ook mensen van deze lokatie uitnodigen om bij deze bijzondere viering aanwezig te zijn.

- Wij overwegen de alkoof achter het altaar aan te passen. De "gele kist" die er nu voor staat vinden we niet mooi. Graag willen we de oorspronkelijke alkoof met het huidige kruisbeeld weer in ere herstellen. Gebeurt niet op korte termijn maar zit er wel aan te komen.
- In het kader van de financiën zijn we op zoek naar verhoging van de opbrengsten en verlaging van de

kosten. In dat kader moeten ook de aanstaande prijsverhogingen van offerkaarsjes en de prijzen van consumpties in de parochiezaal gezien worden.

- We proberen het kerkgebouw verder te verhuren aan derden (hun activiteiten moeten uiteraard wel passen bij de aard van het gebouw). Eén van de grootste kostenposten is de verwarming van het gebouw. Wij stoken de kerk bijna tot kamertemperatuur en betalen daarvoor de hoofdprijs aan onze energieleverancier. We gaan met hem in overleg om te komen tot besparing op de stookkosten. Dit kan betekenen dat u tijdens de kerkgang de jas moet aanhouden. Wij zullen dit uiteraard tijdig overleggen, ook met onze huurders.

Uiteraard hopen we dat u, via de Aktie Kerkbalans, ook uw bijdrage wilt leveren aan het in stand houden van de Verrijzeniskerk.

*Groet Wim Lieven, voorzitter
locatieraad Verrijzeniskerk*

Vormsel

Op 18 maart vond de viering plaats waarin de vormelingen van onze locatie zich hebben voorgesteld. Dat zijn in totaal 10 kinderen. Inmiddels hebben zij deelgenomen aan de derde thema-bijeenkomst, waarin vooral werd ingegaan op het sacrament van



het Vormsel. Woensdag 4 april hebben onze vormelingen samen met de vormelingen van de St.Jan/H.Michaël en de Ariënsgedachteniskerk iconen geschilderd onder leiding van Jos en Marijke Vermeulen.

Zondag 22 april vindt de Vormselviering zelf plaats in de St. Jan/H.Michaëlkerk aan de Haaksbergerstraat, 's ochtends om half tien.

Mgr. Woorts is dan de Vormheer.

De vrijdagmiddag voorafgaand aan deze plechtigheid zullen de kinderen de viering oefenen.

Presentatieviering Eerste Communie

In de viering van 11 maart jl. hebt u kennis kunnen maken met de kinderen die zich voorbereiden op de 1^e H. Communie dit jaar. De kinderen hebben zich één voor één voorgesteld en daarna hun 'voet' op het grote prikbord gehangen, zodat iedereen nog eens rustig kan nakijken welke kinderen wij verwelkomen in de kerk dit jaar.



De prikborden staan nu achterin de kerk.

Het was een leuke, vrolijke viering waarin Carla Berbée, voor de ouders en de kinderen een inmiddels bekend gezicht, voorging met pastor Brugge-man.



Wij waren ook erg blij met de inzet van de pianist David Otten van het kinderkoor van de H. Geest/Maria-kerk. Hij was bereid de plaats in te nemen van onze eigen pianiste Winny Su die door persoonlijke omstandigheden helaas verhinderd was.



De kinderen hebben ook meegeholpen in de viering zelf, door voor te lezen, samen met ouders. Wij kijken met een goed gevoel op deze viering terug.

*Werkgroep 1^e Communie
Verrijzeniskerk*



Vastenactie van groepen 4 in volle gang

De spaaractie voor Vastenactie in Enschede Zuid is in volle gang. De kinderen van de groepen 4 van Enschede scholen hebben gehoord en gezien hoe hun leeftijdgenoten in de arme delen van de hoofdstad van Ethiopië leven en wonen. Ze hebben de kaart van Addis Abeba gezien via internet. En foto's van Chernet en Ekiram (10 jaar) die in de wijk Gulele wonen. Die foto's hebben Chernet en Ekiram zelf voor een deel gemaakt van hun stad. En sommigen hebben een aardewerken koffiepoteje aangetikt of aarde, zand, uit Ethiopië aan hun vingers gehad. Vastenactie helpt in Addis Abeba via de congregatie Daughters of Charity, dat mensen grotere kansen krijgen om wat beter te leven in hun stad. Uit elke groep 4 maakt een leerling foto's van zijn of haar leven in de stad Enschede, in Zuid. En alle kinderen verzamelen in hun spaardoosjes centjes voor Vastenactie. De eerste opbrengst is al binnen: de kinderen van groep 4 van de Windroos hebben samen 72,78 euro verzameld, een hele mooie opbrengst. Kinderen die hun spaardoosjes nog niet hebben ingeleverd, kunnen dat bij hun leerkracht of bij de 1e communie doen. Met 1 cent kan een kind in Addis Abeba al een uur naar school.

Over dit en andere berichten van de MOV groep Enschede ZuidWest kunt u meer lezen op <http://handenwassen.blogspot.com>

Overleden

Een moeder sterft altijd te vroeg
Op zaterdagochtend **31 maart** is overleden,

mevrouw **Betsie Telgenhof Oude Koehorst- Klein Gebbink.**

Geboren in Lonneker op 29 oktober 1910, als oudste in een gezin met tien kinderen, getrouwd met *Gerard Telgenhof Oude Koehorst*, samen twee dochters opgevoed, *Ria en Mieke.*

Haar man overlijdt op betrekkelijk jonge leeftijd in 1969.

Daarna heeft ze haar leven opnieuw vrouwmoedig en vol energie opgepakt.

Zij verhuist naar de Ahuislanden.

Ze krijgt veel steun van haar kinderen. Ze geniet van haar kinderen en (achter)kleinkinderen.

Sinds 1985 woonde *Betsie* vol optimisme en levenslust in de Broekheurnerborch.

Ze is nu opnieuw verenigd met haar man.

Haar hele leven is getekend door de aandacht voor een ander, met een open hand en een open hart.

Samen met haar dankbare kinderen en (achter)kleinkinderen, en degenen die zich op diverse manier verbonden weten met *Betsie*, hebben we afscheid van haar genomen in de uitvaartviering van 6 april, waarna we haar lichaam na de crematieplechtigheid uit handen hebben gegeven, in het vertrouwen dat God haar welkom zal heten aan de andere kant van de levensdeur.



We willen mevrouw Betsie Telgenhof Oude Koehorst - Klein Gebbink gedenken in de vieringen van onze geloofsgemeenschap.

We buigen ons hoofd en durven vertrouwen op de bron van liefde, de grond van onze hoop.

In Memoriam Tilly Veltink-Wiggers

Op 28 februari j.l. overleed in de leeftijd van 74 jaar Tilly Veltink-Wiggers. De uitvaartviering was op 6 maart in de Verrijzeniskerk. Hierna volgde haar crematie te Usselo.

Bij haar avondwake lazen we de tekst van de apostel Paulus: *“Had ik de liefde niet, het zou me niet baten”*.

In deze woorden zou ook Tilly zich herkend hebben. Ze was druk in de weer voor de ander. Zelden was haar iets te veel. Als echtgenote, moeder en oma stond zij klaar voor haar man Stefan, haar kinderen en kleinkinderen. Dat deed ze ook in het verenigingsleven: voor de jeugd van de voetbalvereniging Victoria '28 bakte zij de patat; en ze was mede-oprichter van de bowlsvereniging EBV. Liefde was een sleutelwoord in haar leven. Patatjes, die met liefde gebakken zijn, smaken net iets lekkerder. Ook haar passie en bevlogenheid zal aanstekelijk hebben gewerkt bij diegenen, die ze wist te motiveren en te inspireren bij de bowlsvereniging EBV.

Helaas kreeg zij al vroeg in haar leven te maken met gezondheidsproblemen. Toch bleef zij altijd hoop houden. Ze bleef positief in het leven staan; ze bleef contact houden; ook,

toen haar lichaam haar in de steek begon te laten. Ze toonde een ijzeren wil om te leven. Zo kon zij toch genieten van het leven en van haar kleinkinderen.

Met diep respect voor haar positieve houding en haar moed tijdens haar leven zullen we aan haar blijven denken. Wij bidden, dat zij nu thuis mag zijn bij de Verrezen Heer.

Pastoor André Monnikhof

Wie o wie?

De locatieraad van de Verrijzeniskerk kan nog versterking gebruiken. Bent u iemand of kent u iemand die zich voor onze kerk wil inzetten, neemt u dan contact op met de voorzitter van onze locatieraad, de heer Wim Lieven, dat kan via e-mail: w.lieven@connexion.nl of neemt u contact op met het secretariaat van onze locatie, elke werkdag te bereiken van 9 tot 11 uur.

En weer heeft liefde een naam gekregen...

Op zondag **25 maart** is door de doop in onze geloofsgemeenschap opgenomen:

Calijn Snellers, dochter van Jeroen Snellers en Nicole Snellers-Wielens en zusje van Lotte en Tess.

Zij wonen aan de Berriehoek 70. Wij wensen dat zij tot een gelukkig mens mag opgroeien onder de hoede van haar liefhebbende ouders.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

8 mei voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juni.

12 juni voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van juli.

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk	zondag 3 juni
Verrijzeniskerk	zondag 10 juni
Josephkerk	zondag 10 juni
Paulus	zondag 24 juni

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk	zondag 1 juli
Jacobuskerk	zondag 8 juli
Josephkerk	zondag 8 juli
Ariënsgedachteniskerk	zondag 15 juli
Paulus	zondag 22 juli



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

29 april

Hand. 4, 8-12
1 Joh. 3, 1-2
Joh. 10, 11-18

6 mei

Hand. 9, 26-31
1 Joh. 3, 18-24
Joh. 15, 1-8

13 mei

Hand. 10, 25-48
1 Joh. 4, 7-10
Joh. 15, 9-17

20 mei

Hand. 1, 15-26
1 Joh. 4, 11-16
Joh. 17, 11-19

27 mei

Hand. 2, 1-11
1 Kor. 12,3-13
Joh. 20, 19-23

28 mei

1 Petr. 1, 3-9
2 Kor. 8, 1-24
Mc. 10, 17-27

3 juni

Deut. 4, 32-40
Rom. 8, 14-17
Mt. 28, 16-20

10 juni

Ex. 24, 3-8
Heb. 9, 11-15
Mc. 14, 12-26

Mei onze vijfde maand

Vijf, de waarde hiervan kan worden omschreven als een handvol of een geringe hoeveelheid: de vijf broden bij de spijziging zijn maar een bescheiden aantal; met slechts vijf stenen gaat David op Goliath af.

Een volle hand kan ook veel zijn:

Benjamins portie is vijf keer zo groot als die van zijn broers (Genesis 43).



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 28/29 april 4^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	H.v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	J. Kortstee
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang KWD	G.Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola/Gem.k	H. v.d. Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H. Bruggeman

WEEKEND 5/6 mei 2012 5^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Bruggeman
St.Jan/H.Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	J. Ritzen
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	G.Kolmschot
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co gezinsvierin	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	C. Berbée

WEEKEND 12/13 mei 2012 6^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Rouw-trouwk	H. Antonissen
Ariënsgedachtenis	Zo. 10.00 u	Eucharistie 1 ^e H.Comm.	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	H.v.d.Hulst
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 11.00 u	Eucharistie + Eng. Mis	Da/he .koor + KWD	Mgr. Hoogenboom
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gemengd koor	H.v.d.Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie 1 ^e H.Comm.		B.Engelbertink + C. Berbée



HEMELVAART 16/17 mei 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	Voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
H. Jacobuskerk	Do. 09.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof

WEEKEND 19/20 mei 2012 7^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	C. Berbée
Ariënsgebedenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		C. Berbée
St.Jan/H.Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	All Together	A.Monninkhof
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H.Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	A.Monninkhof
H. Geest/Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk

WEEKEND 26/27 mei 2012 Eerste Pinksterdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St.Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St.Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Antonissen
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	G.Kolmschot
H.Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Bruggeman
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	J. Kortstee

MAANDAG 28 mei Tweede Pinksterdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Ma.09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof

WEEKEND 2/3 juni 2012 H. Drieenheid

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 10.30 u	Eucharistie 1 ^e .Comm.	Kinderkoor	A.Monninkhof
Ariënsgebedenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	H.v.d.Hulst
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	H.v.d.Hulst
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	KWD	G.Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co gezinsviering	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H.Antonissen



WEEKEND 9/10 juni 2012 Sacramentsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Bruggeman
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C.Berbée
H. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G.Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie 1 ^e .Comm.		A.Monninkhof + C. Berbée

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **26 mei 2012:** Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital

Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof

e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151



Dauwtrappersmis

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 17 mei, 's morgens om half zeven in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis gevierd. De vier geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zenderen dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle Eucharistieviering op dat vroege tijdstip.

Dit jaar wordt dat gedaan door de geloofsgemeenschap H. Theresia te Borne. Het dames- en herenkoror van de H. Theresia zingt, en ondersteunt de samen-zang. Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, thee of chocolademelk nog even na of bij te praten. Iedereen is van harte welkom.

De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud optrekken.

Vertrouwen

Als ik omval, naar voren, naar achteren naar links of naar rechts

jij vangt mij op aan alle kanten altijd weer

jij zorgt ervoor dat ik gaande blijf, altijd en altijd weer.

Oeke Kruythof

(Advertentie)

Daar waar ik de vorige keer iets verteld over de mogelijkheden van opbaren, wil ik deze keer een toelichting geven op de laatste verzorging van een overledene.

Onder de laatste verzorging wordt verstaan: het verzorgen, kleden en kisten van de overledene. De verzorging kan uitgevoerd worden door onze mensen maar uiteraard ook door mensen uit b.v. een verzorgingstehuis, verpleegkundigen of nog mooier ... door de nabestaanden zelf. Als men voor de laatste optie kiest gebeurt dit altijd in samenwerking met mensen van ons. Zij kunnen de nabestaanden dan tips geven en handreikingen doen over hoe het best te werk te gaan met bijvoorbeeld het kleden van de overledene en daar waar wenselijk het aanbrengen van make-up. Dit laatste doen wij overigens alleen op verzoek van de nabestaanden. Wij zullen nooit uit eigen beweging make-up aanbrengen. Deze verzorging kan plaatsvinden bij het uitvaartcentrum of thuis, al naar gelang de plaats van opbaring die gewenst is. Nadat de overledene is verzorgd en gekleed vindt de kistlegging plaats. Ook hier mogen de nabestaanden natuurlijk indien gewenst mee helpen. Als men ervoor kiest om de verzorging door onze mensen te laten doen in het uitvaartcentrum, nemen wij aansluitend altijd contact op met de nabestaanden zodat zij kunnen komen kijken of de opbaring geheel naar wens is. Mochten er dan nog aanvullende wensen zijn kunnen we deze direct vervullen. Op deze manier wordt men zo veel betrokken bij de verzorging en weten onze mensen zeker dat de opbaring geheel volgens wens van de nabestaanden is.

Tot de volgende column

Groet Berry Aarts, Yarden Uitvaartverzorging



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

21 mei	7 juni
25 juni	12 juli
27 augustus	13 september

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 4 april 2012

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. G. Oude Egberink, lid
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS *JOS VANEKER*

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

**Hier kan uw advertentie
staan**



*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@t-online.de



ons huis

100 JAAR!

