

Palmzondag en Pasen

Jaargang 2, nr. 3, 22 maart 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Naar wie bij opzien ...	4
Witte Donderdag	4
Wat betekent vasten voor ons?	5
De voedselbank in Enschede	6
Van het Pastoresteam	8
Lourdeswerkgroep	9
Jongeren – Tieners – Studenten	11
Kinderpagina KIEK	12

Locatienieuws

H. Jacobus	13
St. Joseph	16
Ariënsgedachtenis	21
H. Paulus	26
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	35

Vieringen	40
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl





Pasen! Waar blijft de opstanding?

Orthodoxe gelovigen zijn mensen die gematigd zijn, evenwichtig, een open geest hebben en vooral bereid om de dialoog met anders gelovigen aan te gaan, aldus de kerkvader Augustinus volgens professor Paul van Geest in Trouw van 18 februari jl. Tegenwoordig denken we dat orthodoxie te maken heeft met rechtlijnigheid, streng houden aan de regels, traag reageren op sociale veranderingen, het creëren van een isolement waarin de juiste leer wordt bewaakt door de rechtzinnigen. Mensen die het niet erg vinden dat er een kleine kerk overblijft van rechtzinnige katholieken. Ware gelovigen. Niets is minder waar. Een orthodox gelovige heeft voor de kerkvaders een 'open geest'. Orthodoxie is meer dan het belijden van goedgekeurde formules.

Het is juist niet de bedoeling dat de kerk een veilige naar binnen gekeerde monocultuur wordt maar de wereld van andersdenkenden open tegemoet moet treden. Want waar zijn we bang voor?

Augustinus had een broertje dood aan het nastreven van een heilloos isolatisme. Ook toen vond Augustinus dat de kerk ontlusterd wordt door krachten die de heerszucht, triumfalisme, hoogmoed en arrogantie niet onderkennen, aldus de professor. Wie zich realiseert dat de kerk en het eigen ik niet volmaakt zijn wordt

minder hoogmoedig en zal de anderen minder hautain bejegenen.

En dat de kerk niet volmaakt is, daar worden we helaas deze jaren ernstig mee geconfronteerd.

Bij Orthodoxie gaat het bij kerkvaders dus om een openheid naar anderen, die meer oprecht en vruchtbaar wordt naarmate de gelovige en de kerk zich realiseert dat ook op hen van alles aan te merken valt. Deze deugden horen bij orthodoxie.

Toch is de sfeer in de Nederlandse kerkprovincie niet van dien aard dat we kunnen spreken van een open orthodoxie. Integendeel, regels worden steeds strakker aangehaald, de juiste leer door steeds minder mensen zwaar bewaakt. De kerk dreigt in een isolement te geraken en sommige gelovigen vinden dat niet erg.

En dan is het Pasen. Christus staat op uit de dood. Christus leeft op in ons, in ons geloof, in onze gemeenschap, in onze kerk. In een kerk zonder angst en benauwdheid. Zonder dreigende ontslagen voor pastoraal werkers en slapeloze nachten of dreigende berispingen voor priesters. In het volle leven van de wereld. Een kerk waarin het Gregoriaans en het Latijn samen gezongen kan worden met de moderne liederen van deze tijd. Waarin brood en wijn uitgedeeld en gedeeld kan worden uit respect voor een ieder die dit ontvangen wil. Waarin we de Agapè kunnen vieren. Waar in elke eucharistie en in elke diaconale activiteit Christus weer tot leven gebracht. In die onlosmakelijke samenhang van eucharistie en diaconie voor de wereld.



Ik houd van een kerk waar het eucharistisch centrum samen optrekt met de caritas, het CityPastoraat en het Huis van Verhalen of andere Pastoraal Diaconale Staties. Waar slachtoffers van misbruik met open armen welkom zijn en daders werkelijk zelf verantwoording nemen voor hun gedrag.

Ik houd van een kerk waar kleine gemeenschappen op hun eigen manier vorm zoeken voor het gelovig samenzijn. Waar plaats is voor de eigen manier waarop kinderen en jongeren gelovig willen zijn.

Een plaats waar we als volwassen gelovigen niet vanuit frustratie maar vanuit de innerlijke opstanding van Christus in ons, die Pasen voor ons allen is, op staan. Dit om onze kerk niet te laten afpakken en inpakken in een o zo veilig maar angstig, heilloos en hooghartig isolement.

Ik houd van een orthodoxe kerk die het af en toe niet weet en zwijgt, evenwichtig is, een open geest heeft en bereid tot dialoog met de wereld om ons heen. Een eucharistische en diaconale kerk zonder angst.

Want waar zijn we bang voor?

Waar blijft die opstanding?

*Jan van den Nieuwendijk
Pastoraal werker*

De verdiepingscursus "Het dagelijks leefbaar maken in de traditie van St. Benedictus."

Omdat de cursus afgelopen februari de laatste bijeenkomst heeft gehad, is mij gevraagd om een stukje te

schrijven over mijn bevindingen.

De cursus richtte de aandacht op hoe ikzelf en alle cursisten voor zich, in het geloof stonden en hoe de verbinding met God beter gemaakt kon worden, of voor anderen, gemaakt of teruggevonden. Samen stil zijn en samen kijken naar de liturgie en wat dit voor ons inhoudt. Zo hebben wij ook in kleine groepjes naar een Bijbeltekst gekeken en het is mooi om te zien hoe ieder dit dan op een andere manier interpreteert. Dit komt doordat iedereen in een andere situatie zit er op een andere manier zijn kracht en houvast uit haalt.

Bij mij is het geloof in God als een rode draad door mijn leven geweven.

In mijn eigen levenservaringen heb ik gemerkt dat God er altijd voor mij is. Alleen moet je dat wel kunnen en durven zien en van elke situatie willen leren. Door mijn geloof heb ik mijzelf weten te waarderen, want ik merkte dat God mij lief heeft hoe ik ook ben. Daar ben ik God dan ook heel dankbaar voor, dat Hij mij en ook anderen accepteert zoals we zijn. Ja dat kan ook niet anders, want Hij heeft ons tenslotte ook geschapen.

Deze cursus heb ik als heel verrijkend, prettig en gezellig ervaren.

Ik wil Jan van den Nieuwendijk en Jeanine Molleman dan ook hartelijk danken en ook de medecursisten, voor de openheid die er was en de hartelijkheid die ik heb mogen ervaren, ondanks dat ik het groentje van de groep was.

Hierbij wil ik iedereen uitnodigen om de volgende keer ook aan zo'n cursus deel te nemen. Het verrijkt je leven.

Sandra Vörgers



Zelfstandig geloven XI

Naar wie wij opzien...

De kruisiging van Jezus is door de Holocaust, waaraan veel gelovige christenen hebben meegewerkt in de vorige eeuw, waarin de meesten van ons zijn geboren, helemaal in een ander daglicht komen te staan. Onschuldige mensen, mannen, vrouwen en 18.000 kinderen uit Nederland werden geslachtofferd om onze angsten te bezweren. De woorden, “Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken” (Joh.19,37), staan nu meer dan ooit in de wij-vorm.

Hoe kunnen wij opzien naar alle mensen die, ook door ons toedoen, beschadigd zijn of tekort gekomen? En als we opzien naar al de mensen met wie Jezus zich identificeert: de armen, de treurende, de zoekers naar gerechtigheid, de kinderen, de gevangenen en de hongerenden. Wat gebeurt er dan in ons oog, in ons hart? Schrikken we zó van hun lijden dat we hard willen weglopen? Dat is onze normale eerste reactie. Willen we dan het liefst doen of ze niet in onze directe omgeving, in ons dagelijks leven, bestaan? Hoe vaak gebeurt mij dat niet! Wij, die deel uitmaken van het derde rijkste land van de wereld, wij kiezen op democratische wijze een regering die ons in onze angsten tegemoet komt: Laat ze voor zichzelf zorgen en laat ze vooral niet delen in onze samenleving. Behalve natuurlijk als ze het veel beter doen dan wijzelf.

We hebben in de veertigdagentijd wel reden om te bidden om erbarmen. Het Pasen van Jezus is een doortocht door angst en dood naar opstanding

ten leven. Ons doopsel symboliseert diezelfde weg. Een symbool dat wij ons hele mensenleven lang waar mogen maken. In deze tijd betekent het, dat we met Jezus door alle angsten voor verlies heen gaan. Het leven dat wij in aansluiting daarop hebben mag een ander aanzien hebben: wij staan op, het zal Pasen zijn.

Voorlopig is dit de laatste column die ik schrijf voor Pelgrim.

Het zou mooi zijn wanneer iemand van een andere pastoraatgroep deze taak zou overnemen.

Jeanine Molleman

Witte Donderdag

Wij nodigen u uit de gezamenlijke Witte Donderdag voor onze parochie te vieren in de St. Jacobuskerk om 19 uur. Witte Donderdag is het feest van de grote kring van leerlingen die zich rondom Jezus verzameld hebben: om zijn Lichaam en Bloed te worden in deze wereld.

We hebben – net als vorig jaar – voor één viering gekozen om deze eenheid en verbondenheid uit te drukken. Nagenoeg het hele pastoresteam, inclusief diaken Paul van Blijswijk, zal daarin voorgaan en het Jacobuskoor zal samen met de St. Josephzanggroep de muziek verzorgen.

Het is begrijpelijk dat veel mensen graag dit feest vieren in hun vertrouwde omgeving, in hun eigen kerkgebouw. Als gehele parochie moeten we echter steeds meer keuzes maken.



Om de eenheid van eucharistie en priesterschap te benadrukken wordt Witte Donderdag gezamenlijk gevierd. De andere vieringen van de Goede Week en Pasen zijn daarom wel ruim gespreid over de hele stad.

Pastoresteam St. Jacobusparochie

Wat betekent Vasten voor ons?

‘Vasten’: het oude Nederlandse woord betekent: vastmaken, jezelf verbinden aan de regels (van de kerk) om geen voedsel te gebruiken. Later werd dat verbreed tot: het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken of ander genot, voor een bepaalde periode, uit religieuze of andere motieven. Maar wat betekent vasten anno 2012 voor een aantal van ons? Hoe geven wij daar persoonlijk invulling aan? We hebben daar met een groep van 11 aanwezigen over nagedacht en onze voornemens uitgewisseld, op zondagmorgen 4 maart jl, na de viering in de Jacobuskerk die ochtend. We hadden daar een klein **boekje** bij over Vasten in de Veertigdagentijd, met korte informatie over achtergronden van het Vasten, over hoe Vasten in de Bijbel ter sprake komt, en met een lijst van suggesties van wat het voor ons zou kunnen betekenen. Daarbij ging het niet alleen over *‘minderen’*: waar willen we in deze tijd van af zien, soberder leven, onszelf iets ontzeggen, maar er waren ook suggesties bij hoe we er op een *positieve* wijze invulling aan kunnen geven. Dit laatste is helemaal in de lijn van de

oude profeet Jesaja, die de mensen in zijn tijd al ter overweging meegaf: *‘Vasten is óók: je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan de armen, je bekommeren om je medemensen’* (Jesaja 58,6-8). Of zoals de profeet Hosea het kernachtig formuleerde: *‘Barmhartigheid wil ik, geen offers’* (Hosea 6,6). Zoek het dus óók in het positieve, in het barmhartig zijn, in de aandacht voor je naaste, dat is tenslotte de kern van ons christen-zijn. Dat dit door de aanwezigheid op 4 maart herkend werd en dat hen dit aansprak, bleek uit de voornemens die we met elkaar deelden: in deze tijd *wat méér* contact zoeken met anderen, eens wat vaker iemand opbellen voor een afspraak, wat meer moeite doen om eens een kopje koffie in te schenken voor een ander, vaker complimentjes geven (en dan ook wat minder klagen of zeuren over iets!), wat vaker een stukje wandelen of fietsen, en aandachtiger zijn in de natuur, deelnemen aan een van de sobere maaltijden, en in deze tijd natuurlijk ook eens denken aan een financiële bijdrage voor een goed doel, bv. het Vastenactieproject 2012. Het *‘minderen’* kwam natuurlijk ook ter sprake: minder vlees eten (en ook: meer biologische producten en meer vis), wat minder tv kijken en dan een boek lezen, minder autorijden en wat vaker de fiets pakken, in het algemeen wat soberder proberen te leven in de Veertigdagentijd. Naast het *‘méér’* van het een en het *‘minder’* van iets anders werden ook mogelijkheden genoemd om aan vasten een *spirituele en bezinnende* invulling te geven: af en toe even een moment kiezen voor persoonlijke



bezinning, even stil zijn, een gedicht of een psalm lezen en daar even over denken, of bv: vóór het eten steeds een klein stukje uit een boek (voor)lezen, of wat vaker een stukje uit de Bijbel. In het boekje stonden tenslotte ook nog een 15-tal korte gebeden en gedichten, ter overdenking en bezinning. Eén van deze teksten bleek iemand met name aan te spreken, zij vond het een waardevolle gedachte voor haarzelf. Ik besluit met deze tekst – en bedank de aanwezigen op 4 maart jl. voor hun deelname en hun persoonlijke inbreng.

VASTEN IS DELEN

*Als duinzand glijden de dagen door
onze vingers.*

*Te slordig gaan we meestal om
met wat we meemaken, dag na dag.*

*We kijken, maar we zien niet,
we horen, maar we luisteren niet.*

*Mochten we in alles aanwezig zijn,
dan wordt onze aandacht verwondering
over een glimlach,*

*ontroering vanwege een hartelijke
attentie,*

*en dankbaarheid voor de kleine
dingen die ons leven verdiepen.*

Nog een goede Vastentijd toegewenst!

Pastor Hans van der Hulst

NB. Het boekje: “Vasten in de veertig-dagentijd: hoe zou dat kunnen – en wat kies ik voor mijzelf?” (12 blz A5) is bij mij gratis verkrijgbaar, digitaal of op papier. Wilt u nog graag een exemplaar ontvangen, mail of bel me dan even, dan zorg ik ervoor: [hrvdhulst@kpnmail.nl](mailto:hrvd hulst@kpnmail.nl) of: **06 24 56 60 25**.

Diaconie wat is dat eigenlijk (3): Over de Voedselbank Enschede

Wij zijn allen grootgebracht met sprookjes en indianenverhalen en zo komt het waarschijnlijk ook dat iedereen wat kan zeggen over de Voedselbank, maar hoe het precies in elkaar steekt weet bijna niemand.

We gingen eens kijken en luisteren bij Mevr. Ria van Veen en vroegen haar, waar het fenomeen vandaan komt. Zij verteld dat de stichting Voedselbank Nederland een particulier initiatief is met een tweeledig doel. Enerzijds is het opgezet om mensen in financiële nood met voedsel te kunnen helpen, anderzijds voorkomt het dat er goed voedsel wordt vernietigd. Voedsel dat door soms kleine oorzaken wel geschikt is voor consumptie, maar niet meer in de winkels mag worden verkocht. De reden waarom varieert: van verkeerde etiketten tot ingedeukte en beschadigde verpakkingen. Daarnaast zijn er fabrikanten die voor de voedselbank gratis wat extra productie fabriceren.

De Enschedese Voedselbank wordt voorzien door de stichting Voedselbank Nederland die een verdeelmagazijn heeft in Deventer, en daarnaast is er aanvulling met producten die twee maal per week met busjes worden opgehaald bij supermarkten en warme bakkers uit de omgeving. Ter regulering wordt een deel van het binnengekomen voedsel opgeslagen in de hal of in koelcellen, tot er voldoende is voor alle pakketten. Momenteel worden er wekelijks 447 pakketten samengesteld. Ongeveer 200 hiervan zijn bestemd voor individuen. De overige zijn voor meerdere personen



variërend van 2 tot 10 gezinsleden. Men houdt hierbij rekening met vegetarisch, diabetes (vaak één persoon binnen het gezin) en Moslims. Vlees is niet iedere week beschikbaar. Het wordt gespaard totdat er voldoende is voor alle pakketten.

Voor de hele logistiek zijn er wekelijks 85 vrijwilligers in touw. Naast deze geweldige steun van mensen, verstrekt de Gemeente Enschede, en dat is erg uniek, een jaarlijks een subsidie. Het gebouw wordt gunstig gehuurd van twee woningbouwverenigingen. Daarnaast zijn er bedrijven die de Voedselbank soms met een gift verrassen. Ook doneren kerken en diaconale fondsen jaarlijkse inkomsten en collecteopbrengsten, die speciaal voor de Voedselbank gehouden worden.

Voor wie wordt dit alles mogelijk gemaakt?

Je kunt je niet rechtstreeks melden bij de Voedselbank, om in aanmerking te komen voor een pakket. Pas als men contact heeft gehad met erkende hulpverlening zoals Humanitas, DMO, MEE Twente of de Formulierenbrigade, kan men in aanmerking komen voor hulp. Aan de hand van een in te vullen formulier wordt er beoordeeld of men voedselhulp kan krijgen. Deze hulp duurt maximaal 3 jaar. Een termijn die overeen komt met de duur van het schuldsaneringstraject van de Stadsbank.

Wekelijks houdt de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling spreekuur in de Voedselbank. Bij iedere klant wordt er één maal per drie maanden naar de voortgang van het inkomen geïnformeerd. Steeds meer zorgin-

stellingen melden schrijnende gevallen.

De Voedselbank is inmiddels een geaccepteerd fenomeen geworden in de huidige maatschappij en een onmisbaar vangnet voor hen die door teleurstellende ervaringen en vaak door oorzaken buiten hun schuld tijdelijk hulp nodig hebben.

Alle sprookjes en indianenverhalen ten spijt, is het fijn dat de maatschappij bereid is deze mensen te helpen. Waardering ook voor al die vrijwilligers en sponsoren die hun steentje bijdragen. Vindt U dat ook en wilt u misschien de Voedselbank ondersteunen? Het bankrekeningnummer is: 67.94.05.682 tnv Voedselbank Enschede.

*Namens het Diakonaal Beraad
Enschede, Henk Thijs*

Sobere maaltijd

**Op dinsdag 3 april – 18.00 tot 19.00
uur Parochiehuus Jacobuskerk**

*"De aarde biedt genoeg voor ieders
behoefte niet voor ieders hebzucht"
(Gandhi)*

Elke dag sterven er minstens 100.000 mensen van de honger. In Nederland wordt er jaarlijks zo'n 63 miljoen kilo brood weggegooid. Nu is het simpel om te zeggen: als wij hier in Nederland al dat brood niet hadden weggegooid dan zouden er minder mensen van honger zijn omgekomen. Het zegt echter wel iets over de maatschappij waarin wij leven. Het is voor ons zo vanzelfsprekend om drie maal per dag een maaltijd te gebruiken. We staan er nauwelijks bij stil dat mil-



joenen zich amper één maaltijd per dag kunnen veroorloven. Het is voor ons zo gewoon om zo gevarieerd mogelijk te eten, terwijl er voor miljoenen mensen niets valt te variëren. Dat zoveel mensen honger lijden getuigt veeleer van grote onrechtvaardigheid. Kant en klare oplossingen voor bovengenoemde problemen hebben wij ook niet. Dit is echter nog reden om dan maar niets te doen. Daarom een organiseren we een eenvoudige maaltijd. En willen we samen ons bezinnen op onze verantwoordelijkheid voor de ander. De wereld verandert pas als we zelf meewerken om haar te veranderen.

Tijdens de maaltijd wordt er een verhaal verteld, er klinkt muziek, een stand van de Wereldwinkel is aanwezig en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het **Vasten-aktieproject 2012**:

Steun aan sloppenwijkbewoners in Addis Abeba in Ethiopië.

De maaltijd is op **dinsdag 3 april van 18.00 - 19.00 uur, in het parochiehuis van de Jacobuskerk aan de Walstraat 38** en heeft een oecumenisch karakter. De organisatie is in handen van vrijwilligers van meerdere kerken in Enschede. Iedereen is welkom. Vergeet niet zelf **bord en bestek** mee te nemen, en **belt u even vóór 2 april**, als u deelneemt: Sini van Wijngaarden: 4323448, Els Kortman: 4325531, Annet Feil: 4359921 of Joop van der Stelt: 4322398.

Geluk kan men maar vermenigvuldigen door het te delen.

Van het Pastoresteam

Pater W. Weemaes pastoraal niet meer beschikbaar

Wellicht zult U de afgelopen weken pater W. Weemaes gemist hebben als voorganger in zondagsvieringen in de kerken in onze parochie. Ook als geestelijk verzorger bij de Stichting Ariënszorgpalet op de locaties Ariënsstaete hier in Enschede en het Dr. Ariënhuis in Glanerbrug is pater W. Weemaes niet meer actief. De reden hiervan is, dat de Regionaal Overste van de Paters Maristen in Nederland, pater drs. A.J. Bun S.M., besloten heeft om pater W. Weemaes niet meer beschikbaar te stellen voor de uitoefening van zijn zending als geestelijk verzorger in bovengenoemde zorgcentra en voor zijn overige pastorale activiteiten als priester-assistent. Dit besluit betekent, dat pater W. Weemaes niet meer zal voorgaan in vieringen in de kerken van onze parochie en dat hij ook voor andere pastorale diensten niet meer beschikbaar is.

*Namens het pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*

Van het Bestuur

Belastingaftrek vrijwilligers in de Parochie Jacobus de Meerdere te Enschede

Aan de vrijwilligers van alle locaties,
Het Bestuur bericht u middels deze bekendmaking over de gewijzigde opvattingen van de belastingdienst inzake de belastingaftrek voor vrijwilligers.



Tot 2010 was het (soms) mogelijk om als vrijwilliger in uw locatie / parochie af te zien van een onkostenvergoeding door de parochie ofwel locatie, maar in ruil daarvoor deze onkosten als gift af te trekken van de belasting.

Voor degenen die dat tot nu toe deden is er geen goed nieuws: de fiscus staat niet meer toe om uren die u als vrijwilliger aan de parochie hebt besteed af te trekken van de inkomstenbelasting, *tenzij de parochie aan alle vrijwilligers een onkostenvergoeding aanbiedt*. Aan die laatste voorwaarde kan het Bestuur onmogelijk voldoen, omdat het meeste vrijwilligerswerk (het woord zegt het al) pro Deo wordt verricht. Natuurlijk is en blijft het vele vrijwilligerswerk van enorm belang voor de organisatie van de parochie en de locaties, en de waardering ervoor is onverminderd groot, maar het ontbreekt de parochie nu eenmaal aan financiële middelen om, zoals de fiscus voorschrijft, *alle* vrijwilligers een onkostenvergoeding aan te bieden.

Een en ander betekent dat, anders dan voor werkelijk gemaakte onkosten, zoals telefoon, de parochie geen onkosten meer vergoedt voor uren en er in dit verband niet langer de mogelijkheid tot belastingaftrek bestaat, ook niet als u een gift overmaakt en de parochie dit terugstort als vergoeding voor de gemaakte uren.

Degenen die bij de inkomstenbelasting deze fictie-kosten toch blijven aftrekken doen dat op eigen gezag en zonder toestemming van het Bestuur., c.q. de parochie. Voor zaken die speelden voor 2010, zoals in 2008 en 2009, heeft het Bestuur nog wel een

oplossing met de fiscus kunnen vinden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt de penningmeester benaderen via een bericht aan het Secretariaat Katholiek Enschede.

*Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,
T. Oude Elferink, penningmeester
G. Berkien, vicevoorzitter*

Lourdeswerkgroep Enschede

Jaarlijks gaan veel pelgrims naar Lourdes. De bedevaart van ons Bisdom met ruim 1000 pelgrims is net een week weer thuis. Ook uit onze parochie waren er een 20-tal deelnemers. Zo is voor enkele van hen, dankzij een financiële ondersteuning van onze werkgroep, een droom uitgekomen. Helaas is een bedevaart naar Maria's genadeoord niet voor alle mensen financieel haalbaar.

In de afgelopen 20 jaar dat onze werkgroep bestaat, hebben wij veel pelgrims een reductie op de reissom kunnen geven en daardoor een bedevaart naar Lourdes mogelijk te maken. Omdat wij geen structurele inkomsten hebben en dit jaar al een aantal pelgrims een geldelijke tegemoetkoming hebben gekregen, komt de bodem van ons ondersteuningsfonds in zicht.

Wilt u ons helpen, ook in deze voor velen moeilijke tijd, dromen te doen uitkomen door een bijdrage voor ons ondersteuningsfonds?

In het weekend van Moederdag op 12 en 13 mei zal, met toestemming van het parochiebestuur, in alle kerken



een speciale (deur-) collecte worden gehouden.

Bent u dit weekend niet in de gelegenheid een dienst te bezoeken en u wilt toch uw bijdrage leveren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekening 42.63.02 t.n.v. P. Janssen te Enschede, onder vermelding van Lourdesbijdrage.

U kunt er zeker van zijn dat alle opbrengsten toekomstige pelgrims ten goede zullen komen.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.

*Namens de Lourdeswerkgroep,
Peter Janssen, financieel beheerder*

Bedevaart naar Eggerode

Vorig jaar is er voor de eerste keer vanuit de Jacobus kerk een bedevaart naar Eggerode georganiseerd. Gezien het grote enthousiasme en de vele positieve reacties wordt er dit jaar wederom een bedevaart aangeboden voor alle parochianen van de St. Jacobus de Meerdere.

De bedevaart zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei 2012. Alle parochianen van de St. Jacobus de Meerdere Parochie en geïnteresseerden kunnen aan deze bedevaart deelnemen.

Eggerode behoort tot een van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Münster. Sinds ongeveer het jaar 1300 komen pelgrims van heinde en ver om het genadebeeld „Unsere Liebe Frau vom Himmelreich“ te aanbidden. De Eggeroodse bedevaart werd voor het eerst genoemd in een aflaat van Paus Benedict XII in het jaar 1338. Tegenwoordig is het beeld

jaarlijks het doel van 60.000 bedevaartgangers, die vooral uit het Münsterland, het Ruhrgebied, het Emsland, het Osnabrückerland en uit Nederland komen.

We starten de dag met een korte uitleg over de bedevaartsplaats Eggerode en het genadebeeld. Daarna bidde we lopend samen de kruisweg waarna er gelegenheid is voor stille meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Aansluitend is er een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger pastor Jan Kortstee.

Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een gezamenlijke warme maaltijd in Eggerode. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt de aanmeldingsformulieren vinden in alle kerken. Vervoer zal met eigen auto's plaatsvinden. U kunt zich tot en met zondag 6 mei 2012 aanmelden door het formulier geheel ingevuld te deponeren in de brievenbus bij het secretariaat van de St. Jozefkerk aan de Nieuwe Schoolweg of van de Jacobuskerk aan de Langestraat.

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen dan kunt u mij 's avonds na 18.00 uur bellen tel. nr. 47 62 910.

Riet Franke

Ariënslezing 2012

Op vrijdagmiddag 20 april is weer de Ariënslezing. Deze lezing wordt jaarlijks gehouden. Voor deze lezing vragen we als Ariënscomité dan een bekende spreker om – in het licht van de inspiratie van de priester Alphons



Ariëns – in te gaan op een actueel thema uit de sociaal-maatschappelijke activiteit. Dit jaar hebben we de heer Drs. Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA en afkomstig hier uit Enschede, bereid gevonden om de Ariënslezing te verzorgen. In zijn lezing zal hij vanuit de actualiteit een verbinding leggen met het gedachtengoed en spiritualiteit van de priester Alphons Ariëns, die in de tijd, dat hij (nu 125 jaar geleden) als kapelaan werkte in de Jacobusparochie, opkwam voor mensen in nood, zoals de textielarbeiders, die voor een karig loon en onder zware omstandigheden moesten werken en nauwelijks genoeg geld verdienden om hun gezin te kunnen onderhouden. Naast de heer Drs. Pieter Omtzigt hebben we de heer Drs. Hub Crijns, directeur van het landelijk bureau “Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) en mede-auteur van het diakonale handboek “Diakonie in beweging” en betrokken bij het landelijk Ariënscomité, bereid gevonden om zijn reactie te geven op de lezing van de heer Drs. Pieter Omtzigt. De Ariënslezing is op vrijdagmiddag 20 april om 13.30 uur in het parochiecentrum van onze parochie, aan de Nieuwe Schoolweg 2 (7514 CG), achter de Sint Josephkerk. U bent allen van harte welkom.

Pastoor André Monninkhof

Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede Passion

Met Palmzondag viert elk bisdom Wereldjongerendag. De Palmzondag-

bijeenkomst voor jongeren heet **Passion**. The Fruits, de beste en bekendste katholieke jongerenband van Nederland, komt speciaal voor jou spelen. Passion vindt plaats op **zondag 1 april** in de St. Janskerk aan de Nieuwstadskerksteeg in Zutphen. De dag begint om 11.15 uur met de Palmzondagviering met Mgr. Eijk als hoofdcelebrant. **Je kunt je tot 25 maart opgeven** door te mailen naar Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl

Voor div.websites zie ook blz. 43-44

Allerhande

Beste mensen,
Zoals U reeds in de vorige Pelgrim hebt kunnen lezen, verschijnt medio april mijn boekje over de geschiedenis van het klooster het Larinksticht.

De speciale prijs bij voorintekening is nu bekend en bedraagt **€ 10,-**. Bestellen kan nog tot **1 mei**, uitsluitend schriftelijk of per mail via onderstaand adres of door overmaking van € 10,- op rekening 66 52 04 027 t.n.v. M.J.B. Tiehatten, Enschede, onder vermelding van uw naam en adres. Na 1 mei is het boekje ook te koop bij boekhandel Broekhuis. Onder **ISBN 978 90 5263 888 1** of eventueel via het secretariaat Katholiek Enschede aan de Nieuwe Schoolweg. Tel. 053-4785306.

Rien Tiehatten

Beukinkstraat 152,
7511 RS Enschede
martiehatten@kpnmail.nl





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.

Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 2 april sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl 8509930

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

Vespervieringen in de veertigdagentijd

Er zijn in de veertigdagentijd vespervieringen in de Sint Jacobuskerk om 16.30 uur. Op zondag 25 maart zal er echter geen vesperviering zijn omdat er een concert plaats vindt. Aanvang van dit concert is 16.00 uur. Op zondag 1 april is er nog een vesperviering om half vijf.

Concert Twents Byzantijns Koor en Schola Cantorum Hengelo

Op zondag 25 maart a.s. geven het Twents Byzantijns Koor o.l.v. Ivo Boytchev en het Schola Cantorum van de St. Lambertusbasiliek uit Hengelo o.l.v. Paul Bonenkamp een bijzonder concert in de Sint Jacobuskerk. De gezangen komen voort uit de rijke traditie van de eeuwenoude Byzantijnse- en Gregoriaanse koormuziek waarbij een deel van het programma zal bestaan uit Maria-liederen. De toegangsprijs bedraagt € 7,50. Aanvangstijd 16.00 uur.

Jan Kattenpoel Oude Heerink

Rondom Pasen

Palmzondag 1 april

Eucharistieviering 9.30 uur.

Voorganger: Pastor Jan Kortstee.
m.m.v. het Jacobuskoor.



Boeteviering 2 april

Viering 19.00 uur. Voorganger Pastoor A. Monninkhof met aansluitend mogelijkheid tot biechthoren.

Sobere Maaltijd: 3 april

Dinsdag om 18.00 uur is er een sobere maaltijd in het parochiehuis.

Witte Donderdag: 5 april

Eucharistieviering 19.00 uur.
Voorgangers: Het gehele Pastorale team en diaken P. v. Blijswijk. m.m.v. het Jacobuskoor en de St. Joseph zanggroep.

Goede Vrijdag: 6 april

Kruiswegviering: 15.00 uur.
Voorganger: Pastoor A. Monninkhof en Diaken P. v. Blijswijk. m.m.v. het Jacobuskoor.

Paaszaterdag, 7 april

Paaswake 22.00 uur.

Voorganger: Pastoor A. Monninkhof m.m.v. het gemengd koor van de St. Jan-Michaëlkerk

1^e Paasdag: 8 april

Eucharistieviering: 9.30 uur.
Voorganger: Pastor J. Kortstee m.m.v. Jacobuskoor.

2^e Paasdag: 9 april

Eucharistieviering: 9.30 uur.
Voorganger: Pastoor A. Monninkhof Samen zang.

Lokaal Beraad

Op **maandag 23 april** is het volgende **Lokaal Beraad** in onze locatie. Zoals altijd vindt dit plaats in ons Parochiehuis aan de Walstraat 38. U bent op deze avond van harte welkom vanaf **19.30 uur**. Vanuit de verschillende werkgroepen praten we elkaar dan weer bij over de lopende zaken binnen onze locatie.

Deze keer zal ook de film over de restauratie van onze kerk, gemaakt

door Jos Gruyters, worden getoond. Die moet u gezien hebben. Wij nodigen u daarom van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Graag tot dan!

Namens de locatieraad, Ineke Keizer



Rommelmart locatie Jacobus

Als locatieraad hebben we het volgende plan opgevat. We gaan een Rommelmart organiseren.

Het doel hiervan is om als locatie samen een gezellige dag te hebben én om geld binnen te krijgen voor onze locatie. We willen hier een jaarlijks terugkerende activiteit van maken.

Voor 2012 hebben we dit gepland op **zaterdag 2 juni**. De Rommelmart zal worden gehouden in het Parochiehuis aan de Walstraat. Noteert u het vast in uw agenda! Het EK voetbal is dan nog niet begonnen.

Zowel bij de voorbereiding, als op de dag zelf kunnen we vrijwilligers gebruiken die willen helpen om hier een succes van te maken. Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Keizer, tel: 06-51954521.



Natuurlijk hebben we ook spullen nodig om te kunnen verkopen. Heeft u nog spullen die u niet meer gebruikt en ter beschikking wilt stellen, zoals klein meubilair, huishoudelijke artikelen, oude boeken, grammofoonplaten, speelgoed, kleding etc, dan zijn deze van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met Ineke Keizer, tel: 06-51954521 of Ans Kattenpoel, tel: 053-4315904. Wij maken dan met u een afspraak wanneer u de spullen kunt brengen.

Naast het verkopen van spullen willen we ook de nodige versnaperingen te koop aanbieden, zoals zelf gebakken taart met een heerlijke kop koffie. Uw bakkunsten spreken wij hier graag voor aan.

In de volgende Pelgrim en via de website www.katholiekenschede.nl houden wij u op de hoogte van de voorbereidingen.

Ineke Keizer en Ans Kattenpoel

Parochiekroniek Overleden:

Herman Poorthuis

Op **31 januari 2012** is – na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der zieken – in de leeftijd van 74 jaar overleden de heer Herman Poorthuis. Hij woonde aan de Klomp 75/3. Op maandag 6 februari was voor hem de uitvaartmis in onze Sint Jacobuskerk. Hierna volgde de crematie.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, hebben we afscheid genomen van Herman Poorthuis. Als aanhef van de rouwkaart

koos zijn familie voor dit gedicht:

Waarom al dit vechten

Waarom al die pijn

Je wilde hier niet weg

Je wilde bij ons zijn

De strijd was oneerlijk

En geheel niet terecht

Je wilde graag verder

Maar verloor dit gevecht

Vanwege zijn afnemende gezondheid waren de laatste jaren van zijn leven moeilijk. Toch herinneren we ons ook graag, hoe Herman was toen hij nog goed gezond was en alles nog kon. In zijn leven was liefde, maar ook een lach. Bijna 50 jaar mocht hij gelukkig zijn met zijn vrouw Yvonne. Hij was dol op zijn kinderen en kleinkinderen. Zij herinneren zich hun vader en opa als een echte kindervriend. Als verdienstelijk toneelspeler vond hij het fijn, als hij een lach kon toveren op het gezicht van mensen, voor wie de zon niet altijd scheen. Voor zichzelf had hij weinig tijd. Maar met zijn ‘groene vingers’ en ‘gouden handen’ hielp hij graag anderen, die een beroep op hem deden. Ook als koster van onze Sint Jacobuskerk heeft hij zijn beste krachten aan onze geloofsgemeenschap gegeven.

Herman Poorthuis verstond de kunst, om mensen op te beuren en hen het leven terug te geven. We bidden, dat hij nu mag zijn binnengegaan in het eeuwige leven, bij de goede God.

Pastoor André Monninkhof

Zie pagina 22: “Ik geef de pen door aan ... “. Dit gaat over een deel van de historie van de Jacobuskerk





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak
Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Contactpersoon v. d. Paus Joannes-
school voor 1^o Communie en Vormsel
is Ria Everink.

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

*Etiketten plak je op flessen,
niet op mensen*

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- We zitten nu in de laatste week van de vastenperiode. Vasten is de tijd van bezinning om na te denken over ons leven maar ook over onze kerk en geloofsgemeenschap. Dat brengt ons aan het begin van deze periode; de viering op Aswoensdag, deze viering werd door slechts 30 personen bezocht. Bij ons rijst dan de vraag hoe en wat we u moeten bieden om toch kerk voor u te kunnen blijven.

- Pasen staat voor de deur. Een zeer belangrijke periode in ons geloof. Op zaterdag 31 maart is in onze kerk de Palmpasen gezinsviering met het Paus Joannes kinderkoor. Zaterdag 7 april is



de Paaswake met de zanggroep St.Joseph en eerste Paasdag is er een gezinsviering met het Binnenstads Jongeren Koor (BJK). Al deze vieringen bevelen wij van harte aan.

- Het BJK heeft een besparingsplan gepresenteerd, wij zijn zeer verheugd dat dit een basis geeft om samen verder te gaan. Voor de eigen bijdrage van de leden van deze zanggroep hebben we grote bewondering. Voor ons en het BJK moet dit aanleiding zijn om onze uiterste best te doen om meer kerk-gangers en vooral jongeren naar deze vieringen te trekken.

- U hebt allen een brief en acceptgiro voor de actie Kerkbalans ontvangen.

WAT IS DE KERK U WAARD?

Ieder jaar weer een hele klus om dit goed voor elkaar te krijgen. Een enkele keer komt de brief niet goed over, daarvoor onze verontschuldiging. Wij willen iedereen die aan deze klus heeft meegewerkt van harte danken. De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen geloofs-gemeenschap. En wordt door ons van harte aanbevolen.

- Wij kunnen niets zonder onze vrijwilligers, het aantal wordt echter minder. We zoeken: Misdienaars (jongens en meisjes), Koster en of collectanten, Sorteerders en of bezorgers Pelgrim, Personen voor de bezoekersgroep.

- Ook blijven we uw aandacht vragen voor de komende renovatie. Banknummer voor de actie van parochianen is 44.56.81.403 Tnv Bestuur St.Joseph. Omschrijving: Renovatie St Jozefkerk

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie-raad, Jos Marsman 053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl

Overleden

Op **29 januari 2012** is overleden:

Marie Hondeveld

op de respectabele leeftijd van 105 jaar. Marie Hondeveld, 'tante Marie', onze oudste parochiaan, werd geboren op 18 mei 1906 in Enschede. Moed, warmte en belangstelling voor haar medemensen hebben haar gekenmerkt in haar lange leven. Ze heeft veel zorg gegeven in al die jaren: vroeger thuis al, waar ze als 5^{de} in het gezin met 6 kinderen voor haar ouders, en later voor twee zussen en een broer heeft gezorgd. Tante Marie ging altijd door, hielp ook in de rijwielzaak van haar broer. Ze had ook steeds veel belangstelling voor haar familie en voor politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ze is steeds met haar tijd meegegaan, naar vroeger verlangde ze niet terug. Haar 100^{ste} verjaardag is mooi gevierd in 2006 – en in die tijd woonde ze nog altijd in de Deurningerstraat. Pas de laatste jaren begon haar gezondheid achteruit te gaan. Vanaf 2008 woonde ze in de Broekheurnerstedde, waar ze opnieuw veel meelevende toonde met alle verzorgenden om haar heen. Na de ziekenzegen ontvangen te hebben, had ze het gevoel: nu is het goed, nu mag ik gaan. Tante Marie: bedankt voor al het goede dat er was in uw lange bestaan – moge God nu zorg hebben voor u en licht en vrede voor u zijn.

Op **9 februari 2012** is overleden:

Willy Veldhuis

op de leeftijd van 88 jaar.

Willy Richard Veldhuis, geboren op 3 april 1923 in Enschede, is meer dan 50 jaar getrouwd geweest met Riky van der Zwaan, tot zij overleed in 2000. Met haar kreeg hij vier dochters en mocht hij opa worden voor 8 kleinkinderen. In zijn arbeidzame leven had Willy een damesmodezaak aan de



Haaksbergerstraat. De laatste 10 jaar van zijn leven was Willy de levensgezel van Marijke Oonk. In deze jaren, toen Willy woonde aan de Dr.Benthemstraat en later in het Ariënszorgpalet aan de Boulevard 1945, hebben zij nog veel voor elkaar kunnen betekenen. Willy was een lieve man, een ondernemend mens en een trouwe vriend. Hij was ook heel gelovig, tot op het laatst. Hij bad veel voor zijn dierbaren en zijn zorgen vertrouwde hij toe aan de Heilige Antonius. Ondanks zijn soms wankelende gezondheid heeft hij toch ruim 88 jaar mogen worden. In de afscheidsviering voor hem in de Josephkerk hebben we gelezen: *“Breng jij mij weg tot aan de brug, ik ben zo bang om daar alleen te staan. Als we daar zijn, ga dan niet direct terug, maar wacht totdat ik overga en zwaai me na, dan voel ik mij veilig en vertrouwd.”* Willy vond het spannend, toen hij op de laatste dag zijn einde voelde naderen, maar hij is metterdaad begeleid ‘tot op de brug’ naar die onbekende overzijde van ons bestaan hier. Willy, dank voor alles wat je voor je naasten mocht betekenen. En sterkte voor hen die hem nu zozeer missen.

Pastor Hans van der Hulst

In memoriam Harrie Helmink

Op **1 februari** j.l. overleed de heer Harrie Helmink. Hij werd 65 jaar. In een viering in onze Sint Josephkerk op 8 februari hebben wij afscheid van hem genomen. Hierna volgde de crematieplechtigheid. Op de rouwkaart staat: *“Je hebt je laatste bergwandeling voltooid”*. Harrie hield van bergwandelingen. Met zijn vrouw Lidy ging hij graag op vakantie naar Zwitserland en het Sauerland. Samen genoten zij dan van het wandelen en de natuur. Velen kennen Harrie ook als de tuinman van het Sint Josephziekenhuis, later “De

Stadsmaten” geheten. Samen met zijn collega’s zorgde hij er maar liefst 40 jaar voor, dat al het groen er keurig uitzag en dat alles groeide en bloeide.

Hij was ook gehecht aan zijn geboorteplaats Silvolde. Niet alleen ontmoette hij hier zijn vrouw Lidy. Maar hij kwam er ook regelmatig terug voor de voetbal en de gezelligheid. Ook van feestjes en familiecontacten kon hij genieten.

Harrie was ook een gelovig mens. Regelmatig ging hij naar de doorde-weekse vieringen in de kapel van de Sint Jacobskerk. Vanuit deze viering bracht hij dan de communie mee voor zijn vrouw Lidy. Na de viering ging hij graag naar Meeland, om daar een tostie te eten en een kopje koffie te drinken. Ook andere kerkgangers nodigde hij wel eens uit, om met hem mee te gaan. Dan trakteerde hij hen op koffie en gebak. Hieruit moge blijken, dat Harrie niet leefde voor zichzelf. Hij liet ook anderen delen in de vreugde en de genoeglijke momenten van dit leven.

Een grote tegenslag in zijn leven was de ziekte en het sterven van zijn vrouw Lidy. Ook Harrie zelf werd niet gespaard. Op bewonderenswaardige wijze heeft hij zijn ziekte gedragen.

Evenals zijn vrouw Lidy moeten we Harrie nu menselijkerwijs gesproken wel erg vroeg uit handen geven. Beiden hebben nu hun laatste bergwandeling voltooid. Wij hopen en bidden, dat zij nu thuis gekomen mogen zijn bij Onze Lieve Heer.

Pastoor André Monninkhof

Op **26 februari 2012** is overleden:

Gerard Lippers

op de leeftijd van 85 jaar.

Gerard Lippers is geboren op 20 maart 1926 in Enschede. In zijn jeugd woonde hij in de Bilderdijkstraat. Na de oorlog woonde en werkte hij een tijd in Amsterdam en Hilversum, maar kwam toch



weer terug naar Twente. Het langst werkt hij op de administratie van de politie hier in Enschede. Hij woonde nog aan de Hengelosestraat en de laatste 5 jaar aan de Dollard 55. Zijn leven werd in de Uitvaartviering op 1 maart jl in de Josephkerk mooi herdacht door zijn broer Herman. Gerard is in zijn leven altijd alleen gebleven, hij was het liefst op zichzelf, thuis. *“Leven is de tijd die een mens krijgt om er te zijn, te bestaan, tot leven te komen. Veel heeft de mens zelf in de hand, maar lang niet alles.”* Dat zijn woorden uit de eerste lezing bij het afscheid, bij de levenservaring van Gerard. Het is gegaan in zijn leven zoals het gegaan is, hij heeft misschien veel niet zelf in de hand gehad, maar hij heeft er toch het beste van gemaakt, met de mogelijkheden die hij had, als een lieve en goede man, en als een trouw en gelovig mens. Gerard, dank voor het goede in jouw leven – dat je nu thuis mag zijn gekomen bij God: dat is ‘een droom voor mensen, om zo nieuw en gelukkig leven bij U te vinden’, zegt psalm 126, die we tot besluit lezen in het Crematorium in Usselo. We wensen het Gerard van harte toe.

Pastor Hans van der Hulst

In memoriam Carel Plass

Op 7 en 8 maart hebben we feestelijk afscheid genomen van Carel Plass, een Josephman in hart en nieren. Hij woonde aan de Scheursweg. Een opgewekte man die niet door het leven gespaard werd. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid en zijn betrokkenheid bij mensen was zijn grote motor. Daardoor was hij betrokken bij de parochie, maar ook s’zaterdags vrijwilliger bij het Citypastoraat. “Wat gij voor de minste der mijnen hebt gedaan, hebt ge voor mij gedaan”. Deze woorden van Jezus waren helemaal op

Carel van toepassing en hebben geklonken bij zijn uitvaart. We wensen zijn vrouw Betsy en verder familie toe dat zij veel troost mogen putten uit alle goede herinneringen.

Pastor Carla Berbée

Start restauratie Jozefkerk



Met het onthullen van het projectbord gaf Gedeputeerde Hester Maij van de Provincie Overijssel 2 februari het officiële startsein voor de restauratie van de Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat in Enschede. De omvangrijke restauratie van dit rijksmonument zal ongeveer twee jaar duren.

Voorafgaand aan de onthulling hield de heer Herman Kemperman van de Stichting Behoud Jozefkerk een korte toespraak. Hij bedankte de Provincie Overijssel voor de € 2,8 miljoen subsidie om deze laatste fase van de restauratie mogelijk te maken. De totale renovatiekosten bedragen iets meer dan € 3,3 miljoen. De Stichting Behoud moet de financiering van laatste € 200.000 nog rond krijgen. Het Stichtingsbestuur heeft goede hoop dat dit bedrag er komt. De gemeente Enschede heeft daarnaast een lening toegezegd.

Mevrouw Hester Maij wees op het belang om cultureel erfgoed te behouden voor komende generaties en op het gebruik voor culturele en andere voorstellingen. De Gedeputeerde gaf daarbij aan dat de Provincie ook belang hecht aan de werkgelegenheid in de restauratiebouw. Het is belangrijk om deze specifieke deskundigheid door te geven aan jonge vakmensen. Na de officiële openingshandeling kregen de genodigden een rondleiding door de kerk.

André Kerver, klarinettist van het



Nederlands Symfonieorkest, speelde voor de bezoekers een muziekstuk.

Steigers

De restauratiewerkzaamheden zullen begin maart in volle hevigheid beginnen; zowel van binnen als van buiten komen steigers te staan. Belangrijk onderdeel van de restauratie vormt de polychromie (de muurschilderingen). Naast de polychromie worden de leien op de daken en torens vervangen en worden werkzaamheden verricht aan de glas-in-loodramen. De restauratie staat onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Overijssel.

Geprobeerd wordt om de kerk tijdens de komende twee jaar zoveel mogelijk open te houden voor de erediensten.

Ben Pikula, secretaris van de Stichting Behoud Jozefkerk



Duurzaam beleid met “gezend hout” op intra parochieel en locatie niveau binnen de parochie Jacobus de Meedere

Als beheerder vastgoed van de Joseph kerk merk je hoeveel parochianen zich belangenloos inzetten voor de geloofsgemeenschap. Neem nu bijvoorbeeld het maken van een herinneringskruisje voor overledenen.

Henny Snijders is een tiental jaren achtereen de ontwerper en producent geweest van deze prachtige en toch eenvoudige kruisjes. Er zijn nog enkele exemplaren in voorraad dus als er niet teveel mensen overlijden, maar dat heb je meestal niet in de hand, kun je nog putten uit voorraad. Henny vond dat iemand anders deze “Hobby” wel mocht overnemen, ik ben al zolang

“bewierookt” voor deze scheppingen, ik stop ermee, laat het nu maar iemand anders doen en bovendien moet je steeds weer zorgen dat je het goede hout ervoor vindt en dat is niet gemakkelijk. Ter zelfde tijd waren wij bezig met het opruimen en schoonmaken van de berging achter de Joseph kerk en wat schetst mijn verbazing, oude kerkbanken waren als oud vuil daar gedeponeerd inclusief de knielbanken. Bij mij ging toen een (kaarsje) lichtje branden, als ik zo iemand als Henny zou kunnen vinden?

Al denkende kwam ik terecht bij de voormalig project leider interieur en winkel betimmeringen Fons Rijkbergen van de Jacobuslocatie, ik wist wat hij zoal in zijn mars had. Staande kapstokken voor kazuïfels, kasten e.d. en bovendien doet hij ook het klein onderhoud voor de Jacobus kerk een collega dus.

Voor Fons wat het ook al moeilijk om aan droog hout te komen en de deal was dus snel gemaakt, als jij voor ons de herinneringskruisjes maakt krijg jij van mij droog eikenhout waarbij je ook voor de Jacobuskerk jouw hout hobby kunt uitvoeren, ik vind dat een prachtig voorstel maar ik heb niet meer de beschikking over een werkplaats met kleine houtbewerkings machines aldus Fons. Daarin heb ik kunnen voorzien, Tom Witbreuk heeft op het Roombeek een nieuwe werkplaats, hij doet veel onderhoudswerk voor particulieren en ook voor onze locatie de Joseph, hij stelde zijn werkplaats ter beschikking voor Fons.

Zo “zegt” de ene locatie de andere ofwel de ene hand wast de andere.

Een prettige bijkomstigheid is bovendien dat je elkaar op deze wijze enorm kunt helpen op allerlei gebied.

Paul Wolbert (locatie St. Joseph, Stichting behoud St. Joseph)





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er koffiedrinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Parochie-avond

Zoals u al hebt kunnen lezen in de vorige Pelgrim is er op vrijdag **23 maart** a.s. een avond voor parochianen van de Ariënsgedachtenis.

Het is voor het eerst dat er een parochieavond op deze manier georganiseerd wordt. We hopen dat deze avond veel parochianen elkaar zullen ontmoeten onder het genot van hapje en drankje.

Tevens kunnen we genieten van **Cabaretgroep MGNH** (Mag Geen Naam Hebben).

Telefonisch bij Ans Koiter:



053-4765220

Per mail: ans.koiter@gmail.com

*Erna Perik, namens de
Pastoraatgroep en Locatieraad*

Alphons Ariëns en de Missie

Als kapelaan in Enschede richtte hij rond 1895 voor de jongens van de Aloysiusvereniging propagandaclubs op voor de missie.



Hij steunde o.a. de witte paters en hij organiseerde voorlichtingsavonden (je zou ze ook feestavonden kunnen

noemen), waar ook missionarissen hun zegje mochten doen. Op 14 juni 1896 regelde hij een avond voor father Kreymborg, een missionaris uit Nieuw Zeeland.

In een verslag van *De Katholieke Werkman* van 19 juni 1896 staat hierover: “Enschede 14 Juni. Door de heer Verbeek was hedenavond in het R.K. Arbeidersgebouw een feestavond georganiseerd, waar ten voordele van den Eerwaarden Heer Kreymborg op Nieuw Zeeland verschillende schone voordrachten werden gegeven, waartoe men tegen betaling toegang had. De zaal was tot in alle hoeken bezet en ofschoon van spelers en toehoorders verscheidene zweetdruppels gevorderd werden was de een zowel als de ander zeer voldaan. De opbrengst voor de missie bedroeg fl. 184,84.”

In zijn rede van 9 nov. 1909, gehouden in Enschede, maakte Ariëns bekend dat dezelfde father Kreymborg elders een voorlichtingsavond had gehouden, die ongeveer duizend gulden had opgebracht.

Later toen hij pastoor geworden was drukte hij zijn 1^e communicanten op het hart dat zij vooral veel liefde en offerzin voor de missie moesten opbrengen. Zo introduceerde Ariëns al vroeg de missiegeest bij de jeugd. Op het communiefeest in 1912 wees hij de kinderen op de noodzaak van offervaardigheid. De kinderen van de parochie in Maarssen wisten in 1921 bijna Fl. 300,- voor de missie bijeen te brengen. Ook wat de missievoorlichting betreft liep Ariëns dus voorop.

Redactie

Ik geef de pen door aan.....

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Frits Heijne geboren in de Kalanderstraat op nr. 28 in Enschede, getrouwd met Wies van Goethem. In mijn werkbare verleden ondernemer en nu genietend van mijn vrije tijd en mijn pensioen. Ik heb een passie voor de Jacobus kerk! Deze kerk is gebouwd van 1931 t/m 1933. Ik ben de oudste van een groot gezin met 8 kinderen. Ieder werd toen der tijd geacht om wat voor de kerk te doen, ook ik dus: Ik werd in de oorlog, op 7 jarige leeftijd, misdienaar. Als misdienaar hebben de zusters van het Larinksticht mij de antwoorden



geleerd omdat ik nog niet zo goed kon lezen.

Wat deed je als misdienaar in de kerk **in de oorlog en na de oorlog**. Nou de mis dienen en allerlei hand en span diensten leveren. Onder de bezielende leiding van koster Huuskes werden ieder voorjaar 4 misdienaars als vrijwilliger aangewezen om 900 kussentjes te kloppen! Als de koster niet keek werden verschillende niet geklopte kussentjes naar de stapel geklopt verplaatst.

In de oorlog werd voor de mis de kerk verduisterd. De ramen waren voorzien van blauwe rolgordijnen die we neer moesten laten. In hoofdzaak 's-avonds, want dan kon men vanuit de vliegtuigen niet zien dat er een kerk stond. Ik heb ook nog goede herinneringen aan kapelaan De Hosson. Deze kapelaan zat in het verzet en is op 32 jarige leeftijd op 31 Oct gefusilleerd in Gronau. Zijn portret hangt nog in de sacristie. († 1944 en begraven bij het verzetsmonument in Groningen red.) Ook was ik er elk jaar bij als de banken verpacht werden. Vooral onder de elite van de kerkgangers werd er flink tegen elkaar opgeboden voor een vaste plaats vóór in de kerk. Dit ging er soms heftig aan toe.

Er waren volgens mij - maar dat weet ik niet zeker - priesters ondergedoken bij of in de kerk. Ik heb verschillende keren een mis gediend, soms wel 3 achter elkaar! Dat duurde een kwartiertje aan een zij-altaar 's morgens om 6 uur en ik mocht er niet over praten! Maar het fijne weet ik er nog niet van.

Ook was ik erbij toen de 14 staties geplaatst werden in 1952 gemaakt door Charles Eyck. Alles met de hand

geboetseerd! Op de plaats waar nu de staties hangen, hingen vroeger schilderijen maar deze zijn spoorloos! Wie weet waar ze gebleven zijn? U merkt mijn weemoed over 'toen alles anders was en de kerk nog vol zat op zondag'.

We zijn in 1959 getrouwd en hebben daarna nog 3 jaar in de Kalandersstraat gewoond onder de Jacobus kerk.

Enige jaren geleden ontmoete ik Han Ticherler bij de supermarkt. Die kende ik al meer 60 jaar! Tijdens de bevrijding heb ik met Han in het oude mannen en vrouwen huis een handkar vol met etenswaren opgehaald die de Duitsers op de vlucht hadden achter gelaten - maar dat ter zijde -. Han vroeg mij of ik geen kerkwacht wilde worden in de Jacobus kerk, nou dat leek mij wel wat.

Ik was er een hele tijd niet geweest, maar toen ik weer in de kerk kwam **voelde het als thuis komen**.

Inmiddels heb ik mij flink verdiept in de geschiedenis van de kerk zodat ik de mensen die de kerk bezoeken tekst en uitleg kan geven. De kerk is in de zomermaanden iedere zaterdagmiddag geopend. Er komen elke zaterdag gemiddeld tussen de 250 en 450 mensen! Wij doen dit met een fijne ploeg mensen. Helaas hebben wij moeten besluiten om dinsdag niet meer open te gaan omdat we te weinig kerkwachten hebben, Als we open zijn horen wij heel vaak: "wat fijn dat de kerk geopend is". Elke zaterdag als ik dienst heb maak ik wel wat leuks mee! Ik zou hier ook wel een leuk stukje over kunnen schrijven! Wie weet?

We zoeken nog wel enkele kerkwachten. Nodig is passie met de



kerk, je willen verdiepen in de geschiedenis van de kerk - en die is niet mis- en een leuke babbel hebben om je verhaal te vertellen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat van de Jacobuskerk t.n.v Joop van de Woning. Ook dames zijn welkom.

Ik zou nog veel meer van de Jacobus kunnen vertellen, dat doe ik een volgende keer.

Vooreerst **geef ik de pen door aan Bernadette Eageln**

Vriendelijke groeten, Frits Heijne

Boek over Carel Jacobs gepresenteerd



Zaterdag 3 maart j.l. vond in de balletzaal van het conservatorium de presentatie plaats van het boek: "Carel Jacobs, zijn leven, zijn werk, zijn vrienden, zijn vijanden", geschreven door Dr. Hans van Dijk, emeritus hoogleraar muzikwetenschappen.

Dat in deze rubriek aandacht aan de boekpresentatie wordt gegeven is gelegen in het feit, dat twee personen van onze locatie het boek persoonlijk door de schrijver kregen uitgereikt:

Jan Willem Berns werkte aan de

uitgave mee vanwege zijn kennis van de historie van katholiek Enschede. Hij wist o.a. de boerderij in Beuningen te achterhalen waarin de musicus de laatste maanden van de bezetting was ondergedoken.

Marlies Theusink mocht het boek in ontvangst nemen vanwege de vele informatie die Gerard Theusink, een studiegenoot van de schrijver in de 60-er jaren, aan Van Dijk verstrekte. Gerard gaf Hans van Dijk zelfs de originele partituur van de huwelijksmis die Carel Jacobs schreef in 1963 voor het huwelijk van Gerard en Marlies.

Hennie Kloppers

Fantastisch! Nogmaals dank dank

Ook namens de gezinnen die een pakket mochten ontvangen wil, de werkgroep Ontmoeten in de Wijk (voorheen de werkgroep **Kerk en Wijk** van Velve-Lindenhof) u hartelijk dank zeggen. Niet alleen konden er individueel mensen geholpen worden hun zegelboekjes vol te maken, daarnaast heeft de werkgroep ook nog eens 31 pakketten op kunnen halen. Het waren er zoveel dat er met een leerkracht van school (iemand die al jaren op deze school werkt en dus de gezinnen zeer goed kent) overlegd is. Ook is de werkgroep weer niet binnen de grenzen van de voormalige Goede Herderparochie gebleven, maar men heeft ook "bezorgd" in andere wijken. Bovendien is Kerk en



Wijk vanaf het begin dat gestart werd met deze 'ludieke-plak-actie' een oecumenische werkgroep geweest en heeft zich duidelijk voor alle gezindten ingezet. Altijd met volle medewerking van de wijkraad Velve-Lindenhof.

Hartverwarmend, de kleine kattedeljes die soms de enveloppen vergezelden: "Hartelijke groeten en succes" of "plak ze!" of "hopelijk op tijd en gegroet." Vooral in dit zeer kleine spreekt zeer duidelijk door hoe mensen met anderen meeleven. En dat is bijzonder hartverwarmend.

Van onze kant (*in dit geval betrokken redactieleden*) onze oprechte dank aan de werkgroep 'Ontmoeten in de wijk', niet alleen aan Anny Prieshof, die op deze manier, al fietsend heel wat mensen ontmoet, maar aan alle leden van de betreffende werkgroep, die samen met haar – achter de schermen – heel veel werk verzetten. Kijk bijvoorbeeld eens binnen in de Museum-Buurtkamer de Vleeschhouwerij en praat samen met buurtgenoten en anderen over wat u bezig houdt en gezellig vindt. Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. En nu ook elke laatste zondagmiddag van de maand om 14.00 uur.

Redactie

In Memoriam Johan Ipskamp en Tony Katier-Keizer

Op **6 februari** is overleden **Johan Ipskamp** en op 10 februari hebben we afscheid van hem genomen. Lang

woonde hij met zijn vrouw Fia aan de Heutinkstraat, vlak bij de kerk. De laatste jaren woonden ze in het flat aan de Espoortstraat. Waar hij ook woonde, Johan was een geliefd man: zorgzaam en attent. Voor zijn vrouw, voor familieleden, burens en leden van de verschillende verenigingen waar hij lid van was. Een echt mens. Daarom hebben wij zijn uitvaart ook over de Goede Herder gelezen. Een beeld van Jezus waar Johan zich aan kon spiegelen. Johan is 82 jaar geworden. We wensen zijn vrouw veel sterkte bij dit plotselinge verlies en troost uit de vele goede herinneringen.

Op **28 februari** is overleden Antonia **Katier-Keizers, Tony**. Op 6 maart hebben we in kleine kring haar uitgeleide gedaan. Ze is bijna 96 jaar geworden en ze heeft een groot deel van haar leven in Enschede Noord en het Achtervoort gewoond. Door haar afkomst uit Vreden (DI) en haar huwelijk met de Nederlandse Hein Katier heeft ze veel moeten meemaken van alle politieke woelingen. Maar daarin bleef zij als vrouw en moeder fier overeind met de nodige relativering en levenslust. Haar dochter en kleinkinderen hebben haar dan ook met verdriet los moeten laten. Dat haar liefde en levenslust voor hen een bron van troost mag blijven.

Wij willen dat er gerechtigheid zal geschieden met het huis van anderen, en dat men barmhartigheid laat gelden met ons eigen huis.

Franciscus van Sales





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede
e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)
Iedere zondag 16.30 uur (pl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur
Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober di. 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te
wonen. Heeft u hulp
nodig voor kleine reparaties in en om het
huis. Wilt u bezoek aan huis voor een
praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte
of opname in het ziekenhuis. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat, u
kunt ook langskomen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft
voldoende parkeergelegenheid en er
zijn faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



26 maart

Mariaboodschap

De Kerk viert op 26 maart, 9 maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt



samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt.

1 april Palmzondag

Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd.

3 april Boeteviering

De boeteviering is een mooie voorbereiding om uiteindelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Boetesacrament

De biecht, boetesacrament of sacrament van boete en verzoening. In dit specifiek katholieke sacrament ontmoet de gelovige Onze Lieve Heer die de berouwvolle zondaar steeds weer vergeeft. Het is aan Jezus om je zonden te belijden en het is dan ook de Heer die vergeving geeft, via de priester die de biecht hoort. De biecht is een sacrament, omdat door de absolutie Christus zelf de zondaar vergeeft.

4 april Chrismamis

Eucharistieviering in de Goede Week, waarin de bisschop de sacramentele oliën wijdt.

5 april Witte Donderdag

Witte Donderdag is de donderdag



vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Geen H. mis in de St. Pauluskerk. Er is 1 gezamenlijke viering in de St. Jacobuskerk.

6 april Goede Vrijdag

Kruisweg

De Kruisweg is een oefening van Devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

Kruisverering

Op de kruisvertoning volgt de kruisverering.

Daarbij is het de bedoeling dat alle aanwezigen langs het kruis



trekken en dit vereren met een kniebuiging of een kus. Aan het einde van de kruisverering wordt het kruis op zijn gebruikelijke plaats op het altaar geplaatst.

Op Goede Vrijdag wordt traditiegetrouw de Eucharistie in het geheel niet gevierd. De Kerk acht het niet passend om op de dag waarop zij het bloedig offer van Jezus herdenkt, dit onbloedig te hernieuwen in het offer van de Mis. Wel wordt de gelovigen op Goede Vrijdag de gelegenheid gegeven te Communie te gaan. Daarbij worden hosties gebruikt die tijdens de avondmis van Witte Donderdag speciaal voor de communie op Goede Vrijdag zijn geconsacreerd. Het altaar is tijdens de communieviering bedekt met Dwaal en Corporale.

Goede Vrijdag is, net als Aswoensdag,



een dag van verplicht *Vasten en Ont-houding*.

7 april Stille Zaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die vooraf gaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Paaswake

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritius, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de Eucharistieviering.

Geen Paaswake in de St. Pauluskerk, maar wel in de St. Jacobuskerk.

8 april Paaszondag

Paaszondag staat in het teken van de vreugde over Christus? Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven.

15 april Beloken Pasen & Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.



BIJBELGROEP

De Bijbelgroep is maandelijks op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal.

Wil je kennismaken met het katholieke geloof dan is de Alpha cursus een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk, 074 – 3494815.



KRONIEK

Dhr. Kenneth Eduard Gemin overleden 29 februari 2012, geboren 23 maart 1950. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Op maandag **26 maart om 19.00 uur** is er een H. mis in de kapel, i.v.m. het *Hoogfeest van Mariaboodschap*.

Kerk in Nood organiseert in heel Nederland de Avond van de Martelaren om te bidden voor de vervolgte Christenen. De gebedsgroep van de St. Pauluskerk bidden op donderdag 29 maart 18.30 – 19.30 uur voor de Christenen die gedood zijn vanwege hun geloof en bidden voor alle Christenen die op dit moment vervolgd worden.

Op **zaterdag 31 maart** om 10.00 uur is er voor de kinderen de mogelijkheid om *Palmpasenstokken* te maken in de JP zaal.

Op zondag **1 april** na de H. mis is er de deurcollecte voor de *bisschoppelijke vastenactie*.

Op dinsdag **3 april** is om 19.00 uur in de St. Pauluskerk een *boeteviering* en daarna de gelegenheid om te *biechten*.

Op donderdag **5 april** is er om 19.00 uur *geen Witte Donderdagviering in de St. Pauluskerk*.

Er is 1 viering in de St. Jacobuskerk.

Om *20.45 uur* zal in de St. Pauluskerk op een plechtige wijze de ciborie en de Godslamp naar de kapel worden gebracht. De altaartafel wordt leeg gemaakt.

Van *21.00 uur tot 24.00 uur* is er een *wake in de kapel* van de St. Pauluskerk.

Op het altaar in de bovenkapel staan de Cibories (met geconsacreerde hosties) Tijdens de wake proberen de gelovigen in te gaan op het verzoek dat Jezus in de nacht voor zijn Kruisdood aan de



apostelen deed.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Op vrijdag **6 april** is er om 15.00 uur *Kruisweg* in de St. Pauluskerk. Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd.

Om 19.00 uur is er *Kruisverering* in de St. Pauluskerk.

Op vrijdag 6 april is er om 19.00 uur geen H. Mis in de kapel, i.v.m. kruisverering. Wel is er om 18.30 uur tot 19.00 uur Stille Aanbedding, tevens de start van de *noveen* voor de Goddelijke barmhartigheid. Deze noveen duurt tot en met 15 april.

Op zaterdag **7 april** is er geen Paaswake in de St. Pauluskerk i.v.m. priesterterkort. Wel is er een Paaswake 22.00 uur in de St. Jacobuskerk.

Op zondag **8 april** is er een om 9.30 uur een *plechtige Hoogmis i.v.m. Paaszondag* m.m.w. dames-heren-koor. Er is dan een intredeprocessie met de paaskaars, zegening met doopwater en hernieuwing van de doopbelofte. Ook worden de Heilige Oliën aangedragen. Tijdens de H. mis is er ook speciale muzikale intermezzo. Na de H. mis is er de mogelijkheid om *wijwater* mee te nemen.

U bent na de viering van harte welkom in de JP zaal om elkaar *Zalig Pasen te wensen* onder het genot van een hapje.

Op zondag **15 april** is er weer een *Engelse H. mis* "Hoogfeest van de Goddelijke Barmhartigheid" om 11.00 uur in de kapel voor meer informatie: Andrea Herrera-Jaramillo, 0641205728

ST. PAULUSKIDS

Hallo kinderen, weten jullie wat **Goede Vrijdag** is? Het is de vrijdag voor



Pasen. Deze dag herdenken we dat Jezus is doodgegaan. Ze hebben Hem met spijkers aan het kruis geslagen, wat zal dat pijn hebben gedaan. Waarom zou dan toch deze dag Goede Vrijdag worden genoemd? Er was toch niks goeds aan, dat Jezus dood ging! Goede Vrijdag heet zo omdat Jezus Zijn leven aan ons allemaal GEGEVEN heeft. Dit deed Hij, omdat Hij onze dingen die we fout doen aan het kruis heeft gedragen. Dit betekent dat Hij ervoor zorgt dat God ons kan vergeven als we iets doen dat niet mag. Meestal doen we dan een ander verdriet of pijn. Als je er spijt van hebt kan God je vergeven en jij kunt dan ook naar de ander toe gaan en zeggen dat je spijt hebt.

Op vrijdag 6 april is er *Kruisweg* om 15.00 uur. Kom je ook?!

Vergeeten jullie ook de kinderwoord-diensten niet de datums zijn: 25/3, 1/4, 8/4.

Groetjes van de Kinderwoorddienst groep.

RKS Ariëns

Voor actuele informatie en activiteiten voor studenten in Enschede ga naar: <http://www.ariens.utwente.nl> of mail naar rksariens@gmail.com.

De St. Pauluskerk wens iedereen een Zalig Pasen!





H. Geest - Maria

Deurningestraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W. Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

Kopij inleveren **vóór ma. 9 april**

Periode: 29 april t/m 10 juni (incl.
Hemelvaart en Pinksteren).

PELGRIM, wát 'n mooi blad!

VERGADERAGENDA

vr. 23 febr. 13.45 u. 1^e Communie
di. 27 febr. 19.00 u. Ziekenbez.gr.
wo. 28 mrt. 09.30 u. KVG
vr. 30 mrt. 19.30 u. 1^e Communie
vr. 30 mrt. 13.30 u. Vormsel
di. 10 apr. 09.30 u. Red. par.blad
vr. 13 apr. 13.45 u. 1^e Communie
wo. 25 apr. 19.30 u. KVG

HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN: (16 feb. /22 mrt.)



Johan en Annie Mekkelholt-Witbreuk, onze zieken, Annie Beckers, fam. Beckers, fam. Bevers-Kleinsman, fam. Kamphuis en van Leeuwen, fam. Berent,

Tadeusz Maciejczyk, fam. Maciejczyk, Jos Stijntjes-Punte en overl. fam., Willy Wolbert, Jan Rietman, Koen Westerveld, Piet Laan, Ans Lucassen-Weersink, Hannie Douwma, Greta Busschers, Piet Ravesloot (jaar-gedachtenis), voor een ernstige zieke en haar fam., Harry Brok en Ria Brok van de Keppel, Christine Knottenbelt-Spit, voor Carolien, Marjolein Vije, Frans Korf, en uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk.

€ COLLECTES MARIAKERK

Januari: € 844,30

Februari: € 715,50

EERSTE H. COMMUNIE 2012

Door de werkgroep Eerste Communie

De 1^e Communie zal plaatsvinden
op: **zondag 15 april 2012.**

► **Zie ook de vergaderagenda!**



Gedoopt

Op zondag 5 febr. 2012 vierden we de doop van: **Wies-Daantje-Els**, dochter van de fam. Wolbers-Niehuis.

Op zondag 5 febr. 2012 vierden we de doop van: **Bente**, dochter van de fam. Horvath-Kortman.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkig mensen.

O V E R L E D E N



Jan Rietman.

In de uitvaartviering werd Jan herdacht door Rietje Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor.

Een heel trouw lid van ons koor is overleden; Jan Rietman.

Jan was de laatste tijd erg moe, soms te moe. Om van achterin de kerk naar voren te lopen werd steeds moeilijker, totdat hij dacht: 'ik blijf lekker achter in de kerk zitten en luister naar het koor, in plaats dat ik zelf meezing'!

Van Briggitte kreeg ik een telefoontje, dat vader in het ziekenhuis lag met een ernstige longontsteking. En dat op een leeftijd van 91 jaar.

Omdat ik zelf vorige week in het ziekenhuis moest zijn, wilde ik even



bij Jan binnen lopen, om te vragen hoe het met hem ging.

Toen ik uit de lift stapte, zat de familie van Jan daar en vroegen of ik naar Jan wilde. Het bleek dat hij heel ziek was. Ik had voor hem een kleinigheidje gekocht en heb dit aan de familie gegeven met het verzoek om hem vooral de groeten te doen.

Jan je hebt het niet gered. Nu eindelijk weer samen.

Je zou dit jaar worden onderscheiden met de ontvangst van de Gregorius-speld, omdat je 40 jaar in het koor hebt gezongen.

Je was er altijd, keurig in het pak waar ik jou ook tegen kwam. Zo kende ik Jan Rietman.

Op je verjaardag, toen je 90 jaar oud werd, heb je voor alle leden van het koor een mooi feest gegeven.

Jan bedankt voor de mooie jaren samen met het koor.

We wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.

Als blijk van waardering van het hele koor, leg ik de bloemen die op de lege stoel van Jan liggen bij de andere bloemen.

Op 8 februari was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Mw. Tony Katier-Keizer

Op 1 Maart is overleden mw. Tony Katier-Keizer. Zij woonde meer dan 25 jaar op het Achtervoort. Haar uitvaart was in de Ariënsge-dachteniskerk.

Voor haar 'in memoriam' zie: bij de lokatie Ariënsgedachtenis.



Marjolein Vije

Marjolein is geboren op 24 september 1985. Ze groeide op samen met haar zusjes Jorieke en Eline aan de Pompstationweg. Na de middelbare school ging ze naar de Hotelschool in Leeuwarden. In het derde studiejaar is ze een half jaar in Thailand geweest. Daarna heeft ze stage gelopen bij de Broeierd waar ze



vervolgens kon blijven werken. Hier heeft ze met veel plezier gewerkt.

Zes jaar geleden leerde zij Laurens kennen. Samen woonden ze drie jaar aan de Weerseloseweg waar ze gelukkige jaren hebben gehad.

Helaas werd ze vorig jaar september getroffen door leukemie. Vol goede moed en in het volste vertrouwen dat alles goed zou komen, heeft ze de chemokuren en de beenmergtransplantatie ondergaan.

Na een aantal fijne weken thuis, sloeg het noodlot toe. De leukemie was terug en zo hevig dat deze strijd voor haar niet te winnen was. Met heel veel pijn in ons hart moeten wij haar laten gaan.

Het doet ons goed te zien dat onze lieve Marjolein bij zoveel mensen erg geliefd was. We danken iedereen voor het warme medeleven.

Op 1 maart was haar uitvaart vanuit de Mariakerk.

VRIJWILLIGERSAVOND

Bericht van de locatieraad.

Op *vrijdagavond 27 april* is er een vrijwilligersavond in het parochiecentrum. **Aanvang 19.30 uur.**

Alle parochianen die op enigerwijze betrokken zijn bij het vele vrijwilligerswerk, zijn van harte uitgenodigd, om elkaar onder **gezellige** omstandigheden, te ontmoeten.

► Houdt deze avond vrij!!

OVERIGE VIERINGEN.

► **Het Achtervoort:**

Elke 4^e maandag van de maand 18.30 u. Eucharistieviering door Pater Jan Gieselink Sm. **Met volkszang.**

► *Het Gemengd Koor verleent voor 't Achtervoort alleen nog haar medewerking op bepaalde feestdagen.*

► **2^e Paasdag 9 april 09.15** uur Eucharistieviering Pater J. Gieselink Sm. m.m.w. van het Gemengd Koor.

► **De Dollard:**

Elke 1^e dinsdag van de maand 18.30 uur woord- en communieviering.

TIMON WOONGROEP ROOMBEEK

zoekt nieuwe burens voor jongeren.

Timon Woongroep Roombeek in Enschede heeft een vacature voor een echtpaar met of zonder kinderen die op vrijwillige basis als goede buur voor de jongeren willen fungeren. Interesse? Voor **meer informatie** kunt u zich wenden tot:

Timon Centraal Bureau Sjoerd Poorta
s.poorta@timon.nl tel. 030 – 694 00 71

► **Zie ook de info op:** www.timon.nl





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,

contactpersoon / penningmeester

e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468

ING-Bank 66.51.62.138

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Vormsel in St.Jan-H.Michaël

We hebben al enkele bijeenkomsten gehad ter voorbereiding op het vormsel. We zijn begonnen met de DiaconActiondag waarbij we allerlei dingen gemaakt hebben voor een ander. Daarna was er een kloosterdag in Denekamp, welke in het teken stond van Fransiscus. Dit was een zeer leuke en waardevolle dag, we hebben genoten van de “moderne” zusters, die de kinderen erg aantekelijk aan het werk hebben gezet en mooie verhalen hebben verteld.

De laatste bijeenkomst was een thema avond samen met de kinderen van de Ariënsgeachtenis locatie en de Verrijzenis. We hebben hierbij nogmaals gesproken over de dag in Denekamp en gepraat over het hongerdoek voor de vasten. We gaan ook nog iconen schilderen.

Op 18 maart is de presentatieviering van de kinderen van onze locatie en op 22 april is de vormselviering in de St.Jan kerk, samen met de drie locaties. De kinderen van onze locatie die het vormsel zullen ontvangen zijn: Melissa Pérez Fernández, Milou van de Woord, Thymen Bergman, Antonia Shahin, Luca van Vugt, Charlotte Smit, Wouter Langeveld, Koen ter Heegde, Vincent Vaanholt, Robin Bargeman, Marleen Poppe, Stef Millar. Wij wensen hen nog een goede verdere voorbereiding en een mooie viering op 22 april.

Namens de vormselwerkgroep,

Lisette Janssen

Sobere maaltijd

Iedere zondag in de 40-dagentijd is er om 19.00 uur een Vesper in de



Eudokiakapel van de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijzerstr. 20, Enschede. Deze vesper is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de St.Jan-H.Michael en de Apostel Thomaskerk.

Wij zijn begonnen met 6 brandende kaarsen iedere week gaat er één uit. Zo bereiden we ons voor op Pasen, met donker in de goede week en nieuw Licht met Pasen.

We verdiepen ons in het hongerdoek: 'Het dagelijks brood', waarbij thema's als solidariteit, delen, en leven aan bod komen maar ook welzijn. Wat betekent dit voor ons en voor ons dagelijks leven?

De laatste zondag, Palmzondag, wordt de dienst voorafgegaan door een sobere maaltijd, om 18.00 uur. Met elkaar eten we een eenvoudige maaltijd, een maaltijd waarmee veel mensen op de wereld het dagelijks moeten doen. En velen zouden al blij zijn als ze dagelijks zo'n maaltijd zouden krijgen. Het geldt dat we hiermee uitsparen is voor een vastenproject. Het eten wordt gevolgd door de vesper. Voor deze maaltijd hoeft u niet uw eigen bord en lepel mee te nemen. Wel is het fijn te weten dat u komt. Dat kan bij Tiny Hannink.

Per email: hannink-starre@zonnet.nl
of telefonisch 053- 4340559

U bent allen van harte welkom.

Namens de oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en Apostel Thomas Kerk, Tiny Hannink

Vieringen in de Goede Week

Palmzondag, 1 april, om 9.30 uur een gezinsviering m.m.v. het Projectkoor. Natuurlijk mogen de palmpasens niet ontbreken. Na de viering is er koffie.

Goede Vrijdag, 6 april, om 19.00 uur viering m.m.v. gemengd koor. Er is gelegenheid om bloemen bij het kruis neer te leggen of een kaarsje aan te steken. Raadpleeg dit parochieblad voor alle vieringen en bijzonderheden van de Goede Week en Pasen. Wij wensen u een fijne voorbereidingsstijd op Pasen. *Engelien Nijhof.*

In memoriam Josef Bugajski

Op **10 februari** is overleden Josef Bugajski, bijna 84 jaar oud. Na de oorlog is hij met zijn vrouw Kaziemira vanuit Polen in Enschede terecht gekomen. Hier hebben ze hun gezin gesticht en hun leven opgebouwd aan de Dennenweg. Na de dood van zijn vrouw viel Jozef het leven zwaar en de latere jaren werd hij verteerd door heimwee naar Polen. In kleine kring is in zijn moedertaal afscheid van hem genomen. Dat hij nu mag rusten in vrede.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 29 maart	Eucharistie
Donderdag 5 april	Protestant
Witte donderdag	+avondmaal
Zaterdag 7 april	Oecumenisch
Pasen +Koor/)	Binnenhof
Donderdag 12 april	Protestant
Donderdag 19 april	Eucharistie
Donderdag 26 april	Protestant
Donderdag 3 mei	Eucharistie
Hatteler	
Woensdag 18 april	Protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 1 februari vergaderden
LRV/PGV van onze kerk weer. Ik
kon er door mijn werk op het laatste
moment niet bij zijn. Bij dezen dus
een verslagje in commissie.



De voorbereidingen voor de 1^e Heilige Communie zijn in volle gang. Gegeven de ervaring van de werkgroep verloopt alles volgens planning. We hebben dit jaar 35 communicantjes.

En na de communie komt het Vormsel. Dit jaar zijn de vormelingen ter voorbereiding op deze bijzondere gebeurtenis op bezoek geweest in Denekamp bij de Zusters Franciscanessen.

De pastoraal werkers zijn middels zg. bezinningsdagen bij elkaar geweest oa. over veranderingsprocessen.

We gaan onze financiën nog een keer goed tegen het licht houden. Via Tubantia meldde het centrale bestuur al dat we dit jaar als stadsbrede parochie in de rode cijfers terecht zijn gekomen. Alhoewel onze eigen lokatie het (nog) goed doet zullen wij ook in de Verrijzenis de financiën goed in de gaten moeten houden en waar mogelijk kijken of we kosten kunnen verlagen en opbrengsten verhogen.

De groene boekjes in onze kerk zijn eh... in niet meer zo'n goede staat. We bekijken of we daar wat aan kunnen veranderen. Wellicht door ze in te (laten) binden.

De priesterkleding is, ondanks een recente stoombeurt, niet heel erg schoon meer. We zoeken in parochieverband naar mogelijke vervanging.

*Groet Wim Lieven, voorzitter
locatieraad Verrijzeniskerk*

Staties

Op zoek naar objecten die onze kerk zouden kunnen verfraaien, werd ons gewezen op de kruiswegstaties



die nog in de Ariënsgedachteniskerk zouden kunnen zijn. We troffen in die kerk aan de Hogelandsingel op zolder een doos met staties aan. (*Noot van de redactie: voor meer informatie over herkomst zie Pelgrim nr. 2 pagina 24*). Deze staties bleken in de De Goede Herder in de Velve aan de muur te hebben gehangen. Ze zijn gemaakt in 1965 door W. Friesen. Toen we deze staties nader bekeken kwamen we tot de ontdekking dat er 15 staties waren in plaats van 14. De 15^e statie bleek de verrijzenis uit te beelden. Goed



passend dus in de Verrijzeniskerk. Ook bleek dat diverse staties beschadigd waren en sommige zelfs gebroken (waaronder de 15^e). We hebben alle staties naar het Stiepeltje gebracht om ze te laten reinigen en herstellen. Deze mensen hebben een



klein wonder verricht want deze week kregen we een telefoontje dat het herstellen van met name de 15^e statie goed gelukt was en dat we in de 10^e week, dus omstreeks 8 maart, de staties op konden halen. De bedoeling is dan om de staties in



de kerk aan te brengen en op zondag 25 maart willen we de staties in de Eucharistieviering in laten zegenen door pastor André Monninkhof, zodat we met Pasen een en ander gereed hebben.

Joop van de Pieterman

Werkgroep Liturgie Verzorgingshuizen

Om u een beeld te geven van de werkzaamheden die de verschillende werkgroepen verrichten, hebben we ditmaal een stukje van de werkgroep Liturgie in Verzorgingshuizen: De dienst in De Posten is elke tweede vrijdag van de maand; De donderdag daarvoor ga ik al naar de Posten, vanaf 10 tot 12 uur ongeveer, om de mensen te vragen of ze naar de mis willen en of ze gehaald moeten worden met de rolstoel. De mobiele mensen krijgen alleen een briefje en

we overleggen soms met de verpleging in verband met het aankleden. Op donderdagmiddag gaan we alvast koekjes kopen en strijken we de kleden. Dan zijn we vrijdagmorgen om 9.00 uur in de zaal, met ons achten, om de tafels en de stoelen in te delen en het een beetje gezellig te maken. Om 09.30 uur gaan we, meestal allemaal, op weg naar de afgesproken kamers om de mensen op te halen. De dienst begint om 10.00 uur; na afloop delen we koffie uit en praten we nog even na met de mensen. Daarna brengen we iedereen weer terug naar hun kamers. De meeste deelnemers vinden het wel gezellig. Uiteraard moet er dan nog opgeruimd worden en praten we met de werkgroep nog even na. Meestal gaan we dan rond 12.00 uur naar huis.

Namens de werkgroep, Fie Otten

Het is één regeltje in de Pelgrim om aan te kondigen dat deze viering gehouden wordt, maar u ziet dat er heel wat uurtjes in gaan zitten om het allemaal perfect te laten verlopen. Wat fijn dat deze werkgroep bestaat!

Palmpasenviering in de Verrijzenis

Op zondag 1 april is het Palmpasen. Traditioneel wordt er dan een palmpasenoftocht gehouden in de Verrijzeniskerk. Kinderen die een palmpasensterk hebben, kunnen dan meelopen in de optocht. Kunt u geen palmpasensterk maken en wilt u dat **samen** met uw kind(eren) leren? Dat kan. Op zaterdag 31 maart bent u



hiervoor van harte welkom in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk. Van 10.30 uur tot ongeveer 11.30 uur zullen wij ermee bezig zijn. Het is wel **noodzakelijk** dat u zich dan **voor 28 maart** opgeeft bij het secretariaat, telnr: 4760606.

*Met vriendelijke groeten,
de werkgroep Palmpasen*

Opbrengsten

In het vorige nummer van Pelgrim vermelden we per abuis de verkeerde jaartallen bij de opbrengsten van de Vastenactie.

De Vastenactie van 2010 heeft voor de Verrijzenislocatie 5.910,88 opgebracht. Van de actie in 2011 is de definitieve opbrengst nog niet bekend, maar de telling tot heden is: 5.131,98.

Zoals vermeld wordt dit jaar het Vastenactie zakje niet meer bij u aan huis opgehaald. Achter in de kerk staat een speciale bus waar u het zakje met uw bijdrage in kunt doen. Maar u kunt ook per bank geld overmaken. Als u geld overmaakt kan men aan het postcode zien dat het van onze locatie afkomstig is en krijg de werkgroep daar bericht over.

Alvast dank voor uw medewerking en gaven namens de werkgroep *Missie Ontwikkeling en Vrede Enschede Zuid / West*

Overleden

Op **25 januari 2012** is **mevrouw Sini van de Berg-Nijland** overleden, geboren 1 november 1928, zij

woonde in De Posten. Op 31 januari was haar uitvaart, waarna de crematie plaatsvond in Usselo.

Op **28 februari 2012** is **mevrouw Tilly Veltink-Wiggers** overleden, geboren 4 juni 1937, zij woonde in De Posten. Haar uitvaart was op 5 maart waarna de crematie plaatsvond in Usselo.

Vrijwilligers

We hebben de laatste maanden veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Daar zijn ook mensen bij die hun ‘takenpakket’ hebben uitgebreid. Maar ondanks dat kunnen we nog steeds extra handen gebruiken. Lijkt het u fijn om iets voor de gemeenschap te kunnen doen, loop dan eens binnen op één van de ochtenden en laat het ons weten. En misschien komen we al pratende wel op uw ongekende talenten uit.

Schoolviering

Op donderdag 5 april om 18.00 uur zal de Weth. A.F. van der Heijden-school (Helmerhoek) haar jaarlijkse Paasviering houden in de Verrijzeniskerk. De kinderen van groep 8 vertellen het passieverhaal en beelden het uit. Het schoolkoor verzorgt de zang en leerlingen uit verschillende groepen brengen muziek ten gehore. Tevens wordt de opbrengst van de sponsorloop, voor het goede doel, bekend gemaakt.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**
13 maart voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van april.
10 april voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van mei.

Voor de doopvieringen in de

Verrijzeniskerk	zondag 15 april
Paulus	zondag 22 april
Maria-H.Geestkerk	zondag 29 april

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk	zondag 6 mei
Jacobuskerk	zondag 13 mei
Josephkerk	zondag 13 mei
Ariënsgedachteniskerk	zondag 20 mei



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

25 maart

Jer. 31, 31-34
Heb. 5, 7-9
Joh. 12, 20-33

1 april

Palmzondag
Jes. 50, 4-7
Fil. 2, 6-11
Mc. 15, 1-39

5 april

Witte Donderdag
Ex. 12, 1-14
1 Kor. 11, 23-26
Joh. 13, 1-15

6 april

Goede Vrijdag
Jes. 52, 13-53
Heb.4, 14-16+5,7-9
Joh. 18, 1-19, 42

7 april

Paaswake
Gen. 1, 1-2, 2
Ex. 14, 15-15,1
Mc. 16, 1-8

8 april

Pasen
Hand.10, 34-43
Kol. 3, 1-4
Joh. 20, 1-9

15 april

Hand. 4, 32-35
1 Joh. 5, 1-6
Joh. 20, 19-31

22 april

Hand. 3, 13-19
1 Joh. 2, 1-5
Lc. 24, 35-48

29 april: Hand. 4, 8-12; 1 Joh. 3, 1-2; Joh. 10, 11-18

Het is niet waar dat het lijden zinloos is. Gelovige mensen weten dat; zij kennen het vruchtbaar sterven van het graan in de aarde, en leven in het witte licht van het Paasmysterie.
(L. Vander Kerken)



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 24/25 maart 2012 5^e zondag van de 40-dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangSt.Josep	I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Kronenberg
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H. Antonissen
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	VolkszKWD	A. Monninkhof
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	H. v.d. Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A. Monninkhof

WEEKEND 31maart/1 april 2012 Palmzondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie gezinsvierin	Kinderkoor	A. Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30	Eucharistie	Dameskoor	A. Monninkhof + I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co gezinsvierin	Projectkoor	C. Berbée
H. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he. Koor KWD	H. Antonissen
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co gezinsvierin	Toontje Hoger	J. Vermeulen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Kinderkoor	H. v.d. Hulst

BOETEVIERING / BIECHT 28 maart / 2 april / 3 april 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Boeteviering + biecht		A. Monninkhof
H. Jacobuskerk	Ma. 19.00 u	Boeteviering + biecht		A. Monninkhof
H. Paulus	Di. 19.00 u	Boeteviering + biecht		J. Kortstee

DONDERDAG 5 april 2012 WITTE DONDERDAG

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Do. 19.00 u	Eucharistie	Zang Joseph- + Jacobuskoor	Pastoraal team



GOEDE VRIJDAG 6 april 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Vr. 15.00 u	Kruisweg		Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Vr. 15.00 u Vr. 19.00 u	Kruisweg Goede Vrijdag viering	Ariënskoor	Werkgroep I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Vr. 19.00 u	Goede Vrijdag viering	Gemengd koor	C. Berbée
H. Jacobuskerk	Vr. 15.00 u	Kruisweg	Jacobuskoor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Vr. 15.00 u Vr. 19.00 u	Kruisweg Kruisverering	Da./he .koor	Lector J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Vr. 15.00 u Vr. 19.00 u	Kruisweg Goede Vrijdag viering	Gem. koor Op Toon	Werkgroep A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Vr. 15.00 u Vr. 20.00 u	Kruisweg Jesus Christ Superstar		Werkgroep Studio 65

PAASWAKE 7 april 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 21.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H. Kronenberg + H.v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie gezinsviering	Ariënskoor	A.Monninkhof + I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 20.30 u	Eucharistie	All Together	T. Verbraeken + C. Berbée
H. Jacobuskerk	Za. 22.00 u	Eucharistie	St. Jan- Michaëlkoor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Geest/ Maria	Za. 21.00 u	Eucharistie	Op Toon	H.Antonissen + werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Za. 21.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink+ Jvd Nieuwendijk

ZONDAG EERSTE PAASDAG 8 april 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 10.30	Eucharistie gezinsviering	BJK	A.Monninkhof
H. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor KWD	G.Kolmschot + P.v.Blijswijk
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gem. koor	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		Priester + I. Schraven



MAANDAG TWEEDE PAASDAG 9 april 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobuskerk	Ma. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof

WEEKEND 14/15 april 2^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan/H. Michaël	Zo. 11.00 u	Eucharistie 1 ^e communie	Projectkoor	J. Kortstee + I. Schraven
H. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang	H.Bruggeman
H. Geest/ Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie 1 ^e communie	Toontje Hoger	A.Monninkhof + C. Berbée
Vrijzand d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

WEEKEND 21/22 april 3^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	J. Kortstee
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie Vormsel	All Together	Mrg. H.Woorts+ A.Monninkhof
H. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Bruggeman
H. Geest/ Maria	Zo. 11.30 u	Eucharistie Vormsel	Gemengd koor	Mrg. H.Woorts+ A. Monninkhof

WEEKEND 28/29 april 4^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	H.v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee + Jvd.Nieuwendijk
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie		J. Kortstee + Jvd.Nieuwendijk
H. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	BJK	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang KWD	G.Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	H. v.d. Hulst
Vrijzand d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H. Bruggeman

De meeste dingen doen we niet voor de ander, maar voor onszelf. Als we tijd maken doen we het tegenovergestelde. Dan zijn we er eerst voor de ander, dan pas voor onszelf.

Manu Van Hecke



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Di + Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenbergr</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

H. Mis in de Italiaanse taal

Maandag **9 april 2012:** 2^e Paasdag in St.Jan-H. Michaël in Enschede, 11.00 uur, H. Mis met aansluitend lunch en samenzijn.

Gloria Rossini, Pastoor André Monnikhof

e-mail: monnikhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

English Mass April 15^h, 11 am

At Sunday April 15th the parish of Enschede will celebrate the English Mass. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414. The Holy Mass will start at 11 a.m. The Mass will be celebrated by father André Monnikhof, parish priest.

Website voor jongeren over armoede in Nederland

Armoede en de belangstelling voor armoede in Nederland groeien, ook bij scholen en jongerenorganisaties. De werkgroep Arme Kant van Nederland/-EVA heeft daarom een website gelanceerd waarop het onderwerp op een voor jongeren aansprekende manier wordt belicht: www.armekant-eva.nl/jongeren. De site heeft rubrieken als ‘Wat is armoede?’, ‘Wie zijn arm?’ en ‘Wat kun je zelf doen?’



Website jongerenproject M25

Medio februari is de website www.mtwentyfive.nl live gegaan. Op deze website staat informatie over de M25-jongeregroepen die zich op vele plaatsen in diverse bisdommen inzetten voor mensen in de knel, zoals daklozen, verslaafden, vluchtelingen, verstandelijk gehandicapten, zorgbehoevende ouderen en ex-gevangenen. De nieuwe website is een initiatief van het Aartsbisdom Utrecht en het bisdom Rotterdam.

Via M25 (spreek uit als 'M Twenty Five') zetten jongeren zich in voor hun medemensen door hand- en spandiensten te verlenen. De naam verwijst naar het 25ste hoofdstuk van het Evangelie volgens Matteüs, waarin Jezus iedereen oproept zich in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben. Deze inzet is bekend als 'de zeven werken van barmhartigheid'.

Een M25-groep richt zich op jongeren van 12 t/m 18 jaar die tot een parochie of samenwerkingsverband van parochies horen. Bij vele groepen zijn ook jongeren aangesloten die niet rooms-katholiek zijn. Parochies kunnen een M25-groep in het leven roepen als vervolproject op het H. Vormsel en ook bestaande jongeregroepen in parochies kunnen kiezen voor het M25-concept. Daarnaast is er de optie om, bijvoorbeeld via scholen, een bepaalde leeftijdsgroep breed uit te nodigen. De twee bisdommen hopen dat de gezamenlijke inzet voor de M25-activiteiten een gunstige uitwerking heeft op de belangstelling van jongeren voor M25-activiteiten.

(Advertentie)

Afgelopen keer heb ik in mijn column iets verteld over wie ik ben. De aankomende weken zal ik er elke keer een onderwerp uitlichten dat te maken heeft met het uitvaartwezen zodat jullie wat meer te weten komen over deze bijzondere wereld. In deze column wil ik wat dieper ingaan op de mogelijkheden voor wat betreft de opbaring van de overledene. Op het moment dat iemand overlijdt, is het van belang dat het lichaam van de overledene zo snel mogelijk gekoeld wordt, vandaar dat er in de meeste gevallen bij het eerste telefonisch contact al gevraagd wordt of het reeds bekend is waar de opbaring plaats mag gaan vinden. Er kan gekozen worden voor een opbaring in een uitvaartcentrum of, wat steeds vaker gebeurt, een opbaring thuis. Bij een opbaring in een uitvaartcentrum kan men ervoor kiezen op te baren in de algehele koeling of op te baren in een 24-uurs kamer oftewel familiekamer. Het grote voordeel van deze wijze van opbaren is dat men te allen tijde naar zijn of haar dierbare kan en hier geen afspraak voor gemaakt dient te worden. Dit geeft veel rust en volledige vrijheid om een bezoek te brengen wanneer dit voor de nabestaande wenselijk is. Bij een opbaring thuis kan de overledene opgebaard worden op bed, of direct in een kist. Afhankelijk van deze keuze zullen wij, als uitvaartonderneming, zorg dragen voor een bed- of kistkoeling. Hierdoor kan men de overledene thuis houden tot de dag van de uitvaart of een ander met de uitvaartleider besproken gepast moment. De één zal kiezen voor een uitvaartcentrum en de ander zal kiezen voor een opbaring lthuis. En dan is het juist ook mooi dat er zoveel kan en voor iedereen een soort opbaring is waar hij of zij zich vertrouwd bij voelt in deze toch al moeilijke tijd.

Tot de volgende column

Groet Berry Aarts, Yarden Uitvaartverzorging



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>
9 april	26 april
21 mei	7 juni
25 juni	12 juli

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse-linge situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 3 maart 2012

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. G. Oude Egberink, lid
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religi-
euze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades, Patés,
olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



kleen riorlaart
mijosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

www.imagelichtreclame.nl

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@
t-online.de



ons huis

100 JAAR!

