

De Goede week en Pasen

Jaargang 1, nr. 3, 24 maart 2011

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Bestuurlijk overleg over beleidsnota	3
Kunt u het nog bijbenen?	5
Nieuwe Parochiële Caritas	6
Ziekenzalving en ziekenzegen	7
Verslag verdiepingscursus	9
Kinderpagina KIEK	12
Jongerenpagina	13
Allerhande	14

Locatienieuws

H. Jacobus	16
St. Joseph	19
Ariënsgedachtenis	23
H. Paulus	27
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl.

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 06-24566025
Telefoon privé: 053 – 572 34 40
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl

**Bezoek ook onze
vernieuwde website
www.katholiekenschede.nl**



Pasen, de kunst van het opstaan

Opstaan is een belangrijk moment, elke dag. Laatst vertelde een van de bezoekers van het Citypastoraat dat ze 's morgens om vijf uur, vanwege de pijn van het liggen in bed, was opgestaan. Althans voor haar betekent dat ze ze zich verplaatst van haar liggende houding in de zithouding in haar rolstoel. Soms wil het lichaam niet, het doet pijn, of voel je de stijve spieren en is het lastig om in beweging te komen. Ik heb bewondering voor deze vrouw omdat ze elke dag weer opstaat en er dan ook is. Misschien wil het lichaam niet zo maar de geest staat elke dag ook met haar op.

Ik verbaas me elke dag weer over de sterke geesten van de mensen die of in een rolstoel zitten of om andere redenen het niet gemakkelijk hebben in het leven en toch elke dag weer opstaan om een er een nieuwe dag van te maken. Opstaan is elke morgen een heel bijzonder moment. Elke vorm van opstaan is zeggen: "Hier ben ik". Een moment van opnieuw geboren worden.

Jezus was vermoord door mensen die dachten dat hij een bedreiging was voor de religieuze en politieke elite van die tijd. Jezus was uit zijn graf opgestaan en hij had de kracht om weer levend te worden. Hij was lichamelijk opgestaan en zijn spirit, zijn geest, was niet kapot te krijgen. Maria Magdalena had hem gezien: "Rabboeni, meester u bent het, Jezus! Nu zouden we zeggen: Dat mens ziet spoken, dat zal wel bij de rouwverwerking horen. Een soort paranorma-

le geestesverschijning. Een soort ontkenning dat een geliefde is overgegaan. Er zijn tenslotte geen verhalen van daarna, dat hij weer vrolijk door de straten van Jeruzalem liep. Maar ook Johannes schrijft: "De leerlingen hadden eerst niet begrepen van wat er geschreven staat, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan".



Johannes gaat het graf in en,- zo staat er in het evangelie kort maar krachtig-, "hij zag en hij geloofde". De knop ging om, de dood is niet het einde.

En 20 eeuwen later, komen er overal op de wereld mensen bijeen die geloven in die kracht en die geest en de spirit van die man uit Nazareth die vermoord is en is opgestaan. De dood overwinnen noemen we dat. Jezus die het zelf vele malen op zijn tocht gezegd heeft: "sta op en leef". Die kracht tot leven,dat leeft hij voor tot op de dag van vandaag.

De nacht is niet het einde, de koude



winter in de kerk is niet het einde en zelfs de dood is niet het einde.

De nacht, de winter en de dood zijn niet het einde. Mensen blijven opstaan en opstandige mensen vóór het leven, vóór een zinvol en gelukkig leven. Pasen betekent opstaan uit de nacht, opstaan uit de winter en opstaan uit de dood, wakker worden uit dat wat dood lijkt. Christenen zijn in de geschiedenis altijd opstandige christenen geweest, protestanten, ook de katholieken in de wereld.

Opstaan uit de nacht geeft de dag een nieuwe kans. Soms heb je een hand nodig die jou helpt opstaan, daar zijn we gemeenschap voor.

We komen bij elkaar om Pasen waar te maken, om op te staan tegen onrecht, tegen de verwondingen van lichaam en ziel. Opstaan is kiezen voor de dag en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Dat is de spirit van Pasen. En als ons dat lukt, maken wij Pasen tot een feestelijke werkelijkheid. Ik word opstandig van Pasen, maar het is een opstandigheid die een belofte in zich heeft. De belofte van de lente en de zomer. De belofte dat mijn boosheid kracht wordt. De kracht om recht te doen aan goede zaken. De belofte dat ik weer opnieuw kan beginnen. Door op te staan. Dan worden we boven onze eigen zwaartekracht uitgetild en delen we herboren in een nieuwe schepping: God sprak: Er zij licht, en er was licht, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geworden, en het was nacht geworden, een lange nacht, en het was eindelijk morgen geworden: De eerste dag!

Pastor Jan van den Nieuwendijk, p.w.

Bestuurlijk overleg over nota “Pastoraal liturgisch Beleid”



Onlangs heeft het bisdom de nota “Pastoraal Liturgisch Beleid van het aartsbisdom Utrecht” het licht doen zien. In deze nota wordt o.a.

voor elke parochie, die sinds de fusie is ontstaan, een ‘eucharistisch centrum’ aangewezen. Ook wordt ingegaan op onderwerpen als de plaats van de pastoraal werkers in de liturgie. Elders in dit nummer van ‘Pelgrim’ gaat pastoor Monnikhof uitgebreid op de nota in.

Niet alleen in het pastoraal team, ook het Bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere zal vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid ruim aandacht besteden aan de nota. Het is ons bekend dat een en ander al in meerdere locatieraden en pastoraatraden stof heeft doen opwaaien. Om te beginnen zal het Bestuur de nota tijdens zijn reguliere vergaderingen van 10 maart en 7 april bespreken. Daarnaast is het onderwerp ook nadrukkelijk op de agenda gezet van het Parochiebestuur van 14 april. De dag daarvoor, op 13 april, zal (een afvaardiging van) het Bestuur in Utrecht een gesprek over de nota hebben met de aartsbisschop, de vicaris-generaal en andere leden van de bisdomstaf. Ten slotte is er voor 19 april in Hengelo een gesprek over het pastoraal liturgisch beleid gepland tussen de vice-voorzitters van de Twentse parochiebesturen.

Over wat deze gesprekken hebben



opgeleverd zullen de parochianen o.a. via ‘Pelgrim’ worden ingelicht.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, secretaris*

Reacties op aanwijzing eucharistisch centrum

Zoals U in de vorige Pelgrim (nummer 2) heeft kunnen lezen, heeft de Bisschop besloten om in iedere parochie van zijn bisdom één van de kerken als *eucharistisch centrum* aan te wijzen. In Enschede is dit onze Jacobuskerk geworden.

Eén van de redenen voor het aanwijzen van een eucharistisch centrum is, dat de Bisschop vindt, dat u als gelovigen ervan op aan moet kunnen, dat ook nu er minder priesters komen en er in de toekomst misschien gedacht moet worden over het sluiten van kerken de viering van de Eucharistie als bron en hoogtepunt van ons geloof gewaarborgd moet blijven. Concreet betekent dit onder meer, dat er – ingaande 1 januari 2012 – op alle zondagen op een vaste tijd in het *eucharistisch centrum* een Eucharistieviering zal zijn.

Vanuit de geloofsgemeenschappen horen wij als pastoraal team over deze beslissing van de Bisschop bezorgde geluiden. Locatieraden, pastoraatsgroepen, liturgische werkgroepen maar ook andere parochianen vragen zich af, of dit het begin van het einde is van hun eigen kerk. Verder wordt er bezwaar gemaakt tegen de suggestie die de nota zou wekken, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen een hoofdkerk (het

eucharistisch centrum) en “bijkerken”. Ook leeft het gevoel, dat er afbreuk wordt gedaan aan de eigenheid en identiteit van de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Voorts leven er zorgen over de woord- en communievieringen en de plek van onze pastoraal werkers in de liturgie.

De zorgen, die er leven bij de geloofsgemeenschappen binnen onze parochie en ook bij u als parochianen, die zich het meest verbonden voelt met de geloofsgemeenschap, waar u van oudsher ‘thuis’ bent, kunnen wij ons als pastoraal team goed voorstellen. Er valt plots een nota op de deurmat, zo lijkt het wel, waarin een ingrijpende beslissing staat waarvan je je afvraagt wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor je eigen kerk.

Over de wijze, waarop wij hier in onze Sint Jacobusparochie zullen omgaan met deze nota, zal nog verder overleg volgen. Alle vragen, die de nota begrijpelijkerwijs oproept, kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden. Wel zal het zo zijn, dat er met ingang van 1 januari 2012 op zondagen en hoogfeesten in onze Jacobuskerk een Eucharistieviering zal zijn. Aan deze vraag van de Bisschop willen we als pastoraal team graag voldoen, omdat we met de Bisschop van mening zijn, dat de viering van de Eucharistie in onze parochie een vaste plek en een vaste tijd verdient. Ook in de andere kerken zullen we zoveel als mogelijk de Eucharistie blijven vieren. Zolang wij voldoende emeriti-priesters hebben, die ons hierbij willen helpen, kan dat. In de andere kerken zullen er ook



woord- en communievieringen blijven plaatsvinden, en onze pastoraal werkers zullen zichtbaar blijven in de liturgie. Als pastoraal team willen we proberen het liturgisch aanbod ook in de andere geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk op peil te houden. Verder moge het dan zo zijn, dat de Jacobuskerk is aangewezen als *eucharistisch centrum*, maar dit wil niet zeggen dat wat er in de andere geloofsgemeenschappen gebeurt, hierdoor bijzaak zou zijn geworden. Integendeel, als pastoraal team zullen we ons blijven inzetten, voor de vitaliteit van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie, zonder onderscheid. Bij deze vitaliteit gaat het overigens niet alleen om de vieringen, maar ook wat er in de geloofsgemeenschappen op catechetisch, opbouwmatig en vooral op diaconaal vlak gebeurt.

Verder lijkt het ons als pastoraal team en ook als parochiebestuur goed om er geen misverstand over te laten bestaan, dat het sluiten van kerken in onze parochie nu **niet** aan de orde is. Waterdichte garanties voor de toekomst kunnen we op dit punt niet geven. Wat er met de kerken in onze parochie gaat gebeuren, hangt af van beleidsmatige keuzes die we als parochie met het oog op de toekomst willen gaan maken en ook van onze financiële mogelijkheden. Wel kunnen we u verzekeren, dat er op dit moment **niet** wordt gedacht aan het afstoten van kerken.

Wat er op korte termijn zal gaan gebeuren is, dat we op 14 april in ons parochieel beraad als geloofsgemeenschappen, die samen onze Sint

Jacobusparochie vormen, onze (eerste) reacties op de nota van de Bisschop zullen gaan delen. Daags ervoor heeft de Bisschop het parochiebestuur van onze parochie uitgenodigd om naar het Bisschopshuis te komen voor overleg over deze nota. Verder zal de Bisschop in de vergadering van Twentse pastores (de "Cura") van 15 maart met ons als pastores in gesprek gaan over deze nota. Verder hebben de vice-voorzitters van een aantal Twentse parochiebesturen afgesproken elkaar in de loop van de volgende maand te treffen om met elkaar standpunten uit te wisselen over deze nota.

In de volgende Pelgrim zullen we u meer vertellen over de ontwikkelingen rond deze nota. Mocht U rond deze nota vragen hebben, belt of mailt u ons gerust. Onze gegevens vindt u in de colofon van deze Pelgrim.

*Namens pastoraal team,
André Monnikhof, pastoor*

Kunt u het nog bijbenen

De bisdomstaf schrijft dat bij het aanwijzen van het eucharistisch centrum rekening is gehouden met belangrijke voorwaarden:

Enkele van die voorwaarden wil ik hieronder noemen:

Bereikbaarheid

Parkeergelegenheid

Ontmoeting na de viering

Een vitale en levendige geloofsgemeenschap (lees: misdienaars, kinderkoor, kinderen die de 1^e H. Communie en het H. Vormsel ontvangen)



Waarschijnlijk is mede om deze redenen de Jacobuskerk aangewezen als Eucharistisch centrum (of zie ik dat nu helemaal verkeerd?)

Ook zegt het bisdom dat aangenomen wordt dat diakens, pastoraal werk(st)-ers en vrijwilligers die voorgaan in andere locaties (dan het eucharistisch centrum, dus de Jacobuskerk in de binnenstad) in Woord- en Communievieringen eerst zelf op de desbetreffende zondag de H. Eucharistie moeten hebben gevierd en ontvangen, voordat zij de H. Communie uitreiken in een Woord- en Communieviering. Zo wordt, zegt de bisschop, de wezenlijke band zichtbaar tussen de Eucharistie en de H. Communie die op een later tijdstip buiten de Eucharistie wordt uitgereikt.

In hetzelfde stuk wordt ook iets gezegd over kerksluiting. Ik citeer: Het is volgens de bisdomstaf duidelijk dat in de naaste toekomst menig parochiebestuur een antwoord moet formuleren “op de even pijnlijke als onontkoombare vraag welke kerk of kerken in de parochie gesloten moet worden. Het is van groot belang dat parochiebesturen parallel aan de voorbereiding en uitvoering van hun beleid (en dit snap ik dus niet, want hoezo “hun beleid”,



(foto kerk Utrecht: onze toekomst)

als de bisschop van te voren al aangeeft welke kerk eucharistisch centrum moet zijn) ten aanzien van sluiting van kerken een adequaat pastoraal-liturgisch beleid ontwikkelen.”

Een verontruste parochiaan
(Naam bij de redactie bekend)

Nieuwe Parochiële Caritas St. Jacobus de Meerdere Enschede

Nu de fusie tussen de (oude) parochies in Enschede een feit is geworden, kon een samengaan van de verschillende Parochiële Caritas Instellingen (PCI-en) niet achter blijven, immers een parochie kent slechts één PCI. Inmiddels heeft deze fusie tot deze Parochiële Caritas plaatsgevonden en is per 1 januari 2010 een nieuw bestuur benoemd door de bisschop.

Tot dat tijdstip kende Enschede een divers scala aan caritasinstellingen. In sommige parochies was wel een PCI actief, in andere niet. Daarnaast functioneerde ook de ICI (Interparochiële Caritas Instelling) die vooral bekend is door haar actieve bemoeienis met de telefonische hulpdienst onder de naam Caritas Enschede. Deze telefonische hulpdienst. Elk jaar vindt u in het parochieblad een overzicht en verantwoording van activiteiten van deze Caritas Enschede. Door de oprichting van de nieuwe caritasinstelling zijn de krachten gebundeld. Het bestuur hoopt, in samenwerking met het bestuur van de parochie, haar bijdrage te kunnen



leveren aan de hulpverlening aan mensen in acute nood en aan het ondersteunen van initiatieven en activiteiten uit het kerkelijke en maatschappelijke veld. Daarvoor heeft het bestuur een beleidsplan voor de komende vijf jaren opgesteld. Belangrijkste werkzaamheden voor de komende tijd zijn: Het onderhouden van contacten met diverse instellingen, zoals het diaconaal beraad, de gemeente Enschede en de stichting Fonds Bijzondere Noden.

Het versterken van de naamsbekendheid van de telefonische hulpdienst. In de praktijk blijkt deze hulpdienst duidelijk in een behoefte te voorzien. De hulp is vaak kleinschalig en de hulpdienst werkt zeer laagdrempelig.

Het realiseren van een netwerk van contacten binnen de locaties van de parochie Enschede.

De PCI behoort weliswaar bij een parochie, maar zij functioneert zelfstandig en het bestuur hoeft geen verantwoording aan het parochiebestuur af te leggen. Naast het bestuur, dat bestaat uit vijf parochianen, neemt pastoor A. Monninkhof deel aan de vergaderingen van de PCI. Hij vertegenwoordigt daarmee het pastorale team en treedt op als adviseur van het bestuur van de PCI.

Voor het verstrekken van hulp is natuurlijk ook geld nodig. Daarvoor zal er elk jaar een paar keer gecollecteerd worden in alle kerken van de parochie Enschede. Vrijwel altijd zal hulp eventueel pas worden geboden nadat daarvoor een aanvraag is ingediend bij een van de leden van het bestuur. Uitgangspunt daarbij is dat de hulp eenmalig is en dat daarmee een concreet probleem snel kan

worden opgelost.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

dhr. N.H.M. Alink, voorzitter

mw. F. Eitink-Krikhaar, lid

dhr. H.A.F. Everink, secretaris

(adres: Bretelerhorst 23, 7531 VL Enschede, tel. 4354867)

hr. I.H.F.M. Marsman, penningmeester

mw. M. Tiehatten, lid

Om de totstandkoming van de nieuwe PCI nader bekend te maken, zal het bestuur aan de parochie worden voorgesteld in de viering van 10 april in de Jacobuskerk. U wordt van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

Nico Alink, voorzitter

Ziekenzalving en ziekenzegen: momenten van Godsontmoeting en nabijheid

Ziek zijn komt vaker voor dan ons lief is. We weten wel dat het hoort bij de kwetsbaarheid van ons mens-zijn, maar het komt soms rauw op je dak, als je ineens geconfronteerd wordt met ziekte bij jezelf of een van je dierbaren. Je wordt er verdrietig van, onzeker, en op jezelf teruggeworpen. Zo'n onheilsbericht grijpt diep in in je leven: je had nog zoveel plannen, maar nu is plotseling alle aandacht gericht op de ziekte en vooral op de vraag: hoe zal het verder gaan, is er nog toekomst voor mij, voor ons, wat staat ons allemaal te wachten, en welke moeilijke keuzes, bv. over therapie, moeten we gaan maken?

In zo'n situatie van onzekerheid ervaren veel mensen gelukkig steun aan



elkaar, en in gebed. Ze steken een kaars of waxinelichtje bij Maria aan, ze bidden een wees gegroet, ze doen af en toe een schietgebedje. En de zieke zelf, of eerder nog iemand uit zijn of haar directe omgeving, denkt eraan om 'iemand van de kerk' eens uit te nodigen: iemand van de ziekenbezoekgroep, of een van de pastores. Soms moeten mensen dan wel een drempel over: 'als de pastor bij je komt', dan zal het wel echt ernstig zijn, dan zal het levenseinde wel echt dichtbij gekomen zijn Zulke gedachten zijn begrijpelijk, maar het hoeft nog niet zo ernstig te zijn. Met een pastor, of iemand van de bezoekgroep, kun je je zorgen, je angst, je onzekerheid eens delen, in een grotere kring, en je kunt erdoor bemoedigd worden. Dan kan er ook gedacht worden aan de ziekenzalving (door een priester, met gewijde olie) of de ziekenzegen (door een pastoraal werker, met wijwater): heilige momenten van samen bidden om kracht, om Gods goede Geest. De zieke wordt gezalft of gezegend, en kan dat ervaren als een bijzonder moment van Gods nabijheid. Daarbij wordt ook vaak dankbaarheid uitgesproken voor alles wat er aan lief en leed gedeeld is in de kleine dierbare kring van directe naasten van de zieke. U kunt dan ook de H.Communie ontvangen. U hoeft voor de ziekenzalving of ziekenzegen niet te wachten tot 'het allerlaatst': we spreken dan ook niet meer van 'de laatste sacramenten', maar van zalving en zegen voor de zieke.

Sinds een aantal jaren worden er in onze kerken (en in sommige verzorgingscentra) ook Gemeenschappelijke Ziekenzalvingen gehouden: vierin-

gen, vaak één keer per jaar, in het voor- of najaar, op een doordeweekse middag, waarin ouderen en zieken de Ziekenzalving ontvangen, met meerderen tegelijk. U mag, als u dat wilt, meermaals aan zo'n gemeenschappelijke ziekenzalving deelnemen. En als u hebt deelgenomen, en enige tijd later breken voor u echt de laatste levensdagen aan, dan wil dat niet zeggen dat dan 'de pastor niet meer komt', zoals mensen soms wel eens denken: als u op ons een beroep doet om met u en uw dierbaren samen te komen bidden, dan zijn wij daar altijd toe bereid.

U kunt ons ook benaderen om over dit alles eens bij u thuis te komen praten, en ook de leden van onze ziekenbezoekgroepen zijn daarvoor in. We wensen u hoe dan ook veel sterkte, veel goede moed, en bij gelegenheid graag tot ziens – en dat hoeft natuurlijk niet alleen bij leed en verdriet te zijn!

Het pastoresteam van Enschede

Aandacht voor de Filippijnen

De Vastenactie 2011 steunt vrouwen, die op het eiland Mindoro proberen bij te verdienen met hun handwerk van bosproducten, en organisaties als Patamaba, die het lot van mensen proberen te verbeteren en voor hen opkomen in grotere verbanden. Dat wij op onze beurt hen mogen steunen en verder helpen!

Zie voor verdere informatie **de folder die u op de leestafel in de kerk vindt**



en Pelgrim nr. 2 (blz. 3 t/m 4) heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed!

Diaconaal beraad en MOV Parochie St. Jacobus de Meerdere

Samen aan tafel voor een sobere maaltijd

Op dinsdag 19 april van 18.00 - 19.00 uur Parochiehuis van de Jacobuskerk, Walstraat 38

"De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht" (Gandhi)

Dit is een oecumenisch initiatief: georganiseerd door vrijwilligers van verschillende kerken.

We willen ons samen bezinnen op onze verantwoordelijkheid voor de ander. De wereld verandert pas als we zelf meewerken om haar te veranderen.

Tijdens de maaltijd wordt er een verhaal verteld, is er muziek, een stand van de Wereldwinkel en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Vastenactieproject 2011: steun aan mensen op de Filippijnen, voor het behoud van hun bos- en leefgebied.

We willen u vragen om zelf **bord en bestek** mee te nemen, en om u even **aan te melden**: bij Sini van Wijn- gaarden: tel. 4323448, Els Kortman: tel. 4325531, Annet Feil: tel. 4359921 of Joop van der Stelt: tel. 4322398.

Van harte welkom en graag tot ziens!

De voorbereidingsgroep

Verslag Verdiepingscursus

De verdiepingscursus *'Het dagelijkse leefbaar maken'* in de traditie van St. Benedictus vond plaats in de locatie van de H. Jacobuskerk, en werd gegeven door mevr. Jeanine Molleman en pastor Jan van den Nieuwendijk.

Opzet ervan was: *Wat heb je nodig om het dagelijks leven leefbaar te maken.*

De cursus bestond uit vijf leer- en vier oefenavonden. Er waren opdrachten aan verbonden, en pas als je er daadwerkelijk mee aan de slag ging, hadden die effect. Je verdiepen doe je zelf, de cursus geeft handvatten.

Vanuit de verlatenheid die ook Jezus heeft ervaren gingen we op zoek naar wat gemeenschap voor ieder van ons zélf concreet betekent en hoe je als eenling je gemeenschap herkent. De leerlingen die Hem allemaal in de steek hebben gelaten veranderen na de verrijzenis radicaal hun leven. Kunnen wij ook zo geraakt worden? vroegen we ons af. Daarom gingen we op zoek naar wie of wat óns inspireerde.

Vanuit de gewone lezingen van de zondag keken we naar het belang van de aandacht voor de heilige Schrift.

In de turbulentie van het dagelijkse leven zijn we ons onvoldoende bewust van onze innerlijke diepten waar wij met God, de Aanwezige, verbonden zijn. De weg daar naartoe is die van de inkeer om tot jezelf en onze Levensbron te komen.

Daarom zouden we elke dag momenten moeten vrijmaken voor bezinning. Dit kan d.m.v. een evangelielezing, het bidden van psalmen, stilte (het rumoer in jezelf doen verstillen), meditatie-oefeningen, het gebruik van een getijdenboek, enz.



Meestal lezen we de teksten te oppervlakkig en dan herkennen we niet hun zeggingskracht. Onder leiding van onze docenten lezen we die aandachtiger: welke tekst treft ons en waarom; refereren ze aan ons eigen leven? We proberen dat te verwoorden, en met de beleving van de medecursisten komen de teksten dieper bij ons binnen en maken we contact met onszelf.

In de oefeningen leren we hoe je kunt mediteren en het is de bedoeling dat je er thuis mee aan de slag gaat, want als je zelf niets doet, gebeurt er niets.

Hetzelfde geldt voor het omgaan met een getijdenboek. Als je daar elke dag een paar keer uit leest, kan dat zorgen voor verdieping van je leven, het stilstaan bij het Wonder ervan.

Voor alle oefeningen geldt: het is een handreiking, je kunt ermee oefenen en zien of het bij je past.

Gedurende de lessen neemt het wederzijds vertrouwen toe en durf je meer van jezelf prijs te geven.

Bij de laatste les kwamen gebeurtenissen in ons leven aan de orde die we misschien niet begrepen of verwachtten, maar die een inspiratiebron en een keerpunt in ons leven bleken te zijn. Bij het uitwisselen ervan blijken dergelijke alles overstijgende ervaringen je juist overkomen tijdens een crisismoment in je leven: als je het niet meer ziet zitten, niet weet hoe verder te gaan, e.d. We herkenden dit als komend van God, de Aanwezige. Ze zijn richtingbepalend en geven een diepere zin aan ons leven.

Een enthousiaste cursist

Zie hiernaast voor informatie over deze cursus.

De redactie

Zelfstandig geloven

Gebruikswijzer voor een bezinning op de lezingen van de zondag in een groepje.

* De lezing kun je vinden achterin De Pelgrim of op het internet:

<http://www.katholiekederland.nl/rkkerk/vieren/liturgie/liturgiekalender.html>

Iedereen gebruikt zijn eigen Bijbel of gebruikt het misboekje van de zondag. Lees samen een van de 3 lezingen. Kies voor een langere periode voor één soort lezing: Bijvoorbeeld: dit jaar lezen we het Evangelie, volgend jaar lezen we de eerste lezingen. In een kort rondje vertelt ieder welke zin aanspreekt en waarom. In een korte 2^e ronde vertelt ieder wat aanspreekt door wat een ander in de eerste ronde heeft gezegd. Daarna: Lees nogmaals de lezing.

Wat valt nu op? Ervaar je een verband met je dagelijks leven?

Let op: Het samen overwegen van de lezing moet niet leiden tot discussies, maar je kunt elkaar wel bevragen op wat de ander bedoelt.

Voor het nieuw opstarten van zo'n groepje en ondersteuning bij de opzet kunt u contact opnemen met: Mw. J. Molleman telefoon 053-850 99 30.

“De deugd van respect”, ofwel: hoe kan jij met respect voor de ander werken aan Enschede als een W!J-Stad?

Dat is de werktitel van de derde publiekslezing op donderdag 14 april a.s., georganiseerd door de Raad van Kerken en de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede,



met als rode draad: het Handvest voor Compassie. De spreker, **Bart Brandsma**, filosoof (maar ook onderzoeker, trainer, documentairemaker, publicist en vrijwilliger), is vooral bekend door zijn boek over *'De hel, dat is de ander; het verschil in denken van moslims en niet-moslims'*. Hij zal het met de aanwezigen hebben over kwesties als: "Vrijheid van meningsuiting versus godslastering", de meest besproken kwestie van dit moment. Over: individuele rechten versus het recht op religieuze overtuigingen, waaronder bijvoorbeeld emancipatiekwesties vallen. En als derde en laatste exemplarische kwestie: de scheiding van kerk en staat". Bart Brandsma wil een bijdrage leveren aan de inspanningen van velen, ook kerkleden, om in Enschede te leren omgaan met conflicten (en dat we daar zelfs aan zullen moeten leren wennen!) om zo vorm te geven aan een nieuw "Wij-Land". Deze titel is ontleend aan de bundel die in 2009 is verschenen onder redactie van Manuela Kalsky en Bart Brandsma. U bent uitgenodigd donderdag 14 april a.s. om 20.00 uur. Plaats: Apostolisch Genootschap, Oldenzaalsestraat 158 te Enschede, (zaal open om 19.30 uur koffie/thee). Vrijwillige bijdrage na afloop. Aanmelden is niet nodig.

Ziek... maar er wel even tussenuit

Ontmoetingsdagen voor wie verpleegbehoefstig is

Deze dagen zijn bedoeld voor ouderen die een paar dagen in een andere

omgeving willen zijn en andere mensen willen ontmoeten, maar dat niet kunnen zonder verpleegkundige hulp. Met lotgenoten en in een sfeer van ontspanning en gezelligheid, zal er in deze dagen worden gezocht naar kracht en nieuwe moed.

Een team van verpleegkundigen staat dag en nacht klaar om, waar nodig, te helpen en om samen met een staf lid van de Zwanenhof het iedereen naar de zin te maken.

Het thema dit jaar: "Wonder boven wonder"

Waar kan ik me over (ver)wonderen? Hoe houd ik oog voor de 'wonderen' om mij heen? Vragen waarmee we met elkaar in gesprek gaan en die ook terugkomen in de liturgische vieringen. Een ziekenzegening in de kapel is een onderdeel van het programma. Wie wil kan daar aan deelnemen. Het Brabants kamerkoor Sine Nomine verzorgt op vrijdagavond een concert met Marialiederden.

Begeleiding

De begeleiding is in handen van Pauline Kramer, staf lid van de Zwanenhof, en pater K. Schuurman, Redemptorist, voorheen lid van staf en gemeenschap van de Zwanenhof. De verpleegkundigen zijn allen vrijwilligers.

Praktisch

Data: Donderdag 12 mei 17.00 uur tot en met zondag 15 mei 14.00 uur

Kosten: A € 202,- B € 213,-

C € 224,- Verzekering € 12,75

Code: MD 1109

<p>De redactie wenst u een vreugdevol Pasen toe</p>
--



PALMPASEN



KIEK

(foto) De pastor zegent de kinderen en hun palmpasen!



Ga met de door jou gemaakte palmpasen naar jouw kerk (zie rooster achterin).

De Goede Week

Zo noemen we de week voor Pasen. Deze week begint dus met Palmpasen en de laatste dagen van deze week noemen we Witte donderdag, Goede Vrijdag en Paas- of Stille Zaterdag.

*Na die donderdag, waarop Jezus met zijn vrienden het brood at en de wijn dronk, is het snel gegaan. Donderdagavond werd hij opgepakt. In de nacht van donderdag op vrijdag veroordeeld. Vrijdagmiddag werd Jezus aan kruis gehangen. Om drie uur stierf Hij. Vrijdag werd hij met spoed begraven, want op zaterdag (de heilige sabbatdag) mocht niemand iets doen. De rustdag was heilig. Je mocht geen stap verzetten. Zodra de dag daarna de zon opkwam (en de sabbat dus voorbij was) gingen drie vrouwen naar het graf. Ze hadden bloemen en kruiden gekocht om het graf mooi te maken! Toen ze bij het graf kwamen zagen ze dat de zware steen, die voor het graf van Jezus lag, weggerold was. **Het graf was open!!** In paniek vluchtten ze weg. Ze renden terug naar Petrus en de andere leerlingen van Jezus. Ze vertelden opgewonden hun verhaal. Maar de anderen geloofden hun niet. "Kletsboek, vrouwenpraat", zeiden ze! Maar Petrus wilde toch gaan kijken. Want had Jezus niet steeds met nadruk gezegd dat Hij zou verrijzen? Daarom gingen ze snel op weg naar de tuin waar Jezus begraven was en inderdaad het graf was leeg! Niets te zien! Nix, Nada, Niënte, Empty!*

"Jezus is niet dood. Hij leeft. We zullen hem weer zien! Dit is een nieuw begin!"

PASEN

Pasen is het allergrootste feest van de mensen die in Jezus geloven.

Pasen is feest want Jezus leeft!

Pasen is nieuw leven,

een nieuw begin,

Net zoals de lente

met de jonge frisse blaadjes, of een kuikentje dat door de schaal uit het ei kruipt!

Halleluja



Redactie KIEK



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

- **The Passion brengt Paasverhaal live op tv** vanuit Gouda.

Op donderdag **21 april 2011** vindt onder de titel *The Passion* in Gouda een groot muzikaal evenement plaats, waarin het paasverhaal wordt gebracht. De Friese popzanger Syb van der Ploeg zal Jezus vertolken in het crossmediale project *The Passion*. In dit groots opgezette passiespel klinken bekende Nederlandstalige popsongs. De rol van Maria de moeder van Jezus in *The Passion* wordt gespeeld door de Nederlandse popzangeres Dominique Rijpma van Hulst, beter bekend onder haar artiestennaam Do. In *The Passion* wordt het verhaal over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus op eigentijdse wijze verteld. Zo wordt Pilatus voorgesteld als een gehaaid politicus en zijn het ME'ers die Jezus arresteren. De muzikale begeleiding van *The Passion* is in handen van musicus Cor Bakker.

Het betreft een unieke samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en de gemeente Gouda. Het evenement wordt live uitgezonden op Nederland 3 en internet. De samenwerkende organisaties zien in dit evenement een prachtige missionaire kans om mensen te laten zien wat de betekenis van Pasen is. Nederland 3 brengt op twee avonden op primetime het verhaal van *The Passion*: live op Witte Donderdag 21 april om 20.30 uur en de herhaling op Stille Zaterdag 23 april om 21.55 uur.

Daarnaast komt er een speciale site, zodat het evenement ook via internet te volgen is en worden social media, zoals Twitter en Facebook, ingezet. Ook op radio wordt aandacht besteed aan *The Passion*.

Palmzondagviering 'Passion'

De Palmzondagviering van het Aartsbisdom Utrecht staat in 2011 in het teken van de Wereldjongerendagen: die zijn immers al een paar maanden later in Madrid. Het programma is daarom in 'Spaanse sferen', inclusief workshops en Spaanse hapjes.

Waar: Emmanuelkerk, Van Heemstrastraat 4 te Zutphen.

Voor wie: Jongeren van 16-30 jaar
Kosten: 5 euro incl. tapas; lunch zelf meenemen. Info/opgave (tot 10 april): tran@artsbisdom.nl

- Tijdens het Palmzondagweekend zal in 13 talen de nieuwe **jongeren-catechismus** van de R.K. Kerk verschijnen. De Nederlandse versie wordt gepubliceerd door uitgeverij Lannoo. De teksten van deze moderne catechismus 'YOUCAT' zijn ontleend aan de 'Nieuwe Catechismus van de katholieke Kerk' en het later gepubliceerde compendium. De teksten zijn in vraag- en antwoordvorm gesneden op maat en in de taal van jongeren.

- **Reis naar de Wereldjongerendagen in Madrid**

Deze zomer organiseert het aartsbisdom Utrecht een jongerenreis naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid. De reis vindt plaats van 10 t/m 23 augustus en is bestemd voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar.

Op 10 augustus vertrekken we naar de prachtige stad Zaragoza voor de Days in the Diocese (een internationaal



voorprogramma). Hier verblijven we in gastgezinnen. Hierna vertrekt de groep naar Madrid voor de WJD. De kosten van de reis bedragen € 695,- p.p. Dit is inclusief busreis, overnachting, maaltijden en programma. Voor een reis van twee weken is het een lage prijs. Wil je de kosten drukken, dan kun je bijvoorbeeld samen met andere jongeren (binnen de parochie) sponsoracties opzetten. Inschrijving gebeurt digitaal via www.yougle.nl. Je kunt je inschrijven t/m 15 mei. Op deze site vind je meer info over de WJD.

Voor vragen kun je terecht bij jongerenwerker Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl of 06-16842077.

• Spitters - Graven in de Bijbel door Diane Palm

Een boekje dat Bijbellezen voor jongeren spannend maakt!

Bijbellezen gaat niet vanzelf. Wil je echt nieuwe dingen ontdekken, dan zul je actief met een Bijbelgedeelte aan de slag moeten. Het goede nieuws is dat zo'n actieve manier van Bijbellezen je dan ook veel oplevert. Met behulp van diverse 'leessleutels' wil Spitters jongeren laten ontdekken hoe ze méér uit hun persoonlijk Bijbellezen kunnen halen. Vier weken lang wordt er geoefend met het Bijbelboek Job, Hosea, Handelingen en Jakobus.

Spitters gaat uit van de zogenaamde SOLVAT-methode, door de HGJB ontwikkeld om kinderen, tieners en jongeren te helpen bij het persoonlijk Bijbellezen. Eerder verschenen bij de HGJB en Boekencentrum/Jes!:

Klinkers (groep 7/8), Kickers (12+), Triggers (12+) en Prikkels (14+).

ISBN: 9789023924685

Prijs: € 7,50

Voor meer informatie:
www.boekencentrum.nl

• **Nightfever 2011**

Vrijdag 29 april, St. Plechelmusbasiliek Oldenzaal, Plechelmusplein
18.00 uur eucharistieviering, 19.00-23.30 uur open kerk met zang, gebed en gesprek. Informatie:

www.nightfever-online.nl

• **Travelling....Tienerkampen**

17 t/m 23 juli 2011

24 t/m 30 juli 2011

12 t/m 15 jaar

Hengelo. Kosten € 135

Alle info over de kampen, de hoofdleiding, de locaties enzovoorts is te vinden op: www.yougle.nl

Allerhande

• **Gratis College Theologie**

Theologie is een wetenschap waarin de meest wezenlijke vragen naar mens en God worden gesteld. De theologie omvat vele vakgebieden: Bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, spiritualiteit, kerkelijk recht, systematische theologie, praktische theologie. Met vakgebieden buiten de theologie, zoals filosofie, sociologie en psychologie is er een intensieve uitwisseling. Vanuit de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg worden in 2011 een aantal gratis colleges aangeboden op de locatie Utrecht. De open colleges worden gegeven door docenten van de Faculteit Katholieke Theologie en zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden:

Donderdag 22 april 2011, Hebreeuws leren;



Donderdag 20 mei 2011, Intelligent Design en De Schepping;

Donderdag 10 juni 2011, Minores (Christelijke spiritualiteit in het dagelijks leven / Educatie, Leraar Godsdienst - Levensbeschouwing / Geloof en Cultuur);

Donderdag 24 juni 2011 Grensoverschrijdende theologie.

Tijd: steeds van 19.00 tot 21.00 uur
Lokatie: Zaal U817 in het Van Unnikgebouw aan de Heidelberglaan 2 in Utrecht.

Aanmelden: Deelname is gratis maar aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie:

(013) 466 3800, bureaufkt@uvt.nl of www.uvt.nl/fkt

- **Emeritus abt Ton Baeten** schreef 25 jaar lang columns in het kerkblad van de Abdijkerk van de norbertijnen in Heeswijk. Zijn columns laten een geschiedenis zien van 25 jaar kerkzijn.

Tegelijkertijd zijn de thema's die hij behandelt nog steeds verrassend actueel. Uit de columns is een selectie gemaakt rond verschillende thema's. Het resultaat is een inspirerend boek voor mensen die geloven in een hartelijke kerk en zich hiervoor willen inzetten, nu en in de toekomst.

Uitgeverij: Abdij van Berne
ISBN: 9789089720290 Prijs: € 14,50

- Het IKON Pastoraat is gestart met een nieuwe radiatorubriek en website: **IKOON van de week**. Dit is een wekelijkse getuigenkalender waarin een beeld geschetst wordt van een belangrijk figuur uit de geschiedenis van de kerk of van de mensheid, een

ikoon. Het zijn mensen die hun nek hebben uitgestoken en hun leven hebben gegeven voor God, voor hun geweten, voor de gerechtigheid of voor mensen in de knel. De rubriek is iedere zondag om 10.02 uur te horen op Radio 5 (747 AM). Op de website www.ikoonvandeweek.nl kunt u de tekst nalezen en -luisteren en krijgt u meer informatie.

- **Virtueel een kaarsje opsteken**

Het opsteken van een kaarsje is een oude Katholieke gewoonte.

Een brandende kaars geeft licht en is een symbool voor Christus. In en buiten de eredienst worden kaarsjes gebruikt om het gebed te begeleiden.

Dat kan op vele plaatsen, in kerken en kapellen, maar in deze tijd van Internet kan het ook virtueel. Neem daarvoor eens een kijkje op bijvoorbeeld:

www.isidorusweb.nl, kies: Inspiratie en vervolgens Kaarsje opsteken of Klooster Wittem.

www.redemptoristen.nl/layout/kaarsjeopsteken/index.php

of in de virtuele kapel

van: *www.katholiekederland.nl*

- **Johannespassie**

Het Oratoriumkoor Eigenwijs Twente brengt, m.m.v. het Projectkoor Twente o.l.v. Pierre Schuitemaker, in deze vastentijd de Johannespassie van Joh. Sebastian Bach ten gehore:

Dag: Zondag **17 april** om **13.30uur** in de Mariakerk aan de Deurningersstraat Entrée: € 20,-- Kinderen t/m 16 jaar gratis. Kaarten in de voorverkoop €17,50 (kaarten bij mevr. Wies Heijne tel.: 053850 9491)





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, penningmeester

Penningmeester

Mevr. Ineke Keizer.

SNS-bank 91 15 30 037

Webmaster

Hr. Jos Gruyters

josgruyters@concepts.nl

Redactie:

Voorlopig vacature,

Wilt u uw bijdrage sturen naar het secretariaat van de Jacobuskerk?

Bezorging

Mevr. I. Hoog Antink,

Spelbergsweg 13 478 79 51

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

Lokaal beraad Jacobuskerk

Omdat onze kerk nu deel uitmaakt van de Stadsparochie St. Jacobus spreken we niet langer van Parochieel Beraad maar van het Lokaal Beraad Jacobuskerk. Dit beraad, waarin de werkgroepen verslag doen van hun activiteiten, vindt plaats op **maandagavond 11 april, om 20.00 uur.**

Iedereen is van harte welkom op deze avond.

Vespers in de veertigdagen tijd

Ook dit jaar willen we in onze Jacobuskerk een gezamenlijke vespers bidden op de zondagen van de veertigdagen tijd.

Dit jaar willen we uitgaan van de vespers zoals die wordt gebeden bij de zusters Franciscanessen in Denekamp. Data zijn de zondagen: **13, 20, 27 maart, en 3 en 10 april.**

De vieringen beginnen om **5 uur** en duren ongeveer een half uur.

We zullen de vespers zingen voorzover we dat kunnen. We hopen dan ook dat mensen die kunnen zingen ook zullen komen. Onze zangtechniek kunnen we langzamerhand verbeteren.

Vastenactie in de Jacobuskerk

Zondag 3 april. In de Woord en Communieviering is speciale aandacht voor de vastenactie. Na de viering is in het parochiehuis een hele ochtend om weer zicht te krijgen op wat vasten bij christenen kan betekenen. Na een inleiding gaan we daarover in gesprek. De morgen wordt om 12.30 afgesloten met soep en broodjes.

Bijdrage Vastenactie

Uw bijdrage voor de vastenactie kunt u t/m 1^{ste} Paasdag deponeren in de grote bus achterin de kerk.



Boeteviering

De Boeteviering op **vrijdagmorgen 15 april** begint om **9.00 uur**.

Voorganger is pastoor Monninkhof.

Sobere maaltijd

Op **dinsdag 9 april om 18 uur** is de sobere maaltijd in het parochiehuis. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen en u kunt zich opgeven bij het Jacobus-secretariaat.

Bestellen Paaskaars

Evenals andere jaren is het ook dit jaar weer mogelijk een Paaskaars te bestellen voor thuisgebruik. De kaarsen zijn leverbaar in 10 verschillende uitvoeringen in 3 of 4 maten.

De prijzen zijn:

200 x 70 mm €10,95

300 x 60 mm €23,75

500 x 70 mm €49,95

600 x 80 mm €67,95

Op een poster in de kerk zijn de uitvoeringen, maten en prijzen afgebeeld en tevens een bestellijst.

De kaarsen zijn bestelbaar t/m woensdag 30 maart.

L. Gasthuis, koster

Rondom Pasen

- **21 april, Witte Donderdag 10.00 uur**.

Voorgangers in deze eucharistieviering zijn pastor Jan Kortstee en pastor Jan van den Nieuwendijk, m.m.v. het Jacobus- en het Josephkoor.

's Avonds om 20.00 uur is er een stil uur om te waken met 6 korte schriftlezingen stilte en een kort gebed.

- **22 april, Goede Vrijdag, 15.00 uur**.

Na binnenkomst met het kruis begint de kruisweg met een rondgang langs de staties. Bij deze rondgang kunt u zich aansluiten. Daarna volgt de kruishulde, dan kunt u een waxine-

lichtje aansteken en een bloem plaatsen bij het kruis. Voorganger is pastoor André Monninkhof en de zang is van het Jacobuskoor.

- **23 april, Paaszaterdag, PAAS-WAKE 21.00 uur** pastor Hans van der Hulst en pater o.c. gaat voor.

- **24 april, 1^{ste} Paasdag, 9.30 uur**. Voorganger pastoor André Monninkhof m.m.v. Jacobuskoor.

- **25 april, 2^{de} Paasdag, GEEN VIERING**.

Witte Donderdagviering in de Eschpoort

Donderdagmorgen 21 april om half elf is er voor de bewoners van de Eschpoort een Witte Donderdagviering. Voorganger is pater Gieseling, met zang van het Ariënskoor.

Parochiekroniek

Overleden:

Mevrouw Marie Boers-Everink is op **8 februari** overleden.

Mevrouw Boers woonde in het Ariënszorgpalet en op 12 februari hebben we afscheid van haar genomen in een uitvaartviering, en aansluitend in het crematorium in Usselo.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte

Op **9 februari 2011** is overleden:

Ana Maria de Jong - Wessels

op de leeftijd van 91 jaar.

Moeder en oma Annie de Jong is overleden in De Lippink's Hof aan de Bleekhofstraat, waar ze sinds enkele jaren woonde. Daarvoor hoorde ze bij de Jacobuskerk. Annie Wessels was geboren in 1919 in Haviksbeck, bij Münster, in Duitsland. Daar leerde ze Jetze de Jong kennen, met wie ze in 1944 trouwde en in 1951 naar Enschede kwam, met de eerste 4 kin-



deren. De overgang naar Nederland was niet gemakkelijk, ook al deed Annie echt haar best om goed Nederlands te leren en gastvrij te zijn, voor klein en groot om haar heen. Ze kreeg in totaal 9 kinderen en zorgde nog voor een pleegdochter, maar tot haar grote verdriet verloor ze 3 zoons en een schoonzoon en 15 jaar geleden ook haar man. Maar er was gelukkig ook veel om dankbaar voor te zijn: ze mocht oma worden voor 14 kleinkinderen en voor 21 achterkleinkinderen – op de dag van haar uitvaart werd de 22^{ste} geboren. *“Bezi-ge handen, nu gevouwen en stil, een leven vol ijver, zo was je wil; nu heb je rust met lichaam en geest, vaak zullen wij denken aan wat is geweest”*, zo schreven haar dierbaren bovenaan de rouwkaart. Zij zijn dankbaar voor alle liefde en zorg en alle goede herinneringen aan hun moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Op 15 februari hebben we afscheid van haar genomen in de Jacobuskerk, daarna volgde de Crematieplechtigheid in Usselo. *“So nimm denn meine Hände, und führe mich, bis an mein selig Ende und ewiglich”*, hoorden we in de kerk zingen: dat God haar bij de hand mag nemen en rust en vrede mag geven, daar aan de overkant van ‘de brug’. We wensen de familie De Jong en allen die bij hen horen sterkte toe voor de komende tijd.

Pastor Hans van der Hulst

Gedoopt:

Op **6 maart** is in onze kerk Seppe Boom gedoopt. Hij is de zoon van Raymond Boom en Monique Dors. Wij heten Seppe van harte welkom in de gemeenschap en wensen hem toe

dat hij een werkelijk levende geloofsgemeenschap mag leren kennen.

Aandacht en hulp voor de Fam. Ntahonankwa (5)

In de (aller)laatste Vierluik van 16 december 2010 heb ik u verteld hoe het met Evode, Christien, Huque en Fiene in de periode daarvoor was gegaan. De fam. Ntahonankwa is een (politiek) vluchtelingengezin uit Burundi dat al 7 jaar in Nederland verblijft waarvan 4,5 jaar in Enschede, zij behoren tot de St. Jacobusparochie locatie H. Jacobus. Vorig jaar mei kregen ze te horen dat hun verblijfsvergunning niet werd verlengd in tegenstelling tot beide kinderen die wel een verblijfsvergunning hebben. Ondanks al die zorgen blijven ze hopen op een goede afloop waarbij ze heel veel kracht putten uit hun diepe geloofsovertuiging Omdat beide ouders sinds vorig jaar mei geen verblijfsstatus meer hebben moeten ze met z'n vieren rondkomen van het leefgeld voor beide kinderen! Mogen wij u nog eens verzoeken hen financieel te ondersteunen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrek. no.

59.22.63.096 van de PCI van de St.Jacobusparochie, locatie H.Jacobus met vermelding ‘voor Evode, Christien en kinderen’. Bovendien kunt uw gave deponeren in de melkbus achter in de kerk. Hartelijk dank voor uw medeleven! P.S. Mochten er nog mensen zijn die een bruikbare fiets willen afstaan wilt u mij dan bellen onder tel. no. 0654685248. De huidige fietsen van Evode en Christien hebben hun beste tijd wel gehad!

Jan Kattenpoel Oude Heerink





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman@home.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een
andere reden vermelden wij graag de
volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand
om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Op donderdag 17 maart gaan we de
beleidsnota van de bisdomstaf bespre-
ken. Vooral het plan tot de vorming
van één eucharistisch centrum in de
parochie zal aan de orde komen.

-Donderdag 14 april kan iedereen
afscheid nemen van Rien Tiehatten en
hem bedanken voor de vele goede
dingen die hij gedaan heeft voor het
parochieverband.
Wij zijn wel een beetje trots op alles



wat hij, een lid van onze geloofsge-
meenschap, tot stand heeft gebracht.
Rien: ook vanaf deze plek onze harte-
lijk dank.

-Financieel hebben we 2010 ook
afgesloten. Helaas met een negatief
resultaat van ruim 5 duizend euro.
Dit is niet structureel, maar wordt
veroorzaakt door een afboeking van
een oninbare vordering.

De kerkbijdrage was in 2010 1.500
euro minder dan in 2009 (min 5%).

De verbouwing en inrichting van de
devotiekapel kostte 23.700 euro de
opbrengst van de donaties, waar
onder die van onze medeparochianen,
bedroeg 24.000 duizend euro.

Dit is dus, onder leiding van Paul
Wolbert, perfect gedaan.

-We zitten nu midden in de vasten-
tijd. Een tijd van bezinning en
aandacht voor onze naasten. Laten
we ook aan de vastenactie denken.

Uw mening en ideeën stellen we zeer
op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-
raad Jos Marsman, 053-4355320
jos.marsman@home.nl*

DE ZONNEBLOEM

PAASVIERING "De Zonnebloem 't Ribbelt e.o."

Zieke en/of oudere parochianen, die
geen paasviering kunnen meemaken,
worden uitgenodigd voor de Paas-
viering van de Zonnebloem, op
"Woensdag 20 april, 2011 om 15.00

uur" in het parochiecentrum aan de
Nieuwe Schoolweg nr. 2.

**Pastoor Monnikhof zal voorgaan
in de viering**, omlijst met zang van
de zanggroep St. Joseph.

Aansluitend is er een koffietafel en
verkoop van loten voor de Paaskaars.

Opgeven uiterlijk 13 april 2011 bij
mevrouw ter Grote, tel. **4330913**

VERLOTING PAASKAARS

Zoals al vele jaren zal ook nu weer
voor en na de viering van de **1^e H.
Communie op 15 mei 2011** door
medewerksters van de Zonnebloem
loten voor de Paaskaars worden aan-
geboden bij de kerk. **Prijs van de
loten. € 0,50 per stuk.**

De opbrengst komt geheel ten goede
aan het werk van de Zonnebloem in
onze afdeling: 't Ribbelt e.o.

De uitslag van de trekking zal zo
spoedig mogelijk worden bekend
gemaakt in Pelgrim.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

BESTUURSLEDEN

De afdeling van de "Zonnebloem 't
Ribbelt/Lonneker e.o." heeft dringend
behoefte aan bestuursleden voor ver-
schillende posten. Bent u hierin geïnter-
esseerd dan graag reageren bij ons
bestuurslid bezoekwerk:

Mevr. Christien ter Brugge

Salviastraat 11

7531 VW Enschede

Tel. 053 – 4330006

Of per e-mail: stbr@live.nl

Het bestuur



Overleden

Op **19 februari** overleed **Hendrika Johanna Sophia Heitkamp**, weduwe van J. Heitkamp, op 86 jarige leeftijd.

Op **20 februari** overleed **Mevr. Johanna (Annie) Maria Volkering-Stegeman**, weduwe van Joop Volkering, op 83-jarige leeftijd. Zij woonde op de Roomweg. Annie was moeder van 3 dochters en 1 zoon, grootmoeder en overgrootmoeder. Haar afscheidsviering werd gehouden op 25 februari waarna de crematie plaatsvond.

Dat zij moge rusten in vrede

Op **3 maart** overleed op 75-jarige leeftijd **De heer Johannes (John) Theodorus Joosten**, weduwnaar van Rie Oosten-Hoogenkamp. Hij woonde aan de Lintvelderbrink. Op 9 maart jl hebben we afscheid genomen.

Vader en opa John Joosten is plotseling overleden, thuis aan de Lintveldebrink. Eerder woonde hij aan de Mekkelholtsweg en aan de Voortsweg, met zijn vrouw Rie Hoogenkamp, die 5 jaar geleden overleed en die hij zeer miste. John en Rie kregen 4 kinderen: 3 dochters en een zoon, en mochten zich later nog verheugen in 5 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. John was een sportief type, hij deed aan boksen en voetbal, o.m. bij Vosta. Vele jaren verdiende hij de kost als stukadoor, in de woningen van zijn kinderen zijn daaraan nog mooie herinneringen te vinden.

Vogeltjes houden was een grote hobby van hem, hij heeft er veel verschillende op na gehouden. Maar nu: *'je stoel is leeg, je krant blijft onaangeroerd, pap, je bent onze vader, maar meer nog onze vriend, jij bent om nooit te vergeten'*: zo schreven zijn dierbaren bovenaan de rouwkaart. John Joosten: bedankt voor alles wat je voor hen en voor andere mensen hebt mogen betekenen in je leven.

In de St.Josephkerk hebben we hem op Aswoensdag 9 maart 's middags herdacht en daarna begraven bij zijn vrouw op de Westerbegraafplaats aan de Hengelosestraat. Dat zijn lichaam daar een goede laatste rustplaats mag vinden, en dat zijn ziel, zijn geest, wie hij echt was, in rust en vrede dichtbij zijn Schepper en zijn vrouw mag zijn, daar aan de overkant van ons mensenbestaan hier.

Pastor Hans van der Hulst

Gedoopt

Op 13 februari, **Isabel Maria Hanterink**.

Zij is geboren op 28 mei 2010 en woont aan de Klaproosstraat 4.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

**Vergeet beledigingen,
onthoud vriendelijkheid**



Orgel



Vermeulen Alkmaar

De Joseph herbergt natuurlijk ook kunstschaten die niet direct opvallen. Waar vroeger alléén de H.H. Zangers hun liederen zongen staat een schitterend orgel. Gebouwd door de firma Vermeulen Alkmaar, de beroemde orgelbouwer, omringd door een woud van orgelpijpen. Jammer dat het daar zo eenzaam en stil staat. Voor de zangers van toen moet dat prachtig geweest zijn zingend kijken over de parochieleden. Zie ook het Sint Jozefboek blz. 28.



John Schiffel

Mozes

In de kunsttempel aan de Singel loopt een tentoonstelling van een onterecht vergeten schilder Nicolaas Verkolje,



1673-1746. Hij blonk uit in voorstellingen uit de Bijbel, het verhaal over Mozes heeft hij drie maal op het doek gezet. Steeds uit een andere periode van het verhaal. Laat nu ook de Joseph een afbeelding van Mozes al sinds 1926 hoog in de kerk hebben. Kijk ook eens omhoog.

John Schiffel

Jesus op de Ezel

Met grote vreugde hebben we vastgesteld dat Jezus op de Ezel weer veilig terug is en zijn plekje weer heeft ingenomen.

Ze waren voor onderhoud in Duitsland. Wat is het museum aan de Singel zonder dit prachtige beeld.



John

Schiffel





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Mevr. C. Timmerman, *contactpersoon*

e-mail: c.tim@tiscali.nl 06-250 913 77

Hr. K.A. Grabmaier

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Locatieraad

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris* 433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M. Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Van de Locatieraad

Momenteel zitten we midden in de 40-dagentijd, de tijd van Aswoensdag tot de Paaswake. Het Paasfeest is het grootste feest van het liturgische jaar. Deze periode is een tijd voor inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Voor de vele vrijwilligers van de werkgroepen, is in deze tijd weer veel werk te verzetten, waarvoor alvast hartelijk dank.

Binnen de Jacobus de Meerdere parochie worden, op verschillende locaties, speciale vieringen in deze periode georganiseerd. In Pelgrim 2



kunt u hierover al het een en ander lezen.

Tijdens de laatste locatievergaderingen kwamen weer een aantal zaken aan de orde. Vanuit het centrale parochiebestuur is gevraagd om, per locatie, een inventarisatie te houden, om te kijken of er bespaard kan worden bij een gezamenlijke inkoop van diverse zaken.

De jaarlijkse Kerkbalans is ook weer aan te orde geweest. Wat betreft de financiën: dit blijft altijd doorgaan. Het financiële jaarverslag, van onze locatie over 2010, is in conceptvorm, klaar.

Verder is onze locatie naarstig op zoek naar een extra ledenadministrateur. Wij hopen dat zich hiervoor parochianen zullen aanmelden. Vrijwilligers zijn altijd van harte welkom. Inmiddels is er weer een gezamenlijke vergadering geweest van de Pastoraatgroep en de Locatieraad.

Op 31 maart 2011 vindt het jaarlijkse werkgroepenoverleg van onze locatie weer plaats. De werkgroepen hebben hier inmiddels een uitnodiging voor ontvangen. Het is van groot belang om een goede samenwerking en goede communicatie te onderhouden. De parochieraadvergadering (alle locatieraden en pastoraatgroepen) zal plaatsvinden op 14 april 2011 aan de Nieuwe Schoolweg.

Namens de leden van de pastoraatgroep en de locatieraad wens ik u allen een fijn en goed Pasen toe.

*Namens de locatieraad
Ans Koiter-Bon*

Wijziging tenaamstelling bankrekeningen

Als gevolg van de vorig jaar doorgevoerde fusie en het ontstaan van één grote stadparochie St. Jacobus de Meerdere, is ondermeer de tenaamstelling van onze bankrekeningen gewijzigd. Daarmee zijn ook de namen 'Heilig Hart' en 'Goede Herder' uit het zicht verdwenen. Het bankrekeningnummer 91.15.53.401 voor de vrijwillige kerkbijdrage staat nu op naam van 'RK Par St Jacobus de Meerdere, locatie Ariënsgedachtenis'. Ondanks deze naamswijziging blijft echter het merendeel van uw giften nog steeds ten goede komen aan onze eigen locatie. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

*Arthur Rolevink,
locatiepenningmeester*

Van de werkgroep vrijwillige kerkbijdrage

Afgelopen week heeft u van ons bericht gehad over de **Actie Kerkbalans**. We willen graag nog uw aandacht vragen voor één onderdeel. **Acceptgiro verdwijnt**

De banken gaan stoppen met het verwerken van acceptgiro's. De werkgroep vrijwillige kerkbijdrage moet u daarom andere mogelijkheden bieden voor het overboeken van uw bijdrage. Wij hebben gekozen voor het zelfstandig overboeken door u zelf of voor automatische incasso door ons. Kiest u voor automatische incasso



dan verwachten wij het machtigingsformulier ondertekend retour. Dit formulier was bijgevoegd in de envelop van de Actie Kerkbalans en kunt u inleveren bij of opsturen naar het Parochiecentrum aan de Hogelandsingel 39, 7512 GB Enschede. Heeft u dit formulier niet meer tot uw beschikking dan kunt u dit telefonisch (053 - 430 77 49) of per mail (rohart@tiscali.nl) aanvragen bij mij, de werkgroep-voorzitter, Richard Olde Hartmann.

We willen graag zo spoedig mogelijk uw formulieren ontvangen. Alvast bedankt daarvoor!

Richard Olde Hartmann

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Dit jaar is de **gemeenschappelijke ziekenzalving op zaterdag 9 april om 10.00 uur**.

Het sacrament is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen. Het helende sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Iedere keer als u het voor uzelf zinvol vindt, kunt u aan de ziekenzalving deelnemen.

Pastor Kortstee zal het sacrament toedienen, de zang zal worden verzorgd door het dameskoor. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in het parochiehuis.

U kunt zich opgeven bij het Centrum van onze locatie, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13. Uw naasten, kin-

deren, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze viering met u mee te vieren.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Gerti Tempfli*

Ik geef de pen door aan.....

De pen kreeg ik van Bert Pluijmers, met het vriendelijke verzoek om een stukje te schrijven in Pelgrim.

Mijn naam is **Herman Oosten**, getrouwd met Lucie en samen hebben wij twee kinderen en een kleinkind. Mijn vrouw is lid en penningmeester van het dameskoor van de Ariënsge-dachteniskerk en ik ben lid van het collectantenteam. Ik ben bij de collectanten gekomen door de heer Pross, mijn vroegere buurman. Ik ben in het team geraakt na een deal met deze buurman; zou ons eerste kind een zoon worden, dan zou ik collectant worden en zo geschiedde. Op dit moment ben ik 35 jaar actief als collectant en daarnaast ben ik sinds een aantal jaar ook penningmeester. We hebben een leuke groep collectanten, mannen en vrouwen die het collecteren met plezier doen voor onze kerk.

We zouden in ons collectanten team ook graag nieuwe leden verwelkomen, zodat we onze taak kunnen blijven uitvoeren. Zou u er wat voor voelen om ons te ondersteunen, dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter en koster van de Ariënsge-



dachteniskerk, de heer Ben oude Daalhuis.

*Met vriendelijke groet,
Herman Oosten*

Ik geef de pen door aan....
Marcel Smits

Oproep heren biljarters

Hierbij doe ik een wel zeer speciale oproep aan de heren biljarters in Enschede en omstreken in dit parochieblad. Via dit blad (toen nog Vierluik) ben ik ook lid geworden van de biljartclub **Twente Senioren**. We spelen op woensdagmiddag bij biljartpaleis Stokkers aan de Oldenzaalsestraat. Het is ook 55+, maar wij spelen met drie teams in competitieverband, maar dat is niet verplicht. Ik heb in 2007 al eens een oproep gedaan in de courant en we hebben toen 5 nieuwe leden mogen verwelkomen, maar helaas door overlijden en lichamelijke gebreken zijn we nu weer terug bij af. We zijn nu nog met 14 leden en er moeten er 5 of 6 bijkomen om te kunnen blijven bestaan. Dus **heren** meldt u aan bij onze gezellige club a.u.b. door mij te bellen. Telefoon 053-4316907.

Harry Haverkort

Dank, Dank, Dank,

Aan al degene, die zo geweldig gehoor gegeven hebben aan onze

oproep. Samen hebben wij 31 boodschappenpakketten bijeen verzameld. Het was hartverwarmend toen wij zovelen konden verblijden met een heel goed gevuld pakket. Nogmaals dank en graag tot een volgende keer.

Werkgroep Ontmoeten Velve-Lindenhof

Gedoopt

Op **5 februari** zijn gedoopt
**Kim Willemina Ingrid Leerkotte en
Mathijn Johannes Dietrich Tom
Leerkotte,**

zusje en broertje van Cathleen en dochter en zoon van Tom Leerkotte en Michaëla Kleinert. Zij wonen aan de Heutinkstraat 52.

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen

† Overleden

Op **19 februari** is overleden
**Hendrika Johanna sophia
Heitkamp-Westerbaan**

Weduwe van Johannes Nicolaas Heitkamp. Zij woonde aan de Boulevard, voorheen woonde zij in de Mr. Cornelisstraat. De crematieplechtigheid was op 25 februari. Zij werd 86 jaar.

Moge zij rusten in vrede

**Je kunt pas in de opstanding
geloven, als je de opgestane ook
ontmoet hebt!**





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede

e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
donderdag 19.30 - 20.00 uur

Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen
H. Vormsel, Overlijden, Ziekenzalving
Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster

Hr. Manfred van Kerckhoven
mvkerckhoven@kpnmail.nl
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl);
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur
Marialof (kapel)
In de maand mei en oktober 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

Pauluskoor

Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info
Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Is er voor U:

- wilt u vervoer naar de St. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen.
- Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.
- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek
- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto en bus en heeft vol-doende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder validen mensen en baby's.



27 maart: 3^e zondag van de vastentijd

H. mis 9.30 uur m.m.v. St.Pauluskoor

1 april : 1^e vrijdag van de maand, toegewijd aan het *H. Hart van Jezus*. H. mis om 19.00 uur in de kapel

3 april : 4^e zondag van de vastentijd

H. mis 9.30 uur, Volkszang
"Zondag Laetare" *Laetare is Latijn voor "Verheug U" en verwijst naar voren, naar het hoogfeest van Pasen, Laetare is halfvasten. De priester draagt een roze kazuifel (een mengsel van paars en wit).*

10 april : 5^e zondag van de vastentijd

H. mis 9.30 uur m.m.v. St.Pauluskoor

15 april Vrijdag

H. mis om 19.00 uur in de kapel



17 april : PALMZONDAG

H. mis 9.30 uur, m.m.v. St.Pauluskoor
Palmpasenstokken processie met kinderen.
Kinderwoorddienst.

Met Palmzondag begint de Goede Week; de benaming Goede Week verwijst naar het heil dat alle mensen in de dood en de verrijzenis van Jezus wordt aangezegd.



18 april Maandag

19.00 uur : Boeteviering, met gelegenheid tot het ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening



*Het Paasriduüm van het lijden, de dood en de verrijzenis van de Heer begint met de gezamenlijke avondmis van **Witte Donderdag** in de Ariënsgedachteniskerk om 19.00 uur; dan vieren wij de instelling van de Heilige Eucharistie.*

21 april Donderdag

21.00 uur het ontruimen van het altaar en tabernakel in de St. Pauluskerk, daarna aansluitend stille wake in de kapel bij het Heilig Sacrament tot 24.00 uur.



22 april : GOEDE VRIJDAG

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Onze Heer Jezus Christus; de **Kruisweg** wordt dan gebeden om 15.00uur en er is **Kruisverering** om 19.00 uur. (m.m.v. St. Pauluskoor) Deze dag is een vasten – en onthoudingsdag



23 april PAASZATERDAG

Stille Zaterdag (*grafrust*) tot aan 21.00 uur

PAASWAKE 21.00 uur, m.m.v. St.Pauluskoor
Plechtige viering met wijding van water, licht en vuur



24 april PAASZONDAG,

9.30 uur, m.m.v. St. Pauluskoor
Plechtige Hoogmis, met kinderwoorddienst

De Heer is waarlijk verrezen! Alleluja!



Bijbelgroep

Dinsdag, 12 april is er weer Bijbelgroep om 19.30 uur in de JP – zaal van de St. Pauluskerk onder leiding van diaken Paul van Blijswijk. Voor meer informatie neem gerust contact op 074 – 3494815



INFO - TIPS

Cadeau 1^e H. Communie: Een boek met teksten en mogelijkheden speciale herinneringen aan het communiefeest op te schrijven en foto's in te plakken.



Voor nog meer cadeaus ga naar www.stichtingsamuel.nl.

Huispaaskaars:

Voor het bestellen voor een mooie paaskaars voor thuis ga dan naar website: www.vnk-kaarsen.nl

DVD-CD voor rondom

Pasen

Voor het bestellen het bestellen van muziek en film of boeken rondom het thema Pasen dan kun u terecht verzendboekhandel

Colomba:

www.colomba.nl

“Speciale Paasactie”

Pasen is steeds meer een onbekend feest aan het worden. Daar kunnen we verandering in brengen door mooie materialen over Pasen bij kinderen, tieners en volwassenen te verspreiden. Als gezin en als parochie kunt u mooie paasboekjes en ander materiaal voor het Paasfeest kopen. In de Samuel paasnieuwsbrief vindt u veel scherpe aanbiedingen die interessant zijn om te bekijken en te bestellen!

Voor meer info hierover: www.stichtingsamuel.nl.



FOTOSPECIAL “ST. PAULUSKOOR”

Het St. Pauluskoor is een gemengd koor, met een vaste dirigent en organist en 18 leden. Ze zingen 2 x per maand tijdens de H. mis. Het repertoire is gevarieerd van Nederlands, Latijn, Gregoriaans en Duits



Ze oefenen op donderdagavond in JP zaal van 20.00 – 22.00 uur

1x per jaar hebben ze feest ter ere van de H. Cecilia. Tevens worden er leuke uitstapjes georganiseerd. Heeft u interesse of wilt u meer weten, neem dan contact op met dhr. J. Stam (voorzitter): 4335212

OVERIGE MEDEDELINGEN

Tijdens de H. mis van zondag 20 februari zijn de leden van de locatieraad (dhr. W. Hemme, dhr. E. ter Pelle, dhr. H. ten Hoeve, dhr. J. Vaanholt en dhr. B. Kienhuis). Pastoraatgroep (dhr. E. Seinen, dhr. M Meulenbroek, mw. D. Pintore en dhr. M. van Kerckhoven en mw. K. Ringeling, officieel voorgesteld en hebben ze de zegen ontvangen van pastoor André Monnikhof.

**NAMENS DE ST. PAULUSKERK
WENSEN WIJ IEDEREEN
EEN ZALIG PASEN TOE!**





H. Geest - Maria

Deurmingerstraat 212 435 71 44
7522 CL Enschede

e-mail: mariaparchie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Secr. Yvonne Bakker-Hasselharm,
contactpersoon

e-mail: jybakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W.Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

Kopij

Kopij inleveren **vóór ma. 28 februari**

Periode 26 maart t/m 29 april

(Is inclusief Pasen)

VERGADERAGENDA

wo. 30 mrt. 19.30 u KVG

vrij. 1 apr. 14.00 u Info 1^e Comm.

ma. 4 apr. 09.30 u Red. par. blad

vrij. 8 apr. 14.00 u Info 1^e Comm.

vrij. 15 apr. 14.00 u Info 1^e Comm.

ma. 18 apr. 19.30 u Raad v. Kerken

wo. 27 apr. 19.30 u KVG

EERSTE H. COMMUNIE 2011

Door de werkgroep Eerste Communie

Zit uw kind in groep 4 van de basisschool, dan mag het meedoen met de Eerste Communie.

Dit zal plaatsvinden

op zondag 29 mei

2011 in de Mariakerk.

Zit uw kind op de

Bonifatiusschool of de Toermalijn

dan krijgt uw kind via school een

uitnodiging. ***Er is een informatie-***

avond. Zie de vergaderagenda.

Aanmelden bij Ellis Tempelman.

Tel: 053 433 28 67



OVERLEDEN

Harold Wensing

Op woensdag 16 feb. is overleden Harold

Wensing. Harold werd

op 21 februari 1949 als

vijfde kind geboren uit een gezin van

acht. Samen met zijn vier broers en

drie zussen groeide hij op in het

slagersgezin van de Familie Wensing

aan de Oldenzaalsestraat.



Hij begon in 1971 te werken in de keuken van het toenmalige "Stads-maten Ziekenhuis". Kort hierop ontmoette hij zijn Marieke in de jeugdsoos 'De Bijenkorf' en trouwden in 1973. Samen kregen zij 2 zoons, Xander en Marc. Harold was een toegewijde, liefdevolle en zorgzame vader en was veelvuldig aan de zijlijn van Emos te vinden om zijn zoons aan te moedigen. Zijn grote passie was koken. Op het werk maar ook thuis was hij altijd in de keuken te vinden. Hij was een vakman in hart en nieren en erg bedreven in zijn vak met bijna 40 trouwe dienstjaren binnen het MST. Harold werd opa en genoot van de aanwezigheid van zijn kleinkinderen, zijn oogappels. In november 2010 werden Harold en zijn gezin geconfronteerd met zijn ziekte. Zijn vechtersmentaliteit heeft hem doen strijden. Dapper maar moegestreden heeft hij dit niet kunnen winnen. Wij zullen Harold blijven herinneren als een zeer betrokken en hulpvaardige man. Met zijn humor en zijn streken was hij een onvergetelijke verschijning. Op 22 februari 2011 was zijn uitvaart in de Mariakerk.

HUWELIJK in de Mariakerk

Op vrijdag 25 maart
14.00 uur trouwen:
Raymond Wigger en
Maaike Hijningen.



VASTEN ANNO 2011

Door Jos Vermeulen

Als je over vasten praat hoor je bij oudere mensen verhalen hoe vroeger vasten was: vastentrommel-tje, geen feesten tijdens de vasten als trouwerijen en dergelijke, één volle maaltijd per dag. "Maar ja, de vasten is afgeschaft."

Een misverstand: de veertigdagentijd is nu vooral een tijd van bezinning en metterdaad iets doen voor de **allerarmsten via de vastenactie.**



Wat is afgeschaft is het uniforme karakter, zoals niet snoepen. Je kunt het wel doen, maar dan op individuele basis.

De pastoraatsgroep vond het een goed idee aan die bezinning wat handen en voeten te geven. Met behulp van eigen drukkunst, geeft zij in de vastentijd een boekje mee. Beter gezegd: u kunt kiezen uit een boekje met: **'Gebeden en Bijbellezingen'** of een boekje met **'Overwegingen'** van (redelijk) bekende mensen als Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer en anderen.

De bedoeling is dat u regelmatig in de vastentijd zo'n lezing ter hand neemt en doordenkt. Overigens: de boekjes met kleuren omslag, zien er erg mooi uit, kosten niets en... kijk er eens in: 't is de



moeite waard! Op **dinsdag 29 maart om 19.30 uur** is er een gebedsviering rondom "Vasten".

WIJ HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN:

Annie Beckers,
Ans Lucassen-
Weersink, Doortje
Jannink, fam.
Beckers, fam.
Berent,
fam. Kleinsman-
Bever, fam. Maciejczyk,
Gerard Lesscher,
Harold Wensing, Hennie Wolbers,
Johan en Annie Mekkelholt-
Witbreuk, Johan Witbreuk, Jos
Stijntjes-Punte en overl. fam.,
Lidy Krabbe-Sanders, onze
zienen, overl. fam. ten Buuren,
overl. ouders Beukeveld-Wessels,
Tadeusz Maciejczyk, én een
negentig jarige!
Proficiat!



ACHTERVOORT

Elke 4e maandagavond van de
maand, is er een eucharistie-
viering in 'Het Achtervoort'.

Aanvang: 18.30 uur.

Door: Pater Giesselink sm

m. m. v. het Gemengd Koor

Oproep van de ziekenhuis/bezoekgroep. Er zijn veel mensen die weinig
bezoek krijgen. Onze bezoekgroep is maar klein. Wie komt ons helpen?
Willie Huuskes, tel. 4778265. Will van der Kolff, tel. 4323432

DE TWENTSE FUCHSIA CLUB

Door *Ine Hasselerharm, secretaris*

De "Twentse Fuchsia Club" orga-
niseert op zaterdag 14 mei van
10.00 tot 15.00 uur
een stekken-markt
bij de Mariakerk aan
de Deurningerstraat
214 in Enschede.

De stekkenmarkt
wordt gehouden
naast de kerk op het
plein vóór de
'Kajuit'.

Bij slecht weer *in* de Kajuit.

Er worden voordelige stekken van
fuchsia's en meststoffen aangeboden.

Voor al uw vragen over verzorging
van deze mooie planten adviseren u
onze vakmensen."

Wij verwachten dan ook een grote
opkomst!

PELGRIM GERED!

De Aktie 'Pelgrim in Gevaar'
heeft 5 bezorg(st)ers opgeleverd.
Voorlopig zijn we nu uit de
gevaarzone. De bijna 200 pelgrims
die gevaar liepen om hun bestemming
niet te bereiken, zullen naar verwach-
ting nu toch behouden aankomen!

merci

Bedankt en goed weer toegewenst!





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Vacature. Tijdelijk:
secretariaat@katholiekenschede.nl

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Oecumenische vieringen

Door het jaar zijn er in samenwerking met de Apostel Thomaskerk enkele oecumenische vieringen of vesperdiensten.

Vesper in de 40-dagertijd

"Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven." (Mt 25, 35)

Als u dit leest is de 40-dagen tijd al begonnen. Iedere zondag van de veertigdagertijd is er een oecumenische Vesper om 19.00 uur tot 19.30 uur in de Eudokiakapel van de Apostel Thomaskerk.

Dit keer zal het thema zijn: God onder ons, de 7 werken van barmhartigheid. Dan gaat het over het geven van eten, drinken en kleding. De zorg voor de zieken, opnemen van de vreemdeling, bezoek aan de gevangene en het begraven van de doden. Het hongerdoek van dit jaar, dat ook over dit thema gaat, zal ons tot extra inspiratie zijn. Dit jaar zullen we met één boekje werken, waar de lezingen en liederen van de 6 zondagen in staan. Ook het hongerdoek krijgt hierin een plaats.

Voorafgaand aan de laatste vesper op 17 april, die van palmzondag, zal er een sobere maaltijd zijn, om 18.00 uur. Hierna vervolgen we dan met de vesper.

We hopen dat velen van u meedoen.

*Namens de oecumenische werkgroep
Tiny Hannink*



Hallo allemaal

Hier eens een berichtje van een werkgroepje waar je normaal maar weinig van hoort maar dat er zéker wel moet zijn: **de misdienaars**. We zijn met maar weinig mensen en ook de misdienaars zijn op dit moment maar met zijn drieën: Marlinde, Luc en Fleur. Luc stopt deze zomer en dan zijn er maar twee over! Weinig he?

Als je weleens in de kerk bent geweest met een viering waarbij een pastor is, zul je vast wel een van hen gezien hebben: zij zijn **'het Hulpje van de Pastor'**. Ze houden een kaars vast bij de lezenaar tijdens het voorlezen van het Evangelie, ze helpen met het klaarmaken van de tafel, ze laten de gong klinken, soms helpen ze met wijwater en het wierook, kortom alles wat er zo bij komt kijken als er een viering is.

Misdienaar worden mag je **als je je Eerste Communie gedaan hebt**, omdat je dan ook weet wat er gebeurt in de mis. Je leert van een echte misdienaar wat je moet doen en dat leer je dan gewoon door tijdens de mis mee te doen. En niet bang zijn dat je wat fout zult doen, want iedereen helpt je! Je wordt alleen ingedeeld bij Eucharistievieringen, dat betekent als er een pastor bij de viering is en er gebeden wordt over brood en wijn.

Als je met meer mensen bent, hoeft je helemaal niet zo vaak, óf (en dat is nog veel leuker!!) je wordt met zijn tweeën ingedeeld. Mocht je het nou leuk vinden om hulpje te worden en er is een vriendje of vriendinnetje dat wel mee wil doen, kom dan eens in een viering kijken of meld je gewoon aan!

Dat kan via de mail (vraag papa of mama om hulp!) of met de telefoon:

Jolande Beijerink:

gejobeyerink@home.nl

of 053-4303173 Engeliën Nijhof:

engeliën-nijhof@hotmail.com

of 053-4302101

We zouden het heel fijn vinden als we meer misdienaars zouden kunnen hebben en echt iedereen kan het worden, hoor!

Als het maar mag van papa of mama, dan ben je zeker welkom.

Groetjes,

*Jolande en Engeliën en natuurlijk
Marlinde, Luc en Fleur*

Ziek

Soms komen er signalen bij de pastoraatgroep. Dan horen we: "Ik was ziek, en ik heb niemand van de parochie gezien".

Dat is een heel vervelende situatie. Juist als je ziek bent, kun je er veel behoefte aan hebben om iemand van de parochie te zien. De mensen, die de hele dag met je optrekken kennen je droeve verhaal. Het kan een verademing zijn, ook andere mensen te zien, even wat afleiding in het saaie 'ziekenbestaan'. Praten is soms te veel, maar weten dat er aan je gedacht wordt kan heel plezierig zijn. Het kan je weer moed geven om door te gaan. De pastoraatgroep staat hier graag voor open. Wij willen graag een kaartje sturen aan ieder in onze locatie die ziek is. Maar als er behoefte is aan een gesprek, willen we daar ook graag gehoor aan geven. Probleem is, we weten niet altijd dat



iemand ziek is, dat iemand naar het ziekenhuis moet, daar wat langer moet blijven of het huis niet uit kan door ziekte. Wij vragen u, wilt u ons waarschuwen als er iemand ziek is of als u weet dat u of iemand uit onze locatie moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Graag sturen we een berichtje. En als u bij ziekte bezoek op prijs stelt, horen we het ook graag. Het bericht kunt u doorgeven per email op: hannink-starre@zonnet.nl of stjanmichael@live.nl
Tel. 053 4340559 of een schriftelijk bericht naar het secretariaat van de parochie (op de pastorie)

Kledingactie

Op zaterdag 26 maart vindt in Enschede een kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt uw goede en draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de St. Jankerk Haaksbergerstraat 253.

Doop

Op zondag **6 maart** is in de St. Jankerk gedoopt:

Jayvandro Penalver

Zoon van Juan Penalver en Gladys Penalver-Landhari. Pathmosstraat 3.

Overleden

Op **4 maart** is overleden

Harrie Reuvers. Hij woonde aan Ploegstraat 4 en was 67 jaar.

Vieringen rond Pasen

ondag 17 april (Palmzondag) is er in de St.Jan/H.Michaël om 9.30 u. een **palmpasenviering** m.m.v. het projectkoor. Deze viering is speciaal voor kinderen, hun ouders en parochianen en natuurlijk mogen de palmpasens niet ontbreken. Witte Donderdag (21 april) is er **GEEN** viering in de St.Jan/H.Michaël. Wel is er een viering in de Ariënsgedachteniskerk aan de Hogelandsingel. Deze begint om 19.00 u. en het gehele pastores-team van Enschede zal hierin voor gaan. Goede Vrijdag (22 april) is er om 19.00 u. een viering in de St.Jan/H.Michaël m.m.v. All Together. U kunt tijdens deze viering bloemen bij het kruis neerleggen of een kaarsje aansteken. Paaszaterdag (23 april) is er om 21.00 u. een plechtige Paaswake met m.m.v. het gemengde koor. U bent in alle vieringen van harte welkom.

VIERINGEN IN DE CROMHOFF EN HATTELER

Alle diensten beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 31 maart: Protestant

Donderdag 07 april: Eucharistie

Donderdag 14 april: Eucharistie

Donderdag 21 april: Protestant

Zaterdag 23 april: Protestant (Pasen)

Donderdag 28 april: Protestant

Donderdag 5 Mei geen viering

(Bevrijdingsdag)

Hatteler

Woensdag 20 april: Eucharistie

(Pasen)





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588, 476 06 06
7544 JM Enschede
e-mail:

secretariaat@verrijzenisparochie.nl
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag.

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van der Pieterman,
contactpersoon
e-mail:

jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van deen Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad

Hr. M.F.J. Greuliker, *penningmeester*
/contactpersoon

e-mail: frans_en_thea@mac.com
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl

Hr. J.W.C. van der Pieterman
Hr. J. Vaneker

Webmaster

Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

Gerard Oude Lenferink
redactie@verrijzenisparochie.nl

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is alle werkdagen van 9 tot 16 uur
geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten.

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
Het **secretariaat** van onze locatie is
dagelijks geopend van 9 tot 11 uur.
U bent van harte welkom.

Van de ziekenbezoekgroep

Hierbij een mededeling van de
ziekenbezoekgroep van de Geloofs-
gemeenschap Verrijzenis des Heren.
Heeft U in Uw familie of kennissen-
kring iemand die langdurig ziek is en
diegene zou prijs stellen op bezoek
van een van onze medewerkers, geef
dit dan a.u.b. door aan het secretariaat
van onze Geloofsgemeenschap, tel:
4760606 of aan Mevr. Fien Egbers,
tel: 4761992.



Palmpasenstokken maken

Zaterdag 16 april is het weer zover. We gaan dan weer palmpasenstokken maken in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk. Dit jaar beginnen we om 11.15 uur en we denken, dat rond 12.30 uur alle stokken weer prachtig versierd zullen zijn. Het mooie verhaal van de intocht van Jezus zal worden verteld en natuurlijk zal er limonade zijn en iets lekkers. Graag willen we weten of je komt. Jezelf opgeven moet voor maandag 11 april bij het secretariaat van de Verrijzeniskerk. Dit kan: tel. 4760606, bereikbaar van 9 - 11 uur van maandag tot en met vrijdag. Opgave mag natuurlijk ook per mail: secretariaat@verrijzenis.nl. Je portemonnee mag je thuis laten. Er zijn geen kosten aan verbonden. En.....met je prachtige palmpasestok ben je van harte welkom in de Palmpasenviering op zondag 17 april in de Verrijzeniskerk.

*Werkgroep palmpasen,
Verrijzeniskerk*

Sam's Kledingactie in Enschede

Op 26 maart 2011 vindt in Enschede weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van 9.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende adres:

De hal van de Verrijzeniskerk, Het Leunenbergh 588, te Enschede.

Sam's Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam's Kle-

dingactie ondersteund door 1.500 vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam's Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Een groot deel van deze middelen gaat naar een 'droogteproject' in Kenia. Binnen dit project worden mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs. Ook steunen we de wederopbouw van Haïti na de zware aardbeving van januari 2010. Namens Sam's Kledingactie worden er tientallen woningen gebouwd voor de zwaar getroffen slachtoffers. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 1060.

Mensen in Nood

vraagt voor slechts 2 zaterdagmorgens per jaar een helpende hand om op het kerkplein kleding in ontvangst te nemen en na afloop in de vrachtwagen te laden samen met de chauffeur. Twee en een half uur trimmen voor een goed doel. Wie helpt ons daarmee? Aanmelden bij Henk Thüss h.thuss@kpnplanet.nl. Tel. 4330322. Laat ons niet in de steek.

Verlossend afscheid

Op dinsdag 1 februari is plotseling overleden,
mevrouw Mientje Kuipers – Tackenkamp.

Lange tijd heeft ze aan de Hazendijk gewoond. De laatste jaren, nadat haar man Johan is overleden, woonde ze in



De Posten. Zij is 88 jaar geworden. De laatste tijd heeft ze in toenemende mate in een eigen wereld geleefd. Haar leven tussen ons, vol werk en zorg, is nu voltooid: ze mag thuiskomen bij haar schepper en oorsprong. Samen met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, hebben we afscheid van haar genomen in de crematieplechtigheid op maandag 7 februari, 13.30 uur in Usselo-west. We hebben haar lichaam daar achtergelaten, in het vertrouwen dat de eeuwige haar de hand reikt en haar geleidt naar het oord van rust en vrede, waar ze zich verenigd voelt met haar Johan en Bennie. Haar gedachteniskruisje heeft een plaats gekregen in de dagkapel en haar kinderen hebben haar bladzijde in het boek van de overledenen geplaatst.

In onze geloofsgemeenschap gedenken we haar in onze gebed; het gedachteniskruisje houdt haar naam in onze herinnering.

***Liefde begint met een glimlach
groeit met een kus
en eindigt met een traan***

Op donderdagavond 3 februari is plotseling overleden,

de heer Gerrit Schipper.

Hij maakte zich juist op om lange tijd van zijn pensioen te gaan genieten, en zijn tuin nu zelf ook als een lusthof te gaan ervaren. Dat heeft niet zo mogen zijn. Een abrupt einde aan het leven van Gerrit, echtgenoot, vader en opa, heeft een streep getrokken door allerlei mooie plannen. Kennelijk is zijn levenstaak hier, te midden van zijn geliefden voltooid. Hij is teruggekeerd naar dat stralende licht,

dat ook zijn oorsprong is geweest. Maar het blijft verdrietig voor de geliefden die hun leven hier proberen op te pakken, met hun gedeelde levensgeschiedenis met man, vader en opa in hart en gedachten; maar toch vooral ook een lege plek. Hij woonde samen met zijn vrouw *Janny* aan de Reerinklanden. Hij is 63 jaar geworden. Samen met anderen hebben zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, afscheid van hem genomen met de uitvaartviering op dinsdag 8 februari. Daarna is zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde, op de begraafplaats te Almelo, in het vertrouwen dat hij veilig en geborgen is in Gods hand. Zijn gedachteniskruisje heeft een plaats gekregen in de dagkapel; zijn naam blijft in onze herinnering.

Vespervieringen Verrijzenis

25 maart 19.00 u: Daar is de aarde
1 april 19.00 u.: Daar is de lucht
8 april 19.00 u.: Daar is het vuur
15 april 19.00 u.: Daar is het water
25 april 11.00 u.: Daar is het daglicht

Op vier vrijdagavonden worden in de Verrijzeniskerk vespervieringen gehouden rond het thema *Daar is het daglicht*. De vieringen worden tweede Paasdag afgerond met een woord- en communieviering. Michael Steehouder heeft over dit thema vorig jaar een oratorium gemaakt: *Daar is het daglicht*. Dat heeft ons geïnspireerd hiervan vespervieringen te maken, gericht op datgene waaraan mensen zich kunnen warmen. We willen elkaar zien en bemoedigen, daar waar het soms zo koud blijkt te kunnen worden



in de kerk. Met deze vespervieringen willen we voortzetten waarin onze geloofsgemeenschap zo sterk is gebleken: *samen opbouwen en zorg voor en met elkaar.*

Met Pasen vieren we dat uit de dood nieuw leven ontstaat, uit chaos een nieuwe schepping, uit leegte een nieuwe toekomst. Het scheppingsverhaal wordt gelezen: hoe God uit de chaos en leegte, aarde en mensen schiept: dat is sinds het begin en gaat door tot op vandaag. Vanouds worden als essentiële elementen van de schepping gezien: *aarde, lucht, vuur, water*; de thema's voor de vespervieringen. We komen samen om te vieren, met een lied, een woord, een stilte, om dichtbij jezelf te komen, na te denken: *Wat doe ik hier?*

Even bij elkaar schuilen samen met anderen: warmte en liefde voelen en ervaren, licht ervaren, aan de slag willen gaan, opstaan en leven, meebouwen aan die nieuwe aarde. We zingen over de zeven dagen van de schepping, over de chaos en de leegte, over de aarde, de lucht, het vuur en het water, de schepping van de mens, die sinds het begin telkens wordt uitgenodigd op te staan en te leven. We proberen dichtbij de opstanding van Jezus te komen, zijn uitnodiging aan ons om met hem op te staan en te leven, en nieuwe stappen te zetten met toekomst in zicht. En dan is het 2^e paasdag: *Dan is daar het daglicht.*

We vieren met de Emmaüsgangers **het leven en de opstanding, van onszelf.**

We nodigen u graag uit deel te nemen aan deze vespervieringen; u kunt er

uw eigen voorbede uitspreken tijdens de viering; vanaf 18.30 uur oefenen we samen de liederen; vanaf 18.50 uur zijn er beelden en is er muziek over het thema.

Piet Timmermans

Over de Eerste Communie

Ook dit jaar zijn we weer met een grote groep kinderen begonnen aan de voorbereidingen voor hun 1^e Communie. In totaal hebben 36 kinderen zich opgegeven, zowel van de vier Katholieke basisscholen als van andere scholen bij ons in de Zuidwijken. Begin februari zijn de kinderen aan het werk gegaan in hun map en op 13 maart hebben zij al hun eerste kennismaking met de parochianen gehad. Zij hebben zich voorgesteld in de Presentatieviering, heel veel liedjes gezongen en natuurlijk ook gebeden. Als u niet aanwezig kon zijn in deze viering, kunt u toch nog zien welke kinderen meedoen dit jaar, zij hebben allemaal een voetje met foto en een klein beetje informatie over zichzelf op het prikbord gehangen.

Wij heten hen allemaal van harte welkom en gaan samen op weg.

Annelies Tenbergen

Collecte opbrengsten

Zondag 6 feb.: € 48,19
Zondag 13 feb.: € 52,75
Zondag 20 feb.: € 73,31
Zondag 27 feb.: € 151,08



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **20.00 uur**.

8 maart 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van april

12 april 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van mei

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk	zondag 3 april
Josephkerk	zondag 10 april
Verrijzeniskerk	zondag 17 april
Pauluskerk	zondag 24 april

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk:	zondag 1 mei
Jacobuskerk:	zondag 8 mei
Josephkerk	zondag 15 mei
Ariënsgedachteniskerk:	zondag 22 mei



Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.

Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.

Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk:

zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Toon Hermans

Lezingen bij de zondagen

27 maart

Ex. 17, 3-7
Rom. 5, 1-8
Joh. 4, 5-42

3 april

1 Sam. 16, 1-13
Ef. 5, 8-14
Joh. 9, 1-41

10 april

Ez. 37, 12-14
Rom. 8, 8-11
Joh. 11, 1-45

Palmzondag

Jes. 50, 4-7
Fil. 2, 6-11
Mt. 26, 14-27

Witte Donderdag

Ex. 12, 1-14
1 Kor. 11, 23-26
Joh. 13, 1-15

Goede Vrijdag

Jes. 52,13-53,12
Heb.4,14-16+5,7-9
Joh. 18, 1-19

Paaswake

Ex. 14, 15-15,1
Jes. 54, 5-14
Mt. 28, 1-10

Pasen

Hand. 10, 34-43
Kol. 3, 1-4
Joh. 20, 1-9

1 mei: Hand. 2, 42-47; 1 Petr. 1, 3-9; Joh. 20, 19-31



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 26/27 maart 2011 3^e zondag van de 40-dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Antonissen
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem. koor	W. Weemaes
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Parochiek.	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	J. Kortstee
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 2/3 april 4^e zondag van de 40 dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	dameskoor	werkgroep
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie Pres. 1 ^e Com	Projectkoor	J. Kortstee + C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-co	Jacobusk.	H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie Pres 1 ^e Comm	Volkszang	A.Monnikhof
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie Gez. viering, pres. 1 ^e Comm	kinderkoor	A.Monnikhof J. Vermeulen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co Pres. Vorm.		I. Schraven

WEEKEND 9/10 april 2011 5^e zondag van de 40-dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz+orgel	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H.Antonissen
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Parochiek.	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he koor	H.Kronenberg
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem. koor	W. Weemaes
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink



Vervolg Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst
KWD = KinderWoordDienst

WEEKEND 16/17 april Palmzondag

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co Gez.viering	kinderkoor	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co Gez.viering	Jeugd- en kinderkoor	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Zo 9.30 u	Wo-Co Gez.viering	Projectkoor Palmpasen	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie Gez.viering	Da/he koor Palmpasen	A.Monnikhof
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co Gez.viering	Op Toon	C.Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co Gez.viering	Kinderkoor Palmpasen	I. Schraven

BOETEVIERINGEN VOOR PASEN

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Woe.13-04, 19.00 u			H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Do. 14-04, 19.00 u		Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Woe.13-04, 19.00 u		Gem. koor	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Vr. 15-04, 9.00 u			A.Monnikhof
H. Paulus	Ma. 18-04, 19.00 u			A.Monnikhof
H. Geest/ Maria	Do. 14-04, 19.00 u			C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Do. 14-04, 9.30 u			I. Schraven

WITTE DONDERDAG 21 april 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Geen viering			
Ariënsgedachtenis	Do. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	pastoresteam
St. Jan/H. Michaël	Do 8.30- 9.00 u	School viering	All Together	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Do. 10.00 u	Eucharistie	St.Jacobus koor en St. Joseph koor	J. Kortstee J. v.d. Nieuwendijk
H. Paulus	Geen viering			
H. Geest/ Maria	Geen viering			
Verrijzenis des Heren	Do. 18.30 u	School viering		I. Schraven + v.d. Heijdenscho



GOEDE VRIJDAG 22 april 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Vr. 15.00u	Kruisweg		werkgroep
Ariënsgedachtenis	Vr. 15.00u Vr. 19.00u	Kruisweg	Ariënskoor	I.Schraven
St. Jan/H. Michaël	Vr. 19.00u		Gem. koor	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Vr. 15.00u		Jacobuskoor	A.Monnikhof
H. Paulus	Vr. 15.00u Vr. 19.00u	Kruisweg	Da/he koor	A.Monnikhof
H. Geest/ Maria	Vr. 15.00u Vr. 19.00u	Kruisweg		J. Kortstee
Verrijzenis des Heren	Vr. 15.00u Vr. 20.00u	Kruisweg Jesus Christ Superstar		werkgroep Studio 65

PAASWAKEN ZATERDAG 23 april 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 21.00 u	Eucharistie	BJK	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis	Za. 21.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 21.00 u	Eucharistie	All Together	W. Weemaes
St. Jacobuskerk	Za 21.00 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Ritzen H. v.d. Hulst
H. Paulus	Za. 21.00 u	Eucharistie	Da/he koor	G. Kolmschot + P.v.Blijswijk
H. Geest/ Maria	Za. 21.00 u	Eucharistie		H.Antonissen + C. Berbee
Verrijzenis des Heren	Za. 21.00 u	Eucharistie		H. Kronenberg + J. v.d. Nieuwendijk

1^e PAASDAG zondag 24 april 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Geen viering			
Ariënsgedachtenis	Geen viering			
St. Jan/H. Michaël	Geen viering			
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monnikhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u		Da/he koor	W. Weemaes
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H.Antonissen



2^e PAASDAG maandag 25 april 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Ma. 10.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis, St. Jan/H. Michaël, H.Jacobuskerk, H. Paulus, H. Geest/ Maria, Verrijzenis des Heren hebben op 2^e Paasdag GEEN VIERING				

WEEKEND 30 april/1 mei 2011 2^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monnikhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	W. Weemaes
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie		H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	gezinsvierin	Gem.koor	J. Vermeulen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	parochiekoor	H. v.d. Hulst

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 u	Di + vr 9.00 u
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 u	Woe. 19.00 u
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 u en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 u. Eucharistie	1 ^e en 3 ^e vrijdag 19.00 uur in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i>	Zo. 11.00 u Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 u en zo. 9.30 u om de week	Do. 19.00 u
Verrijzenis, <i>Het Leunenbergr</i>	Zo. 11.00 u	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus (met ingang van augustus) wekdagen van 10.00 – 17.00 uur.

Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur. Van daaruit kan men ook de kerk bewonderen.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 430 61
90 Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Sexueel misbruik – meldpunt RK Kerk

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een meldpunt voor seksueel misbruik in een pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht bij het volgende telefoonnummer: 06-19 114 307 (lokaal)

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

11 april	28 april
23 mei	9 juni
27 juni	14 juli

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 - 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 - 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

Pelgrim 2011
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 3 maart 2011

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Hr. G. Oude Lenferink

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland

Mevr. A.E. Kenter-ten Have

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. R. Tiehatten, vice-voorzitter

Hr. G. Berkien, secretaris

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied gebouwen

Hr. G. Oude Egberink, lid

Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

435 07 79 - 431 75 31

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en
tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. Tel. 053-4313888

TWENTS KAASHUIS *JOS VANEKER*

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel/Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas. Ook
voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Bloemstierkunst
mijmosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
beplating voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946

**Stichting
Katholiek
Onderwijs
Enschede**

Bloemstierkunst Han

Deurningerstraat 237 Tel.: 053 432 53 55
7522 CC Enschede

Het juiste adres voor al uw Bloemwerk

▶▶ Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting op al uw aankopen



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

[www.
imagelichtreclame.nl](http://www.imagelichtreclame.nl)

*Restaurant
"De Stiftsschuur"
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
[Stiftsschuur@
t-online.de](mailto:Stiftsschuur@t-online.de)

**Hier had
uw
advertentie
kunnen
staan!**

