

De Veertigdagentijd en Palmzondag

Jaargang 3, nr. 2, 21 februari 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

| | |
|--|----|
| Ontheemd raken of toch 'thuiskomen'? 2 | |
| Uit het Bestuur | 4 |
| Vastenactieproject 2013: Honduras | 5 |
| Vesper | 7 |
| 40-Dagentijd | 8 |
| Hongerdoek | 9 |
| Hulpactie Syrië, brede samenwerking | 10 |
| Allerhande | 12 |
| Kinderpagina KIEK | 13 |

Locatienieuws

| | |
|-----------------------|----|
| H. Jacobus | 14 |
| St. Joseph | 19 |
| Ariënsgedachtenis | 22 |
| H. Paulus | 26 |
| H. Geest-Maria | 31 |
| St. Jan-H. Michaël | 34 |
| Verrijzenis des Heren | 38 |

| | |
|------------------|-----------|
| Vieringen | 44 |
|------------------|-----------|

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie

H. Jacobus en St. Joseph

Telefoon: 053-7113458

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie

Citypastoraat

Telefoon: 06-45860554

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie

Paulusparochie

Telefoon: 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Ontheemd raken of toch 'thuiskomen'?

Gedachten voor de
Veertigdagentijd 2013

Pas geleden raakt ik met iemand in gesprek over “*Eindelijk thuis*”, het boek van Henri Nouwen bij het schilderij van Rembrandt: ‘*De terugkeer van de verloren zoon*’, naar het bijbelverhaal dat te lezen is bij Lucas: 15, 11-32.



De persoon met wie ik sprak had in zijn leven veel meegemaakt. Hij had leren strijden om vanuit de tegenslag, het donker en de mist in zijn leven toch weer bij het licht te komen. En nu was hij in een fase waarin hij terugkeek: hoe was het gegaan, en waar was hij nu? Hij was een gelovig mens. Zijn levenszoektocht beleefde hij als een tocht onderweg naar God: soms zo afwezig in zijn leven, soms nabij te ervaren in de liefdevolle momenten in zijn leven. En nu, na zoveel jaar, had hij het gevoel dat hij begon thuis te komen: ‘*Eindelijk thuis*’. Deze ervaring deed hem denken aan het bijbelverhaal over de zoon die na lange omzwervingen

thuis mocht komen bij zijn vader, die al die tijd op hem was blijven wachten. De jongen was er zelf op uit getrokken, had er zijn eigen tijd over mogen doen, maar hij was welkom: hij vond weer het thuis in zijn leven, zijn levenservaringen raakten op hun plaats, en hij was daar dankbaar voor: God had hem tot hier toe geleid en gaf hem perspectief.

Rembrandt heeft dat moment van thuiskomen prachtig verbeeld. En Henri Nouwen op zijn beurt heeft vele uren naar dit schilderij mogen kijken in de Hermitage in Sint Petersburg en schrijft er zijn boek over. Het geschilderde moment van thuiskomen van de zoon bij de vader beleeft Nouwen als zijn eigen thuiskomen bij God, na al zijn levenservaringen en de tocht die hij had gemaakt. Hij schrijft onder meer:

“Jaren geleden probeerde ik een glimp van God op te vangen door zorgvuldig te kijken naar allerlei menselijke ervaringen van eenzaamheid en liefde, verdriet en vreugde, wrok en dankbaarheid, oorlog en vrede. Ik trachtte de wisselvalligheden van de menselijke ziel te begrijpen, iets aan te voelen van de honger die alleen gestild kan worden door een God wiens naam liefde is. Ik probeerde het blijvende achter het voorbijgaande te ontdekken; het eeuwige achter het tijdelijke; de volmaakte liefde achter de verlamende angst; de goddelijke troost achter de troosteloosheid van hartzeer en doodsangst. Ik wees voortdurend op een aanwezigheid achter ons bestaan dat zo door de dood getekend is; (...) een aanwezigheid



die nu al gezien, gehoord en aangeraakt kan worden door hen die bereid zijn te geloven.”

Ontheemd raken: daar dacht ik aan toen ik de gedachten van Jan van den Nieuwendijk las in de vorige Pelgrim (2013-01, blz. 2-3) over het rouwproces waarin velen van ons zullen raken als het hun zo vertrouwde kerkgebouw aan de eredienst zal worden onttrokken. Je raakt ontheemd, je raakt veel kwijt, maar: raak je dan ook alles kwijt, krijgt het donker de overhand, raak je het spoor in je leven bijster, laat je je misschien door boosheid overheersen en zie je om in wrok, zonder nog vooruit te kijken?

De persoon over wie ik hiervoor vertelde, en Henri Nouwen in zijn boek, zij zijn ook door donkere dagen gegaan. Maar ze bleven zoeken en vooruitkijken: *om het blijvende achter het tijdelijke te ontdekken*, zoals Nouwen schreef; het eeuwige achter het tijdelijke; liefde achter en voorbij angst en boosheid; en goddelijke troost voorbij alle hartzeer. En ze kwamen dichterbij de kern van hun bestaan, ze begonnen thuis te komen en de zin van hun leven lichtte steeds meer op, ze mochten soms een glimp zien van Gods Koninkrijk waarin voor hen plaats was. En ze maakten hun levenstocht niet alleen: nabijheid van anderen en samen optrekken was steeds van groot belang.

Misschien is dit jaar deze Veertigdagentijd 2013 een goede periode voor ons om ons op dit alles eens te bezinnen, bij onszelf te rade te gaan, elkaar te helpen om vooruit te blijven kijken en samen te ontdekken wat van blijvende waarde is. Dan komen we

samen verder, door duister, tegenslag en teleurstelling heen, nieuw licht aan de horizon tegemoet.

Ik besluit met twee korte teksten-ter-bezinning uit de nieuwe **Folder** voor de Veertigdagentijd 2013 en uit het **Boekje** over “*Vasten in de Veertigdagentijd: hoe zou dat kunnen?*”

Veertigdagentijd

Vasten is bezinning, stilstaan bij jezelf.

Vasten is bewustzijn, niets gebeurt vanzelf.

Vasten is volharden, al is het nog zo zwaar.

Vasten is geloven: God vergeet ons niet.

Gebed

Gij wacht op mij, God, totdat ik open ga voor U.

Ik wacht Uw Woord, dat mij ontvankelijk maakt.

Stem mij af op Uw Stem, op Uw Stilte.

Een goede reis, een goede bezinning (met anderen?!) onderweg gewenst en een goede thuiskomst!

Pastor Hans van der Hulst

* H.Nouwen: “Eindelijk thuis”, uitg. Lannoo, Tielt, 2009. Citaat: p.24-25.

* De genoemde **Folder** ligt (om mee te nemen) vanaf Aswoensdag achterin onze kerken;

het **Boekje** over Vasten is *digitaal* en *op papier* verkrijgbaar bij:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Tel. 478 5306.



Uit het Bestuur

Brief aan de vertegenwoordiger van de locatie Betreft: gesprekken van bestuur met de locaties betreffende herbestemming gebouwen.

Beste medeparochianen,
In de maanden februari, maart en april zal, zoals aangekondigd in het parochieblad, het parochiebestuur met elk van de zeven locaties een gesprek voeren over de toekomst van onze parochie. Aan de gesprekken zal ook worden deelgenomen door één of enkele pastores. Een belangrijk agendapunt daarbij betreft de herbestemming van onze gebouwen, in het bijzonder de kerken en de pastorieën. In de media wordt veel gesproken over kerksluiting; ook in onze parochie is dat aan de orde. In het overleg met u gaat het echter om meer dan de vraag welke kerken gesloten moeten worden en welke niet. De toekomst van onze geloofsgemeenschap in Enschede is aan de orde en in samenhang daarmee de vraag naar (her-)bestemming van gebouwen.

Van harte nodigen wij u namens het bestuur uit voor dit gesprek op (zie *kader hiernaast*), bij voorkeur in uw eigen locatie. Wanneer dat niet mogelijk is wordt in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg vergaderd. Het overleg is gepland van 19.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Er zal worden genotuleerd. De notulen zullen ook beschikbaar komen voor de locatie, ter informatie en voor nader beraad. U wordt gevraagd voor ons overleg zelf een afvaardiging samen te stellen uit de locatieraad, de

pastoraatgroep, andere vrijwilligers en overige belangstellenden. Om de vergadering zinvol te doen verlopen, gaan we er van uit dat de delegatie uit niet meer dan 15 personen bestaat.

Onze parochie heeft drie kerntaken: liturgie, pastoraat/zielzorg en diaconie. De drie kerntaken hebben een catechetische/spirituele ondersteuning nodig.

Uitgangspunt van het gesprek is dat er in de parochie Enschede van de zeven bestaande kerken slechts drie, eventueel vier voor de liturgie behouden blijven. Dat betekent dat de insteek van het gesprek tweeledig is: “uw kerk” kan aan de eredienst worden onttrokken en “uw kerk” kan voor de eredienst behouden blijven. Op beide situaties zal tijdens het gesprek worden ingegaan. Immers, niet alleen daar waar een kerkgebouw niet meer wordt gebruikt verandert het een en ander, ook daar waar het gebouw open blijft heeft dat de nodige consequenties voor de lokale geloofsgemeenschap.

Uitgangspunt is ook dat in die locaties waar het kerkgebouw wordt afgestoten de kerk present zal blijven in de vorm van wat we, tenminste voorlopig, een Padista noemen. “Padista” staat voor **P**astorale **d**iaconale **s**tatie, vergelijkbaar met een pastoraal steunpunt. Met de aanwezigheid in de vorm van een Padista kan de kerk (wij samen dus), gericht op pastoraat/zielzorg en diaconie, de mensen nabij blijven, midden in de wijk. Met deze blijvende presentie – zo stellen we ons voor - kan ook de



eigen (historische) identiteit enigszins gewaarborgd blijven.

Tijdens het gesprek zal met name ook gesproken worden over hoe de vertegenwoordiging de eigen identiteit van de locatie voor zichzelf definieert en wat dat voor de toekomst betekent.

Daar waar geen kerkgebouw open blijft zullen vrijwilligers de dragende figuren blijven om een vitale gemeenschap te behouden en een Padista te laten functioneren. Zijn die mensen beschikbaar? En hoe is hun samenwerkingsbereidheid? Zo'n kerngroep is immers van groot belang voor een blijvende presentie van de geloofsgemeenschap in de wijk/locatie, maar moet ook in staat en bereid zijn met andere locaties samen te werken, ook al omdat elders wordt 'gekerkt'.

Het bestuur gaat er van uit dat u het gesprek in eigen kring zorgvuldig zult voorbereiden en hoopt op een zinvolle ontmoeting. We stellen het op prijs van u te vernemen waar (eigen locatie of centrale parochiecentrum) vergaderd zal worden.

Met vriendelijke groet,

Pastoor A. Monninkhof, voorzitter

G. Berkien, vicevoorzitter

VERGADERSHEMA

| | |
|--------------------|------------------|
| St. Joseph | 26 februari 2013 |
| H. Jacobus | 27 februari 2013 |
| Vrijzenis d. Heren | 13 maart 2013 |
| St. Jan-H. Michaël | 14 maart 2013 |
| H. Geest-Maria | 19 maart 2013 |
| H. Paulus | 20 maart 2013 |
| Ariënsgedachtenis | 3 april 2013 |

“Eenheid groeit als er meer is dan eigen gelijk”

Vastenactieproject 2013: Voor Honduras

Vasten is delen met mensen die het minder hebben of die in een ronduit mensenwaardige situatie moeten leven. In de campagne, die op Aswoensdag 13 februari is begonnen, besteedt de Vastenactie extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse land **Honduras**. Tien-duizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Velen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd . . .

In Honduras vangt Zuster Valdete deze teruggestuurde migranten liefdevol op en helpt hen weer op weg. Ze wanhoopt echter nooit: “Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God.”

De Vastenactie 2013 in Enschede

In onze kerken in Enschede zijn gedurende deze Veertigdagentijd van Aswoensdag 13 februari tot Paaszondag 31 maart a.s. weer **foto's** en **teksten** over dit project in Honduras te zien en u vindt er informatie**folders** over de Veertigdagentijd 2013, posters van de **Vastenactie** en in een aantal locaties: **collectebussen** voor de bekende Vastenzakjes die u weer bij uw parochieblad zult aantreffen. U kunt ook rechtstreeks of in een eigen envelop uw bijdrage in de bus deponeren. Alvast onze dank voor uw belangstelling en uw hulp!

Namens het Diakonaal Beraad en het MOV-werk, Pastor H. van der Hulst



OPROEP AANMELDING KOORLEDEN VOOR NIEUW PAROCHIEKOOR

De aanwijzing door de aartsbisschop van de Jacobuskerk tot eucharistisch centrum en de opheffing van het Jacobuskoor hebben de laatste maanden geleid tot een onwenselijke situatie, die om een oplossing vraagt. Het verzoek aan de verschillende koren om af en toe in het eucharistisch centrum te komen zingen, heeft zeker tot positieve reacties geleid, waarvoor wij ook dankbaar zijn, maar de respons was onvoldoende om van een structurele oplossing te kunnen spreken.

Tegelijkertijd werd het bestuur benaderd door een derdejaarsstudent aan het Enschedese conservatorium, die in het kader van zijn studie een koor zoekt om zich te bekwamen in het hoofdvak koordirigent. Met deze student zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Er is besloten op korte termijn een nieuw parochie-breed koor op te richten, dat in eerste instantie in het eucharistisch centrum gaat zingen, maar mogelijk na de herschikking ook in andere kerken, die voor de eredienst behouden blijven.

Parochianen of andere belangstellenden die interesse hebben om lid te worden van dit koor roepen wij op zich op korte termijn **aan te melden bij het Parochieel Dienstencentrum**. Omdat het hier om een nieuw te vormen koor gaat kunnen de leden van het eerste uur samen met de dirigent zoeken naar een eigen 'kleur' en repertoire. Dat laatste is natuurlijk mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de variatie in stemmen. Ook over frequentie van repetities en zangbeurten wordt in gezamenlijkheid overlegd.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het nieuwe koor gaat bestaan uit koorleden, die bestaande koren daarvoor verlaten. Er zijn mogelijk geïnteresseerden, die nog geen lid waren van een koor, maar er wel voor voelen met anderen aan de wieg te staan van een nieuw koor. Ook zijn er mogelijk parochianen die het geen bezwaar vinden (eventueel tijdelijk) lid te zijn van twee koren. Met de passage 'eventueel tijdelijk' doel ik ook op het feit dat na de komende herschikking van gebouwen er minder kerken open zullen blijven, wat gevolgen kan hebben voor de nu bestaande koren.

Wij hopen op voldoende aanmeldingen om op korte termijn een eerste oriënterende bijeenkomst te kunnen houden. Het kan dus ook zijn dat u zich vooralsnog alleen voor deze bijeenkomst aanmeldt.

*Namens het bestuur van de St. Jacobus de Meerdere-parochie,
Guus Berkien, vicevoorzitter*



Vesper

Wanneer u dit leest is de 40-dagentijd al begonnen. Daarmee is het in de St.Jan-Michaël locatie en de Apostel Thomas Kerk (ATK) tijd voor de Vesper. De Oecumenische werkgroep van deze beide locaties werken al jaren samen om een goede vesper voor te bereiden. De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur. De vesper is op de zondagen 24 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart. Op 24 maart houden we om 18.00 uur een sobere maaltijd die aansluitend gevolgd wordt door de laatste vesper.

De vesper is in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandlaan, naar binnen.

Voor meer informatie zie pagina 36
Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK

Over onze diaconale inzet: de Hulpdienst Caritas Enschede in het jaar 2012 - een overzicht

Onze Hulpdienst Caritas Enschede bestaat inmiddels al ruim 7 jaar en wordt gevormd door een groepje mensen van verschillende locaties. Zij beheren om beurten de mobiele telefoon waar mensen naar toe kunnen bellen die wat (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen, een luisterend oor, een keer of enkele keren boodschappen om even een wat moeilijker periode te overbruggen, of een doorverwijzing naar andere vormen van hulp en begeleiding. Op een van de laatste bladzijden van elke

Pelgrim, ons parochieblad, wordt naar Caritas Enschede en naar ons 06-telefoonnummer verwezen.

Welke hulp werd gegeven in het afgelopen jaar 2012?

Met 15 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 33 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van **1483 euro**, dat is gemiddeld ongeveer 45 euro per keer. In totaal bedroeg onze financiële hulp in andere vorm dan boodschappen: **567 euro**, zodat we in 2012 in totaal voor **2050 euro** hulp verleend hebben. Ter vergelijking: in 2010 was de totale hulp via onze Hulpdienst: 1661 euro, in heel 2011 was dat 1022 euro.

Met enkele personen en families hadden we het afgelopen jaar wat langduriger contact. Onder hen ook asielzoekers die al langdurig uitzien naar een verblijfsvergunning. Hierbij hadden we contact en overleg met het Platform voor Vluchtelingen in Enschede en met het Bondgenootschap Vluchtelingen. Verder werd er op ons nog een beroep gedaan voor de opvang van een moeder met kinderen die te lijden had onder huiselijk geweld: in zo'n situatie kunnen we niet zelf opvang bieden, maar wel doorverwijzen.

Goed en regelmatig overleg was er natuurlijk ook met het PCI-Bestuur, de officiële Caritas van onze parochie. Vanuit hun financiën wordt het potje van onze hulpkas ook steeds gevuld. Ook op het RK Steunfonds in Enschede, een onafhankelijk RK caritatief fonds om mensen in nood binnen de gemeente Enschede te helpen, konden we weer een beroep doen. Met hun hulp werden nog



anderen geholpen.

Als hulpdienst Caritas Enschede ervaren we onze hulpverlening aan onze medemensen in Enschede, in de vorm van gesprekken, verwijzingen, beperkte financiële hulp en boodschappen doen als heel zinvol en heel concreet: dit is diaconie in de praktijk van het dagelijks leven.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen die moeilijk zitten, schroom dan niet om met ons contact op te nemen of naar ons te verwijzen: 06 38 76 50 54. Wilt u graag een klein steentje bijdragen, gedenk dan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar in alle kerken gehouden worden. Bedankt voor uw meeleven en voor uw hulp!

*Namens de hulpdienst Caritas
Enschede, pastor Hans van der Hulst*

40-Dagentijd

Een levende katholieke kerk laat zich niet bepalen door zich op te sluiten in vereindigende vormen; "Vormen stellen zich tegenwoordig op manieren die beperkt zijn" zegt de kerkleraar St. Johannes van het Kruis. "Ook als die vormen horen tot de juwelen van bovennatuurlijke voorstellingen", zoals bijvoorbeeld de vormen van Eucharistie. Je hechten aan die vereindigende vormen, betekent: God loslaten. Het levend geloof loslaten.

Hoe kun je op oprecht katholieke wijze een veertigdagentijd beleven wanneer je in de verstarring van de rituelen eerder de implosie van de klerikale kerkelijke structuren herkent? Een heel meditatieve wijze

heb ik daarvoor dit jaar gevonden. Het Rijksmuseum Twenthe vroeg om per week drie uur te borduren aan een Twents hongerdoek. Een gezamenlijk kunstwerk dat dan in volgende jaren uitgeleend kan worden aan de Josephkerk. Wat voor andere mensen zullen daar aan mee doen? Hoe krijgt katholiciteit gestalte? St. Augustinus legt uit dat katholiek betekent: dat wat iedere mens overal ten diepste gelooft.

Maria en Jezus, vertelt prof. Pagola, zijn opgevoed met het eerste en tweede gebod als kern van het geloof. Zelfs de farizeeër die Jezus op de proef wil stellen moet toegeven: U hebt gelijk, onze God is één en je ontfermen over je naaste alsof hij je zelf is, is beter dan alle brand en slachtoffers. Beter dus dan alle rituelen. Wanneer het waar is dat Maria en Jezus geloofden dat de mens als man en vrouw is geschapen naar Gods beeld, zoals in het Oude Testament staat beschreven, dan is het katholiek om ervan uit te gaan dat Gods goedheid en erbarmen in iedere mens aan het licht kan komen. Daarvoor hoeft die mens niet bij de klerikale organisatie te horen die zich momenteel nog als Kerk profileert. Die structuur mag rustig ineens storten. Er zullen weer nieuwe, levende vormen ontstaan. En mensen hoeven niet te bidden op de Gerizim, in Jerusalem of Rome, wanneer ze maar in Geest en waarheid bidden. Zo wordt de veertigdagentijd een nieuwe kans voor bezinning en ontmoeting, een voorbereiding op en een rituele weg naar Pasen, naar opstaan en verder gaan in deze tijd.

Jeanine Molleman



Een hongerige ziel: borduur mee tijdens de vastentijd

Eerste kennismaking

Vrijdag 1 februari ontmoetten vrijwilligers en kunstenaar Berend Strik elkaar voor het eerst in Rijksmuseum Twenthe. Daar spraken zij over het hongerdoek waar zij samen de komende weken aan gaan werken. Het hongerdoek wordt na voltooiing opgenomen in de collectie van het museum, en jaarlijks tijdens de vastenperiode uitgeleend aan de St. Jacobus de Meerdere parochie. Een groot aantal vrijwilligers hebben zich reeds via Pelgrim opgegeven.

Hierdoor vervagen de grenzen letterlijk tussen landen. Vrijwilligers hebben tijdens het borduurproces de vrijheid om zelf onderdelen van het ontwerp invulling te geven. Hiermee wordt bedoeld dat men zich niet strak aan het ontwerp hoeft te houden maar eigen initiatief gewaardeerd wordt, een andere steek of een ander kleur garen. De kunstenaar wordt met regelmaat geraadpleegd zodat vrijwilligers eventuele vragen of dilemma's aan hem voor kunnen leggen. Daarnaast is er altijd iemand in het museum die uw vragen kan beantwoorden.

Borduur mee!

Bent u na het lezen van dit bericht enthousiast geworden en wilt u ook mee borduren? Dan kunt u zich opgeven als vrijwilliger. Wij vragen van u een minimale beschikbaarheid van één dagdeel per week (di t/m zo), een ochtend of middag (11.00-14.00 of 14.00-17.00). Voor vragen kunt u terecht bij Lydia Manusama, 06-21 94 80 31 of lsmmanusama@gmail.com.



Ongelijke verdeling van voedsel

Berend Strik vertelde over zijn manier van werken en de ideeën die hij heeft over het ontwerp. Hij liet een eerste schets zien van het ontwerp (zie hierboven).

Het concept wat aan het ontwerp ten grondslag ligt is de ongelijke verdeling van voedsel. Volgens Berend Strik is er in principe genoeg voedsel om de wereld van honger te verlossen, maar door politieke conflicten en slechte infrastructuur is het niet mogelijk om het goed te verdelen.

Hoe verder?

De basis van het ontwerp bestaat uit het wegstikken van de landsgrenzen.

De tentoonstelling 'Een hongerige ziel. Hongerdoeken uit Twente en het Münsterland' is te zien van 13 februari t/m 1 april 2013 in de Gobelinzaal van Rijksmuseum Twenthe. In dezelfde periode wordt er aan het nieuwe hongerdoek gewerkt op zaal, midden tussen de hongerdoeken uit de 16^{de} t/m de 21^{ste} eeuw.





Kan een verlies een krachtbron worden?

Het project “Verliezen-Verwerken” is 30 jaar geleden begonnen en heeft sinds 1983 in sterke mate bijgedragen aan vele veranderingen in het omgaan met verlies en rouw en daarmee aan het samen leven van mensen. Aan vele duizenden mensen is aandacht geschonken. Rouwenden kregen de ruimte om op eigen wijze met hun verlies om te gaan. We kijken achterom maar ook vooruit: “Hoe heeft de aandacht voor rouw en verlies mensen weer kracht en zin gegeven en daarmee bijgedragen aan de kwaliteit van (samen) leven?”



Onder leiding van pastor Marinus van den Berg verdiepen we de ervaringen die we hebben opgedaan in verschillende activiteiten. Daarmee komen we uit bij onze dromen en plannen voor de ondersteuning van mensen met een verlies. Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 maart 2013 van 13.30 uur tot 17.00 uur in het Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7, 7641 BJ te Wierden.

Kosten voor deelname zijn € 15,- voor beroepsmatig geïnteresseerden en € 5,- voor rouwenden en vrijwilligers. Aanmelding bij het KCWO: josewijering@kcwo.nl

Rouw hoort bij het leven.

Als je ruimte krijgt om te rouwen, kun je verdriet sneller ‘verweven’.

De samenleving kan leren van rouw: je voelt wat van waarde is.

Breed samenwerkingsverband voor hulpactie Syrië

In Enschede en omgeving wonen ongeveer 10.000 mensen die uit Syrië afkomstig zijn. Vanuit deze kring zijn de afgelopen maanden diverse hulpacties gestart om noodlijdende Syriërs te helpen die in Syrië zelf veelal onbereikbaar zijn voor de internationale hulporganisaties.

Eind 2012 belegden de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede en de Samenwerkende Democratische Organisaties drie bijeenkomsten onder de titel “Syria’s Request” om van hen te horen wat hun noden en wensen waren. Eerste prioriteit was humanitaire hulp. Begin 2013 zaten we om tafel met bestuursleden van de Sint-Georges Hassaka Vereniging die vluchtelingen ondersteunen in de Oost-Syrische stad Hassaka, met leden van de Protestantse Gemeente Enschede die door de verkoop van een gedichtenbundeltje geld inzamelen voor diaconale hulpprojecten in Damascus en met bestuursleden van de Turks-Mediterrane Alawitische Vereniging (TAAB) die hulpgoederen inzamelen voor de bevolking rond Homs.

Samen namen we het initiatief voor een brede hulpactie “Help IN Syrië, NU!” die op zondag 10 februari van start gaat in verschillende Enschedese kerken, waaronder de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie en de acht Syrisch-Orthodoxe kerken in Twente. Op de zondagen daarna worden in verschillende kerken korte presentaties gegeven over de concrete hulpacties en de situatie ter plaatse. Op zaterdag-



middag 2 maart vindt vanaf 17.00 uur een gezamenlijke bijeenkomst plaats in de Jacobuskerk met voorgangers uit de verschillende kerken en vertegenwoordigers van andere deelnemende organisaties.

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer 7667732 t.n.v. Samenwerkende Democratische Organisaties en uw spullen (dekens, kleding, schoeisel) kunt u dagelijks (behalve zaterdag) tussen 11 en 17 uur inleveren bij het SDO-gebouw, Hoog en Droog 25 te Enschede. Bij de drie projecten gaat het om reeds langer bestaande banden met organisaties in Syrië waarvan bekend is dat deze alle binnengekomen gelden en goederen terecht laten komen bij de mensen die het echt nodig hebben, onafhankelijk van hun religieuze of etnische achtergrond.

Meer informatie over de hulpprojecten en de activiteiten die we in Twente organiseren kunt u vinden op onze website:

syriasrequest.blogspot.com.

Help IN Syrië, NU!

Jan Schaake

Werken van barmhartigheid

Heer, waarom?

Lijden, Waarvoor?

Tranen; ontroostbaar!

Verdriet; onverklaarbaar!

Pijn; onverdraagbaar!

Gij, de barmhartige?

De rechtvaardige?

Ik ben slechts mens,

roepend naar U:

"Wees mij genadig!"

Hoor mij, troost mij,

verlicht mij, verdraag mij!



GREGORIAANS ZINGEN

in de kerken van de parochie

Jacobus de Meerdere

Enschede

Heel veel jaren heeft de Schola van de Mariakerk op elke vierde zondag van de maand de Latijnse gezangen verzorgd tijdens de viering. Door de wisseling van dirigent van het gemengde koor, die tevens de schola dirigerde, wordt er geen gregoriaans meer gezongen!

Dat vinden wij als scholazangers (10 personen) bijzonder jammer.

Een nieuwe schola dirigent is inmiddels geregeld.

Bij ons kwam toen de gedachte op: *misschien zijn er in Enschede wel zangers, die geen Schola meer in hun parochie- of locatiekerk hebben en die toch graag gregoriaans willen zingen.*

Mocht dit zo zijn, meld U zich dan aan bij onze schola die dan '*Schola-Enschede*' kan worden. **Repetitieruimte:** Mariakerk Deurningerstraat 212 (donderdagavond).

Wat vind U van dit idee? Laat het ons weten!

► **Contactadres:** H. Wildenborg

Tel. 053-435 24 94. **E-mailadres:**

hswildenborg@versatel.nl

Allerhande



Tentoonstelling over het goede Aboriginal leven

In het portaal van de Verrijzeniskerk, Het Leunenberg 588, staat vanaf 13 februari een tentoonstelling opgesteld, die de titel HET GOEDE LEVEN heeft meegekregen.

Deze tentoonstelling blijft daar staan tot aan Pasen, 31 maart.

De Mardo Aboriginal mensen van West Australië zijn een goed leven gewend, al 40.000 jaar. In de afgelopen 200 jaar zijn ze echter door een hel gegaan, maar er is genoeg veerkracht om opnieuw van het goede leven te genieten.

In scholen wordt bv. weer gelegenheid gegeven aan de leerlingen om de bush in te gaan samen met de Ouderen, die hen dan onderwijzen in respect voor elkaar en natuur.

Zodoende wordt de oude Droomtijd, de tijd van schepping door de Ouden, hersteld in de nieuwe Droomtijd, waarin de Songlines, de paden die men nodig heeft om tot elkaar te komen, weer begaanbaar zijn.

Deze Songlines zijn immers groten-deels verwoest en tenietgedaan door de schapenboeren en mijnwerkers.

Tevens zal te zien zijn de tentoonstelling DE SONGLINE VAN DE MAN VAN NAZARETH, bestaand uit 16 schilderijen (dotpaintings) van het Markus evangelie.

Openingsdagen: Zondags van 10.30 – 13.00. Elke zaterdag van 13.00 – 17.00, uitgezonderd 9 maart.

Door de week: op aanvraag:
engelbertink@yahoo.nl; 0614660314.

Klassen en groepen kunnen een rondleiding vragen.

Toegang: Gratis.

Ben Engelbertink, mhm

Het Leunenberg 588

7544 JM Enschede

Belangstelling voor deelname aan lezersgroep van Speling, een tijdschrift voor bezinning?

Houdt u van lezen en wilt u zich verdiepen in de spirituele bronnen van ons bestaan? Speling, een tijdschrift voor bezinning, heeft als jaarthema voor 2013 ‘Oefeningen voor de ziel – waarom zouden we?’ In 4 nummers gaat het tijdschrift in op de klassieke geestelijke oefeningen en stelt de vraag wat deze nu kunnen betekenen. Het gaat daarbij niet alleen om de vormgeving, om de buitenkant, maar ook wat eronder ligt, waar het om gaat.

Thuis lezen en daarna met elkaar in gesprek gaan over wat je heeft geleerd in het themanummer, dat gebeurt in een lezersgroep Speling, die in Enschede aanwezig is. Rond elk themanummer komt de groep bijeen. Vier keer per jaar. Een jaarabonnement op Speling kost 24,25 euro.

Er is nog plaats voor een aantal deelnemers. Data:

4 maart: Inspirerende mensen en uitdagende teksten.

22 april: Oefeningen voor de ziel; bidden. Tijd:

Plaats: Parochiecentrum locatie H.Geest-Maria aan de Deurningersstraat.

Meer info: Herre Roorda (0546-861367) en Marie-Louise Fisscher (053-4347055).





KIEK

Kind en Kerk

Op **Palmzondag** (dit jaar 24 maart) gedenken we dat Jezus op een feestelijke manier Jeruzalem binnen gehaald werd.

De mensen stonden te wuiven met palmtakken! Palmtakken werden heel vroeger gebruikt om te wuiven bij een

feestelijke intocht van een overwinnaar. Jezus werd op een feestelijke manier Jeruzalem binnengehaald. Maar hij kwam niet deftig op een paard of met een wagen door fiere paarden getrokken. Nee, hij kwam op een ezel, een lastdier. Zo wilde Hij laten zien dat Hij een Dienaar is!

In onze omgeving zijn jammer genoeg geen palmbomen, dus gebruiken we buxustakjes!

Deze takjes nemen we mee naar de kerk en daar worden ze besprenkeld met wijwater.

Vaak is er op deze dag een palmpaasoptocht. De kinderen lopen dan met enkele palmpasen en zijn blij omdat het lente is.

De donderdag na palmzondag (en dus de donderdag voor Pasen) is het **Witte donderdag**. Op de avond van deze dag denken we aan het Laatste Avondmaal. Jezus deelde de maaltijd met zijn vrienden en hij heeft gevraagd om dit na te doen:

De maaltijd van Jezus

Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus tegen zijn vrienden: 'Blijf dit doen.'

Nu, tweeduizend jaar later, komen wij nog steeds samen om zijn maaltijd te houden met brood en wijn.

In de katholieke kerk wordt die maaltijd

'eucharistie' genoemd.

Het is geen gewone maaltijd.

Het is veel meer.

Want wanneer de priester het grote dankgebed uitsprekt, gebeurt er iets bijzonders:

In de tekens van brood en wijn komt Jezus zelf in ons midden.

Tweeduizend jaar geleden heeft Hij zijn leven gegeven.

Nu geeft Hij zichzelf opnieuw in de eucharistie.

Zo geeft Hij ons kracht en is Hij heel dicht bij ons.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: lfgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Kerkbalans 2013

De actie kerkbalans is weer van start gegaan. Inmiddels heeft u de brief ontvangen van onze locatie. Vorig jaar is er een bedrag van € 16.763,00 aan kerkbijdrage binnengekomen, waarvoor onze hartelijke dank.

U vond de envelop met inhoud in uw brievenbus, maar die kwam daar uiteraard niet zomaar terecht! Op bijgaande foto kunt u zien, hoe een tafel vol vrijwilligers op een vrijdagochtend in januari in het secretariaat van de Jacobuskerk aan de slag is gegaan.



In opperbeste sfeer werd gevouwen, ingestoken, geplakt en gesorteerd en zo stonden er aan het begin van de middag talloze dozen met enveloppen klaar. Voor de post? Nee, natuurlijk niet. Al die brieven zijn keurig door dezelfde vrijwilligers de afgelopen weken persoonlijk bij u bezorgd. Dit in de hoop en verwachting dat u ons ook dit jaar weer financieel ondersteunt zodat we als locatie St. Jacobus



met de opbrengst van deze kerkbalans weer veel activiteiten voor u, haar parochianen, kunnen organiseren.

Uw bijdrage komt rechtstreeks toe aan onze locatie. Elke bijdrage is welkom. U kunt deze overmaken op ons rekeningnummer: **91.15.30.037, t.n.v. Jacobuskerk Enschede**. Alvast een welgemeend dank u wel!
Ineke Keizer, penningmeester

Doop van een kleine prinses in de Jacobuskerk....

“Welcome, you are our little Princess today!”

Zo begroette Pastoor André Monninkhof op zondag 20 januari jl. de 7-jarige Larissa Ekhuase uit Nigeria. Larissa ontving tijdens de Eucharistieviering het Doopsel. Hoe komt een 7-jarig meisje uit Nigeria op een koude zondagochtend in januari in de Jacobuskerk?

Pastoor Monninkhof ontmoette het gezin tijdens het koffiedrinken na de Nieuwjaarsviering in de Pauluskerk. De vader van Larissa woont permanent in Nederland. Haar moeder was, zoals ieder jaar, voor Kerst samen met Larissa uit Nigeria naar Nederland gekomen. Op zijn beurt bezoekt vader Bobby zijn vrouw Rose en dochter Larissa iedere zomervakantie in Nigeria, ze zien elkaar dus maar twee keer per jaar.

Tijdens een huisbezoek, dat pastoor Monninkhof begin januari aan het gezin bracht, liet Larissa zien dat ze heel mooi kan bidden. Beide ouders gaven aan, dat ze graag zouden zien dat Larissa in Nederland gedoopt zou

worden, voordat ze terugkeert naar Nigeria. Die wens is tijdens een mooie en warme viering in vervulling gegaan. Met als stralend middelpunt een prachtig 7-jarig prinsesje!

Op weg naar ... Pasen



ditte wordt van het kruis genomen en in Bremen geplaatst.

Omdat de volgende Pelgrim kort voor het Paasweekeinde verschijnt, willen wij u nu alvast informeren over de voorgenomen invulling van de Goede Week in de Jacobuskerk. Onderstaande activiteiten staan vast, kijkt u voor eventuele aanvullingen op de website of de mededelingen achter in de kerk!

In de laatste week van maart bereiden we ons voor op het Paasfeest. De “Goede Week” start met de Eucharistieviering op Palmzondag. Op dinsdag 26 maart is er om 18.00 uur een sobere maaltijd in het Parochiehuis. Pastoor Monninkhof gaat voor in vieringen op Witte Donderdag (28 maart om 19.00 uur), Goede Vrijdag (29 maart Kruisweg om 15.00 uur) en in de Paaswake op Paaszaterdag (21.00 uur).

Op 1^e en 2^e Paasdag zijn de Eucharistievieringen om 09.30 uur.

U bent allen van harte welkom!



Verkort verslag van het Lokaal Beraad van de Jacobuskerk op maandag 14 januari j.l.

In deze eerste vergadering in 2013 heet Ineke ons allen van harte welkom en wenst iedereen een goed en gezond jaar toe. De **Bezoekersgroep** heeft op 21 november een zeer goed bezochte ziekenzalving verzorgd in de Eschpoort. De grotere ruimte die er nu beschikbaar was maakte dit mede mogelijk. Op 5 maart zal er een ziekenzalving zijn in het Parochiehuis van de Jacobuskerk. Hiervoor kunt u zich aanmelden. Annie Haarhuis neemt in juli om gezondheidsredenen afscheid van de bezoekersgroep. Er hebben zich 2 nieuwe leden gemeld.

De zanggroep Hymnus zal niet alleen zingen bij uitvaarten, maar zij zullen ook af en toe de Eucharistie begeleiden op de zondagen. **Het BJK** heeft op dit moment 10 leden. Liza Burink heeft afscheid genomen van het koor. Zij zal als reservedirigent beschikbaar blijven. Bij de **lektoren** gaat alles naar wens. Als Ans afwezig is zal er indien nodig een beroep worden gedaan op Riet, Gerrit of Hetty. Riet meldt als lid van de **Caritasgroep** dat Evode een bedankje geschreven heeft in Pelgrim nr. 1. Hij is verschrikkelijk blij dat ze als familie in Nederland mogen blijven.

De **kerkenwachtgroep** telt op dit moment 14 leden. Er zal in maart een herhaling komen van het project: "Stap over de drempel". Dit was een groot succes. Hier kunnen zich geen mensen meer voor aanmelden. Er zijn afgelopen jaar veel rondleidingen geweest verzorgd door Joop, van scholen en volwassenen. Dit zal dit jaar zeker niet minder worden. Er is

vanuit het bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere een nieuw korenbeleid. Van de koren uit de verschillende locaties wordt gevraagd een aantal keren per jaar in de Jacobuskerk te komen zingen. Er hebben zich al meerdere koren hiervoor gemeld. De **pastoraatgroep** probeert mensen die uit het oog zijn geraakt te traceren. Ook proberen ze inzicht te krijgen in het aantal mensen dat graag zou worden opgehaald om zondags de Eucharistie bij te wonen.

Ineke meldt dat de **lokatierraad** ook dit jaar niet stil hoeft te zitten. De muur tussen nieuwbouw en de tuin van de Jacobuskerk nadert z'n voltooiing en dan zal de herinrichting van de tuin aan de beurt zijn.

Na het grote succes van vorig jaar zal ook dit jaar weer een **rommelmarkt** worden georganiseerd. Noteert u alvast de datum in uw agenda **zaterdag 1 juni**. Dit jaar zal er ook weer een vrijwilligersdag plaatsvinden. U wordt op de hoogte gehouden. Volgende vergadering zal zijn **maandag 15 april**. Aanvang 20.00 uur in het Parochiehuis a.d. Walstraat.

Ziekenzalving

Op dinsdag **5 maart 2013** is er om **14.30** uur **ziekenzalving** in het parochiehuis achter de Jacobuskerk. De voorganger hierbij zal zijn Pastoor André Monninkhof. Verder wordt medewerking verleend door Hans Uffing (cantor).

U kunt zich opgeven bij Annie Haarhuis, telefoon **4331879**.

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen worden opgehaald en weer thuis gebracht. Dit graag vermelden



bij opgave, zodat hierover een afspraak gemaakt kan worden.

Wij hopen op een goede opkomst.

De bezoekersgroep

Een Sobere Maaltijd in het Jacobus-parochiehuis in de Goede Week vóór Pasen

De Veertigdagentijd is net begonnen, maar we willen toch alvast uw aandacht vragen voor de Sobere Maaltijd die we in oecumenisch verband met elkaar willen houden in de laatste week vóór Pasen: op **dinsdag 26 maart a.s.** Deze maaltijd wordt gehouden in het parochiehuis van de **Jacobuskerk**, achter de kerk, aan de **Walstraat 38**.

Samen willen we een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. Daarmee tonen we ons met hen solidair, maar doorbreken we ook voor onszelf de vanzelfsprekendheid van dagelijkse volle tafel.

Het is een maaltijd van vasten, maar dan eens in een grotere kring, en met mensen van verschillende kerken. De afgelopen jaren waren er steeds zo'n 50 à 60 aanwezigen. Vóór en na de maaltijd wordt er gezongen en gebeden en we maken kennis met de nog onbekenden om ons heen aan tafel en we krijgen informatie over het nieuwe Vastenactieproject 2013: *Steun aan arme teruggekeerde emigranten in Honduras*. En over een project van de Doopsgezinde Gemeente: *Hulp aan mishandelde vrouwen in Honduras*. Er wordt een verhaal verteld, en u kunt fairtrade-

producten zoals koffie, thee en chocolade kopen bij de stand van de wereldwinkel van Humanitas.

Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de genoemde projecten.

De maaltijd begint om 18.00 uur, we proberen om 19.00 uur af te ronden.

We willen u vragen om zelf bord en bestek mee te nemen, en wilt u een van ons even bellen als u komt?

Als het kan vóór dinsdag 26 maart!

Graag tot ziens, u bent van harte welkom en u mag huisgenoten, kinderen, vrienden meebrengen!

Met een hartelijke groet van:

Sini van Wijngaarden tel. 4323448

Annet Feil tel. 4359921

Els Kortman tel. 4325531

Rina van der Hulst tel. 5723440

In memoriam Zr. Maria Hieronyma

Op zondag 6 januari j.l. is overleden Zuster Maria Hieronyma op de leeftijd van 81 jaar. Haar uitvaartviering vond plaats op vrijdag 11 januari in Nijmegen waarna ze begraven is op het kloosterkerkhof. Velen van ons kennen Zr. Hieronyma als een van de Witte Zusters. De Witte Zusters hebben jarenlang in de pastorie hun huisvesting gehad voordat Pastor Kortstee hierin trok. Waar nu het secretariaat is was toen een stiltecentrum. De witte zusters hebben in die jaren veel mensen begeleid die katholiek wilden worden. Zr. Hieronyma en haar medezusters willen wij hiervoor danken. Zij hebben veel voor de parochie betekend.



In memoriam Truus Geesing-Tieke

Op **9 januari 2013** overleed, in de leeftijd van 86 jaar, Truus Geesing-Tieke. Haar uitvaartdienst was in onze Sint Jacobuskerk op maandag 14 januari j.l. Hierna begeleidden we haar naar het crematorium te Usselo. *“Ik ben de moeder van de Sint Josephkerk”*. Dit zei Truus Geesing-Tieke bij haar bediening. Ze was nog helder van geest. Maar haar lichaam was op. Ze kon het maar moeilijk bevatten, dat zij zou gaan sterven. Samen met anderen heeft zij inderdaad een belangrijke rol gespeeld bij de instandhouding van de Josephkerk. Hiervoor zijn we haar als geloofsgemeenschap Sint Joseph veel dank verschuldigd. Tijdens haar uitvaartdienst lazen we de bijbelse tekst uit Spreuken 31: *“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?”*. In deze tekst staat onder meer: *“Het hart van haar man stelt op haar zijn vertrouwen, en bezorgt hem geluk, alle dagen van haar leven”*. Deze eeuwenoude woorden heeft zij in haar leven inderdaad waargemaakt. Zij en haar lieve man Marinus stonden pal voor elkaar; ze waren onafscheidelijk en kwamen voor elkaar op. We zullen haar herinneren als een ondernemende vrouw, die kon vechten en zorgzaam was voor haar gezin en voor allen, met wie zij zich verbonden voelde. Dat zij *“Gelukkig, weer samen”* mag zijn met haar lieve man.

Pastoor André Monninkhof

Overleden

Op **27 januari 2013** is 's morgens vroeg thuis aan de CF Klarstraat overleden: **Herman Smulders** op de leeftijd van 93 jaar.

Herman werd geboren op 24 december 1919 in Enschede. In de oorlogsjaren werd hij te werk gesteld in Duitsland en daar leerde hij zijn vrouw kennen: Claire Fischer. Ze trouwden in 1945 en verhuisden in 1948 naar Nederland. Ze brachten 1 dochter en 3 zonen groot, kregen later nog de nodige klein- en achterkleinkinderen. Claire overleed in juli 2008, samen hebben ze 63 jaar lief en leed mogen delen. De laatste jaren werd het eenzamer voor Herman, en hij werd ouder en ouder, kreeg opnieuw last van zijn hart waaraan hij al enkele malen was geopereerd en kreeg het gevoel dat het nu wel goed was zo. Rustig is hij in zijn slaap overleden. Op vrijdag 1 februari hebben we in de besloten kring van de familie afscheid van hem genomen in het Crematorium in Usselo. Zijn gedachteniskruisje hangt achterin de Jacobuskerk – dat was de kerk van de gemeenschap waarbij Herman en Claire zich betrokken voelden en ook vaak deelgenomen hebben aan de vieringen in het Ariënszorgpalet aan de Boulevard.

Hans van der Hulst





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Ook op deze plek willen we even stilstaan bij het overlijden van Truus Geesing-Tieke. Door een bescheiden ingezonden stuk in de krant van 11 maart 1977 heeft Truus ervoor gezorgd dat de reeds geplande sloop van de Jozefkerk uiteindelijk niet doorging. Door haar initiatief en inzet kwam er een grote tegenkracht opgang. Zij bleef daarna betrokken bij het wel en wee van de Jozefkerk en bezocht het jaarlijkse stampotbuffet met de locatie, parochie, Stichting vrienden en Stichting behoud. Zonder haar was dit er allemaal niet meer geweest.



Truus, nogmaals hartelijke dank.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel kracht en sterkte.

- Actie Kerkbalans is weer van start gegaan onder het motto:

WAT IS DE KERK U WAARD?

We kunnen ons natuurlijk ook afvragen: "wat kan ik voor de kerk betekenen?" Deze actie kan het hele jaar doorlopen en is niet aan een periode gebonden. De gebruikelijke brief zult u door omstandigheden dit jaar later ontvangen dan u van ons gewend bent. Wij vertrouwen erop dat dit niet van invloed zal zijn op uw bijdrage, het blijft vrijwilligers werk.

- Noteer a.u.b. 8 juni in uw agenda. Dan neemt onze aandachtspastor Hans van der Hulst afscheid. Hij gaat van zijn pensioen genieten. U krijgt dan allemaal de gelegenheid om na de viering persoonlijk in het parochiecentrum afscheid van Hans te nemen. Wij komen hier nog op terug.

- Tijdens onze laatste locatieraad vergadering hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de motivatie van onze vrijwilligers. Vooral rond overlijden bestaat er veel onduidelijkheid, wie doet wat en wanneer wordt er een beroep gedaan op een vrijwilliger. Een vrijwilliger rond uitvaarten is enorm betrokken bij het wel en wee van de familie, hier wordt volgens ons te weinig rekening mee gehouden. Ook lijken, de vaak onbegrijpelijke regeltjes, een steeds grotere betekenis te krijgen. Waardoor vrijwilligers hun motivatie verliezen.

- Natuurlijk praten we ook zeer nadrukkelijk over de aangekondigde kerksluitingen. Onze locatie wordt op dinsdag 26 februari uitgenodigd voor een gesprek over de toekomst van onze locatie en de parochie. Ook hier zullen we nog op terug komen.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatieraad, Jos Marsman 053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl*

Symbolen



Met een kraanlier die 85 meter hoog ging, het kon net allemaal op het plein, zijn de Rooms-Katholieke symbolen tijdelijk van de kerk verwijderd. Na te zijn behandeld, worden ze teruggeplaatst.

John Schiffel

***Wie grote plannen heeft
neemt de tijd***



Monumenten verbinden

Deze foto is genomen afgelopen december vanuit de Ambachtschool, gebouwd in 1916, ontwerp A.G. Beltman. De Josephkerk is rechts en uiteraard herkenbaar aan de spits-toren. De singelkerken zijn gebouwd in de zogenaamde Scandinavische bouwstijl. Zo ziet u maar weer dat de kerktoeren de bouwritme van de stad bepalen.



Kruiswegstaties

Nu de Joseph in een megatempo zijn voltooiing nadert, is het spannend om telkens op een andere plek te gaan zitten in de kerk, ikzelf zit graag onder een pilaarheiligen. Dan ervaart men hoe spannend deze St. Josephkerk eigenlijk is. Vroeger was er plaatsengeld en dan verplicht zitten op je plek. Uiteraard weet ik ook dat het altaar dé belangrijkste plek is, maar ga de kerk vooral zien op steeds een ander plaats, daar wordt men blij en warm van. Wij verheugen ons al als de laatste zeven staties op Goede Vrijdag weer opgehangen zijn.

John Schiffl

In memoriam Odette Hinlopen-de Bruijn

Op **20 januari 2013** overleed, voorzien van de ziekenzegening, in alle rust in haar huis, in de leeftijd van 61 jaar Odette Hinlopen-de Bruijn. Haar uitvaartdienst was in onze Sint Josephkerk op 25 januari j.l.; hierna begeleidden we haar naar het crematorium in Usselo.

“Met bloedend hart” (zo staat op de rouwkaart) nemen haar lieve man Frans, haar moeder, haar broer Benno, haar overige familieleden, vrienden, bekenden en ook wij als geloofsgemeenschap afscheid van Odette. Op 12 januari 1979 gaven Frans en Odette elkaar het ja-woord in onze Sint Josephkerk. Zij beloofden elkaar *“trouw tot de dood ons scheidt”*. Zij waren de liefde van elkaars leven. Samen genoten van een mooi, rustig leven in hun huis aan de Dr. Benthemstraat. Hun tuin was één bloemenzee. Samen genoten ze ook van hun prachtige vakanties in Agia Marina. Dit dorpje op het Griekse eiland Kreta was hun tweede thuis. Het sterven van Odette kwam niet onverwachts, maar naar menselijke begrippen wel heel erg vroeg. We wensen Frans, de moeder van Odette en haar broer Benno voor de tijd die komen gaat heel veel sterkte.

Pastoor André Monninkhof





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.

e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Hr. H. Agterbosch

Mevr. L. Heetbrink

Vacature: administrateur

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

Namens de locatieraad en pastoraatgroep

Beste vrijwilligers,

Het is weer zo ver, de vrijwilligers
avond staat weer gepland, en wel op
vrijdag 5 april a.s.

Deze uitnodiging is voor **alle vrij-
willigers** en de **betrokken pastores**,
van de Ariënsgedachtenis locatie.

Er volgt nog een uitnodiging, maar
mocht er toch iets mis gaan, want we
hebben zoveel vrijwilligers, dan wil-



len wij dat graag weten!

Dus noteer in uw agenda: **vrijdag 5 april vrijwilligers avond!** De koffie en thee staan klaar vanaf 19.30 uur. Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze avond en het belooft weer gezellig te worden want hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Dus tot ziens op vrijdag 5 april.

*Namens de Locatieraad en
Pastoraatgroep
Ariënsgedachtenkerk*

heeft zich in het afgelopen jaar ontpopt als een soort Wikipedia. Voor vragen op veel gebieden konden wij bij hem terecht en kregen dan meestal een uitgebreid antwoord waar we mee verder konden. Ook was Arthur steeds bereid als invalkoster op te treden.

Namens onze geloofsgemeenschap kreeg Arthur als blijk van waardering een mooi boeket bloemen en een cadeaubon.

*Peter Janssen, voorzitter a.i.
locatieraad*

Vrijwilliger van het jaar



Op zaterdag 12 januari vond aansluitend aan de Eucharistieviering de nieuwjaarsbijeenkomst

plaats. Onder het genot van koffie en een hapje en een drankje wensten de aanwezigen elkaar een zalig Nieuwjaar, gaf men elkaar de beste wensen.

In een korte toespraak blikte de voorzitter van de locatieraad terug op 2012. Naast de blijde momenten waren er ook verdrietige. In november overleed onze beoogde voorzitter de heer Ben Witbreuk. Wij namen afscheid van Ben tijdens een druk bezochte Eucharistieviering.

Traditioneel werd tijdens deze bijeenkomst de vrijwilliger van het jaar benoemd. De locatieraad was deze keer unaniem van mening dat deze "titel" kon worden toegekend aan onze administrateur Arthur Rolevink. Arthur is al veel decennia als vrijwilliger in diverse functies betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Arthur

Ik geef de pen door aan.....



Bij dezen neem ik de pen over en zal mij even voorstellen. Ik

ben Alie Brand, geboren in het Limburgse heuvelland. Ben namelijk geboren in Heerlen, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Heb na het voorgezet onderwijs, de mulo, mijn verpleegopleiding gedaan. Na mijn opleiding ben ik een aantal jaren in het zelfde ziekenhuis blijven werken. Op 25-jarige leeftijd ben ik naar Enschede gekomen en daar verder gegaan als verpleegkundige in het voormalig Ziekenzorg later MST.

Heb het werk als verpleegkundige altijd met plezier en fulltime gedaan. Echter de laatste jaren van mijn carrière werd het werk mij te zwaar en heb 3 jaar als doktersassistente gewerkt. Op 60-jarige leeftijd met vervroegd pensioengegaan. Echter was het toen verplicht om nog te gaan solliciteren of vrijwilligerswerk te



gaan doen. Ik deed al vrijwilligerswerk bij de zonnebloem. Marlies Theusink, vrijwilligster bij de zonnebloem en koorlid, vertelde mij dat de kerk op dat moment graag nieuwe vrijwilligers kon gebruiken. En zo is het gekomen. Na even te hebben meegekeken heb ik besloten om in mei 2012 te starten met vrijwilligerswerk bij de kerk. Ik heb mijn ogen uitgekeken met hoeveel vrijwilligers er gewerkt wordt en zie altijd nog weer nieuwe gezichten. Ik vraag dan ook iedere keer wie ik voor me heb. Want ken nog niet alle mensen en zeker niet bij naam. Daar ben ik ook niet zo goed in. Als vrijwilliger werken o.a. de groenploeg, de poetsengelen, de koorleden, de gastvrouwen, de ziekenbezoekgroep, de wijkcontactpersonen, koffieschenkers enz. Maar ik zal er heus nog wat vergeten zijn. Maar het draait goed en iedereen is erg gemotiveerd om zich in te zetten en ook bereid om eventueel iets van elkaar over te nemen.

Mijn werkzaamheden bestaan uit een keer per week gastvrouw, wijkcontactpersoon en af en toe invallen met koffieschenken. Verder werk ik als vrijwilligster bij de kledingbank sinds maart 2012 in Enschede wat ook heel dankbaar werk is.

Hier zou ik het bij willen laten en de pen willen overdragen aan **Ans Brinker**.

Groetjes Alie Brand

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar, kort voor Pasen gelegenheid

tot deelname aan de **gemeenschappelijke ziekenzalving**. Deze viering zal plaats vinden op **zaterdag 23 maart om 10.00 uur, voorganger is Pastor J. Kortstee**.

Het sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Het is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen.

Uw naasten, kinderen, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze viering met u mee te vieren.

Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in onze gezellige ontmoetingszaal.

U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Ceciel Weernink*

Opbrengst Adventsactie

De Adventsactie heeft het mooie bedrag van € **465,45** opgebracht. Waarvoor hartelijk dank.

Opbrengst Oecumenische viering

Zondag 20 januari heeft er in onze AriënsGEDachteniskerk een Oecumenische viering plaatsgevonden. Daarbij is er een collecte gehouden waarvan de opbrengst bestemd was 'Voor Syrië'. Het aldus opgehaalde bedrag was € **407,63**. Waarvoor dank.



Gedoopt

Op **20 januari 2013**:

Edith May Bennett, dochter van Rohan en Sarah Bennett.

Varviksingel 56.

*Wij hopen zij in een wereld vol geweld en pijn,
altijd een lichtje van vrede mag zijn.*

† In Memoriam Gerhard Aagten

Op **4 januari 2013** overleed, op de leeftijd van 88 jaar, Gerhard Aagten. Zijn uitvaartdienst was op 9 januari 2013 in onze AriënsGEDachteniskerk. Hierna begeleidden we hem naar het crematorium te Usselo.

“Groot was zijn liefde, groot was het verdriet, mooi de herinneringen, die hij achterliet”. Met deze woorden, ontleend aan de rouwkaart, nemen we afscheid van deze lieve mens. Zijn vrouw vroeg of er bij zijn uitvaart in de kerk zoveel mogelijk kaarsen konden branden. Rondom Gerhard ontstaken zijn kleinkinderen het Licht van de Paaskaars. Het is het Licht van de Verrezen Heer, die ons ook als onze levensavond valt, nabij is. Op deze laatste avond van het leven van Gerhard, waren we samen in het ziekenhuis. Voor allen, die aanwezig waren, was het een moeilijk moment. Maar toch hielden we elkaar bij de hand. Nog één keer in zijn aardse leven ontving Gerhard dit bijzondere sacramentele teken van Gods nabijheid. Tijdens de uitvaartdienst dachten we dankbaar terug aan het 60-jarig huwelijksfeest, dat Gerhard samen met zijn vrouw en allen die hem lief waren, nog heeft mogen

vieren. Hierover zei hij: *“We hebben samen nog een mooi feest gehad”.* We bidden, dat hij nu – samen met zijn eerder overleden dochter Jolanda – thuisgekomen mag zijn bij de goede God. *Pastoor André Monnikhof*

† In Memoriam Diny Hesselink – Pluijmers

Geboren te Enschede op 27 april 1920 en **overleden op 30 januari**. Opgroeiend in een echt katholiek gezin met vijf broers, was ze een sterke gelovige vrouw die bescheiden maar vol belangstelling voor alles in het leven stond. Op 9 september 1956 is zij in de AriënsGEDachteniskerk getrouwd met Ben Hesselink die zij helaas op 8 november 1987 weer moest missen. Ook moest ze meemaken dat haar twee broers van wie ze veel hield tien jaar geleden kort na elkaar overleden. Uit dat grote gezin bleef ze toen ‘alleen’ achter. Een sterke vrouw, hoewel zwak van gezondheid. Haar leven lang heeft ze gekampt met de ziekte van Crohn en ondanks dat mocht ze de respectabele leeftijd van bijna 93 jaar halen. Diny was een sportieve, zorgzame vrouw die veel hield van in de tuin werken. De burens waren heel belangrijk voor haar. Tot het laatst toe helder van geest vond ze het ook wel goed zo. Toen ze maandag 28 januari hoorde over de troonsafstand van koningin Beatrix wist ze dan ook vol overgave te zeggen, *“ik treed ook uit”.* Moge zij dan binnengetrepen zijn aan de overkant in de tuin vol bloemen, voor haar het paradijs. Op maandag 4 februari 2013 hebben wij haar uitgeleide gedaan.

Pastor Ingrid Schraven





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.

Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

1^e, 2^e, 4^e zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur (kapel)

Wo-Co viering

3^e zondag v.d. maand 9.30 uur

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen. Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis. Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto als ook met de bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder valide mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Op 19 maart dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal is er weer Bijbelgroep. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.



Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Kosterdag

Zaterdag 2 maart 2013 vindt er weer een kosterdag plaats in de H. Stefanus te Borne. Thema is ditmaal de Goede Week. Koster van de H. Pauluskerk zullen ook hier naar toe gaan

Opruimen kerstspullen in de kerk

Er was weer een grote opkomst aan vrijwilligers ook van de Poolse gemeenschap bij het opruimen van de kerststal en andere kerstspullen in de kerk. Jullie allen van harte bedankt.

Kindercatechese

Op woensdag 6 maart is er kindercatechese in de JP zaal en tuinzaal voor meer informatie zie rubriek kindercatechese.

Palmpasenstokken maken

Op zaterdag 23 maart om 10.00 uur is er Palmpasenstokken maken in de JP zaal i.v.m. Palmpasenprocessie.

Voor aanmelding neemt contact op met het H. Paulus secretariaat

Palmzondag

Op zondag 24 maart om 9.30 uur is er een H. mis i.v.m. Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. Er zal Palm-pasenprocessie zijn van de kinderen.



Boeteviering en biechthoren

Op maandag 26 maart is er om 19.00 uur in de H. Pauluskerk een boeteviering en aansluitend biechtgelegenheid.



De boeteviering is een mooie voorbereiding om uiteindelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

De biecht, boetesacrament of sacrament van boete en verzoening. In dit specifiek katholieke sacrament ontmoet de gelovige Onze Lieve Heer die de berouwvolle zondaar steeds weer vergeeft. Het is aan Jezus om je zonden te belijden en het is dan ook de Heer die vergeving geeft, via de priester die de biecht hoort. De biecht is een sacrament, omdat door de absolutie Christus zelf de zondaar vergeeft.

~~WITTE DONDERDAG~~

Witte donderdagviering

Om donderdag 28 maart om 19.00 uur is er H. mis in de H. Jacobuskerk Witte Donderdag is de donderdag vóór Pasen. Herdacht wordt het pesachmaal dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen hield. Tijdens dit Laatste Avondmaal stelde Jezus de Eucharistie en het Priesterschap in.

Witte donderdag wake

Op donderdag 28 maart is er vanaf 20.00 uur wake in de St. Pauluskapel. Tijdens de wake proberen de gelovigen in te gaan op het verzoek dat Jezus in de nacht voor zijn Kruisdood aan de apostelen deed Iedereen is van harte uitgenodigd.



Deze wake zal een samenwerking zijn tussen parochianen van de St. Paulusgemeenschap, de Poolse katholieke gemeenschap en de Ariens Katholieke Studenten

U bent van harte welkom bij deze wake tot 24.00 uur

~~GOEDE VRIJDAG~~

Kruisweg

Op *vrijdag 29 maart* is er om 15.00 uur Kruisweg in de H. Pauluskerk.

Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd.



De Kruisweg is een oefening van Devotie. Biddend en zingend overwegen gelovigen het lijden van Christus door symbolisch de weg - de 'kruisweg' - af te leggen die hij op zijn sterfdag ging. De kruisweg telt veertien lijdenstaferelen, de zogenoemde staties.

De kruisweg viering zal een samenwerking zijn tussen parochianen van de St. Paulusgemeenschap, de Poolse katholieke gemeenschap en de Ariens Katholieke Studenten.

Kruisverering

Op *vrijdag 29 maart* is er om 19.00 uur Kruisverering in de **Ariënsge-dachteniskerk**.

Op de kruisvertoning volgt de kruisverering. Daarbij is het de bedoeling dat alle aanwezigen langs het kruis trekken en dit vereren met een kniebuiging of een kus. Aan het einde van de kruisverering wordt het kruis op zijn gebruikelijke plaats op het altaar geplaatst.

Op Goede Vrijdag wordt traditiegetrouw de Eucharistie in het geheel niet gevierd. De Kerk acht het niet passend om op de dag waarop zij het bloedig offer van Jezus herdenkt, dit onbloedig te hernieuwen in het offer van de Mis. Wel wordt de gelovigen op Goede Vrijdag de gelegenheid gegeven ter Communie te gaan. Daarbij worden hosties gebruikt die tijdens de avondmis van Witte Donderdag speciaal voor de communie op Goede Vrijdag zijn geconsacreerd. Het altaar is tijdens de communieviering bedekt met Dwaal en Corporale.

Goede Vrijdag is, net als Aswoensdag, een dag van verplicht *Vasten en Onthouding*

~~PAASZATERDAG~~

Stille Zaterdag

Paaszaterdag, ook wel Stille Zaterdag, is de zaterdag die vooraf gaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Paaswake

Op *zaterdag 30 maart* is er om 21.00 uur in de H. Jacobuskerk een plechtige Paaswake.

De Paaswake is een van de meest oorspronkelijke diensten van de christelijke traditie en bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de Eucharistieviering.

Geen Paaswake in de H.Pauluskerk, maar wel in de H. Jacobuskerk.



Paaszondag

Op *zondag 31 maart* is er om 9.30 uur een plechtige H. mis met medewerking van het damesherenkoor.

Paaszondag staat in het teken van de vreugde over Christus verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de vergeving der zonden en de toegang tot een nieuw en eeuwig leven.

Nieuws lokatieraad

Dhr. Jaak Notebaert is toegetreten tot lid van de lokatieraad van de H. Pauluskerk.

We zijn erg blij met zijn toetreding, de lokatieraad is nu op volle sterkte.

KRONIEK

Overleden

Op 1 januari jl. is overleden op 48 jarige leeftijd Margaretha (Marja) Nijholt

Op 17 januari jl. is overleden op 73 jarige leeftijd Bernard (Bennie) Machiel Theodorus Koning

Wij wensen de nabestaande veel sterkte toe

VASTENACTIE

Tijdens de 40 dagen tijd zal stil worden gestaan bij de vastenactie

Op woensdag 6 maart zullen de kinderen tijdens kindercatechese uitleg krijgen over de vastenactie en tevens het vastenactie info bord maken. Op zondag 17 maart zal Carla Berbee tijdens de Wo-Co viering iets meer vertellen over de vastenactie.

Op zondag 24 maart zal na de H. mis een deurcollecte zijn ten bate van de vastenactie.

ARIENS KATHOLIEKE STUDENTEN

Huize Benedictus

Het voormalig parochiehuis van de H.

Pauluskerk heeft een nieuwe naam gekregen namelijk

Huize Benedictus vernoemd na de huidige Paus!

Wist u dat er o.a. de 2^e en 4^e donderdag van de maand vanaf 19.30 uur in de huiskamer van huize Benedictus studenten en jongeren bij elkaar komen voor gebed (rozenkrans) en zang en gezellige ontmoeting. De organisatie is in handen van de Ariens katholieke studenten.



Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl>
Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com
H. missen St. Pauluskapel om 11.00 uur.
24 februari, 10 maart en 24 maart.



**POOLSE KATHOLIEKE
GEMEENSCHAP**

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel. Na de H. mis is er nog Aanbidding met gebed en zang

KINDERCATECHESE

Groep A

leeftijd vanaf 3 jaar tot 8 jaar
(toegankelijk voor alle kinderen van alle locaties en katholieke scholen)

begeleiders Begona Bruggeling en Linda Krikken

datums woensdag 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6 en 3/7

tijd 13.30 – 14.30 uur

locatie JP zaal H. Pauluskerk

meer info

Begona = bferpan@hotmail.com
(06 53635215)

Linda = lindaterbraak@live.nl
(06 48429943)



Groep B

leeftijd vanaf 8 jaar tot 12 jaar
(toegankelijk voor alle kinderen van alle locaties en katholieke scholen)

begeleiders Kitty Geling en Linda Krikken

datums woensdag 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6 en 3/7

tijd 13.30 – 15.00 uur

locatie Tuinzaal H. Pauluskerk

meer info e-mail:

Kitty = suzannageling@gmail.com
(4789854)

Linda = lindaterbraak@live.nl
(06 48429943)

Moeders van de kinderen zijn welkom, er is ook speciale ruimte voor de kleine kinderen (< 3 jaar) waar ze kunnen spelen

St. Paulusgemeenschap wenst iedereen een Zalig Pasen





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en Za.

19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór ma. 8 maart**

(Periode: 31 mrt. t/m 28 apr. 2013 –

Pasen en Hemelvaart)

VERGADERAGENDA

wo. 27 febr. 19.30 u. KVG

vr. 1 mrt. 13.15 u. 1^e Comm.

ma. 11 mrt. 09.30 u. Red. par. blad

ACHTERVOORT

Eucharistievieringen:

Elke 4^e maandag van de maand 18.30 uur. Volkszang.

Gedoopt

Op zondag 13 januari 2013 vierden we de doop van:

Josephine Gerarda Corneli dochter van de fam. de Moor-Klazen.

Lyam Lucas, zoon van de fam. Harms-van Delden.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkige mensen.

GEWOON OP ZONDAGMORGEN

Activiteiten derde zondag v.d. maand

Periode: december 2012- juni 2013.

Waar? Vanuit het parochiecentrum Deurningerstraat 212.

Voor wie? Voor kinderen en ouders (en anderen).

17 maart. 2013: Zaaïen en planten (daadwerkelijk). "Zijdelinks" over Vasten-Palmzondag en Pasen.

Geen kosten.

21 april en 19 mei: Maria-iconen maken in verband met de meimaand.

Geen kosten.

15 juni: Voorstelling met sketches en liedjes over reizen en vakantie Paulus maakte al hele lange reizen! Zo'n 20 eeuwen terug. **Geen kosten.**

Info: Jos Vermeulen 053 433 53 75

KVG Enschede Noord

Woensdag 27 januari: Informatieve avond verzorgd door Hr.G.Bekkering.

Over: de geschiedenis van Enschede.

Woensdag 27 maart: Demonstratieve avond verzorgd door dhr. J.Wilmink. Hoe maakt je Twentsche Goastoken?



NLdoet

De grootste vrijwilligers actie!

Evenals vorig jaar doet onze kerk weer mee aan NLdoet, de grootste vrijwilligers actie van het Oranje fonds.

Op zaterdag 16 maart as. kunnen er allerlei klussen in de kerk worden gedaan o.a. kerk schoonmaken, verven in de pastorie en diverse reparaties. Hiervoor zijn natuurlijk weer mensenhanden nodig!

► ***Dus mensen geef je op***, want vele handen maken licht werk!!

We beginnen de dag ***om 9.00 uur*** met koffie en sluiten rond 13.00 uur af ***met een lunch!***

Opgave bij:

ramon.koiter@gmail.com

► ***Tot 16 maart 2013 in de kerk!***

O V E R L E D E N

Op 5 januari 2013 is overleden:

Hermannus Hendrikus Heurman

Geboren: Lonneker 10 januari 1929

Overleden: Enschede 5 januari 2013

Wij hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens de uitvaartplechtigheid op donderdag 10 januari.

Dag lieve Henk,

bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend en wie je was. Wat zullen we je ongelofelijk missen. Je blijft voor altijd in ons hart. Jij hebt ons van jouw leven het mooiste stuk gegeven. Jij had het leven lief, de mensen en de dieren, de vogels en de bloemen. Jij had het leven lief, het blijde en het mooie. Jij gaf ook ons deze dingen, je had ons zo lief..

Op donderdag 5 jan. was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Op 15 januari is overleden:

Hermanus Johannes Bloemen

Hij werd 70 jaar.

Hij woonde aan Klaaskateplein 34.

Op vrijdag 18 januari was zijn uitvaart

Op woensdag 23 januari is overleden:

Jo Grefte-Ros.

Samen tot aan de drempel

Elke dag een stapje dichters naar het eind. Elke dag een beetje van je kracht verkleind. Elke dag wat zwaarder wat je torsen moest. Doch al wetend: eens komt alles goed.'

Komend uit een groot gezin met acht dochters en drie zonen, waarvan Jo de middelste was, was ze al vroeg verantwoordelijk voor de vier zussen onder haar. Ze ontwikkelde zich tot iemand die wist wat ze wilde, met een sterke eigen mening.

In 1948 kwam ze Gerrit tegen. In 1952 zijn ze getrouwd. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren.

Na dat Gerrit niet meer werkte, hebben ze samen veel genoten van de vrijheid, de reizen en uitstapjes die ze hebben gemaakt. Dit was ook de periode dat ze zich verder konden ontwikkelen.

Jo deed dit door veel vrijwilligerswerk te doen. Eerst bij UVV in een ziekenhuis en later bij het KVG. Daar was ze lange tijd bestuurslid en voorzitter van. Jo heeft zich samen met Gerrit jarenlang ingezet als vrijwilliger in de Maria-parochie. Tot vlak voor haar overlijden was Jo actief lid van de cliëntenraad van Ariënsstaete.

Ze waren altijd erg gastvrij, de deur stond altijd voor iedereen open.

De laatste 6 jaar hebben ze veel genoten van alle contacten binnen en buiten Ariënsstaete.



Ze heeft veel plezier gehad van de klein- en achterkleinkinderen en tot op het laatst daarvan erg genoten.

Samen met Gerrit heeft ze een waardevol en goed leven gehad.

Op maandag 28 jan. was haar uitvaart vanuit de Mariakerk.

Uit de Muzikale Hoek.

Welkom bij EigenWijs Twente

Hou je van zingen?

Werk dan mee aan het concert:

Diepenbrock-Te Deum

Bruckner-Te Deum

Counod-Messe Solennelle

Uitvoering 8 november 2013

m.m.v. Ned. Symfonieorkest.

►Kom eens vrijblijvend meezingen op onze meezingrepetitie op:

woensdag 27 febr. van 20 tot 22 uur

Thomas de Keyzerstraat 20.

Dirigent: Eric Kotterink.

Bij alle stemgroepen zijn nieuwelingen en zeer welkom, vooral mannen!

Interesse? Bel: 053 432 62 39

of mail: info@ecok.nl

GREGORIAANS ZINGEN

in de kerken van de parochie

Jacobus de Meerdere

Enschede

Een initiatief van de Mariakerk.

►Meer hierover: zie elders in dit blad

PASSIE CONCERT

Zondag 24 maart 14.00 uur

Passieconcert in de Mariakerk
Deurningerstraat 212



Passie concert: Sept
paroles du Christ
sur la Croix
C.Franck, Psalm 42
(Mendelssohn).

Zie: www.toonkunstenschede.nl



Stichting Synagoge Enschede

HUIS DAT VERBINDT

HEEL BIJZONDER!

Heel bijzonder!

Met 16 volwassenen en 3 kinderen van de Marialokatie zijn we zondag 15 januari naar de Enschedese synagoge aan de Prinsestraat geweest. Meer dan een uur lang luisterde de groep naar de rondleider, ook “*een van ons*”.

We waren allemaal onder de indruk zo, met dezelfde roots, in zo’n prachtige “*Plaats van samenkomst*” te staan.

Na afloop ging de koffie met koek er als koek in.

Een heel bijzondere ervaring!

►Zie voor andere activiteiten:
'GEWOON OP ZONDAGMORGEN'





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Wie zijn wij?

..... en toen vroeg Tiny Hannink mij of ik de pen van haar over wilde nemen. Nou vooruit maar, het is een heel verhaal:

Ik ben Jolande Beijerink-Nienhuis, geboren en getogen enschedese, 52 jaar, getrouwd met Gerrit en heb 3 meiden van resp. 22, 19 en 16 jaar. Opgegroeid ben ik in Enschede-noord als enig kind van zeer muzikale ouders. De muziek is er mij met de zogeheten paplepel ingegoten: mijn ouders hebben elkaar leren kennen bij de zangvereniging 'Die Marijesanghers' en later zongen ze in het grote gemengde koor van de Heilige Geestkerk.

Daar heb ik ontdekt dat muziek en zingen tekst-versterkend kan zijn op een prachtige manier:

er stond een dirigent voor dat koor (Johan Eitink, bij velen zeer bekend) die mij als heel klein meisje liet zien en horen wat emotie kan doen met muziek en wat dat dan weer kan doen met tekst en vooral met gebeden. De man was niet echt geschoold als dirigent, maar wist zijn gevoelens en enthousiasme over te brengen op het koor, dat in staat was de mooiste muziek te maken: Krönungsmesse van Mozart, Messe solennelle van Gounod, andere mooie missen en prachtige liederen.

Als klein meisje zong ik in het kinderkoor, ging ik naar ballet en had ik blokfluitles, gewoon zoals meer meisjes toen. Het grote koor trok mij steeds meer en dus ben ik daar met 17 al bij gegaan, ook al omdat het op jongere leeftijd niet mocht. Tege-lijkertijd ben ik aan het conservato-



rium gaan studeren. Eerst zou het dwarsfluit worden maar daar was ik niet goed genoeg voor en toen werd het muziekliefde. Dat beroep heb ik helaas slechts enkele jaren beoefend om daarna te worden ontslagen en heel ander werk te gaan doen: schoonmaak, BABS (huwelijken sluiten!), overblijfmoeder en heel veel vrijwilligerswerk op school (oudercommissie!) en in de kerk.

Inmiddels ben ik Taxichauffeur.

Muziek is altijd in mijn leven gebleven: De overstap van Heilige Geestkoor naar Michaëlkoor ging pauzeloos, en jaren later vroeg Tiny mij op een keer of ik muziek wilde spelen in een mis zonder orgel. Mensen genieten van de rustige muziek die ik speel en zingen de liederen voluit mee:

Ik wil hen ook muziek laten voelen zoals ik dat vroeger als klein meisje in de kerk voelde.

Zo!

Wellicht is de poging tot voorstellen geslaagd en misschien tot ziens.

En de volgende schrijver??

Dat ziet u vanzelf wel!

Jolande Beijerink-Nienhuis

Wandelen

Zaterdag 17 februari 2012, een dag waar ik graag aan terug denk. Met een groep van 12 wandelaars zijn we onderweg in het Gooi. De stemming is goed en ook het weer werkt mee want als we even pauze houden kunnen we onze boterham opeten op een bankje in de zon en dat in

februari! Als we na afloop nog even gezellig napraten bij café Dudok in Hilversum krijgt het gesprek een even verrassende als onverwachte wending. Een van de deelnemers zegt geen kerkelijke achtergrond te hebben maar wil graag weten wat Vasten nu eigenlijk betekent. Even is het stil, dan komen de tongen los.

Vasten betekent allereerst: voorbereiding op Pasen. Voorafgaand aan vasten vieren we Carnaval, dat is afgeleid van Carnevale - wat afscheid van het vlees betekent. Vasten wordt ook wel de veertigdagentijd genoemd. De man is niet de enige die nieuwsgierig begint te worden, ook anderen willen er wel meer van weten en omdat we niet met alleen maar katholieken zijn wordt de vasten van verschillenden kanten belicht. Onze wandelgids vertelt dat de veertig dagen volgens hem zijn afgeleid van de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht om te vasten en van de veertig jaar die het Joodse volk door de woestijn trok op weg naar het Beloofde Land. Een ander heeft zo zijn bedenkingen bij het woord Aswoensdag, hij vraagt of er dan as gegeten moet worden. Nee hoor, maar in de kerk wordt wel het askruisje uitgedeeld en de man krijgt perfecte uitleg hierover van een andere wandelaar. Zo gaan we verder richting Witte Donderdag, Goede Vrijdag en tenslotte de Paaswake. En steeds is er wel iemand die een vraag kan beantwoorden en komen we - gelovig of niet - een heel eind samen. Het valt me op dat iedereen oprecht geïnteresseerd is en dat er naar elkaar geluisterd wordt.



Zo krijgt deze toch al zo mooie zaterdag een bijzonder slot, niet in het laatst door dat fijne gesprek en gaat iedereen voldaan naar huis.

Engelien Nijhof

Parochianen praten over de toekomst van de kerk

Dat er iets met onze kerkgebouwen gebeuren moet, daar worden we ons weer eens pijnlijk bewust van, als we met een klein groepje in de kerk zitten.

Wat er moet gebeuren, daar leven verschillende ideeën over. Om die ideeën eens te horen, wil de lokatie-raad en de pastoraatgroep met de parochianen in gesprek gaan.

Dat kan op zondag 24 febr. na de kerkdienst, tijdens het koffiedrinken. Het gemengd koor zingt deze dienst, zodat er al meteen een flinke, betrokken groep aanwezig is. Carla Berbée is ook aanwezig en zal de discussie leiden.

We nodigen alle kerkgangers en iedereen die graag hierover mee wil praten van harte uit om aansluitend aan de dienst van 24 febr. naar de koffiezaal te gaan en daar onder het genot van een kopje koffie te praten over:

De toekomst van de kerk en welke plaats ons kerkgebouw daarin in neemt.

Tiny Hannink

Vesper

Wanneer u dit leest is de 40-dagentijd al begonnen. De Oecumenische werkgroep van de St.Jan-Michaël locatie en de Apostel Thomas Kerk (ATK) heeft weer de Vesper voorbereid.

In deze 40-dagentijd hebben we gekozen voor het hongerdoek 'Bijbelse vrouwen'. De Indiase kunstenares Lucy d'Souza heeft op dit doek de verhalen van zeven bijbelse vrouwen afgebeeld, hun verwachting, hun strijd, hun vreugde. Tegelijkertijd wordt in de afgebeelde personen iets zichtbaar van het dagelijks leven van vrouwen uit het Zuiden in het algemeen en van Indiase vrouwen in het bijzonder.

De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring. Naast het bidden en zingen zijn we stil en luisteren naar meditatieve muziek. De vesper is op de zondagen 24 februari, 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart.

Op 24 maart houden we om 18.00 uur een sobere maaltijd die aansluitend gevolgd wordt door de laatste vesper.

Bij dezen nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de 40-dagentijd aan de hand van het hongerdoek.

De vesper is in de Apostel Thomas-kerk, Thomas de Keijzerstraat 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandlaan, naar binnen.

*Namens de Oecumenische werkgroep
St.Jan-Michaël en ATK,
Tiny Hannink*



Bijbelgroep... zoals is het begonnen... ?!

Wij geloven niet zomaar, wij staan in een lange traditie. Na Jezus`verrijzenis is zijn verhaal verder gegaan als een lopend vuurtje. Over die eerste tijd, de eerste leerlingen en hun geloofsleven met vallen en opstaan, gaat het Bijbelboek Handelingen.

Wat kan dat bonte palet aan verhalen vertellen aan ons, mensen van een heel andere tijd?

Daaruit gaan we met een groepje verder lezen na een geslaagde serie in november.

Oecumenische bijbelavonden op donderdag 29 feb. en 7 maart, 20.00 – 21.30 uur, parochiecentrum St. Jankerk, Haaksbergerstraat 253.

Opgave:

ds Maaïke Schepers via 4343238 (m.schepersvanderpoll@zonnet.nl) of Carla Berbée tel 06 41252558 (c.berbee@katholiekenschede.nl)

De Voedselbank heeft het moeilijk

De crisis laat zich voelen. Ook in Enschede. Steeds meer mensen zakken onder het minimum. Het aantal aanvragers voor een voedselpakket is inmiddels gestegen tot boven de 500! Fabrikanten en supermarkten worden zuiniger op hun waren. Vooral de zogenoemde ‘houdbare’ producten worden niet meer aangeboden aan de voedselbank. Koffie, Thee, Macaroni, spaghetti, schoonmaak artikelen of closetpapier, terwijl deze hard nodig zijn. Daar gaan we samen iets aan doen! Elke zaterdagavond of zondag-

morgen staat er een mand achter in onze kerk waarin u de ‘houdbare’ producten kunt doen. Uw producten worden op maandagmorgen door de vrijwilligers van de Voedselbank opgehaald en over de voedselpakketten verdeeld.

Help ons Helpen en doe mee.

We starten in het weekend van de Eerste zondag van de vasten (16/17 februari en vragen u zo nu en dan wat producten mee te nemen.

Henk Thiiss

Overleden

Mw. Hermie te Nijenhuis.

Ze woonde aan de Ahuislanden 55 en was 65 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Donderdag 28 februari | protestants |
| Donderdag 7 maart | eucharistie |
| Donderdag 14 maart | protestant |
| Donderdag 21 maart | eucharistie |
| Donderdag 28 maart | Witte Don- derdag + avondmaal |
| Zaterdag 30 maart | Pasen + koor in de binnenhof |
| Donderdag 4 april | eucharistie |

Hatteler

| | |
|-------------------|-----------|
| Woensdag 20 maart | avondmaal |
| Woensdag 17 april | WoCo |



Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 9 januari kwamen de locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk voor het eerst dit jaar bijeen.

De Jacobuskerk is in onze parochie eucharistisch centrum. Hier wordt elke week een eucharistieviering gehouden. Het centrale bestuur wil graag dat dat een complete viering is inclusief koorzang. En dus zijn de koren van alle locaties aangezocht om 5x per jaar te zingen in de Jacobus. Die bereidwilligheid is er lang niet overal. Wij gaan (nogmaals) overleggen met onze beide koren (parochie- en kinderkoor) om te kijken of we gevolg kunnen geven aan de oproep van het centrale bestuur.

We hebben natuurlijk weer gesproken over het organiseren van een aantal alternatieve vieringen in 2013. De aanleiding was in eerste instantie de mogelijke vermindering van het aantal vieringen in onze kerk zoals voorgesteld door het pastoresteam. De beoogde vermindering is na overleg met alle locaties teruggedraaid. Desondanks proberen we toch 4 alternatieve vieringen te organiseren in 2013. Daartoe houden we op woensdag 30 januari van 19.30 uur – 21.30 uur een bijeenkomst met geïnteresseerden over de mogelijkheden. Op het moment dat u dit leest is deze bijeenkomst geweest. In de volgende Pelgrim informeren wij u graag over de voortgang.

We moeten nog een afspraak maken met de PKN over de opzegging van de huur en over het “afbouwen” van hun activiteiten in onze kerk.

In de Pauluskerk is een initiatief gestart waarbij kerkgangers regelmatig voedsel meenemen naar de kerk voor de Voedselbank. Onze kerk sluit zich graag aan bij dit initiatief. Binnenkort hopen we u meer te kunnen vertellen over de exacte gang van zaken.

De Aktie Kerkbalans loopt en als het goed is heeft u het bijdrage formulier al kunnen invullen. Vanaf deze plek wil ik nogmaals benadrukken dat wij uw bijdrage hard nodig hebben om onze geloofsgemeenschap en onze kerk in Zuid in stand te houden.

Daarnaast hebben we natuurlijk weer veel werk met allerlei praktische zaken. Van vervanging van apparatuur in onze kerk en het onderhoud van het gebouw tot het energieverbruik van onze oude verwarmingsketel.

Tenslotte willen we graag onze parochiezaal een beetje opknappen. Zie daarvoor ook de oproep “Vrijwilligers gezocht” elders op deze pagina’s.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven
voorzitter locatieraad



Palmpasen-viering

Op zondag 24 maart is het Palm-pasen. Traditioneel wordt er dan een Palmpasen optocht gehouden in de Verrijzeniskerk. Aanvang viering 11.00 uur. Kinderen die een Palm-pasestok hebben kunnen dan mee-lopen in de optocht. Kunt u geen Palmpasestok maken en wilt u dat **samen** met uw kind(eren) leren? Dat kan. Op zaterdag 23 maart bent u hiervoor van harte welkom in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk. Van 10.30 uur tot ongeveer 11.30 uur zullen wij ermee bezig zijn. Het is wel **noodzakelijk** dat u zich dan **voor 20 maart** opgeeft bij het secretariaat, telnr. 4760606. (Bereikbaar op don-derdag- en vrijdagmorgen van 9-11 uur.)

Vrijwilligers gezocht

Onze kerk is er niet alleen voor alle gelovigen maar wordt ook in stand gehouden door diezelfde gelovigen. Daarom is het motto van onze geloofsgemeenschap:

Geloven door en met elkaar

Op dit moment zijn er ca. 130 vrijwilligers actief in onze kerk. Zij verzorgen een breed scala aan vrijwilligerswerk. Van het bezorgen van de Pelgrim tot en met het onderhoud van de kerk, van zieken-bezoek tot en met het koor en van verliesverwerking tot en met de aankleding van onze kerk. En nog veel meer.

Alle taken worden verricht in werkgroepen; ruim 30 in totaal.

Een aantal werkgroepen kan echter versterking gebruiken. Hieronder vindt u een overzicht van vacatures. Mocht u vrijwilligerswerk willen verrichten voor de Verrijzeniskerk maar ziet u niet direct een passende vacature neem dan gerust contact op. Het in stand houden van onze kerk vergt heel veel werk en vrijwel altijd zijn er mogelijkheden om de handen uit de mouwen te steken.

Wim Lieven, voorzitter locatieraad

053-4761974

w.lieven@connexion.nl

Barbediening Studio '65 – elke dinsdagavond oefent Studio '65 in onze kerk. Dit is een theater- en zang-gezelschap. In de pauzes en na afloop moeten alle leden van een natje en een droogje worden voorzien. Wij zoeken iemand die, samen met de huidige barman, met veel plezier de bardienst wil verzorgen.

Tijdsbesteding – ca. 3 uur per week.

Redactie Pelgrim – de redacteur van Pelgrim heeft als taak elke maand ons eigen deel van het parochieblad samen te stellen uit de aangeleverde of zelf gemaakte kopij, o.a. betref-fende gebeurtenissen in de parochie, het bisdom en de wereldkerk en opgave van de liturgische vieringen. Eens per maand vindt overleg plaats met alle locaties en de centrale redactie samen.

Tijdsbesteding – ca. 1½ uur per week.

Secretariaat – het secretariaat van onze kerk was dagelijks geopend van 9.00u – 11.00u. Door gebrek aan menskracht is dat nu nog 2x per



week. Dat willen we graag weer uitbreiden. Daarvoor zijn we op zoek naar mensen die op maandag, dinsdag of woensdag bezoekers van het secretariaat te woord willen staan en die een aantal administratieve taken willen verzorgen waaronder postafhandeling. Ook is het secretariaat 1e aanspreekpunt over verzoeken inzake doop, vormsel, huwelijk en misintenties.

Tijdsbesteding – ca. 3 uur per week.

Klusploeg – de Verrijzeniskerk is een groot gebouw waaraan van alles en nog wat onderhouden en gerepareerd moet worden. De grootste zaken worden door firma's verricht maar iets kleinere zaken nemen we graag zelf ter hand. Bent u een enthousiaste klusser dan kunt u wellicht meehelpen ons gebouw in stand te houden.

Tijdsbesteding – variabel.

Locatieraad – ook wel het “kleine parochiebestuur” is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Verrijzeniskerk. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn financiën, gebouwenbeheer en vrijwilligers. Er is geen concrete functie maar de locatieraad bestaat normaliter uit 4 personen. In onze kerk zijn er dat op dit moment nog maar 3. Daarom zoeken wij versterking. Dus ben je betrokken bij onze kerk en wil je graag meedenken over genoemde onderwerpen dan ben je van harte welkom om eens een keer vrijblijvend een vergadering mee te doen.

Tijdsbesteding – ca. 3 uur per week.

Interieurontwerp – de locatieraad van onze kerk is voornemens om de parochiezaal van onze kerk te verfraaien. We weten nog niet hoe en wat. Heb jij een beetje verstand van interieurontwerp dan willen wij graag met jou overleggen over de nieuwe “look” van onze parochiezaal. Tijdsbesteding – ca. 5 dagen.

Avondviering 22 maart, 19.00 uur: Hoop die niet sterven wil

Hoop doet leven!

Veel mensen zullen dit gezegde herkennen, ook als de werkelijkheid om je heen, daar eigenlijk nauwelijks een voedingsbodem voor heeft.

Mensen hopen dan, soms tegen beter weten in.

Hoop blijkt sterk en diep in ons leven geworteld te zijn; hoop zit in jezelf...

In nagenoeg uitzichtloze situaties blijken mensen te kunnen putten uit hun innerlijke hoop.

Die hoop is soms een klein aarzelend vlammetje, maar wel zo taai dat het blijft flakkeren, en je toch hoop geeft op het betere; zelfs als je ervaart, dat niet alles gaat zoals je dat eigenlijk zou willen.

Mensen leven in verdrukking en moeten vluchten voor hun leven; mensen worden vervolgd, moeten vrezen voor hun leven; mensen worden terzijde geschoven en zijn monddood gemaakt.

Mensen in onze wereld, dichtbij en veraf, geraken in hun leven in situaties, waarin ze eigenlijk tot mensen van niks zijn veroordeeld.

We willen ons verbonden voelen met hen, die in een uitzichtloos leven lijken te staan waarin licht en vrede ver te zoeken zijn.



De avondviering van 22 maart staat in het teken van hoop.

We herinneren ons het verhaal van de Joden die vanuit Egypte vol goede hoop op weg gaan naar het land van beloften.

We sluiten in gedachten aan bij de gebeurtenissen van witte donderdag, zoals die kort voor Pasen worden herdacht.

Als teken van saamhorigheid en verbondenheid met mensen dichtbij en veraf, eten we die avond samen brood: een avond van uitzicht en hoop; dat een nieuwe wereld komen zal.

We nodigen u uit voor de **avondviering van vrijdag 22 maart 19.00 uur in de Verrijzeniskerk.**

Vanaf 18.30 uur oefenen we samen enkele liederen;

vanaf 18.50 uur luisteren we in stilte naar muziek.

U bent van harte welkom.



Eucharistie Anders?

Op 30 januari jl. is er een bijeenkomst geweest in de parochiezaal met als thema Eucharistie Anders? U hebt misschien een aankondiging in de kerk gezien. Ongeveer twintig mensen hebben deze avond bijgewoond, vooral mensen die al ervaring hebben met het maken van vieringen. Er zijn nog geen concrete plannen en afspraken gemaakt, maar we hebben wel met elkaar gesproken over de

doelgroepen die we willen bereiken. We zouden het allemaal heel fijn vinden als ook de (oudere) jongeren hun weg naar de kerk weer weten te vinden. Het is wel duidelijk dat zij op een andere manier hun geloof beleven en willen vieren dan wij tot nu toe gewend zijn. We zijn ervan overtuigd dat communicatie zeer belangrijk is, dus ook Pelgrim. Maar de aankondiging van de lezingen per zondag zijn niet voor iedereen even duidelijk, liever zou een thema gezien worden. Iemand kwam met het idee van een Schrift-Instuif. Ruim voor de viering waarin de lezing aan de orde komt, wordt gesproken met belangstellenden wat voor hen in die lezing belangrijk is, welke boodschap lezen zij, waarmee kunnen zij verder? Dit idee hebben we meteen concreet gemaakt: op **zondag 21 april** zal pastoor Monnikhof voorgaan in de eucharistieviering in de Verrijzeniskerk en op **woensdag 10 april** willen we dan deze Schrift-Instuif houden van 20.00-21.30 uur. U bent van harte welkom, we zouden het leuk vinden als ook jongeren hieraan mee willen doen.

Witte Donderdag vieringen

Op donderdag 28 maart is het Witte Donderdag. Om 18.00 uur houdt de Weth. Van der Heijdschool haar Paasviering.

Daarna is er om 19.00 (of iets later) een eucharistieviering waarin pater Ben Engelbertink zal voorgaan.

Wim Lieven, voorzitter locatieraad



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**
12 maart voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van april 2013.
9 april voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van mei 2013.

De doopvieringen in de

| | |
|--------------------|-----------------|
| St. Jan-H. Michaël | zondag 3 maart |
| H. Jacobus | zondag 10 maart |
| St. Joseph | zondag 10 maart |
| Ariënsgeachtenis | zondag 17 maart |
| H. Paulus | zondag 24 maart |

De doopvieringen in de

| | |
|-----------------------|-----------------|
| H. Geest-Maria | zondag 7 april |
| St. Joseph | zondag 14 april |
| Verrijzenis des Heren | zondag 21 april |



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

24 februari

Gen. 15, 5 – 18
Fil. 3, 20 – 4, 1
Lc. 9, 28 – 36

24 maart

Jes. 50, 4-7
Fil. 2, 6-11
Lc. 23, 1-49

31 maart Paaszondag:

Hand. 10, 34-43; Kol. 3, 1-4; Joh. 20, 1-9

1 april Tweede Paasdag:

Hand. 2, 14-32; Mt. 28, 8-15.

3 maart

Ex. 3,1-15
1 Kor. 10, 1-12
Lc. 13, 1-9

28 maart

Ex. 12, 1-14
1 Kor. 11, 23-26
Joh. 13, 1-15

10 maart

Joz. 5, 9-12
2 Kor. 5, 17-21
Lc. 15, 1-32

29 maart

Jes. 52, 13-53
Heb.4, 14-16+5,7-9
Joh. 18, 1-19

17 maart

Jes. 43, 16-21
Fil. 3, 8-14
Joh. 8, 1-11

30 maart

Ex.14,15—15,1
Jes. 55, 1-11
Lc. 24, 1-12



***‘Wie in het kleine van geen toegeven weet,
zal in het grote meedogenloos zijn’***

A. Schopenhauer



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Gemeinitedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 23/24 februari 2^e zondag van de 40-dagentijd

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Eucharistie | Samenz.+org | A.Monnikhof |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Wo-Co | Ariënskoor | H. v.d. Hulst |
| St. Jan-H. Michaël | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Gem.koor | J. Kortstee |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Cantor+orgel | H. Bruggeman |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Volksz+ KWD | G. Kolmschot |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Wo-Co | Samenzang | H. v.d. Hulst |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Eucharistie | Parochiekoor | H.Antonissen |

WEEKEND 2/3 maart 3^e zondag van de 40-dagentijd

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | Voorganger |
|---------------------|-------------|--|--------------------|----------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Eucharistie | Zangg.St.Joseph | H.Kronenberg |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Eucharistie, pres.1 ^e com. | Koor | A.Monnikhof |
| St. Jan-H. Michaël | Zo. 09.30 u | Wo-Co pres.1 ^e com. | Communi- canten | C. Berbée |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Cantor+ org. | J. Kortstee |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Wo-Co pres.1 ^e com. | Da./he.koor | P.v. Blijswijk |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Wo-Co pres.1 ^e com. | Toontje Hoger | I. Schraven |
| Verrijzenis d Heren | Zo. 11.00 u | Eucharistie pres.1 ^e com. | Communi- canten | A.Monnikhof |

WEEKEND 9/10 maart 4^e zondag van de 40-dagentijd

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Wo-Co | BJK | H. v.d. Hulst |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Eucharistie | Ariënskoor | J. Kortstee |
| St. Jan-H. Michaël | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Samenzang | A.Monnikhof |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | BJK | B.Engelbertink |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Da./he.koor + KWD | G. Kolmschot |
| H.Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Eucharistie | Gem.koor | H.Antonissen |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Wo-Co | Parochiekoor | H. v.d. Hulst |

‘Wie grote plannen heeft neemt de tijd.’ Sophocles



WEEKEND 16/17 maart 5^e zondag van de 40-dagentijd

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | H.Bruggeman + P.v.Blijswijk |
| Ariënsgedachtenis | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Ariënskoor | H.Kronenberg + P.v.Blijswijk |
| St. Jan-H. Michaël | Za. 19.00 u | Wo-Co | Gem.koor | J.v.d.Nieuwendijk |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Ariënskoor | A.Monninkhof |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Volkszang | C. Berbée |
| H. Geest-Maria | Za. 19.00 u | Eucharistie | Op Toon | A.Monninkhof + C. Berbée |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Eucharistie | | J. Kortstee |

DINSDAG 19 maart Feest van St. Josef

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|
| St. Joseph | Di. 19.00 u | Eucharistie | Zang Joseph | A.Monninkhof |

WEEKEND 23/24 maart Palmzondag

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Wo-Co gez.vier. | Kinderkoor .Joannesschool | I. Schraven |
| Ariënsgedachtenis | Za. 19.00 u | Wo-Co gez.vier. | Ariënskoor | I. Schraven |
| St. Jan-H. Michaël | Zo. 09.30 u | Wo-Co gez.vier. | Projectkoor | C. Berbée |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Cantor + organist | A.Monninkhof |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | koor +KWD | J. Kortstee |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Wo-Co gez.vier. | Samenzang | Werkgroep |
| Verrijzenis d Heren | Zo. 11.00 u | Wo-Co fam.vier. | Kinderkoor | H. v.d. Hulst |

BOETVIERING EN BIECHT 25 en 26 maart

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | Voorganger |
|-------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|
| H. Jacobus | Ma. 19.00 u | Boetevier. | | A.Monninkhof |
| H. Paulus | Di. 19.00 u | Boetevier. | | J. Kortstee |

WITTE DONDERDAG 28 maart

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| St. Jan-H. Michaël | Do. 19.00 u | Eucharistie | Gem.koor | H.Kronenberg |
| H. Jacobus | Do. 19.00 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | A.Monninkhof |
| Verrijzenis d Heren | Do. 19.00 u | Eucharistie | Parochiekoor | B.Engelbertink |



GOEDE VRIJDAG 29 maart

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------|---|
| St. Joseph | Vr. 15.00 u | Kruisweg | | Werkgroep |
| Ariënsgedachtenis | Vr. 15.00 u Vr. 19.00 u | Kruisweg Plechtigheid | Ariëns- koor | Werkgroep A.Monninkhof H.Kronenberg |
| St. Jan-H. Michaël | Vr. 15.00 u | Kruisweg | | Werkgroep |
| H. Jacobus | Vr. 15.00 u | Kruisweg | Hymnus | A.Monninkhof |
| H. Paulus | Vr. 15.00 u | Kruisweg | | Werkgroep |
| H. Geest-Maria | Vr. 19.00 u | Plechtigheid | Op Toon | J. Kortstee |
| Verrijzenis d Heren | Vr. 15.00 u | Kruisweg | | Werkgroep |

PAASZATERDAG 30 maart

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|
| St. Joseph | Za. 21.30 u | Eucharistie | BJK | H.Kronenberg + H. v.d. Hulst |
| St. Jan-H. Michaël | Za. 21.00 u | Eucharistie | Gem. koor | H.Antonissen + C. Berbé |
| H. Jacobus | Za. 21.00 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | A.Monninkhof |
| H. Geest-Maria | Za. 19.30 u | Eucharistie | Gem. koor | H.Bruggeman + I. Schraven |

EERSTE PAASDAG 31 maart

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| Ariënsgedachtenis | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Ariënskoor | H.Kronenberg |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Op Toon | J. Kortstee + I. Schraven |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Da./he.koor + KWD | G.Kolmschot + P.v.Blijswijk |
| Verrijzenis d Heren | Zo. 11.00 u | Eucharistie | Parochiekoor | A.Monninkhof |

TWEEDE PAASDAG 1 april

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Cantor + org. | A.Monninkhof |

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 23 maart 2013: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital, Möllenweg 22, 48599 Gronau.

Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof.

e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

***Concertbeleving Kruisweg, 3 maart 15.30 uur Oude Blasiuskerk Delden
m.m.v. Marinus van den Berg en vocaal ensemble Canta Felice***



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur. **Verrijzenis des Heren** op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

“Waardig leven, waardig sterven”

Evenals in eerdere jaren organiseren we voor de senioren van Enschede een ontmoetingsdag over verschillende vragen die met leven en sterven te maken hebben. Inleider is nu Prof. Dr. Doeke Post die hierover een boek schreef: “De dood komt steeds later”. Thema’s en vragen die aan de orde komen zijn:

* *we leven steeds langer*

* *hoe lang willen we doorgaan met medische behandelingen?*

* *hoe word ik oud, hoe wil ik oud worden?*

* *hoe kan ik mijn wensen kenbaar maken?*

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de KBO Enschede en de PCOB Enschede samen met de St. Jacobus de Meerdere parochie. Het KCWO ondersteunt bij de voorbereiding en uitvoering. De kosten van deelname bedragen € 17,50 per persoon, inclusief de lunch. **Dinsdag 19 maart 2013** bij de Zusters Franciscanessen aan de Gravenallee 30, 7591 PR Denekamp. De ontvangst is open vanaf 9.30 uur en we starten om 10.00 uur. Om 12.30 uur is er de lunch en om 15.30 uur is de bijeenkomst afgelopen. **Aanmelding bij:** KBO: Rieky ter Horst, 053 476 0612;

hmahorst1994@kpnmail.nl. Frans ter Huirne, 053 - 433 2049

PCOB: Iet Flim, 053 - 435 9016; g.r.flim@versatel.nl

Parochie: 053 4785306 en secretariaat@katholiekenschede.nl

Terugblik Serious Request

Hoewel er al over geschreven is, willen we ook in Pelgrim een kort verslag doen van Serious Request. Het team en het bestuur hebben besloten om toch gedurende dit evenement de H. Jacobuskerk open te houden en zelfs 24 uur van 18 december tot en met 22 december. Collega Jan van den Nieuwendijk heeft er zelfs iedere nacht doorgebracht. Het geheel werd gecoördineerd door Ester van de Bunt.

De sfeer was vriendelijk en feestelijk ook binnenin de kerk. Veel mensen kwamen spontaan binnen om een kaarsje op te steken, een Bijbeltekst voor te lezen, gitaar te spelen of zo maar om een praatje. Hoewel de toegang tot de kerk steeds meer door de organisatie van 3FM werd dichtgebouwd, zijn er zeker zo’n 2000 mensen binnen geweest.

Er was een duidelijke behoefte om in de aanloop naar Kerst even stil te staan bij de kribbe. Born to live, geboren om te leven, te mogen leven in goede gezondheid is ook iets om dankbaar voor te zijn. Dat kwam ook telkens terug in de vele vieringen waarbij verschillende voorgangers voorgingen.

We mogen terugkijken op een bijzondere en unieke ervaring!

Pastor Ingrid Schraven



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

| Locatie | Weekend | Door de week |
|--|--|--|
| H. Jacobus, <i>Langestraat</i> | Zo. 9.30 uur | Vr. 9.00 uur |
| St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i> | Za. 17.00 uur | Woe. 19.00 uur |
| Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i> | Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week | Do. 9.00 uur |
| H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i> | Zo. 9.30 uur Eucharistie | 1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie |
| Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i> | Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd | Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur |
| St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i> | Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week | Do. 19.00 uur |
| Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i> | Zo. 11.00 uur | Do. 9.30 uur |

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Inleveren</i> | <i>verschijnt</i> |
| <i>Uiterlijk donderdag</i> | <i>donderdag</i> |
| 7 maart | 28 maart |
| 4 april | 25 april |
| 16 mei | 6 juni |

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 2 februari 2013

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht. **Heutinkstraat 94a/** Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

