

Veertigdagentijd

Jaargang 2, nr. 2, 16 februari 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

De werken van Barmhartigheid	3
Vesper in de Veertigdagentijd	5
Verdiepingsdagen Liturgie	6
Kloosterdag voor vormelingen	7
Vergadering alle koren	8
Uit het bestuur	9
Boeken: Carel Jacobs	11
Klooster Larinksticht	12
Jongeren – Tieners – Studenten	14
Kinderpagina KIEK	16

Locatienieuws

H. Jacobus	17
St. Joseph	20
Ariënsgedachtenis	22
H. Paulus	27
H. Geest-Maria	31
St. Jan-H. Michaël	34
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Winnen met bidden ?!



Toen ik voor de eerste keer hoorde, dat er in de Week van het Gebed 2012 een oecumenische dienst zou zijn

met dit thema, wist ik niet wat ik daarvan moest denken. Waarom winnen? Wat is dan winnen? Win je wanneer je iets beter doet dan een ander? Win je als je een prijs ontvangt? Of win je wanneer je tot andere inzichten komt? En bidden? Waarom doe je dat dan? Voor wie? Voor jezelf? Of voor een ander? Waar? Wanneer? Hoe?

Heel veel vragen en dat naar aanleiding van één zinnetje van drie woorden. Met een vraagteken én een uitroepteken. Op zondag 22 januari is de dienst in de Jacobuskerk. Ik ben heel benieuwd naar de uitleg van het thema.

Omdat de dienst pas om 11 uur begint heb ik ruim tijd om eerst met mijn hond in het bos te lopen. En zoals zo vaak op zondagochtend, hoor ik vanaf kwart over negen de kerkklokken luiden, terwijl ik over het bospad loop en mijn gedachten deel met de vogels, de bomen, de eekhoorns. “Is dit nu ook bidden?”, vraag ik mezelf af. Waarom niet? Je stelt je open, verwoordt je gedachten, je zorgen, je twijfels, je blijdschap. Alle zegen komt van boven, vandaag in bijzondere mate, want ik kom letterlijk druipend van de regen thuis.

Tegen 11 uur hoor ik de kerkklokken opnieuw. Tijd voor de dienst over ‘Winnen met gevouwen handen’. Na

aankomst in de kerk kijk ik snel in het boekje, ben heel benieuwd. De kerk is redelijk gevuld, na het welkom en de liturgische begroeting geven de beide voorgangers, ds. Jaco Zuurmond en pastor Hans van der Hulst uitleg over het gekozen thema. Aangedragen door het land Polen, dat zoveel tegenslag heeft gekend en uiteindelijk toch is uitgegroeid tot een democratisch land. Hebben ze dat gewonnen? Nee, dat hebben ze verworven. Met veel inspanning en vermoedelijk is er vaak en veel voor gebeden.

Beide voorgangers stellen de vragen die ik zelf ook heb gesteld. De oecumenische werkgroep heeft elkaar vragen gesteld. “Bid je? En zo ja, doe je dat met gevouwen handen? In jezelf gekeerd? In stilte? Of gewoon hardop, met open armen? Stel je je open of sluit je je af? Moeten alle gebeden verhoord worden? Is de wereld dan beter af? Win je daarmee? Of kan het gewoon helpen hardop uit te spreken wat je bezig houdt? Je open te stellen?”

De vergelijking wordt gemaakt met een wandeling in het bos, praten met vogels, bomen, eekhoorns. Ik kan een glimlach niet verbergen. Zo herkenbaar.... Het is een boeiende dienst met levende vragen. Antwoorden zijn er uiteraard niet, iedereen kan voor zichzelf bepalen hoe dat zit.

Zijn er dan winnaars vandaag? Zeker! Ik denk iedereen die aanwezig was en genoten heeft van deze gezamenlijke viering. Heb ik iets gewonnen? Absoluut. Ik kijk nu anders tegen de woorden uit het thema aan. Heb een prachtige dienst bijgewoond, rust in mijn hoofd gekregen, in goed gezelschap verkeerd, voluit gezongen, fijne



gesprekken gevoerd en aansluitend genoten van de koffie. Als dat geen mooi begin van de zondag is!

Hetty Mulder

Zelfstandig geloven X Bitter,

één van de vijf smaken. De smaak die zich moeilijk alleen laat genieten. Daarin staat deze smaak tegenover zoet.

We verbinden die smaak met het leed dat ons overkomt. Verlatenheid, eenzaamheid, achterklap, pijn en armoede, dat smaakt bitter.

Door alle tijden heeft dat aanleiding gegeven tot mopperen, morren (vgl. Ex.15, 22-24). Alle goeds dat je is toegevallen vergeet je, op het moment, dat het leven bitter smaakt.

Het wonderlijke is, dat er maar een beperkt aantal mensen is dat zijn leven daardoor laat vergallen. Gal is bitter. Wanneer je het leven voor jezelf en dus ook voor de mensen om je heen, vergalt met je gemopper en gemor, dan verbitter je. Dat is een keus, die je zélf maakt. Je hecht je aan het ongeluk op je levenspad.

Lang niet alle mensen laten zich verbitteren. In onze gemeenschap ontmoet ik regelmatig mensen, die de moeite van het leven verwonderlijk goed op zich nemen en er nieuw kapitaal van maken. Verrassend nieuw leven met de diepgang van echte wijsheid.

In de psalmen, en ook Hadewych, hoor je heel veel klagen, maar ze leggen het voor aan God en het verandert daardoor. De bitterheid blijft bitter, maar je leert ermee omgaan,

open en kwetsbaar, in hoop en vertrouwen. Je hoeft het niet weg te moffelen of te ontkennen, je mag zelfs tieren zoals in psalm 35 en psalm 58. Zo leg je het toch voor aan God, in je gebed. Je wilt je er niet aan hechten. Wanneer je jezelf hecht aan de bitterheid, verbitter je. Die ellendigheid is vooral een last voor jezelf. Mensen blijven bij je weg, je ellende groeit met de dag.

Als vasten onthechting is, misschien is dit dan wel de belangrijkste vorm: Je bitterheid, je gemor en je gemopper loslaten en jezelf en de ander nieuwe levensruimte geven.

Zó vrij zijn, dat je alle kleine dingen, die je aan goeds toevallen, in een geluksboekje zou kunnen zetten. Iedere dag opnieuw.

Jeanine Molleman

God onder ons – De werken van Barmhartigheid Een nieuw Hongerdoek uit Togo, Afrika



In de Veertigdagentijd 2012 (van Aswoensdag: 22 februari tot Pasen: 8 april) hangt er in onze kerken in Enschede een nieuw **Hongerdoek**, een afbeelding vol bezinning op onze



wereldwijde werkelijkheid, speciaal voor de Vastenperiode gemaakt.

De kunstenaar Sokey Edoth uit **Togo**, Afrika, heeft dit Hongerdoek geschilderd met als thema: **“God onder ons – de werken van barmhartigheid”**. Het doek sluit aan bij het Vastenactieproject 2012 in Ethiopië: het toont het leven in de arme wijken in de grote stad. We zien de ellende van de mensen, maar ook hoe de eigen bewoners zich actief inzetten en gastvrij zijn voor anderen, zorg hebben voor kleding, voeding, gezondheid. Samen de aarde, de gemeenschap beheren en behoeden, dat is: inzet voor Gods Koninkrijk.

Er zijn in de kerk **A4-tjes** beschikbaar met een kleurrijke afbeelding van dit hongerdoek, u mag er een van meenemen, om er thuis nog eens naar te kijken.

Diakonaal Beraad Enschede

Steun voor sloppenwijkbewoners in Addis Abeba in Ethiopië, Afrika

In de Ethiopische hoofdstad **Addis Abeba** heeft de zustercongregatie **Daughters of Charity** (oorspr. uit India, van Moeder Teresa) een project opgezet om sloppenwijkbewoners te helpen, hun levensomstandigheden te verbeteren.

De groei van de grote steden in Afrika is spectaculair. Inmiddels woont bijna de helft van alle Afrikanen in een grote stad. **Addis Abeba** telt zo'n 3 miljoen inwoners. De *Daughters of Charity* wonen er middenin. Een van hen, Zr. Brenda, ver-

telt: *‘Ik werkte als verpleegkundige, maar zag mensen steeds met dezelfde ziektes terugkomen. Nu geef ik ook veel gezondheidsvoorlichting, om de oorzaken van ziekte en honger aan te pakken. We willen ook mensen helpen om hun eigen inkomen te verdienen. Ik leende een wever 1000 birr, ong. 40 euro. Na 3 maanden kreeg ik het terug: de man had nu zijn eigen bedrijfje. Zo wil ik meer gezinnen in de sloppenwijken helpen: mannen, vrouwen, jongeren, met kleine leningen, en met onderwijs.’*

De zusters hebben grote plannen.

In drie jaar wil men bereiken dat:

- 200 jongeren een basisopleiding hebben gevolgd en afgerond.
 - 450 jongeren en vrouwen een lening hebben gekregen.
 - 400 jongeren en vrouwen een training hebben gekregen in ondernemerschap, management en boekhouden.
 - 400 jongeren en vrouwen deel hebben genomen aan voorlichtingprogramma's, bijvoorbeeld over HIV/Aids of over seksueel geweld.
 - 13 wijkorganisaties zijn versterkt en beter functioneren op organisatorisch en financieel gebied.
- En om in kleinere bedragen te denken, wat kan er met uw hulp?
- Voor € 12,- kan één kind een jaar naar school.
 - Voor € 15,- volgt één jongere een maand lang een vakopleiding.
 - Voor € 16,- krijgt een ondernemer een energiezuinige oven om brood te bakken.
 - Voor € 130,- is een spaar- en kredietgroep geholpen met een kluis.
- Dit centrale **Ethiopië**-project is een voorbeeld voor alle Vastenactiepro-



jecten. Uw gift is welkom in het **vas-tenzakje**, dat u in deze (of de volgende) Pelgrim vindt en dat u in de collectebus in uw kerk kunt deponeren, tot aan Pasen, of rechtstreeks is uw bijdrage welkom op **giro 5850**, Vastenactie, Den Haag.

*Namens het Diakonaal Beraad
Enschede: Hans van der Hulst*

Vastentijd-folder en Vasten- bijeenkomsten

Voor de komende Veertigdagentijd is er, net als vorig jaar, weer een **folder** gemaakt met informatie over het Vastenactieproject 2012, het nieuwe **Hongerdoek** in onze kerken, en speciale **activiteiten** en **vieringen** waarvoor u in de komende weken wordt uitgenodigd. Deze folder zal in stapeltjes in onze kerken liggen, op de leestafels, vanaf Aswoensdag 22 februari a.s. U kunt er één van mee nemen, om van alles op de hoogte te zijn.

U wordt in deze folder onder andere uitgenodigd voor een tweetal bijeenkomsten waarin het **Vasten** centraal zal staan. We willen dan met u stilstaan bij: *wat betekent Vasten voor u, doet u voor uzelf, en met uw partner of gezin, iets speciaals in de Vastentijd, gaat vasten misschien alleen over het versoberen van ons eten en drinken, of kun je er ook een spirituele invulling aan geven?*

Net als vorig jaar willen we u graag ontmoeten **na de themavieringen** rond het Vastenactieproject en het Hongerdoek: op **zondagmorgen 4**

maart bij de **Jacobuskerk**, of op **zondagmorgen 11 maart** bij de **Ariëns-gedachteniskerk**.

Beide themavieringen beginnen om 9.30 uur, de bijeenkomst erna begint dan met koffie, rond 10.40 uur, in de parochiezaal. We sluiten af met een kopje soep en een broodje rond het middaguur.

We hopen op een goede opkomst!

Diakonaal Beraad Enschede

Vespers in de Veertigdagentijd

Op woensdag **22 februari** is het alweer Aswoensdag en begint de tijd van veertig dagen, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Op de zondagen van de Veertigdagentijd willen we in onze **Sint Jacobuskerk** stil staan bij thema's, die verbonden zijn met lijden, sterven en verrijzenis. Hiertoe houden wij op de zondagmiddagen in deze Veertigdagentijd Vespervieringen. De vesper is het avondgebed van de kerk. In deze Vespervieringen zal centraal staan de tweede lezing van de betreffende zondag. Vaak zijn dit teksten uit de brieven van Paulus. Verder zullen we samen bidden en zingen, is er een korte overweging en is er ruimte voor stilte en bezinning. De Vespervieringen zullen muzikaal worden opgeleusterd door koren uit de verschillende geloofsgemeenschappen uit onze parochie. Op zondag **26 februari** zal het koor van de Sint Jan/H.Michaël de eerste Vesperviering verzorgen. De Vesper op zondag **4 maart** is in de Grote Kerk. De



volgende Vespervieringen zijn dan weer in onze Sint Jacobuskerk, en wel op de zondagmiddagen **11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april**. Op deze zondagen bent U welkom in onze Sint Jacobuskerk om 16.30 uur. De Vespervieringen zijn oecumenisch van opzet en staan open voor alle belangstellenden. Wij hopen U in deze Vespervieringen te mogen ontmoeten.

Pastoor André Monninkhof

Verdiepingsavonden Liturgie Veertigdagentijd

Aan het begin van de Veertigdagentijd en midden in de Veertigdagentijd zullen weer twee verdiepingsavonden plaatsvinden. Deze verdiepingsavonden staan in het teken van de liturgie van de Veertigdagentijd. Deze avonden zullen weer worden begeleid door pastor Henk Antonissen. De eerste avond zal zijn op **maandag 20 februari** aanstaande; de tweede avond zal zijn op maandag 12 maart. De avonden zullen worden gehouden in ons parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2. De aanvang van de avonden is om **19.00 uur**. U bent allen van harte welkom.

Graag uw deelname tevoren even aan te melden bij ons parochiesecretariaat, het liefst per e-mail: secretariaat@katholiekenschede.nl

We hopen velen van U te mogen begroeten!

Pastoor André Monninkhof

Vesper

We horen steeds vaker spreken over de Vesper, het middaggebed, dat in de katholieke kerk bekend is, maar ook bij onze protestantse broeders en zusters gebruikt wordt.

De St.Jan-Michaël locatie en de Apostel Thomas Kerk (ATK) samen, hebben hierin al een jaren lange traditie. Al vele jaren, eerst in de dagkerk van de Michaëlkerk en nu in de kapel van de ATK wordt er tijdens de adventstijd en de 40-dagentijd op zondagavond om 19.00 uur een Vesper gehouden.

We zitten in een kring. We bidden, zingen en lezen uit de bijbel. We verdiepen ons in een hongerdoek en vooral.... we zijn stil. Er is ruimte voor een eigen gebed. We zijn ongeveer een half uur samen.

De laatste zondag, 1 april 2012, houden we om 18.00 uur, vooraf gaand aan de Vesper, een sobere maaltijd. Hierbij beleven we dat we aan een maaltijd waar weinig luxe, maar veel saamhorigheid is, veel goeds kunnen ervaren. Het geldt dat we bij deze maaltijd uitsparen, geven we aan een goed doel.

De laatste jaren wordt de deelname aan de Vesper wat minder. Steeds moeten we de kring iets kleiner maken. Spreekt deze manier van samenkomen minder aan, of weten belangstellenden niet van deze Vespers? Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de 40-dagentijd, waarin we op weg zijn naar Pasen.

Na afloop van de zes bijeenkomsten



willen we samen met u de opzet bespreken. Hoe kunnen we met elkaar een Vesper beleven die aan haar doel voldoet?

De vesper is op de zondagen, **26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april 2012, om 19.00 uur** in de Eudokiakapel bij de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20 Enschede. U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-H.Michaël en Apostel Thomas Kerk

Kloosterdag voor Enschedese vormelingen

Op de zaterdagen 14 en 21 januari 2012 hebben de aanstaande vormelingen uit (heel) Enschede deelgenomen aan een 'kloosterdag' in Denekamp. Onder leiding van drie zeer enthousiaste zusters Franciscanessen werd een programma doorlopen van 10.00 uur 's ochtends tot 17.30 uur 's middags.



Na de ontvangst met ranja en krentenbol werd begonnen met het instuderen van een lied en werd iedereen, ook de begeleiders, warmgedraaid voor de rest van de dag.

Basis van de dag was het kijken naar een groot deel van een film over

Franciscus van Assisi. Tijdens de film werd door zuster Fernando toelichting gegeven en werd al duidelijk dat de boodschap van de film de rode draad van het programma was.

Na de film (toch wel ruim een uur stil zitten) werd er een behendigheidsspel gedaan om weer even lekker actief te zijn en vervolgens was het al tijd voor de lunch.

Hierna werden de kinderen in groepjes verdeeld en gingen ze op verschillende creatieve manieren aan de slag met de hoofdvraag: Wat sprak jou het meeste aan in de film over Franciscus en leg uit waarom. Op die manier werden o.a. mooie tekeningen en boetseerwerkjes gemaakt en een toneelstukje bedacht en ingestudeerd. Maar vóór de presentatie van al deze zaken was er eerst een introductie over het kloosterleven in Denekamp en een korte rondleiding in de kloosterkerk en over het terrein.

Aan het eind van de dag was er de presentatie van de kunstwerkjes en de bijhorende uitleg in een heuse viering met liedjes, teksten en gebeden.

Vooral door de inhoudelijke kant van het programma was het een zeer geslaagde start van dit Vormselproject 2012.

Ben Tenbergen, Vormselwerkgroep

Vergadering van de koren binnen de Jacobus de Meerdere Parochie

Op 17 januari werd er in het parochiecentrum een vergadering belegd, waarbij vertegenwoordigers van de verschillende koren en de voorzitter



en vice-voorzitter van het parochiebestuur aanwezig waren. De vice-voorzitter hield een korte inleiding, waarin hij de bedoeling van deze vergadering uiteenzette, waarna over het gezegde een levendige discussie werd gevoerd.

De ontwikkelingen binnen de parochie na de fusie nopen tot een bezinning op de toekomst van de koren, met name ook op middellange termijn. Welke koren zijn er, hoe levenskrachtig zijn deze, ook over bijvoorbeeld vijf jaar, welke kosten zijn er aan het in stand houden van deze koren verbonden, welke vormen van samenwerking zijn mogelijk? De vice-voorzitter benadrukte dat er geen plan van het bestuur op tafel ligt, om deze eerste bijeenkomst niet te belasten met een dictaat van bovenaf, anderzijds benadrukte hij dat deze bijeenkomst ook niet geheel vrijblijvend kon zijn. Immers, het is de taak van het bestuur om er op toe te zien dat er voldoende levenskrachtige koren overblijven om ook in de toekomst begeleiding van erediensten op een kwalitatief aanvaardbaar niveau mogelijk te (blijven) maken. Daarnaast moeten ook de kosten beheersbaar blijven, zeker nu het aantal kerkgangers en de inkomsten dalen.

Bij de korte introductie en karakterisering van elk koor bleek dat alle koren, m.u.v. het Jacobuskoor, zichzelf als 'levensvatbaar' omschrijven, althans op dit moment, want men kan zich natuurlijk afvragen of zo'n kwalificatie ook voor de middellange termijn geldt bij een koor met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar en weinig nieuwe aanwas. Het Jacobuskoor gaf aan dat gezien de gemiddelde

leeftijd, het aantal leden, de verdeling van de stemmen en de hoge frequentie (bijna elke zondag) uitbreiding of samenwerking, zo niet samengaan noodzakelijk wordt. Vanuit het bestuur werd opgemerkt dat daar een grote zorg ligt, omdat de Jacobuskerk door het bisdom is aangewezen als eucharistisch centrum. Gekeken moet worden naar een oplossing op korte termijn.

De meeste koren gaven aan dat ze bereid zijn af en toe ook in andere dan de eigen kerk te zingen en dat vormen van samenwerking kunnen worden onderzocht.

Afgesproken werd dat het bestuur met een praatpapier, waarin ideeën nader zijn uitgewerkt, zal komen en dat dat stuk nog voor de vakantie (uiterlijk juni) in een nieuwe vergadering zal worden besproken. In dat stuk zal onder meer op de volgende onderwerpen worden ingegaan:

- Welke vormen van samenwerking zijn mogelijk en tussen welke koren
- De vorming van clusters, ook met het oog op het borgen van kwaliteit, mede gezien in het licht van mogelijke toekomstige sluiting van een of meer kerkgebouwen
- De mogelijkheden en bereidheid van koren om op gezette tijden buiten de eigen locatie te zingen
- De inzet van bijzondere koren, zoals projectkoren, jongerenkoren, kinderkoren
- De eventuele oprichting van een nieuw koor voor het eucharistisch centrum, dat alleen op hoogtijdagen de diensten verzorgt en waartoe zangers uit alle andere koren kunnen toetreden (terwijl zij



desgewenst wel lid blijven van het eigen koor)

- De eventuele oprichting van een Schola Cantorum.

Daarnaast zullen de koren benaderd worden met het verzoek inzicht te geven in de kosten, zodat een vergelijking mogelijk wordt. Ook dat kostenplaatje zal aan de vergadering van koren worden voorgelegd, eventueel vergezeld van eerste conclusies vanuit het bestuur.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, vice-voorzitter*

Uit de Bestuursvergadering

Financiën

Tijdens de bestuursvergadering van 18 januari stond vooral het onderwerp financiën op de agenda.

Het bestuur streeft naar uniformiteit in de financiële administratie van de verschillende locaties, en naar een transparante vorm van beheer van de financiële middelen van de parochie als geheel en van het toezicht daarop. Op 14 december j.l. is daar over gesproken met de locatie penningmeesters. Een en ander heeft er toe geleid dat met ingang van januari 2012 de financiële administratie van de Enschedese parochie voor een groot gedeelte wordt ondergebracht bij de Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede (SDWE). Deze stichting is gewend te werken voor non-profit organisaties. De werkzaamheden van deze stichting, van de penningmeesters van de locaties, en van de penningmeester van het parochiebestuur zullen in goed overleg verder op elkaar worden afgestemd. Het

parochiebestuur hecht veel waarde aan een periodieke, onafhankelijke controle van de cijfers. In dat verband is aan de SDWE gevraagd om, in aansluiting bij de uitvoerende werkzaamheden, aandacht te hebben voor eventuele, onverhoopte onregelmatigheden en daar het bestuur over te informeren. Het contract met de SDWE wordt voor een jaar aangegaan, met stilzwijgende verlenging voor telkens eenzelfde periode.

We hebben in het bestuur besloten dat herinrichting van de financiën op 1 januari 2013 zijn beslag zal krijgen. Vanaf die datum zullen de financiële middelen centraal worden beheerd. Locaties kunnen dan naar rato van hun verplichtingen en behoeften een beroep doen op het gemeenschappelijke budget. De uitwerking van één en ander zal nog met de locatiepenningmeesters worden besproken.

De grote waardering voor de inzet van zoveel vrijwilligers doet niets af aan een door het bestuur soms noodzakelijk geachte functiescheiding. In dit verband is aan de heer Oude Elferink, penningmeester van de parochie, verzocht zo snel mogelijk te stoppen met de combinatie van het lidmaatschap van het bestuur en van de locatieraad van de St. Jan/-H. Michaël. Dit verzoek sluit aan bij afspraken die daarover eerder bij de fusie waren gemaakt. Een combinatie van deze functies is bestuurlijk niet wenselijk, omdat het tot verstrengeling van belangen kan leiden. In samenspraak met de betreffende locatieraad is besloten dat een nieuwe penningmeester voor de locatie zal



worden gezocht. De heer Oude Elferink kan vervolgens als bestuurs-gedelegeerde voor de St. Jan/H.Mi-chaël aan de beraadslagingen in de locatie blijven deelnemen, maar dan zonder de verantwoordelijkheid als lid van de locatieraad.

Overige onderwerpen

Verder is er in het bestuur onder meer gesproken over het overleg met de koren (zie verslag elders in Pelgrim), over de opvolging van de vertrekkende secretaresse en haar afscheid (zie verslag hieronder), over het parochieblad en het overleg met de hoofd-advverteerder, over bestuurlijke zaken betreffende de Ariënsgedachtenislocatie en over het collecteschema.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, vice-voorzitter*

Afscheid Henriëtte Kusters



Op vrijdag 27 januari hebben Bestuur, Pastoresteam, medewerkers van het secretariaat en een aantal andere genodigden afscheid genomen van

Henriëtte Kusters als secretaresse van de parochie. De bijeenkomst vond plaats in café-restaurant Savenije in Lonneker. Tijdens een gezellig samenzijn, waarbij ook Henriëtte's echtgenoot Jan en haar kinderen en kleinkind aanwezig waren, werd stilgestaan bij de vele jaren die Henriëtte

eerst voor het parochieverband en daarna voor de gefuseerde parochie werkzaam was. De vice-voorzitter van het Bestuur verwees in zijn toespraak naar de beginjaren van het PVE, toen Henriëtte, samen met o.a. Rien Tiehatten, aan de wieg stond van wat later uitgroeide tot een goed lopend centraal secretariaat. Hij roemde haar tomeloze inzet, haar accuratesse en hoge arbeidsmoraal. Misschien verliepen de laatste tijd sommige dingen anders dan Henriëtte het zich idealiter had voorgesteld, onder andere omdat in moeilijke financiële tijden niet alles wat wenselijk is ook mogelijk gemaakt kan worden, maar het centrale secretariaat staat als een huis, niet in de laatste plaats door het vele goede werk van de vertrekkende secretaresse. Henriëtte is per 1 februari 2012 opgevolgd door Ferlina Ezendam.

Het Bestuur dankt Henriëtte voor alles wat zij voor de parochie gedaan heeft en wenst haar alle goeds voor de toekomst.

Guus Berkien, vice-voorzitter

Bestuursleden op pad

Een delegatie van het Bestuur (de leden Schaap en Berkien) hebben op zaterdag 28 januari in Hilversum de **landelijke parochiedag van omroep RKK** bezocht. Deze werd voor de zevende keer gehouden en had dit jaar als thema “*Van sprakeloosheid tot geloofsoverdracht*”. RKK programmamakers (o.a. Leo Fijen, Wilfred Kemp, Roderick Vonhögen, Mathieu Bemelmans) en perscheffs



van verschillende bisdommen gaven voorbeelden van en tips voor eigentijdse geloofsoverdracht, o.a. via de parochiebladen en de sociale media. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst, die liet zien dat er nog genoeg vitaliteit in onze Kerk zit als je deze maar ziet en er op de juiste wijze gebruik van weet te maken.

Op 4 februari hebben drie leden van het Bestuur (Elberink, Schaap en Berkien) in Borne deelgenomen aan de eendaagse **bestuurs cursus voor parochiebesturen in het aartsbisdom**. Tijdens deze cursus is vanuit een praktijkgerichte, bestuurlijk-juridische invalshoek onder meer aandacht besteed aan de canoniekrechtelijke structuur van de Rooms-Katholieke Kerk, de parochie als rechtspersoon, de positie van de bisschop, de positie van het parochiebestuur, vermogensbeheer, -verwerving en -aanwending en aan de sluiting van kerkgebouwen.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, vice-voorzitter*

Een boek over Carel Jacobs

Carel Jacobs, een naam die bij velen - die de jaren vóór 1980 bewust hebben meegemaakt - onmiddellijk herinneringen zal oproepen aan een markant musicus; een bekende figuur in het culturele leven van Enschede.

Hij werd in 1909 geboren in 's Heerenberg, studeerde aan de toenmalige Kerkmuziekschool in Utrecht en kreeg in april 1930 een aanstelling als organist van de Sint Jacobuskerk. Later kreeg hij ook het mannenkoor

van deze kerk onder zijn hoede en werden zijn gaven ontdekt om met jonge kinderen om te gaan. Daaraan dankte de kerk een jongenskoor, dat vele jaren tot de roem van de kerkmuziek bijdroeg en in de hele regio bekend was.

Naast koordirigent was Carel ook de leider van de Leo-harmonie in Enschede, die in Groenlo en van de harmonie Sint Joseph in Oldenzaal.

Landelijke bekendheid kreeg hij door zijn jaarlijkse uitvoeringen van Bach's Johannespassion met zijn koor Soli Deo Gloria in Nijverdal.

In de loop der jaren had hij ook een eigen lespraktijk, was hij docent aan meerdere scholen en instituten in Enschede en was hij actief als componist en muziekrecensent.

In 1958 beëindigde hij zijn loopbaan als uitvoerend musicus toen hij directeur werd van het Twents Muzieklyceum, de voorganger van het tegenwoordige conservatorium. Deze functie behield hij tot aan zijn pensioen in 1974.

Zijn biografie is een uitvoerige beschrijving van de cultuurgeschiedenis van Enschede in de periode 1925 -1975, weliswaar met Carel als hoofdpersoon maar ook met aandacht voor belangrijke figuren als Klaas de Rook, Harry Mayer, Kuno Stierlin, August Vörding, met aandacht voor het jonge Twents Kamerorkest en Twents Philharmonisch Orkest, de oorlogsjaren, het verzet, het muziekonderwijs en in het bijzonder het Twents Muzieklyceum.

Een belangrijke plaats is ingeruimd voor Carel's beste vrienden Jochen en Helge Domp, die tussen 1937 en 1957 een in Enschede zeer bekende



muziekhandel hadden.

Jochen Domp viel als slachtoffer van de bezetter, ook Carel zelf moest de vernedering van een concentratiekamp ondervinden.

De presentatie van het boek zal op 3 maart a.s. om 15.00 uur zijn in de Geheerzaal van het Conservatorium onder de titel 'Carel Jacobs' / 'zijn leven, zijn werk, zijn vrienden, zijn vijanden' en is geschreven door zijn oud-leerling Hans van Dijk (nu als emeritus hoogleraar Muziekwetenschap in België woonachtig).

Kosten ca. € 25,-.

Hans van Dijk

Klooster het Larinksticht



Sinds 1867 staat in het centrum van Enschede het klooster het Larinksticht. Dit markante gebouw, eigendom van R.K. Enschede, huisvestte tot 1976 de zusters van O.L.V. van Amersfoort.

Deze zusters hebben vanaf 1968 het R.K. onderwijs in Enschede verzorgd

en opgebouwd. Begonnen met een naaischool kwamen daar later be-waarscholen en lagere scholen bij.

Na het vertrek van de laatste zusters in 1976 begon een ongewisse periode voor het gebouw maar in 1979 werd het verhuurd aan de stichting De Wonne, die er tot op vandaag nog in zit. Het beheer werd ondergebracht bij de toen opgerichte Larinkstichting. De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Er is een nieuwe schouw-burg gebouwd vlak naast het klooster en uiteindelijk is er een nieuwbouw-vleugel tot stand gekomen en een oude vleugel afgebroken.

De geschiedenis van dit klooster van-af 1867 tot 2011 heb ik de afgelopen tijd beschreven in een boekje. De voorgeschiedenis, het verhaal van de zusters en de opbouw van het onder-wijs komen aan de orde. Ook wordt aandacht besteedt aan de historie van de Wonne en de perikelen rond de sloop en nieuwbouw. In het voorjaar zal dit boekje worden gepresenteerd.

U kunt dit boekje nu al bestellen, **uitsluitend per mail of schriftelijk** op onderstaand adres.

De prijs zal ongeveer € 10,- zijn.

Na de presentatie krijgt u het dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Rien Tiehatten

Beukinkstraat 152,7511 RS Enschede
martiehatten@kpnmail.nl

Stichting Concordia

De stichting Concordia, die het gelijknamige fonds beheert heeft in de afgelopen tijd een nieuwe struc-tuur gekregen. De stichting is geheel



onafhankelijk maar wil, om beter op de toekomst te zijn voorbereid, meer rechtstreekse lijnen hebben met een aantal organisaties in Enschede.

Daarom is gekozen voor de volgende bestuursopzet, inmiddels verankerd in de statuten.

Naast een onafhankelijke voorzitter, een penningmeester en andere leden zijn in ieder geval in het stichtingsbestuur vertegenwoordigd, het parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere, de Parochiële Caritas Instelling en het Ariënscomité.



Parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere, de Parochiële Caritas Instelling en het Ariënscomité.

Per 1-1-2012 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Rien Tiehatten (Vz)

Wim Barkel (penningmeester)

Pastor Jan Kortstee (lid)

Gerard Oude Egberink (op voordracht van het parochiebestuur)

Nico Alink (op voordracht van de PCI), Thea Elfrink (op voordracht van het Ariënscomité)

Wij spreken vanaf deze plek nogmaals onze grote dank uit aan de aftredende bestuursleden, Henny Snijders en Jaqueline Blokhuis voor het vele werk dat zij voor de stichting hebben gedaan. Wij hebben inmiddels op passende wijze afscheid genomen.

Rien Tiehatten v.z.

Parochie van het jaar

Op de negende RKK Parochiedag in Hilversum is de parochie van het jaar deze keer geworden de H. Antonius

Abt parochie uit het Noord-Brabantse Schaijk-Reek. Deze verdiende de uitverkiezing, omdat zij erin geslaagd is het geloof van de kerk naar de samenleving te brengen. Dat is gedaan door een zogenoemde 'parochie-missie', die in september 2011 negen dagen achter elkaar plaatsvond en die voor alle doelgroepen in de dorpen bedoeld is.

Zij nemen als prijs het Christoffelbeeld mee, gemaakt door de nu bijna 100-jarige zuster Marie José van der Lee. Zij was aanwezig op de Mediadag en vertelde over haar geloofsweg in het leven. Dat was het mooiste verhaal van de Mediadag. Voor meer over de mediadag zie pagina 10-11.



Trees Schaap, redactie / bestuurslid

Mensen met een Missie

Sinds begin januari heeft Mensen met een Missie, de organisatie die mij vanuit Nederland ondersteunt in het project presentiepastoraat in El Jagüel, een nieuwe website onder de naam 'Dit is mijn missie'. Op die site krijgen uitgezonden als ik de gelegenheid om ons project aan een groter publiek te presenteren. Met foto's, tweewekelijkse blogs en andere informatie kunnen we laten zien wat we doen en vanuit welke



motivatie en inspiratie.

In de afgelopen tijd ben ik bezig geweest om mijn eigen pagina wat meer vorm te geven. Enkele blogs heb ik inmiddels geschreven en ik ben bezig om wat foto's in het album te plaatsen.

Het uitwerken van deze webpagina is voor mij een nieuwe uitdaging, want ik heb dat nog niet eerder gedaan. Maar ik begin te ontdekken dat het een aantrekkelijke manier is om contact met velen te onderhouden, naast mijn rondzendbrieven en stukjes in het parochieblad. Het is wat flexibeler en kleurrijker, niet alleen woorden maar ook plaatjes. Het plaatst mij en mijn bezigheden ook duidelijker binnen de context van Mensen met een Missie. Ik hoop er in de komende tijd nog veel meer vorm aan te kunnen geven. Daarom breng ik de website graag onder jullie aandacht.

Ik geef hieronder de gegevens, zodat jullie de pagina kunnen bezoeken.

De website heeft het volgende adres: www.ditismijnmissie.nl

Als je bovenaan klikt op 'de bloggers' kom je vanzelf mijn foto tegen en beland je op mijn pagina.

Ook via Facebook en Twitter is er toegang. Facebook:

<http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Mensen-met-een-Missie/261743583890104>

En twitter:

<http://twitter.com/#!/mensenmissie>)

*Hartelijke groeten,
Marc van der Post*

Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Passion (Palmzondagbije- komst voor jongeren)

Met Palmzondag viert elk bisdom Wereldjongerendag. De Palmzondagbijekomst voor jongeren van ons bisdom heet Passion. Passion is dit jaar wel heel bijzonder! Want The Fruits, de beste en bekendste katholieke jongerenband van Nederland, komt speciaal voor jou spelen. Passion vindt plaats op **zondag 1 april** in de St. Janskerk aan de Nieuwstadskerksteeg in Zutphen. De dag begint om 11.15 uur met de Palmzondagviering met Mgr. Eijk als hoofdcelebrant. Het thema van deze Wereldjongerendag is: 'Verheug je altijd in de Heer.' (Filippenzen 4,4)

De kosten bedragen € 5,- p.p. **Je kunt je tot 25 maart opgeven** door te mailen naar Hao Tran:

tran@aartsbisdom.nl

Jongerenprogramma Stille Omgang

Ga mee een avondje stappen in Amsterdam, ga mee naar de Stille Omgang! De Stille Omgang is een jaarlijkse, nachtelijke stille tocht, waarbij het wonder van de Eucharistie van 1345 wordt herdacht.

De Stille Omgang vindt plaats op **zaterdag 17 maart**. Tussen 20.00 en 01.30 uur is er in de prachtige St. Nicolaaskerk aan de Prins Hendrik-kade een speciaal jongerenprogramma. Alle jongeren (14-30 jaar) zijn van harte welkom. Tijdens het jongerenprogramma staan we stil bij het thema 'Durf', door middel van



muziek, theater, een spreker van formaat (zuster Anima Christi) en liturgie. Het hoogtepunt van de avond is het gezamenlijk lopen van de Stille Om-gang. Het Aartsbisdom Utrecht orga-niseert een busreis naar het jonge-renprogramma van de Stille Omgang. De bus heeft de volgende opstap-plaats en tijd: 16.45: Hengelo (Van der Valk, vlakbij de snelweg A1, Bornsestraat 400).

Na de Stille Omgang vertrekt de bus om 01.45 (Prins Hendrikkade, halte H5 Victoria Hotel, Amsterdam) en komt om 4.45 aan in Hengelo (Van der Valk).

De kosten (reis en entree) bedragen € 10,- p.p., te voldoen in de bus.

Aanmelden kan tot 9 maart bij Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl.

In deze eigen productie wordt het leven van Jezus Christus op originele wijze weergegeven. Het concert zal plaatsvinden in de kerk van de St. Jan-H.Michaël aan de Haaksbergerstraat in Enschede. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is gratis. Voor wie het gemist hebben in november is er een herkansing en voor wie nogmaals wil kijken en luisteren wederom een belevenis. Kijkt u voor een foto impressie op YouTube “All Together laat ons gaan zien” of ga direct naar de link:

<http://youtu.be/X3-0AyjW9rw>.

Namens All Together, Carolien Smit

All Together



Naar aanleiding van het verrassende Jubileumconcert getiteld “Laat ons gaan zien” van All Together op 18 november 2011 zal er in de veertig-dagentijd op vrijdag **16 maart** a.s. een herhalingsconcert komen. Het concert onder het motto “Van pop-2-pope” waarin popnummers worden afgewisseld met beeld-, film- en ‘indrukwekkende’ muziekfragmenten.

Allerhande

Speling Leesgroepen

Speling, driemaandelijks tijdschrift voor bezinning, brengt spiritualiteit met een visie.

Speling staat voor diepgang, heeft oog voor mystiek en kunst, is speels en verrassend.

Speling lezen betekent in contact blijven met de onderstroom van het alledaagse leven.

Speling samen met anderen lezen en bespreken is verrijkend voor je eigen spiritualiteit. Er komen Speling-leesgroepen (vier bijeenkomsten per jaar) in Groningen, Enschede, Hengelo, Almelo, Nijmegen, Boxmeer, Heerlen, Dordrecht, Den Haag, Oss, Haarlem en Amstelveen.

Informatie en aanmelding:

Stuur een mail met je naam en adres naar:

Spellinglesegroepen@gmail.com



KIEK (Kind en Kerk)



Carnavals Limerick (voor een leuke - slimmerik)



*Ben je een Kadolster, Veldmuus of Krekkel
Een Velvekeerl of zo gek als een Stekkel(r)
Drie dagen zingen en leut**

*Sommigen zijn zelfs teut** 🎵

Krekkel is Enschedees en erg lekker(r)

B

**Je ouders kennen deze woorden!*

Mopje: Een Oldenzaler zegt tegen zijn psychiater "Ik heb gedaan wat u zei. Ik heb 3 dagen lang als kip verkleed Carnaval gevierd en ik voel me heerlijk ontspannen en kiplekker". "Dat is mooi", zegt de psychiater. "Maar wat doet u dan nog hier?" Zegt de Oldenzaler "Ik vraag me nu af wanneer ik eieren ga leggen".

(ha. ha, misschien wel voor Pasen)

Mopje: Meester: "De meeste woorden die met on- beginnen zijn woorden die niet goed zijn, bijvoorbeeld ongehoorzaam, onaangenaam, enzovoort. Kan iemand nog zo'n woord geven?"
Kooze: "Ik meester: onderwijzer!"

Na carnaval begint op Aswoensdag de vasten! In de kerk kun je dan na de viering een askruisje op je voorhoofd krijgen.

Dit kan (ook) betekenen dat je goede voornemens hebt. En dat je je wilt voorbereiden op Pasen. Dit kun je ook goed doen door samen te delen met anderen. Of wat vaker te letten op anderen. Kun jij misschien een handje helpen?

Een gedichtje:

**Vind je het niet raar allemaal
wat je daar ziet op het jeugdjournaal**

**Jij eet maar en je buik is rond
Jij hebt een huis en bent gezond**

**Duizend kinderen hebben niets
moeten lopen hebben geen fiets**

**Jij kunt ook geven voor een kind zonder hoop
Misschien op school, met de sponsorloop?**



Klaar voor de optocht !

Redactie B





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.

Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 27 februari sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl 8509930

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

Nieuwjaarsreceptie

Op 8 januari was het weer zover, de nieuwjaarsreceptie. Na de dienst van 9.30 uur was iedereen welkom in het parochiehuis om elkaar voor het jaar 2012 het beste toe te wensen. Het was weer een gezellig drukte. Bij de koffie met krentenwegge, gevolgd door een drankje en hapje, werden de goede wensen uitgewisseld en werd weer even bijgepraat. In mijn korte toespraak heb ik deze keer vooral stilgestaan bij de vrijwilligers binnen onze locatie. Zonder de inzet van deze groep en de betrokkenheid is het onmogelijk onze locatie draaiende te houden. Als locatieraad zijn wij dan ook bijzonder trots op onze club vrijwilligers, van koor tot kerkenwacht. Men staat altijd klaar als er iets moet gebeuren en ook voor elkaar is er grote zorg. Veel dingen hoeft je niet eens te vragen, het gebeurt gewoon. Dat is iets wat gezegd mag worden en wat we moeten koesteren. In 2012 maken we er samen weer een mooi jaar van!

Ineke Keizer

Ziekenzalving

Op 6 maart a.s. is er om 14.30 uur **ziekenzalving** in het parochiehuis achter de kerk. De voorganger hierbij zal zijn Pastoor André Monninkhof.



U kunt zich opgeven bij Annie Haarhuis, telefoon **4331879**. Mensen, die vervoer nodig hebben, kunnen opgehaald worden. Dit dan graag melden, zodat hierover een afspraak gemaakt kan worden.

Bestellen Thuis-Paaskaars

Evenals het vorig jaar is het ook dit jaar weer mogelijk een paaskaars te bestellen voor thuis gebruik.

De kaarsen zijn leverbaar in 10 verschillende uitvoeringen in 3 of 4 maten.

De prijzen zijn:

200 x 70 mm € 10,95

300 x 60 mm € 24,50

500 x 70 mm € 49,95

600 x 80 mm € 67,95

Op een poster achter in de kerk staan de maten, de uitvoeringen en tevens een bestellijst.

De kaarsen zijn bestelbaar tot **17 maart a.s.**

Parochianen uit andere locaties kunnen uiteraard ook kaarsen bestellen.

L.Gasthuis, Koster

Kerkbalans 2012

De actie kerkbalans voor 2012 is weer begonnen en heeft dit jaar als motto: 'Wat is de kerk u waard'.

Namens de locatieraad willen we allereerst iedereen hartelijk bedanken voor de financiële steun in het afgelopen jaar. Vorig jaar hebben we aan kerkbijdrage een bedrag van € 20.243,00 ontvangen.

In 2012 hebben we uw steun echter ook weer hard nodig om het werk in onze locatie mogelijk te maken. Met een jaarlijkse begroting van ruim € 90.000 is iedere bijdrage welkom.

Uw bijdrage komt rechtstreeks toe aan onze locatie en wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van onze gebouwen, de energiekosten, pastorale projecten en bijzondere vieringen.

Met elke bijdrage zijn we blij, maar als richtbedrag noemen we een bedrag van € 100,- per jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer **91.15.30.037**, t.n.v. Jacobuskerk Enschede.

Alvast een welgemeend: Dank u wel!

Ineke Keizer, penningmeester

Kort verslag van het Lokaal Beraad op 16 januari

De bezoekersgroep meldt dat op 6 maart een ziekenzalving plaatsvindt in het Parochiehuys van de Jacobuskerk a.d. Walstraat.

U kunt zich hiervoor opgeven.

Afgevaardigden van de verschillende kerkkoren in Enschede zullen praten over hun toekomst. Veel koren verliezen leden vanwege ziekte en ouderdom en nieuwe leden blijven uit. Ook ons Jacobuskoor is hierbij geen uitzondering.

We hopen op een oplossing voor dit probleem.

Ook ouderen blijken soms geld van de Caritas nodig te hebben. Fien vraagt ons allemaal ogen en oren open te houden voor schrijnende gevallen. Fien heeft haar periode bij de Stadscaritas afgesloten en heeft in



Esther van de Veen een waardig opvolgster gevonden. Wij danken haar natuurlijk heel hartelijk voor de tijd die zij hierin heeft gestoken.

Er zijn op dit moment 5 acolieten, die nu goed zijn ingewerkt. Voor Marieke een last minder zodat ze niet meer alle zondagen aanwezig hoeft te zijn.

Net als andere jaren zullen weer verschillende scholen onze kerk bezoeken. Joop zal dan hierbij de gastheer zijn. Er zullen waarschijnlijk 3 nieuwe kerkenwachtleden bijkomen.

De kosterscursus in november in Hengelo gehouden, werd door meerdere kosters door het grote aantal mensen rommelig en ongeorganiseerd gevonden. De viering hierbij was wel mooi.

De pastoraatgroep komt maandelijks bij elkaar samen met Pastor Hans van der Hulst.

Vanuit de locatieraad is de schouwborg nog even ter sprake gekomen. De opbouw is begonnen. Het appartementencomplex moet eind 2012 klaar zijn.

De kerkbalansenveloppen zijn de deur uit.

De locatieraad heeft het plan een Bazaar (Rommelmart) te organiseren om geld binnen te krijgen voor onze locatie. Artikelen hiervoor zijn alvast welkom. U kunt hierover contact opnemen met de leden van de locatieraad.

Op verzoek zal bij de volgende bijeenkomst de film die gemaakt is van de restauratie gedraaid worden.

Volgende vergadering maandag 23 april. Aanvang 19.30 uur.

Parochiekroniek

In Memoriam

In de nacht van **2 januari 2012** is op 90 jarige leeftijd dhr. **Jan Engels** rustig ingeslapen. De uitvaart uit onze kerk was op 6 januari. Dhr. Engels woonde sinds enkele jaren weer in Enschede, aan de Pelmolen. Zijn gezondheid belemmerde hem de laatste tijd heel ernstig. We gedenken in hem een lieve, soms ook strenge vader, maar altijd trouw en ondernemend. Hij was gehecht aan zijn vrijheid, waardoor hij grenzen durfde overschrijden, zonder dat hij daarbij de verantwoordelijkheid die hij droeg veronachtzaamde. Zijn zondagse kerkgang was belangrijk voor hem, en hij kon niet tegen negativiteit. Ook in zijn ziekte en benauwdheid bleef hij de mensen om hem heen dankbaar gewaar, zonder dat hij daarbij de controle uit handen gaf. Die sterke kant van hem maakte het hem ook moeilijk om los te laten, maar tenslotte durfde hij zich in geloof toe te vertrouwen aan alle zorgen en aan God.

Jeanine Molleman

Gedoopt

8 januari 2012:

Thomas Wessler, zoon van Marijn en Thecla Wessler- van der Vaart.

Dat hij mag opgroeien in liefde binnen een levende geloofsgemeenschap.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

*Als je geen weg vindt,
leg er dan een aan*

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Op donderdag 2-2-2012 is door mevrouw W.H. May, gedeputeerde van de provincie Overijssel, het startsein voor de laatste fase van de restauratie van onze kerk gegeven. Zoals u weet streven wij ernaar om de kerk zoveel mogelijk open te houden, alleen als het niet anders kan, zal er een dienst worden overgeslagen of zullen we moeten uitwijken. Wij zullen u hierover op tijd informeren.
-Tijdens een mooie gezinsviering met het kinderkoor van de Paus Johan-



nesschool op zaterdag 28 januari hebben zich 26 kinderen gepresenteerd, zij gaan op 3 juni hun Eerste Heilige Communie doen. Onder het motto samen op weg gaan de kinderen zich de komende weken voorbereiden op deze voor hen belangrijke stap.

-Bij deze Pelgrim ontvangt u een brief en acceptgiro voor de actie Kerkbalans.

WAT IS DE KERK U WAARD?

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen geloofsgemeenschap. En wordt door ons van harte aanbevolen.

-We blijven op zoek naar:
Misdienaars (jongens en meisjes)
Kosters en of collectanten

Sorteerders en of bezorgers Pelgrim
Personen voor de bezoekersgroep

-Bij de evaluatie van de gezinsviering op kerstavond zijn wij tot de conclusie gekomen dat we het anders moeten proberen te organiseren.

We zullen ouders en leerkrachten meer bij de dienst gaan betrekken, we gaan alle teksten in het boekje afdrukken en gaan ervoor zorgen dat ook mensen achter in de kerk de viering goed kunnen volgen.

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-
raad, Jos Marsman 053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl*

‘Stichting Behoud’

Ook blijven we uw aandacht vragen voor de komende renovatie.

Banknummer voor de actie van parochianen is 44.56.81.403

T.n.v. Bestuur St. Joseph
Omschrijving: Renovatie St.Jozefkerk

Restauratie

In de volgende Pelgrim meer over de restauratie.



*Op de valreep binnengekomen
(Redactie)*

Mariakapel



Hoe vindt u de Maria kapel geworden? Ik vind het zeer strak en mooi. Graag uw reactie!

Het culturele uitstapje op donderdag 8 maart a.s. Nijmegen gaat gewoon door, alle mensen die zich hebben opgegeven gaan mee. Aanwezig zijn in het Parochiecentrum om 9.30 uur.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris*

433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Mevr. T. van Rijnssoever

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er koffiedrinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

De haan meent dat de zon opgaat omdat hij kraait

Parochie-avond

Zoals u al hebt kunnen lezen in de vorige Pelgrim is er op vrijdag **23 maart** a.s. een avond voor parochianen van de Ariënsgedachtenis.

Het is voor het eerst dat er een parochieavond op deze manier georganiseerd wordt. We hopen dat deze avond



veel parochianen elkaar zullen ontmoeten onder het genot van hapje en drankje.

Tevens kunnen we genieten van **Cabaretgroep MGNH** (Mag Geen Naam Hebben).



Met een vette knipoog vragen zij zich af hoe de toekomst van de kerk er uit zal zien. Ze gaan terug naar de tweede helft van de vorige eeuw, bliken terug op 'Het Rijke Roomsche Leven' en plaatsen een kritische noot bij het heden. Iedereen zal zich er in kunnen herkennen.

De avond wordt gehouden in het parochiecentrum van de Ariënsge-dachteniskerk.

Vanaf 19.15 uur staat de koffie en thee klaar en het programma begint om 19.30 uur en zal om ongeveer 22.00 uur afgelopen zijn.

Informatie / aanmelden voor deze avond i.v.m. de organisatie kan op de volgende manieren:

Telefonisch bij Ans Koiter:

053-4765220

Per mail: ans.koiter@gmail.com

*Erna Perik, namens de
Pastoraatgroep en Locatieraad*

Gemeenschappelijke ziekenzalving (herhaling)

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar kort voor Pasen gelegenheid tot deelname aan de **gemeenschappelijke ziekenzalving**. Deze viering zal plaats vinden op **zaterdag 24 maart om 10.00 uur**. Het helende sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Het is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen. Pastoor A. Monnikhof zal het sacrament toedienen, de zang zal worden verzorgd door het dameskoor. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in het parochiehuis.

U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13.

Uw naasten, kinderen, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze viering met u mee te vieren.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Gerti Tempfli*

Ik geef de pen door aan.....

Zomaar op een dag gaat de telefoon en wordt me gevraagd om een stukje te schrijven in Pelgrim, wat ik bij deze met plezier doe.



Mijn naam is **Harry Haverkort**, ik ben 75 jaar, geboren in de Boeroestraat en ben alleen van het prachtige Hogeland weggeweest tijdens de oorlog, omdat ons huis op 10 oktober 1943 gebombardeerd was en in 1947 zijn we weer naar het herbouwde huis teruggegaan.

Wij behoren ons hele leven al onder de Heilige Hart kerk, maar we gaan niet zo vaak naar deze kerk omdat 9.30 uur mij een beetje te vroeg is, dus gaan we elke zondag naar Lonneker of de Mariakerk of de Verrijzeniskerk.

Vroeger, waar wij ouderen het liefst over praten, alles was toch beter toen (maar niet heus), waren er op zondag altijd 3 missen. De collecteschaal werd gevuld met centen, want geld hadden we natuurlijk niet. Om even wat voorbeelden te noemen over de waarde van het geld:

Toen ik begon te werken na de Ambachtschool was mijn "salaris" fl. 11,95, waar ik 48 uur voor moest werken. Zaterdag gingen we dansen in het parochiehuis van de Jozefkerk, een glas limonade 20 cent, een biertje 25 ct. Op de hoek van de Hoogstraat-Heutinkstraat zat de tweede cafetaria van Enschede. Een patatje kostte 15 ct. Toen was er armoede en nu nog!

Toen werden mensen ondersteund door Caritas en St. Vincentius en dat is nog steeds zo, denk ook maar eens aan de voedselbanken.

Honderd jaar geleden gingen al priesters helpen over de hele wereld en nog is er geen stromend water in de binnenlanden van Afrika.

Ik wil maar zeggen, er is geld genoeg, het wordt alleen niet altijd goed besteed. Denk maar aan het glazen huis

in Leiden. Binnen een week 8 miljoen euro. Laten we hopen dat dit geld goed besteed wordt!

Wat mijzelf betreft, in april hopen we 50 jaar getrouwd te zijn en samen 100 jaar te worden wat waarschijnlijk niet gaat lukken, maar hoop doet leven, toch!

De pen geef ik door aan de heer **Frits Heijne**, die vast een heel mooi stukje kan schrijven.

Harry Haverkort

Rectificatie

In het vorig nummer van Pelgrim stond een foutje in deze rubriek.

De aanhef moest zijn: Mijn naam is Ineke **Kaalverink** en ik ben alweer 51 jaar getrouwd met Johan Altmühl. Waarvoor onze excuses!

Redactie

Kruisweg van voormalige Goede Herderparochie

Dit konden we de vorige keer in Pelgrim, in het gedeelte van de Verrijzenislocatie, lezen: "*Wij vertelden u vorige keer over de kruiswegstatie van de voormalige Goede Herderkerk. Wij hebben ze bekeken en vonden ze erg mooi. Ze zijn bescheiden van omvang maar prachtig gemaakt. Naar onze mening passen ze perfect in onze kerk. Alle 14 staties waren op één na in goede staat. De 15^e statie, de opstanding, hoort er officieel niet bij. Maar gegeven de naam van onze kerk willen we die toch graag in onze kerk hangen. Deze statie moet echt volledig gerenoveerd worden. Daarom liggen alle staties*



op dit moment bij beeldengieten 't Stiepeltje. Ergens in het voorjaar is de beeldengroep gereed. Dan zullen wij ze een mooie plaats geven in onze kerk en het geheel inhuldigen"

Als laatste vicevoorzitter van de Goede Herderkerk kan ik u zeggen dat we erg dankbaar zijn met het feit dat "onze" kruisweg nu in de Verrijzenis komt te hangen. Fijn dat ook de 15^e statie in ere wordt hersteld door 't Stiepeltje. (Aan de Velveweg is de opstanding (15^e statie) op dit moment vrijwel recht tegenover de plek waar ze altijd hing!) Dank ook aan mevrouw Trees Schaap, die het bestuur van de parochie Jacobus de Meerdere vertelde over het feit dat de kruisweg van de voormalige Goede Herder op zolder lag! Zo zie je maar: als je op de goede manier met elkaar communiceert kun je elkaar helpen en boek je vooruitgang!

Thea Elfrink

Buurtkamer nu ook op de laatste zondag van de maand open

Gevestigd aan de Lage Bothof 334 is de voormalige **Vleeschhouwerij** (deze naam staat nog op de gevel van het pand) elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur, maar sinds dit jaar ook elke laatste zondag van de maand op de middag van 14.00 tot 16.00 uur geopend!

De buurtkamer is op de eerste plaats een ontmoetingspunt. De huiskamer is ingericht als in de vijftiger jaren. Een gezellige tafel met een bloemetje staat

in het midden. U kunt hier op bovengenoemde uren zomaar binnen wandelen voor een kopje koffie of thee, of alleen voor een praatje.

Het voorste gedeelte (de vroegere sla-gerij) is ingericht als (buurt)museum. Inmiddels zijn ongeveer 15 gastvrouwen en -heren actief om het reilen en zeilen van de buurtkamer zo goed mogelijk te laten verlopen.

Loop gewoon eens binnen. U bent zeer zeker **welkom!**

Thea Elfrink

Zegeltjes plakken

De zegeltjesactie van EMTé is afgelopen, maar tot 10 maart kunt u deze nog inleveren bij mevrouw Anny Prieshof, die samen met de werkgroep "ontmoeten in de wijk" (eerder Kerk en Wijk) de zegeltjes verzamelt en zorgt dat van halve boekjes of losse zegeltjes, volle boekjes worden gemaakt. Mevr. Prieshof en de andere leden van deze werkgroep weten heel goed op welke adressen de boodschappakketten méér dan welkom zijn. Ook helpt zij u, want mocht u uw kaart niet vol kunnen krijgen? Zij helpt u graag mochten er nog enkelen ontbreken.

In het verleden heeft mevr. Anny Prieshof al heel veel pakketten (meestal 's avonds) fietsend bezorgd!

Dus mensen uit heel Enschede (niet alleen Velve Lindenhof) help en **lever massaal uw EMTé zegeltjes in op Oliemolensingel 9** of breng ze even naar Museum Buurtkamer de Vleeschhouwerij.

Thea Elfrink



Voor u gelezen in “Op Tocht”

Per 1 januari 2012 is benoemd mevr. C(arin) Th.E.J.M. Timmerman voor een periode van een jaar tot categoriaal parochiedewerkster in de Parochie de Goede Herder in Hengelo en tot lid van het pastoraal team. Ze is werkzaam vanuit het profiel diaconie.

Goede start 2012

Op zondag 15 januari werd na de viering, waarin het Ariënskoor nogmaals de mis van Mozart zong (die het ook op Kerstavond ten gehore bracht) de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Op deze gezellige, sfeervolle bijeenkomst sprak dhr. Jos Lurvink namens de locatieraad. Hij memoreerde dat vooral voor R.K.



Nederland, 2011 een turbulent jaar werd. Maar ook in Enschede is er veel gebeurd. Vanuit het bestuur van de parochie Jacobus de Meerdere is mevr. Trees Schaap nu de aangezeven persoon om het contact met de Ariënskerk te onderhouden. Hiermee

volgt ze dhr. Rien Tiehatten op! Als nieuw lid in onze locatieraad verwelkomen we mevr. Toos van Rijnsoever evenals drie nieuwe leden in onze pastoraatgroep te weten mevr. Carina Meijer, mevr. Marianne Oosterveld en mevr. Erna Perik. Jos Lurvink en met hem wij allen, wensen de dames erg veel succes.

In 2011 werden twee jubilea gevierd. Het dameskoor en de poetsengelen werden beiden 40 jaar. Erg belangrijk zijn deze groepen voor het dagelijks reilen en zeilen van onze geloofsgemeenschap.

Dankbaar is de spreker ook voor het werk van de vele vrijwilligers die onze locatie rijk is. In de Ariënskerk is het een goede gewoonte één van de vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Dit zonder afbreuk te doen aan het vele, vele werk van alle vrijwilligers!

Dit jaar werden er **twee** vrijwilligers gekozen tot parochiaan van 2012. mevr. Marianne Oosterveld en Mevr. Joke Stam. Namens alle parochianen van de Ariënskerk kregen zij, uit handen van Jos Lurvink bloemen aangeboden.

Thea Elfrink, Redactie

Het parochiecentrum is op dinsdag 28 februari gesloten. Voor dringende zaken is iemand bereikbaar via de telefoonbeantwoorder.

*Leer van andermans fouten
want het leven is te kort om
ze allemaal zelf te maken*





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede
e-mail: stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:
Iedere zondag 9.30 uur (nl)
Iedere zondag 16.30 uur (pl)
1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)
Stille aanbidding (kapel)
Iedere dag 18.30 – 19.30 uur
Marialof (kapel)
In de maand mei en oktober 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor
Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te
wonen. Heeft u hulp
nodig voor kleine reparaties in en om het
huis. Wilt u bezoek aan huis voor een
praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte
of opname in het ziekenhuis. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat, u
kunt ook langskomen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft
voldoende parkeergelegenheid en er
zijn faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



22 februari

Aswoensdag

Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de Mis die het officiële begin van de veertigdagentijd markeert, het zogeheten 'askruisje'. De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat.



Stof

Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk: 'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. Deze tekst is gebaseerd op het 'doodvonnis' dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3,19).

26 februari

1^e zondag van de 40 dagentijd

4 maart

2^e zondag van de 40 dagentijd

9 t/m 18 maart

9^e daagse noveen H. Jozef

11 maart

3^e zondag van de 40 dagentijd

17 maart

Mirakel van Amsterdam

"Stille Omgang"

herinnert aan de verering van een H. Hostie die niet door de vlammen was verteerd, toen de hostie door een zieke in de stad Amsterdam was overgegeven en in het haardvuur geworpen (15 maart 1345). De H.Hostie kwam steeds terug in het haardvuur, ondanks dat de H.Hostie steeds naar de kerk werd gebracht. Velen zagen in de ongewone gebeurtenissen die op dit ongehoorde verschijnsel volgden, tekenen van Gods genade en werden gesterkt in hun liefde tot dit Sacrament.

18 maart

4^e zondag van de 40 dagentijd

Zondag Laetare

Laetare is Latijn voor 'Verheug U' en verwijst naar voren, naar het hoogfeest van Pasen. Op deze zondag mag roze(= mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt worden.

19 maart

Hoogfeest van

de H. Jozef

St. Jozef, vader van het 'heilig huisgezin'

Er is op maandagochtend om 10.00 uur een H. mis in de Jacobuskerk

en om 19.00 uur een H. mis in de Jozefkerk



BIJBELGROEP



De Bijbelgroep is maandelijks op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal.

Wil je kennismaken met het katholieke geloof dan is de Alpha cursus een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

KRONIEK



Dhr. Godfried Siers overleden 10 januari 2012, geb. 15 maart 1940 wonende Watermanstraat 26

Dhr. Johann Lienesch overleden 15 januari 2012, geb. 2 februari 1937 wonende Toekomststraat 131

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe

NIEUWS PASTORAATGROEP

Tijdens de vastenperiode zal er achter in de kerk een infobord staan waar informatie op staat betreffende de bisschoppelijke vastenactie.

In de kapel zal van 9 maart t/m 18 maart de noveen worden gebeden ter ere van de H. Jozef.

Op zondag 11 maart is er weer een Engelse H. mis om 11.00 uur in de kapel voor meer informatie: Andrea Herrera- Jaramillo, 0641205728

Op zaterdag 17 maart is er een Stille Omgang. Jongeren van de St. Pauluskerk maar ook uit andere locaties zijn van harte uitgenodigd om mee te lopen. meer info zie: <http://www.stille-omgang.nl/jongeren/>
Er gaat een bus vanuit Hengelo
Voor opgave mail naar: tran@aartsbisdom.nl

Wil je ook palmpasen stoken maken dan kun je opgeven bij het St. Paulussecretariaat. Meer info volgt.

RKS Ariëns

Voor actuele informatie en activiteiten voor studenten in Enschede ga naar: <http://www.ariens.utwente.nl>
of mail naar rksariens@gmail.com.





Wat is ècht belangrijk?

Als voorbereiding op het grote feest van Pasen is er in de kerk de Veertigdagentijd. Je raadt het al: die duurt 40 dagen.

Aswoensdag

De veertigdagentijd begint op woensdag 22 februari. Aswoensdag begint als het Carnavalsfeest is afgelopen.

Askruisje

Op Aswoensdag gaan mensen naar de kerk en krijgen ze een kruisje met as op het voorhoofd. De as voor dat askruisje wordt meestal gemaakt van de palmtakjes van het afgelopen jaar. Die worden verbrand, en de as wordt gebruikt voor het askruisje.

Dat askruisje herinnert ons eraan dat we alles wat we hebben niet t e belangrijk moeten maken. Je televisie, je computer, je auto, je computerspelletjes: het is fijn als je ze hebt, maar z o belangrijk zijn die spullen nou ook weer niet.



Andere dingen zijn veel belangrijker: delen met anderen, goed voor elkaar zijn, bidden, luisteren naar wat God ons vraagt. Daarom proberen we in de Veertigdagentijd minder luxe te leven, we proberen te delen met mensen die arm zijn of honger hebben. Ook proberen we wat vaker aan God te denken.

Kun je zelf nog andere dingen bedenken?

Vergeeten jullie ook de kinderwoorddiensten niet

Groetjes van de Kinderwoorddienst groep.





H. Geest - Maria

Deurningestraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.

19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon:*

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W. Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

Kopij inleveren **vóór ma. 5 maart**

Periode: 21 mrt. t/m 26 april (incl.

Goede Week en Pasen

PELGRIM, wát 'n mooi blad!

VERGADERAGENDA

vr. 24 febr. 13.45 u. 1^e Communie

wo. 29 febr. 19.30 u. KVG

ma. 5 mrt. 09.30 u. Red. par. blad

wo. 7 mrt. 19.30 u. Locatieraad

vr. 9 mrt. 13,45 u. 1^e Communie

vr. 23 mrt. 13.45 u. 1^e Communie

WIJ HERDACHTEN HEN IN ONZE GEBEDEN: (2 jan. / 31 jan.)



Johan en Annie
Mekkelholt-Witbreuk,
Gerard Lesscher, Annie
Schepers, Erik Jannink,
onze zieken, Annie
Beckers, fam. Beckers,
Tadeusz Maciejczyk,
fam. Maciejczyk, fam.

Bevers-Kleinsman, pastor Ben Tiedink,
jaargedachtenis, Fam. Kamphuis en van
Leeuwen, Jos Stijntjes-Punte en overl.
fam., Koen Westerveld, Piet Laan, Ans
Lucassen-Weersink, Ida Kormelink-Oude
Kotte, Richard ter Pelle, *jaar-
gedachtenis*, Hannie Douwma, Bart Vos,
Willem Vaneker, uit dankbaarheid bij een
40-jarig huwelijk, voor het slagen van
een zware operatie.

OVERLEDEN

Petrus Jacobus Laan

*Als je onderweg veel
vriendschap verwerft,
blijf je leven als je sterft.*



Deze mooie tekst stond op het
gedachtenisplaatje van Piet
Laan. Petrus Jacobus Laan werd
geboren te Harenkarspel 21 augustus
1938. Hij was ridder in de Orde van
Oranje Nassau.



Wij gunnen hem zijn rust bij zijn ouders en broer Jack.

Wij zullen zijn bescheidenheid, zorgzaamheid en levenslust erg missen.

Op 11 januari was zijn uitvaart vanuit de Mariakerk.

Johanna Hendrika Douwma

Blijheid straalde ze uit wanneer ze haar kinderen zag en samen met haar zussen was. Familie was het belangrijkste in haar leven. Zij kende een jeugd vol liefde en warmte waar ze graag over vertelde. Haar leven werd getekend door het verlies van haar moeder toen ze tweeëntwintig was. Ze trouwde en kreeg haar tweeling van wie ze zielsveel hield. Tot haar grote verdriet eindigde haar huwelijk na dertig jaar. Toch bouwde ze weer een nieuw leven op met dierbare vrienden, burens en familie.

Ze werkte hard om rond te komen, maar deed het met veel plezier en toewijding. Ze verwachtte weinig en was dankbaar voor alles wat ze mocht ontvangen. Als ze lachte, straalde haar gezicht. Als ze hilde, voelde je haar verdriet. Al haar emoties en meningen uitte ze met overgave. Het laatste jaar van haar leven tekende zich door haar ziekte. Steeds vaker zei ze: "Ik ben zo moe."

Tijdens haar ziekte kreeg ze veel steun van haar zussen, stiefmoeder, vrienden en haar buurvrouwen. "Waar ik toch al die lieve mensen aan te danken heb", vroeg ze zich af.

Ze is vredig ingeslapen in het hospice in Enschede.

Op 19 januari was haar uitvaart vanuit de Mariakerk.

EERSTE H. COMMUNIE 2012

Door de werkgroep Eerste Communie

De 1^e Communie zal plaatsvinden op: ***zondag 15 april 2012.***

Er is een ***informatieavond*** op: ***dinsdag 14 febr. om 20.00 uur in het parochiecentrum.***

► **Zie ook de vergaderagenda!**

OVERIGE VIERINGEN.

► **Het Achtervoort:**

Elke 4^e maandag van de maand 18.30 uur Eucharistieviering door Pater Jan Gieselink Sm. m.m.w. van het Gemengd Koor.

► **De Dollard:**

Elke 1^e dinsdag van de maand 18.30 uur woord- en communieviering.

PELGRIM IN GEVAAR!

Wegens gebrek aan bezorg(st)ers kan uw 'Pelgrim' niet meer worden bezorgd in de Deppenbroekstraat, Ganzediepstraat, Keteldiepstraat en de Schipbeekstraat.

► ***Meld u aan voor bezorg(st)er voor bovengenoemde straten. (Totaal 24 boekjes.)*** E-mailadres voor aanmelden: penrgieske@marthedes.nl

► ***Als u geen boekje thuis krijgt, kunt u een exemplaar van PELGRIM in de kerk komen afhalen, wél zo gemakkelijk én we zien u graag!***

PELGRIM, wát 'n mooi blad!

► **Mooi ook om te bezorgen! Doen!**



INGEKOMEN STUKKEN

Hou het kort én.....



..... op tijd!!

ROBERT WIGBERS

Nieuwe beheerder parochiecentr.

Door Henny ter Huerne (Voorzitter)

Eindelijk, vervanging voor Gerrit Grefte in de vorm van Robert Wigbers: beheer Parochiehuis.

Ca. 2 jaar geleden was Gerrit Grefte nog op en top in functie op "zijn" parochiehuis. Hij voerde daar het beheer. Helaas werd de gezondheid wat slechter en ging

alles lastiger. Gerrit diende aan er mee te stoppen. Oei, we hadden zo niet iemand anders. Wij, eerst als parochiebestuur later als locatieraad, aan het polsen en gissen wie is nu geschikt voor deze functie. Wie heeft tijd, wie kan het ook. Het is allemaal niet heel erg moeilijk maar het is wel belangrijk dat het gebeurd. Er moet op toegezien worden dat alles netjes blijft, dat Otto's op tijd naar straat gaan, dat op de bewuste ochtenden gastvrouwen/heren aanwezig zijn en indien niet hoe vangen we dat dan op? Kleine taken maar wel het cement in het sociale gebeuren zoals dat plaatsvindt in en om het parochiehuis, meestal op de doordeweekse ochtenden.



den. Vorig jaar kwamen wij Robert Wigbers op het spoor. Robert stond bekend als wel heel er handig en had ook wel tijd en zin om af en toe een klus te doen. Het begon met het aanbrenge van het urinoir achterin het parochiehuis, een oude wens en wel heel makkelijk als onze kerk weer eens wordt verhuurd voor een concert. Daarna was Robert actief tijdens de restauratie van de klokkenstoel, ook hier werd zijn inzet zeer gewaardeerd en rond deze tijd hadden Hans Reuver en ondergetekende al onze eerste gesprekjes met Robbert. Zou het iets voor hem zijn een stukje beheer van ons parochiecentrum op zich te nemen? Uiteindelijk bleek van wel, al is Robert niet echt een administratieve tijger en daar houdt hij zich dus verre van. Robert gaat meer de praktische zaken oppakken en voor diegene die regelmatig in het parochiehuis aanwezig is zal Robert een bekende verschijning zijn of worden. Robert veel succes bij deze taak!

GEBOREN

Onze Pelgrimbezorgster Esther Koiker is bevallen van een dochter:



Farah Maria

Wij wensen Ramon en Esther Koiter van harte geluk! Dat Farah moge opgroeien in liefde en gezondheid!

"Gaaf het bezorgen van Pelgrim nu gewoon door?" "Ja hoor, ik leg het stapeltje gewoon óp de kindervagen!"

Natuurlijk ging er een bloemetje naar Esther! Nogmaals: van harte!

Het 'Pelgrimbezorgteam'





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Vesper in de 40-dagentijd

"Want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven." (Mt. 25, 35)

Iedere zondag van de Advent en de veertigdagentijd is er een **oecumenische Vesper van 19.00 uur tot 19.30 uur** in de Eudokiakapel van de Apostel Thomaskerk.

Dit keer gaan we ons verdiepen in een hongerdoek. Een **vasten- of hongerdoek** (latijn: *velum quadragesimale*), is een vanaf de middeleeuwen in rooms-katholieke kerken gedurende de vastentijd opgehangen doek vaak voor aan het altaar. De doek werd vaak versierd met tafereelen uit het lijden van Christus. In latere tijden ook met voorstellingen van missioneringarbeid, onder meer vervaardigd door derde-wereldkunstenaars. Ook in de protestantse kerk wordt het hongerdoek gebruikt.

Naast het verdiepen in het hongerdoek gaan we uit de bijbel lezen. We lezen daarbij andere stukken dan er deze dag in de andere vieringen gelezen wordt. Verder wordt er gebeden, is er meditatieve muziek en stilte om te mediteren. We zingen enkele liederen. Voorafgaand aan de laatste vesper op 1 april, die van palmzondag, zal er een sobere maaltijd zijn, om 18.00 uur. Hierna vervolgen we dan met de vesper.

U bent van harte welkom op de zondagen; **26 februari, 4, 11, 18 en 25 maart om 19.00 uur en op 1 april om 18.00 uur.**

We hopen dat velen van u meedoen.

*Namens de oecumenische werkgroep
St.Jan-Michaël en Apostel Thomas
Kerk, Tiny Hannink*



En dan is er koffie!

In oktober 2011 zijn we begonnen met koffie schenken **na iedere zondagviering**. We hebben aan de reacties van de kerkgangers gemerkt dat zij dit erg waarderen en daarom gaan we er ook in dit nieuwe jaar mee door.

U bent welkom op de volgende data:
Zondag 19 februari,
Zondag 4 maart, Zondag 18 maart
Tot ziens in de parochiezaal.

De koffiegroep

Koffiedrinken

Al verschillende zondagen wordt er 's **middags** koffiedronken in het parochiehuys van de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat. Het is steeds erg gezellig. Naast koffie- en theedrinken is er tijd voor een praatje, maar voor wie dat prettig vindt is er ook gelegenheid voor een spelletje. Kaarten of sjoelen, maar als u een ander spel wilt; er zijn mogelijkheden genoeg.

Het gaat om de zondagen dat er in de St. Jankerk **géén** viering is (om de week). De komende tijd is dat **26 februari en 11 en 25 maart**. Het is dan van **15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur**.

Als er op zondag een viering is, wordt er na de viering koffie gedronken.

Deze zondagen zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft, of die het leuk lijkt/vindt om met andere mensen in contact te komen.

Dus of u nu alleen bent of met partner, u bent van harte welkom.

U hoeft zich hier niet voor op te geven, kom gewoon gezellig binnen wandelen.

**BIJ DEZE BENT U VAN HARTE
UITGENODIGD.**

De pastoraatgroep

Sams kledingactie

Op zaterdagmorgen 31 maart tussen 10 en 12 uur wordt er op het plein voor de St. Jankerk weer een kledinginzamelactie gehouden.

Houdt U er alvast maar rekening mee bij het opruimen van uw oude kleding of grote schoonmaak.

Opbrengsten

Evenals andere jaren informeert MOV Zuid/ West Enschede U ook dit jaar weer over de opbrengsten van haar actie's.

De Vastenactie van 2010 heeft voor de St.Jan/Michaël-locatie 2.736,95 opgebracht.

Van de actie in 2011 is de definitieve uitslag nog niet bekend maar is de telling tot op heden 2.102,87. Een prima resultaat waar we U dankbaar voor zijn.

Ook dit jaar vindt U in het parochieblad Pelgrim een vastenzakje, dat door de Wijkcontactpersoon bij U wordt gehaald. Ook staat er achter in de kerk een bus, maar overmaken per bank kan ook. Op het zakje van de Vastenactie staat een banknummer Als U uw bijdrage overmaakt kan



men zien aan de postcode dat het zakje van onze locatie afkomstig is en krijgt onze werkgroep daar bericht over.

De actie voor Solidaridad bracht 36,11 op.

De Bisschoppelijke Adventsactie: 144,65.

Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Gedoopt

Op **15 januari** is gedoopt

Kyan Pit

Zoon van Remco en Chantal Pit.

Overleden

Mw. Annie Schunselaar-Haarhuis ze woonde aan het Broekheurneplein 2-348. Mw. Schunselaar-Haarhuis is 100 jaar geworden.

In Memoriam

Op **13 januari** j.l. overleed in de leeftijd van 86 jaar **mevrouw Juul Hartsteen**. De crematieplechtigheid was op donderdag 19 januari in het crematorium te Usselo.

Het leven van mevrouw Juul Hartsteen was niet gemakkelijk. Met haar vijf kinderen kwam zij vanuit Indonesië in februari 1960 aan in ons land. Na een eerste opvang in Hengelo kregen zij en haar kinderen een eengezinswoning toegewezen in Losser. De ontvangst daar was hartelijk. De gemeente steunde haar en haar kinderen en maakte hen vertrouwd met typisch Nederlandse

gewoonten, zoals het Sinterklaasfeest. Na 11 jaar wonen in Losser, verhuisde mevrouw Hartsteen naar Enschede. Hier bleef ze de rest van haar leven wonen.

Haar leven was een leven van eenvoud, met zorgen en vele opofferingen. Toch heeft ze weinig geklaagd en aanvaardde alles zoals het kwam. Ze was tevreden met het leven, dat haar was gegund. Haar kinderen waren gezond en konden zich in het leven goed redden. Zolang het haar kinderen goed ging, was zij gelukkig.

Haar geloof liep als een rode draad door haar leven. Haar geloof gaf haar de kracht tot overgave. Ze had het gevoel, dat God een goede herder voor haar was, die haar de richting wees in het leven. We bidden, dat zij nu thuis mag zijn bij de goede God.

Pastoor André Monnikhof

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 1 maart	Eucharistie
Donderdag 8 maart	Protestant
Donderdag 15 maart	Eucharistie
Donderdag 22 maart	Protestant
	Avondmaal
Donderdag 29 maart	Eucharistie

Hatteler

Woensdag 21 maart Eucharistie





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van der Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Vacature: *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van der Pieterman
Vacature: *lid*

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

**Van de locatieraad en de
pastoraatgroep (LRV/PGV)**
Op woensdag 4 januari vergaderden
LRV/PGV van onze kerk weer.
In de vorige Pelgrim meldde ik het al
in het kader van vacatures. We heb-
ben een nieuwe penningmeester.
Wendy Bathoorn neemt de fakkel



over van Frans Greuliker. Iedereen die aanwezig was op de vrijwilligersavond van 13 januari heeft al met haar kennis kunnen maken. Zij was dan ook aanwezig op de vergadering van januari. Inmiddels is Wendy zich aan het inwerken.

- Het secretariaat is enige tijd gesloten geweest op maandagochtend. Doordat Ferlina Ezendam aan de slag is gegaan op het secretariaat van het centrale parochiebestuur kwam de werkgroep secretariaat mensen tekort. Inmiddels is dhr. Nico Sagel als nieuwe vrijwilliger toegetreden tot de werkgroep. En daarmee gaat het secretariaat ook weer open op maandag. Overigens blijft Ferlina wel gewoon lid van de pastoraatgroep van onze kerk.

Wij zijn blij dat we (een deel van) onze vacatures weer kunnen opvullen en wensen Wendy en Nico veel succes in de Verrijzeniskerk.

- Deze vergadering hebben we natuurlijk ook gebruikt om de vrijwilligersavond te bespreken. Maar de organisatie daarvan loopt zo soepel dat we daar als bestuur niet veel werk aan hebben. Maar wel de vrijwilligers die de zaal en de catering voorbereiden. Als u erbij was dan weet u dat er aan hapjes geen gebrek was. Eigenlijk is de vrijwilligersavond typisch het duidelijkste voorbeeld van een activiteit voor en door vrijwilligers.

- We zijn als kerk nog op zoek naar nieuwe stoelen voor de parochiezaal. De huidige plastic stoelen zijn niet erg goed doordat de rugleuningen

nogal makkelijk doorbuigen. Bovendien gaan er steeds meer stoelen kapot. Het mag natuurlijk niets kosten daarom zoeken we o.a. in faillissementspartijen. Daarnaast zouden en flap-over en/of whiteboard erg handig zijn voor de diverse activiteiten in de parochiezaal. Bovendien wordt het keukenblok in de keuken van onze parochiezaal wel erg slecht. Ook hier zijn we op zoek naar vervanging.

- Op financieel gebied is de Aktie Kerkbalans weer in gang gezet. Als het goed is heeft u het verzoek voor een kerkbijdrage alweer ontvangen. De inkomsten uit deze actie zijn belangrijk voor het in stand houden van onze geloofsgemeenschap.

- Daarnaast zijn we weer bezig met de jaarrekening over 2011 en de begroting voor 2012.

*Groet Wim Lieven, voorzitter
locatieraad Verrijzeniskerk*

Dankbaar en blij zijn wij met ...

De aanmelding van een nieuwe vrijwilliger voor ons secretariaat. In Pelgrim nr. 10 hebt u kunnen lezen dat ons secretariaat met ingang van 1 januari een dag in de week gesloten werd, wegens een tekort aan medewerkers. We zijn dan ook heel blij dat we zo snel weer iemand bereid hebben gevonden om ons één ochtend in de week te helpen, zodat u met ingang van 30 januari jl. toch weer alle ochtenden van 09.00 – 11.00 uur bij de Verrijzeniskerk terecht kunt.



Opbrengsten

Evenals andere jaren informeert het MOV Zuid/West Enschede U ook dit jaar weer over de opbrengsten van haar acties. De Vastenactie van 2009 heeft voor de Verrijzenislocatie 5.910,88 opgebracht. Van de actie in 2010 is de definitieve uitslag nog niet bekend maar is de telling tot op heden 5.131, 98. Een prima resultaat waar we U dankbaar voor zijn. Ook dit jaar vindt U in het parochieblad Pelgrim een vastenzakje, maar deze wordt niet meer bij U aan de deur opgehaald. Wel staat er achter in de kerk een speciale bus waar U het zakje met de bijdrage in kunt doen. Maar overmaken per bank kan ook. Op het zakje van de Vastenactie staat een banknummer. Als U uw bijdrage overmaakt kan men zien aan het postcode dat het zakje van onze locatie afkomstig is en krijgt onze werkgroep daar bericht over.

De actie voor Solidaridad bracht 50.76 op. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

*Missie Ontwikkeling en Vrede groep
Zuid/West Enschede*

Van de werkgroep Ouderenpastoraat

Omdat de belangstelling voor de gezamenlijke ziekenzalving afgelopen jaren terug gelopen is, heeft het bestuur van het Ouderenpastoraat besloten de jaarlijkse ziekenzalving dit jaar over te slaan in de Verrijzeniskerk en De Posten. Het is de bedoeling om de gezamenlijke ziekenzal-

ving in 2013, indien voldoende belangstelling, wel door te laten gaan.

Te zijner tijd ontvangt de doelgroep daarvoor een uitnodiging.

De 1^e Heilige Communie

Ook dit jaar zijn we weer met een grote groep kinderen begonnen aan de voorbereidingen voor hun 1^e Communie. Op 11 maart stellen zij zich om 11.00 uur aan u voor in de Presentatieviering. Zij maken deel uit van onze geloofsgemeenschap, komt u ook naar de viering zodat zij zien waar ze bij horen en zich welkom voelen? Er worden veel nieuwe liedjes gezongen, waardoor het een vrolijke viering wordt

Avondviering: vrijdag 16 maart 2012

Verrijzeniskerk, 19.00 uur

In deze *meditatieve viering* met het thema: *Het kleine is meer dan het grote*, worden vooral liederen van Herman Verbeek gezongen. Deze dichter heeft in veel van zijn liederen aandacht besteed aan dit thema.

Daarnaast zijn er ook in de Bijbelverhalen vele aanknopingspunten te vinden. Centraal is natuurlijk hoe je daar zelf tegenaan kijkt en hoe je daar zelf mee omgaat. Ieder is van harte welkom.

Wanneer u om 18.30 uur aanwezig bent, kunt u alvast de liederen mee oefenen, ook als voorbereiding op de viering.

Vrijplaats Daglicht, Piet Timmermans



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

14 februari voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van maart.

13 maart voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van april.

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk zondag 4 maart

Jacobuskerk zondag 11 maart

Josephkerk zondag 11 maart

Ariënsgedachteniskerk zondag 18 maart

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk zondag 1 april

Verrijzeniskerk zondag 1 april

Josephkerk zondag 1 april

Maria-H.Geestkerk zondag 29 april



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

19 februari

Jes. 43, 18-25
2 Kor. 1, 18-22
Mc. 2, 1-12

22 februari Aswoensd.

Joël 2, 12-18
2 Kor. 5, 20--6,2
Mt. 6, 1-18

26 febr.

Gen. 9, 8-15
1 Petr. 3, 18-22
Mc. 1, 12-15

4 maart

Gen. 22, 1-18
Rom. 8, 31-34
Mc. 9, 2-10

11 maart

Ex. 20, 1-17
1 Kor. 1, 22-25
Joh. 2, 13-25



18 maart

2 Kron. 36, 14-23
Ef. 2, 4-10
Joh. 3, 14-21

25 maart

Jer. 31, 31-34
Heb. 5, 7-9
Joh. 12, 20-33

Herscheping

Soms in mijn dromen verdubbel ik de zon de sterren en de maan –

*Vermenigvuldig ik het licht tot een wervelend bestaan, opdat ik zal verdrijven
de duistere nacht, opdat ik zal ontwaken in lichtende kracht.*

Herschepende dag, omlijsten wil ik jou met mijn lach.

Oeke Kruythof



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 18/19 februari 2012 7^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monninkhof J.v.d.Nieuwendijk
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	W. Weemaes
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof

ASWOENSDAG 22 februari 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan/H. Michaël	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Gemengd koor	J. Kortstee + I. Schraven
St. Jacobuskerk	Wo. 10.00 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Da/he.koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Gem.koor	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	J.v.d. Nieuwendijk

WEEKEND 25/26 februari 2012 1^e zondag van de 40-dagetijs

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	H.Antonissen
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Kronenberg
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Samenzang	H. v.d. Hulst
St. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang KWD	G.Kolmschot + P.v.Blijswijk
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		H. v.d. Hulst

Wie zich van het overvloedige weet te ontdoen staat heel dicht bij God
(Socrates)



WEEKEND 3/4 maart 2012 2^e zondag van de 40-dagertijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zangg Joseph	I. Schraven
AriënsGEDachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Dameskoor	C. Berbée
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem. koor	A.Monninkhof
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Kronenberg + C. Berbée
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co Pres.1 ^e communie	Toontje Hoger	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

WEEKEND 10/11 maart 2012 3^e zondag van de 40-dagertijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenzang	H. v.d. Hulst
AriënsGEDachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	H. v.d. Hulst
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	Werkgroep
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Antonissen + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie, Pres. 1 ^e communie	Volkszang + KWD	A.Monninkhof
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gemengd koor	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie, Pres.1 ^e com		H. Bruggeman + C. Berbée

WEEKEND 17/18 maart 4^e zondag van de 40-dagertijd

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie, Pres. vormsel	BJK	A.Monninkhof
AriënsGEDachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co Pres. Vormsel	Come Back	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-C Pres. vormsel	All Together	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	BJK	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie Pres. vormsel	Da-he koor	J. Kortstee
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co Pres. Vormsel	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co Pres. Vormsel	Parochie- koor	I. Schraven



MAANDAG 19 maart Hoogfeest St. Joseph

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Ma. 19.00 u	Eucharistie		J. Kortstee
St. Jacobuskerk	Ma. 10.00 u	Eucharistie	Jacobusko	A.Monninkhof

WEEKEND 24/25 maart 2012 5^e zondag van de 40-dagertijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Kronenberg
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H. Antonissen
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	A.Monninkhof
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	H. v.d. Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof

(Advertentie)

Mijn naam is Berry Aarts en ik ben de uitvaartverzorger voor Yarden in Enschede en omstreken.

Dit lopende jaar vindt u in dit blad maandelijks een column over mijn ervaringen in mijn mooie beroep. Door deze stukjes te schrijven hoop ik dat jullie wat meer over mij, mijn gedachten en mijn manier van werken te weten komen.

Ik ben 38 jaar, woonachtig in Enschede, getrouwd en heb 2 zoons. Zoals gezegd ben ik werkzaam als uitvaartverzorger bij Yarden. De reden dat ik dit vak ben gaan uitoefenen is dat ik het bijzonder mooi vind om iets voor families te kunnen betekenen op een voor hen moeilijk en verdrietig moment. Iedere familie is weer anders en iedere familie heeft haar eigen verhaal. Je komt binnen op een kwetsbaar moment en dat is wel iets wat je je goed dient te realiseren. De families vertrouwen je veel toe, en vertellen je vaak vertrouwelijke dingen en hier ga ik op mijn beurt vanzelfsprekend ook weer vertrouwelijk en zorgvuldig mee om.

“Er zijn voor de familie op gepaste wijze” is de leus die het beste past bij mijn idee als je het over een uitvaartverzorger hebt. Als een familie of nabestaande na de uitvaart tegen mij zegt “ie hebt mooi doen”, dan is dat voor mij het grootste compliment.

Berry Aarts



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Di + Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenber</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **25 februari 2012:** Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital

Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof

e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

English Mass March 11th, 11 am

At Sunday March 11th the parish of Enschede will celebrate the English Mass. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. van Heekstraat 414. The Holy Mass will start at 11 a.m. The Mass will be celebrated by father André Monninkhof, parish priest.

*De kerk is daar waar mensen zijn met hart en vurigheid:
Niet angstig meer, niet uitgeblust maar samen toegerust.
De kerk is daar waar mensen zijn de Geest van God gewijd.*

Adri Bosch



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>
5 maart	22 maart
9 april	26 april
21 mei	7 juni

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 2 februari 2012

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. G. Oude Egberink, lid
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

Bloemenboetiek Goudenregen

Uitgebreid assortiment bloemen en
planten

Hoek Heutinkstraat Hogelandsingel
Tel: 053 – 4315093

Uw adres voor kwaliteit, service en
klantvriendelijkheid

Gespecialiseerd in Bruids- en Grafwerk

U kunt ons bellen voor al uw
bezorgingen

Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religi-
euze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades, Patés,
olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



bloem sportmarkt
mijmosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

www.imagelichtreclame.nl

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@t-online.de



ons huis

100 JAAR!

