

Aswoensdag en de Veertigdagentijd

Jaargang 1, nr. 2, 17 februari 2011

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Vastenactie	3
Aswoensdag	5
Vanuit het Bestuur	7
Bisdomnieuws	8
Wereldgebedsdag	10
Kinderpagina KIEK	15
Jongerenpagina	16
Allerhande	17

Locatienieuws

St. Jacobus	19
St. Joseph	22
Ariënsgedachtenis	25
H. Paulus	29
H. Geest-Maria	32
St. Jan-H. Michaël	35
Verrijzenis des Heren	38

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 06 – 41 25 25 58
c.berbée@katholiekenschede.nl.

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 06-24566025
Telefoon privé: 053 – 572 34 40
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl

**Bezoek ook onze
vernieuwde website
www.katholiekenschede.nl**



Of het harde al zacht wordt

We hebben van een witte kerst mogen 'genieten'. We zijn de spiegelende ijsvelden over gekomen. De eerste sneeuwkllokjes hebben hun blad al boven de grond gestuurd en eigenlijk denken we dat de lente al komt. Er is genoeg winter geweest. Zo denken wij mensen. Mensen van deze tijd die zo veel in eigen hand kunnen nemen, zo veel naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Wat ons belijft en – vooral - wat ons niet belijft. Wij willen LENTE, en wel NU! We willen nieuwe levenskracht, een beetje zonnewarmte en een klein lammetje in de wei dat dartelt omdat het niet anders weet dan dat het leven dartelen is. We kijken weg van de harde grond, de laatste verrotte herfstbladeren, het zwarte water in de sloot. We reikhalzen naar de eerste koolmeesjes die het aandurven een nestkastje te bewonen.

We reikhalzen, we smachten, we willen zo graag... Maar de wilgenkatjes wiegen in de wind zachtjes een "nog-niet, nog-niet". De knoppen van de rododendrons in het park hebben zich schrap gezet. Alsof ze ons oproepen: "Hou vol. Bal al je verlangen naar nieuw leven samen. Koester het van binnen en met zachtheid. Tot de tijd rijp is. Hou vol".

Eerst de weg naar binnen volgen. Met aandacht. Dat is de langste weg. Snoei wat overbodig blijkt.

Dan is de tijd van wachten, attent

voor wat leeft van binnen en van buiten. Dat is niet te regelen, niet zelf te bepalen. Het wordt ons gegeven. Zoals de Schepper het de crocus geeft, en de koolmees en de wilgenkatjes.

Hernieuwd leven: het komt, maar heb geduld.

*Koud en verlangend naar een
warmere wereld*

Een duurzaam seizoen

Speuren - want zeker het komt -

Of het harde al zacht wordt

(Inge Lievaart)

*Mijmering van pastor Carla Berbéé,
p.w. bij de aanloop naar de Vasten*

Dank je wel

Begin januari heb ik in de Maria- en de St. Jankerk mijn koperen jubileum mogen vieren. Vanaf deze plek: dank je wel! Voor zoveel belang-

stelling, warme handen en gelukwensen. Ook dank voor de persoonlijke attenties in verschillende vorm. Met de donaties sponsor ik een halve slaapkamer in de nieuwbouw van de Wonne; en de opleiding van een vroedvrouw in Niger (Afrika). Als pastoraal werkster voel ik me ook



vaak een soort vroedvrouw. Hopelijk zijn ons nog vele jaren hier in Enschede gegeven.

Carla Berbée

‘Plant iets moois voor een ander’: Vastenactieproject 2011

Het leefgebied van inheemse **bevolkingsgroepen in de Filippijnen** wordt bedreigd door mijnbouw en ontbossing. **Vastenactie** en haar partnerorganisaties ondersteunen deze groepen in hun strijd voor een leefbare, duurzame toekomst in de Vastenactiecampagne 2011.

De **Filippijse archipel** bestaat uit meer dan 7000 eilanden. Ruim 1000 van deze eilanden zijn bewoond, deels door inheemse bevolkingsgroepen. Op het eiland **Mindoro**, centraal gelegen in de Filippijnen, leven acht inheemse bevolkingsgroepen, de **Mangyan**. Zij zijn voor hun levensonderhoud en bouwmaterialen grotendeels afhankelijk van de bossen waarin zij wonen. Van oudsher halen de Mangyan kokosnoten, kruiden, bananen en honing uit het bos. Tussen de bomen verbouwen zij groenten als cassave en bonen. Maar het bos levert ook riet, rotan en

twijgen om manden mee te vlechten of daken mee te dekken. *“Wij leven van voedsel en producten uit het bos”*, vertelt Guay Lifos uit Batangan, een dorpje in het zuiden van Mindoro, *“maar onze bossen worden bedreigd door mijnbouw, oprukkende plantages en bosbouwbedrijven. We willen dat onze kinderen ook van het bos kunnen leven, maar dan moeten we er wel zuinig mee omgaan”*. Net als veel Filippijse eilanden is Mindoro rijk aan delfstoffen als goud, koper, nikkel en magnesium. Binnen- en buitenlandse bedrijven willen die ontginnen. Dit levert op korte termijn werkgelegenheid op, maar op langere termijn richt mijnbouw onherstelbare schade aan. Het kappen van bomen veroorzaakt erosie en landverschuivingen, grondwater en rivieren raken vervuild en de biodiversiteit staat onder druk. Mijnbouw is dan ook een zeer ernstige bedreiging voor inheemse groepen die leven van wat de natuur hen biedt.

De regering heeft de wetgeving rond mijnbouw recent versoepeld, hetgeen



een regelrechte bedreiging betekent voor een gebied met 13.000 inwoners.

Duurzaamheid is oplossing
Met de slogan **‘Plant iets moois voor een ander’**

voeren we in 2011 campagne om het werk van deze organisaties die zich



richten op een veilige en duurzame toekomst voor de bevolking te ondersteunen. De Filippijnse partners van Vastenaktie werken aan bosbehoud door trainingen te geven in het goed gebruiken van het bos en het aanplanten van nieuwe bomen.

De Vastenaktie 2011 in Enschede

In onze kerken in Enschede hangen gedurende de *Veertigdagentijd 2011*, **foto's en teksten** van het project in de Filippijnen en **posters** van de Vastenaktie. Bij uw parochieblad vindt u weer het bekende **vasten-zakje**, dat kunt u, gevuld, deponeren in de bussen achter in de kerken. U kunt het zakje ook met éénmalige machtiging voor een donatie opsturen.

Alvast onze dank voor uw belangstelling en uw bijdrage!

Namens het Diakonaal Beraad en het MOV-werk:

Pastor Hans van der Hulst

Veertigdagentijd 2011 en Vasten: Zie speciale folder!

Voor de komende veertigdagentijd 2011, die op Aswoensdag 9 maart begint, brengen we een speciale **folder** uit, die vanaf het weekend van 5 en 6 maart a.s. in alle kerken zal liggen. In deze folder vindt u informatie over het **Filippijnenproject**, dat we in 2011 met de Vastenaktie willen steunen. U vindt er ook informatie over **bijzondere vieringen** in de Veertigdagentijd, zoals: de *thema-vieringen* in onze kerken over de

Vastenaktie, de **Vespervieringen** op de zondagmiddag in de Jacobuskerk, over de **sobere maaltijden** op woensdag 13 april in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk en op dinsdag 19 april in het parochiehuis van de Jacobuskerk, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.

En over speciale '**vastenbijeekomsten**' die we dit jaar willen houden: om met anderen samen even stil te staan bij wat **Vasten** in het verleden heeft betekend en wat het nóg kan inhouden voor ons, mensen van deze tijd. We willen dat doen op *zondagmorgen 13 maart* in de *Ariënsgedachteniskerk* en op *zondagmorgen 3 april* in het parochiehuis van de *Jacobuskerk*, beide keren na de viering van 9.30 uur en een kopje koffie, dus zo ongeveer van 10.45 uur tot 12.15 uur, en dan samen afsluiten met een kopje soep en een broodje, alles tezamen tot uiterlijk 13.00 uur. We gebruiken daarbij materiaal van Cordaid-Vastenaktie over **Vasten**, er zijn inleidingen en beeldpresentaties, kleine gesprekjes en een groepsge-sprek, allemaal vanuit de vraag:

Vasten, wat kan het voor mij dit jaar betekenen? We zijn erg benieuwd naar hoe het met deze nieuwe bijeenkomsten zal zijn! Alvast: van harte welkom, en: u leest er dus meer over in de speciale **folder**, binnenkort op de leestafels achter in onze kerken!

*Namens het Diakonaal Beraad:
Pastor Hans van der Hulst*



Aswoensdag



Eigenlijk heb je helemaal geen askruisje nodig om te weten dat je iets verkeerd hebt gedaan.

Een blik in de spiegel is genoeg.

Vanouds beginnen de Veertigdagen op de woensdag voorafgaande aan de eerste zondag van de voorbereiding op Pasen. De Veertigdagen duren dus langer dan zes weken. Dat komt omdat het ging om veertig vástendagen en op zondag niet gevast werd. De Veertigdagen als voorbereidings-tijd heeft zeer oude papieren: het was allereerst de tijd van onderricht van degenen die in de Paasnacht gedoopt wilden worden. Later werd dit verbreed naar de 'doopvernieuwing' in de Paasnacht.

Thema: verzoening

In het kader van iets anders aankijken tegen de traditionele ingrediënten van Aswoensdag - lijden, boete en de vergankelijkheid van het leven - zou men in die viering het thema 'verzoening' en 'een nieuw begin maken' centraal kunnen stellen. Ik vernam dat men hier en daar in plaats van de Palmtakjes van vorig jaar ('Hosanna' werd immers 'Kruisigt Hem') briefjes verbrandt. De deelnemers schrijven daarop wat ze willen 'wegdoen' of wat ze willen verzoenen. Daarmee ontbreekt door de afwezigheid van dorre palmtakjes wel het verband met de passietijd van

vorig jaar. Het voordeel is dat het ritueel meer aansluit bij de religieuze beleving van onze dagen. Maar wellicht is het één niet met het ander te combineren: palmtakjes én briefjes samen verbranden.

Het gaat niet alleen om verzoening in het persoonlijk leven, maar het heeft ook te maken met onze maatschappelijke inzet. In het brevier wordt op de vrijdag na Aswoensdag Jesaja 58:1-10 gelezen: *Is dit niet het vasten dat Ik verkies: ophouden met dat goddeloze boeien, het knellende juk losmaken, slaven vrij laten en elke onderdrukking bestrijden?* Daarin wordt volstrekt duidelijk dat verzoening niet goedkoop is, maar gerechtigheid doen veronderstelt. Een indringende bewerking om voor te lezen in de viering van Aswoensdag is te vinden in: N. Schuman, *Een verschil van dag en nacht*, Meinema 1984, blz. 12.

Jan de Jongh

Het evangelie op de Tweede zondag van de veertigdagen-tijd



Tijdens de periode van de voorbereiding op de viering van het hoogfeest van Pasen wordt al eeuwen lang op de Tweede zondag van de veertigdagentijd in het evangelie het verhaal gelezen van de gedaante verandering



van Jezus. De verheerlijking van Jezus op de berg - volgens de traditie zou dit de berg Tabor zijn - is blijkbaar zo'n belangrijk en voor de daarbij betrokken apostelen zo'n ingrijpend gebeuren in het leven van Jezus geweest, dat het in elk van drie zogenaamde synoptische evangeliën beschreven is. Zo kunnen wij ieder jaar van de driejarige lezingencyclus op deze zondag het verslag van dit gebeuren uit een ander evangelie horen voorlezen: in het jaar A uit Matteüs, in het jaar B uit Marcus en in het jaar C uit Lucas. Sinds de vijftiende eeuw wordt dit mysterie uit het leven van Jezus Christus - in navolging van het oosten - ook in het Westen nog op een aparte dag gevierd, namelijk op 6 augustus.

Uitleg door paus Leo de Grote

Slechts drie apostelen, Petrus, Jakobus en Johannes, zijn met Jezus mee gegaan de berg op om dit bijzondere gebeuren mee te maken en daarvan pas na Jezus' verrijzenis te getuigen, zoals Jezus hen uitdrukkelijk vraagt. Toen pas was de betekenis van deze openbaring tot hen doorgedrongen. De apostelen zien hoe de heerlijkheid van God door Jezus' menselijke gestalte heen wordt uitgestraald. In zijn preek bij dit evangelie zegt de heilige paus Leo de Grote (+ 461): 'Bij deze gedaanteverandering ging het voornamelijk hierom dat de ergernis van het kruis uit het hart van de leerlingen zou worden weggenomen, en dat de vernedering van Christus' vrijwillig

lijden hen niet in hun geloof zou schokken, wanneer hun de voortreffelijkheid van zijn verborgen waardigheid was geopenbaard.'

Betekenis voor ons

In de veertigdagentijd worden wij geconfronteerd met het lijden en sterven van Jezus, waaraan wij deel hebben in de viering van de liturgie, maar dat ons ook in het dagelijks leven kan treffen. Op de tweede zondag in deze liturgische tijd wordt ons in het evangelie ter bemoediging als een perspectief het paasfeest getoond. Zo wordt hoop gegeven dat lijden en dood overwonnen worden, zoals wij vieren met het komende paasfeest, wanneer wij met vreugde de heerlijkheid van Jezus' verrijzenis uit de doden gedenken.

Wij worden tevens aangespoord om naar Jezus te luisteren en in deze tijd van voorbereiding zijn woorden ter harte te nemen om zo het paasfeest als waarachtige christenen te kunnen vieren. Want zoals bij de doop van Jezus in de Jordaan klinkt ook nu een stem uit de hemel om naar Jezus te luisteren bij de bevestiging dat deze Jezus de Zoon van God is, zoals de apostelen hebben kunnen zien toen de sluier van zijn menselijkheid was weggenomen.

E. de Jong (Uit: Parochiebladenservice)

Juist vanuit het dal kun je hoger komen. De weg omhoog is misschien lastig, maar God wijst de weg.



Vanuit het Bestuur



Financiële situatie

Zowel in de bestuursvergaderingen als in talrijke momenten van informeel overleg is aandacht besteed aan de zorgelijke financiële situatie. Het tekort over 2010 is duidelijk groter dan verwacht, wat onder andere zijn oorzaak vindt in sterk gestegen personeelskosten, zoals de afdracht aan het pensioenfonds. Er is voor medio februari een extra bestuursvergadering gepland, die geheel gewijd zal zijn aan de financiële situatie van de parochie.

Parochieblad Pelgrim en de website

Het eerste nummer van Pelgrim is met enthousiasme ontvangen. Het ziet er goed uit. Gesproken is over de gang van zaken bij het zoeken naar sponsors en adverteerders. Uit de evaluatie van dit proces kwam naar voren dat de parochie er voor de toekomst naar moet streven de handen zoveel mogelijk vrij te houden. Er dient een evenwicht gezocht te worden tussen zakelijke belangen enerzijds en goede, open contacten met alle betrokkenen en belanghebbenden anderzijds.

Het Bestuur heeft een redactiestatuut (inclusief redactieformule) besproken. Daarin zijn onder andere de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Daarnaast is gekeken naar de instelling van een redactieraad, die in voorkomende gevallen als een soort

toezichthouder kan optreden. Misschien is het mogelijk deze gezamenlijk voor Pelgrim en de parochie-website in te stellen.

De website is inmiddels aanzienlijk verbeterd. Gesproken is o.a. over inhoud, met name de inbreng van het pastoresteam en over de vormgeving, de meer technische kant van de zaak. De verantwoordelijkheden van betrokkenen moeten helder worden vastgelegd.

Varia

Tot de vele andere onderwerpen die besproken zijn behoren o.a. het pastoraal plan in wording, de toegankelijkheid van de kerkgebouwen bij winterweer, het afscheid van de vicevoorzitter en het aantreden van een nieuw bestuurslid, het collecteschema, de bisschoppelijke vastenactie, de communicatie tussen pastoresteam en bestuur, het ontwikkelen van padista's, allerlei bouwzaken, arbeidscontracten en inventarisatie abonnementen.

*Namens het Bestuur,
Guus Berkien, secretaris*

Rien Tiehatten, vice-voorzitter Bestuur, treedt terug

De vice-voorzitter van het Bestuur van de St. Jacobus de Meerdere parochie zal per 1 april 2011 terugtreden. Rien Tiehatten had bij het aantreden van het Bestuur na de fusie, op 1 april van het vorig jaar, al aangekondigd de termijn niet te zullen



volmaken, omdat hij na de vele werkzaamheden in de voorbereiding tot de fusie, met name als voorzitter van het Parochieverband Enschede, gas wil terugnemen en zich wil oriënteren op een beperkt aantal (deels andere) bezigheden.

Rien zal op 10 maart voor het laatste de maandelijkse vergadering van het Bestuur voorzitten en per 1 april het vice-voorzitterschap overdragen aan Guus Berkien, de huidige secretaris van het Bestuur. Er is inmiddels een nieuw bestuurslid, als opvolger van Rien gevonden, maar omdat er nog formele goedkeuring van het bisdom moet worden gevraagd, wordt de naam pas in de volgende uitgave van 'Pelgrim' bekend gemaakt.

Guus Berkien, secretaris Bestuur

de vergadering zijn alle leden van de zeven locatieraden en pastoraatgroepen, alsmede de leden van het pastoresteam en het bestuur als gebruikelijk uitgenodigd. De agenda zal voornamelijk bestaan uit door de locaties ingebrachte punten en een uitgebreide rondvraag.

Vanaf half negen zal de vergadering overgaan in een minder officieel samenzijn. Bij een hapje en drankje zal afscheid van Rien als bestuurslid worden genomen. Voor dat deel van de avond zijn alle parochianen van de zeven geloofsgemeenschappen uitgenodigd.

*Guus Berkien, secretaris Bestuur
Jacobus de Meerdere*

Afscheid Rien Tiehatten op 14 april 2011



Tijdens het Parochieeraad op donderdag 14 april in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 zal officieel afscheid worden

genomen van Rien Tiehatten als vice-voorzitter van het Bestuur van de St. Jacobus de Meerdere parochie.

Het eerste deel van de vergadering, van half 8 tot half 9, heeft een regulier karakter. Voor dit deel van

Jacobuskerk aangewezen als eucharistisch centrum

Op 1 februari j.l. heeft onze Bisschop, Mgr. Dr. W.J. Eijk, een nota gepubliceerd over het pastoraal liturgisch beleid in de parochies in ons bisdom.

De nota bestaat uit drie onderdelen. Het eerste gaat over het aanwijzen van een eucharistisch centrum voor iedere parochie waar het vieren van de Eucharistie gegarandeerd is. Onder leiding van de priester, die verantwoordelijk is voor het profiel liturgie, vindt in het eucharistisch centrum – in Enschede onze H.Jacobuskerk – de Eucharistie plaats, is er de moge-



lijkheid tot aanbidding van het Allerheiligste en is er de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht). De diakens – bezoldigd en onbezoldigd – kunnen hem terzijde staan.

De nota vraagt verder om bijzondere kerkelijke feesten in dat eucharistisch centrum te vieren. Voor de vieringen in de dagen van het Paastriduüm – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake – vraagt de bisdomstaf uitdrukkelijk dit als parochiegemeenschap in het eucharistisch centrum te vieren. De andere kerken in de parochie kunnen ook eucharistievieringen en woord- en communievieringen blijven houden, evenals andere vieringen bij gelegenheid van doop, huwelijk en uitvaart. Het is dus niet de bedoeling deze kerken tekort te doen of als minder aan te wijzen. Met deze nota wil men in iedere parochie garanderen dat er voor de toekomst in één kerk op de zondagmorgen op een vaste tijd altijd de mogelijkheid tot Eucharistie zal zijn.

De pastoraal werkers blijven benoemd worden in de profielen diaconie, catechese en gemeenschapsofbouw. Het team kan uitgebreid worden met parochiemedewerkers die een opleiding bij Fontys of daaraan een door de bisdomstaf als gelijkwaardige beoordeelde opleiding hebben gevolgd. Ook is het mogelijk dat parochievrijwilligers als parochiemedewerkers worden benoemd. Zij zijn dan geen lid van het team.

Het tweede deel van de nota gaat over de vraag van de bisdomstaf om – daar

waar nagedacht wordt over het sluiten van kerken – de begrippen pastoraal- en liturgisch steunpunt te hanteren. Daar waar een kerk aan de eredienst onttrokken is, kan men voor de duur van twee jaar een liturgisch steunpunt oprichten waar vieringen plaatsvinden.

Tevens is het mogelijk om een catechetisch steunpunt op te richten om plaatsen van ontmoeting en catechetische activiteiten te ontwikkelen en te behouden.

Het derde deel is het benoemen van de parochies met hun eucharistische centra. Voor Enschede is dit de H. Jacobuskerk geworden.

Als datum, waarop het eucharistisch centrum gerealiseerd moet zijn, noemt de nota 1 januari 2012. Tot deze tijd is er gelegenheid om in de parochie te overleggen over de wijze van uitvoering van deze nota.

Als pastoraal team van onze parochie “Sint Jacobus de Meerdere” zijn we vooralsnog van mening, dat de nota nogal wat ruimte biedt en vrijheid om nieuwe ontwikkelingen op de locaties te stimuleren. Een eerste, goede gelegenheid tot een gezamenlijke gedachteswisseling over dit onderwerp is het Parochieeraad van donderdag 14 april aanstaande.

De volledige tekst van deze nota kunt u nalezen op de website van ons bisdom: www.aartsbisdom.nl

*Namens pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*



UITNODIGING Wereldgebedsdag 4 maart 2011 dit jaar ... vanuit Chili

Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Door en voor mensen, die hun geloof en gebed willen delen, omdat ze zich verbonden voelen met gelovigen wereldwijd. De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Aan deze dag van gebed wordt door 170 landen deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Dit jaar wordt de liturgie door christenvrouwen uit CHILI verzorgd, met als thema

“HOEVEEL BRODEN HEB JE?”
Door de Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt christenen over de gehele wereld. De Wereldgebedsdag bevestigt dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

U bent van harte welkom om dit uur mee te maken!

Noteert u daarom deze datum alvast in uw agenda?

Datum: vrijdag 4 maart 2011

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: Mariakerk,

Deurningerstraat 212 Enschede

Tot ziens!

*Comité Wereldgebedsdag Enschede
Secretariaat: tel. 4 33 20 62*

Geloven Nu 2011: gesprekken over geloven

Al een aantal jaren bestaat er bij de Jacobuskerk een kleine gespreksgroep over *geloven*, die eenmaal per maand op een maandagavond bij elkaar komt, zo'n 10 keer per seizoen. De deelnemers zijn zo tussen de 25 en de 45 jaar: voor deze leeftijdsgroep is de groep bedoeld. Ondergetekende was en is nog steeds de begeleider. De groep heet nog altijd: 'Geloven nu': naar de brochures van die naam en de gespreksuggesties die we toen als uitgangspunt namen, maar steeds ging het over kernpunten in het christelijk geloof, Bijbelse teksten en onze persoonlijke beleving daarbij.

In februari 2011 willen we een nieuw begin maken met het boek: "*Ontmoetingen met God*" van Peter Hendriks: '*een basiscursus Geloven met bijbelse verhalen*'. We lezen het samen per hoofdstuk (ik zorg voor kopieën) en we praten over wat het bij ons oproept. Heb je zin om mee te komen doen of eens een keer te komen kijken en luisteren? Van harte **welkom!** De eerstvolgende keren zijn: maandag 21 februari en maandag 21 maart, steeds van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur. **Plaats:** het zaaltje van het secretariaat van de Jacobuspastorie, Langestraat 51, ingang bij de houten poort links naast de Jacobuskerk (daar even bellen). Graag tot ziens!

Pastor Hans van der Hulst



Cursus voor de liturgie van de Goede Week

De laatste week voor Pasen – de Goede Week – wordt gekenmerkt door een rijke variatie aan liturgische expressie. Iedere dag heeft zijn eigen bijzonderheden. Voor kosters en andere bij de liturgie van de Goede Week betrokkenen is kennis van deze rijkdom een goede bijdrage bij de voorbereiding op de vieringen van de Goede Week en Pasen. In deze cursus willen we kijken naar het geheel van de Goede Week en de onderlinge samenhang van de verschillende dagen, en naar de afzonderlijke dagen. De vele symbolen en liturgische momenten zullen uitgebreid aan de orde komen. De eerste cursusavond is donderdag 3 maart, aanvang 19.30 uur in de zaal van het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2. De andere cursusavonden zijn: de donderdagen 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april. U kunt zich voor deelname opgeven bij pastoor André Monninkhof; het liefst per e-mail: monninkhof@hetnet.nl

De cursus wordt gegeven door pastor Henk Antonissen.

We hopen velen van U te mogen begroeten !

Cantatedienst Jacobuskerk: zondag 20 maart 2011 – 10.00 uur

Op zondag 20 maart a.s. is er in de Jacobuskerk aan de Oude Markt opnieuw een **Cantatedienst**. De

Cantate van J.S. Bach die wordt uitgevoerd door solisten en musici van de *Bachbeweging Twente*, is **Cantate BWV 127: “Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott”** (*‘Heer Jezus Christus, waarachtig mens en God’*). De eerste uitvoering van deze Cantate was op zondag 11 februari 1725 in Leipzig, dat was de zondag vóór Aswoensdag 1725. De sfeer van deze Cantate is al die van de lijdenstijd en past dus goed op deze (voor ons) 2^e zondag van de Veertigdagentijd. In de evangelielezing bij deze Cantate uit 1725 (Lucas 18, 31-43) vertelt Jezus zijn leerlingen over het lot dat hem wacht in Jeruzalem, waar ze naar op weg zijn: zijn lijden en dood. Al deze elementen komen terug in Cantate 127: het besef van het lijden en de dood van Jezus, de roep om ontferming, om genade, het vertrouwen van de gelovige mens op de redding door Jezus wanneer de dood zich aandient in jouw persoonlijk leven. Blijf waakzaam, en houd vertrouwen, zegt Bach: God zal je ook door moeilijke uren heen halen en je rust en nieuw leven geven.

In de Cantate wisselen symfonische en fanfare-achtige trompetpassages (bij het einde van hemel en aarde) af met rustige, meditatieve recitatieven en aria’s, waarin de ziel bidt en vertrouwt. Het slotkoor is een mooi gebed om ontferming en vol vertrouwen ‘totdat wij zalig inslapen’. Tesaamen een prachtig geheel, passend in onze Veertigdagentijd. In



deze Cantatedienst lezen we ook de genoemde evangeliëlezing uit Lucas 18, en de eerste lezing uit die tijd: 1 Kor 13, 1-13, over de liefde: 'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog': dan zullen we Gods liefde ervaren.

Op 20 maart a.s. zingen we weer met medewerking van het Jacobuskoor. En ook deze Cantatedienst heeft een oecumenisch karakter: we willen graag alle christenen van onze stad en andere belangstellenden uitnodigen, deze Cantatedienst mee te maken. Bij eerdere Cantatediensten mochten we ons verheugen over vele aanwezigen – ook deze keer hopen we op een grote opkomst. Van harte welkom op **20 maart a.s.** in de Jacobuskerk! Let nog even op de aanvangstijd: we beginnen deze oecumenische dienst om **10.00 uur**.

Mede namens de Bachbeweging en de locatie Jacobuskerk:

Pastor Hans van der Hulst

Inloopbijeenkomst voor lotgenoten

De bezoegroepen van Verliezen-Verwerken van de parochies reiken u de hand. Als je je partner hebt verloren kun je jezelf enorm hulpeloos voelen. Je vraagt je af: "Wat moet ik nog met mijn leven? Hoe moet ik verder? Niets is meer hetzelfde, niets lijkt meer vreugde te kunnen geven. Misschien met vallen

en opstaan, elke dag opnieuw. De tijd - ruimte en aandacht voor jezelf en voor elkaar kunnen je daarbij helpen. Misschien vind je het prettig om gedachten uit te wisselen met mensen in eenzelfde situatie. We bieden mensen in de rouw de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en bij elkaar op verhaal te komen door hun eigen verhaal te vertellen.

Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Hebt u belangstelling dan is iedereen, van welke parochie uit Twente ook, in deze maanden op onderstaande locaties van harte welkom.

Maandagmiddag 14 maart in het parochiecentrum van de Jozefkerk aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede

Maandagmiddag 11 april in het parochiecentrum van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, O.L. Vrouwestraat 3 te Bentelo

Op alle locaties van 14.00 uur (inloop vanaf 13.45 u.) tot 16.00 uur.

Mocht u informatie wensen dan kan dit bij Harry Klein Rot

06 – 131 83 148 (Losser) of

Ria Mudde 06 - 135 05 603 (Delden)

Zaterdag 12 maart 2011 Ontmoetingsdag voor wie gescheiden is

Als mensen hun relatie beëindigen zijn daar meerdere generaties bij betrokken: Kinderen, ouders, groot-



ouders. Je eigen kinderen zijn in het geding, maar ook ouders en andere familieleden. Misschien ben je zelf kind van gescheiden ouders. Of is het contact met je kleinkinderen moeizaam doordat je eigen kind zijn relatie verbroken heeft. Hoe kun je er anders naar gaan kijken?

Deze thematische benadering kan je helpen om op je eigen verhaal te komen. Daarnaast is er een creatieve verwerking. Deze dag biedt je volop gelegenheid tot ontmoeting met lotgenoten.

Organisatie en (bege)leiding: regionale werkgroep Scheiden & Geloven Twente.

Op zaterdag 12 maart 2011 van 10.00 -15.30 uur in de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen.

Aanmelding en informatie bij de Zwanenhof per telefoon 074-2659525 of e-mail: info@zwanenhof.nl.
Kosten: 17 € (of naar draagkracht) bij binnenkomst te voldoen; inclusief koffie en lunch.

De Weg van Pasen

*Uit de mijnschacht van de nacht
klauter ik omhoog herhaalde poging
terugval bezerde handen
Maar uiteindelijk sta ik buiten
rechttop in het Licht*

Oeke Kruythof

Behoud Joseph

Zoals u waarschijnlijk gehoord heeft, de wand van Sanders IJzergieterij blijft, de rest van de fabriek wordt omstreeks juni afgebroken. Dat betekent dat de spits van de Joseph zichtbaar blijft. In ons eigen Rijksmuseum aan de Singel hangt in de relizaal een geweldig schilderij van Saenredam, een interieur van een voormalig RK kerk, kunt u zich het voorstellen; omstreeks 2016 een Jozefkerk zonder banken en die een onderdeel vormt van sociaal en cultureel Enschede een onderdeel van de Cultuurmijl. Hebt u in het Rijksmuseum *Jezus op een Ezel* al gemist? Deze prachtige sculptuur is voor restauratie tijdelijk in Duitsland

John Schiffel



Interieur van de Nieuwe Kerk te Haarlem (1655)



Stem



*Toen wij geen stem hadden,
geen leven, geen toekomst,
toen hebt Gij geademd,
uw geest ons ingeblazen.
En wij kwamen tot spreken,
zingen, bewegen.
Wij sloegen uw richting in.*

*Toen wij riepen 'ach en wee'
en droomden terug naar af,
toen hebt Gij gesproken,
in mens na mens hoop aangereikt,
in ons herschappen
de geest van moed en fantasie.
En wij konden vooruit.*

Uit: 'Kijker naar sprekende portretten',
tekst: Servaas Bellemakers, tekening:
Woeloem.

Dag en nacht

De dag en de nacht staan in het scheppingsbericht op een voorname plaats (Gen. 1:3), maar ze spelen in de symboliek van de kerk geen doorslaggevende rol.

In algemene zin wordt het positieve, evenals rechts, verbonden met de dag, met Oost en met Zuid: het negatieve met links, West, Noord en de nacht. Soms wordt de dag afgebeeld als jongeman met in beide handen een schaal met



*Coby Bronswijk-
van den Berg*

vuurvlammen. Een jonge vrouw met een boven het hoofd waaiende sluijer wijst naar de nacht. In veel afbeeldingen staan een zon en een maan, zowel voor Ekklesia en Synagoge, voor Oude en Nieuwe Testament en voor dag en nacht. In latere tijd wordt de nacht aangeduid als een slapende vrouw en de dag als een staande man.

(Bron: Zondervan Bible Dictionary).



*Alleen de nar krijgt voor elkaar
Dat het ijs op onze zielen smelt
En de donkere wereld vol geweld
Met onbeschaamd plezier
Wordt opgeklaard*





Karnaval

Drie dagen van leut en plezier. Een uitbundige zotheid om het begin van de lente en het verdrijven van de winterse geesten te vieren. En het zijn drie dagen feest voor het begin van de vastentijd! Je kunt je verkleeden als clown of piraat. Als prinses of fee (natuurlijk ben jij een goede fee!).



De vastentijd begint met: **Aswoensdag**. Op deze dag kun je je masker afzetten en laten zien wie je werkelijk bent en dus ook laten zien wat voor jou, in jouw leven de belangrijke dingen zijn. Vroeger hadden de kinderen een vastentrommel. Ze bewaarden alle lekkere dingen tot Pasen. Soms kwam al het snoep als een grote kleverige brok weer tevoorschijn!

Redactie



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Durf jij de boel achter je te laten en op weg te gaan? Kijk dan eens naar de volgende mogelijkheden

WJD Madrid

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert een leuke en uitdagende reis voor jullie. De Wereld Jongeren Dagen in Madrid van **10 tot en met 23 augustus 2011**.

Regionale jongerendag vicariaat Deventer

Kom naar de jongerendag voor alle jongeren van het vicariaat Deventer.

- Thema: Op weg gaan...
- Datum: zondag 20 maart 2011
- Waar: St. Antonius van Padua-kerk, Grotestraat 150 in Nijverdal
- Tijd: 11.00-17.00 uur
- Leeftijd: 16 t/m 30 jaar
- Toegang: Gratis
- Opgave vóór: 14 maart

Hao Tran, diocesaan jongerenwerker
030 – 2361570 / 06 – 16842077
tran@aartsbisdom.nl

Heb je nog vragen of wil je actief zijn om de WJD te promoten voor tieners / jongeren en studenten uit Enschede.

Neem gerust contact op met
Ingrid Schraven, pastor, 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

André Monninkhof,
pastoor St Jacobus de Meerdere,
a.monninkhof@katholiekenschede.nl

- Wist je al dat Jong Katholiek een **Wereldjongerendagenreis** organiseert in 2011 **voor jongeren met een zorgvraag**? Deze jongeren kunnen zo ondanks hun handicap toch zoveel mogelijk van het programma in Madrid meemaken.

Touroperator VNB, die de reis mede organiseert, zorgt voor aangepast vervoer, zorgfaciliteiten en professionele begeleiding.

De reis duurt van 11 t/m 24 augustus 2011. De organisatie sluit in het programma aan bij het pelgrimagekarakter van de Wereldjongerendagen.

Onderweg naar Madrid zullen de bedevaartsoorden Lisieux en Lourdes bezocht worden. In Madrid zullen de deelnemers van 'Grenzeloos Madrid' in een aangepaste locatie verblijven. De deelnemers worden begeleid door een professioneel medisch team en een persoonlijke begeleider.

Meer weten?

Kijk op www.jongkatholiek.nl/wjd of vraag de informatiefolder aan via info@jongkatholiek.nl, onder vermelding van je naam en adresgegevens.

Aanmelden kan t/m 30 april, via www.jongkatholiek.nl/wjd

- **Palmzondagviering 'Passion'**

De Palmzondagviering van het Aartsbisdom Utrecht staat in 2011 in het teken van de Wereldjongerendagen: die zijn immers al een paar maanden later in Madrid. Het programma is daarom in 'Spaanse sferen', inclusief workshops en Spaanse hapjes.



Waar: Emmanuelkerk,
Van Heemstrastraat 4 te Zutphen
Voor wie: Jongeren van 16-30 jaar
Kosten: 5 euro incl. tapas;
lunch zelf meenemen.
Info/opgave (tot 10 april):
tran@aartsbisdom.nl

- Tijdens het palmzondagweekend zal in 13 talen de nieuwe **jongeren-catechismus** van de R.K. Kerk verschijnen. De Nederlandse versie wordt gepubliceerd door uitgeverij Lannoo. De teksten van deze moderne catechismus 'YOUCAT' zijn ontleend aan de 'Nieuwe Catechismus van de katholieke Kerk' en het later gepubliceerde compendium. De teksten zijn in vraag- en antwoordvorm gesneden op maat en in de taal van jongeren.

Allerhande

- **Spiritualiteit in het voorgaan**, op de Zwanenhof. Een dag voor wie een actieve rol vervult of wil gaan vervullen in een liturgische viering. Het thema van deze dag is: 'Buitenkant én binnenkant'.

De dag gaat over houding en attitude, staan en zitten, spreken en zwijgen. Daarnaast over teksten: van buiten kennen en van binnen weten.

Centraal deze dag staat de tekst van Lucas 4, 14 ev.:

"De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om

aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen."

Wat: Spiritualiteit in het voorgaan

Waar: Bezinningscentrum de Zwanenhof

Datum: zaterdag 12 maart van 10.00-15.30 uur

Kosten: € 26, - incl. koffie/thee en lunch

Meer informatie: www.zwanenhof.nl
of bellen met 074 265 95 25

- Op vrijdagmiddag 11 maart 2011 zal in **Huize Loreto van de Paters Maristen te Lievelede** een symposium worden gehouden over het thema gastvrijheid. Gastenverblijven van kloosters zijn erg populair. Vooral abdijen, vaak gelegen in een landelijke omgeving en van voorname allure, zijn trekpleisters voor mensen die op zoek zijn naar stilte en zingeving. Die vinden zij in de doorgaans hartelijke gastvrijheid van monniken en monialen, broeders en zusters. Zij bieden hun het ritme van het getijdengebed, de stilte van de meditatie, de ruimte voor een geestelijk gesprek, de eenvoud van de kloostermaaltijd. Steeds meer mensen zijn echt op zoek naar die gastvrijheid die een onherbergzamer wordende wereld niet te bieden heeft. Tijdens het symposium laten diverse sprekers (v/m) hun licht schijnen op het thema gastvrijheid. Een van de hoofdsprekers is de



bekende Vlaamse benedictijn Dirk Hanssens.

Zie voor het volledige programma www.loreto.nl. Deelname aan het symposium is gratis. Aanmelden via secretariaat@loreto.nl is wel noodzakelijk.

• **Thuiskerk:** voor iedereen die via de televisie mee wil vieren. Thuiskerk is een maandelijks uitgave van RKK en bevat de liturgie van alle op zondagochtend uitgezonden eucharistievieringen van de desbetreffende maand, de onverkorte homilie van de maand ervoor, de inleidingen op de Geloofsgesprekken voorafgaand aan de vieringen, de thema-aanduiding van de viering als mede een overzicht van de RKK-programma's.

Thuiskerk verschijnt 12 x per jaar. Een jaarabonnement bedraagt € 30,-.

Stuur voor een abonnement een brief of mail naar: Redactie Thuiskerk (o.v.v. abonnement) Postbus 23000, 1202 EA Hilversum of rkkpastoraat@rkk.nl

Voor meer informatie:

www.katholieknederland.nl/mediapastoraat.

• In de nacht van 19 op 20 maart 2011 heeft in Amsterdam de jaarlijkse **Stille Omgang plaats**. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat reeds 130 jaar. Meer weten en aanmelden:

www.stille-omgang.nl – en speciaal voor jongeren:

www.stille-omgang.nl/jongeren.

Rond de 8000 deelnemers worden die nacht weer verwacht! Veel kerken in Amsterdam zullen de gehele nacht opnieuw gastvrijheid verlenen.

• **Glans en glorie**

Kunst van de Russisch-orthodoxe kerk, 19 maart tot en met 16 september 2011. Met Glans en glorie ademt de Hermitage Amsterdam zes maanden lang de spirituele sfeer van tien eeuwen bijzondere Russische kunst. Ruim 300 religieuze kunstobjecten symboliseren eeuwenoude mystieke en artistieke tradities van de Russisch-orthodoxe kerk. En niet te vergeten de kerkkunst uit St.-Petersburg. Die stad was daarna tot 1917 het religieuze hart van het land, met de tsaren aan het hoofd.

Voor meer informatie:

www.hermitage.nl

• **Jozef de dromenman**, zondag 27 februari 13.30 uur in de synagoge te Enschede. Deze voorstelling is gebaseerd op het boek 'Het land onder de regenboog' van ds. Nico ter Linden. Tijdens de voorstelling 'Jozef de dromenman' vertelt Nico ter Linden het verhaal van Jozef en zingt Lija Hirsch, begeleid door Gertru Pasveer op harp en Peter de Leeuw op viool. Na de voorstelling kunt u om 15.30 uur deelnemen aan een rondleiding door de synagoge. Kosten € 10,- in de voorverkoop, € 12,50 aan de kassa. Aanmelden en informatie: 053-432 45 07 of e.van.dam@synagoge-enschede.nl





Actie Kerkbalans 2011

De actie Kerkbalans is weer begonnen. Begin februari heeft u de brief hiervoor ontvangen. Dit jaar is het motto: *“Een kerk is van blijvende waarde”*.

In 2010 zijn we gestart met de restauratie van onze kerk, mogelijk gemaakt door een subsidie verleend door zowel de Provincie Overijssel als de gemeente Enschede. In het voorjaar van 2011 zal de restauratie afgerond zijn en hopen we dit samen met u te vieren. Onze kerk is daarmee weer helemaal klaar om de volgende periode in te gaan en zo hopelijk nog zeer lang te dienen als baken binnen onze locatie en de stadsparochie. De geschiedenis van onze geloofsgemeenschap gaat immers al terug tot de 12^e eeuw.

Vanzelfsprekend is het voortbestaan van onze kerk en locatie echter niet. Onze locatie telt ruim 2000 leden. Vorig jaar hebben circa 250 leden een bedrag van ruim € 21.000 bij elkaar gebracht. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. Dit bedrag dekte echter maar 22 % van de uitgaven over 2010. Het blijft moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Om onze locatie draaiende te houden en daarmee het voortbestaan van onze kerk als ook de pastorie en het parochiehuis te kunnen verzekeren hebben we uw steun hard nodig.

Graag doe ik daarom een beroep op u om onze locatie ook dit jaar weer te ondersteunen door uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, penningmeester

Penningmeester

Mevr. Ineke Keizer.

SNS-bank 91 15 30 037

Webmaster

Hr. Jos Gruyters

josgruyters@concepts.nl

Redactie:

Mevr. A.E. Kenter-ten Have,

Boulevard 1945 nr. 115 430 58 80

E-mail: arend.j.kenter@wanadoo.nl

Bezorging

Mevr. I. Hoog Antink,

Spelbergsweg 13 478 79 51

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.



91.15.30.037, t.n.v. Jacobuskerk Enschede. Elke bijdrage is welkom. Samen met u hoop ik op een financieel gezond jaar.
Ineke Keizer, penningmeester

Aswoensdag

Woensdagmorgen 9 maart begint de viering van Aswoensdag om **10.00 uur**. Voorganger is pastoor Monnikhof, m.m.v. het Jacobuskoor.

Gemeenschappelijke Ziekenzalving

De Bezoekersgroep St. Jacobus organiseert een gemeenschappelijke Ziekenzalving op **dinsdagmiddag 15 maart om half drie** in het **parochiehuis** aan de Walstraat. Reden is dat het in het parochiehuis warmer is dan in de kerk. Voorganger is pastoor André Monnikhof met zang van het Jacobuskoor.

Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

Indien u de Ziekenzalving wilt ontvangen, kunt u dat vooraf opgeven bij mevrouw Annie Haarhuis, en dat geldt ook wanneer u zich per auto wilt laten brengen. Tel. 4 331 879.

Cantateviering

Zondag 20 maart a.s. om 10.00 uur is er in de Jacobuskerk opnieuw een Cantatedienst uitgevoerd door solisten en musici van de Bachvereniging Twente, m.m.v. het Jacobuskoor. Meer hierover leest u in het algemene gedeelte pagina 11.

Vrijwilligers gezocht

-Parochiële Caritas.

Omdat de periode van mevr. Fien Eitink bij de Parochiële Caritas erop zit, zijn we op zoek naar iemand die haar wil opvolgen.

Opgave bij ons secretariaat.

-Bezorger(s) Pelgrim.

Binnenkort stopt één van de bezorgers van ons parochieblad. Daarom zoeken we iemand die tien keer per jaar een stapeltje wil rondbrengen.

Opgave bij ons secretariaat.

Oecumenische viering

Het thema van de oecumenische viering op zondag 23 januari was "*Trouw en toegewijd*".

Dit thema was aangereikt door de Christenen uit Jeruzalem, en de oecumenische vrouwen uit Bethlehem hebben hieraan meegewerkt door te laten zien hoe mensen in die ontzettend moeilijke omstandigheden samen strijden om toch de vrede te bewaren.

Als overweging was er een interview van pastor Jan van den Nieuwendijk met mevr. Margreet Stroo van de Stichting Oecumenische Vrouwen-groep Twente-Bethlehem.

Centraal stond een echtpaar uit Bethlehem waarvan de vader Nederlander, en de moeder Palestijnse is. Ze hebben twee kinderen. Als de vader met zijn kinderen door het *checkpoint* gaat, zijn er geen problemen, maar dat geldt niet voor de moeder. Zij ervaart dat als heel vernederend.

Er is een muur van 9 meter rond het huis van het echtpaar gebouwd, en de kinderen hebben daarop een schildering gemaakt.



Het echtpaar wil de kinderen geweldloos opvoeden, en ook zelf geweldloos blijven, wat in hun omstandigheden toch wel erg moeilijk is. Er is een groep Joodse vrouwen die geregeld naar het *checkpoint* komt om te zien of de mensen goed worden behandeld.

Men heeft in Bethlehem een *Huis van Verhalen* gemaakt naar het voorbeeld van het *Huis van Verhalen* in Enschede. Het gaat erom: *zouden wij ook zulke goede beslissingen nemen als wij in dergelijke moeilijke omstandigheden waren?* Deze vrouwen vinden vooral steun bij de sterke vrouwen uit de Heilige schrift, zoals Maria (Miriam voor de Moslima's), Ruth en Rachab.

Na dit interview was er een meditatieve stilte waarin beelden werden getoond van de leefwereld van het gezin in Bethlehem.

De kinderen hadden in de nevendienst naar het voorbeeld van de kinderen in Bethlehem een muurschildering op behang over de vrede gemaakt, en daarvoor ontvingen ze een hartelijk applaus.

De collecte die €440,- opbracht, is bestemd om Palestijnse vrouwen naar Nederland te halen voor toerusting en om even op verhaal te komen.

Deze indrukwekkende viering trok veel bezoekers.

Parochiekroniek

H. Vormsel:

Op vrijdagmiddag 3 december 2010 heeft mevrouw **Hendrikje Diepeveen-Haak** het H. Vormsel en de H. Communie ontvangen. Zij woont in de Eschpoort.

Het bijzondere is dat zij al 91 jaar is, en toch nog graag wilde toetreden tot onze kerk.

Ze is geboren in Odoorn in Drente, in 1919, maar heeft lang in Zuid-Limburg en later in Glanerbrug gewoond in katholieke omgevingen, waar ze al deelnam aan katholieke plechtigheden en activiteiten. Ze is ooit gedoopt in de Gereformeerde Kerk, maar wilde nu graag echt de stap zetten richting onze kerk, waar ze zich eigenlijk al thuisvoelde. Ze nam al eerder deel aan de katholieke vieringen in De Eschpoort.

In een eenvoudige plechtigheid op haar kamer hebben pastor Kortstee als Vormheer en pastor Van der Hulst als begeleidend pastor haar overgang officieel gemaakt. We hadden vanuit onze gemeenschap een speciaal kerst- engeltje meegebracht om haar de groeten over te brengen vanuit deze lokatie. *Mevrouw Diepeveen: welkom in ons midden en alle goeds voor uw verdere leven!*

Overleden:

† Op 2 januari overleed na een ziekte van enkele jaren **Cornelia (Corry) Antonia Maria Schabbink-Horsten**, echtgenote van J.G. Schabbink, op de leeftijd van 77 jaar. Ze was een liefdevolle en zorgzame vrouw die altijd heeft gezorgd voor haar moeder en haar verstandelijk gehandicapte zuster Thea. De uitvaartdienst vond plaats in het crematorium, waarna de crematie.

‘Wijd open zijn de armen van de Eeuwige.’ Deut. 33, 27





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman@home.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

De eerste maand van 2011 zit er al weer op.
Ik kan eigenlijk niet zeggen dat het nieuwe jaar goed begonnen is.
Op 1 januari kwam Ger Oude Wesselink ongelukkig ten val en brak haar been.
We wensen haar van harte beterschap en hopen haar weer spoedig in ons midden te zien.



In de nacht van 8 op 9 januari werd er in ons parochiecentrum ingebroken. Er viel weinig te halen maar de schade was enorm. Alles wat op slot zat, werd opengebroken. Een hele schrik voor Hans van de Hulst die de inbraak zondagochtend constateerde.

De eerste Pelgrim is bezorgd. Ziet er mooi uit en het is prettig om van alle 7 locaties de wetenswaardigheden te lezen. Naar mijn mening verhoogt dit de onderlinge betrokkenheid. De bezorging is altijd een klus op zich en zeker als er dan ook nog de brieven met betrekking tot de kerkbijdrage bijkomt. Het ging ook dit jaar weer goed met dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Toch altijd weer een 30-tal personen waaronder de leerlingen van de Paus Joannesschool onder leiding van juffrouw Ria Everink.

Onze nieuwjaarsreceptie werd goed bezocht. Zanggroep St. Joseph vertolkte weer ons clublied “De Oldenzaalsestraat.” Nico Alink vervangt, geheel belangeloos, tijdelijk de zieke Jeffrey Bokma als dank hiervoor ontving hij een dinerbon.

Ook werd er aandacht besteed aan het afscheid van Henk Vos als koster. Jarenlang heeft Henk zich op allerlei manieren ingezet voor onze parochie nu op 86-jarige leeftijd wil hij een stapje terug zetten.

Henk en Nico ook namens ons hartelijke dank.

Zaterdag 22 januari werd onze kerk druk bezocht. Deze keer niet voor een viering maar voor een optreden het Christelijk Mannenkoor Sursum Corda (de harten omhoog). Het was fantastisch en een zeer variërend optreden onder de ambitieuze leiding van Susanna Veerman met ondersteuning van Wim Does (orgel en piano) en het echtpaar Arjan en Edith Post (trompet.) Het is zeker een aanbeveling om volgend jaar (weer) te komen.

Op zaterdag 29 januari was de presentatieviering van de vormelingen van onze geloofsgemeenschap. Het is fascinerend om Ingrid Schraven zo betrokken en inspirerend bezig te zien.

Als thema is gekozen voor “keuzes” maken.

Voor niemand is dit eenvoudig daar zullen we het allemaal, als we hier eens wat dieper over nadenken, met elkaar wel over eens zijn.

Voor vormelingen, aan het einde van de basisschool, valt er heel wat te kiezen. Laten we hopen dat ze de goede adviseurs om zich heen hebben.

En laten wij proberen hen tot een voorbeeld te zijn.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie- raad Jos Marsman, 053-4355320
jos.marsman@home.nl



Het Heilig Vormsel

Op **12 maart om 18.00 uur**, vindt de vormselviering plaats van de vormelingen van de geloofsgemeenschappen horend bij de St. Jan H. Michaëlkerk en de Ariënsgedachteniskerk in de **St. Jan H. Michaëlkerk**, Haaksbergerstraat 253.

Op **19 maart om 18.00 uur**, de dag van St. Jozef, vindt de vormselviering plaats voor de vormelingen van de H.Geest-Mariakerk en de St. Josephkerk in de **St. Josephkerk, Oldenzaalsestraat**.

In beide kerken zal drs. P. Kuipers, rector van het Ariënsinstituut, namens de bisschop het sacrament van het Vormsel toedienen. Pastor Kuipers heeft eerder met de vormelingen kennis gemaakt en verheugt zich op deze gebeurtenis.

In de voorbereiding hebben een groot aantal vormelingen deel genomen aan Diaconaction, en vervolgens hebben zij zich in een aantal bijeenkomsten voorbereid met behulp van de methode “in Vuur en Vlam”. Tot slot hebben zij iconen gemaakt van personen die een bijzondere betekenis voor hen hebben, zo bijzonder dat zij deze iconen als voorbeeld in hun leven hebben. Deze iconen zullen ook in de vormselviering worden gewijd.

In het weekend van 29 en 30 januari hebben de vormelingen van de geloofsgemeenschap zich tijdens de eucharistievieringen gepresenteerd door hun naam te noemen, maar ook door te vertellen wat voor hen nu heel

bijzonder is en een diepe betekenis heeft. Zie pagina 26 van dit blad.

Het is de eerste keer dat in deze opzet de vormelingen uit de verschillende geloofsgemeenschappen worden voor bereidt. Er is een stedelijke werkgroep vormselvoorbereiding ontstaan. Het was even wennen maar met de ervaringen van dit jaar kunnen we deze weg verder gaan. Hierbij wil ik dan ook alvast mijn dank uitspreken aan de medewerking aan alle scholen, ouders, werkgroepen en vrijwilligers en koren in de diverse kerken, de Kajuit, en aan de SKOE die dit project mede ondersteund hebben. We hopen dat u bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig wilt zijn, en zo deze vormelingen wilt verwelkomen.

Pastor Ingrid Schraven

Overleden

Op **19 januari** is overleden **Mevr. L. Fernandez-Fernandez** Lourdes was gehuwd.

Zij woonde in het Bruggertbosch en werd 83 jaar.

Haar uitvaart vond plaats op 24 januari waarna de begrafenis plaats vond op de Oosterbegraafplaats.

Op **21 januari** is overleden **Gerrit van der Meer**.

Gerrit was gehuwd.

Hij woonde aan de Elsmaathorst 15 en werd 66 jaar.

De crematieplechtigheid vond plaats op 28 januari in Usselo.

Dat zij mogen rusten in vrede





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Mevr. C. Timmerman, *contactpersoon*

e-mail: c.tim@tiscali.nl 06-250 913 77

Hr. K.A. Grabmaier

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Locatieraad

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris* 433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Kerkbijdrage:

ING/giro 24 77 400

t.n.v. Heilig Hart-Goede Herder

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. Heilig Hart-Goede Herder

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van

de Ariënsgedachteniskerk

Van de Locatieraad

Als deze tweede Pelgrim uitkomt rond 17 februari staan wij aan de vooravond van de vastentijd.

Het thema dit jaar is: "Plant iets moois voor een ander".

Vanuit de oude traditie horen het geven van aalmoezen, bidden en vasten bij elkaar in deze 40 dagen tijd. Het gaat hierbij om een houding waarbij ons eigen geweten en onze eigen mogelijkheden een rol spelen bij de invulling van het vasten. Iedereen kan dit doen op zijn eigen manier. De woorden die terugkomen



in de vastenactie campagne zijn Soberheid, Solidariteit en Spiritualiteit.

Opnieuw worden er allerlei invullingen gegeven hoe wij vasten kunnen voorleven of ondergaan in onze huidige tijd. In onze nieuwe parochie zijn, op verschillende locaties, initiatieven bezig om hier over na te denken en er, met elkaar, over in gesprek te gaan. Onze diaconiegroep is dan ook voornemens om op 13 maart aansluitend aan de viering samen met u na te denken wat vasten voor ons betekend. Het programma staat in het algemene gedeelte en wij hopen dat veel mensen met ons mee willen denken na de viering.

Emmanuel Levinas zegt het volgende over vasten:

*Het is het gelaat van de ander
Dat een appél op mij doet
En appél, roeping betekent:
Verplichtingen zonder dwang.*

Wij wensen u een goede vastentijd.

*Namens de pastoraatgroep
Carin Timmerman*

H. Vormsel

Al enige tijd zijn we bezig met de voorbereiding op het H. Vormsel. We hebben bijeenkomsten gehad samen met de vormelingen van de St. Jan - H. Michel. We hebben gepraat over de weg die ze tot nu toe hebben gemaakt en wat daarin belangrijk is geweest. Over keuzes maken in het leven en dat dit niet altijd gemakkelijk is. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we kennis gemaakt met

de vormheer: drs. P. Kuipers, rector van het Ariënsinstituut. Hij vertelde over zijn leven en werk en er konden vragen gesteld worden. 29 januari hebben de vormelingen zich gepresenteerd aan de mensen in de kerk, door zich voor te stellen en iets te laten zien dat voor hun belangrijk is. Voor de één is dit bijvoorbeeld een foto van het gezin, voor een ander een knuffel en voor weer een ander iets van voetbal. Er komt nog een bijeenkomst in februari waar iconen gemaakt gaan worden en we gezamenlijk gaan eten. Daarna is op **12 maart om 18.00 uur** de Vormselviering in de St. Jankerk. Tijdens deze viering zingt Come Back (het voormalige jongerenkoor Hogeland).

*Namens de vormselwerkgroep,
Erna Perik*

Come Back

Een aantal oudleden van het jongerenkoor Hogeland hebben vorig jaar een gelegenheidskoor opgericht onder de naam 'Come Back'.

Inmiddels hebben al 44 oud-leden zich hiervoor opgegeven, en hebben we al 2 keer de liedjes van toen gezongen in een viering. Iedereen is heel enthousiast en we horen ook alleen maar positieve reacties vanuit de kerk. De volgende viering waarin we gaan zingen is op **zaterdag 12 maart om 18.00 uur in de St. Jankerk** (zie hierboven).

Ben je oud-lid of heb je belangstelling: iedereen die mee wil zingen of spelen is welkom. Meld je aan per



mail of kom op de repetitie. We repeteren voor deze viering op dinsdag 1 maart en woensdag 9 maart, in de parochiezaal van de Ariënsgedachteniskerk om 20.00 uur.

*Namens Come Back, Erna Perik
ernaperik@home.nl*

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Dit jaar is de **gemeenschappelijke
ziekenzalving op zaterdag 9 april
om 10.00 uur.**

Het sacrament is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen. Het helende sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Iedere keer als u het voor uzelf zinvol vindt, kunt u aan de ziekenzalving deelnemen.

Pastor Kortstee zal het sacrament toedienen, de zang zal worden verzorgd door het dameskoor. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in het parochiehuis.

U kunt zich opgeven bij het Centrum van onze locatie, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13. Uw naasten, kinderen, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze viering me u mee te vieren.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Gerti Tempfli*

Kroniek

2008	2009	2010	
2124	2032	1933	gereg. parochianen
1160	1130	1062	parochiële adressen
14	8	8	Dopen
22	20	15	1 ^e H. Communie
12	15	20	Vormelingen
2	1	0	Huwelijken
20	25	23	Overleden/uitvaart

Met dank aan de Hr. H. Mars

Gedoopt

Op **16 januari** is gedoopt
Femm Jade Maria Haarhuis,
dochter van Dennis Haarhuis en
Susan Zoetman. Mannagraslaan 41.

*Dat zij mag opgroeien tot een
gelukkig mens*

† Overleden

Op **8 januari** is overleden
**Johannes Hendrikus Theodorus
Kemperink, Jan**

echtgenoot van Elisabeth Astrid
Berkel. Hij woonde aan de
Getfertweg. Hij werd 74 jaar.

Op **16 januari** is overleden
Jacob Pothast, Joop
echtgenoot van Geertruida Helena
Bruins.
Hij woonde aan het Leunenberg.
Hij werd 66 jaar.

*Verbondenheid reikt verder dan hier
en nu*



Op **2 januari 2011** is overleden:

Klaas de Ruiter

echtgenoot van Martha Johanna Hoebe, op de leeftijd van 87 jaar.

Klaas werd geboren in Enschede in 1923 en overleed in de vroege morgen van 2 januari thuis aan de Boulevard 1945, 375-33. Hij was een lieve man, een oprecht mens, een goede vader voor 4 kinderen en een trotse opa van 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Zijn eerste vrouw Alie en zijn dochter Wilma kwamen te overlijden, met zijn 2^e vrouw Martha deelde hij ruim 40 jaar alle lief en leed. Verder kon hij genieten van reizen en van zijn mannenclub, zijn soos, waaraan hij eens in de 14 dagen deelnam.

Op 5 januari hebben we in besloten familiekring afscheid van hem genomen in de Ariënsgedachteniskerk, daarna volgde de Crematieplechtigheid in Usselo. Moge er nu licht en vrede voor Klaas zijn, bij God en bij zijn dierbaren die hem voorgingen. We wensen Mw. de Ruiter en de andere dierbaren van Klaas veel sterkte toe voor de komende tijd.

Pastor Hans van der Hulst

Op **8 januari 2011** is overleden:

Jan Kemperink

op de leeftijd van 74 jaar.

Jan heeft de laatste jaren een lange weg van ziek-zijn en achteruitgaan moeten afleggen, tot hij tenslotte overleed op zaterdag 8 januari in het Hospice aan Het Bijvank, waar hij nog 3 weken heeft mogen verblijven. In de afscheidsviering hebben we ons herinnerd dat er ook veel vreugde en geluk was in zijn leven: in de jaren in

Zuid-Afrika, waar hij ruim 6 jaar woonde met zijn vrouw Els en waar zijn kinderen Herbert-Jan en Alexander geboren werden, in de Achterhoek waar hij daarna woonde en waar zijn dochter Nathalie geboren werd, en weer later terug in Twente. Vroeger stond Jan bekend als een vrolijke, gezellige man, 'lach-Jan' werd hij wel eens genoemd, en zo willen we graag aan hem blijven denken. Met Els mocht Jan ruim 46 jaar lief en leed delen. Jan was ook opa voor zijn 2 kleinkinderen Kimberley en Lars, die de laatste jaren helaas wat verder weg woonden, met hun ouders in Duitsland. 'You loved me', hoorden we Celine Dion zingen in de afscheidsviering – en zijn dierbaren hebben veel van hem gehouden, zo verwoordde zijn dochter Nathalie daarbij. Dat afscheid vond plaats op 13 januari in de Ariënsgedachteniskerk, daarna volgde de begrafenis op de Oosterbegraafplaats aan de Noord-Esmarkerrondweg. We wensen Jan nu licht en vrede toe bij God. En aan zijn vrouw Els en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte voor de komende tijd.

Pastor Hans van der Hulst

Ik geef de pen door aan.....

Helaas hebben wij hiervoor niets ontvangen. *De Redactie*

God heeft je gemaakt om Hem lief te hebben, niet om hem te begrijpen.

Voltaire





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

maandag 09.30 - 11.00 uur

donderdag 19.30 - 20.00 uur

Neem contact op voor o.a. Doop,

1^e H. Communie, Trouwen

H. Vormsel, Overlijden, Ziekenzalving

Misintenties

Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk

074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*

e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*

e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster

Hr. Manfred van Kerckhoven

mvkerckhoven@kpnmail.nl

<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl); 16.30 uur (pl)

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de

Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

Dames – Herenkoor “Cecilia”

Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info

Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Is er voor U:

- wilt u vervoer naar de St. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen.
- Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.
- Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek
- Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.



4 maart:

1^e vrijdag van de maand,

toegewijd aan het H. Hart van Jezus
er is een H. mis om 19.00 uur in de kapel

9 maart:

Aswoensdag

Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd.



Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. Aswoensdag is een verplichte vastendag.

Op woensdag is er een H. Mis om 19.00 uur in de St. Pauluskerk.

18 maart

H. Jozef, Hoogfeest. Bruidegom van H. Maagd Maria Sint Jozef, een Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk.

Op vrijdag is er een H. mis om 19.00 uur in de kapel

19 – 20 maart:

“Stille Omgang”

De Stille Omgang is een meditatieve, nachtelijke omgang door het centrum van Amsterdam, die jaarlijks in maart plaatsvindt.

De omgang, die sinds het einde van de 19e eeuw wordt georganiseerd, herinnert aan de Mirakelprocessies die van 1345 tot 1578 jaarlijks door



de hoofdstad trokken. Deze processies werden gehouden ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam, oftewel het ‘hostiewonder’, dat plaatsvond op 15 maart 1345.

Dit jaar gaat er **geen bus vanuit Twente** naar de “Stille Omgang”.

Jongeren die willen aansluiten bij de “jongeren stille omgang” ga naar:
<http://www.stille-omgang.nl/jongeren>

25 maart

Maria Boodschap,
Hoogfeest.

De Kerk viert op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus.



Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt.

Op vrijdag is er een H. mis om 19.00 uur in de kapel.



Bijbelgroep

Dinsdag, 15 maart is er weer Bijbelgroep om 19.30 uur in de JP – zaal van de St. Pauluskerk onder leiding van diaken Paul van Blijswijk. Voor meer informatie neem gerust contact op 074 – 3494815



RKS Ariëns

De katholieke studentengroep bestaat al meerdere jaren in verschillende vormen en sinds 2008 als RKS Ariëns.



Fotospecial



Studenten komen wekelijks bij elkaar om het katholieke geloof te verkennen. Daarnaast doen ze regelmatig verschillende activiteiten, zoals het bezoeken van mooie inspirerende plaatsen in de omgeving of het uitnodigen van een bijzondere spreker. Verder wordt er steeds verwezen naar de katholieke Kerk zoals zij hier leeft, met een nieuwsbrief vol interessant katholiek nieuws van de campusomgeving. Iedere student die de katholieke basis van RKS Ariëns respecteert is van harte welkom bij ons.

Onze lector Martijn ter Pelle mocht de lezing voorlezen tijdens plechtige Eucharistieviering van de parochie St. Jacobus de Meerdere met aartsbischof W. Eijk

Meer foto 's van deze viering en ook foto's van de installatieviering van pastoor Andre Monninkhof kunt u vinden op website:

<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>

Wie nader wil kennismaken, moedigen we van harte aan contact op te nemen via:

rksariens@gmail.com

<http://ariens.utwente.nl/>





H. Geest - Maria

Deurmingerstraat 212 435 71 44
7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Secr. Yvonne Bakker-Hasselharm,
contactpersoon

e-mail: janyvonne@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W.Huuskes en
W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

Kopij

Kopij inleveren **vóór ma. 28 februari**

Periode 26 maart t/m 29 april

(Is inclusief Pasen)

VERGADERAGENDA

do. 17 feb. 20.00 u Jaarverg. G. K.

wo. 23 feb. 19.30 u KVG

ma. 28 feb. 09.30 u Red. par. blad

wo. 2 mrt. 19.30 u Locatieraad

wo. 16 mrt. 10.00 u Gem. Koor

di. 22 mrt. 19.30 u Info 1^e Comm.

wo. 23 mrt. 19.00 u Raad v. Kerken

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2011

Door de werkgroep Eerste Communie

Zit uw kind in groep 4 van de
basisschool, dan
mag het meedoen met
de Eerste Communie.

Dit zal plaatsvinden
op zondag 29 mei
2011 in de Mariakerk.

Zit uw kind op de Bonifatiuschool of
de Toermalijn dan krijgt uw kind via
school een uitnodiging.

Er is een informatieavond. Zie de ver-
gaderagenda.

Aanmelden bij Ellis Tempelman.

Tel: 053 433 28 67



OVERLEDEN

Fransje Budde-Jeursen

Op donderdag 30 dec. is
overleden Franzisca An-
na Geertruida Budde-
Jeursen, weduwe van
Gerhard Budde, op de leeftijd van 78
jaar. Zij werd geboren op 29 augustus
1932. Zij woonde aan de Dollard-
straat 55/56 in Enschede.



Haar leven stond in het teken van geven, zorgen en liefhebben. Zij had ook een groot gevoel voor humor. Haar kinderen hebben met een treffend gedicht afscheid van hun moeder genomen waarin Fransje ten volle manifesteerde:

*Zorgend en altijd gevend
Een hele sterke vrouw
Humor als haar schild
Zo herinneren we jou
Zoveel moed getoond
Zo enorm gestreden
Niet eens voor jezelf
Liefde was je reden.*

Op 5 januari 2011 was haar uitvaart in de Mariakerk waarna de crematie.

Anna Maria Schepers-Lesscher

Op 9 januari overleed zij op tachtigjarige leeftijd.

Zij was getrouwd met Theo Lesscher. Samen kregen ze drie kinderen.

Zij zochten hun geluk in de tuin, de kippen en hun huisdieren.

eder die op bezoek kwam, kreeg iets uit die tuin mee.

Hun kinderen hebben haar ervaren als een warme zorgzame moeder.

In 2000 stierf haar man Theo en in 2004 zoon Herman.

Die slag is ze niet echt te boven gekomen.

Op 14 januari was haar uitvaart in de Mariakerk en de begrafenis op de Westerbegraafplaats.



VEERTIGDAGENTIJD

Door Jos Vermeulen

Doordat je denkt dat het lezen van de *H. Schrift* alleen iets voor monniken is, bederf je alles, want jij hebt meer nodig dan zij. Zij die in de wereld leven en elke dag wonden oplopen, hebben het meest behoefte aan medicijn.

Deze Engelse abt van de Benedictijner abdij Worth Abbey, Christopher Jamison, kan het weten want hij ontvangt dagelijks mensen die geestelijke medicijn behoeven. Het bracht de pastoraatsgroep er toe te zoeken naar *gebeden en lezingen en deze in de vastentijd* aan te bieden aan de parochianen.

Het is goed om juist in de veertigdagentijd een moment van bezinning in ons drukke leven in te bouwen.

Wij bieden u twee boekjes aan in handig formaat:

"Gebeden en lezingen (uit de Bijbel)", ontleend aan het Huissens Brevier en "Teksten" van o.a. Ety Hillesum, Dietrich Bonhoeffer en C. Tholens, van 1954 tot 1972 abt van abdij Slangenburg in Doetinchem.

► ***Vanaf 27 februari achter in de kerk. (zonder kosten).***

ACHTERVOORT

Elke 4e maandagavond van de maand, is er een eucharistieviering in 'Het Achtervoort'.

Aanvang: 18.30 uur.

Door: Pater Giesselink sm

m. m. v. het Gemengd Koor



PELGRIM in GEVAAR!

Wegens gebrek aan bezorg(st)ers kan uw parochieboekje 'Pelgrim' niet meer worden bezorgd in onderstaande straten of delen daarvan:

Wijk 2: 11 st. Weerseloseweg en de Braakweg.

Wijk 8: 12 st. Jekerstraat en S.M. Joostenstraat.

Wijk 12: 20 st. Fazantstr. / Spechtstr.

Wijk 15: 24 st. Chopinln. / Chopinpl. Dr. van Zamenhoflaan, / Schubertlaan, Puccinilaan.

Wijk 19: 6 st. Spaarnestraat.

Wijk 27: 31 st. IJsselstr. / Lijsterstraat

Wijk 43: 15 st. Patrijsstr. / Fazantstraat Dr. van Damstraat.

Wijk 44: 30 st. Bolhaarln. / Bachln. Haydenln. / Beethovenln. / Joh.Strausln

Meld u aan voor een of twee wijken

bij: ► Mw. Ine Vaneker **tel.:** 433 31 30

of: ► penrgieske@marthedes.nl

Een halfuurtje wandelen in de zon, éénmaal in de vijf weken, meer is het niet!

► *Alvast:*

merci

►► *Als u geen boekje thuis krijgt kunt u een exemplaar van PELGRIM in de kerk komen afhalen, wél zo gemakkelijk én we zien u graag!*

Echt gebeurd

Onlangs hadden we groot feest. Vijf dagen erna ging de telefoon "Met de felicitatiegroep van de kerk. Wij hoorden dat u feest heeft gehad.

Wij willen graag een bosje bloemen komen brengen!" "Oh wat leuk!" "Kan dat morgen?" "Natuurlijk, maar met hoeveel komen jullie dan?" "Nou meestal komen we dan met z'n tweeën".

"Oh, ik verheug me er echt op hoor, nou tot morgen dan."

"Dan moeten we wel een paar taartjes in huis halen, zegt mijn vrouw."

"Oh, ik ga meteen vier taartjes ophalen, dan hebben we die alvast."

"Haal er nou maar zes, want misschien komt meneer pastoor óók wel mee, als die ervan hoort."

Een goed halfuur later kom ik triomfantelijk met de taartjes thuis.

Gaat er op dat moment weer de telefoon. Ik zet de taartendoos even in de stoel... de luie stoel.

"Hallo." "Ja, nog even over die bos bloemen... dat gaat niet door... want u staat ingeschreven bij een andere locatie, dié moet voor bloemen zorgen... wij niet!"

Van verbazing val ik achterover in... de luie stoel, ... met mijn goeie broek. Mijn vrouw, als altijd alert, had de taartendoos nog net op tijd uit de stoel weggegrist en liet de inhoud dan ook maar meteen in de afvallemmer vallen, want wat moeten wij met zes taartjes! Nou hadden we, als cadeau, nog een nieuw soort kurkentrekker gekregen, zo'n modern ding weet je wel; die hebben we toen goed uitgeprobeerd en werd het toch nog een gezellige dag!

O ja, met die bos bloemen is het later, toch nog goed gekomen!

P G





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Vacature. Tijdelijk:
secretariaat@katholiekenschede.nl

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Oecumenische vieringen

Door het jaar zijn er in samenwerking met de Apostel Thomaskerk enkele oecumenische vieringen of vesperdiensten.

Uit de pastoraatgroep

Langzaam aan komt de pastoraatgroep op stoom. Nog steeds zoeken we naar binding tussen de parochianen. Voor de vrijwilligers hebben we een verdiepingsavond gehouden. Het verslag hiervan hebt u in een vorig parochieblad kunnen lezen. Daar kwamen levendige gesprekken uit voort. Er zijn veel vrijwilligers in onze parochie, maar er zijn ook vele anderen die momenteel niet bij een groep zijn aangesloten. Maar misschien hebben de mensen die tot onze locatie behoren en meer of minder in de St. Jan naar de kerk komen, ook wel behoefte om eens over hun geloof en over wat hen beweegt te praten. Daartoe willen we in de veertigdagentijd, in de vasten, de mogelijkheid bieden. We denken een middag en avond te organiseren om met elkaar en e.v.t. onder leiding van een pastor, in gesprek te gaan. Er is immers *'méér'*!! En dat is het dat ons bindt. Maar wat is dat dan en wat doen we hiermee? Wat kunnen we hiermee? Bij het volgende parochieblad krijgt u er meer informatie over en zijn ook de data bekend. Hebt u hiervoor belangstelling, dan mag u ons dat vast laten weten. Dat kan op Stjanmichael@live.nl of op hannink-starre@zonnet.nl Schriftelijk bericht kan naar de pastorie; Haaksbergerstraat 253, 7545 GH Enschede of per tel. 053 434 05 59.



We horen graag van u.

*De pastoraatgroep,
namens deze Tiny Hannink*

Koffiedrinken na de kerkdienst

Na de kerkdienst; hoe gaat het? daag..., fijne zondag. Buiten de kerk staan groepjes mensen te praten.

Binnenkort hoeft dat niet meer buiten maar kan er na sommige kerkdiensten binnen, bij een kopje koffie nagepraat worden.

Ook kunt u zo maar even langs komen en van een kopje koffie of thee genieten na de kerkdienst. Misschien eens kennismaken met mensen die u wel (vaak) in de kerk ziet, maar verder niet kent.

Op zaterdag willen velen na de kerkdienst graag naar huis, maar op zondag is er vaak wel even tijd voor een praatje en een kopje koffie.

Daarom is er op iedere 1^e zondag van de maand **dat er een dienst is**, de mogelijkheid zijn om na afloop koffie te drinken in de parochiezaal. Dit hoeft niet het eerste weekend van de maand te zijn. Als in het eerste weekend de dienst op zaterdag is, wordt er het weekend daarop, als er op zondag een dienst is, gezamenlijk koffiedgedronken.

De komende tijd is dat op 6 maart en 3 april. Maar ook op 27 februari, na de gebedsdienst zal er koffie zijn. De locatieraad en de pastoraatgroep hopen hiermee in een behoefte te voorzien en heten u allen van harte welkom.

Gebedsdiensten Sint Jan – H. Michaël

In de Sint Jan – H. Michaël Kerk worden naast de gewone eucharistiediensten en woord- en communievieringen ook gebedsdiensten gehouden. Deze zijn in 1999 ontstaan naar een idee van pastor Blommerde. Hij wilde graag een laagdrempelige viering, gericht op jonge mensen maar zonder de viering van de eucharistie. Hij heeft toen een aantal mensen benaderd om hierover na te denken en dit gestalte te geven. Samen zijn we zo tot de gebedsdienst gekomen. Een dienst waarin wordt gebeden, het evangelie wordt gelezen en overwogen door de leden van de werkgroep, bijpassende teksten worden gelezen, waarin wordt gezongen en ook momenten van stilte zijn. Tijdens de voorbeden worden er kaarsjes aangestoken en is er de gelegenheid om zelf een voorbede uit te spreken. De vieringen worden muzikaal ingevuld door All Together. We proberen de vieringen zo sfeervol mogelijk te maken, hoewel dat niet meevalt in zo'n grote kerk. Na de tijd is er onder het genot van een kopje koffie tijd om nog even na te praten met elkaar. Wij vinden het zelf erg leuk dat, hoewel de diensten een modern karakter hebben, ook de oudere mensen erg enthousiast zijn over de diensten. Het doet hen denken aan het vroegere lof. Kortom: een gebedsdienst is voor elk wat wils. Wilt u een gebedsdienst bezoeken? Dat kan op 27 februari. En mocht u zelf een voorbede uit willen spreken, dat kan ook. Wij verheugen ons op uw komst.



Een unieke Pelgrimstocht

In de vastentijd van 2011 wordt een Pelgrimstocht georganiseerd ten bate van het Filippijnen werk van Vastenaktie Cordaid. Deze spirituele vierdaagse speelt zich af in de schitterende Zuid-Limburgse grensstreek, in de driehoek Simpelveld, Gemmenich en Aken. Op de vierde dag wordt de tocht besloten in Klooster Wittem. De Pelgrimstocht betekent: vier dagen wandelen, tot rust komen, bezinnen en opladen in een fantastisch landschap. Per dag wordt een afstand van ongeveer 20 km. gelopen, gedeeltelijk langs historische bedevaartroutes. Elke avond zijn er lezingen, workshops of meditatie. De Pelgrimstocht wordt midden in de vastentijd gehouden van donderdag 7 t/m zondag 10 april 2011.

Deelnemers aan de Pelgrimstocht betalen zelf 250 euro voor onderdak en begeleiding. Daarnaast verplicht elke deelnemer aan de Pelgrimstocht zich 750 euro (of meer!) aan sponsorgeld bijeen te brengen voor het werk van de Vastenaktie Cordaid onder de inheemse bevolking van de Filippijnen.

Vanuit Enschede loopt in ieder geval MOV lid Karin Snijders mee en daar zijn we als MOVgroep Enschede ZuidWest heel blij mee.

Wilt u meer weten over de Pelgrimstocht kijk dan op

www.pelgrimstocht.nl

Het is mogelijk om Karin Snijders te sponsoren door een gift op rekeningnummer 1902122 tnv St. Jan-H. Michaëlarochie Enschede ovv Pelgrimstocht Vastenaktie 2011 Karin Snijders.

Bijbelboek Openbaring: In beelden en kleuren....

Als je de bijbel van kaft tot kaft leest kom je helemaal achteraan terecht bij het boek Openbaring of Apocalyps dat aan Johannes wordt toegeschreven. Hierin staan hele rijke verhalen met heftige beelden en felle kleuren. Verhalen die voor ons niet zo direct toegankelijk zijn. Daarom willen we met een groepje ons hier 4 avonden mee bezig houden.

Oecumenische bijbelavonden op donderdag 3, 10, 24 en 31 maart, 19.30 – 21.00 uur, parochiecentrum St. Janskerk, Haaksbergerstraat 253. Opgave: pastor Carla Berbée via tel. 06-41 25 25 5 8 of c.berbee@katholiekenschde.nl

Overleden

Op 7 januari is overleden

Gerard van der Vegt

Hij woonde aan de S.L. Louwestraat 2-11. Hij werd 65 jaar.

VIERINGEN IN DE CROMHOFF EN HATTELER

Alle diensten beginnen om 16.00 u.

Donderdag	03 maart	eucharistie
Donderdag	10 maart	protestant
Donderdag	17 maart	eucharistie
Donderdag	24 maart	protestant (avondmaal)
Donderdag	31 maart	protestant
Hatteler		
Woensdag	16 maart	protestant (avondmaal)

Vormselviering: zie pagina 24 en 26



Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588, 476 06 06
7544 JM Enschede

e-mail:

secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag.

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van der Pieterman-
Greuliker, *contactpersoon*

e-mail:

jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen-Wösten

Locatieraad

Hr. M.F.J. Greuliker, *penningmeester*
/contactpersoon

e-mail: frans_en_thea@mac.com

Hr. W.G.J. Lieven

Hr. J. Vaneker

Hr. J.W.C. van der Pieterman

Locale redactie

Gerard Oude Lenferink

redactie@verrijzenisparochie.nl

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Vieringen:

Zondag 11.00 u. in de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. in Mediant De Oecu-
menische Geloofsgemeenschap

Helmerhoek

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel

Verrijzeniskerk

Op de 2e vrijdag van de maand 10.00
uur in de De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk

is alle werkdagen van 9 tot 16 uur
geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten.

Op de Helmerhoek in Mediant

"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).

Het **secretariaat** van onze locatie is
dagelijks geopend van 9 tot 11 uur.

U bent van harte welkom.

Aswoensdag 9 maart:



Parochiekroniek

Op 19 januari 2011 is overleden:

Johanna Maria (Jo)

Hendriks – van Alstede

op de leeftijd van 83 jaar.

Moeder en oma Jo Hendriks is overleden in het Hospice aan Het Bijvank, waar ze de laatste week van haar leven nog heel goed verzorgd is. Eerder woonde ze met haar man Evert Hendriks, bekend als collectant in de Verrijzeniskerk, aan de Lintveldebrink 520. Ze had twee dochters, Mariët en Ancel, en een zoon: Huub, die in 2000 op tragische wijze om het leven gekomen was. Ze was oma voor 3 kleinkinderen, en in dec jl was er nog een achterkleindochter geboren: Lynne. Die heeft ze nog net kunnen zien en op schoot gehad, tot grote vreugde van overgrootmoeder en de hele familie.

Bovenaan de rouwkaart hadden Evert en de kinderen geschreven: *“Haar stoel is leeg, haar puzzelboek is dicht, haar stem wordt niet meer gehoord. Maar niet in onze herinnering, want daarin leeft ze voort. Ze is nu op reis en doet samen met Huub voor ons wat lichtjes aan. Zodat wij haar later kunnen volgen en niet in het donker hoeven te gaan.”*

Op 25 januari hebben we afscheid van haar genomen in de Verrijzeniskerk, daarna volgde de Crematieplechtigheid in Usselo. Moge onze God van Licht en Leven rust en vrede voor haar zijn. We wensen Evert en haar andere dierbaren veel sterkte toe voor de komende tijd.

Pastor Hans van der Hulst

In de parochiegemeenschap opgenomen door de doop:

Christian, zoon van
William Vos en Evelyn
Alacanzo;
Simayzo, zoon van
Simeon Laaf en Meyrelin Santing.



Van de ziekenbezoekgroep

Hierbij een mededeling van de ziekenbezoekgroep van de Geloofsgemeenschap Verrijzenis des Heren. Heeft U in Uw familie of kennissenkring iemand die langdurig ziek is en diegene zou prijs stellen op bezoek van een van onze medewerkers, geef dit dan a.u.b. door aan het secretariaat van onze Geloofsgemeenschap, tel: 4760606 of aan Mevr. Fien Egbers, tel: 4761992.

Vieringen in de avonden

vooraankondiging

Vorig jaar is verschenen "Daar is het daglicht: een oratorium voor de paasnacht en Pasen":

een verzameling liederen en teksten van de hand van Michael Steehouder, op muziek gezet door diverse componisten die ook betrokken zijn bij de Pepergasthuiskerk in Groningen.

De inspirerende en tot nadenken stemmende teksten en liederen, maken je enthousiast en nemen je als vanzelf mee: schepping en verrijzenis worden hier met elkaar verbonden. Aan de hand van de oerelementen aarde, lucht, vuur en water, wordt de schepping bezongen, waarin de mens geleidelijk zijn plaats krijgt, en dat ons uiteindelijk voert naar de Verrijzenis.



Dit grote geheel hebben we opgesplitst in kleinere delen, waarvan we telkens een viering maken, ook als voorbereidende weg naar verrijzenis.



Zingend,
 luisterend,
 biddend willen we denken aan en over onze schepping en de mensen daarin: over jou en mij, over de schepper, over opstanding en verrijzenis.

zenis.

In deze vooraankondiging willen we nu al uw aandacht vragen voor de dagen en tijden waarop deze vieringen zijn gepland:

vrijdag 25 maart, 19.00 uur: viering met als thema: Aarde

vrijdag 1 april, 19.00 uur: viering met als thema: Lucht

vrijdag 8 april, 19.00 uur: viering met als thema: Vuur

vrijdag 15 april, 19.00 uur: viering met als thema: Water

maandag 25 april, 11.00 uur: viering met als thema: Verrijzenis (tweede paasdag)

Houdt u deze data a.u.b. nu al vast. We hopen dat u gelegenheid vindt, mee te doen aan deze vieringen. In het volgende nummer van het parochieblad volgt meer informatie.

Vanuit de voorbereidingsgroep,
Piet Timmermans

Collecteopbrengsten



Zondag 2 januari	€ 77,40
Zaterdag 8 januari	€ 59,45
Zondag 16 januari	€ 158,13
Zondag 30 januari	€ 146,38

Wat er mis ging:

In het In Memoriam voor Mevr. Hennie Ensing-Bunk werd in de eerste alinea de naam Henny Heytink-Ensing genoemd, dat moet uiteraard Mevr. Hennie Ensing-Bunk zijn, waarvoor mijn excuses.

Ingrid Schraven, pastor



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang 19.30 uur.

8 maart 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van april

12 april 2011 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van mei

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk zondag 6 februari

Josephkerk zondag 13 februari

Verrijzeniskerk zondag 20 februari

Pauluskerk zondag 27 februari

Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk: zondag 6 maart

Jacobuskerk: zondag 13 maart

Josephkerk zondag 13 maart

Ariënsgedachteniskerk: zondag 27 maart



Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.

Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.

Ik weet niet wat het is, dat niet,

maar ik maak me sterk:

zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Toon Hermans

Lezingen bij de zondagen

20 februari

Lev. 19, 1-2+17-18

1 Kor. 3, 16-23

Mt. 5, 38-48

27 februari

Jes. 49, 14-15

1 Kor. 4, 1-5

Mt. 6, 24-34

6 maart

Deut. 11, 18-32

Rom. 3, 21-28

Mt. 7, 21-27

13 maart

Gen.2, 7-9+3,1-7

Rom. 5, 12-19

Mt. 4, 1-11

20 maart

Gen. 12, 1-4

2 Tim. 1, 8-10

Mt. 17, 1-9

27 maart

Ex. 17, 3-7

Rom. 5, 1-8

Joh. 4, 5-42

*Wie vergeeft en niet
veroordeeld
is geen rechter, maar redder*



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 19/20 februari 2011 7^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangJoseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gemengd Koor	A.Monnikhof + J. v.d. Nieuwendijk
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	C. Berbée
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Volkszang	A.Monnikhof + J. v.d. Nieuwendijk
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

WEEKEND 26/27 februari 2011 8^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang + orgel	J. Kortstee + P. v. Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee + P. v. Blijswijk
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Samenzang	Werkgroep St. Jan/Michael
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Euchar./KWD	Da/he koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	H. Kronenberg
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monnikhof

WEEKEND 5/6 maart 2011 9^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	ZangStJosef	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00u	Eucharistie	Dameskoor	A.Monnikhof
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie	AllTogether	A.Monnikhof
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Euchar./KWD	Volkszang	H. Kronenberg
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	gezinsviering	Toontje Hoger	J. Vermeulen
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	J. Kortstee



ASWOENSDAG 9 maart 2011

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Aswoensdag- viering	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgedachtenis	Wo. 19.00 u	Aswoensdag- viering	Ariënskoor	J. v.d. Nieuwendijk
St. Jan/H. Michaël	Wo. 19.00 u	Aswoensdagv		J. Kortstee
St. Jacobuskerk	Wo. 10.00 u	Aswoensdag viering	Jacobus- koor	A.Monnikhof
H. Paulus	Wo. 19.00 u	Aswoensdagv	Da/he koor	A.Monnikhof
H. Geest/ Maria	Wo. 19.00 u	Aswoensdagv		C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Wo. 19.00 u	Aswoensdag viering	Parochie- koor	I. Schraven

WEEKEND 12/13 maart 2011 1^e zondag van de 40-dagetijs

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	B.Engelbertink
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jeugdkoor	I.Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 18.00 u !!	Eucharistie Vormselvier Ariënsged. + St. Jan/H.Mi	Jongeren- koor Come Back	P. Kuipers + I.Schraven
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/hekoor	H. Antonissen
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gem. koor	C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Euchar. Pres. 1 ^e Communie		A.Monnikhof

WEEKEND 19/20 maart 2011 2^e zondag van de 40-dagetijs

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 18.00 u !!	Eucharistie Vormselvier. St.Jos+H.G/ M+H. Paulus	BJK	P. Kuipers + I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	W. Weemaes
St. Jan/H. Michaël	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Wo-Co	Jacobuskoor	H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Euchar./KWD	Volkszang	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	gebedsviering	OpToon	Werkgroep
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	I. Schraven



Vervolg Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst
KWD = KinderWoordDienst

WEEKEND 26/27 maart 2011 3^e zondag van de 40-dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Antonissen
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem. koor	W. Weemaes
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Schola	J. Kortstee
Verrijzenis des Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 u	Di + vr 9.00 u
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 u	Woe. 19.00 u
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 u en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 u. Eucharistie	1 ^e vrijdag 19.00 u Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat.</i>	Zo. 11.00 u Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 u en zo. 9.30 u om de week	Do. 19.00 u
Verrijzenis, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 u	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus (met ingang van augustus) weekdays van 10.00 – 17.00 uur.

Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur. Van daaruit kan men ook de kerk bewonderen.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen parochie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 430 61
90 Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Sexueel misbruik – meldpunt RK Kerk

Binnen de Rooms Katholieke kerk is een meldpunt voor seksueel misbruik in een pastorale relatie. Hiervoor kunt u terecht bij het volgende telefoonnummer: 06-19 114 307 (lokaal)

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>maandag</i>	<i>donderdag</i>

7 maart	24 maart
11 april	28 april
23 mei	9 juni

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

Pelgrim 2011
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 2 februari 2011

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Hr. G. Oude Lenferink

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland

Mevr. A.E. Kenter-ten Have

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: a.a.schaapmsc@kpnmail.nl

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. R. Tiehatten, vice-voorzitter

Hr. G. Berkien, secretaris

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied gebouwen

Hr. G. Oude Egberink, lid

Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

435 07 79 - 431 75 31

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en
tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. Tel. 053-4313888

TWENTS KAASHUIS *JOS VANEKER*

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel/Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas. Ook
voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank

nr.: 1180.41.738





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



bloem sieraakmarkt
mijmosa

Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
beplating voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl



Onstwedder
Timmerwerken
Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946

**Stichting
Katholiek
Onderwijs
Enschede**

Bloemsierkunst Han

Deurningerstraat 237 Tel.: 053 432 53 55
7522 CC Enschede

Het juiste adres voor al uw Bloemwerk

►► Tegen inlevering van deze advertentie
10% korting op al uw aankopen



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

[www.
imagelichtreclame.nl](http://www.imagelichtreclame.nl)

**Restaurant
"De Stiftsschuur"
Weerselo**

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
[Stiftsschuur@
t-online.de](mailto:Stiftsschuur@t-online.de)

Nu we één
parochieblad 'Pelgrim'
geworden zijn,
bedanken we **Mediant,
de Grafische Afdeling,**
voor het jarenlange
drukken van **Vierluik.**
Dit gebeurde altijd in
goede samenwerking.

