

Kerst en nieuwjaar

Jaargang 2, nr.10, 13 december 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Enthousiast over Jezus (3)	2
Uit het Bestuur	3
Serious Request: programma	6
Samen over de drempel	8
Oecumenische vieringen	9
Op weg naar Lourdes	11
Jongeren – Tieners – Studenten	12
Allerhande	12
Kinderpagina KIEK	14

Locatienieuws

H. Jacobus	15
St. Joseph	18
Ariënsgedachtenis	20
H. Paulus	27
H. Geest-Maria	31
St. Jan-H. Michaël	34
Verrijzenis des Heren	39

Vieringen	44
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Open Deur



Het voelt prettig, als je welkom bent. Het is fijn, als de deur open staat en je gastvrij wordt ontvangen. Zeker als je in de kou voelt staan, ben je blij met de warme deken die je wordt aangereikt, het luisterend oor dat je krijgt, en de liefdevolle aandacht die je wordt gegeven. Zelf tref ik het in deze parochie regelmatig, dat mensen hun deur gastvrij voor mij openen. Als pastor ben ik welkom. De koffie is klaar. En al vlot raken we met elkaar in gesprek over *“de dingen van het leven”*. Hierbij kan het gaan om droevige zaken, zoals het verlies van een dierbare, maar ook om blijde gebeurtenissen, zoals een voorgenomen kerkelijk huwelijk of de geboorte van een kleine. Ook *‘allegaagse’* ervaringen zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Deze *‘open deur’* is niet altijd vanzelfsprekend. In onze soms vaak harde maatschappij worden er ook wel eens deuren dicht gegooid. Mensen hebben het gevoel, dat ze naar het kastje van de muur lopen en niet meer gehoord worden. Ze stuiten op bureaucratie en kunnen hun verhaal niet meer kwijt. En dat, terwijl ze snakken naar erkenning en ontmoeting. Dit verschijnsel is van alle tijden. Ook de ouders van Jezus ging het zo. Ook voor Jozef en Maria bleven de deuren van de herberg gesloten. Hun Kind werd daarom geboren in een koude stal, waar ze wel onderdak konden

vinden. Liggend in een kribbe strekt dit Kind Zijn handen naar ons uit. Hij maakt geen afwerend gebaar, maar opent Zijn handen. Het is een gebaar van welkom. We mogen er zijn, zoals we zijn. Bij Hem mogen we mens zijn: met onze onvolkomenheden, maar ook met onze mogelijkheden. Dat God in Hem Mens geworden is, betekent dat wij bij Hem mens van God mogen zijn. We worden niet gepest, maar er is liefde, warmte, vriendschap en respect. Deze *‘open deur’*, die God voor ons open zet, vieren wij met Kerst. Graag wens ik U toe – mede namens mijn pastorale collega’s en het Parochiebestuur – dat deze deur ook voor U mag open gaan. Zalig Kerstfeest !

Pastoor André Monnikhof

Enthousiast over Jezus (4)

Naar aanleiding van het boek **“Jesus an historical approximation” van José A. Pagola** wil Jeanine Molleman ook de lezer van Pelgrim over dit boek informeren.

Vertellen over Jezus’ geboorte en jeugd kun je niet geschiedkundig doen. Je kunt alleen iets vertellen over Nazareth en de toestand van Galilea in die tijd.

Dat vertelt pater J.A. Págola dan ook. Ook kun je praten over de hoop en verwachting die Jezus uitstraalde en dat mag je best zien als de hoop en verwachting die je krijgt als je het Kind in de kerstkribbe ziet.

Enthousiast over Jezus

Jezus gaat om met de mensen zonder oordeel over wie goed is of kwaad.



Dus vóór dat je goed bent, of na dat je ontdekt hebt dat je fout bent.

Zeker hij wil dat mensen navolgers zijn van God, dus goed, levensruimte gevend, oog voor wie niet voldoet aan jouw normen en waarden.

Maar geen mens voldoet daaraan helemaal. Dat is wat hij om zich heen ziet. Bij zijn directe leerlingen: “Zij spraken over wie de grootste zou zijn” bij de mensen die menen dat anderen gestraft worden om hun misdaden, maar dat zij buiten schot zullen blijven: “maar als gij u niet bekeerd zult gij allemaal evengoed omkomen.” Zeker niet de mensen die van zichzelf vinden dat ze het wel goed doen in deze wereld. Die mensen beschouwt hij als zelfgenoegzaam en ontoegankelijk voor Gods Geest: “Maar nu gij zegt: We zien; nu blijft je zonde”. Hij weet wel wat er in de mens schuilt.

Professor Págora, spreekt daarbij over de moederlijke barmhartigheid van Jezus die telkens duidelijk wordt in Jezus gedrag. Gedrag dat volgens historisch en taalkundig onderzoek echt passend is bij Jezus.

Zo noemt hij het gedrag van de vader die zijn zoon verwelkomt nadat hij alles heeft verspeeld wat hij verdiende: moederlijk. Als strenge vader ga je die zoon buitensluiten: hij heeft zich niet aan de wet gehouden. Maar als moeder die al haar zonen en dochters het goede leven gunt, kun je hem weer opnemen in je huishouden als hij berouw heeft.

Het is wonderlijk zoals deze moederlijkheid van Jezus ook zijn opofferingsgezindheid met zich meebrengt. Consequent gaat Jezus de weg die hij wil gaan om goed te zijn als God,

terwijl hij lijden en dood niet schuwt. In de jonge kerk was er dan ook een stroming waarin men geloofde dat Jezus de nieuwe Adam was, in wie mannelijkheid en vrouwelijkheid zo verenigd waren dat je niet meer hoefde te huwen wanneer je hem navolgte. Dat gold zowel voor mannen als vrouwen. Was dat misschien ook de reden waarom Paulus ongehuwd wilde blijven? Jezus gaf/geeft zijn leven vóór dat wij goed zijn. Laat die liefde van Christus ons ook geen rust?

Jeanine Molleman

Uit het Bestuur

Rooster weekendvieringen

In aansluiting op wensen die tijdens enkele recente vergaderingen met de verschillende koren binnen onze parochie naar voren kwamen, namelijk de beschikbaarheid van een vieringenrooster dat voor een lange termijn (minimaal een half jaar; indien mogelijk een jaar) zou gelden, heeft het pastoresteam een conceptrooster gemaakt. In dat concept was ook meegenomen het standpunt van het pastoresteam en het bestuur, dat waar mogelijk het aantal vieringen per weekend per locatie zou worden teruggebracht, met uitzondering van het eucharistisch centrum, omdat daar bijzondere bisschoppelijke richtlijnen voor gelden. Het concept is op 4 oktober in een speciale vergadering met locatievertegenwoordigers besproken. Tijdens deze vergadering bleek dat de locaties substantiële



vermindering van het aantal vieringen niet wenselijk vinden, vooral omdat zo'n ingreep de gemeenschapszin nadelig beïnvloedt. Ook werd duidelijk dat de meeste locaties wel begrijpen dat veranderingen noodzakelijk zullen zijn, maar dat men dan de voorkeur geeft aan het versnellen van het proces van samenvoeging van locaties en herbestemming van gebouwen. Daarop heeft het pastoresteam – in overleg met het bestuur – het rooster zo aangepast dat de vermindering van het aantal vieringen per locatie weer grotendeels is teruggedraaid. Inmiddels heeft nieuw overleg met de locaties geleid tot instemming met het nieuwe rooster.

Eucharistievieringen, woord- en communiediensten en de verdeling ervan

Voor de duidelijkheid: het vieringenrooster is de primaire verantwoordelijkheid van het pastoresteam, maar het bestuur is er wel bij betrokken. Voor het bestuur is een belangrijk uitgangspunt bij het samenstellen van het rooster dat de bij de fusie en ook later meermaals toegezegde gelijkwaardigheid van de locaties gestand wordt gedaan. Over dit onderwerp is op 21 november, mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit bepaalde locaties, vergaderd in een speciale bijeenkomst van pastoresteam en bestuur, waarvoor ook de vicaris was uitgenodigd. De aanwezigen waren het er over eens dat in alle kerken (m.u.v. het eucharistisch centrum) het aantal vieringen en de verdeling tussen het aantal eucharistievieringen en het aantal woorden communiediensten min of meer gelijk zou moeten zijn. Natuurlijk is

er begrip en aandacht voor dat elke locatie een zekere eigenheid heeft en dat er tradities zijn. Daar kan ook ruimte voor blijven. Maar anderzijds mag dat niet leiden tot opvallende ongelijkheid en bevoorrechtting, omdat dat de gemeenschapszin in de gehele parochie te zwaar onder druk zet. Op de middellange termijn, als een herschikking van de gebouwen zijn beslag heeft gekregen, zouden bepaalde kerkgebouwen mogelijk wat meer een eigen kleur kunnen krijgen dan op dit moment wenselijk en haalbaar is.

De positie van het eucharistisch centrum

Nog steeds bereiken het bestuur vragen en kritische kanttekeningen bij de aanwijzing van de Jacobuskerk als eucharistisch centrum. Nogmaals, voor alle duidelijkheid: het aanwijzen van een van de kerkgebouwen binnen een parochie als eucharistisch centrum is beleid van het bisdom. Datzelfde bisdom verlangt dat dat beleid wordt uitgevoerd. Elk weekend dient er minimaal een eucharistieviering in het eucharistisch centrum te worden gepland en tijdens hoogtijdagen alle belangrijke vieringen. Pastoresteam en bestuur volgen die richtlijnen. Voortdurende discussie daarover is weinig zinvol, omdat er geen mogelijkheden zijn van die richtlijnen af te wijken.

Een ander punt is hoeveel aandacht en energie er gestoken moet worden in de vieringen in het eucharistisch centrum. Dan kun je kiezen voor een minimalistische benadering of een ruimhartige. Pastoresteam en bestuur hebben voor het laatste gekozen. Als er vieringen in het eucharistisch



centrum zijn, dan moeten ze ook goed verzorgd zijn.

Ten slotte de aanwijzing van de H. Jacobskerk als eucharistisch centrum. Die aanwijzing verdient qua vooraf gepleegde consultaties en qua onderbouwing niet bepaald een schoonheidsprijs. De gekozen kerk heeft plus-, maar ook minpunten. Maar dat geldt trouwens voor alle zeven kerkgebouwen. In de komende herschikking komt de vraag welk kerkgebouw in het nieuwe plaatje het meest geschikt is als eucharistisch centrum zeker aan de orde. En dus is er de mogelijkheid dat het bisdom gevraagd zal worden een ander kerkgebouw als eucharistisch centrum aan te wijzen.

De toekomst van de gebouwen

Mede naar aanleiding van wat op 4 oktober door de locatievertegenwoordigers naar voren werd gebracht heeft het bestuur de interne consultaties over de toekomst van de gebouwen qua frequentie en intensiteit opgevoerd. Op 27 september hebben bestuur en pastoresteam een speciale vergadering aan dit onderwerp gewijd. Op verzoek van het bestuur heeft het pastoresteam een interne notitie gemaakt, waarin is geïnventariseerd wat, vanuit het gezichtspunt van het pastoraal beleidsplan, de toekomst van de verschillende kerkgebouwen zou kunnen of moeten zijn. De notitie is vervolgens kort besproken tijdens de bestuursvergadering van 21 november en zal uitvoerig aan de orde komen in een speciale vergadering van pastoresteam en bestuur in de tweede week van december.

Voorlopig zullen de gesprekken nog

een intern karakter hebben. Zowel het pastoresteam als het bestuur zullen, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, een stappenplan ontwikkelen en die aan elkaar koppelen. Gesprekken met de afzonderlijke geloofsgemeenschappen zullen daar een belangrijk onderdeel van uit maken. Wanneer de tijd daarvoor rijp is zullen we met gedachten, waarschijnlijk in de vorm van een concept, naar buiten treden.

Financiën

Het proces van centralisering van de financiën is in volle gang. Per 1 juli hebben alle locaties hun middelen overgeboekt naar centraal. Tijdens de bestuursvergadering van 21 november heeft het bestuur gesproken met twee vertegenwoordigers van Bureau Van Dijk, die op de verschillende locaties en centraal controles over 2011 heeft uitgevoerd. Ook de toekomst van de financiële controle is daarbij aan de orde geweest. Het bestuur zet in op een accountantsverklaring, die het karakter heeft van een echte controle i.p.v. een accountantsbeoordeling. Het is voor alle betrokkenen goed dat men weet dat er gecontroleerd wordt en dat mede daardoor de verantwoordelijkheden helder aangeduid en gemarkeerd zijn.

*Namens het bestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Het Parochieel Dienstencentrum Enschede is gesloten van vrijdag 21 december 2012 t/m zondag 6 januari 2013. Tijdens deze periode zullen de e-mailberichten en de post worden gelezen en behandeld.

Adventsactie 2012: Schoon water voor Bethlehem

In de vorige Pelgrim, nr. 9 (op blz.6) hebben we u iets verteld over de Bisschoppelijke Adventsactie 2012 en over een aantal voorkeursprojecten die dit jaar gesteund zullen worden. Ons Diaconaal Beraad heeft uit deze projecten er een gekozen om speciaal aandacht aan te geven: **“Schoon water voor Bethlehem”**. In de informatie hierbij lees ik: “De afgelopen tien jaar waren de droogste sinds mensenheugenis in het Midden-Oosten. Schoon water is er dan ook schaars. Daarom richten we ons in de Adventstijd o.m. op Bethlehem. De water-infrastructuur in Palestijns gebied is in slechte staat, er is gebrek aan waterzuiveringsinstallaties en pompcapaciteit en de vraag naar water is sterk gegroeid door de vele nieuwe nederzettingen. Water is schaars en kostbaar geworden. Voor de armste gezinnen is dat een levensgrote bedreiging voor de hygiëne en de gezondheid. Zusters hebben er in 2004 het Franciscan Family Center opgericht. Zij willen voor een aantal van deze gezinnen nieuwe wateropvangsystemen aanleggen. U kunt hen mede steunen via de collecte en de inzamelingszakjes tijdens de Advent, in een aantal vieringen in onze kerken, of rechtstreeks met een gift op giro 65 31 00 000 ten name van: Adventsactie Den Haag, onder vermelding van: “Voor Schoon water voor Bethlehem”.

Namens de MOV en het Diaconaal beraad: Pastor Hans van der Hulst

Het bestuur en de redactie wensen u allen een vredig kerstfeest toe en een positief begin van het nieuwe jaar.

Serious Request

Programma ‘Born to live’
Wat gebeurt er zoal.

Muziek en zang waaronder:

- Toonkunstkoor Enschede met het requiem van Mozart
- ‘Op Toon’-koor Enschede
- De Leo Harmonie.
- Volkskerstzang

Optredens als:

Poppentheater voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op woensdagmiddag.
Interactieve theatervoorstelling door jongeren uit Lossers op vrijdagavond.

Verder:

- Dagelijkse rondleidingen in de H. Jacobuskerk
- Doorlopende film/documentaire programma
- In gesprek met...

Bezinningsmomenten:

Nachtwakes, 4x per dag stilstaan bij en natuurlijk ook een kerstviering op zondag.

En in de nacht zullen er onder andere film en meditatie marathons worden gehouden.

BORN TO LIVE...

Wilt u een creatieve, inhoudelijke of artistieke bijdrage leveren?

Borntolive.2012@gmail.com



Wat je ziet is waar...?!

Vijf jonge begeleiders van het Jongerenpastoraat Losser bedachten een interactief theaterstuk met de titel "Wat je ziet is waar..?! Gedurende 40 minuten kijkt het publiek met hen mee naar korte filmpjes. Door de theatergroep worden ze van commentaar voorzien. Ze formuleren hun mening. En het publiek wordt betrokken bij deze stellingnamen.

Geloof jij alles wat je ziet? Worden we voor de gek gehouden? Of is het "Als zij/hij het zegt is het wel waar!" Als je iets ervaren hebt, moet het wel waar zijn? Wij blijven kritisch! Jij toch ook?

Wil jij dit meemaken, kom dan op vrijdagavond **21 december om 19.30** uur in de Jacobuskerk, tegenover het Glazen Huis. De entree: een vrije gift tbv. Serious Request. (Onder voorbehoud: Na afloop kun je met een ambassadeur van Het Rode Kruis in gesprek over wat er waar is betreffende het goede doel: babysterfte.)

Voor informatie: Ans te Lintelo. Tel. 053 5387396.

Kinderviering

In de kerk is het gezellig.

Kerstlichtjes branden, er wordt gezongen.

Kinderen en grote mensen wachten op wat er komt.

Een oude herder zit te slapen en wordt langzaam wakker...

Luister, zing en speel mee!

**Kom naar de oude markt
Zondag 23 december 14.00 uur
Jacobuskerk Enschede**



Skanfonds steunt ons bij deelname aan Serious Request

Diaconie

Oprichting van het diaconaal Platform Enschede (DPE)

November jl. is formeel de Stichting DPE opgericht. Het bestuur bestaat uit afgevaardigden van enkele deelnemende diaconieën. Er zijn drie werkgroepen actief:

1. Zorg en Welzijn. Deze werkgroep volgt het WMO beleid en geeft voorlichting. Armoedebestrijding is haar grote zorg.
2. Werk en Inkomen. Deze werkgroep verzorgt de contacten met de Dienst Maatschappelijke Ondersteuning en de schuldhulpverlening waaronder de Stadsbank.
3. Communicatie en PR. Deze werkgroep zorgt voor de public relations en communicatie.

De werkgroepen houden elkaar en het bestuur op de hoogte. Het bestuur treedt zo nodig naar buiten en heeft het contact met de gemeente. Alle hulpverlening wordt in een logboek geregistreerd waardoor men op de hoogte blijft van de aanpak en de vorderingen. Voor hulpverleners is een sociale kaart beschikbaar waarin alle hulpverlenende instanties met hun doelstellingen zijn vermeld.

Katholiek Enschede is in het bestuur vertegenwoordigd via de PCI van onze parochie. De werkgroepen kunnen zeker nog wel meer actieve



ondersteuning gebruiken. Vrijwilligers kunnen zich melden bij ondergetekende of bij de PCI.

In de toekomst zult u vaker van de DPE horen want de Christelijke kerken zijn oprecht bezorgd over de ontwikkelingen in de maatschappij en zien het als hun taak ook hen de helpende hand te bieden die geen verweer hebben.

Henk Thiïss



Werkgroep Aangepaste Kerkdiensten In Twente

Ook jaar organiseert de **WAKIT** een **speciale kerstviering** voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking op:

Zondag 23 december om 18.30 uur
in de "Kerststal" van de Familie Kuks, aan de Vlasreutenweg 2 te Nutter (tel 0541-291287).

Vanaf de parkeerplaats aan de Bovenesweg gaan we gezamenlijk naar de "Kerststal" waar aansluitend ook de viering zal plaatsvinden.

Onze voorganger is Pastor Johan Mulder uit Ootmarsum. Er is een koor en er zijn midwinterhoornblazers die meewerken aan deze viering. Natuurlijk is ook jullie eigen muzikale inbreng meer dan welkom.

Na afloop gaan we kroamschudden en is er ruimschoots de tijd om gezellig na te praten en wat warmes te drinken.

We hopen er samen met jullie een fijne viering van te maken.

Met vriendelijke groet, De WAKIT

Samen over de drempel.....

Het lied dat Wim Kan in het verleden tijdens zijn oudejaarsconferenties zong zoemt door mijn hoofd wanneer we op donderdag 8 november beginnen aan onze culturele reis langs zes geloofsgemeenschappen in Enschede. Deze reis, die op initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Heide maatschappij en de Stichting Synagoge Enschede is samengesteld, voert ons op drie opeenvolgende donderdagen naar respectievelijk de Jacobuskerk en de synagoge (8 november), het Apostolisch Genootschap en de ISN Selimiyemoskee (15 november) en woongemeenschap De Wonne en de St. Yakub van Sroeg kerk (22 november).

Tijdens onze bezoeken kunnen we ons een goed beeld vormen van de verschillen in geloofsbeleving. Daarnaast wordt uitgebreid verteld over de bijzonderheden van de kerk of de plaats van samenkomst. Wat zijn de rituelen, wat betekenen de symbolen, wat is er te zien, wat maakt de locatie bijzonder?

In de synagoge, de moskee en de Syrisch-orthodoxe kerk gebruiken we gezamenlijk een eenvoudige, vegetarische maaltijd. Een mooi moment om in gesprek te komen met de andere reizigers. Hier ontdekken we, dat heel veel geloofsgemeenschappen uit Enschede deelnemen aan deze reis. Het leidt tot boeiende en inspirerende gesprekken.

Samen over de drempel. Welke drempel? Wij hebben geen drempels gezien of ervaren. Integendeel. De ontvangst was op alle locaties harte-



lijk en warm en we hebben inzicht gekregen in de verschillende vormen van geloofsbeleving. De conclusie die je daaruit mag trekken is, dat we allemaal, op onze eigen manier, op onze eigen plek, rust en bezinning vinden onder dezelfde koepel die we hemel, kerk, gebouw, moskee of woongemeenschap noemen. Een hele bijzondere en mooie ervaring!

*Gerrit Groothuis
Hetty Mulder*

Oecumenische Oudejaarsvesper

Op maandagavond 31 december willen wij als Protestantse Gemeente Enschede en Rooms Katholieke Parochie “Sint Jacobus de Meerdere” het oude jaar afsluiten door middel van een gezamenlijke vesper in de Vredeskerk. Door het bidden van het avondgebed willen we God danken dat Hij ook het afgelopen jaar ons telkens weer nabij is geweest. In ons persoonlijk en in het maatschappelijk leven, maar ook als protestantse en katholieke kerken kijken we terug op een bewogen jaar. We leven in een tijd van verandering. Er is veel in beweging. Weinig lijkt meer zeker te zijn. Daarom is het goed te bedenken dat ook in deze turbulente tijden God steeds aanwezig is. Zoals Hij met Zijn volk Israël was, toen het veertig jaar lang door de woestijn trok, zo trekt Hij ook met ons door de tijd. Zoals Hij Zijn Naam heeft geopenbaard aan Mozes: “*Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn*”, zo is Hij ook met

ons: gisteren, nu en altijd. Daarom willen wij op de laatste avond van het oude jaar God danken voor zijn steun en nabijheid. Ook bidden wij om zegen voor het nieuwe jaar. U bent welkom met ons mee te bidden in de oudejaarsvesper op maandagavond 31 december om 19.00 uur in de Vredeskerk, hoek Varviksingel/Dr. Johan Wagenaarstraat 6. In deze oudejaarsvesper zullen voorgaan Ds. Jaco Zuurmond en Pastoor André Monnikhof. We hopen velen van U te mogen ontmoeten.

Pastoor André Monnikhof

Oecumenische Vieringen op 20 en 27 januari 2013 Ariënsgedachteniskerk – Apostel Thomaskerk - Verrijzeniskerk – steeds om 10.00 uur

Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid zoeken ook christenen in Enschede elkaar op. In drie kerken zullen oecumenische vieringen worden gehouden tijdens deze gebedsweek. Het thema is steeds: WANDELEN MET GOD, gebaseerd op de tekst uit Micha 6: 8, waarin de profeet oproept tot trouw aan Gods weg van gerechtigheid en nederigheid. Dit thema is aangedragen door kerken in India. Van de Indiase christenen is circa tachtig procent Dalit. De Dalits staan op de onderste sport van de sociale ladder in India. Ze vallen zelfs buiten het bestaande kastenstelsel. We gaan in deze gebedsweek op weg met de Dalits en met zoveel anderen die reikhalzend uitzien naar bevrijding en



gerechtigheid. Eenheid vormt daarvoor de basis.

We zien u graag in deze vieringen: op **zondag 20 januari** in de **Ariensgedachteniskerk** of in de **Apostel Thomaskerk**, of op **zondag 27 januari** in de **Verrijzeniskerk**. Al deze oecumenische vieringen beginnen om **10.00 uur**. Ook kinderen zijn van harte welkom; er zal voor hen een kindernevendienst zijn.

Namens de verschillende Voorbereidingsgroepen: Pastor Hans van der Hulst

Actie restauratie Joseph beeld

Op 12 juli zijn wij gestart met deze actie en tot nu toe is er plusminus € 2250.= binnen gekomen voor restauratie van het beeld en daarvan is reeds uitgegeven € 160.= voor het vergassen en € 35.= voor het transport van het beeld naar Hengelo en naar het atelier van de restaurateur in Zutphen, Michiel van den Endt. De totale kosten van restauratie zijn € 4600.= excl. BTW Er is dus nog een tekort van € 3465.= Wij hebben plusminus 20000 parochianen in Enschede; dan moet toch mogelijk zijn om dit tekort ongedaan te maken?

Mede daarom heb ik in samenspraak met pastoor Monninkhof besloten om de trekking van vier loten voor een bezoek aan het atelier enkele weken uit te stellen.

Uw bijdrage kunt U storten op rekeningnummer 30 44 773 ten name van St. Josephparochie Enschede. Alvast hartelijk dank voor Uw bijdrage. Ook

degenen, die al bijgedragen hebben, hartelijk dank.

Ave Paul Wolbert

Noot pastoor Monninkhof: graag wil ik mij aansluiten bij deze 'hartekreet' van Paul Wolbert. Het zou een prachtig cadeau zijn voor onze geloofsge-meenschap als het mooi gerestaureerde Josephbeeld weer een prominente plek kan krijgen in onze mooie Josephkerk. Als straks de restauratie van onze Josephkerk voltooid is, mag een mooi Josephbeeld niet ontbreken. Volgens mij zijn er veel Enschedeërs die de Sint Josephkerk een warm hart toedragen. Uw bijdrage voor de restauratie van het Josephbeeld is meer dan welkom en zal goed worden besteed! Bij voorbaat dank voor Uw giften.

Succesvolle afsluiting Fair Trade week

Van 29 oktober t/m 4 november werd in Nederland de week van de Fair Trade georganiseerd. De organisatie Solidaridad zet zich al vele jaren in voor die eerlijke handel. Maar Solidaridad heeft ook op een ander vlak een andere heel belangrijke rol gespeeld, namelijk die van **bewustwording**. Het idee dat onze keuzes van invloed zijn op het leven van een ander. De Missie-, Ontwikkeling- en Vredegroep Enschede heeft er dit jaar voor gekozen om aan het einde van de landelijke Fair Trade week haar Solidaridadviering te organiseren. En met succes! De MOV-groep wil iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken! Het is geweldig om te zien dat solidariteit bij onze



locaties zo levend is en het geeft ons weer nieuwe energie om verder te blijven gaan met ons werk.

*De Missie, Ontwikkeling en
Vredegroep van Zuid / West
Enschede*

Op weg naar Lourdes in 2013

Het jaar 2012 is nog niet teneinde als u dit leest, maar de informatieavond voor de contactpersonen van het Lourdeswerk heeft plaatsgevonden.

Dit jaar zijn ruim 1500 pelgrims met de bisdomreis in Lourdes geweest en vele van hen hebben het als een heel bijzondere gebeurtenis ervaren. Hierbij waren ook een twintigtal personen vanuit Enschede en aan de septemberreis namen er ook een aantal deel. Vaak wordt gemeld, dat dit niet door te geven is. Eigen ervaring maakt pas duidelijk hoe men Lourdes beleeft.

Elk jaar gaat men voor een speciaal thema. In 2013 wordt Lourdes: “**Een poort naar het geloof**” en daarvoor willen wij ook gaan.

Wij willen u op de hoogte brengen over de informatie, die wij kregen van de VNB Nationale Bedevaarten. Algemene informatie vindt u in alle 7 kerken in Enschede in de vorm van een strooifolder. De contactpersoon van uw locatie wil u graag verder informeren. Zie hieronder wie voor uw locatie de contactpersoon is. Achter op de strooifolder vindt u de naamsticker van de parochiecoördinator met tel. nr. en e-mailadres en in het pastoresteam heeft pastoraal werkster Ingrid Schraven de taak op

zich genomen aan de Lourdeswerkgroep deel te nemen. Daar is nog een mogelijkheid om meer aan de weet te komen voor uw eventuele deelname aan een reis naar Lourdes.

Vanuit Twente sluiten wij bij die reizen aan in de maanden mei en september. De eerste zal zijn van 23 t/m 28 mei, met het vliegtuig en als u met de bus kunt of wilt is dat van 21 t/m 29 mei. Wanneer u verzorging nodig hebt of u bent rolstoel afhankelijk, dan kunt u ook mee met de Lance-bus, die parallel gaat aan de luxe touringcar. Voor de septemberreis staat de exacte datum vanuit Twente nog niet vast.

De locatiecontactpersonen zijn:

Ariënsgedachtenis:

Mw. A. Morsink, tel.nr. 4310881

H.Geest-Maria:

Dhr. B. Elferink, tel.nr. 4339063

H.Jacobus:

Mw.M.v. Gerven tel.nr. 4343054

St.Jan-H.Michael:

Mw. L. Pahlplatz tel.nr. 4340169

St.Joseph:

Mw.H. Eckers tel.nr. 4333718

H.Paulus:

Mw. Tr. Vaanholt tel.nr. 4330879

Verrijzenis des Heren:

Mw. M.v.d. Berg, tel.nr. 4762996

Parochiecoördinator: Mw.A.Prieshof
tel. 4304360 evenals mw. H. Eckers.

Graag zien wij uw deelname tegemoet, maar allereerst Zelig Kerstfeest toegewenst en alle goeds voor het nieuwe jaar.

*Namens de Lourdeswerkgroep,
Anny Prieshof*



Tieners – Jongeren – Studenten uit Enschede

Jaarplanning

Het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht organiseert regelmatig activiteiten voor jongeren, vormelingen, tieners, kinderen en begeleiders. Klik op deze link voor het jaarprogramma: www.yougle.nl

Startactiviteit vormelingen

Diaconaction



Op zaterdag 24 november gingen alle kinderen, die het Vormsel gaan doen, naar de Kajuit bij de Mariakerk. We hebben eten meegenomen voor mensen, die daar blij mee zijn.

Daar hebben we allemaal dingen gemaakt om in de kerk op te hangen bij de presentatieviering. Wij hebben een schilderij gemaakt. Op dat schilderij staat je naam en iets wat bij jou hoort. Ik hou van treinen en heb een trein geschilderd. Ook hebben we versieringen gemaakt voor kerstactiviteiten. We hebben kerstdingen gefiguurzaagd. Daarna was het pauze. We aten twee broodjes en we speelden even buiten. Vervolgens gingen we een waximelichthoudertje met een

waximelichtje versieren. We hebben ook een kerstkrans gemaakt en met een stift op een doek getekend. Het was leuk en ik heb meer aardige kinderen leren kennen.

Bram Bats

Allerhande

Thuisraken in de Bijbel

De 'Basiscursus Geloven' organiseert in 2013 een maandelijkse cursus 'Thuisraken in de Bijbel'. Op de woensdagen 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april en 29 mei 2013 worden de bijeenkomsten in de Vredeskerk gehouden. Het is de bedoeling om telkens een tocht door de Bijbel te maken aan de hand van kernverhalen. Het gaat om een weg door de Bijbel, een weg met jezelf, met elkaar, met God. Op de website www.katholiekenschede.nl kunt u meer informatie over deze cursus vinden.

De werkgroep Basiscursus Geloven

Pastorale school

De Pastorale School van het Aartsbisdom Utrecht staat in 2013 in het teken van het 'Jaar van het Geloof'. Parochianen die hun geloof willen verdiepen, kunnen (een aantal van) de zeven avonden over de sacramenten bijwonen. Deze avonden zijn ook zeer geschikt voor jongeren die meer willen weten over het R.-K. geloof. De eerste van de zeven avonden is in **februari 2013**.



Plaats: Stefans-Hof, Stationsweg 1 te Borne. Aanvang: 19.30 uur sluiting: 22.00 uur.

Inschrijven en meer informatie:

Bij mevrouw M. de Vries via
vries@aartsbisdom.nl of
tel.: 030 2361570.

**Ontmoetingsdag voor
'nieuwe katholieken'**

'Op weg naar het hart van geloven' is het thema van de diocesane ontmoetingsdag voor 'nieuwe katholieken' én voor hen die opname in de katholieke Kerk overwegen. De ontmoetingsdag wordt op 26 januari 2013 georganiseerd op Dijnselburg, Amersfoortseweg 10 te Zeist.

Het programma begint om 10.30 uur. Na inleidingen van Rolanda Correia (presentatrice bij omroep RKK en jeugd- en jongerenwerkster bij de Kaapverdische parochie in Rotterdam) en hulpbisschop Th.C.M. Hoozenboom volgt een programma met gespreksronden. Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten met een korte Vesperviering. Deze dag is eveneens een impulsdag voor begeleiders van catechumenen o.l.v. Chris 't Mannetje.

Informatie is verkrijgbaar bij de Diocesane Werkgroep Catechumenaat, p/a Vrijheid 10, 1231 TM Loosdrecht, tel.: 035 5827930.

Opgave bij voorkeur per e-mail:
catechumenaat@planet.nl

Een kaars opsteken is denken aan
is hopen dat het beter zal gaan

VOOK Overijssel

Op **zaterdag 22 december** organiseert de VOOK Overijssel een regiomiddag te Nijverdal. Deze regiomiddag vindt plaats in Het Centrum, Constatijnstraat 7a, 7442 MC.

Zaal open vanaf 13.00 uur. **Aanvang 13.30 uur.**

Het thema van die middag zal zijn:

"Hoe komen we als ouders van een overleden kind of kinderen de feestdagen door!"

Marinus v.d. Berg zal als spreker en begeleider van de dan te vormen gespreksgroepen de middag leiden. Het is vooral de bedoeling om er voor elkaar te zijn en met de verhalen die ontstaan misschien menigeen tot steun te kunnen zijn. De middag is ook voor niet-leden.

Zo rond 16.00 uur is de middag ten einde en hopen we dat iedereen voldoende bagage heeft om de komende feestdagen te kunnen trotseren.

Jos Olthof, Pr VOOK Overijssel



Van 13 tot 27 januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. In het volgende nummer van pelgrim leest u hier meer over.

*Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.*

*Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht.*

*Ik zal er zijn voor jou,
ik laat je niet alleen*

Ik zal er zijn voor jou.

Mijn licht straalt om jou heen.





KIEK

Kind en Kerk

De eerste “Stille Nacht”



“Wie kent een kerstliedje?” vroeg de pastoor in Denekamp. Wel tien vingertjes gingen de lucht in. “Laat maar eens horen!” En daar klonk het: “Oo. Dennenboom, oo dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon! ♪♪ ♪♪



“Wie kent er nog een liedje?” En weer: Oo Dennenboom Oo Dennenboom! ♪♪ Zo ging het tenminste vijf keer achter elkaar, want niet alle Kerstliedjes vertellen van het Christelijke Kerstfeest, dus over de geboorte van Jezus. Vaak wordt, zoals ik eerder al zei over de altijd-groen-blijvende-dennenboom gezongen of over de sneeuw die zachtjes neer dwarrelt. De oudste kerstliedjes werden al duizend jaar geleden geschreven. Maar de kerstliedjes

zingen (thuis onder de kerstboom of in de kerk), dat gebeurt pas sinds 400 jaar! Eerder niet!

Heel vaak weten we niet van wie de muziek en/of tekst is van de liedjes, maar van “**Stille nacht, heilige nacht**” is dit wel bekend!

Ongeveer 200 jaar geleden ontmoetten pastoor Joseph Mohr en de onderwijzer Franz Xaver Gruber elkaar in de Oostenrijkse plaats Oberndorf. Ze werden vrienden en samen schreven ze “Stille nacht, heilige nacht”. Mohr de tekst en Gruber leverde de muziek. In de kerstnacht van het jaar 1818 klonk

voor de eerste keer dit prachtige lied! Sindsdien wordt het over de hele wereld in alle talen gezongen! Ik vind het heel bijzonder dat, terwijl we het in Enschede zingen dit zelfde lied, misschien wel gelijktijdig, ook in China, Hongarije, Rusland, Israël, Suriname, Thailand, Uruguay, en Swaziland gezongen wordt!



(Wat lees je als je de eerste letters van de landen achter elkaar zet?)

Redactie B Elfrink





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljpgasthuis@concepts.nl
4767640

Weekendvieringen

Zondag om **9.30 uur**

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur

Ariënsgedachtenisviering op zondag 18 november

Passanten op de Oude Markt in Enschede zullen zich op zondagochtend 18 november hebben afgevraagd, of het een bijzondere katholieke feestdag was. Een bisschop van het aartsbisdom Utrecht, een emeritus bisschop en de pastoor van de Jacobusparochie stonden klaar om door de hoofdingang de Jacobuskerk te betreden. Onder de klanken van het openingslied liepen zij plechtig in processie naar binnen.

Het is de derde zondag in november, traditioneel de dag waarop de Eucharistieviering gewijd is aan de gedachtenis van Mgr. Dr. Alphons Ariëns, die van 1886 tot 1901 als kapelaan van de Sint-Jacobusparochie in Enschede werkzaam was. Het Ariënscomité organiseert diverse activiteiten om de voorgenomen zaligverklaring van Alphons Ariëns te ondersteunen. De jaarlijkse Ariënsgedachtenisviering maakt daar deel van uit.

Het thema van de viering luidde dit keer: "Ouder worden, solidariteit tussen de generaties en de vergrijzing van de gelovigen". Pastoor Monnikhof keek in zijn overweging terug naar de solidariteit die Alphons Ariëns in zijn werkzame leven aan de dag legde met de arbeidersklasse. Hij had oog voor hun noden, problemen en behoeften. Het motto van Ariëns daarbij was: "Breng God bij de mensen en de mensen bij God". Zoals het ook in deze tijd belangrijk is dat generaties oog hebben voor elkaars problemen en behoeften, de jongeren



voor de ouderen en omgekeerd. Pastoor Monninkhof verwees in dat verband naar de komende acties rondom Serious Request: oog hebben voor anderen, de handen ineen slaan en daar waar nodig helpen. Zou Mgr. Ariëns vanuit het raam van zijn voormalige werkkamer in de pastorie nog op de Oude Markt kunnen kijken, dan zouden de activiteiten rond Serious Request zeker zijn instemming hebben gehad.



“Carpe Diem”, pluk de dag, werd door Mgr. Kronenberg genoemd als levenshouding van Alphons Ariëns. In die geest en met die gedachtenis is de viering van deze zondag voor alle aanwezigen een verrijking geweest. De Leo Harmonie (in 1893 door Alphons Ariëns zelf opgericht) en

het koor van de Ariënsgedachteniskerk zorgden voor een fraaie muzikale omlijsting. Met een mooie, sfeervolle en ingetogen viering werd aan die levenshouding van Mgr. Dr. Alphons Ariëns meer dan recht gedaan.

Hetty Mulder

Maria-Ariëns kapel

In de Maria-Ariëns kapel van de Jacobuskerk wordt de herinnering aan Alphons Ariëns levend gehouden, o.a. door zijn levensverhaal en een aantal portretten. In vitrinekasten zijn eigendommen van de kapelaan te zien. Vanuit de kapel kan de bezoeker het interieur van de Jacobuskerk bekijken. Daarnaast is er gelegenheid voor het branden van een kaarsje, een moment van stilte en bezinning. Iedere vrijdag wordt in de kapel het evangelie van de komende zondag met een bijpassende tekst of gedicht opgehangen. Vele bezoekers aan de binnenstad weten dagelijks de weg naar de Maria-Ariëns kapel te vinden! Bent u in het centrum van Enschede? Loop even binnen en ervaar de bijzondere sfeer van de kerk en kapel. De kapel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Welkom!

Ziekenzalving

Op woensdag **21 november** was de gemeenschappelijke Ziekenzalving in de Eschpoort.

Het was een prachtige viering, die werd voorgegaan door pastoor André Monninkhof en pater Jan Giesselink. Een “mis met twee Heren” dus. De zang werd weer voortreffelijk verzorgd door het dameskoor van de Ariënsgedachteniskerk.

Er was een grote opkomst van zo’n 45 mensen en dan nog 10 leden van het koor. Na afloop was het nog even gezellig napraten bij een kopje koffie of thee en daarbij kwam toch wel duidelijk naar voren, dat men het als zeer waardevol had ervaren.

De bezoekersgroep



Gedoopt

Op zondag **11 november 2012** zijn gedoopt Amber en Job Jonkers, dochter en zoon van Michel en Ilse Jonkers-Bilsterijst.

Zij zijn geboren op 30 oktober 2010. Ze wonen aan de Gruttostraat 6.

Op **zondag 11 november** is ook gedoopt Julian van Kan, zoon van Paul en Joyce van Kan-Nahrwold.

Hij is geboren op 13-07-2011. Ze wonen aan de Padangstraat 49.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkige mensen.

Vieringen in december

Adventsvespers - Aanvang 16.30 uur in de Jacobuskerk.

Zondag 2 december - Zondag 9 december - Zondag 16 december en Zondag 23 december.

Vieringen rond Kerstmis:

Zondag 23 december Eucharistieviering: aanvang 9.30 uur.

Kerstavond in verband met Serious Request kan er geen viering plaatsvinden.

1^e Kerstdag 's ochtends een Eucharistieviering om 10.30 uur.

2^e Kerstdag geen viering.

Zondag 30 december Eucharistieviering: aanvang 9.30 uur.

Oudejaarsdag geen viering.

Dinsdag 1 januari Eucharistieviering: aanvang 11.00 uur.

Concerten in de Jacobuskerk in de maand december

Vrijdag 14 december geeft de Nationale Reisopera samen met een lezerskoor een uitvoering van de "Messiah". Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 15 december wordt de "Messiah" uitgevoerd door de Nationale Reisopera met een meezingkoor. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 22 december is er Volkskerstzang.

Aanvang 16.30 uur. Meer gegevens hierover vindt u in de plaatselijke dagbladen.

Er zal dit jaar geen **Open Dag** gehouden worden voor Kerst.

Omdat in de week voor Kerst de Jacobuskerk de gehele week open zal zijn i.v.m. de actie "Born to live" (wat zal aansluiten op "Serious Request") is hiertoe besloten.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen.

*Je kunt de zee niet oversteken door
alleen naar het water te staren*

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Wat hebben we weer kunnen genieten op onze druk bezochte vrijwilligers avond. Linda, Rikie en Edith hadden er voor gezorgd dat iedereen werd voorzien van de nodige lekkere hapjes en drankjes. Paul vertolkte zijn eigen versie van ons clublied over de kerk aan de Oldenzaalsestraat. Het verheugt ons dat wij iets terug kunnen doen voor de circa 100



vrijwilligers die steeds weer klaar staan voor onze geloofsgemeenschap. Iedereen nogmaals hartelijk dank.

-Wij zijn heel blij dat wij u kunnen mededelen dat door een financiële bijdrage van de stichting Vrienden Sint Jozefkerk, rond de kerstvieringen de kerk verwarmd kan worden.

Dus er zijn geen belemmeringen meer, we hopen op een grote opkomst zowel voor onze gezinsviering als ook de viering op kerstavond.

-We zitten een beetje met de handen in het haar rond de onregelmatigheden in onze devotie kapel.

Regelmatig worden er kaarsjes gestolen, dit blijkt ook te gebeuren in de kapel van de Jacobuskerk. Dit is natuurlijk heel vervelend en frustrerend, maar nog erger is het dat er pogingen tot brandstichting worden gedaan. Wij zullen steeds minder kaarsjes in de voorraadbak leggen. Met als gevolg dat de bak leeg kan zijn als u een kaarsje wilt opsteken. Wij hopen toch dat u hiervoor begrip hebt. Wij blijven steeds controleren en doen onze uiterste best om de kapel open te laten blijven.

-Volgend voorjaar willen we diverse activiteiten organiseren om geld in te zamelen voor de renovatie van de kerk.

Wij denken hierbij o.a. aan een boekenmarkt, veiling en curiosa markt. Als u nog boeken of andere goederen wilt inbrengen geef dat dan a.u.b. door aan ons parochiecentrum. Ook denken wij aan een sponsorloop door de kinderen van de paus Joanneschool.

Hebt u nog andere ideeën of wilt u meewerken aan deze werving dan vernemen wij dat graag.

-Op 12 januari plannen wij onze nieuwjaarsreceptie. Na de viering van 17.00 uur verwachten wij u allen in ons parochiecentrum om gezamenlijk een toast uit te brengen op het nieuwe jaar.

-Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie-raad, Jos Marsman 053-4355320, jos.marsman1@kpnmail.nl

Op weg naar voltooiing

Mensen die regelmatig in de kerk komen, zien de vooruitgang, de vorderingen. Met kerst zijn de steigers weg zodat men de schoonheid van



het kerkgebouw nog beter kan zien. Wat de c.v. betreft lopen ook diverse activiteiten. Maar kleeft u zich wel stevig aan voor de Kerstmisviering.

Communiebanken

Het is Het Behoud ter oren gekomen dat er nog ergens de communiebanken opgeslagen zouden liggen, ze zijn vermoedelijk verdwenen tussen 1962-1966. Waar zijn ze gebleven, wie weet het antwoord?

Zalige Feestdagen!

Namens Het Behoud en De Vrienden zalige feestdagen! John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.

e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Vacature: administrateur

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om 09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk

Namens de pastoraatgroep

Met rasse schreden naderen we weer Kerstmis, het feest van het licht en Nieuwjaar, gezellige en mooie dagen. Dagen om over dingen na te denken en plannen voor het nieuwe jaar te maken. Het zijn vaak erg drukke dagen, alles moet nog even geregeld worden.

Laatst hoorde ik van een boek met de titel "Een volle agenda, maar nooit druk". Geschreven door Denise Hulst.



Een treffende titel en haar advies is om alles goed te plannen en daaraan ook een deadline te verbinden, zodat men zaken kan afsluiten. In theorie klinkt dit mooi en eenvoudig, maar in de praktijk vereist dit wel enige oefening.

Toch, voor mijn gemoedsrust en om tijd vrij te maken voor andere leuke dingen, zeker het proberen waard.

Want dit boek gaat uit van aandacht, in navolging van de oude regel van Benedictus. Aandacht geeft rust, wat de kwaliteit van het werk ten goede komt. En natuurlijk het werkplezier.

Door de benedictijnse wijsheid toe te passen kun je je werk doen in rust, vrijheid en verbondenheid. Hierdoor neemt de kwaliteit van het werk toe en wordt het een dagelijkse bron van plezier en kracht. Voor mij is een van die leuke dingen bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk, me inzetten en tijd vrijmaken voor de medemens.

Maar soms vraag ik me wel af: hoe kan ik mijn week zo inrichten dat alles wat aandacht verdient, dat ook krijgt? En wel zonder dat ik in de stress schiet? Allereerst maar eens plannen wanneer ik dit boek ga lezen.

Vele vrijwilligers zijn al weer erg druk met de voorbereiding voor kerstmis. De kerststal wordt opgebouwd, vieringen worden voorbereid en nog veel meer werkzaamheden worden gedaan door deze enthousiaste vrijwilligers om er dagen met veel Licht van te maken voor iedereen.

Ook in onze eigen donkere dagen mogen we op zoek gaan naar het Licht, in het vertrouwen dat het zich laat vinden. Vaak op andere plaatsen dan we het verwachten, soms ver-

borgen in een stal. En ook wijzelf kunnen stralen in het leven van anderen, als we oog en oor hebben voor de duisternis van die ander.

Namens de pastoraatgroep wens ik u allen een zalig kerstfeest toe en een gezegend Nieuwjaar.

Erna Perik

Vieringen met Kerstmis en de jaarwisseling

24 december, kerstavond.

Om **18.00 uur** is er een Woord- en Communieviering met samenzang.

Om **21.30 uur** is er een Eucharistieviering met zang van het Ariënskoor.

1^e kerstdag is er in de Ariëns-gedachteniskerk geen viering.

2^e kerstdag is er om **9.30 uur** een gezinsviering met zang van Come Back (het voormalige jongerenkoor Hogeland).

Na deze viering is er gelegenheid om de kerststal te bezoeken en om samen koffie te drinken.

Op *31 december en 1 januari 2013* zijn er geen vieringen in de Ariëns-gedachteniskerk.

Van de locatieraad

Door het overlijden van Ben Witbreuk bestaat de voorlopige locatieraad nog uit 2 personen. Dit is te weinig voor een goed functionerende raad. Wij zoeken nog drie leden uit onze geloofsgemeenschap, die samen met de zittende twee leden de kar willen gaan trekken. Zoals eerder aangegeven zijn we op zoek naar een man of vrouw die zich bezig gaat



houden met de administratie en financiën. De financiële crisis gaat niet aan ons voorbij. Een goed financieel beleid vraagt om deskundigheid.

Daarom nogmaals een oproep u aan te melden. Het moet u toch iets waard zijn dat uw geloofsgemeenschap geleid blijft worden. U hoeft dat zeker niet alleen te doen. Naast de locatieraad functioneert de Pastoraatgroep.

Denkt u eens aan al die andere vrijwilligers die zich inzetten en min of meer aan hun lot worden overgelaten. Zijn er onder de ruim 2000 leden van onze geloofsgemeenschap geen drie personen die tijd willen en kunnen vrijmaken?

Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

Namens de locatieraad i.o.

Peter Janssen, voorzitter a.i.

In Memoriam

Nog maar kort geleden zaten wij samen aan de tafel voor de nieuwe locatieraad; ik zelf als interim voorzitter en Ben Witbreuk als beoogd voorzitter.

Op woensdag 14 november bereikte ons het bericht dat Ben in het ziekenhuis was opgenomen. Slechts enkele dagen later overleed Ben op 70-jarige leeftijd.

In de korte tijd die wij samen hebben gewerkt, hebben wij Ben leren kennen als een bevlogen man, zeer betrokken bij zijn Ariënsgedachtenkerk. Hij wilde zo snel mogelijk het wel en wee van onze geloofsgemeenschap leren kennen. Als toehoorder was hij aanwezig bij vergaderingen en besprekingen. Ook had hij afspraken om de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat tot zich te

nemen. Zijn heldere denken, zijn vragen en zijn attentheid maakten hem de ideale voorzitter. Daar hebben wij in de afgelopen maanden ons voordeel mee gedaan.

Begin november is Ben samen met de andere kandidaten voor de locatieraad voor benoeming voorgedragen. Het parochiebestuur zou deze benoemingen bevestigen in zijn vergadering van 21 november. Helaas kon dit niet doorgaan, omdat wij op dinsdag 20 november in de uitvaartviering afscheid van hem hebben genomen.

Ben was ook vele jaren collectant. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap.

Hij ruste in vrede.

Namens de locatieraad i.o.

Peter Janssen, voorzitter a.i.

Ik geef de pen door aan.....



..... en nu ben ik aan de beurt.

Ik ben Gerti Tempfli en al heel wat jaren in

de parochie werkzaam als coördinator van het zieken- en nabestaandenbezoek. Ik ben minder lang actief in de parochie dan alle mensen die vóór mij een verhaal hebben geschreven en kan dan ook niets vertellen over 'vroeger in Enschede'. Dit is niet alleen om mijn 'korte' werktijd als vrijwilliger, maar ook omdat ik toen nog niet in Enschede woonde.

Ik ben geboren en getogen in Oostenrijk/Salzburg. Ik heb 'huis en haard' verlaten om mijn grote liefde



te volgen naar Nederland. Daar heb ik nooit spijt van gekregen, ondanks het gemis van familie, vrienden en het mooie landschap. Mijn familie zie ik enkele keren per jaar en het went dat ze niet in de buurt is. Onze drie dochters vonden het als kinderen wel heel jammer dat de oma's en opa's zo ver weg woonden. Zij genoten, net als wij, van de vakanties in Oostenrijk en alle aandacht en verwennerij. Nu zijn mijn kinderen geworteld in Nederland en willen hier niet meer weg. Sinds zij kinderen hebben, is de beslissing waar wij oudjes 'unseren Lebensabend' zullen doorbrengen gauw gevallen; natuurlijk in de buurt van kinderen en kleinkinderen.

Mijn voorgangers vertelden in Pelgrim over hun herinneringen aan de kerk van vroeger. Niet veel anders ging het er met kerkelijke feestdagen in Oostenrijk aan toe. Katholiek zijn was vanzelfsprekend (toen was 98% van de bevolking katholiek) en men voelde zich geborgen in het geloof. Als kind voelde ik me gedragen in het ritme van de feestdagen. Alle activiteiten van de katholieke jeugd waren geweldig: de jeugdkampen, later de 'Frühschoppen' na de zondagsmis, het skiën in de winter, het zwemmen op een mooie zondagmiddag, enz. Onvergetelijk zijn de bergwandelingen met een overnachting boven in de hut en de volgende ochtend een 'Bergmesse am Gipfelkreuz' (soms met een kater en erg slaapdronken na een gezellig nachtje op het 'Matratzenlager'). Wie weet klinkt dit wel zeer romantisch, maar het was echt een fijne tijd.

De tijden veranderen. Onze dochters hebben weinig interesse in de kerk en

ik kan het ze ook niet kwalijk nemen. Ik zal nooit vergeten hoe onze 14-jarige dochter me tijdens een viering toefluisterde: "Mam, kijk, hier zitten alleen maar oude mensen, ik ga niet meer mee naar de kerk." Tja, dat was het dan. Einde katholieke opvoeding. Maar ik zie hoe zij in het leven staan en hoe zij omgaan met hun medemens en daar zie ik veel christelijk gedachtegoed.

Ikzelf ben ook geen trouwe kerk-ganger meer. Alle commotie om de kerk in het algemeen en de problemen binnen onze parochie/locatie doen mij niet goed. het weerhoudt me er echter niet van om mij in te zetten voor de zieken en nabestaanden. Mijn inspiratie is en blijft de opdracht van Jezus: "Heb jouw naasten lief zoals jezelf".

Ik geef de pen door aan **Will Punte**.

Gerti Tempfli

Arienskoorleden gehuldigd



Vóór aanvang van de repetitie (het Ariënskoor repeteert nu weer op de woensdagavond vanaf 20.30 uur) sprak voorzitter Hennie Kloppers de drie jubilarissen toe! "40 Jaar geleden, in 1972, meldden drie "schone blommen" zich bij het koor". Gerry



Brummelhuis–Leusink bij het Ariënskoor en Marlies Theusink-Wiefhoff en Marian Kloppers-Theusink bij het parochiekoor van de Goede Herderparochie. De twee laatsten deden dit tegelijk met hun (schoon)zus Annelies van der Krogt-Theusink (lees ook het gedeelte van de H. Marialocatie) om het koor van de broers Gerard en Clemens Theusink te ondersteunen.

Laurette Heetbrink reikte, namens de Ariënsgedachtenlocatie, een prachtige bos bloemen aan. Voorzitter Henne Kloppers dankte de dames nogmaals d.m.v. “een lichtje in de duisternis” (Een kaars met opschrift 40 jaar (G.H.) Ariënskoor!

Redactie

Nieuwe naam

Een aantal dames, met ondersteuning van dames en heren van het Ariënskoor, gaat door met zingen als *vrijwilligers Uitvaartzanggroep* o.l.v. Gerard Hoveling, organist/dirigent.

Nieuwjaarsreceptie

Op **zaterdag 12 januari** is er na de viering van 19.00 uur een Nieuwjaarsbijeenkomst in de grote parochiezaal. Iedereen is van harte welkom om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we met elkaar het nieuwe jaar vieren. Dan zal ook weer de parochiaan van het jaar bekend worden gemaakt.

Gedoopt

Op **18 november 2012**:

Valentina Maria Christina Aresu, dochter van Richard Aresu en Cynthia Schippers. Resedastraat 16.
Dat zij onder de goede zorgen van haar ouders mag opgroeien tot een gelukkig mens

† Overleden

Op **8 juni 2012** is overleden

Wilhelmina Cecilia Pots-Venerius, Willie, echtgenote van Chris Pots.

Ze werd 72 jaar. Zij heeft in haar huwelijk van bijna 52 jaren, met veel liefde en toewijding voor haar man, kinderen en kleinkind gezorgd.

Na een zeer zware operatie is zij na 45 dagen ziekbed in het bijzijn van haar man en kinderen overleden.

† Willy ter Bruggen

Op **22 september** overleed de heer Willy ter Bruggen, echtgenoot van Nelly ter Bruggen-Tönis, in de leeftijd van 85 jaar. Op 27 september was zijn uitvaart vanuit de Ariënsgedachtenkerk, hierna volgde zijn crematie in Usselo. Willy is in Enschede opgegroeid in een gezin met 5 kinderen. Hij was een zeer zorgzame man, vader van 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen, die het nooit teveel was om hen te helpen met allerhande werkzaamheden. Na een dienstverband van 40 jaar als chauffeur/besteller bij de PTT, kon hij gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. Helaas waren de laatste jaren van zijn leven, door de ziekte Alzheimer, niet gemakkelijk voor hem en zijn gezin. Hierdoor moest hij noodgedwongen worden



opgenomen in het verpleeghuis de Cromhoff, waar hij 22 september is overleden. Hopelijk vindt de familie de kracht om dit verlies een plekje te geven.

Gerrie Vaneker

† Jan Punte

Op **12 november** namen we, in de kerk van de H. Marcellinus in Boekelo afscheid van **Jan Punte**. Samen dankten we God voor Jan's leven. Jan gaf ons een tekst van Anselm Grün mee: *De liefde is in staat ons leven te veranderen. Ze brengt zichtbare vruchten voort en wordt zo tot zegen voor deze wereld.*

Op het kerkhof werd Jan, dicht bij zijn vrouw Rie, aan de aarde toevertrouwd.

Een van de voorbeden tijdens deze dankdienst: Ik zou zo graag zo verontwaardigd zijn als Hij: me daadwerkelijk ergeren aan onrecht en, met risico's van dien, opkomen voor recht, voor mijn diepste overtuiging en geloof.

Thea Elfrink

† Antoon Bergman

Op **11 november 2012** overleed in de leeftijd van 87 jaar Antoon Bergman. Voor hem was de uitvaartdienst op 16 november in de Ariënsgedachtenkerk. Hierna begeleidden we hem naar het crematorium in Usselo.

We zijn dankbaar voor het leven van Antoon Bergman. Zijn leven stond in het teken van goedheid, eenvoud en eerlijkheid. Hij heeft zijn hele leven hard gewerkt. Hij stond altijd klaar: voor zijn gezin, maar ook voor zijn werkgever. Hij kon genieten van de momenten, waarop zijn hele familie bij elkaar was. Dan zei hij: *“Zie bint d'r allemoal”*. Kenmerkend voor zijn

leven was ook zijn vaste ritme. 's Morgens om 10.00 uur was het tijd voor de koffie; om 12.00 uur was er het moment voor de warme maaltijd. Zo had in zijn leven alles zijn uur. Met zijn vrouw Sieny had hij een heel speciale band. De kinderen zeiden hierover: *“Als je onze vader zag, dan zag je onze moeder; als je onze moeder zag, dan zag je onze vader”*. Maar liefst 62 jaar mochten zij in liefde met elkaar verbonden zijn. Geheel onverwachts diende zich het moment van zijn heengaan aan. Het voelt oneerlijk. Je vraagt je af, waarom het zo moest gaan. Hij vocht, om bij zijn geliefden te kunnen blijven. Toch was er ook een kus en een glimlach op zijn gezicht. We hopen, dat de warme herinneringen, die zij aan hem bewaren, een bron van kracht en troost zijn voor zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Pastoor André Monninkhof

† In Memoriam Jan Kerver

Op **13 november 2012** overleed in de leeftijd van 82 jaar Jan Kerver. De uitvaartdienst voor hem was op 16 november in de Ariënsgedachtenkerk. De crematieplechtigheid vond plaats in het crematorium te Usselo.

Het verlies was er al voor het einde kwam. Het gevecht tegen zijn ziekte gaf niet alleen hem, maar ook zijn gezin, familie en vrienden een machteloos gevoel. Je ziet de verwarring van iemand, die je lief en dierbaar is. Je wilt hem helpen. Maar je bent niet bij machte om het proces, dat aan de gang is, om te keren.

Naast dit machteloze gevoel zijn er ook de mooie herinneringen die we



aan Jan bewaren. Samen met zijn vrouw Gré was hij de spil. Samen zorgden zij voor hun gezin. Maar ook in het gezin van zijn schoonzus staken zij de helpende hand toe. Zijn inspiratie voor zijn liefde en zorgzaamheid putte hij mede uit zijn geloof. Ondanks zijn gezondheidsproblemen wilde hij altijd de Mis horen. De mooie Latijnse gezangen op de zondagochtend hadden iets vertrouwds voor hem. Zingen was voor hem dubbel bidden: maar liefst 30 jaar was hij lid van het zangkoor van de Sint Joseph. We mogen hopen dat we in zijn geest ook zijn liefde en zorgzaamheid in ons leven kunnen voortzetten; dat we ook de spil zijn van elkaars leven.

Pastoor André Monninkhof

† In memoriam Ben Witbreuk

Op 17 november 2012 overleed Ben Witbreuk in de leeftijd van 70 jaar. Zijn uitvaartdienst was op dinsdagavond 21 november in onze Ariëns-gedachteniskerk. Op woensdag 22 november is hij in het bijzijn van zijn gezin begraven. Dit was zijn wens.

Na een hartstilstand en voorzien van de ziekenzalving overleed Ben Witbreuk. Als een dief in de nacht heeft de dood hem overvallen. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen zijn intens verdrietig om dit plotselinge heengaan van hun geliefde man, vader en opa. Hun verdriet is begrijpelijk, want Ben betekende alles voor hen. Hij was gedreven, warm, betrokken en had een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Dit zag je ook in zijn werk bij de politie. Als chef van het Wijkbureau Oost wilde hij er altijd zijn voor mensen. Zijn werk

was zijn passie. Stapels papieren gingen mee naar huis. Deze stapels zijn nooit weggeweest. Ook niet na zijn pensionering, toen hij zich inzette voor de gemeente, voor de Wijkraad Zuid Oost en ook voor onze geloofsgemeenschap van de Ariëns-gedachteniskerk. Hij was van alles van plan, maar deze plannen heeft hij helaas niet kunnen en mogen uitvoeren. We zijn heel dankbaar voor wat Ben heeft kunnen betekenen voor zijn gezin, in zijn werk bij de politie, voor de wijkraad, de gemeente en ook voor onze geloofsgemeenschap. Zijn laatste rustplaats had Ben nog zelf uitgezocht. Het kerkhof lag er netjes bij en daar wilde hij wel liggen.

Pastoor André Monninkhof

Dankbaar voor hun leven bidden we dat zij allen mogen rusten in vrede

Enveloppen adventsactie

Deze kunt u deponeren in de bus die achter in de kerk staat of in de brievenbus van de kerk aan de Hogelandsingel 39.

Nieuwe openingsdagen secretariaat Ariëns-gedach- teniskerk vanaf januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 zal het secretariaat geopend zijn op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Het parochiecentrum is tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. ***Vanaf 24 december t/m 2 januari 2013.***

Voor dringende zaken is iemand bereikbaar via de telefoonbeantwoorder.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. communie, Trouwen, H.
vormsel, Overlijden, Ziekenzalving,
Misintenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Iedere zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19h (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de St. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen. Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis. Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto en bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder validen mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Bijbelgroep

Op 18 december 2012 en 15 januari 2013 is er weer Bijbelgroep. Op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal. Wil je kennismaken met het katholieke geloof, dan is de *Alpha*



cursus een goed begin. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Kerk kerst klaarmaken

Op zaterdag 15 december wordt de St. Pauluskerk 'Kerstklaar' gemaakt door vrijwilligers van de St. Paulus gemeenschap en de Poolse katholieke gemeenschap. Wilt u ook graag mee helpen dan bent u vanaf 9.00 uur welkom in de JP zaal

Rondleiding Paulusschool

Op maandag 17 december is er rondleiding voor de kinderen van de kleuterklassen van de Paulusschool in de St. Pauluskerk.

Bijeenkomst KVG

Op dinsdag 18 december is er een Kerstmiddag van de Katholieke Vrouwen Groep in de JP zaal.

Boeteviering en biechtgelegenheid

Op vrijdag 21 december is er om 19.00 uur boeteviering en biechtgelegenheid in de St. Pauluskerk. Er zijn 2 priesters aanwezig voor het Biechthoren. Tevens de mogelijkheid om te biechten in het Engels.

Levende Kerststal

Op zaterdag 22 december is er in de Opstandingkerk weer traditiegetrouw een levende Kerststal. Iedereen is van harte welkom.

Deurcollecte Bisschoppelijk Adventsactie

Op 16 december de 4e zondag van de

Advent zal er in de St. Pauluskerk een deurcollecte worden gehouden voor de Bisschoppelijke Adventsactie.

Vieringen rondom

Kerst

Voor vieringen rondom kerst, zie verder in de Pelgrim.



Hoogfeest Maria, Moeder van God

Op dinsdag 1 januari is er om 9.30 uur in de St. Paulus kapel een H. mis ter ere van het Hoogfeest van Maria, Moeder van God. Op deze dag vieren katholieken de heiligheid van Maria, omdat zij de moeder van Jezus Christus is, en dus de moeder van God.

Nieuwjaarsreceptie -Huiszegens

Op zondag 6 januari op het Hoogfeest van 3 Koningen worden tijdens de H. mis de huiszegens gewijd door de priester. Na afloop van de H. mis kan men gratis een huiszegens meenemen.

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT

20€ + M + B12

CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS



Tevens is er na afloop van de H. mis een nieuwjaarsreceptie.

Iedereen is van harte welkom voor een hapje en een drankje.

Kerkbalans 2013

Op zondag 13 januari is het de start van de Kerkbalans 2013.

wat is de kerk u waard?

KERK + BALANS



DIOCESANE GEBEDSKRING
ST. PAULUSKAPEL

Kapel iedere dag open 18.30 -19.30 uur

RKS
Ariëns
KATHOLIEKE STUDENTEN
ENSCHDEDE
ariens.utwente.nl

CATHOLIC
INTERNATIONAL
MEETING POINT

Op vrijdag 14 december start de 9 daagse kerstnoveen.

Op dinsdag 1 januari zal er van 18.30 uur – 19.30 uur speciaal gebeden worden i.v.m. Wereldgebedsday. Wereldgebedsday verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.



Op vrijdag 18 januari 2013 start de gebedsweek voor de Eenheid. Er wordt die week iedere dag gebeden voor de Eenheid.

KRONIEK

Op 28 oktober jl. heeft Yavar Patrick Hossein Zaeleh, het sacrament van het doopsel ontvangen. Tevens heeft pastoor Monninkhof hem het H. Vormsel toegediend en mocht Yavar voor het eerst de H. Communie ontvangen. Yavar van harte gefeliciteerd!

is een Enschedese katholieke community van studenten en jonge academici Ariëns organiseert met de St. Pauluskerk tweemaal per maand een Engelstalige mis in de kapel. Daarnaast is er elke donderdagavond een gebedsbijeenkomst, onder andere op de campus van de UT, in het ITC Hotel en de pastorie v.d. St. Paulus (nieuw) Verder nodigt Ariëns gastsprekers uit en worden uitstapjes georganiseerd. Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl> Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com

Op zondag 9 en 23 december en 13 januari is er om 11.00 uur een internationale H. mis in de bovenkapel van de St. Pauluskerk. Na afloop is er in de tuinzaal koffie - thee drinken.

**Poolse gemeenschap
“parochie OLV van
Czestochowa”**

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.



Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel na de H. mis is er nog Aanbidding met gebed en zang.





Ariens Studenten en Pauluskids

Op zondag 16 december zal na de H. mis in de JP zaal onder leiding van Ariens Studenten en de Pauluskids een korte opvoering worden gegeven van het kerstverhaal. De opbrengst van deze opvoering gaat naar de actie **Serious Request**

Kerstverhaal voor kinderen

Op maandag 24 december om 16.00 uur wordt het kerstverhaal verteld voor kinderen. door de diaken Paul van Blijswijk in de St. Pauluskerk. Alle kinderen zijn van harte welkom

Kerst DVD voor kinderen

Een cake voor kerst

Een Max Lucado kids film over Krummel en zijn vriendjes waarvan de kerstcake is gestolen. Maar met de hulp van God ontdekken zij weer de ware betekenis van Kerstmis. € 7,99

Christmas in Canaan

Dit ontroerende kerstverhaal speelt zich af in Canaan, een plaatsje in Texas, aan het begin van de jaren '60. DJ Burton, een arme boerenzoon, en Rodney Freeman, een zwarte schrijver in de dop, zijn allebei tien jaar oud. Ze zitten bij elkaar in de klas maar kunnen het totaal niet met elkaar vinden. Na een



hoog oplopende ruzie nemen DJ's vader Daniel en Rodney's grootmoeder Eunice samen het besluit de jongens niet te straffen maar hen te dwingen vrede te sluiten.

Dat gaat niet van harte, maar het komt in ieder geval tot een wapenstilstand als DJ en Rodney samen een jong hondje redden dat voor dood is achtergelaten door DJ's racistische buurman. Wanneer kort daarna Eunice overlijdt, ontfermt Daniel zich over Rodney. De jongen heeft het erg moeilijk. Zal het naderende kerstfeest weer wat licht in zijn leven kunnen brengen?

€ 7,99

Wilt u bovenstaande DVD bestellen neem dan contact op met Samueladvies
<http://www.samueladvies.nl/>

**Driekoningen-
 processie
 Op het
 hoogfeest van
 Drie Koningen
 zondag 6**



januari zullen kinderen van de St. Pauluskerk verkleed als 3 koningen in processie de gaven van achter de kerk naar het altaar brengen.

*Vergeten jullie niet de
 kinderwoorddiensten 16/12, 23/12,
 6/1*

***De St. Pauluskerk wenst u
 allen een zalig kerstfeest en
 een Gezegend 2013 toe.***



H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.

19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

pgieske@kpnmail.nl

Redactie en medewerkers van

Pelgrim wensen u een

Zalig Kerstfeest

► K o p i j:

Kopij inleveren vóór vrijdag 4 jan.

(Periode: 27 jan. t/m 24 feb. 2013)

VERGADERAGENDA

wo. 19 dec. 19.30 u. KVG

ma. 6 jan. 09.30 u. Red. par. blad

wo. 9 jan. 19.30 u. KVG

wo. 30 jan. 19.30 u. KVG

NIEUWJAARSRECEPTIE

► Op 6 januari is er ná de Eucharistieviering van 10 uur een nieuwjaarsreceptie:

handen schudden, glaasje, hapje en natuurlijk babbelen.

► Lees ook: 'Van de locatieraad' op de 3^e pagina van onze locatie!!

Themakoor: O P T O O N

Ons koor is al weer druk aan het oefenen voor de *kerstviering op 1e kerstdag*. De liedjes zijn uitgezocht en de teksten zijn in voorbereiding. Het belooft een "*wereldse*" viering te worden met een spectaculair slotlied.

► Komt allen!

KERSTICONEN MAKEN

MET WIE? Met

kinderen 6 -12 jaar.

WAAR? In het parochiecentrum. Deurningerstr. 212

WANNEER? Op zondag 16 december van 10.30 - 12.00 uur.

HOE? Met kleurpotlood en stift.

HOE NOG MEER? Op plankjes naar werkvoorbeelden (zie hier boven).

Je hoeft dus niet goed te kunnen tekenen. **Informatie:**

Jos Vermeulen Tel.: 433 53 75

HARTELIJK DANK!!

De kledinginzameling van Sam's 'Kledingactie voor Mensen in Nood' die op 6 oktober in Enschede **Mariakerk** is gehouden, heeft **900 kilo** kleding opgebracht voor **Cordaid**



Mensen in Nood.

Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen *hartelijk danken*.

Uit de Muzikale Hoek.



KERSTCONCERT

►23 december

Georganiseerd door het Enschede's Mannenkoor.

Een Kerstconcert voor het hele gezin, voor jong en oud; de hele familie!

Met *tal van medewerkers*: Zanggroep St. Josephgroep, Binnenstads Jongerenkoor, All Flavours en Vrouwenkoor Typisch. Alle koren onder leiding van *dirigent Jeffrey Bokma*.

►Voor de muzikale ondersteuning zorgt de *Twentse Politiekapel*.

►Aanvang 14.30 uur. Kerk open: 14.00 uur. Einde ca. 17.00 uur.

►Entree: *Vrij* toegankelijk (na afloop een open schaalcollecte, dát wel!).

Koffie? Gratis!

Waar? Mariakerk. Deurningerstr. 214.

OVERLEDEN



Op 17 november 2012 is overleden:

Bernard Brummelhuis.

Hij werd geboren te Weerselo op 30 juli 1925.

"Ik heb een mooi leven gehad" staat er op zijn gedachtenisprentje.

Hij kon terugkijken op een welbesteed leven. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen. Hij werd

gewaardeerd in zijn professionele leven als advocaat en vervulde diverse maatschappelijke functies.

Tot aan het einde had hij een sterke band met zijn geboortestreek en heeft hij kunnen genieten van het buitenleven.

Voorzien van de H. Sacramenten overleed hij op 17 november 2012 in Enschede, omringd door zijn naasten.

Op 22 november was zijn uitvaart.

Op 19 november 2012 is overleden:
Betsy Brager-ten Asbroek.

Zij werd in de gemeente Haaksbergen geboren op 21 april 1935.

Betsy was kleurrijk, *letterlijk en figuurlijk*, zo staat op het gedachtenisprentje te lezen. *Lief en zorgzaam.*

Huiselijke gezelligheid stond bij haar hoog in het vaandel.

Gastvrij en attent voor eenieder.

Niet alleen in haar eigen omgeving maar ook in haar vrijwilligerswerk voor o.a. de Mariakerk was zij attent.

Een aantal jaren heeft zij met enthousiasme redactiewerk gedaan voor ons eigen parochieblad en later voor Pelgrim. Haar inspiratie en kritisch lezen, kwam het parochieblad zeer ten goede. Vaak toonde zij ook haar bewondering en waardering voor teksten en ideeën van anderen.

Het redactiewerk heeft ze gedaan tot het niet meer ging, maar bleef het parochieblad volgen tot het einde toe. Betsy, dank je wel!

Op 23 november was haar uitvaart.



JUBILARISSEN

Gemengd Koor Mariakerk

Tijdens de kerkelijke viering van het jaarlijkse *St.Ceciliafeest* werden 7 jubilarissen gehuldigd voor hun trouwe deelname aan gezongen kerkelijke vieringen. De daarbij behorende onderscheidingen werden aan het eind van de viering, door voorzitter Riet Spanjers opgespeld: *Agathe Kortink 25 jaar, Herman Veltink 25 jaar, Sonja Andriessen 40 jaar, Riet Gieske 40 jaar, Annelies v.d.Krogt 40 jaar, Cor Bakker 40 jaar, Johan Oude Wesseling 50 jaar.*

Van harte geluk met uw jubileum!

VAN DE LOCATIERAAD

H.Geest/Maria

Het is mij een genoegen u mede te delen dat wij in dit 2^e halfjaar van 2012 versterking hebben gekregen binnen de locatieraad van de H.Geest/Maria locatie. *We hebben Edith Konings mogen verwelkomen als lid locatieraad-notuliste en Ramon Koiter als algemeen lid van de locatieraad.* Ramon is docent op het ROC en heeft een technische achtergrond, dit past mooi binnen de locatieraad waar vaak technische zaken spelen m.b.t. gebouwen onderhoud en dergelijke.

Edith heeft een administratieve achtergrond en is daarmee tevens onontbeerlijk binnen onze raad. We zijn nu weer behoorlijk op sterkte en daar zijn we blij mee.

Welkom Ramon en welkom Edith. Wij wensen jullie een goede tijd in de locatieraad!

► *Aanvangstijden zondagsvieringen*

Dan de kerktijden. Zoals bekend waren de kerktijden van 11.15 uur op de zon-

dagen niet erg geliefd bij de parochianen. Al enige tijd drong zowel de locatieraad als de pastoraatsgroep aan op vervroeging van deze tijd en dit is ons nu gegund.

► *Vanaf januari 2013 gaan de vieringen op zondag naar 10.00 uur.*

Bovendien gaan we na de mis op zondag koffie serveren voor de kerkgangsters. We gaan dit doen 2x per maand, te weten op de 1^e en 2^e zondag van de maand.

► *Historische informatie*

Verder zijn we bezig met het in kaart brengen van zoveel mogelijk zinvolle informatie betreffende de: *geschiedenis van onze Mariakerk.*

We willen dit doen omdat dit belangrijk en van waarde is bij het voortbestaan van onze kerk en omdat we denken deze informatie nu nog redelijk eenvoudig te kunnen inventariseren vanuit onze parochianen. Hoe langer we daarmee wachten hoe lastiger dit gaat worden is de gedachte. Dus heeft u zinvolle informatie over de Mariakerk?

Laat dit dan a.u.b. weten aan iemand van de locatieraad of mail dit naar:

mariaparochie@tiscali.nl

U kunt ook een kopie maken van waardevolle documenten. Leg deze dan in het parochiecentrum, in het postvak van een van de locatieraad leden.

Met vriendelijke groet, namens de locatieraad *Henny ter Huerne.*

ACHTERVOORT

Eucharistievieringen:

Elke 4^e maandag van de maand 18.30 uur. Volkszang.

26 december 10.15 uur 2^e kerstdag m.m. van het Gemengd Koor.

Ná de viering: gelegenheid voor koffiedrinken.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,

bestuursgedelegeerde / administrateur

e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468

ING-Bank 66.51.62.138

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Ouderen en Kerk

Beste medeparochianen,
Woensdag 19 december is er weer
een adventsviering in de Parochie-
zaal. Deze begint om 10 uur 's
morgens en duurt tot 12 uur.

Wij verheugen ons op uw komst.

Henk Bolster Tel. 4323675,

Addi Evertzen Tel. 4318313,

Marian Steffens Tel. 4306906,

Henk Thüss Tel. 4330322.

E-mail: h.thuss@kpnplanet.nl en

Joop Hassink Tel. 4763060.

E-mail: Joop@joophassink.nl

Misdienaars

Onze parochie heeft een klein maar
actief groepje misdienaars.

Limpho, Daniël, Fleur en Ruben zijn
bijzonder enthousiast en dienen graag
in de eucharistievieringen. Voor
bijzondere diensten, b.v. Kerstmis of
Pasen, helpt ook Marlinde.

Ik heb met allen een kort praatje
gemaakt en zonder uitzondering ver-
tellen ze mij dat ze het heel fijn
vinden om op het altaar te staan en op
deze manier heel nauw betrokken te
zijn bij de viering. Voor Ruben is het
heel bijzonder dat hij, als hij de mis
dient, de communie in twee gedaantes
mag ontvangen. Ruben wilde al
zolang hij zich kan herinneren
misdienaar worden en was heel blij
toen hij hoorde dat er misdienaars
gezocht werden.

Kort voor ons gesprek heeft de
pastoor aandacht besteed aan pesten
en ik vraag Ruben of zijn vrienden
weten dat hij misdienaar is en of hij
daarmee gepest wordt.

Ruben heeft gearzeld of hij zou ver-



tellen dat hij misdienaar is. Hij heeft het toch gedaan en de reactie was prima. Zijn vrienden accepteren dat hij misdienaar is, ze vinden het wel bijzonder en plagen hem er niet mee.



Bij Fleur ligt dat iets anders. Fleur is misdienaar geworden, nadat ze haar eerste communie gedaan heeft. Als Fleur de communie krijgt, komt er altijd een apart busje. Fleur heeft een glutenallergie. Dan kun je toch ter communie gaan, als je maar een glutenvrije hostie krijgt. En.... gewoon met de handen aanpakken mag niet. De pastor moet de vingers met een speciale gel schoonmaken of Fleur pakt de communie zelf. Meestal gebeurt dat laatste. Fleur vertelt dat ze met haar allergie wel eens gepest wordt. Er zijn kinderen die haar een koekje voorhouden, waarvan ze weten dat ze het niet mag hebben. Dat is niet leuk. Dat ze misdienaar is, vertelt ze maar niet, dan kunnen ze er haar niet mee plagen.

Daniël is nog maar kort misdienaar. Iemand heeft het hem gevraagd en hij wilde wel. Hij heeft nu twee maal een mis gediend en vindt het heel fijn.

Limpho doet het al wat langer; zij is na het vormsel begonnen. Ze vindt het moeilijk om te zeggen wat ze ervan vindt; het is fijn om te helpen. Limpho's klasgenootjes weten dat ze misdienaar is, ze accepteren wat ze

gelooft en hebben er respect voor.

Ook vanwege haar kleurtje wordt ze niet gepest. Op de basisschool is dat eens gebeurd, maar nu niet meer. Ze heeft veel zelfvertrouwen en zegt: "Ik ben wie ik ben".

Marlinde heeft het 8 jaar met veel plezier gedaan, maar is nu alleen misdienaar bij bijzondere diensten, als ze haar nodig hebben.

Voor de vakantie zijn de misdienaars uitgenodigd in Utrecht, met heel veel anderen. De eigen bijdrage die hiervoor betaald moest worden, heeft een parochiaan betaald. Ze gingen met de bus naar Utrecht en hadden een goede kerkdienst in de Domkerk. Daarna was er een speur-tocht door de stad. De dag eindigde in de tuin van de bisschop. Met elkaar hebben ze een heel fijne dag gehad. De misdienaars zijn een kleine groep, maar ze genieten van hun taak. Ze kunnen echter best wat versterking gebruiken. Dus ken je iemand of lijkt het jezelf iets, laat maar weten aan mevrouw Engeliën Nijhof: engeliennijhof@hotmail.com of aan Jolande Beijerink: gejobeijerink@home.nl

Tiny Hannink,

hannink-starre@zonnet.nl

Jubilarissen Gemengd Koor

Zaterdagavond 17 november zijn er tijdens de viering van het Caeciliafeest 2 jubilarissen gehuldigd, zij ontvingen van pastoor Kortstee de Gregoriusspeld en een oorkonde. Riny Blankenaauw zingt al 25 jaar in het koor en Clara Ikink zelfs al 60 jaar (je kan wel stellen bijna een mensenlevenlang). Het was een mooie viering met muziek van



Brückner, speciaal ingestudeerd voor deze avond. Na de viering was er voor alle leden van het gemengd koor met aanhang het jaarlijkse Caeciliafeest, naar wij vernomen hebben was het erg gezellig. Clara gaat 11 december weer naar Karachi in Pakistan, waar zij enkele weken meedraait in een kindertehuis met 200 lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. Ze zal dit stukje dus pas lezen na haar terugkeer in januari; misschien kan ze dan iets schrijven over haar ervaringen daar. We zullen haar missen in alle werkgroepen waarin ze, ondanks een respectabele leeftijd, nog steeds deelneemt, maar het is natuurlijk maar tijdelijk en voor een heel goed doel.

Lisette Janssen

Nieuwjaarsviering 5 januari

Graag willen wij alle parochianen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 5 januari na de viering. Eerst wordt er natuurlijk koffie/thee geschonken achterin de kerk. Daarna is er weer een bijeenkomst met een drankje en hapjes en een verloting met als hoofdprijs de paaskaars van 2012. Wij hopen u allen de hand te kunnen schudden en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Pastoraatgroep en locatieraad

Zonnebloem Pathmos/Boswinkel en Stadsveld

De locatie St. Jan – H. Michaël heeft twee levendige Zonnebloemafdelingen, namelijk afdeling Pathmos/Boswinkel en de afdeling Stadsveld.

Ieder jaar houden de afdelingen een gezamenlijke deurcollecte in september. Dit jaar is het fantastische bedrag van € 116,56 opgebracht waarvoor onze hartelijke dank! De Zonnebloem zet zich met name in voor mensen in de wijk die zelfstandig wonen en dreigen te vereenzamen. Dat doen de afdelingen door gedurende het jaar verschillende activiteiten te organiseren zoals een Nieuwjaarsmiddag met muziek, een bezoek aan het tuincentrum, een bingo, een ontspanningsmiddag of een foto-verhalenmiddag. Voor die mensen die niet meer aan activiteiten deel kunnen nemen, is het ook mogelijk regelmatig bezoek te krijgen van een vaste vrijwilliger. Wilt u ook iets doen voor de eenzame mensen in uw buurt? Heeft u gemiddeld twee tot drie uur per week over? Meldt u dan aan als vrijwilliger! U kunt bezoek-vrijwilliger worden, maar er is ook behoefte aan iemand die de activiteiten organiseert en coördineert. Ligt bestuurswerk, zoals voorzitter zijn, u beter? De besturen van beide afdelingen staan open voor uitbreiding en wisseling van functies, dus u bent van harte welkom. De vergaderingen zijn meestal in de avond, dus ook als u een baan overdag heeft, kunt u zich bij ons aansluiten. Interesse? Stuur een e-mail met uw contactgegevens aan:

- afdeling Pathmos/Boswinkel:
gera.zoetman@gmail.com

- afdeling Stadsveld: jstaats@home.nl

Geef kort aan waarom u graag vrijwilliger wilt worden. U wordt dan uitgenodigd om nader kennis te maken met de Zonnebloem en onze vrijwilligers. Zo kunnen we samen



kijken of ons vrijwilligerswerk bij u past en u bij ons. Wij kijken uit naar uw reactie!

WIJKCONTACTPERSOON GEVRAAGD

We zijn op zoek naar een nieuwe wijkcontactpersoon voor de wijk Ommersbos, Nijmansbos, Mastbos enz.

Het zijn 22 adressen, waar het parochieblad gebracht moet worden en in januari de kerkbalans enveloppen brengen en ophalen.

We zouden het erg fijn vinden als iemand dit op zich wil nemen.

Je kunt je aanmelden bij het parochiesecretariaat op donderdagmorgen of per e-mail stjanmichael@hetnet.nl telefoon 4324487

In memoriam Annie Beunter Brugge

Op **5 oktober j.l.** overleed Annie Beunter Brugge Zij werd 90 jaar. Haar uitvaart was op donderdag 11 oktober in de Sint Jan/H. Michaëlkerk. Hierna volgde haar crematie.

De laatste jaren van haar leven waren voor haar niet gemakkelijk. Annie was een vitale en levenskrachtige vrouw. Helaas ging haar gezondheid stukje bij beetje achteruit. Dit gaf een machteloos gevoel. Niet alleen aan haar, maar aan allen die haar lief zijn. Toch bewaren haar man, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen warme herinneringen aan haar. Ze was een echtgenote, moeder en oma, die van aanpakken hield, hard werkte, doorpakte, alles regelde, maar ook gevoel had voor de 'zachte

kanten' van het leven. Ze bakte geen zoete broodjes, maar gaf wel heel veel liefde.

Wat opviel, was haar ordenend vermogen. Dat zag je aan de punctuele wijze, waarop zij de boekhouding verzorgde. Maar ook aan de reisverlagen die zij maakte van vakanties. Aan de hand van foto's vertelde ze van dag tot dag het verhaal van die reis. Doordat zij vertellend kon schrijven, scherp kon observeren en oog had voor detail, kon zij zo'n nauwkeurig beeld geven, dat je je – ook als jezelf niet had deelgenomen aan de reis, toch als het ware 'reisgenoot' voelde.

Tijdens vakanties werd vlak voor de grens even gestopt en een reisgebed geboden. Aan het begin van haar laatste reis, tijdens de uitvaartdienst, hebben we voor haar in de kerk een 'reisgebed' geboden en gezongen: *"In Paradisum te deducant angeli"* – *Ten paradijze geleiden U de engelen.*

Dat zij mag rusten in vrede.

Pastoor André Monninkhof

In memoriam Maria Bossink-Puts

Op **18 oktober j.l.** overleed Maria Bossink-Puts in de leeftijd van 90 jaar. Haar uitvaartdienst was op 26 oktober in de kerk van Sint Jan-H. Michaël. Hierna begeleidden we haar naar het crematorium in Usselo.

Dankbaar herinneren we ons de geweldige zorg en toewijding, waarmee Maria Bossink-Puts zich heeft ingezet voor twee gezinnen, waarvan één van beide ouders op jonge leeftijd was overleden. Kort voor de oorlog reisde ze vanuit haar geboorteplaats



Maasbracht naar Amsterdam. Vader was ernstig ziek en moeder was in verwachting van het vijfde kind. Hier bleef zij 12 jaar. Enige jaren later kwam zij in contact met Antoon Bossink. Na het overlijden van zijn vrouw Marie was hij achtergebleven met vier dochters. Ze trouwden met elkaar. Uit hun huwelijk werd nog één zoon geboren. Ook de familie Bossink bewaart een liefdevolle en dankbare herinnering aan wat zij voor hen gedaan heeft. Ook voor hen was zij een reddende engel !

Dat zij mag rusten in vrede.
Pastoor André Monnikhof

Overleden

Ria Grevink-Gieling

Maria Theodora Johanna

Ze woonde aan de Burg. M. van Veenlaan 14 en was 89 jaar.

Ria werd op 4 februari 1923 geboren in Angerlo, als oudste dochter in een gezin dat uiteindelijk uit zeven kinderen zou bestaan. Haar jeugd was niet gemakkelijk. Haar moeder had een zwakke gezondheid en daarom werd Ria al op 13 jarige leeftijd van school gehaald om thuis te zorgen. Die rol heeft ze haar hele leven op zich genomen. Haar moeder overleed toen Ria 24 jaar oud was. Ria was op dat moment al als een moeder voor haar jongere broers en zusjes en toen die op de plek waren bleef ze thuis om voor haar vader te zorgen. Op 43 jarige leeftijd ontmoette ze Nico. Het was liefde op het eerste gezicht. Aangemoedigd door haar vader durfde ze het aan om met hem verder te gaan. Op 7 september 1966 traden

Nico en Ria in het huwelijk. Vele gelukkige jaren volgden. Ria hield veel van lezen en puzzelen. Samen gingen ze ieder jaar met kerstmis op reis naar Oostenrijk.

Ria was een zelfstandige, hardwerkende vrouw die er voortdurend voor zorgde dat anderen niets tekort kwamen. Ook toen haar geheugen haar in de steek ging laten, bleef ze zorgzaam aanwezig. Voor velen bleef ze een moeder. Afgelopen jaar brak ze haar heup en bij opname in het ziekenhuis bleek ze erg ziek. Haar liefste wens was zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven bij Nico. Dankzij zijn goede zorgen is dit mogelijk geworden. Toch nog onverwachts kwam haar **overlijden op 16 november 2012**. Op 21 november hebben wij haar uit handen gegeven en aan het eeuwig Licht toevertrouwd.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Cor van Mourik

Hij woonde aan de M. Roosenboomlaan 57 en was 65 jaar.

Chico Poddi, overleden 22 november
Hij woonde aan de Cornelis Trooststraat 46 Haaksbergen en was 70 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.
Cromhoff

Donderdag 3 januari	Eucharistie
Donderdag 10 januari	Protestant
Donderdag 17 januari	Eucharistie
Donderdag 24 januari	Protestant

Hatteler

Woensdag 16 januari	Protestant
---------------------	------------





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen

Mevr. M. van den Berg

Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*

Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*

w.lieven@connexxion.nl

Hr. J.W.C. van de Pieterman

Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,

De Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00 uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de zuidwijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Ook de protestantse PKE-Zuid houdt hier haar diensten (elke zondagochtend) evenals de Christelijk Libanese Kerk (1x per maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 7 november hebben wij als LRV/PGV weer vergaderd.

Belangrijk punt: samenwerking. Nu we deel uit maken van één grote paro-



chie ligt het voor de hand dat de diverse kerken nauw gaan samenwerken om te kunnen overleven.

Nu klinkt overleven heel zwaar maar naar mijn mening is het wel van toepassing. Het aantal bezoekers van de katholieke kerken in Enschede neemt steeds verder af. Resultierend in enorme kerkgebouwen die tijdens een viering nog steeds grotendeels leeg zijn.

En ook een sterk vergrijzend vrijwilligersbestand. Met heel veel enthousiasme. Dat dan weer wel.

Naar de mening van de locatieraad is het juist in zo'n tijd belangrijk om samenwerking te zoeken. Als je veel tijd steekt in bijvoorbeeld het voorbereiden van een viering zou het toch fijn zijn als dezelfde viering ook nog een keer in een andere kerk herhaald kan worden. Zo kun je meer doen met hetzelfde aantal vrijwilligers. En kun je zelfs voorkomen dat in sommige kerken werkgroepen ophouden te bestaan. Er lopen al diverse activiteiten. In aanvulling daarop gaat onze pastoraatgroep voorzichtig kijken of ze kunnen samenwerken met de St. Jan/H. Michaël.

- Nog meer gedaan? Jawel. We gaan eens kijken bij de vrijwilligersbank of we meer vrijwilligers kunnen vinden die de handen uit de mouwen kunnen steken bij de vele werkzaamheden aan/in/rond onze kerk.

We wachten nog op advies van onze energieleverancier Dong. Zij hebben een onderzoek verricht onder een aantal kerken (elders in Nederland) en op basis daarvan adviezen opgesteld die wellicht ook voor onze kerk van nut kunnen zijn.

- Op de vraag van het centrale bestuur of er nog groot onderhoud nodig is aan ons kerkgebouw kunnen we antwoorden dat dat niet het geval is. Veel kleine werkzaamheden kunnen we zelf en de overige werkzaamheden (waaronder een af en toe lekkend dak) vallen niet onder de categorie groot onderhoud.

- Op financieel gebied staat de Aktie Kerkbalans weer voor de deur. Eigenlijk is dit een doorlopend punt. Eerst bereiden we de actie voor. Dan verspreiden we de brieven met het verzoek om een bijdrage. Later in het jaar volgt nog een herinnering voor hen die wel een toezegging hebben gedaan maar het beloofde bedrag nog niet hebben overgemaakt. En dan is het alweer tijd voor de volgende Kerkbalans.

- En uiteraard letten we, onder aanvoering van onze penningmeester Wendy, op de kleintjes. En vragen we ons af of alle abonnementen nog nodig zijn, of de containerreiniging niet iets goedkoper kan en bekijken we de kosten/baten van het misboekje.

- Peanuts? Zeker niet. De Verrijzeniskerk heeft nog geen grote financiële problemen maar we willen voorkomen dat we activiteiten moeten inkrimpen omdat er geen geld meer is. Stadsbreed probeert het centrale bestuur hetzelfde te doen. En gegeven de al lopende discussie over mogelijke sluiting van katholieke kerken in Enschede is de nood op andere plaatsen al veel hoger.

Tot volgende keer.

Wim Lieven, voorzitter locatieraad



De vrijwilligersavond van 2013

Op vrijdag **11 januari 2013** zal onze jaarlijkse vrijwilligersavond weer worden gehouden

Deze avond wordt georganiseerd voor **ALLE** vrijwilligers van de parochie, als dank voor het vele werk dat door een groot aantal mensen wordt verricht.

Het is een gezellige avond waar de mensen van de werkgroepen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur

Alle vrijwilligers krijgen in de week vóór Kerstmis hiervoor een uitnodiging.

Ondanks dat alle vrijwilligerslijsten zijn gecontroleerd, kan het voorkomen dat een vrijwilliger geen uitnodiging krijgt. We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt, maar als U geen uitnodiging ontvangt, meld dit dan s.v.p. op het parochiesecretariaat op Maandag, Donderdag of Vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur, telefoon 4760606 zodat we eventuele fouten in ons bestand kunnen herstellen.

De Locatieraad en Pastoraatgroep

Sint Maartenviering

Op 11 november vond een Sint Maartenviering plaats. Via persoonlijke uitnodiging in de kerk, via e-mail, de nieuwsbrieven van de

scholen en berichtjes in Pelgrim zijn zoveel mogelijk kinderen en ouders op de hoogte gebracht van deze viering. Er zijn lampionnetjes uitgedeeld waarmee de kinderen in optocht de kerk binnenkwamen.



De werkgroep Familievieringen had een viering voorbereid waarin erg veel liedjes over St. Maarten waren verwerkt, en dat allemaal op bekende melodieën, zodat iedereen heel gemakkelijk mee kon zingen, dat werd dan ook volop gedaan.



Ingrid Schraven ging voor en de vele kinderen werden echt bij de viering betrokken. Zo mochten kinderen naar voren komen om te vertellen wat ze écht niet wilden missen, en dat waren opvallend veel knuffels. Helaas waren er toch te weinig lampionnetjes



ingekocht, de werkgroep wist niet dat



er zo enthousiast gereageerd zou worden.

Alle kinderen waren uitgenodigd om 's avonds om 18.00 uur terug te komen naar de kerk om vandaar uit in optocht naar Verzorgingshuis De Posten te wandelen. Volgens afspraak kwamen ze daar om 18.15 uur aan en werden ze zeer hartelijk verwelkomd door mw. Meesters die voor de kinderen drinken en een snoepje had. Het was een zeer geslaagde zondag, misschien doen we het volgend jaar wel weer!

Kerstviering voor kleuters

Op maandag 24 december is er om 17.30 uur weer de jaarlijkse kerstkleuterviering.

We gaan gezellig naar het kerstverhaal luisteren en veel kerstliedjes zingen.

Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Zomaar een kerstliedje voor kleuters:

(melodie: op een grote paddenstoel)

In een heel klein kribbetje
Het was van stro en hout
Lag een heel klein kindje
Waar iedereen van houdt
Jozef en Maria die waren er ook bij
Het kleine kindje lachte en
Iedereen was blij

Eerste H. Communie

Mocht u de oproep in een vorige Pelgrim gemist hebben: u kunt uw kind nog opgeven om dit jaar deel te nemen aan de voorbereidingen op de 1^e H. Communie. Tot 31 december kunt u zich wenden tot het secretariaat van de kerk of rechtstreeks bij Annelies Tenbergen, tel. 4768667 of via de e-mail:

j.tenbergen@kpnmail.nl

Vakantiesluiting secretariaat

Op 24 en 31 december is het secretariaat van de Verrijzeniskerk gesloten

*Moed is een wonderlijke kracht.
Met moed geraak je overal doorheen
en laat je de zon schijnen
door alle wolken heen.*



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**, aanvang **19.30 uur**. **Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

8 januari 2013 voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van februari.

12 februari voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van maart 2013.

De doopvieringen in de

H. Paulus	zondag 6 januari
H. Jacobus	zondag 13 januari
St. Joseph	zondag 13 januari
Ariënsgeachtenis	zondag 20 januari
St. Jan-H. Michaël	zondag 27 januari

De doopvieringen in de

H. Geest-Maria	zondag 3 februari
St. Joseph	zondag 10 februari
Verrijzenis des Heren	zondag 17 februari



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

16 december	23 december	24 december	25 december
Sef. 3, 14 – 18a	Mich. 5, 1 – 4a	Jes. 9, 1 – 6	Jes. 52, 7 - 10
Fil. 4, 4-7	Heb. 10, 5-10	Tit. 2, 11 – 14	Heb. 1, 1 - 6
Lc. 3, 10 – 18	Lc. 1, 39 – 45	Lc. 2, 1 – 14	Joh. 1, 1 - 18



26 december	30 december	31 december	1 januari
Hand. 6,8-10+7,54-60	Sir. 3, 2-14	1 Joh. 2, 18-21	Num. 6, 22-27
	Kol. 3, 12-21		Gal. 4, 4-7
Mt. 10, 17-22	Lc. 2, 41-52	Joh. 1, 1-18	Lc. 2, 16-21
6 januari	13 januari	20 januari	27 januari
Jes. 60, 1-6	Jes. 42, 1-7	Jes. 62, 1-5	Neh. 8, 2-10
Ef. 3, 2-6	Hand. 10, 34-38	1 Kor. 12, 4-11	1 Kor. 12, 12-30
Mt. 2, 1-12	Lc. 3, 15-22	Joh. 2, 1-11	Lc.1, 1-4+4,14-21



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 15/16 december 3^e advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zang Joseph	H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	J.Kortstee
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

Boeteviering + biecht vrijdag 21 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Paulus	Vr. 19.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof + J. Kortstee

WEEKEND 22/23 december 4^e advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Projectkoor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		J. Kortstee+ C. Berbée
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor + KWD	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H. Antonissen

KERSTAVOND 24 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Ma. 18.30 u Ma. 21.30 u	Wo-Co Eucharistie	Kinderkoor Zang Joseph	J.v.d.Nieuwendijk A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Ma. 18.00 u Ma. 21.30 u	Wo-Co Eucharistie	Samenzang Ariënskoor	C. Berbée J. Kortstee
St.Jan-H. Michaël	Ma. 18.30 u Ma. 20.30 u	Gezinsviering Eucharistie	Gem.koor	A.Monninkhof T. Verbraeken
H. Jacobus	Serious Request Oecumenisch			



H. Paulus	Ma. 16.00 u Ma. 20.00 u	Kindervierin Eucharistie	Da./he.koor	P. v. Blijswijk H. Antonissen
H.Geest-Maria	Ma. 19.00 u Ma. 21.00 u	Gezinsvierin Eucharistie		B. Elferink H. Kronenberg
Verrijzenis des Heren	Ma. 17.30 u Ma. 21.00 u	Kleutervier. Eucharistie	Kinderkoor Parochiekoor	Werkgroep B.Engelbertink

EERSTE KERSTDAG 25 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jan-H. Michaël	Di. 10.30 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Di. 10.30 u	Eucharistie		A.Monnikhof
H. Paulus	Di. 09.30 u	Eucharistie	Da-he.koor	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Di. 11.00 u	Wo-Co		H. v.d. Hulst
Verrijzenis d. Heren	Di. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

TWEEDE KERSTDAG 26 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgedachtenis	Wo. 09.30 u	Eucharistie, gezinsvierin	Come Back	A.Monnikhof



WEEKEND 29/30 december Heilige familie

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	J. Kortstee
H. Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof + werkgroep
Verrijzenis d.Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		B.Engelbertink

OUDJAAR 31 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
Vredeskerk	Ma. 19.00 u	Oecume- nisch		A.Monnikhof ds J. Zuurmond

NIEUWJAARSDAG 1 januari Maria Moeder van de Heer/Hoogfeest

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
H. Jacobus	Di. 11.00 u	Eucharistie		J.Kortstee
H. Paulus	Di. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	A.Monnikhof



WEEKEND 5/6 januari Openbaring van de Heer

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co		C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor + All Together	A.Monninkhof + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	J. Kortstee
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co gezinsvier.		B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		P. v. Blijswijk

WEEKEND 12/13 januari Doop van de Heer

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang Joseph	H.v.d.Hulst
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co, doopterug- komviering	Samenzang	I. Schraven + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H. Antonissen

WEEKEND 19/20 januari 2^e zondag door het jaar (Week van de eenheid)

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie		J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Zo. 10.00 u	Oecum. viering		H. v.d. Hulst + ds. C. Borgers
A.Thomaskerk i.p.v.St. Jan-H. Mich.	Zo. 10.00 u	Oecum. viering	Gem.koor	C.Berbée + ds. Houwelingen
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co Gez.viering	Da./he.koor	I. Schraven
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof + C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

'Veel doet hij die iets goeds doet.' *Thomas à Kempis*



WEEKEND26/27 januari 3^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H.Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H.Kronenberg
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis des Heren	Zo. 10.00 u	Oecumenische viering		I. Schraven + ds. R.Vissinga + maj. I. Keijzer

English Mass

January 13th and 27th, 11 am

At Sunday **January 13th** and **January 27th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **11 am**.

You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. v. Heekstraat 414.

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat</i> . Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Kerst in Beelden: 25 november t/m 6 januari in Ootmarsum



Kerstgroepenexpositie in een voormalig klooster met kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld. Mede vanwege het succes van voorgaande jaren en ook omdat de stichting Litouwen opnieuw kan beschikken over de zalen in het oude klooster, wordt ook dit jaar de kerstgroepenexpositie gehouden in een prachtige omgeving. De expositie is aangevuld met meer dan 600

engelen, van heel klein tot heel groot. Het voormalige klooster is opnieuw omgetoverd in een locatie waar, mede door het gebruik van duizenden lichtjes een schitterende tentoonstelling is opgebouwd. De stichting wil, met het organiseren van misschien wel de grootste expositie van kerstgroepen in Nederland, opnieuw geld inzamelen voor de Stichting Litouwen. De stichting zelf heeft een groot aantal groepen in eigen bezit en men heeft ook verzamelingen aangeboden gekregen van particulieren en instanties elders. Zodoende zijn er kerstgroepen uit de gehele wereld te zien. De groepen zijn gemaakt uit allerlei soorten materialen zoals hout, natuursteen, maar ook uit gips, bananenblad, textiel en zelfs uit afval. Er is een apart thema gewijd aan de kerstraditie in Twente. Die wordt vorm gegeven door oude authentieke Twentse klederdracht tentoon te stellen. Deze klederdracht wordt in bruikleen gegeven door het Openluchtmuseum in Ootmarsum

Toegang: gratis, op zondag € 1,00 (de opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Litouwen voor de sociaal charitatieve doelen in het voormalige Oostblok land Litouwen).

Open: maandag t/m zaterdag van 13.30–16.00 uur en zondag van 11.00–17.00 uur. 24/12: 13.30-16 uur, 25/12 13-16 uur, 26/12 11-17 uur, 31/12 14-16 uur. Nieuwjaarsdag gesloten.

Locatie: voormalige klooster Maria ad Fontes, Oostwal 24, Ootmarsum.

(Advertentie)

Deze maand is de heer B. Aarts van Yarden Uitvaartverzorging niet in de gelegenheid geweest om deze column te verzorgen.

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Voor vrijdag</i>	<i>donderdag</i>

4 januari 2013	24 januari 2013
1 februari 2013	21 februari 2013
8 maart	28 maart 2013

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2012
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 10 december 2012
Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS

JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades,
Patés, olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het
juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten). Tevens
hebben wij een groot assortiment met
buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een
ruim assortiment met olijven en tappas.
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) **7512 GN**
Enschede. Tel: 053-4315093

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

