

Een nieuw jaar

Jaargang 3, nr.1, 24 januari 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Woordje van de vicaris	3
Uit het Bestuur	4
Kerkbalans	6
Pastor tussen studenten (SPE, UT)	7
Doe mee: maak een hongerdoek	8
Diaconie	9
Serious Request	11
Allerhande: Het Evangelie van Jezus	13
Christus, een tegenevangelie	13
Kinderpagina KIEK	14

Locatienieuws

H. Jacobus	15
St. Joseph	19
Ariënsgedachtenis	23
H. Paulus	28
H. Geest-Maria	33
St. Jan-H. Michaël	37
Verrijzenis des Heren	41

Vieringen	46
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie

Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06 – 41 25 25 58

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie

H. Jacobus en St. Joseph

Telefoon: 053-7113458

Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025

h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en

opbouwwerk jongeren.

Verrijzenis en Ariënsgedachtenis

Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie

Citypastoraat

Telefoon: 06-45860554

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie

Paulusparochie

Telefoon: 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Het zal nooit meer worden als vroeger ... en als nu

We hebben elkaar een zalig, gezond en goed 2013 toegewenst.

Dat zullen we met elkaar als parochianen hard nodig hebben als we voorzien dat er de komende jaren kerkgebouwen zullen worden gesloten en parochianen elders zullen gaan kerken in andere gebouwen. Elke bestaande geloofsgemeenschap zal dat gaan merken dus niet alleen die gemeenschappen waarvan het kerkgebouw aan de eredienst zal worden onttrokken maar ook die locaties waarvan het gebouw open blijft. Er zullen zeker in de liturgie andere gemeenschappen ontstaan. Er komt ander volk over de vloer die mee willen zorgen voor kwalitatief mooie vieringen. Sommige locaties hebben daar in het recente verleden al ervaringen mee opgedaan en weten dat dit niet vanzelfsprekend soepel verloopt.

Daar gaat een rouwproces aan vooraf. In het boek *“Levend lichaam, dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland”* wordt dit proces uitgebreid besproken vanuit een positieve benadering.

“Het hart van de kerk is Christus en Christus is daar waar hij heeft beloofd aanwezig te zullen zijn, in de communicatie met elkaar, in de sacramenten, in de gemeenschap van mensen, in de minste broeder of zuster, in de maatschappij. Het hart is duidelijk, de grenzen zijn open. De aanwezigheid van Christus opent een horizon van hoop”.

Het rouwproces is een menselijk drama. De protestantse gemeente heeft onlangs de Detakerk gesloten met alle pijn van dien waar de ouderen zich nog herinnerden als de dag van gisteren hoe ze de centen voor het gebouw bijeengeschraapt hebben.

In bovengenoemd boek wordt beschreven welke fasen dit drama kent: 1. De shock en de paniek, 2. de emoties, 3. het onderhandelen, 4. Het inzicht, de hoop of de wanhoop, 5. De aanvaarding en toewijding, 6. Het gevoel van verlatenheid en innerlijke vrede samen.

En dit proces gaan alle parochianen doormaken. Het wordt nooit meer zoals het nu is. Gevestigde posities zullen vervallen, mensen die elkaar nog niet kenden zullen met elkaar gaan samenwerken. Het “wij” tegen “hullie” zal losgelaten worden en we zullen met elkaar in velerlei vormen kerk zijn in Enschede, een kerk met een eucharistisch hart en een kerk met open grenzen naar de oecumene en naar de wereld toe. Op een andere manier.

Willen we een servicekerk voor de belangrijke levensmomenten en de sacramenten of willen we een nieuwe gemeenschap opbouwen? Of beide? Hoe sluiten we aan op de huidige cultuur in de samenleving en op de voorschriften van de paus en de bisschoppen. Kan de geloofsgemeenschap in de wijk van betekenis blijven in een Pastoraal Diaconale Statie, een Padista?

Waar het in het pastoraat om gaat is de zielzorg voor mensen. “Zielzorg” in de brede zin van de kerk geformuleerd, pelgrimage met mensen onder-



weg, individueel en gemeenschappelijk, kerk als liturgisch centrum, kerk als servicekerk, kerk aanwezig in de samenleving, kerk als stilteplek. (Het was een verademing om tijdens Serious Request in de stilte van de kerk te kunnen zijn.) Gods aanwezigheid zichtbaar maken, werkbaar maken, elkaar ten leven en ten liefde oproepen en elkaar samen brengen. Het verhaal van God met mensen aan het licht brengen. Kerk is ruimte om mensen te bezoeken thuis, en ruimte beschikbaar te maken voor kleine groepen”.

De kerk is “Born to live” in Enschede.

Kunt U “out of the box” denken en doet U mee?

Jan van den Nieuwendijk, pastoraal werker

Woordje van de vicaris...

Beste parochianen van St. Jacobus de Meerdere,

Op de eerste plaats wil ik u allen van harte een Zalig Nieuwjaar toewensen. Dat het jaar des Heren 2013 voor uw parochie veel goeds mag brengen.

Zo'n twee jaar geleden zijn de zeven parochies van Enschede opgegaan in de ene parochie van St. Jacobus de Meerdere. Daarmee is er formeel sprake van één parochie. Maar het is bekend dat velen zich met name verbonden voelen met hun eigen kerklocatie. De plek waar je al jaren komt. Waar je vrijwilligster of vrijwilliger bent, vaste kerkganger of waar je zo nu en dan eens naar toe gaat, met name rond de grote kerke-

lijke feesten. De plek waar je misschien gedoopt bent, de eerste communie hebt gedaan of bent getrouwd. De plek van waaruit je een dierbare uitgeleide hebt gedaan. De eigen geloofsgemeenschap is daardoor erg vertrouwd en dierbaar geworden.

Het ‘gevoel’ bij de ene parochie van St. Jacobus de Meerdere moet nog groeien. Dat kan ook niet van vandaag op morgen. Dat gevoel zal moeten groeien. We kunnen daar wel samen aan werken. We zijn immers zusters en broeders in Christus. We hebben elkaar heel hard nodig. Samen moeten we die nieuwe parochie een gezicht geven.

Belangrijk voor het gezicht van de parochie is het pastoraal team en het parochiebestuur. Zij zijn allen door de aartsbisschop benoemd om namens hem zorg te dragen voor het pastoraat en voor het bestuur van de gehele parochie.

Het pastoraat heeft ‘oren en ogen’ in de zeven locaties dankzij de pastoraatgroepen. Hun taak is het de leden van het pastoraal team te ‘tippen’ wanneer iemand in de eigen geloofsgemeenschap pastorale zorg nodig heeft. Verder kunnen zij met behulp van bezoekersgroepen iets van nabijheid vanuit de eigen locatie organiseren.

De locatieraad regelt de praktische gang van zaken binnen de eigen geloofsgemeenschap. Zij functioneert als een beheercommissie. Op deze wijze ondersteunt de locatieraad het werk van het parochiebestuur.

Helder is dat voor het pastoraal beleid in de ene parochie St. Jacobus de Meerdere het pastoraal team verantwoordelijk is. Voor alle andere



zaken is het parochiebestuur eindverantwoordelijke. Zowel het team als het bestuur staan onder voorzitterschap van de pastoor. Zo werken ze aan één beleid voor de gehele parochie.

Graag wens ik de leden van het pastoraal team en van het parochiebestuur een goede samenwerking toe met elkaar en met de pastoraatgroepen, de locatieraden en de andere werkgroepen en vrijwilligers in de parochie St. Jacobus de Meerdere tot opbouw van Christus' Kerk in Enschede.

*Hartelijke groet,
Ronald Cornelissen,
Bisschoppelijk vicaris van Deventer*

Uit het Bestuur

Stand van zaken rond gebouwen

Artikel in Tubantia

In het dagblad TC Tubantia is onlangs een artikel verschenen over kerksluiting in de regio Twente. Het beeld van een mogelijke herindeling van de Enschedese parochie St. Jacobus de Meerdere, dat bij die gelegenheid geschetst werd, is niet gebaseerd op concrete informatie die door het bestuur of het pastoresteam was verstrekt en het gegeven 'plaatje' komt dan ook volledig voor rekening van de journalist.

Overleg

De afgelopen maanden zijn er meerdere bijeenkomsten geweest, waarin bestuur en pastoresteam, zowel afzonderlijk als gezamenlijk over een mogelijke herindeling van de paro-

chie hebben beraadslaagd. In de onlangs gehouden bestuursvergadering, die ook werd bijgewoond door een ter zake deskundige van de Eusebiusparochie in Arnhem, zijn verschillende vraagstukken rond dit thema aan de orde geweest.

Vanzelfsprekend houden we ook nauwgezet de richtlijnen van het bisdom in het oog en maken we dankbaar gebruik van de vele ervaringen die in het bisdom intussen met kerksluiting en herbestemming zijn opgedaan.

Hoe pijnlijk en verdrietig sommige op handen zijnde besluiten voor velen in onze kerkgemeenschap ook zullen zijn, het bestuur ziet, evenals het pastoresteam, niet alleen maar negatieve kanten aan de veranderingen. Als we er in slagen om als parochie de harmonie te bewaren en de blik te richten op de toekomst, dan ontstaat er wellicht ruimte voor een hernieuwd elan, waarmee onze parochie, te midden van een snel veranderende samenleving, vorm kan worden gegeven.

Tijdpad

Zoals al eerder, o.a. in de parochievergadering, toegezegd brengen wij u op de hoogte van een tijdpad, dat zoveel mogelijk zal worden gevolgd. Dat tijdpad ziet er ruwweg als volgt uit:

Januari

Het pastoresteam bekijkt nogmaals in eigen kring de onlangs als vertrouwelijk stuk aan het bestuur aangeboden interne notitie over de toekomst van de gebouwen. Waar nodig volgen aanpassingen. Het stuk wordt vervolgens opnieuw aangeboden aan het bestuur.



Februari / maart

Het bestuur voert afzonderlijke gesprekken met de zeven locaties. De locaties bepalen zelf wie de gesprekspartners van het bestuur zijn, maar in ieder geval zijn zowel de locatieraad als de pastoraatgroep in de afvaardiging vertegenwoordigd. De bedoeling van het gesprek is dat elke locatie de gelegenheid krijgt de eigen gemeenschap te schetsen en haar zienswijze te geven op mogelijke sluiting, herbestemming, toekomstige herindeling en samenwerking en blijvende presentie in de wijk. Aan de locaties zal ook gevraagd worden hoe zij dit proces van raadpleging en op den duur implementatie van een eenmaal genomen besluit naar de eigen achterban toe vorm denken te zullen geven.

April / mei

Het bestuur komt, op basis van de notitie van het pastoraal team, de gesprekken met de locaties en consultatie van diverse deskundigen en instanties met een besluit, dat daarna in een speciale parochievergadering wordt bekend gemaakt, toegelicht en verantwoord. Daarmee ligt vast welke gebouwen voor de eredienst behouden zullen blijven en voor welke gebouwen een andere bestemming zal worden gezocht.

Juni / juli

Er volgt een nieuwe ronde van gesprekken met de locaties over de gevolgen voor de lokale gemeenschap, de mogelijkheden van herbestemming van de gebouwen, de presentie in de wijk, de samenwerking binnen de nieuw te vormen locatie, de samenvoeging van locatieraden en pastoraatgroepen, als ook de toe-

komstige samenwerking van vrijwilligersgroepen, waaronder bij voorbeeld de koren.

Augustus / september

Het definitieve, verder uitgewerkte sluitingsplan wordt gepubliceerd. Verdere oriëntatie op herbestemming. *Namens het bestuur van de parochie, Guus Berkien, vicevoorzitter*

Pelgrim, verantwoording

Het jaar 2012 ligt nu achter ons. Dan is het goed om even terug te blikken, om vervolgens de blik op de toekomst te richten.

Wat Pelgrim betreft blijkt dat bij sommige mensen de indruk is ontstaan dat het een duur blad is. Komt dat door het uiterlijk, de inhoud of door andere factoren? We moeten bezuinigen! Ja, maar niet op het laatste draadje waarmee een parochiaan verbonden is met de geloofs-gemeenschap. Pelgrim is dat laatste draadje en bij uitstek een goed communicatiemiddel. Zeker in deze tijd van individualisering en waarin velen niet meer wekelijks in de kerk komen.

Even wat getallen

De oplage van Pelgrim, 10 nummers, was in **2011** ca. 55.000 exemplaren.

Kosten van het drukwerk in **2011** was € 17.066,-. Dat is per boekje € 0,31.

Inkomsten uit advertenties en bijdragen van parochianen t.b.v. Pelgrim in **2011** was € 13.768,-.

Uiteindelijke kosten Pelgrim per boekje: € 0,06. Over het afgelopen jaar (2012) zijn de cijfers nog niet bekend.

Trees H.J.M. Schaap, eindredacteur





Geachte heer, mevrouw,

Ook dit jaar weer houden we als parochie de Actie Kerkebalans. Uit de opbrengst van deze actie bekostigen wij onder andere de uitgaven, die wij als parochie doen voor onder meer de pastorale zorg en bijbehorende activiteiten, het salaris van de pastores en het onderhoud van onze kerkgebouwen.

Het motto van de Actie Kerkebalans is dit jaar: "Daar geef je voor". Zeker in deze tijd van economische crisis zult ook u kritisch naar uw uitgaven kijken. Daarbij komt ongetwijfeld de vraag aan de orde: "Waar geef ik voor?" Iedereen kan immers het geld maar een keer uitgeven. Dat geldt ook voor onze parochie. We willen graag het pastoraat op peil houden, omdat presentie en nabijheid twee begrippen zijn, die in onze beleidsvisie een belangrijke rol spelen. Maar tegelijkertijd staan we voor de vraag: kunnen we onze pastores wel blijven betalen? Ook denken we kritisch na over de toekomst van onze kerkelijke gebouwen.

We willen als parochie blijven investeren in de toekomst. Ook in deze tijd blijven we geloven in de Blijde Boodschap van Jezus Christus als bron van bemoediging, hoop en inspiratie. Bij de plannen die we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd en die we voor 2013 hebben gemaakt hopen wij in te spelen op wat er bij u leeft aan vragen en behoeften rond

zingeving en geloof.

Om een recent voorbeeld te geven. Wij hebben als parochie bewust en volop meegedaan aan de activiteiten rond Serious Request. Onze H. Jacobuskerk was in de week voor Kerst 24 uur per dag geopend. Er was van alles te doen. Op het succes van deze activiteit willen wij in 2013 voortborduren. Onder andere door het werven van minstens tien nieuwe vrijwilligers voor onze diaconale activiteiten en het organiseren van een diaconaal weekend. Verder willen we ouders meer betrekken bij de uitvoering van een Eerste Communieproject en is er voor de vormelingen een themamiddag bij de Zusters Franciscanessen in Denekamp, die in het teken staat van Sint Franciscus.

Op liturgisch gebied willen wij investeren in uitbreiding van het repertoire van onze parochiële koren, zodat wij muzikaal goed verzorgde vieringen kunnen blijven aanbieden. Verder zijn er activiteiten in voorbereiding voor de bezoekersgroepen, schoonmaakgroepen en andere werkgroepen in onze parochie. Daarnaast willen wij als parochie investeren in verdere professionalisering van het Parochieel Dienstencentrum en in het financieel beheer van onze parochie. Ook willen wij aandacht besteden aan de verbetering van onze communicatie via ons parochieblad "Pelgrim" en via de website van onze parochie.

Wij hopen, dat u zich aangesproken voelt door onze plannen voor het komend jaar. Het zou heel welkom zijn, als u hieraan, vanzelfsprekend rekening houdend met uw draagkracht, een financiële bijdrage zou



willen geven. Uw gaven zullen wij goed besteden. Samen vieren, bidden, geloven en omzien naar elkaar zal ook dit jaar leidend zijn bij al onze parochiële activiteiten. Voor uw bijdragen zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet en beste zegenwens,
Pastoor André Monninkhof

Pastor tussen de studenten, een bijzondere plek



De Universiteit Twente huisvest in gebouw de Vrijhof het Studentenpastoraat Enschede (SPE). In 1965 ontstond het vanuit de gedachte dat het evangelie van Jezus Christus present moest zijn in de universitaire wereld. Dat uitgangspunt is nooit veranderd, maar de wereld waarin we leven wel. Tegelijkertijd verandert er ook weer niet zo veel. Nog steeds gaat het om jonge mensen die vaak voor het eerst in hun leven op eigen benen komen te staan en die zichzelf tegenkomen in het maken van grote keuzes. Voor mij is het als studentenpastor een uitdaging om het pastoraat voor deze jongeren op eigentijdse wijze vorm en inhoud te geven.

Als studentenpastor heb ik een aanstelling vanuit de Protestantse Kerk in Nederland en vanuit de Rooms Katholieke parochie Sint Jacobus de Meerdere in Enschede. Een oecumenische aanstelling dus, en

dat is veelzeggend voor de aard van het Studentenpastoraat. Als SPE stellen we ons open voor alle studenten in Enschede. We maken geen onderscheid tussen studenten van het WO en het HBO, tussen gelovige en ongelovige studenten, christelijke studenten of studenten van andere geloven. En toch zijn we een christelijke instelling, een klein onderdeel van de hele grote wereldkerk, want als pastor/predikant ben ik christelijk. Dat is de stroming waar ik me thuis voel, waar ik van weet en die als basis dient om de vragen van het leven en deze tijd op een of andere manier te beantwoorden.

We zijn christelijk omdat we elke maand een Taizéviering houden waar rond de 25 studenten aanwezig zijn om te zingen, te bidden, stil te zijn en daarna samen te eten. Zo is een hechte, bonte gemeenschap ontstaan van studenten van verschillende opleidingen en met verschillende achtergronden. Hier mag je zijn wie je bent. Je hoeft niet per se orthodox, evangelisch of vrijzinnig te zijn. Hier ben je wie je bent en niet wat je bent. Er zijn zelfs studenten die zichzelf uitgesproken ongelovig achten en toch trouw de viering bezoeken. Hier gebeurt namelijk iets waardoor een gemeenschap ontstaat: men ervaart warmte en ziet naar elkaar om. Elke keer weer, ondanks dat de gemeenschap steeds verandert, omdat studenten afstuderen en vertrekken.

Als SPE bezoeken we regelmatig religieuze en sociale instellingen als de synagoge, moskee, daklozenopvang, voedselbank en gevangenis.



Want alleen in de confrontatie met andere mensen en nieuwe situaties, scherp je je eigen ideeën en overtuigingen. Dat is wat we als SPE graag willen. We willen studenten in deze bijzondere levensfase van groei en ontwikkeling de kans bieden om mensen te ontmoeten; mensen die anders zijn, maar met wie we samen een wereld delen en met wie we ook samen verantwoordelijk zijn voor vrede, veiligheid en geluk.

Naast de vieringen en de activiteiten organiseert het SPE gespreksgroepen en Bijbelkringen. Binnenkort zal een speciale groep starten die samenkomt rondom de ervaring van rouw en verlies.

Verder zien we dat er een groeiende behoefte is van studenten aan een persoonlijk gesprek. Er is behoefte om te vertellen over verdriet en eenzaamheid, vragen en twijfels te uiten over het leven en het geloof, maar soms ook om even langs te komen en te vertellen dat het tentamen waar zo tegenop werd gezien toch is gehaald.

Als studenten mij vragen wat het Studentenvoorstel nu eigenlijk is, zeg ik wel eens dat wij kerk willen zijn voor studenten. Een plaats waar je zomaar naar binnen kunt stappen. Een plaats waar je mag zijn wie je bent. Waar je gehoord en gezien wordt zoals je bent, met al je kracht en zwakte, met je vreugde en verdriet. Om samen mens te zijn, om samen antwoorden te zoeken op de vragen van het leven, om te weten dat mensen dat al eeuwen doen en velen de antwoorden vinden in de Bijbel en in het leven van Jezus Christus, om

samen te kijken of die antwoorden ook nu nog onze antwoorden zijn. Zo willen wij als Studentenvoorstel gemeente of parochie zijn, net als alle parochies en gemeenten wereldwijd. Net zo gewoon, net zo bijzonder.

Ds. Janneke Bekhof – Smit
Studentenvoorstel, Vrijhof kamer 303
j.w.bekhof@utwente.nl
053- 489 23 69

Doe mee: maak een hongerdoek

Rijksmuseum Twenthe is op zoek



naar creatieve mensen die willen meewerken aan het vervaardigen van een hongerdoek. Het project gaat van start op 13 februari 2013 en eindigt 1 april 2013. U hoeft geen ervaring te hebben met borduren of handwerken: de technieken leren wij u. Er wordt in een van de museumzalen met twee a drie vrijwilligers tegelijkertijd gewerkt aan het doek, in blokken van drie uur. Bezoekers van het museum kunnen aanschuiven, meekijken en,



na een korte uitleg van u, mee borduren.

Over de tentoonstelling

Rondom de vastentijd (Aswoensdag 13 februari t/m stille zaterdag 30 maart 2013) toont Rijksmuseum Twenthe hongerdoeken in de Gobelinaal van het museum. Het gaat om doeken in de zogenaamde filet-borduurtechniek. Deze borduurtechniek wordt voornamelijk toegepast in Twente en het naastgelegen Munsterland, vlak over de grens. De hongerdoeken werden oorspronkelijk gebruikt om tijdens de vastentijd het altaar en die mis aan het zicht te onttrekken van de kerkgangers. Drie historische doeken uit de zestiende en zeventiende eeuw en drie hedendaagse hongerdoeken in dezelfde techniek vormen het uitgangspunt van een tentoonstelling over het heden en verleden van hongerdoeken in Twente en het aangrenzende Munsterland.

Over het nieuwe hongerdoek

Er wordt tijdens de tentoonstellingsperiode een nieuw hongerdoek vervaardigd, naar een ontwerp van de kunstenaar Berend Strik. Na voltooiing wordt het doek opgenomen in de kunstcollectie van Rijksmuseum Twenthe en uitgeleend tijdens de vastenperiode aan de Parochie St. Jacobus de Meerdere, in eerste instantie de St. Jozefkerk in Enschede. Tijdens de veertigdagentijd wordt er door een team van vrijwilligers zes dagen per week gewerkt aan het nieuwe doek. Bezoekers zijn welkom om aan te schuiven, mee te kijken/te leren en hun bijdrage te leveren.

Wat vragen wij van u?

Een minimale beschikbaarheid van drie uur per week, zes weken lang. Er wordt van dinsdag t/m zondag gewerkt aan het doek, in een periode van zes weken (veertigdagentijd). U kunt aangeven op welke dag(en) u graag wilt meewerken. U werkt altijd samen met één of twee andere vrijwilligers.

Lijkt het u leuk om mee te doen?

Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op via info@rijksmuseumtwenthe.nl. Vergeet niet uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan contact met u op om een informatiebijeenkomst te plannen. Voor meer informatie over het project kunt u bellen met Lydia Manusama, projectmedewerker, te bereiken op maandag t/m woensdag via telefoonnummer 053-4358675 of 06-21948031.

Ingrid Schraven: 06-22924657

Diaconie

Ik zou deze actie 'iets voor niets' willen noemen, want U hoeft er bijna niets voor te doen om anderen gelukkig te maken. We doelen hier op de aanvulling die er bedacht is op de actie van de EMTÉ, daar kunt U zegeltjes sparen voor een boodschappen pakket van 50 euro. Velen doen daar ook aan mee en bereiken de 400 euro aan boodschappen die nodig zijn om de kaart met 40 zegels vol te krijgen. Prachtig! Een welverdiend pakket is uw deel, maar dan? De actie loopt door tot 23 februari 2013 en een tweede pakket zit er vaak niet meer



in... Jammer van al die overgebleven zegeltjes.

Al jaren worden in de parochies van Enschede Oost deze zegeltjes ingezameld. De daarmee bij elkaar gespaarde pakketten gaan in overleg met de wijkraad, caritas of buurtcoach naar gezinnen die het extraatje heel goed kunnen gebruiken. Spreek het u aan om medemensen op deze manier te helpen sluit u dan aan bij deze actie. Wat moet U doen.

Blijf doorsparen met de EMTÉ zegeltjes. Merkt U begin februari dat U niet voldoende zegels hebt voor een pakket, doe de overgebleven zegeltjes of zegelkaart in een enveloppe, schrijf daarop met grote letters EMTÉ en stop ze in de brievenbus van de pastorie of de dichtstbijzijnde kerk.

Doe dit a.u.b. **vóór 15 februari 2013**, want na 16 februari zijn de zegeltjes niets meer waard.

Wij zorgen dat het allemaal zorgvuldig verzameld wordt en verwerkt.

In het laatste Pelgrim nummer van het seizoen leest U hoeveel pakketten we namens U hebben mochten uitdelen.

Doe mee, het is echt nodig!

Bij voorbaat hartelijk dank.

*Namens de Ariënsgeachtenis en
St. Jan-H. Michaël,
Anny Prieshof en Henk Thiïss*

De vastenactie: terugblikken en vooruit kijken

Eén van de vaste onderwerpen waar de Missie-, Vrede- en Ontwikkelingsgroep Zuid-West Enschede, kortweg MOV, zich ieder jaar mee bezig

houdt is de Vastenactie. Eigenlijk vind je de drie basiselementen waar onze werkgroep voor staat, terug in het werk van de Vastenactie. Natuurlijk is het wel het kip of het ei verhaal. Moet je eerst vrede hebben voor je kan gaan ontwikkelen, of kan je door te ontwikkelen vrede bewerkstelligen? Maar dat is een vraag voor een volgende keer...

In **2011** stond het eiland Mindoro in de Filippijnen centraal met als thema 'Plant iets moois voor een ander'. De opbrengst van de vastenactie van de St. Jan-H. Michaël is € 2404,54.

Over de opbrengst van de Verrijzenis kunt u meer lezen in het deel van de Verrijzenis des Heren.

Hierbij ook alvast een vooruitblik naar de Vastenactie 2013.

Honduras

Aankomend jaar is ons vizier gericht op Honduras. Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ondanks de beroemde bananen en de koffie, is Honduras een van de armste landen van Amerika. De rijkdommen van het land zijn overwegend in buitenlandse handen of in bezit van een klein aantal grootgrondbezitters. Bovendien zijn de opbrengsten bestemd voor de export. Kleine boeren hebben op het platteland nauwelijks landbouwgrond ter beschikking en kunnen onvoldoende mais, bonen en graan verbouwen om van te leven. Zeker na de desastreuze gevolgen van de orkaan Mitch in 1998 werd het leven van deze kwetsbare mensen nog moeilijker: landbouwgronden werden onbruikbaar, sloppenwijken werden



weggespoeld, gebouwen en wegen verwoest. Wonen en werken in de VS lijkt voor velen de enige uitweg uit deze uitzichtloze situatie. Ze gaan daarom op weg naar de Verenigde Staten, hun 'Belofde Land', op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd.

Zusters Scalabrinianas

Deze congregatie heeft centra langs de hele route die de migranten volgen, dus in Honduras, Guatemala, Mexico en de VS. De priesters en zusters ontfermen zich over migranten die onderweg stranden of door de VS worden teruggestuurd. Samen met tientallen vrijwilligers en twee medezusters is zuster Valdete in Honduras een bron van hoop voor de duizenden teruggestuurde migranten. Want wie in de hoofdstad Tegucigalpa of in San Pedro Sula uit het vliegtuig stapt, is letterlijk beroofd van alles. Beroofd van geld en bezittingen, maar bovenal van menselijke waardigheid. Zuster Valdete maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee, ze hoort dramatische verhalen en ontmoet gebroken mensen. Ze wanhoopt echter nooit: "Ik zie God in ieder gezicht," zegt ze. "Ik kan niet aan economie en geweld denken als ik deze mensen in hun ogen kijk. Ik wil hen hoop geven, want ik zie kinderen van God."

Wij als MOV-groep Zuid-West

Enschede willen zuster Valdete steunen in haar werk. Dat willen we doen door vieringen, sobere maaltijden en versperdiensten in de Vastentijd. Wij hopen dat u zich in de Vasten bij ons aan sluit door deel te nemen aan deze activiteiten.

MOV-groep Zuid-West Enschede

Serious Request week

Dinsdag 18 tot zondag 24 december

Thema: *Let's hear it for the baby's*

Verslag van
Lisette
Borkens: *Mijn
werkweek bij
Serious
Request*



Ik had deze week week 3 taken. Deze taken bestonden uit gastvrouw, werken bij de chequebox en werken in het call centre. Het werk als gastvrouw bestond uit het te woord staan Van de bezoekers bij vragen en ze wegwijs maken in onze stad en we deelden boekjes uit van het evenement waarin stond wat er per dag te doen was, welke optredens er waren en promotie voor onze stad in 2013. We hadden vrije taken of we stonden op strategische plekken In de stad zoals op Het Van Heekplein, Ei van Ko, Langestraat En Kruispunt de Graaf in versierde houten huisjes. In het call centre namen we de gedoneerde bedragen in ontvangst en noteerden we de muziekekeuzes. Het was even wennen hoe je met de schermen moest werken maar als je eenmaal wist hoe het werkte was het



erg simpel.

Bij de chequebox waren er twee taken. Bij de buitendienst zorgde je er voor dat de wachtrij er netjes uit zag iedereen achter elkaar voor het overzicht en dat de mensen die uit de chequebox kwamen er aan een kant uit konden en de nieuwe mensen erin. Ongelooflijk dat bezoekers van heinde en verre naar Enschede kwamen. Super.

De taak voor binnen in de chequebox bestond uit de mensen instrueren wat er ging en moest gebeuren. Het in de computer verwerken op welke naam de cheque moest staan, bedrijf, adres, emailadres en werden de cheques genummerd. Daaran werd er van de groep een foto gemaakt met de cheque en tot slot konden ze hun promofilmje van 30 seconden maken en inspreken.

Door hun emailadres konden we hun filmje door een link naar hen toesturen en konden deze bekijken op de site van 3FM. Ze mochten de cheque bij ons laten, maar ze mochten ook de cheque nog meenemen om de cheque te tonen bij het glazen huis en daarna de cheque weer bij ons af te leveren. Voor deze taak en ook bij de brievenbusdienst bij het glazen huis hadden we rode 3FM Serious Request jassen aan. Deze shifts bestonden uit 3 shifts net als bij de taak van gastvrouw en bij het call centre van 10.00-14.00 uur van 14.00 uur tot 18.00 uur en van 18.00 uur tot 22.00 of 22.30 uur.

De laatste dagen duurde de avondshift bij de brievenbus langer zelfs tot middernacht of tot 01.00 uur.

De vele contacten met de bezoekers, de BN-ers, de lieve collega's en

leidinggevend en vrijwilligers achter de schermen, met de beveiliging, hulpverleningsdiensten en alle mensen van 3FM inclusief alle dj's, de mensen van de Gemeente Enschede, mensen van het Rode Kruis Enschede en de mensen van Enschede Promotie maakte het voor mij een onvergetelijke week. Iedereen dank.



In de hoop dat het evenement ooit nog terug keert naar onze stad. Door het evenement heeft de stad wederom een enorme boost gekregen, we zijn als stad weer positief in het nieuws gekomen en hoorde ook vele mensen zeggen dat ze gauw terug zouden komen naar onze stad en een week feest zonder wanklank en dan ook nog eens het magische eindbedrag maakte het feest compleet.



Lisette Borkens

Shirt dat we droegen bij call centre dienst en ook mochten houden



Allerhande

Het Evangelie van Jezus Christus: een tegenevangelie

Uit de geschiedenis van het ontstaan van de Blijde Boodschap, die nu helemaal aan Jezus is gekoppeld, blijkt dat het woord Evangelie oorspronkelijk niet uit het geloof komt.

Nee, het woord komt uit Rome. De machthebbers daar kregen de Blijde Boodschap van de overwinningen. “Wij hebben zoveel duizend Hebreëën afgeslacht. We hebben er zo velen meegenomen als slaaf hier voor jullie. Ze zullen weten wie de baas is. Het leed, de trauma’s van degenen die zijn overwonnen maken de machthebbers enthousiast. Dat is evangelie voor hen. En dan komt er een nieuw geschrift op de markt: Het Evangelie van Jezus Christus. Het is ongeveer 40 jaar na Jezus’ dood en verrijzen.

Marcus was vermoedelijk zo rond de zestig en diep bewogen door al het leed wat hij zag. Op en rond het meer van Galilea zag hij 6700 mensen worden afgeslacht. Mensen uit Magdala en omgeving. Wij, zegt hij: wij verkondigen een ander Evangelie. Wij verkondigen een Evangelie van gerechtigheid. Een Evangelie van hoop en liefde tot het uiterste toe. Het Evangelie van Jezus, Messias, dat is de gezalfde van God. We herinneren ons de woorden van Jezus: “Wanneer zich dat alles begint te voltrekken: Heft uw hoofden omhoog, uw verlossing is nabij”. Ditmaal heb ik een Nederlandstalig boek voor u gelezen. Het is uitgegeven door uitgeverij Halewijn in het bisdom Antwerpen. Geschreven door Egbert Rooze, die jarenlang studie deed naar de tijd

waarin het Evangelie ontstond. De titel van het boek is “Marcus als tegenevangelie”, en het is een echt oecumenisch leerhuisboek om te lezen in kleine groepen. Het is om je bewust te worden van de moeilijke tijden waarin de mensen leefden. Een streng regiem van orde en veiligheid opgelegd door Rome, waarbij de “gruwel der verwoesting” de Romeinse standaard in het Heilige de Heilige werd geplaatst. Minachting voor het geloof van de gemeenschap. En dan kan het niet anders of de vraag komt op: Hoe moeten wij leven? Wat moeten wij doen? En in zo’n tijd komen mensen bij elkaar om naar de boodschap te luisteren die het leven weer op kan helpen pakken. Op de Weg die Jezus is.

Jeanine Molleman

In het Jaar-van-het-Geloof vragen wij:

Wie/wat/hoe geloven wij?

Wij verrijken elkaar door te spreken over wat ons ten diepste beweegt. En er over zingen geeft woorden nóg meer klank. Wij nodigen u uit, met elkaar te spreken en te zingen – neem uw liefste lied mee! –

Over Jezus: Wie is Hij toch?

Wie is en was Hij voor jou?

Donderdag 7 maart 2013, 14.00-16.00 uur, ontvangst v.a. 13.30 uur.

Plaats: Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, Hengelo. Deelname-bijdrage: € 5.--. Aanmelding van deelname:

J. Breukel, Bourgondiëlaan 17, 7577 ML Oldenzaal. T. 0541-521 226

breukelvanruijven@hotmail.com

Organisatie: Marienburgvereniging, afdeling Twente.



Wij wensen jullie Een gezegend 2013 ♥♥♥

Wat is zegen of zegenen zul je je afvragen! Er zijn veel manieren om te zegenen. Je kunt gewoon om zegen bidden: zegen over de week, zegen over je leven, zegen over een reis of zegen op je verjaardag! Zegen over een zieke, zegen over een maaltijd of zegen over een huis waarin je gaat wonen. Het zijn allemaal goede wensen, van God en van mensen.

Je kunt God bidden (vragen) om zegen. Soms zit het wel eens tegen en kan het helpen God's hulp te vragen. Maar ook als je blij bent kun je dit vertellen! Hieronder geven we je een voorbeeld voor de nieuwe dag!

Morgengebed



Redactie **T** Elfrink





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*

Hr. F Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@concepts.nl
4767640

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur

Een nieuw jaar, een nieuw begin...



Ik wensche u een jaar,
dat zachte als zijde is;
ik wensche u een jaar,
dat blank en blijde is;
ik wensche u een jaar
dat ver van krank is,
een deugdelijk jaar,
zoo breed als 't lang is;
ik wensche u een jaar,
dat, als 't voorbij is,
een zalig jaar
voor u en mij is;
ik wensche u een jaar,
zoo Gods gebod is,
dat in en uit
geheel voor God is.

Guido Gezelle

Nu de drukke decembermaand met
alle feestdagen weer achter ons ligt,
staan we op de drempel van een
nieuw jaar. Wij wensen u allen een
goed, gezond en gezegend 2013!

Decembermaand in de Jacobuskerk
*De Jacobuskerk gonsde in de maand
december van de activiteiten.
Natuurlijk door het Born to Live
project, dat in de week van Serious
Request in de Jacobuskerk werd
uitgevoerd. Maar vooral ook door
vele rondleidingen, concerten en*



kerstbijeekkomsten, die van de maand december altijd al een drukke en levendige maand maken.

De aftrap van de concerten werd op 8 december gedaan door de koren Canteklaer, het vocaal ensemble Zutphen, het vocaal ensemble Exicon en het kamerkoor Montesserra. Zij verzorgden voor een goed gevulde kerk een zeer sfeervol kerstconcert. Het slotlied Stille Nacht, Heilige Nacht werd gezongen terwijl alle koorleden in een kring om alle kerkbanken heen gingen staan. Dit bracht een hele bijzondere sfeer met zich mee. Direct daarna, op maandag 10 december, was het Ave Maria concert, uitgevoerd door het Romanian Chamber Orchestra and Choir. Dit gezelschap was voor de tweede keer in onze Jacobuskerk te gast. Dit jaar stond de uitvoering geheel in het teken van Kerst. Het was een prachtig concert in een kerk die 's ochtends door het vrijwilligersteam van de kerk helemaal in kerstsfeer was gebracht.

In diezelfde week ontvingen we de Nationale Reisopera met twee imponerende uitvoeringen van Händels Messiah op vrijdag 14 en zaterdag 15 december. De opbouw en inrichting van de kerk nam de hele donderdag en vrijdag in beslag. Op vrijdag zong het koor van de Nationale Reisopera samen met het 415 leden tellende lezerskoor van de Twentsche Courant Tubantia. Onder de bezielende leiding van Nicolas Mansfield werd het een avond om nooit te vergeten. Er was geen plekje meer vrij in de Jacobuskerk, alle aanwezigen hebben met volle teugen genoten. Op zaterdag werd de

Messiah nogmaals uitgevoerd, dit keer met een meezingkoor. Om mee te kunnen zingen moesten deelnemers zich 's middags om 14.00 uur melden bij het gebouw van de Nationale Reisopera in Enschede. Het lukte Nicolas Mansfield om de aanwezigen in ruim twee uur tijd de beginselen van het zingen van de Messiah bij te brengen. Twee vrijwilligers van de Jacobuskerk hebben spontaan meegedaan met dit evenement en zullen deze middag en avond nooit vergeten. Een hele indrukwekkende ervaring. Met een goed bezette kerk was ook de tweede uitvoering een succes. De opbrengst van deze avond werd door de Nationale Reisopera gedoneerd aan Serious Request. Daarmee werd de aftrap gegeven voor een hele bijzondere week op de Oude Markt in Enschede. Een week, die niet alleen in Twente maar in heel Nederland tot veel positieve reacties heeft geleid.

In de week van Serious Request was er op woensdag een uitvoering van het Requiem van Mozart door het Toonkunstkoor, de traditionele Volkskerstzang op zaterdag 22 december en verzorgde het Twents Bijzantijns Koor een concert op zondag 23 december aansluitend aan de Eucharistieviering. De opbrengst van deze evenementen ging naar Serious Request. Gedurende de hele week dat het Glazen Huis op de Oude Markt stond zijn waxinelichtjes op meerdere plekken in de kerk en de kapel aangestoken. Voor ieder lichtje werd 50 eurocent gevraagd. Op maandag 24 december konden de vrijwilligers vol trots een bedrag van ruim 400 euro aan kaarsengeld overhandigen



aan de mensen van het Rode Kruis.

Nu verder.....

De vrijwilligers van de Jacobuskerk hebben er heel wat uurtjes opzitten en kijken met voldoening terug op een mooie decembermaand. **Nu even uitblazen en dan....**

Op naar 2013! Een jaar waarin ook weer de nodige activiteiten op de kalender staan. Op 10 februari zal het Marcellinuskoor uit Boekelo zingen tijdens de Eucharistieviering. Daarnaast liggen er al weer aanvragen van koren om te mogen zingen, hetzij in vieringen, hetzij in concerten, waarbij zij zelf de kaartverkoop verzorgen. Wij houden u op de hoogte via Pelgrim en de website!

Hetty Mulder

Rommelmarkt op zaterdag 1 juni 2013



Na het grote succes van vorig jaar zal er ook in 2013 een rommelmarkt worden georganiseerd door de vrijwilligers van de Jacobuskerk. Noteer de datum alvast in uw agenda: **zaterdag 1 juni!**

HARTELIJK BEDANKT, LIEVE MENSEN

Toen ik in 2002 naar hier in Nederland kwam was ik in Burundi officieel getrouwd met Christine maar ik was nog niet in de kerk getrouwd! Christine kwam 1 jaar later, toen woonde ik in een kleine kamer in Tilburg maar gelukkig heb ik snel daarna via Domijn een woning in Enschede gevonden en na de eerste etappe, de verhuizing naar Enschede, heb ik direct een katholieke kerk gezocht en gevonden (de H. Jacobuskerk) voor ons huwelijk. Toevallig kwam ik Riet Franke (later peettante van onze dochter Fien) met haar man Walter tegen en zijn we naar de secretaris van de Jacobusparochie gegaan om een afspraak te maken, de fam. Franke heeft ons toen geholpen met vervoer, een aantal dingen voor de bruiloft enz. We zullen nooit deze familie vergeten, ze blijven steeds in onze gedachten.

We willen ook bedanken Jan Kattenpoel (peetoom van dochter Fien) en Ans. Jan was de contactpersoon tussen ons en de Caritas van de Jacobuskerk die ons lange tijd financieel heeft ondersteund en is altijd bij ons geweest om ons aan te moedigen. Hij is onze gave van God, we zullen hem nooit vergeten! Wij willen ook Karla Wichers bedanken voor de mooie fiets voor vervoer van papa die wij gekregen hebben. Wij willen ook bedanken Rotaryclub Enschede Noord die ons kans gaf 2 jaar om in de vakantietijd een week naar de caravan te gaan in Haaksbergen!



En dan de kerk, de St.Jacobuskerk is al die tijd onze ouder geweest en pastor Monninkhof en pastor Kortstee zijn en blijven onze vaders. Bedankt. Ook bedanken wij de gemeente Enschede en de lieve advocaat Hans Eizenga, aan hem hebben we veel te danken voor de eindelijk gekregen verblijfsvergunning. Bedankt ook Vluchtelingenwerk Alifa welzijn en de Alfonsusschool waar Fien en Hugue naar school gaan! Ik kan nog een aantal namen opsommen maar helaas de lijst kan heel lang worden, ik bedoel mensen die ons hebben ondersteund met bijdragen voor levensonderhoud van ons zonder aan retourmogelijkheid te denken, wij willen hun bedanken voor al hun goede zorgen, voor hun steun en kracht willen wij ze nog eens bedanken uit het diepst van ons hart.



Sommigen zeggen: geven maakt armer en nemen maakt rijker maar ik zeg alleen dat het niet waar is. Geven doet zwellen van trots, blozen van vreugd, glimlachen bij het zien van die ander van het ontvangen.

Wij hadden lang gewacht, stil gezwegen nooit gedacht maar toch gekregen en toen kwam er een moment dat het geluk voor ons stond! Wij wachten een groot deel van ons leven al op dat ene moment van die

verblijfsvergunning en nu is het zover gekomen.

Met deze brief willen wij u nogmaals heel erg bedanken voor alle steun en liefde die wij van u hebben ontvangen!

God zegent u!

Evode, Christine, Hugue en Fien Ntahonankwa

Een zonovergoten dag!

Ik zit in de tuin en kijk naar de eikenboom die daar mooi staat te zijn in zijn eik-zijn; het leven in en rondom hem, wijs en aandachtig schouwend. Ik kijk naar de bloemen die bloeien en mens en dier laten genieten van haar geuren en kleuren. Naar de vogels die af en aan vliegen, nestgoed zoeken.

Ze bouwen aan de toekomst en proberen het voortbestaan van eigen soort te garanderen. Ritselende bladeren, koele bries, nodigen mij uit stil te zijn ...

“Schepper, rustgevende Stilte, tegenstelling van oorlogsgeweld. Geprezen zij Uw heerlijkheid in het immens grote en in het minutieus kleine. Lof en dank aan U, nabije God nu en in eeuwigheid”. Amen.

Bron: mediapastoraat RKK/KRO





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.
Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl
Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403
Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Wij wensen u en uw dierbaren een gezegend en gezond 2013.
Wij hopen dat wij er in 2013 ook weer voor elkaar zullen zijn.
-Serious Request ,wat een succes. Een lange stoet van gulle gevers trok door de stad naar het glazen huis. De saamhorigheid was hartverwarmend we kunnen hier trots op zijn.
-Het is ons gelukt ,de steigers waren op tijd uit de kerk en de verwarming brandde. Wat een hectiek in de laatste weken maar dankzij de coördinatie van Paul Wolbert konden we 2012 weer met mooie vieringen afsluiten. De restauratie is nog niet klaar maar de resultaten tot en met nu zijn



duidelijk waarneembaar: onze Jozef kerk gaat mooi worden. Ook was de kerk prachtig versierd en was de kerststal weer prominent aanwezig. Wij willen iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Ook hebben we weer kunnen genieten van de prachtige gezinsviering op kerstavond. Het kinderkoor van de Paus Joannes school onder leiding van Loes Stolker was weer goed op dreef.

Iedereen van harte bedankt.

Jan v.d. Nieuwendijk ging in zijn overweging o.a in op het pesten van kinderen.

Laat iedereen attent zijn, kijk om je heen en wees niet onverschillig.

-Het is weer januari. Dus de actie Kerkbalans gaat weer van start.

WAT IS DE KERK U WAARD ?

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen St. Joseph geloofsgemeenschap. En wordt door ons van harte aanbevolen.

-De bezetting in het parochiecentrum t.b.v. de St. Joseph locatie blijft ongewijzigd.

Maandag 09.00-12.00: Edith Elstak en Marijke Rotman.

Dinsdag 09.00-12.00: Annette Sommer en Marijke Rotman.

Woensdag 09.00-12.00: Rikie Ecobosa en Marijke Rotman.

Donderdag: 09.00-12.00: Linda Onland.

Tijdens de ziekte van Annette zal Rikie de bezetting overnemen.

U bent iedere ochtend van harte welkom de koffie staat altijd klaar.

-Renovatie St Jozefkerk.

De renovatie zal eind 2013 gereed moeten zijn. Aan een kant van de kerk is (dankzij de bijdrage van de

stichting Vrienden van de Sint Joseph) verwarming geïnstalleerd, we gaan ervan uit dat de kerk hiermede voldoende verwarmd kan worden, in extreme gevallen gaan we uitwijken naar ons parochiecentrum. De andere helft hangt puur van de financiën af. We hebben de financiën voor de totale renovatie nog lang niet rond en zullen dan ook in 2013 een **Ernstig Verzoek** aan u doen.

-Persoonlijk begin ik 2013 met een bezoekje aan Rome, ik zal voor u een kaarsje opsteken.

-Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie- raad, Jos Marsman 053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl

Restauratie kerststal Jozefkerk

Hallo mede parochianen,

Op zondagmiddag 16 december 2012 was het dan weer zo ver, de jaarlijkse opbouw van de kerststal in de Jozefkerk. De afgelopen jaren is de kerststal door veel vrijwilligers met veel plezier opgebouwd in de jozefkerk, en ook dit jaar zet deze traditie zich voort, ondanks de renovatie van onze kerk. Voor het eerst was het de beurt aan de *jeugd* van de parochie om de handen uit de mouwen te steken, en de opbouw van de kerststal op zich te nemen. Maar dit natuurlijk niet zonder de hulp van de ervaringsdeskundigen, zoals afgesproken: de jeugd plaatst de kerststal



en de veteranen richten zich op de kerstbomen en de inrichting van de stal. Zo gezegd zo gedaan. Op zondagmiddag om 13:00 staan: Mark te Grote, Remco & René ter Brugge klaar om richting de Jozef te gaan, om in een (uurtje tijd) de kerststal op te bouwen. Aldaar aangekomen beginnen we met het leeghalen van de kerk en het plaatsen van de fundering. Tot zover verloopt alles prima, Totdat Remco en Mark even op de onderplaat gaan staan om het achterpaneel te plaatsens, @\$@# KLABAM KRAK @\$!! de hele fundering in twee stukken. Daar ging het uurtje werk, het rozenkransgebed ,werd een lange preek, wat nu?? 3 Kearls die met de handen in de haren zitten en een kerststal in twee stukken. Maar wat nu ... repareren zou u denken? Nou wij ook...Maar geen gereedschap om handen. Dus terug naar huize Ter Brugge. Aldaar word de hele schuur leeggehaald: boormachine, zagen, gereedschapkisten, alles gaat richting de kerk om kindje Jezus niet in een koude kerk te laten overnachten. Terug bij plaats delict, tijd voor koffie.... Tja maar dan geen nieuwe koffiefilters te bekennen, dan maar improviseren, oude koffie uit de filter en de nieuwe koffie erin, lekker Bakkie!!! Tijdens de koffie werd een plan van aanpak geschreven en werden de benodigde materialen verzameld. Gelukkig lag er nog hout in de kerk, zodat we de bodemplaat met enige moeite konden vervangen voor een nieuwe. Tijdens het verzagen van de platen kwam ook onze uitvoerder de kerk binnen wandelen Ingenieur A.D. ter Brugge kwam een kijkje nemen nadat hij van werkzaamheden

op de hoogte was gebracht door het thuis front.Nadat de bodemplaat was vervangen moesten er nieuwe gaten worden geboord, en als je dan toch bezig bent, kun je het beter meteen goed aanpakken. Inmiddels kwam het thuisfront met glühwein binnen om de hard werkende aannemers van een goeie neut te voorzien en de carnavals muziek galmde maar op de achtergrond. Dit onder het motto, je bent goed katholiek of je bent het niet. Na de glühwein weer hard aan het werk om de Electra in de maar meteen te verleggen. Vervolgens werd de ster van Bethlehem via een ingenieuze wijze gemonteerd. Om 17:00 was het dan zover de stal kon verplaatst worden naar de vaste plek voor de biechtstoelen.De kerststal van de jozefkerk gaat de kerst van 2012 volledig gerestaureerd tegemoet. De jeugd heeft zijn steen bijgedragen en nu de taak aan de veteranen om onder het genot van een lekkere stampotmaaltijd de kerstbomen op te zetten, en onze stal in te richten. We gaan er van uit dat iedereen de komende jaren weer volop kan genieten van onze eigen kerststal.

Met Vriendelijke Groeten, René ter Brugge

PRENT SINT JOSEPHKERK

De Enschedese beeldende kunstenaar Diana Huijts heeft een kleuren-litho



gemaakt van de monumentale neogotische Josephkerk aan de Oldenzaalstraat. Deze prent heeft een oplage van 50 stuks. Dit is een actie van de Stichting Behoud Sint Josephkerk in het kader van het restauratieproject van de kerk. In het jaar 2013 zullen verschillende acties plaatsvinden. Diana Huijts opent deze reeks. Zij die in bezit willen komen van deze unieke prent kunnen contact opnemen met John Schiffel via tel. 053-4333126 of j.schiffel@kpnplanet.nl.

Valreepbericht:

*Ieder hooggezezen toren
Doet het Hallelujah hooren,
Beurt de kruisbloem in den top,
Rijst als nieuwe Paaschkaars op.
Hermanus J.A.M. Schaepman (1844-1903).*
Mgr. Schaepman had ongetwijfeld de Josephstoren in zijn gedachten!
John Schiffel

De Zonnebloem afd. 't Ribbelt e.o./Lonneker

Donderdag 20 december hebben we in het parochiecentrum zoals ieder jaar een kerstviering gehouden. Pastoor Monninkhof ging in deze dienst voor, met assistentie van mevr. de Goede en het Jozefkoor zorgde voor de muzikale begeleiding. Na afloop was er koffie/thee voor iedereen en onder het genot van een drankje met hapje werd er nog even nagepraat over de mooie viering. Voor veel gasten is dit de enige mogelijkheid om een kerkdienst mee te maken en ze zijn dan ook allen die meegelopen hebben zeer dankbaar dat hun

deze gelegenheid geboden wordt.

Ook met Pasen wordt er weer een dienst georganiseerd. Maar ook andere activiteiten zoals een bustocht, bezoek aan tuincentrum, bingo, modeshow of een ontspanningsmiddag alsmede de zonnebloemvakanties staan op het programma. Om dit te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar vooral bestuursleden o.a. een voorzitter/ster, die het geheel in goede banen leidt, alsmede een secretaris m/v. Wij vergaderen om de 6 of 7 weken op maandagavond vanaf 19.00 uur in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.

Voelt u zich geroepen ons met ons werk voor de langdurig zieken en gehandicapten alsmede hulpbehoevende ouderen te helpen, neem dan voor meer informatie contact op met onze huidige secretaresse Siny Plettenburg, e-mailadres: siny.plettenburg@home.nl. Wij zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die tijdens het leven, zijn ziekte en na het overlijden van onze vader, **Henk Vos**, betrokken zijn geweest.

Hij was lang met hart en ziel betrokken bij alles wat betreffende de St. Josephkerk. Graag had hij de kerk na de renovatie met eigen ogen willen bekijken, maar helaas mocht dat niet zo zijn. Wij denken met veel warmte terug aan alle vormen van belangstelling, die wij van velen mochten ontvangen. Deze zijn ons tot steun geweest in deze moeilijke tijd.

Gerrit en Petra Stokman - Vos





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon* 433 50 60
e-mail: grabmaier@kpnmail.nl
Mevr. H.G.M. Pluijmers
Mevr. C. Meijer
Mevr. M. Oosterveld
Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. P.A.M. Janssen, voorzitter a.i.
e-mail: janssen.pam@hetnet.nl 476 96 89

Vacature: administrateur

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401
t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap
treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink
E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de
Hr. G.H. Germes 431 96 73
Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede
Eindredactie
Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16
Spartastr. 8, 7535 BN Enschede
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz
Lipperkerkstraat 432 432 23 52
Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**
*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.
*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk

Namens de locatieraad en pastoraatgroep

Wij wensen u allen veel heil en zegen
in het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar
met nieuwe kansen en uitdagingen
gaan we positief tegemoet.

Trees H.J.M. Schaap,
bestuursgedelegeerde



Ik geef de pen door aan.....



En toen was ik, Will Punte, aan de beurt. Ik heb die moeilijke pen die aan mij werd

doorgegeven door Gerti Tempfli maar aangenomen.

Wie ben ik?

Wel ik ben al sinds 1960, het jaar waarin ik met Albert trouwde, parochiaan van de Ariensgedachtenkerk. Onze liefde voor elkaar is dus niet meer zo pril te noemen, maar is wel een sterke band geworden, waarin we samen lief en leed prima opvangen.

In 1989 heeft pastor Hendriks de bezoekersgroep “Caritas” opgericht en heeft mij samen met nog 5 dames daarvoor gevraagd. De groep is langzamerhand uitgebreid en nu zijn we met 16 dames in onze ziekenbezoekgroep.

Ook heb ik in verschillende oudercomités gezeten en ben leesmoeder bij de Ludgerusschool geweest.

Samen met Wil Borkens hebben we menig kopje koffie gedronken in het parochiecentrum waar we ons ontzettend veel uurtjes hebben bezig gehouden met het opzetten van het parochiearchief. Daarvoor is ook nu nog af en toe onze inzet nodig.

Ik ben gek op bloemen en heb daarom ook met een paar dames vele jaren voor een fleurig wekelijks fris bloemetje in de kerk gezorgd.

We zijn echt geen trouwe kerkbezoekers meer. Zijn we te veel voor vernieuwing? Of vinden we het instituut Kerk te behoudend? We vinden het echter vanzelfsprekend dat

je vrijwilligerswerk verricht en een taak op je neemt waarin je denkt goed te zijn. Daarmee draag je dan een klein steentje bij aan het welzijn van mensen in je omgeving.

Wij wonen nu al meer dan 50 jaar met veel plezier op het Wooldrik.

Voor onze 5 kinderen was het een fijne tijd met scholen – park – tennisbanen en veel speelruimte in onze omgeving. Daar hebben nu de kleinkinderen nog veel plezier van en ze voetballen graag op het kunstgrasveldje in de buurt. Het mooie “Wooldrikspark” met de vele dieren weten ze natuurlijk ook wel te waarderen.

We hopen nog een lange tijd van elkaar en onze buurt te mogen genieten en bedanken **Alie Brand** die zo bereidwillig was om de pen van mij over te nemen.

Will Punte

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar, kort voor Pasen gelegenheid tot deelname aan de **gemeenschappelijke ziekenzalving**. Deze viering zal plaats vinden op **zaterdag 23 maart om 10.00 uur**.

Het sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Het is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen.





Uw naasten, kinderen, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze

viering met u mee te vieren. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in onze gezellige ontmoetingszaal. U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Ceciel Weernink*

Op dit moment is het nog niet mogelijk aan te geven wie tijdens deze ziekenzalving de voorganger zal zijn. In de volgende Pelgrim krijgt u hierover meer informatie. (Redactie)

Gedoopt

Op **26 december 2012**:
Sofie Rieke Castelijns.
Haar roepnaam is Fieke.
Ze is de dochter van Wouter Castelijns en Tessa Storms.
Makassarstraat 15.

Dat zij in een wereld vol geweld en pijn altijd een lichtje van vrede mag zijn.

† In Memoriam Tonnie Schildkamp

Op **19 september** overleed op de leeftijd van 76 jaar Tonnie Schildkamp. Echtgenoot van Sinie Schildkamp – Nijland en woonde aan Hogelandstraat.

De crematieplechtigheid heeft in stilte plaatsgevonden.

Moge hij rusten in vrede.

Ter informatie: Doordat er geen uitvaart is geweest vanuit onze kerk is dit nog nooit vermeld geweest in pelgrim.

† In Memoriam Dinie Broshuis-van der Neut

Op **21 december 2012** overleed Dinie Broshuis-van der Neut op de leeftijd van 88 jaar. Haar uitvaartdienst was in de Ariënsgedachteniskerk op 27 december. Hierna volgde haar begrafenis op de Oosterbegraafplaats.

Heden is, in de vrede van Christus, van ons heengegaan onze lieve moeder, oma en overgrootoma. Zo staat er op der rouwkaart van Dinie Broshuis-van der Neut. Zij was een gelovige vrouw. Ze was ook een lieve moeder. Zij had een zacht karakter. Zij was zorgzaam. Je kon van haar op aan. Het eten was op tijd klaar, ze zorgde ervoor, dat je kreeg wat je nodig had. Lange tijd heeft zij gewerkt bij de Openbare Nutsbedrijven van de gemeente Enschede als koffiezetster. Op vaste tijden ging zij met de serveerkar rond en voorzag zij de medewerkers van het nutsbedrijf van koffie en thee. Haar goede zorgen zullen door hen zeer gewaardeerd zijn. Dinie was lief en zorgzaam,



maar toch is het leven voor haar niet altijd over rozen gegaan. Hierbij denken we aan het vroege sterven van haar man Gerard en aan het plotse-linge heengaan van kleinzoon Mike, nu zo'n 10 jaar geleden. Toch wist zij door haar positieve levenshouding de draad van het leven steeds vast te houden. Voor haar naasten, en voor allen die haar lief waren, was zij er altijd. Hieraan zullen we met dankbaarheid blijven denken.

Pastoor André Monninkhof

† In Memoriam Hennie Asbreuk

Op **29 december 2012** overleed in de leeftijd van 69 jaar de heer Hennie Asbreuk. Zijn uitvaartdienst was op 4 januari 2013. Hierna hebben we hem begraven op de Westerbegraafplaats. Intens bedroefd, maar ook dankbaar voor alle goedheid en liefde, die we van hem mochten ontvangen, hebben we na een oneerlijke strijd afscheid moeten nemen van Hennie Asbreuk. Met zijn zoon Ramon had hij een heel bijzondere band. Ramon heeft zelf het gedicht geschreven, dat ook als aanhef op de rouwkaart staat:

Vader en zoon, maar ook de beste vrienden. Het gemis van Wilma (zijn vrouw) was groot, maar samen gingen we verder. Het afscheid nemen was zwaar, maar nu ben je gelukkig bij Wilma. Voor altijd.

Vader en zoon, maar ook de beste vrienden.

Een heel bijzonder contact ontstond ook met Nadine, de vriendin van Ramon. Hennie had een groot vertrouwen in haar. Tijdens zijn leven was hij veel onderweg. Samen met

zijn gezin ging hij graag op vakantie naar Remblinghausen (D). Voor hem en voor zijn gezin was dit "*ons dorp*". Samen met Ramon ging Hennie ook graag fietsen. Zo beklom hij zelfs de Mont Ventoux. Hij was sociaal, kon goed organiseren en wou alles goed voor elkaar hebben. Daarom ook voelde hij zich goed thuis in buurthuis "De Sloep". "De Sloep" was zijn lust en zijn leven. Daar was hij meer dan 25 jaar vrijwilliger. Hij organiseerde er onder meer het jeugd-carnaval en de 'nacht van het Tweekelerveld'. We zijn dankbaar, voor wat hij voor zijn gezin en voor allen, met wie hij zich verbonden voelde, in zijn leven mocht betekenen. Zoals Jezus dit zegt in het evangelie: "*Wat je voor de ander hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan*" (Matteus 25).

Dat hij nu thuis mag zijn bij God, samen met zijn geliefde Wilma.

Pastoor André Monninkhof

† In memoriam Filippo Pistone

Filippo Pistone is geboren op 17 juni 1933 in Agira, een bergdorpje op Sicilie, op jonge leeftijd leerde hij als schapenherder wat hard werken was om z'n brood te verdienen. Na de Tweede Wereldoorlog trok hij naar Nederland om als gastarbeider in de textiel te gaan werken. In eerste instantie kwam hij in 1961, zonder zijn vrouw Maria, onze moeder, naar Enschede als gastarbeider. De eerste jaren zat hij in de kost bij Nederlandse families en werd er met het gezin meegegeten. De Hollandse kost,



dus aardappelen, groente en een beetje vlees was wel een tegenvaller ver-geleken met de traditionele Italiaanse keuken, met pasta's, sauzen, salades en olijfolie. In 1964 is Filippo ge-trouwd met Maria. Naast zijn baan in de bandenfabriek Vredestein, begon hij in de jaren zestig met een handel-tje in pastaproducten. Hij haalde die met zijn Fiat 850 uit Duitsland en ver-kocht die in Enschede aan Italiaanse kennissen. Dat vond hij erg leuk om te doen en hij wilde zich hierin beslist verder ontwikkelen. Na het behalen van zijn diploma voor ambulante han-del, heeft hij een Volkswagenbusje aangeschaft en ging met een volge-laden wagen met pasta's en olijven van huis tot huis langs Italiaanse ken-nissen. De bedoeling was eigenlijk om tijdelijk in Nederland te verblij-ven. Een spaarpotje te vullen en daarmee in zijn vaderland een beter bestaan op te bouwen. Maar toen de kinderen geboren waren, werd de stap om terug te keren toch moeilijker. In de jaren zeventig en tachtig werkte hij naast de spinnerij Tubantia en Boeke-lo Folien, ook op de zaterdagmarkt. In zijn startperiode van de zaterdag-markt, verkocht hij samen met zijn compagnon buitenlandse levensmid-delen. Ze verkochten spaghetti, maca-roni, kaas, salami... noem maar op. In het begin haalden de Nederlanders de neus ervoor op. Dan liepen ze langs de kraam en zeiden ze: "Wat stinkt 't hier". Maar na verloop van tijd kochten ze bij hem de olijven die op vakantie in Italië of Spanje zo lekker bleken te smaken. Filippo was de man die Enschede olijven leerde eten. Dertig jaar lang stond hij op de markt, elke zaterdag, waarvan 25 jaar

samen met zijn kinderen. Op 74-jarige leeftijd is Filippo met pijn in z'n hart gestopt met de markt. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar in verband met zijn gezondheid was het beter om te stoppen. In 2000 overleed tot zijn grote verdriet zijn vrouw Maria. Naast het houden van vogels hield hij van zijn tuin met vele bloemen, kruiden en fruitbomen. Het liefst was hij de hele dag buiten in zijn tuin bezig.

Maar de laatste jaren ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. Omdat het thuis niet meer ging, heeft hij de laatste 9 weken in het Hospice door gebracht. **Op 5 december was zijn leven ten einde** en op 11 december hebben wij afscheid van hem genomen en hem aan Gods handen toevertrouwd en in de aarde te rusten gelegd.

Ingrid Schraven

Nieuwe openingsdagen secretariaat Ariënsgedach- teniskerk vanaf januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is het secretariaat geopend op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. communie, Trouwen, H.
vormsel, Overlijden, Ziekenzalving,
Misintenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Iedere zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19h (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de St. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen. Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis. Wilt u bezoek aan huis voor een praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte of opname in het ziekenhuis. Neemt u gerust contact op met het secretariaat, u kunt ook langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto als ook met de bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder valide mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Op 19 februari dinsdagavond om

19.45 uur in de JP zaal is er weer

Bijbelgroep. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.



Patroon heilige St. Paulus

Op *vrijdag 25 januari* is het feest van de apostel Paulus. De patroonheilige van de St. Pauluskerk. We herdenken dan dat de apostel Paulus van christenvervolger tot een trouw gelovige werd, een bekering, die beschreven wordt in de Handelingen van de Apostelen [hoofdstuk 9 en 26]

Zegening van kaarsen en Blasiuszegen St. Pauluskerk

Op *zondag 3 februari* zullen kaarsen worden gezegend door de priester, iedereen mag een gewijde kaars meennemen voor thuis. Deze kaars kan men thuis gebruiken voor bv examen of bij ziekte. Na afloop van de H. mis kan men de Blasiuszegen ontvangen. De Blasiuszegen wordt gegeven met twee gewijde kaarsen die door de priester of diaken gekruist onder de kin worden gehouden.

De bedienaar bidt dan:

'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'

Presentatie Vormelingen

Op *zondag 3 februari* zullen tijdens de H. mis in de Jacobuskerk ook vormelingen van de St. Pauluskerk worden gepresenteerd

Vorbereiding 1^e H. Communie

Op *woensdag 6 februari* om 9.30 uur in het parochiecentrum (nieuwe schoolweg 2) is er de voorbereiding van kinderen die hun 1^e H. communie gaan doen.

Ziekenzegen

Op *zondag 10 februari* zal de priester de zieken zegen voor diegenen die dit willen. Dit i.v.m. de Wereld zieken-dag (OLV Vrouw van Lourdes) welke officieel wordt gevierd op 11 februari *Maar wat is dit eigenlijk zieken-zegen?*

De ziekenzegen, is ingesteld om de christelijke zieke ook in periode van ziekte te heiligen. De ziekenzegen omvat gebed en handoplegging en kent expliciet geen zalving met de heilige ziekenolie.

Oude Palmtakjes inleveren

Wilt u graag op *zondag 10 februari* u oude palmtakjes inleveren. Achter in de kerk staat een mand.

Sinds de 14^e eeuw worden er palmtakken verbrand die het jaar ervoor op palmzondag zijn gewijd

Aswoensdag

Op *woensdag 13 februari* is er een H. mis om 19.00 uur in de St. Pauluskerk Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd.

Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering.

Aswoensdag is een verplichte vastendag.

Viering van Woord en Communie

Pastoor Monninkhof heeft medegedeeld aan de locatieraad en de pastoraatgroep dat vanwege priester-tekort er op *zondag 20 januari, 17 februari, 3 maart en 17 maart* er ook in de St. Pauluskerk Woord- en Communievieringen gehouden gaan worden. Wilt u op deze datums een



Eucharistieviering bijwonen dan bent u in de St. Jacobuskerk (Eucharistisch centrum) van harte welkom.

Kindercatechese 2013

We zijn erg blij dat er een 3 tal moeders kindercatechese gaan geven in 2013. Meer informatie hierover vindt u in de volgende Pelgrim.

Werkzaamheden ingang kapel

Vrijwilligers hebben bij de ingang van de kapel een oprijlaan aangelegd voor de parochianen met een rollator of rolstoel, ook is er een infokastje gemaakt die naast de buitendeur hangt.

Vrijwilligers van harte bedankt voor jullie inzet.

DAMES EN HERENKOOR

We zijn als St. Pauluskerk erg blij en trots dat we een koor hebben.

Het koor bestaat uit 12 Dames en 4 Heren in leeftijd variërend van 36 tot 87 jaar. Er is wekelijks repetitie op de donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur waarna er gezellig wordt nagezeten met een gepast drankje en zo af en toe zelfs met een hapje, echt een avond waar iedereen naar uit ziet. Het repertoire is aangepast aan de huidige tijd en bestaat naast Liturgische ook uit gemakkelijk in het gehoor liggende liederen van bv Taizé. Mocht u eens een repetitie willen bijwonen? Iedereen is van harte welkom "ongeacht" zijn of haar leeftijd. En komt de donderdag u niet gelegen, geen probleem bij voldoende animo kan dit wellicht worden gewijzigd in een andere avond.

KRONIEK

Louise Meulenbroek – Vaanholt en Anton Roelofs hebben van het bestuur van de St. Gregoriusvereniging van het Aartsbisdom Utrecht een gouden eremedaille St. Gregorius ontvangen. Dit voor hun 40- jarige koorjubileum.



Beiden van harte gefeliciteerd!

DIACONIE

Als gemeenschap proberen we de naasten bij te staan. We zijn daarom erg blij dat er iedere zondag na de H. mis koffie/thee drinken is in de JP zaal. Tijdens deze bijeenkomst vindt er ontmoeting plaats met mensen die directe of indirecte hulp nodig hebben.

Wilt u (nog) niet naar de H. mis maar wel kennismaken met de St. Paulusgemeenschap dan bent u welkom vanaf 10.30 uur in de JP zaal.

We zijn tevens in december begonnen met de samenwerking met de Voedselbank Enschede. Iedere zondag staan er achter in de kerk 2 kratten waar de parochianen voedselwaren in kunnen zetten.



ARIENS KATHOLIEKE STUDENTEN

We zijn als St. Pauluskerk erg blij met de samenwerking Ariëns Katholieke Studenten. We hebben de oude pastorie beschikbaar gesteld voor hun activiteiten.

Zo is er na de H. mis (welke iedere 2^e en 4^e zondag van de maand om 11.00 uur in de kapel plaatsvindt) een gezellige bijeenkomst in de tuinzaal of in de huiskamer.

Ook bidden de studenten nu 1 x "per maand de rozenkrans met elkaar in de huiskamer (en zijn ze live verbonden via Skype met andere studenten die meebidden)

Naast gebed en vieringen hebben de studenten ook een gezellig samenzijn. Door de beschikbaarheid van de keuken in de pastorie wordt er lekker pizza gegeten



Het hoogste punt van de samenwerking was voor 2012 het kerstspel. Studenten en de Pauluskids hebben in 2 weken voorbereiding een zeer leuk kerstspel in elkaar gezet en opgevoerd voor de parochianen in de JP zaal.

De opbrengst van de opvoering ging naar Serious Request. De totale opbrengst was 500 euro. Kijk voor meer info op <http://ariens.utwente.nl> Wil je meer weten neem gerust contact op: rksariens@gmail.com

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

De samenwerking met de Poolse katholieke gemeenschap loopt zeer goed. De Poolse parochianen helpen mee met diverse activiteiten zoals o.a. het schoonmaken van de St. Pauluskerk, de kapel en tuinzaal alsook het aanbrengen van de kerstversieringen in de kerk en het rondbrengen van Pelgrim. In 2013 zal de samenwerking verder worden uitgebreid.

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie- theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de kapel. Na de H. mis is er nog Aanbedding met gebed en zang. De Poolse gemeenschap wil graag benadrukken, dat iedereen welkom is bij hun vieringen. Dat is het mooie van het katholieke geloof, het is mondiaal ook al is het in een andere taal.

GETUIGENIS

Javar Patrick Hoessein Zaeleh die in de St. Pauluskerk het doopsel, 1^e Communie en het H. Vormsel heeft ontvangen, is een student afkomstig uit Iran hij heeft een beurs gekregen om aan de Saxion Hogeschool te mogen studeren. Het geestelijk levensmotto van Yavar is het geloof dat Jezus is verzezen. Hierdoor heeft hij de keuze gemaakt om God te volgen vol overgave, blijdschap en Spirit.





“inzegening tuinzaal”



Helaas wordt zijn geloof behoorlijk op de proef gesteld aangezien zijn beste vriend die in Iran ook christen is geworden is opgepakt en gemarteld en uiteindelijk is overleden. Zelfs de familie van Javar die niet achter de keuze van Javar staan. Ook zij worden bedreigd. We bidden als gemeenschap voor Javar.

SAMENWERKING PAULUSSCHOOL

De kinderen van de kleuterklassen van de Paulusschool hebben een rondleiding op 18 december gehad in de Pauluskerk, dit was zeker een succes. In 2013 wordt er verder gekeken voor uitbreiding van de samenwerking en afstemming.

ST. PAULUSKIDS



Het is fijn dat er (jonge) gezinnen in de St. Pauluskerk komen het geeft de kerk hoop!
De kinderen krijgen tijdens de kinderwoorddienst uitleg over het evangelie. Na de voorbede komen ze weer in de kerk. Het is mooi te horen hoe de kinderen het evangelie uitleggen. De volwassen parochianen kunnen hier zeker van leren.
We proberen de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij de viering het zij als misdienaars/nette of als ze wat ouder zijn als acoliet of als lector/ice.



De laatste week van januari zullen allen parochianen samen met deze pelgrim de kerkbalansbrief ontvangen.

We doen dan een beroep op u om de St. Pauluskerk financieel te steunen zover u dat kunt.

Alvast bedankt voor u bijdrage





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en Za.
19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten Coördinatrice:

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabo 316 76 98 00 ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór ma. 1 feb.**

(Periode: 24 feb. t/m 31 mrt. 2013)

VERGADERAGENDA

di.	22 jan.	10.00 u.	Gem. Koor
di.	22 jan.	19.30 u.	Locatieraad
vr.	25 jan.	09.30 u.	Past. groep
di.	29 jan.	19.00 u.	Ziekenbez.gr.
wo.	30 jan.	19.30 u.	KVG
ma.	4 febr.	09.30 u.	Red. par. blad

ACHTERVOORT

Eucharistievieringen:

Elke 4^e maandag van de maand 18.30 uur. Volkszang.

Ná de viering: gelegenheid voor koffiedrinken.

Gedoopt

Op zondag 2 december 2012 vierden we de doop van:

Damiano Fernand Eric, zoon van de fam. Westerink.

Op zondag 6 januari 2013 vierden we de doop van:

Oscar Federik Heinrich, zoon van de fam. Schuur-Kellner.

Dat zij onder de goede zorgen van hun ouders mogen opgroeien tot gelukkige mensen.

GEWOON OP ZONDAGMORGEN

Activiteiten op de derde zondag van de maand.

Periode: december 2012- juni 2013.

Waar? Vanuit het parochiecentrum Deurningerstraat 212.

Voor wie? Voor kinderen en ouders (en anderen).

Wat? Kersticonen maken (Is geweest) 10 kinderen en 3 volwassenen maakten iconen. Tijdens de kerstvieringen stonden ze op het altaar!

20 januari 2013: rondleiding in de synagoge van Enschede *om 11.00 uur* naar aanleiding van *'De dag van het Jodendom'* op 17 januari 2013

► Er is een kleine tentoonstelling achter in de Mariakerk.

► **Verzamelen op 20 januari om 10.30 uur** bij de Mariakerk

Kosten 5 euro (voor volwassenen)



17 februari 2013: "Carnaval, maar dan anders". Het Bijbelverhaal van koningin Esther, het Poerimfeest en koekjes bakken. **Geen kosten**

17 maart 2013: Zaaïen en planten (daadwerkelijk). "Zijdelinks" over Vasten-Palmzondag en Pasen.

Geen kosten.

21 april en 19 mei: Maria-iconen maken in verband met de meimaand.

Geen kosten.

15 juni: Voorstelling met sketches en liedjes over reizen en vakantie Paulus maakte al hele lange reizen! Zo'n 20 eeuwen terug. **Geen kosten.**

Informatie:

Jos Vermeulen 053 433 53 75

KVG Enschede Noord

Woensdag 30 januari informatieve avond verzorgd door Mw. Wevers.

Zij verteld over de dierenambulance.

De avond wordt gehouden in het Parochiecentrum .

O VERLEDEN

Op 17 december 2012 is overleden:



Hendrika Gesiana

Josefina Kleinheerenbrink-Hilgeholt

op de leeftijd van 89 jaar.

Rie werd geboren op 8 maart 1923.

Ter herinnering aan haar staat een ontroerend gedicht op het gedachtenisprentje:

Moeder

Een moeder sterft altijd te vroeg!

Al wordt ze nog zo oud.

**Je hoopt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt!**

Maar als de tijden knellen gaan.

Zij ziek wordt,

pijn heeft en benauwd.

**Dan hoop je dat God haar halen zal
omdat je van haar houdt.**

**Vanuit de Mariakerk was haar
uitvaart.**

Op 17 december is overleden:



Siny Reimerink-

Damhuis op de leeftijd van 90 jaar.

Siny is geboren aan de Knik in Dene-kamp als oudste van een gezin van acht kinderen.

Zij groeide op in een sobere tijd.

Zij trouwde met Herman Reimerink.

Samen kregen ze acht kinderen. Moeder bestuurde het huishouden met strakke hand. Tegelijkertijd stond de deur open voor iedereen.

Haar leven werd gekenmerkt door hard werken; thuis en buitenshuis.

Het verlies van René, haar man en André hebben haar diep geraakt. Het verdriet is altijd gebleven maar moeder is niet bij de pakken neer gaan zitten.

Nadat haar kinderen uit huis waren en zij meer tijd voor zichzelf kreeg, is ze lid geworden van de fietsclub en is ze gaan knutselen. Iedereen werd met Pasen en Kerst verrast met een zelfgemaakte kaart.

Op 15 februari van dit jaar hebben we met elkaar haar 90ste verjaardag gevierd. Alle kinderen en kleinkinderen hadden op een briefje geschreven wat zij voor hun betekende. Al die briefjes zijn in een vaas gedaan, aan haar overhandigd en voorgelezen. Vermakelijk en ontroerend!



Wij zullen haar gedenken in liefde, respect en warmte.

Vanuit de Mariakerk was haar uitvaart.

Haar naam was Leonara.

Door Bert Elferink, namens Pastoraatsgroep
Vrijdag 21 december heb ik met alleen familie een klein baby'tje begraven op de Westerbegraafplaats.

Haar naam was Leonara.

Heel vreemd was het om tijdens de uitzending van Serious Request direct met babysterfte te maken te krijgen. Zo dichtbij en toch zo veraf. Leven en dood in een adem bij elkaar gekomen. In dit geval nog extra onderstreept doordat Leonora samen met haar zusje een eeneiige tweeling vormde. Het verdriet was groot maar er was ook een sprankje hoop, een klein zonnestraaltje. Woorden van troost zijn haast niet te vinden. Vreugde om een nieuw leven, verdriet om een groot verlies. Er is geen plekje onder de zon, zonder een plekje schaduw.

Op 4 januari is overleden:

Marinus Snippert.

Voor Marinus Snippert was werk zijn hobby. De Grolsch was zijn leven, bier maken zijn grote passie. Hij was dag en nacht op de brouwerij, leefde voor zijn kostbare product. In zijn functie van bedrijfsleider, heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de professionele ontwikkeling van de brouwerij in Enschede Noord.

Toen hij na ruim 45 jaar met pensioen ging had hij tijd om te reizen. Samen met zijn vrouw ging hij minstens één keer per jaar naar Portugal, hun favoriete land. Uren wandelen langs het strand, iets lekkers eten en drinken en

dan weer terug wandelen langs de zee, het was voor hen de hemel op aarde.

Daarnaast bleek Marinus prima te kunnen koken. Experimenteren met kruiden, een glas rode wijn erbij; hij was een levensgenieter.

In de laatste jaren kon hij zijn gedachten steeds moeilijker ordenen en zijn onvoorstelbaar scherpe geest liet hem uiteindelijk volledig in de steek.

In de vroege ochtend van 4 januari sloot hij voorgoed zijn ogen.

Op woensdag 9 jan. was zijn uitvaart.

PELGRIM IN WEER EN WIND

U ziet ze niet maar ze zijn er wel.

Soms onvindbaar wandelend in het zonnetje, dan weer ploeterend in de regen, sneeuw, gladheid of andere barre omstandigheden:

Het zijn de 39 bezorg(st)ers die maandelijks in de weer zijn om het parochienieuws bij u thuis te brengen.

Zo'n kleine duizend boekjes vinden dan hun weg. 'Plop' meer hoort u niet als de nieuwe Pelgrim bij u op de gangmat valt. Een heel belangrijke groep vrijwilligers loopt, met een bundeltje Pelgrims in de hand, één maal in de vijf weken kriskras door de straten van de Maria/H.Geestlocatie: 39 mensen zijn dan in de weer, alleen voor **onze locatie!**

Zij besparen onze locatie zo'n ca. 7000,- euro'tjes per jaar aan bezorgkosten!! Het is geen 'Huis-aan-huiswerk'. Helaas niet. Een adres hier, plop, dan weer naar de overkant, plop, en weer terug en dan naar een andere straat. Sommige hebben een bundeltje van 5 Pelgrims, andere meer dan zestig. Ze zoeken zelf de handigste route en zijn daar trots op. De meeste zijn al vér



over de 65! De oudste 83 jaar. (Maar... ook twee jongeren!)

"Vinden ze het leuk om te doen?"

Nou, elke keer als ik bij de mensen aanbel en men ziet het bundeltje in mijn hand, komt er een brede glimlach *van oor tot oor!* "*Is het weer zover, ik ga mijn best doen hoor*", zegt men dan met een gulle lach.

Het lijkt wel of het voor die 39 *altijd* lente is!

Alle 39 bedankt voor jullie inzet!!

Die glimlach '*van oor tot oor*' is écht waar hoor!

P G

GROTE SCHOONMAAK

Door Ine Reuver

Op zaterdagmorgen 24 november was het dan zover: de grote schoonmaakdag van de kerk. Gewapend met emmer, bezem en dweil, waren we toch nog met zo'n veertien man/vrouw.

Nadat we koffie gedronken hadden werden de taken verdeeld en zijn we aan de slag gegaan. De Mariakapel en



de aula werden schoongemaakt, de banken afgesopt, deuren en ramen gepoetst en de vloer geboend. Na drie uur hard werken konden we dan ook tevreden zijn met het resultaat. Een blinkende kerk, klaar voor de komende feestdagen.

Hierna hebben we gezamenlijk ge-

lucht en zijn we tot te conclusie gekomen dat dit voor herhaling vatbaar is. Dus ook in 2013 zal er weer een schoonmaak-ochtend gepland worden. Hopelijk zijn er dan wéér zoveel enthousiaste mensen te vinden.

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die hieraan meegeholpen heeft, het was heel gezellig en door jullie inzet hebben de mensen met de feestdagen in een schone kerk kunnen verblijven.

Themakoor 'Op Toon' bij Serious Request

Door Ine Reuver, namens "Op Toon".

Op zondagavond 23 december heeft ons koor 2 uur opgetreden in de Jacobuskerk op de oude markt voor Serious Request. We hebben o.a. ons kerstrepertoire ten gehore gebracht, aangevuld met enkele liederen die betrekking hadden op het thema babysterfte. Er werden ook verhalen en gedichten voorgedragen. Al met al een geslaagd optreden waar menigeen naar kwam luisteren.



We hadden ook nog een mooie opbrengst van 318 euro!

Iedereen die hieraan meegeholpen heeft, hartelijk dank.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Penningmeester, *vacature*

Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Wie zijn wij?

In de St. Jan-H. Michaël locatie vinden veel mensen het belangrijk elkaar te kennen. We willen daarom een nieuwe rubriek starten in de Pelgrim. Daarin stelt de schrijver of schrijfster, zichzelf voor. Daarin kan ieder zelf datgene opschrijven, waarin hij/zij gekend wil worden en krijgt aan het eind de kans een ander lid uit de locatie te vragen zich voor te stellen. Zo kunnen we steeds meer mensen uit onze locatie wat meer leren kennen. De naam van deze rubriek verdient misschien meer creativiteit, als u een goede suggestie hebt, wordt u van harte uitgenodigd die te laten horen. Bij de aankondiging van deze nieuwe rubriek stel ik meteen mijzelf maar voor. Ik ben Tiny Hannink en woon ongeveer 25 jaar aan de Haaksbergerstraat. Daarvoor heb ik in Hengelo en Almelo gewoond. In de Enschedese periode heb ik 4 jaar in Mozambique gewoond. Dat was een heel bijzondere, mooie ervaring waar ik geweldig veel geleerd heb. Ik werd me vooral bewust van het feit dat menselijkheid en betrokkenheid bij elkaar, zoveel belangrijker zijn dan geld. Hoewel geld het leven gemakkelijker maakt en geen geld voor de eerste levensbehoeftes veel levensvreugde ontnemt, is liefde en zorg voor elkaar nodig om gelukkig te zijn. Ik heb 3 kinderen, waarvan er een getrouwd is en zelf 2 kinderen heeft. Zij wonen in Thailand, waardoor het contact beperkt is, maar als we elkaar zien is de vreugde (drie)dubbel groot. Binnen de kerk coördineer ik de pastoraatgroep. Graag wil ik daarmee bereiken dat we als locatie ons thuis voelen in de kerk en ieder zijn geloof



op zijn eigen manier mag beleven. Dat we elkaar de zorg kunnen geven die nodig is om levensvreugde te ervaren. Dat ieder mens mag zijn wie die is, met zijn mogelijkheden en eigenaardigheden. Dat we elkaar de ruimte geven om op eigen manier het leven te beleven en daarmee een bron van vreugde te zijn, voor onszelf en onze omgeving. Dat ieder de kans krijgt, zijn talenten te benutten.

Naast de pastoraatgroep zit ik in de werkgroep verlies verwerken en communie thuis. Ook werk ik met veel plezier mee aan de oecumenische diensten, zowel de vredesdienst en de dienst voor de eenheid, als aan de Vespers. We bereiden vespers voor en werken mee aan de realisatie, zowel voor de advent als ook voor de 40-dagentijd. Ik ben gemeenteraadslid voor GroenLinks en lid van Enschede voor Vrede en Vrouwen voor Vrede.

Hiermee heb ik enkele punten van mezelf verteld. Als u mij verder wilt leren kennen nodig ik u uit, bij een van de vele gelegenheden die de kerk biedt, met mij in gesprek te gaan.

Voor de volgende aflevering in deze serie vraag ik Jolande Beyerink ons over haar te vertellen, waarbij ik het fijn zou vinden als ze ons kan vertellen wat het voor haar betekent als ze met haar fluit de samenzang begeleidt.

Tiny Hannink

All Together stelt zich voor

Ons koor bestaat uit een pianist, een dirigent en ca. 25 enthousiaste en gemotiveerde leden die wekelijks repeteren op de dinsdagavonden. Veel van ons repertoire is

meerstemmig. We hebben ons eigen knusse honk bij de St.Jan/Michaëlkerk (Haaksbergerstr 253, Enschede)

waar we repeteren en na afloop uiteraard



gezellig samen borrelen. Wij werken ongeveer 10 keer per jaar mee aan vieringen in de parochie en daarnaast verzorgen we graag als zelfstandig koor moderne concerten met collega-koren of andere amateur gezelschappen. Wij zingen naast modern liturgisch repertoire ook modern (pop)repertoire van uiteenlopende arrangeurs.

Ruim 17 jaar geleden zijn we ontstaan na een fusie van het Michaël-JongerKoor (MJK) met het jongerenkoor van de St.Jan. Dit omdat het voor beide koren steeds moeilijker werd om nieuwe leden te vinden. Vanwege het daarmee ontstane grote aantal leden en de uiteenlopende leeftijden (van 12 tot ca. 30 jaar) is besloten om dit weer op te splitsen; AllTogether werd het koor van de 18+ers en Tweeklank voor de jongere leden. In de beginperiode zongen we beurtelings in de St.Jan en de H.Michaëlkerk, waarbij tijdens hoogtijvieringen beide jongerenkoren (tja, zo konden we toen nog wel genoemd worden!) aanwezig waren.

Vooruitlopend op een eventuele fusie tussen de Michaëlparochie en de St. Janparochie werd al jaren voor het samengaan van beide koren aan de leden van de liturgiecommissie van de koren gevraagd om s.v.p rekening te houden met de pastor en samen één misboekje te maken. Dan hoefde de



pastor namelijk maar één preek voor te bereiden in desbetreffend weekend!

Door de vrijheid om zelf de vieringen samen te stellen en ons repertoire kregen en krijgen de vieringen een actueel en persoonlijk tintje. Dit typeert ons koor. Door de jaren heen hebben we naast de vieringen in de kerk o.a. gezongen op diverse bruiloften, deden we mee aan een korenfestival, hebben we opgetreden in een asielzoekerscentrum en deden we concerten in bijv. het HelmerTheater.

Naar aanleiding van ons 15-jarig jubileum hebben wij een uniek optreden gegeven. Hierbij werd het leven van Jezus op een andere dan de geijkte manier weergegeven. Voor een impressie hiervan kunt u terecht op you-tube: "Laat ons gaan zien" concert AllTogether.

Bij ons is het plezier in het zingen net zo belangrijk als het plezier in de omgang met elkaar. Vandaar dat bij ons koor *iedereen* welkom is!

Namens AllTogether;

Miranda van Alstede & Anet Roesink

Vesper in de advent en in de vasten, de 40-dagentijd

Al vele jaren bereiden de oecumenische werkgroep van de St.Jan-Michaël locatie en de Apostel Thomas Kerk (ATK) de Vesper voor in de advent en in de 40-dagentijd.

In de tijd van de Michaëlkerk, werd de Vesper daar gehouden. Nadat deze aan de eredienst onttrokken was, gingen we voor de Vesper naar de Eudokiakapel bij de Apostel Thomaskerk. Dit jaar was deze kapel in gebruik bij een ander kerkgenootschap en hebben we de Vesper in de grote kerkzaal gehouden. We zaten in

een intieme kring met de adventskaarsen in een schikking in het midden.

Ook voor de 40-dagentijd, de vasten



we weer een vesper voorbereiden voor iedere zondag van deze periode. Vaak nemen we in de vastentijd een hongerdoek als thema. We zoeken er passende lezingen, gebeden en liederen bij. In een intieme kring bereiden we ons voor op het feest van Pasen. De komende Vespers gaan we nog voorbereiden, daarom kan ik er nog weinig over vertellen. Dat zal ik zeker in de volgende Pelgrim doen, maar dan is de eerste zondag van de 40-dagentijd al geweest.

De Vesper vindt plaats op iedere zondag van de 40-dagentijd om 19.00 uur, vermoedelijk in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijzerstr. 20 (ingang aan de kant van de Rembrandtlaan). Let u op de aankondiging in de kerk of kijkt u voor de zekerheid op de website.

U bent van harte welkom.

Namens de Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK,

Tiny Hannink

Bijbelgroep... zoals is het begonnen... ?!

Wij geloven niet zomaar, wij staan in een lange traditie. Na Jezus` verrijzenis is zijn verhaal verder gegaan als een lopend vuurtje. Over die eerste tijd, de eerste leerlingen en hun geloofsleven met vallen en opstaan gaat het bijbelboek Handelingen.

Wat kan dat bonte palet aan verhalen



vertellen aan ons, mensen van een heel andere tijd? Daaruit gaan we met een groepje verder lezen na een geslaagde serie in november. Oecumenische bijbelavonden op donderdag 7, 14, 29 feb. en 7 maart, 20 – 21.30 u., parochiecentrum St.Jankerk, Haaksbergerstraat 253. Opgave: ds Maaïke Schepers via 4343238 (m.schepersvanderpoll@zonnet.nl) of Carla Berbee tel 06 41252558 (c.berbee@katholiekenschede.nl)

In Memoriam Annelore Rorink

Op 9 november namen we onder grote belangstelling, in de St.Jankerk afscheid van Annelore Rorink. Ze werd 50 jaar. Ze is geboren en getogen in Stadsveld. Tijdens haar ziekbed, maar ook in de periode daarvoor vocht ze voor wat belangrijk was in haar leven. Een vrolijke vrouw voor wie sport en beweging haar leven waren. Tot op het laatst is ze met veel zorg en liefde omgeven door haar drie zussen en haar ouders. Het doet goed dat ze bij zovelen geliefd en gezien was. Dat haar levenslust en haar warmte met ons mee mag gaan.

Willemien Wolters-Ebben

Op 12 december j.l. overleed in de leeftijd van 89 jaar Willemien Wolters-Ebben. Voor haar was er een requiem in de Sint Jan/H. Michaëlkerk op 17 december. Hierna volgde haar begrafenis op de Oosterbegraafplaats. “*Het is goed zo*”. Met deze woorden, ontleend aan de rouwkaart, nemen haar kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen afscheid van haar. Natuurlijk zijn zij

verdrietig om haar sterven. Immers, je moeder, oma en schoonmoeder, die je lief en dierbaar was, kun je nooit missen. Maar nu zij rustig is ingeslapen en zo haar leven heeft kunnen afsluiten, ervaren zij vrede. Het leven van Willemien kenmerkte zich door liefde, zorgzaamheid en aandacht voor haar gezin, en door een grote sociale betrokkenheid. Zo was zij voorzitter van “De Zonnebloem”. Als medewerker op de linnenkamer van een zorgcentrum had zij haar deur altijd open staan. Zo kon zij haar roeping als raadgever, steun en toeverlaat toch nog waarmaken. Een bijzondere periode in haar leven waren ook haar contacten met de *Focolare* beweging. Hier leerde zij, dat bidden en werken een deugd is, maar dat je ook van jezelf mag houden. Door lijden en sterven heen is Willemien nu overgegaan naar het nieuwe leven bij God, waar Maria als een moeder op haar wacht.

Pastoor André Monninkhof

Overleden

Akkie Soer-Budde. Ze woonde aan de Schorpioenstraat 33-245. Ze was 87 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 31 januari, protestants.

Donderdag 7 februari, eucharistie.

Donderdag 14 februari, protestants.

Donderdag 21 februari, eucharistie.

Donderdag 28 februari, protestant.

Hatteler

Woensdag 20 februari wo-co





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten
De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Wij zijn inmiddels in het nieuwe jaar aangeland maar op woensdag 9 december vergaderde de lokatieraad-pastoraatsgroep van de Verrijzeniskerk voor de laatste keer in het oude jaar.

We hebben nadrukkelijk gesproken over het organiseren van een aantal alternatieve vieringen in 2013. De aanleiding was in eerste instantie de mogelijke vermindering van het aantal vieringen in onze kerk zoals voorgesteld door het pastoresteam. De beoogde vermindering is na overleg met alle lokaties teruggedraaid. Desondanks proberen we toch 4 alternatieve vieringen te organiseren in 2013. Daartoe houden we op woensdag 30 januari van 19.30u – 21.30u een bijeenkomst met geïnteresseerden over de mogelijkheden. Voor die tijd nemen we nog contact op met alle (mogelijk) betrokken werkgroepen in onze kerk.

Op financieel gebied hebben we in 2013 een uitdaging. De PKN verlaat na ruim 20 jaar onze kerk. Al sinds 1980 huurt de protestantse gemeente ons kerkgebouw. U heeft daar wellicht ook al een en ander over gelezen in de krant. Los van allerlei praktische problemen brengt dit in ieder geval een groot financieel probleem met zich mee. Want hiermee wordt een gat geslagen aan de inkomstenkant van onze begroting. We gaan in ieder geval in overleg met de PKN om de “afbouw”gestalte te geven.

Naast deze grote zaken zijn er uiteraard weer talloze kleine zaken die onze aandacht vroegen. Daarbij gaat het o.a. om energieverbruik in onze kerk, afvalverwerking, vervanging en aktualisering van de “groene” boekjes in de kerk.

Terugkerend probleem is de beschikbaarheid van vrijwilligers. Om te voorkomen dat we te vaak een beroep moeten doen op vrijwilligers die toch al veel uren in onze kerk steken, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Weet u iemand die wellicht iets kan betekenen voor onze kerk dan horen wij dat uiteraard graag.

Tot slot wijs ik graag op de vrijwilligersavond op vrijdag 11 januari in onze kerk. Ik hoop alle mensen die met veel enthousiasme in onze kerk aan de slag zijn dan weer te mogen begroeten.

Graag tot dan!

Zalig Nieuwjaar en tot de volgende keer,

Wim Lieven, voorzitter locatieraad

WANDELEN MET GOD 27 januari VERRIJZENISKERK 10 UUR

Zo luidt het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.

Het thema nodigt uit om de eigen levensweg in te vullen als een pelgrimage. Een wandeling heeft daarbij iets onbevangens. Je kiest je weg op ongedwongen manier, je stelt je open voor wat je omgeving je



aanreikt. Er zijn ook momenten dat de wandeling overgaat in een tocht, in een gerichte route die je kiest, vooral op die momenten dat er ervaringen zijn die raken aan gerechtigheid en vrede; momenten waarop spiritualiteit en engagement mogen samenvloeien. Het materiaal voor de gebedsdienst is gemaakt door christenen in India. Ruim 300 miljoen mensen daar leven aan de onderkant van de samenleving. Een televisieserie van Jelle Brand Corstius toont velen van hen in deze weken. Het zijn Dalits, de ongenaakbaren, de mensen zonder rechten. Velen van hen beleven het christelijk geloof als bevrijdend. In Christus is immers geen onderscheid tussen slaaf en vrije, een ieder staat gelijk voor God.

In de gebedsdienst luisteren wij met de oren van de Dalits naar de Schrift. We formuleren onze gebeden geïnspireerd door hun situatie. Waar zij bescheiden wandelen met God, daar zoeken wij met soortgelijke bewoordingen onze wandeling met God invulling te geven.

Wij hopen velen te mogen ontmoeten in de oecumenische gebedsdienst van de katholieke gemeenschap Verrijzenis des Heren, het Leger des Heils, de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek en de Protestantse Wijkgemeente Verrijzeniskerk op zondag 27 januari om 10 uur in de Verrijzeniskerk.

*Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Richard Vissinga*

In Memoriam

Op **28 november 2012** is thuis aan Het Leunenberg overleden:

Door Vleij – van den Berg

op de leeftijd van 76 jaar. Door is geboren op 17 februari 1936 in Arnhem. Eind 1968 kwam ze met haar man Pieter (die als luchtmachtmilitair bij de vliegbasis ging werken) en haar kinderen Peter en Robin in Enschede wonen. Uit haar levensverhaal spreekt de moed en de kracht waarmee Door Vleij tot op het laatst heeft gevochten om in leven te kunnen blijven en dicht bij haar dierbaren. Ze was al langer ziek, verbleef zelfs enkele maanden in het hospice, maar herstelde op indrukwekkende wijze en kwam weer thuis. Door deelde ruim 50 jaar lief en leed met haar man Pieter, als moeder en oma was ze lief en zorgzaam, ze had gevoel voor humor en hield wel van een babbeltje, en ze kwam goed voor zichzelf op. Klein maar dapper was ze, zeiden haar zoons, die met haar en vader meegingen ‘tot aan de brug naar de overkant’ van ons bestaan hier – die tekst lasen we bij het afscheid in de Verrijzeniskerk op 4 december. En we wensten haar licht en vrede toe, daar in Gods Huis ‘waar ruimte is voor velen’. Door Vleij: dank voor alles wat je voor je dierbaren en voor anderen mocht betekenen. En sterkte gewenst aan Pieter, de kinderen en kleinkinderen.

Pastor Hans van der Hulst





Avondviering:
15 februari,
19.00 uur: Licht
dat terug komt

Het voorjaar kondigt zich al duidelijk aan:

de dagen zijn langer licht en de opnieuw ontlukende natuur is vol beloften.

In deze tijd, meer licht en hoopvolle beloften in de natuur, zien we uit naar Pasen, het volgende lichtfeest. De komende tijd staat in het teken van de voorbereiding op Pasen en de tijd daarvoor:

de veertigdagentijd, zoals we die tijd geleidelijkaan zijn gaan noemen.

We horen en lezen verhalen over Jezus als degene die als een lichtend voorbeeld voor ons uit zal trekken. Licht van Christus, zingen we straks.

De *avondviering van 15 februari* staat dan ook in dat teken:

aan het begin van de veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen.

De viering is gebaseerd op het *Oratorium voor de veertigdagentijd en Pasen van Marijke de Bruijne*.

We zingen, luisteren naar verhalen van en over Jezus, kiezen momenten om daar bij stil te staan, na te denken; we nemen de gelegenheid om alles te laten neerdalen.

Misschien om opnieuw te overdenken hoe Jezus heeft geleefd en wat hij zoal bedoeld kan hebben; want soms is hij zo moeilijk te begrijpen. Hij gaat om met mensen zonder status, en noemt hen rein van hart; hij praat over dood en verrijzenis en over je leven verliezen als je dat wilt behouden. Door alle tijden heen is hij

voor mensen vaak moeilijk te volgen. Ook tijdens zijn leven is hij vaak een teken van tegenspraak geweest; en toch blijven mensen hem volgen. Hij geeft mensen hoop; op een of andere manier brengt hij toch iets teweeg bij en in mensen.

We nodigen ieder graag uit voor de **avondviering van 15 februari 19.00 uur in de Verrijzeniskerk**

als we hierover samen zingen en stil zijn.

En we hopen dat u met ons meezingt over

het licht dat terugkomt,
hoop die niet sterven wil
vrede die bij ons blijft.

Vanaf *18.30 uur* oefenen we samen enkele liederen;

vanaf *18.50 uur* luisteren we stil naar muziek.

U bent van harte welkom.

Gedoopt

Op **6 januari 2013** is gedoopt:

Inara Leia Ava Pique, zij is geboren op 30 december 2011 en dochter van Merwin Iwan Pique en Jaimmy Keirouz en zusje van Alana.

Wij hopen dat zij onder de goede zorgen van haar ouders mag opgroeien tot een gelukkig mens.

Opbrengst vastenactie

In **2011** stond het eiland Mindoro in de Filippijnen centraal met als thema 'Plant iets moois voor een ander'. De opbrengst van die vastenactie was in de Verrijzenis € 5363,76. Voor meer informatie over de vastenactie van 2011, 2012 en 2013 zie pagina 10.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur. Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**

12 februari voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van maart 2013.

12 maart voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van april 2013.

De doopvieringen in de

H. Geest-Maria	zondag 3 februari
St. Joseph	zondag 10 februari
Verrijzenis des Heren	zondag 17 februari

De doopvieringen in de

St. Jan-H. Michaël	zondag 3 maart
H. Jacobus	zondag 10 maart
St. Joseph	zondag 10 maart
Ariënsgebedenis	zondag 17 maart
H. Paulus	zondag 24 maart



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

27 januari

Neh. 8, 2-10

1 Kor. 12, 12-30

Lc.1, 1-4+4,14-21

13 februari

Joël 2, 12 – 18

2 Kor. 5, 20 — 6,2

Mt. 6, 1 – 18

3 februari

Jer. 1, 4 – 19

1 Kor. 13, 4 – 13

Lc. 4, 21 – 30

17 februari

Deut. 26, 4 – 10

Rom. 10, 8 – 13

Lc. 4, 1 – 13

10 februari

Jes. 6, 1 - 8

1 Kor. 15, 1 - 11

Lc. 5, 1 – 11

24 februari

Gen. 15, 5 - 18

Fil. 3, 17 - 4

Lc. 9, 28 – 36

English Mass January 27th, 11 am

At Sunday **January 27th** the parish of Enschede will celebrate the English Mass. The Holy Mass will start at **11 am**. You are warmly invited in the chapel of the Roman Catholic Church of Saint Paul, G.J. v. Heekstraat 414.

Aandacht voor Syrië

Syria's Request informatie via website: www.enschedevoorvrede.nl



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Gemeindegedienste

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 26/27 januari 3^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz.+org	I. Schraven
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor+orgel	H.Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volksz+KWD	H.Kronenberg
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
Verrijzenis des Heren	Zo. 10.00 u	Oecumenische viering	Parochiekoor	I. Schraven + ds. R.Vissinga + maj. I. Keijzer

WEEKEND 2/3 februari Maria Lichtmis

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	BJK	H. Kronenberg
Ariënsgebedenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Gem.koor	J.v.d.Nieuwendijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie Pres.vormelin	BJK	A.Monninkhof + I. Schraven
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	H. Kronenberg
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie gez.viering	Toontje Hoger	J. Kortstee + B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		H. v.d. Hulst

WEEKEND 9/10 februari 5^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	C.Berbée
Ariënsgebedenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof + C. Berbée
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	All Together	H. Antonissen
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinus-Koor Boekelo	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	A.Monninkhof
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Gem.koor	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink



ASWOENSDAG 13 februari

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Zanggroep St.Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H. Bruggeman
H. Jacobus	Wo. 10.00 u	Eucharistie	Cantor +orgel	A.Monninkhof
H. Paulus	Wo. 19.00 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Geest-Maria	Wo. 19.00 u	Wo-Co		C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	H. v.d. Hulst

WEEKEND 16/17 februari 1^e zondag van de 40-dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenz+orge	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co		Werkgroep
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da-he. koor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	gezinsviering	C. Berbée
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

WEEKEND 23/24 februari 2^e zondag van de 40-dagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	H. v.d. Hulst
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor +orgel	H. Bruggeman
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volksz+ KWD	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Volkszang	H. v.d. Hulst
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H.Antonissen

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Voor vrijdag</i>	<i>donderdag</i>
1 februari	21 februari
8 maart	28 maart
5 april	25 april

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 1 januari 2013

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten).Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

