

Nieuwjaar

Jaargang 2, nr.1, 19 januari 2012

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochiesecretariaat Katholiek Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Oefening in vrijheid	3
Kerk in de buurt: Padista's	4
Actie Kerkbalans	6
Personele ontwikkelingen centraal secretariaat	8
Het Citypastoraat 'Huiskamer'	9
Wanneer u naar boven kijkt ...	10
Kinderpagina KIEK	11

Locatienieuws

H. Jacobus	12
St. Joseph	15
Ariënsgedachtenis	20
H. Paulus	26
H. Geest-Maria	31
St. Jan-H. Michaël	35
Verrijzenis des Heren	38

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
St. Jan-H. Michaël en H. Geest-Maria
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker H. van der Hulst,

Aandachtsgebied diaconie
H. Jacobus en St. Joseph
Telefoon: 053-7113458
Tel. privé: 053–572 34 40 / 06-24566025
h.vanderhulst@katholiekenschede.nl

Vrije dag: woensdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese en opbouwwerk jongeren.
Verrijzenis en Ariënsgedachtenis
Telefoon: 053-7113457

Tel. privé: 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie
Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied diaconie
Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl





Een nieuw jaar ... !

Een nieuw jaar is begonnen, met nieuwe verwachtingen en voor-nemens, van hoop op wat komen gaat. Dit schrijvend hoor ik dat mensen in Nederland zich volgens het sociaal cultureel planbureau zorgen maken over de omgang met elkaar, de toe-genomen verharding en korte lontjes. Ook maken wij ons druk over de econ-omie, de gezondheidszorg en de eigen financiële toekomst. En dat ter-wijl er ook onderzoeken zijn die aan-geven dat wij persoonlijk best geluk-kig zijn.

De komst van het nieuwe jaar heb ik dit keer mee mogen maken aan de voet van de Brandenburger Tor in Berlijn. Het symbool van een stad met een veelbewogen geschiedenis. Berlijn -verwoest, verscheurd en op-gedeeld- heeft zich opgericht uit de puinhopen en een eigen identiteit weten te verwerven, waarbinnen ruimte is voor verschillende culturen en levensstijlen. Het is een stad geworden, die vooruit naar de toe-komst kijkt en verder trekt, en haar eigen geschiedenis probeert in te zetten om geweld geen kans meer te geven en de vrede te bewerkstelli-gen. In een wereldstad worden mensen uitgenodigd om goed met elkaar om te gaan, het is tegelijkertijd verlangen en een opdracht. Die uit-nodiging ligt er ook voor onze stad en onze kerk.

Wij wensen dat een ieder er thuis mag zijn, dat er plaatsen mogen zijn waar mensen kunnen schuilen bij elkaar en ruimte om nieuwe krachten op te doen.

Namens het pastoraal team, een zalig Nieuwjaar, Pastor Ingrid Schraven

Oecumenische Viering in de Jacobuskerk

Zondag 22 januari a.s. – 11.00 uur

In de **Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2012** houden we weer een Oecumenische Viering in de Jacobuskerk. Het thema is: **‘Winnen met bidden?!’**.

Suggesties voor de liturgie komen deze keer uit Polen. Christenen van verschillende kerken in Polen hebben nagedacht over de recente Poolse ge-schiedenis en maatschappelijke ont-wikkelingen en over wat bidden voor hen daarbij betekend heeft. Wij willen daarop doordinken: wat bete-kent bidden voor ons, wat roept het op, welke ruimte en welk perspectief geeft het ons, hoe kan bidden ons troosten en uitdagen? De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep, die dit al een aantal jaren doet. Voorgangers deze keer zijn Ds. Jaco Zuurmond en pastor Hans van der Hulst. Het Jacobuskoor onder-steunt de samenzang.

Van harte welkom! Let nog even op de afwijkende aanvangstijd van deze viering: **11.00 uur**. Graag tot de 22^{ste} januari!

*Namens alle voorbereiders:
Hans van der Hulst*



Zelfstandig geloven IX Oefening in vrijheid

Soms kan een diep gevoel je treffen dat je helemaal van de wijs brengt, dat je hart doet overslaan, dat je fantasie over samen zijn tot het uiterste prikkelt. Een gevoel waar je van ervaart dat het met je aan de haal gaat. Een gevoel waar je van denkt: dit is zó mooi, dit kan alleen door God gegeven zijn. En zo is dat ook. Zoiets valt je toe en je moet niet vergeten er heel dankbaar voor te zijn. Het is een diep menselijke ervaring. Maar jouw gevoel mag geen mens beschadigen! Een mens is niet alléén gevoel. Een mens is hart en verstand en ziel, betrokken op zichzelf en op heel veel andere mensen. En die mensen zijn ook weer betrokken op zichzelf en op heel veel andere mensen. Wanneer je jezelf oefent in de vrijheid van de kinderen Gods, dan telt dat allemaal mee. Wanneer je overdonderd bent geraakt door zo'n alomvattend gevoel, dan is oefening in vrijheid: je gevoel in relatie zien tot al die andere aspecten. Dat kan een zware strijd zijn die iedere dag opnieuw gestreden moet worden. Als je het woord verliefdheid wilt gebruiken voor zo'n gevoel, dan is de strijd die gestreden moet worden, vechten voor de overgang van verliefdheid naar liefde. Dat vraagt een vrijheid die je iedere dag opnieuw moet **doen** met kleine stapjes vaak. Een vrijheid die je verovert, door haar beetje bij beetje te doen. Waarin je niet meegesleept wordt door je gevoel, omdat het je zo overheerst, dat je de ander en jezelf niet meer kunt zien zoals jullie zijn. Een vrij-

heid die tot echte liefde voert, voor alle betrokken mensen, je eigen vrienden, je oude en nieuwe relaties. Een vrijheid waarin je "Ja" én "Nee" kunt zeggen. Dit is een strijd met jezelf. Als het je moeilijk valt heb je nood aan een goede geestelijk leidsman of vrouw. Een die goed met intimiteit kan omgaan en dat met zijn of haar eigen leven bewijst. Ze zijn er. Mensen die niet met je meegaan in je illusies, maar die met je zoeken naar de weg die je kunt gaan.

Jeanine Molleman

Misbruik in de kerk

Hoe vaak bent u in uw kinderjaren benaderd door mannen met grensoverschrijdend gedrag: betasting, aanraking, vragen om meer? Ik vijf keer. Gelukkig toen niet door een priester of religieus, want die mensen zeggen dat ze met God van doen hebben, Godgewijd. God is iemand die voor je opkomt als klein mens. Waar zou ik dan nog mijn heil hebben moeten zoeken als het niet bij God kan, of bij de mensen van God? De mensen die dat is overkomen zijn voor het grootste deel verdwenen uit de kerk. Terecht, het is daar niet pluis. Ook de mensen die zich met hart en ziel inzetten voor echte navolging van Christus, worden erdoor gestigmatiseerd. De verslagenheid over het misbruik in de kerk treft alle mensen en de gelovigen in het bijzonder. Hoe moet je verder met een kerk die zó is georganiseerd dat mensen die slecht met intimiteit kunnen omgaan het beleid bepalen? Een organisatie die een wetenschappelijk onderzoek nodig heeft om de balk in het eigen

oog te ontdekken? Een organisatie die zich in de laatste tijd vooral heeft beziggehouden met de zorg hoe ze de macht weer in handen moet krijgen? Die gehuwde en vrouwelijke pastores op de tweede rang zet? Wie gaat er nu opkomen voor de gemeenschapjes van gelovigen die verspreid in stad en land proberen katholiek te zijn in de ware zin van dat woord? Wie voor de vele jongeren die enthousiast terugkwamen van de jongerendagen? De groep Godgewijde mannen die voor een groot deel niet met intimiteit kan omgaan? Die gewijd ambt en macht principieel met elkaar verbinden? Die de pastores ontslaat die wel hun weg hebben gevonden om met intimiteit om te gaan, al dan niet celibatair?

Vragen, vragen, vragen. Geen antwoorden. Alleen het verzoek aan de hiërarchie nog dieper in te keren. Fundamentele vragen te stellen. Nog beter te luisteren naar de aanklacht die tegen haar is gericht. In de hoop dat ze bij de bron komt, dat ze bij de bron wil komen.

Jeanine Molleman

De kerk in de buurt: Padista's Pastoraal Diaconale Staties oftewel Padista's in de buurt

We willen U uitdrukkelijk uitnodigen om met ons mee te denken over hoe kerken in de toekomst aanwezig kunnen blijven voor mensen in de buurten en wijken in Enschede.

Wie zijn wij?

We zijn een kleine projectgroep van 4 mensen die met U na willen denken over de toekomst van de kerken in

Enschede. De projectgroep bestaat momenteel uit: Jaco Zuurmond, predikant bij de Protestantse Gemeente Enschede, Jan van den Nieuwendijk, pastoraal werker bij de Parochie Jacobus de Meerdere en het Citypastoraat, Carla Berbee, pastoraal werker bij de Parochie Jacobus de Meerdere, Hermien Maartens, directeur bij het Huis van Verhalen.

Door de fusies binnen de kerken, zowel katholiek als protestants, lijkt het alsof de kerk steeds verder weg komt te staan van de gewone mensen. Dat is echter helemaal niet nodig. Er zijn ook andere manieren om in de buurt te blijven.

Kerk in de buurt

De kerk is tot nu toe in de wijken en buurten aanwezig in de vorm van een vaak groot kerkgebouw met een daarbij behorende pastorie, parochiehuis of kerkcentrum. Dat gaat in de toekomst veranderen. Hoe, weten we nog niet precies. Als kerken hebben we een eigen verantwoordelijkheid naar mensen toe. Het draait in de kerk niet alleen om de vieringen, het gaat ook om de ontmoeting tussen mensen en de zorg voor mensen, pastoraat en diaconaat.

Het gaat om mensen. Het gaat om heel de mens. We denken daarbij aan 3 elementen:

De buik en het hart, we willen elkaar kunnen ontmoeten.

Een ruimte van de stoel, van de koffie en thee, van de ontmoeting tussen mensen van een goed gesprek. Het is de romp van het menselijke lichaam. De maag en de buik voor als we honger en dorst hebben. Het hart als ons iets op het hart ligt, als we het



met iemand ergens over willen hebben. De ontmoeting, en die kan luchtig maar ook emotioneel zijn. Het kan over het dagelijks leven gaan met de daarbij behorende problemen. Het is de verbinding van de micro-economie (eten, drinken, dak boven ons hoofd) en de aandacht en liefde.

Het hoofd en het verstand, we willen kunnen leren, kunnen overleggen.

Een ruimte van de tafel. De ruimte van het overleg, van het groepsge-sprek, de cursus, de catechese en het leren, van het vergaderen en besluiten nemen. Het is de plaats waar het hoofd en het denken actief is. Hier wordt nagedacht. Het is de ruimte van het leren van elkaar en de buurt-politiek. Hier worden de vragen gesteld: Wat doen we in welke situatie?

De geest en de ziel, we willen af en toe alleen zijn, stilte, inkeer, rust, bidden of mediteren of naar muziek luisteren.

De lege ruimte. Een ruimte waar het in eerste plaats stil is. Waar het hoofd en het lijf stil kan worden en er ruimte komt voor ervaringen van de Geest. Waar we meer zij dan onze drukte. Een ruimte waar een kaarsje kan worden aangestoken, voor een stil gebed of een mooi gezang. Het is de ruimte van de geest en de cultuur. Misschien kan er muziek gemaakt worden of geëxposeerd worden.

Als kerken willen we ook present in de buurt en het liefst oecumenisch georganiseerd zijn.

Dat wil dus zeggen dat we willen samenwerken met verschillende kerken en dat we willen samenwerken met al bestaande buurtinitiatieven.

Dat betekent dat we vanuit de Padista telkens weer de buurt in kunnen gaan

en contact maken met mensen. Dat we proberen trouw te zijn aan de mensen in de buurt. Dat mensen op onze aandacht kunnen rekenen. Dat we aansluiten we aan op de leefwereld van de buurt. Dat we open staan voor de directe vragen van mensen en actualiteiten in de buurt. Dat we eventueel een bruggenhoofd zijn tussen mensen en instellingen. Je zou kunnen zeggen dat we op deze nieuwe manier de pastorale en diaconale taken van de kerken vorm kunnen gaan geven. **Een Padista zou dus:** Een plaats kunnen worden waar mensen samenkomen en weer verder trekken. Een ontmoetingsplek voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap en de gemeente, voor de vrijwilligers van de pastoraatsgroep, van het bezoekwerk en van de diaconale en de catechetische activiteiten kunnen worden van een kerklocatie. Een plek voor mensen uit de buurt kunnen worden, voor sociale contacten, om even een luisterend oor te hebben, om even stil te staan bij wat er is, om even een kaarsje op te steken of om even te bidden. Een plaats voor een kleine viering of voor een gebedsbijeenkomst of meditatie kan zijn.

Gezien de maatschappelijke tendens van polarisatie tussen bevolkingsgroepen is het van belang dat kerken bescheiden aanwezig kunnen zijn in de buurten waar die polarisatie zich voordoet om te werken aan een vreedzaam samenleven.

Kerkbesturen zijn ook genoodzaakt zich vooral bezig met het overeind houden van de parochie en de gemeentes, met kerkgebouwen openhouden of afstoten, met het creëren van voorwaarden om de liturgie



mogelijk te blijven maken. Dat is goed maar er moet meer gebeuren en naar de toekomst gericht. Met de ontwikkeling van de Padista's komt de kerk weer dicht bij het gewone leven van mensen in de wijken als we op de wijze van de presentie de pastorale en diaconale aandacht te ontwikkelen.

De ontwikkeling van Padista's staat andere kerkelijke of maatschappelijke ontwikkelingen niet in de weg maar levert een positieve bijdrage aan kerk en samenleving.

Nogmaals, we nodigen iedereen die zich aangesproken voelt om met ons mee te denken over de toekomst van de kerken in de buurten en de opbouw van de Padista's. U kunt in eerste instantie reageren via ons e-mailadres:

padista.enschede@gmail.com of via het sociale netwerk Facebook: Padista Enschede.

Wij zullen als projectgroep U uitnodigen voor een speciale avond over de Padista's.

Reageert U vooral.

Jan van den Nieuwendijk, pastor



“Wat is de kerk mij waard?”

Onder dit motto voeren wij ook in onze stedelijke parochie van Enschede “Sint Jacobus de Meerdere”, waartoe alle zeven locaties behoren, de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”.

“Wat is de kerk mij waard?”

Naar mijn gevoel is de kerk U veel waard. U viert hier de Eucharistie, u komt samen om te luisteren naar

Gods Woord en om een gemeenschap van christenen te zijn. Voor velen van u is de kerk ook het gebouw waar wordt stil gestaan bij belangrijke gebeurtenissen. We trouwen in de kerk, we laten er onze kinderen dopen en komen er voor een uitvaart. Momenten, die laten zien hoe waardevol de kerk kan zijn in het leven. Als parochie hopen we, dat ook de nieuwe plannen, die we voor 2012 ontwikkeld hebben, voor u de kerk de moeite waard maken. Zo willen we – samen met de scholen – speciale aandacht gaan besteden aan familievieringen, willen we een zangmiddag organiseren voor onze jongerenkoren en dromen we van een “Kerkennacht” medio juni. Ook onze locatieraden en pastoraatsgroepen, die de verschillende geloofsgemeenschappen binnen onze parochie dragen, zouden we verder willen gaan toerusten. Op katechetisch vlak werken we aan de drie cursusavonden “Opvoeden in geloven” gericht op ouders van peuters en kleuters, voorafgegaan door bijeenkomsten met peuters en kleuters tot 7 jaar (“krabbeldiensten”). Op ons pastorale programma staat ook het oprichten van “Padista's”: dit zijn ontmoetingsplekken, waarin we als kerk present zijn in de buurt (*zie pagina 4, Redactie*). In zo'n ‘Padista’ is ruimte voor ontmoeting, je kunt er leren over het geloof en er is ook een stilteplek. Omdat onze stad maar liefst 149 nationaliteiten telt, werken we als parochie ook aan de organisatie van “multiculturele vieringen”, waarin speciale aandacht is voor tradities, rituelen en liederen uit de verschillende landen van herkomst.



We hopen, dat u zich kunt herkennen in deze en vele andere pastorale plannen, die we voor het komend jaar hebben. Om deze pastorale plannen te kunnen uitvoeren, hebben we echter geld nodig. Hiervoor is uw bijdrage voor de “Actie Kerkbalans” meer dan welkom. Uw bijdrage wordt ook gebruikt voor de lopende kosten van Uw plaatselijke kerk. Het gaat om het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, kaarsen, misboekjes en andere liturgische benodigdheden. Ook ons pastoraal team kost geld. Verder hebben wij als parochie geld nodig voor de oprichting van een professioneel parochie-secretariaat, dat een ‘spin in het web’ is in de organisatie van onze parochie.

Voor al deze uitgaven, waarvoor wij als parochie staan, krijgen wij geen subsidie, maar zijn geheel aangewezen op de bijdragen, die u ons als parochianen geeft: in de collectes, maar ook door onze jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. Als pastoor van onze parochie spreek ik daarom de wens uit, dat u door uw zeer gewaardeerde bijdrage aan de “Actie Kerkbalans” als parochiaan laat zien, dat onze parochie en uw plaatselijke kerk u veel waard is.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, die ook voor ons als parochie van grote waarde is!

*Met vriendelijke groet en zegenwens,
Pastoor André Monnikhof*

Vespers in de Veertigdagentijd

Het lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat sneller dan je denkt. Daarom willen we U nu reeds attent maken op

Vespers, die we op de zondagen van de Veertigdagentijd in het eucharistisch centrum van onze parochie – de Sint Jacobuskerk – willen gaan houden. De Veertigdagentijd – voorbereidingsperiode op Pasen – begint dit jaar op Aswoensdag 22 februari. Op 8 april vieren we het Paasfeest. In de tussenliggende periode willen we op de zondagen in de Sint Jacobuskerk bijeenkomen voor Vespervieringen, die in het teken zullen staan van de voorbereiding op het Paasfeest. Deze vespers zullen een oecumenisch karakter dragen, dat wil zeggen: ze zijn bedoeld voor alle belangstellenden. Bij de uitvoering van deze Vespers zullen we ook de geloofsgemeenschappen in onze parochie zoveel mogelijk betrekken. De eerste Vesper is op zondag 26 februari a.s. om 16.30 uur in de Sint Jacobuskerk. De tweede Vesper zal – in samenwerking met de Protestantse Gemeente Enschede – worden gehouden in de Grote Kerk op zondag 4 maart. Alle volgende vespers zijn weer in de Sint Jacobuskerk. In het volgende nummer van de Pelgrim hopen we U nog meer te kunnen vertellen over deze Vespers. Noteert U vast de data in Uw agenda. U bent allen van harte welkom.

Verdiepingsavonden Liturgie Veertigdagentijd

Als vervolg op de “kostercurcus”, die in het teken stond van de Advent, zullen er voorafgaand aan het begin van de Veertigdagentijd en midden in de Veertigdagentijd weer twee verdiepingsavonden plaatsvinden. Deze verdiepingsavonden staan in het teken



van de liturgie van de Veertigdagen-tijd. Deze avonden zullen weer worden begeleid door pastor Henk Antonissen. De eerste avond zal zijn op maandag 42 februari aanstaande; de tweede avond zal zijn op maandag 12 maart. De avonden zullen worden gehouden in ons parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2. De aanvang van de avonden is om **19.00 uur**. U bent allen van harte welkom. Voor een goede voorbereiding van de avonden is het voor ons fijn te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Daarom het verzoek om uw deelname tevoren even aan te melden bij ons parochiesecretariaat, het liefst per e-mail: ugetgvtkccvB nxy qrlngnpuej gf gfn

We hopen velen van U te mogen begroeten !

Pastoor André Monninkhof

Personele ontwikkelingen centrale secretariaat

In november 2011 heeft Henriëtte Kusters coördinator en medewerkster van het centrale secretariaat, te kennen gegeven om per 1 februari aanstaande gebruik te willen maken van FLEX-pensioen. Haar wens is begrijpelijk, al zal het voor menigeen wennen zijn om het vertrouwde beeld van Henriëtte, daar boven bij het centrale secretariaat, niet meer aan te treffen. Henriëtte heeft vanaf 2002 werkzaamheden verricht voor Katholiek Enschede. In eerste instantie was haar inzet gericht op de secretariële ondersteuning van het pastorale team, daarna voor de toenmalige Stuurgroep en uiteindelijk is ze aangesteld als coördinator en medewerkster van

het centrale secretariaat ten behoeve van de gefuseerde parochie St. Jacobus de Meerdere. Henriëtte heeft met grote inzet en motivatie het centrale secretariaat opgezet en vorm gegeven. Ze laat een goed functionerend en geordend secretariaat achter. We zijn ervan overtuigd, dat we na haar vertrek het centrale secretariaat verder kunnen ontwikkelen en uitbouwen op de fundamenten die zij, samen met medewerkster Rikie Escobosa, heeft gelegd. Het is geruststellend te weten dat we, ook na vertrek, nog een beroep op Henriëtte kunnen doen voor eventuele vragen. We zijn haar veel dank verschuldigd. Wij wensen haar toe dat ze, samen met haar dierbaren, nog vele jaren in gezondheid mag genieten van deze nieuwe fase in haar leven.

U begrijpt dat door het vertrek van Henriëtte aanpassingen in de personele bezetting moeten plaatsvinden. In Pelgrim nr. 9 heb ik reeds aangegeven dat Ferlina Ezendam, per 1 november jl. als vrijwilligster, het team van het centrale secretariaat is komen versterken. Zoals het er nu naar uitziet zal Ferlina de werkzaamheden van Henriëtte met ingang van 1 februari overnemen. Zij beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van een dergelijke functie gevraagd worden. In januari zal hier verder over gesproken worden.

Rikie Escobosa heeft als vrijwilligster gedurende ruim 5 jaar 2 ochtenden per week bij het centrale secretariaat gewerkt. Voor de Kerst heeft ze te kennen gegeven te willen stoppen met deze werkzaamheden. Inmiddels is



Rikie 1 x per week als vrijwilligster ingeroosterd bij het parochiecentrum van de locatie St. Joseph. Ook Rikie kunnen we nog als vraagbaak inschakelen. Dank je wel Rikie voor je langdurige en onbaatzuchtige inzet.

Met ingang van 1 januari ziet het personele plaatje er als volgt uit:

- Ferlina Ezendam functioneert in januari nog als vrijwilligster en werkt 4 x 3 uur per week.
- Linda Onland werkt 3 x 3 uur per week bij het centrale secretariaat en 1 x 3 uur bij locatie St. Joseph.
- Corry Lurvink komt het centrale team 2 x 4 uur per week versterken en blijft verder nog 2 x 4 uur per week functioneren bij de locatie Ariënsgedachtenis.

*Mede namens het bestuur van St. Jacobus de Meerdere,
Dorien Oude Elberink,
bestuurslid, portefeuille personeel*

Het Citypastoraat is nu ook "Huiskamer"

De burgerlijke gemeente Enschede is ook betrokken bij de opbouw van ontmoetingsplaatsen in de verschillende wijken en buurten, huiskamers genoemd. Vrijwilligersorganisaties kunnen een startsubsidie ontvangen voor de opbouw van zo'n huiskamer.

Als Oecumenisch Citypastoraat bestaan we het komend jaar al weer 20 jaar, opgebouwd vanuit de kerken en de Raad van Kerken, gefinancierd door de kerken. Al twintig jaar functioneren we onder andere ook als zo'n Huiskamer voor het centrum en eigenlijk voor de hele stad. De gemeente heeft dat ontdekt en heeft ons

beloond met een kleine aanmoedigingssubsidie en de titel Huiskamer.

Dat het Citypastoraat zijn nut heeft aangetoond is wel bewezen, momenteel zijn er jaarlijks meer dan 5000 bezoeken op het Citypastoraat. Bezoeken voor een kopje koffie of thee en vaak een goed gesprek, in de groep of individueel.

Het Citypastoraat wordt geleid door zo'n 35 vrijwilligers en ondersteund door twee pastorale beroepskrachten die betaald worden door de Protestantse Gemeente Enschede en de Katholieke kerk. Daardoor kan het Citypastoraat zo lang zo'n belangrijke functie vervullen in de stad. We zijn dus blij voor alle bezoekers dat we de eretitel Huiskamer hebben mogen ontvangen van de gemeente. We hopen dus nog lang met de financiële ondersteuning van de kerken deze belangrijke pastorale en diaconale functie in de stad te kunnen blijven vervullen.

Jan van den Nieuwendijk, pastor

De Lourdesgroep

Na de bijeenkomst van de parochiecoördinatoren op 3 december komt informatie over de bisdomreis 2012 in de 7 lokaties.

Ter informatie zal er een speciale Mariaviering gehouden worden **op 11 febr. 2012 in de St. Janskerk om 19.00 uur.**

Bert Elferink die dan samen met Ingrid Schraven voor zal gaan in de Woord- en Communieviering, is afgelopen jaar op de fiets naar Lourdes geweest. Het koor zal de viering ondersteunen met een aantal Maria liederen. Na de viering is er gelegen-



heid om even na te praten.
De pastor die het meest betrokken is bij deze groep is Mw. I. Schraven en de coördinatoren zijn de dames H. Eckers en A. Prieshof.

H. Eckers en A. Prieshof

Wanneer u naar boven kijkt...

Dat zou ik zeggen, wanneer ik als stadsgids zou zijn aangekomen bij het stadhuis van Enschede. 'Wanneer u naar boven kijkt ziet u twee bijzondere zaken: rechts boven op het dak de windwijzer in de vorm van het steigerende Saksenros en boven de hoofdingang de monumentale bronzen balustrade met doorlopende afbeeldingen uit de geschiedenis van Enschede. Beiden zijn scheppingen van de Amsterdamse beeldhouwer Frits van Hall (1899-1945) en geestkinderen van J.J. van Deinse (1867-1947), die ons ook het Twentse volkslied naliet'.

Het monumentale hekwerk is een geschenk van de bevolking. Het beeldt een aantal voor de geschiedenis van de stad kenmerkende periodes uit. Een stripverhaal in brons: de jagende Tubanters, de komst van het christendom, de riddertijd, de opkomst van huisnijverheid met op de hoek de grote stadsbrand van 1862 gevolgd door de wederopbouw tot de bloeiende textielstad van de vorige eeuw. Het hekwerk dat mij als gids van de Jacobuskerk boeide door de afbeelding van de **Bisschop van Utrecht** als leenheer van 'de heren van Enschede'. De bisschop die Enschede in 1325 stadsrechten verleende en er ook wereldlijk de baas bleef tot 1528.

Omhoog kijkend zou ik dan ook iets vertellen over de rol van Frits van Hall als voortrekker in het kunstenaarsverzet tegen de Duitsers, tengevolge waarvan hij in 1943 werd gearresteerd, gevangen zat in Weteringschans en Vught en in mei 1944 getransporteerd naar Dachau en vervolgens naar Polen. Tijdens het Russisch offensief in januari 1945 door Duitsers weer westwaarts gedreven en als een van de uitvallers zonder pardon neergeschoten.

Tubantia schreef in 1930: 'Hoe de blik van velen in de toekomst zal vallen op het monumentale hekwerk waarin een kunstenaarshand zo voortreffelijk wist te verbeelden hoe werken vooruitgang brengt en samenwerking groot maakt en schoonheid schiept'.

Cor van de Wiel

Sr. M. Theresia v.d. Heilige Drievuldigheid - Theresia IJsseldijk

De familie IJsseldijk-Ticheler wil bekendheid geven aan het leven van zuster Maria Theresia IJsseldijk. Na haar dood vonden er opvallend veel wonderen en gebedsverhoringen plaats. Zuster Maria Theresia woonde en werkte vele jaren in Enschede.

Op woensdag 25 januari 2012 om 19.00 uur is er een eucharistieviering met pastoor André Monninkhof en muziek van zanggroep St. Joseph. Na afloop van de viering is hier ook koffie drinken, waarna Mgr. S. van Calsteren en zuster Maria Assunta de avond verder verzorgen.

Erna Albers IJsseldijk



KIEK (Kind en Kerk)

2012 Limerick:

Wat het nieuwe jaar brengt zal blijken
 Je moet goed opletten en kijken
 een toverbal maakt blij
 of een bloem in de wei
 Het gewone zal bijzonder lijken



♥ **14 februari Valentijn** ♥ Waar komt Valentijn eigenlijk vandaan? De verhalen daarover verschillen nogal. In 496 riep paus Gelasius 14 februari uit tot dag van de Heilige Valentijn. Nu is Valentijn vooral een feestje voor verliefden en stille aanbidders. Waar ga jij jouw Valentijn mee verrassen??

♪ ♪ ♥ LOVE IS IN THE AIR I LOVE YOU ... JE 'T AIME ... ♥ ♪ ♪

Mopjes

♥ *Waarom eet een man op Valentijnsdag een rups? Omdat hij graag vlinders in zijn buik wil.* ♥

♥ *Een man komt een vrouw tegen en vraagt: geloof jij in liefde op het eerste gezicht? De vrouw: Nee, meneer. De man weer: O, dan loop ik nog wel een keer langs...* ♥ ♪

Lieve God,
 als ik aan U denk,
 ben ik nooit alleen.
 Ik denk dan aan alle mensen
 die u onze Vader noemen.

 Ik denk aan de mensen die ik ken
 en voor wie ik bidden wil:
 Voor ... voor ... voor ...

 Maar er zijn ook veel mensen
 die ik niet ken.
 Ook voor die mensen wil ik bidden.
 U bent er toch voor iedereen?
 U komt toch voor iedereen op?

 Als ik aan U denk, God,
 wordt mijn hart
 heel groot van binnen,
 zo ruim als de hele wereld.

 Is uw hart zo groot
 dat de hele wereld erin past?

 Amen.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Je kunt dit uitknippen en aan jouw (geheime)liefde geven ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

GEEN Mopje: GOD HOUDT VAN JOU! JE KUNT HEM ALLES VRAGEN

Redactie B



H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mailadres:

jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Mw Conny Oostdam. Kopij kunt u vóór 23 januari sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad

Hr. A.M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: am-bakker@hetnet.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F Rijkenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Mevr. J. Molleman, *contactpersoon*

e-mail: jm.molleman@uni-one.nl 8509930

Webmaster

Hr. Jos Gruyters, josgruyters@concepts.nl

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur.

Vieringen door de week:

Dinsdag- en vrijdagochtend om 9.00 u.

Opzetten kerstbomen en kerststal

Ook dit jaar vonden weer veel vrijwilligers de weg naar de kerk om deze in kerstsfeer te brengen.

Het opzetten van de bomen (het slimste karwei) ging niet zonder mopperen. Maar uiteindelijk na een flinke kop koffie kregen we de vaart er in en rond enen stonden de bomen op hun plek.

Toen nog de kerststal opzetten en het opruimen, daarna kon iedereen met een tevreden blik terugzien op een dag hard werken.

Wij willen dan ook alle 24 mensen die geholpen hebben de kerk in kerstsfeer te brengen nogmaals heel hartelijk danken voor hun inzet.

Ans Kattenpoel

Terugblik op Messiah en Volkskerstzang

Op vrijdag 16 december hebben we in onze kerk een uitvoering gezien van de **Messiah** van Händel. Onder de bezielende leiding van dirigent Nicolas Mansfield werd het een avond om niet gauw te vergeten.

Het lezerskoor bestaande uit 380 mensen zong samen met het koor en het orkest van de reisopera de sterren van de hemel.



“Het klonk nog veel beter dan vorig jaar” wisten de experts.

Na afloop van het concert gaf het lezerskoor de dirigent een staande ovatie. De zangers hebben reeds aangegeven graag volgend jaar weer van de partij te zijn.

Er is een live-stream uitzending gemaakt.

U kunt het concert nog terugzien via www.jijenoverijssel.nl

Het is zaterdagmiddag half vijf en de Jacobuskerk zit vol. De 53^e aflevering van de **Volkskerstzang** heeft zeker 800 mensen getrokken.

Dit jaar is gekozen voor één uitvoering en dat bleek een goede keus te zijn.

Er waren optredens van het popkoor Liberation, de Golden Family (Freddy en Helen Golden, Maureen en Lonneke Bakker en Felix Gaasbeek) en de samenzang werd dit jaar begeleid door het blazersensemble van muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. Ook dit jaar waren er weer midwinterhoornblazers uit Lonneker “De Lónnke Bloazers” aanwezig.

De aanwezigen genoten zichtbaar en mede door de sfeervolle entourage was het goed om op deze manier in kerststemming te komen.

Ans Kattenpoel

Adventsvespers in de St. Jacobuskerk

Heel langzamerhand begint ook in onze katholieke gemeenschap het belang en de schoonheid van een

gezamenlijk avondgebed wortel te schieten.

De prachtige zang die deze keer door Marjan Vleeming werd vertolkt en het orgel- en pianospel van Gosse Boonstra hebben daar zeker aan bijgedragen.

Bij velen landde de slotzegen diep in het hart door de ingetogen wijze waarop Marjan haar nog eens, in het Engels, in klank overbracht.

De stilte, de Evangelielezingen van de Adventszondagen, samen met de heel korte toelichting, gaf mensen het gevoel op weg te zijn gegaan naar Kerstmis. Een Pelgrim in deze wereldtijd. Dat de gezangen voor een aantal mensen te moeilijk of te onbekend waren, werd gelukkig in evenwicht gebracht door de buitengewoon mooie en toegewijde zang. Vooral de laatste keer kon iedereen goed meezingen.

Jeanine Molleman

Open dag in de St. Jacobuskerk

Het was op 18 december guur weer, dus de ontvangst met warme chocolademelk was een heerlijke binnenkomst.

De Kerststal trok veel belangstelling, maar het publiek wilde toch ook wel eens zien, hoe de kerk er nu, na de restauratie, uitzag.

De mensen konden met vragen terecht bij de heer Hans Lunter, die ze van alles kon vertellen over de kerk.

Al met al was het een geslaagde dag.

Conny Oostdam



Op zondag 22 januari, als besluit van de **week van de Eenheid** is er na de stille mis van 9.30 uur een **Oecumenische viering om 11.00 uur** met als thema: Winnen met gevouwen handen. Het thema komt van de Poolse Christenen, die weten wat dit betekent vanuit het communistisch tijdperk.

Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Iedereen is van harte welkom.

Parochiekroniek

Overleden:

Op **14 december** overleed na een zwaar ziekbed op 75-jarige leeftijd

Mw. Doortje Mensink-Olthof in de Blenken.

Doortje was een eenvoudige warme persoonlijkheid, vrouw, moeder en oma. Zij koesterde de blijheid van het leven en droeg die over op de mensen die haar omringden. Daarom was het moeilijk voor haar om het leven los te laten en wilde zij in de afscheidsdienst graag een communieviering, om de verbondenheid door de dood heen in het voetspoor van Christus, die het goede voorheeft met mensen, gestalte te geven.

In een viering waarin ieder tot zijn recht mocht komen namen we met velen afscheid van haar en we blijven haar gedenken.

We hopen dat haar man Bets die al zoveel voor onze gemeenschap heeft gedaan, zich daardoor gesteund mag weten.

Jeanine Molleman

AANDACHT EN HULP VOOR DE FAM. NTAHONANKWA.

Deze keer een wat korter bericht over

Evode, Christien, Huque en Fien. Evode heeft zijn hart kunnen ophalen in theater "De Buren" in Boekelo alwaar hij onlangs een half uur heeft opgetreden (zang, gitaar en mondharmonica) als onderdeel van een muzikale avond in dit theater. Hij schrijft zijn eigen muziek, meestal in het Frans, maar ook een enkele keer in het Kurundi, zo heet de moedertaal in Burundi! Je kunt denk ik zonder overdrijving stellen dat Evode een zeer getalenteerd musicus is, die door zijn vluchtelingenstatus hier met handen en voeten gebonden is en zich daardoor moeilijk verder kan ontplooien. Er waren bij zijn optreden in Boekelo ook een aantal mensen uit zijn "thuis" parochie St.Jacobus (deze belangstelling heeft hem heel goed gedaan), die getuige waren van een spetterend optreden! Hij legt heel zijn ziel en zaligheid in de muziek en vindt daarin ook veel troost en afleiding waardoor het leven voor hem toch wat zonniger wordt! Graag maak ik u in dit stukje toch ook weer attent op de mogelijkheid het gezin Ntahonankwa financieel te ondersteunen omdat de beide ouders geen eigen inkomsten c.q. leefgeld hebben! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrek.no. 59.22.63.096 van de geloofsgemeenschap St. Jacobus onder vermelding van "voor Evode en Christien".

En dan is er ook altijd nog de mogelijkheid uw gift in de melkbus achter in de Jacobuskerk te deponeren. Bedankt voor uw aandacht en eventuele bijdrage!

Jan Kattenpoel Oude Heerink





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van
9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Spreekuur pastores:
H. van der Hulst, dinsdagochtend.

Pastoraatgroep
Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad
Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/*
penningmeester
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert

Webmaster
Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie
Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een
andere reden vermelden wij graag de
volgende nummers:
ING-bank: 80 52 51 of
ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage
ING bank 30 44 773 of
ABN-Amro 44.51.07.324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede

Vieringen Florapark
Eerste en derde dinsdag van de maand
om 09.30 uur.
Bijbel leesgroep
Elke donderdagmorgen

**Je kunt niet falen,
tenzij je opgeeft**

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Wij wensen u en uw dierbaren een
zalig en gezond 2012. Wij hopen dat
al uw wensen in vervulling gaan.

- ‘**Stichting Behoud**’ heeft groen
licht gekregen, zodat er met de reno-
vatie begonnen kan worden.
Het streven is om de kerk zoveel
mogelijk open te houden, alleen als
het niet anders kan, zal er een dienst
worden overgeslagen of zullen we



moeten uitwijken. Wij zullen u hierover op tijd informeren.

- Het jaar 2011 hebben we weer met een aantal mooie vieringen afgesloten. Ook was de kerk prachtig versierd en was de kerststal weer prominent aanwezig. Wij willen iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt. Ook hebben wij weer kunnen genieten van de prachtige gezinsviering op kerstavond. Het kinderkoor van de Paus Joannes school onder leiding van Loes Stolker was weer goed op dreef. Iedereen van harte bedankt.

- Het is weer januari. Dus de actie Kerkbalans gaat weer van start.

WAT IS DE KERK U WAARD?

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen geloofsgemeenschap. En wordt door ons van harte aanbevolen.

- De bezetting in het parochiecentrum t.b.v. de St. Joseph locatie hebben we iets gewijzigd. Bezetting:

Maandag 9.00-12.00

Edith Elstak en Marijke Rotman

Dinsdag 9.00-12.00

Annette Sommer en Marijke Rotman

Woensdag 9.00-12.00

Rikie Ecobosa en Marijke Rotman

Donderdag 9.00-12.00

Linda Onland

Tijdens de ziekte van Annette zal Rikie de bezetting overnemen.

U bent iedere ochtend van harte welkom de koffie staat altijd klaar.

- We blijven op zoek naar:

Misdienaars (jongens en meisjes)

Kosters en of collectanten

Sorteerders en of bezorgers Pelgrim

Personen voor de bezoekersgroep

- We blijven aandacht vragen voor de komende renovatie.

Totale begroting is 3,3 miljoen euro

en er is een subsidie van 2,8 miljoen toegezegd. De stichting komt dus 500.000 euro tekort. Er is inmiddels door diverse acties 300.000 euro ontvangen zodat de Stichting nog op zoek is naar 200.000 euro. Banknummer voor de actie van parochianen is 44.56.81.403 tnv Bestuur St. Joseph
Omschrijving: Renovatie St Jozefkerk

- Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen. Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en locatie-raad, Jos Marsman 053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl*

Gedoopt

Op 11 december is gedoopt

Senna Schlatkamp, zij is geboren op 7 oktober 2011 en woont aan de Hofkamp 177 in Losser.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Overleden

Op **23 november** j.l. overleed **Dinie Nijenbrink-Reinshagen** in de leeftijd van 90 jaar. Op 29 november was voor haar de uitvaartmis in onze Sint Josephkerk. Hierna volgde haar crematie.

Zeven maanden na het overlijden van haar man Harm kwamen we op 29 november j.l. wederom samen in onze Sint Josephkerk voor het afscheid van Dinie Nijenbrink-Reinshagen. Natuurlijk doet het pijn als je je ouders,



grootouders en overgrootouders zo kort achter elkaar moet verliezen. Toch zeggen hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen: *“Het is goed zo. Onze ouders hebben een mooi leven samen gehad. Zij hebben ons veel gegeven, wij hebben veel van hen mogen ontvangen. En nu zijn ze samen weer gelukkig”*.

In het voorbereidende gesprek voor de uitvaartdienst zeiden haar kinderen over hun moeder: *“Het is moeilijk over moeder te schrijven zonder vader. Zij waren ‘twee handen op één buik’. Ze waren een goed team”*.

In het gezin Nijenbrink zette vader Harm de grote lijnen uit. Moeder Dinie was zorgzaam, lief, en vol begrip aanwezig. Ook voor haar klein- en achterkleinkinderen was zij de oma. Voor hen moest de salontafel aan de kant. Want zij wou hen alle ruimte geven om te kunnen spelen. Terugblikkend op haar leven zeggen haar kinderen: *“Ze was een supermoeder. Ze was één brok liefde. Daar is alles mee gezegd”*.

Bij haar afscheid had ze voor ieder nog een persoonlijk woord. Haar laatste woorden waren: *“Mag ik naar papa gaan?”*. Dat zij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

Op **29 november 2011** is overleden:

Truus Lieven - Walhof

op de leeftijd van 89 jaar.

Truus werd geboren in de Pijpenstraat in Enschede en bracht haar jeugd door op het Hoge Boekel en later aan de Oldenzaalsestraat, waar ze tot aan haar overlijden is blijven wonen. In 1950 trouwde ze met Jan Lieven. Met

hem zou ze 53 jaar lief en leed delen, tot aan zijn overlijden in 2004. Zij kregen 2 zonen: Paul en René, en mochten later nog grootouders worden voor 5 kleinkinderen. Truus was een hartelijke en vredelievende vrouw, ze hield van sociale contacten en gezelligheid, ze leefde mee met haar dierbaren. Ze was ook iemand die graag zelf de regie in handen had. Ze regelde, bijna tot op het laatst, wat er geregeld moest worden: in haar eigen huis, in haar relaties met haar dierbaren en anderen. Veel in haar huis herinnert nog aan wat ze graag gedaan had in haar leven: foto-albums vol herinneringen aan fijne vakanties, naar Italië bv, haar geliefde vakantie-land. Er is nog de piano, waarop ze graag mocht spelen. En er zijn de vele ingebonden jaargangen van ‘Vorsten vandaag’, waarmee ze zichzelf op de hoogte hield van het wel en wee van koninklijke families. Zo toonde Truus Lieven-Walhof zich een meelevende, ijverige en sterke vrouw – *‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden’*, zo lazen we dan ook uit het bijbelboek Spreuken, in de uitvaartviering op 3 dec in de Josephkerk. *‘Moge haar inzet en haar daden altijd in onze herinnering blijven’*, zo luidt de laatste zin van deze (vrij vertaalde) lezing uit Spreuken 31. Dat wensen we haar dierbaren toe. En aan Truus zelf: dat God, op wie ze altijd vertrouwde nu zorg voor haar hebben, en een luisterend oor voor al haar verhalen.

Pastor Hans van der Hulst



Overleden

Op **4 december 2011** is overleden: **Johan Wiggers** op de leeftijd van 84 jaar.

Johan Wiggers is geboren op 27 november 1927 als oudste in het gezin Wiggers. Door het zeer vroege overlijden van zijn vader (Johan was toen nog maar 11 jaar) kwam voor hem de zeer zware taak om samen met zijn moeder het gezin van 7 personen draaiende te houden. (Wij praten nu over het jaar 1938 crisistijd).

In 1940 breekt dan de oorlog uit en van het weinige dat er dan nog is, is het nog moeilijker rond te komen.

In de oorlog waar het gezin woonde aan de Tulpstraat te Enschede, was hij vaak angstig voor het geluid van vliegtuigen, voor de bommen die regelmatig vielen en voor de Duitse militairen die aan de overkant van hun woning waren ingekwartierd.

Niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn 4 broers en 1 zusje voelde hij zich mede verantwoordelijk.

Na de oorlog heeft hij in vele bedrijven gewerkt, en vond in zijn vrije tijd zijn plezier bij de voetbalvereniging Vosta waarvan hij 70 jaar lid was, en verder was hij een verwoede schaker die bij verschillende verenigingen tot op late leeftijd zeer goed speelde.

Door renovatie van zijn ouderlijk huis, enkele jaren geleden, heeft hij zijn intrek genomen in het appartementencomplex „Florapark”.

Johan is zijn hele leven alleen gebleven, maar een tevreden mens. En dat hij geliefd was bij velen, bleek bij zijn afscheid in de St. Jozefkerk en de daarop volgende begrafenis op de

Westerbegraafplaats.

Johan bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor jou dierbaren.

Leo Gasthuis

In Memoriam Marietje Lenferink-Kerkhof Jonkman

Op **12 december** j.l. overleed Marietje Lenferink-Kerkhof Jonkman in de leeftijd van 85 jaar. Haar uitvaartdienst was op 16 december in onze Sint Josephkerk. Hierna begroeven wij haar op de Oosterbegraafplaats bij haar man Johannes Hermanus Lenferink.

Haar kinderen schrijven over haar: *“Haar geloof was de basis van waaruit zij leefde. Het gaf haar de kracht om te doen wat op haar pad gekomen is”*.

De kinderen herinneren hun moeder als “zorgend”. Zij was er altijd voor haar man, haar kinderen en kleinkinderen. Dit “zorgen” deed zij niet alleen. Samen met haar kinderen vormde zij een “team”. Deze ‘teamgeest’ (saamhorigheid, onderlinge verbondenheid) hielp de kinderen om samen met hun ouders het leven te ‘dragen’. Verdriet werd samen gedeeld, maar ook vreugde werd door allen samen intens beleefd. Het geloof en het vertrouwen, maar ook de warmte en geborgenheid, die ook door Marietje aan haar kinderen werd meegegeven, heeft aan deze sfeer saamhorigheid in haar gezin een belangrijke bijdrage geleverd.

Dankbaar heeft Marietje afscheid genomen van dit leven. Ze was *dankbaar* voor alle liefde, zorg en toewijding, die ze mocht ontvangen. *“Bedankt, bedankt, bedankt, doe*



iedereen de groeten”, zo waren haar laatste woorden. Het leven, en alles wat zij hierin mocht meemaken, beleefde zij als een geschenk van God.

Marietje: als moeder en oma was zij verweven met het leven van haar kinderen en kleinkinderen. In *dankbaarheid* hebben wij afscheid van haar genomen: dankbaar voor de kracht, die zij in haar leven mocht ontvangen; dankbaar voor het licht en de warmte, die zij uitstraalde.

Dat er nu voor haar een stoel klaar mag staan in de hemel. Dat was haar, en dat is ook onze bede.

Pastoor André Monninkhof

Heksen en Münster



Tussen 1552 en 1644 werden er in de stad Münster 40 personen, waarvan 32 vrouwen, aangeklaagd wegens hekserij. Van deze 40 personen werd er zes op de brandstapel gedood, nadat ze een megafoltering ondergaan hadden. In 1635 werd de laatste zogenaamde heks verbrandt. De stad Münster heeft een straat vernoemd naar een van de slachtoffers, Greta

Bünichmann, maar deze mensen zijn nooit moraal gezien vrijgesproken. De jongeren van het Freiherr vom Stein Gymnasium en het archief willen nu dat deze personen totaal worden vrijgesproken.

In die tijd was de rol van de kerk niet geheel positief. De verhoren vonden plaats in de ruimte die na 1648 de Vredesaal zou gaan heten. De folterkamer was aan de Niesingertoren bij de stadsmuren aan de Ludgeripoort.

Bustocht 8 maart

In de door Paus Leo XIII ingestelde Josephmaand en tevens Internationale Vrouwendag willen we op donderdag 8 maart een culturele bustocht buiten de stad laten plaatsvinden. De reis gaat naar het indrukwekkende museum Het Valkhof in Nijmegen. De excursie duurt van 9.00 tot 18.00 en zal gratis zijn. Opgave in het parochiecentrum bij Linda.

Restauratie

Zoals u weet beginnen we met de restauratie. We maken een strak bidboek. Wij van het behoud zullen er voor zorgen dat u voortdurend op de hoogte gehouden wordt via mededelingen in de kerk en de Pelgrim. In de volgende Pelgrim meer over de restauratie.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

(voormalig H. Hart van Jezus, de Goede Herder)

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@lijbrandt.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. J. Lurvink, *contactpersoon / secretaris*

433 81 36

e-mail: joslurvink@hotmail.com

Hr. A.F.H. Rolevink, *penningmeester*

Mevr. A. Koiter-Bon

Mevr. L. Heetbrink-Aellerinck

Mevr. T. van Rijnssoever

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Voorheen Goede Herder:

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

Voorheen Heilig Hart:

Mevr. C. Meijer-Dekkers 432 06 62

Tussen 18.00 en 19.00 uur

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van

de Ariënsgedachteniskerk

Van de locatieraad

We zijn al weer enkele weken onderweg in 2012. De feestdagen zijn voorbij, we zijn in rustiger vaarwater terechtgekomen. Advent- en Kersttijd, is niet alleen kerkelijk, maar ook privé een hectische tijd. Er hebben weer veel vrijwilligers tijd en energie gestoken in die periode. Al die mensen zijn we veel dank verschuldigd voor hun tomeloze inzet. Ze stonden er toch maar weer. De voldoening die het geeft zal deze mensen ook goeddoen.

- Enkele zaken, die de laatste tijd



aan de orde zijn geweest in de locatieraad: De Syrisch Orthodoxe Geloofsgemeenschap maakt gebruik van ons kerkgebouw. Hiervoor zijn in de voorfase zaken geregeld, een stappenplan is samengesteld voor wat betreft de afspraken en regels die gehandhaafd moeten worden, en de personen die hierbij betrokken zijn. De locatieraad heeft, momenteel, dit punt tijdens elke vergadering op de agenda staan. Ook is er op 8 november jl. een parochieavond georganiseerd om hierover uitleg aan de parochianen te geven. Op deze avond was ook het Centrale Bestuur vertegenwoordigd, om vragen te beantwoorden. Eind december is er een evaluatiegesprek geweest, met de vertegenwoordiger uit het Centrale Bestuur, de locatieraad / pastoraatgroep en onze aandachtspastor.

- De parochieavond zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag **23 maart** a.s. Het programma wordt momenteel samengesteld door een kleine commissie. In Pelgrim nr. 2 komen we hierop terug. We hopen dat veel parochianen komen.

- De locatieraad heeft vanuit een werkgroep een brief ontvangen met de vraag de tijden van de weekendvieringen weer net als vroeger, vier maanden op zaterdag en vier maanden op zondag, te houden.

Uitgebreid is deze brief aan de orde geweest. Een grote meerderheid wil graag de huidige tijden aanhouden. Er is natuurlijk ook een groep die dit anders wil, weer terug naar de oude tijden, vier maanden op de zaterdag en vier maanden op de zondag. Daarover horen we vooral de oudere parochianen zeggen: “Indien het in de

winter op zaterdagavond is, kunnen we al die tijd niet naar de kerk in verband met de slechte weersomstandigheden en in het donker is het ook niet prettig”. Over de tijden van de weekendvieringen kan geen verandering ontstaan, want de tijden van de weekendvieringen worden op diverse plaatsen vermeld zoals in Pelgrim, in de krant, de website en op het bord aan de buitenkant van de kerk. Door het tekort aan pastores moeten we rekening houden met vieringen in de andere locaties, waar de pastores ook moeten voorgaan. Ze zijn wel in dienst van de hele Parochie Enschede. De locatieraad heeft nu het besluit genomen, na alle argumenten tegen elkaar te hebben afgewogen, de huidige tijden te blijven handhaven.

Laten we er gezamenlijk een goed jaar van maken.

*Namens de locatieraad
Ans Koiter-Bon*

Nieuwjaarswens

Onze medechristenen zeggen bij de jaarwisseling meestal: “Veel heil en zegen”. Zij drukken daarmee beter uit wat de betekenis is van ‘zegen’, dan met “Zalig Nieuwjaar”. Zegen betekent vooral heil dat van God komt. Degene die de zegen geeft of toewenst, bedoelt daarmee te zeggen, dat hij ons al het goede van God toewenst. Onder dat goede kun je verstaan: gezondheid, een lang leven, vrede en geluk. We kennen heel wat uitdrukkingen waarin het woord



‘zegen’ voorkomt. Bijvoorbeeld: Alle zegen komt van boven. (Doet mij direct denken aan de Gerardusprocessie in Overdinkel ongeveer 35 jaar geleden, toen de voorganger preekte over die zegen en het plots uit heldere hemel begon te stortregenen!), mijn zegen heb je; of: Op dat werk rust geen zegen.

Wanneer de pastores na de H. Mis de zegen uitspreken en zij doen dat met het gebaar van het kruisteken, dan wordt ons heil toegewenst dat komt van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Iemand zegenen is de hoop uitspreken dat Gods liefde in het leven voelbaar zal zijn. “Tel uw zegeningen.....”

Redactie B

Gemeenschappelijke ziekenzalving

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar kort voor Pasen gelegenheid tot deelname aan de **gemeenschappelijke ziekenzalving**. Deze viering zal plaats vinden op **zaterdag 24 maart om 10.00 uur**. Het helende sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Het is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen. Pastoor A. Monnikhof zal het sacrament toedienen, de zang zal worden verzorgd door het dameskoor. Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in het parochiehuis.

U kunt zich opgeven bij het parochie-

centrum, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13.

Uw naasten, kinderen, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze viering met u mee te vieren.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Gerti Tempfli*

Ik geef de pen door aan.....

Mijn naam is **Ineke Altemühl** en ik ben alweer 51 jaar getrouwd met Johan Altemühl,



die evenals ik, geboren en getogen is op het Hogeland. Ik ben gedoopt in de ‘oude kerk’, nu ‘De Roef’ en getrouwd in de ‘nieuwe’ Ariënsge-dachteniskerk. Ik heb uiteraard ook de alfonsusschool bezocht, waar het de gewoonte was elke morgen naar de mis te gaan, altijd volle bak en dan naar school. Biechten met school: allemaal op de rij, opschuiven en dan eindelijk de biechtstoel in waar je weer niet wist wat je moest verzinnen en erna opgelucht dat je er weer voor een tijdje vanaf was. Biechten doe ik allang niet meer. Persoonlijk vond ik vooral de preken teveel in het verleden en dacht dat de Bijbel toch wel vertaald kon worden naar het alledaagse leven, maar ja...

Met onderbreking van 13 jaar weer terug in mijn geliefde wijk waar vroeger en nu nog veel familie woont o.a. onze jongste zoon met vrouw en twee dochters. Alhoewel ik niet veel



meer in de kerk kom, heb ik mijn geloof wel behouden, waar ik vooral in zware tijden veel steun aan heb gehad. Ik denk dat je het geloven niet kunt leren, maar je het in je opvoeding hebt meegekregen door vooral het goede voorbeeld. Steun kreeg ik niet van de H.Hartparochie waar de toenmalige pastoor zich niet liet zien na het overlijden van onze dochter Hedy en na een toevallige ontmoeting een keer zei: “Het is toch al een jaar geleden?” Ik heb hem dat wel kwalijk genomen. Dan hulde aan Pater Brandehof van het Jacobuscollege, die direct op bezoek kwam en aanbood om er over te willen praten. Ook Deken van Dijk toonde belangstelling na het overlijden van onze oudste zoon Robert-Jan en die belangstelling was zo ongeveer het enige in die tijd. Tegenwoordig is er overdadig hulp aanwezig terwijl je het toch zelf moet opknappen, maar voor velen zal het wel een steun zijn denk ik.

Tijdens ons jaarlijks verblijf op Bonaire gaan we elke week naar de kerk en genieten van de sfeer, de muziek en zang waarbij veel wordt meegezongen, de vogeltjes die door de open ramen kunnen binnenvliegen, kleine kinderen die af en toe jengelen. Het verschil is hemelsbreed, hoewel het nu beter is dan vroeger, kunnen we wel wat verjonging/vernieuwing gebruiken. Ik heb binnen de parochie contact gezocht om een keer een mis met Bonairiaanse kerkmuziek te laten horen. Ik hoop dat het binnenkort gaat gebeuren.

Ineke Altemühl

Ik geef nu de pen door aan

Harry Haverkort

† Overleden

Op **3 december** overleed **Martin Hietbrink**, echtgenoot van Johanna Maria Antonia Semmekrot, in de leeftijd van 60 jaar.

Hij woonde aan de Vastertlanden.

Martin Hietbrink, geboren in Neede op 15 november 1951 is na een ziekbed van een jaar overleden te Enschede op 3 december 2011. Op 24 augustus 1979 is hij getrouwd met José. Zij kregen samen vier kinderen. Martin was een echt gezelligheidsmens. Hij had graag mensen om zich heen, dit bleek wel uit alle bezoeken die hij aflegde bij familie en vrienden. Hij stond altijd klaar voor iedereen en had alles voor anderen over. Elke dag ging Martin naar zijn ouders. Martin hield van muziek, motorrijden, de natuur, zijn vrienden en familie, maar bovenal van zijn gezin. Hij werd ook door hen gedragen tot het laatste toe. De humor liet hem niet in de steek, tot het laatste toe had hij oog en oor voor een ander. Een paar keer per jaar ging hij naar de Moezel. Nadat hij het vliegtuig had ontdekt, vloog hij met José alle kanten op. Twee jaar geleden is hij met Dennis en Randy naar Zwitserland geweest op de motor. Toen Marlou haar kever kocht, moest en zou deze roze worden. Na vele uurtjes in de schuur van zijn ouders kwam een half jaar later een prachtige kever naar buiten gerold. De ziekte doorkruiste de vele plannen. Zijn positieve instelling tijdens het leven, ook op het ziekbed tonen ons het voorbeeld van liefde. Na een persoonlijk verzorgde dankviering om wie hij was en wat hij heeft betekend, is Martin onder grote belangstelling en met begeleiding van



motoren op 8 december naar zijn laatste rustplaats gebracht. Martin zal in het hart van iedereen voort blijven leven, in het bijzonder in dat van José, Dennis, Randy, Marlou en Ernst. Hen wensen wij heel veel sterkte toe!

Pastor Ingrid Schraven

Op **4 december** overleed **mevrouw Mini Hüsken-Wiggers**, weduwe van Bernardus Johannes Joseph Hüsken, in de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde aan het Klaaskateplein, vroeger aan de Ceramstraat. Op 9 december was haar uitvaartdienst in de Ariënsge-dachteniskerk. Hierna volgde haar crematie.

Zoals de dag uit de nacht, treedt het leven uit de dood. Er is liefde die niet sterft. Met dit gedicht van Toon Hermans namen we afscheid van Mini Hüsken-Wiggers. Haar kinderen en kleinkinderen zijn opgelucht, dat haar een verder een lijden bespaard is gebleven. Maar toch zullen ze haar liefde en goedheid node missen.

Zorgzaamheid was een rode draad in haar leven. Doordat haar moeder zo vroeg stierf, leerde ze dit al jong. Ook toen ze getrouwd was, was ze *zorgend* aanwezig en stond zij altijd klaar voor haar gezin. Zo werd ze de spil van haar familie. Ze was een spin in het web. Ze regelde van alles, mensen kwamen naar haar toe voor wijze raad en steun, en dat vond ze best fijn. Haar zorgzaamheid was gebaseerd op een groot geloof: ze bad veel, en haalde hier veel steun uit. De laatste periode van haar leven was moeilijk. Het verlies van haar man Bennie viel haar zwaar. Ook zelf kreeg ze te maken met een afnemende gezond-

heid. Ze was er wel, maar ze was er ook niet. Ondanks dat zullen we ons haar toch herinneren als een *“moderne, warme en ijzersterke vrouw”*. Als moeder en oma toonde zij haar liefde aan haar man, haar kinderen en kleinkinderen.

Het is deze liefde, die nooit zal sterven!

Pastoor André Monnikhof

Op **11 december** j.l. overleed op de leeftijd van 81 jaar de **heer Freerk Jansen**, partner van E. Hassink. Hij woonde aan de Singravenlaan. Voor hem was de uitvaartmis op vrijdag 16 december in onze Ariënsge-dachteniskerk. Hierna was de crematieplechtigheid.

In de uitvaartdienst voor de heer Freerk Jansen lazen we het evangelie van de *“Barmhartige Samaritaan”*. Er is een mooie parallel tussen deze *“Barmhartige Samaritaan”* en het leven van Freerk Jansen. Hij had een groot gevoel voor rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, en was zeer gevoelig voor de noden van anderen. Soms kostte het hem moeite om zijn gevoelens te tonen. Maar in zijn leven waren er ook van die ‘pareltjes’ van momenten, waaraan je kon zien, dat hij zijn hart op de juiste plaats had zitten. Dan toonde hij zich heel lief en attent. Zijn geloof nam een grote plaats in zijn leven een grote plaats in. Als noordeling was hij een *“zelfstandig denker”*, maar hij was ook van de *“oude stempel”*. In zijn leven kende hij moeilijke momenten. Zijn geloof gaf hem dan de kracht om het vol te houden. Gelukkig waren er ook perioden in zijn leven, waarin hij *“de wind mee had”*. Dan zag je hem



met volle teugen genieten. Freerk was een man van “stille wateren, diepe gronden”. Als je hem wat beter leerde kennen, dan zag je zijn verlangen naar warmte en geborgenheid. Heel veel steun had hij aan zijn partner Elly en aan zijn kinderen en kleinkinderen. Als koorzanger voelde hij zich ook in het Ariënskoor goed thuis. Toen hij (vanuit het ziekenhuis) even thuis mocht zijn, vlak voor zijn sterven, huilde hij van geluk. Wij bidden dat Freerk nu thuis mag zijn in het huis van de hemelse Vader.
Pastoor André Monnikhof

Op **20 december j.l.** overleed op de leeftijd van 86 jaar de heer **Joop Boers**, echtgenoot van Johanna Maria Theresia ten Barge. Samen met zijn vrouw Annie woonde hij aan het Gronausevoetpad 168 hier in Enschede. De gezongen uitvaart was op vrijdagavond 23 december in onze Ariënsgebedenkerk. Op zaterdagmorgen 24 december vond de crematieplechtigheid plaats.

Na een periode dat het minder ging met zijn gezondheid is Joop Boers overleden. We zullen hem herinneren als stipt, plichtsgetrouw en nauwkeurig. Zo was hij veertig jaar lang actief als collectant in “De Goede Herder Kerk”. De collectemantjes, waarmee in al die jaren in de kerk collecteerde, hebben we (als symbool) ook gebruikt in de uitvaartdienst. Voor zijn verdiensten in onze geloofsgemeenschap ontving hij van de Bisschop een onderscheiding: “De Willibrordplaquette”. Hier was hij heel trots op. Zijn stiptheid en nauwkeurigheid zag je ook terug in het assurantievak, dat hij graag

beoefende. Ook het boekhouden deed hij met grote precisie en was voor hem nog echt een ambacht.

Zijn gevoel voor rechtvaardigheid zag je ook terug op sportief gebied. Hij deed (tot op hoge leeftijd niet alleen zelf aan sport en was een trouw supporter van FC Twente. Maar van zijn 70^e tot zijn 80^e was hij ook actief als volleybalscheidsrechter. Boven de rouwadvertentie stond: “*Want sterker als de dood is de liefde*”. Het verdriet om zijn heengaan is groot. Toch bewaren we dankbare en liefdevolle herinneringen aan Joop. Dat hij mag rusten in vrede van het Kind van Bethlehem!

Pastoor André Monnikhof

In Memoriam

Mevrouw Maria Subelack

Ze is geboren in Glanerbrug en als kind met haar ouders naar Enschede gekomen. Ze woonde nu aan de Velve weg maar een groot deel van haar leven heeft ze aan de Voltastraat gewoond. Maria Subelack was een trouw parochiaan van de Goede Herderparochie. Net als haar vader en haar zoon was Maria een echt natuurliefhebber die enorm van dieren hield. Ze was een eenvoudige vrouw zonder pretenties. Jaren was ze op deze eigen manier als gastvrouw bij het City-pastoraat actief.

Maria is 72 jaar geworden.

Van haar is op 1 december in kleine kring afscheid genomen. We bidden dat ze nu weer verenigd mag zijn met haar zoon en allen die haar dierbaar waren.

Pastor Carla Berbée





H. Paulus

St. Paulus secretariaat

Coördinator: J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414 435 95 62
7521 EN Enschede

e-mail: stpaulusparochie@home.nl

maandag 09.30 - 11.00 uur

Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vormsel,
Overlijden, Ziekenzalving, Misintenties
Banknr. 969206429 t.n.v. St. Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
e-mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

Hr. W.J.L. Hemme, *contactpersoon*
e-mail: enschedesespeeltuinen@hetnet.nl

Webmaster/site

Hr. Manfred van Kerckhoven
<http://www.katholiekenschede.nl/h-paulus>
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen:

Iedere zondag 9.30 uur (nl)

Iedere zondag 16.30 uur (pl)

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19.00 (kapel)

Stille aanbidding (kapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Marialof (kapel)

In de maand mei en oktober 19.00 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de
Eucharistieviering



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de Eucharistieviering

St. Pauluskoor

Dames- en herenkoor

Info via secretariaat



Bijbelgroep / alfacursus

1x per maand voor info neem contact
op met Diaken van Blijswijk

Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar
de St. Pauluskerk om
de H. mis bij te

wonen. Heeft u hulp

nodig voor kleine reparaties in en om het
huis. Wilt u bezoek aan huis voor een
praatje of een serieus gesprek. Bij ziekte
of opname in het ziekenhuis. Neemt u
gerust contact op met het secretariaat, u
kunt ook langskomen op het spreekuur.



Faciliteiten

De St. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto en bus en heeft
voldoende parkeergelegenheid en er
zijn faciliteiten voor minder validen
mensen en baby's.



LITURGISCHE KALENDER
ST. PAULUSKERK

18-25 januari

Gebedsweek voor de eenheid

Door gebed wordt gehoor gegeven aan de bede van Jezus zelf, dat allen één mogen zijn (Joh 17,21). De gebedsweek voor de eenheid is een oecumenisch initiatief, ontstaan in Engeland in een later stadium sloot de katholieke kerk zich hierbij aan.

25 januari:

Feest van de bekering van de apostel Paulus (Hand. 9, 1-10 en Gal. 2, 20).

St. Paulus is de patroonheilige van St. Pauluskerk. Boven de ingang is een afbeelding van St. Paulus.



2 februari

Feest van de Opdracht van de Heer "Maria Lichtmis"

In St. Pauluskerk wordt dit gevierd op 3 februari

3 februari

Gedachtenis van de H. Blasius



"Blasius zegen"

Volgens de traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen. Hij wordt gegeven met twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen die door de priester of diaken gekruist onder de kin worden gehouden. U kunt ook de Blasiuszegen ontvangen op zondag 5 februari na de H. mis

1^e vrijdag van de maand toegewijd aan het H. Hart van Jezus

11 februari

Wereld- dag voor de zieken

In 1992 heeft de zalig paus JP II de jaarlijkse werelddag voor de zieken op 11 februari ingesteld.

In de St. Pauluskerk kunt u de ziekenzegen ontvangen op 12 februari



BIJBELGROEP



De Bijbelgroep is maandelijks op dinsdagavond om 19.45 uur in de JP zaal. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATSGROEP

Op zondag 25 december tijdens de H. mis heeft pastoor Monnikhof, Youssif, Fady, Kris, Vergin en Carla officieel als misdienaars en Maurice en Jacob tot acoliet geïnstalleerd.

Het feest van Maria Lichtmis wordt gevierd op *vrijdag 3 februari om 19.00 uur in de St. Pauluskerk*. Er is een H. mis met kaarsenprocessie zegening van kaarsen en na afloop van de H. mis kunt u de Blasiuszegen ontvangen.

Op zondag 5 februari is er ook de na afloop van de H. mis gelegenheid de Blasiuszegen te ontvangen.

Op zondag 12 februari wordt de ziekenzegen gegeven.

Op zondag 19 februari is er gelegenheid om de palmtakjes in te leveren. Er staat een mand achter in kerk.

Voor opgave voor de 1^e H. communie en H. vormsel 2012 kunt u contact opnemen met het St. Paulus-secretariaat en mw. Ingrid Schraven (pw)

NIEUWS LOKATIERAAD

We willen alle vrijwilligers van de St. Pauluskerk hartelijk danken voor hun inzet in het jaar 2011.

RKS Ariëns

Voor actuele informatie en activiteiten voor studenten in Enschede ga naar: <http://www.ariens.utwente.nl> of mail naar rksariens@gmail.com.

ENGLIÏH MASS ST. PAUL CHAPEL

We are young students, academics, and others from more than 10 different nations. Monthly we meet to celebrate the summit of Catholic life: the holy Eucharist.

We celebrate this feast with readings, a sermon in English and songs in several languages. Guests of the city of Enschede are warmly invited to celebrate with us the Holy Mass.

Chapel of the St. Paul's Church GJ van Heekstraat 414

Get there easily by bike, or with bus line 1, stop at 'Weegschaalstraat'

Contact person: Andrea Herrera-Jaramillo, 0641205728





MARIA LICHTMIS

Op 2 februari is het feest in de kerk. We vieren de "Opdracht van Jezus in de tempel." Opdracht betekent niet dat hij iets moest doen. Maria en Jozef gingen Jezus opdragen aan God. Ze lieten Jezus aan God zien.

Maria en Jozef gingen met Jezus naar de tempel. Ze wilden dat het kindje Jezus bij God zou horen. In de tempel gebeurde er iets bijzonders. Een oude man zat te bidden. Hij heette Simeon. Hij zag Maria met het kindje op haar arm. Simeon mocht het kindje Jezus vasthouden en begon te zingen!



Hij zong dat dit een heel speciaal kind was. Een kind dat licht bracht. Simeon was heel blij dat hij dat mocht doen. (*Lucas 2, 22-32*)

Waarom denk je dat Simeon zo blij was?

De opdracht van de Heer in de tempel noemen we ook wel Maria Lichtmis. Maria ging, zoals in die tijd de gewoonte was, 40 dagen na de geboorte van haar zoon, voor het eerst weer naar de tempel. Jozef ging natuurlijk ook mee. Ze offerden twee duiven voor God. Ook dat was voor gelovige mensen gebruik. Om God te danken.

Hoe dank jij God? Ken jij gebruiken om God te danken?

In de kerk worden op 2 februari vaak kaarsen gewijd. Ze doen ons denken aan het licht dat God ons gaf. Ook Simeon had zoiets gezegd. Mijn ogen hebben een licht gezien. Dat licht is Jezus.

Wist je dat de kaars thuis kan gebruiken voor bv examen of bij ziekte.

Op 3 februari wordt er in de St. Pauluskerk om 19.00 uur een H. mis gevierd met de zegening van kaarsen en een plechtige lichtprocessie.



Vergeeten jullie ook de kinderwoord-diensten niet (22/1, 5/2 en 19/2.) Groetjes van de Kinderwoorddienst groep.





ST. PAULUSKERK 2012

In week 4 en 5 zal de kerkbalans 2012 starten in de St. Pauluskerk.

Vrijwilligers zullen bij alle parochianen een envelop bezorgen. In de envelop zit een welkomsbrief, de pelgrim nr. 1 en de St. Paulusgids 2012.

De St. Pauluskerk is méér is dan een gebouw alleen. Het is een geloofs-gemeenschap van mensen die proberen God in elkaar te dienen.

Op deze gemeenschap mag u altijd een beroep doen, daarom doen wij nu een beroep op u.

U kunt onze kerk steunen door uw gift over te maken op rekening: 96.92.06.429, t.n.v. St. Paulus, o.v.v. kerkbijdrage St. Paulus of persoonlijk afgeven bij het locatiesecretariaat St.Pauluskerk.

De geloofsgemeenschap is dankbaar voor uw steun!



Overleden

Op **27 december** 2011 is geheel onverwacht overleden **Jan Bilderbeek** op de leeftijd van 68 jaar.

Op 2 januari jl. hebben we in de Opstandingskerk op Tweekelerveld in een Oecumenische Dienst afscheid genomen van Jan. Hij was protestant, zijn vrouw Leny Wilens katholiek. Ze woonden aan de Drienerveldweg. Ds. Jaco Zuurmond en ondergetekende mochten bij het afscheid samen voorgaan. We hebben Jan herdacht als een warm en vriendelijk mens, een wijze raadgever, iemand die geluk mocht ervaren in zijn leven en er ook van uitdelen. Jan was emeritus hoogleraar van de UT, en hij werd nog steeds zeer gewaardeerd om zijn raad, zijn adviezen, zijn begeleiding. We hebben er de Nieuwe Bijbelvertaling van Matteus 5 bij gelezen: *'Gelukkig wie nederig van hart zijn, gelukkig de zachtmoedigen, gelukkig de barmhartigen'* – want zij getuigen van Gods goede en wijze Geest, en dat mochten we ook van Jan zeggen. We wensen Leny, Gerald en Marleen en de verdere familie heel veel sterkte toe bij dit grote verlies. Dat Jan Bilderbeek mag rusten in het Licht en de Vrede van de Eeuwige.

Pastor Hans van der Hulst





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 11.00 uur en Za.

19.00 uur elke 3^e zaterdag van de maand.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Secr. Yvonne Bakker-Hasselerharm,
contactpersoon

e-mail: janyvonnebakker@hetnet.nl

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbezoek: W. Huuskes en

W. v.d. Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten Coördinatrice:

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank 316 76 98 00

ING bank: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw. Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

penrgieske@marthedes.nl

Kopij inleveren **vóór ma. 30 jan.**

Periode: 16 febr. t/m 22 maart.

PELGRIM, wát 'n mooi blad!

VERGADERAGENDA

ma. 23 jan. 19.00 u. Zonnebloem

wo. 25 jan. 19.30 u. KVG

ma. 30 jan. 09.30 u. Red. par. blad

di. 14 feb. 20.00 u. Inf. 1^e Com.

WIJ HERDACHTEN HEN IN

ONZE GEBEDEN: (11 dec. / 2 jan.)

Agnes en Dilly Schledoorn, Annie Beckers, Ans Lucassen-Weersink, Antoon Spijker, Bertus Collet jaargedachtenis, Eddy Assink-ter Horst, fam. Beckers, fam. Berent, fam. Bevers-Kleinsman, fam. Kamphuis en van Leeuwen, fam. Maciejczyk, fam. Oude Benneker-Dene, fam. Raanhuis en Cornelissen, Gerard Lesscher, Greta Busschers-Rudde, Hans ten Vergert, Henk Bonte jaargedachtenis, Hennie en Corrie Snippert, Hennie Wolbers, Herman Oostrik, Herman Schepers, Jan Gieskes, Jan ter Huerne, Johan en Annie Mekkelholt-Witbreuk, Johan Scholten, Jos Stijntjes-Punte en overl. fam., Koen Westerveld, Leo Huuskes, onze zieken, ouders Kaldenbach-Davina, overl. fam. Stege-Perik, overl. fam. Waanders-Noordink, overl. fam. Wagelaar-Peterman, overl. fam. Witbreuk-Harink, overl. ouders Jansink-Kleisman, overl.

ouders, familie en vrienden, overleden fam. en zekere intentie, overleden medezusters, Richard ter Pelle, Silvia Kaldenbach, Tadeusz Maciejczyk, voor een zieke, en Willy Wolbert.



DANK EN WAARDERING

Door twee parochianen.

Woord van dank en waardering aan alle vrijwilligers, die heel veel vrije uren hebben besteed aan het schilderen van de wijzerplaten en het repareren van het hele klokkengebeuren.



Wij konden het van zeer nabij volgen en kregen zodoende veel respect voor de groep jongeren, die

deze klus hebben geklaard.

Het is een mooi geluid als je de klokken weer volop hoort luiden.

Wij weten zeker, dat veel parochianen het hiermee eens zullen zijn.

► *En dát zijn er velen, gelet op de telefonische en schriftelijke reacties die binnengekomen zijn op de redactie van 'Pelgrim'.*

Het is een fantastisch geslaagde klus! Bravo, bravo, bravissimo!!

Vanaf nu, wordt u weer geroepen door de vijf klokken!

En kóm dan ook! Redactie.

Kath. Vrouwen Groep: KVG

Een creatieve avond. Wij gaan cadeautjes maken van textiel!

PELGRIM: Voor niks of bijna voor niks op uw gangmat!

► *Woensdagavond 25 januari.*

€ COLLECTES MARIAKERK

November: € 1.060,60

December: € 1.616,95

► **Deurcollectes**

Caritas: € 478,80

Jeugd: € 152,70



KERKBALANS 2012.

Door de werkgroep Kerkbalans

De werkgroep heeft gemeend de Kerkbalans actie voor 2012 bij zoveel mogelijk parochianen goed onder de aandacht te brengen. Wij proberen dat te doen door voor alle parochianen die ons kerkblad "Pelgrim" ontvangen een aanmeldingsformulier voor deelname aan de actie en de begroting voor 2012, met toelichting, toe te voegen.

Wij hopen dat veel meer parochianen dan de afgelopen jaren een bijdrage willen leveren aan het kerkgebeuren in onze locatie: Maria/H.Geest. Zij kunnen het ingevulde toezeggingsformulier in een gesloten envelop opsturen naar het parochiecentrum, Deurningerstraat 212, 7522 CL Enschede.

Voor parochianen die reeds een persoonlijke brief van de actie Kerkbalans 2012 thuis hebben ontvangen, geldt deze actie niet. Zij kunnen het toezeggingsformulier in de bijgevoegde antwoordenvolop terugsturen.



Nabijheid

Niet in een huis
van steen of hout
wilt Gij onder ons wonen
maar in een mens
die van ons houdt
hebt Gij U willen tonen.

Niet als een God
die heerst met macht
wilt Gij U laten eren
maar in een mens
die tot ons lacht
komt Gij uw naam ons leren.



Niet als een
dringend donker lot
wilt Gij ons over-
komen
maar in de mens
het beeld van God
kiest Gij voorgoed
uw woning.

Geen afgod, grote naam of
macht
zal ons nog vrees aanjagen
nu Gij ons met uw stille kracht
nabij bent alle dagen.

KLOKKENSTOEL MARIAKERK WEER OKÉ

Verslag door Piet Gieske

Willen de klokkenjongens en de klokkenmeisjes even naar voren komen. Een tiental namen worden genoemd. Het is 11 december 2011; de kerk is bomvol en de mis teneinde. Pastoor André Monninkhof staat op het punt de kerkklokken die lang buiten gebruik zijn geweest, opnieuw in te zegenen. Maar eerst moeten er

een paar vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. "Nou, voor mij hoeft dat helemaal niet hoor" zegt een stevig gebouwde man, terwijl hij wat onwennig op zijn plaats heen en weer schuift. "Ja, ga nou maar", zegt zijn vrouw, "jouw naam is ook genoemd én je hebt het verdiend; juist jou hadden ze nodig! Misschien", voegt ze er aan toe, "krijg je wel 'n fles of 'n bos bloemen of weet ik wat, misschien ook niks, maar vandaag sta je in het zonnetje én **geniet** er van!"

Schoorvoetend loopt het hoogkoor 'vol'. Daar staan ze dan, de stoere werkers en werksters. Eigenlijk stonden ze al wekenlang in het zonnetje want dankzij het mooie weer kon de klus worden geklaard. Een grote hijskraan kwam er aan te pas. Zwaaiend in een grote bak werden de vrijwilligers met veiligheidsgordels om en kleurrijke overalls aan, soms naar grote hoogte gehesen. Zwaaiend langs haan en kruis. Kruiend door de galmgaten werden stukje voor beetje, de oude verrotte stukken van de klokkenstoel voor nieuwe constructiedelen verwisseld. En wat doe je dan, als je toch in de buurt van de torenspits ben, dan neem je toch even de grote wijzerplaten mee, want die hadden ook een verfje nodig! Evenals de verlichting van wijzers en wijzerplaten die nu in de avond en nacht in de weide omtrek te zien zijn. Gemakkelijk ging het allemaal niet. De klus duurde vele weken en kon alleen worden gedaan dank zij een goede voorbereiding.

Henny ter Huerne, voorzitter van de locatieraad, spreekt op deze zondag vol lof over dit ongebruikelijk vrijwilligerswerk. Dankzij het voorberei-



dende werk van Hans Reuver, die ook al niet zoveel zin had om naar voren te komen, is het werk tot een goed einde gebracht. De bescheiden Hans, moest er toch aan geloven, ook voor hem een bos bloemen evenals voor de anderen en ook *hij*, mocht het een en ander uitleggen.

Het hele verhaal begon al in 2009, toen een bezorgde koster, na het smeren van het uurwerk van de tijdsklok, naar beneden kwam met de mededeling:

"De klokkenstoel is naar de klo...."
"U zegt?" "De klokkenstoel is zwaar verrot, straks dondert het hele zootje nog naar beneden. In vroegere jaren



is er al eens een klepel naar beneden gekomen." *"Iets geraakt?"* "Alleen wat straattegels op het kerkplein kapot." Maar voor *nu* ging het om de deplorabele staat van de klokkenstoel. Een deurcollecte kwam al snel op gang maar voordat de nodige centen binnen waren duurde het toch nog wat jaren. Zonder de hulp van veel

vrijwilligers was het financieel niet mogelijk geweest. Na de huldiging van de vrijwilligers, stapte pastoor André, gewapend met wijwaterkwast en gebedenboek, vastberaden naar buiten. Nadat het kerkplein was volgestroomd met kerkgangers, werd met een ferme zwaai de wijwaterkwast geheven en zweefde, met dank aan het goede weer, de gewijde druppels, tezamen met een nogal lange zegenbede omhoog naar de vijf beierende klokken.

"Ze klinken mooier als ooit tevoren" zegt een mevrouw naast mij. "Toontje Hoger misschien," vraag ik haar. Ze glimlacht.

Gauw naar de koffie achterin de kerk. Daar komen de sterke verhalen los en kan men ook nog genieten van een spectaculaire fotoshow die tijdens de klokkenklus was gemaakt.

Hopelijk zullen de vijf klokken blijven roepen, tot in lengte van dagen!

EERSTE H. COMMUNIE 2012

Door de werkgroep Eerste Communie

Zit uw kind in
Zgroep 4 van de
basisschool, dan
mag het meedoen
met de Eerste
Communie.



Dit zal plaatsvinden op: **zondag 15 april 2012**. Er is een **informatie-avond** op: **dinsdag 14 feb. om 20.00 uur in het parochiecentrum**.

Aanmelden: bij Ellis Tempelman.

Email: ellis.tempelman@kpnmail.nl.

► **Wel graag vóór 20 januari 2012**





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. A.G.M. Oude Elferink,
contactpersoon / penningmeester
e-mail: oude-elferinkzolder@home.nl
Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

Webmaster

Vacature. Tijdelijk:
secretariaat@katholiekenschede.nl

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Openbaring

De rijke verhalen en heftige beelden die het boek Apocalyps bij de leesgroep oproept geeft zoveel stof tot bespreken dat de avonden in januari worden voortgezet. De geplande datums zijn: 19, 26 januari en 2 februari. We beginnen dan bij hoofdstuk 17. Nieuwe deelnemers kunnen alsnog instappen om de laatste hoofdstukken mee te beleven. Drie opeenvolgende donderdagavonden dus in de pastorie naast de St Jan kerk. Aanvang 20 uur. Een aanrader!

KERKBALANS 2012

Uw wijkcontactpersoon komt na20 januari de envelop van de Kerkbalans bij u bezorgen en in de week daarna (na 27 januari) wordt de door u ingevulde brief met envelop door uw wijkcontactpersoon weer opgehaald. Mogen wij ook in 2012 ook financieel weer op u rekenen? Onze dank aan alle parochianen die ons al vele jaren financieel steunen.
Locatieraad St. Jan-H. Michaël

BLOEMEN

Zondag 4 december was ik met mijn kleindochter in de Apostel Thomaskerk bij de afscheidsviering van Dominee van Zijl-Langhout. Het was een mooie viering. Er waren veel mensen in de kerk en ik zag ook veel mede"parochianen" dat gaf een goed gevoel. Er was mooie muziek door 3 trompettisten en ook het koor heeft erg hun best gedaan. In de Apostel Thomaskerk geven ze op zondag



altijd 2 bossen bloemen weg, aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een erg mooi gebaar, een bos bloemen ging zelfs naar een katholieke mevrouw, dat vind ik toch wel heel bijzonder.

Na de viering ging ik blij door alles naar huis. En wat schetst mijn verbazing..... Ook bij ons in de kerk was die morgen een viering geweest, en ook wij kregen een mooie bos bloemen. Nu kon ik zelf ervaren hoe fijn dat is als het even niet zo gemakkelijk gaat dat er dan mensen zijn die aan je denken. En daarom doe ik bij deze een oproep:

Weet u iemand die het moeilijk heeft en ook wel even een steuntje kan gebruiken, laat het dan weten.

Dat kan bij Paul Pikkemaat,
Tel: 4770478, e-mail adres:
paul.pikkemaat@gmail.com.

Iemand van de pastoraatgroep of het parochiesecretariaat.

Geef het gerust door want je doet er iemand een groot plezier mee!!!

José Heitbrink

Koffiedrinken

Het is de bedoeling om in de wintermaanden op de zondagmiddagen koffie te drinken in de pastorie van de St.Jan – H.Michaël. Dat hebben we ook een aantal keren gedaan en het was erg gezellig. Het was een kleine groep, maar dat maakt niet uit. Klein maar fijn ☺. We hebben ons prima vermaakt met kletsen en sjoelen, en natuurlijk koffiedrinken. De volgende

koffietijd middag is gepland op 15 januari, maar die gaat **NIET** door omdat er ivm de oecumenische viering 's morgens al koffie tijd is. Deze is verschoven naar zondag 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

En omdat het zo gezellig is gaan we in de maand februari nog door en wel op zondag 5 februari en 19 februari.

Lijkt het u ook wel gezellig, kom dan gerust eens binnen lopen. U hoeft zich niet op te geven, de deur staat open. We zien u graag op zondag 22 januari.

Paul Pikkemaat en José Heitbrink

Ouderen en kerk

Op 14 december was het een gezellige samenkomst voor de Ouderen in de parochiezaal naast de St. Janskerk. De Adventsviering begon met een overweging en een gedicht door de voorzitter, omdat helaas onze 'Aalmoezener' verhindert was, maar hij was een waardige vervanger. Onder de Koffie met krentenwegge en broodjes werden er Kerstliederen gezongen met begeleiding door Theresy Kolman op de piano. Het kerstverhaal ging over de herbergier die het leven van Jezus van dichtbij had meegemaakt. Na afloop ging iedereen met een stemmige kerstattentie naar huis. We hebben over deze morgen verschillende positieve reacties ontvangen. Ook dank aan de Dames van de Zonnebloem die hebben meegeholpen bij het versieren en weer opruimen van de parochiezaal.

Het bestuur Ouderen en Kerk



In Memoriam Gerrit Knippers

Op **23 december 2011** overleed op de leeftijd van 94 jaar Gerrit (Gerhard Bernard) Knippers, weduwnaar van Maria Getruida Catharina Greve. Hij woonde aan de B.W. ter Kuilestraat 145. Op 29 december was voor hem de plechtig gezongen uitvaartdienst in de Sint Jan/Michaël. Hierna was de crematie.

Het afscheid van Gerrit was aangrijpend. Samen stonden we rondom hem voor het sacrament van de zieken. Terwijl we aan het bidden waren, keek Gerrit nog één keer naar boven. Op dat moment sloot hij zijn ogen voorgoed, en ging de hemel voor hem open. Natuurlijk was er schrik bij allen die op dat moment aanwezig waren. Maar er was ook ontroering. We beseften: “Het is goed zo”.

Dit afscheid past ook wel bij Gerrit. Hij was een heel gelovig mens. Zelf kende ik hem als een trouw bezoeker aan de viering op de donderdagavond in de Michaëlkapel. Hij was geen man van veel woorden. Maar je kon wel aan hem merken, dat hij het fijn vond om te bidden. Veel van wat hem bezig hield, zal hij vanuit de binnenkamer van zijn hart aan Onze Lieve Heer hebben toevertrouwd. Samen met zijn vrouw Marietje ging hij ook vaak naar Lourdes. Hij kwam graag op plaatsen, waar hemel en aarde elkaar raken. Het water uit Lourdes, dat hij vandaar meenam, was hem heilig: dit water herinnerde hem aan de bron van het leven, die Jezus zelf is.

Zijn leven was “ora et labora”: bidden en werken. Hij werkte keihard.

Weer of geen weer, met paard en wagen was hij zes dagen in de week onderweg om groente en fruit aan huis te bezorgen en te verkopen. Met de “handel” verdiende hij op een eerlijke manier zijn boterham en voorzag hij in het levensonderhoud van zijn gezin.

Alles op zijn tijd hield hij ook van gezelligheid. Als het werk gedaan was, speelde hij op zijn accordeon of op de mondharmónica en dronk hij samen met zijn naasten en vrienden en graag een borreltje.

Wij bidden, dat het Kerstkind in de Kribbe hem met open armen mag ontvangen in de hemel.

André Monninkhof, pastoor

Sams kledingactie

Op zaterdagmorgen 31 maart tussen 10 en 12 uur wordt er op het plein voor de St. Jankerk weer een kledinginzamelactie gehouden.

Houdt U er alvast maar rekening mee bij het opruimen van uw oude kleding of grote schoonmaak.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 26 januari	Protestant
Donderdag 02 februari	Eucharistie
Donderdag 09 februari	Protestant
Donderdag 16 februari	Eucharistie
Donderdag 23 februari	Protestant

Hatteler

Woensdag 15 februari	WoCo
----------------------	------





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
maandag t/m vrijdag (behalve in de
zomervakantie). E-mail:
secretariaat@verrijzenisparochie.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van der Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg
Mevr. F.C. Ezendam
Locatieraad
Hr. M.F.J. Greuliker, *contactpersoon*
Vacature: *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van der Pieterman
Vacature: *lid*
Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
Vacature m.i.v. 1 januari 2012

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk
Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de Zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de protestantse PKE-Zuid houdt
hier haar diensten (elke zondag-
ochtend) evenals de Christelijk
Libanese Kerk (1x per maand op
zondagmiddag).
Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 7 december vergader-
den de LRV/PGV van onze kerk
weer.
Een van de belangrijkste punten zijn
de vakatures. Zoals het er nu naar



uitziet hebben wij binnenkort een nieuwe penningmeester. Frans Greuliker kan zich dan concentreren op praktische zaken in kerkonderhoud en op het secretariaat. Zodra de nieuwe penningmeester echt aan de slag gaat zullen wij haar in Pelgrim voorstellen.

Het stukje dat u hier leest kwam tot 2012 tot stand onder de redactie van Gerard Oude Lenferink. Hij heeft afscheid genomen van de redactie. Annelies Tenbergen neemt de honneurs tijdelijk waar totdat er vervanging gevonden is voor Gerard.

Bovendien benaderen wij de vrijwilligerscentrale Enschede om te bezien of wij nog een stel extra “rechterhanden” kunnen werven die Joop en Frans kunnen ondersteunen bij het onderhoud van onze kerk.

Wij bekijken of de alkoof achter het altaar, met daarin het kruisbeeld, verfraaid cq. gemoderniseerd kan worden. Er zijn nog geen concrete plannen maar we hopen via/via een architect te kunnen vragen naar ideeën.

Zoals gemeld in de vorige Pelgrim zijn er nog steeds problemen met de ringleiding. De installateur heeft eea. gecheckt en in orde bevonden. Praktijkervaring leert inmiddels dat sommige dragers van een hoorapparaat de stand “Ringleiding” moeten inschakelen terwijl anderen juist beter horen in de normale stand. Wij kunnen slechts adviseren om heel even te

spelen met de instellingen van uw toestel.

De 1^e Heilige Communie is alweer in voorbereiding. Er zijn tot op heden 33 aanmeldingen. Dit aantal ligt nu boven de 30, en dat betekent dat we de twee geplande vieringen (op 13 mei en 10 juni) zullen handhaven.

Wij vertelden u vorige keer over de kruiswegstatie van de voormalige Goede Herderkerk. Wij hebben ze bekeken en vonden ze erg mooi. Ze zijn bescheiden van omvang maar prachtig gemaakt. Naar onze mening passen ze perfect in onze kerk. Alle 14 staties waren op één na in goede staat. De 15^e statie, de opstanding, hoort er officieel niet bij. Maar gegeven de naam van onze kerk willen we die toch graag in onze kerk hangen. Deze statie moet echt volledig gerenoveerd worden. Daarom liggen alle staties op dit moment bij beeldengierij ’t Stiepeltje. Ergens in het voorjaar is de beeldengroep gereed. Dan zullen wij ze een mooie plaats geven in onze kerk en het geheel inhuldigen.

Wellicht ten overvloede melden wij u de komst van de Aktie Kerkbalans. Wij hopen op een gulle bijdrage van uw kant zodat onze geloofsgemeenschap haar vele taken in en buiten de kerk kan blijven verrichten.

Groet,

*Wim Lieven, voorzitter locatieraad
Verrijzeniskerk*



De kerststal van de Verrijzeniskerk



Iedereen die met de Kerst in onze kerk is geweest heeft er natuurlijk even bij staan kijken. En mijn eigen kinderen kan ik met de beste wil van de wereld niet meer klein noemen maar ook zij staan nog elke keer geboeid te kijken bij de kerststal. En net als 10 jaar geleden is het de knikengel die bij hen de show steelt. Nog steeds voldoende reden om elk jaar weer met de nodige muntjes in de kerk te verschijnen.

En dat gold voor meer ouders.

Maar ook mensen zonder kinderen liepen langs de kribbe en stonden heel even stil bij deze verstilde weergave van het kerstverhaal.

Ook dit jaar is de stal weer opgebouwd door een aantal enthousiaste vrijwilligers van onze kerk. Daarbij ging het enthousiasme hand in hand met jarenlange ervaring.

Bij deze hartelijk dank aan de bouwers en graag tot volgend jaar.

Wat de ziekenbezoekgroep voor iemand kan betekenen

Begin dit jaar is bij mij bostkanker ontdekt. Je hele wereld stort in als je dit soort nieuws te horen krijgt. Alsof je in een sneltrein zit, vliegen de dagen, maanden voorbij. Het gevoel van angst, verdriet nemen de overhand. Toen iemand mij heeft aangegeven dat er vanuit de kerk vrijwilligers zijn die bij je langs kunnen komen om een praatje met je te maken, stond ik daar in eerste instantie een beetje sceptisch in. Wie kan mijn verdriet en angst van mij weg nemen dacht ik toen. Toch heb ergens in maart een telefoontje gekregen van een hele lieve vrouw. Het klikte direct en hebben wel een uur met elkaar aan de telefoon gezeten. Ze heeft een paar jaar geleden het zelfde meegemaakt en wist precies hoe ik me voelde. Dat gaf mij een goed gevoel. Eindelijk iemand die me begreep wat ik voelde en wat dat met me deed. Uiteindelijk is ze een paar keer op bezoek geweest. Ik ervaar deze gesprekken als zeer positief en heb er veel aangehad. Ik ben haar hier heel dankbaar voor. Zij is 1 van de personen die mij in deze moeilijke tijd er door heen heeft geslept. **BEDANKT!**

(Naam bij redactie bekend)

**Collecte: opbrengst van december
€ 1413,57**



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur**.

10 januari voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van februari.

14 februari voorbereiding voor de ouders van de dopelingen van maart.

Voor de doopvieringen in de

Maria-H.Geestkerk	zondag 5 februari
Verrijzeniskerk	zondag 5 februari
Josephkerk	zondag 12 februari
Pauluskerk	zondag 26 februari



Voor de doopvieringen in de

St.Jan-Michaëlkerk	zondag 4 maart
Jacobuskerk	zondag 11 maart
Josephkerk	zondag 11 maart
Ariënsgeachteniskerk	zondag 18 maart

*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

22 januari

Jon. 3, 1-10
1 Kor. 7, 29-31
Mc. 1, 14-20

29 januari

Deut. 18, 15-20
1 Kor. 7, 32-35
Mc. 1, 21-28

5 februari

Job 7, 1-7
1 Kor. 9, 16-23
Mc. 1, 29-39

12 februari

Lev.13,1-2+45-46
1 Kor. 10, 31-11,1
Mc. 1, 40-45

19 februari

Jes. 43, 18-25
2 Kor. 1, 18-22
Mc. 2, 1-12

22 februari Aswoensdag

Joël 2, 12-18
2 Kor. 5, 20--6,2
Mt. 6, 1-18



Herschepping

Soms, in mijn dromen, verdubbel ik de zon, de sterren en de maan –
vermenigvuldig ik het licht tot een wervelend bestaan. Opdat ik zal verdrijven
de duistere nacht. Opdat ik zal ontwaken in lichtende kracht.

Herscheppende dag, omlijsten wil ik jou met mijn lach.

Oeke Kruythof



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 21/22 JANUARI 3^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Dameskoor	H. Kronenberg
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie		H. Bruggeman
St. Jacobuskerk	Zo. 09.30 u Zo. 11.00 u	Eucharistie Oec.viering		J. Kortstee H. v.d. Hulst
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie KWD	Dames- en herenkoor	A. Monninkhof
H. Geest/Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A. Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Oec.viering		I. Schraven

WEEKEND 28/29 januari 2012 4^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie Pres. 1 ^e Com	Kinderkoor	A. Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co Pres. 1 ^e Com	Kinderkoor Alfonssus	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie Pres. 1 ^e Com		A. Monninkhof + I. Schraven
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A. Monninkhof + P.v. Blijswijk
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie KWD	Volkszang	H. Antonissen
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Werkgroep	Gem.koor	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H. Kronenberg

WEEKEND 4/5 februari 2012 5^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Werkgroep	Zang Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Werkgroep	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	I. Schraven
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	W. Weemaes
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/hekoor Blasiuszegen	A. Monninkhof
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie Fam.viering	Toontje Hoger	J. Kortstee + J. Vermeulen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven



WEEKEND 11/12 februari 2012 6^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	BJK	H.Kronenberg
Ariënsgeachtenis	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Antonissen
St. Jan/H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co Lourdesvieri	Gemengd koor	I. Schraven en Bert Elferink
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	BJK	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie KWD	Volkszang	H.Bruggeman
H. Geest/ Maria	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gem.koor	H. v.d. Hulst
Vrijzand d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	B.Engelbertink

WEEKEND 18/19 februari 2012 7^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan/H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
St. Jacobuskerk	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Jacobuskoor	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 9.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	A.Monninkhof J.v.d.Nieuwendijk
H. Geest/ Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	W. Weemaes
Vrijzand d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof

ASWOENSDAG 22 februari 2012

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	H. v.d. Hulst
Ariënsgeachtenis	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan/H. Michaël	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Gemengd koor	J. Kortstee + I. Schraven
St. Jacobuskerk	Wo. 10.00 u	Eucharistie	Jacobuskoor	A.Monninkhof
H. Paulus	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Da/he.koor	G. Kolmschot
H. Geest/ Maria	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Gem.koor	C. Berbée
Vrijzand d. Heren	Wo. 19.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	J.v.d. Nieuwendijk

Op het symposium 'Meer katholieke kennis in de klas' openden Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs en mgr. E. de Jong, bisschop-referent voor het onderwijs, de website www.venstersopkatholiekgeloven.nl De website is onderdeel van het project 'Vensters op katholiek geloven voor het onderwijs' van CNV Onderwijs. Een drietraps-raket. Van trap één (het crossmediale project *Maar wie is God?* voor de bovenbouw van de basisschool) en trap twee (het boek *Mijn school is katholiek* voor allen die betrokken zijn bij katholiek onderwijs) wordt al volop gebruik gemaakt. De derde trap, de website www.venstersopkatholiekgeloven.nl is nu gelanceerd.

50 vensters op katholiek geloven. Op de website www.venstersopkatholiekgeloven.nl staan vijftig vensters die elk zicht geven op een kernthema van katholiek geloven.



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
St. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Di + Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 19.00 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
H.Geest/Maria, <i>Deurningerstraat</i> , Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 11.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 18.30 uur
St. Jan/H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 19.00 uur
Verrijzenis, <i>Het Leunenbergh</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

Openingstijden dagkapellen:

St. Jacobus wekdagen van 10.00 – 17.00 uur. Zondags gesloten. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

St. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag **25 februari 2012:** Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St. Antonius Hospital

Gloria Rossini, Pastoor André Monnikhof

e-mail: monnikhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

Open bijeenkomst voor nabestaanden na zelfdoding

De komende open bijeenkomst van de werkgroep Nabestaanden bij Zelfdoding Twente vindt plaats op **zaterdag 4 februari 2012** en heeft als titel thema “Stil Verdriet; het mag er zijn” Geïnspireerd door Manu Keirse willen we met elkaar stilstaan bij het feit dat je, ondanks alle zware obstakels op je weg, toch zinvol verder kunt leven. Wie zelfdoding van nabij heeft meegemaakt, weet uit ervaring dat dit erg zwaar is. Je blijft soms einde-loos zoeken naar het waarom. Er kunnen schuldgevoelens ontstaan.

Daarnaast kunnen er ook vragen op religieus gebied zijn. Terwijl je zoveel behoefte hebt aan aandacht van mensen, merk je dat ze je soms vermijden. Ze zijn bang om er over te praten, mag jouw verdriet er (nog) zijn? **Tijd:** 13:30 uur – 16:00 uur; vanaf 13.00 uur staat de koffie klaar. **Locatie:** De Voorhof, Kerkstraat 6, Delden (bij de Protestantse Oude Blasiuskerk).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
mw. ds. A.T. de Vries, 074 3764461 e-mail: a.t.devries@home.nl;

mw. I. Prins, 053 5722274 e-mail: jfkprins_1@kpnmail.nl.



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw parochiecentrum.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hermien Maartens

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren maandag</i>	<i>verschijnt donderdag</i>
30 januari	16 februari
5 maart	22 maart
9 april	26 april

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochie Secretariaat Katholiek Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.30 - 12.30 uur.

Vergaderruimtes NieuweSchoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

Pelgrim 2012 contactblad voor R.K. Enschede



Nr. 1 januari 2012

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Hr. G. Oude Lenferink

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. L. Onland

Mevr. C. Oostdam

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, secretaris,

aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink,

aandachtsgebied personeel

Hr. G. Oude Egberink, lid

Hr. O. Fisscher, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

Bloemenboetiek Goudenregen

Uitgebreid assortiment bloemen en
planten

Hoek Heutinkstraat Hogelandsingel
Tel: 053 – 4315093

Uw adres voor kwaliteit, service en
klantvriendelijkheid

Gespecialiseerd in Bruids- en Grafwerk

U kunt ons bellen voor al uw
bezorgingen

Schilderatelier

Gabriel Martinez-Almeida

- Cursus olieverf-
schilderen en tekenen
- Workshops etsen
- Schildervakantie in
Noord-West Spanje

Tel: 053 – 4331701

a.c.m.martinez-almeida@tsm.nl



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religi-
euze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

TWENTS KAASHUIS JOS VANEKER

Winkelcentrum "Het Stroink"

Tel / Fax 053-4768300

Uw adres voor:

Versgebrande noten, Salades, Patés,
olijven.

Binnen- en buitenlandse kaas.

Ook voor hapjes, salades en
relatiegeschenken

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Stichting

Het Ariëns-Comité

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





EsPro
compounds

Gespecialiseerd in nylon
Spuitgietgranulaten

Espro compounds B.V.
Zwartkate Es 17
7541 CC Enschede
Tel. 053-4302915
E-mail: jan@espro.nl



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

CDA
Enschede

Onderhoudsvrije
bepaling voor boeien
en kappen van
woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Onstwedder
Timmerwerken

Dennis Onstwedder
Mob: 06 - 27095976

Schurinksweg 53,
7523 AP Enschede
T: 053-7891946



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl



Image lichtreclame B.V
Postbus 50 7570 AB
Oldenzaal
0541-533470

www.imagelichtreclame.nl

*Restaurant
De Stiftsschuur
Weerselo*

Fam. G. Nijhof
Het Stift 13
7595 LE Weerselo
0541-661428
Stiftsschuur@
t-online.de



ons huis

100 JAAR!

