

Kerstmis en het nieuwe jaar

Jaargang 4, nr. 10, december 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar. Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail. Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Kerstverhaal	2
Plek voor iedereen	3
Diaconie: Adventsactie	4
Oecumene: Vesper	6
Basiscursus Geloven	7
Bijeen rond leven met verlies	7
Allerhande: Bisdom bedevaart	8
Jeugd en Jongeren: Zal God nog in ons geloven?	11
Kroniek	15
Kinderpagina KIEK	16

Locatienieuws

H. Jacobus	17
St. Jozef	22
Ariënsgedachtenis	24
H. Paulus	30
H. Geest-Maria	32
St. Jan-H. Michaël	35
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie.
Vrij op maandag.
w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw
Tel. 06-41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie, jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen en -middag, vrijdagmiddag en -avond
Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied catechese, liturgie, gemeenschapsopb.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op: donderdag.



Kerstmis

Met Kerstmis staan we stil bij het wonderlijke verhaal van een heel jong meisje dat onverwacht ongehuwd zwanger werd, over een man die haar niet in de steek liet, de moeilijke reis die zij maakten en een stal waar zij hun woning vonden. Een verhaal dat overal ter wereld, ook vandaag de dag nog, plaats kan vinden. Een wonderlijk verhaal omdat engelenzang de geboorte van een bijzonder kind, de Zoon van God, verkondigen en vrede op aarde.

We weten dat dit visioen nog ver weg is; de werkelijkheid van alledag is een andere en er is veel wat we graag anders zouden willen zien. Op deze aarde met haar goede en minder goede kanten, in haar heelheid en gebrokenheid heeft God zijn eigen Zoon geboren laten worden als onschuldig kind. Dit kind zal de hoop aan wakkeren dat het mogelijk is om vergeving te laten stromen waar verharding is en om vreugde te brengen door de tranen heen. Het zal ons nieuwe wegen wijzen die we kunnen gaan.

Jezus is ons tot voorbeeld geworden door zijn bewogenheid om gerechtigheid en vrede. Hij schonk mensen geloof, hoop en liefde en daarvoor ging hij tot het uiterste. Iedereen was welkom bij hem, niemand uitgezon-



derd. Rijk en arm, verschoppelingen en beminden, wolf en lam..

En zo gebeurde het dat mensen die niet meetelden en de wijzen met hun geschenken naast elkaar zaten om dit kind, de Christus, lof en eer te brengen. Goud, wierook en mirre, de warmte van de adem van de os en de ezel en de nabijheid van deze mensen waren de eerste geschenken die Jezus mocht ontvangen.

Misschien is het een idee om, wanneer wij dit jaar de kerststal weer optuigen en de herders, de schapen en de wijzen hun plek geven, eens na te denken welk geschenk wij het Kerstkind willen geven?

Namens het pastoresteam wens ik u allen een Zalig Kerstfeest.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Kerstverhaal

Het is hartje winter. De ijspegels hangen aan de dakgoten. Het gaat om een stelletje lotgenoten, die allemaal leven met dezelfde beperking en ook allemaal in iets uitblinken. De een kan geweldig leiding geven. De ander kan goed met geld omgaan en weer een ander kan goed schrijven. Ze horen bij elkaar. Ze weten ook dat om te overleven ze geen enkel talent kunnen missen. Immers de plaats waar ze wonen, een eiland in de zee, vraagt het uiterste van alle groepsleden. Ze verbouwen zelf hun groente en vangen vis in de zee. Ze zijn helemaal in alles zelfvoorzienend.



Een van de groepsleden staat altijd op wacht en heeft een vuurtoren gemaakt. Hij staat al tijden op wacht in de hoop een schip aan de horizon te ontdekken. Ze wonen in een klein dorpje midden op het eiland. Nu is het winter. Zelfs een paar dagen voor kerst. Ze weten niet hoelang ze al op het eiland wonen.

Het is kerstavond wanneer de vuurtorenwachter een stipje aan de horizon ontdekt. Het stipje wordt groter en groter. Uiteindelijk zien ze allemaal een cruiseschip op het eiland afvaren. Het schip laat zijn anker zakken. Als eerste verschijnen er matrozen op het dek. Deze matrozen maken het voor de passagiers en bemanning mogelijk om voet aan wal te zetten. De groep die woont op het eiland kijkt wantrouwend naar de mensen die allemaal in kleine roei-bootjes op hun afkomen. Dan gebeurt er iets heel moois. In de mensen die op hun afkomen ontdekken de groepsleden hun eigen familie.

Vaders, moeders, broers, zussen, neven, nichten, ooms en tantes allemaal vinden ze hun beperkte familielid terug. Nu blijkt pas hoe ze elkaar nodig hebben. Ieder met zijn eigen begaafdheid of talent. Ze richten een kerstdiner aan.

De schrijver vertelt zijn verhaal, de leider opent het diner en de familie blijft bij hun verloren kind.

Sybrand Veeger, een parochiaan van de Verrijzenis des Heren



De redactie wenst u allen een vredige Kerst en een hoopvol Nieuwjaar toe

Plek voor iedereen

Ik geloof in een kerk
Die haar deuren wijd open zet,
Waar ieder welkom is
En niemand buitengesloten wordt.
Die geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw
tussen goed en slecht,
waar iedereen heilig en handig is.
Die geen rangen en standen kent,
Waar allen van hoog tot laag
Werkelijk broeders en zusters van
elkaar zijn.
Die haar eigen grenzen overschrijdt
En een tafel bereidt voor allen
Die zich tot Jezus Christus bekennen,
Die het woord van God in dialoog
belijdt
En waar gemeenschap hand in hand
gaat met communicatie.
Die niet heerst maar dient.
Waar recht wordt gedaan aan allen,
Die niet denkt aan eigen roem
Maar de kleinen eert en optilt uit hun
vernedering.

Die op uittocht is uit het land van
slavernij
En op weg is naar de werkelijke
bevrijding voor allen.
Die haar crisis te boven komt
En blijft getuigen van de hoop die in
haar leeft.

*Ton Baeten norbertijn,
Abt Heeswijk Dinther
Uit: Plek voor iedereen*



Actie Kerkbalans

“Wat is de kerk jou waard?”

In het volgend nummer van Pelgrim, nr. 1 van januari 2015, vindt u een brief van Pastoor Monninkhof met meer informatie over de Actie Kerkbalans 2015.

Sluiting Parochieel Dienstencentrum Enschede

Het Parochieel Dienstencentrum is gesloten van maandag 22 december 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015. Tijdens deze periode zullen de e-mail en de post met enige regelmaat gelezen en behandeld worden.

Diaconie



Vreedzaam samenleven in Bethlehem

In de Westelijke Jordaanoever leven moslims en christenen samen.

Door politieke spanningen komen de mensen van de Westelijke Jordaanoever, onder andere in Ramallah en Bethlehem, nauwelijks buiten hun regio.

Ruim 750 leerlingen worden bereikt tussen de 14 en de 17 jaar. Zij worden begeleid door twee godsdienstdocenten: één moslim en één christen. Tijdens de schoolreizen gaat een speciaal getrainde jeugdwerker mee.

Omdat het project buiten de schoolmuren treedt, bereikt het meer mensen dan alleen de jongeren. Zo zijn ook sjeiks, imams en priesters

betrokken, bijvoorbeeld als gast spreker. Op die manier groeit het netwerk van mensen die openlijk met elkaar over verschillende religies praten. Dit biedt hoop voor de verscheurde Westelijke Jordaanoever. De Adventsactie wil dit project graag ondersteunen met een donatie van € 30.000. Doet u ook mee?

webinfo: handenwassen.blogspot.nl /
www.kleinkanveel.nl /
www.adventsactie.nl

MOV groep EnschedeZuidWest

Kerstcollecte Caritas 2014

Evenals de afgelopen jaren zal dit jaar met de kerstdagen in alle vieringen worden gecollecteerd voor de Caritas van onze parochie.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) wil (financiële) hulp bieden aan mensen die in nood zijn. Ook dit kalenderjaar is dat weer een aantal keren gebeurd. Zoals u regelmatig in het nieuws kunt vernemen is er voor de komende jaren ook weer sprake van bezuinigingen van overheidswege. Van hieruit verwachten we een toename van het aantal hulpaanvragen.

Daarvoor is natuurlijk geld nodig. De PCI hoopt dan ook dat parochianen bereid zijn om de Caritas te ondersteunen door bij de kerstcollectes ruimhartig te schenken. De financiële gaven zullen goed worden besteed.

Nico Alink, voorzitter



Het lied van hemel en aarde: Stadsmystiek

*Ik zoek een plekje
waar ik jou kan horen
het lied van hemel en aarde
een plekje waar het stil is
echt helemaal stil
maar waar vind je dat –*

*weg uit de stad
weg van de mensen
de mobieltjes en
het heftige verkeer*

*óf –
kan ik dat ook zelf creëren
dit plekje
een klein vertrekje
dichtbij
in mijn eigen ziel
een binnenkamer
waar ik dan in alle stilte
kan luisteren naar jou
het lied van hemel en aarde*

*en zoals de oude mystici al wisten
met een beetje oefening
hoef je dan de stad niet uit
hoor je langs de grachten
de singels en de straten
het lied van de God met ons
een Kind ons geboren
het lichtende lied van hemel en aarde*

Oeke Kruythof

Kerstmis en rituelen

*Het loopt tegen Kerst –
in de late middag dwaal ik door de stad
langs grachten, steegjes, pleinen
en monumentale panden
alles ademt hier historie*

*het loopt tegen Kerst –
lichtjes overal vertalen een
feestelijk blij verwachtingsvol gevoel
dan verscholen achteraf
een openstaande deur
onverwachte pracht in kleur en beeld
ik sta in een kerk:*

*een mis uit langvervlogen tijden
rituelen volgen elkaar op in een
golvende vanzelfsprekendheid
knielen, zitten, staan, buigen
wierook en gregoriaans
ik volg op een afstand
maar al snel ga ik erin op
kniel ook ik in het Credo
bij de woorden*

*ET INCARNATUS EST
verbaasd kijk ik naar mijzelf en
in een flits ervaar ik aan den lijve
hoe zinvol rituelen zijn
als de ziel de zin ervan doorleeft*

*ET INCARNATUS EST
de spil van ons geloof
een knieval waardig
het loopt tegen Kerst –*

Oeke Kruythof

(et incarnatus est = en het vlees heeft
aangenomen)



Oecumene

Raad van Kerken Enschede

Bericht van de Raad van Kerken Enschede



Vanwege een complexe stadsagenda vonden er vorig jaar geen (oecumenische) Adventsvespers plaats tijdens de koopzondagen van december. Dit jaar pakken we de draad weer op. We zoeken actief de stilte. Luisteren geconcentreerd naar de teksten van de Advent. En zingen - mooi, zacht - adventsliederen.

Omdat we ons in de 'vespers op koopzondagen' schikken naar het leven van de stad kent het rooster van de vespers dit keer wat wisselingen. Tijdens de zondag van de 4e advent maken we ruimte voor Herman van Veen in de Jacobuskerk.

21 december - 16.30u - Vesper in de Grote Kerk

Komende activiteiten

25 januari: oecumenische diensten in het kader van de Week van Gebed.

Week van Gebed

Het thema voor 2015 is "Dorst?" waarbij de tekst "Geef mij wat te drinken" (Joh 4:7b) centraal staat.

Erik Korthof, secretaris RvKE

Vesper

De tijd van de advent nadert weer en daarmee in de **St. Jan-Michaël locatie en de Apostel Thomas Kerk** (ATK) tijd voor de Vesper.

De Oecumenische werkgroep van deze beide locaties werken al jaren

samen om in de advent en de 40-dagentijd een mooie vesper te kunnen vieren.

Iedere keer opnieuw kijken we wat een geschikt thema is. We maken een boekje voor de gehele advent, de vier diensten samen in een fijne uitgave.

We zoeken altijd heel zorgvuldig thema, lezingen en liederen bij elkaar, zodat het een mooi geheel wordt. Zo bereiden we ons voor op Kerstmis.

Het thema dit jaar zal zijn:

'Bij de tijd'.

We werken dat iedere week uit in de volgende motto's:

3^e zondag: *God komt om te redden.*

De liturgie zegt: "Verheug je", het Kerstfeest is dichtbij.

4^e zondag: *Volledige erkenning.*

'God met ons', is de naam die Jozef aan het Kind van Maria moet geven, maar ook een belofte voor alle mensen, dat God één met ons wil zijn.

De vesper begint om **19.00 uur** en duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring, voor het altaar van de Apostel Thomaskerk. Naast het bidden en zingen zijn we stil en luisteren naar meditatieve muziek.

Na de laatste vesper van de advent drinken we samen een kop koffie (of thee) en bespreken met elkaar hoe het was en of er voor de volgende keer verbeteringen mogelijk zijn. Hoe kunnen we met elkaar een Vesper beleven die mooi en zinvol is?

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de advent waarin we op weg zijn naar Kerstmis.

De vesper is op zondag 21 december



2014, om 19.00 uur in de **Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstraat 20.**

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK

Basiscursus geloven “Ontmoetingen met God”

Dit is de naam van een (oecumenische) cursus voor mensen die “op zoek” zijn naar antwoorden op vragen van deze tijd: over leven, over waar het werkelijk om gaat, en die daarover graag eens met anderen willen praten.

De cursus bestaat uit 7 avonden + 1 zaterdag. Bijeenkomsten met verhalen over ontmoetingen van mensen met God. Voor de één een eerste kennismaking met geloven, voor de ander een vernieuwing, of verdieping. Elke avond begint - volgens een oude christelijke traditie - met een gezamenlijke maaltijd. Daarna een korte uitdagende inleiding, dan gelegenheid erover te praten in kleine groepjes en tenslotte een gezamenlijke afsluiting. Start: woensdagavond 28 januari, 1 x per 2 weken, 18.30-21.30 uur.

Locatie: zie januarinumnummer van dit blad. Informatie en aanmelding: Els Neut, tel. 053-4332062, email elsneut@kpnmail.nl of Lies van Veldhoven, tel. 053-4354798.

Wergroep Basiscursus geloven: Lies van Veldhoven, Frans Huirne, Kees den Breejen, Els Neut

Bijeen rond leven met verlies

Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was. Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in Hengelo bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen.

Deze bijeenkomst is op vrijdagmiddag: **16 januari 2015** om 14.00 uur (tot 16.00 uur) in Hengelo in het parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouwekerk aan het O.L. Vrouwestraat nr. 6, 7557 HX Hengelo.

Deze zijn bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt. Na een korte inleiding gegeven over de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen kunt u in een deskundig geleide gespreksgroep uw verhaal delen met lotgenoten. U kunt aan één bijeenkomst deelnemen, maar ook aan meerdere.

Verdere informatie en eventuele aanmelding via www.kcwo.nl, j.dijkhof@pkn.nl en tel.06 1883 2092 (17.30 – 19.00 uur).

De kosten zijn € 5 per persoon.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dierbaar medemens:

- zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,
- of u nu jong bent of oud,
- of het nu kort of lang geleden is.



Aanmelding is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de gespreksgroepen.

Wat en waarom tijdens de H.Mis

Na de antwoordpsalm komt de lector (m/v) naar de ambo en leest de 2^o lezing uit het lectionarium voor.

In de 2^o lezing gaat het over ons, de christelijke gemeenschap. Het is het verhaal van de jonge Kerk en hun problemen.

Vaak is Paulus hierbij onze gids. De andere brieven van de apostelen (Petrus, Johannes, Jacobus, Judas) liggen iets makkelijker.

De openbaring van Johannes is dan weer één en al symbooltaal, dus *lijkt* het een moeilijk boek. Hoewel in deze tijd spreekt de visionaire wereld met haar eigen woordenschat, die je ook terugvindt in bijvoorbeeld ‘The Lord of the Rings’, veel mensen aan.

Je kunt je geloof bijschaven aan de hand van die eerste christelijke teksten: in het wel en wee van de eerste christenen kunnen we immers ons eigen vallen en opstaan ontdekken – en ook weer de helpende hand hierin van ons eigen vallen en opstaan ontdekken – en ook weer de helpende hand hierin van onze nabije God.

Als je kennismaakt met het leven in de eerste Kerk, met haar liefde en broederlijkheid, maar ook met haar ruzies, misbruiken, onenigheid ... ga je begrijpen dat onze hedendaagse Kerk van liefdevolle en zondige mensen ook de plaats is waarin God wil werken.

Wanneer wel een 2^o lezing en wanneer niet?

Op zon- en feestdagen is er een tweede lezing. Door de weeks is er geen tweede lezing.

Volgende keer zullen we het hebben over de lezing vanuit het Evangelie

Manfred

Allerhande

Bisdombedevaart 2015

Jaarlijks gaan mensen naar Lourdes. In 2012 zijn 1500 pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht naar deze bijzondere plek gegaan om samen te bidden, te zingen en fijne gesprekken met elkaar te hebben.

Het komende jaar wil het bisdom Utrecht samen met de VNB deze reis voor de 3e keer organiseren. U kunt als parochiaan daar aan deelnemen. Tijdens de dagen in Lourdes heeft de VNB een programma samengesteld waarbij de kwaliteit en de deskundigheid voorop staan. Tijdens uw verblijf bezoekt U de Heiligdommen en U kunt deelnemen aan diverse plechtigheden zoals de Sacramentsprocessie en de Lichtprocessie. Naast de openingsviering en slotviering zijn er tijdens de bedevaart een boeteviering en een speciale viering met handoplegging. Uiteraard biedt de VNB een Nederlandse viering aan bij de grot. Daarnaast heeft U de mogelijkheid diverse bezienswaardigheden te bezoeken.

De parochie biedt een treinreis aan met de TGV en uiteraard ook een busreis vanuit Twente.

De reizen zijn van 2 tot 9 mei. Tijdens de reizen worden de maal-



tijden door de VNB verzorgd.

Op zondag begint het officiële programma. U verblijft in een hotel dat op loopafstand van het Heiligdom ligt. Het verblijf is op basis van volpension. Ieder hotel heeft een eigen pastor en een eigen hotelleider. Als U zorg nodig hebt en U wilt toch graag met de bus naar Lourdes dan is de VNB-Lance bus de oplossing. Deze bus, die naast gezonde pelgrims, ook plaats biedt aan pelgrims die zorg nodig hebben. Voor hen, die van een (elektrische) rolstoel gebruik moeten maken, die liggend vervoerd moeten worden, is dat een uitkomst. Medische en verpleegkundige begeleiding is tijdens de busreis (maar ook met de trein) en ook in Lourdes permanent aanwezig zodat de pelgrims zorgeloos op reis kunnen gaan. De informatieavond is op 14 januari 2015 om 19.30 uur, Nieuwe Schoolweg 2. Mocht U interesse hebben in deze reis of meer informatie willen ontvangen, dan kunt U contact opnemen met:

Bert Elferink tel.: 0623770341

Hetty Eckers tel.: 0623894312 of 4333718.

Twents Studentenkoor: Glühweinconcert

Op dinsdag 16- en woensdag 17 december a.s. voert het Twents Studentenkoor een vijftal werken op van Duitse componisten. Deze zijn “Das neugeborne Kindelein” van Dietrich Buxtehude, “Hilf deinem volk, Herr Jesu Christ” van Vincent Lübeck, “Nun komm, der Heiden Heiland” van J.S. Bach, “Psalm 17”, van Georg Philipp Telemann en “Singet frisch

und wohlgemuht” van Hugo Distler.

Vanwege het Duitse karakter en de naderende feestdagen lijkt ons Glühwein wel op zijn plaats.

Beide concerten beginnen om 20:00 uur. Locaties zijn: **dinsdag 16 december in de Ariënsgebedenkerk** te Enschede en **woensdag 17 december in de audiozaal van de Vrijhof** op de Universiteit van Twente. Er is geen entreeprijs, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

Politie Kerstconcert

Op **vrijdag 19 december** 2014 verzorgt de Twentse Politie Kapel tezamen met het Politiekoor Twente hun jaarlijks terugkerende kerstconcert in de Verrijzeniskerk aan het Leunenberg 586 in Enschede. De aanvang van het concert is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Dit concert is voor iedereen toegankelijk. U wordt er verwelkomd met warme midwinterhoornklanken. Aan dit concert wordt medewerking verleend door een wel heel bijzondere gast namelijk de theremin-speler Thorwald Jørgensen. Thorwald Jørgensen is momenteel een van de bekendste leidende klassieke thereministen van Europa. Zijn agenda staat gevuld met vele optredens in binnen- en buitenland waar hij zowel solistisch optreedt, neemt in kamerorkesten maar ook te samen speelt met orkesten van grote naamsbekendheid.

Een **theremin** is een elektronisch muziekinstrument dat bespeeld wordt door de afstand tussen de handen en twee antennes te variëren. Het is het enige instrument ter wereld dat je

bespeelt door het niet aan te raken. De rechterhand beïnvloedt de toonhoogte en de linkerhand het geluidsvolume. Doordat minimale bewegingen al hoorbaar zijn, klinkt het instrument bijzonder expressief. De klank lijkt op die van een vrouwelijke **operastem** of een viool, maar het meest benadert de theremin het geluid van een zingende zaag.

Thorwald speelt op een voor hem op maat gemaakte Theremin. Tijdens het kerstconcert zal hij enkele solistische stukken ten gehore brengen evenals enkele nummers met orkest maar ook nummers begeleid door piano.

Kom naar het kerstconcert en geniet van deze bijzondere solist.

Thorwald heeft een eigen website:
<http://www.thorwaldjorgensen.com/nl>

KEBH.nl, muziek en meer

Een slogan die wij als KEBH al jaren uiten en ook waarmaken. Zo ook in 2015, een nieuw jaar met nieuwe muzikale kansen. Kansen met muziek en meer!! Het jaar wordt afgetrapt met het Snertconcert. Een prachtige muzikale presentatie van alle orkesten. Dit begint bij de KEBH met de blokfluitgroep voor de allerjongsten van onze vereniging. Samen muziek maken staat hierbij centraal.

Het voor- en jeugdorkest zijn de volgende twee orkesten van de KEBH. Hierin zit de jeugd die naar de muziekschool gaat. Deze beide orkesten hebben onlangs een nieuwe dirigente gekregen. Anne Groote Punt is sinds september 2014 dirigente. Een professionele jonge dirigente vol met ambities. Hierbij staat met

plezier muziek maken hoog in het vaandel.

Het snertconcert vindt plaats **op 4 januari van 16.00 uur tot 19.00 uur** in het Bonhoeffer college, locatie van der Waalslaan.

Meer weten over muziek maken bij de KEBH? Kijk op: www.kebh.nl

KBO

Wilt meer informatie over de KBO, er is een mooie website:

www.uniekbo.nl waar u veel informatie kunt vinden en u ook kunt opgeven. De beloofde Nestors worden in de kerk gelegd in overleg met de contactpersonen van de verschillende kerken. Vindt u geen Nestor neem dan contact op.

Om op te geven voor de KBO of meer informatie belt u Mw. Kolff, Roomweg 8, tel. Nr. 053-432 34 32.

*Namens bestuur KBO,
Jeanine Molleman*

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Zie voor meer informatie het Ariëns-gedachtenis deel op pagina 28.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>



Film over 7 september

Op www.katholiekenschede staat een filmopname van de viering op 7 september in de St. Jozefkerk als het nieuwe Eucharistisch Centrum

Jeugd en jongeren

Zal God nog in ons geloven?

Enkele weken geleden hadden jongeren teksten in Pelgrim geschreven over de thema's "Zin in school" en "Anders op school". Deze teksten waren gemaakt in het kader van een zgn. credit-opdracht bij het vak Levensbeschouwing, waarbij leerlingen de mogelijkheid krijgen een zelf geformuleerd antwoord te geven op een levensbeschouwelijke vraag.

In oktober is er weer een credit-opdracht geweest rondom de vraag *Zal God nog in ons geloven?*

Regelmatig wordt mensen de vraag gesteld: Geloof je in God?

Het is echter ook wel eens goed om de vraag om te draaien – zoals Loesje ook doet – Zal God nog in ons geloven?

Kijkend naar de goede en minder goede ontwikkelingen in onze samenleving van 2014 kregen leerlingen de mogelijkheid een antwoord te geven op deze vraag.

Hieronder volgen drie antwoorden van leerlingen.

*Peter van Lange,
docent Levensbeschouwing
Bonhoeffer College,
locatie Van der Waalslaan*

Zal God nog in ons geloven?

Ik geloof niet dat de wereld vroeger beter was, de mensheid heeft altijd al

oorlogen, racisme, enz. gekend. En nu is dat nog steeds zo, kijk maar naar IS.

God heeft absoluut niet de mensheid daarvoor gecreëerd, maar gelukkig zijn er nog steeds mensen die goed doen en naar Gods woord leven. De wereld heeft genoeg goede mensen gekend die deze aardbol op een geweldige manier hebben verbeterd. Die mensen inspireren dan ook andere mensen om goede dingen te doen, waardoor er op deze aardbol nog altijd mensen lopen met een goed hart. Maar niemand is perfect en ieder persoon heeft zijn beperkingen en fouten, er zal dan ook wel een tijd zijn waarin een persoon zijn keuzes en zijn leven gaat bekijken en inziet dat de weg die hij/zij begaat of goed of vreselijk verkeerd is. Een religie hoort dan advies te geven en die hoort je op het goede pad te brengen in je leven. Maar als een religie dan al verschrikkelijke standpunten heeft zoals mensen vermoorden om hun mening of mensen iets laten doen tegen hun wil, dan gaat het daar al verkeerd. Dan word je als het ware eigenlijk gehypnotiseerd en heb je zelf niet meer door wat goed en slecht is. God heeft ieder mens een eigen wil gegeven om zelf te beslissen wat hij/zij gaat doen met zijn leven en vanaf daar ligt het aan de mens zelf om te beslissen hoe die zijn leven gaat leiden. Ondanks alle fouten van de mens denk ik dat God nog in ons gelooft. Anders had God toch allang de wereld vernietigd? Ik geloof dat God ons allen nog spaart, omdat er geweldige mensen zijn die nog steeds leven naar Gods woord en het elke dag nog laten zien. En ik hoop dan



ook dat op een dag iedereen naar Gods woord zal leven en elkaar zal accepteren.

Ik geloof dat God nog wel in ons gelooft!

Maria Aho (2G1)

Zal God nog in ons geloven?

Voor mijn gevoel bestaat er niet iets als “geloven in God” of dat God in ons gelooft. Het ligt er helemaal aan hoe je opgevoed bent. Als een jongen gewoon, normaal leeft – niets verkeerd doet – maar gewoon niet in God gelooft omdat hij zo is opgevoed... Hij zou volgens mij gewoon in de hemel komen omdat hij niets verkeerd heeft gedaan op deze wereld. Voor mij is het leven op de aarde meer een beproeving; een beproeving om in de hemel te kunnen komen. Dus voor mij bestaat er geen “God gelooft in mij of niet”.

God let op ons en beproeft ons met slechte dingen.

Benjamin Onrust

Zal God nog in ons geloven?

Zal god nog in ons geloven is de vraag. Een vraag die vrijwel nooit beantwoord zal worden. God gelooft in de mensheid omdat hij goed is maar niet omdat de mensheid goed is. Mensen moorden, stelen, plegen overspel en zijn jaloers. God heeft dat niet zo bedoeld. Zoals in Genesis 6-9 daar wordt het verhaal van Noah verteld. In die tijd was het ook niet goed met de mensen. Ze moordden, stalen, pleegden overspel. God heeft daar een einde aan gemaakt en een zondvloed gestuurd. Eén familie spaarde hij, de familie van Noah. Maar nu is het niet beter. Maar God

heeft beloofd dat nooit meer te doen. De mensen zelf zijn ook hun vertrouwen in God verloren bijvoorbeeld vanwege oorlogen. Maar dat ligt aan de mensen zelf. We moeten blij zijn dat God van ons houdt wie we ook zijn en wat we ook doen. Maar er valt nog veel te veranderen dat weet iedereen.

Groetjes Eva Ilgun

‘Alfons Ariëns is een stoer voorbeeld!’

Met deze woorden prees Mgr. Hoogenboom afgelopen maand de inspirator van onze Enschedese studentengroep. Alfons Ariëns motiveerde de mensen om hem heen op vier aspecten: ten eerste godsdienstig en moreel. Daarnaast ook materieel en maatschappelijk. Bij Ariëns Katholieke Studenten richten we ons ook op godsdienstige en morele vorming. Op die manier bouwen we aan jongeren met karakter! Wij hebben onder andere een gebedsgroep, een muziekgroep en een studententeam dat ontmoetingen en activiteiten organiseert. Daarmee leggen wij een stevige basis voor een stoer christelijk leven, waarin we ons ook maatschappelijk en materieel leren inzetten. Bij ons ontmoet je studenten uit Nederland, Latijns-Amerika, Afrika, VS en Azië. Samen doen we allerhande inspirerende ervaringen op.

Op onze website staat precies wat wij komende weken in de planning hebben!

Ariëns Katholieke Studenten
Website: ariens.utwente.nl



International Catholic Community is back downtown!

5 jaar geleden begonnen wij op een studentenflatje in de binnenstad met Father Anthony, ITC-student en Jezüet uit India. Na wat aandringen stelde hij: zorgen jullie voor hosties, dan zorg ik voor een Mis in het Engels. We wendden ons tot Ariëns Katholieke Studenten. Deze klopten bij de Paulusparochie aan waar we een doosje hosties meekregen: the most precious gift we could receive! Zo konden wij in 2009 een eerste Internationale Mis vieren! Wij, dat is de International Catholic Community (ICC). De ICC bedient een bijzondere minderheidsgroep: internationale studenten en expats (niet te verwarren met immigranten). Aandacht wordt gefocust op mensen die kort voor werk of studie in Nederland verblijven: te kort om Nederlands te leren. Communicatie- en cultuurverschillen kunnen dan obstakels zijn om op gelijkwaardige manier te participeren. Daarom heeft deze minderheidsgroep bescherming en aanmoediging nodig om zichzelf te vertegenwoordigen. Bovendien hebben deze vaak jonge alleenstaanden nog geen vriendenkring. Wij vangen hen op als familie met een warm thuis. We verwelkomen hen als gasten in wie wij Christus eren, als pelgrims in onze St. Jacobusparochie. Op hun beurt brengen zij ons vanuit hun land, waar vaak volle geloofsbloei is, vernieuwende ideeën voor geloofsopbouw.

Terug naar dat flatje. Dat werd gauw te klein. Reden voor Ariëns Katholieke Studenten om de H. Pauluskapel bij de campus voor te stellen. Helaas

zou Father Anthony teruggaan naar India. Toen kwam pastoor Monnikhof in Enschede. Ariëns Katholieke Studenten nodigde hem uit ter kennismaking en zo werd de Internationale Mis hervat. In 2011 werd de Ariëns Music Ministry opgericht. Met hun enthousiasme moedigen zij samenzang aan. Van parochianen kregen we ons eigen Engelstalig Altaarmissaal, opnieuw een geschenk dat we met liefde gebruiken!

In 2013 vroeg de pastoor of we wilden verhuizen naar de St. Jacobuskerk. En nu is de ICC in één keer terug in de stad! Campusbewoners vinden dat minder leuk. Stadsbewoners vinden het prima! We hebben een eucharistieviering elke 1e, 3e en 5e zondag van de maand om 11 uur. De verhuizing betekende een scheiding met de Paulusgemeenschap, maar ook een nieuw en hoopvol 'huwelijk' met de Jacobusgemeenschap. In het begin leek alles a piece of cake. Maar het is toch nog goed uitvogelen hoe we na deze verhuizing de kudde weer kunnen opbouwen en on track krijgen. Daar werken we voor, vragen we uw gebed en betrokkenheid voor, zodat we alle hoop hebben dat het goed komt!

*Namens de ICC,
Het International Mass Team
Info: iccenschede.blogspot.nl*

Kloosterweekend voor jongeren

Beste jongeren,
In ons druk bestaan, waarin mensen vaak gehaast leven, is het mooi om af en toe tijd vrij te maken en tot rust te



komen. Daarom wil ik je uitnodigen voor het **kloosterweekend**, zodat je je accu weer even op kunt laden. Het thema is 'Haastige spoed is zelden goed.'

Het kloosterweekend is bestemd voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar en vindt plaats in Maarssen in het weekend van 23 t/m 25 januari 2015 (vrijdagavond tot en met zondagmiddag). De kosten zijn € 75,- p.p., maar vanwege subsidie hoeft je **maar € 50,-** te betalen. Dit is inclusief overnachting, maaltijden en programma. Mochten de financiën een probleem zijn, overleg dan even met de organisatie. Opgave kan tot 17 januari. Voor meer info zie de website: www.katholiekenschede.nl

Hao Tran. Tel.: 06-16842077
E-mail: tran@aartsbisdom.nl

CATECHESE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN



Voor wie

Voor alle kinderen van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*.

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen graag de kinderen spelerwijs over het leven van Jezus vertellen en hen laten ontdekken wat het katholieke geloof voor kinderen betekent.

Wanneer

Elke 2^e zaterdag van de maand van 10.00 – 11.30 uur. *Parochiezaal Jacobuskerk* (parkeren voor en achter de kerk met de auto is mogelijk).

Thema

10 januari 2015

“Doop van de Heer”

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar

Linda : lindaterbraak@live.nl

Begona: bferpan@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl



Opvang voor kinderen < 4 jaar.

We zijn op zoek naar een studente, pedagogisch medewerker of een moeder die het leuk vindt om op de peuters te passen tijdens de kindercatechese. Mail gerust.

*Een uniek geschreven
Kerst voorleesboek*

Voorleesboek met
bijkomende CD-Rom met
illustraties in jpg en pdf **€ 12,50**

Schrijfster Luc Nieuwland is erin geslaagd om aan de hand van het evangelie van Lucas en Mattheus een welhaast Walt Disney-achtig kerstverhaal te schrijven. Het verhaal is voorzien van veel prachtige en geestige illustraties en is bij uitstek geschikt om de kinderen met Kerstmis voor te lezen. De meegeleverde CD-Rom bevat alle illustraties die u tijdens het voorlezen kunt projecteren op uw televisie of beamer.

Verkrijgbaar bij:
Uitgeverij Boekenbent te Barneveld,
ISBN 97894-6203-127-2
Uit in IJsselstein (bibliotheek), tel. 030 688 72 73
Boekhandel Logica, te IJsselstein, tel. 030 687 41 29



Kroniek

Gedoopt

Behorend tot de H.Pauluskerk:

2 november: Caylee - Mackenzie Noëlle Wever (14-02-2014)
dochter van Carlos en Cathy Wever.

16 november: Floris Noah (22-08-2014), zoon van Nicky ten
Cate en Leonie ten Cate-Meulenbroek



Behorend tot de St.Jozefkerk:

9 november: Louk Bernardus (3 mei 2010) en Feline Helma Marielle (21 juni
2008) Bruinink, zoon en dochter van Wouter Bruinink en Anouk Nijhuis.

9 november: Lina Brigit Ine (28-8-2014), dochter van Stefano en Ellen Golia-
Niemeijer.

Behorend tot de Jacobuskerk:

9 november: Aron Jan Harun (09-06-2014), zoon van Uwe en Edith Breuch-
Poczwadowski.

Opgenomen in de R.K.-kerk:

6 november: mevrouw Juliette Jonker en de heer Edward Frisken.

28 november: de heer Henny te Vaarwerk en de heer Michel de Groot.

Tevens werd aan mevrouw Loewana Weiss en de heer Edward Frisken het
sacrament van het **H. Vormsel** toegediend.

Vol van Gods Geest gingen zij in Jezus' spoor –

En wij: gedoopt, gevormd,

Willen ook leven met elkaar,

Vol liefde en vol vuur,

En in gerechtigheid, altijd door



Overleden

Verrijzenis des Heren

29 oktober: Jo Brouwer-Poorthuis, op de leeftijd van 85 jaar.

Ze woonde in de Cromhoff.

St.Jan-H.Michaëlkerk

14 november: Bernardus Antonius (Antoon) Bossink, weduwnaar, op de
leeftijd van 92 jaar. Hij woonde in de Cromhoff.

15 november: Hendrika Wilhelmina Maria van het Reve-Bult, weduwe, op de
leeftijd van 75 jaar. Ze woonde aan de B.W. ter Kuilestraat 348.





KIEK KInd Enschede en Kesmis

20 december kun je naar **Kinderboerderij Noord**. Hoe zat het ook al weer met het Kerstverhaal? En wat vieren we met kerst? Van 13.00 tot 17.00 uur wordt dit je duidelijk gemaakt! Er zijn herders en er is een levende kerststal waar het kerstverhaal wordt verteld. Natuurlijk vergezeld van gezellig kerstmuziek en het zingen van

liedjes. Het fanfare orkest De Bazuin treedt op. Er is een gezellig Kerstmarktje en je kunt (gratis) broodjes bakken boven het vuur!



De kerstvoorstelling "*Geef mijn mijn stal terug*" was vorig jaar een heel groot succes. Zo leuk dat hij dit jaar terug komt! Dit jaar spelen er kinderen van Basisschool De Windroos en OBS Glanerbrug mee.

Op die scholen en in het Wilminktheater wordt hard gewerkt om een mooie voorstelling neer te zetten. Bestel kaarten bij:

www.wilminktheater.nl/kesmis
of kiek op FB waar gaat 't opan met kesmis? Noar Eanske!



Redactie **B Elfrink**





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*
Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: lfgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringrooster achter in deze
Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Donderdagavond om 18.15 uur

Laatste zaterdag van de maand om
12.00 uur het Angelusgebed.

Nova et Vetera

Eind oktober werd met het Gloria van Vivaldi door de Petra Singers de concertagenda van de Jacobuskerk najaar 2014 ingeluid. Een week later konden vele bezoekers van een prachtige uitvoering van de Mariavespers van Monteverdi door kamerkoor Canteklaer genieten en op vrijdag 7 november stond het derde concert op de rol. Nova et Vetera, volgens de poster. Nieuw en Oud, liturgische gezangen door kamerkoor Exicon en het koor Schola in Gregorio. Eigenlijk hadden we niet echt een beeld van dit concert, er waren amper voorbesprekingen geweest, we lieten ons verrassen.....en.... verrassend was het!

Onverwacht bezoek

“Kunnen we iets eerder komen, we moeten nog even repeteren met beide koren..”. Die vraag kwam op vrijdagmiddag per mail binnen. Dus snel thuis eten en hup, weer op de fiets richting Oude Markt om de deur van de kerk open te doen.

Bij aankomst zie ik een clubje mensen op de stoep staan en ik roep dat ik



de voordeur van de kerk van binnen-uit open zal doen. Dat wordt met instemming begroet! Zo gezegd, zo gedaan. Ik open de hoofddeur van de kerk en begroet de mensen van het koor en degene die voorop loopt geeft me een warme hand: “Hoi, Herman”, stelt hij zich voor. “Hetty”, antwoord ik en glimlach. “Gin spatader aans”, denk ik bij mezelf. Dus dé Herman Finkers komt vanavond Gregoriaans bij ons zingen! Met alle anderen van het koor natuurlijk, maar toch. Even later kom ik in de sacristie en zie Herman gebogen over de bladmuziek aan tafel zitten. “Hoe ist eigenlijk met Jan Kortstee?” vraagt hij. “Heel goed”, antwoord ik, “hij was hier vanochtend nog”. “Hij heeft ons getrouwd”, vertrouwt hij me toe, “zou leuk zijn hem te zien”. Inmiddels is ook Ans gearriveerd en hebben we samen alle randzaken als schone toiletten, verlichting, geluid, kaarsen aansteken etc. geregeld. We besluiten Jan op te bellen en een kwartier voor aanvang van het concert zit hij in de banken.

Het concert kan beginnen, we gaan ervoor zitten.



Ademloos...

Al bij de eerste klanken wordt duidelijk dat dit een heel bijzonder concert gaat worden. Liturgische gezang- en, door het Schola koor gezongen in

een uitvoering van zo'n 1000 jaar geleden, door het koor Exicon aansluitend gezongen in een modernere uitvoering. Ubi Caritas et amor, Pater Noster, Rorate... en nog veel meer. A capella. Anderhalf uur ademloos geluisterd, zelden zo iets moois en ingetogens gehoord. Na afloop een lange staande ovatie. Het laatst gezongen lied wordt nog een keer herhaald. Daarna napraten. Niet alleen door Jan en Herman. Een hele mooie avond. Dat is het fijne van vrijwilliger zijn. Niet alleen de onverwachte ontmoetingen. Maar vooral ook de bijzondere momenten die je met elkaar kunt delen. En deze avond komt zeker in onze top 10 te staan! Als dit de opmaat is voor de concerten die nog komen gaan, luiden we een heel bijzonder jaar op een prachtige wijze uit.

Wat hebben we nog voor u in petto:

13 december 17.00 uur zes koren kerstconcert georganiseerd door kamerkoor Canteklaer

20 december 16.30 uur Volkskerstzang

21 december 20.00 uur Herman van Veen (kaarten via Wilminktheater)

Pater Joseph Kockelkoren

Afgelopen maand was pater Kockelkoren weer een aantal dagen te gast in de pastorie aan de Langestraat. Hij is zoals dat zo mooi heet, 'n priesterzoon van de Jacobuskerk. Eens in de drie jaar komt hij naar Nederland en logeert dan een aantal



dagen in de pastorie van de Jacobuskerk bij pastoor André Monnikhof.

Wie is eigenlijk deze Franciscaner pater Joseph Kockelkoren o.f.m. ?



Pater Kockelkoren is geboren in 1934 aan de Korte Haaksbergerstraat in Enschede, waar zijn ouders 'n herenmodezaak hadden.

Na zijn studie werd hij in mei 1964 in de Jacobuskerk tot priester gewijd en in oktober van dat jaar vertrok hij op verzoek van de provinciaal overste als missionaris naar Brazilië. Tot op de dag van vandaag woont en werkt hij daar en verblijft hij samen met 14 medebroeders in een klooster in de stad Divinópolis in het zuidoosten van Brazilië. Hij gaat daar 4 tot 5 keer in de week voor in een Eucharistieviering ergens in 'n parochiekerk of in de kloosterkerk.

Pater Joseph heeft nog altijd warme gevoelens voor de Jacobuskerk. Stee-

vast leg ik met hem allerlei bezoekjes af naar oude bekenden. En dat worden er natuurlijk steeds minder. O.a. de priesters Bertus Schoorlemmer en Theo Siegmund waren goede bekenden van hem, maar zij zijn inmiddels overleden.

Verhalen van vroeger

Vaste prik voor Joseph is 'n bezoek aan de katholieke begraafplaats aan de Gronausestraat, waar hij bij elk graf van een bekende (of zijn familie) even stilstaat om 'n Onze Vader of Wees Gegroet te bidden. Daarbij vertelt hij dan soms aandoenlijke verhalen van vroeger. Eén daarvan wil ik u niet onthouden. Het gebeurde op 1 april 1945, toen Joseph als misdienaar in de Jacobuskerk was. In die viering was ook dokter Thiadens aanwezig, die in het verzet had gezeten. Dokter Thiadens verliet plotseling halverwege de viering de kerk, waarna hij naar alle waarschijnlijkheid in handen is gevallen van een paar (achtergebleven!!) Duitse soldaten die hem hebben doodgeschoten.

Een traan en een lach.....

“Toen dit even later bekend werd moest iedereen huilen”, zegt Joseph en het emotioneert hem nu nog steeds. Maar pater Joseph heeft ook veel gevoel voor humor en speelt graag toneel. Dat merkten wij onlangs, toen hij aanschoof bij de vrijdagochtend koffietafel in de pastorie en op zijn geheel eigen manier o.a. vertelde over zijn favoriete voetbalclub in Brazilië. Weer tranen, maar nu van de lach, die aan de overzijde van de Oude Markt nog te horen moet zijn geweest!



Afgelopen zondag moest ik weer denken aan pater Joseph tijdens de prachtige herdenkingsdienst van Mgr. Dr. Alphons Ariëns in de Jacobuskerk. Kapelaan Ariëns gooide de dekens van boven uit het raam naar beneden voor mensen die ze nodig hadden. Hij gaf van het weinige dat hij bezat veel weg aan de armen, het is met pater Joseph niet veel anders gesteld. Hij leeft in volstrekte eenvoud en bezoekt o.a. elke donderdagmorgen de gevangenis in zijn woonplaats om - zoals hij zelf zegt - de mensen daar een hart onder de riem te steken en samen te bidden!

Ik beschouw het als een voorrecht, dat ik tijdens zijn verblijf in de Jacobuspastorie een paar middagen met hem "op stap" mocht gaan!

Jan Kattenpoel Oude Heerink

Aanvulling van pastoor Monnikhof

Pater Kokkelkoren heeft onlangs in stilte zijn 50-jarig priesterfeest gevierd. Hij heeft laten weten, dat hij voor zijn goede werk als pastor voor jonge mensen, die in Brazilië in de gevangenis zitten, geldelijke bijdragen van onze kant zeer op prijs zou stellen. Als U iets wilt geven, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL32ANBA0605415978 ten name van H.M. Kokkelkoren. Bij voorbaat dank voor Uw giften.

Pater Kokkelkoren is nog tot 5 januari op verlof in ons land.

Alpha course Jacobuskerk Enschede



In the parish hall behind the Jacobus Church in Enschede, a group of people gather every Thursday to think and talk about Jesus, the New testament, prayer, the Holy Spirit and other questions that bother them with regard to Christianity. The aim is one - all seeking to learn more about God and faith - and that unites us despite of the fact that we could not be more different with regard to where we come from, who we are and how we think. We have women and men, young and less young, those who can sing and those who can listen, those who speak beautiful Dutch, even Twents and those who just try to formulate a message in words that come in any language. We read the book of Nicky Gumbel, listen to the guidance of Paul and Cecilia van Blijswijk. We share our thoughts and bread, and we collect some food for the mind for the rest of the week.

Endre Ruttkay, afkomstig uit Hongarije. Hij neemt samen met zijn vrouw Adrienne deel aan de Alpha cursus.



Angelus gebedsvieringen

“Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat.

Ik zal u rust en verlichting schenken.”

Als onderdeel van de nieuwe vorm van vieren zijn we eind september gestart met de Angelus gebedsdienst op de laatste zaterdag van iedere maand.



Werd de eerste viering door een handvol belangstellenden bezocht, de tweede keer mochten we al heel wat meer bezoekers verwelkomen.

Sommigen nieuwsgierig, anderen heel bewust gekomen na het lezen van de aankondigingen.

Na iedere viering wordt geëvalueerd. Zo hebben we besloten, ook na de Angelus viering een kop koffie of thee aan te bieden aan de bezoekers. Dat biedt een goede gelegenheid om de mening van de bezoekers te peilen en het programma waar nodig voor de volgende keer bij te stellen. Dat blijkt niet nodig: de bezoekers zijn enthousiast over de stilte, de spirituele Taizé liederen, het branden van de kaarsen en de lezingen. Hadden we tijdens de eerste viering een pianiste en zanger, bij de tweede viering voegde zich daar spontaan een violiste bij. Zo vormt zich een nieuw muziekgezels-



schap: Het Angelus trio, wellicht in de toekomst kwartet, kwintet.....

Ook nu weer bezoekers uit diverse landen. We zijn op de goede weg. En hopen ook u te mogen begroeten tijdens de volgende Angelus gebedsviering:

Zaterdag 27 december a.s. om 12 uur, direct na het luiden van het Angelus klokje!

Namens alle vrijwilligers van de Jacobuskerk wensen wij u een zalig kerstfeest en voor het nieuwe jaar:

Vrede en alle goeds!





St. Jozef

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken
in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de
maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Zijn we bijna klaar met het formeren van een nieuwe locatieraad, krijgen we de mededeling dat de locatieraad gaat verdwijnen.

Als ons uitgelegd wordt waarom, dan kunnen we het wel begrijpen; op zich is het ook wel een goede ingreep. Nu zal de aandacht uit moeten gaan naar het formeren van een beheerscommissie en pastoraatsgroep.

Waarschijnlijk leest u in deze Pelgrim wat en hoe het een en ander verandert.



- **De Sint Maarten gezinsviering, voor het eerst in de vorm van een gebedsdienst, was een genot om mee te maken.** Het kinderkoor van de paus Joannesschool onder leiding van Marjan Vleeming was goed op dreef. We hebben afscheid genomen van een viertal vrijwilligsters die zich jarenlang hebben ingezet voor onze gezinsvieringen. Loes, Nicole, Jolanda en Els nogmaals onze hartelijke dank.

- **Zoals bij alle locaties** staat er ook in de Jozefkerk een krat die u voor of na de zaterdagavond- of zondagviering kunt vullen met houdbare voedselproducten. Omdat wij weten dat dit lastig voor u kan zijn, bieden wij ook de mogelijkheid om uw voedselproducten naar het parochiecentrum te brengen. Iedere ochtend van 9 tot 12 behalve vrijdags. Natuurlijk staat er altijd een kopje koffie voor u klaar.

Wekelijks komt de voedselbank uw bijdrage ophalen.

- **Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering om 9.30 uur.** Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn: besteed dan a.u.b. alsnog even uw aandacht aan de actie **KERKBALANS.**

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en de locatie Noord.

ABN-Amro bank
NL78ABNA0445107324 of
ING-Bank NL42INGB0003044773
Beide t.n.v. St.Joseph Enschede

- **Eerste kerstdag is de Jozefkerk van 11.00 tot 16.00 uur open.**

U bent van harte welkom en u kunt o.a. onze mooie kerststal bewonderen. De familie ter Brugge zal u met veel enthousiasme begroeten.

- **Op de website van katholiek Enschede vindt u een mooie video gemaakt door Willie Smit** over de viering in de St.Jozefkerk van 7 september 2014.

- **Vanaf januari 2015 wordt er iedere 3^e zondag van de maand een kinderwoorddienst** gehouden. Dus noteer a.u.b. alvast 11 januari, 15 februari, 15 maart en 19 april in uw agenda.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatieraad,

Jos Marsman tel. 053-4355320
jos.marsman92@gmail.com





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag- en donderdag-ochtend van 9 tot 12 uur.

Buiten de openingstijden voor uitvaarten:

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter in deze Pelgrim.

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk.

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdagavond **3 januari 2015**, na de viering, is er de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, waarvoor u allen van harte wordt uitgenodigd.

De Locatieraad en Pastoraatgroep



Dat God in ons geboren mag worden

Terwijl deze Kerst wens tot stand komt, wisselen de vreselijke beelden van de oorlogen, geweld en natuur-rampen op tv elkaar voortdurend af.

Ook in het midden van deze puinhopen worden kinderen geboren.

Zonder noemenswaardige hulp dient zich nieuw leven aan te midden van totale ontredde-ning.

Met Jozef en Maria ging het niet veel anders. Opgejaagd door een opgelegde volkstelling, kwam er een kind.

De omstandigheden waren armoedig en hun tijdelijk onderdak was niet meer dan een schuur.

Elk jaar vieren we met Kerstmis de geboorte van Jezus, we zien dat God dan in onze geschiedenis treedt.

Met Kerstmis zoeken we sfeer en de aanwezigheid van familie en vrienden. En we halen alle mooie dingen van zolder; een kerststal-letje, een kerstboom met glinsterende ballen, engelen en sfeervolle kerstmuziek. En we voegen er nog wat kaarsjes en lekker eten bij. We sturen kerstkaarten met mooie wensen naar mensen om wie we geven. De laatste dagen van het jaar vieren we met veel lichtjes. Maar als je dat allemaal even wegdenkt blijft de kern over: Maria krijgt een kindje: Jezus wordt als zoon van God geboren. Je hoeft je er alleen maar voor open te stellen.

Wat zou het mooi zijn als we ons hart weten om te bouwen tot een kribbe, waarin God geboren kan worden.

Dit wensen wij u en onszelf deze Kerst van harte toe.

De pastoraatgroep

Jubileumfeest Ariënskoor Ariëns-gedachteniskerk Goede Herderkerk

Dit is (zo ongeveer) de toespraak die voorzitter Hennie Kloppers na de jubileumsviering hield!

Hij heeft zich daarbij laten leiden door de notulen van bestuursvergaderingen uit de dertiger jaren en daarna. Maar zegt hij "Verwacht U echter geen historisch overzicht". In 1929 op 4 september was de begindatum. Er meldden zich al gauw 46 leden, later zelfs totaal 54, maar velen zijn afgewezen en -gegaan wegens gebleken ongeschiktheid. In 1934 bv. was het aantal al teruggebracht tot 20 leden. Naast leden kende men ook aspirant leden. Die mochten wel de repetities bijwonen en af en toe meezingen. Kwamen ze van een ander kerkkoor van buiten de stad of uit het eigen jongenskoor, dan duurde de proefperiode 6 maanden, in de andere gevallen 1 jaar....

In de oprichtingsvergadering kwam als eerste aan de orde de contributie en de boetes bij verzuim van repetitie en uitvoering (men zag de bui al hangen...)

18 februari 1930: "Deze vergadering is uitgeschreven omdat enige leden het niet eens waren over het boetestelsel. Juist dezelfde leden zijn niet op de vergadering aanwezig..." Ook klinkt het dan al: "De leden moeten zich netjes gedragen tijdens de diensten". In de eerstvolgende jaren worden zelfs 2 leden geschorst en 1 geroyeerd omdat ze zelfs slaande ruzie hebben, in en vóór het kerkgebouw.

Een verzuchting tijdens de jaarvergadering in 1931: "Met de repetitie gaat het altijd goed, en als er zondags gezongen moet worden is het knudde"... In 1932 wil het bestuur enige leden schorsen, omdat ze al drie maanden hun boetes niet betaald hebben. Vanwege werkloosheid van sommige koorleden wordt gevraagd om enige clementie. In datzelfde jaar neemt de hr. Molenaar de dirigeerstok



over van Franz Celle die dan nog alleen organist is. Er komt een 2 ploegenstelsel voor het Lof en de Vespers. De boete voor verzuim bij Lof en Vespers bedraagt dan resp. 5 en 3 cent, voor Hoogmis en repetitie 15 ct. Voor het St. Caeciliafeest belooft de pastoor voor elk koorlid een fles wijn met daarnaast voor het hele koor 50 sigaren!



De 2^e Wereldoorlog geeft het koor nogal wat problemen: Uit de notulen van 1941: "Er is dit jaar geen koorreisje, door de distributie is er geen drank en eten te verkrijgen. Organist Franz Celle is naar Duitsland vertrokken om zijn vaderland te dienen. Alle jaren is het repetitiebezoek een aanhoudende zorg, maar deze jaren zijn er verzachtende omstandigheden: Door de verplichte verduistering 's avonds is het niet mogelijk te repeteren in de gebruikelijke uren op donderdag". Als later in 1944 ook nog de maatregel afkomt dat men zich i.p.v. 10 uur 's avonds al om 8 uur niet meer op straat mag begeven, wordt de repetitie verplaatst naar de zondagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Na 1 april gaat men dan weer over op de donderdag, maar: Eerst naar het Lof om 19.30 uur (ook verplicht!!) en daarna de repetitie van 8 tot 9. In 1944 wordt omtrent de contributie het volgende bepaald: "In verband met razzia's en andere kwalijke omstandigheden, waardoor

meerdere koorleden moeten onderduiken, wordt vanaf de maand juli de verplichte betaling van de contributie opgeschort"! Het 12½ jarig bestaan 5 juli 1942 werd als volgt gevierd: Om 7.00 uur H.Mis tot intentie van leden en familie. Daarna een gezamenlijk ontbijt bij A.B. Om 10.30 uur de plechtige Hoogmis! 12.00 uur: Receptie bij A.B. Om 16.00 uur een

plechtig Lof. 's Avonds een feestelijke bijeenkomst bij A.B met diner !!..... In 72½ jaar kan er veel veranderen...

Uit het jaarverslag van 1940: "Koorlid V. bedankt de vergadering en met name het bestuur voor het verschuiven van de leeftijdsgrens van 60 jaar naar 65 jaar"! Toegepast op de situatie van ons koor nu: Het Ariënskoor zou bestaan uit 7 dames en 1 heer!! Vanuit het jongenskoor kwam er gelukkig ook versterking. 6 Jongens mochten kort na de oorlog toelatingsexamen doen, 5 slaagden en werden dus aspirant-lid. Het repetitiebezoek wordt pijnlijk nauwkeurig bijgehouden: Aantal repetities in 1946: 38. Totaal verzuim in die 38 keer: 361 personen oftewel 9,5 personen per avond. Ook een nieuwe boetebepaling zette de zondaars niet op het rechte pad: 1^e verzuim: f 0,25, 2^e verzuim: f 0,50. 3^e en volgende keren: f 1.-. Voor Lof en Vespers f 0.10.

Verzuchting in de na-oorlogse jaren: "De neomisten in onze parochie vragen wel



extra veel repetities". In 1948 vertrekken 2 leden als militair naar Indië. De koorleden worden verzocht tabaksbonnen ter beschikking te stellen voor een naar de militairen te sturen pakje.

Enige notulen: *Als het dameskoor op de 1^e zaterdag van de maand tijdens het Lof zingt, moeten de heren niet op het koor komen: (omdat de animo onder de jeugd in de 70-tiger jaren slonk werd in heel wat kerken het jongenskoor vervangen door dames). *Wanneer voor na een huwelijksmis het Ave Maria is besteld, moet dat ook gezongen worden, en geen andere Marialiedjes; dit is de wens van verscheidene bruidjes.

In 1949 op 24 mei overlijdt de President, pastoor Geertman, pastoor Jägers wordt z'n opvolger. Die voert onmiddellijk een verandering in: De zondagse Vespers van 15.30 uur wordt vervangen door een Lof om 17.30 uur. Ook de Hoogmis van 8.30 wordt verschoven naar 9.15uur, een voor ons zangers meer geschikte tijd.

Door de bouw van vele woningen in de wijk ten westen van de Brinkstraat en ten zuiden van de Varviksingel hoopt het koor nieuwe leden te kunnen verwelkomen.

Op 3 juni 1950 keert ons lid B. Brinkhuis jr. en op 2 juli ons lid Fr. Brosschot terug uit Indonesië. Beiden werd een serenade gebracht. (de nieuwe fiets kregen ze wel van de buurtbewoners...).

Met Kerstmis 1951 bespeelt de dan 15 jarige Herman Kloppers het orgel tijdens de Nachtmis. Hij wordt daarvoor beloond met gratis orgellessen van de dirigent/organist Jacques Op de Coul.

In 1952 willen 2 personen uit de Jacobusparochie lid worden van het H.Hartkerkoor. De pastoors van de dan 5 parochies in Enschede hebben echter afgesproken dat dat niet geoorloofd is.

Voor het eerst zingt het koor in 1952 tijdens de plechtigheden in de Paasnacht: van half 11 tot 12 uur. Daarna begint de

plechtige Paasmis. Met Kerstmis zijn er 2 Nachtmissen de eerste om 3.00 uur met het jongenskoor en om 5.30 uur alleen voor het herenkoor.

In 1953: "Een reeds lang gekoesterde wens ging dit jaar in vervulling: er werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. De eerste steenlegging vond plaats op 8 augustus. De liturgische gezangen werden vanzelfsprekend door ons koor uitgevoerd."

Op 19 augustus komt in Limburg bij een uitstapje van de misdienaars koster Henny Hilgeholt om het leven. Hij was vanaf de oprichting lid van het koor.

In 1954 zijn er voor het eerst avondmissen: op de 1^e vrijdagen en op bijzondere feestdagen. Op zondag 17 oktober is er de plechtige Hoogmis bij de ingebruikname van de nieuwe kerk. Helaas is het orgel dan nog niet geplaatst.

In 1955 wordt het dekenaat Enschede ingesteld, totaal 16 parochies! Ook wordt in dat jaar tijdens de Paasviering voor het eerst het orgel gebruikt, ook al is het nog niet helemaal afgebouwd. Eerst met Kerstmis is het orgel compleet. "Van een officiële inwijding en bespeling werd afgezien in verband met de bouw in gedeelten...."

In 1957 treedt voor het koor een grote verandering in: Er komt nog meer volkszang. (In onze parochie was het al 2 x per maand!). De vaste gezangen worden allemaal volkszang. Alleen op hoge feestdagen kunnen er nog meerstemmige missen uitgevoerd worden. Het koor valt uiteen: slechts 8 leden doen aan de vernieuwing mee. Kapelaan Braem weet uiteindelijk de plooiën glad te strijken. Hij leeft bij vele koorleden voort als de grote volksmisleider!

Ik maak een grote sprong in de tijd: Op de jaarvergadering op 31 januari 1963 werden door de toenmalige president Pasman 6 nieuwe leden geïnstalleerd. Eén naam schiet er voor ons uit: Ben Bevers!



Onze nestor qua dienstjaren, één der trouwste leden en lid van het bestuur als secretaris en penningmeester.

Ik wil hierbij de wetenswaardigheden van het koor op z'n beloop laten. Mocht u iets willen weten dat na 31 januari 1963 in en rond het Ariënskoor is voorgevallen, dan trekt u Ben maar aan de jas.

Anno 2014 is het Ariënskoor onder de bezielende leiding van Paul Kempers een mix van leden van het vroegere herenkoor, van het vroegere dameskoor, het "Rouw en Trouwkoor" en leden van het koor van "De Goede Herder", die onder leiding van Gerard en Clemens Theusink meer dan 40 jaren de diensten in de Carmelkerk op de Velve hebben verzorgd. En nog steeds zijn er nazaten van koorzangers van het eerste uur in het Ariënskoor actief!



Beckers 25 jaar koorlid. Zij hebben alle drie afgezien van de gebruikelijke medaille van de St. Gregoriusvereniging. Dat bespaarde de Ariënslocatie ongeveer 280 euro

Thea Elfrink

Toespraak Guus Berkien,

vicevoorzitter parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere met o.a. de volgende tekst bij de *Uitreiking van de Jacobusinsignes aan:*

Marlies Theusink – Wiefhoff

Marlies was 40 jaar lid van het Goede Herderkoor, waar haar man Gerard dirigent van was en diens broer Clemens organist. Na de samenvoeging van de parochies Goede Herder en Heilig Hart werd Marlies lid van het Ariënskoor en was ze op velerlei wijzen ook anderszins actief als vrijwilliger. Zelfs nu als 75-plusser doet Marlies nog volop mee als lid van de kaartknipclub, de Zonnebloem



Vandaag is het feest! Gedurende 85 jaren hebben velen zich ingezet voor de muzikale begeleiding van missen, loven, vespers en andere vieringen. Wij mogen als koor best trots zijn, dat we na alle verwickelingen door de jaren heen die tradities konden voortzetten.

Aanvulling:

Hennie Kloppers 50 jaar koorlid, Johan Jongbloed 40 jaar koorlid en Mieke

en als bezorger van Pelgrim. Het wordt tijd haar voor al die inzet te belonen. Daarom heeft het parochiebestuur besloten Marlies Theusink-Wiefhoff het St. Jacobusinsigne toe te kennen.

Benny Bevers heeft veel pastores zien komen en gaan. Hij was namelijk al parochiaan toen Braem hier nog als priester werkzaam was. Benny zong al in het Ariëns-jongenskoor. Bij zijn 60-jarig lidmaatschap kreeg hij de Gregoriusmedail-



le. Hij is het langst lid van alle koorleden en een heel kundig penningmeester. De jaarrekening en het jaarverslag zijn altijd prima op tijd en goed op orde. Ook al woont hij al lange tijd in Lossler hij is katholiek Enschede trouw gebleven en na een korte afwezigheid wegens ziekte zingt hij gelukkig weer.

Voor zoveel jaren trouwe dienst wil het parochiebestuur Benny graag eren met het Jacobusinsigne.

Miep Pluijmers-Oosten. Miep eren we vanwege haar grote inzet en betrokkenheid gedurende vele jaren. Lid van de Stuurgroep, betrokken bij het dekenaat, lid van de werkgroep Oecumene, Lector, lid van het liturgisch beraad, vertegenwoordiger van de Ariënsgedachtenis bij het roosteroverleg en sinds 2010 lid van de pastoraatgroep. Ik word al moe van het voorlezen. We weten al geruime tijd dat Miep ernstig ziek is; maar als het kan is ze nog steeds actief en daarmee een voorbeeld voor velen. Voor al die inzet en voor alle betrokkenheid is de parochie St. Jacobus de Meerdere Miep heel erg dankbaar en we laten dit insigne vergezeld gaan van onze beste wensen.

Aanvulling van Laurette Heetbrink

Zondag 16 november 2014 is er met veel belangstelling het 85-jarig bestaan van het Ariënskoor gevierd. Tevens werd herdacht dat de Ariënsgedachteniskerk 60 jaar bestaat en de Goede Herderkerk en koor 50 jaar geleden zijn ontstaan.

Er was een feestelijke viering met als voorganger emeritus pastoor Kortstee en met prachtige zang van het jubilerende koor. Daarna een drukbezochte en gezellige receptie.

Voedselbank

We willen de voedselbank in deze advent-tijd extra onder uw aandacht brengen, zodat de hulpbehoevenden ook deze

maand een goed voedselpakket kan worden gegeven.

De voedselbank verstrekt wekelijks aan ongeveer 560 huishoudens en gezinnen in Enschede en Haaksbergen een voedselpakket. De inhoud daarvan is afhankelijk van de levensmiddelen (en andere producten) die ze gratis ontvangen van bedrijven, instellingen, kerken, scholen en particulieren. Zij werken alleen met onbetaalde vrijwilligers en helpen mensen die echt niet meer rond kunnen komen. De mensen die aankloppen bij de voedselbank zijn b.v. mensen met hypotheekschulden, ontslag, scheiding, een forse hypotheek, faillissement, schulden, een schuldsanering die nog op gang moet komen... Talloze situaties maken dat mensen van alle rangen en standen fors in de knel kunnen komen. De hulp is tijdelijk en de meesten kunnen zich na een paar maanden hulp weer zelf redden.

Om nu deze mensen met de kerst in aantocht een extra gevuld voedselpakket te kunnen geven is uw hulp hard nodig. U kunt houdbare producten of uw geldelijke bijdrage (wij kopen daar dan producten van) in het krat achter in de kerk leggen. Ook kunt u het afgeven in ons secretariaat op dinsdag of donderdag morgen.

*Namens de pastoraatgroep
Marianne Oosterveld*

Wijziging openingsdagen secretariaat Ariënsgedachteniskerk

Met ingang van november is het secretariaat alleen geopend op dinsdagmorgen en donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

De Locatieraad en Pastoraatgroep





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,

Mail: stpaulusparochie@home.nl
Maandag 09.30 - 11.00 uur

Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

NIEUWS PASTORAATGROEP & LOCATIERAAD

Nachtmis H. Pauluskerk

Zondag **24 december** is er om **20.00 uur** Eucharistie viering in de H. Pauluskerk m.m.v dames-herenkoor. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in de J.P. zaal.

SLOTVIERING 4 JANUARI

Beste parochianen u bent allen van harte uitgenodigd om op **zondag 4 januari 9.30 uur**, voor de plechtige Slotmis in de H. Pauluskerk, op het hoogfeest van “Openbaring des Heren, ook wel Driekoningen”.



Na afloop van de Eucharistieviering bent u van harte uitgenodigd voor de receptie in de JP zaal.

Het liturgisch gezang wordt verzorgd door het dames – herenkoor van de locatie H. Pauluskerk. Er is ook voor de kinderen een kinderwoorddienst.

Tevens is er de mogelijkheid voor de nabestaanden van overleden parochianen, om na deze viering het gedachtenisplaatje van de overledene mee te



nemen. Voor de niet opgehaalde plaatjes, zal een nieuwe plek gevonden worden in de St. Jozefkerk.

Katholieke Poolse gemeenschap

De katholieke Poolse gemeenschap wil bij deze u allen van harte bedanken voor al die jaren dat zij gebruik mochten maken van de H. Pauluskerk en kapel.

Het waren fijne jaren waar we met elkaar hebben samengewerkt.

We willen jullie gemeenschap veel gebed en sterkte toewensen voor de overgang naar de nieuwe gemeenschap Noord.

We vragen ook uw gebed voor de toekomst van onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet en dank en Gods Zegen over de nieuwe gemeenschap.

Pastoor ks. Tadeusz Koziński S. Chr.

Poolse parochie OLV van Czestochowa van het Aartsbisdom Utrecht

Welkomst viering St. Jozefkerk

Op **zondag 11 januari** op het feest van de “Doop van de Heer” is er om **9.30 uur** een Eucharistieviering in de **St. Jozefkerk** in het bijzonder voor de verwelcoming van de parochianen van de gewezen locatie H. Paulus.

De Eucharistieviering wordt mede ondersteund door de vrijwilligers van de locatie H. Paulus in samenwerking met de zanggroep St. Joseph.

Bij deze vragen we aan de parochianen die zich willen inzetten voor de nieuwe gemeenschap Noord, om zich op te geven als vrijwilliger voor koster, collectant, lector, acoliet, misdienaar, koffieschenken etc.

Vragen over de sluiting H. Pauluskerk

Heeft u vragen omtrent het sluiten van de H. Pauluskerk en het aansluiten bij de nieuwe gemeenschap Noord in de St. Jozefkerk, neem dan gerust contact op met het H. Paulussecretariaat of de leden van de pastoraatgroep of locatieraad of de diaken Paul van Blijswijk. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en indien nodig te begeleiden.



Luc.2, 10

Ik breng een blijde boodschap uit het klooster Frenswegen!

Kerst, de Herders in het veld!

(Bron: Thea Elfrink)





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten Coördinatrice:

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkbalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 29 dec. '14**

(Periode: 18 jan. t/m 22 febr. 2015)

Webmaster: Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering:

Op 26 december, (2^e Kerstdag) is

Eer om 10.15 uur een Kerst-

viering met de

bekende missie-

pater Jan Gies-

selink met zang

van het Gemengd Koor van de

Mariakerk onder leiding van Eline

Harbers en organist Gerard Hoveling.

►Dit is voorlopig de laatste RK-
viering in het Achtervoort.

►De avondviering van 22 december
vervalt.

Kerstviering Bonifatiuschool

Op woensdagmiddag 17 december

Is er om 17.30 uur een

Kerstviering in de Mariakerk

voor kinderen van de Bonifatiuschool

(voor kinderen en ouders) verzorgd

door docenten en kinderen.

Kerstviering voor kinderen

in de St.Jozefkerk

Op Kerstavond 24 december is er

Oom 19.00 uur voor kinderen een

Kerstviering in de St.Jozefkerk.

*Redactie en medewerkers
van Pelgrim, wensen iedereen:*



*Zalig Kerstfeest,
fijne feestdagen
en een goed begin van 2015!*





NACHTMIS 2014

In de nachtmis zullen voorgaan Pastor Henk Antonissen en Elly Fije.

De gezangen worden dit jaar verzorgd door het

'**Gemengd Koor**' en voor de wisselende gezangen: 'Schola Enschede' Vóór de eucharistieviering zingen we kerstliederen die iedereen kan meezingen. Komt dus allen, zodat de kerk goed vol zit!

Wij zien u graag tijdens de nachtmis op **woensdagavond 24 december om 21.00 uur.**

Viering in de Mariakerk, ja of nee?

Kijk op de website: katholiekenschede.nl en klik op: Mariakerk.

► Zolang de Mariakerk functioneert is de site:... **tot uw dienst!**

► Wist u dat elke maand bijna 600 mensen de Mariakerksite bezoeken? Daar is altijd iets te vinden omtrent vieringen en zang. Daarom!

NIEUWJAARSWENSEN

Aanzluitend aan de viering van Zondag 11 januari 2015 om 09.30 uur, wordt u uitgenodigd om samen even stil te staan, elkaar de hand te schudden, en een Zalig



Nieuwjaar te wensen, onder het genot van een hapje en een drankje. Hopelijk zien wij u allen!

Heimwee naar de zaterdagavondvieringen in de Mariakerk van Op Toon?

Let op!

► Het themakoor '**Op Toon**' zal de gezangen verzorgen op Kerstavond in de nachtmis om 19.00 uur in de **Jacobuskerk in Lonneker.**

► Ook op 1e Kerstdag zingt Op Toon in de **Jacobuskerk in Enschede** om 11.00 uur.

Dan, zo als eerder vermeld, zijn de afgevaardigden van de koren weer bijeen geweest om de vieringen voor de volgende periode in te delen.

Wij zijn heel blij, want Op Toon zal zeker op 2 zaterdagavonden (**7 februari en 23 mei, Pinksteren**) om 19.00 uur in 'onze kerk' (Mariakerk) zingen! We zullen er dan weer mooie vieringen van maken!

Bezoeken aan 80- jarigen

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zal het bezoeken van onze 80 jarigen en ouder vanaf 1 januari as. beperkt worden. We zullen trachten de bezoekjes te handhaven als iemand 80 wordt, en ook indien iemand de mooie leeftijd van 85 of 90 behaalt zullen we als parochie hier aandacht aan schenken.

Op de daar tussenliggende jaren kunnen we helaas niet meer aanwezig zijn, omdat er vanaf 1 januari te weinig mensen beschikbaar zijn voor het bezoekwerk.

Indien u dit leest, en denkt, dat is iets voor mij, dan kunt u zich uiteraard



aanmelden bij iemand van de pastoraatgroep.

HET HUISJE VAN MADRAS

In de Mariakerk in Enschede Noord werd in 1994 besloten om een gezin te gaan sponsoren in Chennai / Madras. Hiervoor werd een klein houten huisje / hutje gebouwd om uit



te beelden hoe de mensen daar moeten leven. Dit huisje van Madras zoals het sindsdien heet, staat bij elke gezinsviering vóór in de kerk.

Als er collecte is mogen de kinderen, maar ook volwassenen naar het huisje om hun meegebrachte geld achter het gordijntje te leggen. Het huisje is ook een keer opgeknapt om aan te geven dat de sponsoring geholpen heeft. Vanuit India komt er af en toe bericht hoe het met de kinderen gaat en ook komt er regelmatig een foto en een tekening van de kinderen daar om hun dank te uiten.

Helaas lopen de inkomsten de laatste tijd zodanig terug dat er geld bij moet om het gezin maandelijks te blijven ondersteunen. Om dit weer op peil te brengen, is besloten het huisje bij alle vieringen vóór in de kerk te zetten.

Vanaf 2015 kunt u achterin de kerk hele *mooie handgemaakte ansichtkaarten* uitkiezen (twee st. voor € 1,-). Het geld voor de kaart(en) kunt u dan in het huisje deponeren. Zo krijgt u

iets terug voor uw bijdrage, en kan het huisje van Madras blijven bestaan!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!!!!

Expositie Deurningerstraat Verleden en Heden

Tijdens de expositie '*Verleden en Heden Deurningerstraat*', gehouden in de Mariakerk in juli 2014, werden naast vele foto's en bezienswaardigheden ook een aantal oude films vertoond. Deze films zijn naar één DVD gekopieerd.

Op de DVD, met een speelduur van ca. 90 minuten, staan de volgende films:

Opening expositie juli 2014

Pastoor Hartman 25-jarig priesterjub. 1938

Braderie ter hoogte van Hotel Avion 1973

Rijwielhandel Spijker 1980

Lonneker Melkfabriek jaren 1950

Weeink, De betoverde bakkerij 1963

Terugblik op de expositie.

►De prijs bedraagt € 10,-- excl. verzendkosten.

Indien u belangstelling heeft voor een exemplaar kunt u deze DVD bestellen:

per e-mail: jpmbrummer@xs4all.nl

of tel.: 06 24 12 02 06

BERICHT van de Culturele Commissie:

De Mariakerk blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar voor *het geven van concerten.*





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur: *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Kerstgedachte

De kortste dag is al weer voorbij, maar de nachten zijn donker en koud. Het is advent, iedere zondagavond is er een vesperviering in de Apostel Thomaskerk. Daarin bereiden we ons met een groepje voor op Kerstmis. Ook thuis komen we in de kerstsfeer. Een boom, soms een stalletje en veel kaarsjes helpen ons daarbij. Nog even, dan is het Kerstmis. Maar niet voor iedereen is het een feest. Zoveel mensen hebben dit jaar een dierbare verloren. Anderen leven vol angst om wat er komen gaat. Oorlog en pijn lijken soms de wereld te beheersen. Maar het Kerstkind komt. Hij brengt nieuw leven, Nieuwe verwachtingen, Een nieuwe toekomst.

Vrede op aarde

En het vertrouwen dat vrede mogelijk is, vanuit ons hart, door heel de wereld.

*Namens de pastoraatgroep
Tiny Hannink*

Kerkdienst met Kerstmis in de St. Jankerk

Met Kerstmis is een kerkdienst heel belangrijk. Dit jaar zal er in de St. Jankerk geen nachtdienst zijn. Op 24 december, kerstavond is er om 19.00 uur een gezinsviering, waarin Carla Berbée voorgaat. We hopen dat de mensen die heel graag een nachtdienst vieren, in een van de andere kerken een dienst vinden die hen aanspreekt. De gezinsviering willen we graag opluisteren met een project koor. Dat koor zal uit 3 generaties bestaan, kinderen, hun ouders en grootouders. Vorig jaar was dit een groot succes. Natuurlijk zal dit koor



moeten oefenen. Daarvoor zijn er verschillende data vastgesteld. Op de maandagen in december: 1, 8 en 15 december zal er van 16.00 tot 17.00 uur gerepeteerd worden. Daarnaast zal het koor op zondag 21 december van 10.30 tot 12.00 uur repeteren. De repetities vinden steeds plaats in het zaaltje naast de kerk, hetzelfde zaaltje waar we altijd koffie drinken. We hopen dat er veel mensen komen, zodat het een mooie viering kan worden. En, ... mocht u een keer niet kunnen komen om te repeteren, bent u de andere keren toch van harte welkom.

Nieuwjaarsviering 10 januari

Graag willen wij alle parochianen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 10 januari na de viering. Eerst wordt er natuurlijk koffie/thee geschonken achter in de kerk en daarna is er weer een bijeenkomst met een drankje en hapjes en een verloting met als hoofdprijs de paaskaars van 2014.

Wij hopen u allen de hand te kunnen schudden en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Pastoraatgroep en Locatieraad

Kerkdiensten in 2015

Sinds de zomervakantie waren de kerkdiensten in de St. Jankerk drastisch verminderd. Ook voor het komend jaar, 2015, zijn de kerkdiensten minder in aantal dan u lange tijd gewend was. Een maal per maand is er een Eucharistie viering en een maal per maand een Woord- en Communiedienst. Deze diensten wisselen

elkaar af, waarbij de eucharistie vaak op zondag zal zijn en de Woord- en Communiedienst op zaterdag-avond. Aan de kerkdiensten die er zijn zal extra aandacht worden besteed, er is steeds een koor bij. Ook hier een afwisseling van het gemengde koor en All Together.

Met Palmpasen zal er een projectkoor zijn en vlak voor de vakantie ontvangen we het Verrijzeniskoor.

Natuurlijk gaan we ook weer koffie drinken met elkaar. Van de zondag was u dat al helemaal gewend, er zijn veel parochianen die dit erg op prijs stellen. En, ... als u het op zaterdag-avond ook prettig vindt om een kopje koffie te drinken na de dienst, bent u van harte welkom bij All Together.

We hopen dat we op deze manier toch met elkaar een band blijven houden en waar mogelijk t.z.t. gezamenlijk over kunnen gaan naar een ander kerkgebouw.

*Namens de pastoraatgroep,
Tiny Hannink*

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u.
Cromhoff**

Donderdag 18 december	eucharistie
Woensdag 24 december	protestant
Donderdag 8 januari	eucharistie
Donderdag 15 januari	protestant
Donderdag 22 januari	eucharistie
Donderdag 29 januari	protestant
Donderdag 5 februari	eucharistie
Donderdag 12 februari	protestant
Donderdag 19 februari	eucharistie
Donderdag 26 februari	protestant

Hatteler

Woensdag 17 december	WoCo
Woensdag 21 januari	protestant Avondm.





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandePieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 5 november hebben we
als locatieraad en pastoraatgroep van
onze kerk weer vergaderd.



Nog steeds ligt het zwaartepunt van onze activiteiten op samenwerking van de Ariënsgedachtenis (AG) en de St. Jan/H. Michaël (SJM) met onze kerk (VK). We streefden naar een gezamenlijke viering met de drie koren, die we vervolgens in de drie verschillende kerken zouden houden. Het koor van de AG heeft positief gereageerd. Met het koor van de SJM overleggen we begin december nog een keer.

Tegelijkertijd werkten we aan de vorming van de locatieraad Zuid. Inderdaad, verleden tijd. Inmiddels wordt, op basis van voorgenomen beleid vanuit het bisdom, gestreefd naar een stadsbrede locatieraad (cq. beheerscie.) en een eveneens stadsbrede pastoraatgroep.

De nieuwe organisatiestructuur is inmiddels vanuit het bestuur besproken met vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschappen en kwam ook op de parochievergadering aan de orde. Hij wordt nu verder ingebracht in de vergaderingen van het parochiebestuur en het pastoresteam.

Mogelijk komt het bestuur er in het volgend nummer van Pelgrim op terug. (Noot van het Bestuur)

Dat lost tevens een praktisch probleem op: vanuit de AG is aangegeven dat ze “bestuurlijk” weliswaar toebedeeld zijn aan Zuid maar dat parochianen van de AG zich meer verwant voelen met de Jozefkerk. Dit vanuit “Vierluik” een voormalig samenwerkingsverband (parochieblad).

Belangrijk bij centralisatie: stadsbrede werkgroepen maar wijkgebonden werken. Mocht u als vrijwilliger bang zijn dat u door stadsbrede werk-

groepen in een ander deel van de stad aan de slag moet, dan kunnen we u gerust stellen. Dat is niet aan de orde. Als voorbeeld de bezorging van Pelgrim. Ook al is/komt er een centrale werkgroep, de bezorgers blijven lopen in hun eigen wijk.

Andere zaken dan.

Het nieuwe vieringenrooster voor de eerste helft van 2015 biedt toch weer wat ruimte voor o.a. Woord- en Communievieringen. Daarin krijgt ook ons kinderkoor een prominentere rol. Dat was ook de wens van de locatieraad en pastoraatgroep.

Er komt weer een vrijwilligersavond voor iedereen die belangeloos heeft meegeholpen in onze kerk. De avond vindt plaats op vrijdag 9 januari 2015. U bent bij deze al van harte uitgenodigd.

De actie Kerkbalans komt er weer aan. We zijn bezig met de voorbereiding zodat eenieder weer de bekende enveloppe krijgt. Mogen we ook dit jaar weer rekenen op uw financiële steun? Dan kunnen wij het goede werk van onze kerk ook in de toekomst voortzetten.

Graag tot de volgende keer,

Wim Lieven

Schoolviering Weth. Van der Heijdenschool

Op **donderdag 18 december** om half vier vindt de kerstviering van de Weth. Van der Heijdenschool plaats in de Verrijzeniskerk. Het kerstverhaal wordt uitgebeeld door leerlingen van groep 8 en het schoolkoor zingt.



Kerstconcert politiekoor in de Verrijzeniskerk

Op **vrijdag 19 december** geeft het politiekoor het jaarlijkse kerstconcert aanvang 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur. Meer informatie leest u in het algemene deel van Pelgrim.

Kerstmiddag voor ouderen

Het ouderenpastoraat organiseert op **maandag 22 december** de jaarlijkse kerstviering om 14.30 uur in de Verrijzeniskerk. Hierin zal pater B.Engelbertink voorgaan. Aansluitend is er weer een gezellig samenzijn in "De Schalm". Alle parochianen ouder dan 70 jaar hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen. (Hebt u de uitnodiging niet gekregen, neemt u dan contact met ons op, via het secretariaat van de kerk). Misschien leest u in de volgende Pelgrim hoe het geweest is.

Kerstkleuterviering

Op **woensdag 24 december** is er om



18.00 uur weer de jaarlijkse kerstkleuterviering. We gaan luisteren naar het bekende kerstverhaal en heel

veel kerstliedjes zingen. Wij hopen U allen te mogen begroeten.

De werkgroep kerstkleuterviering

De vrijwilligersavond van 2015

Op vrijdag 9 januari 2015 zal onze jaarlijkse vrijwilligersavond weer worden gehouden.

Deze avond wordt georganiseerd voor ALLE vrijwilligers van de parochie, als



dank voor het vele werk dat door een groot aantal mensen wordt verricht.

Het is een gezellige avond waar de mensen van de werkgroepen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Alle vrijwilligers krijgen vóór Kerstmis hiervoor een uitnodiging. Ondanks dat alle vrijwilligerslijsten zijn gecontroleerd, kan het voorkomen dat een vrijwilliger geen uitnodiging krijgt. We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt, maar als u geen uitnodiging ontvangt, meld dit dan s.v.p. op het parochiesecretariaat op donderdag of vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur, telefoon 4760606 zodat we eventuele fouten in ons bestand kunnen herstellen.

De Locatieraad en Pastoraatgroep

Vieringenrooster

Komend half jaar is er niet elke zaterdagavond een eucharistieviering. Af en toe is er op zondagmorgen een Woord-Comunieviering. Houdt u daarom het rooster goed in gaten!





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

14 december

Jes. 61, 1-11
1 Tess. 5, 16-24
Joh. 1, 6-8. 19-28

21 december

2 Sam. 7, 1-16
Rom. 16, 25-27
Lc. 1, 26-38

24 december

Jes. 9, 1-6
Titus 2, 11-14
Lc. 2, 1-14

25 december

Jes. 52, 7-10
Hebr. 1, 1-6
Joh. 1, 1-18

26 december

Hand. 6, 8-10; 7, 54-60
Mt. 10, 17-22

28 december

Gen. 15, 1-6; 21, 1-3
Hebr. 11, 8-19
Lc. 2, 22-40

1 januari

Num. 6, 22-27
Gal. 4, 4-7
Lc. 2, 16-21

4 januari

Jes. 60, 1-6
Ef. 3, 2-6
Mt. 2, 1-12

11 januari

Jes. 55, 1-11
1 Joh. 5, 1-9
Mc. 1, 7-11

18 januari

1 Sam. 3, 3-19
1 Kor. 6, 13-20
Joh. 1, 35-42



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het rooster.

WEEKEND 13/14 december, 3^e zondag van de Advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem. koor St. Jan-H. Mich	H. Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H.Geest-Maria	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Gebedsvier.	BJK Kinderkoor	B.Engelbertink Werkgroep

WEEKEND 20/21 december, 4^e zondag van de Advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gebedsvier. Eucharistie	Zang StJoseph Schola	Werkgroep A.Monninkhof +P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Marcellinus- koor Boekelo	A.Monninkhof +P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co		I.Schraven
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

Woensdag 24 december, Kerstavond

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Wo. 19.00 u Wo. 21.00 u	Gebedsvier. Eucharistie	Kinderkoor BJK	B. Elferink + werkgroep H. Kronenberg
Ariënsgeachtenis	Wo. 21.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Wo. 19.00 u	Wo-Co Gez.vierin	Projectkoor plus	C. Berbée
H. Paulus	Wo. 16.00 u Wo. 20.00 u	Kindervier. Eucharistie	Kinderkoor Da/he.koor + KWD	P. v. Blijswijk G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Wo. 21.00 u	Eucharistie	Gemengd koor H.Geest-Maria	H. Antonissen + E. Vije



Verrijzenis d. Heren	Wo. 18.00 u Wo. 21.00 u	Kleutervier. Eucharistie	Kinderkoor Parochiekoor Verrijzenis	Werkgroep B.Engelbertink
----------------------	--	------------------------------------	---	-----------------------------

EERSTE KERSTDAG

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Do. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
H. Jacobus	Do. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Op Toon	A.Monninkhof + P. v. Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Do. 10.00 u	Wo-Co	Samenzang	I. Schraven

TWEEDE KERSTDAG

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgeachtenis	Vr. 09.30 u	Eucharistie Familievier.	Come Back	A.Monninkhof

WEEKEND 27/28 december, H. Familie

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Gem. koor St. Jan-H. Michaël	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	H. Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld

Woensdag 31 december, Oudjaarsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Wo. 19.00 u	Oec.viering	All Together	C. Berbée + R. Vissinga

WEEKEND 3/4 januari, Driekoningen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof + I. Schraven
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	Hymnus	H.Kronenberg
H.Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie Afscheids- viering	Da/he koor + KWD	A.Monninkhof + J. Kortstee + C. Berbée + I. Schraven + P. v. Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	P.Koor Verrijz	A.Monninkhof



WEEKEND 10/11 januari, Doop van de Heer

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie Welkomviering + KWD	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee + P. v. Blijswijk
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	Gem. koor St.Jan-H.Mich + All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H.Geest-Maria	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	B.Engelbertink

WEEKEND 17/18 januari, 2^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gebedsvier. Eucharistie	Samenzang Gem.koor H. Geest-Maria	Werkgroep A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	AMM	H. Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk

Internationale missen (in de Engelse taal)

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages.

For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

*Zien wij de glans van de liefde wel eens in de ogen van een MensenKind,
of zijn onze ogen troebel van cijfers en eigen navel?*

Aalt van de Glind



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^c +3 ^c internat. 2 ^c + 4 ^c WoCo	Vr. 9.00 uur Do. 18.15 uur
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^c + 3 ^c gebedsd	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^c zaterdag en 3 ^c zondag	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur 1 ^c + 3 ^c zondag Eucharistie / WoCo	1 ^c + 3 ^c vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^c + 4 ^c zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^c zondag + 4 ^c zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenbergr</i>	Za. 19.00 uur Eucharistie en Zo. 10.00 uur, 2 ^c +4 ^c zondag Gebedsviering	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBO

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht. E-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m
zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

Inleveren *verschijnt*
Uiterlijk donderdag *donderdag*

Ma.dag 29 december 15 januari 2015
29 januari 2015 19 februari 2015
5 maart 2015 26 maart 2015

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max.
400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse-linge situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum

Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.

Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.

Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon



Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede

Nr. 10, december 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Mevr. A. Tenbergen

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. C. Oostdam

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, secretaris,

aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied

gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink,

aandachtsgebied personeel

Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie

St. Jacobus

De Meerdere

Enschede

SNS IBAN:

NL31SNSB

091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

