

Advent

Jaargang 5, nr. 9, november 2015



Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Afscheid Bert Huitink	2
Laudato si	4
Op weg	4
Van het Bestuur	5
Diaconie	8
Oecumene	10
Liturgie	11
Allerhande	12
Jeugd en Jongeren	13
Kinderpagina KIEK	15
Kroniek	16

Locatienieuws

H. Jacobus	17
St. Jozef	21
Ariënsgedachtenis	24
H. Geest-Maria	27
St. Jan-H. Michaël	31
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen 42

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekvel@dMariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Vacature

Diaken/pastoraal werker

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Absoute

Het is herfst. De bladeren vallen van de bomen. Het is in dit decor, eigen aan het seizoen, waarin we zijn, dat we stil staan bij onze lieve doden. We denken aan hen, die ons ontvallen, en die we node moeten missen. Zelf heb ik heel wat mensen, die veel voor me hebben betekend, maar van wie ik afscheid heb moeten nemen. In mijn gebed bid ik elke dag voor mijn overleden familieleden en vrienden. Zo blijven ze bij me, in mijn hart. Ook U zult lieve en dierbare herinneringen bewaren aan hen, met wie U zich van harte verbonden mocht voelen. Wellicht herinnert U zich ook nog de afscheidsplechtigheid in de kerk. Hopelijk was dit een prachtige uitvaartviering en zo ook een mooi eerbetoon aan hem of haar, die U uit handen moest geven. In onze katholieke kerken wordt de uitvaartviering traditioneel besloten met de *absoute*. Het is een ritueel van zegening, waarbij we *water* en *wierook* gebruiken. Het **water** herinnert aan de doop. De voorganger besprenkelt de overledene met water in de vorm van een kruis. Zelf noem ik dan zijn volledige doopnamen, en zeg hierbij: “*Water ten leven was er voor U, toen U werd gedoopt. Met water ten leven zegenen wij U, op Uw weg naar het huis van de hemelse Vader*”. Wij ontvangen het leven van God; bij Hem vinden we ook onze uiteindelijke bestemming. De **wierook**, die we vervolgens branden, is een eerbetoon. Het is zelfs een koninklijk gebaar. Want het herinnert ons aan de drie wijzen, die hun gaven kwamen aanbieden: goud, wierook en mirre. Het Kind in de

kribbe had helemaal niets, maar Hij ontvangt ieder van ons (herders, koningen, alle mensen van goede wil) met open armen. Zo mogen ook wij, die ons hart voor Hem open stellen, erop vertrouwen, dat ook wij welkom zijn bij Hem. Dit is ook onze liefste wens voor degene, van wie we afscheid nemen. We hopen, dat de engelen hem of haar ten paradijze (“In Paradisum”) zullen geleiden en dat hij of zij thuis mag zijn bij de goede God. Daarom bidden we ook, dat al onze gedachten, gebeden en gevoelens, die we in de uitvaartviering aan onze lieve dode hebben gewijd, “*als wierook mogen opstijgen voor het aanschijn van de goede God*”.

Dat God Zich over onze dierbaren zal ontfermen, en dat hun gedachtenis ons tot zegen mag zijn.

Pastoor André Monninkhof

Afscheid

Nu ik afscheid ga nemen per 1 november 2015 is dit mijn laatste artikel in de parochiebladen; nog even mijmeren over vele jaren dat ik in Maria Vlucht, en een tweetal jaren in St. Jacobus de Meerdere en de St. Franciscus van Assisi parochies heb gewerkt. Het waren mooie en bijzondere jaren, ik kijk dan ook met



een voldaan gevoel terug op deze tijd. Wat is er veel veranderd in die jaren, wat zijn de veranderingen snel verlopen, de fusie van de parochies, afscheid genomen van collega's, samenwerking en samenvoeging van pastorale teams, de kerk als organisatie is flink op zijn kop gezet.

Er zijn ook vele mooie momenten geweest, mooie initiatieven opgezet, de Hemelvaart nachtwandeling, Lourdesbedevaart, diaconale projectenmarkt, de kinderkerk verder ontwikkeld, het diaconaal werkbezoek, 'kerk-de-boer-op' opgezet. Voor mijn gevoel zijn we niet stil blijven staan, de kerk was in beweging, ook diaconaal in beweging.

Er waren door al deze activiteiten veel ontmoetingen met mensen, ook veel jonge mensen rondom doop en huwelijk, rondom afscheid nemen, wat waren dit waardevolle gesprekken over kerk en geloof, over het leven van jonge mensen, wat hen inspireert.

Wat ik in deze geloofsgemeenschappen heb beleefd en ervaren, neem ik mee naar mijn volgende werkplek, vanuit elke plaats waar je hebt gewerkt, neem je iets mee, ervaringen en wijsheid, maar ook het minder goede dat je bent tegen gekomen neem je mee, je kunt er van leren.

Dankbaarheid is ook op zijn plaats, ik ben dankbaar dat ik mijn pastorale werk met veel mensen mocht doen, met veel lieve vrijwilligers, dat we met elkaar mochten optrekken, elkaar bij de hand hebben genomen.

Dan komt er ook een tijd van los

laten, afscheid nemen, verder gaan met jouw leven. Mensen vinden dat maar niets, **loslaten wat goed bevalt**. Met loslaten spookt er veel door je hoofd. Dan ga je denken, dat hoor ik veel en regelmatig, hoe moet het nu verder? Dat hoort bij loslaten, hoe nu verder?

Ik moet mijn weg vervolgen, een nieuwe start maken in een nieuwe parochie, daar de uitdaging zoeken om de kerk levendig te houden.

U als parochies met haar geloofsgemeenschappen moeten ook verder, er zijn geloofsgemeenschappen die in het proces van loslaten zitten of hebben gezeten, kerken die gaan sluiten, daar leeft ook de vraag, hoe verder als kerk met haar mensen?

We zijn allemaal mensen die door moeten gaan, zo af en toe moet je ook loslaten om door te kunnen gaan. Soms moet het even pijn doen om verder te kunnen. Soms moet je, wat je hebt aan rijkdom loslaten. Maar er gaan altijd weer deuren open, waar je iets afsluit, opent zich het nieuwe.

Ik dank u voor de samenwerking, voor de mooie jaren, voor de vele ontmoetingen, ik wens u veel gezondheid, veel inspiratie om onze kerk in leven te houden. Wie weet, tot ziens.

Parochiebesturen en mijn collega-pastores wens ik samen veel inspiratie toe om de geloofsgemeenschappen nabij te zijn en om de kerk levendig te houden.

*Met vriendelijke groeten,
Diaken Bert Huitink*



Laudato si

Dit is de titel die paus Franciscus meegaf aan zijn jongste encycliek. De titel van een encycliek is bijna altijd ontleend aan de eerste woorden van de rondzendbrief van de paus.

In dit geval ontleende de paus de woorden "Laudato si" (vertaald: Gelooft zijt Gij) aan het Zonnelied van de H. Franciscus van Assisi, een lied dat de H. Franciscus schreef twee jaar voor zijn dood, toen hij ziek was in San Damiano. Franciscus prijst God in dit lied, om de zon, de maan en de sterren. Hij looft God om de elementen wind, water vuur en aarde. En hij looft God voor het leven, voor vergeving, verdraagzaamheid en onze lichamelijke dood, en aan hen die de wil van God vervullen, zal de tweede dood geen kwaad doen.

Het was bisschop Gerard de Korte die op een persconferentie sprak over de encycliek van de paus. Deze encycliek spreekt ons over o.a. de mens die losgekomen is van zijn plaats in de schepping, diezelfde mens die ook vervreemd geraakt is van zichzelf en van de Schepper. Door de mens in het centrum te plaatsen heeft vooral de westerse cultuur een versmalling in het denken bewerkt. Het blinde vertrouwen in de wetenschap en de techniek is daarmee tegenover de menselijkheid en de schepping komen te staan. De schepping mogen we als gelovigen zien, zoals ook Franciscus van Assisi deed, als een broeder- en zusterschap.

De schepping verwijst naar God, en

wie de schepping schendt, schendt ook de Schepper.

De encycliek "Laudato si" is duidelijk gebaseerd op de H. Franciscus van Assisi. Franciscus zag alles in de hele schepping als zijn broeders en zusters, Heel de schepping, heel de natuur was voor hem een verwijzing naar Gods liefde.

In 2015 stelt onze paus een dialoog voor tussen alle volken, culturen en religies. De cruciale vraag moet daarbij aan de orde komen naar de bereidheid tot teruggang in de levensstandaard in het rijke westen, ten gunste van de armen. Maar niets gaat en hoeft zonder God en vertrouwen op de H. Geest. De H. Geest zal het onmogelijke mogelijk maken.

*Bron: Kerktijd, Oldenzaal
Pastor B.H.M. Reerink pr,
Pastoor Parochie H. Plechelmus*

Op weg

Soms heb je van die 'wonderlijke' ervaringen. Dit overkwam mij onlangs, na een viering op zondagmorgen. Bij het koffie drinken zwaait een mevrouw naar me. Ze is voor het eerst in deze kerk, zo blijkt. Ik raak met haar aan de praat. Ze vertelt, hoe ze een briefje had ingevuld. Ze woont in een zorgcentrum. Maar ze wilde zo graag eens naar de kerk. Het briefje had er wat langer over gedaan. "De post bezorgt niet op maandag", zo grapt haar buurman. Maar toch: ze heeft antwoord gekregen. Iemand, die dicht bij haar in de buurt woont, heeft



haar opgehaald en meegenomen naar de kerk. “*Kleine moeite*”. Haar verhaal doet me denken aan de blinde bedelaar. Bartimeus heet hij. Hij zit langs de kant van de weg. Als hij hoort, dat Jezus eraan komt, doet dat iets met hem. Hij begint luidkeels te schreeuwen. De omstanders vinden dat niet leuk. Maar hij begint nog harder te roepen. En hij wordt gehoord. Jezus zegt hem: “*Sta op, en ga, want Uw geloof heeft U genezen*”. In het pastoraal team zeiden we tegen elkaar: “*Wie gelooft, laat zich er niet onder krijgen, maar houdt goede moed*”. Het lijkt wel alsof de mevrouw, met wie ik spreek, dit ook gevoeld moet hebben. Zij vulde een briefje in. En zie: zij vindt een buurman, die haar meeneemt naar de kerk. Zo gaat voor haar een lang gekoesterde wens in vervulling. Aan onze tafel zit nog een andere meneer. In zijn leven heeft hij al heel wat vrijwilligersfuncties vervuld en ander goed werk gedaan. Maar nu is hij bij de plaatselijke voetbalvereniging actief als omroeper. Zo ‘geeft hij stem’ aan wat er gebeurt op en rond het veld. Met het verhaal van Bartimeus in mijn hoofd, denk ik bij mezelf: dat vind ik nu zo mooi, dat er mensen zijn, die stem geven aan wat er leeft bij anderen.

Intussen zit het koffie-uurtje erop. We gaan weer op weg. Mijn zondag is goed: ik hoop op nog meer van die ‘wonderlijke’ ervaringen.

Pastoor André Monnikhof

Van het bestuur

Nieuw bestuurslid gezocht

Met het vertrek van Tonny Oude Elferink heeft het bestuur behoefte aan een nieuw bestuurslid met als aandachtsgebied financiën, mede ter ondersteuning van onze penningmeester. De centralisatie van de financiën is voor de penningmeester (ook een vrijwilliger) erg veel werk. Weet u iemand of bent u degene die ons wilt komen versterken? Neem dan contact op met het Parochieel Dienstencentrum Enschede tel. nr. 053-7113459 of 053-4785306.

Vicevoorzitter

De oogoperatie die de vicevoorzitter Guus Berkien moest ondergaan is goed verlopen. Nu volgt een periode van revalidatie.

We wensen hem beterschap en veel geduld.

Namens het parochiebestuur,
Trees Schaap, secretaris/coördinator

Parochieavond 29 oktober

Op 29 oktober hebben het Bestuur en het Pastoraal Team een parochieavond gehouden voor alle parochianen van katholiek Enschede.

De parochianen werden op de hoogte gebracht van de laatste stand op het gebied van o.a. sluiting en (nieuwe) bestemming kerkgebouwen, viering-enrooster, financiën, werkgroepen en organisatie.

Kerksluiting

In de H.Geest-Mariakerk wordt de



laatste viering op 3 januari 2016 gehouden.

In de Ariënsgedachteniskerk is de laatste viering op 10 januari 2016. Als kerkgebouw voor Enschede Zuid is door het Pastoraal Team en gefaciliteerd door het Bestuur, de keuze gemaakt voor de St. Jankerk. Dat betekent dat het voorgenomen besluit is, dat de Verrijzeniskerk in de loop van 2016 gesloten zal worden. Wel zal er een pastoraal steunpunt ontwikkeld worden in De Schalm naast de kerk. Op 28 januari 2016 wordt een hoorzitting gehouden.

Wat de verkoop van de te sluiten kerken betreft: er zijn onderhandelingen gaande betreffende de Ariënsgedachteniskerk en de Verrijzeniskerk.

Pastoraal beleidsplan

Dit Pastoraal Beleidsplan heeft de titel “Het gaat om de ontmoeting” en is op 15 juli vastgesteld. Dit is het beleidsplan voor het gehele Pastoraal Team dat voor drie parochies werkt: Haaksbergen en omgeving, Losser en omgeving en de stad Enschede. Aan de jaarwerkplannen die daarbij horen wordt nog gewerkt. Het is vanaf nu op de website te lezen.

Vieringenrooster

Tot medio 2016 zal het vieringenrooster voorzien in vieringen om en om in de Verrijzeniskerk en de St. Jankerk om de samenwerking te bevorderen.

Financiën

We hebben in 2014 een behoorlijk tekort, zie de cijfers van 2014 in nr. 7 van het parochieblad Pelgrim. In 2015 verwachten we ook nog steeds een tekort te hebben. De kerkbijdragen en de collectes lopen terug. Willen we

drie kerken open houden moet er snel iets verkocht worden en de kerkbijdragen moeten niet teveel dalen.

Daartoe is door de werkgroep Kerkbalans een eigen Enschedese folder ontworpen voor de komende Actie Kerkbalans. Hierin worden de parochianen opgeroepen mee te werken aan de toekomst voor Katholiek Enschede. Ook wordt erin aangegeven waar al het geld aan besteed wordt. Ook voor de steunpunten in de wijk waar een kerk sluit moet betaald worden.

Organisatie

Er zullen straks nog twee geloofs-gemeenschappen zijn in Enschede met als kerkgebouw St. Jozef voor Noord en St. Jan voor Zuid.

Er zullen twee nieuwe **lokale beheergroepen** worden benoemd, één voor Zuid en één voor Noord. Hierin zullen zitting hebben (huidige) leden uit de kerken in Noord en Zuid.

Dit naast een **Centrale Beheercommissie** en een **Centrale pastoraat-groep**, die er al zijn.

Ook voor de Jacobuskerk als Stadskerk voor heel Enschede is er een **beheergroep** waarin **leden uit heel katholiek Enschede** zitting kunnen nemen.

Ombouw: sluiten èn doorgaan

De sluiting van gebouwen en de omvorming van de parochie als geheel gaan hand in hand.

Nu de data bekend zijn wanneer de kerken van Maria en Ariënsgedachten gaan sluiten kunnen we ook een duidelijker koers varen. Met verschillende groepen gaan we om tafel zitten hoe we samen verder én opnieuw kunnen optrekken. Daarnaast kijken we waar de locatie verder gaat met



een ontmoetingspunt dicht bij huis: in de wijk.

Het gaat dan om

- de JP zaal (Tweckelerveld)
- de Roef (Hogeland)
- de Kajuit (naast de Mariakerk)
- en straks ook De Schalm (naast de Verrijzeniskerk)

De JP zaal op Tweckelerveld is volop in bedrijf. Ze wordt gedragen door voldoende mensen.

We gaan in de Roef en de Kajuit uitproberen om hier ontmoeting en viering in de buurt te houden. Dat moet dan wel gedragen worden door eigen parochianen.

Om ook de vrijwilligers bij elkaar te brengen komen er twee avonden voor mensen die actief willen blijven, in hun eigen geloofsgemeenschap of in een nieuw gebouw. Voor iedereen zal er een nieuwe situatie met nieuwe mensen ontstaan.

Daarom een vrijwilligersavond waarop je met elkaar kunt kennismaken of gezellig kunt ontmoeten.

- voor Noord: maandag 23 november om 20.00 uur aan de Nieuwe Schoolweg

- voor Zuid: donderdag 3 december om 20.00 uur in de parochiezaal St. Jankerk.

Pastoraal Team en Bestuur

*“Heer, leer mij de dingen zien
zoals ze echt zijn!”*

Theresia van Lisieux

Vrijwilligersavond 3 december voor de 3 Zuid-locaties

Beste vrijwilligers van de drie Zuid-locaties: Ariënsgedachtenis, Verrijzenis des Heren en St.Jan-H.Michaël, Wij willen alle vrijwilligers (en potentiële vrijwilligers) uitnodigen voor een gezamenlijke vrijwilligersavond op donderdag **3 december** a.s. vanaf 20.00 uur in de St. Jankerk. Het is van groot belang dat we als Zuid-parochie samenwerken aan een nieuwe toekomst. Nu er meer duidelijkheid is over het sluiten van de locaties, is samenwerking meer dan ooit van belang. Zolang de eigen kerken open waren bleek het toch moeilijk om een echte samenwerking van de grond te krijgen. Het lijkt ons een goed idee om, voordat de kerken aan de eredienst worden onttrokken, een informele avond te houden waarbij we allen aan elkaar kunnen wennen en met elkaar kunnen spreken hoe we verder willen. Over de verdere invulling van de avond gaan de locatieraden en pastoraatgroepen van de drie Zuid-locaties met elkaar in gesprek op dinsdag **17 november**. We zullen ook nog een uitnodiging sturen aan de contactpersonen van de werkgroepen, die dan vervolgens hun werkgroepleden kunnen vragen of ze naar deze avond willen komen, zodat we een beetje weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

Nogmaals mocht u interesse hebben om in de toekomst vrijwilligerswerk te gaan doen, dan bent u voor deze avond ook van harte uitgenodigd.

Carla Berbée



Geloofsgemeenschap Noord

Vrijwilligersavond 23 november

Het lijkt ons een goed idee om, voordat weer kerken aan de eredienst worden onttrokken, een informele avond te houden voor iedereen die als vrijwilliger actief wil blijven. Op deze avond kunnen we aan elkaar wennen en met elkaar spreken hoe we verder willen. Een gerichte uitnodiging volgt nog. Daarom is dit een uitnodiging voor de vrijwilligersavond voor geloofsgemeenschap Noord: *maandagavond 23 november 20 uur* in het Parochieel Dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg.

Carla Berbéé

Tarievenlijst

(Bron: Stipenda Bisdom richtlijn)

Hieronder de lijst met bedragen die we voor heel Enschede hebben afgesproken sinds **1 januari 2014**.

Doop: Vrije gift

Huwelijk: € 500,- (incl. kaarsen, bloemen en bijbel)

Uitvaart compleet: € 550,-
(avondwake, mis begrafenis/crematie)

Uitvaart zonder avondwake: € 350,-

Avondwake: € 200,-

Opbaren in de kerk: € 50,-

Crematie (alleen cremato.): € 150,-

Opbrengst collecte

In het weekend van 19/20 september voor de *Vluchtelingen*

De collecte opbrengst in de verschillende locaties:

Jozefkerk	€ 182,59
Ariënsgedachteniskerk	€ 82,33
Jacobuskerk	€ 161,95
Verrijzeniskerk	€ 79,08
St.Jan / H.Michaël	geen viering
Mariakerk	€ 130,00

Namens Bestuur RK Parochie.

St. Jacobus de Meerdere,

Jacqueline Pastoor

Diaconie Adventsactie

Dit jaar hebben de parochie St. Jacobus de Meerdere en al haar locaties gekozen voor het project Togo.

Het consultatiebureau in de zeer arme regio Kpalimé in Togo heeft in 2016 tot doel om ziektes te voorkomen door ouders en kinderen te informeren over gezondheid en voeding.

In het volgende parochieblad hierover wat meer. Via dat nummer zullen ook de adventszakjes worden verspreid welke u gevuld in de bus kunt doen die achter in de kerk staat.

Bij voorbaat dank.

*Namens het MOV Enschede Zuid/West ,
Henk Thiïss*

Solidaridad en Fairtrade

Fruit eten is gezond. Maar fruit telen is dat voor veel boeren en arbeiders een stuk minder.

De arbeidsomstandigheden van veel fruitboeren zijn ronduit ongezond. Ze werken zonder bescherming met giftige bestrijdingsmiddelen en ook het milieu wordt onomkeerbaar aangetast.





Uw steun blijft enorm belangrijk
Dankzij u werkt Solidaridad samen met initiatiefrijke boeren aan

het realiseren van een eerlijke fruitsector. Per gebied bekijken we samen met de boeren welke stappen noodzakelijk zijn om de fruitketen weer gezond te maken voor mens en milieu.

Werken aan een gezonde toekomst

In Brazilië geven we kleinschalige sinaasappelboeren zoals Hercules Edemir Cestaro handvatten om zelf hun toekomst zeker te stellen. Ook werken we al meer dan tien jaar in de bananensector in Peru. In die tijd hebben we een volledig biologische en Fair trade bananenteelt opgezet, waar onder andere Rosario Chero de vruchten van plukt. We hebben wereldwijd al veel boeren kunnen helpen, maar we zijn nog niet klaar met ons werk. Dit jaar starten we het boerenprogramma in India. Een programma dat hard nodig is voor mango-boeren en hun gezinnen. Elke donatie brengt ons dichterbij ons doel: een eerlijke fruitsector. Steunt u ons project?

U kunt Solidaridad steunen middels een gift via www.solidaridad.nl
Idee voor de fairtrade week in November: fairtrade bananen!

*Bert Bats namens MOV-groep
Enschede Zuid-West*

Leven met verlies

Verlies hoort bij het leven, zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, het leven is niet meer zoals het was.

Een interkerkelijke werkgroep in Twente organiseert in Hengelo vijf bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt. Na een korte inleiding kunt u in een deskundig geleide gespreksgroep uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring. U kunt aan één bijeenkomst deelnemen, maar ook aan meerdere.

Deze bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag: op 27 november 2015, 18 december 2015, 22 januari 2016, 19 februari 2016 en 18 maart 2016 telkens om 14.00 uur (tot 16.00 uur) in Hengelo in het parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouwekerk aan het O.L. Vrouwestraat nr. 6, 7557 HX Hengelo.

Verdere informatie en eventuele aanmelding via Marian van Loenen (tel. 074 2662487) of www.kcwo.nl. De kosten zijn € 5 per persoon.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dier-



baar medemens:

- zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,
- of u nu jong bent of oud,
- of het nu kort of lang geleden is.

Aanmelding is niet verplicht, maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de gespreksgroepen.

Oecumene

Vesper

De tijd van de advent nadert weer en daarmee in Enschede-Zuid tijd voor de Vesper. De Oecumenische werkgroep van Zuid werkt al jaren samen om in de advent en de 40-dagentijd een mooie vesper te kunnen vieren.

De protestantse kerk in Enschede (PKE) kerkt sinds kort in één locatie, in de Ontmoetingskerk. [Voorheen de Vredeskerk] Maar voor de Vesper is de Eudokiakapel, achter de Apostel Thomaskerk nog beschikbaar.

We hebben dit jaar weer gekeken wat een geschikt thema is. We maken een boekje voor de gehele advent, de vier diensten samen in een fijne uitgave.

We zoeken altijd heel zorgvuldig thema, lezingen en liederen bij elkaar, zodat het een mooi geheel wordt. Zo bereiden we ons voor op Kerstmis.

Het thema dit jaar zal zijn:

Het licht komt

We werken dat iedere week uit in de volgende motto's:

1^e zondag, 29 nov.: **Waken.**

Wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer de tijd zal komen.

2^e zondag, 6 dec.: **Stilte.**

Stilte die ruimte biedt, stilte die

beschermt, stilte die rust schenkt, stilte die leven laat voelen.

3^e zondag, 13 dec.: **Betrouwbaar.**

Betrouwbaar in een wereld, waar het afwachten is wie doet wat hij zegt.

4^e zondag, 20 dec.: **Licht.**

Dat ene Licht, door geen mensenhand gemaakt, voor alle mensen bestemd.

De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring, nu weer in de Eudokiakapel. Naast het bidden en zingen zijn we stil en luisteren naar meditatieve muziek.

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de advent waarin we op weg zijn naar Kerstmis.

De vesper is op de zondagen, 29 november en 6, 13 en 20 december 2015, om 19.00 uur in de Eudokiakapel van de **Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.**

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michael en PKE

Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de laatste zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur.

Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met:

Alba 0630597493 of

de Wonne 4318787

De Wonne, Noorderhagen 25, 7511

EK Enschede.



Advent en liturgie

Op zondag 22 november, op het hoogfeest van *Christus Koning van het Heelal*, is het alweer de laatste zondag van het liturgisch jaar B

Met de eerste zondag van de advent 2015 op 29 november begint voor de lezingen op zondag in de eucharistieviering de C-cyclus.

Betekenis

De **adventstijd** heeft in de liturgie een dubbel karakter.

Het is een voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensgeschiedenis 2000 jaar geleden.

Eveneens is de advent de periode van verwachting van Jezus 'wederkomst' op het einde der tijden, wanneer God in allen zal zijn.

Liturgisch uiting



In de kerk komt een **adventskrans** te hangen. De krans is rond wat verwijst naar de oneindige God die geen einde heeft maar er altijd was, is en zal zijn. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De

adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. De paarse linten in de krans sporen ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. **Paars** is de kleur van bezinning, boete en bekering.

In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Bethlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de advent niet, omdat de advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied.

Op **dinsdag 15 december om 19.00 uur** zal er een **Barmhartigheidsviering** zijn in de **St. Jozefkerk** waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.

Het is een viering van woord en gebed ter voorbereiding op het grote kerstfeest.

Aansluitend is er de gelegenheid het sacrament van boete en verzoening te kunnen ontvangen.

Het Allerheiligste zal ook worden uitgesteld voor Stille Aanbidding.

Manfred van Kerckhoven

Landelijke Ariënsherdenking 15-11-15-11.00

De jaarlijkse Ariënsgeachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **15 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de H. **Jaco-**



buskerk aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **11.00 uur**.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, *pastoor A.G.M. Monnikhof*, pastoor van de Jacobus de Meerdereparochie van Enschede, met assistentie van *diaken Th. Reuling*, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).

Het thema van de viering is **Verheug u**, gebaseerd op dat van **het jaar van de religieuzen**.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor van de Ariënsgedachteniskerk te Enschede, en de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns-comité

Voor ev. verdere inlichtingen:

dhr. J.N. Hinke, secretaris

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo

tel.: 074 - 2 42 96 86

Allerhande

'Barmhartig als de Vader'

'Heilig Jaar van de Barmhartigheid' zal beginnen op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie en wordt afgesloten op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal).

De thematiek is:

'thuiskomen bij God'.

Een belangrijk element van dit Heilig Jaar is het openen van de Heilige Deur van de Sint Pieter in Rome op 8 december. De zondag daarop wordt in alle bisdommen ter wereld ook tenminste één 'Deur van de Barmhartigheid' geopend. De bisdomstaf heeft besloten om in het Aartsbisdom Utrecht drie Heilige Deuren aan te wijzen: in de Sint Augustinuskerk te Utrecht (vicariaat Utrecht), in de St. Calixtusbasiliek te Groenlo (vicariaat Arnhem) en in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo (vicariaat Deventer).

Theoloog van het jaar komt naar Haaksbergen

Mgr. Dr. G.J.N. de Korte, Bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden komt donderdag **26 november** naar Haaksbergen voor een lezing. Tijd: 19.30-21.30 uur. Het thema luidt:

"Katholiek sociaal denken en modern burgerschap".

Graag aanmelden via e-mail:

secretariaat@franciscusparochie.nl

Parochiebestuur en pastoraal team van de St. Franciscusparochie

Iconen Tentoonstelling

Programma

Vrijdagavond 27 november 2015

van 20.00 tot 21.30 uur in de Wonne.

Opening door

Truus Nieuwhuis.



Lezing door Henk Thüss over de geschiedenis van de Icoon. Lezing door Jos Bentert over de schilder-techniek.

Zaterdag 28 november 2015 van 11 uur tot 17 uur in de Wonne.

De tentoonstelling wordt muzikaal omlijst met muziek uit de byzantijnse ritus.

Zondagmorgen 29 november 2015 is er om 10.30 uur een H. Mis met iconenwijding in de Verrijzeniskerk Het Leunenburg 588 in Enschede. Nieuwe iconen van de exposanten en cursisten worden die morgen gewijd. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Zondagmiddag 29 november 2015 van 13 tot 16 uur in de Wonne.

De tentoonstelling wordt muzikaal omlijst met muziek uit de byzantijnse ritus.

Om half vier is er ter afsluiting een lezing door Paul Brenninkmeijer.

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn

welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254

info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jeugd en jongeren

Het begin van het vormsel

Wij maken een verslag over het begin van het vormsel. Wij zijn bij de infoavond geweest, en voor het eerst bij het begin van het vormsel geweest. Wij gaan jullie daar nu over vertellen.

Info avond

Vicaris Pauw heeft ons uitgelegd wat we dit jaar gaan doen. En hij heeft ons verteld wat het thema is en hoe we het gaan voorbereiden. Hij heeft ons verteld dat hij ons gaat vormen en hij heeft zijn zelf daarvoor laten ruiken. Hij heeft ons ook verteld dat hij vicaris is van het bisdom Utrecht. Wij vonden het een leuke en leerzame infoavond. Daarom wilden wij ook dit verslag maken.

Eerste dag van de voorbereiding van het vormsel

We zijn ingedeeld in groepjes van 5 kinderen. We hebben elkaar onder-vraagd en ons elkaar voorgesteld in de groep. We moesten een levensweg maken van de dingen die we hebben meegemaakt.

Gemaakt door:

Annelous Elfrink en Nynke Bats





ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF

Voor wie
Voor

alle kinderen van de
*St. Jacobus de
Meerdere parochie
Enschede*

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen graag de kinderen spelen-derwijs het leven van Jezus vertellen en laten ontdekken en wat katholieke geloof voor kinderen betekent.



Wanneer en thema

Zaterdag 14 november :

“Barmhartige Samaritaan”

Zaterdag 12 december:

“Kerst”

10.00 – 11.30 uur.

Parochiezaal St. Jozefkerk

(Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede)

Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling beiden ervaren moeders met jonge kinderen. We hebben de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten.

Wilt u meer weten over het **programma** wat we kinderen aanbieden, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda of Begona:
lindaterbraak@live.nl of
bferpan@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden (omtrent Kinderclub datums en thema's) worden mail dan:
mvkerckhoven@kpnmail.nl

KINDERWOORDDIENST St. JOZEFKERK

Voor wie

Voor alle kinderen
(3-12 jaar).

Wat is een kinder-woorddienst

De kinderen gaan bij hun ouders in de kerk zitten en zullen voordat de eerste lezing begint, gevraagd worden om naar voren te komen.

We gaan dan naar een zaaltje naast of in de kerk, daar wordt het evangelie op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld met uitleg en soms een spiegelverhaal. Ook wordt er gezongen en soms een werkje of puzzel gemaakt.

Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de kerk, zodat ze tijdens het eucharistisch gebed weer bij hun ouders in de kerk aanwezig zijn.

Wanneer en thema

Zondag 15/11

“Eens zal Jezus alles nieuw maken”

Zondag 29/11, 6/12, 13/12 en 20/12:

“Advent”

9.30 uur St. Jozefkerk Enschede

Wie zijn wij

Louise Meulenbroek (contactpersoon), Linda ter Braak, Kim Ringelink, Begona Bruggeling, Leonie ten Cate en Gina van Kerckhoven. We hebben de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek:

louisemeulenbroek@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl





KIEK Kind en Kerk

*December een echte feestmaand
en daarom een heerlijk recept om te maken.
Voor St. Nicolaas of alvast voor Kerst
vriendenbrood bakken*

We gaan een vriendenbrood bakken. Om te beginnen heb je daarvoor nodig:

100gram suiker

2,5 deciliter warm water

1 zakje gist (7 gram) en 225 gram bloem.

Los de suiker op in een kopje van het warme water. Strooi de gist erbij en laat dit tien minuten staan.. Roer de rest van het water en de bloem erbij. Klop dit alles met een houten lepel tot een glad beslag. Dek het af met een vochtige theedoek. Laat het staan tot de volgende dag.

Let op: dit beslag mag **niet** in de koelkast!!!!!!!!!!!!!!

Dag 1: Doe het beslag in een ruime schaal.

Dag 2 en 3: Roer het beslag twee of drie keer per dag om.

Dag 4: Roer 2 deciliter melk, 150 gram bloem en 200 gram suiker door het beslag.

Dag 5, 6, 7, en 8: Roer alles twee of drie keer per dag om.

Dag 9: Zoals dag 4.

Verdeel het beslag daarna in vijf gelijke delen. Houd zelf één deel en geef vier weg met een kopie van dit recept!

Dag 10: Met jouw portie beslag kun je nu een super lekker vriendenbrood bakken. (Jouw vrienden met het deel dat zij van jou kregen natuurlijk ook.)

Voeg toe:

1,5 deciliter olie, 250 gram suiker, 350 gram bloem, 3 eieren, 1 lepel zout, 100 gram gehakte noten en/of rozijnen, 100 gram gehakte chocolade, 2 eetlepels bakpoeder, 2 geraspte appels en 2 eetlepels kaneel.

Verwarm de oven voor op 170 graden.

Doe het beslag in een cakeblik. Het blik mag maar voor de helft gevuld zijn.

Baktijd: ongeveer 1 uur en 15 minuten 180graden Celsius

Smak(k)elijk Smullen!!



Thea Elfrink (red.)



Kroniek

Gedoopt

18 oktober: Chikamso (doopnaam Ivy) Nwaogu, zoon van Ugochukwu Nwaogu en Onyinyechi Ohiri.

Geboren op 8 januari 2015.

18 oktober: Annabel (doopnaam Teresa), dochter van Ronnie en Ban Tomena. Geboren op 16 juni 2015.



Overleden

St. Jozefkerk

18 september: Gerardus Bernardus Teunissen, 80 jaar. Echtgenoot van Gré Beune.

25 september: Hadia Marho.

15 oktober: Filippina Chiaramonte, 71 jaar. Echtgenote van Orazio Fagone.

16 oktober: Aleida Bertha Roelanda Koelink, 74 jaar. Echtgenote van Ruud Lenssen.

Jacobuskerk

16 september: Doortje Kuipers-Falkmann, 91 jaar. Partner van Herman Oosten.

Ariënsgebedeniskerk

13 oktober: Johanna Maria (Jo) Berger-Hofste op Bruinink, 84 jaar. Weduwe van Jan Berger. Ze woonde Brinkstraat 402.

15 oktober: Bernardus Franciscus (Bertus) Keuters, 91 jaar. Echtgenoot van Siny Wigger. Hij woonde Boulevard 1945: 505.

St. Jan-H.Michaël

23 september: Joke Lunter- ten Broeke, 77 jaar. Echtgenote van J.G. Lunter.

27 september: Max Willem van de Woord, 16 jaar. Zoon van G.H. van de Woord en C.M.M. Bidoggia.

15 oktober: Theo Kortink, 73 jaar. Echtgenoot van Jeanette Kortink-Segerink.

H.Geest-Maria

15 september: Maria Anna Helena van Dijk-Luiken, 88 jaar. Weduwe van Willie van Dijk.

Verrijzenis des Heren

1 oktober: Paulus Huitink, 83 jaar. Hij woonde aan de Mallumbrink 27 en laat een echtgenote achter.

4 oktober: Gerhardus Antonius Maathuis, 88 jaar. Hij woonde aan het Broekheurnerplein 440 en laat een echtgenote achter.

14 oktober: Toni Bernsen-Bossink, 74 jaar, weduwe. Ze woonde in de Posten.

28 oktober: Antonius Johannes Maathuis, 81 jaar. Hij woonde aan de Hertmebrink 101 en laat een echtgenote achter.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Lokale Beheersgroep

Hr. A. M. Bakker,

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder

Lokale Pastoraatgroep

Hr. G. Groothuis,

Hr. L. Gasthuis,

e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl

4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Donderdagavond om 18.15 uur

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag van de maand om **15.00 uur**.

De kerk is elke donderdagavond open van 18.00 tot 20.00 uur.

Oecumenische cantatedienst op 1^e zondag van de Advent

Dit jaar starten we het kerkelijk Nieuwjaar op een hele bijzondere manier in de H. Jacobuskerk: met een Oecumenische cantatedienst, waarin één van de mooiste Bachcantates uitgevoerd zal worden.

Voorgangers in deze viering zijn Pastoor André Monninkhof en Ds. Richard Vissinga, medewerking verlenen het Binnenstads Jongeren Koor o.l.v. Marjan Vleeming en pianiste Margreet Wilmer, de Cantorij van de Ontmoetingskerk o.l.v. Mathijs Kraan (organist en dirigent), Ben Coelman van Nederlandse Reisopera en de Bach Beweging Twente.

De voorgangers zullen de lezingen, psalmen en het evangelie van deze zondag verzorgen, terwijl de Cantorij en het BJK de liederen, aangepast aan de voorbereiding op de adventstijd, zingen.

De Bach Beweging Twente zal onder leiding van Frank Deiman één van de mooiste cantates laten horen die J.S.



Bach voor deze zondag heeft geschreven. Ben Coelman zal deze cantate BWV 36 op vakkundige wijze inleiden, waardoor deze cantate op deze feestelijke zondag nog meer tot zijn recht zal komen.

Waar moet u zijn? Op zondag 29 november a.s. om 11.00 uur in de H. Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede.

Joop van der Woning.

Advent



*Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht
omdat je iets van God verwacht:
een wereld waar het licht is.*

*Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen.
Is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.*

*De dagen worden korter, buiten
wordt het kouder.....*

**Het seizoen van de openstelling
Jacobuskerk is weer afgesloten!**

Met grote tevredenheid kijken we terug op de openstelling van de kerk van april tot en met oktober van dit jaar. We stellen vast dat we vanaf Paaszaterdag gasten uit meer dan 100 verschillende landen mochten ontvangen. Deze bezoekers kwamen niet alleen uit Europa, maar ook van ver daarbuiten.

Duizenden foto's van onze mooie kerk zijn de wereld overgegaan. We hebben honderden gesprekken gevoerd. Vaak over religie, maar natuurlijk ook over actuele zaken die de kerk (be)treffen. Duizenden kaarsjes zijn er aangestoken, elk met een eigen intentie. Veel, heel veel mensen hebben rust en devotie in de H. Jacobuskerk gevonden.



Passende muziek op de achtergrond, vaak omlijst door grote bundels zonnestrallen, menigeen vond hier een moment van rust om daarna de drukte van alledag weer aan te kunnen.

Veel belangstelling was er voor de aanwezige kunst, symbolen, sfeer en de architectuur. Onze kerkgidsen hebben er met veel enthousiasme over verteld. Wat vooral opviel, was dat we veel jeugdige bezoekers mochten



ontvangen, die veel interesse toonden in de kerk en haar geschiedenis.

Al met al hebben wij meer dan 13.000 bezoekers in de Jacobuskerk mogen begroeten, met september als topmaand.

De Jacobuskerk heeft 15 enthousiaste en gemotiveerde kerkgidsen. Zij zijn de motor achter de kerkopenstelling, door met passie over alles wat de Jacobuskerk bijzonder maakt te vertellen, of het nu in het Nederlands, Duits of Engels is. Er zijn deze zomer weer heel wat uren in gaan zitten. Daarom veel dank aan de hele groep gidsen, zonder jullie inzet was dit alles niet mogelijk geweest!

Joop van der Woning

Agenda Jacobuskerk november en december



Met de start van het winterseizoen komen we weer in de tijd van concerten en bijzondere vieringen. Wat hebben we tot nu toe in de agenda staan:

Datum	Tijd	
15 november	11.00 uur	Ariënsgedachtenisviering
29 november	11.00 uur	Oecumenische Bach cantate
5 december	12.00 uur	Angelus gebedsdienst
11 december	20.00 uur	Concert Anuna (via Wilminktheater)
13 december	11.00 uur	Twentse gebedsviering, voorganger pastor Jan Kortstee
m.m.v. Marcellinuskoor Boekelo		
13 december	15.00 uur	Concert Merry Christmas Choir and Orchestra
18 december	n.n.b.	4 koren kerstconcert
19 december	17.00 uur	Volkskerstzang
20 december	14.00 uur	Open huis Jacobuskerk in kerstsfeer
24 december	20.30 uur	Kerstavondviering met BJK
25 december	11.00 uur	Eucharistieviering
	15.00 uur	Kindje wiegen

U bent allen van harte welkom!

*Verdeeldheid, afgunst allerwegen,
Dood, verderf lijkt het om ons heen.
Christus Jezus, die de liefde predikt,
wijst een weg uit het geweld: Vergeef,
bemin, leef voor de ander, gun elk
mens de liefde weer*

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO



Allerzielen



Op zondag 1 november vierden we Allerzielen en onze gedachten gingen dit jaar meer dan ooit uit naar onze dierbare overledenen. Een oud koster, vier vrijwilligers, het was een bewogen jaar voor de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk. In een ingetogen en sfeervolle viering, waarin pastoor André Monninkhof voorging en het Binnenstads Jongerenkoor zorgde voor de muzikale invulling, herdachten we onze zo dierbare overledenen.

Sinds november 2014 zijn door de dood uit ons midden en uit onze geloofsgemeenschap weggenomen:

28 december	Jan Bovenius	79 jaar
21 januari	Ferry Mulder	85 jaar
22 januari	Hans Uffing	70 jaar
26 januari	Sien Munster-Broekhuis	86 jaar
31 januari	Cor Huizinga	77 jaar
31 januari	Paul Slot	60 jaar
26 februari	Herman ten Brummelhuis	82 jaar
8 maart	Truus Wesselink-Mensink	91 jaar
11 maart	Jeanne Timmerman	70 jaar
13 april	Gerda Nahrwold	73 jaar
24 mei	Jule Huiskes-Ditters	98 jaar
9 juni	Marie Vulker-Mekkelholt	97 jaar
15 augustus	Herman van het Reve	84 jaar
10 september	Ans Kattenpoel Oude Heerink- Hogt	67 jaar
16 september	Doortje Kuipers-Falkmann	91 jaar

“En telkens weer, gaat het verhaal
Over die Ene, die met je gaat
Een Reisgenoot, die tranen droogt
Niet voor altijd, maar altijd weer.....”





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheersgroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mw. R. Escobosa-Bosman

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30

uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistie-

viering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.



Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap



heet nu:
JP-zaal

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:
jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer:
NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.
Parochie St. Jacobus de Meerdere
o.v.v. datum, naam en locatie

De kerkbijdrage kunt U overmaken op: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.
Parochie St. Jacobus de Meerdere

Jubileum zanggroep St. Joseph

Het jaarlijks kooruitje van onze zanggroep stond dit keer in het teken van het 45-jarig bestaan.

Zaterdagmorgen 26 september 10.30 uur vertrokken we vanuit het PDE naar Berg en Dal, de Heilig Landstichting, een locatie die tot op het laatste moment geheim gehouden was voor de leden.

Na aankomst en een eenvoudige lunch brachten we de middag door in het prachtige buitenmuseum. Het weer was gelukkig bijzonder fraai.

Rond 16.30 uur arriveerden we bij het hotel Val Monte in Berg en Dal.

Hier genoten we 's avonds van een heerlijk diner en optredens van een aantal koorleden.

De volgende ochtend verzorgden we om 11.00 uur de eucharistieviering in de zeer bijzondere Cenakelkerk, de kerk van de H. Landstichting.

Nadien reden we naar Kleef waar in het museum Kurhaus een lunch voor ons klaar stond.

De lunch was het laatste deel van het officiële programma.

Daarna vetrokken een paar leden naar huis om naar FC Twente te gaan zien winnen!!.

Anderen maakten nog een mooie wandeling door het Kurpark.

Tegen de avond was iedereen weer thuis.

Een bijzonder weekend voor ons allen.

Rien Tiehatten, voorzitter



Allerzielen

Gedenken wij allen, die ons zijn voorgegaan en juist deze dag zo gemist worden.

In het bijzonder willen wij op 2 november a.s. de overledenen gedenken, waarvan sinds 2 november 2014 afscheid genomen moest worden.

Wij noemen de volgende namen.

2014

27 oktober	Toon Monninkhof	81 jaar
23 november	Gerard Breumelhof	79 jaar
24 november	Karel Corstjens	83 jaar
29 november	Johan Kamphuis	82 jaar
1 december	Toon Wiggers	79 jaar
15 december	Henriëtte van Weerd- Schellekens	68 jaar
22 december	Mientje van Mourik – Leusink	100 jaar
23 december	Roswita Hilgeholt-Zandbergen	72 jaar

2015

9 januari	Rieki Slot – Ridderhof	86 jaar
10 januari	Anna Maria Heurman- Westerhof	85 jaar
14 januari	Fien Kuiphuis	88 jaar
30 januari	Wouter Volkering	71 jaar
7 februari	Paolo Di Stefano	73 jaar
4 maart	Riet van Hoof – Steijlen	89 jaar
6 maart	Henkie Weiss	38 jaar
16 maart	Johanna Joosten	53 jaar
21 maart	Djula Kolompar	73 jaar
26 april	Johan Tiecke	88 jaar
23 mei	Bennie Wigbers	74 jaar
8 juni	Henk Kok	77 jaar
17 juni	Juul Smit –Poelsma	93 jaar
19 juni	Ria Kerver – Brands	87 jaar
20 juni	Hermanus Lambers	75 jaar
27 juli	Johan Lefferts	83 jaar
14 september	Ben Veldboer	84 jaar
17 september	Truus Beckmann-Siemerink	93 jaar
25 september	Hadia Marho	
4 oktober	Gerardus Antonius Maathuis	88 jaar
15 oktober	Filippina Fagone-Chiaramonte	71 jaar
16 oktober	Aleida Bertha Roelanda Lenssen-Koelink	74 jaar





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: donderdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mw. C. Meijer

Mw. M. Oosterveld

Mw. E. Perik

Lokale beheersgroep

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52
Mw. L. Heetbrink

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 15.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Het is herfst

Een tijd waarin de natuur verandert
van groene kleuren in mooie warme
herfsttinten. Alle seizoenen hebben
hun eigen bijzondere kleuren en
eigenschappen. Ieder seizoen is weer
anders en past zich aan.

Ook wij mensen krijgen ieder jaar te
maken met veranderingen. Mooie en
verdrietige gebeurtenissen zijn er in
ons leven, zoals nieuw leven maar
ook de dood. Je moet je elke keer
aanpassen aan de situatie. Dat lukt de
ene keer beter dan de andere keer.

Laten we hopen dat de veranderingen
die gaan komen in ons leven zó zijn,



dat we daar positieve levenservaring uit kunnen halen. En er zo kleur komt in ons leven, elk seizoen weer.

Namens de pastoraatgroep en locatieraad, Erna Perik

Gastvrijheid mee beoefenen?

We willen in de Roef verder gaan als geloofsgemeenschap. Het Ariënskoor kan daar op woensdag- / donderdagavond repeteren. Op donderdagmorgen blijft er de doordeweekse viering. Ook geven we de mogelijkheid om even koffie te drinken en bekenden te ontmoeten. Maar dat gaat niet vanzelf!!!

-- ADVERTENTIE --

Kerk in de buurt

Wie wil gastvrouw/heer worden in de Roef voor 1 of 2 x per maand voor 2 uur op donderdagmorgen. U kunt zich melden bij de pastoraatgroep.

Carla Berbé

Vrijwilligersavond



In het vorig nummer van Pelgrim is verteld over de geslaagde vrijwilligersavond van 25 september. Hierbij een foto van deze leuke avond. Zie voor meer foto's de website.

Ouderen Soos Ariëns Enschede

Ouderen Soos Ariëns die tot voor kort in de Ariënsgedachtenis kerk haar soos middagen had is per september 2015 verhuisd naar Buurthuis de Roef aan de Pastoor Geertmanstraat 17 Enschede.

De ouderensoos is voor iedere 55-plusser die van kaarten, sjoelen, rummikuppen of knutselen houdt. Iedereen is welkom bij ons.

Elke maand doen we ook iets extra's zoals bingo, bloemschikken of een diamiddag.

Wij hebben elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur de beschikking over de grote zaal in de Roef. Wie ook nog iets voor zijn conditie wil doen is er ook een gymclubje in de Roef op donderdagmiddag vanaf 13.15 uur tot 14.15 uur. (Dit is een zelfstandige activiteit van de Roef en niet van de Ouderensoos). Met de feestdagen hebben wij ook iets speciaals, zoals met St. Nicolaas een Bingo en met de Kerst een gezamenlijke maaltijd die we laten verzorgen door een cateraar. Ook vieren we de verjaardagen samen 1x per jaar met een Broodmaaltijd of een Stampotbuffet.

We vragen een kleine vergoeding voor de koffie en of thee per middag (0,50 cent per kopje) en per 3 maand een bijdrage van 8,00 euro voor de extra activiteiten. In geval van nood kunt u ook opgehaald worden door een van onze eigen vrijwillige chauffeurs.

Graag zien we U in de Roef op een van onze soosmiddagen.

Laurette Heetbrink-Aellerinck, leidinggevende van de ouderensoos Ariëns. Tel. 053-4305618



Allerzielen

Op maandag 2 november is in onze kerk voor de laatste keer de jaarlijkse Allerzielenviering gehouden. Daarbij hebben we alle dierbaren die in de loop der jaren zijn overleden herdacht en in het bijzonder de dierbaren die zijn overleden tussen oktober 2014 tot en met september 2015.

Mini Kroeze – van Alstede	93 jaar
Minie Haak – Tiehuis	80 jaar
Frida Voerman – Render	91 jaar
Rieki Dekkers – Wubbels	86 jaar
Peter Spaltman	81 jaar
Annie Vagevuur – Lucassen	84 jaar
Marie Meekes – Jansen	88 jaar
Fia Ipskamp – van Alstede	85 jaar
Willie Lelsz	80 jaar
Mario Domina	72 jaar
Hermine Bentlage – Polhuis	75 jaar
Lied Verhulsdonck – Arnoldus	81 jaar
Miep Pluymers – Oosten	72 jaar
Tjalling Hoekstra	71 jaar
Domenico Mirra	78 jaar
Michele Russo	84 jaar
Herman van der Woning	81 jaar
Minie Hilgerink – Lansink	99 jaar
Marianne Kramer – Pot	64 jaar
Nardie ter Beke – Timmerman	83 jaar
Gerard Wiggers	68 jaar
Chris Pots	77 jaar
Theo Ensink	88 jaar
Luus van Heesch – Jansen	81 jaar
Lies Zwier – Damhuis	94 jaar

“Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen, zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren. Je blijft iemand op wie wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven.

Niemand wacht want je bent er nog.

Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg.”

Rutger Kopland

Werkgroepenavond en vrijwilligersavond

Op 16 november komt er een werkgroepenavond. Daarop kan ieder kiezen bij welke groep en in welke kerk hij of zij verder wil gaan. Of met zijn / haar werk wil stoppen. Op **3 december** is er een avond voor alle (potentiële) vrijwilligers voor Zuid in de St. Jankerk. Zie ook pagina 7 voor meer informatie.

Namens de pastoraatgroep, Carina Meijer en Carla Berbée





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 214 06-4300 0450
7522 CL Enschede.

e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl

Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen

Lokale Beheersgroep

Hr. Delius Pit, *coördinator*

e-mail: d.pit@ziggo.nl

Hr. G. Collet

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkbalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► **K o p i j voor Pelgrim nr. 9:**

Kopij inleveren **vóór do. 26 nov.**

(Periode: 20 dec. t/m 24 jan. 2016)

Webmaster: Piet Gieske (stopt)

Website: katholiekenschede.nl

PAROCHIECENTRUM

Met ingang van 1 april 2015 is het parochiecentrum van de Maria /H.-Geestlocatie aan de Deurningerstraat 212 definitief gesloten.

wijzigingen zullen op de website worden bekend gemaakt. Op de website klikt u in de startpagina van de Mariakerk op: 'Actueel nieuws' (Site Mariakerk stopt binnenkort!).

► Voor bezoek aan het secretariaat: Het secretariaat van de Mariakerk is voorlopig gevestigd in de sacristie en is geopend alleen op maandag van 9.30 tot 11.30 uur.

U kunt de sacristie bereiken via een stalen poort en een deur, halverwege de linkerzijde van de kerk.

Het adres is Deurningerstraat 214.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

► **Voor vieringen:** raadpleeg altijd het vieringenrooster achter in deze Pelgrim of de website.

Website: Startpagina Mariakerk en klik op 'Actueel nieuws'.

OPBRENGST

KLEDINGZAMELING

NAJAAR 2015

De najaarsinzameling in de Mariakerklocatie is weer voorbij. U hebt hieraan weer een belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er bij de Mariakerk 375 kg kleding ingezameld. Wij danken u hartelijk voor uw inzet.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. Dankzij kledingdonaties aan

Sam's Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Dit is van levensbelang.

Kijk voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten op: www.samskledingactie.nl
Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.



Belangrijk!!

De volgende inzameling zal **niet** meer plaatsvinden bij de Mariakerk!

Andere inzamelpunten zullen t.z.t. worden bekend gemaakt.

De heer en mevrouw Herman en Jos Weegerink hebben tal van jaren deze inzame-

ling bij de Marialocatie begeleid met behulp van vele anderen. Hieraan komt nu een einde. De inzamelingen waren altijd voor het goede doel elders op de wereld. Dankzij aller inzet hebben zij een stukje geluk kunnen brengen, ver van hun bed, daar waar het nodig was! Bravo!



BESTE PAROCHIANEN VAN DE LOCATIE MARIA/H.GEEST

De afgelopen periode is er gesproken over de mogelijke kerksluitingen binnen de St. Jacobus de Meerdere parochie. Dit op basis van de pastorale bezetting, het kerkbezoek en de financiële situatie in alle locaties in de stad Enschede.

Door het centrale parochiebestuur is inmiddels het besluit genomen dat de Mariakerk (en ook de AriënsGEDACHTENISKERK) per januari 2016 gesloten zullen worden. Zoals u zult begrijpen gaat dat ons allemaal erg aan het hart. Verstandelijk begrijpt men veel maar de emotie zit dieper en is heftiger.

Voor onze locatie betekent dat de sluitingsviering zal plaats vinden op zondag 3 januari 2016. De kerk wordt dan definitief gesloten en er kunnen dan geen vieringen, concerten en andere activiteiten meer plaatsvinden. Over deze viering volgt in latere nummers van Pelgrim meer informatie.

17 januari 2016 vindt er op basis van eerder afspraken nog wel een herdenkingsbijeenkomst voor overledenen plaats verzorgd door Monuta uitvaarten. Dit is een algemene niet kerkelijke bijeenkomst.

Na 88 jaar (sinds 1927) nemen we noodgedwongen afscheid van ons mooie en markante kerkgebouw, het hart van onze voormalige parochie. De plek van vieren in tijden van vreugde en verdriet en ook van een plek van onze bezinning op het leven. Dat doet pijn maar gelukkig zijn wij meer dan een kerkgebouw. We nemen geen afscheid van onze locatiegemeenschap Maria/H. Geest en zullen proberen het locatiegevoel een plek te geven in de directe omgeving van de kerk.

Diverse locatie gebonden groepen zullen door blijven gaan in onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie/kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het gemengd koor en de Schola als Op Toon zullen hun activiteiten voor de St. Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar gekerkt kan worden, voort zetten. Het gemengd koor is in bespreking voor een repetitieruimte binnen de locatie.

Vanaf januari 2016 is het Kajuitgebouw (links naast de kerk) voor ons de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffie drinken, voor ontmoeting en vergadering en hier wordt Pelgrim gedistribueerd.

Ook wordt getracht de donderdagmorgen viering in onze locatie te handhaven; de vorm zal nader worden ingevuld.

Daarnaast blijven de activiteiten voor de jeugd van de Vereniging De Kajuit op de gebruikelijke wijzen gehandhaafd. Nadere informatie over al deze activiteiten zullen in Pelgrim worden vermeld.

Afspraken rond het gebouw en reservering zijn te maken met de lokale beheersgroep als beheerder namens de parochie.

De pastoraatgroep en de lokale beheersgroep zullen al het nodige doen om in onze locatie het gemeenschapsgevoel van samen kerk zijn te ondersteunen. Echter het gaat om u als parochiaan en zonder u kunnen we het niet. We hopen u te blijven ontmoeten zowel in de diverse kerken als in de Kajuit. Voor vragen kunt u terecht bij de pastoraatgroep en lokale beheersgroep.

U vindt eventuele telefoonnummers en e-mailadressen in Pelgrim.

Pastoraatgroep:

Carla Berbée

Elly Vije

Bert Elferink

Jos Vermeulen

Lokale beheersgroep:

Delius Pit

Gerard Collet

Gastvrijheid mee beoefenen?

We willen in de Kajuit verder gaan als geloofsgemeenschap. Naast de jongerenactiviteiten in de Kajuit is er ruimte op donderdagmorgen voor de doorde-weekse viering. Ook geven we de mogelijkheid om even koffie te drinken en bekenden te ontmoeten. Maar dat gaat niet vanzelf!!!

OPROEP

Wie wil er gastvrouw/heer zijn in de Kajuit als kerk in de buurt: 1 of 2 ochtenden per maand : liefst op donderdagmorgen.

U kunt zich melden bij de pastoraatgroep.

Carla Berbée

Allerzielen

Namen		Leeftijd
Wilhelmina Antonia Maria van Brakel-Suidman	11-11-2014	86 jaar
Johan Kamphuis.	11-01-2015.	90 jaar
Johannes Hendrikus Gerardus Antonius Golbach	13-01-2015.	86 jaar
Helena Johanna Kok - Visschedijk.	20-02-2015.	84 jaar
Hiang Ing Marsidi - Ham.	04-03-2015.	63 jaar
Hendrika Maria Homrighausen - Spijkerman.	22-03-2015.	95 jaar
Maria Josephina Witbreuk - Kleinherenbrink.	01-04-2015.	77 jaar
Hermine Geertruida van Diessen- Lakerink.	03-04-2015.	93 jaar
Johannes Leo ten Vergert.	04-05-2015.	83 jaar
Leonora Rosahilde van Dijk.	15-06-2015.	81 jaar
Magdalena Maria Ehlert.	12-08-2015.	38 jaar
Hermine Hendrika Eulink - Bruins.	13-08-2015.	86 jaar
Otto Walter ten Bos.	10-09-2015.	72 jaar
Maria Anna Helena van Dijk - Luiken.	15-09-2015.	88 jaar





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheersgroep

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H. Huitink

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*

NL08INGB0000966093 of

NL70INGB0001023468

NL57INGB0665162138

NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze Pelgrim.

Locatieraad en Pastoraatgroep

Nu er zoveel te doen is in en om de kerk en haar gebouwen, vergaderen Pastoraatgroep en locatieraad vaak samen. Daarom dit keer niet iets alleen van de pastoraatgroep, maar van ons samen.

Over de koren wordt veel gesproken. Het gaat over wat een koor kost in relatie tot het aantal keren dat ze zingen in een viering. Daarmee gaat het ook over de kosten van een dirigent/organist

Een goed zingend koor kan een eredienst sterk verrijken, is daarmee voor iedere locatie belangrijk. Maar er is veel te doen over de koren, daar wordt veel over gepraat. Wij dringen bij het bestuur van de Jacobusparochie aan op een gesprek tussen bestuur en dirigenten/organisten. Dan is men in gesprek met de deskundigen.

De ontwikkeling in Zuid heeft heel bijzonder onze belangstelling. Hoe zal de kerksluiting voor Zuid uitpakken. Pas als dat duidelijk is, kunnen we echt vooruit!

De parochievergadering van 29 oktober is geweest, ruim voordat deze Pelgrim uitkomt. Hopelijk krijgen we dan duidelijkheid.

Voor de Mariakerk en de Ariënskerk is die duidelijkheid er nu, beide gaan kort na de jaarwisseling sluiten. Voor beide is een vervangende ruimte gevonden, de Marialocatie gaat de Kajuit gebruiken en voor de Ariënskerk bestaat de mogelijkheid om de Roef te gebruiken.

In Zuid willen we graag in gesprek met alle locatieraden en pastoraatsgroepen. Voor alle vrijwilligers wil-

len we een gezamenlijke avond houden. We zijn hierover in contact met de locatieraden en pastoraatgroepen van de Ariëns en Verrijzenis.

Hopelijk hebben we op 29 oktober een vruchtbare vergadering en komt er duidelijkheid voor de toekomst.

*Namens pastoraat en locatieraad,
Tiny Hannink*

Tonny Oude Elferink bedankt!

In de vorige Pelgrim heeft u kunnen lezen dat Tonny Oude Elferink afscheid heeft genomen als penningmeester van de stadsparochie St. Jacobus de Meerdere. Hij is 12 jaar lang centraal penningmeester geweest (zoals gezegd eerst van het PVE en daarna van de hele stadsparochie). Tevens was hij voor de St.Jan-H.Michaël locatie 15 jaar lang penningmeester. Daarnaast was hij de laatste jaren onze bestuursgedelegeerde van de stadsparochie. Hij heeft hier al die jaren zijn ziel en zaligheid in gelegd. Ook werd er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan, mocht er iets aan het kerkgebouw of pastorie gemaakt moeten worden. Als locatiepenningmeester stond hij bekend als “zeer zuinig”. Eerst een begroting indienen en facturen overhandigen voordat er tot betaling overgegaan kon worden (en zo hoort het ook). De inkomsten van de kerk zijn immers van ons allemaal en daar moet goed mee omgegaan worden. Het is niet te beschrijven hoeveel uren hij als vrijwilliger gewerkt heeft aan

de financiële administratie en het financiële beleid van de parochie. **Hiervoor willen wij hem hartelijk bedanken.** Wij hopen dat hij zijn draai ook zonder het penningmeesterschap weer kan vinden. Na zoveel jaren is het natuurlijk wel afkicken. Tonny het ga je goed en we komen elkaar vast nog regelmatig tegen.

*Namens pastoraatgroep en locatieraad,
Lisette Janssen*

Vesper

De tijd van de advent nadert weer en daarmee in Enschede-Zuid tijd voor de Vesper. De Oecumenische werkgroep van de locaties in Zuid werken al jaren samen om in de advent en de 40-dagentijd een mooie vesper te kunnen vieren.

De protestantse kerk in Enschede (PKE) kerkt sinds kort in één locatie, in de Ontmoetingskerk. Maar voor de Vesper is de Eudokiakapel, achter de Apostel Thomaskerk nog beschikbaar.

We zoeken altijd heel zorgvuldig thema, lezingen en liederen bij elkaar, zodat het een mooi geheel wordt. Zo bereiden we ons voor op Kerstmis.

Het thema dit jaar zal zijn:

Het licht komt.

We werken dat iedere week uit in de volgende motto's:

1^e zondag, 29 nov.; **Waken.**

2^e zondag, 6 dec.; **Stilte.**

3^e zondag, 13 dec.; **Betrouwbaar.**

4^e zondag, 20 dec.; **Licht.**

In het algemene deel van de Pelgrim

vindt u hier meer over.

De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring, nu weer in de Eudokiakapel. Naast het bidden en zingen zijn we stil en luisteren naar meditatieve muziek.

De vesper is in de Eudokiakapel van de **Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.**

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michael en PKE.

Vrijwilligster

Ik ben Clara Ikink. Ik woon sinds 1976 in Enschede. De reden dat ik in Enschede kwam wonen was mijn nieuwe baan in het Revalidatie Centrum Het Roessingh. Daar werkte ik de laatste 15 jaar van mijn werkleven als Maatschappelijk werkster. In 1991 ging ik in de VUT en bij 65 jaar kreeg ik AOW en pensioen. Toen zat ik thuis en genoot van de vrijheid, een paar maanden. Fijn!! Maar op een gegeven moment ging ik denken hoe ik mijn dagen beter kon doorbrengen en invullen. Het enige dat ik had was het Michaelkoor, dat was niet genoeg.

In de krant zag ik een artikel van Mediant. (toen nog psychiatrisch ziekenhuis) Ze vroeger vrijwilligers om met patiënten te gaan wandelen die nooit bezoek kregen. Dat was wat voor mij. Na een paar introductiedagen kreeg ik een patiënt toegewezen. Dat heb ik jaren gedaan.

Helaas kreeg ik problemen met mijn heup. Het lopen was niet meer verantwoord. Gelukkig hadden ze nog ander werk voor me. Eerst een nieuwe heup en toen dat achter de rug was kon ik mee helpen met de soos. Ik ben nog steeds vrijwilligster bij Mediant, ik wil de 25 jaar volmaken.

Pastor Zandbelt begon in 1991 met het opzetten van de wijkcontactpersonen. Daar heb ik me toen ook gemeld en ik doe dat nog steeds. Er werd rond die tijd een toerustingscursus gegeven voor bezoekwerk aan mensen die een verlies hadden geleden. Dat was ook iets voor mij. Dat heb ik ook jaren gedaan. Maar de uitvaarten werden steeds minder, er was niet veel behoefte aan bezoek. Toen kwam de vraag om mensen die niet meer in de kerk konden komen thuis de communie te brengen. Daar zijn we met ons bezoekgroepje mee begonnen. Ik bezoek nu 2 mensen in de Hatteler, 2 dames die nog thuis wonen, een dame in Broekheurnestede. Het aantal was al meer, maar een aantal zijn overleden. Carla Berbée gaf ons wat informatie en voorbeeld hoe we die bezoeken kunnen invullen. Het is fijn om te doen. Een kleine plechtigheid, een kruisje op tafel met een kaars, we bidden wat en ik lees een stukje uit het evangelie van de zondag. Er moet ook tijd zijn voor een gesprek en een praatje. Ik neem wel ruim de tijd voor zo'n bezoek. Er is best veel eenzaamheid in de tehuizen.

In de Ariënskerk worden ze poetsengelen genoemd. De schoonmakers van de kerk. Wij hebben in de St.Jan-Michaël de vrijdagmiddag-ploeg. Dan wordt er geveegd en gestoft en ramen

gezeemd. We willen dat de kerk schoon is. We zijn met een ploegje van 8. Helaas zijn ons er 2 ontvallen. Truus Rozema en Johnny Vinke. We missen ze erg. Er is wel goede vervanging gekomen. Ook is onze kaarsenman gestopt. Johan Screeve. Hij heeft 37 jaar altijd gezorgd dat de kaarsen er goed afgesneden bij stonden.

Er moest ook nog tijd voor hobby's zijn. Wandelen, fietsen, lezen en tuinieren. Ik was lid van een geologische club. Verzamelde mineralen en fossielen en daar beleefde ik veel plezier aan Mijn huis en tuin liggen vol.

Bij mijn hobby's horen ook mijn bezoeken aan Pakistan. Helaas is het er nog niet veilig en is er nog steeds een negatief reisadvies. Ik wil er toch naartoe. Ik moet mij opsluiten in het kinderkuis waar ik verblijf. Ik ga niet mee buiten de deur. Ik loop daar als enige blanke tussen de donkere mensen, dat valt wel op. Safety for all!! Maar ik vind het fijn om te gaan. Ik word veel gesteund van mensen om me heen, financieel en kleertjes of iets dergelijks.

De sluiting van de H. Michaëlkerk destijds heeft me erg geraakt, nog steeds als ik langs A.H. fiets. Nu de dreiging van de sluiting van de St. Jan-H.Michaëlkerk weer boven ons hoofd hangt wordt het er niet beter op. Maar.... er is nog hoop. De St.Jan-H. Michaël is toch een erg mooie kerk!!!! We hebben een mooie geloofsgemeenschap. Daar voelen we ons thuis. We zijn betrokken bij alles wat er leeft. We hebben een mooi koor met fijne mensen. Delen lief en leed met elkaar. Leed was er veel de

laatste tijd, we moeten weer afscheid nemen van een koorlid. Ik denk dat ik moet stoppen het verhaal wordt te lang.

Clara Ikink

Geachte vrijwilliger

De St. Jankerk en bijgebouwen worden door veel groepen gebruikt en wij zijn trots op deze gastvrijheid. Dankzij uw zorg kan dat gelukkig ook. Helaas merken we de laatste tijd wat slordigheidsfoutjes op, die we moeten voorkomen. Enkele voorbeelden: Op zaterdagmorgen 3 oktober bleek de buitendeur naar de parochiezaal niet afgesloten te zijn. Op de toiletten blijkt regelmatig het licht te blijven branden (ondanks de briefjes om te controleren of de lampen uit zijn) en onlangs is er een koffiezetapparaat dagenlang blijven branden. Willen we onze huidige gastvrijheid behouden, dan zullen met name de 'sleuteldragers' de moeite moeten nemen om voor het afsluiten nog even alles te controleren. Kunnen we op u rekenen? Bij voorbaat dank.

Ik hoop hiermee niet onbescheiden te zijn. Met vriendelijke groeten.

Henk Thiiss,

Ook namens locatieraad

Sam's kledingactie

De kledingactie heeft dit jaar 150 zakken kleding opgeleverd, goed voor 650 kilo. Dat is erg veel en daar zijn we dankbaar voor namens: Sam's kledingactie, Cordaid Den Bosch.

Henk Thiiss



Allerzielen

Overledenen 2014-2015

16-10-2014	Romano Martelli
19-10-2014	Hans Sanberg
23-10-2014	Jiri Schestauber
02-11-2014	Lucy ter Heegde
14-11-2014	Antoon Bossink
15-11-2014	Hendrika van het Reve-Bult
03-12-2014	Francesco Fiscaro
25-12-2014	Lies van de Berg-Beune
05-01-2015	Jan van der Plas
11-02-2015	Johny Vinke
21-03-2015	Truus Rosema-Poorthuis
03-04-2015	Pieter van Benthem
05-04-2015	Trude Komarnicki-Vogelzang
05-07-2015	Trees Schiphauwer-Bruning
20-07-2015	Misiu Komarnicki
31-07-2015	Willy Olde Agterhuis
19-09-2015	Benno van der Lee
23-09-2015	Joke Lunter -ten Broeke
27-09-2015	Max Willem van de Woord
15-10-2015	Theo Kortink

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 18 november WoCo

Woensdag 16 december 16.00 uur
protestant

voor een gezamenlijke vrijwilligers-avond op **donderdag 3 december** a.s. vanaf 20.00 uur in de St. Jankerk.

Het is van groot belang dat we als Zuidparochie samenwerken aan een nieuwe toekomst.

Het lijkt ons een goed idee om, voordat de kerken aan de eredienst worden onttrokken, een informele avond te houden waarbij we allen aan elkaar kunnen wennen en met elkaar kunnen spreken hoe we verder willen. Zie ook pagina 7 voor meer informatie.

Vrijwilligers voor Zuid

Wij willen alle vrijwilligers (en potentiële vrijwilligers) uitnodigen

Carla Berbée



Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Mw. J.H.M. van de Pieterman,

E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com

Mw. M. van den Berg

Lokale Beheersgroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*

e-mail: w.lieven@connexion.nl

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op 7 oktober heeft onze meest
recente vergadering plaatsgevonden.
In het vorige nummer van Pelgrim
kon ik nog wijzen op meer reuring in



onze kerk. Inmiddels zijn we een maand verder en is er veel gebeurd. Helaas niet al te positief.

Ons koor heeft besloten ermee te stoppen per 1 januari as. Niet vanwege gebrek aan belangstelling maar omdat het koor 2-3 (eerder 3 vieringen) per maand nodig heeft om onder het nieuwe vergoedingsregime van het centrale bestuur uit de kosten te komen. En dat lukt niet meer nu het aantal vieringen gereduceerd wordt door kerksluiting. Het alternatief, een (veel) hogere contributie door de leden om de kosten van dirigent en pianist te kunnen dragen, is door alle betrokkenen afgewezen.

Er is door onze kerk nog een verzoek ingediend bij ons pastoresteam om bovenop de 2 vieringen per maand vanaf 1 januari (afwisselend met St. Jan/H. Michaël) zelf de andere twee vieringen te verzorgen. Bijvoorbeeld woord- en communievieringen en kindervieringen. Hiervoor hadden we voldoende vrijwilligers. Maar dat verzoek is afgewezen vanuit de wens van het pastoresteam om te komen tot samenwerking/wederzijds kerkbezoek tussen SJM en VK.

En dat was nog maar de eerste domper. Op dinsdagavond 27 oktober zijn wij door het centrale bestuur en het pastorale team geïnformeerd over herziening van het besluit inzake herschikking kerkgebouwen. Het (voorgenomen) nieuwe besluit is helder: de Verrijzeniskerk moet medio april 2016 de deuren sluiten. In een eerste informeel overleg zijn door bestuur en team de besluiten en de argumenten daarvoor toegelicht.

Die argumenten zijn naar de mening

van de aanwezige parochianen (ca. 25 personen) niet allemaal even valide.

Op het moment van dit schrijven zijn echter nog lang niet alle parochianen geïnformeerd en zijn wij bezig om na de eerstkomende viering in onze kerk een info-bijeenkomst te organiseren. Over het verdere verloop daarvan en de verdere gang van zaken meer in de volgende Pelgrim.

Toch nog maar even terug naar de LRV/PGV vergadering.

De Stichting Surplus heeft zich weer gemeld. In onze zoektocht naar vrijwilligers hebben wij op enig moment ook buiten de kerk gezocht. Zeker voor functies die niet direct geloof gerelateerd zijn. Daarbij hebben we o.a. deze stichting benaderd. Dat leidde toen niet tot nieuwe vrijwilligers maar de stichting wil nog steeds graag mensen proberen onder te brengen in onze kerk. We hebben de boot maar even afgehouden met het oog op (toen nog) mogelijke kerksluiting en kunnen een dezer dagen terugmelden dat we geen behoefte meer hebben aan mensen van Surplus. De regeling vergoeding koren wordt aangepast. Veel discussie over de moeilijkheden die dit met zich meebrengt. Het koor trekt later haar eigen conclusies zoals u heeft kunnen lezen. Geen positief signaal naar de parochie maar wel een begrijpelijk besluit.

Ook het uitvaartbeleid, schoonmaak, de roosterplanning 1^e helft 2016 (wanneer zijn waar welke vieringen in onze parochie) en de Actie Kerkbalans komen uitvoerig ter sprake. Hoe de Actie Kerkbalans voor

onze parochianen te rijmen is met kerksluiting is nog even een uitdaging. Maar dat blijkt uiteraard pas na de LRV/PGV vergadering als we op 27 oktober geïnformeerd worden over kerksluiting.

Graag tot de volgende keer.
Wim Lieven

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood

Afgelopen 3 oktober vond in Enschede de najaarsinzameling plaats van kleding en schoeisel. De opbrengst van de locatie Verrijzeniskerk is ongeveer 450 kg, eenderde méér dan vorig jaar. Mensen in Nood vraagt aandacht voor Bangladesh, het grootste deltagebied van de wereld. Door hevige regenval in korte tijd, ontstaan 'flash floods', kortdurende heftige overstromingen. Met uw steun door kleding donaties, worden dijken gebouwd en worden waarschuwingssystemen opgezet. 2/3 deel van de textiel is herdraagbaar. 1/3 deel wordt op een andere manier hergebruikt. Hartelijk bedankt.

B. Bats

Iconen inzegening

Op zondag 29 november, eerste advent, worden de iconen gezegend die door de cursisten in de Verrijzeniskerk zijn gemaakt onder leiding van Jos Bentert. De viering zal Byzantijnse accenten krijgen. Pater Ben Engelbertink gaat voor, ons

parochiekoor zingt en de viering begint zoals gebruikelijk om 10.30 uur.

KERSTVIERING ouderenpastoraat VERRIJZENISKERK

Het ouderenpastoraat organiseert ook dit jaar weer een kerstviering.



Deze vindt plaats in De Verrijzeniskerk op maandagmiddag **21 december** om

14.30 uur, pater Ben Engelbertink zal hierin voorgaan. En na de viering is er het gebruikelijke gezellige samenzijn in De Schalm.

Alle ouderen (vanaf 70 jaar) van De Verrijzeniskerk krijgen persoonlijk een uitnodiging.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u zich opgeven voor 13 december bij:
Anny Bossink, Tel. 053 4778320.

Kerstconcert



Vrijdag 18 december verzorgt het Twentse Politiekoor weer het traditionele Kerstconcert met de Politiekapel in de Verrijzeniskerk. Het concert begint om 20.00 uur maar u kunt vanaf 19.30 uur al naar binnen. De toegang is gratis en voor iedereen toegankelijk.



Gospelviering



Op 25 oktober jl. vond in de Verrijzeniskerk voor het eerst een gospelviering plaats. Het gospelkoor Tribute uit Hengelo was gevraagd om mee te werken en dat wilden ze graag doen. Alle communicanten en vormelingen (vanaf 2012) waarvan een e-mailadres bekend was, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Diaken Bert Huitink ging voor en de interactie met de aanwezige kinderen zorgde voor hilarische momenten. Het had wat ons betreft drukker mogen zijn in de kerk, maar de mensen die er wél waren, waren heel tevreden. En daar doen we het voor! Het is een ander geluid in onze kerk dat voor velen welkom is.

TONI BERNSEN-BOSSINK †

Koffie met een glimlach en pret-oogjes: zo herinneren we ons Toni

Bernsen, die sinds de dood van haar man, 15 jaar geleden, haar leven weer gestalte wist te geven door vrijwilligerswerk op zich te nemen. Ze werd ‘koffie-dame’ in de Verrijzeniskerk.

Toni is 74 jaar geworden, eigenlijk niet zo oud. Een paar jaar is ze verzorgd geweest in De Posten. Geheel verzwakt ontving ze de ziekenzalving en nog even leefden de pretoogjes weer op. Op 20 oktober hebben we dank gezegd voor haar leven en werk tijdens een eucharistieviering. De crematieplechtigheid volgde in de aula van het Crematorium Enschede. Het woord dat haar leven tekende was zorgzaamheid, misschien meer nog dan dat, namelijk blijde zorgzaamheid. Daarin stond ze sterk te midden van haar gezin, waar haar vier kinderen en 7 kleinkinderen heel dicht bij haar waren in een niet zo makkelijke tijd. Het lag dan ook voor de hand dat door hen de retorische vraag van de Prediker gekozen werd als leidraad in de viering van afscheid: “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen”.

Gelukkig hoefden wij Toni niet op materiële waarde te schatten, want zij is zichzelf gebleven. Misschien moeten we zeggen: ‘Zij is zichzelf geworden’, want hard moest ze werken om overeind te blijven. Ze is er in geslaagd om het leven ten volle te leven, waar niets meer aan toegevoegd hoefde te worden. Toni is de volheid van leven binnengegaan. Moge zij nu dan ook rusten in vrede.

Ben Engelbertink

The End.....

Helaas moeten wij mededelen dat per 01-01-2016 het parochiekoor van de Verrijzenis des Heren gaat stoppen. Dit is geen keuze maar een moeten... Het parochiebestuur heeft besloten dat per 01-07-2015 de koren per viering betaald krijgen. Dit houdt in, dat wij als koor 3 keer per maand een viering muzikaal moeten omlijsten om onze dirigent en organist te kunnen bekostigen. Aangezien door het sluiten van kerken, dit niet meer mogelijk is (er zijn nog \pm 9 andere koren in Enschede) blijft voor ons geen andere mogelijkheid over.

Het koor is opgericht in september 1986 dus helaas hebben we de 30 jaar dus niet vol kunnen maken.

Het is dus zeker niet zo dat er in het koor geen animo meer is!!!! Het zijn de omstandigheden die ons hier toe dwingen.

Kerstmis 2015 wordt de laatste keer dat wij de viering muzikaal zullen verzorgen.

*Met vriendelijke groet,
het bestuur van het parochiekoor
Verrijzenis des Heren
H.J.G. Heytink*

Eerste H. Communie

Wilt u uw kind dit schooljaar mee laten doen met de voorbereidingen op de Eerste H. Communie, dan kunt u zich melden bij Annelies Tenbergen via AnneliesT@kpnmail.nl

Allerzielen

Tijdens de Allerzielenviering op maandag 2 november jl. hebben we gebeden voor allen die zijn overleden en ons zo dierbaar waren. We noemen de namen van hen die een gedachteniskruisje in de dagkapel hebben gekregen:

Jan Gilbers	90 jaar
Riky Altena – Huuskes	70 jaar
Yousif Marenkos	79 jaar
Henriëtte Veldhausz	44 jaar
Piet de Gier	95 jaar
Toni Bernsen-Bossink	74 jaar.

Vrijwilligersavond

Wij willen alle vrijwilligers (en potentiële vrijwilligers) uitnodigen voor een gezamenlijke vrijwilligersavond op **donderdag 3 december** a.s. vanaf 20.00 uur in de St. Jankerk.

Het is van groot belang dat we als Zuidparochie samenwerken aan een nieuwe toekomst. Het lijkt ons een goed idee om, voordat de kerken aan de eredienst worden onttrokken, een informele avond te houden waarbij we allen aan elkaar kunnen wennen en met elkaar kunnen spreken hoe we verder willen.

Zie ook pagina 7 voor meer informatie.

Carla Berbée





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

*N.B. De doopvoorbereiding is in december **op maandag 7 december** en **niet op dinsdag 8 december***

Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306

Lezingen bij de zondagen

15 november

Dan. 12, 1-3
Hebr. 10,11-18
Mc. 13, 24-32

22 november

Dan. 7, 13-14
Apok. 1, 5-8
Joh. 18, 33-37

29 november

Eerste Advent
Jer. 33, 14-16
1 Tess. 3, 12-4,2
Luc. 21, 25-36

6 december

Tweede Advent
Bar. 5, 1-9
Fil. 1, 3-11
Luc. 3, 1-6

13 december

Derde Advent
Sef. 3, 14-18
Fil. 4, 4-7
Luc. 3, 10-18

20 december

Vierde Advent
Mi. 5, 1-4
Heb. 10, 5-10
Luc. 1, 39-45



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 14/15 november, 33^e zondag door het jaar Nat. Jongerencollecte

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Come Back	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Ariënsvier.	Ariënskoor	Mgr. Woorts + A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	Parochiaan

WEEKEND 21/22 november, Christus Koning

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie	Samenzang Rouw- en trouwkoor St. Joseph	I. Schraven W. Rekveld
St. Jan-H. Michaël	Za. 18.00 u	Wo-Co, Caecilia	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Samenzang	B.Engelbertink
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co, Caecilia	Gem.koor H. Geest-Maria	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.30 u	Eucharistie Wo-Co gezinsvier.	Parochiekoor Verrijzenis Kinderkoor Verrijzenis	A.Monninkhof I. Schraven

WEEKEND 28/29 november, 1^e zondag van Advent

Adventsactie

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Geb.viering Bach- cantate	BJK + Cantorij Ger.kerk	A.Monninkhof + ds. J. Zuurmond
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	B.Engelbertink



WEEKEND 5/6 december, 2^e zondag van Advent**Adventsactie**

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Schola	J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	All Together + Vocal Moments	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	I. Schraven
	Zo. 12.00	Kleuterkerk	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven + parochiaan

WEEKEND 12/13 december, 3^e zondag van Advent**Adventsactie**

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Gebedsvier.	Samenzang	C. Berbée
	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Vertelling in dialect	Marcellinus- koor Boekelo	J. Kortstee
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	Parochiaan + MOV
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	C. Berbée + MOV

WEEKEND 19/20 december, 4^e zondag van Advent**Adventsactie**

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	All Together + Vocal Moments	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H.Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	Parochiaan

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag,
Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^e + 3 ^e Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.45-19.15 u stille aanbidding
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^e zaterdag en 3 ^e zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^e + 4 ^e zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^e zondag + 4 ^e zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenber</i>	Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83560822**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

26 november	17 december
Maandag 28 december	21 januari
28 januari 2017	18 februari

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon



**Pelgrim 2015
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 9, november 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Escobosa-Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes
053 - 4763342
06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers
AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

VREDE





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide
UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft.
Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet veranderen
kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik veranderen
kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

