

Advent

Jaargang 3, nr. 9, 14 november 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Kerksluiting: een zoektocht naar het evenwicht tussen verstand en gevoel	3
Moerbeiboom	5
Klein denken, groot doen	6
Compassie	7
Van het Oecumenisch Citypastoraat	9
Landelijke Ariënsviering	9
Allerhande: voedselbank	12
Jeugd en Jongeren	14
Kinderpagina KIEK	15

Locatienieuws

H. Jacobus	16
St. Joseph	20
Ariënsgedachtenis	24
H. Paulus	28
H. Geest-Maria	31
St. Jan-H. Michaël	34
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

W. Rekveld, priester

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied
St. Jan-H. Michaël, H. Geest-Maria en St. Joseph
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied
Verrijzenis des Heren, Ariënsgedachtenis en H. Jacobus
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Bij het luiden van de bel

Bij het luiden van de bel begint de viering in de kerk. Dat zijn we zo gewend. In *Pelgrim nummer 7* heeft een artikel gestaan – in het kader van een reeks: “*Wat en waarom, gebruiken tijdens de H. Mis*” – waarin wordt toegelicht, dat we – aan het begin van de Eucharistieviering – de sacristieklok luiden uit eerbied voor Jezus Christus. Ik citeer: “*In de persoon van de priester is het Christus zelf die onder ons komt. Niet dat de priester zo heilig is of zo, maar hij representeert Christus*”. Nu vroeg iemand naar aanleiding van dit artikel: maar hoe zit dan bij andere vieringen, die in onze kerken plaatsvinden. Want dan luidt toch ook de bel voor het begin van de viering? Op zich een begrijpelijke vraag, want in onze kerken zijn er – naast de Eucharistievieringen – ook andere vieringen als woord- en communievieringen, gebedsvieringen, Lof, rozenkransgebed, Thomasvieringen, Taizévieringen en mogelijk nog andere vormen van vieren. Het luiden van de bel voor deze vieringen zou je zo kunnen uitleggen, dat door dit geluidssignaal onze aandacht wordt gevraagd voor het feit, dat wij ook bij deze gelegenheden als geloofsgemeenschap samenkomen in de hoop, dat wij de Heer mogen ontmoeten in het luisteren naar zijn Woord, door samen te bidden, door samen stil te worden rond het Allerheiligste, dat uitgesteld is; door Zijn nabijheid te mogen ervaren in andere tekenen en symbolen. Wat hierbij opvalt is, hoe rijk de verscheidenheid is aan vieringen en andere vormen van eredienst, waarin wij ons geloof mogen beleven.

Wat ook opvalt, is dat wij als geloofsgemeenschap bij veel van deze vormen van vieren de behoefte voelen, om een duidelijk teken te stellen, waaruit blijkt, dat we de gewone dingen even laten voor wat ze zijn, in ons zelf keren en onze aandacht richten op ons samenzijn met de Heer. Ook in het leven van alledag doen we dit: als we de overgang maken van waar we mee bezig waren naar weer een ander moment, dan markeren we dit vaak met een ‘overgangsrutueel’, dat aanduidt dat we iets anders gaan doen en aan iets nieuws gaan beginnen. Denkt U maar aan de hamerslag die de voorzitter geeft met zijn voorzittershamer als teken dat de vergadering nu toch echt gaat beginnen. Als wij in contact willen komen met de bewoner van een huis, dan drukken wij op de deurbel. De jongeren onder ons herkennen vast wel de zoeimer die betekent dat de pauze afgelopen is en dat het volgende lesuur gaat beginnen. En de scheidsrechter op het voetbalveld geeft een fluitsignaal om hiermee aan te geven dat er afgetrapt kan worden en dat de wedstrijd kan beginnen. Zulke ‘beginsignalen’ geven we ook in de kerk. Aan het begin van de viering luidt de bel. Als we gaan bidden, maken we een Kruisteken. Hiermee geven wij als geloofsgemeenschap aan, dat wij ons – in viering en gebed – willen open stellen voor de aanwezigheid van Jezus Christus in ons midden. Dat het luiden van de bel of sacristieklok ook in ons hart ‘een belletje mag doen rinkelen’, dat de Heer ook in ons midden en in ons leven aanwezig is.

Pastoor André Monninkhof



Kerksluiting: een zoektocht naar het evenwicht tussen verstand en gevoel

Van bestuurders mag verwacht worden dat zij besturen. En dus dat zij beslissingen nemen. Dat niet alle parochianen even gelukkig zijn met die besluiten is even begrijpelijk als onvermijdelijk. Zeker als het gaat om een onderwerp als kerksluiting. Maar daarmee zijn de leden van het parochiebestuur nog geen kille saneerders. Het is een lang en moeilijk proces van wikken en wegen geweest om tot een eerlijk en evenwichtig (voorlopig) besluit te komen. We wisten - wat de uitkomst van ons interne be- raad ook zou zijn - dat we in bepaalde geloofsgemeenschappen gevoelens van onbegrip, onlust, teleurstelling en verdriet zouden losmaken.

De toekomst van katholiek Enschede vraagt echter nu om maatregelen. Willen we ook over enige tijd nog de financiën hebben om pastoraal wer- kers te bekostigen, om aandacht te kunnen besteden aan diaconie, catechese, opbouw en jongeren, dan moeten we bezuinigen, want alle kerken openhouden en daardoor jaar in jaar uit rood schrijven zou betekenen dat we alleen investeren in stenen, niet in mensen. We willen een gemeenschap zijn die niet alleen in kerkgebouwen samenkomt voor de liturgie, maar een gemeenschap van mensen met aandacht en zorg voor de ander. Een gemeenschap ook waarvan de leden elkaar op allerlei manieren willen en kunnen ontmoeten, waar warmte en mededogen gemeengoed zijn, een gemeenschap die een thuis biedt, die welkom heet.

Tijdens de recente hoorzittingen werd meerdere malen opgemerkt dat het bestuur zo zakelijk opereert. Anders gezegd: er zou te veel verstand zijn en te weinig gevoel. Toch denk ik dat het bestuur wel degelijk oog en oor heeft voor de menselijke aspecten van kerksluiting. Daar wordt in de verga- deringen ook veel aandacht aan be- steed. In alle hoorzittingen en in artikelen in Pelgrim proberen we steeds weer duidelijk te maken dat we het persoonlijk leed als gevolg van bepaalde besluiten wel degelijk zien en begrijpen. Alleen, we kunnen niet altijd de 'kool en de geit sparen', alle betrokkenen tevreden stellen. Het is onze taak een bepaalde klus te klaren, om stappen te zetten.

Bovendien, er is een duidelijke schei- ding tussen de verantwoordelijkheden van het bestuur en de verantwoorde- lijkheden van het pastoresteam. Het bestuur is verantwoordelijk voor het faciliteren, voor zakelijke dingen als financiën, gebouwen, personeel, secretariaat en communicatie. Voor de pastorale, meer menselijke kant is er het pastoresteam. Het zou niet goed zijn als we ons te veel op elkaars terrein begeven. Dat leidt tot verwarring, onduidelijkheid en moge- lijk irritatie. Intern en extern.

Dat we als bestuur wel degelijk aandacht hebben voor de gevolgen voor de gelovigen blijkt ook uit een aantal zaken waar het bestuur verantwoordelijk voor is. Zoals...

- We hebben als bestuur per locatie hoorzittingen gehouden en de uit- komsten van die gesprekken be- sproken met de locatie in de periode



voor het voorgenomen besluit, dus in de beleidsvoorbereidende fase. Juist om ter plekke de gelovigen te horen en met hun mening waar mogelijk rekening te houden. Deze bijeenkomsten staan niet in het bischoppelijk stappenplan. Ik heb begrepen van Beziel'd Verband Utrecht dat Enschede de enige plaats is waar dit is gebeurd. Elders begint men pas met hoorzittingen *nadat* het voorgenomen besluit genomen is en openbaar is gemaakt.

- We hebben in alle hoorzittingen, met name van de locaties, waarvan het kerkgebouw met sluiting of herbestemming wordt bedreigd, zeer nadrukkelijk aangegeven dat het bestuur de inrichting van een steunpunt of padista zal faciliteren, als blijkt dat de gelovigen behoefte hebben om elkaar in kleiner verband te blijven ontmoeten.
- We hebben er voor gekozen drie kerken open te houden, zodat naast eucharistievieringen ook andere vieringen mogelijk blijven en er ruimte komt voor een breder zingevingsperspectief.
- We zijn teruggekomen van ons voornemen koren te verplichten samen te werken. Zolang het financieel haalbaar blijft kunnen alle koren in de huidige samenstelling blijven bestaan en ingeroosterd worden, al blijft het bestuur voorstander van het onderzoeken van vormen van samenwerken en samen zingen.

Het is duidelijk: het sluiten van kerken is geen populaire exercitie. Ik merk dat sommige parochianen, niet zelden de lokale opinion leaders, in de volgende reflex schieten: als de boodschap niet bevalt, wordt dat de boodschapper verweten. Onvrede met het beleid en /of de kerkvisie van het bisdom of de bisschop wordt vaak gericht op lokale bestuurders. Tegelijkertijd beseffen we dat ook impopulair werk gedaan moet worden. Als het niet door dit bestuur is dan door onze opvolgers.

Guus Berkien,
Vicevoorzitter parochiebestuur

Uitnodiging Parochievergadering

Geachte medeparochianen,

Hierbij nodig ik u uit voor de parochievergadering van 27 november om 19.30 uur in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede. Aan de orde zullen onder andere de volgende onderwerpen komen:

- Korte terugblik op de hoorzittingen
- De status van het voorgenomen besluit
- De verdere uitvoering van het aartsbischoppelijk stappenplan
- Het (nieuwe?) eucharistisch centrum
- Het organigram
- De (eventuele) instelling van de nieuwe pastoraatgroep, van de nieuwe locatieraden voor Noord en Zuid en van de kerkenraad voor de Jacobuskerk
- Financiële huishouding voor de



toekomst.

Het is vanzelfsprekend mogelijk vanuit de locaties ook zelf agenda-punten aan te dragen. U zou dat kunnen doen aan het eind van de vergadering bij “wat verder ter tafel komt”, maar u kunt ook een agenda-punt, waaraan u veel gewicht toekent, vóór de vergadering aanmelden bij het secretariaat. Dat punt zal dan aan het begin van de vergadering geagendeerd worden.

*Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Guis Berkien, Vicevoorzitter*

Moerbeiboom

Als opstapje naar het evangelie van deze morgen neem ik jullie even mee naar de St. Janskathedraal in Den Bosch. Tijdens een bezoek aan genoemde kathedraal een paar jaar geleden werd ik getroffen door het beeld van een vader en moeder die de kerk doortrokken met hun zoontje van een jaar of twaalf. De jongen stelde honderd en één vragen over wat er allemaal te zien was. De ouders probeerden met de gids in hun hand op zijn vragen antwoord te geven. Toen ze met hun rondleiding klaar waren en de kerk wilden verlaten, knielden ze even neer in de bank om er wat te bidden. Daarna gingen ze naar de Mariakapel om er een kaarsje op te steken bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Daarna vertrokken ze met de reisgids in hun handen.

Deze ouders kwamen bij mij over als

wegwijzers in het geloof in het voetspoor van Jezus die in het evangelie ook zo'n wegwijzer is. “Heer, geef ons meer geloof”, zo vragen zijn leerlingen aan hem. Jezus zal die vraag beantwoorden. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Maar het eerste waar ik u op wil wijzen, is dat geloof je niet zomaar komt aanwaaien. Dat gold vroeger, dat geldt ook anno 2013. Net als het leven wordt het geloof van mens tot mens doorgegeven, van generatie op generatie. Niemand van ons zou tot geloof gekomen zijn zonder al die mensen die van hun geloof getuigd hebben: vaders, moeders, pastores, religieuzen enzovoorts. En dat brengt mij vanzelf bij een beklemmende vraag aangaande het pastoraat in de kerk anno 2013 waar ik even bij wil staan. Zijn wij nog wel wegwijzers naar het geloof?

Laat ik maar beginnen met een schokkende constatering. Uit een onderzoek gehouden in 2013 blijkt dat de vraag naar God in onze tijd in toenemende mate buiten de kerken wordt gesteld. Het zoeken naar God is steeds minder gebonden aan instituties en dogma's en wetten en regels. Het zoeken naar God is verhuisd naar buiten de kerken. God wordt in Nederland nog wel op grote schaal gezocht, maar steeds minder mensen zoeken hem nog in de kerk. Daar schrik je van. Althans, ik wel. Niet weinig mensen zijn dan ook in onze tijd, waar het geloven betreft, sprakeloos geworden. En met name veel ouders zijn dat. Misschien kan ik hun machteloosheid een beetje wegnemen en hen een hart onder de riem steken. Zijn wij als ouders en



ook als pastores en pastorale werkers en werksters niet een beetje vergeten dat het bij geloven niet primair aankomt op weten/op kennis van het geloof. Natuurlijk is dat ook belangrijk en noodzakelijk, want zonder kennis/zonder catechese verdampst ons geloof. Onbekend maakt onbemind. Maar je kunt alles afweten van het geloof en heel de bijbel van buiten kennen, maar als je er niet naar leeft dan is het een dood geloof. Uit je stijl en manier van leven blijkt de rijkdom of armoede van je geloof. Daarom geef je geloof ook niet op de eerste plaats door via catechese, maar door je levensstijl/je levenshouding. En dan wordt het een heel ander verhaal. Dan zijn de meeste ouders wel degelijk voortreffelijke wijzigers in het geloof. God immers duikt op waar mensen elkaar liefhebben en eerbiedigen en respecteren en vergeven. Zijn we dat niet te veel vergeten? Ik vind van wel. Ik zal dat toelichten. Ik kom nogal eens bruidsparen tegen die zeggen dat ze God niet meer tegenkomen. Op mijn vraag: "Leg dat eens uit", zeggen ze tegen mij: "We komen God niet meer tegen, omdat we niet meer kerken". Alsof alleen de kerk God kan claimen. "Jullie struikelen over God", zeg ik dan tegen hen. "Waar mensen elkaar lief hebben, daar is God". Dat antwoord ontroert hen. Ik hoop dat dat ook het antwoord van Jezus doet op de vraag van zijn leerlingen aan hem. "Heer geef ons meer geloof". Het antwoord dat hij geeft, luidt: "Geloof maar in de kracht van de liefde. Al heb je maar een klein beetje liefde, zo klein als een mosterdzaadje, dan ben je tot veel

in staat. Dan kun je een moerbeiboom ontwortelen. Als je tegen die moerbeiboom zegt: "Kom met wortel en al uit de grond en verplaats je in zee", dan zal hij dat doen. Dan zal hij gehoorzamen. Over de kracht van de liefde gesproken". Een moerbeiboom kan erg oud worden. Plus minus 600 jaar. Hij kan zo oud worden, omdat hij diepe en wijd vertakte wortels heeft. Een klein beetje liefde kan bomen ontwortelen en bergen verzetten.

Ik sluit af.

Een geloof als een mosterdzaadje hebben we allemaal. Wees daar zuinig op. Laat je dat niet afnemen. Wie geworteld is in de liefde, die is tot veel in staat.

Amen.

*Overweging van pastor H. Zegger,
6 oktober 2013*

Klein denken, groot doen!

Dat is precies waar de Adventsactie voor staat. Kleinschalige projecten die concreet en direct hulp bieden. Want de Adventsperiode is voor alles een tijd van hoop. Maar er zijn veel mensen die de hoop verloren hebben. Adventsactie wil laten zien, dat als we denken en doen zoals Jezus, we hoop kunnen geven aan mensen die onze steun zo hard nodig hebben. Daarom wordt in deze tijd uw aandacht gevraagd voor het werk van de Adventsactie.

De projecten van de Adventsactie zijn met zorg gekozen. Maar ook met de gedachte dat ze moeten bijdragen aan



het behalen van de *Millenniumdoelen*. Kent u ze nog? Minder armoede, minder kindersterfte, bestrijding dodelijke ziektes, gelijke rechten, minder kraamsterfte, internationale samenwerking, duurzame leefomgeving, alle kinderen naar school. Er is sinds 2000 veel verbeterd, maar toch zijn we er nog niet. Door projecten te ondersteunen die aansluiten bij de Millenniumdoelen, draagt Adventsactie bij aan een betere wereld, waarin iets wordt gedaan aan de ongelijke verdeling van macht en geld.

Het netwerk dat werkt

De Adventsactie zoekt vooral de mens achter het project. Die mensen zijn de missionaire ondernemers en ondernemsters in Nederland, die samenwerken met Katholieke gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Want de kerk is lokaal diep geworteld en heeft vaak een belangrijke spilfunctie binnen een gemeenschap. Door gebruik te maken van dat netwerk van de kerk en nog vaker door het werk dat al gedaan wordt te ondersteunen, bereiken we de mensen die ons het hardste nodig hebben. En bij het geven van hulp wordt geen onderscheid gemaakt: alle mensen van een gemeenschap kunnen gebruik maken van de geboden diensten. De kerk heeft een netwerk dat werkt!

De Adventsactie hoopt dit jaar 10 projecten financieel te kunnen ondersteunen. Van de 'Zandmannetjes naar school' in Burkina Faso tot 'gemeenschapsopbouw in Tadzjikistan'. Omdat we als parochie geen voorkeur hebben aangegeven, wordt het geld evenredig verdeeld over de

projecten. Helpt u mee?

'Alle beetjes helpen', zeggen ze wel. En toch is dat ook zo. De Adventsactie hoopt dat u ook dit jaar het werk steunt met een financiële gift, klein of groot. Hiermee helpen we die missionaire werkers door te blijven gaan met hun goede werk!

Ingrid Schraven, p.w.

"Huiskamer met zin"

Onder de naam ZIN-nige uurtjes zijn we op 28 oktober 2014 van start gaan met een inloopmiddag en -ochtend in ZuidWest Enschede. We hebben gemerkt dat er bij mensen behoefte leeft om te kunnen praten over de zinvolle dingen van het leven, of te praten over waar het juist aan die zin ontbreekt. Praten kun je 'één op één', maar ook in een groepje. Praten kun je soms heel goed met een onbekende; en soms is het juist prettig dat de gespreksgenoot je vertrouwd is.

En..... gewoon stil zijn, een kaarsje branden, kan ook! Daarvoor is de stiltehoek ingericht in de naast gelegen Eudokiakapel.

**De ZIN-nige uurtjes zijn er:
op maandag van 14.00 - 16.30 uur
en op vrijdag van 9.30 - 11.30 uur.**

Ze vinden plaats bij de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. Enschede, ingang aan de Rembrandlaan.

Oecumenische werkgroep, Padista



Compassie

Je komt ze met enige regelmaat tegen: berichten over pastores, bestuurders of vrijwilligers, die door kerkelijke autoriteiten zijn geschorst, ontslagen of op andere wijze van hun taak ontheven. En heel vaak – over de achtergronden van zo'n besluit lezend – bekruipt je het gevoel: was deze maatregel en de commotie die daar het gevolg van is niet te vermijden geweest?

Toegegeven: bij elke grote organisatie horen regels. Dan gaat het bijvoorbeeld om afspraken over hoe men zich zal gedragen. Regels zijn doorgaans een middel, geen doel. Als dat laatste wel het geval is of dreigt te worden, gaat vaak de menselijke maat verloren.

Een pater-dominicaan, als priester-assistent voorgaand in ons aartsbisdom, verzuimde recent tijdens de H. Mis een deel van het voorgeschreven tafelgebed uit te spreken. Zowel de aanroeping van de H. Geest als de instellingswoorden ontbraken. Daardoor was de Eucharistieviering volgens het bisdom ongeldig en waren de gelovigen voor niets naar de H. Mis gegaan. Of dat laatste voor alle aanwezigen geldt, valt te bezien. In ieder geval wel voor de verklikker die zich haastte het voorval bij de kerkelijke autoriteiten te melden.

Ook dat zie je de laatste tijd steeds meer in de Kerk: het optreden van verklikkers. Het is geen nieuw verschijnsel: kardinaal Alfrink had er vele decennia geleden, tijdens het pastoraal concilie al last van. Wat bezielt zo iemand? Vanuit welke

gemoedstoestand verword je tot 'spion'? Wat heeft dat nog met christen-zijn te maken? Het is voor mij trouwens de vraag wiens houding laakbaarder is: die van de verklikker of die van hen die aan verklikkers een luisterend oor lenen.

Voorvallen als deze wekken vooral onbegrip op. Veel gelovigen vragen zich opnieuw af of ze nog wel bij een club willen horen waar dogma's en wetten prevaleren, als ook rigide canonieke sancties bij overtreding eerder regel dan uitzondering worden. De betrokken priester gold als een sociaal-maatschappelijk zeer bewogen mens, een echte werker in het veld, met aandacht voor wie een beroep op hem deed. Telt dat allemaal niet meer mee als je een stuk tekst tijdens de H. Mis overslaat? Hij was integer, inspirerend, zij het ook een tikje eigengereid.

Is die laatste karaktereigenschap hem fataal geworden? Is er in onze Nederlandse kerkprovincie of in ons aartsbisdom alleen plaats voor wie strikt de voorschriften volgt? Als dat zo is, dan strookt dat niet met tal van recente uitspraken van paus Franciscus.

Ik vraag me af wie er – als u mij dit beeld toestaat – uiteindelijk, staande aan de hemelpoort meer kans maakt de toegang te worden ontzegd: de priester die wat vrijzinnig met de tekst van het tafelgebed omging of de verklikker die deze geestelijke bij diens superieuren heeft aangegeven. En wat zou Petrus' houding zijn t.a.v. hen die door hem te schorsen zo weinig compassie met hun medebroeder betoonden?

Een parochiaan

Van het Oecumenisch Citypastoraat

Het Citypastoraat is een plaats waar mensen zomaar binnen kunnen wandelen voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek.

Daarnaast organiseren we verschillende open activiteiten voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Dotpainting

Zo hebben we iedere donderdagmorgen een cursus Dotpainting.

Dotpainting is een schilderkunst die gebezigd wordt door de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aboriginals. Ben Engelbertink heeft daar jaren als missionaris gewerkt en geeft de cursus. Als U meer wilt weten of wilt deelnemen dan kunt U zo aansluiten. We beginnen donderdagmorgen om 10 uur tot 12.00 uur half 1.

Creatiefclub

Op vrijdagmorgen is er gemiddeld één keer in de veertien dagen een creativiteitsactiviteit waar verschillende dingen worden gemaakt, vaak seizoensgebonden. Vindt U het leuk om iets met Uw handen te doen en te knutselen met andere mensen dan bent U van harte welkom.

De eerste bijeenkomst is vrijdagmorgen 1 november van 10.00 tot 13.00 uur. Voor de juiste data kunt U het beste even 's middags bellen naar het Citypastoraat 053-4306190 of mailen naar info@citypastoraatenschede.nl

Alleen wonen

Regelmatig, vaak ook één keer in de veertien dagen, hebben we een gespreksgroep over alleen wonen. Hoe doe je dat nou als je alleen woont, je

soms eenzaam voelt en geen relatie hebt? Daar hebben we het dan met de deelnemers over. Wilt U het hier ook over hebben dan bent U van harte welkom. Bel of schrijf het Citypastoraat voor meer informatie.

Jan van den Nieuwendijk, pastor

Landelijke Ariëns-herdenking

De jaarlijkse Ariënsgebedachtensviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **17 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **10.30 uur**.

Celebranten zullen zijn:

kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, *pastoor A.G.M. Monninkhof*, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede en *diaken P. van Blijswijk*, als permanent diaken verbonden aan de Pauluskerk te Enschede.

Het thema van de viering is dit jaar (aan het einde van het Jaar van het Geloof) "**Jaar van het Geloof: hoe verder?**" Medewerking verlenen het Franciscuskoor uit Haaksbergen, en de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns-comité

Voor ev. verdere inlichtingen:

dhr. J.N. Hinke, secretaris

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo

Tel.: 074 - 2 42 96 86



Liturgie kalender

Hieronder een bijdrage van de belangrijkste feesten en gedachtenissen die worden gevierd in katholieke kerk periode 14 november – 12 december

22 november

Gedachtenis van de H. Cecilia, maagd en martelares.

Patroonheilige van koren.

24 november, 34^e zondag

Hoogfeest Christus Koning van het Heelal

Het hoogfeest 'Christus Koning van het heelal' wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het viert de universele heerschappij van Jezus, het geïncarneerde Woord van God.



30 november

Feest van de H. Andreas

Sint Andreas was een van de twaalf apostelen van Jezus. Hij is de stichter van de kerk van Byzantium.



1 december

1^e zondag van de advent (jaar A)

Het is mogelijk om op deze zondag de adventskrans van de kerk te zegenen tijdens de H. mis.

6 december

Gedachtenis van de H. Nicolaas, (bisschop)

8 december

2^e zondag van de advent (jaar A)

9 december

Hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis van de H. Maagd Maria.

H. mis om 9.00 uur in de dagkapel St. Jacobskerk.

Het dogma van de Onbevleete Ontvangenis van Maria leert dat de Moeder Gods nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria, 'vol van genade', geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven.

Manfred van Kerckhoven

Wat en waarom tijdens de H.Mis Eerbetuiging bij het altaar



Bij het begin van de H. mis maken de priester en zijn assistenten een eerbetuiging op het priester-

koor voor het altaar door een kniebuiging (i.g.v. aanwezigheid van tabernakel) of een diepe buiging. Daarna kust de priester en de eventuele aanwezige diaken de altaartafel. Bij speciale vieringen wordt het altaar rondom bewierookt met afzonderlijke slagen, het altaarkruis met drie opwaartse bewegingen. **Maar waarom doen we dit?**

Het altaar is een symbool van Christus. Hij heeft ons tot deze viering geroepen.

Een diepe buiging is een gebaar van verering en ontzag.



Door de kus laat hij zien dat we Jezus liefhebben. Na Jezus Christus die op het altaar komt, gaat al onze aandacht.

Wieroken is een uitdrukking van eerbied en gebed (vlgs. Ps. 140 en Openb. 8,3).

Als wij het met woorden zouden doen, zouden wij zeggen: Christus, hier zijn wij, wij zijn rondom U bijeengekomen, wees het middelpunt van deze viering. En daarin klinkt mee: wees het middelpunt van ons leven.

Manfred van Kerckhoven

Tivoli

Het klinkt misschien erg teatraal als ik schrijf dat ik mijn leven te danken heb aan Tivoli, maar het is wel zo. Om dat uit te leggen neem ik u even mee naar de 'Hengeler Keermis' van 1929. Mijn Vader ontmoette daar een stel kennissen uit de Wetstraat en die hadden een nichtje bij zich uit Enschede. Mijn Vader zat vol grapen en dat maakte indruk. Desgevraagd vertelde de tante aan mijn moeder dat mijn Vader uit een net en goed Katholiek gezin kwam. Hij woonde in de Mös in Hengelo. Het kwam tot een afspraakje bij Tivoli, 'Kietel mie', noemde Vader het, dat kon hij gemakkelijke onthouden. Nu lag Hengelo vroeger veel verder van Enschede dan tegenwoordig en mijn moeder had dan ook niet verwacht hem in Enschede terug te zien, maar toen hij zaterdagavond bij Tivoli binnenstapte schrok ze zich een hoedje.

Haar vriendin vond het prachtig en leidde mijn Vader naar de 'toekomstige bruid'.

Het moet een hele gezellige avond zijn geworden waar meer werd gelachen dan gedanst, want zoals het in een goed liefdesverhaal hoort miste mijn vader de laatste trein en liep naar Hengelo! Ondanks alle ontberingen was hij de volgende zaterdag weer present en natuurlijk werd er toen weer volop gelachen. Aan het einde van de avond kwam Moeder toch met wat bezwaren. Als dat zo doorging moest ze straks kiezen tussen hem en haar vriendin. Het hemd zit nader dan de rok... Maar Vader wist een oplossing. Volgende week zou hij zijn neef meebrengen voor de vriendin. Een gouden greep. Met een jaar waren ze een paar en leefde nog lang en gelukkig in Eindhoven.

U zult het al wel begrepen hebben, Ook mijn Vader en Moeder trouwden en nog wel in de St. Joseph door Pastoor Koning op 22 oktober 1932 en hoewel zij wat later toch naar Hengelo zijn verhuisd wonen twee van de kinderen in Enschede. Naar aanleiding van de oproep in 'Pelgrim' vond ik dat dit ware verhaal even opgetekend moest worden.



Vriendelijke groeten, Henk Thiïss



Allerhande

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Lijst voor de komende weekends:

17 november wc-papier/keuken-papier

24 november neutrale douche-schuim/ shampoo/zeep

1 december schoonmaakartikelen

8 december suiker

15 december rijst

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254

info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jaarcyclus rondom Wereldvredesvlam in De Wonne

ENSCHEDÉ – Vanaf oktober is er elke laatste donderdag van de maand een bijzondere vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede. Aan deze reeks openbare bijeenkomsten werkt de plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede mee. Sinds maart 2012 brandt in de winter-tuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers komend seizoen mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie op vrede met elkaar te delen. De

tweede ontmoeting is op **donderdagavond 28 november** (19.30-20.30 uur).

Volgens de initiatiefnemers is er in Enschede (met 145 nationaliteiten) behoefte aan een universele plek voor het ervaren van geloof, hoop en liefde. Ze hopen dat De Wonne, met de aldaar brandende vredesvlam, uitgroeit tot een trefpunt voor mensen uit ondermeer Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme.

Najaarsconcert KEBH

24 november, Jacobuskerk

In de sfeervolle Jacobuskerk op de 'oude markt' in Enschede presenteert de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie het Najaarsconcert. Met dit concert benadrukt de KEBH andermaal haar veelzijdigheid. Met stukken als Les Miserables, Orpheus in de onderwereld, Symphonic suite from Band of Brothers en Seven years in Tibet verzorgt de KEBH deze middag een concert met een wat klassieker tintje.

Wij verrassen u graag met onze moderne klassieke klanken en hopen u op **zondag 24 november** te mogen begroeten. De zaal opent om 14:30, waarna om 15:00 het concert zal beginnen.

Kaarten zijn te koop voor 5,- euro aan de deur. Maar u kunt ook eenvoudig bestellen door gebruik te maken van het formulier op onze website www.kebh.nl.

Volg de KEBH ook op Facebook via www.facebook.com/kebh1862



Vocaal Ensemble "The Petra Singers"

Vocaal Ensemble "The Petra Singers" geeft op zaterdagavond 23 november een concert in de Hervormde Kerk aan de Haaksbergerstraat 815 in Usselo. Aanvang: 20.00 uur. Het concert staat in z'n geheel in het teken van de bekende Engelse componist Henry Purcell. Samen met organist Marcus Bergink en de trompettisten Jan Schreurs en Gerard Keizer brengt het Vocaal Ensemble "The Petra Singers" voor u het "*Te Deum Laudamus*" en het "*Jubilate Deo*." Deze twee werken horen bij elkaar en zijn geschreven ter ere van St. Cecilia, patrones van de musici. Daarnaast zingt het koor onder meer mooie liederen zoals: "*Hear my prayer*" en "*Remember not, Lord, our offences*". Zowel alle solopartijen als ook Intermezzi worden verzorgd door eigen koorleden die vergevorderd zijn met hun zangstudie. Het belooft dus een zeer afwisselend concert te worden met veel verrassingen.

Het Vocaal Ensemble "The Petra Singers" staat onder leiding van Cor Kuiper. Tijdens dit concert zal Marijke Molhoek gastdirigent zijn. Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15,- euro aan de kerk. Kinderen tot 12 jaar 5,-

Voor meer informatie of bestelling van kaarten in de voorverkoop kunt u contact opnemen met

secretariaat@petrasingers.nl

Zie ook onze site:

<http://www.petrasingers.nl/leden.html>

De pastoor kan het nooit goed doen

- Komt de pastoor vrolijk over, dan heet hij naïef. Kijkt hij serieus, dan noemt men hem nurks.
- Als hij een knappe vent is, vraagt men terstond waarom hij dan niet getrouwd is. Is hij lelijk, dan heeft hij vast geen vrouw kunnen vinden.
- Heeft hij een dikke buik, dan zeggen 'ze', dat hij niets kan laten staan. Is hij mager, dan vinden ze hem een fanaticus!
- Rijdt hij in een dure auto rond, dan wordt hij een materialist genoemd. Heeft hij geen rijbewijs, dan gaat hij weer niet met de tijd mee.
- Zit hij op Facebook en Twitter, dan neemt hij te weinig tijd voor Bijbellezing. Vind je hem op geen van de sociale media, dan is hij erg ouderwets.
- Drinkt hij hier en daar een pilsje mee, dan leeft hij ongezond. Heeft hij geen borrel in huis, dan is hij geen gezelschapsmens.
- Gaat hij vaak op huisbezoek, dan bemoeit hij zich overal mee. Bezoekt hij niemand, dan laat hij zijn schapjes in de steek.
- Doet hij alles zelf, dan vindt men hem hyperactief. Laat hij alles aan de pastoraal werker over, dan is hij een luiaard.
- Preekt hij lang, dan vindt men hem vervelend. Preekt hij kort, dan heet hij niet goed voorbereid.
- Spreekt hij alleen maar over de hemel, dan noemt men hem vooruitstrevend. Heeft hij het vaak over de hel, dan geldt hij als fundamentalistisch.
- Organiseert hij parochiefeesten, dan



verkwist hij geld. Organiseert hij niets, dan zorgt hij voor een op sterven na dode geloofsgemeenschap.

- Laat hij de kerk renoveren, dan geeft hij te weinig aan de armen. Blijft de kerk donker en grijs, dan verwaarloost hij alles.

- Begint de viering vijf minuten te laat, dan rooft hij de gelovigen hun kostbare tijd. Begint hij om klokke tien, dan loopt zijn horloge voor.

- Staat hij na de viering mensen een hand te geven, dan lijkt hij te protestants. Blijft hij in de sacristie, dan treft hem het verwijt dat hij moeilijk contact maakt met mensen.

- Betekent hij veel voor de jeugd, dan jaagt hij alleen maar geestelijke roepingen na. Besteedt hij veel aandacht aan bruidsparen, dan doet hij te weinig voor de aanwas van het aantal priesters in het bisdom.

- Is hij oud, dan wordt het tijd voor hem om met emeritaat te gaan. Is hij jong, dan heeft hij nog niet genoeg ervaring.

- Wat hij ook doet, hij doet het altijd verkeerd.

- Zou de bisschop niet langzaam maar zeker over zijn verplaatsing willen nadenken? Maar als de pastoor er inderdaad niet meer is, wie moet hem dan vervangen?

Bron: Kerktijd, parochieblad van de Plechelmusparochie, Oldenzaal

Wees niet bang voor veranderingen. Het kan precies het antwoord zijn waar je naar zocht.

Jeugd en jongeren

Een droevig lied

Elke engel zingt weer een lied

En praat zo met God.

Hij zingt wat hij zag

Ergens hier, ergens daar.

Maar niemand danst,

Niemand lacht en fluit van plezier.

Elke engel zingt een oud lied

En God luistert,

Hij luistert en huult.

Hij hoort een lied

Dat zo oud is als vroeger:

Hij hoort een droevig lied

Over oorlog en haat,

Over mensen die rennen en vluchten,

Mensen die schelden en trappen.

Kan zo'n engel nou niet stil zijn,

Zodat God die verhalen weer

vergeet?

Want hoe moet God verder

Met tranen in zijn ogen,

Met zijn handen in het haar?

Maar alle engelen blijven maar

zingen

En God blijft maar luisteren:

Want misschien komt er een engel

Met een vrolijk lied

Waar iedereen om lacht

Bron: Hoi, wat denk jij? Kleine en grote vragen van en voor tieners.

Uitgeverij Narratio





KIEK

Kind
en Kerk

December is een echte feestmaand. We bereiden ons voor op Kerst, maar eerst vieren we Sint Nicolaas. Misschien heb jij geluk en brengt hij ook jou en jouw familie veel pakjes met leuke dingen!



Mopje: Waarom zijn lange pieten beter uitgeslapen dan korte pieten? Omdat ze langer in bed liggen.

MOPJE: Sint zegt tegen Koosje die hij vorig jaar voor het laatst zag: "Koosje wat ben jij groot geworden dan ken je nu zeker het alfabet ook?" "Ja zeker, Sinterklaas" antwoordt Koosje netjes! "En welke letter komt er na de A?" vraagt Sint. "Alle letters! Sint Nicolaas!"

Op de foto een beeld van St. Nicolaas voor de kerk in Denekamp. Over de Sint worden veel mooie verhalen verteld. Ze hebben allemaal te maken met zijn goedheid, zijn **Naasteliefde!** Ook de kerk in Denekamp is gewijd aan deze Heilige. Veel steden voeren een beeltenis van de Sint in hun Stadswapen!



foto:
Thea
Elfrink





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Vrijwilligersdag op 12 oktober

Onze vrijwilligers.....als ze er niet
zouden zijn.....

dan

...was de kerk niet schoon

...zou er geen kaars in de kerk
branden

...werd er niet gezongen bij de
vieringen

...werd er niet gelezen en waren er
geen teksten tijdens de vieringen

...stonden er geen bloemen op het
altaar

...was er geen koffie

...waren er geen acolieten

...werden de zieken niet bezocht

...zou er geen uitvaart plaats
kunnen vinden

...werden de Pelgrims niet bezorgd

...zou de kerk op zaterdag niet open
zijn

...zouden er duizendeneen dingen
niet gedaan worden.....

Daarom zijn we ontzettend blij, dat al
die vrijwilligers er WEL zijn voor
onze mooie Jacobuskerk. En dat ze
zich met hart en ziel inzetten om de
kerk draaiende te houden. Op
zaterdag 12 oktober was het dan ook
de hoogste tijd om al die vrijwilligers
een hele leuke middag te bezorgen.
En dat is uitstekend gelukt.





In de Festscheune van de Haarmühle, net over de grens bij Buurse, kwamen zo'n 70 vrijwilligers rond de klok van 1 uur bij elkaar. Eerst lekker aan de koffie, daarna buiten bij de vijver "vogelschieten". Dat viel nog niet mee. Gerard van de Braak schoot als eerste de kop van de houten vogel eraf, maar uiteindelijk werd Jan Haarhuis tot schutterskoning gekroond.



Alle zegen komt van boven: het was heerlijk weer tot het moment dat we weer naar binnen

gingen om te eten. Een enorme regenbui barstte los, maar die kon het plezier van de vrijwilligers niet meer bederven. Zij genoten inmiddels van een heerlijk buffet en zaten heel geanimeerd te praten aan de gezellig gedekte tafels. Rond de klok van 8 uur ging iedereen meer dan tevreden weer naar huis.

Met opgeladen batterijen. Zodat er de komende maanden weer veel energie

in en rond onze Jacobuskerk gestoken kan worden!

Heden en verleden vinden elkaar onder de koepels van de Jacobuskerk

Onze Jacobuskerk is in haar huidige vorm in 1933 in gebruik genomen, na een bouwperiode van ca. drie jaar. Tot de bouwers behoorden indertijd de gebroeders Uijen uit Enschede, zij metselden de fraaie koepels. Het verhaal gaat, dat de gebroeders Uijen een kruisje in de koepels metselden, op het moment dat er familieleden te betreuen waren. Een van die kruisjes is in de grote koepel duidelijk te zien.



Op zondag 20 oktober vond er een bijzondere ontmoeting plaats in de kerk. 15 leden van de familie Uijen, die vanuit diverse uithoeken van de



wereld naar Enschede waren gekomen, ontmoetten elkaar onder de koepels, die door hun voorvaderen gemetseld zijn. Joop van der Woning ontving de groep en verzorgde een uitgebreide rondleiding door de kerk. Natuurlijk werden de nodige foto's gemaakt, waarna stadsgids Frits Heijne de familie meenam voor een rondleiding door het centrum van Enschede.

De passiebloem



Wie afgelopen zomer en/of najaar op bezoek ging bij onze vrijwilligster en medeparochiaan Siny van Wijngaarden, zal onder de indruk zijn geraakt van de prachtig bloeiende Passiebloemen in haar achtertuin. Een enorme klimstruik langs de pergola toonde tientallen fraaie bloemen. Siny vertelde ons waarom deze bloem eigenlijk passiebloem heet. Een interessant verhaal, dat we graag met u delen.

De eerste Spaanse missionarissen vonden in Zuid-Amerika een klimmende plant, die hen een duidelijke rechtvaardiging voor hun bekeringswerk leek. In de structuur van de bloem lazen zij een diepere betekenis. De vijf kelkbladeren en de vijf kroonbladeren waren een verwijzing

naar tien apostelen, Judas en Petrus niet meegeteld. De vijf meeldraden stonden symbool voor de wonden van Christus en de drie stijlen van de stamper leken op de spijkers waarmee Christus aan het kruis werd genageld. De dubbele bijkroon, zichtbaar als een ring van puntige uitsteeksels in de bloem, verwees naar de doornenkroon. De ranken waarmee de plant klimt leken op zwepen en de handvormige bladeren waren de grijpende handen van de soldaten die om Zijn bezittingen dobbelden. Het geheel verbeeldde de dood van Christus en zo werd de plant passiebloem genoemd, Passiflora in het Latijn.

Dat Siny haar passie graag wil delen met haar medeparochianen, blijkt uit het feit dat inmiddels vele stekjes van haar fraaie klimstruik in de vensterbanken van de mensen van de Jacobus kerk terecht zijn gekomen! Als dat geen bloeiende geloofsgemeenschap is!

Hetty Mulder

Agenda:

17 november 10.30 uur

Ariensviering, m.m.v. Franciscuskoor
Haaksbergen en Leo Harmonie

Hoofdcelebrant kardinaal W.J. Eijk
Concelebrant pastoor A. Monnikhof

24 november 15.00 uur concert

Koninklijke Enschedese
Burgerharmonie

8 december 15.00 uur kerstconcert
door Orchestra Twente



15 december 17.00 uur 4-koren
kerstconcert door Kamerkoor
Canteclær

22 december vanaf 12 uur open dag,
Jacobuskerk in kerstsfeer, m.m.v.
gitaarsensemble Viva la Vida

24 december 19.30 uur kerstavond
viering m.m.v. Leo Harmonie en koor
Hymnus

25 december 10.30 uur
Eucharistieviering m.m.v.
Binnenstads Jongerenkoor.

Doop

Op zondag 13 oktober heeft
Maarten Christiaan Tiethof,
geboren op 19 maart 2013,
zoon van Edward en Mirjam Tiethof-
Lanting het Heilig Doopsel ontvangen
van pastor Jan Kortstee.

“Ik wens je twee stevige voeten
om door het leven te gaan.
Ik wens je twee krachtige handen
om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond
om te lachen, met vrienden die vrolijk
zijn,
maar ook om mensen te troosten
bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen
om te zien, wat kwaad is en goed.
Dan zul je altijd kennen
de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,
een hart, dat mensen bemint.
Maar bovenal heb je Gods zegen,
word héél gelukkig, mijn kind.”

Ana Cecilia Mejia

Ana werd geboren op 30 januari 1954
in Estelí, een klein stadje in het
noorden van Nicaragua. Haar jeugd in
een land dat geteisterd werd en wordt
door oorlogen en geweld, aardbe-
vingen en vulkaanuitbarstingen, ziek-
ten en epidemieën was niet gemak-
kelijk. Ana had een broer en zus die
beiden voor het religieuze leven
kozen. De zorg voor beide ouders
nam Ana op zich en na hun dood
begon ze een studie geneeskunde. In
haar werk ontmoette ze Hans Wilke
en getrouwd in 1985, besloten ze in
1986 naar Nederland te verhuizen.
Ana wende snel aan haar nieuwe
thuisland en leerde Nederlands
spreken, volgde allerlei cursussen en
kwam uiteindelijk terecht in ver-
zorgingshuis De Posten. Het werd
haar lust en haar leven, collega's
konden altijd een beroep op haar doen
en niets was haar te veel. Heel
opmerkelijk aan Ana was dat ze haar
eigen tempo had voor de dingen die
ze moest doen, ze liet zich door niets
en niemand opjagen en bepaalde zelf
wat op welk moment gedaan moest
worden. In 1994 werd tot Ana's geluk
zoon Jules geboren, het geluk leek
compleet. Tot in 2009 een ziekte bij
Ana werd geconstateerd die haar
uiteindelijk fataal is geworden; op 59
jarige leeftijd is ze op 12 oktober
2013 overleden. De uitvaartviering
heeft plaatsgevonden op 17 oktober
2013 in verbondenheid met de
geloofsgemeenschappen in latijns
Amerika waar Ana tegelijkertijd
herdacht werd.

Pastor Ingrid Schraven





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail: stjosephenschede@12move.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:

Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*

e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl

Hr. Henk Jan Krake

Hr. Paul Wolbert

Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Op 7 oktober is Johan Weustink overleden.

Johan was, voordat zijn ziekte het onmogelijk maakte, collectant in onze geloofsgemeenschap. Wij hebben hem leren kennen als een accurate en zeer plezierige persoonlijkheid. Je kon op hem vertrouwen.

Wij wensen zijn vrouw Minie, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht om dit verlies te verwerken. En we hopen dat de vele goede herinneringen aan Johan troost zullen geven.



- **Op de informatieavond** van het bestuur van de Parochie St. Jacobus de Meerdere zijn veel vragen beantwoord. Natuurlijk blijft er nog veel onduidelijkheid. We hebben waardering voor het open karakter van deze bijeenkomsten.

Als het voorgenomen besluit definitief wordt, zal locatie Noord het eucharistisch centrum worden. Dit zal pas kunnen als de restauratie van de St. Jozefkerk voltooid is. We denken hierbij aan juli 2014. De eucharistie vieringen zijn dan iedere zondag om 11.00 uur.

Of er daarnaast nog andere vieringen mogelijk zijn is nog niet duidelijk.

- **Onderstaande oproep gaan we de komende periodes herhalen.**

Onze locatieraad zal per 1 januari 2014 worden opgeheven. De nieuwe locatieraad van Noord (H. Paulus, Maria/H. Geest, St. Joseph en H. Jacobus) gaat bestaan uit 12 personen. Elk der toeleverende locaties levert 3 leden.

Wij doen een beroep op u om ons hiermee te helpen, door uzelf kandidaat te stellen en of door ons te wijzen op een mogelijke kandidaat.

- **De oproep in de vorige Pelgrim** voor nieuwe bezorgers heeft ons 5 nieuwe bezorgers opgeleverd. In een woord fantastisch.

Edith Elstak gaat de taak van Hennie oude Wesselink overnemen.

Dus ook deze vacature kunnen we invullen.

Het doet ons goed dat er zoveel personen gehoor hebben gegeven aan onze oproep.

- **We zijn** begonnen met de woensdagochtend vieringen om 9.30 uur. Het zijn korte, goed verzorgde vieringen. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- **De restauratie** is in volle gang. We kunnen allemaal genieten van alle vakmensen die bezig zijn o.a. de steigerbouwers. Pastoor André Monnikhof heeft inmiddels het gouden haantje weer op het kruis geplaatst zodat nu de steigers weer gedemonteerd worden.

Ook de klokken zijn onder handen genomen en gemoderniseerd zodat Remco ter Brugge niet meer wekelijks al die trappen in de toren hoeft te beklimmen om de geluidsklokken op te trekken. Remco hartelijk dank, en mocht je je nu vervelen je kunt altijd onderstaand nummer bellen.

We zitten nu in een fase waarbij Paul Wolbert veel contact en hulp van het parochiebestuur nodig heeft. Hierbij valt te denken aan de inrichting, verlichting en het geluid in de St Jozefkerk.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatieraad,

Jos Marsman, 053-4355320,

jos.marsman1@kpnmail.nl



Aanmelding Eerste H. Communie St. Joseph- Maria- en Pauluslocatie

In januari starten we weer met de voorbereiding op de Eerste H. Communie in groep 4. De kinderen van de Bonifatius- Paulus- en Paus Joannes-school krijgen de aanmeldingsbrief mee via school. Mocht uw kind niet op één van deze scholen zitten en toch mee willen doen aan de Eerste H. Communie, dan kunt u zich aanmelden bij Ria Everink:

tel. 4354867 of via

ria.everink@hotmail.com

De Eerste H. Communieviering zal plaatsvinden op zondag 18 mei 2014 in de St. Josephkerk.

In memoriam Johan Weustink

Op **7 oktober 2013** overleed in de leeftijd van 79 jaar Johan Weustink. Zijn uitvaartdienst was op 14 oktober in de AriënsGEDachteniskerk. Hierna begeleidden we hem naar het crematorium in Usselo.

Op de late maandagavond van 7 oktober ging bij mij thuis de telefoon. Werner, met wie ik in militaire dienst nog heb samengewerkt, belde me: mijn schoonvader is overleden. Dit contact resulteerde in een afspraak voor de voorbereiding van de uitvaartdienst van zijn schoonvader, de heer Johan Weustink.

Op de rouwkaart schrijft zijn familie: *“Je wilde nog zoveel, maar je had niet meer de kracht”*. In de overweging bij zijn uitvaartdienst bracht deze zin me op de vraag: wat was de

kracht in het leven van Johan Weustink? Typerend hiervoor is vind ik het verhaal, dat zijn familie vertelde over zijn scootmobiel. Ondanks het feit, dat hij niet alles meer kon, ging Johan niet bij de pakken neerzitten. Ondanks zijn beperkingen vond hij de kracht, om op pad te gaan. Hij pakte zijn scootmobiel en ging overal nog naar toe. Hij was geen man van veel woorden, maar als kok in diverse restaurants vond hij wel de kracht om culinaire fijnproevers te verrassen met zijn bijzondere kookkunst. Ook het Kerstmenu, dat hij thuis bereidde, smaakte voortreffelijk. Omdat het zo lekker was; en omdat het samen gegeten kon worden. Johan heeft ook veel gedaan voor de Sint Josephkerk en haar geloofsgemeenschap. Hiervoor zijn we hem veel dank verschuldigd. Johan kon nog heel bewust afscheid nemen van zijn kinderen en kleinkinderen. Tegen zijn echtgenote Minie zei hij: *“Je bent de allerliefste vrouw van de hele wereld”*.

Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

Cursus kerkelijke kunstgeschiedenis van 10 lezingen met powerpoint presentaties, geeft een inzicht in de kerkelijke kunstgeschiedenis vanaf het ontstaan van het christendom tot nu. in het Parochiecentrum van de St. Josephkerk.

Docent: Diana Huijts, beeldend kunstenaar, informatie en aanmelding, tel: 053-4772273

m: 06-30356371, email:

diana.huijts@xs4all.nl



Levend Monument



Begin december komt een herinneringsboek uit van de Sint Josephkerk. Stichting Behoud Sint Josephkerk geeft dit boek uit met hulp van vele sponsors. Het restauratieproces van de kerk wordt vastgehouden in een kunstboek als document.

Bouwkundige zaken en interieur worden aangepakt. De kerk wordt weer hersteld in oude luister o.a. de fresco's worden weer tevoorschijn gehaald. Met dit boek als een herinneringsboek over het in oude luister herstelde monument Sint Joseph willen we een bijdrage leveren aan het religieus-historisch-cultureel erfgoed van Enschede. En de bijna verdwenen religieuze kunst vastleggen en het gehele restauratieproces doorgeven aan de komende generaties. Dit kunstboek zal een blijvend herinnering zijn.

John Schiffel

Joseph in de Twentse Welle

In de Twentse Welle loopt een fraaie tentoonstelling van “oude” Twentse Schilders onder de noemer van de *Twentse Kunstkring*. Er hangt werk van o.a. Gerard Cornelis Krol. Het doek van de Bothof met zijn indrukwekkende textielfabriek is ook vooral van belang omdat de *Sint Josephkerk* prominent aanwezig is. Het tweede schilderij is een fraai doek van een tentoonstelling van 1937 genaamd de Zevenmijls die bij de Joseph op het nog redelijk kale Zeggelt plaatsvond. Die tentoonstelling, de Zevenmijls, was in handen van Jacq. Kleiboer.

John Schiffel

Jacobus in Den Haag

Als u in Den Haag bent, loopt dan even binnen voor de Heilige Mis, elke dag, in de Jacobus. Een geweldig bouwwerk van Pierre Cuypers, aanvang bouw 1875. Wist u dat Jacobus de stadspatroun is van Den Haag net als onze stad. In deze kerk zijn de beroemde schilders Jan en zijn dochter Charlie Toorop gedoopt. Jan Toorop was de grote inspirator van Joan Collette, de schilder van onze kerk.

John Schiffel

Geen weg is lang in goed gezelschap





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Pastoraatpraat

Filmavond Franciscus van Assisi

Op 4 oktober,ierendag, hebben we
in de zaal van het parochiecentrum
een film gedraaid over het leven van
Franciscus van Assisi.

Ondanks de geringe opkomst van
belangstellenden, vonden de wel aan-
wezigen het een waardevolle avond



met een indrukwekkende, leerzame film. Men was er een beetje stil van. Na de film hebben we onder het genot van een drankje en een hapje nog samen nagepraat.

Eén reactie was: “Wat een prachtige film, wat hebben de mensen die er niet zijn vanavond veel gemist”.

Begin 2014 gaan we opnieuw een filmavond organiseren, nadere informatie komt in Pelgrim.

Project Alfons Ariëns

In de vorige Pelgrim is verteld over dit project.

Een onderdeel van dit project was dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 van de Alfonsusschool uitleg hebben

De leerlingen hebben verder op school op allerlei manieren gewerkt aan dit thema en het project werd afgesloten met een tentoonstelling.

Tekeningen, textielwerkjes, gouden kelken van klei, iconen, PowerPoints, ed. konden worden bekeken.

*Namens de Pastoraatgroep,
Erna Perik*

Ik geef de pen door aan.....



Wij hebben de pen doorgegeven

Je zou ons kunnen betitelen als ervaren Heilig Hart parochianen. Eind 1976 kwamen we van het Stadsveld naar het Hogeland en al spoedig vonden we aansluiting bij de H. Hartparochie. Dit beperkte zich niet alleen tot kerkbezoek maar tot een scala aan werkzaamheden die we verrichtten en verrichten. Rudy is nog altijd collectant (al 35 jaar) en draagt als lid van de onderhoudsploeg op maandagmorgen ook nog zijn steentje bij. Het aantal technische klusjes is niet meer zo talrijk als in de tijd van pastor Hendriks maar voor het verwisselen van een lamp op de zolder (een niet geheel ongevaarlijk werkje) draait hij met zijn 70 jaar zijn hand nog steeds niet om.

Helaas kan Elly vanwege haar ziekte geen werkzaamheden voor de kerk meer verrichten. Ongeveer 5 jaar geleden is de ziekte van Parkinson ge-



gekregen bij de vitrine van Alfons Ariëns in onze kerk.



constateerd en tot ons verdriet beperkt dit haar zo erg in doen en laten dat zelfs kerkbezoek soms moeilijk te realiseren is. Haar verdiensten voor de parochie zijn echter talrijk en variëren van een langjarig lidmaatschap van het dameskoor (ruim 25 jaar) tot activiteiten voor de ziekenbezoek- en avondwakegroep (in feite was ze hiervan één van de grondleggers). Verder was ze vele jaren lectrice en samen met Hans ter Braak voorganger in de kruiswegstatie op Goede Vrijdagmiddag. Onze herinneringen zijn talrijk.

We hopen nog fijne jaren op het Hogeland en binnen onze parochie te beleven. Daarnaast genieten we van onze 2 zonen en hun gezinnen.

We geven de pen door aan
Herman Heitbrink

*Een hartelijke groet van
Elly en Rudy Koning*

Opbrengsten

Op zondag 22 september is er in de Ariënsgedachteniskerk een **Oecumenische viering** gehouden. Er was een collecte in het kader van de **Vredesweek**. Opbrengst € 413,-.

De deurcollecte in het kader van de **Wereldmissiemaand** heeft opgebracht € 76,20.

Sam's Kledinginzamelingsactie heeft in Enschede 4000 kg opge-

bracht, waarvan 800 kg de bijdrage van de Ariënsgedachteniskerk was. Waarvoor dank.

Jacqueline Pastoor, Locatieraad

In Memorium Jurrie ten Voorde

Op **26 september 2013** overleed in de leeftijd van 78 jaar de heer Jurrie ten Voorde. Op 2 oktober was zijn uitvaartdienst in de Ariënsgedachteniskerk. Hierna volgde de crematieplechtigheid in het crematorium in Usselo.

Dit afscheid doet pijn. Het laat zijn naasten niet onberoerd. Vanzelfsprekend niet, want voor hen was hij hun beste maatje. Veel lief en leed hebben zij met hem gedeeld. Toch is er ook bij hen opluchting. Want het kruis, dat hij moest dragen, was loodzwaar geworden; bijna niet meer te dragen. Ook al is er een traan, toch is er bij hen ook een gevoel van: "het is goed zo". Tijdens de uitvaartdienst hebben we hem liefdevol uit handen gegeven en toevertrouwd aan de barmhartige God, in de bede, dat Hij Zich over Jurrie mag ontfermen.

We zullen ons Jurrie herinneren als een " bezig bijtje ". Hij was geen man van veel woorden. Maar hij was wel een man, op wie je kon bouwen. Of het nu door het mulle zand van de camping in Buurse, of langs een ander moeilijk begaanbaar pad was, hij vond altijd wel een weggetje. Hij heeft veel gewandeld; ontmoette veel mensen, en hield ook van gezelligheid. Dit zag je ook op het laatst van zijn leven. Hij toonde zich



dankbaar voor alle liefde en aandacht, die hij kreeg. Juist in die laatste momenten kon hij zijn hart nog laten spreken en zei hij tegen zijn vrouw: *“Ik hou van jou”*. Tegen haar, de kinderen en de schoonkinderen zei hij ook nog: *“Als ik er straks niet meer ben, moeten jullie samen gaan eten”*. Het geld hiervoor had hij bewaard in zijn portemonnee. Zo was hij: alles voor een ander, niets voor zichzelf. Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monnikhof

In memoriam Johan Beckers

Op **12 oktober 2013** overleed in de leeftijd van 92 jaar de heer Johan Beckers. Zijn uitvaartdienst was op donderdagavond 17 oktober in de AriënsGEDachteniskerk. De volgende dag – vrijdag 18 oktober – was de begrafenisplechtigheid in besloten kring.

Na zijn huwelijk met Minie Agterbosch toonde Johan zich als een eenvoudige, hardwerkende, tevreden man. Hij is begonnen als bakker en heeft daarna 38 jaar in de textiel gewerkt. Hij genoot van zijn Vogido. Van deze voetbalvereniging was hij maar liefst 75 jaar lid. Als vader was hij zorgzaam en betrokken. Hij was geen man van veel woorden. Hij vond, dat je de dingen moest nemen zoals ze kwamen en dat je tevreden moest zijn met zoals het ging: niet klagen, maar dragen, en bid God om kracht, dat je het allemaal mag volbrengen. Hij was vooral een praktische man: lekker bezig, lekker knutselen, ook voor de kinderen en kleinkinderen. Hij was trots op wat

hij zelf gemaakt had. Verder was hij graag in zijn moestuin. Hij vond dat je niet ‘buiten de band moest springen’ (doe maar gewoon). Maar toch hield hij van gezelligheid: spelletjes, voetballen, sjoelen en verhalen vertellen. Hij was ook een trouw kerkganger, ‘want dat hoort zo’. Veel verdriet heeft hij gehad van het sterven van zijn zoon Alphons en later van het overlijden van zijn vrouw Minie. Toch paste hij zich op bewonderenswaardige wijze aan aan de nieuwe situatie. Hij bleef genieten van wat hem geboden werd, ook al moest hij door zijn afnemende gezondheid een flink deel van zijn onafhankelijkheid inleveren. In de laatste fase van zijn leven hoorden zijn kinderen vaak: *“Het is toch zo’n lieve man”*. Dit was een mooi compliment, waarmee hij zijn leven heeft mogen afsluiten. Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monnikhof

Eerlijk delen?



**De profeet wordt twijfelaar
De prediker wordt vragensteller
En Jezus antwoordt ook vandaag**





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskapel.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis

Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis gebonden en stelt u
prijs op een bezoek van de pastoor,
de diaken of pastoraalwerker of lid
van de diaconiegroep.

Is uw vader of moeder opgenomen in
het ziekenhuis en zou een bezoek
goed kunnen doen? Voelt u zich
eenzaam en wilt u weleens wat
verder doorpraten.

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk
of om de H. mis bij te wonen. Heeft
u hulp nodig voor kleine reparaties
in en om het huis.

Bel of schrijft u gerust. Wij horen
wel veel maar niet alles. Laat het
daarom alstublieft even weten
wanneer u behoefte heeft aan een
gesprek met een van onze mensen.
Een briefje in de brievenbus van de
JP zaal, of tijdens het koffiedrinken
in de JP zaal is voldoende.



Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto als ook met de bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder-valide mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Op dinsdag 19 november is er weer bijbelgroep in de JP zaal om 19.30 uur. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Wo-Co-viering

Op zondag 17 november is er een Wo-Co viering om 9.30 uur in de St. Pauluskerk..

Op zondag 17 november is een speciale H. mis i.v.m. Ariëns in de H. Jacobuskerk om 10.30 uur. Celebranten zijn Kardinaal Wim Eijk en pastoor Andre Monninkhof. Assistentie door Diaken Paul van Blijswijk

Allerzielen

Op zondag 3 november was er een mooie H. mis ter gedachtenis van Allerzielen. Afscheid moeten nemen doet pijn, brengt verdriet en verandert het leven. Allerzielen is een moment om stil te staan en het leven van onze overleden medeparochianen te gedenken.

Met eerbied en respect noemden wij de namen van de overledenen en ontstaken een kaars, opdat hun licht van liefde in ons verder wordt gedragen als een licht dat ons verlicht en verwarmt. Aan de nabestaanden van de overleden parochianen van afgelopen jaar werd tijdens de viering een gedachteniskruisje aangeboden.

De overledenen van de St. Pauluskerk

Mevr. Marja Nijholt
† 01.01.2013 48 jaar

Dhr. Bennie Koning
† 17.1.2013 73 jaar

Dhr. Hein Römer
3.3.2013 92 jaar

Mevr. Femie Jannink – ter Laak
† 9.4.2013 93 jaar

Mevr. Cor Koevoets – Mulder
† 7.5.2013 90 jaar

Mw. Truus Werger - Rolink
† 18.7.2013 73 jaar

Dhr.. Willem van Alstede
† 9.6.2013 77 jaar



Ceciliafeest

Op zaterdag 30 november om 20.00 uur is er Ceciliafeest voor het damesherenkoor in de JP zaal.

Rommelmarkt

Op zaterdag 7 december van 10.00 – 14.00 uur is er een rommelmarkt in de St. Pauluskerk van 10.00-14.00 uur

Adventactie

Dit jaar zet Adventsactie zich in voor de volgende projecten: Bevrijd de gevangenen (Congo), Scholen voor de kleuters (Sri Lanka), Zorg voor de pasgeborene (Kameroen), Elektriciteit voor Bethlehem, De dokter komt naar je toe (Togo), Een nieuwe start (Filipijnen), Gemeenschapsopbouw in Tadzjikistan, Onderwijs in afgelegen gebied (Malawi), Zandmannetjes naar school (Burkina Faso) en Eten voor straatkinderen (Chili).

Op zondag 8 december zal er een deurcollecte in de St. Pauluskerk zijn ten behoeve van de Adventactie.

KINDERKATECHESE



Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen

Groep A: leeftijd van 4 – 8 jaar

Groep B: leeftijd van 8 – 12 jaar

Waar en hoe laat en locatie en thema

Woensdag 4 december van 13.30 – 14.30. Thema **Kerstfeest**



Parochiezaal en tuinzaal v.d. St. Pauluskerk

Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak en Begona

Bruggeling. Zij hebben beiden de

toerusting cursus gevolgd van

Samueladvies en zij hebben ook

ervaring met kinderwoorddiensten

Wilt u meer weten, kom gerust eens

langs of mail voor info naar:

lindaterbraak@live.nl

bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

Er is tijdens de katechese ook opvang

voor de allerkleinste. Sylwia

Wielgus-Luijterink zorgt voor deze

groep.

KINDERWOORDDIENST

Op zondag 1 en 8 december zijn er weer kinderwoorddiensten.

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal. Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese.

Voor meer info: 06 – 16018086





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 21 nov.**

(Periode: 15 dec. t/m 26 jan. 2014)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand met volkszang. 18.30 uur.

D a n k u w e l !

De kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 5 oktober 2013 in Enschede is gehouden, heeft 4000 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. ***De Mariakerk bracht 875 kilo bij elkaar. Bravo!***

Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer informatie kunt u vinden op www.samskledingactie.nl

Geweldig bedankt!



Via deze Pelgrim wil ik graag mijn dank uitspreken voor de vele hartelijke bewijzen van medeleven bij mijn hartinfarct begin november.

Dankzij mijn vrouw Marijke en een vrijwilligster en de men-

sen van de ambulancedienst was ik snel in het ziekenhuis van Alkmaar en na ruim een week ben ik naar Enschede vervoerd. Sinds vorige week ben ik weer thuis. Vermoeid, maar met zicht op herstel.

De enorme belangstelling van mensen binnen en buiten de parochie heeft ons goed gedaan. Ik hoop u allen spoedig te zien.

Jos Vermeulen



OVERLEDEN

Op 4 oktober is overleden:



**Jo Oonk-Egberink
weduwe van Leo
Oonk.**

Geboren te Enschede 5 juli 1934.

Lieve mama en oma,
Van je geboortehuis
aan de Vanekerstraat

verhuisde je samen met pap naar het huis aan de Voortmansweg. Daar heb je 42 jaar lang met plezier gewoond. Samen kregen jullie er drie kinderen die daar een fijne en veilige jeugd beleefden. De kinderen zwierven uit en helaas moest je in 2002 afscheid nemen van je man Leo.

Uiteindelijk werden het huis en de tuin je te groot. Je verhuisde naar een kleiner huis aan de Deppenbroekstraat.

Die rustige periode veranderde plots in 2012 door die ene ingreep. Daarna heb je op meerdere tijdelijke zorgadressen gewoond. Van je laatste woning aan de Mekkelholtsweg kon je jammer genoeg niet lang genieten.

Na al die omzwervingen ben je nu op je laatste adres.

Haar uitvaart was op 9 oktober 2013.

Op 3 oktober is overleden:



**Aaltje Buiting-de
Rijk Weduwe van
August Buitink**

Het is een koude winterdag, 4 januari 1922, dat onze moeder wordt geboren in Ossenzijl

midden in de weerribben. Samen met twee broers en een zus bracht ze haar

jeugd door. 's Avonds stond ze samen met haar moeder over het water te turen of haar vader, vrachtschipper in de kop van Overijssel, weer veilig met de boot thuiskwam.

In Enschede leerde ze vader kennen. Voor elkaar zorgen, samen delen en "het glas is halfvol" was als vanzelfsprekend en is ook ons met de paplepel ingegoten. Zondagochtend na de kerk koffie drinken, samen muziek maken en de geur van eigen gemaakte soep brengen geweldige herinneringen boven.

Een moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en betovergrootmoeder die altijd voor je klaar stond, een luisterend oor had, een groot relativerend vermogen had en een prima raadgever was.

Iemand met een duidelijke eigen mening. De laatste jaren ging de gezondheid van moeder achteruit. De enorme levenskracht bracht haar steeds weer uit de diepe dalen omhoog.

Uiteindelijk is moeder in haar slaap overleden.

Wij hopen dat ze nu de rust heeft gevonden die ze zo verdiend. Wij zijn blij en dankbaar dat U onze moeder was. Het gemis blijft, maar de goede en fijne herinneringen ook.

Haar uitvaart was op 9 oktober 2013.

In september is overleden:

**Margaretha Anna Maria Kraanen-
van Bebbler echtgenote van
Lambertus Johannes Maria
Kraanen**

Zij werd 86 jaar en woonde aan Klaaskateplein 70.

Haar uitvaart was 2 oktober 2013



ECOK Oratoriumkoor

Uitnodiging:

Zing mee en maak kennis met
'Die Schopfung Haydn & Brahms'
Ein Deutsches Requiem.
Werk mee aan deze prachtige projecten!!

1^e meezing repetitie 20 november 2013 (Haydn Die Schopfung).

Uitvoering met medewerking van
Nederlands Symfonieorkest

Meezingconcert 22 maart 2014
Brahms Ein Deutsches Requiem.

Bij alle stemgroepen zijn zangers zeer
welkom. Zingen bij een koor zorgt
voor ontspanning en gezelligheid.

**Ontdek zelf dat zingen ook voor u
geschikt is.** Regelmatig hebben wij
een meezingrepetitie! We repeteren
elke woensdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyzerstraat 20.

Intresse? Bel 053 432 62 39 of mail
naar info@ecok.nl

Zie ook: www.ecok.nl

'n Mirrewinterhoarn

*At 'n daamp lankzaam trekt
oaver 'n es
en at zowat weer harfst hef
ewes,*

*de beum' de leste blaa loss loat
en wie weer 'n advent in goat,
dan loop wie 'n moal weer langs
de schure en griept 'n
mirrewinterhoarn van de mure.*

*De tied van 't bloazen kump
weer an
veur alleman dee 't wil en kan.*

*De leu loopt weer te hoop
en heurt den oalen roop
wied klinken oaver 't land
en argens an nen dannbosrand
blos weer nen ander 't wieder
hen noar waar d'r ene steet in 't
ven.*

*Zo rop den een den ander too
van 't wichke en zien va en mo.*



*'s Oavends in den oelen-vlog
met de steern al helder an de
loch
van den dreekonigendag
is 't leste moal at 't bloazen
mag.*

*Veur dizzen karst is 't weer
gedoan,
wie kont weer noar de kokn goan
en 'n hoarn geet weer noar de
schure
an 'n oalen spieker in de mure.*

Maurice van Hessen, 1995





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

De Locatieraad

De locatieraad bestaat uit drie personen: **Lisette Janssen, Huub Huitink en Hennie Bolster.**

In het verleden hadden wij als St. Jan-H.Michaëlparochie een kerkbestuur/parochiebestuur/parochieraad. Sinds de komst van het stedelijk bestuur hebben we een locatieraad.

De locatieraad probeert nu de beheerszaken binnen onze locatie, St. Jan-H.Michaël, waarover wij nog gaan zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bij onderhoudswerkzaamheden aan onze locatie, moeten we dit aangeven, boven een bepaald bedrag, aan het stedelijk bestuur. Voor zeer klein onderhoud kunnen we dit zelf afhandelen.

Ook nu bij sluiting van een van de kerken hebben wij als locatieraad meerdere gesprekken gevoerd met het stedelijk bestuur om onze parochie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ook hebben wij als locatieraad samen met andere locatieraden enkele keren per jaar overleg met het stedelijk bestuur over het reilen en zeilen van onze locaties.

Ook hebben wij meerdere keren per jaar een overleg met de pastoraatsgroep. Hierin bespreken we zaken, zoals gesprekken met werkgroepen, organiseren van bijeenkomsten (denk hierbij aan opening seizoen, nieuwjaarsdag, vrijwilligersavonden enz.) en alle andere lopende zaken binnen onze locatie.



Ook proberen wij als locatieraad de parochianen van onze locatie zoveel mogelijk te informeren omtrent de sluiting van onze locatie en hoe hiermee om te gaan. Hiervoor hebben we ook al meerdere gesprekken gevoerd met parochianen na vieringen.

Wij hopen U bij dezen voldoende te hebben geïnformeerd over de locatieraad. Mocht U vragen hebben over onze locatie of over de locatieraad, U kunt altijd terecht bij één van bovengenoemde drie personen.

De locatieraad, Nd Hennie Bolster

Aanmelding Eerste H. Communie locatie St. Jan/-H. Michael

Vanaf januari starten we weer met de voorbereiding op de eerste communie voor kinderen in groep 3 en 4. Als u uw kind daaraan mee wilt laten doen kunt u zich melden bij het locatiesecretariaat. Kinderen die op de Triangel of de St. Janschool zitten krijgen een brief mee voor de aanmelding.

Het feest van de Eerste Heilige Communie zal - samen met kinderen van de locatie Ariensgedachtenis - worden gehouden op zondag 18 mei 2014.

Vesper, in de advent en in de 40-dagentijd

Al vele jaren bereiden de oecumenische werkgroep van de St. Jan-

Michaëllocatie en de Apostel Thomas Kerk (ATK) de Vesper voor in de advent en in de 40-dagentijd.

In de tijd van de Michaelkerk, werd de Vesper daar gehouden. Nadat deze aan de eredienst onttrokken was, gingen we voor de Vesper naar de Eudokiakapel bij de Apostel Thomaskerk. Vorig jaar was deze kapel in gebruik bij een ander kerkgenootschap en hebben we de Vesper in de grote kerkzaal gehouden. We zaten in een intieme kring met de adventskaarsen in een schikking in het midden. Het waren fijne bijeenkomsten, die je raken. Stilte, zelf nadenken en bidden is een wezenlijk onderdeel. De woorden brengen je dicht bij je eigen leven.

Ook voor dit jaar, 2013 hebben we een vesper voorbereid voor iedere zondag van de Advent. Dit keer is het thema: **‘Verlangen’**. Verlangen naar het kind dat komen gaat. Verlangen naar het leven, maar ook accepteren wat het leven je brengt.

Het thema wordt in de vier zondagen uitgewerkt in:

- Aankondiging van de komst van Johannes.
- Mij geschiede naar zijn woord.
- Johannes de Doper.
- Lofzang van Maria.

Er zijn passende lezingen bij gezocht en we bidden de antwoordsalm van deze advent. We zijn stil en er is ruimte voor een persoonlijk gebed.

Liederen die iedereen goed mee kan zingen, completeren het geheel.

Door omstandigheden is er dit jaar



geen adventvesper in de Jacobuskerk. Daarom willen we graag iedereen in Enschede uitnodigen om met ons mee te doen. De vesper is op de zondagen 1 dec., 8 dec., 15 dec. en 22 dec., steeds om 19.00 uur.

In de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20 (ingang aan de kant van de Rembrandlaan).

U bent van harte welkom.

*Namens de Oecumenische werkgroep
St.Jan-Michael en ATK,
Tiny Hannink*

“Huiskamer met zin”



**De ZIN-nige uurtjes zijn er:
op maandag van 14.00 - 16.30 uur
en op vrijdag van 9.30 - 11.30 uur.**

Ze vinden plaats bij de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20, Enschede, ingang aan de Rembrandlaan.

Even stil zijn, kaarsje opsteken, dat kan in deze stiltehoek.

Oecumenische werkgroep, Padista.

Overleden

Op **30 september** is overleden Gerda Sanberg-Egberink.

Ze woonde aan de Willem Kalfslaan 66 en was 63 jaar.

Op **11 oktober** is overleden John Heeks.

Hij woonde aan De Achterhorst 10 en was 65 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 14 november protestant

Donderdag 21 november eucharistie

Donderdag 29 november protestant

Donderdag 5 december eucharistie

Donderdag 12 december protestant

Donderdag 19 december eucharistie

Hatteler

Woensdag 20 november eucharistie

Woensdag 18 december protestant

Avondmaal

Kledingactie Sam Sam

De kledingactie voor de Stichting Mensen in Nood heeft in Enschede een totaal van 4000 kilo aan kleding opgeleverd. De St.Jan / H.Michaël parochie was goed voor 250 kg. Een pracht resultaat. Alle gulle gevers hartelijk dank.





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandebieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op dinsdag 8 oktober zijn de lokatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer bijeengekomen. Een weekje later dan gebruikelijk en op een andere dag. Eea. in verband met de hoorzittingen van bestuur met de diverse lokaties.

Op verzoek van de werkgroep Kerkbalans is de vergadering grotendeels gewijd aan de aktie Kerkbalans. Daartoe zijn de coördinatoren van de drie wijken (Helmerhoek, Stroinkslanden en Wesselerbrink) aangeschoven.

In Stroinkslanden en de Wesselerbrink is de organisatie geheel in handen van de Verrijzeniskerk. In de Helmerhoek wordt samengewerkt met PGE.

Op zit moment zijn er twee grote problemen. Het eerste is voldoende mensen te vinden die nog enveloppen willen ophalen. Het tweede is de onfatsoenlijke manier waarop lopers soms bejegend worden. Waarbij onvrede over de misstanden in onze kerk worden uitgestort over het hoofd van de loper.

Nu zijn er kerken waar de enveloppen van de aktie Kerkbalans niet meer worden opgehaald. Parochianen worden overzocht om hun bijdrage over te boeken danwel de envelop zelf in de kerk af te leveren.

De lokatieraad is van mening dat ophalen aan de deur wenselijker is omdat je contact houdt met je parochianen. Bovendien is, zo toont de ervaring, bij ophalen aan de deur de opbrengst van de aktie Kerkbalans substantieel hoger is. Gelukkig delen

de organisatoren deze mening.

Wat ons terug brengt bij de beide problemen.

Het probleem van te weinig lopers (bij gebrek aan achtervang in geval van ziekte van een loper) lossen we op door op een aantal plekken de envelop van de Kerkbalans met een begeleidend briefje in de bus te duwen. Hierin melden we dat er helaas geen lopers beschikbaar zijn en dat de ontvanger wordt verzocht om de envelop zelf af te leveren bij de kerk. Tegelijkertijd proberen we nieuwe lopers te vinden.

Dus mocht u willen bijdragen aan het vrijwilligerswerk aan onze kerk door 1x per jaar de enveloppen van de aktie Kerkbalans te verspreiden en weer op te halen dan zijn wij u zeer dankbaar. U kunt zich aanmelden via ondergetekende.

Rest nog het probleem van onheuse bejegening. Hierover hebben we afgesproken dat de organisatoren een lijstje opstellen met de adressen waar dit is voorgekomen. De lopers kennen immers hun "pappenheimers". Bij deze adressen worden de enveloppen niet meer opgehaald maar wordt eveneens volstaan met een envelop met een begeleidend briefje.

Tenslotte hebben we pastoor Monninkhof gevraagd om in de brief die hoort bij de aktie Kerkbalans een passage op te nemen waarin respect gevraagd voor de lopers van de aktie Kerkbalans.

We hopen op deze wijze nog lang door te kunnen gaan met de "huis-aan-huis" aktie Kerkbalans.

*Graag tot de volgende keer
Wim Lieven, 053-4761974*



Familieviering 1^e advent

Op zondag 1 december vieren we de eerste advent met een familieviering met het thema "Wakker worden, wakker blijven". Pastor Carla Berbée gaat voor en het kinderkoor heeft weer leuke liedjes gevonden om te zingen. De familievieringen zijn speciaal voor kinderen aantrekkelijk gemaakt. Komt u allen met uw gezin?

Kerstmiddag voor ouderen

Het ouderenpastoraat organiseert op woensdag 18 december de jaarlijkse kerstviering om 14.30 uur in de Verrijzeniskerk.

Hierin zal pater B. Engelbertink voorgaan. Aansluitend is er weer een gezellig samenzijn in "De Schalm". Alle parochianen ouder dan 70 jaar krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Kerstkleuterviering

Op kerstavond 24 december zal om 17.30 uur onze jaarlijkse kerstkleuterviering plaatsvinden.

In de volgende Pelgrim leest u meer hierover.

De vrijwilligersavond van 2014

Op vrijdag 10 januari 2014 zal onze jaarlijkse vrijwilligersavond weer worden gehouden.

Deze avond wordt georganiseerd voor ALLE vrijwilligers van de parochie,

als dank voor het vele werk dat door een groot aantal mensen wordt verricht.

Het is een gezellige avond waar de mensen van de werkgroepen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur

Alle vrijwilligers krijgen in de week vóór Kerstmis hiervoor een uitnodiging.

ONDANKS dat alle vrijwilligerslijsten zijn gecontroleerd, kan het voorkomen dat een vrijwilliger geen uitnodiging krijgt. We hopen natuurlijk dat dit niet gebeurt, maar als U geen uitnodiging ontvangt meld dit dan s.v.p. op het parochie-secretariaat op donderdag of vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur, telefoon 4760606 zodat we eventuele fouten in ons bestand kunnen herstellen.

De Locatieraad en Pastoraatgroep

Vrijplaats Daglicht houdt haar eerstvolgende viering op vrijdag 3 januari a.s. Meer informatie leest u in het volgende nummer van Pelgrim.

Heilig Vormsel

Meldt u zich direct bij Ben

Tenbergen via e-mail

j.tenbergen@kpnmail.nl of bij het

secretariaat van de kerk wanneer uw

kind alsnog mee wil doen aan de

voorbereidingen op het Heilig

Vormsel.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**, aanvang **19.30 uur**. **Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59**.
12 november voorbereiding voor de ouders van dopelingen van december.

De doopvieringen in de

H. Paulus	zondag 01 december
H. Geest-Maria	zondag 8 december
St. Joseph	zondag 15 december
H. Jacobus	zondag 15 december
Verrijzenis des Heren	zondag 22 december



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

17 november	24 november	1 december	8 december
Mal. 3, 19-20	2 Sam. 5, 1-3	Jes. 2, 1-5	Jes. 11, 1-10
2 Tess. 3, 7-12	Kol. 1, 12-20	Rom. 13, 11-14	Rom. 15, 4-9
Lc. 21, 5-19	Lc. 23, 35-43	Mt. 24, 37-44	Mt. 3, 1-12

15 december: Jes. 35, 1-10; Jak. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11



*Nee, reeds ligt de bijl aan de wortel
van de bomen, elke boom die geen
goede vruchten draagt wordt om-
gehakt en in een vuur geworpen.*
Mt. 3, 1-12



1 december
Eerste zondag van de Advent

8 december
Tweede zondag van de Advent



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 16/17 november, 33^e zondag door het jaar

Nationale Jongerencollecte

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	J.v.d.Nieuwendijk
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	All Together	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 10.30 u	Eucharistie Ariëns- viering	Franciscus- koor Haaksbergen	Kardinaal Eijk + A.Monnikhof + P. v. Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk

WEEKEND 23/24 november, Christus Koning

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	C. Berbée
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Bruggeman
St. Jan-H. Michaël	Za. 18.00 u	Wo-Co Caeciliavier	Gemengd koor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie Caeciliavier	Marcellinus- koor Boekelo	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/hekoor	A.Monnikhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co Caeciliavier	Gem.koor	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H. Antonissen

WEEKEND 30 november/1 december, 1^e zondag van advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	H.Kronenberg



H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	W. Rekveld
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co fam.viering	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co Fam.viering	Kinderkoor	C. Berbée

WEEKEND 7/8 december, 2^e zondag van advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	BJK	I. Schraven
Ariënsgebeden	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Gebedsdien		Werkgroep
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	De/he koor + KWD	A. Kortेरik
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	I. Schraven

MAANDAG 9 december, Maria onbevlekt ontvangen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Ma. 09.00 u	Eucharistie Dagkapel		A.Monninkhof

WEEKEND 14/15 december, 3^e zondag van advent

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Rouw- en trouwkoor	Werkgroep
Ariënsgebeden	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	A.Monninkhof + P. v. Blijswijk
H. Jacobus	Zo 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-Maria	A. Monninkhof + P. v. Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A. Monninkhof + P. v. Blijswijk

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 23 november 2013: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital, Möllenweg 22, 48599 Gronau.

Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof.

e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

UITNODIGING VOOR ALLE KOORLEDEN BEZIELD ZINGEN ROND HET THEMA "OP ADEM KOMEN" op vrijdag 15 november van 15.00 – 18.00 uur in de Karmelkerk, Hertmerweg 46, Zenderen

Mensen zingen samen om uiting te geven aan hun gelovig leven of om het leven te vieren. Samen zingen geeft stem aan wat eigenlijk onzegbaar is. Maar het vraagt oefening om zó te zingen, dat we naast de tekst en de melodie ook contact krijgen met de verborgen beweging in het lied, waardoor het samen zingen ruimte schept en het Leven gaat stromen.

Jaarlijks organiseren wij een zangmiddag voor allen die zich verbonden voelen met de Karmel en voor ieder die graag zingt. Iedere keer opnieuw blijken het inspirerende middagen te zijn waarbij we ervaren dat iedere dirigent zijn/haar eigen accenten weet te leggen.

Deze middag zingen we liederen rond het hart van de Karmelregel: 'Met de liefde als midden', dat ook als mantra zal worden gezongen. Daarnaast zal het verhaal van Elia, dat afgebeeld is in de kerk van Zenderen, in de liederen tot leven komen. We zingen uit de nieuwe liedbundel van Chris Fictoor.

De middag mondt uit in een vesperviering.

Wij nodigen u van harte uit voor deze middag.

Kosten: € 10.00 (inclusief: koffie, kopieën)

Dirigent: **Chris Fictoor**

Opgave voor zangmiddag 'Op adem komen' op 15 november 2013.

KARMEL TWENTE

Rembrandtlaan 25, 7606 GH Almelo

Telefoon: 0546-536410

Email: karmelkringtwente@karmel.nl

Internet: www.karmelcentra.nl



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

21 november	12 december
19 december 2013	16 januari 2014
30 januari 2014	20 februari 2014

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 9, november 2013
Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA
SKOE
BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST
Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936
www.hemmers.nu

