

Herfst

Jaargang 5, nr. 8, oktober 2015



Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Huwelijk en gezin	3
Herfst en zo	4
Kwetsbaar is kostbaar	5
Gerardus Bedevaart	6
Vertrek Diaken Bert Huitink	7
Van het Bestuur	8
Diaconie	9
Liturgie	13
Allerhande	14
Jeugd en Jongeren	16
Kinderpagina KIEK	18
Kroniek	19

Locatienieuws

H. Jacobus	20
St. Jozef	23
Ariënsgedachtenis	25
H. Geest-Maria	28
St. Jan-H. Michaël	31
Verrijzenis des Heren	34

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekvelde@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

jongeren. Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Vrij op maandag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Het wordt tijd om mij voor te stellen...



De afgelopen twee jaar kwam ik al wekelijks naar Enschede voor overleg met het pastoraal team. Ik kan echter nog steeds met gemak de verschillende kerken van Enschede binnen lopen en niet herkend worden. Mijn werk lag tot op heden voor een groot deel bij uw zuiderbuur, de Franciscusparochie. Ik verwacht echter dat dat nu toch gaat veranderen. Ik verzorg inmiddels onder meer de planning van het pastoraal team en het liturgisch rooster voor de drie parochies, wordt nu af en toe ingeroosterd in de Jacobuskerk en verzorg de vormselvoorbereiding voor Enschede. Deze werkzaamheden geven de eerste concrete contacten met parochianen van de Jacobusparochie. Daarom zal ik mij nu toch maar even netjes voorstellen.

Ik ben geboren en getogen in de Domstad - Utrecht. Ik ben daar opgegroeid in een jonge, levendige en gemoedelijke parochie, die eind jaren zestig uit de grond werd gestampt. Aanvankelijk kerkten we in een school. Begin jaren zeventig kwam er een eigen gebouw, dat als ontmoetingscentrum een plek in de nieuwe wijk Overvecht kreeg. Dat was in die tijd bijzonder. Ik heb Theologie gestudeerd aan de Katho-

lieke Universiteit te Utrecht. Eerder had ik al een studie Sociale Geografie (Ruimtelijke Planning) aan de Rijksuniversiteit afgerond. Theologie was echter geen tweede keuze voor mij. Het kwam slechts later op mijn pad. Anders dan bij de Sociale Geografie die natuur-wetenschappelijke methoden hanteert en objectief naar de wereld probeert te kijken, leerde de theologie mij de weg naar binnen te gaan. Het ging opeens over mijzelf. In de oecumenische setting van de studie destijds werd ik gevoelig gemaakt voor de vele wijzen, waarop mensen naar God en de wereld om hen heen kunnen kijken. Voor mij persoonlijk speelt de franciscaanse spiritualiteit daarbij een grote rol. Via Zutphen, waar ik mij met name heb toegelegd op catechese en kerkopbouw, Amersfoort Noord en Bunschoten-Spakenburg, waar ik samen met ds. Jos van Oord een bijzondere opdracht had voor het van de grond tillen van een oecumenische geloofsgemeenschap in de vinex-wijk Vathorst rond het dorpje Hooglanderveen (zeer inspirerend!), ben ik terechtgekomen in de Franciscusparochie met opnieuw catechese en kerkopbouw als belangrijkste werkterreinen. Sinds september 2014 verricht ik hiernaast dus meer en meer werkzaamheden t.b.v. de Jacobusparochie in Enschede en de parochie 'Maria Vlucht' rond Losser. Het proces van kerksluitingen en de omvorming van de Jacobusparochie met alle pijn, verdriet en moeilij-



heden die daarbij horen, heb ik tot nog toe met name door de ogen van mijn Enschedese collega's zien gebeuren. Het is noch voor parochianen, noch voor bestuurders, noch voor pastores een 'leuk' proces. Het vraagt van iedereen veel wijsheid, zeer veel geduld, uithoudings- en doorzettingsvermogen. Toch kan het uiteindelijk een inspirerend gebeuren voor velen worden. We worden kleiner, maar dat kan ook fijner zijn. Ds. Robert Schulz zou zeggen: 'Probeer je wonden in wonderen te veranderen'. Ik denk, dat dat de kunst is. Ik hoop dat ik daarbij een handje kan helpen.

*Pastor Frank de Heus,
pastoraal werker*

Huwelijk en gezin

Het thema *huwelijk en gezin* houdt mij als pastor al enige tijd bezig. Aanleiding is de discussie rondom de komende bisschoppenvergadering (synode) in het Vaticaan over dit onderwerp. Deze vergadering begint op 4 oktober aanstaande en duurt de hele verdere maand oktober. Het doet me ook terugdenken aan het gezin, waarin ik zelf mocht opgroeien. Ik ben de oudste van drie kinderen; ik had twee jongere zussen (mijn oudste zus is vier jaar geleden helaas overleden). Onze ouders waren er altijd voor ons. Kwamen we thuis van school, dan konden we op verhaal komen bij onze moeder; als vader 's avonds thuis kwam van zijn werk, dan gingen we samen eten. Dit zie ik

gelukkig ook terug bij pastorale bezoeken bij mensen thuis voorafgaand aan de doop van hun kind: vaak zijn beide ouders aan het werk, en hebben zijn overdag opvang geregeld voor hun kind(-eren); maar 's avonds is er in het gezin genoeg tijd en aandacht voor de kinderen en voor wat zij die dag hebben meege maakt. Bij de gezinnen van nu, die ik ontmoet, is het op de huiselijke kalender vaak een drukte van belang, maar toch zijn er ook in de weekenden momenten waarop er als gezin samen opgetrokken kan worden. Kinderen die in een dergelijke stabiele omgeving kunnen opgroeien, mogen zich gelukkig prijzen. Natuurlijk is het leven niet altijd rozengeur en maneschijn. Ook in het beste huwelijk zijn er wel eens momenten, waarop het niet 'botert'. Vaak lukt het partners om door de moeilijkheden heen te komen. Maar soms slagen zij hier, zelfs met de beste wil van de wereld, niet in. De gevolgen zijn soms groot: er is dan niet alleen de pijn van een gebroken relatie, maar ook de situatie, waarin de dikwijls nog jonge kinderen belanden. Voor hun ontwikkeling hebben zij belang bij een rustige thuishaven, waarin zij in vrede kunnen opgroeien en zelfvertrouwen kunnen opdoen. Uiteraard doen ouders wat zij kunnen en hebben zij het beste met hun kinderen voor; daar niet van; maar toch: kinderen worstelen met vragen als: hoe maak ik het papa naar de zin, en hoe zorg ik ervoor, dat mama tevreden is; en als gevolg van het omgangsrecht van hun



beide ouders hebben zij twee verschillende adressen. Ideaal lijkt me dit allemaal niet. Daarom denk ik, dat wij er als Kerk goed aan doen om het huwelijk te blijven behandelen als een blijvend verbond tot geluk van man en vrouw en de eventuele kinderen. Tegelijk ben ik van mening, dat wij als Kerk gastvrij zullen moeten zijn voor al die mensen, die weet hebben van de rauwheid van het bestaan. Zoals iemand het treffend uitdrukte: *“De christelijke pastor moet hen niet de oren, maar de voeten wassen en hen consequent dienstbaar zijn”*. Dat voor ons als Kerk het huwelijk een inspirerend beeld mag blijven zijn van God's onvoorwaardelijke liefde en trouw voor ons mensen; maar dat we tegelijk een *‘barmhartig klankbord’* mogen zijn voor hen, voor wie dit een brug te ver bleek te zijn.

*Pastoor André Monninkhof
Als bron van inspiratie voor dit artikel heb ik een samenvatting gebruikt van een artikel van Mgr. De Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden.*

Herfst en zo

"Wie veranderen wil, moet wachten tot het herfst wordt", schrijft de dichteres Mischa de Vrede ergens. Niet vreemd voor een Joodse, want half september begint het Joodse Nieuwjaar (Rosj Hasjanna). Maar dat nieuwe jaar is geen zaak van één dag, maar is onderdeel van een periode van bezinning, o.a. Grote Verzoen-

dag, Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet.

Ouders en kinderen geven op Grote Verzoendag elkaar briefjes waarop ze van elkaar opschrijven wat ze fout hebben gedaan en beloven beterschap.

Ik ben wel eens geneigd te zeggen: "Zo'n feest moeten we ook bij ons in de katholieke kerk hebben: elkaar bekennen wat we dit jaar misgeklويد hebben".

En dan niet eenzijdig naar de leidinggevende / oudere toe, maar ook gewoon naar elkaar.

Zeker in de laatste jaren hebben we naar elkaar vooral zitten **klagen**: over kerksluitingen en wat voor toekomst heeft de kerk nog. Klagen dus, maar nauwelijks eerlijke gesprekken over wat je gelooft. Veel katholieken lijken af te haken.

Maar het kan ook anders.

In de vakantie kampeerden we dicht bij de Benedictijnerabdij op Slangen-burg bij Doetinchem.

Zo'n 15 jaar geleden waren we daar ook: een trieste boel, de abt weggestuurd, nog 4 of 5 oude monniken, die geen elan uitstraalden. Kortom een aflopende zaak.

Maar kennelijk hebben de Benedictijnen in Nederland zich de toestand aangerokken.

Heel wat indringende en openhartige gesprekken moeten er plaats gevonden hebben. In de loop van de tijd hebben zij enthousiaste mensen uit andere kloosters aangetrokken om de boel op orde te brengen. Muzikale en goed onderlegde mensen.

Groot was onze verbazing toen we dit jaar regelmatig diensten bijwoonden.



De geestdrift straalde er vanaf, op zondag zat de kapel stampvol.

Vol optimisme keerde ik naar huis terug: de Kerk heeft toekomst!

Wat me wel duidelijk werd, was dat er indringend met **iedereen** moet worden meegedacht, dat er geen taboes bestaan waar niet over gepraat wordt.

Terugkomend op het begin van mijn verhaal: deze zomer verscheen er een boek van de vrouwelijke rabijn Tamera Benima: "Joodser dan dit krijgt u het niet", levenskunst van de Joodse Beschaving. Een heel vrijmoedig boek, ondogmatisch, waarbij ik verzuchtte "hadden wij ook maar zo'n joodse katholiek onder ons".

Een ander boek, wel van een katholiek: "Geloven tegen beter weten in" van Wil van den Berken, tot 2011 bijzonder hoogleraar in Nijmegen. Heel kritisch, maar onderbouwd "een religieuze invulling van menselijke grondervaringen".

Als katholieken moeten we eerlijk blootleggen wat er zo grondig fout is gegaan in de Kerk.

Samen: gewone gelovigen en leidinggevend. "Zo niet nu, wanneer dan!"

Jos Vermeulen

Kwetsbaar is kostbaar

Heiligen zijn mensen vanuit lang vervlogen tijden. Afgebeeld op een mooie icoon. Op een gebrandschilderd raam. Als een deel van een drieluik met de ernstig ogende opdrachtgever er naast of als een deel van een altaarstuk. Ze zijn vooral mooi, gaaf,

kunstzinnig en nog zoveel meer, maar ook van al zo hoge, van zover weg. Met Franciscus is dat niet zo. Hij nodigt je uit dichter bij te komen. Kijk nou maar, zie maar wat de afbeelding met je doet. Laat maar binnenkomen. Wordt maar stil. Franciscus is anders dan alle andere heiligen. Hij is veelzijdig en veelkleurig. Bij iedereen weet hij wel iets op te roepen. Franciscus is een dierenvriend. Vogels eten uit zijn hand. Met de wolf gaat hij in gesprek, zodat de rust in het dorp terugkeert. Franciscus is een natuurliefhebber, heel de schepping omarmt hij. Hij knapt een oud kerkje op. Hij is de vredebrenger. Hij gaat op pad om de sultan te ontmoeten. Franciscus die door zijn eenvoudige manier van leven zelfs de paus weet te inspireren. Hij gaat met zijn medebroeders op pad om iedereen die het maar horen wil de evangelie verhalen te vertellen. Hij is arm met de armen. Zijn rijke verleden als koopmanszoon en daarmee ook zijn rijke toekomst laat hij achter zich. Hij wil alleen nog maar in de meest letterlijke zin Jezus volgen, goed doen zoals Jezus goed deed. Je valt van de ene verbazing in de andere. Je kunt het bijna niet geloven. Ja, Franciscus heeft echt bestaan. Hij is een idealist in hart en nieren. Niet dat alles van een leien dakje gaat. Zijn levensbeschrijving laat ook de moeilijke momenten zien. Franciscus is zijn roeping gaan zien als de weg die hij moet volgen, ondanks tegenwerking en onbegrip. Hij kan niet anders. Hij heeft zijn ouderlijk huis moeten loslaten. Er was onenigheid tussen de broeders onderling om eten, om kleding, om hoe belangrijk je wel niet



kon zijn. Franciscus zal zich afgevraagd hebben: op wie kan ik bouwen? Wie kan ik vertrouwen? Al doende werden er regels opgesteld om de broederschap in goede banen te leiden. Ideaal gesproken zou het zonder moeten kunnen. Maar de praktijk van alledag vraagt er om. Franciscus kent zijn momenten van eenzaamheid. Hij voelt zich niet altijd begrepen. Hij trekt zich terug in de bergen. En toch gaat hij door op zijn weg. Op het einde van zijn leven, toen hij ziek werd en ernstig verzwakt was, schrijft hij het zonnelied. Een ode aan heel de schepping en aan zijn schepper, waarvan hij, kleine eenvoudige middeleeuwse mens deel uitmaakt, vol dankbaarheid....

*Wees geprezen, mijn Heer, om uw
schepsel, broeder Zon
Die voor ons de dag tot dag maakt
En met zijn kleur stralend heen wijst
naar de bron
Die het leven in zijn volheid raakt.*

*Wees geloofd, onze Heer, om de glans
van zuster Maan
en miljoenen sterren, fonkelend en
kostbaar,
om de wolken en licht en om alle
weerbericht
broeder Wind, fris en zacht en
ontembaar*

*Om zuster Water die helder en goed
is voor wat leeft
En verdeeld is in duizend stromen,
wees geloofd
Om broeder Vuur die ons licht en
warmte geeft
En met kracht in ons hart wil komen
Wees geprezen o Heer om uw*

*schepping die ons voedt
Om de overvloed van moeder Aarde
Die de bloemen en kruiden en
vruchten groeien doet
En wat leeft verhoogt in waarde*

*Wees geloofd onze Heer om de mens
die vrede sticht
Vreugd verspreidt naar uw
welbehagen
Om het hart dat op U Allerhoogste
zich richt
En het kruis in deemoed dragen*

*Wees geprezen mijn Heer om "t
geheim van zuster Dood
Onontkoombaar vreeswekkend
bevrijdend
Zij die leven in uw wil ondergaan
geen tweede dood
Wees geloofd en gediend in
nederigheid.*

*Refrein: geprezen o Heer en geloofd
en gedankt om de schepselen die u
dienen*

Lies van Veldhoven

Gerardus Bedevaart 2015 Hebt vertrouwen – Vreest niet Gerardus Triduüm:

15, 16 en 17 oktober 2015

In navolging van vorige jaren is ook dit jaar gekozen voor een speciale opzet van het bekende Gerardus Triduüm. Dit Triduüm, dat gehouden wordt op de drie dagen voorafgaand aan de Gerardus Majella Bedevaart, is bedoeld voor alle parochianen om zich voor te bereiden op de Bedevaart. Voorafgaand aan dit Triduüm is er op 9 oktober een plechtig Lof als



opening van de Noveen ter ere van de H. Gerardus. Aanvang van dit Lof is om 19.00 uur, voorganger pastor Rekveld, met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Ook zal de kerk op maandag 12 oktober, dinsdag 13 oktober en woensdag 14 oktober geopend zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur voor stil gebed bij het uitgestelde Allerheiligst Sacrament

Op donderdag 15 oktober om 19.00 uur is er de Opening van het Triduum, Eucharistieviering met Pastor Rekveld en met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Op vrijdag 16 oktober om 19.00 uur is er een gezinsviering met als voorgangers pastor Rekveld en diaken pastor Huitink. Het Kinderkoor zal deze viering muzikaal opluisteren. Deze viering is voor alle parochianen, jong en oud. De kinderen van de basisschool kunnen vóór de viering iets maken om tijdens de viering te geven aan iemand anders in de kerk. Daarom willen we ook speciaal voor deze viering alle ouders, opa's, oma's, zieken en ouderen uit onze hele parochie uitnodigen!

Op zaterdagavond 17 oktober om 19.00 uur is er een muzikale jongeren bijeenkomst: The Voice of... Gerardus! Onder begeleiding van Pastor Huitink en met medewerking van het Jongerenpastoraat.

Na elke viering is er gelegenheid om samen koffie, thee of frisdrank te drinken.

U bent van harte welkom om één, of liever nog, meerdere vieringen met ons mee te vieren en u zo voor te bereiden op de 103^{de} Gerardus Majella Bedevaart op zondag 18

oktober met om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering. Hoofdcelebrant Mgr. H. Woorts hulpbisschop van Utrecht.

Om 15.00 uur Plechtig Sluitingslof. Voorganger Pastor Rekveld. Wij rekenen op uw komst!

Pastor Willy Rekveld

Vertrek Diaken Bert Huitink

Beste parochianen,
Ruim anderhalf jaar geleden heeft diaken Bert Huitink het bisdom laten weten, dat hij graag dichterbij huis werkzaam zou willen zijn. Hij woont in Tubbergen en moet vele kilometers maken naar onze samenwerkende parochies, vaak twee keer per dag, dat kost niet alleen veel reistijd, maar ook veel energie.

Vorige week kreeg hij bericht, dat de Bisschop hem heeft benoemd in de Pancratiusparochie in Tubbergen.

Door het vertrek van één van de teamleden was daar een vacature ontstaan. Bert heeft deze benoeming aanvaard. Dat betekent dat hij na zeven en een half jaar de parochie "Maria Vlucht" en de overige twee parochies waar hij werkzaam is – "Sint Jacobus de Meerdere" en "Sint Franciscus van Assisië" – gaat verlaten.

Startdatum in zijn nieuwe parochie zal zijn 1 november 2015. Over zijn afscheid als lid van het pastoraal team van het parochieverband "Maria Vlucht", "Sint Jacobus de Meerdere" en "Sint Franciscus van Assisië", zult U nog nader geïnformeerd worden. We zijn met het bisdom in gesprek



over de invulling van de vacature, die door zijn vertrek is ontstaan. We hopen U daar spoedig meer over te kunnen vertellen.

Pastoraal team en parochiebesturen in het parochieverband "Maria Vlucht", "Sint Jacobus de Meerdere" en "Sint Franciscus van Assisië"

Van het bestuur Beste medeparochianen,

Nadat ik ongeveer 15 jaar penningmeester van de St. Janlocatie ben geweest en 12 jaar Centraal penningmeester (eerst van het Parochieverband Enschede en daarna van de stadparochie St. Jacobus de Meerdere Enschede), acht ik de tijd rijp het stokje over te dragen. Het bestuur heeft gelukkig een goede opvolger en collega binnengehaald, mevrouw J. Pastoor. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de zaken van de Parochie als geheel en van de locaties daarbinnen goed zal behartigen.

Het is veel werk maar na zoveel jaar gaat de drive om dat nog langer te doen ontbreken. En daarbij is het voor de hele stad anders dan penningmeester zijn voor een locatie. Het is mooi geweest! In 2014 is besloten dat er geen locatiepenningmeesters meer zijn en alles centraal gaat qua financiën. Dat is in de moeilijke tijd met kerksluitingen niet gemakkelijk. Ik wil daarom de collega-penningmeesters bedanken voor de goede overleggen die wij hebben gehad en vooral mijn opvolger veel succes wensen. De formele einddatum is 1 oktober 2015.

Maar bovenal wil ik u als parochianen bedanken voor het vertrouwen in de afgelopen 15 jaar.

*Met vriendelijke groet,
Tonny Oude Elferink,
penningmeester Centraal Bestuur*

Opbrengst Mivacollecte

In het weekend van 29 en 30 augustus 2015 is er een deurcollecte gehouden voor de Miva ten behoeve van de actie "Missie verkeersmiddelen".

De collecte opbrengst in de verschillende locaties was:

Jozefkerk	€ 57,33
Ariënsgebedeniskerk	€ 60,75
Jacobuskerk	€ 39,20
Verrijzeniskerk	€ 105,67
St.Jan & H.Michaël	onbekend
Mariakerk	geen viering

*Namens Bestuur RK Parochie,
St. Jacobus de Meerdere,
Jacqueline Pastoor*

Vicevoorzitter schort werkzaamheden op

Beste medeparochianen,
Omdat ik in oktober een operatie aan mijn rechteroog moet ondergaan en de daarop volgende revalidatie enige tijd zal vergen, heb ik besloten al mijn werkzaamheden tot eind november neer te leggen. Noodzakelijke of wenselijke contacten de parochie betreffend lopen uitsluitend via Trees Schaap.

Met vriendelijke groet, Guus Berkien



Parochieavond op 29 oktober

Alle leden van adviserende en uitvoerende organen, overige vrijwilligers en belangstellende parochianen zijn van harte uitgenodigd op de reguliere parochieavond.

Bestuur en pastoresteam zullen u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken op het gebied van o.a. sluiting en (nieuwe) bestemming kerkgebouwen, vieringenrooster, financiën, werkgroepen en organisatie. Er is natuurlijk ook volop gelegenheid over deze en andere onderwerpen vragen te stellen en uw mening te geven.

Plaats:

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede, Nieuwe Schoolweg 2.**

**Tijdstip: donderdag 29 oktober
2015, 19.30 uur**

Het parochiebestuur

Diaconie in beweging, Diaconale projectenmarkt

Zondag 30 augustus j.l. was de diaconale projectenmarkt in de Jacobuskerk in Enschede. De organisatie lag in handen van het diaconaal beraad. Verschillende groepen vanuit de kerk, en ook mensen vanuit de samenleving, diaconaal bewogen groepen kregen een plaats voor en in de kerk. Zo stonden o.a. de Caritas, Voedsel- en Kledingbank, Leendert Vriel, de Zonnebloem, Vredesbeweging en nog meer groeperingen. Een breed scala aan vrijwilligers, mensen die zich inzetten voor de ander. Deze diaconale projectenmarkt werd georganiseerd

om te laten zien, bewust te laten worden hoe breed, en met hoeveel vrijwilligers er vanuit de kerk en samenleving aan zorg aan onze medemens wordt besteed. Het was ook spannend om deze middag te organiseren. We kozen voor een koopzondagmiddag met de reden dat de binnenstad vaak druk wordt bezocht.

Wie loopt op zo'n zonnige mooie zondagmiddag de kerk binnen? Het terras is voor velen een grotere uitdaging.



Het moest op gang komen, er was voor de kerk een opening van een Djembegroep Akoma, daar blijven mensen voor stil staan, na deze presentatie kwamen mensen de kerk binnen druppelen, om een ronde in de kerk langs de verschillende groepen



te gaan. Het bleef gestaag doorlopen. Daarvoor zijn we wel voor de kerk gaan staan om onze flyer uit te delen, toen begon het te lopen. Op een tweetal momenten was Jan Velterop onze gastspreker, hij sprak over het vluchtelingenwerk en over Fair Trade. Zo was er ook open huis bij het City Pastoraat, de huiskamer van Enschede, daar waren voorbijgangers ook welkom. Het is voor veel mensen een drempel om het City Pastoraat binnen te gaan. Mensen, voorbijgangers kijken vaak naar binnen, en je ziet mensen denken, wat gebeurt daar toch? Ondanks het bord dat buiten stond, wees welkom, open huis en de koffie staat klaar, is het een drempel om binnen te lopen. Mogelijk moet het City Pastoraat meer bekendheid krijgen.

Het was een middag waarbij veel mensen met de diaconie in aanraking zijn gekomen, het mag nog meer worden, daarom ook ons spandoek boven de kerk: **Diaconie in beweging**. Er was nog een andere beweging zichtbaar, door de deuren van de kerk te openen, kwam er een verbinding tussen binnenstad en kerk, een open verbinding waardoor mensen niet voor gesloten deuren komen. Dat mag nog meer een groeiende beweging worden, de kerk die zich verbindt met de binnenstad, met mensen die in de stad wonen of er komen.

De middag werd muzikaal afgesloten door Muzikaal Vocaal.

Al met al kijken wij als diaconaal beraad terug op een mooie diaconale

projectenmarkt, Diaconie in beweging!

Diaken Bert Huitink

Zondag van de Diaconie

Zondag 30 augustus was de zondag van de diaconie. Diaconie is naastenliefde. Omdat er in onze verharde, individualistische maatschappij steeds meer een noodzakelijk beroep gedaan wordt op naastenliefde werd de Diaconie onder de aandacht gebracht door het Diaconaal Beraad Katholiek Enschede. Diaconaal werk is werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Dat hier behoefte aan is en zeer op prijs wordt gesteld, bleek wel uit de grote belangstelling. Liefst 30 tafels waren bezet met verschillende organisaties, die zich allemaal inzetten om mensen in nood te ondersteunen. Dat is hulp dicht bij, zoals 'SchuldHulp-Maatje' voor hulp bij de financiën voor mensen in Enschede, en hulp veraf zoals 'Stichting Fajikunda' voor gehandicapte mensen in Gambia, Afrika.

Het Platform voor vluchtelingen en asielzoekers is in deze tijd heel noodzakelijk, evenals de vredesgroepen, vrouwen voor vrede en Enschede voor vrede.

De hele middag door liepen mensen de kerk in. Vooral heb ik veel medevrijwilligers gezien en gesproken. Want, hiervoor was de middag niet opgezet, maar dit was wel een heel positieve bijkomstigheid. Wat is



er beter dan samen te werken bij de hulp aan elkaar? Het diaconaal Platform wil graag iets doen voor vluchtelingen. Waar kan dat beter dan in samenwerking met het Platform voor vluchtelingen en asielzoekers. En een vertegenwoordiger kon ik op deze middag vinden bij de kledingbank.

Want, vrijwilligers zijn niet eenkenig en vaak bij verschillende goede doelen in touw. De middag vloog voorbij, na de lezingen over vluchtelingenwerk en Fair Trade, konden we genieten van de zang door Vocal Moments.

Eén ding was jammer; met dit mooie weer stonden de tafels binnen, terwijl onder de galerij de meest aandacht-trekkende stands stonden. Daarmee misten we niet alleen veel publiek, maar ook een deel van het programma.

Organisatoren: dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. Maar als het weer zulk mooi weer is, laat ons dan op het plein staan. Als het nodig is, wil ik wel zelf de vergunning aanvragen.

Tiny Hannink

Niet schrikken voor inschikken...

Hoe zorgen we er samen voor dat mensen met een psychische beperking gewoon een plek hebben in onze samenleving?



De werkgroep Ruimte voor Anderszijn werkt daaraan in Twente door het gesprek aan te gaan over de plaats van mensen met een psychische beperking in de participatiesamenleving. Iedereen die hiermee te maken heeft vanuit eigen ervaring, (vrijwilligers-)werk of familie nodigen we via deze weg van harte uit om met ons te praten over mensbeelden, beeldvorming en de ruimte in onze samenleving.

Wanneer: Vrijdag 9 oktober 2015: inloop vanaf 9.30 uur. Programma van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Waar: ROC Twente, Gieterij 200 te Hengelo. Dagvoorzitter is Janny Joosten, strategische relatiemanager WGV Zorg en Welzijn en raadslid Christen-Unie Enschede. Het programma:

- Esther Veerman: de beleving van de ervaringsdeskundige.
- Jan Bron, wethouder Gemeente Hengelo: wonen en leven met psychiatrisch patiënten in de wijk in Twente (politiek).
- Anita Wessels, Mediant Twente: het perspectief van de hulpverlening (beleid).
- Gerda Wessels, Stichting Informele Zorg Twente: mantelzorger en familie in beeld.

In vijf workshops (in twee rondes) worden deze thema's 's middags verder uitgewerkt.

Meer informatie vindt u op de website www.ruimtevooranderszijn.nl en via mailadres werkgroeprrva@gmail.com. Daar kunt u zich ook aanmelden o.v.v. van naam en eventuele workshop die u graag wilt volgen.



Koffiedrinken

Steeds meer wordt het een gewoonte na de kerkdienst met elkaar een kopje koffie te drinken. Een goede gewoonte, gezien de groeiende groep mensen die na de dienst even blijft napraten.

Toen er bij de St.Jan-Michaël meer mensen werden gevraagd, om koffie te zetten, kwam vanuit de Verrijzenis locatie de vraag om eens met alle 'koffie mensen' (ja niet alleen dames, ook heren kunnen koffie zetten) bij elkaar te komen om elkaar te leren kennen en de zaken rondom het koffie drinken met elkaar uit te wisselen.

Begin september was het zover; plek en plaats waren bekend. Voor de een wat te vroeg, nog op vakantie, voor de ander te kort dag, kon de morgen niet meer vrijhouden, maar van alle drie locaties in Zuid waren er mensen bij elkaar.

We begonnen met een kennismakingsrondje en kregen zaken te horen die anders niet zo snel aan bod komen.

Dan de koffie, een goede ploeg heb je wel nodig. Wisselen is belangrijk, zodat niet steeds dezelfde mensen hier voor opdraaien. Je wilt ten slotte zelf ook wel eens lekker mee kletsen en genieten van de koffie.

Betalen? Nou nee, als je ergens op de koffie komt, hoef je toch niet voor je koffie te betalen? Dan kom je pas echt op de koffie!

Maar een vrije gift? Zou dat ook niet kunnen?

Zo was de morgen heel snel vol gepraat. We hebben afgesproken om in het voorjaar weer bij elkaar te komen. Dan is misschien duidelijk hoe het verder met het kerkgebouw in

Zuid gaat en kunnen wellicht de mensen die er nu niet bij konden zijn, wel aanwezig zijn.

Tiny Hannink

Pinksterzondag in Pera

Een Pinkstermorgen in het stadsdeel Pera (Istanbul) is altijd boeiend en leerzaam. Omdat we naast het Duits Consulaat verbleven, gingen we na het ontbijt op religieuze tour. Eerst naar wat nu de Syrisch-orthodoxe kerk is waar het zeer stil was, toen naar de grote orthodoxe Griekse kerk waar volop gekust werd op de Griekse iconen tijdens de dienst. Daar tegenover is de Armeens-orthodoxe kerk, daar zongen drie priesters bladzijde na bladzijde uit een heilig boek. Daar ook weer weg, want wij hadden een afspraak in het Italiaanse Sint Antoine kerk. Deze kerk was tjokvol met voornamelijk Afrikaanse gelovigen. Na de dienst gingen we naar de Nederlandse Unionchurch in de tuin van de Nederlandse consulaat



Palais de Hollande. Dit was de kerkdienst no. 5. Bij deze Engelstalige Nederlandse Calvinisten was het zeer gezellig. Thee met melk en een theekoekje erbij. Vooral mensen uit Zuidoost Azië en zuidelijk Afrika. Er werd met overgave gezongen. De tweede Pinksterdag naar de Notre-Dame-de-Sion



oftewel Basilique-Cathédrale Saint-Esprit waar de paters Salésiens de Saint Jean Bosco de leiding hebben. Een verborgen kerkschat die weinig toeristen kennen. Wij hebben twee missen achterelkaar bijgewoond in het Engels en natuurlijk Frans van voornamelijk Afrikaanse vrouwen en mannen. Geweldige zang. De kathedraal ligt vol met prachtige sarcophagen van beroemde katholieken die voor het Osmaanse Rijk hebben gewerkt. De latere Paus Johannes de XXIII heeft er jarenlang gewerkt als nuntius ook wel internuntius genoemd. Paus Paulus de VI, Paus Benedictus de XVI en de huidige Paus Franciscus hebben deze waardevolle kerk met een bezoek vereerd. De Don Bosco beweging was ooit in Enschede actief aan de Noorderhagen. Wie weet dat nog. Als er interesse is om over de diverse kerken in Istanbul te praten, zijn we gaarne bereid hieraan te voldoen.

Ondergetekende met pater Andrés Calleja SDB



John Schiffel

Liturgie Oktobermaand Mariamaand

Iedere dinsdagavond in oktober is er voor alle parochianen **een gebedsdienst en op 27 oktober een Maria-lof om 19.00 uur in de St. Jozefkerk**. Maar wat houdt dit in?

De maand oktober dankt de naam



Rozenkransmaand

aan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt. Bidden tot én

met Maria betekent haar voorspraak invoeren om voor ons ten beste te spreken bij haar Zoon Jezus, die de enige Verlosser is en die voor ons de weg naar God de Vader is. Maria weet als moeder van Jezus en als moeder van de Kerk wat we nodig hebben. Bij je moeder kun je altijd terecht. Ook bij Maria. Zij wijst ons enerzijds op onze verantwoordelijkheid, anderzijds legt zij wel aan Jezus vóór wat ons ter harte gaat.

Bidden met Maria betekent ook dat we niet onze eigen wil kunnen opleggen aan de Heer, Maria bidt altijd met ons mee: "Mij geschiede naar Uw woord".

Op dinsdag 27 oktober om 19.00 uur is er een plechtige slotlof waar pastoor André Monninkhof voor-gaat in gebed.

Iedereen is van harte welkom.

Manfred van Kerckhoven



Allerhande

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Zie ook pagina 6

Op zondag **18 oktober 2015** zal in Overdinkel voor de 103^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park, aansluitend om **11.00 uur** Plechtige Eucharistieviering in het park, waarna de processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majellakerk.

Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift.

Misintenties: € 5,00

Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289

t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom!

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel
e-mail:

gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Landelijke Ariënsherdenking

De jaarlijkse Ariënsgeachtensviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **15 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze

eucharistieviering gehouden in de H. **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **11.00 uur**.

Celebranten zullen zijn

Mgr. H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, *pastoor A.G.M. Monninkhof*, pastoor van de Jacobus de Meerdereparochie van Enschede, met assistentie van *diaken Th. Reuling*, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS).

Het thema van de viering is **Verheugt u**, gebaseerd op dat van **het jaar van de religieuzen**.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor van de Ariënsgeachtenskerk te Enschede, en de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns-comité

Voor ev. verdere inlichtingen:

dhr. J.N. Hinke, secretaris

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo

tel.: 074 - 2 42 96 86

Iconen Tentoonstelling

Programma

Vrijdagavond 27 november 2015

van 20.00 tot 21.30 uur in de Wonne.

Opening door Truus Nieuwhuis.

Lezing door Henk



Thüss over de geschiedenis van de Icoon. Lezing door Jos Bentert over de schildertechniek.

Zaterdag 28 november 2015 van 11 uur tot 17 uur in de Wonne.

Geopend. De tentoonstelling wordt muzikaal omlijst met muziek uit de byzantijnse ritus.

Zondagmorgen 29 november 2015 is er om 10.30 uur een H. Mis met iconenwijding in de Verrijzeniskerk Het Leunenburg 588 in Enschede. Nieuwe iconen van de exposanten en cursisten worden die morgen gewijd. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

Zondagmiddag 29 november 2015 van 13 tot 16 uur in de Wonne.

Geopend. De tentoonstelling wordt muzikaal omlijst met muziek uit de byzantijnse ritus.

Op half vier is er ter afsluiting een lezing door Paul Brenninkmeijer.

‘Barmhartig als de Vader’

Dat is de titel van de brief die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven bij gelegenheid van het ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. Dit Heilig Jaar zal beginnen op 8 december 2015, de vijftigste verjaardag van de afsluiting van het Tweede Vaticaanse Concilie en wordt afgesloten op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal). In hun brief, die op 15 september binnen de Nederlandse bisdommen wordt verspreid, diepen de bisschoppen de thematiek van het ‘thuiskomen bij God’ uit.

Een belangrijk element van dit Heilig

Jaar is het openen van de Heilige Deur van de Sint Pieter in Rome op 8 december. De zondag daarop wordt in alle bisdommen ter wereld ook tenminste één ‘Deur van de Barmhartigheid’ geopend. De bisdomstaf heeft besloten om in het Aartsbisdom Utrecht drie Heilige Deuren aan te wijzen: in de Sint Augustinuskerk te Utrecht (vicariaat Utrecht), in de St. Calixtusbasiliek te Groenlo (vicariaat Arnhem) en in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo (vicariaat Deventer).



Boekje over werken van barmhartigheid

Op 8 december begint het door paus Franciscus afgekondigde jaar van Barmhartigheid. Het is een jaar waarin we op verschillende manieren activiteiten kunnen ontwikkelen die met barmhartigheid te maken hebben, en ook kunnen nadenken wat dit voor je betekent.

Vier jaar geleden hebben pastoor Gerben Zweers en de pastoraal werkers Joset van Leeuwen, Vincent van der Helm en Ed van de Moosdijk, een boek geschreven over de Zeven werken van Barmhartigheid. Aan de hand van zeven gebrandschilderde ramen uit de kerk van Culemborg beschrijven zij wat de bijbel over de zeven werken te zeggen heeft en wat de kerkvader Augustinus er over schrijft. Bij ieder werk hoort een



toepasselijke heilige en is er een meditatie. Het boek, heeft 156 bladzijden en kost 16,95. U kunt het bestellen bij pastoor Zweers, pastoorzweers@gmail.com, inclusief verzendkosten.

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254

info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jeugd en jongeren

Aanmelding Eerste H. Communie

Kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen worden aangemeld voor de Eerste H. Communie. Zij die op een katholieke school zitten, worden hiervoor via school benaderd. Zit uw kind op een christelijke of openbare school en wilt u het toch

graag mee laten doen, dan is dat mogelijk.

Kinderen die horen onder de Ariëns-gedachtenis - St. Jozef - Maria - en voormalige Pauluskerk kunnen de Eerste H. Communie doen op zondag 3 april in de St. Jozefkerk.

U kunt zich opgeven bij Ria Everink: ria.everink@hotmail.com tel: 053 4354867

Zij die horen onder de St.Jan - H. Michaël en Verrijzeniskerk kunnen de Eerste H. Communie doen op zondag 22 mei in de Verrijzeniskerk.

Opgave bij Annelies Tenbergen: anneliesT@kpnmail.nl

Na opgave zult u per mail nadere informatie ontvangen.

Zing je graag? Zing dan mee!

Al een aantal jaren mogen we in de Jozefkerk genieten van de zang van de kinderen van de Paus Joannes-school. Onder leiding van Loes Stolker groeide het kinderkoor uit tot een enthousiast koor, dat de vieringen een vrolijk accent geeft. De laatste jaren klonk vaker de vraag of ook kinderen van andere basisscholen mee mochten doen. Dat kan met ingang van september 2015. Het kinderkoor repeteert op dinsdag van half drie tot kwart over drie in het gebouw van de Paus Joanneschool, tegenwoordig onder de bezielende leiding van Marjan Vleeming. Marjan is zangeres, dirigent en zangdocent.

Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen op 06-47181228 of op www.marjanvleeming.nl

Pastor Ingrid Schraven





ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF

Voor wie
Voor

alle kinderen van de
St. Jacobus de
Meerdere parochie
Enschede



Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen graag de kinderen spelenderwijs het leven van Jezus vertellen en laten ontdekken en wat katholieke geloof voor kinderen betekent.

Wanneer

Elke **2^e zaterdag** van de maand van *10.00 – 11.30* uur in de *Parochiezaal van de St. Jozefkerk, Nieuwe Schoolweg 2* in Enschede).

Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling beiden ervaren moeders met jonge kinderen. We hebben de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten.



Wilt u
meer
weten
over het
program
-ma wat

we kinderen aanbieden, kom gerust eens langs of mail voor info naar

Linda of Begona:
lindaterbraak@live.nl of
bferpan@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden (omtrent Kinderclub datums en thema's) worden mail dan:
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Wereldjongerendagen 2016

Op zondag 17 juli 2016 vertrekken we naar de Wereldjongerendagen in Polen, we komen op dinsdag 2 augustus 2016 terug in Nederland. De WJD-reis van het Aartsbisdom Utrecht heet 'Ontmoet Papa Wojtyla' uit dit bisdom. Jongeren die eerder naar de WJD zijn geweest, weten dat deze bijzondere ervaring een leven lang meegaat: ze verdiepen hun geloof, smeden diepe vriendschappen en maken er samen met miljoenen andere jongeren en de paus een waar geloofsfeest van. Je gaat samen met jongeren uit de hele wereld op. We ontmoeten de lokale bevolking, bezoeken culturele bezienswaardigheden en ontmoeten bijzondere mensen met bijzondere verhalen.

Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan het indrukwekkende Auschwitz en is er vervolgens volop ruimte om onze ervaringen hierover te delen.

In het bisdom Opole verblijven we enkele dagen bij gastgezinnen. Daar vindt het ook het voorprogramma plaats. Dit bestaat onder meer uit een bedevaartstocht, een concert, een familiedag met de gastgezinnen, veel ontmoetingen, geloofsverdieping en gezelligheid, zoals een gezamenlijk kampvuur met Poolse katholieke jongeren. Er is eveneens tijd ingeruimd voor diaconale acties bij de gemeenschap in Opole. Want geloven betekent óók de handen uit de mouwen steken.

Ieder land heeft zijn heilige plaatsen. In Polen bezoeken we de Zwarte Madonna van Czestochowa. De reis van het Aartsbisdom Utrecht vertrekt op zondag 17 juli 2016. Terugkomst in Nederland is op dinsdag 2 augustus 2016.

Ook is er informatie op
www.jongaartsbisdom.nl en
www.facebook.com/passion.aartsbisdom
Pastor Ingrid Schraven





KIEK Kind en Kerk

Allerheiligen Allerzielen

Op 1 november is het Allerheiligen. Dan wordt aan alle heiligen gedacht, en dat zijn er ruim honderdduizend. Toen de heiligen nog leefden, vielen ze op door de goede dingen die ze deden. Ze kregen na hun dood het woordje 'sint' voor hun naam. Dat betekent 'heilig'.

De dag vóór Allerheiligen, 31 oktober, wordt het steeds meer gewoonte Halloween te vieren. Halloween is een verkleedfeest. Het feest komt uit Ierland, Engeland en de Verenigde Staten. Eigenlijk heet het *All Hallows Eve*, en dat betekent 'avond' vóór Allerheiligen.' De mensen geloofden dat op die avond de zielen van de gestorvenen een levend lichaam zochten. De boze geesten werden weggejaagd. Vandaar dat het allemaal zo griezelig is. De mensen maakten zichzelf en hun huis griezelig met skeletten, grote spinnen en spoken. Pompoenen worden uitgehold. Er worden ogen, een neus en een mond in uitgestoken



In de pompoen wordt een lichtje gezet. Dat geeft ook een griezelig effect.

Eigenlijk is het ook een soort nieuwjaarsfeest. Wij verjagen ook boze geesten met Oud en Nieuw, door het afsteken van vuurwerk.

Op 2 november wordt Allerzielen gevierd. Dan steken we een kaarsje aan voor alle mensen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Vaak worden dan ook lichtjes en bloemen op het graf gezet!

Ook in onze kerk worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. We noemen hun namen terwijl we voor hen kaarsen aansteken. We herinneren de fijne tijd die we samen hadden en hopen en bidden dat zij thuis gekomen zijn bij God!

Thea Elfrink, redactie



Kroniek

Gedoopt

28 augustus: Teije (Klaas Henri) Boers, zoon van Hein Boers en Wendy Hohmann, geboren op 12 juni 2015.

3 september: Liam (Noah Lucas) Aartsen, zoon van William Aartsen en Ashwak Yacoub, geboren op 9 februari 2015.



Gehuwd

18 september: Berthold (Gerlof) Hesselink en Marlique (doopnamen Maria Angelique) Langkamp in de Jacobuskerk. Zij wonen aan de Violenstraat 10 te 7731 WN Ommen en de bruid is ingeschreven bij de H. Brigitta te Ommen (Parochie Emmanuel).

Overleden

St. Jozefkerk

14 september: Ben Veldboer, 84 jaar.

17 september: Truus Beckmann-Siemerink, 93 jaar.

AriënsGEDachteniskerk

2 september: Luus van Heesch-Jansen, Lucia Cornelia Maria, 81 jaar, weduwe van Johannes, Hubertus van Heesch. Ze woonde in Bruggerbosch.

11 september: Lies Zwier-Damhuis, Aleida Gezina, 94 jaar, weduwe van Hermanus Zwier. Ze woonde Lipperkerkstraat 129.

H. Geest-Maria

12 augustus: Magdalena Maria Ehlert, 38 jaar, echtgenote van dhr. E.Ch. Poorthuis.

13 augustus: Hermina Hendrika Eulink-Bruins, 86 jaar, weduwe van dhr. Eulink.

St. Jan-H. Michaël

19 september: Benno van der Lee, Isaac Hendrikus Bernard, 77 jaar. Hij woonde aan de Blekerstraat 239.

Verrijzenis des Heren

9 september: Mevrouw Van Kooten-Weustink, 72 jaar oud. Ze woonde aan de Hulststraat 83 en laat een weduwnaar achter.

11 september: Henriëtte Veldhausz, slechts 44 jaar oud. Ze woonde bij haar moeder aan de Lintveldebrink 198. Zij is vanuit de Verrijzeniskerk begraven op de Westerbegraafplaats.

16 september: Heer Piet de Gier, 95 jaar oud. Hij was weduwnaar en woonde aan de Rechterveldbrink 213. Na de uitvaartdienst in de Verrijzeniskerk vond de crematieplechtigheid plaats in Crematorium Enschede te Usselo.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Lokale Beheersgroep

Hr. A. M. Bakker,

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder

Lokale Pastoraatgroep

Hr. G. Groothuis,

Hr. L. Gasthuis,

e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl

4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Donderdagavond om 18.15 uur

Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag van de maand om **15.00 uur**.

De kerk is elke donderdagavond open van 18.00 tot 20.00 uur.

And.....until we meet again

May God hold you in the palm of his hand.....

Afscheid van Ans Kattenpoel



Waar is Ans?

Met deze woorden opende pastor Jan Kortstee de Eucharistieviering op zondag 13 september. De zondag die de 68^e verjaardag van Ans Kattenpoel had moeten zijn. Maar niet was. Ans overleed na een slopende ziekte van bijna vijf maanden op donderdagavond 10 september.

“Waar is Ans?” Die vraag zal nog heel vaak bij ons opkomen. Want Ans



was er altijd. Alles in en rond de Jacobuskerk ademt haar geest, haar vingerafdrukken zijn overal te vinden. Op vrijdag 17 april zat Ans 's ochtends voor het laatst aan de koffietafel in het secretariaat van de Jacobuskerk. Ze maakte kenbaar dat ze haar taken aan ons ging overdragen. Ans was moe, al een tijd niet fit en ze had besloten een stap terug te doen om weer helemaal de oude te kunnen worden. Nog diezelfde avond werd Ans opgenomen in het ziekenhuis. Vanaf dat moment kwam Ans, samen met de mensen die dicht om haar heen stonden, in een achtbaan terecht, zoals ze zelf zei.

Een moeilijke periode volgde, met ups en downs, van hoop en vrees, maar uiteindelijk bleek dat deze ziekte niet te overwinnen was.

Als we een overzicht zouden schrijven van alle activiteiten, alle werkzaamheden, alle commissies, alle creatieve bloemstukken, alle organisatorische zaken, dan zou een speciale editie van Pelgrim nog niet voldoende zijn. Daarom vatten we al haar verdiensten voor de Jacobuskerk en de parochie samen in de vaststelling, dat ze van onschatbare waarde is geweest voor allen die zich verbonden voelen met de geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk.

Op woensdag 16 september hebben we in een bomvolle Jacobuskerk afscheid van haar genomen, in een viering die volgens haar wensen was vormgegeven. Aansluitend hebben we haar samen naar de Oosterbegraafplaats gebracht, waar ze onder een zee van bloemen is begraven.

“Waar zou Ans nu zijn?” We weten zeker dat ze daar is, waar ze vol

vertrouwen naar uitkeek. We gunnen haar de rust, maar zullen haar zo verschrikkelijk missen.....

*Namens alle vrijwilligers van de Jacobuskerk,
Hetty Mulder en Ineke Keizer*

Overpeinzingen bij het overlijden van Ans Kattenpoel Oude Heerink – Hogt.....

Leven heeft alles met God van doen. De dood als spelbreker, de dood als noodlot staat al te vaak dwars op Gods bedoeling. Levengevers doden niet! In het verleden hebben we God soms gezien als de grote Regelaar, die alles in handen heeft. Maar klopt dat beeld? Dat is iets heel anders dan wat Jezus bedoelt als Hij zegt dat iedere mens veilig is in Gods hand. We hebben God vaak gedefinieerd als almachtig. Dat is wel waar, maar wat wij daarbij denken is iets heel anders dan wanneer Jezus spreekt dat voor zijn Vader alles mogelijk is. Voor God is elk mensenleven vanaf dat wonderlijke begin, bedoeld om geleefd te worden, niet om op deze manier te eindigen.

Dit is niet Gods plan. Er is goed en kwaad in de wereld. Hier is het kwaad in al zijn hardheid ingebroken in ons bestaan. De vraag waarom, komt uit ons gevoel, uit ons hart, uit onze woede, uit onze teleurstelling, uit onze boosheid, uit onze pijn en ons verdriet. Die vraag kan je zo niet met je verstand beantwoorden. Onze vraag “waarom” en “waarom zo” betekent waarschijnlijk iets anders.



Als we die vraag een klein beetje veranderen, kunnen we er misschien wel iets mee. Als we vragen: “God, wat nu? Wat nu? Hoe kunnen we met de dood van Ans omgaan, hoe kunnen we dit verwerken, hoe kunnen we dit oppakken. God, wat nu?” Dan kan er een antwoord klinken.

En het is wonderlijk dat Ans zo iets in zich had. Naar haar dierbaren, maar ook naar anderen kon zij heel moederlijk zeggen: “Het komt goed.” “Het komt goed, hoor!”

God is liefde. Het enige wat nu nog telt is dat de liefde wint. Als het kwaad onze liefde doodt, dan wint het kwaad. Als het kwaad ons geloof en vertrouwen doodt, dan wint het kwaad. Daarom kloppen wij aan bij God, bij Jezus, bij zijn Kerk, om te vragen, te smeken, om te bidden, dat de liefde mag winnen, dat ons geloof standhoudt. God is liefde, die liefde is sterker dan de dood, die liefde is de bron van leven, van goedheid, van alle mogelijkheden, kansen en uitdagingen. Dat hebben wij God gevraagd in de afscheidsviering op 16 september in onze mooie, trouwe Jacobuskerk, die voor Ans zo vertrouwd was en waar ze vele jaren lang met hart en ziel heeft gewerkt.

Dat is ook wat kan, met Zijn hulp is dat mogelijk. Dat we elkaar juist nu nog méér beminnen, dat we nog méér zorg voor elkaar hebben en dat we elkaar nog steviger vasthouden. Dat we ook in ons leven dat vaak zo hectisch is en door de maatschappij bepaald wordt, dat we iets van het relativerende van Ans hebben, zoals we ook in het Evangelie kunnen

lezen: “Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding?” Of: “Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.” Iets daarvan had Ans als talent al meegekregen. Laat dit iets zijn dat wij van haar kunnen leren en meenemen op ons eigen levenspad. Laat de liefde het winnen, laat het leven winnen, met God is dat mogelijk. Jezus' verrijzenis leert ons dat.

Ans had een groot Godsvertrouwen. Moge dezelfde kracht, waar zij zo op vertrouwde, haar nu opnemen in Zijn Vrede en moge in onze herinnering aan haar, die kracht ook steeds weer even voelbaar zijn.



*Ans, wie moggen oe kenn 'n, wie
moggen oons leem 'n met oe deel 'n.
Wie moggen met oe lachen, wie
moggen met oe huuln.
Dat, ja dat, was daankensweerd!
Daankensweerd!
Good goan, Ans! Ajuus!*

Gerrit Groothuis





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheersgroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mw. R. Escobosa-Bosman

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.





Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 11.30

uur aan de Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:

jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer:

NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.

Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, naam en locatie

De kerkbijdrage kunt U overmaken

op: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.

Parochie St. Jacobus de Meerdere

“BEZOEK VAN DE NOABERS OET LOSSER !!”

Op zondag 13 september was de fietstocht van onze noabers uit Losser.

Samen met Gabriel had ik alles voorbereid in afwachting van de groep, die volgens Ben Mulder (de coördinator van Losser) uit ongeveer 30 personen zou bestaan.

Dan belt Ben mij met de mededeling

dat i.p.v. 30 personen er 49 waren gestart. Nu maar zien of er van alles genoeg was, dus gauw meerdere schaalpjes met hapjes gevuld.

Om 14.10 uur kwamen de eersten, even later de rest, waarna Carla hen namens de parochie welkom heette. Het was een erg gezellig samenzijn.

Daarna heeft Paul Wolbers de groep meegenomen naar de kerk voor een rondleiding.

Gabriel en ik hebben intussen alles opgeruimd en na een hartelijk dankwoord van Ben vertrok de hele groep om 15.30 uur weer richting Losser, waar zij nog een tijdje gezellig bij elkaar zouden zitten.



Het was jammer, dat er totaal geen interesse was van onze parochie en dat behalve Carla, Paul, Gabriel en ik er niemand was om met de groep kennis te maken, wat toch de eigenlijke doelstelling was.

Rikie Escobosa

**Inzicht
Een nieuw perspectief
Daar heb je geen opticien
voor nodig
maar een open hart.**





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: donderdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mw. C. Meijer

Mw. M. Oosterveld

Mw. E. Perik

Lokale beheersgroep

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52
Mw. L. Heetbrink

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52
06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 15.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Oktober, november december.....

Ja, we zitten al weer in de maand oktober nog een paar maanden en dan staat 2016 al weer voor de deur. Deze laatste maanden als vrijwilliger in onze kerk zijn voor mij een beetje onwonderlijk want zo op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. We, daar bedoel ik al onze vrijwilligers mee, zijn druk met het goed laten verlopen van de activiteiten die nog plaats vinden zoals de vrijwilligers



avond (die hebben we inmiddels gehad) de donderdagmorgenviering met aansluitend koffiedrinken, Allerzielenviering en de Kerstvieringen.

Toch is er al het een en ander veranderd. Het secretariaat is alleen nog maar op donderdagmorgen geopend. Op dinsdagmorgen, waar Alie Brand de laatste jaren met veel plezier onze gastvrouw was, is het secretariaat sinds september gesloten. Kan ik mooi even van de gelegenheid gebruik maken om Alie te bedanken voor haar inzet elke dinsdagmorgen, bijna 4 jaar, dat zij gastvrouw is geweest. Alie bedankt!

In de zomer is er overleg geweest met "de Roef" en wij zijn daar van harte welkom. Deze is als noodkerk van vroeger geen onbekend terrein en met een warme plek in "De Roef" hopen we op het Hogeland pastoraal actief te blijven.

De ouderensoos heeft de stap naar "De Roef" inmiddels al gezet. En de donderdagmorgenviering gaat, met nog een paar andere activiteiten en groepen ook deze overgang maken.

Maar zo ver is het nog niet!

Nu zitten we nog in de maand oktober, en oktober is de tweede Mariamaand, de maand mei is bij uitstek de Mariamaand en oktober is de Rozenkransmaand waar de rozenkrans wordt gebeden. Ik vraag mij dan ook af waar komt dit gebruik vandaan? Nou dat heb ik even opgezocht en wil jullie graag deelgenoot maken van wat ik, en

misschien met mij veel mensen, niet weten.

Het Rozenkransgebed werd gepropageerd door de orde der Dominicanen, waartoe Pius V zelf ook toe behoorde. Volgens een legende was de Rozenkrans een geschenk van de Heilige Maagd Maria aan Sint Dominicus (1170-1221), stichter van de Dominicanen. Maria zou de rozenkrans hebben gegeven als wapen in zijn strijd tegen de Albigenzen (een christelijke gemeenschap die zich afzette tegen de leer en de hiërarchie van de Katholieke Kerk)

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Hieronder een Maria gebed uit Burundi.

Ik groet je Maria, mijn moeder

Je gelaat en je handen

Ze hebben niets onstuimigs

Niets ongeduldigs

Je ogen, je lippen,

Ze branden niet van koorts

Je staat te wachten

Je kan luisteren

En jij kan mij

Het geheim van het leven leren.



Dan nog graag even jullie aandacht voor het volgende

- Informatieochtend

Op zondag 18 oktober is er na de viering op zondagochtend gelegenheid om als parochianen en kerk-gangers met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst

- Werkgroepenavond

In november komt er een werkgroepenavond. Daarop kan ieder kiezen bij welke groep en in welke kerk hij of zij verder wil gaan. Of met zijn / haar werk wil stoppen.

*Namens de pastoraatgroep,
Carina Meijer*

Vrijwilligersavond een succes

Vrijdag 26 september was er een 'Dank je wel avond' voor de vrijwilligers van de Ariënsgedachtenkerk. De opkomst was een succes: ruim 60 vrijwilligers. Bij binnenkomst kreeg eenieder een bedankje in de vorm van een kaart met een hartje.

Carla Berbée opende de avond.

Het organisatie-team had een levend ganzenbord in de kerk uitgezet. De vragen hadden allemaal betrekking op de kerk: Bijbelkennis, historische weetjes, etc. Er werden 10 teams gevormd. Het winnende team kreeg een rozet opgespeld.

Miny Heurman kreeg de lachers op haar hand door twee prachtige, humoristische gedichten voor te dragen.

Daarna werd de paaskaars verlost. De winnaar was Henny Kloppers.

In het volgend nummer van Pelgrim ook nog wat foto's van deze geslaagde avond.

Trees Schaap

In Memoriam

Op 31 juli overleed in het ziekenhuis KVH St. Anna te Boxmeer **Zr. Cornelia Raats**.

Ze werd geboren op 4 september in Doesburg. In 1947 trad ze in bij de zusters van Julie Postel in Boxmeer. In 1984 kwam ze bij pastoor Brandehof (O.Carm.) in de Enschedese Goede Herderparochie. Ze was hem en zijn werk een grote steun. Tot 2001 bleef ze werken in de Goede Herderkerk. Daarna keerde ze terug naar de zusters van Julie Postel in Boxmeer.

Ze is gestorven met vrede in haar hart: "God weet het, het komt goed" was haar spreuk.



H. Marie Madeleine Postel

Thea Elfrink





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 214 06-4300 0450
7522 CL Enschede.

e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl

Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen

Lokale Beheersgroep

Hr. Delius Pit, *coördinator*

e-mail: d.pit@ziggo.nl

Hr. G. Collet

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkebalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j voor Pelgrim nr. 9:

Kopij inleveren **vóór do. 22 okt.**

(Periode: 15 nov. t/m 20 dec. 2015)

Webmaster: Piet Gieske (stopt)

Website: katholiekenschede.nl

PAROCHIECENTRUM

Met ingang van 1 april 2015 is het Parochiecentrum van de Maria/H.-Geestlocatie aan de Deurningerstraat 212 definitief gesloten.

Tussentijdse wijzigingen zullen op de website worden bekend gemaakt. Op de website klikt u in de startpagina van de Mariakerk op: 'Actueel nieuws' (Site Mariakerk stopt binnenkort!).

► Voor bezoek aan het secretariaat: Het secretariaat van de Mariakerk is voorlopig gevestigd in de sacristie en is geopend alleen op maandag van 9.30 tot 11.30 uur.

U kunt de sacristie bereiken via een stalen poort en een deur, halverwege de linkerzijde van de kerk.

Het adres is Deurningerstraat 214.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

► Voor vieringen: raadpleeg altijd het vieringenrooster achter in deze Pelgrim of de website.

Website: Startpagina Mariakerk en klik op 'Actueel nieuws'.

KERKBALANS 2015

Eind maart was er al een bedrag van ongeveer € 24.625,-- toegezegd.

Een deel hiervan is inmiddels ontvangen t.w. € 10.257,--.

Enkele parochianen hebben de bijdrage iets verlaagd en anderen hebben meer toegezegd dan in 2014.

Als Werkgroep Kerkebalans hopen wij dat de parochianen alsnog bereid zijn een financiële bijdrage, van bijvoorbeeld 5 euro per maand, te leveren. Hierdoor zou de Locatie H.Geest/Maria financieel gezond kunnen meedraaien in de Enschedese katholieke kerkgemeenschap.



GEMENGD KOOR: 'dagje uit'

Vroeg weg, een strakke blauwe hemel, 'n volle bus, bestemming onbekend en twee containers met belegde broodjes. Dat waren de ingrediënten van het jaarlijkse 'dagje uit' van het 'Gemengd Koor' van de Mariakerk.

"We rijden eerst in de richting: De Lange Tunnel" verklapt Jan, "je weet wel waarover zoveel is gekissebist in de lokale politiek. 330 miljoen heeft het gekost, da's zo'n slordige 660 ton per meter lengte!"

Na een klein uurtje rijden konden we het 'Wonder van Nijverdal' aanschouwen. Daar werd eenieder toch wel even stil van. Een stuk bouwwerk van uitzonderlijke schoonheid. Bravo! Een kilometer verder stond de koffie al bruin te worden naast een té groot stuk appeltaart in een door de Harley Davidson Club, geliefd hotel.

Een motorrijder was niet te zien, wel het Harley Davidson museum maar dat was helaas gesloten.

Dat een bezoek aan onze Overijsselse hoofdstad Zwolle stond te gebeuren, was al vast gesteld. Zwolle de geboortestad van Johan Rudolph Thorbecke, die lang geleden o.a. de grondwet een nieuw gezicht gaf.

Bij het begin van de pannenkoekendijk lag de rondvaartboot al 'op

stoom'. Het bleek een oude schuit, maar wel een gezellige oude schuit. Hier kijk je elkaar in het gezicht! In de kerk in iemands nek! De boot met rondom 52 oude autobanden werd voortgestuwd door een geruisloze buitenboordmotor. Ook Jack, de gids met 'n artistiek snorretje, was nagevoeg geruisloos. Een papieren toeter voor zijn mond, zou al voldoende zijn geweest! Van alle kanten kwam de oude Hanzestad in de warme septemberzon, goed in beeld. De oude gehavende stadmuur.



De stadspoorten van weleer en ook de Thorbeckegracht waar de grote staatsman werd geboren. Diverse kerken en gebouwen. En natuurlijk de Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming uit 1393 (toen nog een kapel). In 1863 werd begonnen met de bouw van de toren die in de volksmond de 'Peperbus' wordt genoemd. De Peperbus is een beeldbepalend element van de Zwolse binnenstad. Van links naar

rechts kijkend en dan weer naar voren en naar achter, vielen steeds weer de twee containertjes met belegde broodjes op, in de 'midscheeps' die per rolstoel waren aangevoerd.

Eindelijk was het zover en



konden de broodjes worden verslonden!

Via de Halvemaansteeg ging het te voet naar de basiliek om de akoestiek te testen.

Het was met drie liederen, Eline vóór het koor en Gerard 'aan de pijpen', een groot succes!

Daarna werd het vestingstadje Hattem bezocht en kon ieder naar smaak een van de vele musea pikken.

De meeste koorleden drentelde wat rond bij de tongstrelende chocolade-kunstenaresen of gingen gezellig een biertje drinken op een van de vele terrasjes!

In de luwte van de stadspoort klonk voortdurend het stemmige carillon van de kerk.

Kortom, een schilderachtig stadje om later nog eens op een zonnige dag te bezoeken.

Onder gezellig gezang in de luxe touringcar, keerden we terug naar Enschede.

In de paardenstallen van het 'Koets-huis' bleek het goed toeven. Dampende paardenlijven hadden plaats gemaakt voor dampende schotels. Schotels geflankeerd door spitsvondige versnaperingen! De paardenstal was geheel gevuld met muziek. Een stralende pianist speelde urenlang de ene Evergreen na de andere en zelfs tijdens de soep werd er meegezongen. Het gezang was niet van de lucht.

"Dit maak ik niet vaak mee," fluisterde de pianist glunderend.

Zo ook voorzitter Rietje Spanjers in haar dankwoord: *"Dit maak je niet vaak mee!"*

Piet Gieske



ORATORIUMKOOR EIGENWIJS

Het eerstvolgende concert van Oratoriumkoor "Eigenwijs" vindt plaats op ***zondag 1 november om 15.00 uur in de Mariakerk***. Er zal worden gezongen o.a. het Requiem van Fauré en een aantal delen uit de Vespers van Rachmaninov. Meer info: contact@eigenwijstwente.nl

PETITE MESSE SOLENNELLE

Petite Messe Solennelle

Gioachino Rossini

Wilminktheater: "De Kleine Willem"
***Op zaterdag 14 november 2015
om 20.00 uur***

Solisten:

Claudia Patacca, sopraan
Marion van den Akker, alt
Marcel Reijans, tenor
Robbert Muuse, bas.

Piano: duo Martijn en Stefan Blaak
Harmonium: Stefan Heinen
Dirigent: Eric Kotterink

Meer info zie: www.ecok.nl





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheersgroep

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H. Huitink

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*

NL08INGB0000966093 of

NL70INGB0001023468

NL57INGB0665162138

NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze Pelgrim.

Openingsviering 13 september

Na de lange zomerperiode is het tijd om alle werkzaamheden weer op te pakken; veel vrijwilligersgroepen gaan trouwens ook in de vakantie gewoon door met hun bezigheden, waarvoor uiteraard onze dank. De liturgiegroep had een mooie viering in elkaar gezet en ons gemengd koor en All Together met Vocal Moments, zongen de sterren van de hemel (in dit geval de zonnestrallen naar binnen). Carla maakte er ook een echte openingsviering van door de aanwezigen te betrekken bij de viering. Helaas hebben we niet zo veel parochianen van de andere locaties mogen ontvangen, maar degenen die er wel waren hebben dacht ik een warm gevoel gekregen bij deze ontmoeting. We gaan in ieder geval weer met een fris elan weer aan de slag.

Na de viering bleven de meeste mensen koffiedrinken en daarna konden ze genieten van een klein cabaret-programma dat we voorbereid hadden. De locatieraad- en pastoraat-groepsleden hadden samen met Carina Meijer en Marianne Oosterveld van de Ariënsgedachteniskerk de **Sisteract** ingestudeerd, daarna volgde de **André Rioolband** van enkele gemengdkoorleden. Het zag er allemaal gezellig en mooi uit.

Hierna was het tijd om samen wat te drinken en van een buffetje te genieten. Aan het lawaai te horen was er aan gespreksstof tussen de parochianen geen gebrek. Nadat



iedereen voorzien was van een drankje kregen we nog een optreden van een mannenband (net bijeen gerekruteerd, iedereen deed spontaan mee) met een hilarische vertolking



van Krasnapolsky, gevolgd door een optreden van LUV 50 jaar later (ook hilarisch).

Het geheel gaf een enorm gemeenschapsgevoel. We willen alle mensen bedanken, die deze openingsviering tot een succes hebben gemaakt en we hopen dat we het komende seizoen



weer op u allen mogen rekenen, zodat we een vitale gemeenschap blijven.

*Lisette Janssen, namens
pastoraatgroep en locatieraad*

Oktobermaand Mariamaand

Naast de maand mei is ook oktober Mariamaand, dit is ingesteld door Paus Pius V. En wij willen, al bijna traditioneel, ook in deze maand weer een speciale Mariaviering houden, met veel Marialiederden.

Deze viering is in de St. Jan-H. Michaëlkerk op zaterdag 10 oktober om 19.00 uur. Pastor Antonissen zal dan voorgaan in de eucharistie.

En het gemengde koor zal de viering muzikaal ondersteunen.

Wij nodigen u allen uit deze viering samen met ons te vieren, want er worden ook oude Marialiederden gezongen die u vast nog kent en mee kunt zingen.

U bent van harte welkom en aansluitend is er gelegenheid om samen nog even een kopje koffie te drinken in het zaaltje van onze kerk.

Graag tot 10 oktober 19.00 uur.

*Namens het gemengde koor,
José Heitbrink*



Even ontspannen!

De groep ‘communie thuis’ en ‘verlies verwerken’ is het hele jaar door bezig met haar taak, vaak ernstig, soms moeilijk. Maar één maal per jaar willen we eens lekker ontspannen en gaan we met elkaar op stap.

Dit jaar gingen we aansluitend aan de eerste vergadering na de vakantie, met elkaar op de fiets. Het is deze dag goed weer en we gaan heerlijk fietsen naar de Haarmühle, net over de grens in Duitsland. José kent de weg goed en zonder kaart fietst ze er in één keer heen. We nemen bij een gastvrije boerderij een (zelfbediening) kopje koffie en gaan dan verder via het Witte Veen. Wat een prachtig stukje fietsen is dat. Wel even zorgvuldig door de lastige poortjes naar binnen. Er verblijft daar n.l. een kudde Schotse Hooglanders, die moeten binnen blijven. Helaas lieten zij zich niet zien, maar de natuur en de zon des te nadrukkelijker.



In een heerlijk tempo fietsen we naar de Haarmühle. De watermolen draaide want het had de laatste dagen flink geregend en het water stroomde op volle kracht langs de raderen. We konden lekker buiten zitten en we zochten ons een heerlijk maal uit. [Op eigen kosten, natuurlijk.]

Onder het genot van een gezellig gesprek werd ons eerst een prima drankje en daarna lekker eten gebracht. Een heerlijk toetje maakte het compleet.

Weer helemaal bijgepraat en opgeknapt fietsten we weer naar huis. We kunnen er weer een jaartje tegen en volgend jaar doen we zeker weer iets gezelligs.

Tiny Hannink

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand
Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 16 september Eucharistie

Woensdag 21 oktober Protestant

avondmaal

Woensdag 18 november WoCo

Zij die de duisternis niet bemerken
zullen het licht nooit zoeken.

H. Th. Buckle





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Mw. J.H.M. van de Pieterman,

E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com

Mw. M. van den Berg

Lokale Beheersgroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*

e-mail: w.lieven@connexxion.nl

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op 16 september hebben wij weer
vergaderd.



De locatieraad, met het vertrek van Joop van de Pieterman nog maar bestaande uit twee personen, heeft een beoogd nieuw lid, Jos Vaneker. Hij was eerder locatieraadslid maar moest toen door drukte op zijn werk afhaken. Nu heeft hij meer tijd en zal mogelijk weer toetreden.

Belangrijkste punt van aandacht is natuurlijk de heroverweging inzake kerksluiting waardoor sluiting van de Verrijzeniskerk alsnog een reële optie is geworden.

In het vorige praatje meldde ik al de wens voor meer reuring in onze kerk. Die oproep bleek niet aan dovemansoren gericht. Op allerlei vlakken is er weer sprake van een opleving.

- Het kinderkoor is groeiende en telt inmiddels 16 leden. Zij worden nadrukkelijk betrokken bij de geplande kindervieringen dit najaar.
- Er is een opvolger gevonden voor René Naber en Jopie Gerretschien als het gaat om de organisatie van wo-co vieringen. Gerrie Kortzen neemt het stokje over.
- Via Ben Engelbertink wordt de rode lijn in de vieringen in onze kerk teruggebracht. Een lijn die een beetje ontbreekt doordat we wekelijks verschillende voorgangers op de kansel hebben.
- Aan het einde van dit jaar krijgt de Libanese geloofsgemeenschap een eigen priester. Deze krijgt nu Nederlandse les en het is de bedoeling dat de vieringen van de Libanese Kerk vanaf het einde van dit jaar in de Nederlandse taal worden gegeven.

Waarmee de deur openstaat voor verdere samenwerking.

- De cursus icoonschilderen, vorig jaar voorzichtig gestart, heeft dit jaar alweer een vervolg gekregen met meer deelnemers.
- Zoals gezegd, de locatieraad is van 2 naar 3 personen gegaan.
- De werkgroep kosters is, met de komst van Nasem Kassaab, ook weer een beetje versterkt.

Tel daarbij op dat we door de vieringen die nu weer in hoofdzaak op zondag plaatsvinden ook weer meer mensen in de kerk zien en we kunnen vaststellen dat er inderdaad sprake is van meer reuring.

In dat kader willen wij ook graag vasthouden aan vier vieringen per maand. In de planning van het pastoresteam staan twee vieringen per maand gepland. Zowel voor de Verrijzeniskerk als voor de St. Jan/H. Michaël. Wij zullen bij het team aandringen op vier vieringen te weten twee eucharistievieringen, één Wo-Co-viering en één kinderviering per maand. Wij kunnen zelf de bemensing leveren voor een deel van de Woord-Communievieringen.

Verder besproken: het uitvaartbeleid. Dit wordt gecentraliseerd. Het geplande overleg is uitgesteld maar wordt op een later tijdstip zeker ingehaald.

Financiën zijn ook altijd een gevoelig onderwerp. Maar we zijn het niet helemaal eens met de conclusies die het centrale bestuur trok t.a.v. onze financiële positie. Dus dat gaan we uitzoeken en aan hen voorleggen.



In het kader van de financiën is ook de actie Kerkbalans weer besproken. Dit jaar organiseren alle locaties de actie nog op hun eigen wijze maar volgend jaar wordt e.e.a. wellicht gecentraliseerd. We hopen hoe dan ook op een substantiële bijdrage van al onze kerkgangers. Zoals bekend: we ontvangen geen enkele subsidie. Dit betekent, dat we alle lopende kosten (pastoraal team, onderhoud kerkgebouwen, voorzieningen voor de eredienst) uit eigen middelen moeten betalen.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven

Ziekenzalving in de geloofsgemeenschap van de Verrijzeniskerk: een feestelijk gebeuren.

Op zondag 13 september jl., landelijke ziekendag, heb ik, met een aantal andere parochianen, de ziekenzalving ontvangen. Deze zalving vond plaats in de Verrijzeniskerk tijdens de eucharistieviering van half 11: **een feestelijk gebeuren.**

Ziekenzalving een feestelijk gebeuren, hoezo feestelijk????!!!!

Nou: het was een prachtige viering waarin pater/missionaris Ben Engelbertink de voorganger was en het dameskoor van de Verrijzeniskerk mooie liederen zong. Het ouderenvoorzorg had de zaken tijdens en na de viering weer prima verzorgd (o.a. koffie met iets lekkers erbij), pater

Ben had een mooi boekje gemaakt, kortom..... alle ingrediënten om van de ziekenzalving een fijn gebeuren te maken waren aanwezig.

Maar.... waarom wil je die zalving ontvangen als je weliswaar oud bent, wel de nodige mankementen hebt, maar verder nog redelijk fit door het leven "tippelt"?

Het sacrament van het H. Oliesel (we spreken sinds het 2^e Vaticaans concilie van ziekenzalving) was oorspronkelijk bedoeld als laatste sacrament voor mensen die stervende waren en die hoopten door het ontvangen van dit sacrament kracht te krijgen in hun laatste ogenblikken en... ook hoopten door die zalving in de hemel te komen.

De laatste jaren is het in de Verrijzeniskerk (en met name op initiatief van pater Engelbertink) gebruik geworden dat niet alleen ouderen en zieken worden uitgenodigd om gezalfd te worden, maar iedereen die hoopt door de zalving gesterkt te worden. *Het sacrament is hierdoor niet enkel meer gericht op de hemel maar ook op het fysieke en psychische welzijn van de mens, nu, hier op aarde.*

Niet alleen de priester zegent de deelnemers, maar ook enkele vertegenwoordigers van de aanwezige gemeenschap doen mee in de zegening en strekken hun handen over de deelnemers uit. Je wordt



gezegend en gezalfd *door en voor* de gemeenschap.

Eigenlijk krijg je er als "gezalfd" werk bij: want niet alleen hoop je door de zalving zelf kracht, sterkte en vrede te ontvangen- nu en in je laatste levensjaren- maar tevens ben je een gezalfd van- in- en door de gemeenschap *die ook zelf vrede brengt*.

De ziekenzalving krijgt op deze manier wel een andere invulling dan vroeger het geval was, maar het spreekt mij aan, sterkt mij en daarom doe ik graag mee.

Een parochiaan.

N. B.

- Overigens hoop ik wel dat dit niet mijn laatste zalving is geweest, want ik wil eigenlijk nog wel een tijdje "verdan gaan".

- Het boekje van pater Ben "*De langste dag heeft ook een avond*" is te bestellen,

Besteladres:engelbertink@hotmail.nl

Allerzielenviering in de Verrijzeniskerk maandag 2 november, 19.00 uur

In versneld tempo korten de dagen en de nachten lijken langer te worden. Donkerte krijgt de overhand.

De natuur maakt zich op voor de winter: leven trekt zich terug in de aarde, om daar lichtere en warmere tijden af te wachten.

Op een dag als *Allerzielen*, maar ook op andere gedenkdagen, willen we in

ons hoofd vaak terugkeren naar de overledene.

In onze herinnering vragen wij ons opnieuw af waar de overledenen zijn. Antwoord heb je (nog) niet, krijg je ook niet.

De glinsterende draden waarmee je verbonden bent, leiden je naar je herinnering en leiden je wellicht in gedachte naar die nieuwe wereld van licht en vrede.

*Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft. (Taizé)*

Met liederen, gebeden, en woorden uit het boek, met praten en stil zijn, met het noemen van namen en met het aansteken van lichtjes, gedenken wij, herinneren wij.

Met vertrouwen gaan we verder op onze levensweg, en wij bouwen verder aan hun verhaal van die stad, waar plaats is voor vriend en vreemde en vluchteling, en brood genoeg; het verhaal dat zij aan ons hebben doorgegeven, het verhaal van liefde en barmhartigheid.

Na de viering is de opbrengst van de collecte voor De Wonne.

Brengt u de gedenkaars of een kaars die u wel eens brandt voor uw overledene, mee naar de kerk. (ook de kaars van jaren geleden!), om die in de kerk aan te steken, samen met anderen.



U kunt uw gedenken mede vorm geven door een bloem of tak, zo mogelijk uit eigen tuin of bloembak mee te brengen. Vooraan in de kerk staat een grote vaas voor onze bloemengroet aan de overledenen.

De familie Naber gaat verhuizen...

Op 1 oktober stopt René Naber als stuwende kracht achter de organisatie van de woord- en communievieringen in onze kerk. Hij heeft een nieuwe functie aanvaard in Amsterdam en verhuist met zijn gezin naar Amersfoort.

Jarenlang verzorgde hij samen met Jopie Gerretschen goed bezochte wo-co vieringen in onze kerk en ging daarbij ook voor. Bovendien was hij lid van Vrijplaats Daglicht waarin, op minder traditionele wijze, wordt gezocht naar zingeving en geloof.

Met andere woorden een zeer betrokken lid van onze geloofsgemeenschap. De verhuizing van de familie Naber betekent ook dat echtgenote Joke en dochter Kelly moeten stoppen als vrijwilliger voor onze kerk. Joke zong in het koor van Vrijplaats Daglicht en werkte op het secretariaat terwijl Kelly regelmatig de koffie verzorgde na de zaterdagavondviering.

Namens alle kerkgangers van de Verrijzeniskerk van harte bedankt voor jullie inspanningen voor onze

kerk en we wensen jullie het allerbeste in jullie nieuwe woonplaats.



De pastoraatgroep en locatieraad hebben na de viering van 20 september jl., waarin René zelf voorging, hun dank uitgesproken en een cadeau aangeboden, ook voor Joke en Kelly.

Iconen schilderen

Sinds vorig najaar biedt Jos Bentert twee cursussen icoonschilderen per keer aan in de parochiezaal van De Verrijzenis. Ik doe als parochiaan al voor de derde keer mee. Ik hoor u al denken, mooi. Ja dat is waar, heel mooi.

Ik wilde de eerste keer kennismaken met de technieken. Al sinds mijn vroegste jeugd ben ik bezig met één of andere techniek onder de knie te krijgen. Meestal in een vrijere vorm die meer bij mij past. Voor de goede orde, icoonschilderen is aan hele strenge regels gebonden.

En degenen die mij goed kennen weten dat ik ook een zeer getalenteerde kletskaus ben. Op zowel de



maandagmiddag als op de avond zitten wij in alle stilte te werken. Met alleen een stemmig Byzantijns muziekje op de achtergrond.

Om een derde reden te zoeken waarom ik eigenlijk niet zou moeten meedoen? Nu ik houd niet van (blijkt nu van andermans) iconen. Ik houd van mijn iconen! Het is een prachtige manier om te schilderen.

Mij werd gevraagd om een leuk stukje te schrijven over de cursussen.. Nou ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Ongeduldig als ik ben kom ik dan eindelijk toe aan een vorm van meditatie. Gelijkmatige streken, geduldig wachten op het moment, dat waar je mee bezig bent droog en overschilderbaar is. En ja, soms moet je na vele lagen nog een keer.



Valery Maduro

Is er dan niets negatiefs? Ja, het is zwaar verslavend.

Maar zegt u het maar, icoon-schilderen is een gezonde verslaving.

(Voor meer informatie:
Jos Bentert, tel. 06-22908707 of
st.josef.iconen.atelier@gmail.com)

Eerste H. Communie

Wilt u uw kind dit schooljaar mee laten doen met de voorbereidingen op de Eerste H. Communie, dan kunt u zich melden bij Annelies Tenbergen via AnneliesT@kpnmail.nl

Zie ook het algemene deel van deze Pelgrim, pagina 16.

Kinderviering op 11 oktober en 8 november a.s.

Voor de kinderen in onze geloofsgemeenschap maken we speciale vieringen, meestal in de vorm van een Woord-Communieviering, dat geeft iets meer vrijheid in het samenstellen ervan. Het kinderkoor zingt bij elke viering, onder pianobegeleiding van Winny Su. Meestal duurt een viering (ruim) een half uur, dus ook voor de kleinsten goed vol te houden. Kom eens kijken met uw kinderen, het is een mooie manier om het geloof te ondersteunen en door te geven.

Gospelviering op 25 oktober

Op zondag 25 oktober zal een gospelviering plaatsvinden in onze kerk. Voorganger in deze viering is pastor Bert Huitink (onder voorbehoud) en het gospelkoor Tribute uit Hengelo zorgt voor de muzikale omlijsting. We zijn heel benieuwd naar deze samenwerking en hopen heel veel mensen te mogen begroeten in de viering die om 10.30 uur begint.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

*N.B. De doopvoorbereiding is in december **op maandag 7 december** en **niet op dinsdag 8 december***

Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306

Lezingen bij de zondagen

11 oktober

Wijsh. 7, 7-11

Hebr. 4, 12-13

Mc. 10, 17-30

18 oktober

Jes. 53, 10-11

Hebr. 4, 14-16

Mc. 10, 35-45

25 oktober

Jer. 31, 7-9

Hebr. 5, 1-6

Mc. 10, 46-52

1 november

Apok. 7, 2-14

1 Joh. 3, 1-3

Mt. 5, 1-12

2 november

Klaagl. 3, 17-26

Rom. 5, 5-11

Joh. 14, 1-6

8 november

1 Kon. 17, 10-16

Hebr. 9, 24-28

Mc. 12, 38-44

15 november

Dan. 12, 1-3

Hebr. 10, 11-18

Mc. 13, 24-32



Heiligen groeien het hemelrijk tegemoet en geven ons een voorproefje van de hemel



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 10/11 oktober, 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie	Samenzang Zanggroep St. Joseph	C. Berbée A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie Mariavier.	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	Parochiaan
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co kindervier.	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven

DINSDAG 13 oktober

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Di. 19.00 u	Geb.viering , Mariavier.	Samenzang	Parochiaan

WEEKEND 17/18 oktober, 29^e zondag door het jaar Collecte Missiezondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Schola	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Gem.koor St. Jan-H.Mich.	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Schola	H.Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	B.Engelbertink

DINSDAG 20 oktober

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Di. 19.00 u	Geb.viering Mariavier.	Samenzang	Parochiaan

WEEKEND 24/25 oktober, 30^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.vier. Eucharistie	Samenzang Zang Joseph	C. Berbée W. Rekveld



St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Dameskoor Verrijzenis	A. Monninkhof
	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Samenzang	B. Huitink

DINSDAG 27 oktober

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Di. 19.00 u	Marialof	Samenzang	A. Monninkhof

WEEKEND 31 oktober/1 november, 31^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Allerzielen	BJK	A. Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	I. Schraven

MAANDAG 2 november, Allerzielen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Ma. 10.00 u	Eucharistie	Samenzang, Requiem	A. Monninkhof
	Ma. 19.00 u	Geb. viering	Zanggroep St. Joseph	A. Monninkhof
Ariënsgeachtenis	Ma. 19.00 u	Geb. viering	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Ma. 19.00 u	Geb. viering	Gem. koor St. Jan-H. Mich.	C. Berbée
H. Geest-Maria	Ma. 19.00 u	Geb. viering	Gem. koor H. Geest-Maria	Parochiaan
Verrijzenis d. Heren	Ma. 19.00 u	Geb. viering	Dameskoor Verrijzenis	Parochiaan

WEEKEND 7/8 november, H. Willibrord Collecte voor de Oecumene

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Geb. viering St. Maarten	Kinderkoor Paus Joannes	I. Schraven
	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A. Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	Parochiaan
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co, Thomas/ Vormselvie	All Together + Vocal Moments	F. de Heus



H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	Parochiaan
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co, kindervier.	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven

WEEKEND 14/15 november, 33^e zondag door het jaar Nat. Jongerencollecte

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Come Back	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Ariënsvier.	Ariënskoor	Mgr. Woorts + A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	Parochiaan

Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de laatste zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met:

Alba 0630597493 of de Wonne 4318787

De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.



Spaanstalige H. Mis ter ere van de Senor de los Milagros, beschermer van de migranten

Op **zondag 11 oktober** a.s. om **14.00 uur** zal in de **Lambertusbasiliek** in **Hengelo** een Spaanstalige H. Mis worden gevierd.

Aanleiding is het feest en de processie van de Heer van de Wonderen, de patroon van Peru en de Peruanen, en de beschermer van alle migranten in de wereld. Voorganger is pater Theo Beusink O.Carm.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^e + 3 ^e Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.45-19.15 u stille aanbidding
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^e zaterdag en 3 ^e zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^e + 4 ^e zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^e zondag + 4 ^e zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83560822**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

22 oktober	12 november
26 november	17 december
Maandag 28 december	21 januari

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

Pelgrim 2015
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 8, oktober 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Escobosa-Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie

St. Jacobus

De Meerdere

Enschede

SNS IBAN:

NL31SNSB

091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

VREDE





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide
UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft.
Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet veranderen
kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik veranderen
kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

