

Herfst

Jaargang 4, nr. 8, oktober 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar. Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail. Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Toespraak vicevoorzitter op 7 september in de St. Jozefkerk 3
Mededelingen Bestuur 6
“Overheid moet schild voor zwakken blijven”: Bisschop de Korte 7
Diaconie / Oecumene 9
Liturgiekalender 11
Allerhande: Herdenking, Bedevaart 13
Jeugd en Jongeren: “Zin in school”: 13
Levensbeschouwingopdracht 16
Kroniek 19
Kinderpagina KIEK 20

Locatienieuws

H. Jacobus 21
St. Jozef 25
Ariënsgedachtenis 28
H. Paulus 30
H. Geest-Maria 32
St. Jan-H. Michaël 35
Verrijzenis des Heren 38

Vieringen 45

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond
W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie.

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw
Tel. 06–41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie, jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen en –middag, vrijdagmiddag en -avond
Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied catechese, liturgie, gemeenschapsopb.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op: donderdag.

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied H.Paulus
T. 074–3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl



Angst

Als je 's avonds een kind alleen in een donkere kamer laat, helpt het niet veel te zeggen: "Je moet niet bang zijn". Die angst kun je eenvoudigweg niet verbieden of wegnemen. Alleen één ding kan helpen: je laat de deur op een kier staan, zodat er een lichtstraal in de kamer valt. Dan is het kind gerust.

Wij mensen hebben met heel wat angsten te maken. De angst om alleen te worden gelaten; de angst om je baan te verliezen; de angst om ziek te worden; de angst voor de oude dag, de angst om conflicten met de familie, of met de kinderen, angst voor de dood!

Ook in de Kerk kan er veel angst heersen. Angst voor alles wat nieuw is, angst voor leegstaande kerken, angst voor het voortbestaan van je parochie, angst om het gebrek aan priesters.

Angst, je kunt het niet verbieden, angst kunnen we niet zomaar van ons afschudden en daarom geeft Jezus ons een houvast om niet bang te zijn: "Geloof in Mij, dan zul je in de duisternis toch altijd zoveel licht ervaren dat je weet dat Ik bij je ben". Jezus heeft veel mensen van hun angsten bevrijd: "Vrees niet!" Hoe angsten voelen, heeft Hij zelf helemaal geweten en doorstaan. Denk alleen maar aan het feit dat Jezus in de hof van Olijven in doodsangst bidt tot de Vader in de Hemel.

Hij is door die angst heengegaan en teruggekomen met handen vol leven. Dat kunnen ook wij; angsten ontwa-

penen, door ze ter sprake te brengen. Ik moest denken aan een priesterstudent die examen bij een priester deed waar hij heel bang voor was. Hij had van een verstandig iemand gehoord dat hij moest zeggen: "Ik ben heel bang voor u!" Dat deed hij en het examen liep als een speer.

Wanneer wij in het leven de weg kwijt raken, dan mogen we weten dat er één is die ons op de weg zal houden. Jezus, Hij leidt ons, Hij is zelf onze weg, Hij zal ons uiteindelijk thuis brengen. Hij is de beste gids die je je maar kunt wensen! Hij geeft ons kracht om dwars door angst en vrees heen verder te komen.

Zo verging het een artsenechtpaar. Zij hadden zich na veel teleurstellingen laten uitschrijven uit de Kerk. Ze vertrokken naar Afrika om daar gewoon mensen te gaan helpen. Dáár hebben ze de Heer Jezus recht in de ogen gekeken, want daar viel alles van hun af en kwam het gewoon neer op naastenliefde die gedaan moest worden. Bisschop Bekkers heeft eens van zichzelf gezegd toen hij een lezing gaf voor studenten: "Ik ben helemaal niet zo moedig, maar de mensen verwachten het van mij. Daardoor kon ik alles doen wat ik gedaan heb!" Jezus zegt: "Wie mij ziet, ziet de Vader". Hopelijk zien mensen dat ook aan ons wanneer we recht door zee zijn; elkaar helpen, ons veilig bij elkaar mogen weten, elkaar in Gods Naam de weg wijzen.

Tenslotte...

Er waren eens een stel toeristen die in een koets zaten. Ze reden door Londen om daar de mooiste dingen te bekijken. Ze kwamen voorbij een mooi gebouw en vroegen aan de



koetsier op de bok: "Wat is dat voor een gebouw?" "I don't know", antwoordde die. Even later reden ze over een schitterende brug. "Welke brug is dat?" vroegen ze, weer hetzelfde laconieke antwoord: "I don't know". Toen kwamen ze voorbij een oude kerk. "Mijnheer, welke kerk is dat?" Weer het antwoord van de koetsier: "I don't know". Geïrriteerd vroegen de toeristen: "Maar wat weet je dan wel?" "De weg", antwoordde de man. Dat was voldoende, hij wist de weg, hij zou hen veilig thuis brengen".

Zo mogen wij ons in geloof toevertrouwen aan Hem die tot ons zegt: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven", Hij die bij ons is, alle dagen van ons, in al ons doen en laten; Hij die ons eens veilig thuis zal brengen en die tot ons zegt: "Wees maar niet bang, Ik ben bij je en zal de weg wijzen". Laten wij dat in zijn naam voor elkaar doen; met de hulp van zijn Geest weten we er allicht weg mee!

*Pastoor Peter van der Weide,
St. Martinuskerk, Sneek
Preek van zondag 18 mei 2014*

Toespraak vicevoorzitter tijdens eucharistieviering van 7 september in de Jozefkerk

Namens het parochiebestuur: een hartelijk welkom aan u allen, parochianen en andere belangstellenden, die zich hier vandaag in de St. Jozefkerk verzameld hebben.

Een bijzonder woord van welkom aan u eminentie, kardinaal Eijk, en dank

voor uw bereidheid om als onze bisschop in deze feestelijke eucharistieviering voor te gaan. Een viering die overigens aanzienlijk minder tijd in beslag nam dan de ceremonie rond de opening van deze kerk: de Tubantia van 27 september 1894 vermeldde destijds dat de inwijding en aansluitende H. Mis van 8.00 uur 's morgens tot half 2 's middags duurde.

Een speciaal welkom aan de leden van het groot pastoraal team, aan de bestuursleden van de zusterparochies van St. Franciscus en Maria Vlucht en last but not least aan de bestuursleden van de Stichting Behoud/Vrienden St. Jozefkerk.

Dit is een bijzondere bijeenkomst. Vandaag vieren we de afronding van de restauratie van een van Enschede 's, cultuurhistorisch gezien, meest waardevolle gebouwen, een restauratie die het voortbestaan van deze kerk voor vele decennia lijkt te verzekeren. De St. Jozefkerk heeft als nieuw eucharistisch centrum een vooraanstaande plaats gekregen in het herschikkingsplan, waarmee parochiebestuur en pastoresteam een beleid voor de toekomst hebben gemaakt. Dat beleid is overigens niet alleen op gebouwen gericht, maar vooral ook op de geloofsgemeenschap. We willen van de gehele Jacobusparochie een gemeenschap maken waar zoveel mogelijk gelovigen zich thuis voelen. We willen een kerk zijn die uitnodigt en verwelkomt, die bemoedigt, die bezielt, die binnen een kader van nu eenmaal noodzakelijke afspraken niet belemmert en beknelt, maar juist een gevoel van vrijheid geeft. We willen een kerk zijn waarin mensen belangrijker



zijn dan regels en waar ook de gewone gelovigen naast priesters en pastoraal werkers zo veel mogelijk actief zijn, kortom: een kerk die verbindt, vanuit de gedachte dat we elkaar nodig hebben, en dat ieders bijdrage waardevol is, en dat eenieder mag zijn zoals hij/zij is.

In dat licht bezien is de restauratie van een kerkgebouw en daarmee het behoud voor de eredienst een teken van opbouw en niet van afbraak, een teken van een nieuw begin, gegrondvest op aloude waarden, een teken van hoop. Een prachtig, neogotisch gebouw van de architect Joseph Cuypers, aan het eind van deze maand 120 jaar oud, is met hulp van overheidsinstanties en dankzij de goede zorgen en inzet van velen, waaronder de Stichting Behoud, bewaard gebleven. In de skyline van Enschede neemt de St. Jozefkerk een in het oog springende plaats in. Tot voor kort was de bijna 80 meter hoge toren de hoogste van de stad en wie de kerk van welke zijde ook nadert, wordt onmiddellijk getroffen door zijn prominente positie.

Gebouwd als tweede katholieke kerk van deze industriestad en terecht gewijd aan de patroon van de arbeiders, werd de kerk vroeger omringd door een wal van fabriekscomplexen. Van Heek & Co, Nico ter Kuile, Blijdestein, Roozendaal en Menko: de St. Jozefkerk torende er hoog boven uit. Verdwenen is veel van dit industriële erfgoed, zoals ook de omringende gebouwen inmiddels een andere functie hebben gekregen: de pastorie, waar eertijds de pastoor met wel drie kapelaans huisde, is een

advocatenkantoor, in het parochiehuis zijn bedrijven ondergebracht en op de plaats van de aloude lagere school voor jongens staat nu een eigentijds parochieel dienstencentrum. Maar de St. Jozefkerk staat nog steeds fier overeind.

Het gebouw draagt qua omvang, qua allure duidelijk de sporen van de katholieke emancipatie van de tweede helft van de 19^e eeuw, toen men als katholiek weer naar buiten mocht treden en voor zijn geloof weer durfde en wilde uitkomen. Misschien dat die tijd ons, katholieken van Enschede, ook nu nog kan inspireren. Niet alles van die dagen van weleer willen we overnemen. Ik besef dat er in onze dagen weinig ruimte is voor en behoefte aan religieus triomfalisme, dat past niet in onze tijdgeest met zijn secularisering en deconfessionalisering en riekt al te snel naar religieus fanatisme, waarvan we overal in de wereld zulke schokkende en verontroostende voorbeelden zien. Triomfalisme sluit ook niet aan bij de begrijpelijke terughoudendheid, die mede het gevolg is van recente ontwikkelingen in de rooms-katholieke kerk, met de onthullingen van misbruik als absoluut dieptepunt. Het zal de ervaring van velen onder u zijn: dat je er tegenwoordig op wordt aangesproken nog praktiserend lid van een kerkgenootschap te zijn, alsof je je voor dat lid zijn of voor je geloof zou moeten schamen.

Ik haast mij te zeggen: er is enerzijds alle reden om de confrontatie met het verleden onomwonden aan te gaan, eerlijk, niet ontkennend, niet ontwijkend, en vooral ook met aandacht en compassie voor de slachtoffers,



maar er is anderzijds ook geen reden om al te bedeesd te zijn, om onzichtbaar te blijven of ons terug te trekken in de marge. Vooropgesteld dat wij als individu en als lokale gemeenschap steeds blijven proberen te leven naar wat wij preken en als we de evangelische waarden, waar we voor staan en die wij hooghouden niet alleen met de mond belijden, verkondigen, maar ook in de praktijk zichtbaar maken, dan is er alle reden om ook nu, als aan het eind van de 19^e eeuw toen deze kerk werd ingewijd, voor ons geloof uit te komen.

In de U allen bekende Grolsch Vestehangen spandoeken met als tekst: "Proud to be a Tukker". Wees niet bang: ik pleit er niet voor op het voorplein van de St. Jozef of van de Jacobuskerk spandoeken op te hangen met als tekst: "Proud to be a Roman Catholic" of "Proud to be a Christian", maar het wordt misschien wel tijd om op te houden elkaar de put in te praten, om onze schroom af te leggen en om gewoon weer met trots en overtuiging ons geloof te gaan belijden.

Dan is dit fraai gerestaureerde kerkgebouw meer dan een waardevol stuk religieus erfgoed, maar ook een baken voor ons allen van hervonden zelfvertrouwen, van een hernieuwd elan en van een positieve grondhouding, waarmee we ons als parochiegemeenschap op de toekomst van katholiek Enschede zowel individueel als in gezamenlijkheid gaan richten.

*Guus Berkien,
vicevoorzitter Bestuur*

Uitreiking St.Jacobus- insignes als onderscheiding

Bijeenkomsten die een keerpunt in de geschiedenis van katholiek Enschede markeren, zijn bij uitstek het moment om bepaalde parochianen, die zich voor de geloofsgemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt te eren. En dan gaat het om mensen die zich op een of andere wijze hebben onderscheiden. Om die te bedanken heeft het parochiebestuur een eigen onderscheiding, het St. Jacobusinsigne ingesteld. Als eerste heeft pastor Jan Kortstee deze op **31 augustus 2014** mogen ontvangen. Op 31 augustus zijn ook de St. Jacobusinsignes uitgereikt aan leden van de gemeenschap van de **Jacobuskerk**:

Joop van der Woning, Leo Gasthuis, Marieke van Gerven, Erik Sanders, Marie Keizer-Loohuis, Hans Uffing, Adrie Bakker, Fons Rijckenberg, Ans Kattenpoel Oude Heerink-Hogt, Ineke Keizer.

Tijdens de pontificale hoogmis op **7 september** zijn onderstaande vrijwilligers uit de **Jozefgemeenschap** geëerd.

Henny Snijders, Leo Siegmund, Herman ter Grote, Paul Wolbert, Hetty Eckers-ten Tije, Gerrie Vaneker-Tonis, Edith Elstak, Lies van Veldhoven-de Mönning, Jos Marsman, Nico Alink, Ria Everink-Breijder, Remco ter Brugge, Gerard Strootman.

Met deze uitreiking wil het parochiebestuur nog eens onderstrepen hoe



waardevol en onmisbaar het werk van vrijwilligers is en u oproepen – ook in de nieuwe constellatie – u te blijven inzetten.

Vaak zijn bijzondere gelegenheden, zoals een verandering van werkring, een jubileum, pensionering, een bijzondere verrichting of het bereiken van een bepaalde leeftijd, redenen om iemand in het zonnetje te zetten.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Parochievergadering

De eerstvolgende parochievergadering is gepland op **woensdag 26 november** om **20.00 uur** in het Parochieel Dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg. Voor deze bijeenkomst zijn alle leden van locatieraden en pastoraatgroepen, overige vrijwilligers en belangstellende parochianen uitgenodigd. Over de onderwerpen die besproken worden zal in de volgende Pelgrim bericht worden.

Het parochiebestuur

Leden voor nieuwe locatieraden en pastoraatgroepen

Voor de samenstelling van de nieuwe locatieraad Noord en pastoraatgroep Noord zijn inmiddels informateurs door het bestuur aangesteld. Zij rapporteren eind oktober.

Voor de locatieraad en pastoraatgroep

Zuid zal hetzelfde gebeuren. Daaraan voorafgaand volgt eerst vooroverleg tussen bestuur en Zuid.

Het parochiebestuur blijft parochianen oproepen zich via het secretariaat aan te melden voor de pastoraatgroepen en locatieraden van zowel Noord als Zuid.

Het parochiebestuur

Koren-inschrijf- bijeenkomst op zaterdag 25 oktober

Evenals voor het nu lopende rooster zal er ook voor het rooster van januari 2015 t/m juni 2015 een bijeenkomst worden gehouden voor vertegenwoordigers van alle koren, waarbij deze zich in het gezamenlijke overleg van dat moment kunnen inschrijven voor vieringen in de bovengenoemde periode. Aan alle koren wordt verzocht een of meer gemandateerde vertegenwoordigers te sturen. De bedoeling van de bijeenkomst is om het vieringenrooster definitief vast te leggen. Daarna wordt er niets meer aan veranderd, behoudens calamiteiten en zeer onvoorziene omstandigheden. Dat betekent dat het alleen zin heeft vertegenwoordigers te sturen die ook beslissingen kunnen nemen. Vandaar dat de koren wordt aangeraden in eigen kring na te gaan in welke frequentie men bij welke vieringen en in welke kerken graag wil zingen. Enig wisselgeld is daarbij wel handig. Anders moeten we straks nog gaan loten of ontstaan er onwenselijke gaten. Voor een overzicht van de vieringen verwijs ik ook naar het stuk van de pastoor in Pelgrim nr. 7, blz. 5. Het



aantal vieringen in de St. Jozef, H. Jacobus en Verrijzenis des Heren ligt vast, ook de aard en het tijdstip. De vieringen in de overige kerken worden langzaam in aantal afgebouwd.

Overigens is bij de vorige koren-inschrijf-bijeenkomst gebleken dat er geen rooster was te maken, waarbij alle vieringen van koorzang zijn voorzien, maar dat is eigenlijk wel de bedoeling.

Vanuit de koren komt nogal eens de vraag wat het beleid is voor de toekomst. Het door het bestuur vastgestelde beleid is in grote lijnen het volgende: in principe, dat wil zeggen: als zij dat willen, kunnen alle koren blijven bestaan in de huidige samenstelling. Voorwaarden zijn voldoende kwaliteit (dat moet men in eerste instantie zelf in de gaten houden) en een goede verhouding tussen kosten en het aantal zangbeurten. Koren kunnen zich voor alle vieringen in alle kerken inschrijven en worden daar ook nadrukkelijk toe uitgenodigd. Enige specialisatie is natuurlijk mogelijk, zoals het in de praktijk ook logisch zal blijken te zijn dat koren naar verhouding wat vaker zingen in hun thuisbasis dan elders. Maar voor koren die hun eigen kerkgebouw gaan verliezen of die het aantal vieringen in de eigen kerk zien teruglopen geldt: u bent van harte welkom elders te gaan zingen om zo een vaste waarde te blijven in het parochiële koren-aanbod. U hebt dat zelf in de hand, bij voorbeeld door op 25 oktober goed voorbereid aanwezig te zijn.

Tot **zaterdag 25 oktober om 10.00 uur** in de benedenzaal van het Parochieel Dienstencentrum.

*Namens pastoresteam en
parochiebestuur,
Guus Berkien, Vicevoorzitter*

Bisschop: overheid moet schild voor zwakken blijven

Utrecht (RKK) 10 september 2014 –

“De overheid behoort een schild voor de zwakken te zijn en te blijven”, zegt bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden in een open brief met het oog op komende Prinsjesdag.



Monseigneur De Korte schreef de brief als referent Kerk en Samenleving van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, in samenwerking met vertegenwoordigers van het katholiek maatschappelijk middenveld.

Marktwerving

De bisschop signaleert dat onze cultuur de laatste decennia sterk heeft ingezet op de vrijheid van de individuele mens en dat er steeds meer ruimte is gekomen voor de werking van de markt. Daarbij is de verzorgingsstaat kleiner geworden en wordt er steeds meer nadruk gelegd op het belang van participatie.

Tegelijkertijd is het volgens de bisschop goed te blijven beseffen dat er sterke en zwakke mensen zijn, winnaars en verliezers. Nadruk op participatie, zegt De Korte, mag daarom geen motief zijn om kwetsbare mensen in de kou te laten staan.

Individualisering

Het proces van individualisering dat de maatschappij kenmerkt, biedt volgens de bisschop veel kansen op een persoonlijke invulling van het



leven. “Per saldo is de grote vraag, of we echt vrijer worden door de individualisering. Vanuit onze katholieke traditie is de maatstaf daarvoor niet de kwantiteit van het aantal keuzes, maar of we tot liefde komen: dat we aan anderen het goede gunnen en daarvoor zelf tot offers bereid zijn. Waar het vrije individu tot solidaire inzet voor de mens in nood komt, is het evangelisch ideaal meer bereikt dan waar een individu niet vrij geworden is.”

De Korte onderstreept het blijvende belang van gezin, familie, buurtbewoners, verenigingen en kerken: “Juist de meer geïndividualiseerde mens heeft nood aan gemeenschappen, waarbinnen hij of zij gesprekspartners, lotgenoten en bondgenoten vindt, om zich te oriënteren, om dingen aan te kunnen pakken en zich zo deel te voelen van een zinvol groter geheel.”

Beste mensen,

Een aantal van u zullen me al wel hebben zien rondlopen en aan anderen ben ik al persoonlijk voorgesteld



maar in oktober zal ik officieel beginnen als stagiaire binnen Parochie Sint Jacobus de Meerdere.

Ik ben Ellen Kosterink, 49 jaar en zit in het laatste jaar van mijn studie Theologie Pastoraal Werk in Utrecht. Hiervoor heb ik gewerkt in het (jongeren)maatschappelijk werk, het onderwijs en bij een grote verzekeringsmaatschappij. Het bloed kruipt

echter waar het niet gaan kan en uiteindelijk heb ik besloten om mijn oecumenisch theologische lerarenopleiding die ik als zeer waardevol heb ervaren aan te vullen met een beroepsopleiding ten behoeve van de Rooms-Katholieke Kerk.

Ik heb het geloof van huis uit meegereggen en bewaar daar warme herinneringen aan. Ik ben gedoopt en gevormd in de Onze Lieve Vrouweparochie in Hengelo, de parochie waar ik nu na een aantal verhuizingen in het land uiteindelijk geografisch weer toe behoort. Mijn hart gaat bijzonder uit naar de catechese, naar het samen met mensen op weg gaan om (opnieuw of nog meer) ons eigen geloof te verstaan.

Ik realiseer me dat een keuze voor een pastoraal-theologische opleiding in deze tijd een keuze is tegen de stroom in. Een keuze ondanks zorgwekkende tendensen rondom kerksluitingen, kerkverlating en bezuinigingen op betaalde werkers in de kerk. Maar toch. Omdat ik geloof dat God met mensen doorgaat. Op wat voor wijze ook. De Geest is immers uit de fles....

Het heeft me in de korte kennismakingsperiode die ik inmiddels achter me heb, geraakt en bemoedigd dat ik iets van datzelfde vertrouwen heb ervaren onder de parochianen van de Jacobusparochie: ondanks de omstandigheden kiezen we ervoor om vooruit te kijken en samen iets nieuws te beginnen. Bij die spirit sluit ik me graag aan en ik hoop dat ik daarbij het komend jaar in alle bescheidenheid iets voor u kan betekenen.

Een hartelijke groet, Ellen Kosterink



De doordeweekse vieringen

Na de nieuwe start die we vanaf 7 september in onze parochie hebben gemaakt met de zondagsvieringen (weekendvieringen), hebben we in het pastoraal team overlegd over hoe verder met de doordeweekse vieringen. Het huidige rooster van de doordeweekse vieringen is op 3 oktober afgelopen; ook daarom is deze vraag actueel. Als pastoraal team hebben we besloten om de doordeweekse vieringen voorlopig te laten zoals ze zijn. Overweging hierbij is, dat de mensen, die deze vieringen bezoeken, het op prijs stellen om ook op een doordeweeks moment samen te kunnen bidden en vieren en elkaar aansluitend te kunnen ontmoeten om bij te praten aan een kopje koffie of thee. Het heeft iets vertrouwds; het heeft ook een vaste plek in het doordeweekse ritme; bovendien helpt het ook, om elkaar als geloofsgemeenschap nabij te blijven. Ook in de kerken, die op den duur aan de eredienst zullen worden onttrokken, blijven voorlopig doordeweekse vieringen op de vertrouwde momenten. Wel denken we als pastoraal team nog na over de mogelijkheden die er zijn om doordeweeks ook 's avonds één of meer vieringen te houden. De vraag hiertoe wordt gesteld door parochianen, die werken of studeren en daardoor niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan een ochtendviering. Om aan deze vraag tegemoet te komen, zal er op de **donderdagavonden**, te beginnen op donderdagavond 9 oktober, om 18.15 uur in de Jacobskerk een eucharistieviering zijn. Deze kerk is op de donderdag-

avond toch al open; het is dan koopavond, dus verwachten we als pastoraal team dan een iets ruimer publiek. Eén van de priesters van het team dan wel een emeritus-priester zal voorgaan in deze eucharistieviering. We hopen, dat we velen van U mogen (blijven) ontmoeten, ook in de doordeweekse vieringen.

*Namens pastoraal team,
Pastoor André Monninkhof*

Diaconie

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Nico Alink

Oecumene

Bericht van de Raad van Kerken Enschede.

Raad van Kerken Enschede



Facebookpagina

De Raad staat weer voor een nieuw seizoen met vele uitdagingen. Nieuw is onze Facebook-pagina op <https://www.facebook.com/RvKEnschede>. De pagina is nog in ontwikkeling. Doel van deze pagina: mededeling doen van onze werkzaamheden en het publiceren van een activiteitenkalen-



der. In de lidkerken van de Raad vinden veel activiteiten plaats die interessant zijn voor een breder (oecumenisch) publiek. Die brengen we zo graag nader onder de aandacht. Neem contact op met rvke.secr@xs4all.nl om activiteiten aan te melden.

De RvKE is vertegenwoordigd in deze Raad. Houd de plaatselijke pers in de gaten voor nadere mededelingen.

Erik Korthof, secretaris RvKE

Oecumenische gespreksgroep

Na de zomer zijn we weer begonnen met deze gespreksgroep. Voor iedere bijeenkomst wordt een thema gekozen. Wij willen met elkaar in gesprek gaan over geloofszaken en wat dit voor ons betekent in het leven. De eerste bijeenkomst is geweest op 9 september. De tweede zal op **dinsdag 14 oktober** worden gehouden in de pastorie van de St. Jan-H. Michaëlkerk, Haaksbergerstraat 253, aanvang 14.00 uur. De laatste twee bijeenkomsten worden gehouden op dinsdag 11 november en 9 december, aanvang 14.00 uur in de Apostel Thomaskerk, Th. De Keyserstraat 20. De bijeenkomsten staan onder leiding van pastoraal werker Carla Berbée en Ds. Ellen Sonneveld.

Wilt u hieraan deelnemen, dan bent u van harte welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor informatie kunt u bellen met Wil Brouwer 053-4315626 of Lisette Janssen 053-4305988.

Hopelijk tot ziens, Lisette Janssen

Vrede vanuit de Soefi - gedachte in De Wonne

Op **30 oktober 2014** (19.30-20.30 uur) opent de Soefi Beweging Nederland een nieuwe maandelijkse serie bijzondere vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede. Sinds maart 2012 brandt in de wintertuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers dit seizoen mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie op vrede met elkaar te delen. De eerste bijeenkomst was op donderdag 31 oktober 2013

Het Soefisme is een universele boodschap van geestelijke vrijheid, een boodschap van eenheid, van religieuze idealen, van respect voor alle godsdiensten, profeten en heilige boeken. Omlijst door muziek en soefigebeden wordt stilgestaan bij de universele betekenis van Vrede, voor alle volkeren en alle godsdiensten, maar ook voor ieder van ons. Na de voordracht is er gelegenheid om, onder genot van een kopje koffie of thee, met elkaar van gedachten te wisselen.

Volgens de initiatiefnemers is er in Enschede (met 145 nationaliteiten) behoefte aan een universele plek voor het ervaren van geloof, hoop en liefde. Ze hopen dat De Wonne, met de aldaar brandende World Peace Flame, uitgroeit tot een trefpunt voor mensen uit ondermeer Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme.



Liturgische kalender

18 oktober zaterdag

Feest van **H. Lucas, evangelist**

De liturgische kleur is rood.

19 oktober Missiezondag

22 oktober woensdag

Gedachtenis **H. Johannes Paulus II**

28 oktober dinsdag:

Feest v.d. **H.H. Simon en Judas**

De liturgische kleur is rood.

1 november zaterdag

HOOGFEEST VAN

ALLERHEILIGEN (verplichte feestdag)

Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voorbeeld werden voor alle gelovigen. Samen vormen zij de ontelbare menigte die Johannes beschrijft in het Bijbelse boek Openbaringen: „Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.” Deze voor eeuwig bij God levenden zijn de bemiddelaars voor de biddende Kerk op aarde en de voorsprekers voor hun nog strijdende en lijdende broeders: voor iedereen die wil leven zoals Jezus het voorgeleefd heeft. De liturgische kleur is wit.

2 november zondag

Gedachtenis van alle overleden gelovigen. “**Allerzielen**”

De Katholieke Kerk bidt voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trekken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden te gedenken. De liturgische kleur is paars.

7 november vrijdag

Hoogfeest **H. Willibrord**, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie.

De liturgische kleur is wit.

9 november zondag

Feest **Kerkwijding van de basiliek van St. Jan van Lateranen.**

De liturgische kleur is wit.

11 november dinsdag

Gedachtenis van de H. Martinus van Tours “**St. Maarten**”.

De liturgische kleur is wit.

Oktobermaand =

rozenkransmaand

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans. Bij het bidden van een rozenkrans denken we aan de vijftien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes II daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand meer bewust maken van de Bijbelse boodschap.



KINDER CATECHESE

Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen:

Groep A: leeftijd van 4 – 8 j

Groep B: leeftijd van 8 – 12j

Parochiezaal St. Jacobuskerk

(parkeren met de auto is mogelijk)

Zaterdag van 10.00 – 11.30 uur op

11 oktober “Rozenkrans”

8 november “Christus Koning”

Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak, Begona Bruggeling.

Zij hebben de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten. Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar: lindaterbraak@live.nl
bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om op de peuters op te passen tijdens de kindercatechese, mail gerust.

Wat en waarom tijdens de H.Mis

Na het openingsgebed volgt de

Liturgie van het Woord

De **eerste lezing** wordt meestal genomen uit het Oude Testament (met uitzondering van de Paastijd) Het Oude Testament is een voorbereiding op het evangelie. Aan het volk Israël heeft God zich geopenbaard, om zo de weg van het heil voor de hele wereld te openen. Zoals de gebeurtenissen en woorden van het Oude Testament vooraf gingen aan de blijde boodschap van Jezus Christus, zo klinken ook in de liturgie de woorden van het Oude Testament voor het evangelie.

Op de zondagen door het jaar (de 'groene' zondagen) wordt een tekst gekozen die thematisch aansluit op het evangelie.

In de advent en de veertigdagentijd is een keuze gemaakt die niet van het evangelie afhangt. In de paastijd worden belangrijke delen gelezen uit de Handelingen van de apostelen.

De lezing wordt voorgelezen door de aangestelde lector (m/v) uit het *lectionarium* vanaf de *ambo*.

De lector heeft een belangrijke taak tijdens de liturgie van het Woord. Het gaat immers niet om het lezen van ‘zomaar’ een tekst, maar om de overdracht van het Woord Gods. Dat is moeilijker dan je denkt.. Als je je echt inleeft in de tekst kan het wel eens dat je meer jezelf verkondigt dan de Schrift. Toch is die inleving wezenlijk. De boodschap moet overkomen. De schrift verkondigen is een echte dienst aan de Kerk, die meer vraagt dan 5 minuten voor de viering rap-rap de te lezen teksten doornemen. Niet dat je als een professionele voordrager moet zijn. Nee, je moet wel je hart en je geloof laten spreken.

Het woord **lector** komt van de Latijnse woord ‘legere’ = lezen. Dus een lector is ‘degene die leest’. In de Katholieke Kerk is de lector een aangestelde leek die in de kerk leest tijdens de Mis; de eerste en tweede lezing, de psalm, het alleluia en de voorbeden en kan ook de mededelingen doen.

De plaats van de lector is op het priesterkoor waar hij/zij plaatsneemt naast de misdienaars en acoliet of in de kerkbank. De lector heeft geen specifieke liturgische kleding tenzij de lector tevens ook acoliet is. *Wil u graag dienstbaar zijn als lector schroom niet, meld u zich aan bij het Parochieel Dienstencentrum.*

Het **lectionarium** is een liturgisch boek met de epistels en evangeliën van de H. Mis. Er zijn drie lezingenboeken voor de zondagen en



hoogfeesten: A, B en C. We lezen telkens een jaar lang uit één boek. Met de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar. In jaar A zijn de evangelielezingen doorgaans uit Matteüs, in jaar B uit Marcus, in jaar C uit Lucas.

De **ambo** is de plaats waar het woord Gods wordt verkondigd. Een ambo is een benaming voor een kleine stenen preekstoel in oud-christelijke basilieken. De aankleding van de ambo is naar gelang de kleur van de liturgische dag.

Manfred

Koor van de H. Geest-Maria te Enschede, en de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns-comité

Voor ev. verdere inlichtingen:

dhr. J.N. Hinke, secretaris

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo

tel.: 074 - 2 42 96 86

Allerhande

Landelijke Ariëns-herdenking 2014

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **16 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **10.30 uur**.

Celebranten zullen zijn *Mgr. Th.C.M. Hoogenboom*, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en *Pastoor A.G.M. Monnikhof*, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede. Voorts assisteert *diaken L.H. Huitink*, die als permanent diaken verbonden is aan de samenwerkende parochies St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht. Het thema van de viering is dit jaar **Missionaire vreugde** (n.a.v. de evangelische exhortatio Evangelium Gaudii van paus Franciscus).

Medewerking verlenen het Gemengd

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op **zondag 19 oktober 2014** zal in Overdinkel voor de 102^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden.

Ter voorbereiding op dit Gerardusfeest is er op vrijdag 10 oktober om 19.00 uur een plechtig Lof in de Gerardus Majella kerk, waarbij de 9-daagse noveen tot de H. Gerardus begint. Voorafgaand aan de bedevaart is er in deze noveenperiode het Triduüm. Op donderdag 16 oktober, vrijdag 17 oktober en zaterdag 18 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus. Op zondag 19 oktober vertrekt om 10.30 uur de sacramentsprocessie van de kerk naar het park voor de plechtige eucharistieviering met aansluitend de processie en het Sluitingslof.

Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.



Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen. Voor informatie: parochiecentrum van de Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. Gerardus Bedevaart groep Overdinkel e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Bijeen rond leven met verlies

Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was.

Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in Hengelo vier bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt. In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. In een deskundig geleide gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring. U kunt aan één bijeenkomst deelnemen, maar ook aan meerdere.

Deze bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag: op 14 november 2014, 12

december 2014, 16 januari 2015 en 20 februari 2015 telkens om 14.00 uur (tot 16.00 uur) in Hengelo in het parochiecentrum van de Onze Lieve Vrouwekerk aan het O.L. Vrouwestraat nr. 6, 7557 HX Hengelo. Verdere informatie en eventuele aanmelding via www.kcwo.nl, j.dijkhof@pkn.nl en tel. 06 1883 2092 (17.30 – 19.00 uur). De kosten zijn € 5 per persoon.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dierbaar medemens:

- zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,
- of u nu jong bent of oud,
- of het nu kort of lang geleden is.

Aanmelding is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de gespreksgroepen. We noteren dan uw naam en als u dat wenst een contactadres (per mail of post).

Gambia - certificaten

De Vastenactie -waarvan de opbrengst bestemd is voor een werkplaats voor gehandicapten in Gambia – is zeer goed verlopen. De totale opbrengst is, ook dank zij de hulp van de Parochie Maria Vlucht, opgelopen tot maar liefst 21.800 euro! Dat is buiten verwachting hoog. **15.500** euro gaat naar 'ons' project in Fajikunda. Inmiddels is de personenbus al gekocht en komt er, in het naaiatelier, nog een borduurmachine bij. Eind augustus is de bus op de vrijdagmarkt in Lonneker tentoongesteld en is Inmiddels dus op weg naar Gambia.



Vervoer certificaten

Om de bus in Gambia te krijgen is er nog een boottocht nodig van ruim 7.000 kilometer. De kosten hiervan hoopt de Stichting te kunnen dekken met z.g. **Vervoer certificaten**. Deze zijn voor 2 euro per stuk te koop. Met één certificaat helpt U de bus 15 kilometer op weg. Er zijn 500 genummerde certificaten gemaakt en dat is voldoende om de personenbus tot op de kade van Banjul te brengen. Er zijn tijdens de expositie van de bus op de markt al 215 certificaten verkocht! We hopen dat U massaal van de gelegenheid gebruik zult maken om de bus 'een duwtje' te geven. IBAN: NL 88 RABO 0140 6788 32.

Ook tijdens de Gambiaanse maaltijden in het dorps huis in Lonneker op **15, 16, en 17 oktober** zullen er van deze vervoer certificaten te koop zijn.

In november reist het echtpaar van der Meer waarschijnlijk naar Gambia om de borduurmachine aan te bieden en de personenbus over te dragen. Een en ander hangt mede samen met de uitbraak van het Embola-virus .

Wanneer u een mailtje stuurt, naar h.thss@kpnplanet, dan zult u gratis zo af en toe een nieuwsbrief ontvangen. Ook via dit parochieblad houden we u graag op de hoogte. De Stichting Fajikunda dankt allen die de aankoop van de personenbus mogelijk hebben gemaakt van harte voor hun bijdrage.

Ikonen- en fototentoonstelling in de H. Bonifatiuskerk in Haaksbergen, Veldmaat

18 oktober t/m 1 november 2014

De geloofsgemeenschap van HH. Bonifatius en Gezellen viert haar 80-jarig bestaan met een tentoonstelling over ikonen van drie ikonenschilders, die verbonden zijn met deze geloofsgemeenschap. Ook worden ikonen gemaakt door basisschoolleerlingen gepresenteerd aan het publiek. Daarnaast is er een prachtige digitale foto-presentatie, samengesteld over de 80-jarige geloofsgemeenschap. De tentoonstellingen zijn te bezoeken in de weekenden van 18 oktober t/m 1 november 2014. Met de eucharistieviering op 1 november (Allerheiligen) 18:00 uur wordt de tentoonstelling afgesloten.

Wilt u meer weten over de lezing en de tentoonstelling zie de website: www.pvhaaksbergen.nl/nieuws/ikonen

Conny Renema, namens werkgroep 80-jarig jubileum werkgroep

Concert in de Jacobuskerk

Op **26 oktober om 15.30 uur** zingt het Vocaal Ensemble "The Petra Singers" het Gloria van Vivaldi in de Jacobuskerk aan de Oude Markt.

Kaarten in de voorverkoop € 12,50 en € 15,00 aan de kerk.

Info: www.petrasingers.nl.

Vooraankondiging

Het oratoriumkoor **EigenWijs Twente** geeft op zaterdagavond 22 november a.s. in de Mariakerk in Enschede een concert met o.m. werken van **Antonin Dvorak**. Houdt deze avond vrij voor **EigenWijs Twente**.

Gerard Hoveling

Jubileumconcert Kamerkoor Canteklaer

Op **zondag 2 november** in de Jacobuskerk aan de Oude Markt om 16.00 uur. Op zondag 23 november Waterstaatskerk in Hengelo.

Vespro della Beata Vergine van Claudio Monteverdi met een Maria-legende door Wim Wolbrink.

Info: www.canteklaer.nl

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jeugd en jongeren

Levensbeschouwing opdracht "Zin in school"

Ik fiets elke dag naar Enschede om naar school te gaan. Dat doe ik met mijn vriendinnen en dat vind ik heel gezellig!! En dan word ik een beetje wakker!

Altijd heb ik boeken in mijn kluisje want dat vind ik handig zodat ik geen zware tas heb.

De lessen op school zijn verschillend, je hebt saaie lessen maar ook leuke of interessante lessen.

Ik heb vooral altijd zin in het vak gym (lichamelijke opvoeding) dat vind ik een leuk en gezellig vak!

Alleen er is soms wel 1 ding met gym waar ik wel is met tegenzin heen ga en dat is als je ergens anders gym hebt, dat je heel gehaast daar heen moet fietsen of lopen.

Frans vind ik ook een leuk vak waar ik ook wel is zin in heb (niet altijd) omdat het wel leuk is om een andere aparte taal te leren die je eigenlijk helemaal niet kent.

Het lijkt me ook wel grappig om dan in dat land een keer op vakantie te gaan en dat je dan een klein beetje Frans kan.

Geschiedenis vinden de meeste eigenlijk heel saai maar wij hebben daarmee een hele leuke leraar die geschiedenis echt leuker maakt en dat maakt al wel een verschil.

De pauzes heb ik ook altijd zin in! Dat is altijd super gezellig met mijn vriendinnen en dan zie ik ook weer kinderen uit andere klassen.

Waar ik nooit zin in heb zijn de toetsen... dan ben ik altijd zenuwachtig en daar ziet denk ik iedereen wel tegen op!

Ik heb ook wel is zin om gewoon een aula uurtje te hebben want dat is natuurlijk altijd gezellig maar ook wel handig om huiswerk te maken of om te leren voor een toets.

Het is op de middelbare school wel zo dat je wat leert, ik heb wel eens gehad met een spelletje daar moest je vragen beantwoorden en toen wist ik gewoon een keer een vraag omdat ik dat een keer met aardrijkskunde had geleerd.

Ik heb vooral zin in school om de gezelligheid en het contact dat je



hebt, zoals de klas die heeft een leuke sfeer! De kinderen zijn ook heel aardig en het is ook niet zo stil in de klas. We hebben echt een toffe klas!! Er worden ook wel grapjes gemaakt en gekletst .

Stel je voor dat je bijvoorbeeld helemaal geen vrienden hebt en je helemaal niet veilig voelt op school.

Dat je elke pauze maar een beetje alleen staat! Dan heb je helemaal geen zin om naar school te gaan.

Dat is wel het belangrijkste dat je je fijn voelt op school en in de klas , als je daar plezier in hebt is het natuurlijk ook veel leuker!

Groetjes Dian Melenhorst, 2G1



Veel is anders op school

Op school gedraag je je vaak anders en doe je je beter voor dan je bent. Thuis kan je jezelf zijn, op school mag je namelijk niet onderuit liggen met een dikke pyjama aan en een zak chips erbij. Op school moet je namelijk leren en je hoofd erbij houden, daar kan je niet zomaar wegdromen. Ik heb een vriendin die soms pruiken naar school draagt wat ik zelf prima vind. Ik vind het zelfs wel grappig en iets speciaals hebben, maar veel mensen vinden dit raar en belachelijk, want waarom zou je met

een pruik naar school komen? Zelf zou ik nooit een pruik naar school willen dragen, maar dat is mijn keuze en iedereen zou dat moeten respecteren. Het lijkt normaal om een spijkerbroek en een T-shirt naar school te dragen, maar als iedereen gewend was om een pruik naar school te dragen was het heel gewoon. Veel kinderen spreken haar dan ook aan en vragen, wanneer ze weer haar pruiken zal opzetten. Ik geloof niet dat dit allemaal uit nieuwsgierigheid is maar ook uit plagerij.

Anders wordt vaak gebaseerd op hoe je eruit ziet: je hebt een piercing, je draagt lelijke kleren en je wordt al uitgescholden of raar aangekeken. Dit gebeurt triest genoeg nog heel vaak op scholen. Nog steeds wordt er gepest om uiterlijk of om anders zijn dan de rest. Heel veel kinderen durven op school niet zichzelf te zijn, want dan worden ze waarschijnlijk toch gepest of wil niemand bevriend met je zijn. Het is juist stoer als je anders durft te zijn.

Leraren verschillen: de ene is saai de ander leuk de ander grappig, de ander weer gemeen. Zo vond ik dat 1 van mijn vorige leraren een onrechtvaardige en gemene man. Je snapte vaak niks van zijn uitleg. Daar liet hij je dan weer een project overmaken waar je geluk moest hebben met je groep. Sommige leraren zijn echt niet te geloven zo liet een leraar het mij aan een vriendin uitleggen omdat ik voor dat hoofdstuk een 10 en een 8,9 had gehaald, terwijl hij het eigenlijk zelf zou moeten uitleggen (natuurlijk snapte ik het). Ik heb ook aardige leraren hoor, sommige grappig, de ander medelevend en behulpzaam. Ik



heb een erg grappige leraar, die zijn lessen op een heel andere manier geeft dan de meesten maar dat maakt de lessen wel een stuk leuker en schokkender.

Vorig jaar vond ik dat vak namelijk helemaal niet leuk, maar nu is het al een stuk leuker geworden alleen door een andere leraar. Op school leer je dingen die je nooit uit jezelf zou opzoeken, maar toch handig kunnen zijn voor je algemene kennis.

Leraren behandelen je je vaak anders als je een meisje of jongen bent. Jongens zijn vaak sterker en meisjes vaak slimmer. Dit zie je vaak ook wel terugkomen bij wat de leraren van je verwachten. Bij gym moet je als jongen de sprint harder lopen om een voldoende te halen terwijl de meisjes iets lager hoeven te halen voor hetzelfde cijfer.

Op school is het gewoon anders en dat is maar goed ook, want als het overal hetzelfde is maakt het ook helemaal niet uit waar je bent, het is toch overal hetzelfde. Ik vind school prima in sommige dingen maar er kan ook een heel hoop veranderd worden bijvoorbeeld het gepest en sommige leraren.

Eva van der kolk W2G1 ☺

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8

Binnenkort starten we met de voorbereiding op het Heilig Vormsel, welke op **12 april 2015** zal worden toegediend in de St.Josephkerk door mgr. Th.Hoogenboom, hulpbisschop en vicaris generaal.

Als uw zoon/dochter leerling is van groep acht van een van de basisscholen in onze parochie en/of staat ingeschreven als parochiaan nodigen wij hem/haar uit om aan de voorbereiding deel te nemen.

Op **maandag 20 oktober** is er een ouderavond in de parochiezaal van de Ariënsgedachteniskerk om 19.30 uur waar u als ouder(s)/verzorger(s) en uw kinderen verdere informatie kunt ontvangen. Ook als u of uw kind twijfelt, bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven via het formulier dat uw kind via school ontvangt bij **Ben Tenbergen**, e-mail: j.tenbergen@kpnmail.nl

Namens de werkgroep leden
Ria Everink, Lisette Janssen, Erna Perik, Ben Tenbergen,
Pastor Ingrid Schraven

Liefde in het klein

Vader moeder

allochtoon

twee kinderen

twee kleine meisjes

hun jasjes worden

zorgzaam liefdevol

dichtgeknoopt op

dit winderige hoekje

van het kale plein

precies hetzelfde

deden mijn ouders

vast en zeker

zo'n zeventig jaar geleden

bij mijn zusje en bij mij

liefde in het klein

is van altijd en overal – Oeke Kruythof



Kroniek

Gedoopt

Behorend tot de H.Jacobuskerk:

21 september: Somtochi Michelle (18-05-2014) dochter van Emeka en Ngozi Ohazulike.



Behorend tot de Verrijzeniskerk:

31 augustus: Jayda-Fay (7-10-2013) dochter van Erik Vuurboom en Ashley Christy Kuipers.

Behorend tot de H.Geest-Mariakerk:

14 september: Chiem Johannes Sergio (14-03-2014) zoon van Marjolein Veger en Vincent Croce.

Gehuwd

Behorend tot de Ariënsgedachteniskerk

Op **19 september** zijn gehuwd Daniëlle Johanna Hendrika Rolevink en Roy Roelof Hessels, van Diemenstraat 39.

Overleden

Ariënsgedachteniskerk

21 augustus: Wilhelmine Maria Catharina (Riki) Krake-Delsink, weduwe van Johannes Franciscus Krake op de leeftijd van 79 jaar. Ze woonde aan de Menadostraat 4.

2 september: Theodora Maria (Thea) Krake-van Veen, weduwe van Gerhardus Johannes Ambrosius Krake op de leeftijd van 84 jaar. Ze woonde Gerard Terborghplein 15.

6 september: Berendina Gerharda Cecilia (Diny) de Pooter-Wildenborg, weduwe van Michiel de Pooter op de leeftijd van 85 jaar. Ze woonde Veenstraat 94.



H. Geest-Mariakerk

27 augustus: Jozephina Hendrika Huijsman-Beckmans op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde aan de Mekkelholtsweg 125/231.

St.Jan-H.Michaëlkerk

10 september: Mieke Wiggers-Beckers, echtgenote van Bennie Wiggers op de leeftijd van 71 jaar. Ze woonde Dr. Lovinkstraat 36.

17 september: Annie Mulder-ter Veen op de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde aan de Peter ter Winkelstraat 3.





De **H** is van Herder
die op de schaapjes past
Eén schaapje liep steeds verder
Hij vond hem, blij verrast.

De **E** is van Eva
Leefde blij in het paradijs
Met paddenstoelen, bloemen en vlinders
En 's winters lag er ijs

De **R** is van Rust
Dromen over Noach en het schip
hij reisde met gezin en met dieren
van tijger tot kip

De **F** is van Feesten
met zingen, trommels en fluit
en dansen in de weide
en tekenen op 'n ruit

De **S** is van Samen
Je kunt het niet alleen
God kun je altijd vragen
Voor vrienden om je heen

De **T** lijkt op een kruisje
door het kruis moest Jezus gaan
en wil je wel geloven
dat hij is OPGESTAAN

herfst



h E|frink (red)





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Donderdagavond om 18.15 uur

Ite Missa est!

Met deze formulering kondigt diaken Paul van Blijswijk het einde van de Mis aan. Het einde van de Jacobuskerk als Eucharistisch Centrum. Het is volbracht.....

Zondag 31 augustus, kwart voor 12

Onze laatste Eucharistieviering als Eucharistisch Centrum van de parochie zit erop. We hebben letterlijk alles uit de kast gehaald. Eind juni is het Jacobusteam begonnen met de voorbereidingen. Om nog een keer voluit te kunnen vieren, zoals pastoor Monninkhof het ons volgens zijn instructie "Een feest om te vieren" heeft bijgebracht. En een feest was het. Met medewerking van twee koren: zanggroep Hymnus en het Binnenstads Jongerenkoor. Daarom mocht deze viering ook een tikje langer duren.....

Viering "oude stijl"

Op voorspraak van de koster is voor deze gelegenheid gekozen voor een viering "oude stijl". Zoals u in het uitgebreide interview in TC Tubantia met Joop van der Woning hebt kunnen lezen, is de Jacobuskerk een bolwerk van historische objecten en kunst. Uit de prachtige kazuifels die in de kasten hangen werden voor de drie voorgangers (Pastoor Monnink-



hof, pastor Kortstee en diaken Van Blijswijk) goude gele exemplaren uit de 19^e eeuw, voorzien van edelstenen gekozen. De vier kosters droegen lange, zwarte rokken met witte superplies en alle vijf acolieten droegen warm rood met witte superplies. Deze zijn in de weken voorafgaand aan de viering door Ans



met naald en draad passend gemaakt. Een hele klus!

Afscheid en een nieuw begin...

Dat is de titel die op de voorkant van het misboekje staat. We sluiten een prachtige periode af, waarin veel is opgebouwd. Het kerkbezoek naam gaandeweg toe, we zijn trots op de vieringen die we met elkaar hebben mogen voorbereiden en uitvoeren. Hoe nu verder.....

Wat verandert er?

Ten eerste de aanvangstijd van de vieringen: **die gaat naar 11 uur**. Op de eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistieviering, die een internationaal karakter zal dragen. Dat betekent dat een deel van de viering, bijvoorbeeld de preek en/of enkele voorbeden in een andere taal worden gedaan.

Op de tweede en vierde zondag van de maand is er een woord- en

communieviering, waarbij er, zoals de titel aangeeft veel aandacht voor het Woord maar ook voor de Communie zal zijn.

Wat verandert niet?

Onze inzet en inspiratie om er mooie en warme vieringen van te maken. De koffie en thee en het gezellig samen-zijn in het parochiehuis na de vieringen. Daarom hopen wij dat ook uw enthousiasme voor onze kerk niet verandert. En bent u ook in de toekomst namens ons allemaal

van harte welkom in de mooie Jacobuskerk!

Angelus gebedsvieringen



“Komt allen tot Mij, die uitgeput zijn en onder lasten gebukt gaat. Ik zal u rust en verlichting schenken.”

Dit is het thema van de Angelus gebedsvieringen, die met ingang van september iedere laatste zaterdag van de maand plaatsvinden in de Jacobuskerk. Deze korte vieringen beginnen direct na het luiden van het Angelusklokje om 12 uur 's middags, iedereen die behoefte heeft aan een schuilplaats en een moment van bezinning is van harte welkom! In het gebed wordt speciale aandacht geschonken aan zieken en tijdens de viering is er ruimte om een kaarsje op te steken.



Allerzielen viering op zondag 2 november



Op zondag 2 november is het Allerzielen. Wij gedenken dan onze dierbare overledenen. De viering wordt voorge-

gaan door pastoor André Monninkhof en het Binnenstads Jongerenkoor tekent voor de muzikale invulling.

Sinds september 2013 zijn door de dood uit ons midden en uit onze geloofsgemeenschap weggenomen:

28 december	Henk Vermijs	85 jaar
2 maart	Gerhard Poorthuis	83 jaar
28 mei	Els Bakker-Heijnemans	86 jaar
3 juli	Trees van Osch	83 jaar
5 augustus	Diny Wientjes-Fhij	97 jaar
12 augustus	Henk van Hest	78 jaar
17 augustus	Tonny Spin-Mulder	87 jaar
18 augustus	Mary Gellings-van den Broek	87 jaar
19 augustus	Gerda van de Pol	40 jaar

“En telkens weer, gaat het verhaal over die Ene, die met je gaat Een Reisgenoot, die tranen droogt niet voor altijd, maar altijd weer.....”

Concertagenda Jacobuskerk najaar 2014



26 oktober	15.30	Gloria van Vivaldi door de Petra Singers
2 november	15.30	Mariavesper Monteverdi door kamerkoor Canteklaer
7 november	20.00	Nova et Vetera in Gregorio door Vocaal Ensemble Exicon en Schola
6 december	20.30	Misa Criolla door Huygens Vocaal Ensemble
7 december	15.00	Merry Christmas Choir and Orchestra
13 december	17.00	Vier koren kerstconcert door kamerkoor Canteklaer en anderen
20 december	16.30	Volkskerstzang
21 december	20.00	Kerstvoorstelling Herman van Veen (zie www.wilminktheater.nl)

Kaartverkoop voor alle bovenstaande concerten via de koren zelf of bij de ingang van de kerk



Open Monumentendagen 2014

Ook dit jaar was onze St. Jacobus kerk tijdens het Open Monumentenweekend een ware publiekstrekker voor Enschede. Mensen uit diverse landen bezochten onze kerk en lieten zich door de gidsen uitgebreid informeren.

Vele kostbaarheden werden aan het publiek getoond, wat zeer op prijs werd gesteld. Ook Kapelaan De Hosson van de Jacobuskerk kreeg bijzondere aandacht, hij werd 70 jaar geleden vermoord. Dit viel samen met de herdenking van Market Garden, waarbij vele parachutisten omkwamen.

Honderden bezoekers konden in de kerk genieten van de bundels zonnestrallen, die door de glas-in-lood ramen en de wierook prachtige mystieke plaatjes opleverden.



Ook voor bezoekers die voor rust, een gebed en het opsteken van een kaarsje kwamen, was deze openstelling erg waardevol. Al met al mochten wij 1400 bezoekers ontvangen. Dank aan onze kerkgidsen, die al deze mensen een mooie ochtend of middag hebben bezorgd.

Joop van der Woning

Honderd jonge kinderen in de Jacobuskerk



Op maandag 15 september stond de Jacobuskerk een hele ochtend in de volle belangstelling van ca. honderd kinderen van 4 t/m 9 jaar van de Freinet school de Bothoven.

Heel veel vragen hadden ze al voorbereid: over dopen, over Jezus, wat is geloven, over de priester, wat is godsdienst, wie is God en hoe ziet hij er uit, over zingen in de kerk, over doodgaan, waarom mensen toch ongelukkig zijn, over is er ook feest in de kerk, kom je in de hemel en nog vele vele vragen die kinderen bezighouden.

Het was aandoenlijk om te zien hoe deze kinderen de Jacobuskerk beleefden, ze bleven maar vragen op mij afvuren. Van de vele rondleidingen die ik in de loop der jaren heb mogen verzorgen, was dit een van de hoogtepunten die ik zeker niet had willen missen. Een hele mooie en bijzondere ervaring! Kinderen, leerkrachten en begeleiders: hartelijk bedankt voor deze inspirerende ochtend!

Joop van der Woning





St. Jozef

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken
in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de
maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

Van mens tot mens

Het is al weer een maand geleden dat de prachtig gerestaureerde Jozefkerk feestelijk werd heropend. Met ingang van 7 september werd de Jozefkerk eucharistisch centrum. Na alle feestelijkheden en belangstelling nu weer met beide benen op de grond. Dat betekent met elkaar wennen aan de nieuwe situatie. Er voor gaan. Gelukkig maar, we staan er niet alleen voor. Nieuwe vrijwilligers dienen zich aan om het team van koster te komen versterken. Ze zijn bereid elkaar in te werken om het gebouw en de verschillende taken goed te leren kennen. De groep collec-



tanten wordt uitgebreid. En er heeft zich ook al een nieuwe lector aangemeld. Misdienaars en acolieten zijn bereid te komen. Koren uit de hele stad zijn inzetbaar. Dat is geweldig. Dat doet goed. Daarnaast worden mensen gevraagd voor de locatieraad uit geheel Enschede Noord om zoveel mogelijk alle geledingen en alle wijken te vertegenwoordigen. Nieuwe gezichten, meer handen, samen bouwen aan gemeenschap. Niet alleen liturgisch maar ook op het gebied van de catechese en van de diaconie.

Een stad als Enschede schreeuwt om diaconie, zou je kunnen zeggen. Er is veel te doen geweest om het bovengemiddelde werkloosheidscijfer dat naar buiten kwam. Met daarbij de vraag om hulp waaraan niet kon worden voldaan. Er werden onorthodoxe maatregelen voorgesteld, die nu gelukkig van de baan zijn.

De onuitgesproken boodschap is dan wel: zoek het zelf maar uit. Los het maar op in je eigen kring. Maar wat als je geen eigen kring meer hebt? Bij wie of wat kun je dan aankloppen? Bij maatschappelijk werk? Bij de Wonne? Afhankelijk van je situatie vragen om een plekje voor de nacht. Vragen om koffie, om thee, een broodje, soms een warme maaltijd. Gelukkig, de voedselbank is er ook nog met de vele vrijwilligers en gulle gevers.

De mensen van de Caritas die in stilte hun werk doen. Humanitas onder dak biedt hulp. Het leger des Heils en ga zo maar door. Het valt niet te ontkennen: aan de ene kant is er welvaart, aan de andere kant groeit de groep van mensen die hulp nodig hebben. Hoe zal het gaan als onze participatiemaatschappij volop in werking treedt? Allereerst wordt uit gegaan van zelfredzaamheid. Maar wat als de zelfredzaamheid toch niet zo optimaal blijkt te zijn. Dan komt

al snel de vraag om mantelzorg om de hoek kijken. Kan de eigen kring daarin voorzien? Dat lukt niet altijd. Wat dan? Is er een vorm van aanvullende hulp? Durven we onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid te tonen? Dat is geen gemakkelijke weg. Dat vraagt om oog en oor voor de mens naast ons. Laten we als geloofsgemeenschap onze bezoekgroepen in ere houden, ontmoetingen na de vieringen, open huis in de parochiecentra en andere ontmoetingspunten in de wijk.

Laten we de Bijbelverhalen er op na lezen die ons inspireren om te werken aan een leefbare wijk, een leefbare stad, waarbij we omzien naar elkaar. Matteus zegt het in hst 25, 40 als volgt: "Ik verzeker jullie, al wat je een van deze minste broeders van mij hebt gedaan, heb je mij gedaan." Met Huub Oosterhuis: Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg -en water stroomt voor allen.

Namens pastoraatgroep en de locatieraad,

Lies van Veldhoven

Afronding restauratie

Gedeputeerde Hester Maij droeg bij de afronding van de restauratie van de Sint Jozefkerk op 6 september het gedicht 'Ode aan Jozef' voor.

Het is een gedicht van Hilbrand Rozema, geschreven voor de dichtbundel *SCHRIFTGEDICHTEN. Poëzie bij het kerkelijk jaar* (2013):



ODE AAN JOZEF

Hier staat het nog maar eens!
In gebeitelde woorden, eeuwenoud.
De vader van Jezus was een man
uit één stuk. Een timmerman.
Hij zwijgt de hele bijbel lang.

Hij is Maria's stille geluk.
Toen zijn vrouw ermee kwam,
met wat haar overvleugeld had,
of beter: Wie, ging hij zwijgend
zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.

Gouden vent. Karakter van eikenhout.
Nooit verliet hij zijn gezin.
Jozef was geen prater, maar
een luisteraar. Een monument
van een vent. De schutspatroon

van alle noeste zwijgers
en doeners. Immanuël! Voor nu
blijft onbekend, wat Jozef zoal zei.
Maar Maria hoefde niets te vragen.
Jozef wàs de trouw. Jozef bleef erbij.

Foto's ter gelegenheid van de viering op 7 september



*Alle foto's zijn gemaakt door
Secil Arda*





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

Buiten de openingstijden voor uitvaarten:

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes

431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432

432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter in deze Pelgrim.

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk.

Het is weer begonnen

God, wat zitten we vol... Een huis vol spullen, een agenda vol taken. We vullen onze dagen door van het één naar het ander te rennen. En als we even stilstaan, vullen we de stilte met het lawaai van radio of TV. En dan merken we opeens hoe weinig ruimte



er is. Dan zouden we zo graag wat meer aandacht hebben voor wat er echt toedoet. Help ons in deze dagen wat rust te scheppen. Open te staan voor wat U ons te zeggen heeft. Geef dat uw vrede doordringt in ons leven. Dat we ons er door laten inspireren in een wereld vol onvrede. Help ons om niet alles vol te plannen, maar ruimte in te bouwen. Ruimte voor anderen, voor onszelf en voor U.

Wat kies ik vandaag

Goede God,
wat kies ik vandaag om de dag mee te beginnen?

Ga ik bidden

of begin ik eerst met stofzuigen.

Ga ik achter mijn computer zitten
of lees ik eerst de bijbel.

Laat ik mij zegenen

of stel ik dat maar even uit.

Doe ik de deur van mijn balkon open
en laat ik frisse lucht toe in mijn huis
of open ik de deur van mijn hart
om U tot mij te laten spreken.

Ga ik de krant halen uit de brievenbus
met de kans dat ik een van de burenspreek

of spreek ik eerst met de belangrijkste
persoon in mijn leven

U goede God

Help mij om niet alleen in de vroege
morgen, maar de hele dag
goede keuzes te maken;

met U de dag te beginnen, te beleven
en te eindigen.

Daarom begin ik deze dag met een
vraag aan U:

Heer help mij vandaag om te leven
vanuit uw zorg en liefde voor mij,

en help mij dat te laten zien aan wie
ik ook maar tegen zal komen.

In Jezus naam.

Bij bovenstaande tekst vond ik dit
mooie gebed van Jeanne van Hal.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*

Overledenen

Er kwam een kennisgeving dat mevr.
Rouhof is overleden, bij de uitvaart is
de kerk niet betrokken geweest.

Trees Rouhof-Geerts,

weduwe van Wim Rouhof.

Geboren 12-09-1930 en overleden
31-08-2014.

Ze woonde in het Lindenhof.

Allerzielen

Op zondag 2 november a.s. wordt in
onze kerk weer de jaarlijkse Aller-
zielen viering gehouden.

In deze gebedsviering zal pastor
Ingrid Schraven voorgaan samen met
de werkgroep Avondwake.

De viering begint om 19.00 uur.

Na de viering is er de mogelijkheid
een kop koffie of thee te drinken in
de grote vergaderzaal.

Wij hopen te ook u te mogen
begroeten en wensen allen een
inspirerende viering toe.

Namens de werkgroep Avondwake





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
Mail: stpaulusparochie@home.nl
Maandag 09.30 - 11.00 uur
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Voor een overzicht van de vieringen in het weekend: *zie roosteroverzicht weekendvieringen achter in het boekje.*

Stille aanbidding H. Pauluskapel

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor.
Info via secretariaat.



Vervoer naar St. Jozefkerk

Indien er geen H. mis is in de H. Pauluskerk en u wilt vervoer naar de St. Jozefkerk of St. Jacobuskerk om de H. mis bij te wonen. Bel of schrijft gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten. Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Oktoberlof

Iedere dinsdag in de maand oktober is er om 19.00 uur in de H. Pauluskapel oktoberlof.



Op *dinsdag 28 oktober* om 19.00 uur zal er een plechtige slotlof in de H. Pauluskerk zijn waar *pastoor Willy Rekveld* zal voorgaan. Het damesherenkoor van H. Paulus zal het lof muzikaal ondersteunen.

We nodigen iedereen van de parochie Enschede van harte uit om mee te bidden.

Vanwege de sluiting van de H. Pauluskerk (als het decreet is afgegeven) zal dit het laatste lof zijn in de H. Pauluskerk.



Allerzielen

Op zondag 2 november om 9.30 uur is het Allerzielen, tijdens de H. mis zullen de gedachteniskruisjes worden uitgereikt aan de nabestaanden van de mensen die in 2014 zijn overleden.

Dhr. Willy van Alstede
(9.6.1936 - 3.10.2013)

Dhr. Henny Aarnink
(24.4.1947 - 8.4.2014)

Mw. Agnes v.d. Brug - Kruse
(6.7.1925 - 12.6.2014)

Dhr. Carel ter Beek
(21.6.1934 - 23.6.2014)

Mw. Huberta Rechnitz
(1946 - 2014)



Een speciale oproep aan alle parochianen van de H. Paulus om naar deze viering te gaan, het zal de laatste Allerzielen viering zijn in de H. Pauluskerk.

NIEUWS LOCATIERAAD

SLOTVIERING H. mis

Als per 1 februari 2015 de H. Pauluskerk wordt onttrokken aan de eredienst zal er op zondag 4 januari 2014 om 9.30 uur een plechtige H. mis zijn

in de H. Pauluskerk. Meer informatie over de slotviering volgt.

Vragen over sluiting H. Pauluskerk

Heeft u vragen omtrent het sluiten van de H. Pauluskerk en het aansluiten bij de nieuwe gemeenschap Noord in de St. Jozefkerk, neem dan gerust contact op met locatiesecretariaat of de leden van de pastoraatgroep en locatieraad of de diaken Paul van Blijswijk. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en indien nodig te begeleiden.

EXTRA OPROEP

Namens de pastoraatgroep van de huidige locatie H. Paulus, vragen we aan de parochianen die zich willen inzetten voor de nieuwe gemeenschap Noord, om zich op te geven voor de nieuw te vormen pastoraatgroep en locatieraad van de gemeenschap Noord. Ook kunt u natuurlijk als vrijwilliger opgeven voor koster, lector, acoliet, misdienaar, koffieschenken etc. voor de nieuwe gemeenschap Noord.

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de H. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. En 2 x per maand op zaterdagochtend is er kindercatechese.

Voor meer info: 06 - 16018086





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkebalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 23 okt. '14**

(Periode: 16 nov. t/m 21dec. 2014)

Webmaster: Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

Uit de muzikale hoek!

OP TOON

Omdat in de Mariakerk voorlopig geen vieringen zijn gepland op zaterdagavond en wij toch graag willen zingen, gaan we dat doen in de Jacobus in Lonneker. *Wij zijn heel blij dat wij hier van harte welkom zijn en vieringen mogen verzorgen met onze liederen.* Wilt u graag nog eens komen luisteren, wij zingen de volgende data in Lonneker: **Zat. 15 nov. 19.00 u. Wo. 24 dec. 19.00 u.** (kerst/nacht) Verder nog: **zat. 18 okt. om 17.00 u.** in de St. Jozef en **25 dec. 11.00 u.** in de Jacobuskerk in Enschede.

► Wij zien u graag!

Gerardus Majella

bedevaart Overdinkel

Op **zondag 19 oktober 2014** zal in Overdinkel de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Ter voorbereiding is er op **vrij. 10 okt. om 19.00 u. een plechtig Lof** in de Gerardus Majella kerk, waarbij de noveen tot de H. Gerardus begint.

► Op 16, 17 en 18 okt. elke avond om 19.00 uur is er een Gerardusviering.

► Op zo. 19 okt. vertrekt om 10.30 uur de sacramentsprocessie van de kerk naar het park voor de plechtige eucharistieviering met aansluitend de processie en het Sluitingslof eveneens in het Processiepark.

► **Verdere info:** parochiecentrum Gerardus Majellakerk op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Tel. 053-5381304. e-mail:

gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Hier kunt u ook intenties opgeven.

Bedevaartgroep Overdinkel



ALLERZIELEN 2014

Wij herdenken hen die van ons zijn heengegaan.



Margaretha Anna Maria Kraanen-van Bebber	29-09-2013	86 jaar
Aaltje Buitink-de Rijk	03-10-2013	91 jaar
Johanna Maria Oonk-Egberink	04-10-2013	79 jaar
Kazimier Berent	06-11-2013	75 jaar
Johannes Alphonsus Maria Stijntjes	22-11-2013	87 jaar
Theodorus Gerhardus Veger	01-01-2014	78 jaar
Stefan Karpati	10-01-2014	84 jaar
Agnes Henria Vercruyssen	16-01-2014	90 jaar
Gerhardus Johannes Bernardus Wagelaar	24-01-2014	79 jaar
Johannes Arend Jan Hendrik Bunte	13-01-2014	63 jaar
Maria Catharina Geetruida Heurman-Sistermans	15-02-2014	84 jaar
Paula Catharina Gerarda Maria Oomes-Bauwens	04-04-2014	86 jaar
Johannes Bernardus Wessels	23-04-2014	79 jaar
Theodorus Augustinus Kemperink	08-06-2014	82 jaar
Anna Aleida Theresia van Os-ten Buuren	09-06-2014	81 jaar
Maria Antonia Kroeze-van Alstede	19-06-2014	87 jaar
Cornelis Gerardus Bakker	14-07-2014	82 jaar
Josephina Hendrika Huijsman-Beckmans	27-08-2014	85 jaar

HET GEMENGD KOOR *ging een dagje uit.*

Om precies half negen reden we met onbekende bestemming in oostelijke richting; de zoveelste *'tocht der verrassingen'* was begonnen. Onder een dicht grijs wolkendek dat wel, maar geen regen dus; niet mopperen. Na een klein stukje autobahn kwamen we al gauw op een binnenweg en reden parallel aan het Emskanaal door een mooi, groen natuurgebied afgewisseld met links en rechts rijk begroeide maisvelden. Omdat het nog te vroeg was voor de 'Kaffee und Kuchen' eerst een omwegje naar slot Surenburg.

Slot Surenburg bleek een klein kasteel, gesloten en niet toegankelijk voor publiek maar wel een bezienswaardig stukje 'Oude Adel'. Je

verwacht koetswerk met paarden en koetsier op de bok met zweep voor de ingang, maar gewone moderne auto's ontsierde het oude nostalgische bouwwerk. Maar.. tóch mooi! Vanwege de zeer smalle weg was het een probleem om de bus weer in de goede richting te zetten. Onder 'toevallig' toezien oog van de politie lukte dat perfect. Op naar de koffie! In de bijgebouwen van het verlaten klooster Gravenhorst, stond de koffie al klaar. Met een (nogal fors) stuk taart kon óók de eerste honger worden gestild. De Klosterkirche St. Bernhard van het oude klooster was helaas gesloten maar de Calvarieberg in de oude kloostertuin was zeker de moeite waard. Alles was echt een omweg waard! Na de koffie was een koorlid zoek, maar die werd al gauw op de Calvarieberg teruggevonden en kon



de rit worden voortgezet. Osnabrück bleek de bestemming van de 'tocht der verrassingen'!

Jan Hendrikse die ons, als altijd voortdurend op de hoogte hield, gaf 'voor de vuist weg' een inleiding over de problemen bij de vredesbesprekingen ten tijde van de dertigjarige oorlog, de tachtigjarige oorlog en de Westfaalse Vrede die in Osnabrück en afwisselend, ook in Munster werden gevoerd waarbij ook het Heilige Roomse Rijk een toontje lager moest gaan zingen. Over de Hasetorwall langs de Hasemauer kwamen we het oude centrum van Osnabrück binnen. Op de Große Domsfreiheit was een parkeerplekje voor de bus en konden meegebrachte lunchpakketjes met smaak worden verslonden. Daarna werd het tijd om de akoestiek van de Domkerk te testen. Met een viertal liederen: Laudate van Taizé, Herr Deine Guhte, Ave Maria van Arcadel en Domine Salvan-fac én de orgelklanken van het door Gerard bespeelde pijporgel, werden de weinige toeristische kerkgangers, bijzonder verrast. Veel tijd om even te genieten van de eeuwenoude imposante Domkerk was er op dat moment niet want de Nederlands sprekende gids, mevrouw Rölker stond al klaar voor een rondleiding langs bezienswaardigheden in de oude binnenstad. Kerken, torens van de voormalige stadsmuur, de oude markt met zijn prachtige trapgevelhuizen en ook de Westfaalse Vrede kwamen aan bod. Alles gaf een indrukwekkend beeld van het historische Osnabrück. Niet iedereen maakte gebruik van de rondleiding, sommige gingen liever winkelen of 'pikten' een terrasje. Tegen

vier uur, tijd om Osnabrück te verlaten. Onderweg naar Drilander om te dineren was er nog een stop op een parkeerplaats voor een drankje in de 'openlucht' en om te oefenen voor een liedjesfestival ná het diner. Na het goed verzorgde diner werden dan ook een zevental creaties ten gehore gebracht die door een deskundige, jury: de chauffeur van de bus en zijn vrouw, werden beoordeeld.

Twee creaties vielen bijzonder op. De op dinsdag en op zaterdag geboren artiesten kregen de handjes van een ieder op elkaar. Genietend ook van de heerlijk temerige accordeonklanken van Jan Hendrikse, het mondorgel van Henk Richters én een ijstoetje, maakte het festival tot een supergezellig feest! De winnaars van het festival mochten, onder laaiend applaus, het later in de bus nog eens over doen.

Voorzitster Riet Spanjers bedankte het organiserende RTL-team met één woord: "kanniebeter".

Piet Gieske

ECOK Oratoriumkoor

Op *vrijdag 14 november 2014* voert ECOK Oratoriumkoor in het muziekcentrum Die Schöpfung - The genesis of paradise - uit van Joseph Haydn. De wijze waarop Haydn het licht uit de woorden van God liet ontstaan, is fenomenaal.

► **Info:** www.ecok.nl

Viering in de Mariakerk, ja of nee?

Kijk op de website: katholiekenschede.nl en klik op: Mariakerk.

► Zolang de Mariakerk functioneert is de site:... tot uw dienst!





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur: *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze Pelgrim.

Vrijwilliger van het jaar

In deze geloofsgemeenschap hebben we veel vrijwilligers en daar zijn we heel erg blij mee. Zonder vrijwilligers en betrokken mensen, kan een geloofsgemeenschap niet in stand blijven. We willen dan ook heel graag onze vrijwilligers af en toe in het zonnetje zetten.



Daarvoor hebben we vorig jaar het fenomeen; vrijwilliger van het jaar ingesteld. De koster, dhr. Workel is toen officieel de eerste vrijwilliger van het jaar geweest.

Het is niet zo moeilijk om iemand te kiezen, het moeilijke is, dat veel mensen die ook vrijwilliger zijn, niet gekozen worden. Want laten we wel wezen; iedere vrijwilliger wordt zeer gewaardeerd.

Toch hebben we dit jaar ook een keuze gemaakt voor de vrijwilliger van het jaar. Dit keer is de keuze gevallen op Hedwig Borkens.

Hedwiche, is iedere maand weer heel druk om te zorgen dat iedereen de Pelgrim krijgt.

Dat gaat ver, want niet alleen zorgt ze dat al de Pelgrims hier in de locatie komen, ze brengt ze ook op woensdag mee naar de repetitie van het koor. Zodat de leden, die ook wijkcontactpersoon zijn, hun pakje Pelgrims al vast mee kunnen nemen.

Dan zit ze op donderdag op de pastorie zodat de anderen het daar op kunnen halen. En... als iemand niet komt of een keer niet kan



rondbrengen, zorgt ze ook dat die boekjes toch bezorgd worden. Wat er vaak op neer komt, dat ze ze zelf rondbrengt.

Daarom: Hedwich Borkens, vrijwilliger van het jaar en onze **Hartelijke Dank** voor je inzet.

Locatieraad en Pastoraatgroep

Een bloemetje en koffiedrinken

Elders in deze Pelgrim kunt u lezen dat de komende tijd (tot Kerstmis) er om de andere week in onze St. Jankerk een kerkdienst zal zijn. Vaak is dat op zondag. We zijn gewend dat er dan een bloemetje is voor een mede-parochiaan die het (even) moeilijk heeft. Hier is veel waardering voor.

Na de kerkdienst drinken we dan samen koffie in het zaaltje naast de kerk. Ook dat wordt steeds meer op prijs gesteld, veel mensen vinden het een fijn begin van de zondag.

Op zaterdag waren er geen koffie en geen bloemen.

Nu we wat minder kerkdiensten hebben, zou de pastoraatgroep en de locatie het fijn vinden om iedere keer bloemen te geven en de gelegenheid tot koffiedrinken.

En, hoewel de meeste diensten op zondag zijn, is er op zaterdag 25 oktober een dienst met All Together. Wij hebben hen gevraagd om dan voor alle kerkgangers koffie te zetten.

Op zaterdag 22 november is er om **18.00 uur** (!!) een kerkdienst, maar dan is het Caeciliafeest en is de koffie alleen voor de zangers.

De andere diensten kunnen we, zoals we gewend zijn, zorgen voor een bloemetje en koffiedrinken.

Als u iemand weet, waarvan u denkt dat hij of zij een bloemetje goed kan gebruiken, horen we het graag. Dat kan bij Paul Pikkemaat, tel.: 053-4770478, paul.pikkemaat@gmail.com

*Namens de Pastoraatgroep,
Tiny Hannink*

Ouderen en kerk

Op **22 oktober** is er weer de traditionele bustocht.

Zie voor informatie het vorig nummer van Pelgrim of neem contact op met het secretariaat.



Het bestuur

Overleden

Op **10 september** overleed **Mieke Wiggers-Beckers**, 71 jaar oud. Zij woonde met haar man Bennie en 2 zoons aan de Dr. Lovinkstraat. Een vrouw die van veel contacten hield en een hechte club vriendinnen had. In de parochie was ze wijkcontactpersoon, totdat 5 jaar geleden haar gezondheid dit niet langer toeliet. We wensen haar familie veel sterkte met dit verlies.

Carla Berbée, pastoraal werker



Overledenen 2013-2014

Ton ten Velde	28 -11 - 2013
Johan Weustink	1 - 1 - 2014
Johan Davina	9 - 1 - 2014
Kiki Veendijk	28 - 1 - 2014
Sheila Adjiebak	29 - 1 - 2014
Annie Olthof - Ganzeboom\	14 - 2 - 2014
Sientje Smid - Teders	12 - 3 - 2014
Pauly Spekle - Slebos	17 - 3 - 2014
Marianne Koiter	13 - 4 - 2014
Mieke van der Bles - Doodkorte	30 - 4 - 2014
Siebe Bruning	3 - 5 - 2014
Johan Hietbrink	13 - 5 - 2014
Andre Heitbrink	10 - 6 - 2014
Jo Eidhof - Jacobs	19 - 6 - 2014
Theo Hagemeier	5 - 7 - 2014
Paul, Shuba en Kaela Goes	17 - 7 - 2014
Ria Schabbink - Hesse	21 - 7 - 2014
August Mombarg	25 - 7 - 2014
Wie Giok Santoso -Go	8 - 8 - 2014
Yeiliomar Dorand	10 - 8 - 2014
Mieke Wiggers - Beckers	10 - 9 - 2014
Annie Mulder ter Veen	17 - 9 - 2014



Oecumenische gespreksgroep

Dinsdag 14 oktober in de pastorie van de St. Jan-H. Michaëlkerk, Haaksbergerstraat 253, aanvang 14.00 uur.

Zie artikel op pagina 10 van dit nummer van Pelgrim.

Voor informatie kunt u ook bellen met Wil Brouwer 053-4315626 of Lisette Janssen 053-4305988.

Hopelijk tot ziens, Lisette Janssen

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 16 oktober eucharistie

Donderdag 23 oktober protestant

Donderdag 30 oktober

Leger des Heils

Donderdag 6 november eucharistie

Donderdag 13 november protestant

Donderdag 20 november eucharistie

Hatteler

Woensdag 15 oktober WoCo

Woensdag 19 november protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 10 september hebben we als locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer vergaderd.

Dit keer zonder Ingrid Schraven. Tot voor kort onze aandachtspastor maar door de gewijzigde taakverdeling binnen het pastoresteam nu met andere zaken belast. Ingrid, vanaf deze plek bedankt voor je inspanningen in de afgelopen jaren. Het is natuurlijk geen echt afscheid want binnen het parochieverband komen we elkaar uiteraard regelmatig tegen.

De vergadering dan. De nadruk ligt in deze maanden op de samenwerking van de Ariënsgedachtenis (AG) en de St. Jan/H. Michaël (SJM) met onze kerk (VK). We hebben een eerste plezierige bijeenkomst gehad in juni. Daar hebben we een aantal acties afgesproken voor vervolgoverleg. Op 1 oktober komen de voorzitters/verteenwoordigers van de koren van de drie kerken bij elkaar om te praten over samenwerking. We hopen dat we hier alvast wat stapjes kunnen zetten naar nadere samenwerking.

Een ander groot aandachtspunt is het nieuwe vieringenrooster. De VK is met haar eucharistievieringen geschoven van de zondagochtend naar de zaterdagavond. Het aantal bezoekers van de eerste missen in het nieuwe rooster viel zeker niet tegen. Ik hoop dat het een kwestie van wennen is. In ieder geval houdt de LRV/PGV contact met alle werkgroepen om na te gaan of de verschuiving naar de

zaterdag niet tot problemen leidt. In dat kader hebben een aantal koffiedames aangegeven op zaterdag na de mis niet meer voor de koffie te kunnen/willen zorgen. Daarom hier de oproep aan alle parochianen: zijn er mensen die het leuk vinden om op zaterdagavond na de mis de koffie in de parochiezaal te verzorgen? Meld je dan bij het bestuur of het secretariaat. Alvast hartelijk dank.

Naast de wat grotere zaken als gevolg van het vieringenrooster en het samengaan van drie kerken zijn er natuurlijk nogal wat praktische zaken die aandacht vragen.

Zo moeten er vanuit het oogpunt van brandveiligheid worden geïnvesteerd in brandblussers, vlamdovende afvalbakken en betere opbergbakken voor brandbaar spul (kaarsen).

De Actie Kerkbalans komt eraan maar er zijn nog de nodige vragen over de nieuwe (?) gang van zaken.

Er zijn een aantal nieuwe vrijwilligers die op korte of iets langere termijn willen helpen in de kerk.

We krijgen voortdurend collecteaanvragen voor onze toch al zo volle collectekalender.

Kortom genoeg te doen, maar de samenvoeging van AG, SJM en VK geniet even prioriteit.

Graag tot de volgende keer
Wim Lieven



Dameskoor op stap



Rond 10.30 uur op woensdag 17 september, vertrok het nagevoeg voltallige dameskoor in schitterend weer voor een uitstapje

naar een kaasboerderij in Deurningen. Verdeeld over 10 auto's reden we naar de koffie, met voor deze keer diverse kaasjes voor bij de koffie. Heerlijk!

Een videofilm liet zien hoe het zo gekomen is, sinds het begin in 1985. Een van de medewerkers liet ons een deel van het bedrijf zien: de koeien, computer gestuurd gevoerd en gemolken, en het proces van melk naar kaas. Heel enthousiast ging ze in op allerlei vragen.

Aan de uitgebreide lunch kwamen de tongen pas goed los. Zelfs werd nog een snel gemaakte canon gezongen. Als verrassend besluit kreeg ieder een pakketje met enkele producten uit de winkel. Tegen half vier was iedereen weer in Enschede. Met een fijne herinnering aan dit uitstapje, waarbij je elkaar weer eens in andere omstandigheden ontmoet.

Dank aan de organisatie:
Joke en Agnes

Loslaten

Avondviering in de Verrijzeniskerk,
vrijdag 10 oktober, 18.50 uur



De eerste avondviering van de Vrijplaats heeft als thema: Loslaten. Bij je geboorte ben je op de wereld gekomen om te gaan, zodra je bent losgemaakt of losgelaten.

Een mens van de weg gaat zijn eigen levensweg, te midden van mensen die je weer overeind helpen als je struikelt

Er is een tijd van loslaten en een tijd van vasthouden.

Loslaten geeft vaak pijn en verdriet; je bent meer ingesteld op vasthouden van het vertrouwde. Dit gaat je hele leven door; soms kies je er zelf voor, soms ben je min of meer gedwongen: als je kinderen uitvliegen, als je zonder werk raakt, als je relatie anders verloopt dan je had gehoopt, als je ouder wordt, als je maatschappelijke contacten minder worden, als je je eigen huis moet verlaten, als je steeds meer zorg nodig hebt, als je zowel lichamelijk als geestelijk steeds meer van jezelf kwijt raakt. als een van je geliefden sterft; als je je eigen leven moet los laten. En als je na teleurstellende of verdrietige ervaringen afscheid wilt nemen van een situatie waarin je je niet meer thuis voelt, zoals sommigen in deze tijd de kerk ervaren.



Je ervaart er vaak geen nabijheid meer, terwijl de kerk wel de wijsheid en vooral de enige waarheid in pacht meent te hebben. Bovendien heeft de geloofsinhoud aan zeggingskracht ingeboet, en is je godsbeeld veranderd. Je kunt je niet meer vinden in de kerk waarmee je bent opgegroeid, nu mensen opnieuw stil en monddood worden gemaakt, en waar vooral mensen er te weinig toe doen. Ook dit afscheid laat een leegte na. Die ruimte is misschien wel opnieuw in te richten met een zoekend en tastend vertrouwen dat je niet alleen bent en dat je wordt gedragen en als je valt wordt gevangen als op adelaarsvleugels.

Vanuit dat vertrouwen komen we op **vrijdag 10 oktober, 18.50 uur** in de avondviering bij elkaar in de Verrijzeniskerk.
U bent van harte welkom.

**Allerzielenviering in de
Verrijzeniskerk
zondag 2 november, 19.00 uur**



Wij komen dan samen om de overledenen te gedenken.

In de herfsttijd laat de natuur het leven ogenschijnlijk los. In grijze mist en met een laagstaande zon, ga je op weg naar de begraafplaats, urnenveld of urnenmuur, of je zoekt de stilte op van het Buursermeertje of het Witteveen.

Verdrietig en weemoedig zoek je ook elkaar op. Je zoekt steun en troost bij elkaar. Vanuit verdriet ben je zelf ook steun voor anderen. Herinneringen,

woorden, gebaren en gewoonten, haar/zijn naam zeggen en nog eens, brengen je geliefde overledene nog dichterbij.

Op deze momenten lijken hemel en aarde elkaar soms te raken en dan ervaar je misschien dat je mens bent voor de eeuwigheid; soms, voor even

Dood en leven horen bij elkaar als twee evenwaardige en onafscheidelijke delen van ons bestaan. En in feite is alles teveel wat je zegt over dood en overlijden.

Je weet eigenlijk niets van die andere kant van de dood.

Van zoekende, tastende en niet-wetende woorden over dood en wat daarna, maak je al gauw woorden die vast zijn en tot regel of zelfs voorschrift worden. Laat dus stilte maar je woorden zijn.

Als stilte je omgeeft, komt het voorbije opnieuw helder in je geest. Je mag dan ervaren dat je geliefde overledene steeds dichtbij je is, ook al is hun beeld verstild.

Met liederen, gebeden, en woorden uit het boek, met praten en stil zijn, met het noemen van namen en met het aansteken van lichtjes, gedenken wij.

Met vertrouwen gaan we verder op onze levensweg, en wij bouwen verder aan hun verhaal van die stad, waar plaats is voor vriend en vreemde, en brood genoeg.

De opbrengst van de collecte tijdens deze viering, is voor De Wonne!

Brengt u de gedenkkaars of een kaars die u wel eens brandt voor uw overledene, mee naar de kerk. (ook de



kaars van jaren geleden!), om die in de kerk aan te steken, samen met anderen. U kunt uw gedenken mede vorm geven door een bloem of tak, zo mogelijk uit eigen tuin of bloembak mee te brengen. Vooraan in de kerk staat een grote vaas voor onze bloemengroet aan de overledenen.

Koffie

Op zondag 31 augustus was de viering voor het laatst om 11.00 uur. Zoals u ongetwijfeld weet hebben we vanaf 1 september elke zaterdag om 19.00 uur een eucharistieviering en elke tweede en vierde zondag van de maand een gebedsviering. Omdat het toch een beetje een afscheid van een tijdperk was, had de locatieraad/pastoraatsgroep gezorgd voor broodjes bij de koffie en dat werd zeker gewaardeerd.



Onze koffiedames, die sinds jaar en dag ruim voor de viering al begonnen met koffiezetten, iedereen met liefde het warme vocht inschonken en na afloop zorgden dat de schone kopjes weer in de kast kwamen, hebben aangegeven dat niet meer te kunnen doen op de zaterdagavond. Het wordt te veel en te laat op de avond. Het is

bijna half tien voordat de deur gesloten kan worden. We zoeken dus nieuwe mensen die deze tijden geen bezwaar vinden. En hoe meer mensen we hebben, hoe minder vaak u aan de beurt bent...

Onze dank aan de koffiedames is groot, gelukkig blijven ze bij de zondagse viering nog wel betrokken.

Curus Iconen schilderen in de Verrijzeniskerk



Iconen schilderen is een weg van meditatie en stilte. Een weg, die je zelf gaat van aarde naar hemel, van donker naar licht. Stap voor stap wordt de boeiende wereld van de iconen dichterbij gebracht, door informatie in woord en beeld en vooral door zelf te doen. Het geheim van de iconen schuilt echter niet in het feit dat ze ‘gelijken’ op het afgebeelde, meestal een Bijbelse gebeurtenis of een beeld van een heilige, maar ze doen in de mens het ‘zelf-icoon zijn’ ontwaken, waardoor de kosmische mens geboren wordt. Daarom heet het ook in feite Icoon schrijven.

Tijdens de cursus gaat u zelf een icoon schilderen op oude wijze. De



techniek die gehanteerd wordt, is de temperatechniek. Deze techniek is ongeveer 1500 jaar oud. Vóór de uitvinding van de olieverf werd tempera veel gebruikt voor schilderijen en het verluchten van manuscripten. Iconen worden traditiegetrouw nog steeds met tempera geschilderd. De meest gebruikte tempera is de eitempera. De technieken zijn aan oude, strenge voorschriften gebonden, neergelegd in een geheimcode en kunnen niet los gezien worden van de traditie van waaruit de icoon is voortgekomen.

Voor degenen die voor het eerst een icoon gaan schilderen, is er een keuze uit vijf voorbeelden die tijdens de cursus geschilderd kunnen gaan worden.

De cursisten zullen het volgende gaan doen:

Het overbrengen van de tekening met de carbontechniek;

Opbrengen van het bladgoud;

Het maken van ei-temperaverf;

Het maken van de contourverf;

Het trekken van contourlijnen;

De icoon wordt voor de eerste keer geschilderd met ei-temperaverf waaraan natuurlijke aardepigmenten zijn toegevoegd;

Het maken van de Carnatieverf en de verf voor de mantelpartijen;

Het lichter maken van de verf door middel van de eenvoudige reflex;

Nu wordt de icoon voor de tweede keer geschilderd (in het licht gezet), nu in de natuurlijke hemelpigmenten, pigmenten van boven en op de aarde.

Op de penselen na, zijn alle materialen voor het maken van de Iconen bij de prijs inbegrepen.

De penselen zijn tijdens de cursus te koop en kosten per set van drie € 10,-

De cursus wordt op **maandag** gegeven. Bij voldoende deelname 's middags van 13.30-16.15 uur en/of 's avonds van 19.00-21.45 uur.

De prijs van de cursus (excl. Penselen) voor 10 lessen van twee en een half uur is € 160,-

Opgave kan per e-mail naar: St.josef.iconen.atelier@gmail.com en vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Opgave kan ook telefonisch bij de cursusleider Jos Bentert 06-22908707.

We hopen medio oktober te kunnen starten.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl.

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

12 oktober

Jes. 25, 6-10

Filip. 4, 12-14.19-20

Mt. 22, 1-14

19 oktober

Jes. 45, 1-6

1 Tes. 1, 1-5

Mt. 22, 15-21

26 oktober

Ex. 22, 20-26

1 Tes. 1, 5-10

Mt. 22, 34-40

1 november

Apok. 7, 2-14

1 Joh. 3, 1-3

Mt. 5, 1-12

2 november

Job 19, 1-27

Rom. 14, 7-12

Joh. 17, 24-26

9 november

Ez. 47, 1-12

1 Kor. 3, 9-17

Joh. 2, 13-22

16 november

Spreuk. 31, 10-31

1 Tes. 5, 1-6

Mt. 25, 14-30

Het leven is liefde,
het levenszout is werk,
het levenszoet is poëzie,
en levenswater het geloof

Anna Jamesson (1794-1860)

God er is zoveel
onvrede in mij.
Ben ik dan toch
door alle rijkdom
en welvaart
mijn te VREDenheid verloren?
Bron: Mediapastoraat RKK/KRO



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het rooster.

WEEKEND 11/12 oktober, 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan	B.Engelbertink
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Gebedsvier.	Ariënskoor Parochiekoor Verrijzenis	H. Kronenberg Werkgroep

WEEKEND 18/19 oktober, 29^e zondag door het jaar Collecte Missiezondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gebedsvier. Eucharistie	Op Toon Gem.koor H.Geest-Maria	Werkgroep H. Kronenberg
Ariënsgebedachtis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Internat.mis Eucharistie	Hymnus	A. Kortterik
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co		I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H. Antonissen

WEEKEND 25/26 oktober, 30^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinus- koor Boekelo	W. Rekveld
St.Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée + werkgroep geb.viering
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola Enschede	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Oec.viering	Par.koor Verr. Kinderkoor	W. Rekveld werkgroep



ZATERDAG 1 NOVEMBER, Allerheiligen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Eucharistie	BJK	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

ZONDAG 2 NOVEMBER, Allerzielen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Kronenberg + werkgroep
Ariënsgedachtenis	Zo. 19.00 u	Geb.viering	Ariënskoor	I. Schraven + werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Zo. 19.00 u	Geb.viering	Gem.koor St. Jan	C. Berbée + werkgroep
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Internat. mis Eucharistie	BJK	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he koor H. Paulus	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Zo. 19.00 u	Gebedsvier.	Gem.koor H. Geest-Maria	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 19.00 u	Gebedsvier.	Dameskoor Verrijzenis	Werkgroep

VRIJDAG 7 NOVEMBER, H. Willibrord

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Vr. 09.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof

WEEKEND 8/9 november, St.Jan van Lateranen Collecte voor de Oecumene

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	All Together	B.Engelbertink
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	I. Schraven
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H.Geest-Maria	I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	H.Kronenberg
	Zo. 10.00 u	Gebedsvier.	Samenzang	Werkgroep

WEEKEND 15/16 november, 33^e zondag door het jaar Jongerencollecte

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Gezinsvier.	Kinderkoor	B. Elferink
	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Rouw- en trouwkw. Joseph	H. Kronenberg



Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	<u>Zo. 10.30 u</u>	Ariënvier.	Gem.koor H.Geest-Maria	Mgr. Hoogenboom + A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co		C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

Internationale missen (in de Engelse taal)

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages.

For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^c +3 ^c internat. 2 ^c + 4 ^c WoCo	Vr. 9.00 uur Do. 18.15 uur
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. .. uur 1 ^c + 3 ^c gebedsdienst	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^c zaterdag en 3 ^c zondag	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur 1 ^c + 3 ^c zondag Eucharistie / WoCo	1 ^c + 3 ^c vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^c + 4 ^c zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^c zondag + 4 ^c zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenber</i>	Za. 19.00 uur Eucharistie en Zo. 10.00 uur, 2 ^c +4 ^c zondag Gebedsviering	Do. 9.30 uur



Verdeeldheid

*Bommen in Syrië
Bommen in India
Bommen in Afghanistan
Bommen overal*

*Honger in Ivoorkust
Honger in Jemen
Honger in Somalië
Honger overal*

*Ruzie
Onenigheid
Verdeeldheid
België, Nederland, Rusland, Japan
Italië, Zweden, Zuid-Afrika, Sudan*

Waar gaat het er nog eerlijk aan toe

Het woord

*Luister mijn zoon, het woord heeft
Zoals jij weet en ik weet
Nog meer waarde dan diamanten
Als je de geschiedenis vraagt naar het woord
Krijg je het antwoord:
Wij gaan dood en het woord sterft nooit*

*Als je mijn droom wilt vervullen
En je hebt het geluk dat anderen van je houden
Zoek dan het woord dat het duister verlicht
Dat maakt jouw leven veel waardevoller
Dan woorden in je huis te accepteren
Die het willen verwoesten*

Uit: Woorden van hoop, een toekomst voor Syrië. Fouad Haidar

NalatenschaapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschaapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschaapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht. E-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.

En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede.

www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – *voorheen Pastoraat na Ramp.*

Secretariaat:

Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

23 oktober	13 november
20 november	11 december
29 december	15 januari 2015

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)

E-mail:

centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse-linge situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum

Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.

Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.

Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 8, oktober 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

Adres: Nieuwe Schoolweg 2

7514 CG Enschede

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske

Mevr. A. Tenbergen

Mevr. L. Oude Egberink

Hr. en Mevr. van Kerckhoven

Mevr. C. Oostdam

Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-

Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter

Hr. T. Oude Elferink, penningmeester

Mevr. T. Schaap, secretaris,

aandachtsgebied communicatie

Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied

gebouwen

Mevr. D. Oude Elberink,

aandachtsgebied personeel

Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepetje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepetje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

