

Herfst en Allerzielen

Jaargang 3, nr. 8, 10 oktober 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Nieuw Pastoraal Team	3
Voortgang, beleid en visie van het bestuur inzake kerksluiting	4
Oproep	8
Lourdes in de ogen van Ruud en Samer	9
Bijeen rond leven en verlies	10
Allerhande: voedselbank	14
Jeugd en Jongeren	17
Kinderpagina KIEK	18

Locatienieuws

H. Jacobus	19
St. Joseph	23
Ariënsgebedachtenis	26
H. Paulus	30
H. Geest-Maria	34
St. Jan-H. Michaël	37
Verrijzenis des Heren	39

Vieringen	45
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

W. Rekveld, priester

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied
St. Jan-H. Michaël, H. Geest-Maria en St. Joseph
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied
Verrijzenis des Heren, Ariënsgebedachtenis en H. Jacobus
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Een open kerk

Citaat van Paus Franciscus: *“Met een kerk die zich beperkt tot beheersmatig werk in de parochie, die opgesloten leeft in haar eigen gemeenschap, gebeurt hetzelfde als met een persoon die afgesloten is van de buitenwereld: ze kwijnt lichamelijk en geestelijk weg. Of ze wordt aangetast, zoals een afgesloten ruimte waar schimmel en vocht zich spreiden. Met een kerk die zelfgenoegzaam is, gebeurt hetzelfde als met een persoon die alleen met zichzelf bezig is: ze wordt paranoïde en autistisch. Als je de straat op gaat, kan het jou en ieder ander overkomen dat je een ongeluk krijgt. Maar ik heb liever een verongelukte kerk dan een zieke kerk.”*

Dit lange citaat is een spiegel voor ons allen in Enschede nu we in het proces van kerksluiting en hergroepering zitten. We hangen zo graag aan de veiligheid van de muren van onze gebouwen, afgesloten van die rare buitenwereld waar allemaal foute dingen gebeuren.

Binnen is het veilig en hebben we onze eigen regeltjes en vormen en rituelen. Deze Paus schaft de rituelen niet af maar weet dat rituelen niet zonder mensen kunnen en mensen niet zonder rituelen. Dat rituelen er zijn om als mens in de wereld te kunnen werken en gelukkig te zijn. Dat we ons gedragen weten door God door Christus waardoor we niet bang hoeven te zijn voor de wereld.

Maar, zoals de Paus ook schrijft: de herder is niet één schaap kwijt van de honderd, nee er zijn negenenegentig schapen kwijt en er is er één over. Wij als kerk, vrijwilligers, parochianen en pastores kunnen beter de wereld intrekken om mensen te ontmoeten die zich niet meer binnen die muren begeven. Het heeft geen zin om zoveel muren overeind te houden voor dat ene schaap. We zullen dus, als we echt gelovige mensen zijn, andere vormen moeten vinden voor kerkelijke aanwezigheid in de wereld. Daar helpen geen opgesloten eucharistievieringen of woord- en communievieringen.

Ik schreef al: “als we echt gelovige mensen zijn”. Volgens mij is dat echter de vraag waar het om draait. Onze geloofsbeleving hangt voor een deel aan vast aan uitdrukkingen als: “zo zijn we dat gewend” of “zo doen we dat nou eenmaal”, “het lijkt me vanzelfsprekend dat het zo gaat”.

Gekoppeld aan opvoeding en de traditie zoals het in de jaren veertig, vijftig en zestig er aan toe ging. Ik herken dat maar al te goed.

Soms verbaast me de vanzelfsprekendheid en zelfs oppervlakkigheid waarmee we met de liturgie omgaan. De eucharistie is, naast de dienst en het luisterend oor voor onze naaste, de krachtigste presentie van het Goddelijke in onze westerse en gesecculariseerde wereld. Het lijkt wel of we zelf onderschatten welk een spirituele kracht uitgaat van de samenhang tussen de liturgische rituelen en de prak-



tische diaconale activiteiten. De kracht zit niet in het een of het andere maar juist in de samenhang. Dit is wat er zo nodig is in de huidige westerse wereld. Daarvoor is het niet goed ons op te sluiten in de liturgische reglementen maar moeten we de straat op en met mensen een levend geloof ontwikkelen door luisteren en te doen. Vaak gedragen we ons oppervlakkig terwijl we geen oppervlakkige mensen zijn, niemand, in de kerk niet en daarbuiten niet. Alleen kom je daar pas achter als je werkelijk stilstaat bij elkaar. Als je de tijd neemt voor elkaar, als er ruimte is om elkaar werkelijk te ontmoeten. En in een snel pratende wereld waarin alles vlug, vlug moet zou juist de kerk een plaats kunnen worden waarin mensen elkaar werkelijk kunnen ontmoeten, stil kunnen staan bij elkaar, om te luisteren. Stilstaan soms even, zoals op een station of om het met een klassiek woord zoals op een statie. De kerk zou meer staties kunnen creëren, plaatsen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en daarin God kunnen ontmoeten, samen rituele vormen zoeken om de Onnoembare te durven ontmoeten. Niet volgens regeltjes maar in een proces van gelovig zoeken en gelovig worden.

Ik denk door te hebben wat de Paus daarmee bedoelt.

Laten we daar energie in steken.

Jan van den Nieuwendijk, p.w.

Een nieuw pastoraal team, nieuwe gezichten en nieuwe namen

Ik wil mij aan u voorstellen als één de leden van het nieuwe pastorale team. Mijn naam is Bert Huitink, ik



ben geboren en getogen in Lonneker waar ik tot mij 24^e jaar heb gewoond. In 1985 ben ik gehuwd met Irma en sindsdien wonen wij in Tubbergen. Samen hebben we twee kinderen, een zoon van 21 jaar en een dochter van 20 jaar.

Vanaf 2008 ben ik werkzaam als diaken in het pastoraal team van Maria Vlucht. Daarvoor ben ik in mijn eerste benoeming vier jaar werkzaam geweest in de parochie Lumen Christi, Denekamp en omstreken. Voordat ik diaken ben gewijd was ik vele jaren werkzaam in de gezondheidszorg als verpleegkundige, waar ik heb gewerkt in verschillende instellingen, de meeste jaren heb ik doorgebracht in de ouderenzorg. In die jaren dat ik in de gezondheidszorg werkzaam was heb ik mijn roeping ontvangen. De roeping heeft mij destijds doen besluiten om Theologie te gaan studeren om het pastoraat ten dienste te willen zijn, dat doe ik nu inmiddels negen jaar met veel voldoening.

In het nieuwe team zal ik zichtbaar en werkzaam zijn als Diaken, zoals ik dat ook in het vorige team was. Als Diaken wil ik samen met collega's het gezicht van de kerk zijn, en



midden is de samenleving staan. Dat voel ik ook als een roeping voor de Diaken, midden in de samenleving staan, een brugfunctie tussen kerk en samenleving zijn. Daar heb ik door de jaren heen dat ik in het pastoraat werkzaam was inhoud aan gegeven, in de samenleving staan, mensen ten dienste zijn, en een luisterend oor zijn. In de nieuwe situatie, wil ik samen met collega's en vele vrijwilligers hier graag inhoud aan blijven geven. Daarbij diaconie een gezicht geven.

Op dit moment is het niet duidelijk hoe wij dat allemaal gaan doen in het nieuwe team. De tijd zal het uitwijzen. Het nieuwe pastoraal team mag een uitdaging worden voor ons samen! In eerste instantie was het schrikken, één team voor drie parochies, maar het geeft ook weer nieuwe mogelijkheden, we kunnen van elkaar leren, van elkaars talenten gebruik maken.

Dit was een eerste korte kennismaking, in de toekomst hoop ik nog velen te mogen ontmoeten om kennis mee maken, wie meer wil weten van mij, spreek mij aan en vraag wat je nog wilt weten.

*Vriendelijke Groeten,
Diaken Bert Huitink*

Voortgang, beleid en visie van het bestuur inzake kerksluiting

Tijdens de eerste hoorzittingen met locaties, waarvan de kerkgebouwen in het voorgenomen besluit op de nominatie staan aan de eredienst

onttrokken te worden, werd vanuit de 'zaal' begrijpelijkerwijs en terecht gevraagd naar uitleg over de gang van zaken en het beleid, zowel tot nu toe als in de toekomst en naar het meer inzichtelijk maken van de visie die aan het voorstel ten grondslag ligt. Ik zal hieronder proberen een en ander nog eens nader toe te lichten.

Verantwoordelijkheden.

Uitgangspunt is en blijft bij de besluitvorming over de toekomst van de kerkgebouwen dat het beleid onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuur, zij het dat het bestuur zich daarbij nadrukkelijk laat leiden door wat het pastoresteam in deze adviseert. Die scheiding heeft alles te maken met het gegeven dat het bestuur gaat over facilitaire zaken (gebouwen, personeel, communicatie en financiën) en dat het pastoresteam eindverantwoordelijk is voor alles wat met het pastoraat (pastoresteam, liturgie, diaconie, opbouw en jongerenwerk) te maken heeft. Overigens hebben bestuur en pastoresteam in de aanloop naar het voorgenomen besluit veelvuldig en indringend met elkaar overlegd.

Redenen om tot kerksluiting over te gaan.

De vraag of er kerkgebouwen in Enschede gesloten moeten worden was niet nieuw. Vanwege de parochiële fusie van 2010 was beantwoording van de vraag enige tijd uitgesteld, maar medio 2012 werd hij opnieuw opgepikt. De aanleidingen om met dit vraagstuk aan de slag te gaan waren legio. Een daarvan was de constatering dat er meer geld werd uitgegeven dan er binnenkwam. Dat



betekende dat de parochie als geheel ging interen op vermogen en dat is iets wat je niet al te lang kan en moet doen. Juist omdat het parochiebestuur geld beheert dat niet van het bestuur zelf is, maar van de gemeenschap, voelde het bestuur hier een grote verantwoordelijkheid. De oorzaken van de financiële problemen waren niet moeilijk te achterhalen: minder kerkbijdrage, minder inkomsten uit stipendia (zoals trouwpartijen en uitvaarten), minder gelovigen ook, die de diensten bijwoonden en dus minder opbrengsten van plaatsengeld en collectes. En dat terwijl de uitgaven voor het onderhoud van de gebouwen als ook de stookkosten minstens gelijk bleven, terwijl andere kosten, waaronder de afdracht aan het pensioenfonds van de pastores, exorbitant groeiden.

Maar de vraag of het doenlijk was zeven kerkgebouwen in de parochie voor de eredienst te behouden werd ook ingegeven door andere dan financiële problemen, zoals de terugloop van het aantal priesters, pastoraal werkers en vrijwilligers, o.a. door vergrijzing en ontkerkelijking. Dat betekende dat het aantal diensten verminderd moest worden. De parochievergadering van de St. Jacobus de Meerdere-gemeenschap oordeelde echter een jaar geleden dat het veel beter was dat het bestuur vaart ging zetten achter het dossier 'kerksluiting' dan dat tot een drastisch verminderen van vieringen werd overgegaan. Dat laatste beschouwden de vertegenwoordigers van de zeven locaties als demotiverend en dus ongewenst.

Het bestuur kwam daarom medio

2012 tot de slotsom dat in Enschede een aantal kerken aan de eredienst onttrokken moest worden. Daarbij werd aangesloten bij een aan het pastoresteam gevraagd advies. Dat concludeerde dat er voor het uitvoeren van het pastoraal beleid drie kerken nodig waren. Het is niet juist dat er voor sluiting van een kerkgebouw slechts een totaalplaatje voor heel Enschede is gemaakt of dat slechts een enkel motief voor een bepaalde kerk tot het voorgenomen besluit heeft geleid. De motieven om kerken aan de eredienst te onttrekken gelden niet alleen voor alle kerken samen, maar ook voor alle locaties afzonderlijk. Het is de veelheid aan argumenten (die overigens per locaties enigszins van aard en samenstelling kunnen verschillen) die de grondslag vormt voor het gepresenteerde plan.

Inspraak. Het lijkt mij goed hier nog eens te benadrukken dat het bestuur vervolgens een andere weg volgde dan in het bisschoppelijke stappenplan voorgeschreven was en elders in het bisdom gebruikelijk. Volgens de voorschriften diende het bestuur een voorgenomen besluit op te stellen, dat te publiceren en vervolgens in hoorzittingen per locatie te bespreken. In Enschede koos het bestuur voor twee extra consultaties van de gelovigen, dus in de beleidsvoorbereidende fase. Alle zeven locaties werden op even zovele avonden afzonderlijk door het bestuur gehoord. Van die gesprekken werden notulen gemaakt die weer in zeven korte sessies per locatie werden geaccordeerd. Mede op grond van wat het bestuur tijdens deze bijeen-



komsten had gehoord werd een voorgenomen besluit geformuleerd en (op 20 juni 2013 in de Verrijzeniskerk) bekendgemaakt en toegelicht. Die laatste bijeenkomst is in veel parochies het moment waarop de procedure start. Vanaf september 2013 worden er hoorzittingen gehouden voor alle zeven locaties.

Bedoeling van de hoorzittingen. De hoorzittingen, zoals ze zijn voorgescreven in het bisschoppelijk stappenplan, zijn bedoeld om de gelovigen per locatie de gelegenheid te geven vragen te stellen over het voorgenomen besluit en desgewenst kritische kanttekeningen te plaatsen. Bij sommige parochianen bestaat de indruk dat deze bijeenkomsten rituelen zonder betekenis zijn, omdat alles toch al besloten is. Hier zij nog eens nadrukkelijk gezegd: er ligt alleen een *voorgenomen* besluit. De Aartsbisschop heeft nog nergens mee ingestemd; hij heeft slechts aan het bestuur laten weten dat het voorgenomen besluit naar vorm en inhoud voldoet aan de eisen om de procedure te vervolgen. Het bestuur zal vermoedelijk in de tweede helft van november bijeenkomen. Dan zal gekeken worden naar wat er tijdens de hoorzittingen is gezegd en zal ook het pastoresteam opnieuw om advies worden gevraagd. Vervolgens kan het bestuur besluiten het voorgenomen besluit om te zetten in een verzoek aan de Aartsbisschop om een bepaalde kerk aan de eredienst te onttrekken. Zo nodig wordt dat verzoek voor meerdere kerken herhaald.

Als tijdens een hoorzitting door de aanwezigen steekhoudende argumen-

ten worden geformuleerd om het voorgenomen besluit te wijzigen of als er betere alternatieven worden gepresenteerd dan is het bestuur principieel bereid deze zeer ernstig te overwegen en eventueel over te nemen. Uiteindelijk wil het bestuur een plaatje dat voor de toekomst van katholiek Enschede het beste is.

Decreet en beroepsmogelijkheden. Als het bestuur de bisschop verzoekt een kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken dan zal dit mogelijk – na afwikkeling van tal van procedures, waarover in een volgende Pelgrim meer - leiden tot een decreet dien-aangaande van de bisschop. Op het moment dat het decreet afkomt krijgen belanghebbenden tien ‘nuttige dagen’ de tijd om hiertegen bij dezelfde bisschop in beroep te gaan. In tweede instantie kan men nog in beroep gaan bij de Congregatie van de Clerus te Rome. Ook daarover berichten wij later.

Daadwerkelijke sluiting van kerken. Een veel gehoorde vraag is: als onze kerk in het rijtje van aan de eredienst te onttrekken gebouwen blijft staan, wanneer gaat de kerk dan echt dicht? Tijdens de bijeenkomst in de Verrijzeniskerk op 20 juni 2013 is 1 september 2014 als streefdatum genoemd om een definitief besluit rond te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat er op die datum ook al daadwerkelijk een kerk gesloten wordt. In de huidige, economisch slechte tijden zal het niet eenvoudig zijn kerkgebouwen een nieuwe bestemming te geven of te verkopen. Als er concrete en haalbare plannen zijn voor een



bepaald kerkgebouw en/of als overeenstemming met een toekomstige eigenaar in zicht komt, dan kan aan de bisschop worden gevraagd de kerk per decreet aan de eredienst te onttrekken. Het bestuur is niet voornemens kerken aan de eredienst te onttrekken, vervolgens te sluiten en met hekken te omheinen. Zolang een kerk geen andere bestemming heeft gekregen, zal het gebouw worden onderhouden en blijft hij in gebruik, zij het mogelijk op een (veel) bescheidener schaal.

Toekomstige organisatiestructuur en organigram. Inmiddels heeft het bestuur zich ook gebogen over de toekomstige organisatiestructuur.

Deze gedachten zijn verwerkt in een beleidsstuk met bijbehorend organigram dat parochianen bij hun locatieraad of (digitaal) bij het parochieel dienstencentrum kunnen opvragen. Het plan zal in de parochievergadering van eind november worden besproken.

Visie achter het voorgenomen besluit. Afgezien van de noodzaak tot het sluiten van een viertal kerken (zie hierboven) heeft het bestuur zich bij het formuleren van het voorgenomen besluit laten leiden door een aantal uitgangspunten. Het is bekend dat het aartsbisdom om meerdere redenen fors het mes wil zetten in het aantal kerkgebouwen dat voor de eredienst behouden blijft. Een grote stad als Apeldoorn, met een vergelijkbaar inwoneraantal als Enschede, heeft inmiddels slechts een van de zes kerken behouden. Twee motieven, die voor het bestuur van wezenlijk belang waren, spraken tegen een vergelijk-

bare exercitie in onze stad. Het bestuur wil een zekere, zij het verre van optimale *spreiding* behouden en het bestuur zet zeer nadrukkelijk in op *een rijk en veelvormig aanbod van vieringen*. Indien er slechts een enkele kerk voor de eredienst behouden zou blijven, dan zou dat tevens het eucharistisch centrum zijn. Het aartsbisdom stelt echter tal van, veelal beperkende eisen aan zo'n centrum. Een voorbeeld: er moet elke zondag een eucharistieviering worden gehouden en andersoortige vieringen zijn op dezelfde dag uitgesloten.

Dat er in het eucharistisch centrum bij voorrang en zelfs verplicht eucharistievieringen zijn is te billijken, maar er moet ook ruimte blijven voor vieringen met een ander karakter, niet alleen omdat er een tekort aan priesters is, ook om pastoraal werkers en – zeker niet minder belangrijk – liturgische werkgroepen ‘aan hun trekken te laten komen’. Er zijn bovendien tal van gelovigen die liever een ‘laagkerkelijke’ woco-viering bijwonen met meer aandacht voor het woord en gezang en met meer eigen inbreng van de aanwezigen. En zo'n wens is even legitiem als de voorkeur van anderen voor een meer traditionele, al of niet Latijnse, maar in ieder geval ‘hoogkerkelijke’ eucharistie-viering.

De visie van het bestuur gaat er van uit dat bij al die vieringen mensen bijeen zijn met hetzelfde doel, nl. *“Wij zoeken U als wij samenkomen, hopen dat Gij aanwezig zijn”*. De eerste twee regels van het gelijknamige lied vormden ook de eerste woorden tijdens de recente presentatieviering van het Groot Pastoraal Team in Haaksbergen en zij sluiten



zeer goed aan bij de gedachten van paus Franciscus in zijn recente interview met het blad *La Civiltà Cattolica*, als hij St. Augustinus prijst om zijn houding, nl. die van God zoeken om Hem te vinden en Hem vinden om Hem steeds te zoeken. In hetzelfde vraaggesprek benadrukt paus Franciscus ook dat de Kerk het huis van allen is en niet een klein kapelletje dat slechts een beperkt groepje personen kan omvatten, gericht op doctrines, orthodoxie en een beperkte opvatting van moraliteit. Ik roep het nog maar eens, afsluitend, in herinnering “Eenheid in verscheidenheid” was de slogan, waarmee bestuur en pastoresteam aan de klus van de herschikking van gebouwen begonnen. Wij blijven proberen dat waar te maken.

Guus Berkien,
Vicevoorzitter parochiebestuur

Andere naam voor Liquidatiecommissie

In het vorig nummer van *Pelgrim* berichtten wij over de Liquidatiecommissie. Het bisdom schrijft bij kerksluitingen en/of herbesteding van kerkgebouwen een stappenplan voor. Als onderdeel van dit stappenplan is door het parochiebestuur een *Liquidatiecommissie* opgericht. Het bisdom koos voor deze naam. Wij hanteren hiervoor in het vervolg de naam **Commissie inventarisbeheer**.

Namens de commissie,
Rien Tiehatten, voorzitter

Oproep

Het archief R.K. Enschede is op zoek naar verhalen uit het rijke roomse leven in deze stad.

Wij zoeken met name verhalen en anekdotes over markante pastores en parochianen. Mensen met aparte gewoontes, werkwijzen, enz.

Als voorbeeld zou het volgende kunnen dienen: (ontleend aan Toon Kortooms)

Een collectant was heimelijk verliefd op een kerkbezoekster en liet iedere zondag bij deze dame zijn onbeantwoorde liefde blijken door het belletje onder de klingelbuil te laten rinkelen bij haar plaats, jarenlang.

Of dichter bij huis.

De verhalen over de hond van pastoor Holterman van de Paulusparochie uit de jaren vijftig en zestig. De markante pastoor Hartman van de Mariaparochie.

U hoeft niet te kunnen schrijven.

Schijf het op zoals u het zich herinnert. Wij maken er uiteindelijk wel een verhaal van.

Eventueel kunnen wij ook bij u thuis komen en notities maken.

Reacties (bij voorkeur via de mail, of schriftelijk) graag naar onderstaand adres:

Rien Tiehatten
Beukinkstraat 152
7511 RS Enschede
053-4337559
martiehatten@kpnmail.nl



Lourdes in de ogen van Ruud en Samer

Ruud en Samer, jullie hebben deelgenomen aan de

Twentse bedevaart naar Lourdes. Hoe zijn jullie daar toe gekomen?

Ruud:



Mijn moeder was voor de laatste keer hoteleider en wilde daar graag mijn vader bij hebben. Aangezien hij daar in een rolstoel zou zitten, had hij een vrijwilliger nodig en daar heeft hij mij voor gevraagd. Ik heb meteen “ja” gezegd, want ik wilde ook bij het afscheidsfeestje van mijn moeder zijn.

Samer:

Ik ben gevraagd als vrijwilliger voor een mevrouw in een rolstoel. Aangezien het geloof voor mij steeds belangrijker is en ik benieuwd was naar Lourdes, heb ik toegestemd.

Wat hebben jullie in Lourdes ervaren?

Samer: Het verhaal van Bernadette raakt mij ontzettend. Het was een arm meisje van 14 jaar en zij werd gezien door Maria. God kiest voor een eenvoudig mens! Ook het feit dat zij uit een familie kwam dat in zulke armoedige omstandigheden verkeerde, heeft voor mij een extra dimensie. Het geeft me troost, want het doet mij denken aan mijn familie in Syrië.

Ruud:

Lourdes laat mij ervaren dat je, ondanks de verschillen in nationaliteiten en godsdiensten, elkaar toch begrijpt en eigenlijk één familie bent. Daar heb je geen conflicten. Ik voel in Lourdes ook heel sterk dat je als mens niet alleen bent. Er is bovendien meer begrip en meer respect voor mensen met een handicap dan thuis. Daar worden ze niet “zielig” gevonden, maar worden ze als méns gezien. Zo werd daar Samer ook niet als buitenlander behandeld, maar als méns.

Heeft deze ervaring ook met jouw levensgeschiedenis te maken?

Ja, als slechthorende heb ik eerst op het speciaal onderwijs gezeten, waar ik lotgenoten tegenkwam. Later ben ik naar een reguliere beroepsopleiding gegaan waar ik de enige was met een dergelijke handicap. Op het bedrijf waar ik werk is dit overigens ook zo. Mijn moeder heeft altijd gezegd: “Je bent niet alleen.” Dat dit waar is, heb ik zelf in Lourdes ontdekt. Ik wil dit weer doorgeven aan anderen.

Hoe zou je de ervaring van Lourdes



willen doorgeven hier in Nederland?

Ruud: We moeten stoppen met pesterijen en discriminatie en het kwaad uit de wereld halen.

Laten we gewoon met elkaar omgaan, door oog voor elkaar te hebben, met elkaar te praten, elkaar te troosten en elkaar een schouderklopje te geven.

Samer: In Lourdes voel ik me dichter bij God. Ik voel daar een roeping om iets voor de kerk te betekenen. Toch kreeg ik negatieve reacties toen ik zei dat ik naar dit bedevaartsoord ging. Ik zou wensen dat gelovigen in Nederland geaccepteerd worden.

Ruud en Samer: bedankt voor jullie prachtige verhaal!

Pastor Christianne Saris,
Pastoraal begeleidster van de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) uit Den Bosch.

Met 25 personen waren ze in hotel Irlande waarbij Anny Prieshof voor de laatste keer hotelleidster was.

Lourdes waar aan mensen met weinig geld logies wordt aangeboden, zodat zij het bedevaartsoord ook kunnen bezoeken. Vele vrijwilligers staan daar voor hen klaar om naar hen te luisteren en met hen activiteiten te ondernemen. Mensen bloeien daar helemaal op.

Dit park zou er niet geweest zijn als de priester Jean Rodhain, geen werk had gemaakt van zijn geloof. Hij had van Bernadette begrepen dat de arme mensen kansen moeten krijgen om open te bloeien. Hij is begonnen met het kopen van een stuk grond, dat steeds uitgebreid werd. Er werden vrijwilligers verzameld en zo kwam van het een het ander.

In de eetzaal staat boven een prachtige wandschildering de volgende tekst: "Christus is het uitgedeelde brood". Dat wij ook ons brood met elkaar mogen delen en elkaar op die manier Zijn leven schenken.

Avé!

Pastor Christianne Saris

Geloven met hart en handen..

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, ben ik net terug uit Lourdes. Samen met pastoor Oortman, pastor Roetgerink, zo'n 25 parochianen en vele andere Twentenaren, zijn wij op bedevaart gegaan. Het heeft ons vertrouwen, troost, saamhorigheid, vriendschap en kracht gebracht.

Daarnaast heeft een bezoek aan "Cité Saint Pierre" mij erg aange-grepen. Dit is een prachtig park net buiten

Bijeen rond leven met verlies

Verlies hoort bij het leven zeggen we wel eens. Was het maar zo gemakkelijk als soms zo achteloos wordt opgemerkt! Een verlies kan ons helemaal van ons stuk brengen, we hebben het gevoel dat het leven niet meer wordt zoals het eerder was.

Een levenspartner, een ouder, een kind, broer of zus of goede vriend(in)



verliezen aan de dood kan veel verdriet met zich meebrengen. Maar ook het verlies van werk, van gezondheid, van vertrouwen in het leven is soms hard werken om het hoofd boven water te houden. Het ene moment kan het verlies dragelijk voelen, terwijl een volgend moment gevoelens van verdriet, angst, eenzaamheid of boosheid zich niet laten verjagen.

Het maatschappelijk activeringswerk in Overijssel organiseert in Borne een aantal bijeenkomsten voor mensen die hun verlieservaring willen delen met anderen. Deze kring is bedoeld om met elkaar in alle openheid en vertrouwen te praten over de rouwgevoelens die verlies met zich meebrengt.

In elke bijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over de ervaringen die een ingrijpend verlies met zich mee kunnen brengen. In een deskundig geleide gespreksgroep kunt u vervolgens uw verhaal delen met lotgenoten. Deze gespreksgroep sluit zoveel mogelijk aan bij uw eigen verlieservaring.

De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag: op 15 november 2013, 13 december 2013, 17 januari 2014, 21 februari 2014 en 14 maart 2014 telkens om 14.00 uur in Borne bij de Protestantse gemeente aan de Deldenstraat nr. 76.

Verdere informatie en eventuele aanmelding via www.kcwo.nl en www.promo-overijssel.nl en

telefoonnummer: 074-2504375

(Marijke Kremer)

Deze bijeenkomsten zijn voor alle mensen die te maken hebben met een verlies door overlijden van een dierbaar medemens:

- zoals partner, broer/zus, kind, ouder of vriend,
- of u nu jong bent of oud,
- of het nu kort of lang geleden is.

Aanmelding is niet verplicht maar we stellen het wel op prijs vanwege de indeling van de ervaringsgerichte gespreksgroepen.

Bij aanmelding noteren we uw naam en uw verlieservaring/ thema en als u dat wenst een contactadres per mail of post.

Landelijke Ariëns-herdenking

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **17 november** a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te **Enschede**. Aanvang **10.30 uur**.

Celebranten zullen zijn *kardinaal W.J. Eijk*, aartsbisschop van Utrecht, *pastoor A.G.M. Monnikhof*, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede en *diaken P. van Blijswijk*, als permanent diaken verbonden aan de Pauluskerk te Enschede.

Het thema van de viering is dit jaar



(aan het einde van het Jaar van het Geloof) **“Jaar van het Geloof: hoe verder?”**

Medewerking verlenen het Franciscuskoor uit Haaksbergen, en de Kon. Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend, Het Ariëns-comité

Voor ev. verdere inlichtingen:

dhr. J.N. Hinke, secretaris

Anninksweg 72, 7557 AH Hengelo

Tel.: 074 - 2 42 96 86

Missio Wereldmissiemaand 2013:

GODS WOORD

Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania

Wereldmissiemaand (oktober) heeft dit jaar als thema: **Gods Woord**. In de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania leest men wekelijks het Woord van God en bespreekt men met elkaar hoe dit betrekking heeft op het dagelijkse leven.

Tanzania

In Tanzania wordt het behoren tot een godsdienst niet officieel geregistreerd. Men gaat uit van ongeveer een derde deel christenen, een derde deel moslims en een derde deel aanhangers van traditionele religies.

Er zijn een kleine acht miljoen

katholieken in het land. De kern van het kerkelijke leven vormen de 20.000 Kleine Christelijke Gemeenschappen.

Kleine Christelijke Gemeenschappen

In kleine groepen van zo'n 10 tot 15 gezinnen komen mensen bij elkaar om te bidden, Gods Woord te delen, te praten over hun zorgen en elkaar te helpen. De groepsleden kiezen uit hun midden iemand die leiding geeft. De pastor van de parochie bezoekt de groepen regelmatig. Zo houdt hij contact met de mensen en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.

Samen bidden

Om zes uur 's ochtends komt in Maua in het noorden van Tanzania de Kleine Christelijke Gemeenschap onder leiding van Cyrill bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen.

Cyrill: “In Maua zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. Daarom vragen wij u, voor ons te bidden.”

Steun de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania en geef aan de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie:

www.missio.nl





'Ruimte om te herdenken'

**Inloopmiddag zaterdag
2 november**

Paul Klee

**Kapel Medisch Spectrum Twente,
locatie Ariënsplein 14.00- 17.00 uur**

De vakgroep Geestelijke Zorg van het Medisch Spectrum Twente nodigt allen uit van wie in het afgelopen jaar een dierbare in het ziekenhuis is overleden.

Ruimte om te gedenken is een middag met een open karakter, waarin ruimte wordt geboden om op verschillende manieren vorm te geven aan een moment van herdenken. Er wordt op zijn tijd muziek gemaakt en korte teksten gelezen (om ca. 14.15 uur; 15.30 uur; 16.45 uur). Daartussen is er ruimte om naar eigen keus en tempo stil te staan, te verbeelden, voor licht en bidden en om te verwijlen. Uiteraard is er koffie dan wel thee of limonade en zijn de geestelijk verzorgers aanwezig voor een gesprek.

Ook medewerkers van MST worden van harte uitgenodigd om een moment stil te staan bij ervaringen rond overlijden opgedaan tijdens het werk.



Vakgroep Geestelijke Zorg

Ds. J. Schuitemaker,
Ds. A. Fuhrmann,

Pastor C. Verrips, Ds. E. Koster.

geestelijkezorg@mst.nl

tel. (053) 487 2930

In memoriam Johan Lansink

Op **22 augustus** j.l. overleed in de leeftijd van 80 jaar de heer Johan Lansink. Voor hem was de crematieplichtigheid op 29 augustus in crematorium "Enschede" te Usselo.

Geheel plotseling moesten zijn vrouw, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen afscheid van hem nemen. Zijn sterven kwam abrupt. Dit geeft een heel onwezenlijk gevoel. Je weet niet wat je overkomt. Je kunt het ook niet goed bevatten. Er is verwarring; er is verdriet.

Maar dat is niet het enige. Er zijn ook dankbare herinneringen, die zijn naasten aan hem bewaren. Hij was er voor hen als zijn gezin. Zij waren hem alles. Hij was ook behulpzaam: voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, maar ook voor mensen om hem heen. De lekkernijen, die hij als banketbakker maakte, moesten in de smaak vallen bij de mensen. Ook als beamt bij de PTT stelde hij zijn leven in dienst van mensen om hem heen.

We hebben Johan uit handen gegeven in het vertrouwen, dat hij thuis gekomen mag zijn bij de goede God. De wolken, die op de rouwkaart staan, openen een perspectief op een moment ooit, waarop zij, die hem zo dierbaar waren, en ook wij, die met hen meelevende; hem weer hopen te zien.

Dat hij ruste in vrede.

In memoriam Gerardus Hubertus Lassauw

Op **26 augustus** j.l. overleed in de leeftijd van 86 jaar de heer Gerardus



Hubertus Lassauw. Zijn crematieplechtigheid was op 30 augustus in crematorium “Enschede” te Usselo.

Vlak voor zijn sterven waren we in zorgcentrum “De Posten” samen rond zijn bed. Het was duidelijk dat zijn levenseinde naderde. We hebben toen samen gebeden. Ook heeft de heer Lassauw toen het Sacrament der Zieken mogen ontvangen. Getroost en gesterkt door dit Sacrament is hij vredig ingeslapen.

In de huiskamer bij zijn vrouw thuis zag ik een mooie foto. Op deze foto – gemaakt ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest – staan kinderen en kleinkinderen samen aan de waterkant. Op deze foto zijn zij een heel mooi ‘team’. Deze foto laat heel mooi zien, hoe trots de heer Lassauw was op zijn kinderen en kleinkinderen. Voor hen was hij een beetje hun ‘captain’ – leider en aanvoerder; rots in de branding.

Tijdens de crematieplechtigheid lazen we uit het evangelie, waarin Jezus zegt: *Wat je voor een ander hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.*

Vanuit dit gelovig perspectief van naastenliefde mogen we ook herkennen, wat de heer Lassauw betekende voor zijn kinderen en kleinkinderen: luisterend oor, warm contact, beste maatje en een hele goede vriend. Hiervoor zijn zij hem heel dankbaar. Dat hij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

**Nadat het fundament is gelegd
kan de bouw beginnen**

Allerhande

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Lijst voor de komende weekends:

13 oktober beschuit / crackers / cornflakes

19 oktober zoet beleg op brood

26 oktober blikken / pakjes soep

3 november Ranja / pakjes drinken / chocomel

10 november liga's en andere tussendoorkeuken

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jaarcyclus rondom Wereldvredesvlam in De Wonne

ENSCHEDÉ – Vanaf oktober is er elke laatste donderdag van de maand een bijzondere vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede. Aan deze reeks openbare bijeenkomsten werkt de plaatselijke Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede mee. Sinds maart 2012 brandt in de winter-tuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers komend seizoen mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie



op vrede met elkaar te delen. De eerste ontmoeting is op **donderdagavond 31 oktober** (19.30-20.30 uur). Volgens de initiatiefnemers is er in Enschede (met 145 nationaliteiten) behoefte aan een universele plek voor het ervaren van geloof, hoop en liefde. Ze hopen dat De Wonne, met de aldaar brandende vredesvlam, uitgroeit tot een trefpunt voor mensen uit ondermeer Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme.

De Allerzielenherdenking op de R.K. begraafplaats aan de Gronau-sestraat is op zondag 3 november om 15.00 uur.

Pastoor Monnikhof zal voorgaan en het gemengdekoor St.Jan/H.Michaël zal de zang verzorgen. Bij gunstig weer zal de Koninklijke Leo Harmonie aanwezig zijn voor de instrumentale begeleiding.

*Vrijwilligersgroep
Allerzielenherdenking / Uitvaart-
verzekering Twenthe*

Ouderavond Vormelingen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8, Binnenkort starten we met de voorbereiding op het Heilig Vormsel welke op 11 mei 2014 zal worden toegediend in de H. Jacobuskerk door vicaris R. Cornelissen. Als uw zoon/dochter leerling is van groep acht van een van de basisscholen in onze parochie en/of staat

ingeschreven als parochiaan nodigen wij hem/haar uit om aan de voorbereiding deel te nemen.

Op **maandag 28 oktober** is er een ouderavond waar u als ouder(s) / verzorger(s) en uw kinderen verdere informatie kunt ontvangen. Ook als u of uw kind twijfelt, bent u van harte welkom.

De ouderavond zal voor alle locaties gehouden worden in het parochiecentrum van de **Ariënsgedachtenkerk Hogelandsingel 39 en begint om 19.30 uur**

U kunt zich opgeven via het formulier dat uw kind via school ontvangt bij de leden van de werkgroep of via het secretariaat secretariaat@katholiekenschede.nl

Zoeken naar Zin?

Kom naar de huiskamer met 'Zin'?

In de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk op Stadsveld willen we gaan starten met 2 dagdelen "inloop". Voor iedereen die behoefte heeft aan een goed gesprek, even stil zijn, samen iets zinnigs doen. Getrainde vrijwilligers proberen om met gasten een (groeps)gesprek op te zetten.

Ook gaan we een stilte ruimte inrichten waar u even alleen kunt zitten, eventueel een kaarsje aan kunt steken als daar behoefte aan hebt.

Natuurlijk is er koffie en thee. Mocht u zelf een idee hebben over de onderwerpen waar we over kunnen praten, laat het dan gerust aan ons weten.

De bedoeling van deze "huiskamer met zin" is dat we als kerken



(protestant en rooms-katholiek) in de wijk aanwezig willen zijn en blijven. Dit is een gedeeltelijke vorm van **Padista** = pastoraal-diakonaal-statie. De tijden waarop we open zijn: maandagmiddag 14 uur tot 16 uur, vrijdagmorgen 10 uur tot 12 uur. We starten vanaf maandag 28 oktober. Van harte welkom! Eventuele inlichtingen bij: Ds. Ellen Sonneveld 06-48838079 P.w. Carla Berbée 06- 41252558

Encycliek ‘Lumen Fidei’ te bestellen bij SRKK

Bij het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kan de geautoriseerde vertaling besteld worden van de encycliek *Lumen Fidei* van paus Franciscus. De kosten hiervoor bedragen 15 euro.

Op vrijdag 5 juli 2013 verscheen in Vaticaanstad **de eerste encycliek van paus Franciscus**. De aanzetten voor dit pauselijk schrijven over het geloof als goddelijke deugd, naar de beginwoorden ‘Lumen Fidei’ (licht van het geloof), zijn gegeven door paus Benedictus XVI. De encycliek werd uitgewerkt en voltooid door de huidige paus. Daarmee is de door paus Benedictus XVI gestarte trilogie over de goddelijke deugden compleet: over de liefde (*Deus Caritas Est* uit 2005), over de hoop (*Spe Salvi* uit 2007) en nu dan over het geloof.

In het eerste hoofdstuk ligt de nadruk op de geloofsgeschiedenis in het Oude en Nieuwe Testament. De relatie tussen geloof en waarheid is het centrale thema van hoofdstuk 2.

Die relatie is wezenlijk, wil geloof niet blind zijn en in een illusie uitmonden en wil waarheid niet koud en onpersoonlijk worden. Het belang van de Kerk als de plaats waar het licht van het geloof wordt bewaard en door de tijd wordt doorgegeven, is de focus van het derde hoofdstuk. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt een verband gelegd tussen geloof en het algemeen goed en wordt beargumenteerd hoe het geloof de vrede, de verzoening en het respect voor Gods schepping bevordert.

Bestellen per e-mail: stuur een mail naar bestel@rkk.nl met in het bericht uw naam en volledige adresgegevens. De encycliek is ook per post te bestellen bij het bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda (s.v.p. onder vermelding van uw naam en volledige adresgegevens).

Wilt u de Messiah van Händel zingen samen met Toonkunstkoor Enschede?

Dat kan op zaterdag 9 november 2013. Overdag repeteren van 9.30 – 17.30 uur en nog diezelfde dag om 19.30 uur uitvoeren voor publiek. Een kort tijdsbestek, maar met voldoende enthousiaste “toonkunstenaars” zal het een prachtige dag worden met als afsluiting een mooi concert.

Zowel repetitie als concert vinden plaats in de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede.

Op zaterdag 26 oktober is er voor koor en gastsingers een extra oefendag onder leiding van onze dirigent



Jacco Camphens en vaste pianist Jeroen Hulshof. Deze oefendag vindt plaats in het Bonhoeffercollege aan de Van der Waalslaan 35 in Enschede.

Kiest u ervoor mee te doen op 26 oktober en/of 9 november dan is het noodzakelijk dat u de koorstukken uit de Messiah kent. (Kosten: oefendag € 10,- en meezingdag € 30,-).

Details ontvangt u na aanmelding. Hebt u belangstelling?

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de site.

www.toonkunstenschede.nl

wat de bandleden drijft. En hoe kun je dat mooier doen dan door muziek?

Bandleden:



Lars Gerfen, Lazar Soffner, Walter Szweryn, Maran Gerfen en Tim Tichelaar. Voor meer informatie ga naar: <http://www.thefruits.nl>

Contactpersoon parochie Enschede: Ingrid Schraven (p.w.)

Jeugd en jongeren

THE FRUITS IN ENSCHEDE

Zondag 10 november om 10.30 uur zal de "The Fruits" tijdens de H. mis in de St. Jacobuskerk de liturgie muzikaal ondersteunen.

De band heeft een duidelijke missie. Een persoonlijk getuigenis uitdragen en door de muziek mensen meenemen in aanbidding en lofprijzing. Aan deze missie wordt gestalte gegeven door live-performances op allerlei podia, zoals de parochietour en natuurlijk door het uitbrengen van de muziek op CD. Na het debuutalbum volgde in 2008 de CD 'Alles uit handen'. In november 2011 bracht de band 'Het mooiste wat er is'.

Op deze CD zingt zanger Kees Kraayenoord een duet met Lars; het lied 'Belofte'. In dit lied wordt gezongen: 'Ik wil getuigen van Uw naam. Heel de wereld verblijden met Uw boodschap'. Dat is de kern van

Zegenbede

De Heer is voor je,

om je de juiste weg te wijzen.

De Heer is naast je

om je bij de hand te nemen.

De Heer is achter je

om je in Zijn armen te sluiten en

om je te beschermen tegen gevaar.

De Heer is onder je

om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.

De Heer is in je,

om je te troosten als je verdriet hebt.

De Heer is rondom je,

als een beschermende muur,

wanneer anderen over je heen willen vallen.

De Heer is boven je

om je te zegenen.

De Heer is jou fundament.

Zo zegene God jou vandaag, morgen en in der eeuwigheid.

Margit Kleiker





Stille lunch met God

Op een goede dag besloot een jongetje God een bezoekje te brengen. Hij wist niet precies waar God woonde en het kon wel eens ver zijn, dus hij deed twee blikjes cola en twee chocoladerepen in zijn rugzak. Dan kon hij er even tegen. Welgemoed ging hij op stap.

Na een tijdje lopen kwam hij aan bij het stadspark. Daar zat op een bankje een oude vrouw. Dat zag er uitnodigend uit. Het jongetje besloot ook even te gaan zitten, want hij had best wel dorst. Hij pakte een blikje cola uit zijn rugzak en nam een slok.

Hij merkte dat de oude vrouw geïnteresseerd naar hem keek, greep in zijn rugzak en gaf haar zonder aarzelen zijn tweede blikje.

Dankbaar nam ze een slok.

Van cola krijg je trek, dus al snel nam het jongetje een hap van zijn chocoladereep. Weer keek de oude vrouw belangstellend toe. En weer greep het jongetje in zijn rugzak en gaf de vrouw de andere reep.

Dankbaar beet ze er een stukje van af. Zo at en dronk het tweetal in stilte.

Toen alles op was, deed het jongetje de lege blikjes en de wikkels in zijn rugzak, groette de vrouw in stilte en liep weer terug naar huis. Thuis wachtte zijn moeder hem bezorgd op:

Jongen, waar was je? Ik maakte me zo bezorgd!

Het jongetje antwoordde glunderend en met ogen vol blijdschap:

Ik was in het park. Daar heb ik geluncht met God.

Ondertussen was de oude vrouw ook thuisgekomen bij haar zoon. Deze vroeg verwonderd wat ze gedaan had, want ze straalde uit haar ogen. De vrouw antwoordde:

Het klinkt ongelooflijk, maar in het park heb ik samen met God cola gedronken en een reep chocola gegeten. Wat me nog het meest verbaast is dat God nog zo jong is!

Uit: *De kleren van de yogi*, (en andere verhalen over stilte) verzameld door Wim van der Zwan.

Durf jij te delen met anderen ?
Durf jij diep in je hart te kijken ?
Durf jij eerlijk te zijn ?
Zou jij JESUS herkennen ?
GOD HOUDT VAN JOU..... En JIJ ?





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Gevormd



Op vrijdag 13 september was het eindelijk zover. Tijdens de ochtendviering van 9.00 uur heeft Hetty Mulder het H. Vormsel ontvangen.

In het bijzijn van vele mensen en in het bijzonder haar man Henk, zoon Bart en kleindochter Madelief, werd ze gevormd door Pastoor André Monninkhof.

Een grote verrassing voor haar was dat Johan Rutgers, onze priesterstudent, ook bij deze viering aanwezig kon zijn. Hetty heeft door haar verhaal te vertellen hoe ze tot deze stap is gekomen ons duidelijk gemaakt wat haar bewogen heeft. Het was een zeer indrukwekkend verhaal. Daarna werd ze door de handoplegging en zalving gevormd.

Hetty mag zich nu officieel lid noemen van de Katholieke Kerk.

Wij willen je dan ook van harte hiermee feliciteren.

De Jacobuskerk waar jij je van dag 1 af thuis hebt gevoeld. Door je werk op het secretariaat, de prachtige tek-



sten die je maakt in de kapel en het willen meedenken op verschillende vlakken ben je voor veel parochianen van onze geloofsgemeenschap veel gaan betekenen.

De geloofsgemeenschap van de Jacobuskerk wenst je dan ook alle goeds toe in de Katholieke Kerk, de kerk die vanaf deze dag door je Vormsel officieel je kerk is.

Ans

Open monumentendagen in de Jacobuskerk

Op zaterdag 14 en zondag 15 september was het Open Monumentenweekend. Joop van der Woning tekende voor de organisatie van een gevarieerd programma in de Jacobuskerk die beide dagen van 12 tot 4 uur geopend was voor publiek.

Op zaterdag was o.a. het Martinikoor uit Losser te gast.



Byzantijnse, Engelse en Franse liederen werden gezongen, maar ook bekende vaste gezangen als Pater Noster werden vol overgave gebracht. Daarnaast was er een gitaar ensemble. Joop had samen met zijn team van kerkenwachten een interessante tentoonstelling ingericht met o.a.

kazuifels en historische informatie. Op een scherm werden videofilms gedraaid die Jos Gruyters maakte over de renovatie van de kerk en de bijzondere Jacobusviering van eind juli jl. Het “bioscoopje” zat regelmatig vol! Aan het einde van de dag gaf de teller aan dat er ruim 800 bezoekers waren geweest. Geen slechte score, gezien de af en toe barre weersomstandigheden buiten....

Op zondag hadden we de “jongere koren” in huis: “Op Toon” verzorgde ’s morgens op fraaie wijze de zang tijdens de zeer goed bezochte Eucharistieviering. ’s Middags genoten we van het nieuwe elan van het Binnenstads Jongerenkoor onder leiding van dirigente Marjan Vleming.



Stadsgidsen Hans Lunter en Frits Heyne zorgden voor constante aanvoer van groepen geïnteresseerden. Gijs van Schoonhoven sloot het monumentenweekend af met een schitterend orgelconcert.

Wat opviel was dat er veel gefotografeerd werd in de kerk. Omdat het zondag was? Ja! Het weer deed nu de naam eer aan. Vele bundels zonnestralen zorgden voor een extra bijzondere en warme sfeer



in onze Jacobuskerk. De organisatoren waren meer dan tevreden. Dus: volgend jaar weer!!!

**Maandag 14 oktober a.s.
is er weer Lokaal Beraad, om 20.00
uur in het parochiehuis aan de
Walstraat.**

De verschillende werkgroepen zullen hierbij verslag doen van hun activiteiten en de hoorzitting van 23 oktober zal worden voorbesproken.

23 oktober 19.30 uur parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2.

Hoorzitting over de gevolgen van het besluit kerkgebouwen voor de Jacobuskerk.

Beide bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle belangstellende parochianen!

Terug uit Santiago de Compostella!



In Pelgrim nr. 5 meldden we het vertrek van een aantal Pelgrims, die per fiets op weg gingen van Enschede naar Santiago de Compostella.

Startpunt: Jacobuskerk Enschede.

Onder hen Carla Pleijhuis en Harry ter Huerne. Het eerste stempel op de kaart mochten wij namens de

Jacobuskerk plaatsen. De pelgrims beloofden zich na terugkomst weer te melden om hun verhaal te komen vertellen. Op vrijdag 26 juli jl. werd

er gebeld en tot onze grote verrassing stonden Harry en Carla voor de poort met hun fietsen! Stralend, bruin verbrand en met aanmerkelijk minder profiel op de banden dan toen ze vertrokken. Aan de koffie vertelden ze voluit over hun pelgrimstocht naar Santiago en alle avonturen die ze onderweg beleefd hebben. Wij vroegen Harry en Carla, of er religieuze motieven ten grondslag hadden gelegen aan deze pelgrimstocht. Dat was niet het geval, zeiden ze, beiden zijn net met pensioen en ze wilden op deze manier een nieuwe levensfase inluiden. Vervolgens hebben Harry en Carla ons een uur lang met veel enthousiasme meegenomen in alle bijzondere en spirituele ervaringen die ze onderweg hebben gehad, van stille, afgelegen kerkjes tot ontmoetingen met monniken, gebedsbijeenkomsten met mensen uit allerlei landen, lijntjes met 'boven' op hele bijzondere plaatsen. Wij wisten genoeg, onze vraag was beantwoord. Wij hebben geboeid en met heel veel plezier naar hen geluisterd. En waren o zo trots toen wij ook het laatste stempel op de kaart mochten plaatsen! Bedankt Harry en Carla dat wij een stukje mee mochten gaan op jullie reis!

Hetty Mulder

Huwelijken

*“Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond”*



In het weekend van 20/21 september was het een komen en gaan van bloemen, strikken, koren en musici in onze Jacobuskerk. Maar liefst drie huwelijken werden door pastoor André Monninkhof ingezegend.

Op vrijdag 20 september trouwden: Björn Rikhof en José Winters om 14.00 uur

Rob Hulshof en Mariska Krukkert om 19.00 uur

Op zaterdag 21 september trouwden: Michel Tax en Leonie Koevoets om 19.00 uur

Allen van harte gefeliciteerd!

Allerzielen 2013

De mensen van voorbij
Wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
In woorden en in zinnen
En zijn wij even bij elkaar
op deze dag door het jaar.
De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
Ze zijn met ons verweven

Doop

Op zondag 1 september heeft Sophia-Marjolein Rouweler, dochter van Merle en Martijn Rouweler-Smulders, in de Jacobuskerk het Heilig Doopsel mogen ontvangen van pastoor André Monninkhof.

*“Wie is toch zo vermogend, dat Hij
jou heeft bedacht
En dat door jouw twee ogen, God zelf
ons teglacht, mensenkind..”*

In liefde, in verhalen,
Die wij zo graag herhalen,
In bloemengeuren, in een lied,
Dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij,
Zij worden niet vergeten,
De mensen van voorbij,
Zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
Daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij.

Sinds september 2012 zijn door de dood uit ons midden en uit onze geloofsgemeenschap weggenomen:

9 januari	Mevr. T. Geesing-Tieke	86 jaar
27 januari	Hr. H. Smulders	93 jaar
27 februari	Mevr. J. Engels-Kalthoff	90 jaar
8 maart	Mevr. N. Mekkelholt	87 jaar
21 april	Hr. J.J. Grotapunt	90 jaar
19 mei	Mevr. G.C. Tanke-Arends	90 jaar
27 mei	Hr. A.P. Fiselier	90 jaar
3 juni	Mevr. J.B.J. Dierseluis-Mekkelholt	92 jaar
21 juni	Mevr. G.M. Besselink-Gasthuis	86 jaar
27 juli	Mevr. A.M. Reuvers	97 jaar
30 juli	Dhr. T.J.M. de Rooij	79 jaar





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Omdat er nog steeds sprake is van een voorgenomen besluit bestaat er veel onzekerheid en weten we niet waar we uiteindelijk uit zullen komen. Wij hebben veel vragen en ook wel wensen die we op 9 oktober hopen te bespreken zodat wij in de volgende Pelgrim wat duidelijker kunnen zijn.

-We moeten ons echter wel voorbereiden. Onze locatieraad zal per 1 januari 2014 worden opgeheven. De nieuwe locatieraad van Noord (H.



Paulus, Maria/H. Geest, St. Joseph en H. Jacobus) gaat bestaan uit 12 personen. Elk der toeleverende locaties levert 3 leden.

Wij doen een beroep op u om ons hiermee te helpen, door uzelf kandidaat te stellen en of door ons te wijzen op een mogelijke kandidaat.

-De heren Kamphuis en Weustink zijn gestopt als wijkverdelers en bezorger van Pelgrim. Zij hebben dit jarenlang voor ons gedaan en wij zijn hun veel dank verschuldigd.

Maar dit betekent dus dat we op zoek zijn naar nieuwe bezorgers.

Bezorger voor de omgeving Leliestraat-Papaverstraat

Bezorger voor de omgeving Blijdensteinlaan-Lasondersingel

Bezorger voor de omgeving Voortsweg-Roomweg

Help ons alstublieft.

-Ook een andere oude rot in het vak gaat er na 8 jaar mee stoppen. Hennie oude Wesselink telt iedere woensdag ochtend het collectegeld en werkt het geheel af zodat de penningmeester het naar de bank kan brengen. Hennie wordt 85 jaar en vindt het tijd worden om rustig aan te doen. Hennie hartelijk dank. We gaan jouw accuratesse en betrouwbaarheid missen.

U raadt het al: weer een oproep. Meld u zich a.u.b.

-We zijn begonnen met de woensdagochtend vieringen om 9.30. Het zijn korte, goed verzorgde vieringen. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

-Per 1 november zal Linda ook op de donderdagochtend werkzaam zijn voor het Parochieel Dienstencentrum. Hiermee komt een einde aan haar werkzaamheden voor onze locatie. Gelukkig zullen we haar nog blijven zien en spreken. Maar ook dit is wel weer een gemis. Linda hartelijk dank voor je inzet voor de Sint Joseph mensen. Niets was je teveel.

Je werd ons visite kaartje.

De werkzaamheden en de bezetting zal worden overgenomen door Edith en Rikie.

-Op 30 augustus is, tijdens een drukbezochte en mooie viering, het nieuwe pastoraal team geïnstalleerd. Wij wensen André en zijn collega's veel geluk en succes met hun nieuwe missie.

-Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie-raad,

Jos Marsman, 053-4355320,

jos.marsman1@kpnmail.nl

***Vriendschap verdubbelt vreugde
en halveert smart***



Allerzielen

Gedenken wij allen die ons zijn voorgegaan en die juist op deze dag zo gemist worden.

In het bijzonder willen wij op 2 november a.s. de overledenen gedenken waarvan sinds 2 november 2012 afscheid genomen moest worden.

Wij noemen de volgende namen.

20 oktober	Henk Vos	87 jaar
20 januari	Odette Hinlopen de Bruin	62 jaar
6 februari	Ben Arke	86 jaar
18 maart	Peter ter Braack	62 jaar
25 juli	Dick de Graaf	71 jaar
2 augustus	Ton Leushuis	71 jaar

Huil niet om mij, ik heb mijn doel bereikt

Waar kan een gelovig mens ten slotte beter zijn en

Veiliger geborgen dan in die eeuwigheid

Van vrede, Liefde, God?

In memoriam

Op **13 september** is overleden de heer **Han Visser** echtgenoot van mevrouw Visser-Eekes. Hij werd 68 jaar. Hij woonde aan de Enkeshorst.

Mgr. H. van de Wetering

Op een banier aan de Jacobskerk van Lonneker staat dat de geloofsgemeenschap Heilige Jacobus de Meerdere 175 jaar en het kerkgebouw 100 jaar bestaat. De man die daarin een grote rol in speelde was Mgr. H. van der Wetering. Hij stond ook aan de wieg van o. a. de kerk van Losser en zijn afbeelding staat in de Josephkerk, in de buurt van het Maria-altaar.

John Schiffel

Moederkerk

Er is een prachtig boek verschenen over het Rijke Roomse Leven. Geschreven door Jos Palm onder de titel 'Moederkerk'. Het boek is zeer herkenbaar geschreven vooral voor de babyboomers. Jos Palm beschrijft de ondergang der R.K. zuil, zijn eigen zoektocht langs de nieuwe politiek, zijn flirten met wat toen extreem links heette. Maar hij is op zijn best hoe hij naar zijn moeder kijkt. Een moeder bij wie de kerk een heel bijzondere rol speelde. Voor de jongeren is het boek een humaan document.

Bedankt

Open Monumentendag van dit jaar is weer zeer geslaagd dankzij het vaste team Koos van Zomeren, Gerrie Vaneker, Secil Arda. Ook bedankt Paul Wolbert voor koffie en koekjes.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Feestelijke start project Alfons Ariëns

Op donderdag 19 september werd de
aftrap gegeven voor het project
Alfons Ariëns, dat wordt georgani-
seerd door de Alfonsus- en de dr.
Ariënschool.

Ruim 70 leerkrachten en ook nog
andere belangstellenden kwamen naar



de Jacobuskerk, waar de Leo Harmonie een kort concert verzorgde. Aansluitend werd in het parochiehuis door Mannes Pilon verteld over de betekenis en de activiteiten van het Citypastoraat. De heer Wim Nijhof hield een boeiend betoog over het leven van Alfons Ariëns en de betekenis die hij had voor de stad Enschede en haar arbeiders.

De aanwezigen werden bij binnenkomst in het parochiehuis verrast met taart (zie foto). Een mooie start van een boeiend project!



Ingrid Schraven, p.w.

Ik geef de pen door aan.....



Mijn naam is
Iet Aellerinck-Spekking.

Ben geboren en getogen op 't Hogeland. Op 26 november 1934 ben ik in de Ceramstraat 28 geboren. De jongste in een gezin van 6 kinderen. Ik kan wel zeggen een goed katholiek gezin. Mijn ouders waren erg betrokken bij alles wat de kerk en het geloof aangaan. Toen ik 6 jaar oud was ben ik met mijn ouders, 3 broers en nog 2 zussen verhuisd naar de

Hogelandsingel 66, waar ik nog steeds 73 jaar zelfstandig woon met behulp van mijn dochters, buurtzorg en thuiszorg Mana. In 1959 trouwde ik met Henk Aellerinck. Wij kregen 3 dochters. In 1986 is mijn man overleden. Ik heb altijd veel vrijwilligerswerk gedaan in de Roef op woensdagmiddag voor de jeugd. Donderdag 's avonds geestelijk gehandicapt. Donderdag 's middags de ouderensoos welke door mijn vader Antoon Spekking in 1965 is opgericht. Eerst was ik gastvrouw en na mijn vader voorzitter. Die taak is nu door mijn dochter Laurette overgenomen.

Verder doe ik 19 jaar ziekenbezoekwerk en zing ik met veel plezier al bijna 30 jaar ieder weekend in het Ariënskoor, bezoek donderdag 's morgens en in het weekend de vieringen in onze Ariënsgeachteniskerk en op donderdagmiddag de ouderensoos ook in de kerk.

Ik voel me erg betrokken bij onze parochie en het wel en wee er van. Ik ben dan ook erg teleurgesteld over de sluiting van onze kerk waar ik mijn hele leven heb gekerkt. Het gaat mij na aan het hart! Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier allemaal gedoopt. Ik heb 8 kleinkinderen en binnenkort komt mijn derde achterkleinkind. Zo te zien een rijk en gezegend leven waar ik nog iedere dag van mag genieten.

Ik geef de pen door aan
?????

Iet Aellerinck-Spekking



Oecumenische viering op 22 september 2013

De Doopsgezinde Gemeente, Protestantse Gemeente Enschede, Rooms Katholieke Parochie St. Jacobus de Meerdere Enschede, Syrisch Orthodoxe Gemeenschap en de Vrije Evangelische Gemeente hebben samen op 22 september de Vredesdienst 2013 gevierd met het **thema Act For Peace** in de AriënsGEDachteniskerk met als voorgangers, Pastor I. Schraven, ds J. Zuurmond en ds. C.Borgers en lector A. Kattenpoel. De viering is druk bezocht door gelovigen uit diverse de geloofsgemeenschappen in onze stad. In de overweging werd door ds. C. Borgers stilgestaan bij de oorlog in Syrië. Na de overweging vertelde mevr. Jasmyne van de afd. Vrede voor Syrië over de toestand in Syrië en hoeveel angst zij hebben over de onzekerheid wat hun familieleden moeten doorstaan. Ook was er een beamer opgesteld over dit thema; helaas liet de techniek ons in de steek en kon deze niet gebruikt worden. Na de viering is er gezamenlijk koffie of thee gedronken en kon men van gedachten wisselen in de koffieruimte, iets wat erg op prijs werd gesteld. Ik wil alle mensen, die geholpen hebben deze viering gestalte te geven en de voorgangers, het Ariënskoor o.l.v. Paul Kempers, hartelijk bedanken voor de mooie viering en de muzikale omlijsting. Ik hoop dat er in de toekomst de belangstelling blijft groeien tot een kerk waar eenieder zich thuis voelt.

Miep Pluijmers, Pastoraatgroep

Gedoopt

Op zondag **22 september 2013** werden gedoopt:
Julian Nicolas Hubert (18-01-2011) en Rosanne Madelief Elena Louise (22-04-2013) Leus.
Zoon en dochter van Huub Leus en Marloes Leus Oude Breuil en broertje en zusje van Sebastiaan.

*Dat Julian en Rosanne
als een licht in de wereld zijn
een vuur tussen de mensen
een vonk van Gods Liefde*

Politiekoor Twente

Zaterdag **12 oktober** zal het Politiekoor Twente een concert verzorgen in de AriënsGEDachteniskerk. In dat weekend vindt er een uitwisseling plaats met het Politiekoor van Bochum. Twee mannenkoren die een wisselend programma zullen brengen. Graag nodigen wij u uit. De entree bedraagt € 5.- en het concert begint om 19.30 uur.

Moge de kracht van God
ons geleiden,
moge de macht van God
ons bewaren,
moge de wijsheid van God
ons onderrichten
moge de hand van God
ons beschermen.

(St. Patrick)



Allerzielen 2013

Gedenken wij allen die ons voorgingen en die we op deze dag juist zo missen.
Nemen wij in gedachten wie zij waren.
Herinneren wij in stilte hun namen.
Dat zij bij God geborgen mogen zijn.

Sinds september 2012 zijn door de dood uit ons midden en uit onze geloofsgemeenschap weggenomen:

19 sept.	Tonnie Schildkamp	76 jaar
12 okt.	Dinie Nijhof-Spölmink	91 jaar
14 okt.	Annie Meijer	81 jaar
16 okt.	Gerhard Horenberg	71 jaar
11 nov.	Antoon Bergman	87 jaar
13 nov.	Jan Willem Kerver	82 jaar
17 nov.	Ben Witbreuk	70 jaar
05 dec.	Filippo Pistone	79 jaar
21 dec.	Dinie Broshuis-van der Neut	88 jaar
29 dec.	Hennie Asbreuk	69 jaar
04 jan.	Gerhard Aagten	88 jaar
30 jan.	Diny Hesselink-Pluijmers	92 jaar
6 febr.	Liny Reith-Oude Wolbers	90 jaar
12 mrt.	Gonda Mossel-Konter	95 jaar
23 mrt.	Hetty Ten Brinck-de Bakker	82 jaar
31 mrt.	Willy ter Horst	69 jaar
30 apr.	Betsie Wessels-Zoet	90 jaar
02 mei	Albert Punte	81 jaar
03 mei	Marie van Sark-Vinke	95 jaar
14 mei	Harry Verhulsdonck	83 jaar
24 mei	Bennie Beckers	77 jaar
25 mei	Fien Nieland-Op den Akker	83 jaar
09 juli	Henny Prein	93 jaar
15 juli	Truus Evertzen	80 jaar
01 aug.	Harry Meijerink	66 jaar
01 aug.	Therry Beckers-Gasthuis	75 jaar
09 aug.	Marietje Prein-Thoma	89 jaar

Heer onze God, verhoor onze gebeden. Schenk onze dierbare overledenen nu en voor altijd het leven en bewaar ons te wille van hen in de geest van de liefde: in de geest van Jezus Christus uw Zoon, Amen.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskerk.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskerk)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk
om de H. mis bij te wonen. Heeft u
hulp nodig voor kleine reparaties in
en om het huis. Wilt u bezoek aan
huis voor een praatje of een serieus
gesprek. Bij ziekte of opname in het
ziekenhuis. Neemt u gerust contact op
met het secretariaat, u kunt ook
langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.



VOLWASSEN CATECHESE

Op dinsdag 15 oktober en 19 november is er weer bijbelgroep in de JP zaal om 19.30 uur. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Gemeenschappelijke viering

Op zondag 13 oktober is er een gemeenschappelijke viering om 11.00 uur samen met de Poolse Katholieke Gemeenschap en de Ariens Katholieke Studenten.

Wo-Co-dienst

Op zondag 20 oktober is er een Wo-Co viering om 9.30 uur in de H. Pauluskerk.

Er is een H. mis op zondag in de H. Jacobskerk om 9.30 uur.

Slotlof

Dinsdagavond 29 oktober is er een plechtige Slotlof om 19.00 uur in de H. Pauluskerk m.m.v. het dames – herenchor. We bidden speciaal voor de diaconale noden in Enschede, u gebed is hart nodig!!

Ouderenmiddag

In oktober zal er weer een ouderen -middag (75+) zijn in de JP zaal. Het belooft weer een gezellig middag te worden van ontmoeting onder het genot van goed verzorgde lunch. De ouderen die voor deze middag in aanmerking komen, krijgen hierover bericht.

Hoogfeest Allerheiligen

Op vrijdag 1 november is er om 9.30 uur een H. mis in de St. Jacobskerk en om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskerk.



Allerzielen

Op zondag 3 november zal er tijdens H. mis de gedachteniskruisjes worden uitgereikt en de gedachtenisplaatjes opgehangen (van de overledenen van afgelopen jaar) in de gedachteniskapel. De nabestaande van de overledenen van afgelopen jaar zullen per brief hierover worden benaderd.



Oproep Voedselbank

Via het Diaconaalberaad kregen we te horen dat de voedselbank dringend meer voedsel nodig heeft. De noden zijn groot in Enschede en zal het komend jaar toenemen. We zijn de parochianen zeer dankbaar voor hun bijdrage, maar we blijven vragen voor u inbreng.



KINDERWOORDDIENST

Op zondag 6 en 20 oktober en 3 november is er weer kinderwoorddienst.

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffietheedrinken in de JP zaal. Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskerk. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06 – 16018086

LITURGIE KALENDER

Hieronder een bijdrage van de belangrijkste feesten en gedachtenissen die worden gevierd in katholieke kerk periode 10 oktober – 14 november

18 oktober:

Feest van de H. Lucas, evangelist .

28 oktober

Feest van de HH Simon en Judas, apostelen.

1 november

Hoogfeest van Allerheiligen

Is een verplichte feestdag en bedoeld om in één viering alle bekende en onbekende heiligen te eren.

2 november

Allerzielen (gedachtenis)

Op deze dag bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die nog niet bij God in de hemel zijn. Door

die gedachtenis te plaatsen daags na Allerheiligen, beklemtoont de Kerk de hoop dat alle overledenen eens mogen schitteren in het licht van 7 november

Hoogfeest, H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

De heilige Willibrord (658-739) vertrok vanuit Ierland naar de Lage Landen om daar het Evangelie te verkondigen.

Hij stichtte er vele kerken, kloosters en vestingen.

11 november



Gedachtenis van de H. Martinus van Tours (St. Maarten)

WAT EN WAAROM TIJDENS DE H. MIS

Kruisje met wijwater



Als de gelovigen zondag naar de kerk gaan en de kerk binnen komen maken

ze een kruisje op hun voorhoofd met wijwater.

Dit is gewijd water waarover een zegen is uitgesproken. Zij gedenken daarmee hun doopsel en hun verbondenheid met de kerkgemeenschap. Ook bidden zij hierbij om Gods bescherming.

Tijdens de Paasnacht wordt er weer nieuw wijwater gezegend.



DIOCESANE GEBEDSGROEP

Nieuws

Wist u dat het bisdom Utrecht inmiddels 11 kandidaten heeft die de opleiding voor priester volgen in het groot Seminarie de Tiltenberg

Dringende oproep

De gebedsgroep bidt iedere dag voor alle mensen in Enschede die geen werk hebben en daardoor in de armoede grens terecht kunnen komen. Wilt u ook bidden voor deze mensen, ze hebben u gebed hard nodig!

Algemeen

Wilt u samen met ons bidden we bidden naast roepingen ook voor de diaconale noden in Enschede dan bent u altijd van harte welkom in de St. Pauluskapel, deze is iedere dag open van 18.30 – 19.30 uur. Het Allerheiligste is dan uitgesteld.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar: mvkerckhoven@kpnmail.nl

Bidden voor roepingen voor opgave:
Secretariaat Diocesane Roepingenraad, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht, roepingenraad@aartsbisdom.nl



In de maand oktober iedere dinsdagavond om 19.00 uur **Marialof** in de St. Pauluskapel!!

KINDERKATECHESE

Nieuws

De kinderkatechese gaat weer van start in oktober



Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen
Groep A: leeftijd van 4 – 8 jaar
Groep B: leeftijd van 8 – 12 jaar

Waar en hoe laat en locatie en thema

Woensdag van 13.30 – 14.30 uur
2 oktober Beschermengelen
6 november Koning Jezus
4/ november Kerstfeest
Parochiezaal en tuinzaal v.d.
St. Pauluskerk

Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak en Begona Bruggeling
Zij hebben beiden de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten
Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar: lindaterbraak@live.nl
bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

Er is tijdens de katechese ook opvang voor de allerkleinste. Sylwia Wielgus-Luijterink zorgt voor deze groep.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en zaterdag

vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver *contactpersoon*

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 24 okt.**

(Periode: 17 nov. t/m 15 dec. 2013)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

O V E R L E D E N

Op 3 september 2013 is overleden:
Johannes Kok, echtgenoot van Helena Kok-Visschedijk.

Jan werd geboren in Berghuizen de Lutte, als oudste zoon. Er waren in het gezin nog twee zussen en een broer. Jan kende geen onbezorgde gelukkige jeugd.

Het geluk kwam toen hij Leny Vissedijk ontmoette bij het dansen bij Kotman.

In mei 1956 trouwden ze in Lonneker en het feest was bij Savonije .

Ze kwamen te wonen in een klein huisje aan de Oldenzaalsestraat.

Jan was opgeleid tot meubelmaker, deed er in de avonduren verzekeringen bij.

Uiteindelijk werd hij vertegenwoordiger in de hout- en bouw.

Op 18 augustus 1957 werd Yvonne, helaas dood, geboren. Daarna kwamen Ingrid, Jacqueline, Erwin en tenslotte weer een nieuwe Yvonne..

Kleinkinderen waren Manon, Kim en Iris.

Jan en Leny waren inmiddels uit Lonneker vertrokken en gingen wonen aan de Mr.Dr. de Visserstraat in Enschede, het roomse bolwerk in Enschede Noord. Dat Jan collectant werd in de kerk was bijna vanzelfsprekend.

Jan koesterde zijn gezin, zijn vrouw en kinderen waren hem alles.

Hij was ook een fervent natuurliefhebber; wandelen en dollen in het bos, daar leefde hij voor.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk; er was veel lichamelijk ongemak. Anderhalf jaar geleden verhuisden Jan en Leny naar de Ariënsstaete. Hij was gelukkig omringd door engelen: Leny als eerste, maar ook door de verpleegsters en zijn kinderen.

Zijn uitvaart was op 11 september in de Mariakerk.

SCHOLA ENSCHEDÉ

Beste parochianen,

Sedert april jl. heb ik met veel enthousiasme de muzikale leiding op mij genomen van de '**Schola Enschede**'. De 'Schola Enschede' bestaat momenteel uit 10 zeer gemotiveerde mannen, die elke donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur het Gregoriaans beoefenen met als '*thuisbasis*' de Mariakerk aan de Deurningerstraet.

Met het parochiebestuur van de H.Jacobus is afgesproken, dat de '**Schola Enschede**' in de verschillende locaties van de Jacobusparochie haar medewerking zal verlenen aan de vieringen.

Dat de Schola (waarvan tot nu toe, alle leden afkomstig zijn van de Mariakerk) hiertoe bereid is, vind ik een compliment waardig! Het tekent de goede sfeer in het koor dat zich terdege bewust is van het standpunt dat het Gregoriaans in Enschede niet verloren mag gaan! ***In dit kader een oproep voor 5 nieuwe leden, het liefst uit meerdere locaties!*** Bent u diegene die wel zou willen maar denkt: "*'t is al zolang geleden; ik ben het vast verleerd; ik ken alleen de 8^e mis nog...*".

Meld u zich dan aan bij mij! Tel.: 0545294172 en binnen enkele weken zingt u weer volop het Gregoriaans met ons mee! Dit mede dankzij de repetitiemethode die ik graag uitleg als u mij belt...

Vriendelijke groet namens de '**Schola Enschede**'

WILLEM WANDERS

***** DIRIGENT

Koorreisje Gemengd Koor

28 augustus 2013.

Met de zon aan de hemel, vertrokken we om precies half negen vanaf het kerkplein naar nog onbekende oorden. Mét 'aanhang' ook *dit* jaar weer een bijna volle bus. Af en toe bijgepraat door Jan Hendrikse, bleek al gauw dat het een heel mooie dag zou worden.

Het eerste stuk ging langs het Twenthe-Kanaal en verder over de mooie binnenwegen van De Achterhoek. We moesten al spoedig over een klein bruggetje over de Berkel, "*als die het houdt*" zei Jan, die ons van minuut tot minuut op de hoogte hield, "*dan zijn er geen problemen meer voor de verdere tocht*". Het bruggetje hield het! Verder ging het over vele wegen. Wegen, soms met dubbele bomenrijen dan weer langs hoogstaande maïsvelden en weilanden vol koeien; mooi toch!

Langs de 'Heksenlaak' nabij Barchem, kwamen we bij de eerste stop: de prachtige tuinen van Bronckhorst nabij het kasteel Hackfort.

Op het grote terras van 'De Keuken van Hackfort' stond de koffie al klaar. Compleet met appeltaart! Alleen de slagroom moest er nog op. Met een grote spuit werd menig taartje alsnog onder de room bedolven. Eenieder kon na de koffie, de tuinen bewonderen en zich verbazen over zoveel schoonheid en verscheidenheid van groenten en fruit. Moest uinen om van te smullen. Tot elf

uur konden we genieten en rondwandelen in de warme zon. De rit ging verder door het gebied, waar de IJssel en de Oude-IJssel kronkelend doorheen stromen. Onze bestemming: 'Het Openlucht Museum' werd voorspoedig bereikt.

Na een heerlijke lunch *'uit het vuistje'*, was het tijd om, in de inmiddels heette zon, het museumpark binnen te stappen. Onder het motto 'BELEEF HET WEER' kwam de oude tijd tot leven. Terug in de oude tijd, waarin de seizoenen het ritme van ons leven en werken bepaalde. Een tijd waarin geluk heel gewoon was? Op tijd de bedstee in en in de vroege morgen, nuchter naar de mis. Het was allemaal te beleven in een park waarin je naar hartenlust kon rondwalen. Moe van het dwalen? In café "De Goede Moordenaar" is het goed toeven, of stap op het ouderwetse trammetje mét conducteur maar, zónder Ov-kaart, om naar weer wat anders te gaan in het grote park. Bv. naar een echte kapel waar toevallig een huwelijksplechtigheid plaats vond. Het bruidspaar werd na de plechtigheid door de bruiloftsgasten *'bestookt'* met een regen van zeepbellen. *"Hopelijk zal het huwelijk wat langer stand houden dan de zeepbellen"*, mompelde een bezorgde kniesoor.

Tegen vieren was het tijd voor de terugreis. Na een tiental kilometer, passeerden we nabij Groenlo de grens om de Barockkirche in Zwillbrock te bezoeken. Een bijzonder mooie kerk; dus *moest* het wel een feest zijn om *hier* een lied te mogen zingen. Het mocht! Het Ave Maria klonk dan ook, met de mooie orgelklanken van Gerard, als nooit tevoren. Met de toegift a capella: "Herr, deine Gute reicht so



weit", was het echt vechten tegen de tranen van emotie. Op een steenworp afstand stond bij **Landgasthof Haarmühl** een dampend diner te wachten waarna, na het traditionele *'wie geboren is sta op'*, deze mooie dag werd afgesloten. Voorzitter Riet Spanjers sprak een enthousiast dankwoord waarop Jan zei: *"Allemaal bedankt voor de vriendelijke medewerking"*.

Piët Gieske

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering: Elke 4^e maandag van de maand met volkszang. 18.30 uur.
Met de bekende missiepater Jan Gieselink sm



Van de Locatieraad en pastoraatgroep

Geen kopij ontvangen

St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Overleden

7 september: Frans Westerbaan
Hij woonde aan de Madioenstraat 2-310 en was 76 jaar.

12 september: Mini ter Beek-Rozendaal. Zij woonde aan het Gerard Terborghplein en was 94 jaar.

13 september: Benedicta Lopez-Varela. Zij woonde aan de Ypke-meulenstraat 86 en was 63 jaar.

Rectificatie:

Op **5 juli** is overleden
De **heer** Wiefferink.
Hij woonde aan de Genevestraat.
In het vorige nummer van Pelgrim staat **mevrouw** Wiefferink.

Gedoopt

Op zondag **29 september** is gedoopt:
Imke Dorlas, dochter van Tristan en Anneke Dorlas.



Overledenen 2012 - 2013

Annie Beune-ter Brugge	5-10-2012
Maria Bossink-Puts	18-10-2012
Toni Gervink-Metternich	28-10-2012
Annelore Rorink	5-11-2012
Ria Grevink-Gieling	16-11-2012
Cor van Mourik	21-11-2012
Chico Poddi	22-11-2012
Willemien Wolters-Ebben	12-12-2012
Akkie Soer-Budde	15-12-2012
Hermie te Nijenhuis	29-01-2013
Johanna Masselink-Sommer	19-02-2013
Agnes Lenferink	21-02-2013
Christine Geway	24-03-2013
Rikie Geverink-Reimerink	23-04-2013
Coby Jansen-Mossel	16-05-2013
Frits Schabbink	29-06-201
Bertus Wieferink	5-07-2013
Jo Gusman-Nizzer	16-08 2013
Frans Westerbaan	7-09-2013
Mini ter Beek-Rozendaal	12-09-2013
Benedicta Lopez-Varela	13-09 2013



Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 17 oktober eucharistie
Donderdag 24 oktober protestant
Donderdag 31 oktober protestant
Donderdag 7 november eucharistie
Donderdag 14 november protestant
Donderdag 21 november eucharistie

Hatteler

Woensdag 16 oktober protestant
Woensdag 20 november eucharistie

Terugblik

Soms
teruggaand in de tijd
herken je hen
die voor jou
toen
en toen
en toen
de bakens hebben verzet
je niet lieten verzanden
in geijkte verstarung
maar vensters openen
naar een nieuwe horizon

revolutionaire denkpatronen

en zo zijn wij geworden
die we zijn

Oeke Kruythof



Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven

Tel. : 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:

jvandedepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen

Mevr. M. van den Berg

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*

Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl

Hr. J.W.C. van de Pieterman

Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op 4 september zijn de lokatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer bijeengekomen.

Allereerst hebben we de inhoud en verspreiding van de “gele kaart” besproken. Deze heeft u als het goed inmiddels ontvangen met de laatste Pelgrim. Zoniet, achterin de kerk liggen nog een aantal exemplaren.

Daarnaast hebben we het gehad over de financiën, oa. de komende Kerkbalans en de verhuurprijzen van kerk en parochiezaal.

De meeste tijd hebben we echter besteed aan de komende hoorzittingen. Daarom onderstaand de tekst van de mededeling hierover die wordt voorgelezen in de vieringen van 29 september en 6 oktober.

Op 20 juni 2013 heeft het bestuur van de parochie St. Jacobus de Meerdere het voorgenomen besluit ten aanzien van herschikking gebouwen aan de parochianen bekend gemaakt. Conform stap 5 van het aartsbischoppelijk stappenplan dient het bestuur nu eerst hoorzittingen te organiseren voor elk der locaties, waarvan het kerkgebouw aan de eredienst zal worden onttrokken. Die hoorzittingen vinden op dit moment plaats.

Voor de locaties, waarvan het kerkgebouw niet aan de eredienst zal worden onttrokken worden in het stappenplan geen hoorzittingen voorgeschreven. Toch acht het bestuur het

zeer zinnig om ook overleg te voeren met de locaties die open blijven. Ook hier staat immers heel veel te gebeuren. De locatieraad onderschrijft deze gedachte van harte.

Het bestuur nodigt daarom alle parochianen uit voor de hoorzitting Verrijzeniskerk.

Deze vindt plaats op woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de parochiezaal van onze kerk.

Het gesprek zal vooral gaan over de vele gevolgen die het voorgenomen besluit voor de betrokken gemeenschappen en andere gemeenschappen zal hebben. Het bestuur zal proberen vragen die inmiddels gerezen zijn naar vermogen te beantwoorden, maar veel zal nog ongewis blijven en mede afhangen van hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen. Bij het vaststellen van toekomstig beleid zullen de gemaakte opmerkingen vanzelfsprekend worden meegewogen.

Geïnteresseerden worden verzocht om vooraf de beschikbare informatie door te nemen zodat het bestuur zaken, die reeds bekend zijn, niet nogmaals hoeft toe te lichten.

De informatie kan worden opgehaald bij het secretariaat, aansluitend aan de viering.

Het bestuur ziet u graag op woensdag 16 oktober.

*Graag tot de volgende keer
Wim Lieven*



Avondviering

vrijdag 8 november, 19.00 uur
in de Verrijzeniskerk

Thema: *De kleuren van je leven*

Het verhaal over de ark van Noah en de zondvloed eindigt in de bijbel met gods belofte, dat hij de aarde niet zal vernietigen.

Als teken van zijn trouw en van zijn belofte plaatst god dan een regenboog aan de hemel: daarin zijn alle kleuren verenigd.

Aan elke kleur van de regenboog worden verschillende symbolische betekenissen toegekend, afhankelijk van tijd en plaats en van cultuur en persoonlijke voorkeur.

Diverse bewegingen zoals die voor de vrede, de homobeweging, Greenpeace, voeren de veelkleurigheid van de regenboog.

De veelkleurigheid staat symbool voor de verscheidenheid van de mensen.

In ons dagelijkse leven spelen kleuren een belangrijke rol; zoals bij de aankleding van de kamer, bij de keuze van je kleren, bij het eten, in het verkeer.

Ook bij belangrijke momenten in je leven, geef je aan kleuren een bijzondere betekenis; bij een communiefeest, bij je huwelijk, bij het overlijden van een dierbare, bij andere persoonlijke gebeurtenissen.

Dat kleuren een belangrijke rol spelen in je eigen leven ben je je niet steeds zo bewust. Soms raakt de veelkleurigheid van je bestaan wat op de achtergrond.

In situaties waarin het even niet allemaal meezit, zie je alles donker en

zwart, of vaal-grijs en eentonig. Je bent dan gezegend als er iemand in je omgeving is, die weer wat meer kleur in je leven kan brengen.

Eenvoudig door je te groeten, of een eindje met je mee te lopen, of door naar je verhaal te luisteren.



In de avondviering van 8 november staan we samen stil bij *de kleuren van je leven*: met *liederen*, *teksten* en *stilte*.

Je kunt je afvragen of je misschien wat kleur kunt brengen in iemands leven en of er misschien iemand is (geweest) die kleur brengt of heeft gebracht in jouw eigen leven.

Om 18.30 uur oefenen we samen enkele liederen;

om 18.50 uur luisteren en kijken we naar muziek en diafilm.

U/Jij bent van harte welkom.

In Memoriam

Op **15 juli** is plotseling overleden Ronny Altman geboren in Indonesie in de leeftijd van 74 jaar.

Ronny was de kapitein op het schip zoals zijn vrouw vertelde en dan zomaar zonder waarschuwing, zonder aankondiging heeft hij het schip verlaten.

De kinderen, onze passagiers vaarden met ons mee en Ronny heeft altijd gezegd dat hij zomaar weg kon vallen en z'n vrouw de kapitein op het schip moest zijn.

Hij heeft z'n vrouw geleerd om zelfstandig te zijn, al zal het moeilijk zijn om het schip of cruise zoals zij



het noemde te besturen en dat de kinderen vroeg of laat hun eigen schip kunnen besturen.

De kinderen vertelden dat zij de beste vader hadden die je kunt wensen.

Vader was altijd thuis, je kon altijd op hem rekenen als het regent bracht hij ons naar school. Vader kookte bijna iedere dag voor ons en wij mochten kiezen wat we wilden eten. Wij waren verwend met deze geweldige vader wij missen zijn lach en al zijn dolletjes en grapjes.

Wij zullen het missen hoe hij altijd trouw, hartelijk en warm was.

Zoals wij vader kenden was hij een gelukkige man die bij iedereen een speciaal plekje in het hart wist te bemachtigen met zijn warme karakter.

Zijn uitvaartviering was op 19 juli waarin pastor Bertus Visschedijk voorganger was, hij spreekt de Indonesische taal.

Deze pastor kenden zij van de Indonesische vieringen in Hengelo waar de familie één keer in de maand naar toe gaat, op deze manier kon hij veel voor de familie betekenen.

Op 25 augustus was het de 40^{ste} dag van het overlijden van Ronny. De familie schreef in de uitnodiging;

Deze dag willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Samen bidden en samen zijn lijkt ons passend in deze gelegenheid.

Er werd gebeden en gezongen in het Nederlands en Indonesisch ook hier ging pastor Bertus Visschedijk voor in de huiskamer van de familie.

Het was een indrukwekkende viering. Daarna was het een gezellig samenzijn en vooral veel en lekker eten.

Terugkijken op de ziekenzalving

Op ziekenzondag 8 september jl. vond de gezamenlijke ziekenzalving plaats. Er heeft 2 maal een oproep in Pelgrim gestaan en de ouderen van de locatie Verrijzeniskerk hebben ook persoonlijk een uitnodiging gekregen. (Uitgezonderd de bewoners van De Posten, zij hebben rond Pasen een eigen viering met ziekenzalving). Het resultaat was een groep van 14 mensen die deel wilden nemen, waaronder een bewoner van De Wonne en parochianen van de Ariënsgedachteniskerk (v/h H. Hartparochie).

Deze speciale viering is door de werkgroep Ouderenpastoraat samen met pater Ben Engelbertink tot stand gebracht en het dameskoor van de Verrijzeniskerk heeft gezongen. Alle deelnemers werden zondagmorgen bij de ingang opgewacht door de mensen van de werkgroep en kregen een mooie corsage opgespeld. Voorin de kerk stonden stoelen klaar voor de deelnemers, met een mooie herinneringskaart.

Pater Ben Engelbertink ging voor in deze speciale en mooie viering. Na afloop was er, zoals gebruikelijk, gezamenlijk koffie drinken, deze keer met iets extra's: een plak krentenwegge.

Het heeft de werkgroep veel energie gekost, maar het resultaat mocht er zijn, en daar doen we het voor.



Allerzielenviering 2 november

19.00 uur Verrijzeniskerk

Velen komen met gemengde gevoelens naar de avondviering.

Gevoelens van pijn en verdriet, van leegte en gemis; gevoelens van spijtsoms ook, gevoelens van dankbaarheid en van liefde.

Pijn en verdriet kunnen als een steen op je hart liggen.

Wie zal voor mij de steen voor de ingang weggrollen? vroeg Maria Magdalena zich af toen ze op de paasmorgen naar het graf ging.

Samen met anderen lukt het je misschien wat beter die steen van verdriet en gemis te hanteren;

je staat samen voor diezelfde steen.

Met woorden, liederen, een gebaar, een gebed, kun je samen troost vinden en dat geeft je wellicht moed en kracht toch verder te gaan in het verhaal van liefde en gerechtigheid.

We zijn tenslotte allemaal mensen van de weg.

Allerzielen;

verbondenheid met elkaar in die samenkomst;

omvat zeker op deze momenten onze overledenen.

We horen bij elkaar.

Ook zij hebben gebouwd op hun beste manier en wij bouwen verder aan dat verhaal van een stad en van een geloofsgemeenschap waarin plaats is voor ieder, waar brood genoeg is en niemand wordt geknecht, waar liefde is en gerechtigheid voor vriend en vreemde.

Dat verhaal zoals dat al eeuwen door de wereld gaat, kennelijk onuitroeibaar, brood genoeg, iedereen telt.

De glinsterende draden waarmee je verbonden bent met de overledene, leiden je naar je herinnering en leiden je wellicht in gedachten naar die nieuwe wereld van licht en vrede.

Door woorden, liederen en gebeden, door samen te komen, door hun namen te noemen en in gedachten te nemen, door datgene te benoemen wat wij in hen zo inspirerend vinden, lijken de overledenen weer tot leven te komen.

Door een kaarslichtje aan te steken, zijn ze als een lichtspoor in onze toekomst.

De overledenen zijn om ons heen;

*ze zijn zeer dichtbij
je kunt ze bijna raken,
je kunt met ze praten
je hoort nog steeds de stem
een klank die niet kan sterven
ze leven tot dat jij ze vergeten bent.
Ik ben niet meer alleen;
ik draag dit ogenblik
voor altijd met mij mee.*

Brengt u de gedenkkaars of een kaars die u wel eens brandt bij uw overledene, mee naar de kerk (ook de kaars van jaren geleden!), om die in de kerk aan te steken, samen met anderen.

U kunt uw gedenken mede vorm geven door een bloem of tak, zo mogelijk uit eigen tuin of bloembak mee te brengen. Vooraan in de kerk staat een grote vaas voor onze bloemengroet aan onze overledenen.



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**, aanvang **19.30 uur**. **Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59**.
8 oktober voorbereiding voor de ouders van dopelingen van november 2013.
12 november voorbereiding voor de ouders van dopelingen van december 2013.

De doopvieringen in de

H. Geest-Maria	zondag 6 oktober
St. Joseph	zondag 13 oktober
H. Jacobus	zondag 13 oktober
Verrijzenis des Heren	zondag 20 oktober
St. Jan-H. Michaël	zondag 03 november
H. Jacobus	zondag 10 november
St. Joseph	zondag 17 november
Ariënsgeachtenis	zondag 24 november
H. Paulus	zondag 01 december



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

13 oktober	20 oktober	27 oktober	2 november
2 Kon. 5, 14-17	Ex. 17, 8-13	Sir. 35, 12-16	Wijsh. 4, 7-15
2 Tim. 2, 8-13	2 Tim. 3, 14-4, 2	2 Tim. 4, 6-18	1 Tess. 4, 13-18
Lc. 17, 11-19	Lc. 18, 1-8	Lc. 18, 9-14	Joh. 11, 17-27
3 november	10 november	17 november	
Wijsh. 11, 23--12,2	2 Makk. 7, 1-14	Mal. 3, 19-20	
2 Tess. 1, 11--2,2	2 Tess 2, 16--3,5	2 Tess. 3, 7-12	
Lc. 19, 1-10	Lc. 20, 27-38	Lc. 21, 5-19	

Niets geeft meer geluk dan te merken dat je iets kunt betekenen voor andere mensen.

(D. Bonhoeffer)



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 12/13 oktober, 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz. + orgel	C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Come Back	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	J. Kortstee
H. Paulus	<u>Zo. 11.00 u</u>	Eucharistie met Poolse gemeenschap en studenten		A.Monninkhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem. koor	H. Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	I. Schraven

WEEKEND 19/20 oktober, 29^e zondag door het jaar

Collecte voor Wereldmissiemaand

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie		H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	J.v.d.Nieuwendijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-Maria	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Da/hekoor + KWD	C. Berbée
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 26/27 oktober, 30^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A. Kortेरik



H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor+organist	H. Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	A.Monninkhof
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		Werkgroep

WEEKEND 1, 2 en 3 november, 31^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co		C. Berbée
H. Jacobus	Vr. 09.00 u Zo. 09.30 u	Eucharistie Eucharistie	Cantor + organist	A.Monninkhof W. Rekveld + werkgroep
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/hekoor + KWD	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Wo-Co Fam.viering	Toontje Hoger	Werkgroep B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 11.00 u	Wo-Co Eucharistie		Werkgroep rond overlijden W. Rekveld

DONDERDAG 7 november, H. Willibrord

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Do. 09.00 u	Eucharistie Dagkapel		J. Kortstee

WEEKEND 9/10 november, 32^e zondag door het jaar St.Jan van Latheranen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenzang met orgel	C. Berbée
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co		C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 10.30 u	Eucharistie	The Fruits	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang	B.Engelbertink
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	H.Antonissen

17 oktober: H. Ignatius, bisschop van Antiochië en Syrië.

Ignatius = Godsdrager

2 en 6 november: Z. Margaretha van Lotharingen, stichter van een klooster.

Margaretha = parel



WEEKEND 16/17 november, 33^e zondag door het jaar

Nationale Jongerencollecte

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	J.v.d.Nieuwendijk
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie		J. Korstee
H. Jacobus	Zo. <u>10.30 u</u>	Eucharistie Ariëns-viering	Franciscus-koor Haaksbergen	Kardinaal Eijk + A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		J.v.d.Nieuwendijk

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 26 oktober 2013: In Enschede om **11.00** uur met aansluitend gelegenheid tot samen eten, uitwisseling, ontmoeting. Locatie St. Jan-H.Michaël, Haaksbergerstraat 253, 7545 GH Enschede. *Gloria Rossini*,

Pastoor André Monninkhof. e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenenschede.nl

Gelijkenis van de zaaier

Jezus zei: Het zaad dat in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt en die draagt dan vrucht: de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig, weer een ander dertigvoudig (Vers 23)

Ook als het zaad op verschillende akkers, bij verschillende mensen en kerkgenootschappen in goede aard valt wil dat nog niet zeggen dat die akkers van eenzelfde, gelijke opbrengst hebben. Er kan een aanzienlijk verschil wat betreft de opbrengst, het rendement zijn. Maar.... elk van de akkers heeft een opbrengst.

Ene en Eeuwige, uw Jezus van Nazareth telde niet het verschil, maar sprak van een opbrengst: dertig-, zestig- en honderdvoud. Laat ons in zijn geest het verschil niet tellen (als wij dat al zouden kunnen) en elkaar niet de maat nemen, maar blij zijn met elke vrucht dat uw Woord in deze wereld draagt.



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

24 oktober	14 november
21 november	12 december
2 januari 2014	16 januari 2014

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 7, september 2013
Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

