

Een nieuw seizoen

Jaargang 5, nr. 7, september 2015



Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Nieuwe omslag Pelgrim	3
Nieuw uitvaartbeleid (2)	4
Verkoop kerkgebouwen	5
Parochiebestuur en de krant	8
Financiële situatie van de parochie	13
Rooms moddergooien	17
Diaconie	18
Oecumene	19
Allerhande	19
Jeugd en Jongeren	20
Kinderpagina KIEK	23
Kroniek	24

Locatienieuws

H. Jacobus	26
St. Jozef	30
Ariënsgedachtenis	33
H. Geest-Maria	36
St. Jan-H. Michaël	39
Verrijzenis des Heren	43

Vieringen	50
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

jongeren. Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Vrij op maandag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Laat me reizen aan Jouw zijde

Give me courage when the world is rough Geef me moed als de wereld rauw is.
Keep me loving when the world is tough Geef me liefde als de wereld hard is.
From the old things to the new Gaand van het oude naar het nieuwe:
Keep me traveling along with you Laat me reizen aan Jouw zijde

You are older then the world can be Jij bent ouder dan de wereld ooit
You are younger than the life in me Jij bent nieuwer dan het leven zelf
Ever old and ever new Of het oud is of ook nieuw:
Keep me traveling along with YOU Laat me reizen aan Jouw zijde

And it's from the old I travel to the new Want al reis ik van oud naar het nieuw
Keep me traveling along with you Laat me reizen aan Jouw zijde

Een liedje van mijn bedevaart in Engeland, het land van de wandelaars en de kleine paadjes door het graan, langs beekjes en bijna onbegaanbaar door de braamstruiken. En soms onvindbaar. Dan ontbreekt elk spoor, elke richting-wijzer, elke weg.

Waar mensen samen optrekken ontstaan wegen, soms zelfs nieuwe wegen. En net zoals de olifantenpaadjes in het oerwoud: waar vaker een mens loopt ontstaat er een weg die ook voor anderen begaanbaar blijkt.

Als je op pelgrimstocht gaat weet je niet wat je te wachten staat. Alleen dat je voor onverwachte dingen komt te staan: prettige en onprettige. Een verrassende ontmoeting, een mooi kapelletje, een flinke regenbui, een pad dat er niet blijkt te zijn. En bij aankomst: warme thee. Even uitrusten en dan lijkt de wereld je weer toe te lachen.

We beginnen weer aan een nieuw seizoen. Als kerk, als parochie, in het verenigingsleven. Terug naar school, naar werk, naar je clubjes. Een tijd van vakantie of van rust geeft even een afstand en dat is goed. Al lijkt alles weer tot het oude te horen, toch is elk seizoen weer nieuw en anders. Is elke activiteit aan verandering onderhevig. We realiseren ons dat niet altijd: maar als mens zijn we in ons leven altijd onder weg, als een soort levenslange pelgrimstocht. Daar mogen we zegen over vragen en kracht uit putten. Dat het Goede aan onze zijde met ons mee mag reizen. Dat wij zelf dat goede handen en voeten mogen geven. "And it's from the old I travel to the new, Keep me traveling along with you !"

Carla Berbée p.w.

Hebt vertrouwen–Vreest niet!

De zomervakantie nadert zijn einde.
Langzamerhand wordt de draad weer

opgepakt. De scholen gaan weer
beginnen en ook het kerkelijk leven
met de bijeenkomsten zullen weer



van start gaan. Samen willen we weer proberen er een fijne en zinvolle periode van te maken. Een zinvol gebeuren dat verbindend werkt, ook ten aanzien van de verschillende geloofsgemeenschappen, kan en is een bedevaart. Ik spreek hierin uit eigen ervaring toen ik nog werkzaam was in Twello en omgeving. Naar Lourdes, Assisi en Rome. Ook de bedevaart naar Israël het werkte verbindend voor de geloofsgemeenschappen en de nieuw te vormen parochie aldaar. Als drie samenwerkende parochies willen we in september op bedevaart gaan naar Kevelear in het vertrouwen dat Hij, Jezus de Levende ons draagt en dat op voorspraak van Maria wij niet hoeven te vrezen voor de toekomst die ons gegeven is.



In en met dit thema hebt Vertrouwen – Vreest niet gaan vele pelgrims dit jaar weer naar Kevelear. In mijn vakantie eind juli ben ik een dag in Kevelear geweest en niet alleen, maar met hele goede bekenden. Daar was het Hebt Vertrauen – fürchtet euch nicht vertaald in Wees gerust – Vrees niet. Hoe dan ook vertaald: vanuit de samenwerkende geloofsgemeenschappen in Enschede, Losser en omgeving gaan en gingen vele pelgrims ieder jaar opnieuw naar Kevelear, waar Maria wordt aange-roepen als de Troosteres van de bedroefden. Als pelgrims gaan we

samen op weg, op bedevaart, naar een plek waar we heel bijzonder de aanwezigheid van God en zijn werken bespeuren. Daar maken wij graag tijd voor vrij en gunnen ons, dat er iets goeds met ons kan gebeuren. Samen met anderen onderweg en je gedragen weten door een groep van medepelgrims. Zo mogen we gevoelens en gedachten in ons toelaten, dankbaarheid, twijfel, zorgen en noden aan God toevertrouwen en de Moeder Gods vragen, help ons hierbij. Zo kan een bedevaart verbindend werken. Op zaterdag 12 september willen wij naar Kevelear gaan. Van harte bent u uitgenodigd om mee te gaan met deze bedevaartreis.

Voor inlichtingen en opgave: voor Enschede A.L. Rolevink 053 4320741 of 0648785457, M. van Gerven 053-4343054 of 0645520227. Voor Losser, Overdinkel, Glanerbrug en Lonneker via het plaatselijke secretariaat of G. Gervink 053 5381174 of 0623590628. Ook mag u het formulier invullen, deze liggen achter in de kerk. U kunt deze inleveren bij het plaatselijk secretariaat. De kosten voor deze bedevaart bedragen 27,50 euro.

Pastor Willy Rekveld

Nieuwe omslag Pelgrim

Om geen kerkgebouw te vergeten hebben we gekozen voor een nieuw uiterlijk van Pelgrim waarop alle 10 Katholieke kerken die in Enschede staan en stonden een plaats hebben gekregen. Dit is identiek aan de hoofdpagina van onze website. (*Red.*)



Nieuw uitvaartbeleid (2)

In een vorig artikel schreef ik over de weg, die we als pastoraal team hebben afgelegd naar een nieuw uitvaartbeleid. Nu heeft iedere parochie in ons werkgebied nog zijn eigen afspraken met betrekking tot uitvaarten. Per 1 januari 2016 willen we als pastoraal team naar uniforme afspraken voor alle drie de parochies, waarin we werken: “Sint Franciscus van Assisje” (Haaksbergen-Buurse-Boekelo); “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede) en “Maria Vlucht” (Lossier-Lonneker-Glanerbrug-Overdinkel).

De *eerste* vraag over het nieuwe uitvaartbeleid, die we als pastoraal team onder ogen hebben gezien is: welke uitvaarten doen we wel en welke uitvaarten doen we niet in onze kerkgebouwen? Uiteraard kunt U bij ons terecht voor uitvaarten van parochianen, die bij op het moment van overlijden bij ons staan ingeschreven als parochiaan. Echter, ook voor niet-parochianen, die een aantoonbaar sterke binding met de parochie, zullen we een uitvaartdienst verzorgen; U mag hierbij bijvoorbeeld denken aan mensen, die altijd in de parochie hebben gewoond, maar die op latere leeftijd moesten verhuizen naar een zorgcentrum buiten de parochie; het kan hierbij echter ook gaan om jonge mensen, die vanwege hun studie naar elders zijn verhuisd, maar die zich nog altijd verbonden voelden met de plaats, waar zij opgroeiden. Ook als mensen geen binding hebben met onze parochie, maar graag een uitvaartdienst willen in een van onze kerken, dan zullen we de deuren niet

gesloten houden, maar is het mogelijk om in de betreffende kerk de uitvaart te houden; dit ter beoordeling van het pastoraal team; in gevallen als deze *kan* het wel zijn, dat het parochiebestuur voor zulke uitvaarten een afwijkend tarief vaststelt. Verder geldt als uitgangspunt, dat onze parochiekerken gewijde ruimten zijn, bestemd voor de katholieke eredienst. Als regel zullen dan ook de uitvaartdiensten, die in onze kerken gehouden worden, plaatsvinden vanuit dit gelovige, katholieke, perspectief. In afwijking hiervan is denkbaar, dat een protestantse kerk of een van onze andere christelijke zusterkerken vraagt om een van onze gebouwen te mogen gebruiken voor een afscheidsdienst, omdat het eigen gebouw te klein is om alle aanwezigen te kunnen herbergen. Op zo'n verzoek zal door ons als pastoraal team positief worden beslist; we vragen dan wel om rekening te houden met gewijde karakter van ons katholieke kerkgebouw. Dit laatste geldt ook, als gevraagd wordt om een van onze kerken beschikbaar te stellen voor een herdenkingsbijeenkomst in verband met een diep tragische gebeurtenis, die een grote maatschappelijke impact heeft of waardoor een aanzienlijk deel van de plaatselijke gemeenschap zich getroffen voelt; ook dan zullen wij hiervoor in de betreffende kerk ruimte te bieden, maar we verwachten wel, dat het gewijde karakter van de kerk wordt gerespecteerd. Voor het overige is het niet de bedoeling, dat in onze kerkgebouwen op grote schaal bijeenkomsten zouden plaatsvinden, die niet religieus van aard zijn; als gelovige gemeenschap vieren we in



onze kerkgebouwen vanuit een gelovig perspectief; vanuit dit gelovige perspectief vinden dan ook de uitvaarten in onze kerken plaats. In volgende artikelen zullen we ingaan op andere aspecten van het nieuwe uitvaartbeleid, zoals: wie kunnen er voorgaan in uitvaartvieringen, en: welke vorm kiezen we voor uitvaartvieringen. Mocht U naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan zij wij als pastoraal team graag bereid om hierover met U in gesprek te gaan.

Namens het pastoraal team, Pastoor André Monnikhof

Verkoop kerkgebouwen St. Jacobus de Meerdere te Enschede

In 2013 heeft het parochiebestuur een nota uitgebracht over de toekomst van de zeven kerkgebouwen in Enschede. Daarin stond uitgewerkt waarom was besloten vier van de zeven kerken te sluiten en alleen de St. Josephkerk, de H. Jacobuskerk en de Verrijzenis des Herenkerk voor de eredienst te behouden.

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder. Een van de vier aan de eredienst te onttrekken kerken heeft inmiddels een andere berstemming gekregen en wel de H. Pauluskerk. Dat was overigens puur toeval. Voor dit gebouw diende zich namelijk al snel een serieuze huurder aan. De verkoop of verhuur van de andere drie kerkgebouwen is tot nu toe minder voortvarend verlopen dan gehoopt.

Daarvoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. Allereerst de economische crisis. De vastgoedmarkt was de laatste jaren nauwelijks in beweging. Wat daarnaast meespeelde waren de beperkte gebruiksmogelijkheden van een kerkgebouw: je kunt er nu eenmaal niet van alles mee doen, soms ook niet vanwege de status als monument of vanwege bestaande bestemmingsplannen. Wat zich aan aspirant-kopers aandiende bleek meestal onvoldoende kapitaalcrachtig om het bedrag op te hoesten dat het parochiebestuur, mede op grond van twee taxatierapporten, als bodemprijs had bepaald.

Wat de afgelopen jaren ook duidelijk is gebleken, is dat de interesse voor sommige kerkgebouwen groter is dan voor andere. Dat heeft te maken met de gevraagde prijs, maar ook met de ligging (bereikbaarheid, parkeermogelijkheden), de staat van onderhoud en de architectuur (exterieur en interieur). En waar aspirant kopers ook naar kijken zijn vragen als: mag ik er wat aan veranderen en wat kost het om het in te richten naar mijn behoeften?

Het is niet waar dat het parochiebestuur zich niet open heeft gesteld voor ideeën van derden. Maar alleen ideeën leiden niet tot verkoop. Die ideeën moeten ook een bepaalde mate van concretisering hebben en realiseerbaar zijn. Zouden dat soort plannen zijn aangedragen dan zouden we daar zeker wat mee gedaan hebben. Hetzelfde geldt min of meer met betrekking tot de verkoopprijzen. Sommige parochianen zijn er vast van overtuigd dat de kerkgebouwen veel meer waard zijn dan wij er voor



vragen (en uiteindelijk zullen krijgen). Vanaf de zijlijn is het makkelijk praten: de werkelijkheid blijkt vaak ingewikkelder en anders. Maar tegen parochianen die er van overtuigd zijn dat zij gebouwen voor een hogere prijs kunnen verkopen dan het parochiestuur en zijn adviseurs zeggen we: meldt u en we gaan graag met u in zee.

Het parochiebestuur is nog steeds in gesprek met een aantal gegadigden. De meesten hebben inmiddels om een of meer van bovengenoemde redenen afgehaakt of hun plannen in de ijskast gezet. Anderen blijven geïnteresseerd. Daarnaast heeft het parochiebestuur zich gedwongen gezien, overigens om meer redenen dan uitsluitend de verkoopmogelijkheden, het herschikingsbesluit nog eens goed tegen het licht te houden. Daar zijn we mee bezig en we zullen daarvoor ook advies vragen van andere groepen in de parochie, op de eerste plaats van het pastoresteam en de centrale beheerscommissie. In oktober /november zullen we daar in een reeds aangekondigde parochievergadering op terug komen. Hopelijk kunnen we dan ook ontwikkelingen t.a.v. verkoop en verhuur melden.

Verrijzenis of St. Jan?

Reeds vele maanden geleden heeft het bestuur de locatie van de Verrijzenis ingelicht over het feit dat pastorale en financiële ontwikkelingen een heroverweging van de keuze tussen het openhouden van de Verrijzenis of de St. Jan noodzakelijk zou kunnen maken. Vrij onlangs is overlegd met enkele lokale bestuurders van de Verrijzenis en ook is er speciale

vergadering voor parochianen van de Verrijzenis geweest. **Zie pagina 43 voor een verslag hierover.** (Red.)

De vraag of er een kerk in Zuid moet open blijven heeft een bestuurlijke en pastorale kant. Het bestuur kijkt vanuit zijn verantwoordelijkheid als faciliterende instantie naar de wenselijkheid en (financiële) mogelijkheden een kerkgebouw open te houden voor Zuid. Welk gebouw het beste open kan blijven heeft ook met financiën en beheer (staat van het gebouw, onderhoud, noodzakelijke investeringen, te verwachten inkomsten, verkoopbaarheid, enz.) te maken. Wat dit onderdeel betreft zal het bestuur zich laten adviseren door de centrale beheerscommissie.

Wat de pastorale (liturgie, diaconie, opbouw) kant betreft: het bestuur gaat er van uit dat het pastoresteam dit verder en met spoed oppikt en met de betreffende locaties in gesprek gaat om zo mogelijk gezamenlijk tot de conclusie te komen welk van de in aanmerking komende kerkgebouwen in Zuid het beste open kan blijven. *De keuze is nog niet gemaakt.* Het pastoresteam zal zich laten adviseren door de centrale pastoraatgroep, waarin ook de lokale groepen vertegenwoordigd zijn. Het staat lokale groepen en individuen vrij pastoresteam en bestuur rechtstreeks te benaderen, alle informatie en gedachtenvorming is immers welkom, maar uiteindelijk dient zich dit alles te kanaliseren via pastoresteam (gehoord de pastoraatgroep) richting bestuur.

Ten slotte probeert het bestuur een besluit te nemen, waarbij getracht wordt de bestuurlijke en pastorale



argumenten zoveel mogelijk te verenigen. Als het consultatieproces in en met de locaties individueel en zo mogelijk gezamenlijk meer tijd in beslag neemt en zich tot voorbij 1 januari 2016 uitstrekt dan zal de besluitvorming voor Zuid worden uitgesteld. Zolang de keuze niet gemaakt is blijven beide kerken open (om en om in het weekend).

Vieringen in de te sluiten kerken

De verkoop van een kerkgebouw is overigens niet hetzelfde als het sluiten van het gebouw en het aan de goddelijke eredienst onttrekken van een kerk. De verkoop volgt op het besluit van het parochiebestuur een kerk te sluiten en voordat verkoop mogelijk is moet de bisschop de kerk aan de eredienst onttrekken. Dat laatste geschiedt op verzoek van het bestuur. Het is dus heel goed mogelijk een kerkgebouw te sluiten, ook al is er nog geen koper. Het aan de eredienst onttrekken en verkoop liggen wel dicht bij elkaar, o.a. om krakers te weren en om verzekeringstechnische redenen.

In het herschikkingsbesluit van 2013 heeft het parochiebestuur zich op het standpunt gesteld dat er diensten in de te sluiten kerken zouden blijven, zolang van verkoop of verhuur aan derden geen sprake was. We hebben dat ook in de hoorzittingen toegezegd. Motieven waren een geleidelijke gewinning en overgang naar een nieuwe situatie en de behoefte van velen elkaar als gemeenschap te blijven ontmoeten, ook al stond hun kerk op de nominatie gesloten te worden. Er waren echter ook argumenten tegen het blijven aanbieden

van vieringen te bedenken. Zoals de grote personele belasting van priesters (waaronder emeriti) en pastoraal werkers, die een vol vieringenrooster nu eenmaal met zich meebrengt. Door de schaalvergroting en het vertrek van meerdere pastores was er toch al sprake van taakverzwaring. Ook betoogden parochianen dat ze met die aanhoudende onzekerheid nooit aan de nieuwe situatie konden wennen en er zo ook onvoldoende redenen waren zich in te zetten voor aansluiting bij anderen in een nieuw te vormen gemeenschap.

Het bestuur, dat zich tot nu toe aan de gedane toezeggingen wilde houden, heeft inmiddels besloten ook deze kwestie opnieuw op de agenda te zetten. Ook hier zal advies van het pastoresteam (dat verantwoordelijk is voor liturgie) en van de centrale pastoraatgroep worden gevraagd. Het is de bedoeling ook hier in de parochievergadering van oktober/november op terug te komen.

De toekomst van de Jacobuskerk

Zoals bekend heeft het parochiebestuur aan een Saxion student gevraagd als afstudeeropdracht een businessplan voor de Jacobuskerk op de Oude Markt te schrijven. Dat rapport is inmiddels aan het parochiebestuur aangeboden en circuleert onder de leden van het pastoresteam, de werkgroep Jacobuskerk, de lokale beheerscommissie van de Jacobuskerk en de lokale pastoraatgroep. Rode draad in het onderzoek is hoe de Jacobuskerk het beste gestalte kan krijgen als stadskerk voor heel Enschede met een breed zingevingsperspectief en wel zodanig dat de



gekozen ‘formule’ in meerdere opzichten (inhoudelijk, financieel, qua beheer en organisatie) in ieder geval voor de komende decennia levensvatbaar is. Er zijn in principe meerdere scenario’s denkbaar: met behoud van de status als katholiek kerkgebouw (dus niet aan de eredienst onttrokken) of met de gewijzigde status van een geprofaneerd gebouw naar het recente voorbeeld van de Walburgiskerk in Arnhem. Het laatstgenoemde kerkgebouw is overigens nog wel eigendom van de parochie.

Ook over de toekomst van de Jacobuskerk zal het bestuur zich de komende maanden beraden. Het businessplan speelt daarbij een richtinggevende rol, maar de adviezen van de werkgroep Jacobuskerk, het pastoresteam en de verschillende centrale en lokale adviesorganen zijn in de besluitvorming van groot gewicht. Mogelijk valt ook hier in oktober/november al iets meer over te zeggen.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Het parochiebestuur en de krant

Enige maanden geleden verscheen er een artikel in de TC Tubantia waarin de vicevoorzitter van het parochiebestuur inging op de stand van zaken met betrekking tot drie beleids-terreinen: de mogelijke heroverweging van het herschikkingsbesluit (Verrijzenis of St. Jan?), de sluiting per 1 januari 2016 van kerken die op

de nominatie staan aan de eredienst te worden onttrokken en de toekomst van de H. Jacobuskerk. Aanleiding tot het artikel was dat de TC Tubantia van plan was over deze onderwerpen te publiceren. Om te voorkomen dat er onjuist en/of onvolledig zou worden bericht heeft het parochiebestuur besloten mee te werken. Op deze manier kon maximale invloed worden uitgeoefend op de juistheid van de berichtgeving. Een vorm van ‘damage control’. Er stonden in het artikel alleen zaken die de parochianen al wisten of hadden kunnen weten; bovendien ging het over onderwerpen waarover *nog niets beslist was en is*. En wat het tijdstip betreft: toegegeven, dat had zeker gelukkiger gekund, maar er zijn zaken die je nu eenmaal niet in de hand hebt.

Natuurlijk schrikken betrokkenen als men leest over zaken die men liever niet leest. Maar het is niet zo dat het bestuur zich verschool achter een krantenartikel of de gemakkelijkste weg koos. Het bestuur is altijd bereid over beleid en beleidsvoornemens met de achterban te overleggen; het feit dat we vergaderingen van locaties niet uit de weg gaan illustreert dat. Trouwens, het valt niet mee het iedereen naar de zin te maken. Als je de parochianen alleen via Pelgrim en/of de verschillende raden informeert krijg je te horen: je moet de krant gebruiken om iedereen te bereiken. En als je de krant dan gebruikt is de reactie: moeten we dit uit de krant lezen!?

Dat het bestuur niet uit is op publiciteit en soms zelfs berichtgeving tegenhoudt illustreert het



volgende voorbeeld. Op 17 augustus 2015 werd een vertegenwoordiger van de locatie Verrijzenis door een journalist van TC Tubantia benaderd voor een interview. Hij meldde dat zeer correct aan de bestuursgeledeerde. Immers, om te voorkomen dat iedereen maar wat roept is de 'policy' dat contacten met de krant van lokale en centrale bestuurders via het bestuur lopen. Het bestuur heeft toen sterk afgeraden dat het interview doorging. Sommigen zullen onmiddellijk grote woorden in de mond nemen als 'censuur' en 'beperking van de vrijheid van meningsuiting'. Maar daar gaat het hier niet om. Op dit moment is het pastoresteam vanuit haar verantwoordelijkheid voor opbouw en gemeenschapsvorming bezig met de parochianen van de locaties in Zuid te onderzoeken of en hoe verregaande samenwerking (alsnog) gestalte kan krijgen. Als dat, vanwege de tegenstrijdige belangen en inzichten moeilijke proces is afgerond zal aan de faciliterende instantie, zijnde het bestuur, worden geadviseerd welke kerk in Zuid het beste open kan blijven. Het is niet opportuun als vanuit een van de locaties over kerksluiting van alles via de krant wordt geroepen. Dat roept weer tegenreacties op en zo dreigt het delicate proces en de moeilijke taak van de pastores ernstig verstoord te worden. Juist om het proces een kans te geven heeft het bestuur geoordeeld dat een artikel in de krant op dit moment niet verstandig was. Dat heeft niets met censuur te maken, maar zo'n artikel zou wel eens erg contraproductief kunnen uitwerken. En om een

oplossing verder uit zicht te brengen: daar zit niemand op te wachten.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Nogmaals: korenbeleid in de parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede

Omdat op een aantal punten bij sommige koren en hun dirigenten, organisten en/of penningmeesters nog onduidelijkheid heerst, ondanks alle mondeling en schriftelijk door het bestuur verstrekte informatie, volgt hieronder nadere verduidelijking m.b.t. een tweetal punten, te weten de maximale vergoeding per viering per koor en de rechtsverhouding met organisten en/of dirigenten.

Maximale vergoeding per viering per koor

Het parochiebestuur heeft per 1 juli 2015 de maximale vergoeding per viering per koor vastgesteld op 175,- euro. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient een afzonderlijk koor vooraf een begroting in te dienen. Bij deze begroting wordt uitgegaan van het aantal vieringen, dat volgens het definitieve rooster in het dan komende half jaar door het betreffende koor verzorgd zal worden.

Een begroting dient alle te maken kosten en vergoedingen aan derden voor dat half jaar te bevatten. De berekening is dus een optelsom van al die kosten en vergoedingen. Om te berekenen of men het door het parochiebestuur vast te stellen maxi-



mum niet heeft overschreden dient de som gedeeld te worden door het aantal officieel in dat half jaar te verzorgen vieringen. Dat zijn de vieringen waarvoor men tijdens het roosteroverleg heeft ingetekend. De uitkomst van die deelsom mag niet hoger zijn dan 175,-. Begrotingen met een hogere uitkomst per viering worden niet geaccordeerd. Een niet geaccordeerde begroting betekent geen betaling van onkosten en/of vergoedingen.

Het parochiebestuur werkt uitsluitend met *'overeenkomsten van opdracht'*. Met geen enkele dirigent en/of organist bestaat een arbeidsovereenkomst en deze zal ook niet worden aangegaan.

Onkosten worden, mits deugdelijk gedeclareerd aan penningmeester Jacqueline Pastoor en mits in lijn met de eerder ingediende en geaccordeerde begroting, rechtstreeks aan de koorpenningmeester uitbetaald. Men mag er van uit gaan dat dit normaal gesproken niet meer dan een werkweek in beslag neemt.

Vergoedingen in het kader van een *overeenkomst van opdracht* aan een dirigent en/of organist dienen altijd via een factuur rechtstreeks bij de centrale penningmeester, mevrouw Pastoor, te worden ingediend. Deze controleert of er een door beide partijen getekende, voor dat half jaar geldende *overeenkomst van opdracht* is en of de factuur in overeenstemming is met de eerder ingediende en geaccordeerde begroting van het koor. De betaling geschiedt achteraf desgewenst per maand of half jaar en wel rechtstreeks door de centrale

penningmeester aan de betreffende organist en/of dirigent. De koorpenningmeester heeft in deze dus alleen een rol bij het opstellen en indienen van een deugdelijke begroting en bij de controle of de gemaakte afspraken met dirigent en/of organisten wederzijds worden nagekomen.

Alle door het koor gemaakte onkosten vallen binnen bovengenoemde halfjaarlijkse begroting. Daarbuiten kan niet gedeclareerd worden. De persoonsgebonden vrijwilligersvergoeding van 10 euro per jaar, waar ook koorleden recht op hebben, valt buiten de begroting. Deze vrijwilligersvergoeding kan gebruikt worden voor een feestavond of uitje. De 10,- euro geldt per individuele vrijwilliger. Ook als een vrijwilliger in meer koren zingt of op andere wijze werkzaam is, blijft de vergoeding 10,- euro per persoon. Onderscheidingen voor koorleden hoeven evenmin in de begroting opgenomen te worden.

Overeenkomst van opdracht

Met betrekking tot de rechtsverhouding van het koor / parochiebestuur en individuele organisten en dirigenten heeft het parochiebestuur advies en informatie ingewonnen bij drie instanties: de eigen advocaat, het econoom van het aartsbisdom en het Ministerie van Sociale Zaken. Een aantal zaken zijn daarbij duidelijk geworden (voor zover ze dat al niet waren):

1. Er bestaat op dit moment tussen een individueel koor of locatieraad en/of het centrale parochiebestuur geen *arbeidsovereenkomst* met een der in de parochie werkende organisten en/of dirigenten. Met geen van



hen is ook verder schriftelijk iets vastgelegd. Op dit moment zijn koren en/of lokale beheerscommissies niet meer bevoegd een dergelijke overeenkomst te sluiten, als zij dat al zouden willen.

2. Het centrale parochiebestuur werkt uitsluitend met *overeenkomsten van opdracht*. Arbeidsovereenkomsten met dirigenten en/of organisten worden niet aangegaan. Een dergelijke arbeidsovereenkomst zou trouwens ter goedkeuring aan het bisdom moeten worden voorgelegd. *Het bisdom heeft nadrukkelijk aangegeven dergelijke arbeidsovereenkomsten niet te zullen goedkeuren.* Alleen daarom al werkt het parochiebestuur uitsluitend met overeenkomsten van opdracht. Deze hebben een geldigheid van een half jaar en worden niet stilzwijgend verlengd. Tot 1 januari 2016 wordt gewerkt met de huidige mondeling overeengekomen overeenkomsten van opdracht. Met ingang van het nieuwe rooster met bijbehorende begroting zijn schriftelijke overeenkomsten van opdracht onderdeel van die begroting. *De penningmeesters van de koren zullen tijdig een model van een overeenkomst van opdracht ontvangen.*

3. Overeenkomsten van opdracht tussen het centrale parochiebestuur en een individuele organist of dirigent dienen opgenomen te worden in de halfjaarlijkse begroting van een afzonderlijk koor. Uitbetaling van de middels een koorbegroting geaccordeerde vergoeding geschiedt achteraf, maandelijks of halfjaarlijks en uitsluitend op basis van een factuur.

Voor de betaling draagt de centrale penningmeester zorg.

4. De ketenbepaling, die op 1 juli 2015 is ingegaan, en is vastgelegd in artikel 668a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, omdat de overeenkomst van het parochiebestuur met organisten en/of dirigenten *geen* arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek behelst, maar er uitsluitend sprake is van een reeks tijdelijke overeenkomsten van opdracht. Er is dus geen werkgever-werknemer relatie, noch is die er in het verleden geweest.

5. Wanneer de betreffende organist / dirigent ZZP'er is voldoet deze zelf de sociale lasten en werkt hij/zij op basis van een tijdelijke overeenkomst van opdracht. Een parochiebestuur – en dat zal men begrijpen - werkt overigens niet mee aan belastingontwikkende manoeuvres.

Hopelijk is met deze uitleg duidelijkheid geschapen. Overigens gaat dit artikel uitsluitend over de faciliterende kant van de zaak, want daarvoor (financiën, personeel, vrijwilligers) is het centrale parochiebestuur verantwoordelijk. Het pastoresteam gaat over de inhoudelijke, zeg: liturgische kant van de zaak. Recent hebben de pastores een inhoudelijk stuk over het korenbeleid in de drie samenwerkende parochies (Enschede, Haaksbergen, Losser) het licht doen zien. Dit stuk zal ongetwijfeld met de centrale pastoraatgroep besproken worden.

Met vriendelijke groet,

Guus Berkien,

Vicevoorzitter parochiebestuur



OPROEP

GEZOCHT: leden voor een nieuw te vormen commissie Kerkbijdrage

Het parochiebestuur zoekt parochianen die zitting willen nemen in een parochie-brede commissie die onderzoekt hoe het beste in de veranderde situatie de parochianen benaderd kunnen worden om een kerkbijdrage te (blijven) geven.

Vanuit het bisdom wordt middels brochures en regionale bijeenkomsten meegewerkt aan de gedachtenvorming.

Parochianen die in het verleden lokaal actief zijn geweest bij het innen van de kerkbijdrage zijn van harte uitgenodigd (desgewenst tijdelijk) in de commissie zitting te nemen, maar ook andere geïnteresseerde parochianen zijn bijzonder welkom.

De commissie zal samenwerken met de centralepenningmeesters.

Opgave bij Ferlina of Linda van het Parochieel Dienstencentrum Enschede, tel. 053-4785306 of -053-7113459

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Waarnemen zonder te oordelen is de hoogste vorm van intelligentie.

Krishnamurti

Parochieavond op 29 oktober

Alle leden van adviserende en uitvoerende organen, overige vrijwilligers en belangstellende parochianen zijn van harte uitgenodigd op de reguliere parochieavond.

Bestuur en pastoresteam zullen u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken op het gebied van o.a. sluiting en (nieuwe) bestemming kerkgebouwen, vieringenrooster, financiën, werkgroepen en organisatie. Er is natuurlijk ook volop gelegenheid over deze en andere onderwerpen vragen te stellen en uw mening te geven.

Plaats:

Parochieel Dienstencentrum

Enschede, Nieuwe Schoolweg 2.

Tijdstip: donderdag 29 oktober 2015, 19.30 uur

Het parochiebestuur

Nieuwe koster

Mede door het overlijden van Chris Pots is er binnen het kostersteam behoefte aan versterking zodat het werk goed verdeeld kan worden.

U kunt zich aanmelden of iemand voordragen via het Parochieel Dienstencentrum Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2, tel. 053-4785306 of 053-7113459.

Het pastoresteam en het parochiebestuur



De financiële situatie van de parochie

De afgelopen jaren heeft het parochiebestuur herhaaldelijk gewezen op de preciaire financiële situatie in de parochie. Dat heeft o.a. geleid tot tal van noodzakelijke beleidsveranderingen. Er is een herschikkingbesluit gekomen, op tal van terreinen, zoals koren, is bezuinigd door het vergoedingensysteem aan te passen en de plaatsen van vertrokken pastoraal werkers in het team zijn niet her bezet. Ook is het aantal vieringen teruggebracht.

Een terechte vraag vanuit de gemeenschap is: geef eens wat meer inzicht over hoe de parochie er financieel voorstaat, kom eens met cijfers. Tot dat laatste is het bestuur zeker bereid, maar de beschikbare cijfers moeten niet voor velerlei uitleg vatbaar zijn; het heeft geen zin appels met peren te vergelijken. Dat leidt alleen maar tot onjuiste conclusies en nog meer verwarring. Mede daarom worden hier alleen de grote lijnen gepubliceerd. De exacte, per rubriek uitgewerkte getallen worden wel met de centrale beheerscommissie gedeeld, zoals ze in de toekomst ook besproken zullen worden met de in te stellen parochiële financiële commissie (de opvolger van het penningmeesterberaad). Transparantie, openheid is een groot goed en daar streven we als bestuur ook naar, maar die openheid moet niet contraproductief zijn.

Dat wij nu pas met cijfers over 2014 komen, heeft overigens als oorzaak dat niet eerder de jaarcijfers van **alle** locaties beschikbaar waren en dat is wel nodig om eerlijk en zinvol te kunnen vergelijken.

Onderstaande tabel geeft aan wat de inkomsten, uitgaven en saldi in 2014 per locatie waren. Het zal dan duidelijk zijn dat sommige locaties met verlies draaien en andere met een positief saldo.

RK PAROCHIE ST JACOBUS DE MEERDERE ENSCHEDE								
Dit zijn de voorlopige cijfers per 31- 12- 14 per locatie.								
Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.								
	Jozef	p/mnd	Jacobus	p/mnd	Ariens	p/mnd	Paulus	p/mnd
Inkomsten	46322	3860	62327	5194	82163	6847	16113	1343
Uitgaven	68728	5727	71040	5920	77003	6417	67710	5643
resultaat	- 22406		- 8713		5160		- 51597	
per maand		- 1867		- 726		430		- 4300
(+=W -=V)								



RK PAROCHIE ST JACOBUS DE MEERDERE ENSCHEDE						
Dit zijn de voorlopige cijfers per 31- 12- 14 per locatie.						
Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.						
	Maria	p/mnd	St. Jan	p/mnd	Verrijz	p/mnd
Inkomsten	55883	4657	136723	11394	70716	5893
Uitgaven	89865	7489	94300	7858	94099	7842
resultaat	- 33982		42423		- 23383	
per maand		- 2832		3536		- 1949
(+=W -=V)						

Bij bovenstaande cijfers moet worden meegewogen dat de cijfers van de St. Jan positief zijn beïnvloed door de post incidentele baten (verzilvering meerjarig opgebouwd dividend), waarmee het oorspronkelijke jaartekort van ca. 40.000) kon worden aangezuiverd.

Als we de hier niet gepubliceerde, onderliggende cijfers, die wel aan de centrale beheerscommissie zullen worden voorgelegd, bezien, dan vallen grote verschillen per locatie op. Dat geldt bijvoorbeeld voor de opbrengst van de kerkbijdragen (variërend van afgerond 15.000 tot 35.000 per locatie) en voor misintenties en stipendia (tussen 225 en ruim 2000), en ook voor uitgaven voor water/gas/elektra (tussen ruim 16.000 en ruim 8.000), voor tijdschriften (tussen 640 en 13) en voor organisten/dirigenten (tussen 15.000 en 7.000). Dit zijn slechts enkele voorbeelden en omdat niet alle posten precies vergelijkbaar zijn, moet er goed naar gekeken worden, maar de tendens is helder: er valt mogelijk nog heel wat te bezuinigen. Het is de bedoeling dat de locaties, daartoe aangezet door de centrale beheerscommissie, hun uitgaven en inkomsten nog eens goed tegen het licht gaan houden. Dat zal overigens niet bij elke locatie en/of bij elke post veel opleveren, omdat sommige locaties in het verleden bij bepaalde posten of in het algemeen al heel erg op de centen hebben gelet.



Dit zijn de voorlopige cijfers per 31- 12- 14 per locatie.								
Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.								
INKOMSTEN	Zozef	p/mnd	Jacobus	p/mnd	Ariens	p/mnd	Paulus	p/mnd
opbrengsten	46855	3905	54312	4526	53974	4498	16113	1343
uitgaven	Zozef	p/mnd	Jacobus	p/mnd	Ariens	p/mnd	Paulus	p/mnd
PVE Enschede	16448	1371	22133	1844	40291	3358	20661	1722
subtot. Uitgaven	65063	5422	78451	6538	73418	6118	64275	5356
resultaat	- 18208		- 24139		- 19444		- 48162	
per maand (+=W -=V)		- 1517		- 2012		- 1620		- 4014

RK PAROCHIE ST. JACOBUS DE MEERDERE ENSCHEDE						
Dit zijn de voorlopige cijfers per 31- 12- 14 per locatie.						
Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.						
INKOMSTEN	Maria	p/mnd	St.JanM	p/mnd	Verrijzen	p/mnd
opbrengsten	55883	4657	48288	4024	70716	5893
uitgaven	Maria	p/mnd	St.JanMic	p/mnd	Verrijzen	p/mnd
PVE Enschede	36163	3014	37326	3110	29566	2464
subtot. Uitgaven	86430	7203	79375	6615	90664	7555
resultaat	- 30547		- 31087		- 19948	
per maand (+=W -=V)		- 2546		- 2591		- 1662

Bovenstaande cijfers geven weliswaar veel zinnige informatie, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het beeld enigszins vertekend is. Locaties die in het verleden uit een eerdere fusie zijn ontstaan, staan er relatief goed voor. Dat komt vooral omdat deze locaties door eerdere verkoop van een kerkgebouw behoorlijk veel geld hebben kunnen beleggen en daar jaarlijks dividend van ontvangen. Ook zijn er locaties met veel en locaties met weinig gebouwen, die verhuurd worden. In principe zijn die gebouwen, evenals trouwens de effecten, sinds de fusie van 1 april 2010 eigendom van de centrale parochie en horen ze dus niet meegenomen te worden in de jaarcijfers van een locatie. Dat is tenminste formeel zo, niet op elke locatie zal dat ook zo beleefd worden. Als we desondanks de cijfers aldus corrigeren ontstaat een ander beeld:



RK PAROCHIE ST. JACOBUS DE MEERDERE ENSCHEDE								
Dit zijn de voorlopige cijfers per 31- 12- 14 per locatie.								
Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.								
INKOMSTEN	Joze	p/mnd	Jacobus	p/mnd	Ariens	p/mnd	Paulus	p/mnd
opbrengsten	46855	3905	54312	4526	53974	4498	16113	1343
uitgaven	Joze	p/mnd	Jacobus	p/mnd	Ariens	p/mnd	Paulus	p/mnd
PVE Enschede	33765,00	2814	33765,00	2814	33765,00	2814	0,00	0
subtot. Uitgaven	82379	6865	90083	7507	66892	5574	36400	3033
resultaat	-35524		-35771		-12918		-20287	
per maand (+=W -=V)		-2960		-2981		-1077		-1691

RK PAROCHIE ST. JACOBUS DE MEERDERE ENSCHEDE						
Dit zijn de voorlopige cijfers per 31- 12- 14 per locatie.						
Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.						
INKOMSTEN	Maria	p/mnd	St.JanM	p/mnd	Verrijzen	p/mnd
opbrengsten	55883	4657	48288	4024	70716	5893
uitgaven	Maria	p/mnd	St.JanMic	p/mnd	Verrijzen	p/mnd
PVE Enschede	33765,00	2814	33765,00	2814	33765,00	2814
subtot. Uitgaven	84033	7003	75845	6320	94864	7905
resultaat	-28150		-27557		-24148	

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat als het puur om de eigen exploitatie gaat alle locaties met verlies draaien. Een verlies dat oploopt tot boven de 200.000 op jaarbasis. Natuurlijk is het zinnig dit verlies aan te zuiveren met opbrengsten uit verhuur van gebouwen en rente/dividend op beleggingen, maar dit gegeven markeert tevens een gevaar voor de toekomst. Niet elk jaar zijn er zulke incidentele baten en de tekorten aanzuiveren met verkoop van effecten is niet slim. Allereerst zijn de rendementen op dit moment relatief gunstig en bovendien als je effecten eenmaal verkoopt leveren ze in de toekomst ook niets meer op. Bij het afstoten van gebouwen ligt dat mogelijk anders: die kosten veel onderhoud, en het is bij bepaalde gebouwen de vraag of de huuropbrengsten opwegen tegen die kosten. Kerkgebouwen zijn overigens qua onderhoud en exploitatie helemaal duur, al kunnen die kosten weer zeer gedrukt worden door extern bekostigde restauraties. Maar voor dat laatste komen niet alle kerken in aanmerking.

Namens het parochiebestuur,

Guus Berkien, vicevoorzitter en Jacqueline Pastoor, penningmeester



Rooms moddergooien

Het is weer eens zover.

Nadat enige maanden geleden al door het parochiebestuur bekend werd gemaakt dat het besluit om de Verrijzeniskerk open te houden zeker niet in beton was gegoten stond onlangs een artikel in de krant. De vice-voorzitter van het parochiebestuur deed nog eens uit de doeken dat, door voortschrijdend inzicht en veranderde omstandigheden, er wellicht een heroverweging over de sluiting van kerkgebouwen zou plaatsvinden.

Onmiddellijk begon voor de zoveelste keer het Roomse moddergooien.

Er werd, vaak met oneigenlijke argumenten of zelfs zonder enig argument, op de man gespeeld en er werden zelfs klappen onder de gordel uitgedeeld.

Ik dacht werkelijk dat alleen in het oude Griekenland (en misschien ook wel in het huidige) de boodschapper het altijd moest ontgelden.

Echter, de vice-voorzitter geeft de mening en het beleid van het voltallige parochiebestuur weer.

Het gaat niet aan om de wel begripvolle en (vaak) terechte sentimenten te projecteren op één persoon en frustraties af te wentelen op hem.

Dit is letterlijk en figuurlijk beneden elk niveau.

In mijn periode als voorzitter van de stuurgroep en daarna als vice-voorzitter van het parochiebestuur van de fusieparochie heb ik dit natuurlijk ook al moeten ervaren.

Geroeptoeter aan de koffietafels en profeten van eigen gelijk die, niet gehinderd door enige vorm van ken-

nis van de materie, nonsens en halve waarheden verkondigen en op de man spelen.

Het erge is dat de juiste informatie vaak wel beschikbaar is maar dat deze niet wordt gelezen of dat er niet goed wordt geluisterd.

Het parochiebestuur moet helaas regelmatig, gedwongen door de (financiële) omstandigheden, noodzakelijke maar weinig populaire maatregelen nemen.

Men kan het eens of niet eens zijn met bepaalde beslissingen en kritiek uiten, maar dan wel graag gemotiveerd en niet alleen omdat men tegen bepaalde veranderingen is.

Elke keuze doet pijn bij een aantal mensen, dat is duidelijk en er is hiervoor alle begrip bij de beleidsmakers maar meer begrip voor de moeilijke taak van het bestuur is zeker ook op zijn plaats. Daarom is het zeer ongepast om op de persoon te spelen. Nog steeds blijkt dat een aantal parochianen niet over de grens van hun eigen kleine territorium kan of wil kijken en daarom het beleid frustreert en de hakken in het zand zet.

Erg christelijk is dit alles niet.

Ik blijf vierkant achter mijn opvolger staan en als het echt moet ook nog voor hem!

Rien Tiehatten, voormalig vice-voorzitter parochiebestuur

Herbestemming doopvont H. Pauluskerk

In de opslag van goederen uit de gesloten Pauluskerk bevindt zich onder ander nog de doopvont.



Het bestuur van de Maria geboortekerk in Losser heeft al enige tijd geleden contact met de inventarisatiecommissie opgenomen. Zij zijn bezig met plannen voor de herinrichting van de doopkapel en daarom op zoek naar een tweede doopvont.

Door tussenkomst van Johan Vaanholt heeft men de doopvont kunnen bekijken en men wil hem graag plaatsen in de kerk in Losser.

Na verkregen toestemming van de stichting kerkelijke kunstbezit (de doopvont staat op de lijst van kunstschatten) kan de doopvont in de komende maanden naar Losser worden overgebracht.

Het wachten is nog op de voltooiing van de werkzaamheden in deze kerk.

Hiermee krijgt wederom een stuk uit de gesloten kerk een passende en waardige herbestemming.

De voorzitter inventarisatiecommissie, Rien Tiehatten

Bronzen replica Alphons Ariëns

Onze parochie heeft van de heer Koelink uit Nootdorp een bronzen replica (50 cm hoog) van het beeld van Alphons Ariëns gekregen.

Hij was erg gehecht aan dit beeld, dat meer dan 50 jaar in zijn bezit was, maar gezien zijn leeftijd en levensverwachting wilde hij daar



graag een waardige bestemming voor vinden en heeft via Bisschop de Korte (bisdom Groning-en-Leeuwarden) ons adres gekregen. Ik heb contact met hem gezocht met het bovenstaande resultaat.

De heer Koelink was in de 60-er jaren bestuurder van de Utrechtse Diocesane bond van de KAB. Hij hield veel spreekbeurten over Alphons Ariëns en Schaeppman (Tubbergen) in het toenmalige aartsbisdom Utrecht. Hij heeft de fusie en overgang van de KAB naar het NKV mede begeleid. In 1963 werd het 70-jarig bestaan van de KAB gevierd in Zwolle. Daarbij kreeg de heer Koelink van een heer (waarvan hij de naam niet meer weet) de bronzen replica van Alphons Ariëns. Dit is een replica van het standbeeld (1934) dat voor het ziekenhuis MST aan het Ariënsplein staat.

Het beeld zal een definitieve plaats krijgen in de St. Jozefkerk of in de Jacobuskerk in overleg met het Ariënscomité.

Trees Schaap, secretaris parochiebestuur

Diaconie Kledinginzamelingsactie

Op 3 oktober is er weer een inzamelingsactie van Sam's Kledingactie als steun voor Cordaid Mensen in nood. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

U kunt uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in



gesloten plastic zakken afgeven bij de diverse kerken in onze parochie. Kijk hiervoor naar het eigen gedeelte in dit nummer van Pelgrim.

Oecumene

VREDE VERBINDT

Op zondag 27 september vindt er in de Ontmoetingskerk (hoek Varvikingel-Johan Wagenaarstraat) een oecumenische kerkdienst plaats, die begint om 10.30 uur.

Deze dienst is voorbereid door leden van de Rooms-Katholieke Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, het Leger des Heils, de Doopsgezinde Gemeente, de Vrije Evangelische Gemeente en de Protestantse Gemeente, allen uit Enschede.

Centraal staat het thema van de Vredesweek, die van 20 tot en met 27 september wordt gehouden: VREDE VERBINDT. Met dat motto roept de kerkelijke vredesbeweging PAX op tot ontmoeting en verbinding. En dat begint op de vierkante meter van ons eigen leven, hier in onze stad Enschede. Samen horen van VREDE, samen zingen van VREDE en samen bidden om vrede VERBINDT ons met elkaar, met de stad en met de hele bewoonde wereld.

Uiteraard is er na de kerkdienst volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, oude verbindingen te verdiepen en nieuwe te leggen en zeker ook om de dan pas geopende Ontmoetingskerk te bekijken.

Iedereen is van harte welkom om deze dienst bij te wonen.

*Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Richard Vissinga*

Allerhande

Nieuws van het Iconenatelier St. Josef

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in Enschede een Iconencursus te volgen. De cursus begint in september a.s. Belangstellende hiervoor kunnen contact opnemen met Jos Bentert tel. 06 22908707 of per e-mail:

st.josef.iconen.atelier@gmail.com.

De cursus bestaat uit 10 lessen van 2.5 uur en behandelt het vervaardigen van een volledige icoon, zoals het maken van de tekeningen, het aanbrennen van het bladgoud, het schilderen met eigen aangemaakte eitemperaverf, tot en met het afwerken met een bescherm laag. De kosten bedragen 165 euro inclusief het te gebruiken materiaal. Bij voldoende belangstelling kan de cursus ook op andere locaties gehouden worden

De geschilderde Icoon kan op zondag 29 november worden gewijd tijdens de viering van de H. Mis in de Verrijzeniskerk.

In het weekend van 28 en 29 november zal er een Iconententoonstelling worden gehouden In de Wonne aan de Noorderhagen (voorheen Larinksticht).

Werken van o.a. Jos Bentert, Truus Nieuwhuis en Henk Thüss worden daar tentoongesteld en zijn eventueel te koop. Prijslijsten aanwezig.

De tentoonstelling wordt op vrijdagavond **27 september om 20 uur** geopend met een lezing over de oorsprong en techniek van het Iconen schilderen,

Zondagmiddag om half 4 is er een lezing over Iconen door een priester



van de Byzantijnse Ritus, Paul Bren-
ninkmeijer.

De tentoonstelling is op beide dagen
geopend van 11-17.30 uur. de intree
is gratis.

Bijdrage kosten Pelgrim

In dit nummer van Pelgrim vindt u
een acceptgirokaart voor een vrijwil-
lige bijdrage ten behoeve van ons
parochieblad dat 10 keer per jaar
gratis bij u wordt thuisbezorgd. Het
parochieblad is voor sommigen van u
het laatste draadje waarmee u verbon-
den bent met de kerk en in het bijzon-
der met de kerk in Enschede.

De bijdrage is geheel vrijwillig. Uw
giften worden uitsluitend aangewend
om de kosten van drukwerk van ons
parochieblad voor RK Enschede te
kunnen blijven betalen.

Het banknummer is:

IBAN: NL90INGB 000 19 02 122

t.n.v. Parochieblad Katholiek
Enschede.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

*Namens het Bestuur en de Redactie
van Pelgrim, T. Oude Elferink,
penningmeester centraal bestuur*

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website
van www.katholiekenschede.nl kunt
vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ont-
vangen door een e-mail te sturen
naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter
in de kerk waar de parochianen hun
voedselproduct(en) kunnen plaatsen.
Deze wordt iedere week opgehaald
door de voedselbank.

**Alleen houdbare producten zijn
welkom.** Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedsel-
bank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jeugd en jongeren

CATECHESE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN



Voor wie

Voor alle kinderen van de *St. Jacobus
de Meerdere parochie Enschede*

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Wilt u meer weten, kom gerust eens
langs of mail voor info naar Linda:

lindaterbraak@live.nl of

Begona: bferpan@hotmail.com.

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden
worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

**Elke derde zondag van de maand
is er een kinderwoorddienst in de
St. Jozefkerk**

Vredesweek 2015: Vrede verbindt
Zie ook de website
www.enschedevoorvrede.nl



Liefs uit Nederland, naar Bolivia

Misschien kent u mij wel, ik ben de dochter van pastor Carla Berbée. Misschien weet u ook wel dat ik in september naar Santa Cruz (Bolivia) ga, om daar met straatkinderen te werken. In ons dagelijkse leven merken we weinig van armoede in andere delen van de wereld. We merken al helemaal weinig van de armoede in Bolivia, want bij armoede in de derde wereld, denkt men aan Afrika. Veel mensen helpen in de vorm van donaties (waar men weinig van terug ziet). Echter weinig mensen trekken er daadwerkelijk op uit om voor meerdere maanden vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik ga samen met Bente (een meisje die ik heb leren kennen in de voorbereiding) voor 6 maanden op het project Maria del los Angeles werken. Dit is een project met 40 jongens en meisjes van verschillende leeftijden. In onze voorbereiding worden wij gesteund door paters van Don Bosco.



Wij willen de kinderen graag op meerdere manieren helpen. Dat kan o.a. door dingen aan te schaffen of juist te repareren m.b.v. sponsorgeld. Alleen dit sponsorgeld komt helaas niet aanwaaien. We verkopen kleine dingen die handgemaakt zijn voor een redelijke prijs.

Bent u hier in geïnteresseerd, bekijk dan eens deze link:

<https://www.facebook.com/BenteNao>

miBolivia. Ook kunt u mij gewoon volgen en lezen wat ik allemaal activiteiten hier doe ;)



*Liefs,
Naomi
en
Bente*

Aanmelding project 'In Vuur en Vlam' Op weg naar het vormsel



De afgelopen tijd zijn via de scholen brieven

meegegeven aan kinderen van groep 8, waarin ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan het parochieproject 'In Vuur en Vlam'. Dit project is tevens de voorbereiding op het vormsel in 2016. Ook kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden.

Woensdag 16 september vindt de **Startavond voor ouders en kinderen van 19.00 tot 21.00 uur** plaats in de grote zaal bij de **Arënsgedachtenkerk aan de Hogelandsingel 39** te Enschede. Aanwezigheid van de deelnemer samen met één van zijn of haar ouders is een must om aan het project mee te kunnen doen. Daarnaast vragen we ouders om mee te helpen op bijvoorbeeld de tienermiddagen. Vele handen maken immers licht werk. Op



deze Startavond maken we meteen kennis met vormheer vicaris Hans Pauw. Pas aan het einde van het project vragen we de kinderen of ze gevormd willen worden of niet. Het project loopt van september tot en met begin december.

Het vormsel vindt plaats op **zondag 17 januari 2016 om 10.30 uur** in de Sint Jozefkerk. De voorbereiding bestaat uit vijf tiernmiddagen op de maandagmiddag van 15.30-17.00 uur, één avond én een Thomasviering. De kosten bedragen € 20,-, te voldoen op de Startavond. Voor meer informatie zie: www.katholiekenschede.nl onder de rubriek:

profielen/catechese/sacramenten....

U kunt uw zoon of dochter per mail bij de parochie opgeven. **De deadline voor de opgave ligt op vrijdag 4 september aanstaande.** Daarna worden in principe geen aanmeldingen meer aangenomen. U kunt uw zoon of dochter uitsluitend per mail opgeven bij Ben Tenbergen:

j.tenbergen@kpnmail.nl

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, voelt u zich dan vrij met mij contact op te nemen. De werkgroep en ik hopen er samen met ouders en kinderen weer een mooi project van te maken!

Pastoraal werker Frank de Heus, 06 300 988 33, pastordeheus@home.nl

Nieuw seizoen met Ariëns Katholieke Studenten

Het nieuwe studiejaar is inmiddels begonnen en ook Ariëns Katholieke Studenten Enschede is spetterend van start gegaan. Ben je nieuwsgierig

geworden? Kom dan een keer bij Ariëns langs!

Ariëns is een netwerk van katholieke studenten in en om Enschede.



Onze groep bestaat niet alleen uit Nederlandse studenten. Bij ons maak je kennis met jongeren uit heel Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Bij Ariëns staat ontmoeting centraal: studenten en jongeren tussen de 17 en 32 jaar zijn van harte welkom. Samen ontdekken en ervaren we het katholieke geloofsleven. Onze studentenavond is elke eerste woensdag van de maand op de Universiteit Twente. We bidden en borrelen, we maken muziek, we lezen uit de bijbel en we nodigen sprekers uit met inspirerende verhalen. Maar ook tussendoor doen we veel samen. Wie graag muziek maakt, wordt lid van de Ariëns Music Ministry. En wie graag de handen uit de mouwen steekt wordt lid van het Ariëns Team. Weten wat onze eerstvolgende activiteit is? Hou dan onze website in de gaten!

Ariëns Katholieke Studenten

Meer info: ariens.utwente.nl

Wereld Jongerendagen 2016

De informatieavond is op 7 oktober om 19.30 uur aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede.

Over die bijeenkomst komt het programma via pastor Ingrid Schraven, maar ook op de website.





KIEK

Kind en Kerk

Mijn beschermmens heeft een repetitie, maar ik snap zelf ook geen fluit van wiskunde



Dromen

*Droom jij wel eens?
Met je ogen dicht?*



*Dromen doe je 's nachts.
Maar je kunt ook
overdag dromen:
dromen met je ogen open.*

*Een droom kan eng zijn.
Dan wil je ontsnappen.
Maar dat lukt niet.
Ineens word je wakker.
Dan zeg je blij:
'Gelukkig,
het was maar een droom!'*



*Je droomt van vrede,
van een mooie wereld.
van brood en geluk
voor iedereen.*



*Een droom kan ook mooi zijn.
Je rent lekker langs het strand.
Je speelt in de zon.
Dan is het jammer
als je wakker wordt.*



*Die dromen
moeten nog waar worden.
Daar kun jij bij helpen.*

*Droom jij wel eens
met je ogen open?*

*Meestal is een droom niet echt.
Maar iets uit je droom
kan wél echt zijn.
En soms, heel soms,
zegt God je iets in een droom.*



Kroniek

Gedoopt

7 juni: Jesse Reinier Graff (roepnaam: Hugo), zoon van Nicholas en Marjolein Graff-Eaglen, geboren op 22-07-2014;

12 juni: Sopie Edina Maria Agema, dochter van Dennis Agema en Heidi van 't Hul, geboren op 03-11-2014;

21 juni: Caithlynn Maria Johanna Brons, dochter van Kevin Brons en Melanie Bruintjes, geboren op 03-01-2015;

5 juli: Paulina Murphy (roepnaam: Victoria), dochter van Adam Murphy en Anastasia Vasicheva, geboren op 11-04-2014;

12 juli: Lowina Johanna Pril (roepnaam: Lizz), dochter van Eef Pril en Larissa Booi, geboren op 03-01-2015;

18 juli: Oliva Maria Harperink, dochter van Sander Harperink en Ester van der Veen, geboren op 13-09-2014.



Gehuwd

22 mei: Peter Oosting en Gina Agus

12 juni: Dennis Agema en Heidi van 't Hul.

8 augustus: Tafwik Aazar en Elya Bileet.

9 mei in Portugal gehuwd: Arjan Frederiks en Silvia Dos Santos Fernandes Costa. Ze wonen Espoortstr. 115.

Eind mei in Polen gehuwd: Bram Zoetebier en Barbara Liszka. Ze wonen Dennenweg 76.

Overleden

St. Jozefkerk

8 juni: Henk Kok, 79 jaar, weduwnaar van Tini Oldenkotte.

17 juni: Juliana Johanna Petronella Poelsma, 94 jaar, weduwe van J.G. Smit.

19 juni: Hendrika Gerarda Geertruida Brands, 87 jaar, weduwe van Gerrit Kerver.

20 juni: Hermanus Hendrikus Lambers, 75 jaar, echtgenoot van V. Santos-Tupaz

27 juni: Johannes Lefferts, 83 jaar, Echtgenoot van G.C. Rombout



Ariënsgedachteniskerk

18 juni: Hermina Johanna Lansink, weduwe van J. W. Hilgerink en partner van J.H.G. Huiskes †. Ze was in haar 100^{ste} levensjaar en woonde in De Posten.

12 juli: J. Prins, 95 jaar. Floraparkstraat 97/86.

14 juli: Marianne Kramer-Pots, Johanna Geertruida Maria, echtgenoot van D.J. Kramer, 64 jaar. Ze woonde aan de Ceramstraat 3.



22 juli: Nardi ter Beke – Timmerman, Bernarda Elisabeth, weduwe van Theodorus Hendrikus ter Beke, 83 jaar. Hij woonde aan de Brinkstraat 150-4.

30 juli: Gerard Wiggers, Gerhardus Johannes, 68 jaar. Bourdonstraat 24.

9 augustus: Chris Pots, weduwnaar van Pots-Venerius, 77 jaar. Hij woonde aan de J.J. van Deinselaan 193.

17 augustus: Theo Ensink, Theodorus, Johannes, weduwnaar van Johanna, Wilhelmina Ensink-Altemühl, 88 jaar. Hij woonde Boulevard 1945-505-282.

H.Geest-Maria

15 juni: Nora van Dijk op de leeftijd van 81 jaar.

St. Jan-H.Michaël

5 juli: Trees Schiphauwer-Brüning, weduwe van Gerard Schiphauwer, 85 jaar.

20 juli: Misiu Komarnicki, weduwnaar van Trude Komarnicki-Vogelenzang, 86 jaar.

31 juli: Willy Olde Agterhuis, echtgenoot van M.A.T. Olde Agterhuister Heegde, 76 jaar.

Verrijzenis des Heren

12 juli: Jan te Walvaart, hij woonde aan de Hertmebrink 349, laat een vrouw achter en is 82 jaar geworden.

2 augustus: Yousif Marenkos. Hij was jarenlang collectant in onze kerk en woonde de laatste jaren in De Posten. Hij is 79 jaar geworden. Hij is vanuit de Verrijzeniskerk begraven op de Westerbegraafplaats.

"God laat zich vinden voor wie Hem zoeken"

Waar zoek ik hem?

Hij is niet te vinden in schitterende kerken,

niet in gouden gewaden,

niet in kostbare ornamenten.

Hij is te vinden,

waar mensen zorg hebben voor elkaar,
waar liefde zichtbaar en voelbaar wordt.

In het bewegen van handen en voeten,

in het luisteren en spreken,

in het vriendelijk begrijpende licht van de ogen.

Hij is te vinden,

in de ontelbare stille mensen,
mensen die zich overal ter wereld inzetten

voor de vrede en het welzijn,

van vertrapte medemensen.

Bron: Mediapastoraat RK/KRO





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.
U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Lokale Beheersgroep

Hr. A. M. Bakker,
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Mw. A Kattenpoel,
Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder
Lokale Pastoraatgroep
Hr. G. Groothuis,
Hr. L. Gasthuis,
e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze
Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.
Donderdagavond om 18.15 uur
Laatste zaterdag van de maand om
12.00 uur het Angelusgebed.
In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag
van de maand om **15.00 uur**.

INFORMATIE- EN MEEDENK- AVOND OVER TOEKOMST H. JACOBUSKERK OP 5 OKTOBER

Iedereen die zich verbonden weet
en voelt met de H. Jacobuskerk op
de Oude Markt wordt hierbij
uitgenodigd voor een informatie-
en meedenkavond.

U wordt bijgepraat door het
bestuur en het pastoresteam over
de laatste ontwikkelingen en u
krijgt volop gelegenheid uw
mening te geven over wat er in de
toekomst met dit kerkgebouw wel
en niet zou moeten gebeuren.

Alle geuite meningen en aange-
dragen argumenten worden mee-
genomen bij de besluitvorming.

**Plaats: parochiehuus achter de
H. Jacobuskerk.**

**Tijdstip: maandag 5 oktober
2015, 19.30 uur**

Het parochiebestuur



Bron van Liefde in Afrika

Mijn naam is Nthabiseng Matube. Ik ben geboren en getogen in Lesotho (Zuidelijk Afrika) en woon al 25 jaar in Nederland. Ik ga jaarlijks terug naar mijn geboortedorp Ha Raboetsi om mijn familie op te zoeken. Ieder jaar als ik terug ben in het dorp is er weer een kind bijgekomen, dat geen ouders meer heeft. De kinderen worden opgevoed door oma's of oudtantes, die vaak niet in staat zijn om de opvoeding op zich te nemen door hun hoge leeftijd of doordat ze ziek zijn.



De stichting Mohloling oa Lerato (Bron van Liefde) is opgericht in 2015 door mij en andere mensen, die het verschil willen maken in het leven van kwetsbare kinderen in de wereld. Het breekt mijn hart om kinderen te zien, die elkaar moeten opvoeden en die samen het hoofd boven water moeten houden in plaats van gewoon kind te kunnen zijn. Ik kan toch niet zo maar toekijken? Ook al kan ik het probleem niet oplossen, een verschil kan ik wel maken. Dit heb ik gedeeld met anderen die er ook open voor staan en bereid zijn om een verschil te maken. Samen staan we sterk voor deze jonge wereldburgers, die de

hoop niet op moeten geven in het leven.

De stichting heeft als doel de kinderen in hun geboortedorp op te vangen en door hun familieleden die nog in leven zijn te laten opvoeden. Dat is beter dan ze te laten verhuizen naar weeshuizen in de grote steden waardoor ze naast hun ouders ook nog hun dorp, leeftijdsgenoten en familie kwijtraken. In hun vertrouwde omgeving kunnen de kinderen gewoon naar school. Er is een basis school en een middelbare school op loopafstand. Daarnaast zijn de kinderen gebaat bij het leren van levensvaardigheden. De stichting kiest voor kleinschaligheid en werkt samen met de lokale mensen. Dit geeft de garantie dat het geld goed terecht komt.

Een van de activiteiten is de kinderen kerstkleren te geven. Kleren voor de kersttijd, die een tijd van verwachting en hoop is. Hoe mooi is het voor een kind te weten dat ze niet vergeten zijn, dat ze meetellen en geliefd zijn?

Het geld dat wordt verzameld wordt in kontanten meegenomen en tegen lage kosten omgewisseld in Randen. Samen met het hoofd van het dorp zien we alle kinderen, nemen we hun maten en vervolgens kopen we in het land zelf passende kleren voor de kinderen. Door deze actie voelen de kinderen zich geliefd en krijgen ze hoop in de voor hun zo moeilijke tijd. Doet u ook mee? Dat kan door uw bijdrage over te maken op bankrekening NL 51 ABNA 0629341656 van N.L. van der Lugt-Matube. Onder vermelding van Kerstkleren, **Gifts of Love**. Vergeet u a.u.b. niet uw naam, adres, tel. nr. of emailadres, want in



maart 2016 geef ik een presentatie voor alle donateurs en belangstellenden over hoe uw geld is gebruikt en hoeveel kinderen werden gekleed.

Namens de kinderen, heel hartelijk dank!

Nthabiseng Matube

Angelus gebedsdiensten in de Jacobuskerk

Vanaf deze zomer op de eerste zaterdag van de maand!



“Komt allen tot Mij, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat. Ik zal u rust en verlichting schenken.”

Dit is het thema van de Angelus gebedsvieringen, die met ingang van juli iedere **eerste zaterdag** van de maand plaatsvinden in de Jacobus-kerk.

Deze korte vieringen beginnen direct na het luiden van het Angelusklokje om 12 uur 's middags, iedereen die behoefte heeft aan een schuilplaats en een moment van bezinning is van harte welkom! In het gebed wordt speciale aandacht geschonken aan zieken en tijdens de viering is er ruimte om een kaarsje op te steken.

De data in het najaar zijn:

5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.

Na afloop van de gebedsdienst is gelegenheid om elkaar te ontmoeten, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Jacobuskerk: bron van liefde?

Zondag 9 augustus, even na 11 uur. Buiten warm en zonnig, binnen stralende bundels zonneschijn. Het Arienskoor in de koorbanken, Jan Kortstee op het priesterkoor, samen met acolieten en lector in een goed gevulde kerk.



Achter in de kerk zit een parochiaan nietsvermoedend in de bank. Tikkeltje trots, dat mag ook. Het is zijn echtgenote die vandaag enkele solo's zal verzorgen.

Wat veel mensen in de kerk wel weten, maar deze parochiaan niet, is dat een van de solo's speciaal voor hem bedoeld is. Deze parochiaan, kerkgids van de Jacobuskerk, Frits Heijne, wordt 80 jaar. Terwijl hij geniet van de viering wachten we met zijn allen op het moment waarop zijn echtgenote, Wies, speciaal voor Frits “Ich liebe Dich” zingt. Ingetogen, warm, met een brede lach wordt de jarige job toegezongen. En Frits? Frits zit te stralen in de bank. En waar hij normaal gesproken niet op zijn mondje gevallen is, is Frits nu stil. En trots. En blij. En hij laat zich na afloop met veel plezier door ons allemaal feliciteren. Zo wil iedereen wel 80 worden! Van harte gegund! Frits, nogmaals van harte en we hopen dat je nog heel veel jaren als gids voor de Jacobuskerk zult werken.



Joop van der Woning vertelt...



De Piëta in de Jacobuskerk

De Piëta is een vroeg beeldhouwwerk van Mari Andriessen. Het is een klassieke verbeelding van Maria, die het dode lichaam van haar zoon in haar armen houdt na de kruisafname. Beroemd is de Piëta van Michelangelo in de St. Pietersbasiliek in Rome, die als voorbeeld voor het werkstuk van Mari Andriessen heeft gediend. Door zijn vormgeving benadrukt het kunstwerk de innige verbondenheid van moeder en zoon.

U kunt dit beeld en de vele andere bezienswaardigheden in de Jacobuskerk bekijken. De kerk is in de zomermaanden geopend voor bezoekers op
Donderdag van 19.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur
Onze kerkgidsen heten u van harte welkom!

Ziekenzalving Eschpoort

Op woensdag **9 september 2015** om 14.30 uur is er een ziekenzalving in de Eschpoort. De voorgangers zullen

zijn pastoor Monninkhof en pater Giesselink.

De Bezoekersgroep.

Hij is er weer!

De Gerarduskalender 2016.

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 6,75

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtestraat 47, 7523 BG Enschede, tel.053-4358337.





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheersgroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mw. R. Escobosa-Bosman

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.





Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 12.00

uur aan de Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:

jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij Mevr. J. Pastoor-Döll, j13pastoor@ziggo.nl

tel. 06-13986215

NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.

Parochie St. Jacobus de Meerdere

o.v.v. datum, naam en locatie

De kerkbijdrage kunt U overmaken

op: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.

Parochie St. Jacobus de Meerdere

Mensen van goede wil

Traditiegetrouw brengen In de maand september allerlei organisaties het belang van een vreedevolle samenleving onder de aandacht. Geen overbodige luxe, zou je zeggen. Wereldwijd nemen spanningen toe. Je kunt je ogen en oren er niet voor sluiten. Al zou je dat nog zo graag willen. Op een of andere wijze dringt het toch wel door. Allerlei berichten

maken onrustig en onzeker. Wat moet ik er mee? Ik kan er niets mee. De problematiek gaat mij te boven. Het voelt zo machteloos, het toenemende geweld wereldwijd, de conflicten in het Midden Oosten. Nog niet zo lang geleden werd aan de koffietafel in het parochiecentrum op een woensdagmorgen een heftige discussie gevoerd over dit onderwerp. De gemoederen liepen hoog op. Meningingen en standpunten liepen uiteen. De enige conclusie die je zou kunnen trekken is: we hebben gemakkelijk praten in een veilige omgeving met een dak boven ons hoofd en elke dag eten op ons bord. Iets om bij stil te staan, om dankbaar voor te zijn. Dat andere is er ook. De eindeloze vluchtelingenstromen uit de conflictgebieden richting Europa. Op zoek naar een veilige haven, naar brood en onderdak, naar werk, naar een toekomst voor de kinderen. Een op drift geraakte wereld. Hoe gaan we daarmee om? Hebben we als kerken een antwoord? Zijn we bereid mensen met de status van asielzoeker op te vangen? De organisatie Artsen zonder Grenzen vraagt om een gecoördineerde menswaardige aanpak, zodat de gammele bootjes op de Middellandse Zee voorgoed verleden tijd zijn. Europa moet zich sterk maken voor een daadkrachtig asielbeleid, voor menswaardigheid. Dit beleid zou dan landelijk vertaald en uitgevoerd moeten worden. Hoge hekken en andere afschrikwekkende middelen blijken geen antwoord te zijn. Vrouwen voor Vrede zet zich in om te zorgen dat welvaart en welzijn rechtvaardig verdeeld worden en het milieu wordt ontzien, dat mensen,



mannen en vrouwen ongeacht ras, huidskleur, levensbeschouwing of maatschappelijke achtergrond gelijkwaardig worden behandeld, dat conflicten niet met wapens worden beslecht maar gewelddoos aan de onderhandelingstafel worden opgelost.

Voor echte vrede is meer nodig dan het terugdringen van bewapening. Duurzame vrede vraagt om politieke oplossingen voor economische, ecologische, sociale en humanitaire problemen en ideologische tegenstellingen. Er moet wereldwijd naar samenhangende oplossingen gezocht worden. Maar ergens begint het ook bij jezelf als we elkaar in de week voor de vrede toezingen:

- Vrede voor jou hierheen gekomen
- Zoekend met ons om mens te zijn.
- Jij maar alleen, jij met je vrienden
- Jij met je last, verborgen pijn.
- Vrede, genade, God om je heen
- Vergeving, nieuwe moed: voor jou en iedereen.

- U die ons kent, U die ons aanvoelt,
- U die de hele wereld draagt.
- Kom naar ons toe, leer ons te leven,
- Help ons te zien wat ieder vraagt
- Tijd om te leven, kans om te zijn
- Een plek om nu en ooit: gezien
aanvaard te zijn.

Lies van Veldhoven

“BEZOEK VAN DE NOABERS OET LOSSER”

Op zondagmiddag 13 september krijgt onze St. Josephkerk bezoek uit Losser, ongeveer van 14.00 tot 15.00 uur. Die middag houden de locaties

St. Martinus samen met de H. Maria Geboorte uit Losser hun jaarlijkse fietstocht en willen ze als tussenstop graag onze kerk bezoeken en ons ontmoeten.

Wij zijn blij met deze belangstelling. Wij nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn en nader kennis te maken met de mensen uit Losser.

Ook nodigen zij ons uit om mee te fietsen en na terugkeer in Losser vanaf ongeveer 15.30 uur een glaasje met hen te drinken in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk aan de Gronausestraat.

Als u vanaf het begin mee wilt fietsen bent u ook welkom.

De start is om 13.00 uur bij de St Martinuskerk aan de kloppenstraat
Namens de werkgroep Losser: Ben Mulder.

In memoriam Henk Kok

Op **8 juli** is Henk Kok overleden, hij werd 77 jaar.

Samen met zijn vrouw Tiny, die 3 jaar geleden is overleden, heeft hij een aantal jaren in het Florapark gewoond.

Kenmerkend voor Henk was zijn zorgzaamheid, bij hem moest alles in orde zijn. Hij was actief bij het koersbal, het biljarten en vooral bij de kerkvieringen in het Florapark hielp hij met het klaarzetten van stoelen, koffie zetten etc.

Ook in de locatie St. Joseph is Henk jaren actief geweest, hielp o.a. met “Vierluik” en later “Pelgrim”. Een bijzonder mens is van ons heengegaan, moge hij rusten in vrede.





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: donderdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mw. C. Meijer

Mw. M. Oosterveld

Mw. E. Perik

Lokale beheersgroep

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52

Mw. L. Heetbrink

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432

432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Voorbij

Helaas, na 5 mooie vakantieweken is
het weer voorbij. Ik heb een heerlijke
vakantie gehad, super genoten.

In Denekamp waar we sinds kort een
stacaravan hebben. Dicht bij huis,
maar wat is het hier in de omgeving
toch mooi. Hopelijk heeft iedereen
goede dagen gehad.

En nu de draad weer oppakken. Er is
weer genoeg gebeurd in onze locatie
en er staat nog veel te gebeuren.

25 september is er een vrijwilligers-
avond (zie de uitnodiging in deze
Pelgrim). Een bedankavond voor de



vele vrijwilligers die zich inzetten voor de Ariënsgedachtenlocatie.

Sommigen nog maar kort en anderen al vele jaren. Ieder op zijn of haar manier doet waar hij/zij plezier aan beleeft en waar hij/zij goed in is. Super, dit wordt gewaardeerd en daarom die vrijwilligersavond.

Ook een avond om elkaar te ontmoeten en gezellig te praten samen.

Door de vakantie was ik een beetje achter met de blaadjes van de Gerarduskalender en zag dat vorige week deze tekst op het blaadje stond:

Staar je niet blind op een gesloten deur, maar kijk waar een deur open staat.

Als we dat met elkaar doen komt het vast goed de komende tijd.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*

Opening seizoen in de St. Jankerk

Op **zondag 13 september** beginnen we met de opening van het nieuwe seizoen. All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een feestelijke viering **in de St. Jankerk**. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie of thee met koek en een gezellig samenzijn met..... dat houden we nog even geheim.

Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren. Dit jaar willen wij nogmaals speciaal parochianen van Zuid (Ariënsgedachtenkerk en Verrijzeniskerk) uitnodigen om eens te beleven hoe wij onze openingsviering maken en u kunt naderhand natuurlijk ook

aanschuiven bij het gezellig samenzijn.

Locatieraad en Pastoraatgroep van de St. Jan-H.Michaël

Afscheid na meer dan 25 jaar

Al meer dan 25 jaar is er in onze parochie een bezoekersgroep voor zieken en nabestaanden van overleden parochianen. Een goed moment om terug te kijken op, stil te staan bij en vooruit te kijken naar de werkzaamheden van de groep.

In januari 1989 werd de bezoekersgroep voor zieken en nabestaanden opgericht. Pastor Hendriks was de drijvende kracht bij de oprichting van deze groep. Hij zag hoe belangrijk en waardevol het is om zieken te bezoeken en medeparochianen daarbij te betrekken. Wellicht heeft u zelf ervaren hoe goed zo'n bezoek kan zijn. Gelukkig zijn de eerste notulen en een "praatpapier" bewaard gebleven. Daarin zijn de ideeën en gedachten over alles wat belangrijk zou kunnen zijn voor de start van een bezoekersgroep verwoord. Er is met veel zorg en invoelingsvermogen gekeken naar de behoeftes van zieke parochianen en nabestaanden.

Ziekte, verdriet en ouderdom konden niet weggenomen worden, maar wel kon het gevoel van eenzaamheid verzacht worden en een beetje troost gegeven. Soms was het voor zieke mensen of voor nabestaanden ook fijn om hun verhaal aan een "buitenstaander" te kunnen vertellen. Een luisterend oor was daarbij heel belangrijk. Iedereen was met hart en ziel



bij de zieke medemens betrokken en bleef gemotiveerd om het werk te blijven doen.

Veel bezoekers zijn vanaf de op-richting bij de werkgroep. Desondanks is besloten de bezoekersgroep in haar huidige vorm op te heffen. De naderende kerksluiting en het gegeven dat enkele bezoekers op hogere leeftijd zijn, hebben tot dit besluit geleid. Vanzelfsprekend zal elke bezoeker "haar zieken" blijven bezoeken.

Het bezoeken van zieken zal nooit stoppen. Er zal altijd betrokkenheid en zorg voor anderen zijn. In elke maatschappij zijn mensen die zieken bezoeken, hetzij vanuit een organisatie als bijvoorbeeld de Zonnebloem, hetzij als familielid, vriendin of vriend, buurvrouw of buurman. Wie weet neemt iemand anders het stokje over in onze geloofsgemeenschap?

Op zaterdagochtend **5 september om 10.00 uur** zal, tijdens de viering van de gemeenschappelijke ziekenzalving waar pastor J. Kortstee zal voorgaan, extra aandacht worden besteed aan het afscheid van de bezoekersgroep.

Dank aan alle leden van de groep voor hun inzet, liefde, betrokkenheid, loyaliteit en vertrouwen.

Gerti Tempfli

In Memoriam Chris Pots

Op **9 augustus** is Chris Pots, sinds 3 jaar weduwnaar van Willie Pots-Venerius, zeer plotseling in het bijzijn van zijn dochter overleden. Hij werd 77 jaar.

Na een heel mooie zondag, nog vol plannen voor de toekomst, is plotseling overleden onze lieve vader, schoonvader en trotse opa. Dit staat op de rouwkaart.

Chris was een trouwe, zorgzame koster in de Ariënsgedachteniskerk en sinds kort ook in de St. Jozefkerk.

Uitnodiging

Beste vrijwilliger,

Van harte nodigen wij, de locatieraad en pastoraatgroep van de Ariënsgedachtenis, u en eventueel uw partner uit voor de vrijwilligersavond. Op deze wijze willen wij uitdrukking geven aan onze waardering voor de onmisbare inzet van zoveel vrijwilligers in onze locatie .

De feestavond wordt gehouden op:

Datum: 25 september

Tijd: vanaf 19.30 uur

Plaats: Parochiecentrum,

Hogelandsingel 39 Enschede

Dit jaar worden de paaskaarsen van 2013 en 2014 verloot.

Graag ontvangen we uw opgave voor 15 september

- per mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

- telefonisch bij het secretariaat (op di. en do. ochtend bereikbaar)

- of een briefje in de brievenbus bij het secretariaat, met vermelding vrijwilligersavond.

*Namens locatieraad en
pastoraatgroep*

Vanaf 7 september is het secretariaat alleen nog geopend op donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 214 06-4300 0450

7522 CL Enschede.

e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl

Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen

Lokale Beheersgroep

Hr. Delius Pit, *coördinator*

e-mail: d.pit@ziggo.nl

Hr. G. Collet

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskens en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerksbalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 17 sept.**

(Periode: 11 okt. t/m 15 nov. 2015)

Webmaster: Piet Gieske

Website: katholiekenschede.nl

PAROCHIECENTRUM

Met ingang van 1 april 2015 is het Parochiecentrum van de Maria /H.-Geestlocatie aan de Deurningerstraat 212 definitief gesloten.

Tussentijdse wijzigingen zullen op de website worden bekend gemaakt. Op de website klikt u in de startpagina van de Mariakerk op: 'Actueel nieuws'.

► Voor bezoek aan het secretariaat:

Het secretariaat van de Mariakerk is voorlopig gevestigd in de sacristie en is geopend alleen op maandag van 9.30 tot 11.30 uur.

U kunt de sacristie bereiken via een stalen poort en een deur, halverwege de linkerzijde van de kerk.

Het adres is Deurningerstraat 214.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

► **Voor vieringen:** raadpleeg altijd het vieringenrooster achter in deze Pelgrim of de website.

Website: Startpagina Mariakerk en klik op 'Actueel nieuws'.

OPENINGSVIERING

De openingsviering van het nieuwe seizoen is op zondag 13 september én is tevens **ziekenzondag**.

ZIEKENZONDAG

Op de *tweede zondag in september* is het weer ziekenzondag. Hieraan willen wij als zieken(huis)-bezoekgroep van de Maria /H.Geestlocatie, zoals ieder jaar, extra aandacht besteden.

Wij hebben een lijst van langdurig zieken, *maar of deze compleet is weten wij niet*. Mocht U nog iemand weten, die lang ziek is en een bloemetje verdient, wilt u dat dan even doorgeven **vóór 10 september**,



zodat wij hem of haar ook op de lijst kunnen plaatsen. Op de dag zelf kunnen wij weinig meer doen, want de boeketjes zijn dan al voorzien van een naam.



Will van der Kolff ► tel. 432 34 32

KERKBALANS 2015

Eind maart was er al een bedrag van ongeveer € 24.625,- toegezegd.

Een deel hiervan is inmiddels ontvangen tw. € 10.257,-.

Enkele parochianen hebben de bijdrage iets verlaagd en anderen hebben meer toegezegd dan in 2014.

Als Werkgroep Kerkbalans hopen wij dat de parochianen alsnog bereid zijn een financiële bijdrage, van bijvoorbeeld 5 euro per maand, te leveren. Hierdoor zou de Locatie H.Geest-/Maria financieel gezond kunnen meedraaien in de Enschedese katholieke kerkgemeenschap.

DOE MEE MET DE kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh.

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kijk op:

www.samskledingactie.nl
of bel naar 073-687 10 60.

► **De datum** dat u de kleding naar het plein voor de Mariakerk kunt brengen in **gesloten zakken** is: **Zaterdag 3**

oktober tussen 10 en 12 uur.

► De kleding moet wel schoon en heel zijn!!

GIFTEN VOOR MADRAS

Hoewel de vermaarde voorzitter **Jos Weegerink** zich heeft teruggetrokken, zal het **'Huisje van Madras'** nog steeds in vieringen

worden ingezet! Zowel in de Mariakerk als in de St. Jozefkerk zal het huisje er staan en komt de opbrengst ten goede aan de naaiopleiding van de zusters van Madras in Zuid India.

Overigens: achterin de Mariakerk ligt nog een partijtje kaarten te koop, waarvan de opbrengst ook ten goede komt aan de opleiding en is nog zeer welkom! Jos Weegerink is geen voorzitter meer maar onderhoud nog steeds contact met de organisatie en zorgt dat het geld op de juiste plek komt.

Wilt u buiten het 'Huisje van Madras' om, uw bijdrage geven, dan kunt u dit doen door geld te storten op rekeningnummer:

NL04INGB0007869170 t.n.v. Stichting Anais, in Amsterdam.

Voor de goede orde: alleen geld wordt nog ingezameld, het inzamelen van goederen voor Madras, is al enige jaren geleden gestopt.

Voor inzamelen van kleding: zie Sam's Kledingactie.



ORATORIUMKOOR EIGENWIJS

Het eerstvolgende concert van Oratoriumkoor "Eigenwijs" vindt plaats op **zondag 1 november om 15.00 uur in de Mariakerk**. Er zal worden gezongen o.a. het Requiem van Fauré en een aantal delen uit de Vespers van Rachmaninov. Meer info: contact@eigenwijstwente.nl

JIJ MAG HET ZEGGEN.

Kerk, die club van gelovigen,
dat is toch voorbij, zei hij.
Kerk, die sombere gebouwen
waar je alleen maar ruggen zag
en dat gemeenschap noemen?
Je verwacht toch niet, dacht hij,
dat ik daar nog thuis zal zijn.
Onder vrienden kijk je elkaar toch
áán?

Ze zeggen het wél, al die prelaten:
gemeenschap, vriendenkring zijn we.
Maar waar vind je dat?
Goed, zo zou het ooit begonnen zijn.
Mensen kwamen bijeen in een of
ander huis - lees je in oude verhalen -
om daar ter herinnering aan ene Jezus
elkaars brood te delen;
zo zou het ooit begónnen zijn.
Maar daarna?
De vriendenkring van dat begin
werd een koude kermis met meer
regels
dan vreugde van mensen om elkaar.
Dag kerk!

Heeft hij gelijk die dit zegt?
En zou dat begin nog ooit
terugkomen?
Of is tenminste de warmte,

de geur en kleur van dat begin
nog ergens waar te nemen?
Zouden jij en ik daar iets aan kunnen
doen?

Zoals toen, in een of ander huis?
Bij jou aan huis? Bij mij aan huis?
Jij mag het zeggen.
En breng dan behalve je vrienden
ook de verhalen mee van die
onalledaagse zoon uit Nazaret,
die bij ouderlingen zoveel weerstand
opriep. .

Je zei het immers zelf al:
Met Hem is het allemaal begonnen.

Uit: Thematisch, Jacques Verheer

Deurningerstraat Verleden & Heden



Het verzamelwerk van Jan Brummer
is uitgevoerd in full colour.

Info. over hoe bestellen, vindt u op:
www.deurningerstraatverledeneneden.nl





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: [giuers@hetnet.nl](mailto:gieurs@hetnet.nl)

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheersgroep

Hr. H.A.G. Bolster
Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*
NL08INGB0000966093 of
NL70INGB0001023468
NL57INGB0665162138
NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

God in Frankrijk

Onze vakantie ging dit jaar naar Frankrijk, een mooie gelegenheid te kijken wat dat is: God in Frankrijk.

Er zijn heel veel mooie kerken, daar heb ik van genoten. Maar lang niet altijd is daar ook een eredienst.

In het dorp waar we wat langer kampeerden, waren 2 kerken die beide nog een eredienst hadden. Ik zocht met plezier een dienst uit.

Pfff. net toen ik moest vertrekken ging het regenen. De kerk was niet ver, 4 km, en er was een mooi fietspad naartoe. Daarom heb ik toch maar de fiets genomen.

Het was een mooie Eucharistie viering en van de liederen kon ik al gauw het refrein meezingen.

De preek ging helemaal langs mij heen. Maar er was in het Engels informatie over de kerk, daar kon ik mij in verdiepen. Duidelijk was dat de kerk gewijd was aan het vissen. Er waren tal van materialen voor het vissen. De kerk was er volop mee versierd. De kerk was redelijk vol, daar waren zeker toeristen bij, maar ook veel eigen parochianen.

Aansluitend aan de kerkdienst was het zonnetje doorgekomen en was het lekker weer om nog even over de markt te slenteren.

Een fijn begin van de zondag.

Tiny Hannink

Van de Pastoraatsgroep

Wanneer u dit blad in handen krijgt, is voor velen de vakantie weer afgelopen. In deze periode kon u in de



krant lezen over de kerken in Enschede en de sluiting die wacht. Meer dan dat nieuws heeft de pastoraatsgroep ook niet voor u. Maar het werk gaat gewoon door. We hebben nu ook een koffiegroep voor de zaterdag. Hij is nog niet zo groot, dus als u nog mee wilt doen, laat u maar horen. De koffie na de dienst op zaterdag voorziet toch in een behoefte. Nu we maar om de week een dienst hebben, is het fijn als we elkaar dan even kunnen spreken bij een kop koffie.

De voorbereiding voor de openingsviering is in volle gang, u zult ervan genieten. En dan komt eind september alweer de vredesweek met dit jaar één oecumenische kerkdienst voor heel Enschede. Daar hebben 6 kerkgenootschappen aan meegewerkt, waaronder de Jacobus, met ook mensen van de St. Jan. Ik hoop dat we velen van u mogen begroeten.

Met het bloemetje brengen naar mede-parochianen gaan we gewoon door. Deze gewoonte wordt zeer op prijs gesteld. En, mocht u iemand weten die zo'n bloemetje goed gebruiken kan, laat het dan weten aan Paul Pikkemaat of stuur een berichtje naar de pastorie.

Wij wensen u allen een goed seizoen toe.

*Tiny Hannink,
namens de pastoraatsgroep*

Opening seizoen

Op **zondag 13 september** beginnen we met de opening van het nieuwe seizoen. All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een

feestelijke viering. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie of thee met koek en een gezellig samenzijn met..... dat houden we nog even geheim.

Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren. Dit jaar willen wij nogmaals speciaal parochianen van Zuid (Ariënsgedachtenkerk en Verrijzeniskerk) uitnodigen om eens te beleven hoe wij onze openingsviering maken en u kunt naderhand natuurlijk ook aanschuiven bij het gezellig samenzijn.

Locatieraad en Pastoraatsgroep

Einde Zonnebloem, afdeling Pathmos-Boswinkel

Na meer dan 50 jaar heeft het bestuur van de afdeling Pathmos-Boswinkel besloten de afdeling op te heffen. Het ging niet van harte en het bestuur is zeker niet over één nacht ijs gegaan. Maar soms moeten er beslissingen genomen worden. Van de ene kant waren er onvoldoende vrijwillig(st)ers beschikbaar om verantwoord te blijven werken. Enkele van hen hadden aangegeven te willen stoppen. Ook schortte het de laatste tijd aan belangstelling van gasten, en mogelijke nieuwe gasten voldeden niet aan de criteria die vanuit de centrale Zonnebloemorganisatie werden gesteld.

Op 15 januari j.l. hebben wij met onze gasten een gezellige middag gehad met een stamppot- en toetjesbuffet, verzorgd door een goed cateringbedrijf met wie wij wel vaker



hebben samengewerkt. Er vielen tranen toen wij afscheid namen, bij gasten en bij vrijwilligers. Enkele van de gasten zijn overgegaan naar andere afdelingen.

Voor mij persoonlijk deed het erg veel pijn. Als meisje van 10 jaar hielp ik Jo Kamphuis al met het fruitbakjes maken voor ziekendag.

Langs deze weg willen wij alle vrijwilligsters en vrijwilligers bedanken voor hun inzet in al die jaren dat Zonnebloem Pathmos-Boswinkel heeft bestaan. Zonder hen had de afdeling er niet zo lang voor de gasten kunnen zijn en activiteiten kunnen verzorgen.

Namens het bestuur van de afdeling: het ga jullie allen goed!

José Hoveling

Even voorstellen:

Ik ben Sander Harperink, getrouwd met Ester en samen hebben we een dochter van bijna een jaar. Sinds 2000 ben ik organist in Enschede. In eerste instantie bij het gemengdkoor in de H. Michaëlkerk en na de sluiting van deze kerk in de St. Janskerk. De hoofdtaak van het koor is het kerkmuzikaal ondersteunen van de liturgie. Naast deze taak ontplooit het koor een zeer levendige agenda het hele jaar door met vele activiteiten, zoals reisjes, fietstochten, bedrijfsbezoeken en gezellige avonden. Het gezamenlijk zingen is de bindende factor, maar op elke repetitie volgt steevast een gezellige nazit waardoor het koor een hechte gemeenschap in zichzelf is geworden. Daarbinnen

worden lief en leed al jaren gedeeld en is er veel aandacht voor elkaar. Dat is geweldig om mee te mogen maken en onderdeel van te zijn.

Ik ben geen professionele organist, mijn werk ligt in de opleidingswereld. Ik werk in Enschede bij TSM business school en ben daar verantwoordelijk voor de MBA opleiding. Een opleiding die managers ontwikkelt op persoonlijk, bedrijfskundig en academisch vlak. Daarnaast werk ik in Deventer bij de Saxion Hogeschool als docent bij een opleiding die studenten opleidt tot ondernemers. In mijn werkpraktijk kom ik veel in contact met leiders van bedrijven en organisaties die te maken hebben met veranderende omstandigheden. Veranderingen op financieel economisch gebied, vergaande technische ontwikkelingen, maar ook sociale ontwikkelingen zoals medewerkers die andere wensen hebben en eisen stellen.

Binnen de Kerk in ons land zien we ook veranderende omstandigheden op ons afkomen. Vanaf de jaren 60 in de vorige eeuw zien we een afname van geloofsbeleving en kerkelijk leven. We hebben als mensen van de Kerk geen echt duidelijk antwoord op deze beweging. Momenteel zijn we op een punt gekomen waar het financieel niet meer op te brengen is om gebouwen en de kleine gemeenschappen daar omheen financieel in stand te kunnen houden. We moeten gebouwen opgeven, we zien dat in Enschede, maar de komende 5 tot 10 jaar zal dat in rap tempo in alle plaatsen in onze regio aan de orde zijn. Dit proces van schaalvergroting vereist een omslag in denken en dat leidt begrijpelijker-



wijs tot weerstanden. Het is een uitdagend proces voor alle betrokkenen. We moeten hier doorheen om vanuit enkele kleine vitale gemeenschappen die in deze regio zullen overblijven, in staat te kunnen zijn om aantrekkelijk te worden voor nieuwe mensen.

Die uitdaging moeten we aangaan, anders is het devies “na ons de zondvloed”. Het gaat uiteindelijk om de levensvatbaarheid van de geloofs-gemeenschappen!

Sander Harperink

Ouderen en Kerk

Donderdag 15 oktober hebben we de busreis gepland. Er wordt een speciale bus ingezet met lift, zodat rolstoelgebruikers ook met in- en uitstappen kunnen blijven zitten. We vertrekken die morgen weer om 9 uur van de Hatteler en om kwart over negen van het Lippinkhof. We verkennen deze dag het westen van Twente en vertellen daarbij over Twickel en het zout. Hebt u speciale wensen omtrent het diner of het vervoer, dan kunt u met ons contact opnemen. De Kosten zijn 23.50 euro. Geef u op tijd op want we hebben een bus met 50 plaatsen! Inmiddels hebben zich al 32 mensen gemeld!

Opgave:

Bij het Bestuur: **Joop Hassink**
Tel. 476 30 60.

E-mail: Joop@joophassink.nl

José Heibrink Tel. 4316209.

Hermine Leppink-Slot Tel.4312138

Henk Bolster Tel. 432 36 75.

Henk Thüss Tel. 4330322.

Email: h.thuss@kpnplanet.nl

Henk Thüss

‘Mensen in nood’

Op zaterdag 3 oktober 2015 wordt er weer kleding ingezameld voor de actie 'Mensen in Nood'.

U kunt de kleding tussen 10 en 12 uur brengen op het kerkplein van de St. Janskerk Haaksbergerstraat.

Hiermee draagt u een steentje bij aan de verbetering van de levensomstandigheden in Afrika.

Bij voorbaat dank namens de stichting: **Sam-Sam**.

Henk Thüss

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand
Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 16 september Eucharistie
Woensdag 21 oktober Protestant
avondmaal

Woensdag 18 november WoCo





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Mw. J.H.M. van de Pieterman,

E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com

Mw. M. van den Berg

Lokale Beheersgroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*

e-mail: w.lieven@connexion.nl

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Kerksluiting?

Een vraag in één woord.

Op 8 juli jl. was de Locatieraad van
onze kerk aanwezig bij de vergade-
ring van ons parochiebestuur. De
boodschap die we krijgen is helder.



Het eerder genomen besluit om 3 kerken in Enschede open te houden wordt heroverwogen. Het open blijven van de Verrijzeniskerk (VK) is niet meer vanzelfsprekend. Mogelijk wordt de Sint Jan / Heilige Michaël (SJM) de nieuwe kerk voor Zuid. Het bestuur omkleedt de heroverweging met redenen. Redenen waar niet heel veel tegen in te brengen valt.

Diezelfde avond vergaderen we nog een keer maar dan met de locatieraad en pastoraatgroep van onze eigen kerk. De meningen over de heroverweging zijn verdeeld. Belangrijkste vraag: hoe gaan we het onze geloofsgemeenschap vertellen?

Een week later wordt het probleem voor ons opgelost. In een paginagroot artikel in Tubantia geeft het bestuur, bij monde van vice-voorzitter Guus Berkien, tekst en uitleg. Voor wie het gemist heeft nog één keer kort de argumenten voor heroverweging.

- De geloofsgemeenschap Zuid is niet goed van de grond gekomen. Doordat gelovigen naar hun eigen kerk blijven gaan zolang die nog open is, door wederzijdse onwil bij een deel van de gelovigen en door onvoldoende begeleiding vanuit het pastoresteam.
- Een meer vitaler kader bij de SJM. Waarbij de Locatieraad van de VK dringend toe is aan vitalisering en uitbreiding.
- Ervaring met fusieprocessen bij de SJM en niet bij de VK.
- Het gebouw van de SJM is recent gerenoveerd terwijl de VK juist kampt met fors achterstallig onderhoud.

- De verkoopbaarheid van de VK is wezenlijk groter dan die van de SJM. Zo is er duidelijk belangstelling vanuit de Syrisch Orthodoxe kerk voor de VK.

We krijgen diverse boze brieven en de nodige vragen over deze wijze van communiceren door het bestuur. En dus besluiten we tot een ad hoc bijeenkomst voor onze gemeenschap. Via posters, afroep in de kerk en telefoontjes van werkgroepvoorzitters naar de leden van werkgroepen maken we de bijeenkomst kenbaar. De verwachtingen zijn niet heel hoog gespannen. We zitten immers midden in de vakantie. We zijn dan ook blij verrast als op zaterdag 25 juli de parochiezaal na de viering compleet volloopt. Ook het parochiebestuur is (bijna) voltallig aanwezig evenals het pastoresteam.

Na een korte presentatie waarin de Locatieraad de argumenten herhaalt op basis waarvan de VK vond dat ze open zou moeten blijven volgt discussie met het bestuur.

We krijgen uitleg over het krantenartikel. De betreffende journalist zou ook tot plaatsing van het artikel zijn overgegaan zonder medewerking van het bestuur. Wellicht met beperkte of zelfs onjuiste informatie. Om dat te voorkomen heeft het bestuur besloten tot medewerking.

Het verwijt dat een dergelijke aankondiging via de krant uit de lucht komt vallen wordt gepareerd onder verwijzing naar de laatste vrijwilligersbijeenkomst in onze kerk waar het bestuur al heeft aangegeven dat heroverweging mogelijk was. Ook wordt verwezen naar Pelgrim waar heroverweging al benoemd is.



Ook benadrukt het bestuur dat er geen sprake is van een besluit maar dat er in deze advies wordt gevraagd aan onze kerk.

De argumenten voor heroverweging die ook in de krant staan worden aangevuld met een heel belangrijk argument. Er is een dringende financiële noodzaak. Het parochiebestuur teert in op eigen vermogen doordat diverse kerken rode cijfers draaien. Dat geldt volgens het bestuur ook voor onze kerk. Vanaf het moment dat de Protestantse Gemeente de huur opzegde draaide onze kerk verlies. Geen nieuw gegeven maar wel een heel belangrijke oorzaak van de financiële problemen in onze kerk. Waarbij het bestuur aangeeft dat voortdurend verlies niet zal worden geaccepteerd door het bisdom. De penningmeester schetst het beeld waarbij in de planvorming gedurende 4 jaar elk jaar een kerk verkocht zou worden. Op dit moment wordt er slechts één kerk verhuurd.

Het bestuur benadrukt deze avond diverse keren dat het de opdracht heeft om ervoor te zorgen dat de parochie St. Jacobus de Meerdere niet failliet gaat. Dat daarom op zeer korte termijn geld moet worden gevonden en dat verkoop van gebouwen noodzakelijk is. En dat de VK het meest in de belangstelling staat. Waarbij verkoop van de VK belangrijk is om de financiële gezondheid van de gehele parochie te borgen.

Het bestuur benadrukt echter ook dat de keuze voor de open te houden kerk vanuit pastoraal oogpunt zal worden genomen. Het pastorale team zal een weloverwogen keuze moeten maken. Het bestuur zal deze keuze vervol-

gens proberen uit te voeren cq. proberen te matchen met de financiële perikelen. Elders in deze Pelgrim leest u daar meer over.

In de discussie over ondersteuning bij het samenbrengen van de geloofsgemeenschappen van AG, SJM en VK verwijst het bestuur naar het pastorale team. Dat heeft deze taak geclaimd en zou daarin vervolgens tekort geschoten zijn. Pastoor Monnikhof beaamt dat biedt hiervoor zijn excuses aan en oogst daarvoor applaus. Het pastorale team krijgt ondersteuning voor deze moeilijke taak.

Er zijn nog meer, soms emotionele, discussies tussen mensen van onze geloofsgemeenschap en het bestuur. Waarbij onze kerkgangers soms uit de bocht vliegen in hun toon of door compleet voorbij te gaan aan de problemen (meestal van financiële aard) die hun wens of suggestie met zich mee brengt.

De avond is echter vooral bedoeld om te zoeken naar oplossingen. Wat wordt er van de VK verwacht? Wat kunnen wij doen om het bestuur op andere gedachten te brengen? Hoe kunnen wij de problemen van onze kerk oplossen?

In eerste instantie wordt verwezen naar het pastorale team en de centrale pastoraatgroep. Zij zullen de noodzaak van een kerk in zuid moeten onderbouwen. Maar zelfs als de pastorale noodzaak vastgesteld is wil dat niet zeggen dat het financieel haalbaar is. Dit laatste ter beoordeling van de Centrale Beheerscommissie.

Wel worden er vanuit het bestuur een aantal zaken aangereikt.

“Doe de dingen die je zelf al aankondigt als sterke punten van de



VK. Maar dan beter”.

Uiteraard leidt dit tot discussie. De geloofsgemeenschap wordt eerst gedwongen de viering te verhuizen van de zondag naar de zaterdagavond waardoor kerkgangers en vrijwilligers weglopen en krijgt vervolgens commentaar over passiviteit. Een stelling die niet helemaal juist is. Vanuit de gedachte dat kerkgangers van SJM en AG al zaterdagavondvieringen kennen heeft de Locatieraad ook begrip op kunnen brengen voor de verhuizing. Inmiddels is de zondagviering weer in ere hersteld en proberen we weer nieuw elan in de kerk te krijgen. De vraag of wij een kans krijgen om ons te bewijzen wordt in eerste instantie positief beantwoord door het bestuur. Alhoewel de penningmeester van het bestuur even later een zo treurig beeld schetst van de financiële situatie dat velen de verkoop van de VK als onvermijdelijk zien. Een aantal parochianen laat zich niet uit het veld slaan.

Zo is onze kerk de enige katholieke kerk met een kinderkoor. We hebben sinds kort de jongste lectrice van Enschede in onze kerk terwijl de aanwezigheid van de Libanese Kerk benadrukken dat voor hun geloofsgemeenschap (met veel jonge gezinnen / ca. 40 kinderen) de aanwezigheid van een kerkgebouw op de Wesselerbrink essentieel is.

“Vitaliteit betekent ook financiële vitaliteit”

In dat kader wijst het bestuur op mogelijke kostenbesparing bijv. op verwarming. Een open deur die we al langer kenden.

Vanuit de Libanese Kerk wordt de suggestie aangereikt om alle kerk-

gangers jaarlijks een hogere bijdrage te vragen om zo het jaarlijkse exploitatietekort af te dekken. Een interessante gedachte. Al praat je dan al gauw over een bedrag van enkele honderden euro's per gezin, elk jaar weer.

Ook enkele kleinere voorstellen passeren de revue, dekens i.p.v. verwarming, hogere tarieven voor de koffie en voor de kaarsen.

Als de emoties in de zaal te hoog oplopen wordt door meerdere mensen gevraagd om positief te blijven en respectvol met elkaar om te gaan.

Aan het pastorale team wordt gevraagd welke argumenten wat hun betreft (anders dan financiële..) doorslaggevend zijn voor behoud van de VK. Met name pastorale zorg voor de steeds oudere geloofsgemeenschap wordt belangrijk geacht. Maar daarvoor heb je in ieder geval jonge gezinnen en kinderen nodig. Een eenduidig antwoord op de vraag is niet direct te geven. Al zal het pastorale team zich wel over de vraag buigen.

De vraag hoe je geloofsgemeenschappen bij elkaar kunt brengen als alle kerken open blijven wordt wel eenduidig beantwoord. Door kerken te sluiten, of ze nou verkocht zijn of niet.

Een andere vraag betreft de ligging van onze kerk in een armer deel van Enschede. Vanuit het bestuur wordt beaamd dat kerken niet uitsluitend in rijkere delen van de stad mogen liggen. Maar doorslaggevend zal dit argument nooit kunnen zijn. Het grote belang van een financieel gezonde parochie wordt nogmaals herhaald.

Er ontspint zich een discussie over de mogelijkheden die onze geloofsge-



meenschap heeft als de VK daadwerkelijk dicht gaat.

Is het aannemelijk dat onze kerk-gangers massaal overgaan naar de SJM, of naar de JK? De teneur is over het algemeen negatief. Er is een ervaringsgegeven dat gemiddeld slechts 10% van de gelovigen uitwijkt naar een andere kerk als de eigen kerk dichtgaat. Dat lijkt, gegeven de reacties uit de zaal, aardig te kloppen. Het strookt met een eerdere constatering dat gelovigen weliswaar roepen dat ze zich met name verbonden voelen met de geloofsgemeenschap maar toch ook wel heel erg veel houden van het "eigen" kerkgebouw.

Kunnen wij als geloofsgemeenschap de kerk ten dele terug huren van de nieuwe eigenaar om hier onze vieringen voort te zetten? Dit is financieel uitgesloten aldus het bestuur.

Kunnen wij samengaan met de Libanese Kerk? Deze gaat aan het einde van dit jaar immers verder met vieringen in het Nederlands. De Libanese Kerk wil immers haar vieringen blijven houden in de VK. Als huurder bij onze parochie of als huurder bij de nieuwe eigenaar.

De Libanese gemeenschap reageert uitermate positief. Het pastorale team wil zich nog buigen over de wijze waarop samenwerking met de Libanese Kerk vorm gegeven kan worden. Ook wordt een geheel andere insteek voorgesteld. Niet streven naar handhaving van een grote geloofsgemeenschap met een grote kerk waarin je afhankelijk bent van anderen. Maar werken aan iets kleinschaligers, van onderaf, gedragen door de deelnemers.

De vraag wordt gesteld of de SJM

levensvatbaar is als de VK gesloten wordt en de geloofsgemeenschap van onze kerk niet overgaat naar de overblijvende kerk in zuid ic. de SJM. Het bestuur verwijst naar hun keuze om 3 kerken open te houden. Dit in afwijking van de voorkeur van het bisdom voor één kerk voor heel Enschede. Dat is een keuze gemaakt in de huidige situatie. Er is niet voorgesorteerd op de (verre) toekomst.

Als de vergadering ten einde loopt worden er vanuit het bestuur en het pastorale team nog enkele afsluitende opmerkingen gemaakt:

De terugkeer naar de zondagse viering is met name belangrijk om kindervieringen te kunnen organiseren. De zaterdagavond is om diverse redenen minder geschikt als moment voor kindervieringen.

De haalbaarheid van het open blijven van een kerk mag alleen bekeken worden vanuit stadsperspectief.

Ofwel vanuit de stad als geheel.

Als er meer tijd nodig is om te komen tot een goed besluit dan wil het bestuur die ruimte bieden.

Voor ons zelf als VK is de opdracht duidelijk: zorg voor meer vitaliteit in de kerk, meer reuring en dus meer kerkgangers. En vergeet daarbij niet de inkomstenkant!

Tot ziens.

Namens de Locatieraad, Wim Lieven

Noot: dit is geen woordelijk verslag van hetgeen gezegd is. Er is geprobeerd de meest essentiële opmerkingen te noteren. Mocht er wat u betreft nog zaken ontbreken dan hoor ik dat graag.



Seizoensopening & Ziekenzalving in de Verrijzeniskerk

Op **zondag 6 september** vindt de eerste viering van het nieuwe kerkelijke jaar plaats. In deze viering gaan pastores Henk Antonissen en Carla Berbéé voor. Het parochiekoor van de Verrijzeniskerk zorgt voor muzikale ondersteuning

Na afloop heten wij u van harte welkom in de parochiezaal of, als het weer het toelaat, in de tuin van de pastorie voor een kopje koffie, wat lekkers en eventueel een drankje.

Op **zondag 13 september** is het Ziekenzondag. Op deze dag zal de ziekenzalving plaats vinden in onze kerk. In de eucharistieviering van 10.30 uur zal Pater Ben Engelbertink voorgaan en het dameskoor van de Verrijzeniskerk zingt de liederen. Een ieder die behoefte heeft hieraan deel te nemen is hierbij van harte uitgenodigd. Hopelijk zullen velen van onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn om samen de zieke en ouder wordende mensen te sterken. Natuurlijk zijn de familieleden en kennissen van degenen die de ziekenzalving ontvangen, hierbij van harte uitgenodigd.

Het zou fijn zijn als we weten hoeveel mensen deze zalving willen ontvangen. Wij verzoeken u dan ook zich hiervoor op te geven bij Anny Bossink, telefoon 053-4778320.

Graag tot ziens namens de Locatieraad en Pastoraatgroep

Viering vrijplaats Daglicht



Op vrijdag

9 oktober is de eerste viering van Vrijplaats Daglicht in het nieuwe seizoen. Het thema is Seizoenen in/van je leven. De viering begint om 18.50 uur en vindt zoals altijd plaats in de Verrijzeniskerk.

U bent meer dan welkom!

Afscheid van de koffiedames

Na de slotviering op 28 juni hebben we echt afscheid genomen van onze koffiedames, wel tien jaar lang hebben zij regelmatig uw kopje koffie of thee gezet, ingeschonken en de boel weer opgeruimd. We hadden al een beetje vervanging georganiseerd, maar daarvan verhuist er binnenkort weer één. Dus mocht u zich nog aan willen sluiten, dan bent u van harte welkom.

De pastoraatgroep



Bij deze hartelijk dank aan de Pastoraatgroep van de Verrijzeniskerk voor de verrassingen die wij ontvingen bij het stoppen van onze koffiezetgroep. We waren zeer verrast hiermee!

Hartelijk dank.

Thea, Janny, Annie, Fien





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een

dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

N.B. De doopvoorbereiding is in december op maandag 7 december en niet op dinsdag 8 december

Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306

Lezingen bij de zondagen

6 september

Jes. 35, 4-7
Jak. 2, 1-5
Mc. 7, 31-37

13 september

Jes. 50, 5-9
Jak. 2, 14-18
Mc. 8, 27-35

20 september

Wijsh. 2, 12-20
Jak. 3, 16-4,3
Mc. 9, 30-37

27 september

Num. 11, 25-29
Jak. 5, 1-6
Mc. 9, 38-48

4 oktober

Gen. 2, 18-24
Hebr. 2, 9-11
Mc. 10, 2-16

11 oktober

Wijsh. 7, 7-11
Hebr. 4, 12-13
Mc. 10, 17-30

*Ik zou liever
minder horen
van de ruis van
buiten en meer
verstaan van
wat in mij leeft*



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 5/6 september, 23^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H. Kronenberg
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	Gem. koor St. Jan-H. Michaël	A.Monnikhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Eucharistie vierin open seizoen	Parochiekoor Verrijzenis	H. Antonissen

WEEKEND 12/13 september, 24^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie	All Together Zanggroep St. Joseph	C. Berbée A.Monnikhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co, opening kerkjaar	Gem.koor St. Jan-H. Mich.+ All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie	AMM	J. Kortstee
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co, opening kerkjaar	Gem.koor H. Geest-Maria	Parochiaan
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Eucharistie ziekenzalv.	Dameskoor Verrijzenis	B.Engelbertink

WEEKEND 19/20 september, 25^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	BJK	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Come Back	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	BJK	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	Parochiaan



WEEKEND 26/27 september, 26^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H.Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	Parochiaan
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monninkhof
<u>Ontmoetingskerk</u>	Zo. 10.30 u	Oec.Viering Vredesweek		A.Monninkhof + C. Berbée + I. Schraven + B. Huitink + dominee

WEEKEND 3/4 oktober, 27^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat. mis	AMM	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co kindervier. Franciscus	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven

DINSDAG 6 oktober

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Di. 19.00 u	Geb.viering Mariavier.	Samenzang	Parochiaan

WEEKEND 10/11 oktober, 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie	Samenzang Zanggroep St. Joseph	C. Berbée A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	Parochiaan
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co kindervier.	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag,
Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^e + 3 ^e Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.45-19.15 u stille aanbidding
Ariënsgeachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^e zaterdag en 3 ^e zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^e + 4 ^e zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^e zondag + 4 ^e zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenber</i>	Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83 56 08 22**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

17 september	8 oktober
22 oktober	12 november
26 november	17 december

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

**Pelgrim 2015
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 7, september 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Escobosa-Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31 SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

VREDE





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

