

Een nieuw seizoen

Jaargang 4, nr. 7, september 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar. Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail. Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

St. Jacobusinsigne: Parochiebestuur stelt eigen onderscheiding in	2
Jezus en de regels	4
Weekendvieringen vanaf 1 september	5
Monument onvervulde kinderwens	8
Diaconie / Oecumene: Vredesweek	8
Raad van Kerken	10
Liturgiekalender	13
Allerhande: cursussen, voedselbank	15
Jeugd en Jongeren	18
Kroniek	20
Kinderpagina KIEK	22

Locatienieuws

H. Jacobus	23
St. Joseph	27
Ariënsgedachtenis	29
H. Paulus	32
H. Geest-Maria	35
St. Jan-H. Michaël	38
Verrijzenis des Heren	41

Vieringen

45

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie.

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw
Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie, jongeren. Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen

en -middag, vrijdagmiddag en -avond

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied catechese, liturgie, gemeenschapsopb.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op: donderdag.

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied H.Paulus

T. 074-3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl



Si Deus pro nobis quis contra nos

Toen ik in mijn vakantie een dagje in Tecklenburg in Duitsland was las ik deze woorden boven een deur van een woning. Ik was niet alleen en degene die met mij daar was vroeg mij naar de betekenis van wat er daar geschreven stond. Ik wist niet de letterlijke betekenis en thuis opgezocht kwam ik tot het volgende. Si Deus pro nobis quis contra nos = Als God zo voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn. We naderen het einde van de vakantie, een tijd van rust en afstand nemen. De scholen beginnen weer en ook in het kerkelijk leven en werk komt alles weer langzaam op gang. De vergaderingen beginnen weer, de werkgroepen. De vele vrijwilligers komen weer bijeen om er samen het beste van te maken in een kerk en haar geloofsgemeenschappen. Samen bouwen aan een kerk die liefde en vrede wil uitstralen. Een kerk waar men zich thuis kan voelen, jong en oud. Wij allen staan voor die uitdaging in onze parochie. Een kerk met vele vragen over hoe en wat er staat te gebeuren. In dit perspectief mogen wij allen weten, pastoresteam, bestuur, werkgroepen, de vele vrijwilligers, dat God met ons is. Die God zichtbaar maken betekent dan ook dat wij niet bij de pakken neer moeten gaan zitten. Wij kunnen niet blijven steken in versombering, teleurstellingen enz. Dat wij door de deur, die Jezus voor ons wil zijn,

willen binnen gaan. Hij zegt immers: 'Ik ben de deur en Ik ken jullie bij naam'. Wij mogen in vreugde en hopelijk ook blijdschap blijven werken in Zijn wijngaard en Zijn zegen vragen over het nieuwe werkjaar dat voor ons ligt. Met de woorden die ik las: "Si Deus pro nobis quis contra nos = Als God zo voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn". Dat wij in die geest elkaar ontmoeten ook in dit nieuwe werkjaar, dat wens ik ons allen toe.

Pastor Willy Rekveld

Uitnodiging bestemd voor alle parochianen

Op **zondag 7 september** is er om **09.30 uur** in de St. Jozefkerk een pontificale hoogmis gecelebreerd door Kardinaal Eijk, met bijzondere aandacht voor de St.Jozefkerk nu als eucharistisch centrum en de afronding van de restauratie. Na afloop is er een bijeenkomst voor alle parochianen **in en om** het Parochieel Dienstencentrum Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2.

*Namens het Pastoresteam en Bestuur,
Guus Berkien*

ST. JACOBUSINSIGNE PAROCHIEBESTUUR STELT EIGEN ONDERSCHIEDING IN

Vaak zijn bijzondere gelegenheden, zoals een verandering van werkkring, een jubileum, pensionering, een bijzondere verrichting of het bereiken



van een bepaalde leeftijd, redenen om iemand in het zonnetje te zetten. Een van de manieren om dat te doen is het aanvragen en uitreiken van een onderscheiding. Ook de Katholieke Kerk kent een aantal onderscheidingen, met name bedoeld om vrijwilligers te eren. Het bekendst is waarschijnlijk de pauselijke onderscheiding 'Pro Ecclesia et Pontifice', die via de bisschop bij het Vaticaan kan worden aangevraagd. Om dit ereteken te krijgen dient de kandidaat aan allerlei voorwaarden te voldoen, zowel wat de aard van de werkzaamheden betreft, als het aantal jaren waarin deze zijn uitgevoerd. Bovendien is dit ereteken naast schaars ook duur. Het aartsbisdom kent ook een eigen onderscheiding: de Willibrordpenning. Aanvraag van deze onderscheiding is ook aan een aantal beperkingen gebonden.

Met het oog op de komende herstelling van gebouwen en de daarbij behorende veranderingen, ook op personeel gebied, heeft het parochiebestuur gezocht naar een manier om mensen met verdiensten voor de katholieke geloofsgemeenschap in Enschede te kunnen onderscheiden. Om bij de keuze voor wie daar wel of niet voor in aanmerking komt meer vrijheid te hebben en – ook wat het aantal betreft - niet afhankelijk te zijn van derden, heeft het bestuur besloten een eigen ereteken in te stellen: het St. Jacobusinsigne.

De onderscheiding is bedoeld als blijk van waardering voor het goede werk dat iemand, meestal als vrijwilliger, in het belang van (een deel van) de geloofsgemeenschap van katholiek Enschede heeft verricht.

Aan een jonge goudsmid, oorspronkelijk afkomstig uit Twente, en tegenwoordig met zijn zaak gehuisvest onder de rook van de Utrechtse Dom, is gevraagd een ontwerp te maken. Hij heeft gekozen voor een draaginsigne, een speld met een ronde vorm, uitgevoerd in zilver. Aan de voorzijde is een schelp als symbool van de H. Jacobus de Meerdere en de tekst *St. Jacobus Enschede* zichtbaar, aan de achterzijde is de palmtak gegraveerd, die ook in het embleem van de parochie is verwerkt.

De eerste St. Jacobusinsignes zullen op 31 augustus worden uitgereikt. En wel tijdens de bijeenkomst in het parochiehuis na afloop van de plechtige eucharistieviering in de H. Jacobuskerk. Tijdens en na deze viering zal worden stilgestaan bij het feit dat de H. Jacobuskerk ophoudt eucharistisch centrum te zijn en daarvoor in de plaats een kerk met een breed zingevingsperspectief voor heel Enschede zal worden. Ook na afloop van de pontificale hoogmis in de St. Jozefkerk op 7 september worden St. Jacobusinsignes uitgereikt.

Het bestuur beseft dat het onderscheiden van parochianen ook een risico inhoudt. Niet iedereen waar



men op deze wijze bijzondere aandacht aan wil besteden, stelt dat op prijs. En er zijn mensen die geen onderscheiding willen, bij voorbeeld omdat zij vinden dat men juist geen onderscheid moet maken. Anderzijds is bekend dat velen zo'n blijk van waardering juist wel waarderen. Blijft de vraag: waar ligt de grens? Het woord zegt het al: onderscheiden betekent dat iemand zich ook werkelijk van anderen moet hebben *onderscheiden*. Maar of dat bij iemand het geval is, is ook een kwestie van perceptie. Daarom heeft het parochiebestuur aan de locatieraden gevraagd een voordracht te doen. Zij kennen immers de eigen mensen het beste. In een aantal gevallen heeft het bestuur besloten de lijst met voorgedragen personen zelf uit te breiden.

Het parochiebestuur hoopt met het instellen van een eigen St. Jacobus-insigne in de gelegenheid te zijn mensen die zich bijzonder voor onze geloofsgemeenschap hebben ingezet, dat blijk van waardering te geven, dat zij verdienen.

Namens het parochiebestuur, Guus Berkien, vicevoorzitter



***Jacobusinsigne
zonder tekst.
Boven komt te
staan:
St. Jacobus.
Onder: Enschede***

Jezus en de regels

O! O! Wat hinderen de regels ons.

Ik wil kijken naar hoe Jezus het aanpakt. Hij zegt immers: "Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten op te heffen, maar om ze te voltooien".

Dit keer was ik verrast door het boek: 'Wandelen in het stof van rabbi Jezus' van Lois Tverberg. Leren te zien wat de mensen om Jezus heen zagen. Waarom waren ze helemaal weg van Hem?

Zijn omgang met regels is één puntje uit dat boek.

Jezus was een echte Jood en ging op Joodse wijze om met regels. Gewoonlijk houdt hij zich wel degelijk aan regels. Niet om een plekje in de hemel te verdienen, maar om zoon van God te zijn in woord en daad.

De dag duurt bij de Joden van zons- ondergang tot zons- ondergang. De sabbat begint dus 's avonds als de zon is ondergegaan en eindigt de volgende dag bij zons- ondergang.

Jezus geneest zieken gewoonlijk dan ook op sabbat na zons- ondergang (Mc. 1.32; Lc. 4.40) Hoe kan het dan, dat hij de regel van 'niet werken op de sabbat' andere keren negeert? Dat komt omdat hij de wetten weegt. Hij maakt een afweging tussen de verschillende Joodse wetten. Sommige wetten tellen dit moment zwaarder, maar dat moment lichter dan de ander. Dat hangt helemaal van de omstandigheden af. Daarom luisteren de mensen ook naar hem als



hij uitlegt waaróm hij iets doet! Wij begrijpen die uitleg niet altijd direct, maar de mensen die naar hem luisterden wel!

Op sabbat mocht je je os niet stiekem losmaken om toch een stukje te gaan ploegen, maar wel om hem naar de drinkbak te brengen. Dat heeft de os namelijk nodig om te leven. Leven weegt zwaarder dan de sabbat. Die regel gebruikt Jezus als hij een vrouw overdag geneest op sabbat (Lc.13:15-16).

Wij zijn gewend om ons druk te maken over tegenstrijdige regels en vergeten ze vaak te wegen. Geen enkele regel is absoluut. Alles is ondergeschikt aan het eerste gebod en het tweede is daaraan gelijk: de levengunnende liefde voor en van God voor ons en voor elkaar. Lois Tverberg zegt: -Jezus maakt gebruik van de regels in plaats van dat hij ze terzijde schoof, om zo te tonen hoe graag God elke gelegenheid aangrijpt om Zijn mededogen voor het lijden van Zijn volk te laten zien.- Hij blijkt zo'n diepe kennis te hebben van de geest van regels, van de Torah, dat hij het wezen van Gods leven gunnende liefde laat zien en zo de mensen om hem heen gelukkig maakt.

Dat is de wijze waarop Jezus ermee omgaat.

Mochten wij toch die levensmelodie in ons leven herkennen en waar maken.

Jeanine Molleman

Weekendvieringen vanaf 1 september

Zoals U in het vorig nummer van Pelgrim hebt kunnen lezen, gaan we in onze stadsparochie in Enschede vanaf 1 september met de zondagsvieringen een nieuwe koers. Deze nieuwe koers houdt in, dat de zondagsliturgie zal worden geconcentreerd in de drie kerken, die op den duur zullen open blijven.

In de Verrijzeniskerk zal er iedere zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering zijn; op de zondagmorgen is er in ons nieuwe eucharistisch centrum van onze parochie de Jozefkerk om 09.30 uur een eucharistieviering; en in de Jacobuskerk zullen er als regel op de eerste en derde zondag om 11.00 uur internationale Missen zijn (voor een groot gedeelte in het Engels; maar ook andere talen, en ook onze eigen taal komen aan bod); op de tweede en vierde zondag om 11.00 uur zijn er in de Jacobuskerk woord- en communievieringen. Zowel in de Verrijzeniskerk (op zondagmorgen) als in de Jozefkerk (op zaterdagavond) zullen er ook gebedsdiensten worden gehouden (zonder communie).

In de kerken, die op termijn zullen gaan sluiten: de Pauluskerk, de Mariakerk, de Ariënsgedachteniskerk en de Sint Jan/H. Michaëlkerk, zullen de zondagsvieringen geleidelijk aan worden afgebouwd; met ingang van 1 september zullen er in deze kerken nog twee keer per maand vieringen zijn.

De reden voor al deze veranderingen is, dat we als pastoraal team en parochiebestuur willen toewerken naar de



nieuwe situatie, die zal ontstaan als vier van onze zeven parochiekerken op termijn gesloten zullen zijn. Een jaar geleden (op 20 juni 2013) hebben we als parochiebestuur ons voorgenomen besluit om vier kerken te zullen gaan sluiten, bekend gemaakt. In de loop van dit jaar heeft U hopelijk wat aan dit bericht kunnen wennen.

Maar nu vinden we als pastoraal team en als parochiebestuur de tijd gekomen, om ons ook qua vieringen te gaan richten op de nieuwe situatie: de Verrijzeniskerk als kerk voor Zuid; de Jozefkerk als kerk voor Noord en als eucharistisch centrum; en de Jacobuskerk als stadskerk met een breed zingevingsperspectief en een internationaal tintje.

Als pastoraal team en parochiebestuur beseffen we, dat het voor u als kerkgangers maar ook voor alle vrijwilligers, die zich inzetten voor onze kerken, deze overgang enorm wennen is. Maar toch hoop ik, dat u uw weg weet te vinden naar de vieringen, zoals die in de weekenden vanaf 1 september zullen gaan plaatsvinden.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vieringen vanaf 1 september verwijs ik U naar het overzicht elders in deze Pelgrim. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan zijn wij als pastoraal team en parochiebestuur graag bereid om deze vragen te beantwoorden.

*Namens pastoraal team en
parochiebestuur,
Pastoor André Monninkhof*

Uitvaartvieringen in onze parochiekerken

Elders in deze Pelgrim heeft u kunnen lezen over de veranderingen met betrekking tot de weekendvieringen in onze parochie met ingang van 1 september. Dit artikel gaat over **uitvaartvieringen** in onze parochiekerken. In de loop van deze zomer bereikte me de vraag, of er nog een uitvaartviering kon plaatsvinden in een van de vier kerken, die op termijn zullen gaan sluiten. Het antwoord op deze vraag is, dat u voorlopig in **alle zeven parochiekerken** in onze stad nog terecht kunt voor een uitvaartviering.

De vier te sluiten kerken, dit zijn: de Ariënsgedachteniskerk, Pauluskerk, Mariakerk en de Sint Jan/H. Michaëlkerk blijven open, totdat er voor deze kerken een andere bestemming zal zijn gevonden. Dit betekent, dat u voorlopig in alle vier deze kerken terecht kunt voor een uitvaartviering. Vanzelfsprekend kunnen er ook in de drie parochiekerken, die open zullen blijven: de Jozefkerk, de Jacobuskerk en de Verrijzeniskerk, uitvaartvieringen plaatsvinden. Juist ook in droevige omstandigheden als het verlies van een dierbare willen we als geloofsgemeenschappen binnen onze parochie U graag van dienst zijn.

Mocht U over dit onderwerp een vraag hebben, belt U dan gerust een van de leden van het pastoraal team.

Pastoor André Monninkhof



Huwelijksvieringen op andere plekken dan in een katholieke kerk of kapel

Als pastoraal team bereiken ons meer dan eens vragen van bruidsparen, of wij willen voorgaan in huwelijksvieringen in het Nederlands Hervormde Johanneskerkje in Tweekelo, of in een andere, niet-katholieke kerk of ruimte. Over deze vraag hebben wij overlegd in onze teamvergadering. We hebben besloten, dat we als leden van het pastoraal team voortaan geen medewerking meer zullen geven aan katholieke huwelijken, die niet gesloten worden in een katholiek kerkgebouw. Dit geldt ook voor het Johanneskerkje in Tweekelo.

Een praktische reden hiervoor is, dat het Johanneskerkje – evenals andere niet katholieke (kerkelijke) ruimten - niet beschikt over (alle) voorzieningen, die nodig zijn voor een rooms-katholieke huwelijksviering. Een meer principiële reden hiervoor is, dat wij als pastoraal team van mening zijn, dat een rooms-katholiek huwelijk – vanwege het sacramentele karakter ervan, het best gesloten kan worden in een gewijde ruimte. Een katholieke kerk of kapel is zo'n gewijde ruimte. Met dit standpunt sluiten wij aan bij het officiële kerkelijke beleid van de Rooms Katholieke Kerk in deze.

Nog een derde reden voor onze opvatting is, dat wij in de stad Enschede kunnen beschikken over twee prachtige, monumentale kerken, die zich bij uitstek lenen voor huwelijksvieringen. Dit zijn de Jozefkerk (aan de Oldenzaalsestraat) en de

Jacobuskerk (in het stadscentrum, aan de Oude Markt, dichtbij het stadhuis). Deze kerken zijn bij bruidsparen zeer geliefd, zo wijst onze ervaring uit, juist ook, omdat het zulke mooie kerken zijn. In deze kerken bent u van harte welkom voor de kerkelijke viering van uw kerkelijk huwelijk. Mocht u een wat kleinere, meer intieme katholieke kapel zoeken om daar te kunnen trouwen, dan zijn er ook mogelijkheden. Als pastoraal team komen we hierover graag met u in gesprek.

Als pastoraal team wensen we alle bruidsparen een goede voorbereiding toe op hun huwelijk, een mooie huwelijksviering en een gelukkige en gezegende toekomst !

Pastoor André Monnikhof

Toevoeging: als pastoraal team werken wij wèl mee aan een huwelijksviering van een katholiek gedoopte en een protestants gedoopte, die plaatsvindt in een katholiek kerkgebouw of in een protestantse kerk.

Procedure tot ongeldigverklaring van een huwelijk

Wie meer wil weten over de procedure voor de ongeldigverklaring van een huwelijk, kan in eerste instantie het beste terecht bij de eigen pastoor. Daarnaast is het mogelijk om een oriënterend gesprek aan te vragen met een van de medewerkers van het Officialaat in uw bisdom.



Officialaat van het Aartsbisdom
Utrecht. Maliebaan 40, Utrecht
Postbus 14019, 3508 SB Utrecht
telefoon: 030 239 19 62
e-mail: officialaat@aartsbisdom.nl
website:
<http://aartsbisdom.nl/organisatie/Pages/Officialaat.aspx>

Monument Onvervulde Kinderwens

Na twaalf jaar overleggen en zoeken naar een geschikte locatie, is zaterdag 21 juni j.l. het landelijk monument voor de onvervulde kinderwens onthuld in Park Berg en Bos te Apeldoorn. Vanaf het begin werd ik door twee echtparen gevraagd mee te denken en te werken aan een plek en een monument, dat hun verdriet en gemis omtrent hun onvervulde kinderwens tot uitdrukking bracht. Velen hebben een jarenlang traject in de medische wereld van vruchtbaarheidsproblemen achter de rug. Velen hebben een vroegtijdige afbreking van hun zwangerschap gekend of een vroeg gestorven kindje. Ik ontdekte gaandeweg het grote verdriet, maar vooral ook het grote gemis dat deze echtparen meedragen, omdat ook zij graag ouder waren geworden van een kind. Veelal ontmoette men in hun directe omgeving weinig begrip voor hun pijn. Met dit monument willen hen recht doen in dit gemis en hen een plek van troost en ontmoeting geven. Zaterdag 21 juni was het zover. Na een indrukwekkende en verstillende viering in de Jachtkerk te Apeldoorn, wandelden wij naar park berg en Bos, waar een

groep echtparen van Freija, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen zich bij ons aansloot voor de onthulling. Op een mooie plek aan het begin van het park staat op een rustiek plekje dit monument, een prachtige robuuste steen met daarop gemonteerd een glasplaat met drie, in goud uitgevoerde, vlinders. Leven waar je ooit naar hebt verlangd, dat je zomaar, als een vlinder ontglipt. Mocht u samen of met uw kinderen of kleinkinderen in de buurt zijn, neem gerust een kijkje. Neem na de ingang het eerste geasfalteerde pad aan uw linkerkant en dan vrijwel meteen links verscholen in de schaduw van een struik zult u het vinden.

Ga er even bij zitten op het mooie bankje, denk aan al die mensen om u heen die ook graag kinderen hadden gewild, maar die ze helaas niet mochten ontvangen. Dat deze plek ertoe bij mag dragen tot meer begrip in onze samenleving voor de pijn en het levenslange verdriet van een onvervulde kinderwens!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Diaconie / Oecumene

Nooit Meer Oorlog? Ontwapen! Programma Vredesweek 2014 in Enschede

Van **zaterdag 20 tot en met zondag 28 september 2014** vindt de jaarlijkse Vredesweek weer plaats. Het landelijke motto is "Wapen je met vrede" en stelt diverse ontwapenings-



campagnes centraal. Als Enschede voor Vrede willen we in de invulling van het Enschedese Vredesweekprogramma ook stilstaan bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, deze nazomer precies 100 jaar geleden. De gigantische aantallen gesneuvelde soldaten en de volstrekte zinloosheid van hun dood, bracht direct na afloop van die oorlog een massale vredesbeweging tot stand om via ontwapening de nog breder gedragen wens “Nooit Meer Oorlog” tot een haalbaar doel te maken. De Europese koloniale machten meenden echter een goedbewapend leger nodig te hebben om hun overzeese gebiedsdelen te kunnen behouden en vijftien jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog begon Duitsland aan haar herbewapening. “Hebben we dan uiteindelijk niets geleerd van de verschrikkingen van oorlog,” verzuchtte onze Enschedese Vredesambassadeur, Bert Woudstra, als kind al vóór de Tweede Wereldoorlog, en dat draagt hij nog steeds uit als vrijwilliger van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Op **zaterdagmiddag 20 september** zal hij om 15.00 uur de Enschedese Vredesambassade openen in de Wintertuin van de Wonne. Wethouder Eelco Eerenberg zal daar vervolgens de fototentoonstelling openen over het Vredesweekthema gemaakt door ROC-studenten die de hele Vredesweek overdag in de Wintertuin te zien zal zijn. Op **zondagmiddag 21 september** wordt vanaf 15.30 uur samen met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de Raad van Kerken en de Wereldvredesvlam Twente in de Jacobuskerk een de

Oude Markt de Internationale Dag van de Vrede gevierd met als thema “Vrede. Je moet het maar durven!”, hetgeen aansluit bij het landelijke motto. Aansluitend vindt vanaf 17.00 uur de Meditation Mob plaats op de trappen naar de kerk.

Maandagavond 22 september zal Wendela de Vries van Campagne tegen Wapenhandel vanaf 19.30 uur in het SDO-gebouw vertellen over de fors gestegen wapenhandel vanuit Nederland en Europa naar het Midden-Oosten en op **dinsdagavond 23 september** PAX-medewerkster Krista van Velzen in de Wonne over de modernisering van de kernwapens waar we 25 jaar geleden eindelijk van verlost dachten te zijn. Op **woensdagavond 24 september** vindt op de Universiteit Twente een symposium plaats over de ontwikkeling van een technologie die nog modernere wapens kan voortbrengen: ‘drones’.

Op **donderdagavond 25 september** zal publiciste Meltem Halaceli bij TAAB in Hengelo aan de hand van de dagboeken van haar grootvader, die destijds als Arabier in het Ottomaanse leger tegen de Engelsen vocht, ingaan op gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in het huidige Midden-Oosten die nog steeds doorwerken in de verschillende gewelddadige conflicten die daar vandaag de dag plaatsvinden. Op **vrijdagavond 26 september** zullen we in de Oase op de grens van Losser en Gronau met Duitse vredesactivisten stilstaan bij de Duitse deserteurs die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland vluchtten en hoe zij in Nederland werden opgevangen. Op **zaterdagmiddag 27 september**



komen we nog iets dichterbij huis en zal Gerard Kocx in 'zijn' Openbare Bibliotheek aan de Pijpenstraat vertellen over de sporen die we nog steeds in Enschede kunnen vinden van de Eerste Wereldoorlog. Aansluitend vindt een fietstocht plaats langs een aantal van die sporen.

De Vredesweek wordt **zondagochtend 28 september** afgesloten met twee Oecumenische Vredesvieringen: één in de Grote Kerk en één in de Verrijzeniskerk.

U bent van harte welkom bij al deze activiteiten. Nadere informatie is te vinden op de website:

www.enschedevoorvrede.nl.

Daar kunt u ook de programmaflyer downloaden.

Vrede, je moet het maar durven!

ENSCHDEDE – Op 21 september 2014 (15.30-17.00 uur) is de vijfde Universele viering van de VN-dag voor de Vrede in de **Jacobuskerk** aan de Oude Markt te Enschede. De VN vraagt met name op deze dag aandacht voor wapenstilstand. Drie sprekers en leerlingen van de Anna van Burenschool geven hun invulling aan het thema "Vrede, je moet het maar durven!". Het gaat hierbij over wat je kunt doen aan vrede dichtbij, op school en in de buurt, en aan vrede in de wereld. Daarnaast is er veel muziek en een lichtceremonie van de Wereldvredesvlam Twente.

De Universele viering van de VN-dag voor de Vrede is onderdeel van de Vredesweek 2014 en wordt georganiseerd door de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede,

Raad van Kerken Enschede, Enschede voor Vrede en Wereldvredesvlam Twente. De sprekers zijn Chris van de Ven (directeur Stichting Hope XXL), de Syrische Yasmin Khalaf en Manfred Laumann (die van een verzoening tussen Nederlanders en Duitsers zijn levensthema heeft gemaakt). Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis, een donatie wordt op prijs gesteld.

Meer informatie:

<http://www.enschedevoorvrede.nl/vredesweek-2014/>

Oecumene

Bericht van de Raad van Kerken Enschede.

Raad van Kerken Enschede



Facebookpagina

De Raad staat weer voor een nieuw seizoen met vele uitdagingen.

Nieuw is onze Facebook-pagina op

<https://www.facebook.com/RvKEnschede>

De pagina is nog in ontwikkeling. Doel van deze pagina: mededeling doen van onze werkzaamheden en het publiceren van een activiteitenkalender.

In de lidkerken van de Raad vinden veel activiteiten plaats die interessant zijn voor een breder (oecumenisch) publiek. Die brengen we zo graag nader onder de aandacht.

Neem contact op met rvke.secr@xs4all.nl om activiteiten aan te melden.

We hebben mensen nodig!



Om alle ideeën en plannen die we hebben heeft de Raad (meer) mensen nodig die hun schouders er onder willen zetten.

Nodig zijn: bestuurders, mensen met ervaring met het onderhouden van websites (webmaster) en verder is iedereen die de oecumene een warm hart toedraagt welkom om mee te denken, te praten en te doen.

Belangrijk is dat denkers en doeners de verbinding kunnen leggen tussen de raad en de eigen lidkerk.

U bent hartelijk uitgenodigd om kennis te komen maken op een raadsvergadering. De eerstvolgende vergadering is op 16 september.

Komende activiteiten:

9 september: Regionale bijeenkomst in Deventer van de Raden van Kerken in Overijssel met een uitwisseling over plaatselijke ontwikkelingen in de oecumene en een verkenning naar mogelijkheden voor een regionaal oecumenisch platform. Wij zijn daar vertegenwoordigd.

Dinsdag 16 september om 19.30 uur: vergadering van de Raad van Kerken Enschede om 19.30 uur in het Parochiecentrum bij de Josephkerk, Nieuwe Schoolweg 2.

Zondag 21 en zondag 28 september: Oecumenische vredesdiensten in het kader van de Vredesweek. Voor plaats en tijd verwijzen we u graag naar de bekendmakingen in de kerkbladen.

Zondag 21 september: Dag van de Vrede, georganiseerd door de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies Enschede samen met Enschede voor Vrede en andere organisaties.

De RvKE is vertegenwoordigd in deze Raad. Houd de plaatselijke pers in de gaten voor nadere mededelingen.

Erik Korthof, secretaris RvKE

Zondag 28 september: Oecumenische Vredesdienst in de Grote Kerk in Enschede

De Oecumenische Vredesdienst staat dit jaar in het teken van 'ontwapening'. WAPEN JE MET VREDE is het thema dat PAX aanreikt voor deze Vredesweek.

In de viering zingt de cantorij van de Opstandingskerk/Detakerk ondermeer het loflied uit Filippenzen 2. Daarin tekent de apostel Paulus Jezus als de mens die zich leeg heeft gemaakt om toegankelijk te worden voor anderen. Paulus zingt van de mens-bij-Godvandaan die knecht wordt en het menselijk bestaan tot in de diepten heeft ervaren zonder zich te verzetten. Daarnaast horen we een verhaal over ontwapend en ontwapenend mens-zijn.

Kom op 28 september naar de viering in de Grote Kerk in Enschede en laat u ontwapenen.

Aanvang van de viering: **10.00 uur.**

Er is kindernevendienst en oppas voor de kleinsten en na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie of thee.

*Namens de Raad van Kerken
Enschede en de voorbereidingsgroep
ds. Carla Borgers*



“In EANSKE löp ‘t better”

Zondagmorgen 9 augustus, na de Mis in de Martinikerk in Lossers, maak ik me gereed voor de Boeskoolloop. Dit is een loopevenement in Oldenzaal, vergelijkbaar met onze Singelloop hier in Enschede. Als geboren en getogen ‘boeskool’ vind ik het wel een aardig idee om mee te doen aan dit loopevenement. De Singelloop en de 10 kilometer van de Enschedese marathon heb ik al eens vaker gelopen. Ook ben ik op 23 maart jl. van start gegaan voor een sportieve tocht van de Pancratiuskerk in Haaksbergen naar de Buurserbeek en terug. Maar nu lijkt het me tijd worden voor een rondje rondom de Plechelmuskerk in Oldenzaal. Als geboren ‘boeskool’ wil ik toch een keer de lol hebben gehad om tussen honderden andere lopers mee te doen aan hardloopwedstrijd in het centrum van de stad, waar ik ben opgegroeid.

In mijn kast ligt boven op de stapel nog het shirt van de 10 kilometer van de Enschedese marathon. Op de achterkant staat in grote letters:

“In EANSKE löp ‘t better”.

Natuurlijk is het wel een beetje provocerend om uitgerekend nu in Oldenzaal een shirt met dit opschrift te dragen. Maar een beetje plagen moet kunnen. Daarom trek ik met een glimlach dit shirt aan. Eenmaal in Oldenzaal schrijf ik me in en haal mijn loopnummer. Langs het parcours staan al heel wat toeschouwers. Voor de start word ik door een van de andere lopers gewaarschuwd: waarom ik me niet wat luchtiger heb gekleed; tijdens de loop zou ik wel eens last kunnen krijgen van de

warmte. Niettemin ga ik samen met de andere lopers klokslag 13.00 uur op de torenklok van de Plechelmus vol goede moed van start.

Al in de eerste ronde merk ik, dat het lopen minder soepel gaat, dan ik had gehoopt. De eerste doorkomst na twee kilometer (11 ½ minuut) is voor mijn doen nog redelijk. Maar naarmate de wedstrijd vordert lopen de rondetijden fors op. Ik heb een oplopend schema, en dat is minder gunstig. Wat wel fijn is, zijn de aanmoedigingen langs de kant. Er staan een paar bekenden, en dat is altijd leuk. Even overweeg ik om na drie van de vijf ronden te stoppen. Maar toch ga ik door. Eenmaal begonnen wil ik het karwei ook afmaken. Met een paar natte sponzen en een paar bekertjes water, die mij worden aangereikt, voelt de laatste ronde als een ereronde. Hij is loodzwaar die laatste ronde, maar ik word gegangmaakt door de ‘bezemfiets’. In 82 minuten ruim kom ik over de finish. Op mijn PR van de 10 km van de Enschedese marathon heb ik zo’n 14 minuten moeten prijsgeven. In de zomer toch te weinig getraind; het is drukkend warm; ik ben niet luchtig genoeg gekleed; niet genoeg gedronken; kortom er zijn oorzaken te over aan te wijzen voor mijn matige tijd. Niettemin beschouw ik het toch als een aardige testcase om te weten waar ik nu sta. Er zal nog wel iets aan mijn conditie moeten gebeuren, voordat ik als scheidsrechter aan het nieuwe voetbalseizoen ga beginnen. Maar toch: ik heb een leuke middag gehad.

De rode lantaarn is mijn prijs. De



volgende dag belt de TC Tubantia: door een redacteur van de krant ben ik bij de Boeskoolloop ‘gespot’ met het T-shirt dat zegt dat het hier in Enschede allemaal beter loopt. Hij vraagt om een foto voor de krant. Ik vind het prima. Want de mensen mogen best weten, dat ik me in Enschede goed thuis voel. We gaan weer trainen voor de Singelloop. Verder zal ik mij in Oldenzaal nog komen revancheren bij de ‘Huttenkloasloop’, die daar binnenkort zal worden gehouden. Maar toch: *“In Eanske lōp ’t better”*.

Pastoor Andre Monnikhof

Liturgische kalender

8 september maandag

Feest van **Maria Geboorte**.

De officiële liturgie spreekt van Maria Geboorte, maar kortweg mag het ook de verjaardag van Maria worden genoemd. De geboortedag van Maria wordt sinds de zesde eeuw gevierd. De verering is ontstaan in Jeruzalem en werd daar gevierd als kerkwijdingsfeest van een basiliek die was toegewijd aan de H. Anna, de moeder van Maria. Rond de kerk ontwikkelde zich ook een devotie die vooral de geboorte van Anna's dochter Maria centraal stelde. De kern achter het feest van Maria Geboorte is dat de verlossing van de mensheid eigenlijk al bij de geboorte van Christus' moeder begon. Maria was immers als enige mens zonder erfzonden (onbevlekt). De datum van het feest van Maria Onbevlekt

Ontvangen (8 december) hangt hier ook mee samen, want die is precies negen maanden vóór de geboortedatum. De liturgische kleur is wit.

14 september zondag

Feest van **Kruisverheffing**.

Het wordt eveneens gevierd in de Oosterse orthodoxie. De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena. De wijding vond plaats op 13 september 335. Deze basiliek staat volgens de overlevering op de plaats waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag opgebaard. De liturgische kleur is rood als teken van lijden.

29 september maandag:

Feest v.d. **H.H. Michael, Gabriel en Rafael** (aartsengelen)

De liturgische kleur is wit.

2 oktober donderdag:

Gedachtenis van de **H.H.**

Engelbewaarders

De liturgische kleur is wit.

4 oktober zaterdag

Gedachtenis v.d. **H. Franciscus van Assisi**.

Op deze dag kan de zegening van dieren plaatsvinden door een priester.

De liturgische kleur is wit.



Wat en waarom tijdens de H.Mis

Na het openingsgebed volgt de **Liturgie van het Woord**, het is een voortdurende dialoog tussen God en de geloofsgemeenschap: God spreekt en de mens beantwoordt Gods woord. Dat vraagt van de mens, die liturgie viert, als grondhouding de *luisterbereidheid*.

Nu is het luisteren iets, dat velen erg moeilijk valt. We luisteren al zo weinig naar andere mensen; wij zijn zo weinig in staat om een echte dialoog te voeren met andere mensen, omdat we zo weinig echt en ontvankelijk luisteren naar wat anderen zeggen en bedoelen, omdat we al ijverig bezig zijn met het voorbereiden van ons antwoord of onze opmerking of bezwaren. Echt naar anderen luisteren lukt vaak maar moeilijk. Als we met God in gesprek gaan, nemen we onszelf mee. Dus ook ons gebrek aan echte oplettenheid en ontvankelijkheid voor Gods woord. Dat God ons vaak zo weinig zegt, komt dat niet voor een groot stuk daaruit voort, dat wij Hem weinig kansen geven om werkelijk iets tot ons te zeggen? God heeft ons juist datgene te zeggen, wat ons optilt uit onze kleine wereld.

Op *zon- en feestdagen* verloopt die woorddienst volgens een vast patroon. 1^e lezing is een passage uit het Oude Testament. Daarna de psalm, dan de 2^e lezing is een passage uit de Apostolische Geschriften (de Handelingen, Brieven van Apostelen en Openbaring van Johannes).

Dan het Evangelie, voorafgegaan en besloten door een lofzang. De homilie (Preek), de Geloofsbelijdenis en tot

slot de voorbede.

De schriftlezingen in de liturgie vinden plaats volgens het systeem van een bepaalde cyclus. Op deze wijze kan een zeker vertrouwdheid met de Bijbel ontstaan (men leest eenzelfde tekst binnen een bepaalde tijdsduur), terwijl toch ruim gebruik gemaakt wordt van de grote rijkdom van de verschillende bijbelse boeken.

Waarom de Bijbel?

Waarom beluisteren we altijd lezingen uit de Schrift en geen mooie, hoogstaande teksten van een spirituele auteur of een kerkvader. Omdat de Eucharistie niet eender welke viering is. Het is geen gebedsdienst, geen bezinning of overweging waarin meer vrijheid is voor eigen initiatief. Toch wel een belangrijk punt, of beter een 'kwets-uur' in de liturgie, die we dringend moeten verzorgen: de laatste dertig jaar hebben we, in een poging de liturgie te vernieuwen, de Eucharistie voor alles en nog wat gebruikt. Daarbij zijn we andere liturgische momenten, gebedsdiensten, alle 'lof' vergeten. Misschien moeten we heel ons liturgisch bezig zijn herschikken om terug een plaats te geven aan andere vormen van gelovig samen-zijn, waar we heel de rijkdom van onze traditie, van grote spirituele mensen, én van onze creativiteit kunnen gebruiken – als we Christus maar het centrum laten zijn van ons samenkomen.

Niet omdat er te weinig priesters zijn om nog overal Eucharistie te vieren, maar gewoon omdat we veel waardevolle geloofsbelevingen laten liggen.

Manfred



Allerhande



De Gemeenschap van Sant'Egidio is een christelijke leken-gemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant'Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant'Egidio in de wijk Trastevere, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd. In de Lage Landen heeft Sant'Egidio haar centrum in Antwerpen, en zijn er gemeenschappen in Amsterdam, Apeldoorn, Nijmegen en Utrecht

(www.santegidio.nl)

Op maandagavond 22 september zal diaken Ronald Dashorst van de Sant'Egidio gemeenschap Apeldoorn op uitnodiging van de Jacobuskerk een lezing houden over het ontstaan en het werk van de gemeenschap van Sant'Egidio.

Waar: **Parochiehuis Jacobuskerk** aan de Walstraat. Bij grote belangstelling in de Jacobuskerk.

Het programma voor deze avond is als volgt:

19.30 uur: Ontvangst met koffie en thee.

20.00 – 21.30 uur: Lezing door diaken Ronald Dashorst.

21.30 – 22.00 uur: Vragen stellen en napraten.

22.00 uur. Einde bijeenkomst.

U bent allen van harte welkom! In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Daarom het verzoek om u uiterlijk vrijdag 19 september aan te melden, bij voorkeur via de mail:

jacobusenschede@kpnmail.nl of per telefoon via 053-4315904 (uitsluitend op vrijdagochtend tussen 09.30 en 11.30 uur).

Graag tot ziens op maandag 22 september!

Ziekenzalving

Dit jaar zal er op **ziekenzondag 14 september** in de Verrijzeniskerk tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur een ziekenzalving plaats vinden. Een ieder die behoefte heeft om hieraan deel te nemen is hierbij van harte uitgenodigd.

Hopelijk zullen velen aanwezig zijn om samen de zieke en ouder wordende mensen te sterken. Natuurlijk zijn de familieleden en kennissen van degenen die de ziekenzalving ontvangen, hierbij van harte uitgenodigd. Het zal fijn zijn als we weten hoeveel mensen deze zalving willen ontvangen.

U kunt zich opgeven bij Anny Bossink telefoon 053-4778320.

Bijbelquiz op 24 oktober

De eerste Grote Bijbelquiz van Enschede komt eraan! Op vrijdag 24 oktober organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een quiz



voor jong en oud.

Naast de Nationale Bijbelquiz op TV zijn sinds enkele jaren de regionale quizavonden een groot succes in het hele land. De quiz is voor iedereen, van jong tot oud. Het NBG viert dit jaar zijn 200-jarig jubileum, daarom zal de quiz een extra feestelijk karakter hebben. Aan de quiz zullen diverse teams meedoen, denk aan jongerenteams, families, politici, sportclubs, koren, verenigingen, etc. Het is een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes.

Gewone Taal

Dit jaar zal de quiz een bijzonder accent krijgen met de verschijning van de Bijbel in Gewone Taal in oktober. Oplettendheid is dit jaar daarom net iets belangrijker dan kennis. De quiz bestaat uit verschillende rondes met meerkeuzevragen. Welk team scoort dit jaar het hoogst en wie wordt de beste speler? Wie gaan er naar huis met een leuke prijs? Individueel meespelen is ook mogelijk. **Nu al een oproep:**

Als interkerkelijke NBG-werkgroep in Enschede willen we dat er zoveel mogelijk **teams uit verschillende kerken**, sportclubs, verenigingen e.d. meedoen. Daarom doen we nu al een oproep om een team te maken en op te geven. Hoe werkt het? Zorg dat u/je een team hebt van 5 personen en bedenk een leuke/bijpassende naam voor je/uw team. Geef je/uw naam, adres en de naam van het team door aan;

Piet Scheer, tel. 053-4330965 mail: pascheer@versatel.nl U kunt desgewenst natuurlijk ook eerst informatie opvragen. Iedereen is welkom in kerkgebouw 't Trefpunt, Spechtstraat

32 (Mekkelholt).

De quiz begint om 20.00 uur, toegang is gratis. De inloop is vanaf 19.30 uur. Wel wordt er een collecte gehouden voor het werk van het NBG. Help zo mee met Bijbelvertaling en – verspreiding.

Namens de werkgroep NBG te Enschede, Piet Scheer (secr.)

Alphacursus najaar 2014

In **2014** wordt een *Alpha-cursus* gehouden in de parochiezaal van de Sint Jacobuskerk te Enschede .

De inleiders -afwisselend- zijn mr. P.C.M. van Blijswijk, diaken van de Sint Jacobusparochie te Enschede en mevrouw drs. C.B.M. van Blijswijk-Collon.

De informatieavond is in bovengenoemde zaal op donderdagavond 25 september van 19.00 tot 20.00 uur. De cursus wordt gehouden op de **donderdagavond** en duurt 10 weken.

De **cursusdata** zijn:

2, 9, 16, 23 en 30 oktober 2014; 6, 13, 20, 27 november en 4 december 2014

De bijeenkomsten beginnen steeds om 18.00 uur met soep en brood en eindigen om 20.00 uur. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd – kostprijs 2 euro- wordt op prijs gesteld.

Geparkeerd kan worden aan de achterzijde van de Jacobuskerk aan de Walstraat. U kunt hier komen door de paal aan de ingang van de Brammelerstraat bij het stationsplein te gebruiken (bellen en zeggen dat u voor een bijeenkomst in de Jacobuskerk komt).



De slotavond wordt gehouden met een maaltijd, in de vorm van een buffet.

Hebt u belangstelling?

Het is fijn als wij van te voren weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. U kunt zich telefonisch opgeven bij het Parochieel Diens-
tencentrum, telefoon 053-4785306,
of bij Paul en/of Cecilia van Blijswijk, telefoon 074-3494815,
e-mail p.blijswijk@kpnplanet.nl

Vocaal Ensemble "The Petrasingers"

Vocaal Ensemble "The Petra Singers" geeft op **zondag 26 oktober** een concert in de **Jacobuskerk**, Oude Markt 1 te Enschede.

De aanvangstijd **15.30 uur**. "The Petra Singers" voeren o.a. het bekende "Gloria" van Vivaldi uit. De solostukken zullen worden gezongen door eigen leden, Muzikanten van het Project Orkest Twente zorgen voor de muzikale begeleiding. "The Petra Singers" worden begeleid door Henk Linker op kistorgel. Het Vocaal Ensemble staat onder leiding van Cor Kuiper. Kaarten kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 15,- euro aan de kerk. Kinderen tot 12 jaar 5,-

Op onze site

<http://www.petrasingers.nl/leden.html>

en www.petrasingers.nl vindt u informatie en foto's van ons koor.

Voor meer informatie of bestelling van kaarten in de voorverkoop kunt u contact opnemen met

secretariaat@petrasingers.nl

Sam's Kledingactie

Op 4 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken tussen **10.00 en 12.00 uur afgeven bij de volgende kerkgebouwen:**

*St. Jozef, Ariënsgedachtenis,
H.Geest-Maria, St.Jan-H.Michaël,
Verrijzenis des Heren.*

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia. In 2011 ontstond hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de bijdrage van Sam's Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan 'Droogte Cyclus Management'. Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: **Help mee, voor Kenia!**

Opbrengst Vastenactie

Dat de Vastenactie -waarvan de opbrengst bestemd is voor de sociale werkplaats in Gambia - zeer goed is verlopen, hadden wij U al gemeld. De totale opbrengst is, ook dank zij de hulp van de Parochie Maria Vlucht,

opgelopen tot maar liefst 21.800 euro! Dat is buiten verwachting hoog. 10.500 euro gaat naar 'ons' project in Fajikunda. Inmiddels is de personenbus al gekocht en komt er in het naaiatelier nog een borduurmachine bij. Het overige geld gaat naar de Bisschoppelijke Vastenactie en wordt besteed aan andere goede doelen. Het is de bedoeling dat de personenbus knalgeel en van stickers voorzien vóór haar vertrek in oktober, op de vrijdagmarkt in Lonneker ten toon wordt gesteld. Wanneer dat precies is leest u t.z.t. in uw dagblad. In november reist het echtpaar van der Meer naar Gambia om de borduurmachine aan te bieden en de personenbus over te dragen. Wanneer u een mailtje stuurt, naar h.thss@kpnplanet, zult u gratis zo af en toe een nieuwsbrief ontvangen. Ook via dit parochieblad houden we u graag op de hoogte.

Graag willen wij alle goede gevers en hen die zich hebben ingezet voor deze actie, hartelijk danken. Het is hartverwarmend.

Henk Thiïss

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Jeugd en jongeren

Oplossen en verlossen, juk dragen

Er is een groot verschil tussen óplossen en vérllossen.

Voor problemen zoeken we oplossingen. En dat is maar goed ook. Als je een been breekt: oplossen! Ziekenhuis, spalken. Het duurt even, maar het is te fiksen. Als je ruzie hebt: oplossen! Contact zoeken, praten, eerlijk zijn. Het kost je wel wat, maar het is te fiksen. Lekkage in je badkamer: vloer open hakken, buizen vervangen. Het is een weekje zonder douche, maar het is te fiksen. Maar het wordt in het leven natuurlijk een stuk ingewikkelder. Je zal maar 50 zijn en je baan kwijtraken. Oplossen? Soms wél. Bakens verzetten, geduld hebben, eindeloos solliciteren. En misschien is het te fiksen. Misschien ook niet. Kinderen ontsporen op de middelbare school. Oplossen? Soms wél. Andere omgeving, aanhaken bij de echte verlangens en mogelijkheden. En misschien is het te fiksen. Misschien ook niet. Relatie loopt vast. Oplossen? Soms wél. Terug naar je eerste gevoel voor elkaar, creatieve invulling van je relatie. Misschien is het te fiksen. Misschien ook niet. En wat dan....

Soms zijn er gewoonweg geen oplossingen. Je krijgt je leven niet altijd op de rails. Niet in ons land, laat staan in landen waar kinderen moeten opgroeien in haast kansloze situaties. Er is soms geen oplossing. Het vertrouwen in een relatie kan zo beschadigd zijn, dat er eigenlijk geen relatie meer is. Er is soms geen oplossing. Je kunt uiteindelijk zo ziek worden -en



dat overkomt vroeg of laat de meeste van ons- dat er geen genezing meer mogelijk is. Er is soms geen oplossing. En wat dan....

Ons geloof gaat niet over oplossingen. Dat regelt de wereld wel. Ons geloof bewijst zijn kracht waar geen oplossing meer is. Dáár biedt ze iets anders: verlossing. De Heer reikt het ons aan in het evangelie. "Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt". Ik vind dat alleen al zo'n grote troost. Onze God heeft oog voor wat wij moeten dragen en verdragen. Hij sluit zijn ogen niet voor de schaduw van ons leven. Hij ziet onze kwetsbaarheid en ons onvermogen om daarmee om te gaan. Het is vaak al een hele troost als er mensen zijn die jou niet opgeven als je zelf niet meer kan. Dat lost niks op, maar het doet zo veel. Zó is onze God nou ook voor ons: Hij laat je niet in steek waar je jezelf verloren voelt. Sterker nog: als ieder mens je in de steek laat, zal Hij er nog zijn. Nóg sterker: zelfs als je zelf niet meer voelt dat Hij je ziet, is Hij er voor je. Zelfs dan...

Maar het evangelie reikt ons nog veel meer aan. "Ik zal je rust en verlichting schenken". Dat vind ik geloof ik nog veel troostvoller. De Heer doet ons geen loze belofte. Hij zegt ons niet: ik fiks al je problemen. Hij zegt: ik schenk rust en verlichting. Hoe? "Neemt mijn juk op..." Je mag je afvragen wat dat juk dan is. Wat helpt je nou om meer te dragen dan je zelf zou kunnen? Ik vermoed dat er voor dat juk maar één woord bestaat: liefde. Liefde maakt dat een mens boven zichzelf uitgroeit. Vaders en moeders brengen oneindig veel meer op voor hun kinderen dan soms menselijker-

wijs gewoon is. Er is maar één juk dat hen helpt te dragen: liefde. Mensen geven elkaar een ja-woord voor de rest van hun leven: eigenlijk een veel te groot woord. Er is maar één juk dat hen daarin helpt: liefde.

Ons geloof is geen levensverzekering. Gelovige mensen gaan niet zonder tegenslag door het leven. Ook gelovige mensen worden ziek. En ook gelovige mensen sterven. Al bid je nog zo intens. Geloof lost niet op. Maar ze verlost wél. Ze helpt je je kruis te dragen. Als je ook die kant van je leven met liefde omarmt, vind je 'rust en verlichting'.

Ik ben jaren aalmoezenier geweest op bedevaarten naar Lourdes. Bij de ziekenzegen gaf ik mensen altijd dit gebed mee: "Moge de Heer je de kracht geven je te verzetten tegen wat ondraaglijk is. Moge de Heer je de moed geven om te dragen wat onvermijdelijk is".

Ik geef het gebed nu ook maar aan u mee. Moed om te dragen wat onvermijdelijk is. Met liefde omarmen wat niet anders zal zijn. Liefde is het juk om het te dragen. Je draagt niet alleen: Hij draagt met je mee. Want Hij ís liefde....

*Pastoor Dick van Klaveren,
Preek van zondag 6 juli 2014.*

Twitteren met God

Hoe weet je nu wat wel en wat niet waar is in de Bijbel [1]

Is de bijbel nog een boek dat jongeren kan inspireren! [2]

Bron: [1] Youcat, Jongerencatechismus v.d. katholieke kerk. [2] interview Radio Maria



Kroniek

Gedoopt

Behorend tot de H.Jacobuskerk:

17 augustus: Isabelle Cathelijn Everdine Marjolein (12-01-2014), dochter van Cathelijn en Pieter Van de Braak-Smulders

Behorend tot de St.Jozefkerk:

29 juni: Alegra Sophia Chatarina (9-1-2001), dochter van Patrick Wantja en Vanessa Gabriella Oosting

Behorend tot de Ariënsgedachtenkerk:

17 augustus: Pim Gerard Johan Nijenboer (16-01-2014) zoon van Stijn en Mirjam Nijenboer-Rolevink

17 augustus: Tonia Maria (30-12-2013) Heinhuis dochter van Roelof Heinhuis en Brit Bouwhof

17 augustus: Maria Bertha (1-10-1997) Heinhuis dochter van Peter en Tonia Heinhuis- Jalving

Behorend tot de Verrijzeniskerk:

20 juli Florian Junn Fen (4-11-2010) zoon van Leonore en Bernardus Elfrink-Kleijssen.



Overleden

Ariënsgedachtenkerk

8 augustus: Alberta Wilhelmina Maria Beernink-Besling, Betsie. Weduwe van Wilhelmus Gerhardus Antonius Beernink. Zij was 95 jaar en woonde Espoortstraat 174 – 42.

H. Jacobuskerk

5 augustus: Mevrouw B.M.A. (Diny) Wientjes-Fhij op de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde aan de Bleekhofstraat 300.

12 augustus: De Heer H.T. (Henk) Hest op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan de Posten 135.

17 augustus: Mevrouw A.H. (Tonny) Spin-Mulder op de leeftijd van 87 jaar.

H. Geest-Mariakerk

23 juni: Maria Antonia Kroeze-van Alstede op de leeftijd van 87 jaar. Zij woonde aan Dollardstraat 55-07.

16 juli: Cornelis Gerardus Bakker op de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde aan de Vanekerstraat 241.

St.Jan-H.Michaëlkerk

5 juli: Theodorus Hermanus Hagemeier, Theo. Weduwnaar van Martina van Vugt. Hij werd 85 jaar en woonde in De Posten.



21 juli: Maria Christina Schabbink-Hesse, Ria. Weduwe van Frederik Schabbink. Ze werd 80 jaar en woonde in De Posten.

25 juli: August Mombarg, echtgenoot van Agnes Mombarg. Hij was 78 jaar en woonde met zijn vrouw aan het Nijmansbos 31 in Enschede.

8 augustus: Wie Giok Santoso-Go, weduwe van Antonius Santoso. Ze werd 91 jaar en woonde aan de Dr. v.d. Zandestraat 8.

10 augustus: Yeiliormar Dorand. Hij is een maand geworden. Zijn uitvaart was vrijdag 15 augustus

Verrijzenis des Heren:

18 juni: Afina Maria Johanna Schurink-Takkenberg, Finie. Ze is 97 jaar oud geworden en woonde in De Posten.

Niet bekend aan welke locatie verbonden, geen kerkelijke plechtigheid:

Mevrouw Jantina Margaretha Johanna Meijer, in de leeftijd van 84 jaar

Haar crematie was op donderdag 26 juni.

Mevrouw Ciska Smalbil-Buitink; overleden op 6 augustus 2014 in de leeftijd van 70 jaar. Haar crematie in het crematorium te Usselo was op maandag 11 augustus.

Opgenomen in de katholieke kerk (volwassen personen)

De heer Matthew Njai is op zondag 18 mei gedoopt in de H. Jacobuskerk. Tevens deed hij op deze zondag zijn eerste heilige communie. Op zondag 22 juni is hij – eveneens in de H. Jacobuskerk – door Kardinaal Eijk gevormd.

Mevrouw Mariska Gepken, Deurningerstraat 164-B

Ze is op vrijdag 20 juni gedoopt in de H. Jacobuskerk. Tevens deed zij op deze vrijdag haar eerste heilige communie. Op zondag 22 juni is zij –eveneens in de H. Jacobuskerk – gevormd door Kardinaal Eijk.

Mevrouw Dora Jedlicska, Mooienhof 10-98.

Ze heeft op zondag 18 mei in de H. Jacobuskerk haar eerste heilige communie gedaan. Op zondag 8 juni (Eerste Pinksterdag) is zij in de Kathedraal in Utrecht gevormd door Kardinaal Eijk.

Voorgenomen huwelijk

Op dinsdag **2 september** trouwen in de H. Jacobuskerk **Martijn Zweistra en Susana Rendon Restrepo**. Aanvang huwelijksviering: 12.30 uur.

Op vrijdag **19 september** trouwen in de Jozefkerk **Rani Jabrah en Linda Priester**. Aanvang huwelijksviering: 17.30 uur.

Op zaterdag **20 september** trouwen in de Jozefkerk **Babil Demirdag en Dora Jedlicska**. Aanvang huwelijksviering 18.00 uur.





KIEK

Bidden voor het eten

Koosje en Sam zijn vrienden. Koosje heeft Sam gevraagd brood te blijven eten. Nu zitten ze aan tafel, samen met de moeder van Koosje. Koosje is een beetje verlegen. Sam heeft nog nooit bij hen gegeten en hij weet niet dat zij voor het eten bidden. Moeten ze dat nu ook doen? Koosje vindt het opeens een beetje raar, met Sam erbij. "Jij hoeft zeker niet te bidden", zegt hij. "Het hoeft niet," zegt Sam "maar ik ben wel gelovig." "Wij ook!", zegt de mama van Koosje. "Nou, zo ongeveer", zegt Koosje. Hij doet een beetje stoer. Zijn mama ziet het wel en ze moet er stiekem een beetje om lachen. "Daar hoeft je je toch niet voor te schamen?", zegt ze. "We gaan naar de kerk en voor het eten bidden we." "Waarom eigenlijk?" vraagt Koosje. "Wat kan het God schelen dat ik een boterham eet? Waarom zou ik Hem daarmee lastig vallen? Hij heeft wel iets beters te doen." "Zo heb ik het nog nooit bekeken", zegt Sam.

"Ik denk niet dat je God lastig valt", zegt Mama. Koosje heeft spijt dat hij erover begonnen is en hij kijkt opzij naar Sam. Wat zou die ervan denken? Maar Sam doet heel gewoon en zegt: "Mijn vader bidt om te danken. Het is niet vanzelfsprekend dat je eten hebt, zegt hij. Mijn vader zegt dat je eten ook kunt zien als een cadeautje!" "Helemaal mee eens!" zegt de mama van Koosje. "Zullen we dan nu maar even bidden?"

Bidden kun je voor het eten, maar je kunt God ook danken voor zoveel andere dingen. Bijvoorbeeld voor de heerlijke vakantie die je hebt gehad, voor de zon, je vriendjes en vriendinnetjes en misschien wel het allerbelangrijkste: je kunt God bidden om vrede, vrede voor alle mensen.



Bij de tekening: Ik dank God dat ik, op Texel, mocht leren surfen in mijn vakantie.
Het was Vet Cool.

De redactie





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@ziggo.nl

4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Syrisch-orthodoxe gemeenschap Nederland bidt voor vrede.....

Indrukwekkende stille tocht door centrum Enschede eindigt met gloedvolle gebedsdienst in Jacobuskerk.

Zondag 3 augustus. Het is warm in Enschede. Niet alleen buiten, maar vooral binnen in de kerk. En het is druk. Al direct na de zondagmorgenviering worden vaandels, vlaggen, shirts, lessenaars de kerk binnengebracht. Spannend is het ook wel. Want een stille tocht als protest tegen de vervolging van christenen in het Midden Oosten maken we niet elke dag mee. En niemand weet hoeveel mensen er zullen komen. Alle scenario's zijn vooraf goed met ons doorgesproken. Theoloog Kees den Biesen, die samen met vele jongeren van de Syrisch-orthodoxe gemeenschap de gebedsdienst aan het einde van de tocht organiseert, laat niets aan het toeval over.

Vrijwilligers

Om kwart voor twee zijn we allemaal weer aanwezig. Kees en Jonathan melden dat de vrijwilligers eraan



komen. De kerkdeuren gaan open en een grote stroom enthousiaste jonge mensen komt binnen. Met een enorme drive en overtuiging nemen ze plaats in de kerkbanken. Ze gaan ervoor. We zijn onder de indruk. T-shirts worden aangetrokken en al snel zijn teams gevormd. Een aantal teams blijft in de kerk, de rest loopt mee met de stille tocht.



Onze Vader in het Aramees

Voordat de jongeren aan de slag gaan is het als bij toverslag stil. Ze staan, kijken elkaar aan en bidden vervolgens het Onze Vader in het Aramees, om zegen te vragen voor deze stille protestmars. Was het warm in de kerk? Wij voelen kippenvel. Er daalt een rust over ons allen neer. Dit komt goed. De spanning is weg.

Bisschop, pastoor, opperrabbijn, politici

Aartsbisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, die zetelt in Glane, nabij Enschede, arriveert. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt voegt zich bij hem, samen gaan ze op weg naar het Ei van Ko, waar de protestmars zal beginnen. Na de

toespraken vormt zich een stoet, die bestaat uit zo'n 4500 mensen. Opperrabbijn Benyomin Jacobs, pastoors Monnikhof en Oortman, secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken, vele mensen van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap, maar ook heel veel anderen nemen deel. De tocht verloopt zoals gehoopt in stilte en vormt een waardig protest tegen de vervolging van christenen in het Midden Oosten.

Gebedsdienst tot slot

Natuurlijk is er niet voor alle deelnemers plaats in de Jacobuskerk. De zijbeuken zijn gereserveerd voor het mannen- en vrouwenkoor. Alle andere banken worden tot de laatste plek toe bezet en, zoals met de vrijwilligers afgesproken, vanaf dat moment kan er niemand meer bij. Dat betekent dat enkele honderden belangstellenden buiten op het plein moeten blijven. Dit wordt zonder problemen begrepen en geaccepteerd. Aartsbisschop Polycarpus leidt de vespersdienst in, die in het Aramees wordt gezongen; daarna dragen zeven jongeren voorbeden in het Nederlands voor en tot slot is er een overweging door Kees den Biesen. In stilte en rust verlaten daarna allen de kerk. De stilte blijft. En een onuitwisbare indruk. Van een sterke geloofsgemeenschap, die vooral door jongeren wordt gedragen.

Een bijzondere ervaring, een indrukwekkende middag.





*“Bron van Zijn, die ik ontmoet, in dat wat mij ontroert”
(eerste regel van het Onze Vader in het Aramees)*

Ans Kattenpoel, Hetty Mulder, Gerrit Groothuis, Joop van der Woning

Nieuwe tijden vieringen Jacobuskerk!

Met ingang van zondag 14 september zullen de vieringen in de Jacobuskerk beginnen om **11.00 uur!**

Iedere eerste en derde zondag van de maand is er een Eucharistie-viering met een internationaal karakter, iedere tweede en vierde zondag is er een Woord- en Communiedienst. Zie ook het rooster achter in deze Pelgrim.

Opslagruimte gezocht!

Voor de rommelmarkt die de Jacobuskerk in juni 2015 organiseert, worden alweer diverse spullen aangeboden. Er is echter niet voldoende opslagruimte. Mocht u een ruimte hebben, die u beschikbaar wilt stellen aan de Jacobuskerk, neemt u dan contact op met het secretariaat, bij voorkeur per mail: jacobusenschede@kpnmail.nl.

Pelgrims aan de poort.....



Donderdag 23 juli....pastoor Monninkhof rijdt door Losser op weg naar huis . Zijn oog valt op een jonge fietser, die aanbelt bij de plaatselijke pastorie. Omdat de pastoor weet, dat daar niemand aanwezig is, spreekt hij de jonge fietser aan. En maakt zo kennis met Olde Spreckelsen, 21 jaar jong en per fiets op weg van zijn woonplaats Dreisdorf bij Flensburg naar Santiago de Compostella!

Logement in Enschede

Al snel wordt duidelijk, dat Olde op zoek is naar een slaappleats. Pastoor Monninkhof moedigt hem aan nog 8 kilometer door te fietsen naar Enschede en biedt hem een slaappleats aan in de pastorie van de Jacobus-



kerk. Olbe maakt dankbaar gebruik van dit aanbod en zo kan het zijn, dat de vrijwilligers van de Jacobuskerk zich op vrijdagmorgen afvragen, van wie die prachtige fiets is die achter de poort staat. Van Olbe dus. Na de vrijdagochtend Mis schuift hij aan aan de koffietafel!

Alleen op weg...

Ook vandaag wordt de vraag gesteld: "Waarom ga je helemaal alleen die lange weg naar Santiago fietsen?" Olbe lacht erom en vertelt, dat hij zijn schoolopleiding heeft afgerond. Zijn ouders hebben hem altijd voorgehouden dat hun doel in de opvoeding van Olbe was: een goed mens worden en kunnen lezen en schrijven. Die doelen zijn bereikt, al het andere moet hij zelf uitvinden. En dat is precies wat Olbe wil gaan uitvinden tijdens de lange fietstocht naar Santiago. "Wie ich werde was ich werde", hoe ga ik verder met mijn leven?

Gute fahrt!

Op 18 oktober van dit jaar hoopt Olbe terug te zijn in Frankfurt. Dan heeft hij 5000 km op zijn teller staan. En is hij klaar voor een nieuwe start. Jan Kortstee plaatst het stempel van de Jacobuskerk in Olbes pelgrimspaspoort. Met fietstassen vol brood en fruit wordt Olbe uitgezwaaid. Hij belooft t.z.t. zijn ervaringen met ons te komen delen. Vaya con dios, Olbe. Het was aangenaam kennis met je te maken. Wij hopen dat al je dromen uit zullen komen!



Twents Byzantijns Koor

Op zondag 5 oktober a.s. komt het Twents Byzantijns Koor de vaste gezangen verzorgen in de Eucharistieviering van 11.00 u. in de Jacobuskerk! Wellicht is dit voor u een eerste kennismaking met de prachtige 4 stemmige byzantijnse koormuziek getoonzet door componisten als Bortnianski, Kedrov, Rachmaninov, Tsjaikovski of door een van de vele anderen. Voor ons is het altijd weer een mooie gelegenheid onze muziek uit te dragen en we zijn dan ook blij dat de lokatieraad van de Jacobuskerk (in 1932 in "Romaans-Byzantijnse" stijl gebouwd) ons deze mogelijkheid heeft gegeven!

Het koor dat in 1984 is opgericht staat sinds 3,5 jaar onder de deskundige leiding van pianist/dirigent Ivo Boytchev die zijn opleiding deels in Bulgarije en deels in Nederland heeft genoten. Behalve het verzorgen van liturgische gezangen verzorgt het Twents Byzantijns Koor ook concerten wat in het verleden o.a. is gebeurd in diverse plaatsen in den lande zoals Haarlem, Amsterdam, Groningen, Denter, Emmen enz. alsook tijdens concertreizen in Duitsland, Polen en Oekraïne". Het koor heeft inmiddels 2 CD's uitgebracht!

**U BENT VOOR DE H.MIS VAN
5 OKTOBER VAN HARTE
WELKOM!**

P.S. We geven op zondag 5 oktober om ong. 13.30 u. ook nog een kort concert in het kader van de kulturele zondag in Enschede, eveneens in de Jacobuskerk. Dit in samenwerking met de bekende verteller Wim Wolbrink die tussen de liederen door enkele verhalen, vanuit het Russisch vertaald, zal voordragen!

Jan Kattenpoel Oude Heerink





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken
in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de
maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- **Het is nu begin september ,de
steigers zijn uit de kerk en we zijn
klaar voor een nieuwe uitdaging.**

Het zal niet gemakkelijk worden, en
we zullen elkaar nodig hebben.

Locatie Noord zal een eigen gezicht
krijgen en sterk worden door al de
goede gewoontes en tradities die
vanuit de Maria-, Paulus-, Jacobus-
en Josephlocaties ingebracht zullen
worden.

Het zal geleidelijk gaan. Het is
immers geen knop die je omdraait.
Maar met respect voor elkaar en



wederzijds vertrouwen is er veel te bereiken.

- **Zoals bij alle locaties** staat er ook in de Jozefkerk een krat die u voor of na de zaterdagavond viering kunt vullen met houdbare voedselproducten. Omdat wij weten dat dit lastig voor u kan zijn, bieden wij ook de mogelijkheid om uw voedselproducten naar het parochiecentrum te brengen. Iedere ochtend van 9 tot 12 behalve vrijdags. Natuurlijk staat er altijd een kopje koffie voor u klaar.

Wekelijks komt de voedselbank uw bijdrage ophalen.

- **Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering** om 9.30 uur. Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn: besteed dan a.u.b. alsnog even uw aandacht aan de actie **KERKBALANS**

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en de locatie Noord. ABN-Amrobank

NL78ABNA0445107324 of ING-Bank NL42INGB0003044773.

Beide t.n.v. St. Joseph Enschede

Iedereen die al wel een bijdrage gegeven heeft, willen wij hartelijk danken.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.** Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en

locatieraad Jos Marsman

053-4355320

jos.marsman92@gmail.com

Sam's Kledingactie

Steun Cordaid Mensen in Nood!

Op 4 oktober vindt de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken tussen **10.00 en 12.00 uur** afgeven in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2.

Zie ook pagina 17 voor meer informatie.

TON SCHULTEN

Recentelijk is het nieuwe Sint Josephboek ***Levend Monument*** aan de kunstenaar Ton Schulten aangevraagd. Hij heeft banden met de kerk. Want rond 1977 heeft Ton Schulten een actieposter gemaakt om de door afbraak bedreigde Josephkerk te redden. Ton en zijn vrouw Ank waren diep ontroerd en waren zeer positief dat de Sint Joseph nu stevig is verankerd in de Katholiek Enschede. Stichting Behoud heeft nog enkele van deze historische posters in het bezit. U kunt een bijdrage leveren aan Het Behoud om een historische poster te kopen. Prijs € 25.

ANDRÉ KERVER & FRIENDS

Zij zullen in een jaarcyclus op de zaterdagen de Sint Joseph vullen met klanken, die een metafysisch karakter zullen dragen en een symbiose van Morgenland en Avondland zullen zijn. De volgende concerten zullen plaatsvinden op 20-09-2014, 18-10-2012, 15-11-2012 en 20-12-2014.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

Buiten de openingstijden voor uitvaarten:

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes

431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432

432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter in deze Pelgrim.

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk.

De vakantie is voorbij

Een nieuw seizoen staat voor de deur en dat vraagt samenspel tussen pastoraal team, alle werkgroepen, parochianen en alle vrijwilligers.

We gaan een bijzonder jaar tegemoet met onzekerheden.



Maar ook een jaar waarin het levende brood uit de hemel weer centraal staat, want een mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat wij via de woorden van Jezus mogen ontvangen.

Na een tijd van ontspanning mogen we ons weer inspinnen voor de “goede zaak”. Dat vraagt een vorm van dienstbaarheid, zoals Jezus die ons ook heeft getoond. Wij hopen dan ook in het nieuwe seizoen weer te mogen rekenen op de inzet van vele vrijwillig(st)ers. Anders kunnen we samen geen kerk zijn.

Als pastoraatgroep hopen wij dat het een tijd van “inspiratie en inzet” mag zijn. Zaaïen en oogsten, ontspanning en inspanning wisselen elkaar af in een gelovig, zinvol leven.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*

Wonderen bestaan nog steeds ...

De laatste vijf jaar ben ik steeds in de maand mei, met een bus vol Twentenaren, naar Lourdes geweest. Ook dit jaar wilde ik naar Lourdes maar er ging helemaal geen bus vanuit Twente. Geen pelgrims uit onze streek. Toen had ik besloten om samen met Hetty Eckers te gaan want dat is toch gezelliger, alleen is maar alleen. We zouden dan met het vliegtuig gaan. Maar al snel kregen wij te horen dat het vliegtuig vol was geboekt en dat we wel op de reservelijst konden worden gezet, maar dan heb je geen zekerheid dat je ook in de maand mei naar Lourdes

gaat.

De reisorganisatie VNB kwam toen met het voorstel om dan toch maar met de bus te gaan samen met pelgrims uit Bussum en Hilversum. Daar had ik wel oren naar, ik wilde zo graag naar Lourdes. De reis begon op 5 mei, heel vroeg in de morgen om half 5, want de bus vertrok om half zeven vanuit Hilversum en de rit van Enschede naar Hilversum moest ik zelfstandig maken.

Ik heb na twee busdagen nog drie volle dagen genoten van Lourdes en op deze (zesde) reis weer hele andere dingen gezien die ik nog niet had gezien. Bijvoorbeeld: ik heb een rondleiding gehad in het “oude” Bernadette ziekenhuis midden in het dorp. Het is ondertussen zaterdag 10 mei, 8 uur in de morgen. Vandaag zouden we met de bus naar de Pyreneeën gaan. In Lourdes gebruiken ze die blauwe ijzeren invalidenwagentjes en daar stonden een paar (wel 20 stuks) van in de weg. Een medereisgenoot met de naam Kees ging helpen deze wagentjes te verplaatsen en ik dacht: dat kan ik ook. Maar helaas, de straat was niet zo vlak als in Nederland maar liep naar beneden af. Het wagentje (er zat niemand in hoor) ging met mij aan de loop en smakte mij tegen de grond nadat het zelf tegen de stoepwand was gestopt. Het wagentje was keurig aan de kant gezet maar ikzelf lag in de kreukels. Binnen een half uur stonden twee Nederlandse artsen (vrijwilligers !!) bij mij en constateerde dat het niet goed was met mijn arm. Nu moet ik het grote “nieuwe” ziekenhuis van Lourdes van binnen bezichtigen en naar de ehbo post gaan. De Neder-



landse artsen moesten mee met de bustour en de pastoor (Nico Smit) ging met mij naar het ziekenhuis want Frans spreken kan ik niet. Het personeel van het ziekenhuis had de indruk dat wij een echtpaar waren, wij zijn wel de heer en mevrouw Pastoor maar geen echtpaar. Ik zei nog tegen Nico Smit: ze geloven in Nederland nooit dat je met mevrouw Pastoor naar het ziekenhuis bent geweest. Maar in het ziekenhuis is vastgesteld dat ik een gebroken sleutelbeen had. Nu mocht ik de reis in een invalidewagentje van de VNB afmaken en zat ik de volgende dag bij de Internationale mis in het VNB wagentje vooraan. Dat voelde toch niet goed. Op de terugreis naar Nederland zijn wij als pelgrims naar het klooster van Nevers geweest en heb ik in het klooster geslapen. Dit was de laatste “wonderlijke” nacht van deze Lourdesreis. Een mooier eind had ik niet kunnen wensen. Het is nu 3 maanden later. Ik heb ook het ziekenhuis van Enschede op 26 mei van binnen gezien want mijn sleutelbeen is operatief met een plaatje aan elkaar gezet. Alles gaat nu goed en met een beetje fysiotherapie zal mijn arm weer sterker worden. De VNB heeft mij naar volle tevredenheid verzorgd en naar huis begeleid. Een pluim voor de VNB reisorganisatie met al zijn vrijwilligers. En volgend jaar mei?? Dan ga ik weer naar Lourdes, daar is het zo mooi en vredig, maar ik zal nooit meer aan die blauwe wagentjes komen.

Jacqueline Pastoor

Even kennismaken: Chris Pots

Helaas hebben wij in de kerk afscheid moeten nemen van Henk Achterbosch waar ik een korte tijd mee samen heb mogen werken tot mijn grote plezier, want het was een man met kennis van zaken.

Ik heb een maand of vijf geleden het kosterschap van hem overgenomen, deze baan was mij gelukkig niet helemaal vreemd en het geeft mij een heleboel voldoening ook omdat ik veel uit eigen inzicht kan werken.

Ik kom uit een gelovig Hengelo's gezin, had drie broers die drie jaren geleden zijn overleden vlak voor mijn vrouw waarmee ik 51 jaren getrouwd ben geweest en altijd heel gelukkig mee was.

Maar gelukkig heb ik nog een dochter en een zoon en schoondochter en nog twee kleinkinderen dus ik hoef mij niet alleen te voelen.

Al doe ik dat wel eens maar dat zal voor velen van U ook wel het geval zijn.

Ik hoop nog lang hier bij jullie of in een andere kerk uw koster te mogen zijn, en verheug mij er op een goede steun voor de kerk te kunnen zijn, en waar ik mij zeer voor in zal zetten.

Groetjes Chris Pots

J.J. van Deinselaan 193

willie-chris@home.nl

Sam's Kledingactie

Op 4 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u kleding inleveren bij de kerk. Zie pagina 17 voor meer informatie.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
Mail: stpaulusparochie@home.nl
Maandag 09.30 - 11.00 uur
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Voor een overzicht van de vieringen in het weekend: *zie roosteroverzicht weekendvieringen achter in het boekje.*

Vieringen H. Pauluskapel

Stille aanbidding

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto als ook met de bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder-valide mensen en baby's.

Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis gebonden en stelt u prijs op een bezoek van de pastoor, de diaken of pastoraal werker of lid van de diaconiegroep.



Is uw vader of moeder opgenomen in het ziekenhuis en zou een bezoek goed kunnen doen? Voelt u zich eenzaam en wilt u weleens wat verder doorpraten.

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen.

Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.

Bel of schrijft u gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een van onze mensen. Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.

Bidden voor roepingen voor opgave:

Secretariaat Diocesane Roepingenraad,
Keistraat 9, 3512 HV Utrecht,
roepingenraad@aartsbisdom.nl



In Memoriam Agnes van de Brug

In de late avond van donderdag 12 juni overleed toch nog onverwachts Agnes van de Brug op 88-jarige leeftijd. Op donderdag 19 juni was er voor haar een uitvaartdienst in de Pauluskerk. Hierna begeleidden we haar naar het crematorium.

Agnes was een vrouw met een groot geloof, een schat aan spiritualiteit en een groot temperament.

Onvermoeibaar zette zij zich in voor de verkondiging van het evangelie en voor het welzijn van haar medemens. In de geloofsgemeenschap van de Heilige Paulus leerden we haar kennen als lector en als lid van het zangkoor. Verder vertegenwoordigde ze de Paulus in het liturgisch beraad van onze parochie. Naar verluid heeft zij als huishoudster op diverse pastorieën ook jarenlang gezorgd voor de pastoor en zijn kapelaans. Om dat te kunnen, moet je wel heel wat in je mars hebben. Maar ook dat kon Agnes: ook hierin 'stond haar mannetje'. Verder verzorgde ze ruim 25 jaar op vrijwillige basis de bibliotheek van het Ariënzorgpalet/locatie Lijsterstraat. Voor haar jubileum aldaar is ze ook nog gehuldigd. Met hoeveel 'pit', levenslust en goede moed zij in het leven stond, moge ook blijken uit het feit dat zij tot haar 80^e nog steeds zelf auto reed. Het was haar vervoermiddel over 's-Heren wegen, onder meer naar de Pauluskerk. Na een ongelukkige val in een bus ging het met haar gezondheid minder. Ze raakte aangewezen op de zorg van

anderen, maar toch probeerde ze de regie zoveel mogelijk zelf in handen te houden. Zo heeft zij een brief achtergelaten, waarin precies stond hoe haar afscheid er uit zou moeten zien.

Zo is ook gebeurd: we begonnen met een condoleance met koffie en broodjes in de JP-zaal. Aansluitend was er onder leiding van diaken Paul van Blijswijk een Woorddienst in de Pauluskerk; ook het thema van de preek had Agnes aangegeven: het moest gaan over de *verrijzenis*. Hierna was in alle stilte haar laatste tocht naar het crematorium. Precies zoals zij zich dit wenste. Als Paulusgeloofsgemeenschap, maar ook als Katholiek Enschede, denken we dankbaar terug aan alles dat zij voor ons deed. Als "*oma van de Paulus geloofsgemeenschap*" (gehoord tijdens de condoleance) nam zij in ons midden een markante plek in. Wij bidden, dat zij nu voor altijd thuis mag zijn bij de Verrezen Heer.

NIEUWS PASTORAATGROEP &
LOCATIERAAD

Vragen over sluiting H. Pauluskerk

Heeft u vragen omtrent het sluiten van de H. Pauluskerk en het aansluiten bij de nieuwe gemeenschap Noord in de St. Jozefkerk, neem dan gerust contact op met locatie-secretariaat of de leden van de pastoraatgroep en locatieraad of de diaken Paul van Blijswijk.

We proberen u zo goed mogelijk te informeren en indien nodig te begeleiden.



EXTRA OPROEP

Namens de pastoraatsgroep van de huidige locatie H. Paulus, vragen we aan de parochianen die zich willen inzetten voor de nieuwe gemeenschap Noord, om zich op te geven voor de nieuw te vormen pastoraatsgroep en locatierraad van de gemeenschap Noord.

Ook kunt u natuurlijk als vrijwilliger opgeven voor koster, lector, acoliet, misdienaar, koffieschenken etc. voor de nieuwe gemeenschap Noord.

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de H. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. En 2 x per maand op zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06 – 16018086



GEBEDSGROEP “Pastoor van Ars” ENSCHEDE

Pastoor van Ars

Zoals u ziet hebben we een nieuwe naam namelijk Gebedsgroep “pastoor van Ars”.

De heilige pastoor van Ars was geen geleerde, geen ordesticter geen intellectueel. En toch is hij de enige heiligverklaarde pastoor. Zijn preken waren altijd heel eenvoudig. Maar allen werden door zijn



woorden getroffen, omdat zijn toehoorders wisten: hij leeft wat hij zegt. Het is overgeleverd, dat hij af en toe zijn preek op de kansel onderbrak en zich naar het tabernakel keerde. Aangeprepen door de tegenwoordigheid van de Heer in het tabernakel, wist hij geen andere woorden te vinden dan: “Hij is er! – Hij is er!”

Het was de heilige pastoor van Ars opgevallen hoe een boer steeds maar weer lange tijd in de kerk doorbracht. Op zekere dag vroeg de pastoor aan de boer wat hij daar zo lang in de kerk deed. Deze antwoordde met de beroemd geworden zin: “Hij kijkt naar mij, en ik kijk naar Hem!” Wanneer u voor het allerheiligste Sacrament verblijft, richt zich de liefdevolle blik van Jezus helemaal op u. De blik van Jezus is eindeloos liefdevol. Zijn blik is genezend, genezend voor alles wat u bedrukt, waaronder u lijdt.

Hij veroordeelt u niet. Hij zou u willen genezen tot in de diepste wortels van uw ziel.



Oproep voor gebed

Naast het bidden voor roepingen en de diaconale noden in Enschede willen we een speciale oproep doen aan een ieder om mee te bidden thuis of in de kerk of kapel. Voor de vervolgde christenen in de wereld speciaal in Irak en Syrië en Nigeria. Ze hebben ons gebed hard nodig. We hebben in Enschede gelukkig nog een katholieke kerk en een huis waar we wonen. Zij hebben helemaal niets meer en moeten vluchten voor hun leven puur vanwege het feit dat ze in God geloven. Wilt u meer weten over de gebedsgroep, kom gerust eens langs (H. Pauluskapel) of mail voor info naar:

mvkerckhoven@kpnmail.nl





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten Coördinatrice:

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkbalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 18 sept. '14**

(Periode: 12 okt. t/m 16 nov. 2014)

Webmaster: Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

►Elke 4^e maandag van de maand om 18.30 uur een Eucharistieviering met volkszang.

O P E N I N G S V I E R I N G

De openingsviering van het nieuwe seizoen is op zondag 14 september én is tevens *ziekenzondag*.

►**Let op!** In de komende tijd is er **niet** elk weekend een viering in de Mariakerk. *Raadpleeg het vieringen-rooster of de website!*

►**Let op!** *De aanvangstijd van de vieringen is gewijzigd in 09.30 uur!*

Z I E K E N Z O N D A G

Op de *tweede zondag in september* is het weer ziekenzondag. Hieraan willen wij als zieken-(huis)-bezoekgroep van de Maria/H.Geestlocatie, zoals ieder jaar, extra aandacht aan besteden.



Wij hebben een lijst van langdurig zieken, *maar of deze compleet is weten wij niet.*

Mocht U nog iemand weten, die lang ziek is en een bloemetje verdient, wilt u dat dan even doorgeven *vóór 8 september*, zodat wij hem of haar ook op de lijst kunnen plaatsen. Op de dag zelf kunnen wij weinig meer doen, want de boeketjes zijn dan al voorzien van een naam.

Will van der Kolff ►tel. 432 34 32

K L E D I N G I N Z A M E L A C T I E

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood! Op **4 oktober** vindt in de kledinginzamelingsactie van 'Sam's *Kledingactie*' voor Mensen in Nood



plaats. U kunt dan uw gebruikte, (schone) bruikbare kleding, schoeisel en huis-houdtextiel in gesloten plastic zakken afgeven op het kerkplein van de Mariakerk op zaterdag 4 oktober tussen 10 en 12 uur.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie '*Cordaid Mensen in Nood*'. Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia. In 2011 ontstond hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de bijdrage van Sam's Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft. Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan 'Droogte Cyclus Management'. Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: **Help mee, voor Kenia!**

Bedevaart Banneux

Dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Banneux.

De datums van de verschillende bedevaarten zijn: **najaars triduum van 3 t/m 7 oktober 2014**. De kosten hiervoor bedragen € 295,- verder geen kosten.

De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober 2014

De kosten voor deze bedevaart bedragen: € 125,- per persoon (op 2 persoonskamer). 1 persoonskamer € 150,- per persoon. Een annuleringsverzekering is mogelijk.

Wilt u meer weten of misschien al opgeven (voor 1 september) dan kan dit

bij: **Ans Olde Theussink**

►06 27 40 82 73 of 074 737 01 00

FOTO/VERHALENEXPOSITIE

De expositie 'Deurningerstraat verleden en heden' die van 4 t/m 27 juli in de Mariakerk te zien was heeft alle verwachtingen overtroffen. Bijna 1600 mensen kwamen kijken.

De reacties waren positief en enthousiast bij het zien van de beelden van vroeger en het ontmoeten van personen die men jaren niet meer gezien had.

Ik wil alle mensen van de locatieraad en de pastoraatgroep hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Een betere en fraaiere locatie was niet denkbaar.

Jan Brummer

OVERLEDEN

Op maandag 14 juli is overleden:

Cornelis Gerardus Bakker

Cor was lid van het parochiekoor.



De uitvaartviering was op donderdag 17 juli 2014 in de Mariakerk waarbij het Gemengd Koor, voltallig aanwezig was. Op het einde van de viering sprak

Riet Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor:

"Een heel trouw lid van ons koor is maandag rustig ingeslapen. Cor je was een gelovig mens, je miste geen enkele kerkdienst of in de kerk of via de televisie.

Beetje bij beetje ging de gezondheid achteruit, de artsen konden niets meer voor je doen. Maar dat je zo snel zou overlijden, had ik niet verwacht.



Vorige week ben ik nog even bij je op bezoek geweest, je zat nog prinsheerlijk in je tuinstoel op het balkon, met een prachtig uitzicht over Depenbroek.

Cor je hebt 42 jaar mee gezongen in het parochiekoor, eerst in de H.Geestkerk later in de Mariakerk.

In 2012 kreeg je een onderscheiding van de Gregoriusvereniging, omdat je 40 jaar lid van het koor was, je zoon Peter heeft toen de onderscheiding liefdevol opgespeld. Na de dienst ging je weer de trap van het altaar af, ondersteund door je kleindochter.

We willen je als koor, hartelijk danken voor al de mooie jaren samen. We wensen Gerda, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Als blijk van waardering, leg ik de bloemen die, tijdens de uitvaartviering, op de lege stoel van Cor lagen, nu namens het hele koor bij de andere bloemen neer. Cor bedankt".

BEZOEK GROEPEN

Op 26 juni j.l. hebben we een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers uit de bezoekgroepen van onze locatie. De reden hiervoor was dat er op een aantal plekken geen vrijwilligers meer beschikbaar zijn; maar ook om een bedankje te uiten aan onze 'bezoekers'. Hierbij waren de volgende groepen aanwezig:

►80-jarigen

Als iemand in onze gemeenschap 80 jaar of ouder wordt, hebben wij dit tot nu toe nog altijd kunnen opluisteren met een kaars, flesje wijn of een bloemetje.

Echter, inmiddels gaat het hier om soms wel 40 mensen per maand.

Hiervoor hebben wij niet voldoende "bezoekers" meer.

We hebben nu afgesproken dat er wel een bezoekje wordt gebracht als iemand de mooie leeftijd van 80 jaar bereikt. De verjaardagen daarna zullen wij als parochiegemeenschap niet meer aanwezig zijn. Bij de leeftijd van 85 jaar zal er een kaartje vanuit de locatie gestuurd worden. Het spreekt voor zich dat we wel weer een attentie aanbieden indien iemand de gezegende leeftijd van 90 jaar bereikt.

►Ziekenbezoekgroep.

Deze bezoekgroep telt nog een aantal vrijwilligers en gaat 'gewoon' door. Echter het ziekenhuisbezoek is de laatste tijd wel minder. Mensen zijn meestal maar voor een korte opname in het ziekenhuis.

Bij de zieken thuis zijn we afhankelijk van de meldingen die we binnenkrijgen.

Hierbij dan ook een oproep om het vooral aan te geven indien u weet dat iemand ziek thuis is.

►Welkomst groep

In het verleden werden nieuwe parochianen bezocht en welkom geheten. Helaas hebben we hiervoor geen mensen meer. We zullen nu proberen om dan een kaartje en eventueel een informatiebrochure te sturen.

►Communie

Het is nog steeds mogelijk om thuis de communie te ontvangen. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers beschikbaar die dat graag doen.

Wilt u graag de communie thuis ontvangen of weet u iemand die dat zou willen dan kunt u dat opgeven bij een van de leden van de pastoraatgroep.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Administrateur: *vacature*

Postbank 966093 of 1023 468

ING-Bank 66.51.62.138

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze

Pelgrim.

Opening seizoen 21 september 2014

Op zondag 21 september beginnen we met het nieuwe kerkelijke jaar. All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een feestelijke viering. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie met koek en een gezellig samenzijn met.....

Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren. Zet de datum vast in uw agenda.

Locatieraad en Pastoraatgroep

Ouderen en kerk



Ook dit keer heeft het bestuur weer een leuk jaarprogramma samen kunnen stellen

22 oktober is er dan weer de traditionele bustocht. Een ontspannen dagje uit waarbij u langs de mooiste plekjes van Twente komt. 's Middags staat er een geweldig diner op u te wachten. Speciale menuwensen moeten vooraf opgegeven worden. De kosten voor die dag zijn 24 euro. Geef u op tijd op want de bus heeft 50 zitplaatsen dus 'op is op'.

Het bestuur:

Henk Bolster, tel. 432 36 75,

Hermine Leppink-slot, tel. 4312138,

Marian Steffens, tel. 430 69 06,

Henk Thüss, tel. 4330322 of e-mail:

h.thss@kpnplanet.nl,

Joop Hassink, tel.476 30 60 of e-mail:

Joop@joophassink.nl



In Memoriam

Afgelopen half jaar zijn twee actieve vrijwilligers overleden

Johan Davina werd 91 jaar (09-01-2014) en woonde een groot deel van zijn leven op Tweekelerveld maakkerke in de H. Michaël en later de St. Jankerk. Hij was een betrokken parochiaan. Na zijn pensioen hielp bij bij de klussen club en allerlei liturgische taken w.a. koster. Dat heeft hij volgehouden tot 2 jaar geleden! Bij de vrijdagmiddaggroep kwam hij nog koffie zetten en toen ook dat niet meer ging kwam hij gewoon, en dat was genoeg.

André Heitbrink overleed op 10 juni 66 jaar oud. Ook hij was een hele actieve parochiaan in de Michaël, bij allerlei bouwzaken en later als koster. Door zijn slechte gezondheid moest hij veel opgeven. Een nieuw hart gaf hem en zijn gezin een nieuw leven. Daar hebben ze samen enkele jaren van kunnen genieten. In moeilijke tijden kon hij veel kracht en troost putten uit zijn geloof en als parochiaan bleef hij betrokken ook bij de fusieparochie.

Johan en André waren modelvrijwilligers: sámen maak je de kerk tot geloofsgemeenschap.

Pastor Carla Berbée

Oecumenische viering in de vredesweek

De vredesweek in Enschede heeft een uitgebreid programma, waarbij op de 2^e de zondag van deze week op zondag 28 september de **oecumenische vredesvieringen** gehouden worden. Voor Enschede-Zuid en West is dat om 10.00 uur in de Verrijzeniskerk.

De kerkdienst wordt voorbereid door een groep mensen van de geloofsgemeenschappen van de St. Jan-H.Michaël en de Verrijzenis, van de Protestantse Kerk Enschede West en Het Leger des Heils.

De voorgangers zullen zijn ds. Vissinga, pastor Carla Berbée en majoor Enny van Triest.

Tijdens deze viering is er ook een kindernevendienst en er is oppas voor jonge kinderen.

Tijdens de voorbereiding kwam naar voren dat in deze tijd de vrede ver te zoeken is, met brandhaarden in de Oekraïne, in Israël en Gaza en in het gebied van en rondom Irak en Syrië. Waarbij m.n. van uit het laatste gebied veel mensen in Twente wonen. Hun wortels liggen daar en er vaak woont er nog familie.

Machteloos voelen we ons hierin. Bidden, ieder voor zich, maar vooral ook met elkaar is onze grootste kracht. Daarin kunnen we troost vinden en kunnen we onze wanhoop kwijt.

Dat wordt dan ook de basis van deze viering, die als titel heeft: Wapen je met **vrede**. De voorbereidingsgroep



zal daar verder inhoud aan geven.
We hopen heel veel mensen van
Enschede-Zuid en West bij deze
viering te ontmoeten.

De dienst zal gevierd worden op; 28
september, om 10.00 uur in de Ver-
rijzeniskerk. Het Leunenberg 588,
7544 JM, Enschede.

Na de dienst is er koffie. U bent van
harte welkom.

Tiny Hannink, oecumenisch beraad

Sam's Kledingactie

Op 4 oktober vindt de kledingin-
zamelingsactie van Sam's Kleding-
actie voor Mensen in Nood plaats. U
kunt dan uw gebruikte kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in ge-
sloten plastic zakken tussen **10.00 en
12.00 uur** afgeven bij de kerk.

Voor meer informatie, zie pagina 17.
Voor meer informatie over Sam's
Kledingactie en de gesteunde projec-
ten kunt u kijken op
www.samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 10 60.

Liefde in het klein

*Vader moeder
allochtoon
twee kinderen
twee kleine meisjes*

*hun jasjes worden
zorgzaam liefdevol
dichtgeknoopt op
dit winderige hoekje
van het kale plein*

*precies hetzelfde
deden mijn ouders
vast en zeker
zo'n zeventig jaar geleden
bij mijn zusje en bij mij*

*liefde in het klein
is van altijd en overal –*

Oeke Kruythof

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 11 septemb. protestant
Donderdag 18 septemb. eucharistie
Donderdag 25 septemb. protestant
Donderdag 2 oktober eucharistie
Donderdag 9 oktober protestant,
avondmaal

Donderdag 16 oktober eucharistie
Donderdag 28 augustus protestant
Donderdag 4 september eucharistie

Hatteler

Woensdag 17 septemb. Protestant
Woensdag 15 oktober WoCo





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Vanwege de vakantie is het niet gelukt om een kort verslag van de laatste vergadering te maken. U houdt de onderwerpen van ons tegoed.

Ziekenzalving

Dit jaar zal er op ziekenzondag **14 september** in de Verrijzeniskerk tijdens de Eucharistieviering van 10.00 uur een ziekenzalving plaats vinden. Een ieder die behoefte heeft om hieraan deel te nemen is hierbij van harte uitgenodigd. Hopelijk zullen velen van onze geloofsgemeenschap aanwezig zijn om samen de zieke en ouder wordende mensen te sterken. Natuurlijk zijn de familieleden en kennissen van degenen die de ziekenzalving ontvangen, hierbij van harte uitgenodigd.

Het zal fijn zijn als we weten hoeveel mensen deze zalving willen ontvangen.

U kunt zich opgeven bij Anny Bossink telefoon 053-4778320.

Vrijplaats: Jaarprogramma 2014-2015



Op de bijeenkomst van 19 mei hebben wij, degenen die zich betrokken voelen bij de Vrijplaats en op die avond aanwezig konden zijn, achterom gekeken naar de bijeenkomsten van het afgelopen seizoen en naar de mogelijkheden

voor het komende seizoen.

De onafhankelijkheid van de *Vrijplaats* en het werken onder eigen verantwoordelijkheid, is voor velen een helder gegeven.

Niemand uitsluiten, iedereen is welkom en is uitgenodigd mee te praten en mee te doen.

In de bijeenkomsten van *Vrijplaats* zoeken wij naar een mensnabije en vrije beleving van geloof.

Wij komen bij elkaar *om het woord en het breken en delen van het brood*.

Het gaat hierbij vooral om onderlinge verbondenheid en een hardnekkig vertrouwen dat je kunt meewerken aan een nieuwe wereld waarin een gerechte plaats is voor ieder.

Vanuit dit vertrouwen hebben wij voor het volgend seizoen vier of vijf vieringen gepland, die worden gehouden in de *Verrijzeniskerk Enschede-zuid*.

10 oktober 2014, 18.50 uur :

Loslaten

Loslaten staat tegenover vastzitten en gebonden zijn, waardoor je je soms wel eens machteloos kunt voelen.

Loslaten kan dan als bevrijding voelen van die knellende banden.

Als *mens van de weg* laat je soms het vertrouwde los en zet je telkens een nieuwe stap.

Bij het verlies van een geliefde, vraagt die nieuwe stap vaak veel tijd en moed.

Loslaten blijkt een veelomvattend thema te zijn.

12 december 2014, 18.50 uur:

Kerstorium

Grotendeels gebaseerd op het kerst-oratorium van Marijke de Bruijne.

Ook hier maken we een viering van;



het is geen uitvoering of voorstelling.
6 februari 2015, 18.50 uur: Lied- en tekstavond (onder voorbehoud)

Samen liederen zingen en teksten lezen die je daarna en daarvoor met elkaar bespreekt.

27 maart 2015, 18.50 uur: Seizoenen in je leven

Als je jong bent, denk je anders en leef je met andere gedachten, dan iemand van zogenaamde middelbare leeftijd. En hoe zit dat bij een pensioengerechtigde leeftijd?

En als je oud bent geworden, als je toekomst steeds kleiner wordt?

Meer nog dan bij andere vieringen willen we deze viering in samenspraak laten ontstaan, ook tijdens de viering zelf.

29 mei 2015, 18.50 uur: Evenwicht in je leven

Geeft het je een goed gevoel, als je steeds het midden aanhoudt? Of als je oog hebt voor elkaar, zodat je ook rekening kunt houden met elkaar, en wellicht iets afstemmen of zelfs samen doen?

Verstaan mensen elkaar en horen ze elkaar voldoende.

Meer nog dan in andere bijeenkomsten zal het samen eten en drinken in deze agapè-viering een grote rol spelen.

De aangeduide werktitels kunnen tijdens het werken aan deze vieringen wellicht veranderen.

Op **6 september, 10.00 uur in de Verrijzeniskerk**, begint de zanggroep de liederen te oefenen.

U bent van harte uitgenodigd mee te komen zingen: iedereen is welkom.

Sam's Kledingactie

Op Zaterdag 4 oktober 2014 van 10-12 uur vindt in Enschede-Zuid bij de Verrijzeniskerk de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: Het Leunenbergh 588.

Zie ook pagina 17.

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Oecumenische viering in de vredesweek

De vredesweek in Enschede heeft een uitgebreid programma, waarbij op de 2^e de zondag van deze week op zondag 28 september de **oecumenische vredesvieringen** gehouden worden. Voor Enschede-Zuid en West is dat om 10.00 uur in de Verrijzeniskerk.

De kerkdienst wordt voorbereid door een groep mensen van de geloofsgemeenschappen van de St. Jan-H. Michael en de Verrijzenis, van de Protestantse Kerk Enschede West en Het Leger des Heils.

De voorgangers zullen zijn ds. Vissinga, pastor Carla Berbée en majoor Enny van Triest.

Tijdens deze viering is er ook een kindernevendienst en er is oppas voor jonge kinderen.

Voor meer informatie zie pagina 39.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl.

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

7 september

Ez. 33, 7-9
Rom. 13, 8-10
Mt. 18, 15-20

14 september

Num. 21, 4-9
Filip. 2, 6-11
Joh. 3, 13-17

21 september

Jes. 55, 6-9
Filip. 1, 20-27
Mt. 20, 1-16

28 september

Ez. 18, 25-28
Filip. 2, 1-11
Mt. 21, 28-32

5 oktober

Jes. 5, 1-7
Filip. 4, 6-9
Mt. 21, 33-43

12 oktober

Jes. 25, 6-10
Filip. 4, 12-14. 19-20
Mt. 22, 1-14

Met lege handen sta je voor me
"Ik heb expres niets voor je meegenomen" zeg je
"want ik wilde niet de indruk wekken
dat ik iets wilde afkopen..."
Met open armen ontvang ik je
Want deze keer heb je jezelf meegenomen.

Vergeven is niet
eenvoudig.
Vergeven is
tweevoudig,
zevenvoudig,
veelvoudig.

Bron: *Mediapastoraat RKK/KRO*



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het rooster.

WEEKEND 6/7 september, 23^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 09.30 u	Eucharistie Opening euch.centrum	Gelegenheidskoor	Kardinaal Eijk + A.Monnikhof
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monnikhof

WEEKEND 13/14 september, Kruisverheffing

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem. koor St. Jan	H. Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	P. v. Blijswijk
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co, seiz.opening	Gem. koor H.Geest-Maria	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Geb.vier. Eucharistie Ziekenzalv.	Samenzang Dameskoor Verrijzenis	Werkgroep B.Engelbertink

WEEKEND 20/21 september, 25^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola Enschede	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsge-dachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Come Back	H. Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co, seiz.opening	Alle koren St. Jan	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Internat.mis Eucharistie	Hymnus	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Da/he.koor H. Paulus	I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	J. Kortstee + P. v. Blijswijk

God is meer dan woorden kunnen zeggen en meer dan kerken kunnen leren.

Aalt van de Glind



WEEKEND 27/28 september, 26^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H. Kronenberg
Grote Kerk	Zo. 10.00 u	Oec.viering		J. Zuurmond
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Oec.viering	Samenzang Thomaskoor	W. Rekveld C. Berbée + R. Vissinga

WEEKEND 4/5 oktober, 27^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gez.viering Eucharistie	Samenzang Gem. koor St.Jan	B. Elferink J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Come Back	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Internat.mis Eucharistie	Twents Byzantijns koor	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he. koor H. Paulus	G. Kolmschot
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	All Together	A.Monninkhof

WEEKEND 11/12 oktober, 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan	B.Engelbertink
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Gebedsvier.	Ariënskoor Parochiekoor Verrijzenis	H. Kronenberg Werkgroep

Internationale missen (in de Engelse taal)

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages.

For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbedding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

BASILICA MINOR



De fraaie Calixtus in Groenlo heeft het predicaat basilica minor gekregen. Dat is een vreugdevolle zaak omdat de twee bouwmeesters dezelfde meesters zijn die de Sint Josephkerk aan de Oldenzaalsestraat ook hebben neergezet: Jos Cuypers en Jan Stuyt. Dit duo heeft bijvoorbeeld ook de Sint Bavokathedraal in Haarlem gebouwd. Loop daar ook maar een naar binnen. Trouwens Grolsch heeft enkele jaren geleden als eerbetoon aan Groenlo een biertje Calixtus genoemd.

John Schiffel

Sint-Calixtusbasiliek te Groenlo

Liefde

'Al was het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik was een schallend koper, of een rinkelend cimbaal.'
(1 Kor. 13:1)

Hoe kan een mens de liefde meten?
Is er een maatstaf voor?
Bazuïnt zij haar bestaan naar buiten, of fluïstert zij met gelovend, hopen oor?

Nooit kan in mensen liefd'ontkiemen zonder te geloven dat het kan

elkaar om niet te dienen, de een de ander: 't zij vrouw of man.

Geloof, dat groeiend door het hopen tot volle rijpe wasdom komt, verkondigt vrij, houdt ogen open: - zinloze haat verstormt!

Blijft gelovend in het beste, hopen, dat het er ooit van komt: dat liefde toch ten lange leste eind'lijk vrucht'bre bodem vond.

Bron: Mediapastoraat RKK-KRO



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Zo. 09.30 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie / WoCo	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Za. 19.00 uur Zo. 10.00 uur, 2 ^e +4 ^e v.d. mnd.	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
Uiterlijk donderdag	donderdag

18 september	9 oktober
23 oktober	13 november
20/27 november	11/18 december

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Het leven is liefde,
het levenszout is werk,
het levenszoet is poëzie,
en levenswater het geloof
Anna Jamesson (1794-1860)

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 7, september 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepetje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepetje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

