

Een nieuw seizoen

Jaargang 3, nr. 7, 12 september 2013

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

| | |
|--------------------------------|----|
| Presentatie Pastoraal Team | 3 |
| Uit het Bestuur | 5 |
| Liquidatiecommissie | 5 |
| Vredesactie Vredesweek 2013 | 6 |
| Oecumenische Vredesdiensten | 7 |
| Diocesane Gebedsgroep Enschede | 9 |
| Liturgische kalender | 10 |
| Allerhande: voedselbank | 11 |
| Jeugd en Jongeren | 13 |
| Kinderpagina KIEK | 14 |

Locatienieuws

| | |
|-----------------------|----|
| H. Jacobus | 15 |
| St. Joseph | 21 |
| Ariënsgedachtenis | 25 |
| H. Paulus | 30 |
| H. Geest-Maria | 33 |
| St. Jan-H. Michaël | 37 |
| Verrijzenis des Heren | 40 |

| | |
|------------------|-----------|
| Vieringen | 45 |
|------------------|-----------|

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied
St. Jan-H. Michaël, H. Geest-Maria en St. Joseph
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl.
Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied
Verrijzenis des Heren, Ariënsgedachtenis en H. Jacobus
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Op weg gaan

Dit jaar ben ik weer op pelgrimstocht geweest. Sommige mensen gaan naar Lourdes, anderen naar Overdinkel. Waar je ook bent en hoe je onder weg bent dat maakt niet uit, tenminste, dat denk ik.

Soms is het goed naar een heilige plek te gaan. Heilig voor mensen omdat er zo veel gebeurd is, omdat er zoveel gebeden en beleefd is, zoveel tranen gevloeid - van verdriet of van hoop en ontroering. Maar soms doet die plek er niet zo veel toe. Want God is toch in heel de schepping terug te vinden, als je daar goed naar kijkt. Het onder weg zijn zelf is dan al een pelgrimstocht. Of liever gezegd: het op weg gaan. Want daar begint het mee, een karwei op zichzelf.



Ik kies op mijn pelgrimstocht voor de manier van lopen, met een rugzak. Gelukkig niet de hele tocht, maar toch

wegen 16 kg heel wat. En hoewel ik al een aantal jaren 'meeloop' overkomt het me ieder jaar weer: ik heb te veel bagage bij me. In het Duits betekent Bagage: overtollig gewicht, zaken die je niet nodig hebt en toch met je meezeult.

Als de datum van vertrek nadert raak ik weer in een lichte paniekstemming. Want wat moet er nu mee uit alles wat ik toch nodig denk te hebben op reis, voor 10 dagen bij regen/kou/-hitte?!

Het is een opgave op zich zelf om

keuzes te maken, te wikken en te wegen. En vooral: om rigoreus te zijn en los te laten. Te vertrouwen dat straks de situatie zelf wel uitkomst brengt.

Waarom ik zo lang stil sta bij het moment van vertrek en niet bij de pelgrimstocht zelf en wat die mij gebracht heeft? Dat ligt toch voor de hand. In juni hebben we als hele parochie in Enschede stilgestaan bij het pakken van onze rugzak om op pad te gaan naar een nieuwe geloofsgemeenschap. En ieder heeft aan den lijve mogen ervaren wat het betekent om rigoreus te moeten kiezen: wat in die rugzak meekan en wat niet.

Wil je op weg kunnen gaan, wil je een pelgrim worden dan moet je keuzes maken. Dan kun je niet anders dan loslaten. Dat is onderdeel van de tocht, nog voordat je maar één stap buiten de deur hebt gezet.

Een weg die niet belooft gemakkelijk te worden. Maar we mogen gaan, samen gaan ***op hoop van "... kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen."***

Na 21 juni hebben we 's zondag dit lied gezongen:

Kom en volg mij

Kom en volg mij op de weg,
gehoorzaam aan de schriften
die zijn vervuld in wat ik zeg:
zij zullen u verlichten.

Vraag niet of hij wel veilig is,
maar durf mij te geloven:
ik ben voor u in duisternis
het schijnsel voor uw ogen.

Ik geef u niet de overvloed
waarvan de mensen dromen,
maar kracht die overwinnen doet
wat ons wil overkomen.



Kom en volg mij op de weg
en doe elkander leven.
Ontvang wat u tot vrede strekt
als zegen van Godswege.

Pastor Carla Berbée

Presentatie Pastoraal Team



Op **vrijdag 30 augustus** heeft het nieuwe regionale pastorale team zich gepresenteerd in de vesperviering in de Pancratiuskerk in Haaksbergen.

Dit team gaat samenwerken in de parochies St. Jacobus de Meerdere - Enschede, Maria Vlucht - Losser e.o. en St. Franciscus - Haaksbergen.

Op de foto bovenste rij van links naar rechts: Willy Rekveld, priester; Bert Huitink, diaken; Ingrid Schraven pastoraal werker; Jan van den Nieuwendijk, pastoraal werker; Pastoor André Monninkhof.

Op de onderste rij: Frank de Heus, pastoraal werker;

Carla Berbée, pastoraal werker;

Johan Klaassen, pastoraal werker.

Inzet op de foto Harry Wiggers, pastoraal werker, die nog op vakantie was toen de foto gemaakt werd.

De redactie

Gezamenlijk pastoraal team geïnstalleerd

Ieder gelijk met onderscheiden gaven en talenten.

Op vrijdag 30 augustus was het zover; het pastoraal team voor de drie parochies St. Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en St. Franciscus van Assisië werd officieel gepresenteerd.

Uitgenodigd waren alle parochianen, vrienden en familie van het pastoraal team, leden van buurtparochies, zustergemeenten, burgerlijke overheden, en katholieke organisaties. De presentatie vond plaats om 19.00 uur in de Pancratiuskerk te Haaksbergen.

Om 18.30 uur verzamelde het pastoraal team zich in Haaksbergen. Daar waren ondertussen de deuren van de kerk al wagenwijd opengezet. De eerste bezoekers komen aarzelend binnen. De kerk wordt langzaam gevuld. De leden van de pastoraatgroep Haaksbergen verwelkomen de kerk-gangers en delen boekjes uit.

Als het pastoraal team om zeven uur naar binnen gaat, valt op dat allen gelijk gekleed zijn. Er is geen onderscheid tussen pastoor, pastor, diaken of pastoraal werker. Dat wil het pastoraal team ook uitstralen: Wij zijn allen gelijk met onderscheiden gaven en talenten, of we koorzangers, voorgangers, parochianen, oud of jong zijn.

André Leferink, vice-voorzitter van de parochie St. Franciscus van Assisië, verwelkomde namens de drie parochiebesturen de aanwezigen. Hij stelde voor om de opbrengst van de collecte van deze viering te schenken aan het pastoraal team, om een goede start mogelijk te maken.

Ans te Lintelo, benoemd voor het

jongerenpastoraat in Maria Vlucht, leest het psalmgebed, pastor Rekveld het evangelie, waarna de vicaris tijdens een korte overweging zijn vertrouwen uitspreekt in het nieuwe team.

De benoemingsbrief wordt voorgelezen door Guus Berkien, vice-voorzitter van de parochie St. Jacobus de Meerdere. De twee nieuwe teamleden, pastor W. Rekveld en pastoraal werker J. Klaassen legden hun eed van trouw af, samen met pastoor A. Monninkhof die nieuw is in twee van de drie parochies. Daarna sprak eenieder van het pastoresteam een wens, verlangen of groet uit. Woorden als noaberschap en eenheid in de drie parochies stonden centraal.

De voorbeden werden uitgesproken door Johan Klaassen en Harry Wiggers, beide als pastoraal werker deel uitmakend van het nieuwe team. Aan het eind van de viering klonk het lied: "Wij hebben voor u gebeden". Een lied van kracht voor en vertrouwen in het nieuwe team. De leden van het pastoraal team liepen naar de sacristie waar ze zich snel omkleedden en terug kwamen in de kerk voor een nadere kennismaking met de parochianen. Voor de mensen in de kerk gelegenheid de leden van het pastoraal team een hand te geven en hen geluk te wensen met hun nieuwe missie.

Ondertussen was er onder het genot van koffie, thee en andere versnaperingen gelegenheid op een informele manier persoonlijk kennis te maken met de parochianen van de andere parochies. Hiervan werd ruim gebruik gemaakt. Een goed startsein van een nieuwe periode.

Ingrid Schraven, pastoraal werker, zegt over de viering het volgende: "Het is een uniek gebeuren; deze drie parochies verzameld in één viering. Ik hoop dat het exemplarisch kan zijn voor de samenwerking in de toekomst!" Wij delen die hoop met haar.

Elles Velkamp, pr en communicatie parochie St. Franciscus van Assisië

Maria altijd maagd

In het vorig nummer van Pelgrim (nummer 6) stond op pagina 13 in de rubriek "Kiek – Kind en Kerk" een artikel met als titel "Weet je wel". (Bron: Wonderwel, Gooi & Sticht).

Dit artikel gaat over de vraag, of Jezus broers en zussen had. In het artikel wordt gewezen op het feit, dat de Bijbel in sommige passages spreekt over "*broeders en zusters van Jezus*". De Kerk heeft deze passages altijd zo verstaan, dat hier geen andere kinderen van de maagd Maria worden aangeduid. De '*broers*' en '*zussen*' van Jezus, waarover Matteus 13,55-56 spreekt, betreffen naaste verwanten van Jezus.

Jezus is dus de enige zoon van Maria. Maar het geestelijk moederschap van Maria strekt zich uit tot alle mensen, die Hij is komen redden. Aan hun geboorte en vorming werkt zij met moederlijke liefde mee (vgl. Romeinen 8, 29). Zie ook de *Katechismus van de Katholieke Kerk*, p. 125, nummers 499-501.

Met deze verduidelijking heb ik geprobeerd eventuele misverstanden die waren gerezen uit de weg te ruimen. *Pastoor A. Monninkhof*



Mutaties in het parochiebestuur

Olaf Fisscher heeft op zijn eigen verzoek, in het bijzonder vanwege drukke werkzaamheden, het parochiebestuur verlaten.

In zijn plaats heeft de aartsbisschop op voordracht van het bestuur per 1 augustus 2013 benoemd:

Mark Eijssink, woonachtig in de Roombeek, 35 jaar oud en werkzaam als teamleider in het katholiek middelbaar onderwijs.

Guus Berkien, vicevoorzitter van het parochiebestuur

Mededeling van het bestuur Hoorzittingen over sluiting kerkgebouwen. Toegankelijk voor alle parochianen

De komende weken wordt begonnen met een reeks van hoorzittingen volgens onderstaand schema:

H. Geest-Maria 4 september
Ariënsgeachtenis 11 september
H. Paulus 25 september
St. Jan-H. Michaël 2 oktober
St. Joseph: 9 oktober
Verrijzenis des Heren: 16 oktober
in de parochiezaal van de Verrijzenis
H. Jacobus: 23 oktober

Tijd en plaats:

19.30 uur in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 (behalve op 16 oktober in de Verrijzenis).

De hoorzittingen vormen een verplicht onderdeel van het bisschoppelijk stappenplan. Ze zijn nadrukkelijk bedoeld voor **alle belangstellen-**

de parochianen. Er zal gelegenheid zijn om van gedachten te wisselen over het voorgenomen besluit, kritische kanttekeningen te plaatsen en vragen te stellen. Er worden precieze notulen gemaakt en deze worden opgenomen in het dossier dat per locatie wordt opgemaakt en uiteindelijk zal worden aangeboden aan de bisschop.

Guus Berkien, vicevoorzitter van het parochiebestuur

Liquidatiecommissie

Nu de beslissing is gevallen om vier van de zeven R.K. kerkgebouwen in Enschede aan de eredienst te onttrekken komt bij vele parochianen, naast andere emoties, natuurlijk de vraag op wat er met de inventaris van de te sluiten locaties gaat gebeuren.

Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen en voorschriften vanuit het bisdom, vastgelegd in o.a. een stappenplan.

Als onderdeel van dit stappenplan is door het parochiebestuur een liquidatiecommissie (hierna te noemen de commissie) opgericht. Deze commissie zal gaan werken onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur en heeft als taak om een goede en passende herbestemming te zoeken voor de complete inventaris van de te sluiten locaties.

De commissie wordt gevormd door een voorzitter (ondergetekende) enige leden van het parochiebestuur en nog te benoemen leden van de locaties.

In samenwerking met de locatieraden, pastoraatgroepen en deskundigen



zoals kosters en andere betrokken vrijwilligers op de locaties, zal vanaf september eerst een inventarisatie worden gehouden van alle roerende zaken. Deze zijn te onderscheiden in een aantal categorieën, zoals kunstschatten, kerkelijke voorwerpen paraplimenten, meubilair en archiefstukken. De op een locatie aanwezige kunstschatten zijn een aantal jaren geleden goed beschreven en voor een eventuele herbestemming gelden strenge voorschriften.

Voor andere kerkelijke voorwerpen met een historische of emotionele waarde zal, na de inventarisatie, zeer zorgvuldig naar een herbestemming worden gezocht binnen de parochie.

Ook overige roerende zaken, zoals meubilair zal een goede herbestemming moeten worden gevonden.

Voor de archiefstukken is de afgelopen tijd al een ruimte ingericht. Dit archief R.K. Enschede is gevestigd in de pastorie van de Jacobuskerk. Hier is inmiddels het archief van de opgeheven Goede Herderparochie en de Michaëlparchie al ondergebracht. Ook het archief van de H. Geestparochie zal binnenkort hier naar toe gaan. In een later stadium zullen ook de archieven van de op te heffen locaties hier een plaats krijgen.

Op de openblijvende locaties dient de komende tijd eveneens een inventarisatie te worden gehouden. Dit mede om te zien of er zaken op deze locaties aan vervanging toe zijn. Leden van de commissie nemen hiervoor in de loop van de komende maanden het initiatief. De mogelijkheid zal worden onderzocht om een permanente tentoonstelling van een aantal historische zaken en voorwerpen met een

emotionele waarde in te richten in een van de openblijvende locaties.

De rijke historie van Rooms Katholiek Enschede dient zo goed mogelijk bewaard maar ook zichtbaar te blijven.

U kunt er van verzekerd zijn dat de hele operatie zeer zorgvuldig en met respect en eerbied voor de kunsthistorische maar ook voor de emotionele waarde uitgevoerd zal worden.

Wij staan open voor suggesties en zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Namens de commissie,

Rien Tiehatten, commissievoorzitter

Vredesactie en Syrië centraal tijdens Vredesweek 2013

Ook dit jaar organiseert Enschede voor Vrede in samenwerking met een tiental andere organisaties in Enschede een omvangrijk programma voor de jaarlijkse Vredesweek die dit jaar van **zaterdag 21 tot en met zondag 29 september** plaats zal vinden. Daarbij zullen de twee door IKV Pax Christi aangereikte elementen centraal staan: het thema “Act for Peace” (dat we in Enschede vertalen als “In Actie voor Vrede”) en aandacht voor Syrië (dat in Enschede wordt uitgevoerd door het eind vorig jaar opgerichte samenwerkingsverband “Syria’s Request”).

Tijdens de Vredesweek zal “De Wonne” voor het derde achtereenvolgende jaar dienst doen als “Ambassade voor de Vrede”. Deze zal op zaterdagmiddag 21 september in aanwezigheid van onder andere



burgemeester Den Oudsten geopend worden. Ook wordt dan de opening verricht van een tentoonstelling van foto's over "vredesactiviteiten" die speciaal voor de Vredesweek door leerlingen van de ROC-opleiding fotografie zijn gemaakt. Deze tentoonstelling is de hele week, 's middags te zien in de zgn. Wintertuin van de Wonne.

Omdat 21 september door de Verenigde Naties is uitgeroepen als Internationale Dag van de Vrede zal die avond voor de vierde achtereenvolgende keer in samenwerking met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de Raad van Kerken en de werkgroep Wereldvredesvlam Twente de Universele Viering van deze dag plaatsvinden en wel in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Oldenzaalsestraat 158. Het thema is "Vrede is een Werkwoord" en een vijftal inleiders zal ingaan op het werken aan vrede op internationaal niveau, in conflictgebieden, buurtbemiddeling, vredeseducatie en de rol van levensbeschouwingen en religie bij dit alles. De meeste van deze onderwerpen en het vredeswerk dat daarop plaatsvindt zullen tijdens een aparte avondbijeenkomsten in de loop van de Vredesweek nader worden behandeld.

Over Syrië organiseert Enschede voor Vrede samen met de partnerorganisaties binnen Syria's Request in de loop van de Vredesweek een aantal bijeenkomsten. Op woensdagavond 25 september vindt in dat kader op de Universiteit Twente een mini-symposium plaats over de rol van social media bij de verschillende opstanden

en conflicten in het Midden-Oosten. Op zaterdagavond 28 september vindt in de Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat een benefietconcert voor Syria's Request plaats met muziek van de verschillende etnische, religieuze en culturele bevolkingsgroepen die in en rond Syrië samenleven en waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan Syria's Request Hulpactie.

Voor een volledig programma verwijzen we graag naar onze website www.enschedevoorvrede.nl waar u ook de programmaflyer kunt downloaden.

Jan Schaake

Oecumenische Vredesdiensten

Ieder jaar vieren we in Enschede de week van de vrede.

De eerste en laatste zondag van de week wordt er dan een vredesdienst gehouden.

Doordat de Vredeskerk verbouwd wordt, zal de eerste week, **zondag 22 september** voor de bewoners van het Centrum de oecumenische viering gehouden worden in de **Ariensgedachteniskerk**, Hogelandsingel 39. Aanvang **10.00 uur**.

De tweede week, **zondag 29 september** wordt voor de mensen van Zuid en West de oecumenische viering gehouden in de **Apostel Thomaskerk**, Thomas de Keyserstraat 20, 7545 BK in Enschede. Deze dienst begint om **10.00 uur**. Maar



ieder is natuurlijk ook in de andere kerk van harte welkom.

Het thema van de vredesweek dit jaar is: “Vredesactivisme”. In Enschede gebruiken we in deze vredesweek het motto: “Vrede is een werkwoord”.

De gehele week zullen er activiteiten zijn op gebied van vrede.

Informatie hierover zal te vinden zijn op de website en op papier achter in de kerk.

Tiny Hannink

Noot van de redactie:

Zie artikel hiervoor voor meer informatie.



DICT MATER IESU:
QUODCUMQUE DIMERTI VOBIIS FACITE

3 Dingen die je moet weten over Ariëns Katholieke Studenten:

“Ontmoet en ontdek, ervaar het samen!” Dit is onze slogan. Het vat samen wat wij doen: we ontmoeten en we ontdekken, en samen ervaren we het geloof!

ONTMOET | We ontmoeten Christus in de Eucharistie en we ontmoeten Christus in de vrienden die we maken bij Ariëns. Bijvoorbeeld bij de Rozenkranskring, waar we 's woensdagavonds bidden en waar we inspirerende gastsprekers uitnodigen. Maar er is ook de Ariëns Music Ministry, waar we muziek maken om God te prijzen. Dan is er nog het Ariëns Team waar we activiteiten voorbereiden en organiseren om ons geloof te delen. Ook ontmoeten we bij de International Mass, een

jeugdige kerkdienst voor studenten en expats.

Kortom: Ariëns is als een warme en diverse Katholieke familie!

ONTDEK | De gemeenschappelijke aantrekkingskracht die we tot Christus voelen, maakt dat wij Hem beter willen kennen. Elke maand (en soms vaker) komt een priester als gastspreker ons meer leren over Christus' boodschap van geloof, hoop en liefde. Bij de Internationale Mis (tweemaal per maand) verkennen we het evangelie, we laten ons inspireren door de preek van de priester, en verrijken ons geloofsleven met de sacramenten. Soms gaan we ook naar interessante activiteiten van andere groepen in de regio. We leveren jou de nuttige informatie voor een goed verblijf in onze stad.

Kortom: Ariëns is jouw wegwijzer in Katholieke Enschede!

ERVAAR | Eigenlijk is dit waar ons geloof om draait: het ervaren van onze relatie met Christus. We ervaren het samen in de Eucharistie: in onze jonge gemeenschap van vrienden in Christus, in liturgie, catechese, gebed, liefdadigheid en ook gewoon in vrijetijdsactiviteiten.

Kortom: bij Ariëns gaan we ervoor om het geloof ten volle te ervaren!

Ariëns Katholieke Studenten Enschede is een onafhankelijke groep van Nederlandse en buitenlandse Rooms- en Oosters-Katholieke studenten en jonge academici. Kijk voor meer info op ariens.utwente.nl, mail ons via rksariens@gmail.com, of kom vrijblijvend langs bij onze activiteiten!



DIOCESANE GEBEDSGROEP ENSCHEDA

Wordt u ook lid van de diocesane Gebedskring om Roepingen?

In het kader van het Jaar van de Priester, dat enkele jaren geleden gehouden werd, heeft de roepingenraad van ons aartsbisdom het initiatief genomen om een bisdombrede kring op te richten van mensen die willen bidden om roepingen. In het evangelie horen we uit de mond van de Heer: 'De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten' (Mt. 9, 37-38). Het is dus belangrijk te vragen om werkers in de Kerk. Mensen die zich opgeven voor de Gebedskring zeggen daarmee dat ze willen bidden op roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Momenteel zijn er ongeveer 650 mensen lid van deze diocesane Gebedskring. Dikwijls zijn het gelovigen die in hun persoonlijk gebed willen bidden om roepingen. Maar er zijn ook leden die deel uitmaken van bestaande gebedsgroepen. Zo zijn er groepen in actief in Hengelo (Ov), in Lichtenvoorde, in Enschede en in Utrecht.

We zijn heel blij met deze diocesane Gebedsgroep, maar blijven vragen om nieuwe leden. De zorg voor de toekomst van onze Kerk is een gezamenlijke zorg. Alleen als we blijven bidden om nieuwe roepingen zal de Heer de Kerk ook zegenen met nieuwe priesters, diakens en religieuzen. Daarom wil ik alle gelovigen

van het Aartsbisdom Utrecht oproepen zich bij de Gebedskring aan te sluiten en lid te worden.

Leden van de Gebedskring worden door een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van het roepingenpastoraat en de opleidingen van ons bisdom en worden elk jaar uitgenodigd voor een ontmoetingsdag in Utrecht en een gebedsdag in het eigen vicariaat.

Voor opgave:

Secretariaat Diocesane Roepingenraad, Keistraat 9, 3512 HV Utrecht, roepingenraad@aartsbisdom.nl

Gebedsgroep Enschede

Wilt u samen met ons bidden (we bidden naast roepingen ook voor de diaconale noden in Enschede) dan bent u altijd van harte welkom in de St. Pauluskapel, deze is iedere dag open van 18.30 – 19.30 uur. Het Allerheiligste is dan uitgesteld.

Naast de Stille Aanbidding zijn er ook andere liturgische vieringen door het jaar. (O.a. Marialof, H. Hartverering op 1^e vrijdag van de maand, Noveengebed, Wittedonderdag - en Sacramentsdag Wake, Biechtgelegenheid i.g.v. er een priester aanwezig is) Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

In de maand oktober iedere dinsdagavond om 19.00 uur Marialof!!



LITURGIE KALENDER

Hieronder een bijdrage van de belangrijkste feesten en gedachtenissen die worden gevierd in katholieke kerk periode 12 september – 10 oktober

14 september:

Feest van de Kruisverheffing.

Het wordt eveneens gevierd in de Oosterse orthodoxie. De oorsprong van dit feest ligt in de jaarlijkse viering van de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem, die samenviel met de vondst van het Heilig Kruis door Sint-Helena. De wijding vond plaats op 13 september 335. Deze basiliek staat volgens de overlevering op de plaats waar Christus tussen kruisdood en verrijzenis lag opgebaard.

21 september

Feest van de H. Matteüs, apostel en evangelist.

Oktobermaand = Rozenkransmaand



In de oktobermaand wordt het rozenkransgebed in het bijzonder aanbevolen onder vroomheidsoefeningen van de gelovigen. Voor het uitgesteld Allerheiligste kan de rozenkransgebeden worden, maar indien een litanie erop volgt, dient deze niet tot Maria, maar tot Christus gericht te zijn.

2 oktober

Gedachtenis van de H.H. Engelbewaarders

4 oktober

Gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi

7 oktober

Gedachtenis van Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans

Wat en waarom: gebruiken tijdens de H. Mis

Luiden van de Sacristieklok

Dit doen we uit eerbied voor Jezus Christus. In de persoon van de priester is het Christus zelf die onder ons komt. Niet dat de priester zo heilig is of zo, maar hij representeert Christus.

De misdienaar belt aan het begin van de H. mis de sacristieklok.

Allen gaan dan staan. De intrede processie zang begint.

Aan het slot van de viering belt de misdienaar weer. Als teken dat de H. mis ten einde is.



In memoriam Marie van der Horst-van der Meij

Op **14 juni 2013** overleed Marie van der Horst-van der Meij in de leeftijd van 91 jaar. Voor haar was de crematieplechtigheid op donderdag 20 juni in het crematorium te Usselo.



Allerhande

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Lijst voor de komende weekends:

15 september blikken ham/cornet
beef/boterhamworst

21 september pakken koekjes / snoep
/ chocolade

29 september mayo / ketchup, etc.

5 oktober poeder voor toetjes /
pudding (aan te lengen met alleen
melk/water)

13 oktober beschuit / crackers
/ cornflakes

19 oktober zoet beleg op brood

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Franciscusbeeld

Dag lieve mensen,
Alweer lange tijd geleden schreef ik een stukje over de wekelijkse vieringen in de Wonne, nú is de aanleiding van mijn schrijven een verzoek.
2 september vier ik in de Wonne mijn 10 jaar groepsgeenoot zijn.
Mijn leven heeft zich in die tien jaren enorm verrijkt, door het samenleven met velen én de Wonne heeft in die jaren ook een behoorlijke metamorfose ondergaan. Zo wonen wij nu alweer tweeënehalf jaar in nieuw-

bouw en gebruiken onze wintertuin (al is het er nu ontzettend heet) voor zeer veelzijdige doeleinden in de lijn van ons denkgoed. Ook is er een nieuwe tuin en daarover gaat nu mijn verzoek!

Heel graag zou ik in de tuin een (liefst) houten beeld van Franciscus geplaatst zien. Omdat er kerken sluiten en er wellicht een Franciscusbeeld misschien nutteloos op een ongeziene plek terecht zou kunnen komen, wil ik de wens uitspreken om Franciscus weer in een nieuw licht te plaatsen. De Wonne is eigenlijk niet compleet zónder zijn aanwezigheid. De vreugde en de bewogenheid die ik voel in het vieren van mijn "zijn" in de Wonne deze jaren, doen mij geloven dat wensen alleen maar uit kunnen komen als ze de wereld in worden gezonden.

Dat is dan ook de reden dat ik mijn verzoek in de Pelgrim plaats.

En dan maar weer loslaten en wachten!

Wonne staat voor Geluk, wie weet!

Corrie Stadthouders,

ps. contact via enschede@wonne.nl

Alcohol, drugs,
blowen ... voor
veel kerkmen-
sen lijkt het
woord versla-

ving ver van hun bed. We associëren het vaak met bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen aan de rand van de samenleving. Toch krijgen ook christenen te maken met verslaving. Mensen die elke avond een paar



glaasjes 'teveel' drinken, jongeren die beginnen met blowen en niet meer kunnen stoppen, mannen die worstelen met een pornoverslaving ... Als je vast dreigt te lopen, hoe ga je daar dan mee om?

Terwille biedt professionele hulp vanuit een Bijbelse basis, aan mensen met een verslaving en aan hun sociale omgeving. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is, en geroepen om vrij te zijn!

Heeft u vragen over verslaving, of wilt u advies voor uzelf of voor iemand in uw omgeving? U kunt elke werkdag vrijblijvend bellen met een medewerker van onze telefonische hulpdienst op het telefoonnummer **053-4361656**, ma. t/m vrij. van 09.00-12.00 en 19.00-22.00 uur. Of kijk voor meer informatie op www.terwille.nl (chat).

juli a.s. formeel is overgedragen aan Zorggroep Manna.

Stichting Leendert Vriel Enschede zoekt nieuwe vrijwilligers

Stichting Leendert Vriel wil "Er zijn" voor mensen in de laatste levensfase en/of na het verlies van een dierbare. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen is de stichting op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 's nachts kunnen waken. Zowel mannen als vrouwen kunnen dit vrijwilligerswerk doen. In het najaar start een introductie cursus.

Veel ernstig zieke mensen willen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving sterven. Het kan echter voor de familie zwaar worden om de taak van verzorging en aandacht tot het einde toe vol te houden. Het kan ook zijn dat er weinig familie is. Stichting Leendert Vriel wil in die situaties aanvullende hulp bieden.

Stichting Leendert Vriel Enschede (en Haaksbergen) werkt met speciaal opgeleide vrijwilligers. Vrijwilligers zijn "gewone" mensen die bereid zijn hun medemens te helpen. Zij leren in een introductie cursus wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van een stervende thuis. Spreekt dit bijzondere vrijwilligerswerk u aan neem dan contact met ons op.

Voor inlichtingen:

Tel: 0653248988

E-mail: enschede@leendertvriel.nl

www.leendertvriel.nl



Overdracht Timon Woon- groep Enschede aan Zorggroep Manna

Woongroep Timon 'Roombeek' in Enschede waar jongvolwassenen worden begeleid naar zelfstandig wonen, wordt onderdeel van Zorggroep Manna. Op 9 juli vond de officiële overdracht van Stichting Timon aan Manna plaats.

Zelfstandig wonen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Jongvolwassenen die behoefte hebben aan een sociaal netwerk en begeleiding kunnen wonen in Timon woongroepen. Timon heeft verspreid over Nederland 12 woongroepen. Ook in Enschede is zo'n woongroep die per 9



Jeugd en jongeren

Tarcisiusdag 2013



Op zaterdag 22 juni zijn we met 16 misdienaars van verschillende locaties van onze parochie naar Utrecht geweest. Hier werd voor de tweede keer een diocesane misdienaarsdag gehouden, vernoemd naar de patroon van de misdienaars, de H. Tarcisius. 's Morgens vroeg vertrok de bus met de misdienaars, pastoor Monninkhof en enkele ouders vanaf de Ariëns-gedachteniskerk. In Utrecht aangekomen liepen we naar het "Tarcisius-huis" waar we iets konden drinken en ons om konden kleden.

Daarna liepen we in processie naar de kathedraal voor een mooie H. mis met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant. Het was erg indrukwekkend om te zien: een kerk gevuld met bijna 200 misdienaars en acolyten! Na de H. mis was er een speurtocht door de binnenstad. Deze was erg leuk, omdat die uit zowel leerzame als sportieve onderdelen bestond.

De Tarcisiusdag werd besloten in de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis. Er werden prijzen uitgereikt voor de speurtocht – helaas viel ons clubje niet in de prijzen- en de jarige kardinaal Eijk werd toegezongen en toegefloten (iedereen had als cadeau-tje een fluitje gekregen).

Kortom, het was een hele leuke, gezellige dag. Het was goed om te zien hoeveel jonge mensen in deze tijd toch nog actief betrokken zijn bij de kerk. Op

<http://www.aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Tweede-Tarcisiusdag-combineert-geloof-en-spel.aspx> staan enkele foto's van deze dag.

James Keuben (acolyet in de Ariëns-gedachtenis- en H. Jacobuskerk)

Project Alfons Ariëns Alfonsusschool en dr.Ariëns- school

Van 7 tot 17 oktober a.s. staat Alfons Ariëns centraal op de Alfonsusschool en de dr. Ariënschool. Beide scholen maken deel uit van de St.Katholiek Onderwijs Enschede en hebben dezelfde naamgever: Alfons Ariëns.

Wij willen de kinderen van de beide scholen kennis laten maken met de persoon Alfons Ariëns en we willen laten zien wat hij vandaag de dag voor ons kan betekenen. De titel van het project is: Alfons Ariëns, een man van deze tijd! Met de kinderen gaan we verschillende activiteiten doen, te beginnen met een openingsviering op 7 oktober in de Ariëns Gedachteniskerk (en in de Mariakerk). Daarnaast gaan we naar de Twentse Welle waar een speciale tentoonstelling is ingericht rondom de textielindustrie, we gaan een stadswandeling maken langs alle punten in de stad die iets laten zien van Ariëns, de kinderen gaan gouden kelken maken, werken met textiel, op bezoek bij de Wonne, zelf Prezi-presentaties maken, ikonen schilderen, activiteiten doen samen met de bewoners van het Ariëns



Zorgpalet etc.

We sluiten dit project af met een tentoonstelling voor de ouders / verzorgers. Met de beide teams hebben we als start van het project een Kerk-en kroegavond: een lezing over Alfons Ariëns, deze wordt verzorgd door dhr. Wim Nijhof in het Citypastoraat en wordt afgesloten met een drankje in de stad.

Dit alles gebeurt in een goede samenwerking tussen scholen en parochie.

Zowel het schoolbestuur van de St.KOE als het stimuleringsfonds van de Rabobank maken dit project (dat door de scholen zelf is ontwikkeld) mogelijk.

Wij hopen dat Alfons Ariëns straks voor alle kinderen een goede bekende mag zijn.

*Namens de teams van de Alfonsus- en de dr.Ariënschool,
Hanneke Overmeer*



KIEK

Kind en Kerk

Bron: Wonderwel, Gooi & Sticht

Dromen

*Droom jij wel eens?
Met je ogen dicht?*



*Een droom kan eng zijn.
Dan wil je ontsnappen.
Maar dat lukt niet.
Ineens word je wakker.
Dan zeg je blij:
'Gelukkig,
het was maar een droom!'*



*Een droom kan ook mooi zijn.
Je rent lekker langs het strand.
Je speelt in de zon.
Dan is het jammer
als je wakker wordt.*



*Meestal is een droom niet echt.
Maar iets uit je droom
kan wél echt zijn.
En soms, heel soms,
zegt God je iets in een droom.*



*Dromen doe je 's nachts.
Maar je kunt ook
overdag dromen:
dromen met je ogen open.*

*Je droomt van vrede,
van een mooie wereld.
van brood en geluk
voor iedereen.*



*Die dromen
moeten nog waar worden.
Daar kun jij bij helpen.*

*Droom jij wel eens
met je ogen open?*





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank 91 15 30 037

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljpgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

In de maand juli hebben de volgende kinderen in de St. Jacobus kerk het Heilig Doopsel mogen ontvangen van pastoor André Monnikhof:



7 juli: Noah, zoon van Martijn

Kaspers en Jolien Wermers

14 juli: Malyn, dochter van Jaap

Koppe en Magdalena Katarzyna

14 juli: Gijs, zoon van Frank Röben

en Titia Rosien

28 juli: Luc Ferrin, zoon van René

Dijkstra en Rodinne Manuel

“Jij bent zo onbeschreven

En nog geen groot verhaal

Jij blaakt alleen van leven

Dat in jou ademhaalt, mensenkind

Jij lacht naar alle kanten

En alles vind je goed,

Want er is niet veel anders

Dan liefde in je bloed, mensenkind



Wie is toch zo vermogend
Dat hij jou heeft bedacht
En dat door jouw twee ogen
God zelf ons tegenlacht, mensenkind”

Overleden

Op 21 juni 2013 is overleden **Gerda Besselink-Gasthuis**.

Zij was het 3^e kind van de 11 kinderen tellende familie.

Zelf werd zij de trotse moeder van 3 dochters en 3 zonen, maar op haar zelf geschreven “**ter nagedachtenis**” waren het er 12, want de schoondochters en -zonen beschouwde en behandelde zij als haar eigen kinderen. En verder was zij een zeer lieve oma voor haar kleinkinderen en hun partners.

Toen het huis op de Velve na de geboorte van enkele kinderen te klein geworden was, verhuisde zij met haar **echtgenoot Hennie Besselink**, die op 4 juli 1997 is overleden, naar de “van Alphenstraat 1”, waar zij tot aan haar overlijden is blijven wonen.

Hier was zij de altijd vriendelijke zus voor broers-zussen en vele anderen, die niet alleen kwamen om even gezellig bij te praten onder het genot van een kopje koffie met meestal een zelf gebakken koekje of stukje taart, maar ook vaak een verstelwerkje of naaiwerkje bij zich hadden. Want op dat gebied kon zij alles maken of repareren.

Op 26 juni hebben wij in een woord en communieviering, waarna de crematie volgde, afscheid van haar genomen en wensen haar nu toe rust en vrede.

Leo Gasthuis

Een vaandel voor de Maria-Ariënskapel



Op zondag 28 juli jl. vierden we het Jacobusfeest. Na een mooie en ingetogen viering, die door vele parochianen werd bezocht, werd op plechtige wijze een vaandel voor de Maria-Ariënskapel in gebruik genomen. Op de foto is het vaandel te zien, met een afbeelding van Maria en van Alphons Ariens. Bij de ingang is een fraaie smeedijzeren drager geplaatst. Door het vaandel kunnen passanten van afstand zien dat de kapel geopend is. Wij hopen dat nu nóg meer bezoekers aan de binnenstad de weg naar onze mooie kapel, die dagelijks geopend is van 10 tot 5 uur, weten te vinden!

Het Angelusklokje klept weer...

Het Angelusklokje is de kleinste klok



van een gelui (aantal klokken) en heeft de hoogste toon ervan.

Ook de Jacobuskerk heeft een Angelusklok. Met financiële ondersteuning kon het klokje gerepareerd worden. Sinds 28 juli wordt deze klok dagelijks om 12 uur 's middags gedurende 2 minuten geluid. Hiermee is een oud gebruik in ere hersteld.

Wat betekent het Angelusklokje?

Deze klokjes kondigden vroeger het Rooms Katholieke Angelusgebed aan. Het Angelusgebed dateert van omstreeks de 15^e eeuw. Het in gebruik raken van dit gebed wordt verklaard uit de gewoonte om bij het openen en sluiten van de stadspoorten te bidden om bescherming. Dat zou ook de tijden verklaren waarop het gebed werd gebeden: 's morgens om 9 uur, 's middags om 12 uur en om 6 uur 's avonds.

“Het Angelus klept in de verte

In tonen zo zuiver en heil

De grootmoeder knielt op de drempel

De kind'ren zij staken hun spel

Zij bidt: “O God schenk uw zegen

Ook over deez' kindekens klein

Wees hen nabij met Uw liefde

Als ik niet meer bij hen kan zijn.”

Grootmoeder bidt: “Onze Vader”

De kind'ren zeggen het haar na

Een zonnestraal glijdt door het lover

Een glimlach van 's Heren genâ..”

Op You Tube is een filmopname van de viering van het Jacobusfeest, de zegening van het vaandel en het instellen van de Angelusklok te zien, kijk op www.av1.nl/jk

Actie voor de voedselbank

In navolging van andere kerken worden sinds 14 juli ook in de Jacobuskerk wekelijks producten



ingezameld voor de voedselbank. Achter in de kerk is een kast geplaatst waar de bijdragen in of op geplaatst kunnen worden. Op maandag wordt alles door Jan Kattenpoel naar de voedselbank gebracht.

De lijst met wekelijkse producten hangt achterin de kerk, wekelijks wordt in de mededelingen tijdens de Eucharistieviering vermeld wat er de komende week wordt ingezameld. De actie is een succes en de voedselbank is er erg blij mee!

Terugblik...

Tijdens mijn zomerstage afgelopen juli in Enschede, ben ik met veel plezier en enthousiasme in de voetsporen van

– de u wel bekende priester – Alfons Ariëns getreden. Als logé ben ik bij



pastoor Monnikhof te gast geweest in de mooie en centraal gelegen pastorie, diezelfde waar Ariëns in zijn tijd het goede en broodnodige caritatieve werk is begonnen, aan de Oude Markt. Vanuit deze uitvalsbasis in het hart of anders gezegd, de “huiskamer” van Enschede, heb ik twee erg interessante en mooie weken beleefd. Over het algemeen hou ik er persoonlijk erg van om “de kat uit de boom te kijken”, maar aan de andere kant als je maar twee weken ergens bent heb je daar niet erg veel de tijd voor. Het beste wat me er op leek te zitten, was eenvoudigweg midden tussen alles in gaan staan en kijken hoe het vandaar uit verder ging. Voor mijn gevoel is dit wel redelijk gelukt en ik moet bekennen dat het me prima beviel. Met name het binnenlopen op het locatiesecretariaat was iets wat ik dagelijks graag deed en meestal had ik geluk en vond ik daar wel iemand voor een leuk en interessant gesprek. De vrijheid die ik heb genoten in het nastreven van mijn van tevoren bepaalde leerdoelen heeft mij erg geholpen in succes van de stage. Met plezier ben ik o.a. in een Woord- & Communieviering in de sacristie van de H. Jacobuskerk voorgegaan, waarna de gezelligheid van deze gemeenschap duidelijk werd in het locatiecentrum tijdens het koffiedrinken. Ook heb ik voor het eerst mogen voorgaan in een crematieplechtigheid in het crematorium van Usselo. Hoewel deze situatie uiteraard tragisch was, ben ik dankbaar voor de gelegenheid om het deel te hebben laten zijn van mijn leerproces. Dit en vele andere ondernemingen zoals een middag

meewerken bij het City-pastoraat of doop-, vormsel- & huwelijksvoorbereiding, maar ook bestuursvergaderingen en vele mooie ontmoetingen en bijzondere gesprekken hebben van deze zomerstage een indrukwekkend en zeer leerzaam proces gemaakt.

Ik vond het mooi en ben er dankbaar voor dat ik door zovelen van u in de parochie zo open ben ontvangen. Dat doet een mens écht goed en ik voelde me ook erg thuis in de gemeenschap. Ik hoop zeker terug te komen naar Enschede en draag velen van u, ondanks dat ik er maar twee korte weken heb mogen vertoeven, een warm hart toe. Iedereen wil ik hartelijk bedanken en graag tot ziens in Enschede e.o.!

Vriendelijke groeten en in Christus met u verbonden,

Johan Rutgers

Priesterstudent aartsbisdom Utrecht

De Gerarduskalender 2014.

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!” Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven



aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet:

www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 6,50

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtstraat 47, 7523 BG Enschede, telefoon: 053-4358337.

In memoriam Annie Reuvers

Op **27 juli 2013** overleed in de leeftijd van 97 jaar Annie Reuvers. Haar uitvaartdienst was op 31 juli 2013 in de H. Jacobuskerk. Hierna vond de crematieplechtigheid plaats in Usselo.

“In paradisum deducant te Angeli”.

Deze woorden heeft Annie zelf uitgezocht voor haar rouwkaart. Daarom mogen we aannemen, dat deze woorden passen bij haar geloof. Zij geloofde, dat – wat het leven haar (en anderen) ook brengen zou, zij eens bij God zou mogen thuiskomen. Dit geloof heeft haar vergezeld op heel haar weg door het leven. Zij was veel onderweg. Op vele momenten van de dag, maar ook bij nacht en ontij en voor dag en dauw ging zij op pad, als zich ergens nieuw leven aandiende. Zo was zij van 1943 tot 1978 werkzaam als *verloskundige*. Hierop was zij trots. Daarom wilde zij

ook, dat haar beroep vermeld zou staan op haar rouwkaart. Want haar werk als verloskundige was de vervulling van leven. Je zou zelfs kunnen spreken van een soort ‘roeping’. In heel wat gezinnen kwam zij, als zich een naderende geboorte aankondigde. Natuurlijk was zij blij met het nieuwe leven, dat zij ter wereld mocht helpen komen. Maar voor haar was haar werk als verloskundige niet altijd een roze wolk. In de grote gezinnen, waarin zij kwam, zag zij ook de armoede. Er moest weer een mond gevoed worden! Hierover dacht zij zeker na. Toch was zij blij, met wat zij voor mensen mocht betekenen.

Ook de band met haar familie vond Annie heel belangrijk. Zij hield van gezelligheid en samen eten. Verder had zij een grote devotie tot Maria. We bidden, dat Gods engelen – op voorspraak van Maria – haar op handen mogen dragen naar God’s hemels Vaderhuis.

Pastoor André Monnikhof

In memoriam Theo de Rooij

Op **30 juli 2013** overleed in de leeftijd van 79 jaar Theo de Rooij. Voor hem was de uitvaartdienst op 5 augustus 2013 in de H. Jacobuskerk. Hierna volgde zijn begrafenis op de N.H. begraafplaats te Usselo.

Waardig en innemend, kritisch maar geestig, een wijs baken.

Zo zullen zijn vrouw Adelheid en zijn kinderen en kleinkinderen hem blijven herinneren.

Met pijn in ons hart namen wij afscheid van hem. Het heengaan van Theo kwam niet onverwachts. Maar



toch doet het pijn, als je een geliefde mens, van wie je zielsveel houdt, uit handen moet geven. De tranen van verdriet, die wij voelen om zijn heengaan, zijn ook tranen van ontroering. We zijn oprecht dankbaar, voor wat hij voor zijn dierbaren en voor velen mocht betekenen.

In de uitvaartdienst stonden we – op verzoek van de familie – onder meer stil bij Franciscus van Assisië. De barmhartigheid en eenvoud, die het leven van Franciscus kenmerkten, behoorden ook tot de drijfveren van Theo. Voor alles was er in zijn leven een tijd. Hij had tijd en aandacht voor zijn gezin. Hij nam alle tijd voor hen, aan wie hij ambtshalve, als notaris, dienstbaar mocht zijn. Maar er was ook tijd voor een potje bridge, samen met zijn vrienden. Zijn doopnaam *Theodorus* betekent “*Godsgeschenk*”. Zijn leven was een geschenk aan ons en allen, met wie hij verbonden mocht zijn. Waarvan akte! Wij bidden, dat hij nu – op voorspraak van Jozef en Maria – samen met Franciscus en de arme Lazarus mag delen in Gods eeuwige liefde.

Pastoor André Monninkhof

Gebed

Wij staan in het licht
Dat door U is ontstoken.

Geef o God,
Dat het uitstraalt
In verhelderende woorden,
In verwarmende daden,
Want U bent voor allen
Een heilzame God.

Rituelen/symbolen

De mens:

Levend een leven vol verandering en emoties.

Levend met vreugde en schuld.

Met een rotsvast geloof?

Geloof, ruimte biedend aan de mens-zijn zoals de Schepper bedoeld heeft.

Mens-zijn op de grens van mogelijk en onmogelijk.

Gelovend dat het Rijk van God er ondanks de schijn van het tegendeel toch eens zal komen.

Maar ook: getekend door het leven.

In twijfel en zekerheid,
gezondheid en ziekte.

Geen ‘vormvaste’ mens.

Schrammen, scheuren en butsen zoals deze steen.

Niet zo gemakkelijk klein te krijgen.

Geslepen wordend als diamant.

Tijdens het slijpen verschijnen facetten, schitterend in het licht.

Ook de toekomst kan fonkelend blijken te zijn.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-Eind juni ontvingen wij het bericht dat Ria Ueffing na een kort ziekbed is overleden. Ria heeft veel betekend voor onze geloofsgemeenschap. We hebben Ria gekend als een warmhartig en zeer betrokken parochiaan. Wij wensen haar familie veel sterkte en hopen dat de vele goede herinneringen aan Ria een troost voor hen zullen zijn.

-De vakanties zijn weer achter de rug. Wij hopen dat iedereen uitgerust is en vol goede moed de draad weer opgepakt heeft. Om volgezogen met



ideeën en inspiratie verder te bouwen aan katholiek Enschede. Persoonlijk ben ik in de gelegenheid geweest om de aan u beloofde kaarsjes op te steken in de Sint Pieter in Rome.

-**We zijn** begonnen met de woensdagochtend vieringen om 9.30 uur. Het zijn korte, goed verzorgde vieringen. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie in het parochiecentrum.

-**Het parochie bestuur** nodigt ons uit om op donderdag 9 oktober om 19.30 uur in het parochiecentrum bij elkaar te komen. Er zal worden gesproken over de vele gevolgen die het voorgenomen besluit heeft voor de locaties waaronder St.Joseph locatie. Alle vrijwilligers en alle andere belangstellende parochianen van onze locatie zijn van harte welkom. Het bestuur zal proberen vragen die inmiddels zijn gerezen naar vermogen te beantwoorden. Bij het vaststellen van toekomstig beleid zullen de gemaakte opmerkingen worden meegenomen.

NOTEER 9 OKTOBER IN UW AGENDA.

UW INBRENG IS VAN BELANG.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatie-raad,

Jos Marsman, 053-4355320,
jos.marsman1@kpnmail.nl

In memoriam Dick de Graaf

Op **25 juli 2013** overleed – voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken – in de leeftijd van 71 jaar Dick de Graaf. De uitvaartviering voor hem was op 31 juli 2013 in de Sint Josephkerk. Hierna volgde zijn begrafenis op de Oosterbegraafplaats.

Het voelt zo oneerlijk, als je de ene ziekte overwonnen hebt, maar toch het ene na het andere falen begint. Zo was het ook voor Dick de Graaf, voor zijn vrouw Anny, voor dochter Monica, schoonzoon Lodi en kleinzoon Connor. Dick deed er alles aan om bij zijn geliefden en bij ons te blijven. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Dit neemt niet weg, dat zijn naasten ook mooie herinneringen bewaren aan alles, dat ze met hem mochten delen. Zijn vrouw Anny denkt dankbaar terug aan hun huwelijk en aan de geboorte van dochter Monica. Dochter Monica vertelde over de goede band, die zij met haar vader had: *“We hebben dezelfde interesses. We hielden allebei van de Dire Straits en van de Beatles. Samen gingen we naar dezelfde concerten”*. Kleinzoon Connor kreeg van zijn opa zijn oude filmcamera. Volgens ons gaat hij met die filmcamera net zulke mooie filmpjes maken als opa van hen allen maakte. Dick stond altijd klaar voor zijn gezin en voor anderen. Daarom ook lasen we in de uitvaartdienst het evangelie van de *Barmhartige Samaritaan*. Vanuit gelovig oogpunt mogen we zeggen, dat hij de naaste is geweest van velen, die hij in zijn leven geholpen heeft. Wij willen



bidden, dat Dick nu een “*Ticket to heaven*” heeft ontvangen en dat hij bij de goede God mag zijn thuisgekomen. Voor Anny, Monica, Lodi en Connor bidden we, dat zij *Brothers in arms* mogen zijn, dat zij elkaar zullen helpen en tot steun zullen zijn.

Pastoor André Monninkhof

In memoriam Ton Leushuis

Op **2 augustus 2013** overleed in de leeftijd van 71 jaar Ton Leushuis. Voor hem was de uitvaartmis op donderdag 8 augustus 2013 in de Sint Josephkerk. Hierna begeleidden zijn naasten hem naar het crematorium.

Intens verdrietig omdat wij hem moeten missen, mar ook dankbaar voor alle liefde en zorg, waarmee hij hen en vele anderen omringde, namen wij met zijn vrouw Riky, dochter Sylvia, schoonzoon Jan en de beide kleinkinderen Jordi en Jeroen afscheid van haar man, hun vader en opi Ton Leushuis.

Samen waren zij een hecht team. Toen een ernstige ziekte zich openbaarde, werd het nacht. Maar toch waren zij er voor elkaar. Ook in deze moeilijke omstandigheden vormden zij één hechte kring. Samen met Ton droegen zij het Kruis, dat op hun weg was gekomen.

Vanzelfsprekend willen we ook de mooie dagen niet vergeten. *Herinner mij niet in sombere dagen; herinner mij in de stralende zon; herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon, zo staat er op de rouwkaart. Samen met*

Riky gooide Ton de netten uit. Gaandeweg vulden deze netten zich met het geluk, dat hen ten deel viel. De geboorte van dochter Sylvia was de bekroning van hun huwelijk. De komst van schoonzoon Jan was niet alleen een ‘lot uit de loterij’, maar gelijk ook de hoofdprijs; en de geboorte van de beide kleinzoons Jordi en Jeroen was een geschenk uit de hemel.

We willen bidden, dat de teamspirit, het maatjesgevoel en de vriendschap, die zijn vrouw, dochter, schoonzoon en de beide kleinzoons samen met Ton hebben mogen beleven, hen de kracht kan geven om samen bergen te verzetten. Opi is naar de hemel, maar hij zal er altijd bij zijn, dat geloven wij. Daarom bidden wij, dat zijn dierbaren zijn geest samen van wal zullen blijven steken en de netten zullen blijven uitgooien. Dat zal 100 procent passend zijn.

Pastoor André Monninkhof

SAM's Kledingactie

Op zaterdag 5 oktober vindt weer de jaarlijkse kledingactie plaats.

U kunt u kleding inleveren tussen 10.00 uur en 12.00 uur aan de Nieuwe Schoolweg 2.

| |
|--|
| <p><i>Het leven is als zeilen Ook met tegenwind kun je vooruit komen</i></p> |
|--|



Restauratie Nieuwsflits



De restauratie van de kerk verloopt grotendeels correct volgens het draaiboek. Maar er blijven zaken liggen. Blijf ons steunen zodat de kerk weer kan schitteren in volle glorie.

Ons banknummer is 66 51 97 977 t.n.v. Stichting Behoud St. Joseph te Enschede.

Religieus erfgoed 1: Sint Catharinahuis



St. Catharina van Siennä
Tegenover de kunstbunker aan de Singel staat een interessante naam op een gevel:

St. Catharinahuis. Dat moet natuurlijk voluit zijn Zusterhuis Dominicanessen St. Catharina. Ooit woonde daar de

directeur van de spinnerij Roombeek. Bouwjaar 1925. Het is gebouwd door de architect Ahazuerus Hendrikus Wegerif. Via zijn lidmaatschap van Architectura et Amicitia kende deze bouwmeester Jos. Th. J. Cuypers (Bouwmeester van onze Sint Josephkerk) en K. Bazal (bouwmeester Synagoge Enschede), want zij zaten in de redactie van dit genootschap. Hij was gedreven bestuurslid van de Haagse Kunstkring.

John Schiffel

Religieus erfgoed 2: De politiek

De politiek van onze stad heeft de intentie om religieus erfgoed hoog op de agenda te zetten. Wij zullen dat nauwgezet volgen. Waarbij wij in deze alle partijprogramma's door zullen lezen m.b.t. de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het historisch besef om behoud van het religieus erfgoed is meer als belangrijk voor nu en de komende generaties.

John Schiffel

Huis der Democratie

Toen het Huis der Democratie rond 1933 volledig was afgebouwd, de architect was Ir. Friedhoff, heeft men ook een stadsplattegrond op de



entreemuur aangebracht. Deze wandschildering is heel bijzonder want onze niet meer bestaande school, nu parochiecentrum, staat mooi ingekleurd maar vooral de Sint Joseph, we kunnen dus zeggen dat de St. Joseph altijd een stevige *landmark* was én is in een dynamische stad.

Oh by the way, het beeld van Friedhoff in het Huis is gemaakt door de toenmalige stadsbeeldhouwer Gooitsen de Jong.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage:

SNS-bank 91 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de laatste
zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Franciscus van Assisi

Wie was hij? Hoe leefde hij?

Hoe dacht hij? Waarom heeft onze
paus juist de naam Franciscus
gekozen?

Op deze vragen kunnen we antwoord
krijgen door samen te kijken naar een
film over zijn leven.

We willen u daarom uitnodigen voor
een leuke filmavond over Franciscus.



Op 4 oktober, diierendag, vanaf 19.30 uur.

We hopen dat veel mensen net zo belangstellend zijn als wij.

*Namens de Pastoraatgroep,
Erna Perik*

Van de locatieraad

Graag delen wij u mede dat we sinds deze maand een nieuw lid voor de Locatieraad hebben, namelijk de heer Henny Pahlplatz. Henny is al menig jaar actief in de locatie, voorheen voor de Goede Herder en de laatste jaren voor de Ariënsgedachtenis.

Nu zijn we met 2 dames en 2 heren; Jaqueline Pastoor, Laurette Heetbrink, Henk Achterbosch en Henny Pahlplatz. Als bestuursgedelegeerde zit Trees Schaap bij de vergaderingen, en ook Anny Prieshof is erbij om te adviseren over de verschillende werkzaamheden binnen de locatie.

We zijn nu enige keren bij elkaar geweest en in september gaan we met frisse moed aan de slag na de zomervakantie. Elke maand vergaderen we.

Laurette Heetbrink, locatieraad

Ik geef de pen door aan.....



Ik heb de pen gekregen van Henk Achterbosch.

Ik zal mijzelf voorstellen. Ik

ben in Ghana geboren in een gezin van 5 kinderen. Mijn vader is emeritus hoogleraar in landbouw aan de 'University of Ghana' en mijn

moeder werkte als verpleegster en verloskundige.

Ik begon kleuterschool in Australië en keerde terug naar Ghana toen ik 6 jaar was. De rest van mijn basis en voortgezet onderwijs heb ik in Ghana gevolgd. Vervolgens heb ik in Australië Pharmacie gestudeerd en gewerkt als apotheker. In Australië heb ik mijn echtgenoot, Carlo ontmoet die daar stage liep. In 1995 ben ik naar Nederland gekomen. Hier zijn onze 2 zonen James (15) en Matthew (11) geboren.

Kijkend naar mijn opgroeiende kinderen denk ik met veel plezier terug aan mijn eigen jeugd. Ik vond school heel erg leuk en had geweldige leraren. Bij ons thuis was zondagsschool en kerk belangrijk. Mijn vader is Methodist en mijn moeder Anglicaans en we gingen naar een oecumenische kerk. Bij zondagsschool leerden we Bijbelse verhalen kennen, liedjes en gebeden. Het hoogtepunt van elke jaar was de uitvoering van het kerstspel. Voor kinderen vanaf 12 jaar hadden we een jongerengroep. We kwamen elke zondagmiddag samen en hadden veel activiteiten. We bespraken altijd de preek en iedereen mocht zeggen wat hij of zij belangrijk vond. Andere activiteiten waren samen bidden, zingen en Bijbel studie. We hadden veel discussies begeleid door de pastor over morele kwesties en probeerden in de Bijbel antwoorden te vinden. Daarnaast gingen we op excursies, keken samen films die stof tot nadenken en discussies gaven. Een keer per jaar mochten wij als jongeren de kerkdienst plannen – het thema, de lezingen, de liederen etc.



Ik vind het jammer dat er niet iets soortgelijks voor de jeugd in onze kerk is.

Drie jaar geleden heb ik mijn Master opleiding aan de Universiteit Utrecht afgerond in farmaceutische wetenschappen (ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen). Ik heb interesse in kruiden en hun medische toepassingen. Ook tuinieren, bakken, en vanwege mijn kinderen voetbal en atletiek kijken zijn mijn hobby's.

Mijn zonen zijn misdienaars, en ik ben poetsengel en bezorg Pelgrim in een deel van het Hogeland.

Ik geef de pen door aan

Iet Aellerinck-Spekking

Evelyn Keuben-Doku

Gedoopt

Op zondag **21 juli** werd gedoopt: Saar Berteler, dochter van Dennis Berteler en Daniëlle Boone. Zusje van Bram en Guus.

Wij wensen dat zij in de wereld altijd een lichtje van vrede mag zijn

Overleden

† Op **9 juli** 2013 overleed in de leeftijd van 93 jaar de heer **Henny Prein**. Voor hem was de uitvaartdienst op 16 juli 2013 in de Ariënsge-dachteniskerk. Hierna was zijn begrafenis op de Westerbegraafplaats. In het geloof dat wat sterft, ook mag bloeien, namen we afscheid van Henny Prein. Zijn familie herkende zich in deze woorden, die niet alleen verwijzen naar sterven, maar ook naar verrijzenis. Zij hoopt, dat wat vader

heeft voorgeleefd, ook mag voortleven in hen.

De leegte en het gemis vanwege het sterven van Henny voelen pijnlijk. Toch bewaart de familie ook mooie herinneringen aan zijn leven. Aan de keukentafel spraken we met elkaar over het hechte en warme gezinsleven, dat hij zo belangrijk vond. Ook zijn passie voor het schaken, die hij deelde met zoon Edwin, zijn liefhebberij voor het houden van dieren en zijn betrokkenheid bij de vv. “Vogido” passeerden de revue. Ook vertelde zijn familie, hoe hij genoot van zijn werk als marktkoopman. Met zijn kraam met textiel stond hij op vele markten in Twente en de wijde omtrek. Voor hem was het een mooie, vrije baan; waarvan hij zelf de regie in handen kon houden. Tot voor kort reed hij zelf nog auto, fietste hij nog en haalde hij zelf de boodschappen. Een nare ziekte echter ondermijnde zijn gezondheid.

Wat sterft, mag tot bloei komen. We hopen, dat deze zegen op de familie mag neerdalen, telkens wanneer zij aan Henny terugdenkt. Wij wensen de familie heel veel kracht, troost en sterkte.

† Op **9 augustus** 2013 overleed in de leeftijd van 89 jaar – na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken – **Marietje Prein-Thoma**. Haar uitvaartmis was op 16 augustus 2013 in de Ariënsge-dachteniskerk. Hierna begroeven we haar bij haar lieve man Henny Prein op de Westerbegraafplaats.

Haar heengaan komt voor haar beide zoons en schoondochter als een schok. Het voelt heel onwezenlijk als je – nauwelijks een maand na het



sterven van je vader en schoonvader Henny Prein nu ook je moeder en schoonmoeder uit handen moet geven. “*Je moet niet om mij treuren*”, zei ze zelf. Voor haar is de dood misschien een verlossing. Maar voor haar dierbaren, die achterblijven, is het verlies van beide ouders in zo’n korte tijd een verschrikkelijke ervaring. Hun verdriet is dan ook intens.

Te midden van al het verdriet vroegen we ons ook af, wat de betekenis was van haar leven. We stonden stil bij de vraag: “*Wat maakte moeder zo bijzonder? Wat maakte haar tot moeder?*” Onze conclusie was: we vinden slechts één antwoord: GOD. Want wie anders is geborgenheid, beschermende bezorgdheid, rotsvast geloof, grenzeloze barmhartigheid en luisterend oor? Deze liefde van God is aan Marietje geopenbaard, en die heeft zij op haar beurt in haar leven weer doorgegeven. Dat zij nu met al haar en onze dierbaren mag delen in Gods eeuwige liefde.

Pastoor André Monninkhof

† Op **15 juli 2013** overleed – na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken – in de leeftijd van 80 jaar **Truus Evertzen**. Voor haar was de uitvaartdienst op 19 juli 2013 in de Ariënsgedachteniskerk. Hierna volgde haar begrafenis op de Westerbegraafplaats.

Op haar rouwkaart staat: “*Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt; als veel je wordt ontnomen; als je moet toestaan dat een ander je verzorgt; leven niet meer leven is; dan komt de tijd; dat het einde goed is*”.

Op zondagmiddag waren we samen in

de Cypressenhof. We stonden rondom haar bed voor het Sacrament van de Zieken. Samen baden we de gebeden, die haar zo vertrouwd waren. We zagen haar lippen bewegen. Misschien hoorde ze ons wel, wie zal het zeggen? We voelden pijn, verdriet, maar ook ontroering. We voelden ook dankbaarheid om haar leven. De cirkel van haar leven was rond.

Truus was iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Jarenlang werkte ze in het ziekenhuis. Samen met haar collega’s – aan wie leiding gaf – zorgde zij ervoor, dat alle patiënten in het ziekenhuis op tijd werden voorzien van schone lakens en dat ook het andere linnengoed tip top voor elkaar was. Ook zette zij zich in voor haar familie. Met veel liefde zorgde zij voor haar vader en voor haar zus Nolly. Vele jaren woonden ze samen in het ouderlijk huis. Ze vonden bij elkaar veiligheid en beschutting. Ook de gezamenlijke vakanties met haar zussen Miny en Nolly zullen in onze herinnering blijven voortleven.

Dat zij ruste in vrede.

Pastoor André Monninkhof

† Op **1 augustus 2013** is overleden **Therry Beckers-Gasthuis**, weduwe van **Willie Beckers**.

Sinds enkele jaren woonde zij zelfstandig in het appartementencomplex van het Ariënszorgcomplex aan de Dr. Coppersstraat te Enschede.

Als oud parochiaan van de Ariënsgedachteniskerk was de uitvaartdienst vanuit onze kerk op 8 augustus, waarna de begrafenis plaatsvond op de Oosterbegraafplaats aan de Noordemarkerrondweg bij haar in 2007



overleden man Willie.

Door haar ziekte was zij al vele jaren rolstoel gebonden, en moest daardoor zonder hem verder met haar handicap. Meeleven ontving zij van haar zoon Laurens, zussen, broers en verdere familie. Ondanks dat zij niet meer mee kon zingen in het koor van de kerk, had zij nog steeds een goede band met de leden van het koor. Ze had de taak op zich genomen om alle leden van het koor (en dat al jaren achtereen) een ieder lid te bellen als er weer een uitvaartviering of huwelijk was waarbij het zangkoor aanwezig moest zijn.

Na een zeer kort verblijf in het ziekenhuis is zij na voorzien te zijn van de ziekenzalving overleden.

Therry wij danken jou voor al het goede in je leven, dat je geborgen mag zijn bij God op wie jij altijd bent blijven vertrouwen. En dat je nu de eeuwige rust mag vinden.

Leo Gasthuis

† Op **1 augustus 2013** is overleden Harry Meijerink. Hij werd op 27 juni 1947 geboren in St. Isidorushoeve op de boerderij waar hij pas zo'n 60 jaar later weg zou gaan. Als boer in hart en nieren genoot Harry van het buitenleven, de natuur en de dieren, thuis en op Texel waar hij tot het laatst toe nog enkele dagen doorbracht. Nadat Harry zijn boerderij verkocht had en in 2007 in Enschede kwam wonen, richtte hij dan ook zijn tuin in tot een groene oase in de stad. Helaas mocht hij hier niet lang van genieten. Na een ernstige ziekte is Harry op 1 augustus 2013 thuis in de Oosterstraat te Enschede in alle rust overleden, omgeven door hen die hem

dierbaar waren. Op zijn bidprentje stond geschreven "jouw liefde was onze liefde, jouw vreugde onze vreugde, jouw pijn en verdriet brachten ons in tranen, jouw vechtlust en humor maakte ons allen sterk". Op verzoek van Harry heeft zijn afscheid in besloten kring plaats gevonden op 7 augustus 2013.

Pastor Ingrid Schraven

Het Politiekoor Twente

Zaterdag **12 oktober** zal het Politiekoor Twente een concert verzorgen in de AriënsGEDachteniskerk. In dat weekend vindt er een uitwisseling plaats met het Politiekoor van Bochum. Twee mannenkoren die een wisselend programma zullen brengen. Het koor van Bochum is een koor van ongeveer 40 zangers en zij zingen vooral Duitse traditionele nummers, maar schuwen ook het internationale genre niet. Het Politiekoor Twente, onder leiding van Henk Kleinmeijer, heeft een eigen combo en samen zijn ze juist bekend om de diversiteit van nummers.

Graag nodigen wij u uit om deze avond aanwezig te zijn en te genieten van het afwisselende programma van beide koren. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, de entree bedraagt € 5,- en het concert begint om 19.30 uur.

Sam's kledingactie

Zaterdag **5 oktober** tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u kleding, schoeisel en huishoudtextiel brengen bij de AriënsGEDachteniskerk.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskerk.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskerk)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Diaconie St. Paulus

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk
om de H. mis bij te wonen. Heeft u
hulp nodig voor kleine reparaties in
en om het huis. Wilt u bezoek aan
huis voor een praatje of een serieus
gesprek. Bij ziekte of opname in het
ziekenhuis. Neemt u gerust contact op
met het secretariaat, u kunt ook
langskomen op het spreekuur.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.



VOLWASSEN CATECHESE

Op dinsdag 15 oktober is er weer bijbelgroep in de JP zaal om 19.30 uur.

Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

NIEUWS PASTORAATGROEP

Wo-Co-dienst

Op zondag 15 september is er een Wo-Co viering om 9.30 uur in de St. Pauluskerk. Er is ook een H. mis in de St. Jacobuskerk om 9.30 uur

Kleding inzameling

Kledinginzameling Mensen in Nood zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 12.00 uur bij de Parochiezaal.

Gemeenschappelijke viering

Op zondag 13 oktober is er een gemeenschappelijke viering om 11.00 uur samen met de Poolse Katholieke Gemeenschap en de Ariens Katholieke Studenten.

KRONIEK

Gedoopt 7 juli jl.

Julian Lucas: Zoon van Nicky ten Cate en Leonie Meulenbroek.



Overleden 18 juli:
Truus Werger, 73 jaar
Wonende Albert
Meijerinkstraat 27

Uitvaart dinsdag 23 juli vanuit onze kerk.



NIEUWS LOCATIERAAD

Op woensdag 25 september om **19.30 uur aan de Nieuwe Schoolweg 2**, zal het pastoresteam en het parochiebestuur in gesprek gaan met de locatie-raad en de pastoraatgroep van de locatie H. Paulus. Er zal tijdens het gesprek dieper ingegaan op de achtergronden van en motieven voor het genomen besluit en de gevolgen voor de locatie H. Paulus.

Er wordt gekeken naar de uitvoering van het besluit en de gevolgen, waarbij een belangrijk gespreksonderwerp blijft hoe we toch veel van het goede kunnen behouden. Belangstellende parochianen die ook naar de bijeenkomst willen kunnen zich melden bij het locatie secretariaat van de H. Paulus.

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de St. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal. Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06 – 16018086.



KINDERCATECHESE - GEZIN

Hallo jongens en meisjes,
Het is al weer vakantie geweest! We
hopen dat jullie een fijne vakantie
hebben gehad.

Op zondag 22 september en 6 oktober
is er weer **kinderwoorddienst**.

Impressie van de **1^e H. communie**
zondag 2 juni j.l.



Gebedsgroep Enschede

Wilt u samen met
ons bidden (we
bidden naast
roepingen ook voor
de diaconale noden
in Enschede) dan
bent u altijd van
harte welkom in de



St. Pauluskapel, deze is iedere dag
open van 18.30 – 19.30 uur. Het
Allerheiligste is dan uitgesteld.

Naast de Stille Aanbidding zijn er
ook andere liturgische vieringen door
het jaar. (O.a. Marialof, H. Hart
verering op 1^e vrijdag van de maand,
Noveengebed, Wittedonderdag - en
Sacramentsdag Wake, Biechtgelegen-
heid i.g.v. er een priester aanwezig is)
Wilt u meer weten, kom gerust eens
langs of mail naar:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

In de maand oktober iedere dins-
dagavond om 19.00 uur Marialof!!





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@ziggo.nl

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► **K o p i j:**

Kopij inleveren **vóór do. 19 sept.**

(Periode: 13 okt. t/m 17 nov. 2013)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand met
volkszang 18.30 uur.

M A R I A-

T E N H E M E L O P N E M I N G.

Een onverwacht grote opkomst met
als gevolg: boekjes tekort.

Enerzijds vervelend maar toch weer
hoopvol dat er nog veel mensen het
hoogfeest van Maria-Tenhemelopne-
ming willen meemaken.

Het was een feestelijke bijeenkomst
met Eucharistie, bloemen en zang van
het 'Gemengd Koor'.

Na de viering was er koffie en elkaar
ontmoeten in het parochiecentrum.
Allemaal prima verzorgd! Goed zo!

P G

GEWOON OP ZONDAGMORGEN

Activiteiten *derde* zondag v. d. maand

Periode: Het programma is voor de
eerste twee maanden, de rest komt
nog wel.

Waar? Vanuit het parochiecentrum
Deurningerstraat 212.

Voor wie? Voor kinderen en ouders
(en anderen).

Een nieuw seizoen.

Het was de grote kerkhervormer
Maarten Luther die zei: "Als morgen
de wereld vergaat, plant ik vandaag
een eikenboompje."

Nu de katholieke kerken in Enschede
voor ingrijpende veranderingen staan,
is het belangrijk dat we aanpakken en
niet bij de pakken neerzitten.

Daarom nu vast het programma voor
de komende periode:



Bijbelcursussen

1. Op woensdagmorgen van 9.30-11.00 uur en wel op wo. 18 sept. - 2 okt. - 16 okt. - 30 okt. het zal gaan over het boek **Genesis** het Bijbelboek over de eerste mensen en kijken naar de ontroerende Afrikaanse film **'Genesis'**.

2. Op dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur een Bijbelse benadering in **'Geloven nu'**.

3. **'Gewoon op zondagmorgen'** op de derde zondagmorgen van de maand.

Op 15 sept.: **De joodse feestdagen**, zo mogelijk in de Synagoge.

De joodse jaartelling is anders dan die van ons. Het joodse Nieuwjaar, met feestdagen als Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest e.a. worden aan het begin van de herfst gevierd.

4. **De eerste en tweede lezing en het Evangelie van de zondag.**

Achter in de kerk liggen de lezingen van de maand uitgetikt.

Opgeven kunt u zich bij Jos Vermeulen, tel. 433 53 75

OVERLEDEN

Op 5 juli is overleden:

Johan Oude Wesselink echtgenoot van Truus Huiting

Niet alles is voorbij, je blijft bij ons door wat je was en wat je zei.

Zo staat er op het gedachtenisplaatje. In een indrukwekkende uitvaartviering waarin het Gemengd Koor, voltallig aanwezig was, is Johan uitgeleide gedaan.



Op het einde van de viering sprak Riet Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor: Beste Johan

Een trouw lid van ons koor is overleden.

Afgelopen vrijdag kreeg ik te horen, dat Johan was overleden. Ik had net een dag daarvoor aan de leden verteld, dat het niet goed ging met zijn gezondheid.

Johan, je hebt het laatste jaar veel te verwerken gehad, terwijl je zelf niet helemaal gezond was. Je had veel pijn i.v.m. jicht. Je hart was heel zwak en je nieren werkten niet goed meer. Vrij recent waren er problemen met je zoon Gerard, die tijdens een fietstocht met vrienden, ernstige moeilijkheden kreeg met de gezondheid. Het zag er niet goed uit, maar gelukkig is alles weer goed gekomen.

Vorig jaar was je 50 jaar bij het koor en kreeg je de onderscheiding opgespeld door je vrouw tijdens het feest van Cecilia; je was zeer trots en je vrouw kreeg een mooie bos bloemen.

Als er repetitie was van het koor, hadden we even pauze, maar de laatste tijd dronk je de koffie niet gezamenlijk met de leden; je ging dan de weg over om even thuis koffie te drinken bij je vrouw. Daarna kwam je dan weer verder mee repeteren.

Johan, we zullen je missen, je had een goede basstem en je was musicaal.

We zijn dankbaar, dat we je hebben mogen leren kennen en dat we samen in dit koor met je hebben mogen praten, maar vooral met je hebben mogen zingen. We wensen veel sterkte toe aan mevr. Oude Wesselink, kinderen, klein-kinderen en familie.



Deze bloemen, die op de lege stoel van Johan hebben gelegen, leg ik nu bij de andere bloemen als afscheid namens het hele koor.

Johan bedankt.

Zijn uitvaart was op 10 juli 2013

Op 8 juli is overleden:

Hanne de Bruijn-Sluijmer

Tijdens een zeilvakantie in Friesland heeft Hanne Benno leren kennen. Na 5 jaar verkering traden ze op 14 september 1954 in het huwelijk waaruit 5 kinderen werden geboren.



Met al haar kracht, naar plicht en geweten, heeft

Hanne zich ingezet voor haar gezin.

Ze was trots op haar kinderen en kleinkinderen.

In maart 2000 kwam er met het overlijden van Benno een eind aan een periode met veel zorg.

Het gemis is nooit weg gegaan maar volgens haar motto "schouders eronder en doorgaan" pakte ze de draad weer op.

Haar niet aflatende wil om alles zelfstandig te doen, vooral anderen niet tot last te zijn, maakte het soms moeilijk om voor haar te zorgen.

Uiteindelijk heeft een spierziekte haar mobiliteit de laatste jaren snel achteruit doen gaan, echter haar scherpe geest mocht ze tot het laatst behouden.

Haar uitvaart was op 12 juli 2013.

Op 12 juli is overleden:

Henk Lenfert, weduwnaar van Aly Lenfert-ten Barge

Als leven niet meer gaat zoals je hoopt, als veel je wordt ontnomen, dan komt de tijd dat het einde goed is.



Op 12 juli 2013 is pa, in het bijzijn van zijn zonen, rustig en tevreden heengegaan. Hij kijkt terug op een goed leven. Zijn geweldige vrouw,

onze moeder en oma, heeft hem veel warmte en liefde gegeven, een warm en hecht gezin, was de rode draad in het leven van pa.

In 53 jaar huwelijk heeft hij lief en leed met Aly gedeeld, een prachtig voorbeeld voor ons. Het overlijden van zijn vrouw heeft hem diep geraakt. Hij pakte zo goed als hij kon de draad weer op, hij leerde weer genieten van het fietsen door zijn mooie Twente en bleef trouw bezoeken brengen aan familie en vrienden. Tot op het laatste moment heeft hij kracht geput uit zijn verbondenheid met zijn gezin.

Zijn credo "ieder mens is uniek" gaf ons de ruimte ons op eigen wijze te ontwikkelen, wij voelden ons altijd door hem gesteund.

Pa's grootste wens is vervuld, hij is terug bij Aly.

Zijn uitvaart was op 17 juli 2013



Op 25 juli is overleden:

Marja Kloosterman

Optimistisch tot het laatste, niet moeijlijk maken voor je naasten.

Gesloopt van al je krachten, bleef je op een betere dag wachten.

Altijd een lach, een enorm gevoel voor humor, ook al was er pijn en verdriet, klagen nee dat deed je niet. Je streed vol moed en kracht.

Lieve mama rust nu maar zacht.

Zo staat te lezen op het gedachtenisprentje.



Haar uitvaart was op 30 juli 2013

**MARINUS GREULIKER
ONDERSCHIEDEN**

Ook in zijn laatste viering als lector was Marinus Greuliker, als altijd 'keurig in het pak'.

Marinus, onlangs 75 jaar geworden, had de slotviering van het seizoen gekozen als zijn afscheid van zijn activiteiten in de Mariakerk.



Op het einde van de viering, die door nogal veel parochianen werd bezocht, zette Pastor Carla Berbée, Marinus terecht in het zonnetje. Zij prees hem voor zijn trouw, zijn bereidheid en zijn creativiteit in tal van vieringen. Maar ook in de diaconie en vooral ook in de welkomstgroep voor nieuwe parochianen, had Marinus altijd zijn beste beentje voor gezet. Marinus werd alom geprezen voor

zijn betrokkenheid in tal van activiteiten.

Voor al deze verdiensten in de Maria / H.Geest-locatie kreeg Marinus uit handen van Pastor Carla Berbée de Willibrordpenning uitgereikt en werd een draagspeld door Elly Vije op zijn revers gespeld.

Met een grote bos bloemen en drie dikke kussen van pastor Carla, was Marinus de gelukkigste man van dat moment. De overigens welbespraakte Marinus, stamelde een dankwoord met begrijpelijke kleurtjes op zijn wang.

De Willibrordpenning is een onderscheiding die wordt gegeven door het bisdom voor: 'Verdiensten voor kerk en maatschappij'.

Na de viering was er feest in de zonovergoten tuin vanwege einde seizoen en kon eenieder de Willibrordpenning 'van dichtbij' bewonderen. Marinus van harte proficiat!

P G

Op zaterdag 5 oktober 2013 tussen 10 en 12 uur vindt in Maria-/H.Geest locatie de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:

Mariakerk Deurningerstraat 212.

Gedoopt

Op zondag 28 juli 2013 vierden we de doop van:

Norah, dochter van de fam. de Wals-Hulstein. *Dat zij onder de goede zorgen van haar ouders moge opgroeien tot een gelukkig mens.*



St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Van de Locatieraad en pastoraatgroep

Beste mensen,

Voor de vakantie zijn we geïnformeerd over de kerksluiting in Enschede. Daarmee is ook ons kerkgebouw aangewezen om gesloten te worden.

Volgens de procedure wordt er een hoorzitting gehouden, voor onze locatie zal dat zijn op 2 oktober. U krijgt daar de gelegenheid om iets te zeggen over de motivering van het besluit of om relevante informatie te geven die niet is meegewogen in het besluit.

De locatieraad en de pastoraatgroep zal vertegenwoordigd zijn, maar de hoorzittingen zijn toegankelijk voor alle belangstellende parochianen.

Als u hier bij aanwezig wilt zijn en nadere informatie wilt, kunt u zich melden bij Lisette Janssen of Tiny Hannink, Stjanmichael@live.nl

Namens de locatieraad en de pastoraatgroep, Tiny Hannink

Bijbelgroep: met Christus op reis... ?!

Wij reizen graag, ver weg of in eigen land. In de eerste eeuw was dat wel anders. Niet enkel voor hun plezier gingen mensen op pad, maar gedreven door inspiratie. Met Christus gingen ze op reis.

Over die reizen vertelt het bijbelboek **Handelingen**: de reizen van Petrus en Paulus, maar ook de geestelijke weg die de eerste christengemeenten gingen. Wat kan dat bonte palet aan verhalen vertellen aan ons, mensen van een heel andere tijd?.



Daar gaan we met een groepje ons 4 avonden mee bezig houden.

Oecumenische bijbelavonden op donderdag vanaf 3 oktober, 20 – 21.30 uur, parochiecentrum St Janskerk, Haaksbergerstraat 253. Opgave: ds Maaïke Schepers via 4343238 (m.schepersvanderpoll@zonnet.nl) of Carla Berbee tel 06 41252558 (c.berbee@katholiekenschede.nl)

Wie zijn wij?

Wij zijn de vormselgroep, bestaande uit Lisette Janssen en Ingrid Schraven.

Enige jaren geleden (in 2007) heb ik samen met Anja Asberg de begeleiding van de vormelingen overgenomen van Yvonne Bolster en Dinie Weegerink. Met Anja samen heb ik dat 2 jaar gedaan. Anja kreeg een andere baan en er werd besloten om samen met de H.Hart parochie de kinderen te begeleiden. Carla Berbee en Ingrid Schraven hielden zich bezig met het “pastorale gedeelte” en Erna Perik van de H.Hart parochie en ik van de St.Jan-H.Michaël deden de meer “zakelijke kant”, zoals de scholen benaderen en het secretariaat voor namen van de kinderen die het vormsel willen doen. Verder begonnen we toen met de DiaconAction dag waarbij de vormelingen elkaar leren kennen en gezamenlijk een dag optrekken d.m.v. het maken van spullen om aan verzorgingstehuizen te geven en het maken van adventskransen voor de locaties. Ook kunnen we zo door deze samenwerking een kijkje bij elkaar in de kerk nemen. De ene keer was de bijeenkomst voor de

kinderen in onze locatie, de andere keer in de H.Hart kerk. De presentatievieringen waren toen nog apart, maar de vormselviering zelf werd samen gevierd. Sinds 2010 werken we met alle 7 locaties samen. Van elke locatie zit 1 persoon in het vormselberaad. We leren veel van elkaar en door de samenwerking is de begeleiding veel prettiger; je hoeft niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden. We gaan nu ook sinds 2 jaar met de kinderen naar het klooster in Denekamp (in vorige Pelgrims is hierover al geschreven). Dit is een bijzondere ervaring. Hoewel de zusters al een behoorlijke leeftijd hebben zijn ze erg jong van geest. Wel hebben we nog 2 groepen voor de voorbereidingsbijeenkomsten: de Joseph, Maria en Paulus locaties doen dit samen en de Ariënsgebedenis, St.Jan-H.Michaël en Verrijzenis, omdat de groep anders te groot wordt. Afgelopen jaar is er een presentatieviering geweest voor alle vormelingen in de Jacobuskerk. De vormselvieringen waren in de Mariakerk voor de ene groep en in de St.Jankerk voor de andere groep. Na de vakantie beginnen we weer met de voorbereiding voor het komende jaar. We zijn nu goed op elkaar ingespeeld en ik zou er niet aan moeten denken om alles afzonderlijk te moeten doen.

Namens de vormselwerkgroep,

Lisette Janssen

Sam's Kledingactie

Zaterdag 5 oktober a.s. vindt de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood



plaats. U kunt dan van uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Dit najaar willen wij extra aandacht vragen voor een project van Cordaid Mensen in Nood in Zuid India. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra aan vijf nieuwe evacuatiecentra.

Help ook mee!

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Jaarprogramma Ouderen en Kerk

Beste
medeparochianen,

Het programma voor het komende half jaar.

Woensdag 9 oktober hebben we de busreis gepland. Zoals dat de laatste jaren gebruikelijk is belanden we ook nu weer in de mooiste gemeente van ons land. We vertrekken die morgen weer om 9 uur van de Hatteler en om kwart over negen van het Lippinkhof. Hebt u speciale wensen omtrent het diner of het vervoer, dan kunt u met



ons contact opnemen. De Kosten zijn 23.50 euro. Geef u op tijd op want we hebben een bus met 50 plaatsen!

Tot slot houden we op woensdag 11 december de adventsviering, ook nu weer in de parochiezaal. We zorgen voor een kerstontbijt, het traditionele kerstverhaal en een cadeautje te besluit. We rekenen op uw komst.

Het Bestuur:

Henk Bolster Tel. 432 36 75.

Addi Evertzen Tel. 431 53 13.

Marian Steffens Tel. 430 69 06.

Henk Thüss Tel. 4330322.

Email: h.thss@kpnplanet.nl, en

Joop Hassink Tel.476 30 60.

E-mail: Joop@joophassink.nl

Overleden

Op **29 juni** is overleden de heer Schabbink. Hij woonde in de Posten.

Op **5 juli** is overleden mevrouw Wieferink. Ze woonde Genevestraat.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 19 september eucharistie

Donderdag 26 september protestant

Donderdag 3 oktober eucharistie

Donderdag 10 oktober protestant

Donderdag 17 oktober eucharistie

Hatteler

Woensdag 18 september wo-co

Woensdag 16 oktober protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven

Tel. : 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:

jvandepieterman@hotmail.com

Mevr. J.E.M. Tenbergen

Mevr. M. van den Berg

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*

Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl

Hr. J.W.C. van de Pieterman

Vacature: *lid*

Bankrekening: 67.76.83.596

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen:

Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op 3 juli hebben de locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer vergaderd. Een korte vergadering in klein comité oa. vanwege de eerste vakanties.

Blijdschap overheerst omdat de Verrijzeniskerk open blijft. Maar zoals vorige keer al geschreven:

“...Ik hoop dan ook van harte dat er straks een goede samenwerking tot stand komt tussen alle vrijwilligers in onze stadsparochie in de aanloop naar de feitelijke sluiting van kerken. Zodat we in de Verrijzeniskerk straks bezoekers en vrijwilligers welkom kunnen heten in hun eigen, nieuwe kerk. Een belangrijke taak voor het parochiebestuur maar zeker ook voor alle locatieraden en pastoraatgroepen...”

Binnenkort komt het Centrale Bestuur op bezoek en praten we verder over dit onderwerp. Vooralsnog zijn er vooral veel vragen over hoe we straks verder gaan in onze nieuwe geloofsgemeenschap. En moeten we nog allerlei zaken oppakken? We willen meer gaan doen met jeugd in onze kerk, we willen de parochiezaal opknappen. Is dat handig om nu te doen of is het een mooie gelegenheid om samen met de andere parochianen te doen?

We komen deze vergadering niet tot antwoorden en beperken ons daarom tot voornamelijk praktische zaken. Het dak van de kerk lekt. Wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door dief-

stal van de loodslabben tussen muur en dakbedekking. Inmiddels is opdracht verstrekt voor het vervangen van de loodslabben door ander materiaal. Het dak van de kerk zelf blijkt de tijd verrassend goed doorstaan te hebben en hoeft voorlopig nog niet vervangen te worden. De daken van de bijgebouwen moeten dan weer wel worden vernieuwd.

Van meer huishoudelijk aard: we gaan de prijzen verhogen aan ons buffet.

Ook de website staat nog op het actielijstje. Er komt weinig of geen kopij binnen en de vraag is dan ook of we er geen statische site van moeten maken.

Uiteraard spelen er ook weer de nodige financiële en personele zaken.

Dat neemt allemaal niet weg dat we na ruim een uurtje al weer gereed zijn. Klaar voor de vakantie. Die er, op het moment dat u dit leest, alweer op zit.

En dan begint het nieuwe jaar. En eigenlijk is dat merkwaardig, dat het gevoel van een nieuw kerkelijk jaar verbonden is met het schooljaar. Bij ons thuis ligt dat enigszins voor de hand met schoolgaande kinderen maar ik merk dat gevoel van een nieuw jaar ook bij mensen waarvan de kinderen allang niet meer naar school gaan. Heel bijzonder.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven





Avondviering: Stilte

27 september
19.00 uur in de
Verrijzeniskerk

De hele dag word je overspoeld met geluid, beelden en andere informatie: veel en hard.

Het lijkt er wel op of je alles moet (willen) weten en kennen en overall ook een mening over dient te hebben. Ontspanning lijkt tegenwoordig te bestaan uit een ontlading met veel lawaai.

Op een geheel andere golflengte hoor en lees je tegenwoordig ook steeds vaker over een behoefte aan rust en stilte.

Rust en stilte kunnen weldadig zijn. Even ontdaan zijn van allerlei dingen die zouden moeten.

Het lijkt er wel op of we de stilte opnieuw moeten ontdekken.

Een ruimte waarin je dichtbij jezelf kunt komen, waarin er misschien weer wat plaats komt in je hoofd en hart.

In de avondviering van 27 september proberen wij door middel van liederen, teksten en stilte een sfeer van bezinning op te roepen.

Ieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering, waarin ieder dat op eigen manier beleeft en ervaart.

Vanaf 18.30 uur oefenen we enkele liederen.

Vanaf 18.50 uur luisteren we naar muziek en kijken naar een diafilm, als voorbereiding op de viering.

In Memoriam Rita Kerver-Hilgehoel

Op **16 augustus 2013** overleed – na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken – in de leeftijd van 63 jaar Rita Kerver-Hilgehoel. Haar uitvaartdienst was op 22 augustus 2013 in de Verrijzeniskerk hier in Enschede. Hierna begeleidden we haar naar het crematorium.

Naar ons menselijk gevoel veel te vroeg, overleed Rita Kerver-Hilgehoel. Met haar man Willie, haar beide dochters Miranda en Carolien, haar schoonzons Timo en Mark en niet te vergeten met haar kleindochters Quinta, Britte, Sterre, Nina en Maud mocht zij heel mooie jaren doorbrengen. Haar gezin was haar alles. Voor hen was zij zeer zorgzaam. Als de kinderen uit school kwamen, had zij een kopje thee klaar en was er een luisterend oor. Zij was er eerst voor een ander. Ze was overall aanwezig. Zo was zij er ook voor haar kleinkinderen. Als de kleinkinderen iets hadden op school, of ze behaalden hun zwemdiploma, dan was oma met haar fotoestel present. De kleinkinderen zeiden: *“voor ons was zij de liefste oma. Oma was er altijd. Daarom vinden wij het ook oneerlijk, dat oma zo ziek geworden is”*. Toch zijn ze oma ook dankbaar voor alles wat zij samen met hen deed: oppassen, samen knutselen en nog zoveel meer. Daarom beschilderden zij het deksel van de kist met allemaal mooie tekeningen. Eén van die



tekeningen is een vlinder. Deze vlinder staat ook op de rouwkaart. Deze vlinder staat voor vrijheid. Hij dwarrelt, vrij en licht. We bidden, dat Rita nu mag zijn in het hemels Licht, bij de Goede God.

Pastoor André Monninkhof

Repetitie

Net als vorig jaar gaat de Reisopera samen met de Twentsche Courant weer bezig met de organisatie van een lezerskoor. De repetitie data zijn op de zaterdagen

30/11 - 07/12 en 14/12.

Het was vorig jaar een beste klus om de ± 300 deelnemers binnen een kwartier van koffie of thee te voorzien, maar gelukkig waren er van diverse kanten vrijwilligers genoeg die meehielpen om dit mogelijk te maken. Hartelijk dank daarvoor en hopelijk kan ik dit jaar weer een beroep op jullie doen.

Joop v/d Pieterman

Oproepje

Wie wil er meewerken aan een twitterviering in onze kerk? Er is contact gelegd met Bentelo, waar oudejaarsavond 2012 een twitterviering heeft plaatsgevonden.

Ook mensen van andere locaties zijn van harte welkom. Wilt u helpen,

stuur dan even een mail naar Annelies Tenbergen:
j.tenbergen@kpnmail.nl

Sam's Kledingactie

Op 5 oktober a.s. kunt u ook in de Verrijzeniskerk uw oude, nog bruikbare kleding inleveren voor het goede doel. Van 10 tot 12 uur zullen vrijwilligers klaar staan om alles in ontvangst te nemen. Er zullen ook nog posters met deze informatie worden opgehangen.

1e Heilige Communie

Wilt u uw kind dit schooljaar mee laten doen aan de voorbereidingen voor de 1^e Communie, dan kunt u zich tot 31 oktober aanmelden bij Annelies Tenbergen op telefoonnummer 4768667 of via mail AnneliesT@kpnmail.nl

Via de katholieke scholen in de zuidwijken komt ook de mogelijkheid voor aanmelding.

We gaan dit jaar een nieuw project gebruiken, dus ouders, scholen en werkgroep zullen hiervoor wat extra inspanning moeten leveren. Voor de Verrijzeniskerk staat de 1^e Communieviering gepland op 25 mei 2014.

*Nadat het fundament is gelegd
kan de bouw beginnen*



Doopzondagen

De voorbereidingsavonden vinden altijd plaats aan **de Nieuwe Schoolweg 2**,
aanvang **19.30 uur**. **Aanmelden via het parochiesecretariaat tel. 711 34 59.**
10 september voorbereiding voor de ouders van dopelingen van oktober 2013.
8 oktober voorbereiding voor de ouders van dopelingen van november 2013.

De doopvieringen in de

| | |
|-----------------------|---------------------|
| St. Joseph | zondag 15 september |
| Ariënsgeachtenis | zondag 22 september |
| St. Jan-H. Michaël | zondag 29 september |
| H. Paulus | zondag 29 september |
| | |
| H. Geest-Maria | zondag 6 oktober |
| St. Joseph | zondag 13 oktober |
| H. Jacobus | zondag 13 oktober |
| Verrijzenis des Heren | zondag 20 oktober |



*Eens was jij een eindeloos verlangen,
een verre hoop, een onvoltooide wens.
Jij was de droom van geven en ontvangen,
Geheim van eenheid tussen God en mens.*

Lezingen bij de zondagen

| 15 september | 22 september | 29 september | 6 oktober |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Ex. 32, 7-14 | Am. 8, 4-7 | Am. 6, 1-7 | Hab. 1,2-3+2,2-4 |
| 1 Tim. 1, 12-17 | 1 Tim. 2, 1-8 | 1 Tim. 6, 11-16 | 2 Tim. 1, 6-14 |
| Lc. 15, 1-32 | Lc. 16, 1-13 | Lc. 16, 19-31 | Lc. 17, 5-10 |

13 oktober: 2 Kon. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19

***Je kunt niet aan een betere wereld bouwen zonder jezelf te verbeteren.
Daarom moet iedereen eraan werken om van zichzelf een beter mens
te maken.***

Marie Curie (1867-1934), Pools natuurkundige.



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekeschede.nl

WEEKEND 14/15 september, 24^e zondag door het jaar *Kruisverheffing*

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Wo-Co | Samenzang met orgel | J. v.d. Nieuwendijk |
| Ariënsgedachtenis | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Ariënskoor | I. Schraven |
| St. Jan-H. Michaël | Za. 19.00 u | Eucharistie | Samenzang | H.Kronenberg + P.v.Blijswijk |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Op Toon | J. Kortstee + P.v.Blijswijk |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Volkszang | J.v.d.Nieuwendijk |
| H. Geest-Maria | Za. 19.00 u | Eucharistie | Op Toon | H. Bruggeman |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Wo-Co | | I. Schraven |

WEEKEND 21/22 september, 25^e zondag door het jaar

Collecte weekenden 22 of 29 september: Vredesweek

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Eucharistie | BJK | A.Monninkhof |
| Ariënsgedachtenis | <u>Zo. 10.00 u</u> | Oecumenische viering | Ariënskoor | I. Schraven + ds C. Borgers + ds. J. Zuurmond |
| St. Jan-H. Michaël | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Samenzang | C. Berbée |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Marcellinuskoor Boekelo | A.Monninkhof |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Da-he.koor KWD | G. Kolmschot |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Wo-Co | Schola | J.v.d.Nieuwendijk |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Eucharistie | Parochiekoor | J. Kortstee |

WEEKEND 28/29 september, 26^e zondag door het jaar

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Wo-Co | Zanggroep St. Joseph | I. Schraven |
| Ariënsgedachtenis | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Ariënskoor | I. Schraven |
| St.Jan-H. Michaël | <u>Zo. 10.00 u</u> <u>A.Thomas-kerk</u> | Oecumenische viering | | C. Berbée + Ds. ... |



| | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Gem.koor St. Jan-H.Michaël | H. Kronenberg |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Volkszang | R. Cornelissen |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Eucharistie | Gem.koor | J. Kortstee |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Wo-Co seiz.openin | Parochiekoor | I. Schraven |

WEEKEND 5/6 oktober, 27^e zondag door het jaar

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | W. Rekveld |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Eucharistie | | H. Kronenberg |
| St. Jan-H. Michaël | Zo. 09.30 u | Gebedsdien | All Together | Werkgroep |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | H. Zegger |
| H. Paulus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Da/he.koor + KWD | J. Kortstee |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Gezinsvier. | Toontje Hoger | B. Elferink |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Eucharistie | | H. Zegger |

WEEKEND 12/13 oktober, 28^e zondag door het jaar

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|
| St. Joseph | Za. 17.00 u | Wo-Co | Samenz. + orgel | I. Schraven |
| Ariënsgeachtenis | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Ariënskoor | I. Schraven |
| St. Jan-H. Michaël | Za. 19.00 u | Eucharistie | Gem.koor | A.Monninkhof |
| H. Jacobus | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Cantor + organist | J. Kortstee |
| H. Paulus | <u>Zo. 11.00 u</u> | Eucharistie met Poolse gemeenschap en studenten | | A.Monninkhof |
| H. Geest-Maria | Zo. 10.00 u | Eucharistie | Gem. koor | H. Antonissen |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 11.00 u | Wo-Co | Parochiekoor | I. Schraven |

H. Mis in de Italiaanse taal

Zaterdag 21 september 2013: Gronau (D), 17.00 uur.

Locatie Gronau: Kapel St.Antonius Hospital, Möllenweg 22, 48599 Gronau.

Gloria Rossini, Pastoor André Monninkhof.

e-mail: monninkhof@hetnet.nl, tel: 06-22786151



Vesper 15 september

In voorbereiding op de **oecumenische vesper** ter afsluiting van de monumentendagen liep ik 's avonds na zonsondergang een rondje Grote Kerk op de Oude Markt. Wat betekent zo'n gebouw voor de geloofsgemeenschap? Nu, nu dat gebouw in feite onttrokken is aan de eredienst, maar niet helemaal.

Is het nog een plaats voor gebed? Gezamenlijk bidden en overwegen?

Telt de geschiedenis nog? De geschiedenis van oorspronkelijk katholieke kerk, protestante kerk, en op zulke dagen: kerk voor ieder die erbij wil zijn.

Voor ieder die iets wil proeven van vroeger voor nú.

Ik zie in het licht dat door de ramen valt Adam en Eva verdreven worden uit het paradijs, het gewone leven in en dat staat dan weer in een ander raam: het gewone leven, dorsen en maaien, weven en werken. Deze mensen hebben kennis van goed en kwaad. Ze zijn in staat om elke dag opnieuw keuzes te maken: Zet ik mezelf centraal of let ik erop dat wat ik doe een ander niet beschadigt? Aan de andere kant zie ik Jezus geboren worden. Mens bij uitstek, met een enorme kennis van goed en kwaad, aan den lijve ondervonden. Een doopsel wilde Hij ondergaan van leven en dood. We zien in weer een ander raam de maaltijd waarin Hij zegt dat je hem kunt navolgen in dat doopsel van leven en dood. Hij zegt in feite: door dat gewone leven en die gewone dood kun je heen gaan en veel méér leven achterlaten. Dat is een keuze. Hoe doe je dat? Hoe beantwoord je aan je verlangen om diep menselijk te zijn op een wijze die ruimte geeft aan de anderen?

Daarover gaat het gebed, de muziek, de zang, de overweging in die vesper. U kunt er ook bij zijn op **zondag 15 september om half zes** als afsluiting van de monumentendagen deze keer in de **Grote Kerk op de Oude markt**. Die kerk, waar je een rondje omheen kunt lopen.

Vriendelijke groet, Jeanine Molleman

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Wat zou je met deze dag doen als je wist dat vandaag de laatste dag van je leven zou zijn??

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

| Locatie | Weekend | Door de week |
|--|--|--|
| H. Jacobus, <i>Langestraat</i> | Zo. 9.30 uur | Vr. 9.00 uur |
| St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i> | Za. 17.00 uur | Woe. 9.30 uur |
| Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i> | Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week | Do. 9.00 uur |
| H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i> | Zo. 9.30 uur Eucharistie | 1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie |
| Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i> | Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd | Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur |
| St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i> | Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week | |
| Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i> | Zo. 11.00 uur | Do. 9.30 uur |

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Ouderentelefoon: voor een vertrouwd gesprek

De ouderentelefoon biedt ouderen de mogelijkheid eens van zich af te praten. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.
Telefoon 074 - 255 25 52 en is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kopij Pelgrim

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Inleveren</i> | <i>verschijnt</i> |
| <i>Uiterlijk donderdag</i> | <i>donderdag</i> |

| | |
|--------------|-------------|
| 19 september | 10 oktober |
| 24 oktober | 14 november |
| 21 november | 12 december |

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.
www.sensor.nl/oostnederland

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 7, september 2013
Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24

Bureau voor advies, ontwikkeling en beheer van
maatschappelijk vastgoed en huisvesting

FPO – advies & FPO – vastgoed

Advisering en onderzoek, project- en procesmanagement
bouwcoördinatie en interim-management

ir. **Frans Poppink** RVGME

Lonnekerweg 283, 7532 RD Enschede

Telefoon 06-51255956 E-mail info@fpo-advies.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten).Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

