

De tijd na de Zomer

Jaargang 6, nr. 7, sept. 2016



Pelgrim is het blad voor de 3 locaties van de R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon achterin)

Uitvaarttelefoon: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker M.D. Dijkman

Tel. 06-38903999

m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Vrij op donderdag.

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Inhoud Pelgrim 7

Bladeren... moét!

Maria, bron van grote vreugde

Onlangs (maandag 15 augustus jl.) vierden we het grote feest van Maria Tenhemelopneming.

In de pastorietaan van de Jacobuskerk in Enschede waren op die dag voor een openluchtviering weer velen bij elkaar gekomen. Jong en oud, alle leeftijden waren aanwezig. Het is een mooie, sfeervolle viering geworden. Nog namijmerend over deze viering vraag ik me af, wat er in al deze mensen is omgegaan. Dit zullen heel verschillende gevoelens zijn. Bijvoorbeeld over het gemis van een geliefde. Of zorgen over kinderen of kleinkinderen. Maar er klonk ook een spontaan applaus op voor onze pastoraal stagiair Marko Bucic, priesterstudent van het Ariënsinstituut, die een aansprekend en ook moedig getuigenis gaf over wat Maria in zijn leven betekent.

Je kon merken, dat het velen goed deed om dit verhaal van een geëngageerde jongere te horen. Zijn getuigenis vulde mijn hart met dankbaarheid. Verder denk ik terug aan alle vrijwilligers van de Jacobus,

die de pastorietaan in gereedheid brachten voor de viering. Ook voor hen is deze viering ieder jaar weer iets bijzonders. Bij de viering waren ook veel Syrische mensen, die bij ons een veilig heenkomen hebben gevonden. Voor hen is dit Mariafeest eveneens een grote dag. Ook mensen van andere nationaliteiten waren namen deel. Op de voorste rijen zaten ook flink wat jongeren. In zang en gebed beleefden zij deze viering heel intens mee. Natuurlijk hoop ik, dat ook de kleine kinderen, die vrolijk rondartelden, samen met hun vader, moeder, opa of oma nog een kaarsje hebben opgestoken en zo de 'smaak' van ons geloof een beetje te pakken hebben gekregen.

Binnenkort gaan we met de drie samenwerkende parochies Franciscus van Assisië, Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht, voor het eerst samen op bedevaart naar Lourdes. Van harte hoop ik, dat ons samenzijn met Maria daar een even grote bron van vreugde mag zijn.

Pastoor André Monnikhof

Afscheid stagiaire Marco Bucic

Wanneer ik dit stukje voor de Pelgrim schrijf, zit mijn zomerstage bij u in de parochie er al weer zowat op. Voor velen ben ik inmiddels een bekend gezicht geworden, maar voor wie mij nog niet kent stel ik mij zelf even kort voor. Ik ben Marko Bucic, priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht. Studeer

Katholieke Theologie aan de Universiteit van Tilburg en ontvang mijn verdere priesterlijke vorming op het Ariënsinstituut, dat onder leiding staat van Rector Patrick Kuipers. In het kader van de zomerstage trekken wij priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht er ieder jaar op uit om de parochies, u dus, beter te leren kennen. De afgelopen twee



weken ben ik dus ook heel wat mensen tegen gekomen en heb ik de verschillende facetten van het pastoraat meegemaakt. Twee weken lang werd ik aan de hand van Pastoor Monnikhof meegenomen in het pastoraat. Veel heb ik meegemaakt en veel heb ik geleerd. Zo was ik voor de eerste keer aanwezig bij een ziekenzalving, doopplechtigheid en een huwelijks- doopsel- en uitvaartvoorbereiding. Met veel

genoegen kijk ik terug op mijn zomerstage in Enschede, waarbij een lezing aan een twintigtal jongeren over Barmhartigheid en de viering van Maria Ten Hemelopneming in de tuin van de Jacobuskerk voor mij hoogtepunten waren. U allen dank ik voor de gastvrijheid en het warme welkom dat ik keer op keer mocht ervaren. Ik wens u tenslotte Gods rijkste zegen toe voor u en uw naasten!

Marco Bucic

INGEKOMEN STUKKEN

Hou het kort én.....



.... op tijd!!

Bestuurlijke situatie van Katholiek Enschede

Zoals u wellicht langs verschillende wegen hebt vernomen heeft de Aartsbisschop van Utrecht, Zijne Eminentie Kardinaal Dr. W.J. Eijk, het parochiebestuur van onze parochie “Sint Jacobus de Meerdere” te Enschede in zijn geheel ontbonden. Tegelijk heeft hij mij, pastoor A.G.M. (André) Monninkhof herbenoemd als pastoor van de parochie en de heer M.J. (Mark) Eijssink herbenoemd als bestuurslid van de parochie. Reden voor het besluit van de Kardinaal is de vertrouwensbreuk, die er over en weer is ontstaan in het parochiebestuur van onze parochie tussen mij als pastoor en leden van dit bestuur. In zijn besluit heeft de Kardinaal alle bestuursleden, waaronder dus ook Guus Berkien, Wim Wijffjes, Trees Schaap en Jacqueline Pastoor eervol ontslag verleend en hen dank gezegd voor hun aan de parochie verleende verdiensten. Als pastoor van de parochie betreur ik de ontstane situatie. Ik hecht er aan te benadrukken dat ik tot de dag van vandaag grote waardering en respect heb voor de inzet, betrokkenheid en toewijding van genoemde mensen. Alle bestuursleden hebben vele uren gestoken in het besturen van onze parochie. In een periode dat er moeilijke beslissingen genomen moesten worden, namen ze hun verantwoordelijkheid. Voor hun grote inzet en betrokkenheid ben ik al mijn medebestuursleden, met wie ik in de afgelopen zes jaar onze parochie heb

mogen besturen, veel dank verschuldigd. Dat maakt de vertrouwensbreuk extra pijnlijk. Het spijt mij oprecht, dat we onze missie – de reorganisatie van onze parochie – niet gezamenlijk hebben kunnen voltooien.

In zijn decreet zegt de Kardinaal, dat hij *“het noodzakelijk acht, dat zo spoedig mogelijk alle voorwaarden worden geschapen en alles in het werk wordt gesteld om de bestuurlijke impasse, waarin de parochie momenteel verkeert, te beëindigen door de vorming van een nieuw parochiebestuur”*.

Om deze reden zijn de heer Mark Eijssink en ik, pastoor Monninkhof, nu bezig om – in nauw overleg met Vicaris Cornelissen – nieuwe bestuursleden te zoeken voor onze parochie.

Omdat in onze parochie het pastorale werk voort moet kunnen gaan en ook de lopende bestuurlijke zaken dienen te worden behartigd, hebben we intussen een bestuurscommissie *ad interim* gevormd. In deze bestuurscommissie zitten de beide overgebleven bestuursleden – de heer Mark Eijssink, en ik, pastoor Monninkhof – en de drie locatiecoördinatoren van de geloofsgemeenschappen Noord, Zuid, en Jacobus: de heer Gerard Collet, mevrouw Wendy Bathoorn en mevrouw Ineke Keizer. Onder de uiteindelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid van de heer Mark



Eijssink als bestuurslid en van mij als pastoor van de parochie stellen we als bestuurscommissie *ad interim* alles in het werk om onze parochie “Sint Jacobus de Meerdere” gaande te

houden, in afwachting van de vorming van een nieuw parochiebestuur. Van de verdere ontwikkelingen zullen we u vanzelfsprekend op de hoogte houden.

Pastoor André Monnikhof

JONGERENNIEUWS

WJD-reünie/het openingsfeest, 25 september, Zeist.

Wij jongeren uit Twente zijn terug van de WJD - Polen. Het was een geweldige, inspirerende maar ook intensieve tijd. De gastvrijheid van de Poolse gastgezinnen, waar we mochten logeren, was hartverwarmend. Er zijn veel (internationale) vriendschappen gesloten en hebben ons *persoonlijke geloof* inhoud kunnen geven.

Boodschap van de Paus

Paus Franciscus sprak over de verlamming die de apostelen ervoeren en dat angst een ernstige bedreiging kan zijn wanneer we het grip laten krijgen op ons leven. “Wanneer we verlamd zijn, missen we de betovering van de ontmoeting met anderen, het maken van vrienden, het delen van dromen, het met anderen meelopen”. De paus benadrukte de noodzaak om de weg van het ongemak te bewandelen.

“Het volgen van Jezus vraagt een goede dosis moed, een bereidheid om

de bank in te ruilen voor een paar wandelschoenen en om nieuwe en onbekende wegen te gaan”.

Weer terug in Nederland

Het is belangrijk dat de jongeren elkaar blijven ontmoeten daarom is er op 25 september WJD-reünie / het openingsfeest in Zeist (Dijnselburg, Amersfoortseweg 10). De dag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering. Natuurlijk zijn **alle** jongeren hiervoor van harte welkom. Dus nodig ook je vrienden en vriendinnen uit! Zo kunnen we hen ook enthousiasmeren om mee te gaan naar de volgende WJD.

Anmelden voor het openingsfeest / de WJD-reünie kan via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl.

Amanda Praseres & Samuel Luz

Contactpersonen Twente: Maurice en Jacintha, Sjoerd en Manouk mvkerckhoven@kpnmail.nl





Ariëns Katholieke Studenten brengt kerk en campus samen

De campus is weer tot leven gekomen en ook Ariëns Katholieke Studenten Enschede is weer gestart! Onze studentenavond is elke eerste dinsdag van de maand op de Universiteit Twente. We bidden en borrelen, we maken muziek, we lezen de bijbel en we nodigen sprekers uit met inspirerende verhalen. Maar ook tussendoor doen we veel samen.

Wie graag muziek maakt, wordt lid van:

Ariëns Music Ministry. Wie graag de handen uit de mouwen steekt wordt lid van het Ariëns Team. Wie graag de handen vouwt, wordt lid van de gebedsgroep. Wie graag sport, wordt lid van het Ariëns Volleyball Team dat dit jaar landskampioen werd op het RKJ Volleybaltoernooi!

Ariëns is een netwerk van katholieke studenten in en om Enschede. Onze groep bestaat niet alleen uit Nederlandse studenten. Bij ons maak je kennis met jongeren uit heel Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Bij Ariëns staat ontmoeting centraal: studenten en jongeren tussen de 17 en 32 jaar ontdekken en beleven samen het katholieke geloof. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze website voor de agenda!

Ariëns Katholieke Studenten.

Meer info: ariens.utwente.nl

Inlichtingen: Aryo Breton van Groll, secretaris Ariëns KSE

rksariens@gmail.com, Tel.: 06-22015731

TIENER-NIEUWS

RK zaalvoetbaltoernooi, 2 oktober, Baarn

In augustus was er een reuze gezellige WKJ tienerkamp in Rossum. (Twente). Na een lange fietstocht even een rustpauze bij de H. Jacobuskerk in Enschede.

Op 2 oktober komen er tiener- en jongerenteams uit heel Nederland voor het voetbaltoernooi.

Het jongerenteam uit Twente is al bijna compleet.

Zal er dit jaar een Twentse RK Tienerteam meedoen?



We beginnen deze dag om 10.00 uur met een H. Mis in de Nicolaaskerk aan de Kerkstraat nummer 19 in Baarn.

Daarna zullen we net als afgelopen jaren ons gaan omkleden in Sportcentrum De Trits om vervolgens om 12.00 uur gezamenlijk het toernooi te openen met gebed.

De inmiddels bekende procedure: kosten zijn € 5,- per persoon, de aanvoerder betaalt aan het begin van het toernooi voor zijn/haar hele team bij de inschrijftafel en omkleden gebeurt in de kleedkamers aan de



lange gang. Let op! Een team bestaat uit 5 spelers (12-16 jaar).

Wisselers zijn handig maar niet verplicht. Ook dit jaar moeten er weer minimaal twee dames per team in het veld staan.

RKJToernooien
WANT KIEZEN LICHT

Avondviering: Een veilig thuis 6 oktober 2016, 19.30 uur

Als je je ergens thuis voelt, voel je je ook veilig en beschermd.

Daar ervaar je warmte, geborgenheid en liefde. Het is de kostbare basis van waaruit je telkens weer een volgende stap kunt doen.

Miljoenen mensen zijn op dit moment op zoek naar een veilig thuis; mensen die naamloos zijn, zonder stem en rechteloos. Ze zijn op de vlucht gejaagd door oorlog, geweld, vervolging, onderdrukking, marteling, honger, armoede.

De aarde schudt onder dit enorme onheil, dat mensen elkaar nog steeds aandoen. Je verlaat niet zomaar huis en haard of wat daar nog van over is.

Meld jouw team snel aan, uiterlijk tot 25 september.! Aanmelden kan via rkjtoernooien@hotmail.nl

Na opgave ontvang je van ons een bevestiging.

Ook zijn we op zoek naar scheidsrechters die op 2 oktober een aantal wedstrijden zouden willen fluiten. Als je ons hiermee wilt helpen, meld je dan aan!

Mocht je team nog niet compleet zijn vraag dan aan je pastoor of pastoraalwerker of contact persoon vormelingen of zij tieners in hun bestand hebben die eventueel mee willen doen.

Willen jullie meer info neem dan contact op met Jacintha en Maurice contactpersonen Twente.

mvkerckhoven@kpnmail.nl

Voor meer info:

www.rkjtoernooien.nl

Mensen zoeken soms tegen beter weten in, naar water en brood, kleding

en een huis, in een wereld waar ze zich nauwelijks welkom voelen. Ieder hoopt dat het ooit mag ophouden, dat verdriet veroorzaakt door geweld, armoede, uitsluiting.

In feite zoeken ze meer dan alleen een dak boven hun hoofd.

Zoals ieder, zoeken ook zij naar wat geborgenheid en bescherming; een veilig thuis waar je jezelf mag zijn, waar je je veilig kunt voelen; een schuilplaats waar je evengoed wel gezien bent, waar je telt.

Waar vind je die geborgenheid, waar



je voelt dat je wordt gesteund, in onze vluchtige en voor sommige mensen, onveilige samenleving?

Wat is *je zelf thuis voelen*, als je geen thuis hebt en dan ook nog in een vreemde omgeving?

Waar mag je verwachten dat je welkom bent?

In de *meditatieve avondviering op 6 oktober* willen wij ook stilstaan bij de geborgenheid die een veilig thuis kan geven. Stil zijn en ons afvragen hoe wij onszelf verbonden voelen met mensen in verdrukking. Hoe wij misschien die droom van God over een plaats van vrede waar liefde tussen mensen woont, kunnen helpen verwerklijken, te beginnen in

U bent van harte welkom!

Enschede-zuid. Wij komen samen rond dit thema met woorden en stiltes, we breken en delen het brood als teken van verbondenheid.

*Zoals een vluchteling zijn land verlaat,
zo is een mens zijn leven lang niet anders;
al wie zichzelf verliest en eenzaam gaat
die zoekt zijn troost in handen van een ander,
die zoekt nog mensen, vrienden hier en daar
die op hem wachten met hun open handen.*

U bent van harte welkom!

De Vrijplaats in het seizoen 2016 - 2017

In de afgelopen weken zijn voor dit seizoen een aantal afspraken gemaakt over thema's en onderwerpen, over data en tijden.

Bijeenkomsten en vieringen van de *Vrijplaats* vinden plaats in het kerkgebouw van St. Jan en H. Michael aan de Haaksbergerstraat 253 in Enschede.

► Ieder is van harte welkom bij elke bijeenkomst, om mee te doen, en/of om te kijken en te luisteren.

► Iedere eerste donderdag v. d. maand is er een avondviering: **19.30 uur**.

► Data van de avondvieringen en werktitels zijn:

6 oktober: Een veilig thuis

3 november: Samen verder

1 december: Verwachting

2 februari: Verscheidenheid

2 maart (o. v.): Machteloosheid.

6 april: nog niet bekend

1 juni: nog niet bekend

► Iedere donderdag worden teksten en liederen besproken en geoefend: **19.30 uur**.

► Elke avondviering wordt in een bespreking ongeveer 2 maanden van tevoren verkend en afgebakend.

Samen zoeken we teksten en liederen. De avondviering van *3 november* bereiden we voor op *23 september 10.30 uur (wisselende tijd!)*

In onderling gesprek voel je je ook uitgenodigd op zoek te blijven, naar wat je eigenlijk wilt.

Als mensen van de weg blijf je dan in beweging en je ziet elkaar!

U bent van harte uitgenodigd mee te doen aan enkele of alle(!) bijeenkomsten.



Schola – Enschede

Kerkkoorzangers, waar zijn zij gebleven?

Voordat er in onze stad kerken zouden worden gesloten, waren er in elke kerk een of meerdere koren. Er werd enthousiast gerepeteerd om de weekendvieringen goed te verzorgen. Nu diverse kerken zijn gesloten zijn sommige koren ook verdwenen. Na zoveel jaren met veel plezier te hebben gezongen is dat plots afgelopen. Ik kan mij daar niets bij voorstellen.



In de kerken die wel open zijn gebleven, wordt nog door diverse koren met veel plezier gezongen.

Die koren kunnen nog wel wat versterking gebruiken, zo ook bij '**Schola-Enschede**'.

► We repeteren wekelijks op donderdagavond in de Bonifatiusschool aan de Zaanstraat van 19.00-19.45 u. Onze zeer deskundige dirigent is de heer Willem Waanders.

► Op 25 augustus 2016 is de eerste repetitie na de vakantie.

Van harte welkom.

Han Ticheler, tel. 433 05 26

Come Back

Voormalig Jongerenkoor Hogeland nu Come Back geheten is dringend op zoek naar een pianist of pianiste. Ons koor bestaat uit ongeveer 30 leden met leeftijd vanaf 45 jaar en ouder. Wij zijn een spontane groep die één keer in de drie à vier maanden in een van de katholieke kerken in Enschede, een dienst verzorgt. Vind je het leuk om ons koor te ondersteunen samen met de leden van de muziekgroep dan horen we graag van je.

Lisette Borkens

Burgemeester Edo Bergsmalaan 44 7512 AE Enschede

Tel.: 053 436 88 79 en lisetteborkens@hotmail.com en op alle sociale media.

Sam's kledingactie

De inzameling voor Sam's kledingactie '**Mensen in nood**' in Enschede vindt plaats op zaterdag 1 oktober 10-12 uur. Naast de overige bekende locaties in Enschede, kunt u uw kleding en schoenen (verpakt in afgesloten tassen) inleveren bij de:

► **St. Janskerk aan de Haaksbergerstraat**, of bij de Syrisch Orthodoxe St. Petrus en Pauluskerk (voorheen Verrijzeniskerk):

► **Het Leunenbergh 588.**

Bij voorbaat hartelijk dank!



Aanmelding Eerste H. Communie

Kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen worden aangemeld voor de Eerste H. Communie.

Zij die op een katholieke school zitten, worden hiervoor via school benaderd.



Zit uw kind op een openbare school en wilt u het toch graag mee laten doen, dan is dat mogelijk.

Kinderen die horen onder de *Ariënsgedachtenis, St. Joseph, Maria en Pauluskerk* kunnen de Eerste H. Communie doen op zondag 21 mei 2017 in de St. Josephkerk.

U kunt zich opgeven bij Ria Everink:
ria.everink@hotmail.com tel.: 053 4354867

Zij die horen onder de *St. Jan - H. Michaël en Verrijzeniskerk* kunnen de Eerste H. Communie doen op zondag 4 juni in de St. Jan.

Opgave bij Annelies Tenbergen: anneliesT@kpnmail.nl

Na opgave zult u per mail nadere informatie ontvangen.

Hij is er weer!

De Gerarduskalender 2017.

Elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt

ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 6,75

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtestraat 47, 7523 BG Enschede, tel. 053-4358337.





Nederlandse bedevaart naar Rome

14 tot 29 november 2016

Paus Franciscus nodigt gelovigen wereldwijd uit om tijdens het Heilig Jaar van de Barmhartigheid naar Rome te pelgrimeren. Vanuit Nederland reizen diverse katholieke organisaties, bisdommen en parochies dit najaar naar de Eeuwige Stad. Kardinaal Eijk: “Het Aartsbisdom Utrecht zal natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig de gelovigen in het aartsbisdom van harte uit om aan deze bijzondere bedevaart naar Rome deel te nemen om een volledige aflaat te ontvangen. Met vele andere Nederlanders vieren we op 15 november daar de ‘Nederlandse Dag’. Inmiddels is bekend geworden dat paus Franciscus die dag de Nederlandse bedevaartgangers persoonlijk zal toespreken na afloop van de gezamenlijke Eucharistieviering in de Sint-Pieter.

Bedevaartprogramma (elk bisdom volgt een ‘eigen programma’)

Rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut is hoofdaalmoezenier van de ‘Utrechtse’ bedevaart naar Rome. De deelnemers ontmoeten paus Franciscus bij de algemene audiëntie, maken een wandeling in het teken van barmhartigheid door de boeiende en gezellige wijk Trastevere en bezoeken de andere basilieken en hoogtepunten van Rome. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint-Jan van Lateranen, de kathedrale kerk van het bisdom Rome met daarin de zetel van de bisschop van Rome, de paus. Uiteraard is er genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen. Ook een aantal mensen uit onze parochies zullen mee gaan met deze unieke pelgrimage. De reis, mede georganiseerd door V.N.B. wordt per vliegtuig afgelegd en u zult redelijk zelfstandig moeten kunnen lopen. **Kosten vanaf € 835,-**

► Nadere **informatie** bij Bert Elferink 06 23 77 03 41 of 074 737 01 00

Met Bert kunt u ook een afspraak maken voor een voorlichtingsuurtje waarin het complete programma wordt uitgelegd.

Een kijkje in de kerk.

Ukent het vast wel, je bent op vakantie en ziet tijdens een wandeling een mooie kerk, je wordt nieuwsgierig en gaat naar binnen om eens rond te kijken. Zo verging het mij ook de afgelopen tijd. Tijdens het lopen van 2 vierdaagse heb ik er verscheidene gezien, helaas waren ze niet allemaal open, maar waar ik binnen ben geweest was het echt de

moeite waard. Zoals in Braamt, een dorp aan de rand van het Montferland, waar een kerk staat die aan Maria gewijd is. Aan de muur hangt een geschilderd doek met de tekst: Onze kerk 65 jaar, is er nog toekomst voor haar? Deze kerk heeft een mooie Mariakapel en met een paar andere wandelaars heb ik er een kaarsje opgestoken. In Ruurlo kom ik langs de Hervormde kerk, de deur staat open en

een bord bij de kerk nodigt uit: Kom binnen kijken. Deze kerk heeft een fraai interieur en ook hier is het kijken de moeite waard. Een vriendelijke mevrouw vertelt e.a. en als ik weer na buiten wil gaan geeft ze mij een papier met daarop de 'Kleuren in de Kerk'. Maar het kerkje dat op mij de meeste indruk heeft gemaakt is het Ludgerkerkje in Zelhem. Het heeft eerst in het dorp gestaan en is later verplaatst naar een museum. Van een meneer op het terrein krijg ik informatie.

Zo was het verplaatsen van het kerkje een heel karwei vanwege het materiaal waaruit het was opgetrokken maar gelukkig was alles goed gegaan en nu staat het kerkje in originele staat in het Boerderijmuseum Smedekinck. Binnen staat een lezenaar met daarop een oude Bijbel in mooie gotische letters. Het kerkje is gewijd aan de H. Ludger die ruim 2 eeuwen geleden het geloof kwam brengen. Ik kan iedereen aanraden om er eens een kijkje te nemen.

Engelien Nijhof

EMOS 100 Jaar Jubileum!

Op 16 oktober 2016 bestaat R.K.S.V. EMOS 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt door de 'Werkgroep Identiteit Emos Jubileum' in samenwerking met pastoor Monnikhof en het koor 'Op Toon' een Eucharistieviering voorbereid die plaats zal vinden op zaterdag 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de

Zozefkerk aan de Oldenzaalsestraat. Toen de R.K.S.V. EMOS werd opgericht behoorde zij al bij de Zozefkerk. Met de komst van de Mariakerk aan

de Deurmingerstraat, veranderde dat en EMOS heeft altijd op bijzondere momenten (50 jarig, 60 jarig, 75 jarig en 90 jarig bestaan) een speciale Eucharistieviering in de Mariakerk gehouden.

Nu de Mariakerk echter sinds begin dit jaar gesloten is, gaat EMOS weer terug naar haar oorspronkelijke roots en zal de speciale Eucharistieviering weer in de Zozefkerk plaatsvinden.

Wij nodigen iedereen die EMOS een warm hart toedraagt uit om deel te nemen aan deze Eucharistieviering.

Na afloop zal er in het clubgebouw aan de Dr. Zamenhoflaan de mogelijkheid zijn om gezamenlijk een kop koffie te drinken. Rond de

klok van 21.00 uur zal er op het hoofdveld een korte ceremonie plaatsvinden om alle EMOS-leden die in de afgelopen 100 jaar zijn gestorven, te herdenken. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.



Stichting 'Het Twentse Leerhuis' Najaar 2016

Altijd open, altijd bereikbaar, altijd beschikbaar. Een rustdag in de week: misschien wel het grootste geschenk van de Bijbel aan de westerse cultuur.

In het najaar van 2016 organiseert het Twentse Leerhuis vijf gesprekken over de rol van de Sjabbat: een dag van vreugde om het bestaan.

Het LEV-cahier "Sjabbat, een dag apart" vormt de leidraad. Inleider is Henk Scholder, judaicus, freelance docent en auteur.

Data

Wo. 21 september - Henk Scholder

Wo. 5 oktober - Zelfstudie

Wo. 19 oktober - Henk Scholder

Wo. 2 november - Zelfstudie

Wo. 16 november - Henk Scholder

Tijd en plaats

Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur.

Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2, 7514CG Enschede (Jozefkerk).

Kosten

Najaarscursus 2016: 45 euro. Indien LEV-cahier nog niet in bezit: € 50,--

Betaling

Door overschrijving op bankrekening

10.47.39.215 t.n.v. Het Twentse

Leerhuis. Of door betaling aan de zaal.

Aanmelden en/of informatie

Telefoon: 053 - 435 13 30

(Mw. Van der Horst) of 053 433 20 49

(Dhr. Ter Huirne).

Kloosterspiritualiteit

Voor hen die inspiratie zoeken voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of behoefte hebben aan een adempauze kunnen kennismaken met het kloosterleven. 'Vadere' biedt u die mogelijkheid om deel te nemen aan de *meerdaagse*, waar u kennis maakt met de spiritualiteit van het leven in een klooster. Door het ritme van de dag kan men aandacht geven aan wat centraal staat in de kloosters zoals stilte, rust, ontmoeting, ...

Zie voor meer informatie www.vadere.nl

Jos van Remundt

Oecumenische Vredesviering

25 september 2016, 10.00 uur in het kerkgebouw van Het Leger des Heils, aan de Zenderenbrink 2,

In de viering zullen voorgaan: ds. Ellen Sonneveld, ds. Carla Borgers, de heer Hans Koffeman.

Het thema van de viering is: 'VREDE, wie durft?'

De lezingen en de liederen zijn hier op

afgestemd.

Het muziekkorps van het Leger des Heils zal de viering feestelijk begeleiden.

Wij hopen veel mensen te begroeten tijdens deze:

**Oecumenische Vredesviering
25 september 2016**

Kroniek



Dopelingen

Alessandro Emanuele Tuttolomondo, geboren op 2 november 2012, zoon van Salvatore Tuttolomondo en Sabrina van Tilburg; **gedoopt op 25 juni 2016**

Damian Demir Tuttolomondo, geboren op 27 augustus 2014, zoon van Salvatore Tuttolomondo en Sabrina van Tilburg; **gedoopt op 25 juni 2016**

Maria (roepnaam Isabell) Romero Hechavarria, geboren op 14 juli 2015, dochter van Rafael Romero Hechavarria en Naomi Melissant; **gedoopt op 26 juni 2016**

Sofia Aurelia Catharina Romero Lopez, geboren op 25 april 2016, dochter van Willy Guillermo Romero Lopez en Denise Romero Lopez Coumans; **gedoopt op 3 juli 2016**

Saveria Mary (roepnaam Izzy) Agterbosch, geboren op 3 juni 2016, dochter van Joel Agterbosch en Corien Agterbosch; **gedoopt op 7 augustus 2016**

Mart Thomas (roepnaam Gijs) Markink, geboren op 3 januari 2016, zoon van Dennis Markink en Mieke Markink-Pot; **gedoopt op 5 juli 2016**

Vormelingen

Siri Johanna Maria Heijnen, **gevormd op 5 augustus 2016** in de H. Jacobuskerk.

Huwelijk

24 juni: Thomas Marlissa en **Roula** Basheer, getrouwd in de St. Jozefkerk

19 augustus: Dennis Geefhuizen en Jaleesa Martherus, getrouwd in de St. Jozefkerk

Overleden

Jozefkerk:

4 juli: Tano La Torre, 86 jaar. Weduwnaar van Concedtina Bertolo.

17 juli: Thea Wigbers, 79 jaar.

24 juli: Hilde Groothuis-Poorthuis, 88 jaar. Echtgenote van Johan Hendrik Christiaan Groothuis.

28 juli: Klaas van Egmond, 85 jaar. Weduwnaar van Betsie ter Huerne.

Jacobuskerk:

7 juli: Nardie Grijpma-Winkelhuis, 87 jaar. Echtgenote van David Simke Grijpma.

2 augustus: Johannes Wilhelmus Krisman, 87 jaar. Echtgenoot van Annie Krisman-Velthausz.

St. Jankerk:

20 juni: Tony Snippert, 75 jaar. Weduwnaar van Gerry Pot.

19 juli: Annie Wielens-Stam, 78 jaar. Echtgenote van dhr. Wielens.

4 augustus: Gerard Reimerink, 93 jaar. Weduwnaar van Agnes Koncz.

16 augustus: Frieda van der Zijde-Oorebeek, 83 jaar.

Weduwe van Adrianus van der Zijde.

Overig:

17 juli: Cobi Dankaat-Genegel, 86 jaar.

Weduwe van Josephus Jacobus Dankaat.



Summier verslag studiedagen Hadewijch van Brabant

In juli mocht ik een studieweek meemaken over de eerste Nederlandse mystica Hadewijch van Brabant. Massaal bezochte studiedagen van het Titus Brandsma Instituut, geleid door Paul Mommaers s.j. en Aniko Daroczi, professor Nederlands in Budapest.

Al ongeveer 30 jaar ken ik Hadewijch als levensmeesteres door haar brieven, waarin ze de door haar ervaren liefde van God en de moeiten van het dagelijks leven nuchter bij elkaar brengt.

Iedereen die Nederlands studeert, krijgt met haar te maken, want haar taalgebruik is buitengewoon. Ze kende



Frans en Latijn, las Augustinus en schrijvers van haar eigen tijd en natuurlijk de bijbel. Ze moet daarom welhaast van adel geweest zijn, maar zo leefde zij niet. Ze hoort bij de eerste generatie begijnen, dat wil zeggen: een klein groepje geestelijke vriendinnen die geen geloften afleggen, die schamel en celibatair willen leven en hun kost verdienen met spinnen, weven en onderrichten.

Dat laatste doet Hadewijch.

Deze week mocht ik leren hoe niet alleen de brieven maar ook de liederen die zij dichtte en de visioenen waarschijnlijk door haar bedoeld zijn als onderricht en niet als getuigenis van voor ons onbegrijpelijke extases. In de 13e eeuw was dat een veel vanzelfsprekender manier om iets van je innerlijk beleven van je geloof taal te geven.

Waarom is ze dan nu nog voor ons van belang?

Wel, omdat het mensenleven van Jezus met zijn grenzen voor Hadewijch niet alleen buiten kijf stond, maar ook fundamenteel is opgenomen in haar mystiek. Ruusbroec zal haar daar later in volgen. Jezus vertelt haar dat hij nooit zijn goddelijke gaven heeft gebruikt voor zijn eigen gerief. Dat moet je dus ook niet willen. Nee, je beperkte menselijke vermogens gebruiken om de goddelijke weg door mensen heen gestalte te geven, dat leidt tot wat zij noemt het jubileren in de mystieke vereniging met God. Je hebt daar alleen de gaven van de Geest voor nodig.

En dan niet het onmogelijke willen, maar de werkelijkheid aanvaarden zoals zij is.

Leven zonder macht, kwetsbaar én fier vertrouwend dat je er toch mag zijn in de vriendschap die Jezus ons aanbiedt, ook al blijf je in gebreke. Ook voel je, dat het je altijd aan de mystieke vereniging zal ontbreken. En ook dat beleven is noodzakelijk, om de diepste en grootste vreugde binnen te gaan.

En zo zijn Hadewijch's leringen meer dan ooit een rijkdom voor deze tijd.

Jeanine Molleman

Jaren.

*Ik heb mij wel eens afgevraagd:
ben ik hier zo maar
tot aan een bepaalde dag
tot aan een bepaald uur
en houdt dan alles plotseling op?
Dat heb ik wel eens gedacht,
jawel, een uitzichtloze gedachte.*



*Als ik mijn ogen sluit,
houdt dan alles op?
Waren die handvol jaren
de bedoeling van mijn hele bestaan?
Als je er even dieper over denkt
voel je ineens
Dat er meer is:
dat de God van hemel en aarde
met zijn kostbaarste*

*en meest geliefde schepsel
andere bedoelingen heeft
dan alleen luttele jaren leven op aarde
waar vrijwel altijd
onvrede en tegenstrijdigheid heerst.*

Redding

Heer,
hoe vaak hebt u mij
al niet gered?



Telkens weer
hielp U mij op de been
en gaf mij kracht
als ik ontmoedigd was
U gaf mij licht in het donker
Als ik afscheid moest nemen
van mensen die mij dierbaar waren
was U mijn troost
Zo bent U een deel van mijn leven
geworden.

Blijf bij mij, Heer,
in heel mijn doen en laten.
Buiten U om
red ik het niet.

Ouderen en kerk Zuid

Beste Mensen,
Er is dit jaar veel gebeurd. Twee kerken zijn inmiddels gesloten en de ouderen van de voormalige parochies Ariensgedachteniskerk (Heilig Hart) / Goede Herder, Verrijzenis en St. Jan / H. Michaël zijn opgenomen in de Geloofsgemeenschap Zuid.

Het heeft daardoor even geduurd voordat we wisten in welke vorm we door konden gaan, maar hier is het programma dat we u presenteren voor de rest van het jaar.

Op Ziekenzondag 11 september om 10 uur zal er extra aandacht zijn voor zieken en ouderen.

Op deze dag is het mogelijk persoonlijk de **ziekenzalving** te ontvangen. U kunt u daarvoor telefonisch opgeven bij:

Eleonore Mekkelholt 053 - 476 93 77,
Hermine Leppink 053 - 431 21 28 en
Carina Meijer 06 27 38 16 93.

Ook kennissen en familieleden worden daarbij van harte uitgenodigd. Die dag zal Pater Ben Engelberink voorgaan in de St. Janskerk Haaksbergerstraat.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kop koffie in de parochiezaal.

Op donderdag 3 november staat er een busreis gepland.

De bestemming is nog een verrassing. Wel moet U zich vooraf opgeven bij: Eleonore, Hermine of Carina (zie hierboven).

De kosten zijn dit jaar **25 euro per persoon inclusief diner**. Met speciale

dieetwensen kan rekening gehouden worden.

Er zijn 4 opstapplaatsen:

Om kwart voor negen is de bus bij de Ariensgedachteniskerk Hogelandsingel.

Om 9 uur bij Het Lippinkhof.

Om kwart over negen bij de Verrijzeniskerk.

Om half 10 bij de Hatteler.

Er kan een bus met rolstoellift komen. Wilt U bij de opgave aangeven of U daar gebruik van wenst te maken.



Op 19 december is er de jaarlijkse Kerstviering om half drie in de St. Janskerk Haaksbergerstraat.

Pater Ben Engelberink gaat voor in de H. Mis met dameskoorzang,

Daarna is er in de parochiezaal een sfeervol samenzijn waarbij er bekende kerstliederen gezongen zullen worden.

Er is een beperkte mogelijkheid voor hen die slecht ter been zijn, om gehaald en gebracht te worden .

► **Geef U vooraf even telefonisch op.**



Bidden moét

Alsmaar zitten
in de auto, op een stoel
en vroeg of laat krijg je te horen:
bewegen moét.
Alsmaar kopzorgen
om dit, om dat
en vroeg of laat
krijg je te horen:
ontspannen moét.

Alsmaar bezig
met halen en hebben
en vroeg of laat
zeg jezelf:
bidden moét.



Betrokken zorg

Werken in de zorg
professioneel
vakkundig
zorgvuldig
met hart en ziel
betrokken:
is inspirerend
is verrijkend
is een uitdaging.

Werken in de zorg
is vaak een complex
slopend,
nooit genoeg
altijd te weinig.

Steeds zijn er
nieuwe vragen.
Steeds is er een
een nieuw appèl.

Nee-zeggen is een kunst.
Ja-zeggen is gemakkelijker
't vleit
't bevestigt
't levert complimenten op.

Betrokken zorg
vraagt om grenzen
om niet op te branden.

Brochure: Wachten bij waken.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie St. Jacobus:

Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Beheergroep Jacobuskerk:

Ineke Keizer, *coördinator*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37

Pastoraatgroep:

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Weekendvieringen:

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Maandagavond om 18.15 uur met aansluitend gelegenheid tot biecht.

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

Viering in de Eschpoort:

elke vierde zaterdag van de maand om **16.00 uur.**

Hiervoor is contactpersoon: Anneke Peijnenborg

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.

Lokale beheercommissie:

IK STEL ME VOOR.



Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Menschedewest, was verbonden aan de St. Jan parochie en later aan de St. Michaelkerk. In die periode ben ik als lid van de scouting bij de realisatie van deze toen nieuwe parochiekerk actief geweest met het ophalen van oude kranten en het verzamelen van melkdopjes om zo met de opbrengst een bijdrage te leveren aan de bouw van de St. Michaelkerk. Een leuke tijd

waar ik met genoegen op terug kijk. Na mijn schooltijd heb ik de eerste tien jaar van mijn werkzame leven in de textieldetailhandel bij diverse bedrijven gewerkt als verkoper. Na deze periode werd mij de mogelijkheid geboden om mijn vergaarde kennis in een functie als inkoper/beheerder winkels voort te zetten in een dienstverband bij de "Leo Stichting", een internaat voor moeilijk opvoedbare jeugd. Vanaf 1987 tot aan mijn vervroegde pensionering ben ik als manager inkoop verbonden geweest aan twee Psychiatrische ziekenhuizen in Apeldoorn en Warnsveld.

Ik ben getrouwd en woon samen met mijn vrouw in Enschede-zuid. Mijn vrije tijd vul ik met: het actief zijn in de tuin, fietsen, lezen, zingen in het Overdagkoor Enschede, bestuurslid St. Vrienden Ariens Zorgpalet en als kerkgids in de Jacobuskerk.

Via mijn kerkgids activiteiten in de Jacobuskerk ben ik sinds 2013 steeds nauwer betrokken geraakt bij het wel en wee van deze geloofsgemeenschap. De veranderde rol van deze locatie gaf, na de oproep om hulp van Ineke Keizer, voldoende motivatie om mij te melden als potentieel lid van de te formeren beheercommissie. Met mijn benoeming kan ik nu een bijdrage leveren aan de dagelijkse gang van zaken, gericht op beheer en activiteiten en zo samen met de overige leden van de commissie en de vrijwilligers de levensvatbaarheid van de Jacobuskerk waarborgen.

Ik ben er van overtuigd dat we binnen

de gestelde doelen er een succes van kunnen maken en zo de toekomst van deze kerk in zijn nieuwe functie van "Stadskerk" met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Samen met de hulp alle vrijwilligers heb ik er zin in.

Jos van Rooij

Sterre der Zee....



Viering in de tuin van de Jacobuskerk

Het is al weer 4 jaar geleden, dat pastoor Andre Monninkhof aan de vrijdagochtendkoffie verzuchtte: "Als we toch eens een mooie tuinviering konden organiseren op 15 augustus, dan zou een grote wens van mij in vervulling gaan". Het Jacobusteam dacht erover na, zag aanvankelijk wat beren op de weg, maar het kriebelde en de wens van de pastoor werd omgevormd tot een draaiboek voor een tuinviering. En op 15 augustus 2012 ging de wens van de pastoor in vervulling.....

Het is nu 2016. Op maandagavond 15 augustus vond in de tuin van de

Jacobuskerk voor de vierde keer de viering “Maria ten Hemelopneming” plaats. Inmiddels heeft deze viering een vaste plek in het rooster verworven en het aantal bezoekers overstijgt het aantal beschikbare zitplaatsen. De hele maandag zijn de mensen van de Jacobuskerk aan het werk geweest om het altaar buiten op te bouwen, stoelen in de tuin te zetten, de koffietafel voor te bereiden. Er was deze keer voor het eerst een groot koor, het Arienskoor, dus er moest een elektronische piano buiten worden geplaatst. Maar: om 6 uur stond alles klaar, laat de mensen maar komen. En dat gebeurde! Meer dan 130 parochianen, uit alle windstreken, uit meerdere landen. Dit keer geen bedenkelijke blikken op de buienradar, geen rode vlekken die rakelings langs het centrum van Enschede gaan: een kraakheldere blauwe hemel met een mooie avondzon was de groet die Maria ons van boven zond. Het werd een prachtige viering....



Nadat pastoor Monnikhof het evangelie gelezen had, hield hij een korte overweging over Maria en de betekenis die zij voor veel mensen heeft. Aansluitend gaf hij het woord aan Marco, derde jaars priesterstudent

en deze zomer als stagiair te gast in de pastorie aan de Langestraat.

Marco deelde met ons een mooie Maria ervaring die hij beleefde in de basiliek “Sterre der Zee” in Maastricht. Vol overgave verhaalde hij over de trouw die Maria symboliseert en hoezeer hem dat beeld heeft aangesproken en heeft aangemoedigd om de weg naar het priesterschap in te slaan. Trouw zijn aan Christus, zoals Maria.... Toen Marco zijn gloedvolle betoog eindigde met een eerbiedig “Amen” knikten heel wat mensen in de tuin elkaar toe: “Den kan’t, hee mag bliev’n’. Waarna Marco een applaus ontving van een overvolle tuin met parochianen. Een mooi begin van een bijzondere loopbaan!



Na afloop werd er zoals gebruikelijk koffie gedronken. Buiten was alles binnen een uur opgeruimd. En de pastoor? Die stond met een tevreden lach aan de bar van zijn koffie te genieten.

“Maria is de Ster, die ons de koers wijst te midden van de golven der beproeving en met haar lieflijke glans

ons opwekt tot hoop". Dit schreef paus Johannes Paulus II op 14 mei 1985 in zijn akte van toewijding aan Maria in de basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee in Maastricht.



Mooier kunnen wij het niet verwoorden. Wij hopen dat alle mensen die aanwezig waren op deze bijzondere maandagavond de 'sterre' hebben mogen zien. En zij die er niet bij konden zijn hebben zeker van boven met instemming en een glimlach toegekeken.....

Hetty Mulder

Pelgrim journaal: Vaya con Dios!

Het is druk bij ons aan de poort. De afgelopen weken zijn, voorzien van de pelgrimszegen en onze Jacobus stempel in hun paspoort, de volgende pelgrims op pad gegaan:

Paul en Monique ter Horst: op 9 juli

zijn zij vanuit Bilbao te voet gestart richting Santiago.

Annemarie Huijink: op 5 juli in Enschede op de fiets gestapt om 35 dagen later aan te komen in Santiago.

Rob Mentink: begin augustus per fiets vertrokken richting Santiago.

Siny Wolters: een ervaren Camino gangster. Ze loopt dit keer een stuk van de Camino Frances, de Spaanse St. Jacobsroute, en start op 15 september vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port.

Helene Monsma: ze loopt in etappes. 5 augustus vanuit Enschede vertrokken met als doel Maastricht.

Tinie Knoef: op 13 augustus vanuit Enschede te voet vertrokken richting Santiago.

Peter Meiring: 15 augustus, op Maria Hemelvaart, vanuit Enschede te voet vertrokken richting Santiago. Hij hoopt hier begin december aan te komen.

Wij wensen hen een onvergetelijke pelgrimstocht en een behouden thuiskomst!

Ook volgen we nog steeds onze pelgrim Henri uit het Broek: zijn vrouw Agnes heeft ons weer bijgepraat. Henri loopt stevig door, maar wel in zijn eigen tempo. Frankrijk is een groot land. Na meerdere dagen regen in juni, alles door en door nat, vraagt hij zich af; Wat doe ik hier? Maar dan breekt de zon weer door, en ontmoet je zo maar ineens een vriendelijke groep wandelaars. De Franse taal verstaan en

spreken gaat steeds beter. Onderweg heeft Henri regelmatig bezoek van familie en vrienden. Ook Agnes heeft hem al opgezocht. Half juli bezoek van 2 oud-collega's, die een dag hebben meegewandeld. Voor Henri bijzonder, omdat hij de dag er voor een wandelaar heeft gereanimeerd. De hevige emotie heeft hij zo goed van zich af kunnen praten.

Henri loopt nu al een tijd samen met Joseph uit Beieren (de man in het rode shirt op de foto) en Eric en Leonard. 10 augustus is hij aangekomen in Saint-Jean-Pied-de-Port. Vanuit hier even op neer met de trein naar Lourdes. Zijn zoon Peter loopt vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port met hem mee naar Pamplona. Als dit goed verloopt, begint Henri daarna aan de laatste etappe naar Santiago. We blijven hem volgen!



*Pelgrim, wie roept je?
Welke geheime kracht trekt je?
Niet het veld van de sterren,
niet de grote kathedralen.
Alleen Hij van hierboven weet
het.....*

Je eigen weg

Iedereen heeft voor zichzelf
een eigen weg te gaan.
Maar eenzaam hoeft het niet te zijn.
omdat er mensen naast je staan.
Soms zie je heel even niet,
dat deze mensen er wel zijn.
Je voelt je eenzaam en alleen,
je voelt je heel erg klein.

Dan plotseling schijnt de zon
je stralend tegemoet.

Een gebed,
een woord,
een klein gebaar.

Bron: Gerarduskalender



St. Joseph

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115
Parochiecentrum
Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Tel. nr. 435 48 08
E-mail:
secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat:
Ma.- t/m do. van 9 tot 12 u.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatsgroep

Mevr. Lies van Veldhoven-Mönnink
Mevr. Edith Elstak
Mevr. Ria Everink
Mevr. Gerrie Vaneker
Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheersgroep:

Hr. Jos Marsman, contactpersoon
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Paul Wolbert
Hr. Frans Sniijders
Hr. Gabriel Karagoz
Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Vacant

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of
ABN-Amrobank
NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:K

ING bank NL42INGB0003044773 of
ABN-Amro NL78ABNA0445107324
Beide ten name van
St. Josephparochie Enschede.

Doordeweekse vieringen:

Iedere woensdagochtend om 9.30 u.
Aansluitend is er koffiedrinken in het
parochiecentrum

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand
om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

KINDERWOORDDIENST St. Jozefkerk Enschede

Voor wie?

Voor alle kinderen van 3- 12 jaar.
24^e zondag door het jaar.

Godsbarmhartigheid voor het verlorene



Wanneer en waar:

Zondag 18 september om 9.30 uur,
Tijdens de Eucharistieviering in de St.
Jozefkerk.

► Contactpersoon KWD

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte worden gehouden mail dan naar mvkerckhoven@kpnmail.nl

“O zo heerlijk” *high tea Florapark*

's middags 5 juli jl. hebben de vrijwilligers die de kerkvieringen verzorgen, een high tea georganiseerd voor de bezoekers van de kerkdiensten. Met z'n allen hebben wij van de zoete en hartige hapjes van “OZO HEERLIJK” uit Hengelo genoten.

Na afloop bleek er veel belangstelling voor herhaling. **Bravo!**

De priesters Ariëns en Kolping

Waar wij de sociale priester Alphons Ariëns hebben, heeft West Duitsland Adolph Kolping. En het geluk was ons gezind want wij woonden jarenlang in de Kolpingstrasse. Hij was net als dr. Ariëns de wegbereider voor de sociale katholieke beweging en met name de opkomende industriesteden met al hun nieuwe sociale problemen. Rooms-katholiek Gronau-Epe viert dit jaar de K.A.B. haar 125 jarige bestaan. Op 25-01-1891 werd de Josephbeweging opgericht met nog wat zijbewegingen. Het was toen een gezellen organisatie. Waarom heette deze vereniging Sint Joseph? Dat is eenvoudig, want er verscheen toen de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII. Joseph en Josephina waren toen geliefde voornamen. Eigenlijk is dit sociale kerstuk Rerum Novarum nog steeds actueel. Overigens zeer aan te bevelen ook in het Duits. De priester Adolph Kolping leefde van 08-12-1813 tot 04-12-1865. Hij is geboren in Kerpen en overleden in Köln. Hij is zalig verklaard in 1991.



John Schiffel

Amsterdamse School en Joan Collette

Joan Collette, de schildermeester van de Josephkerk was op vele fronten actief. In het Interbellum was hij een der grote meesters. In het Stedelijk Museum Amsterdam liep recent een tentoonstelling over de bouw- en interieurkunst Amsterdamse School, 1910-1930. In deze tentoonstelling was de spotlight op het interieur waarin Collette met bijzondere creaties opviel. Hij verzorgde o.a. voor de Stadsschouwburg de programmaboekjes. Opvallend is, zijn bijzondere typografie. Bij de fresco's in de Josephkerk heeft hij ook de belettering verzorgd. Bij deze uitzonderlijke tentoonstelling is er ook een forse catalogus verschenen.

Als u zondags wat eerder voor de kerkdienst aanwezig bent, kunt u optimaal genieten van het fraaie schilderwerk in onze Josephkerk.

John Schiffel



Ariënsgedachtenis

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de Geloofsgemeenschap Zuid met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Voor uitvaarten: 053-711 34 60

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl



De Roef

Pastoor Geertmanstraat 17.

Tel.: voor donderdagochtend
van 09.00 – 12.00 uur 06 38 23 63 70

Lokale beheergroep

Hr. H. Pahlplatz, tel.: 432 23 52

Wendy Bathoorn-Steffens (coördinator
Zuid) e-mail: w bathoorn@hotmail.nl

Bezorging Pelgrim

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 23 52
06-10 13 11 12

Contactpersonen:

Karl Grabmeier (aanspreekpunt don-
derdagviering)

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor
vragen en informatie)

Bijbel leesgroep

Elke 1e woensdag van de maand om
09.30 uur in De Roef,
Pastoor Geertmanstraat 17.

Viering in de Eschpoort

Op de vierde zaterdag van de maand
om 16.00 uur.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Elke donderdagmorgen is er om
09.30 uur in De Roef een
gebedsviering, waarna er gelegenheid
is elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie of thee. U kunt ook hier uw
misintenties opgeven.

Alle jaargedachtenissen zullen wor-
den doorgestuurd naar de St. Jan.

Van 10.00 tot 12.00 uur zal er iemand
aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden, misintenties aan te nemen, en
men kleine attenties (zoals een bloe-
metje) kan afrekenen.

Ook kunt u het nieuwste nummer van
Pelgrim meenemen wanneer u deze
niet thuisbezorgd krijgt. Er is een
kleine voorraad.

Ontmoeting in buurtcentrum

De Roef

Misschien denkt u; dat wil ik ook wel
eens proberen, dat kan! De donder-
dagmorgen bijeenkomst begint om
09.30 uur tot ongeveer 10.00 uur met
een korte dienst, daarna is er
gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken. U bent altijd
welkom!

Voor vragen kunt u terecht bij:

mevr. C. Meijer tel. nr. 0627381693



Bedankje (Ariënsgedachtenis)

Het is vrijdagochtend 8 juli als mijn telefoon gaat.
Ik spreek met mevr. Vergeer.

Zij wil graag de parochie bedanken voor de mooie plant die haar man, Rinus Vergeer, heeft gekregen voor zijn 89^e verjaardag. Maar omdat het haar niet lukt om via mail dit bedankje te versturen vraagt zij of ik het namens hen wil doen en dat doe ik graag! Het is altijd leuk als mensen zo enthousiast reageren op een door onze vrijwilligers bezorgde attentie. En om aan te geven dat er ook nog positieve dingen gebeuren vind ik dit een wel een keer een vermelding waard.

Ik weet niet wie van de vrijwilligers de plant heeft bezorgd maar als hij/zij de Pelgrim leest komt dat zeker goed. Dus...namens de hr. en mevr. Vergeer; Hartelijke dank voor de plant!

Meneer en mevrouw Vergeer, nog veel plezier van de plant en bedankt voor uw telefoontje.

Kijk daar word ik nu vrolijk van!

Carina Meijer

Ontmoetingsplaats Pauluszaal



De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 9.30 en 11.30 uur aan de Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt

zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:

jhvaanholt@home.nl

Het parochieblad Pelgrim kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, naam en locatie



H. Geest - Maria

Vanaf 3 januari 2016 onderdeel van de Geloofsgemeenschap Noord.

De Kajuit

Deurningerstraat 216

Telefoon uitsluitend: 053 – 433 99 06

Beheerder: Hr. Johan Lubberink.

Vanaf januari 2016 is het Kajuitgebouw (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering. Ook Pelgrim zal hier worden gedistribueerd. Op maandagen op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur kunt u misintenties opgeven. Op donderdagmorgen om 09.30 uur is er in De Kajuit een gebedsviering. Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan voor onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor en de Schola zullen hun activiteiten voor de Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.

Kopij Pelgrim nr. 8 vóór 22 sept. 2016 naar:

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Gemengd Koor 'op reis'

*M*ein Name ist Bernhard" stelt de chauffeur zichzelf aan ons voor. Hij is geboren en getogen vlak over de grens en spreekt 'Platduits'.

"Der Himmel ist blau, und ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt".

Inderdaad de buien zijn vandaag, woensdag 18 mei 2016, vér weg en voor óns de schijnt zon!

Zoals altijd bestemming onbekend. Eenmaal op weg roept iemand: *"we gaan in ieder geval niet naar de Keukenhof want dan hadden we hier rechtsaf gemoeten"*. Sommige houden alles in de gaten!

"Wij gaan hier linksaf en volgen vandaag de Dinkel" verklapt Jan *"aan de Duitse kant wel te verstaan"* en voegt er aan toe: *"de een noemt de Dinkel een rivier de ander een sloot"*. Eenmaal in Duitsland blijkt hier de Dinkel grotendeels te zijn gekanaliseerd.

Wij rijden door een prachtige natuur, een natuur van echte landbouw. Het nog maar kort geleden gezaaide moesgoed dartelt de grond uit, velden vol!

Wij gaan tweemaal over de Dinkel, inderdaad hier een breed water met wat scheepvaart.

Maar links en rechts, voor en achter en overal langs de Dinkel is het volop lente! Een heel mooie dag uitgezocht, in deze meimaand!

Koffie? *"Nee"*, zegt Jan *"eerst naar Het Stift!"* Jan vertelt in vogelvlucht over het romantische Dormitorium Asbeck. Het voormalige woonhuis en residentie van de Abdissen van het Stiftklooster. Een klooster, voor alleen vrouwen, dat in 1533 veranderde in

een wereldlijk damesstift en alleen werd bewoond door adellijke Stift-dames.

Een paar minuten erna, betreden we een klein Stiftmuseum met souvenirwinkel.

Het Stift, nonnenklooster voor dochters van welgestelde adellijke ouders, is volgepakt met religieuze kloosterlijke voorwerpen en voorstellingen. Zo is er een kloostercel te zien met een biddende Augustijner Non in originele kloosterdracht met een brede kap op haar adellijke hoofd. Tevens souvenirs en prachtige dingen, van kunst tot prularia, te koop voor prijzige prijzen.

Na het bezichtigen van diverse bouwkundige oudheden, zoals de 'Zandsteenbogen', het 'Stiftbakhuis' en de 'Trap met de gezaagde leuning', werd het nu toch tijd voor de koffie.

Niet ver van hier, in restaurant Enseling staat de koffie klaar, met zes soorten taart met kolossale afmetingen.

Na de koffie gaat het verder, nu in een bosrijk gebied nabij Dulmen. Tegen het middaguur komt een jonge dame aan boord. Zij is de gids die ons veel verteld over paarden. De wilde paarden

van Merfelder!

De gids verteld honderd uit. We rijden door het bos maar er is nog geen knol te zien! Maar dat wordt gauw anders.

Al vertellende komen we spoedig bij een groot open veld met een onafzienbaar aantal paarden.

In dit Merfelder Bruch leeft een kudde van zo'n 600 à 700 edele viervoeters in natuurlijk kuddeverband binnen een natuurgebied van ongeveer driehonderdvijftig hectare. Ieder jaar wordt de kudde op een dag in het voorjaar bijeengedreven en worden de eenjarige hengstveulens uit de kudde gehaald en te koop aangeboden.

Deze zijn dan geslachtsrijp en geschikt voor koetsentrekker, rijdier voor kinderen of om vrome herenboeren, met vrouw en kinderen, zondags met de sjees naar de kerk te brengen.

Erg wild gedragen de paarden zich niet maar ze leven grotendeels op zichzelf.

's Winters worden ze bijgevoerd met hooi. Een half uur lang verteld de gids over van alles en wij kijken onze ogen uit! Er zijn ook zóveel knollen!

"Tijd voor de lunch!" roept Jan.

In Bauernhofcafé Schnieder, niet ver van de wilde paarden, liggen de belegde boterhammetjes al te wachten.

Duits brood met spek, zure zult, ham en diverse soorten worst. Heerlijke, pikzwarte koffie, in grote koppen. Met ook nog een appeltje voor de dorst!

"En nu naar Schloss Vischering" kondigt Jan aan. Schloss Vischering is een Burcht gebouwd in de bewogen tijd van de 13e eeuw.



Een ringvormig verdedigingswerk met lange opgang met ook aan beide zijden water en nog twee ophaalbruggen.

We worden ontvangen door de vriendelijke Frau Sasse Holzhinrich. In twee groepen worden we rondgeleid. Interessant te horen over de strijd in de 13e eeuw, tussen de aartsbisschop van Münster en landheer Gerhard von der Mark. Om eigen veiligheid en om zijn rechten te laten gelden liet de aartsbisschop, deze burcht bouwen en zette 's avonds vóór het slapengaan, de ophaalbruggen omhoog. In 1521 woedde een hevige brand waarna nog een prachtige ridderzaal en de achthoekige trap werden toegevoegd aan de oude Burcht. Maar de aartsbisschop heeft dat niet meer meegemaakt, hij was toen al 'ten hemel gevaren' met achterlaten van alle rechten. Aan de wanden en in de vitrines zijn nog wat schilderstukken en spullen te zien van de vergane Grandeur.

Het zien van de beklemmende, 'IJzeren Halsband van Oer', doet mij met afgrijzen naar de keel grijpen.

Getverderrie wat 'n eng ding! Gelukkig was het RTL-team in de buurt dat een gratis drankje aankondigde.

Op de binnenplaats, omringt door de slotgracht was het, met 'n drankje in de hand, nog even gezellig toeven.

Ja, en dan wordt het avond en is het weer bijna voorbij.

Nog even naar Haarmühlen!

Een 'Eethuis' om te smullen!

"Münsterländer Zwiebelfleich, Herrencrème, Warme Kersen en nog veel meer staat er op het menu!

En aan tafel: vooral niet prakken, alleen proeven, nog eens proeven en blijven proeven én genieten!

Een zangquiz over Ketelbinkie kende geen winnaars. Zo'n huilerige smartlap kan alleen worden gezongen door een straatzanger met, op de juiste momenten, overslaande stem.

Het was een reisje om nooit te vergeten.

Dat vond ook voorzitter Rietje Spanjers die, in haar dankwoord het RTL-team bedankte en hun werk waardeerde met een tien-plus!

En dààr kan je mee *thuis* komen!

Piet Gieske

Foto's:
Harry Spanjers





St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

l Donderdagochtend van 09.00-11.30

uur. **Contactpersonen**

Mw. L. Oude Egberink

Mw. G. Leurs

Pastoraatgroep Zuid

Mw. T. Hannink,

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid

Mw. W. Bathoorn, coördinator

[wbathoorn@hotmail.nl](mailto:w bathoorn@hotmail.nl)

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

Lisette Jansen (St. Jan)

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze

Pelgrim.

Website St.Jankerk

Anneke Dorlas stopt als webmaster

Ringleiding in de St. Jankerk.

In de vorige pelgrim hebt u al kunnen lezen dat er in de st. Jan Kerk een ringleiding is. De ontvangst is overal waar de vaste banken staan. Om dit te horen hebt u een hoortoestel nodig waar een ringleiding ontvangst op zit. Zelf heb ik ook zo'n hoortoestel. De mijne ruist nogal wanneer ik hem aanzet. Ik heb een prima oplossing gevonden in het aanzetten van één toestel op ringleiding, het andere toestel op algemene ontvangst. Tijdens de dienst heb ik prima ontvangst en kan zowel rechtstreeks via de geluidsinstallatie horen, maar ook de gewone geluiden in de kerk. En, als de voorganger goed in de microfoon praat, heb ik geen enkel probleem meer om de voorganger te verstaan.

Tiny Hannink

Vieringen De Hatteler

Woensdag 21 september

Woensdag 19 oktober

Woensdag 16 november

Woensdag 14 december.

De vieringen beginnen om 16.00 uur.

A f s c h e i d

Michael Sander Harperink

Afscheid nemen is lastig, vooral van iemand die aardig, leuk en sympathiek is.

Maar soms kan het niet anders.

Wij moeten afscheid nemen van onze zeer betrokken organist.

Hij voelt als familie, we hebben al veel samen meegemaakt aan lief en leed.

Maar “onze” Sander krijgt het te druk, met 2 banen en niet te vergeten sinds een jaar een klein meisje.

Dan is het een keer goed geweest, we begrijpen dat volkomen maar zullen hem gaan missen.

Onderstaand het afscheidswordje van onze voorzitter:



Beste Sander na 16 jaar onze vaste organist te zijn geweest heb je te kennen gegeven te gaan stoppen.

Je drukke baan met vaak buitenlandreizen etc. en je gezin riep de vraag bij jou op: moet ik het niet anders gaan doen met mijn vrije tijd en een andere indeling maken.

Voor ons natuurlijk verschrikkelijk jammer al heb je ook te kennen gegeven dat je zo nu en dan ook wel zou willen bijspringen als we een keer in de knel zitten. Te beginnen al op 14 augustus a.s.

16 jaar is natuurlijk niet niks en in die tijd hebben we ook heel wat meegemaakt in lief en leed.

In leed, de leden van de stamtafel die ons ontvallen zijn. En van het koor, de mooie avonden aan dezelfde tafel die we hebben beleefd. En het huwelijk met Esther dat we mee mochten maken en ook de geboorte van jullie dochter Olivia maar bovenal de mooie en goede uitvoeringen die we samen ten gehore hebben gebracht.

En daarvoor willen wij jou dan ook bedanken en dat doen we in de eerste plaats met een cadeau en ten tweede met een applaus.

We wensen je voor de toekomst samen met Esther en jullie dochter Olivia veel geluk toe.

Namens het gemengd koor St. Jan-Michaël Sander Harperink hartelijk bedankt!!!



Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588.

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de Geloofsgemeenschap Zuid met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Op donderdagochtend kan men in de Verrijzeniskerk terecht van 9 - 11 uur voor vragen, misintenties en een kopje koffie of thee.

Uitvaart telefoon: 053-7113460

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen 053-4768667

Mw. J.H.M. van de Pieterman

Lokale Beheergroep

Wendy Bathoorn

wbathoorn@hotmail.nl

Jos Vaneker

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap
Helmerhoek;

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De dagkapel van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de zuidwijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek). U bent van harte welkom.

*Pelgrim,
wàt 'n mooi blad!*

Boordevol informatie!

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag,
Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Openingstijden dagkapellen:

H.Jacobus: dagelijks van 10.00 - 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St.Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 - 16.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 - 16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

W e e k e i n d e v i e r i n g e n

► Lezingen bij de zondagen? Zie pagina 36 onderaan!

Wo-Co = Woord- en communiedienst. KWD = KinderWoordDienst.

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 10/11 september, 24^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie, ziekenviering met zalving	Ariënskoor	B.Engelbertink

WEEKEND 17/18 september, 25^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Schola	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	AMM	J.Kortstee
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Vocal Moments	Werkgroep

WEEKEND 24/25 september, 26^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J.Kortstee
<u>Leger des Heils</u>	Zo. 11.00 u	Oec.viering	BJK	ds. E.Sonneveld en E. van Triest
St. Jankerk	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen

WEEKEND 1/2 oktober, 27^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat. Mis	Samenzang	H.Kronenberg
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co, gezinsvier.	Kinderkoor Verrijzenis	M.Dijkman

WEEKEND 8/9 oktober, 28^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 19.00 u	Eucharistie (EMOS)	Op Toon	A.Monninkhof
	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W.Rekvelde
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Thomasvier. Vormelingen	All Together	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	B.Engelbertink

WEEKEND 15/16 oktober, 29^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Ariënskoor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	AMM	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Samenzang	Parochiaan

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, Langestraat	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Ma. 18.15 uur daarna gelegenheid tot biecht Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, Oldenzaalsestraat 115	Zo. 09.30 uur Eucharistie en	Woe. 9.30 uur Dins. 18.45-19.15 u stille aanbidding
De Roef, Pastoor Geertmanstraat	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
De Kajuit, Deurningerstraat 216	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
St. Jan-H. Michaël, Haaksbergerstraat 253	Zo. 10.30 uur Vanaf 1 juli Zo. 10.00 uur	
Verrijzenis des Heren, Het Leunenberg 588		Do. 9.30 uur

Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of buren ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw locatiasecretariaat.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie.

Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam.

Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Citypastoraat

Voor hulpvragen via tel.: 430 61 90

Openingsuren:

maandag t/m zaterdag 13.00-17.00 uur.

dinsdag en donderdag 10.00-12.30 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede.

www.citypastoraatenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 75 12 GB

Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Huis van Verhalen

(voorheen Pastoraat na Ramp).

Secretariaat: Roomweg 165c,

7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Lezingen bij de zondagen

11 september

Ex. 32,7-11.13-14

1 Tim.1,12-17

Luc. 15,1-32 of 15,1-10

18 september

Amos 8,4-7

1 Tim.2,1-8

Luc. 16,1-13 of 16, 10-13

25 september

Amos 6, 1a.4-7

1 Tim. 6,11-16

Luc. 16, 19-31

2 oktober

Hab. 1, 2-3; 2, 2-4

2 Tim.1,6-8.13-14

Luc. 17, 5-10

9 oktober

2 Kon.5,14-17

2 Tim. 2,8-13

Luc. 17, 11-19



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt de gehele week voor plotselinge situaties rond het sterfbed of een andere situatie: 06 275 11 272.

Pastoor A. Monnikhof en pastoraal werkster C. Berbée hebben een werk-kamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen Parochieel Dienstencentrum

Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053-711 34 59.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00-12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:

secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap

Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.

Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede

Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

Tel. 0900 - 0767.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

Pelgrim 2016

Contactblad voor R.K.Enschede

Nr.6, sept. 2016

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver

Mevr. A. Tenbergen

Mevr. C. Oostdam

Kopij Pelgrim nr. 8

Inleveren

Uiterlijk donderdag

22 september

27 oktober

Verschiijnt

donderdag

13 oktober

17 november

Lengte artikel zoveel mogelijk max.

400 woorden (In Times New

Roman Pt 11)

E-mail:

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Lay-out: Piet Gieske

Inventarisbeheercommissie

Hr. R. Tiehatten

martiehatten@kpnmail.nl

**Leden van het Bestuur St. Jaco-
bus de Meerdere R.K. Enschede:**

In opbouw.



- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen



Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.

info@miekegreveling.nl

www.miekegreveling.nl

06-83 56 08 22

Op deze laatste pagina's

kan je

'Kiek'n en Kopen'

"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor Uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89

info@caroline-uitvaart.nl

Caroline Doornbos



www.caroline-uitvaart.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19
Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbelweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl



Wim Wijffes
053 - 4763342
06 - 34051135

Olieverfschilderen

- Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen
- Portret, stillevens, landschap
- Workshops etsen

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701
Gabriel Martinez-Almeida

PEDICUREPRAKTIJK ADELHEID BOUWHUIS

mobiel 06-23357198



Adelheid Bouwhuis-Vaneker
Fuchsiastraat 17

7531CM Enschede

Medisch pedicure

www.pedicureadelheidbouwhuis.nl

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106
7521 JG Enschede Tel. 053 –
432 30 34 www.siers.nl /
info@siers.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Bert van der Heide UITVAARTZORG

Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid.
Korte lijntjes via direct contact.

Kosten van de uitvaart kan ik laag houden als kleine ondernemer.
Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht.

Mobiel 06-81026062

www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 - 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 - 482 40 10



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

