

Zomer - Vakantie

Jaargang 4, nr. 6, juli 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar. Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Uitnodiging voor twee bijzondere vieringen	2
Basisschema weekeindevieringen	3
Diaconie: <i>Tibetaanse monniken in Prismare</i>	6
Oecumene	6
Liturgiekalender	7
Allerhande: o.a. voedselbank	8
Kroniek	9
Jeugd en Jongeren:	
Foto's 1 ^o H. Communie en Vormsel	10
Kinderpagina KIEK	16

Locatienieuws

H. Jacobus	17
St. Joseph	21
Ariënsgedachtenis	23
H. Paulus	28
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond
W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie.

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw
Tel. 06-41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie, jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen en -middag, vrijdagmiddag en -avond
Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied catechese, liturgie, gemeenschapsopb.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op: donderdag.

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied H.Paulus
T. 074-3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl



Kijken met nieuwe ogen

Als scheidsrechter bereidde ik mij voor op mijn wedstrijd. Langs de lijn liep ik warm. Met een schuin oog keek ik naar mijn collega. Hij floot op het andere veld. Op een gegeven moment zag ik, hoe een doorgebroken speler werd neergelegd. Ik wist het meteen: penalty en een rode kaart! Maar mijn collega besliste anders, hij gaf 'slechts' een vrije schop; en de kaart bleef op zak. Naderhand, in de kleedkamer, zei hij tegen mij: "Ik heb het anders gezien". Met welk oog keek hij? En met welk oog kijken wij? Als ik deze vraag voor mezelf beantwoord, moet ik bekennen, dat ik me op dat moment liet leiden door mijn gevoel voor rechtvaardigheid. Krom is krom en recht is recht; dus ik zou gehandeld hebben volgens de regels van het spel. Het gevolg zou zijn geweest, dat een speler het veld had moeten verlaten. De verdere wedstrijd zou hij buitenspel staan: off-side. Maar misschien kun je het ook anders bekijken.

In het verhaal van David, die van schaapsherder zomaar koning moet worden, lees ik, hoe God niet afgaat op uiterlijke schijn, maar ons leert kijken met de ogen van ons hart. Deze wat ruimere blik kan ons helpen om af en toe eens met de hand over ons hart te strijken. "God plant zijn oog in ons hart", zo zegt de dichter Oosterhuis het zo mooi. Dat wij zo leren kijken met nieuwe ogen!

Pastoor André Monninkhof

Uitnodiging voor twee bijzondere vieringen bestemd voor alle parochianen

Op **zondag 31 augustus** is er in de Jacobuskerk aan de Langestraat een H. Mis met bijzondere aandacht voor de overgang van de Jacobuskerk als eucharistisch centrum naar een multi-functionele stadskerk. De viering begint **om 09.30 uur**, waarbij Pastoor A. Monninkhof zal voorgaan. U bent allen van harte uitgenodigd. Na afloop is er een bijeenkomst in het parochiehuis van de Jacobuskerk.

Op **zondag 7 september** is er om **09.30 uur** in de St. Jozefkerk een pontificale hoogmis gecelebreerd door Kardinaal Eijk, met bijzondere aandacht voor de St. Jozefkerk nu als eucharistisch centrum en de afronding van de restauratie. Na afloop is er een bijeenkomst voor alle parochianen in het Parochieel Dienstencentrum Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2.

*Namens het Pastoresteam en Bestuur,
Guus Berkien*

Basisschema weekendvieringen in Enschede

Beste mensen,

Vooraf. Het pastoresteam (als eindverantwoordelijke) en het parochiebestuur hebben na overleg met vertegenwoordigers van de locaties Noord en Zuid en van de Jacobuskerk een basisschema gemaakt voor de toekomst, waarbij de verschillende soorten vieringen over de kerkgebouwen zijn verdeeld. Het betreft hier



een verdeling die in ieder geval tot het eind van het kalenderjaar zal worden gehandhaafd en waaraan hooguit nog tijden (niet dagen) op verzoek van de locaties of het team kunnen worden veranderd.

Tegen het eind van het jaar zal door vertegenwoordigers van het pastores-team, het bestuur en de locaties opnieuw naar het schema worden gekeken en zullen op grond van dan beschikbare ervaring eventueel wijzigingen worden aangebracht.

Overigens is het goed te bedenken dat het maken van een rooster bemoeilijkt wordt door het beperkt beschikbaar zijn van priesters en pastoraal werkers, en door het feit dat het groot pastoraal team verantwoordelijk is voor drie parochies: Enschede, Losser en Haaksbergen.

Uitgangspunten. Bij het opstellen van het schema is een aantal uitgangspunten leidend geweest:

- De regelgeving van het bisdom ten aanzien van vieringen in het eucharistisch centrum en ten aanzien van de combinatie van H. Mis en Wo-Co-viering in dezelfde kerk in hetzelfde weekend
- De herindeling van katholiek Enschede in twee geloofsgemeenschappen: Noord en Zuid met als locatiekerken de St. Jozef en de Verrijzenis des Heren. In deze beide kerken is er elk weekend een H. Mis
- De bijzondere positie van de Jacobuskerk als stadskerk voor heel Enschede met de nadruk op een meer multifunctioneel karakter, aansluitend bij een zo breed mogelijk, maar in essentie

wel rooms-katholiek zingevingsperspectief

- Een zo groot mogelijke spreiding van de vieringen over de beschikbare kerken, niet alleen geografisch maar ook qua tijden, ook om te voorkomen dat kerken elkaars 'concurrenten' worden
- Een geleidelijke afbouw van het aantal diensten in de kerken, die op de nominatie staan aan de eredienst te worden onttrokken
- Het waarborgen van veelvormig vieren als een van de beleidsuitgangspunten van pastores-team en bestuur, zodat o.a. de verschillende werkgroepen ook serieus worden genomen en 'aan hun trekken komen'.

Uitwerking. Dat er elk weekend een H. Mis is in het eucharistisch centrum (de St. Jozefkerk) is een voorschrift van het bisdom. Gekozen is voor de zondag, mede op advies van het Liturgisch Beraad, dat onder andere het belang van een kindernevendienst benadrukte.

Dat de Verrijzenis des Heren als locatiekerk een andere dag dan de St. Jozef in het schema krijgt toebedeeld is het gevolg van de wens tot spreiding en het verlangen ook op zaterdagavond een H. Mis te plannen. Binnen Zuid is die zaterdagavond voor de geloofsgemeenschap van de Ariënsgedachtenis en de St. Jan/Michaël niet nieuw, maar voor de Verrijzenis des Heren wel.

De Jacobuskerk zou een H.Mis kunnen inplannen op zaterdag 12.00 uur, zoals deze ook in Hengelo sinds enige tijd met succes is ingevoerd. Die viering valt echter formeel buiten het weekend. De Jacobus heeft voorlopig



gekozen voor een Angelusviering, wat weer past bij het veelvormig vieren en het multifunctionele karakter.

De tweewekelijkse Internationale Missen in de Jacobus sluiten ook aan bij de nieuwe functie van dit kerkgebouw. Deze diensten komen in de plaats van de Engelse Missen, die ook veel door studenten worden bezocht. Bij de nieuwe vorm zal een combinatie van Nederlands, Engels en mogelijk andere talen als voertaal worden gebruikt, wat de toegankelijkheid vergroot.

Het bisdom verbiedt een combinatie van H. Mis en Wo-Co-dienst in een en hetzelfde kerkgebouw, tijdens een en hetzelfde weekend. De achterliggende gedachte is dat een Wo-Co-dienst een vervanger is van een H. Mis. In het schema is daar vanzelfsprekend rekening mee gehouden.

Toekomst. Of waarvoor nu gekozen is, ook in de praktijk werkt zal bij de komende evaluatie worden nagegaan. Voorlopig houden we dit schema aan. Op zo kort mogelijke termijn (indien mogelijk januari 2015) zal een min of meer definitief basisschema worden gemaakt, zodat allen, die bij de vieringen betrokken zijn, zoals pastores, werkgroepen, koren, lectoren, koster, collectanten tijdig en voor langere termijn kunnen plannen.

Koren en werkgroepen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat - als het schema in de toekomst tijdig als nog in te vullen raamwerk beschikbaar is -, koren en werkgroepen zichzelf aanmelden, c.q. beschikbaar stellen voor bepaalde vieringen, zodat zij ruim van tevoren weten waar ze aan toe zijn. Koren en werkgroepen,

waarvoor het aantal diensten in het eigen kerkgebouw zullen afnemen, worden met nadruk opgeroepen ook elders in de eigen of de andere locatie (Noord en Zuid) en in de Jacobuskerk vieringen te verzorgen.

Concrete verdeling vieringen

Eucharistisch centrum H. Jozefkerk, locatiekerk Noord:

Zaterdag: gebedsvieringen en bijzondere vieringen (tijdstip afhankelijk van soort viering), 2x per maand gebedsviering (alternerend met de Verrijzenis des Heren).

Zondag: 09.30 uur H. Mis met koffiedrinken in het Parochiecentrum na afloop.

Locatiekerk Zuid Verrijzenis des

Heren:

Zaterdag: 19.00 uur H. Mis (met eventueel koffiedrinken na afloop)

Zondag: 10.00 uur 2 x per maand gebedsdienst o.l.v. werkgroep (alternerend met Jozefkerk).

Stadskerk H. Jacobus:

Zaterdag: 12.00 uur Angelusviering of H. Mis. De Jacobus kiest vooralsnog voor de Angelusviering.

Zondag: 11.00 uur 1^e en 3^e weekend van de maand internationale H. mis, 2^e en 4^e weekend van de maand wo-co viering.

Een 5^e weekend staat gelijk aan een 1^e weekend (roulerend per locatie).

Overige kerken

In de kerken die op termijn aan de eredienst zullen worden onttrokken, zijn in dit schema twee vieringen per maand (1 x een H. Mis en 1 x een Wo-Co-viering gepland.



	Jozef	Ariëns	St. Jan	Jacobus	Paulus	Maria	Verrijzenis
1	Za. Gebedsvier. Zo. 09.30 u Eucharistie	Za. 19.00 u Wo-co		Za. 12.00 u Angelusvier. Zo. 11.00 u Internat mis	Zo. 09.30 u Eucharistie		Za. 19.00 u Eucharistie
2			Zo. 09.30 u Eucharistie	Za. 12.00 u Angelusvier. Zo. 11.00 u Wo-Co		Zo. 09.30 u Wo-Co	Za. 19.00 u Eucharistie Zo. 10.00 u Gebedsvier.
3	Za. Gebedsvier. Zo. 09.30 u Eucharistie	Zo. 09.30 u Eucharistie		Za. 12.00 u Angelusvier. Zo. 11.00 u Internat mis	Zo. 09.30 u Wo-Co		Za. 19.00 u Eucharistie
4			Za. 19.00 u Wo-Co	Za. 12.00 u Angelusvier. Zo. 11.00 u Wo-Co		Zo. 09.30 u Eucharistie	Za. 19.00 u Eucharistie Zo. 10.00 u Gebedsvier.
5							

Met de inzet en goede wil van alle betrokkenen moet het mogelijk zijn over enige tijd een vieringenrooster aan te bieden, dat tijdig beschikbaar is, voldoet aan de gekozen uitgangspunten, duidelijkheid biedt en waar de meeste parochianen – gegeven de huidige situatie – vrede mee hebben.

Een vriendelijke groet,
Guus Berkien, Vicevoorzitter Parochiebestuur

HEILIGE TEKST

Er zijn mensen, het is heus waar, die nog op het laatste ogenblik stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren vorken en lepels, in plaats van jou, mijn God. En er zijn mensen, die hun lichamen in veiligheid willen brengen, die alleen nog maar behuizingen zijn voor duizend angsten en verbittingen. En ze zeggen: Mij zullen ze niet in hun klauwen krijgen. En ze vergeten, dat men in niemands klauwen is, als men in jouw armen is. Ik begin alweer wat rustiger te worden mijn God, door dit gesprek met jou. Ik zal in de naaste toekomst nog heel veel gesprekken met je houden en je op die manier verhinderen van me weg te vluchten.

Je zult ook nog wel eens schrale tijden in mij beleven, mijn God, niet zo krachtig gevoed door mijn vertrouwen, maar geloof me, ik zal voor je blijven werken en ik zal je trouw blijven en je niet verjagen van mijn terrein.

Uit: De nagelaten geschriften van **Etty Hillesum**, fragment van Zondagochtendgebed (12 juli 1942)

Vakantiesluiting

Het Parochieel Dienstencentrum Enschede is gesloten van maandag 14 juli t/m vrijdag 15 augustus 2014. Gedurende deze periode zullen de e-mails en de post regelmatig worden gelezen en behandeld.



Diaconie

PERSBERICHT

Tibetaanse monniken leggen zandmandala in Prismare

ENSCHEDA – Van 7 t/m 10 augustus 2014 bezoeken vijf Tibetaanse monniken uit het Sera Jey klooster opnieuw de stad Enschede als onderdeel van hun Tour of Compassion and Harmony. Vorig jaar was hun komst al een groot succes. Honderden mensen hebben toen genoten van de kleurenpracht, de meditatieve sfeer en de Boeddhistische rituelen. Voor iedereen die dat opnieuw wil beleven of het toen heeft gemist, komt er deze zomer een herkansing. Gedurende drie dagen leggen de monniken een kleurrijke zandmandala in de theaterzaal van Prismare. Op de laatste dag wordt de zandmandala ceremonieel vernietigd en uitgestrooid in de Roombeek. U bent van harte uitgenodigd om dit ritueel bij te wonen.

Bouwen aan compassie en harmonie

Het doel van deze wereldtournee is om geld op te halen voor het bouwen van nieuwe schoolfaciliteiten voor de studenten in het Sera Jey klooster in India. Met het succes van de vorige tournee hebben de monniken al een groot deel van de bouw gerealiseerd. Met deze tour hopen ze de school te kunnen afbouwen. Stichting Wereldvredesvlam Twente ondersteunt dit initiatief van harte en zorgt dus ook dit jaar opnieuw voor een mooi programma.

Het leggen van de zandmandala kunt u bijwonen op 7, 8 en 9 augustus tussen 10.00-12.30 en 13.30-16.00 uur in Prismare (Roomweg 167d). En op 8 augustus ook 's avonds van 19.00-21.30 uur. De ceremoniële ontbinding van de mandala vindt plaats op 10 augustus tussen 13.00-15.30 uur. Voor een nadere kennismaking met de monniken en hun gebruiken bieden we twee avondprogramma's aan. Op 7 augustus houden zij van 20.00-22.00 uur een rituele ceremonie in De Zwanenhof in Zenderen (Retraitehuisweg 6). En op 9 augustus geven zij van 20.00-21.00 uur een chantconcert in de Wonne in Enschede (Noorderhagen 25). Het bezoek aan Twente sluiten de monniken af met het leiden van de maandelijkse Stadsverlichting meditatie **op 10 augustus van 20.00-21.00 uur in De Wonne in Enschede.**

Alleen voor de avond in Zenderen betaalt u tien euro entree (reserveren 074-2659525), de andere bijeenkomsten zijn gratis. De entree, uw donaties en de opbrengsten uit de toerwinkel, met uit het klooster afkomstige artikelen, komen ten goede aan de bouw van de kloosterschool. Meer informatie leest u op www.wereldvredesvlamtwente.nl.

Oecumene

Oecumenische gespreksgroep

Na de zomer vakantie gaat deze gespreksgroep door met de samenkomsten.

Voor iedere bijeenkomst wordt een thema gekozen.



Wij willen met elkaar in gesprek gaan over geloofszaken en wat dit voor ons betekent in het leven.

De eerste twee bijeenkomsten, op dinsdag 9 september en 14 oktober worden gehouden in de Pastorie van de St. Jan-Michaëlkerk, Haaksbergerstraat 253, aanvang 14 uur.

De laatste twee bijeenkomsten worden gehouden op dinsdag 11 november en 9 december, aanvang 14 uur in de Apostel Thomaskerk Th. de Keyserstraat 20.

Onder leiding van Ds. Ellen Solleveld en P.W. Carla Berbée.

Wilt u hieraan deelnemen dan bent u van harte welkom.

Aanmelden is niet noodzakelijk.

Voor informatie kunt u bellen met Wil Brouwer 053-4315626 of Lies Pahlplatz 053 4340169

Hopelijk tot ziens, Lies Pahlplatz

Liturgische kalender

9 juli woensdag

Feest van de *HH. Martelaren van Gorcum*

11 juli vrijdag

Feest van de *H. Benedictus*, abt, patroon van Europa

23 juli woensdag

Feest v.d. *H. Brigitta*, kloosterlinge, patrones van Europa.



25 juli vrijdag

Feest van de *apostel Jacobus*, patroonheilige van de parochie Enschede
De liturgische kleur is rood als teken van marte-

laarschap. Hij is ook de patroon van de pelgrims: een schoudermantel, een brede hoed en een reisstaf, al dan niet met kalebas, en natuurlijk de Sint-Jacobsschelp.

9 augustus vrijdag

Feest van *H. Teresia Benedicta* v.h. Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa.

15 augustus vrijdag

Maria tenhemelopneming



Met dit hoogfeest wordt gevierd dat Maria helemaal zonder zonde is. Ze gaf zich helemaal aan God. Daarom we na haar dood ook met lichaam en ziel in de hemel opgenomen.

Het is een verplichte feestdag.

Liturgische kleur is wit, teken van zuiverheid en reinheid.

Wat en waarom tijdens de H.Mis

Openingsgebed (we staan indien mogelijk)

Na het Gloria volgt het openingsgebed.

Voor het eerst bidt de priester met gevouwen handen nu tot God.

Eerst nodigt de priester ons uit om met hem te bidden.

De priester zegt:

“Laat ons bidden”. Hierna is er een korte stilte *om zelf in stilte tot God te bidden*. Vervolgens bidt de priester met uitgestrekte handen in naam van alle mensen hardop tot God. Vaak is



dit gebed afgestemd op het feest of op de tijd van het jaar. [ASRM 30, 54]

De priester neemt deze houding (orante houding) steeds aan als hij namens het hele volk bidt.



Je kunt deze houding vergelijken met die van Mozes toen hij met geheven handen voor het volk bad [Exodus 17,11]. Je kunt er ook de houding in zien van Christus aan het kruis.

Wij antwoorden met *Amen*.

Hiermee is de opening van de eucharistieviering ten einde.

Wij zijn door al de gebeden en gebaren een eenheid geworden, en wij hebben de juiste houding aangenomen tegenover God. Wij zijn nu gereed Hem te ontmoeten in de dienst van het Woord.

Manfred

Allerhande

De tijd vliegt.....

Op **zaterdag 6 september** sluit de Stichting Behoud Sint Josephkerk de restauratie van de mega-klus formeel af. Uiteraard willen wij dat deze belangrijke gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Dus wij vragen alle vrienden van ons rijksmonument om met suggesties te komen om deze dag tot iets moois en zinvol te maken. Er staat een brievenbus voor het Parochieel Dienstencentrum, laat van u horen om dit samen te doen, hand in hand.

Niet alleen bruist de kerk op zondag

07-09 a.s. maar ook op zaterdag 06-09 a.s. biedt de Stichting Behoud veel fijne activiteiten in de Jozefkerk aan. Dit is voor ons het afsluiten van de restauratie. Allen van harte welkom.

John Schiffel, Stichting Behoud St. Josephkerk

Open Monumentendag

Op 13 september staat alweer de Monumentendag voor de deur, de kerk is dan de hele dag open. Wij van de Stichting hebben nog ruimte in de planning. Ook hier hebt u inspraak, dus meldt u zich. Het thema is Op Reis zeg maar mobiliteit c.q. mobiel-erfgoed. Trouwens staat al om 11 uur het koor van Henriette Eikenaar ingepland, ook zal de klarinettist André Kerver van zich laten horen gedurende deze dag.

Wij wensen u een prettige vakantie-tijd, kom met inspiratie terug.

John Schiffel, Stichting Behoud St. Josephkerk

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>



Kroniek

Gedoopt



Behorend tot de H. Geest-Mariakerk:

25 mei Amy (11-05-2013) Nijhuis, dochter van Martin en Annina Nijhuis Roelofs.

1 juni: Dani (1-09-2013) Ramos Merayo, zoon van Roberto en Wendy Ramos Merayo-Dorsan.

8 juni: Emma Regina Geertruida (15-03-2012) Olthuis, dochter van Jos Olthuis en Renate Willemina Maria Bottenberg.

Behorend tot de H.Jacobuskerk:

25 mei: Olivier Anthony Anastacio (1-11-2013) Manuel zoon van Russel Remigio Manuel en Carline Antonia Maria Maduro.

Behorend tot de St.Jozefkerk:

1 juni: Fleur Sterre (26-11-2013) Klijn, dochter van Sjoerd Klijn en Angela Spieker.

22 juni: Chloe Laaf.

Behorend tot de St.Jan-H Michaëlkerk:

8 juni: Milia Rosaria (4-8-2013) Imbrogiano, dochter van Vincenzo en Melanie Imbrogiano- Scholten.

Behorend tot de H.Pauluskerk:

8 juni: Ayden Shaun Mason (24-1-2014) Timmermans, zoon van Frank Timmermans en Shariska Amarilis Koolman.

Behorend tot de Ariënsgedachteniskerk:

15 juni: Loek Benjamin (16-11-2013), zoon van Jeroen en Ellen de Vries.

Overleden

Ariënsgedachteniskerk

23 mei: Johan Hofstede, echtgenoot van Geziena Hofstede - Wolbers, 83 jaar. Hij woonde aan de CF Klarstraat 32.

6 juni: Ans (Annie) Snels-Beune, echtgenoot van Johannes Snels, 83 jaar. Zij woonde aan de Marthalaan 1-35.

7 juni: Lidy Heck-Mulder, weduwe van de heer Heck, 74 jaar. Zij woonde aan de CF Klarstraat 55.



St. Jozefkerk

24 april: Annie Grondman-Gasthuis, weduwe van H.F. Grondman. Ze was 90 jaar en woonde aan de Lijsterstraat 30-488.

29 mei: Henk Nienhuis, echtgenoot van A.A. van Egmond. Hij was 93 jaar en woonde aan de Floraparkstraat 97-80.

H. Geest-Mariakerk

17 mei: Henk Elferink op de leeftijd van 72 jaar.

8 juni: Theo Kemperink, 82 jaar. Echtgenoot van Truusje Kemperink-Ruwe. Hij woonde Park de Kotten 185.

9 juni: Anny van Os ten Buuren, echtgenote van Jan van Os, op de leeftijd van 81 jaar. Zij woonden aan de G.J. van Heekstraat 163.

H. Jacobuskerk

28 mei: Elisabeth Maria Bakker-Heijnemans, 86 jaar.

St. Jan-H. Michaëlkerk

10 juni: Andreas Johannes (André) Heitbrink, echtgenoot van José Heitbrink-van Rooy, op de leeftijd van 66 jaar. Hij woonde aan de Elferinksweg 42.

Jeugd en jongeren

Een dag met een gouden randje

Eigenlijk had ik ergens anders moeten zijn die dag, maar wat ben ik blij dat ik uiteindelijk toch mee ben gegaan als extra begeleider met mijn zoon naar de Tarcisiusdag (misdienaarsdag) in Utrecht op 24 mei jl. Het was een dag om nooit meer te vergeten, voor mij althans.

Ik heb genoten tot en met, hoewel je dat niet zou vermoeden toen ik vroeg in de ochtend op het treinstation nogal moeite had met de elektronische fietsenstalling en daardoor de trein miste op 20 seconden na. Ik zei tegen mijn zoon: "Ga maar gauw, ga maar naar Ingrid Schraven. Mama komt wel na. Het komt goed!"

En daar ging hij mee, 11 jaar en voor het eerst "alleen" met de trein, maar gelukkig wel met alle andere Twentse misdienaars en Ingrid Schraven.

Moeder en zoon beide wetende dat het ook inderdaad wel goed zou komen. Hij was in goed gezelschap.

Ik nam meteen de trein van een half uur later en eenmaal in Utrecht CS sprong ik uit de trein, rende naar de dichtstbijzijnde taxi (die ik alleen ken van dat programma Taxi) en riep tegen de chauffeurs: "Wie kan mij zo snel als mogelijk naar de Lange Nieuwstraat 119 brengen, en wat kost het en hoe lang duurt het?" wetende dat ik nog precies een krap kwartier had, voordat de processie van 272 misdienaars zou beginnen. Het spande er om.



Een lieve taxi-chauffeur stond meteen al in de startblokken en begreep mijn nood en dus... was ik binnen 8 minuten ter plaatse, gaf hem gauw het geld, opende mijn camera tegelijkertijd (over multi-tasks gesproken) en...., jawel, PRECIES op tijd, zoals mama's doen, maakte ik een prachtig shot van mijn zoon tussen al die misdienaars. Pfff, gelukt.

En toen.... werd ik er stil van.

Zo mooi om te zien al die 272 misdienaars in een immense lange stoet.

Al die jonge zielen die ergens zijn aangeraakt door het vuur van het geloof, door hun ouders, of misschien ooms en tantes of misschien wel de buurman.

Bij mij was het een lieve wijze oude vrouw, die in de oorlog heel veel had verloren. Haar hele familie en haar lievelingsjuf, die allemaal in haar ouderlijk huis schuilden, in 1 klap dood door een bomaanslag. Tja... dan komt je wereld wel aan het wankelen. En wat hield haar op de been....

Juist... haar geloof en haar vertrouwen in iets dat hoger en wijzer is dan zijzelf. Ze ging door. Bouwde van haar oude huis een nieuw huis, kreeg na verloop van tijd een lieve man, drie kinderen, een ernstige depressie, geluk en zo nog veel meer. Maar het ding dat haar altijd ergens doorheen hielp was haar geloof. Ik koos haar intuïtief op 9-jarige leeftijd bewust als mijn peettante, hoewel ze geen familie was, en ik heb daar nooit spijt van gehad. Sterker nog... zij is mijn grootste mentor in mijn leven geweest. Want haar geloof, die fakkel, dat vuur.... dat wist ze op de een of andere manier in mijn hart

over te brengen. Ook ik kan zeggen... zonder mijn geloof, was ik nergens.

En die fakkel, met dat vuur... dat probeer ik weer door te geven aan mijn kinderen.

Dus toen ik mensen van hun fiets af zag stappen, daar zo in Utrecht, doordat die processie er langs kwam en ook zij zachtjes zeiden: "Wat is hier aan de hand? Wat mooi", tja toen deed me dat wel iets.

De stoet liep de prachtige St. Catharinakathedraal binnen en werd gesloten door kardinaal Eijk en de hulpbisschoppen en de dienst begon. Een prachtige sfeervolle dienst. De kroonluchters met echte kaarsen, die in het gangpad hingen, waren aangestoken wat de sfeer ten goede deed. De muziek begon te spelen. En wat er toen toch gebeurde.. ik weet het niet, maar er gebeurde iets met mij. Op het moment dat iedereen elkaar de vrede mocht wensen schudde een onbekende vrouw mijn hand en ze keek me aan en zei: "De vrede van Christus" en hoewel ik het al vele malen gehoord heb, kreeg ik ter plekke een brok in mijn keel. De woorden raakten mijn hart en ik wist dat ik goed had gekozen door hier te zijn vandaag. De muziek begon te spelen: "U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immer meer" en bij mij begonnen de kwartjes te vallen. Ik moest zo aan mijn peettante denken, het was alsof ze naast me zat en me liet zien hoe zij mij ooit had aangestoken met de fakkel van het geloof en daardoor was ik vroeger misdenaar geworden en ik had daarop mijn zoon weer aangestoken en nu stond hij hier in Utrecht, ook een misdenaar. Ik voelde me zo intens



dankbaar, alsof het allemaal samen kwam ergens. De tranen biggelden over mijn wangen. Toevallig ving mijn ogen de blik van mijn zoon, toen wij elkaar kruisten op het gangpad. Hij in zijn misdienaarkleed en ik... gewoon mama. Er is niets dat dat moment kan toppen. Gewoon moeder en zoon en ... een stukje hemel op aarde. De dag werd gevolgd door een prachtige en ook leuke rondleiding door hulpbisschop Hoogenboom, een heerlijke rondvaartboottocht door de grachten van Utrecht, een stukje lopen door Utrecht met allemaal misdienaars met een witte pet op die ze allemaal hadden gekregen van het bisdom Utrecht, een leerzame en leuke puzzeltocht in de Sint Augustinuskerk, heerlijk gezelschap, en een lekker broodje knak op het gazon van de bisschop, waar de prijsuitreiking plaatsvond voor de beste groep.

En de dag werd afgesloten door kardinaal Eijk, waarbij hij iedere misdienaar een welverdiende hand gaf en een leuke mok, als dank voor hun hulp tijdens de diensten gedurende het jaar.

De zon scheen nog steeds toen we terug liepen met onze groep naar de treinen. Het avontuur van die ochtend waren we allang vergeten. In plaats daarvan vielen we moe en heel voldaan in onze treinstoel die ons veilig weer terug bracht naar Enschede.

Ik wil bij deze iedereen die deze dag heeft georganiseerd en heeft mogelijk gemaakt, heel hartelijk bedanken. En volgend jaar.... zeker weer!

*Hartelijke groeten,
Tanja en Siep Ezendam*

Eerste Heilige Communie in de Ariënsgedachteniskerk



Eerste Heilige Communie

Op zondag **18 mei** hebben 27 kinderen in de St. Josephkerk de Eerste H. Communie gedaan.

geïllustreerd boekje waarin op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd wat er in de kerk allemaal is te zien. Het weer werkte ook helemaal mee, want de zon stond hoog aan de hemel.



Pastor Jan Kortstee en pastor Ingrid Schraven gingen voor in de viering en dat hebben ze met enthousiasme gedaan. Op het moment dat de communicanten met hun doopkaars de kerk binnen kwamen, zongen hun ouders voor hen een welkomstlied. Dat is altijd weer een emotioneel moment. De goed bezochte viering is prima verlopen en alle communicanten hadden een taak.

Het kinderkoor van de Paus Joanneschool o.l.v. Marjan Vleeming maakte de viering extra feestelijk. Als cadeautje van de parochie kregen de communicanten het boekje 'Even rondneuzen in Gods huis', een fleurig

De communicanten kunnen terugkijken op een prachtige dag!

Namens de werkgroep,
Ria Everink

Eerste H. Communie in de Verrijzenis des Heren

En een week later was het feest in de Verrijzeniskerk. Maar liefst 31 kinderen ontvingen hun Eerste H. Communie van pastor J. Kortstee. In de viering ging ook pastor Ingrid Schraven voor.





En ook deze zondag was het prachtig weer, zodat thuis het feest zowel binnen als buiten voortgezet kon worden.

Namens de werkgroep Eerste H.Communie van de Verrijzeniskerk, Annelies Tenbergen

Vormselviering

Op **11 mei** was de vormselviering voor alle vormelingen in Enschede in de H.Jacobuskerk. Met enige moeite hebben we deze foto toch nog weten te achterhalen.

De redactie



Twitteren met God

Waarom moet ik eigenlijk zondag naar de kerk gaan [1]

Je kunt ook de vraag stellen waarom heeft de H. mis op zondag prioriteit in het leven van de kerk en het persoonlijk leven. Mijn Youcat catechismus zegt hier het volgende over: De H. mis is het hoogtepunt, waarnaar het handelen van de kerk streeft en tevens de bron waaruit haar hele kracht voortvloeit.

Tijdens Jezus leven kwamen mensen in groten getale tot Hem omdat ze zijn helende nabijheid zochten. Ook nu nog kunnen wij Hem vinden, want Hij leeft in zijn kerk. Op twee plaatsen garandeert Hij ons zijn tegenwoordigheid: in de dienst aan de armsten [Mat. 25:42] en in de Eucharistie. Daar lopen wij direct in zijn armen. Als wij Hem in ons toelaten, onderwijst Hij ons, voedt ons, verandert ons, heelt Hij ons en wordt een in de heilige.

De martelaar Saturninus (305) zei hierover het volgende op de beschuldiging van deelname aan de verboden samenkomsten op zondag: Zonder de zondagse eucharistie kunnen wij niet leven. Weet je niet dat de christen voor de eucharistie bestaat en de eucharistie voor de christen.

Maar (jongeren) mensen zeggen, ik heb de eucharistie niet nodig ik bid thuis wel in mij zelf. Ik heb zondags wel wat beters te doen!



Wat is mijn keus dan?

Het is natuurlijk zeer aantrekkelijk en gemakkelijk om na een avondje stappen lekker zondag uit te slapen, ik geef ze geen ongelijk.

Maar zul je dan die voldoening vinden? Je zult mensen leren kennen tijdens het stappen. Ondertussen zul je wat biertjes drinken en aangeschoten raken. En dan ga je je afvragen of het gesprek met de andere persoon wel echt is? Of zien ze je dan alleen als vriend, omdat je gezellig hebt meegedaan of omdat je er aantrekkelijk uitziet? Eigenlijk geeft het niet veel waarde aan je leven.

Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven omdat hij zoveel van ons houdt. Eigenlijk kun je zeggen dat Jezus zich elke keer tijdens de H. communie zich helemaal geeft aan ons. En dat doet hij voor niets; je hoeft er zelfs niet aangeschoten voor te raken. Jezus leren kennen in de kerk is het leukste wat er is! Laat je verrassen!

Alleen blijf wel in gebed! En durf ook aan de Heilige Geest te vragen wie Jezus nou is?

Maurice, tot de volgende keer!

(parochiaan en bestuurslid van de Ariëns Katholieke Studenten)

Bron: [1] Youcat, Jongeren catechismus v.d. katholieke kerk.





KIEK



Kiek zoals het hier geschreven staat, betekent KInd En Kerk.

In het Twents vertaald wil het ook zeggen: kijk!

Maar kiek betekent ook foto. Een Selfie is dus een Kiekie? Kiek ie of kiek ie nie? (Maar nu wordt het helemaal te dol)! Misschien kun jij een "vakantiekiekie" sturen! Eén waarop ie niet "al te dullig kiekie".

Stuur die foto naar het secretariaat aan de Nieuwe Schoolweg! Je (groot)ouders kunnen je hierbij ook helpen! Het zou erg leuk zijn wanneer je foto iets met kerk, God of je geloof te maken heeft!

Ik las een tijdje geleden een boekje waarin allemaal brieven of briefjes staan door kinderen geschreven. Deze brieven zijn door kinderen aan God geschreven. Maarten schrijft:

BESTE GOD, Is het waar dat myn vader Niet in de hemel komt als hy vloekt onder het voetbak kyken?

En hieronder een briefje van Daan, die blijkbaar erg goed oppast als hij op zijn fietsje zit!

*U hoeft zich over mij
geen zorgen te maken.
Ik kijk altijd eerst naar
links en dan na naar
rechts.
Daan*



*Beste Beste god
Het heeft de hele vakantie
geregend en mijn vader kreeg
daar heel erg de pest over in
en soen zij hijdingen
over u die je helemaal niet mag
zeggen, maar ik hoop
dat u hem geen straf geeft.
uw vriend
(maar mijn naam zeg ik niet)*

Wij wensen jullie allen een zonnige vakantie toe!

De redactie





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@ziggo.nl

4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Bijzondere viering op zondag 31 augustus

We weten het al sinds 20 juni vorig jaar. De Jacobuskerk verliest de status Eucharistisch Centrum. Met weemoed sluiten we dit boek, maar tegelijkertijd kijken we vooruit naar een tijd van “anders vieren” en nieuwe ontmoetingen.



Vanaf 1 september 2014 is de St. Josephkerk het Eucharistisch Centrum van de parochie St. Jacobus de Meerdere. Op 31 augustus zal de Jacobuskerk met een bijzondere viering haar status Eucharistisch Centrum afsluiten en deze daarna overdragen aan de St. Jozefkerk.

In de viering van 31 augustus kijken we terug naar vier jaren “feest om te vieren”. We hebben het met hart en ziel gedaan. Pastoor André Monnikhof zal voorgaan in deze viering en het Binnenstads Jongerenkoor en



zanggroep Hymnus zorgen voor de muzikale omlijsting.

Wij hopen dat u allen aanwezig bent, om samen deze, voor ons mooie en boeiende periode, af te sluiten.

Hoe gaan we verder na 1 september?

De Jacobuskerk wordt “stadskerk van Enschede met een breed, katholiek zingevingsperspectief”. Dat betekent, dat naast wekelijkse vieringen op zondag om 11 uur, er ruimte komt voor andere vieringen. Op zondag zullen er wisselend Eucharistievieringen met een internationaal karakter en Woord- en Communievieringen zijn. Het angelusklokje klept, zoals u weet, iedere dag om 12 uur. Op zaterdag willen we de openstelling van de kerk beginnen met een Angelusgebed. Daarnaast zullen er ook op andere dagen bijzondere vieringen zoals de Ariënsviering, oecumenische vieringen, vespers, Taizé vieringen, internationale vieringen mogelijk zijn.

Veel veranderingen dus, maar vooral ook veel nieuwe kansen. En die grijpt het team van de Jacobuskerk met beide handen aan. En we hopen u vanaf 1 september niet alleen op zondag, maar ook bij vieringen en evenementen op andere dagen te mogen begroeten.

Want er is één ding dat niet verandert: de deur van de Jacobuskerk blijft open: voor u, voor ons, voor iedereen!

Gouden pelgrims....

“Komt het gelegen als we op vrijdag 6 juni na de Mis in de Jacobuskerk komen koffiedrinken? We gaan het Spaanse deel van de Camino de Santiago fietsen en willen graag het eerste stempel in ons pelgrims-paspoort bij jullie halen. We brengen ook iets lekkers voor bij de koffie mee. Hartelijke groet, Leny en Piet Haring (wij komen van de Verrijzeniskerk).”

Dit bericht ontvingen we half mei in de mailbox van de Jacobuskerk. Ons antwoord was duidelijk: “Van harte welkom!” Het wordt zo langzamerhand een mooie gewoonte, dat Pelgrims hun “Camino” beginnen in de Jacobuskerk. We hebben Jan Kortstee benoemd tot vaste stempelaar en hij vervult die functie met zichtbaar veel plezier!



Een gouden pad

Vrijdag 6 juni breekt aan en direct na de viering komen Leny en Piet, samen met de voorganger van deze vrijdag, pater Ben Engelbertink, naar de koffieruimte in de pastorie. Zoals iedere vrijdagmorgen is de koffie-



kamer snel vol en ontstaan er geanimeerde gesprekken. Pelgrims brengen altijd boeiende verhalen mee, en dat is deze vrijdag niet anders. Leny en Piet hebben een hele bijzondere reden om de Camino te gaan fietsen. Op 24 juni a.s. hopen ze hun gouden huwelijksjubileum te vieren. En precies op die dag komen ze aan in Santiago en zullen ze daar de Heilige Mis bijwonen.

Tarta de Santiago

Terwijl Piet vertelt over de voorgenomen reis, deelt Leny het meegebrachte lekkers uit. Tarta de Santiago, zelf gebakken. Pelgrims die in Santiago aankomen kunnen dit gebak kopen bij de plaatselijke bakker. Wij nemen ons onmiddellijk voor het recept hiervan op te zoeken, zodat we in de toekomst zelf Pelgrims kunnen trakteren op deze lekkernij.

24 juni

De geboortedag van Johannes de Doper, wordt voor Leny en Piet een hele bijzondere dag. Een huwelijksfeest dat gevierd mag worden in de kathedraal van Santiago de Compostella. Een gouden mijlpaal op het levenspad van Leny en Piet, zij zijn

*gaandeweg de weg gegaan
de weg gegaan
om stil te staan
om stil te worden
stil van binnen
gaandeweg
de weg naar binnen*
(www.santiago.nl)

Op 24 juni is er een viering en branden er kaarsen in de Jacobuskerk, één daarvan is voor Leny en Piet. Wij wensen hen een boeiende en inspirerende reis, maar vooral een behoudende thuiskomst!

Vaya con dios!



Mooie opbrengst voor goedbezochte rommelmarkt

Dit jaar begon het eigenlijk al direct na de carnaval: de eerste aankondiging voor de rommelmarkt stond in Pelgrim en de telefoontjes en mailtjes begonnen binnen te komen. Ook dit jaar heeft Jan Kattenpoel weer heel wat kilometers gereden om alle spullen te verzamelen.

Voorsorteren!

In de week voorafgaand aan de rommelmarkt werd gesorteerd in de kerk. Aardewerk bij aardewerk, glas bij glas, lampen, kaarsen, handwerkspullen, schilderijen. Je kon het zo gek niet bedenken of het was binnengebracht. Een rommelmarkt heeft alleen zin als er voldoende aanbod op de kramen ligt. En daar hoefden we ons geen zorgen over te maken!



De markt

Zaterdagochtend voor 8 uur was iedereen aanwezig en werden de kramen opgebouwd. Het weer kon niet beter: 20 graden en droog!!! Rond 9 uur kwamen de eerste bezoekers al neuzen, maar die moesten nog even geduld hebben: 10 uur is 10 uur.



Het was direct al druk en behalve een dipje rond het middaguur bleven de mensen komen. Alle kramen werden goed bezocht, ook in het parochiehuis.



Daar stonden de duurdere spullen en kleding uitgesteld. In het parochiehuis werd voor een vriendenprijs koffie met gebak geserveerd. Het Akohol leverde daarvoor tien zelfgebakken taarten. Ineens was het

half 5, de dag vloog om. De echte koopjesjagers kwamen nog even wat spullen scoren en ondertussen werden de restanten ingepakt en de kramen afgebroken.

En wat leverde het op?

Na soep en broodjes was iedereen heel nieuwsgierig naar de opbrengst. Zou het meer zijn dan vorig jaar? Moeilijk in te schatten....Er is veel verkocht maar vaak voor kleine bedragen. Ineke en Gerrit trokken zich terug om alle geldkistjes te tellen en met een enigszins bezorgd gezicht keerde onze penningmeester terug. Oei, het zou toch niet tegenvallen ...???? Na twee seconden brak een brede lach door en werd er luid geapplaudisseerd: een prachtige opbrengst, daar hebben we het met zijn allen voor gedaan.

Heel veel dank aan alle mensen die spullen hebben geleverd, want zonder spullen geen rommelmarkt. En natuurlijk aan al onze vrijwilligers die er heel wat uurtjes in hebben gestoken en het weer tot een succes hebben gemaakt.

Dus: volgend jaar weer! Noteert u het maar vast in uw agenda:

**juni 2015, rommelmarkt
Jacobuskerk!**

Zodat u alvast weer spullen kunt gaan verzamelen!

Hetty Mulder





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken
in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de
maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- **Wij (mijn vrouw en ik)** zijn net
weer terug van een fantastische
fietstocht naar Rome. Wij zijn begon-
nen in Worms, waar we vorig jaar
noodgedwongen moesten stoppen. En
hebben van daaruit, zonder fysieke of
technische problemen in 21 dagen de
resterende 1500 kilometers gefietst.
Het was niet gemakkelijk, vooral in
de bergen kom je jezelf wel tegen en
dat gaf een behoorlijk eenzaam
gevoel. Maar we hebben doorgezet en
zijn er trots op dat we het gehaald
hebben. Het is een mooi gevoel om



met de fiets het Sint Pietersplein op te rijden.



Na een geweldige ontvangst in de Friezenkerk hebben wij daar ons testimonium gekregen. We hebben nog een week al fietsend Rome verkend. We voelden ons een echte pelgrim. De algemene audiëntie op woensdagmorgen was indrukwekkend. Wat een inspirerende uitstraling heeft paus Franciscus. Het publiek was laaiend enthousiast en wij ook.

En natuurlijk hebben wij voor u een kaarsje opgestoken.

- **Zoals bij alle locaties** staat er ook in de Jozefkerk een krat die u voor of na de zaterdagavond viering kunt vullen met houdbare voedselproducten.

Omdat wij weten dat dit lastig voor u kan zijn, bieden wij ook de mogelijkheid om uw voedselproducten naar het parochiecentrum te brengen. Iedere ochtend van 9 tot 12 behalve vrijdag. Natuurlijk staat er altijd een kopje koffie voor u klaar.

Wekelijks komt de voedselbank uw bijdrage ophalen.

- **Een september** nadert en we zitten nog steeds zonder nieuwe locatieraad. Wij zoeken een groep mensen vanuit heel Enschede die zich wil inzetten voor het welslagen van de wekelijkse eucharistieviering.

Zoals het er nu naar uitziet begint de wekelijks zondagse eucharistieviering in de Jozefkerk om 9.30 uur.

- **Ook wij zijn druk** bezig met de voorbereiding op de pontificale viering van zondag 7 september. Het kan zijn dat er ook een beroep gedaan worden op uw medewerking.

- **Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering om 9.30 u.** Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn: besteed dan a.u.b. alsnog even uw aandacht aan de actie

KERKBALANS

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en de St. Joseph geloofsgemeenschap.

ABN-Amro bank

NL78ABNA0445107324 of

ING-Bank NL42INGB0003044773.

Beide t.n.v. St.Joseph Enschede

Iedereen die al wel een bijdrage gegeven heeft, willen wij hartelijk danken.

- **In de vakantieperiode** van 14 juli t/m 17 augustus is ons parochiecentrum alleen op de woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 geopend.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en

locatieraad Jos Marsman

053-4355320

jos.marsman92@gmail.com





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Parochieavond

Zaterdag 23 mei was er een gezellige
avond voor alle parochianen.

Ondanks de erg lage opkomst was het
een gezellige avond. De avond stond
in het teken van ontmoeten. Het
volgende gedicht is aan het begin van



de avond voorgelezen met de uitleg erbij.

Ontmoeten is...

De stap durven zetten.

Je ware gezicht durven tonen,
je vrees en onzekerheid opzij
schuiven,

je vertrouwen aan iemand schenken,
weten dat je geborgen bent.

Ontmoeten is...

niet veel vragen stellen,
aandringen of uitpluizen,
beslag leggen
of veroordelen.

Ontmoeten is...

nooit 'moeten',
het is aanvoelen,
luisteren,
stil worden.

Ontmoeten geeft...nieuwe horizonnen
aan je leven.

Je moet voortaan

je kleinheid
en onmacht
niet meer verbergen,
je moet ze niet langer
alleen dragen.

Er is iemand
bij wie je altijd
terecht kan!

We kozen voor dit thema omdat wij elkaar hier deze avond ook 'ontmoeten', Het is niet verplicht, maar als je een echte ontmoeting met iemand hebt gehad, wil je elkaar terug zien, weten hoe het is met de persoon die je ontmoette. Er wordt in het gedicht gezegd dat ontmoeten je nieuwe horizonnen geeft: je krijgt inderdaad verschillende visies en opinies over bepaalde onderwerpen te horen. Na dit gehoord te hebben van

verschillende mensen kan je jouw eigen mening en visie over die onderwerpen eventueel aanpassen. Je kan met nieuwe mensen discussiëren, debatteren over dingen.

Een echte ontmoeting legt van alle betrokkenen de mooie en minder mooie kanten bloot. Daarom is het belangrijk dat een ontmoeting plaatsvindt in een sfeer van openheid en vertrouwen. Hierbij sluit ook aan dat je jezelf pas kan zijn als de anderen dat ook kunnen, dat je pas gelukkig kunt zijn als je ziet dat de anderen ook gelukkig zijn. Maar die sfeer van verbondenheid is er niet meteen bij de eerste ontmoeting. Als je dan eenmaal die verbondenheid met elkaar hebt, moet je er aan blijven werken om dat zo te houden. Je moet het daarom niet nalaten om nog meer nieuwe mensen te ontmoeten.

Daarna hebben we uit volle borst het Twentse volkslied gezongen.

Paul van Beest speelde de hele avond op de piano en accordeon en ook toen werd vaak meegezongen met de liedjes, vooral die van vroeger en op verzoeknummers.

Er waren optredens van Dolly Parton en SisterAct. En lekkere hapjes en drankjes.



Een geslaagde avond met leuke ontmoetingen.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*



OPROEP

Als Locatieraad doen wij hierbij een oproep om mee te denken en/of mee te werken aan het samenstellen van de viering op zondag 16 november 2014.

In deze viering staan wij stil bij: 85 jaar Ariënskoor, 60 jaar Ariëns-gedachteniskerk en 50 jaar Goede Herderparochie. Aansluitend een receptie en samenzijn in onze parochiezaal waar u allen de jubilarissen kunt feliciteren, ieder op zijn eigen wijze, bijvoorbeeld een lied, een speech of iets dergelijks.

Heeft u belangstelling om mee te werken neem s.v.p. contact op met Jacqueline Pastoor:

e24pastoor@home.nl

Laurette Heetbrink:

lautje_62@hotmail.com

De locatieraad

Afscheid van een vrijwilliger

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Henk Agterbosch, onze koster en locatieraadslid (tevens contactpersoon). Hij heeft aangegeven te moeten stoppen om strikt persoonlijke redenen met al het kerkelijk werk. Hij vindt dat erg jammer en heeft het altijd met veel plezier gedaan. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn trouwe en adequate aanwezigheid. We zullen hem missen.

De heer Ch. Pots is zijn opvolger. Hij zal zich later wel een keer in Pelgrim voorstellen.

De locatieraad

Ziekenzalving

Zoals in voorgaande jaren is er ook dit jaar gelegenheid tot deelname aan de **gemeenschappelijke ziekenzalving**. Deze viering zal plaats vinden op **zaterdag 6 september om 10.00 uur**. Pastor Jan Kortstee zal hierbij voorgaan. Door een misverstand werd in het vorige nummer van Pelgrim een verkeerde datum vermeld.

Het sacrament geeft kracht om ons in moeilijke tijden weer op te richten en bemoedigt ons om verder te gaan. Het is niet alleen bestemd voor zieken, maar ook voor mensen die de last van de ouderdom moeten dragen.

Uw naasten, kinderen, familieleden of vrienden zijn van harte uitgenodigd om deze viering met u mee te vieren.

Na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in onze gezellige ontmoetingszaal.

U kunt zich opgeven bij het parochiecentrum, Hogelandsingel 39, telefoon 431 57 13.

Als u vervoer nodig heeft en graag opgehaald wilt worden dan kunt u dit bij opgave doorgeven aan het parochiecentrum.

*Namens de bezoekersgroep,
Ceciel Weernink*



Deurcollectes

Op zaterdag 7 juni, Pinksterviering, is er een deurcollecte gehouden voor de Nederlandse missionaris.

De opbrengst was € 126,47.

Op zondag 15 juni, Vaderdag, is er een deurcollecte gehouden ten behoeve van het Lourdeswerk.

De opbrengst van deze collecte was € 58,26. Waarvoor onze hartelijke dank.

J. Pastoor, penningmeester.

Sluiting van het secretariaat tijdens de vakantie

Tijdens de schoolvakantie van 7 juli tot en met 15 augustus is het secretariaat van de Ariënsgedachtenislocatie alleen op de donderdagochtend geopend.

Voor uitvaarten en dringende zaken kan op andere dagen contact worden opgenomen met:

**de uitvaarttelefoon: 06-38236370
tussen 9.00 – 18.00 uur
of het noodnummer van de
pastores: 06-27 51 12 72.**

In Memoriam Enny de Roos

Op **1 juni** is plotseling in haar slaap overleden **Enny de Roos-Jentjens**, echtgenote van Albert de Roos. Ze werd 82 jaar. Albert en Enny kregen twee dochters en waren 55 jaar

getrouwd. Ze woonde in Baarlo. Ze woonde vroeger aan de Kamerlingh Onneslaan.

Enny is bij de wat ouderen onder ons bekend als vicevoorzitter van het Bestuur van de H. Hartparochie, de



Ariënsgedachteniskerk. Ze werd na drie jaar pastorale studie door de bisschop benoemd tot pastoraal medewerkster en was daarmee de eerste pastoraal medewerkster. Ze kreeg daarvoor de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Ze heeft verschillende bestuursvormen meegemaakt: Kerkbestuur en Parochieraad werden samengevoegd tot Parochiebestuur, ze was de rechterhand van pastor Hendriks. Eén Pastoraal Coördinatie Team (PCT) en Scenario-C. Ze was ook actief op het dekenale niveau.

Na lang wikken en wegen verhuisden ze in 2003 naar Limburg om dichterbij de kinderen en kleinkinderen te zijn. Af en toe kwamen ze nog in Twente voor feesten of begrafenissen van vrienden.

Haar uitvaart was op 7 juni vanuit de Jongerenkerk in Venlo, de plaats waar ze ook geboren werd. De cirkel is nu rond.

Trees Schaap



Thuisfront Braem en Alfonsus

De stichting Thuisfront Braem schreef in haar rondzendbrief:



*Met een mooi initiatief om onze stichting te steunen werden wij dit jaar benaderd door de **Alfonsusschool in Enschede**. De school wilde een midvastenloop organiseren waarvan de opbrengsten ten goede zouden gaan komen aan een opleiding van kansarme kinderen. De Midvasten-sponsorloop is gehouden op 1 april 2014 en heeft €4793,-- opgebracht!! Stichting thuisfront Braem heeft dit bedrag verhoogd tot € 7300,-- en ten goede laten komen aan Sunrice Dutch Education Fund, die zich inzet voor scholing van kinderen in Nepal. Het was een geslaagde dag en wij danken de directie en de kinderen van de Alfonsusschool voor hun steun aan onze stichting!*



De stichting Thuisfront Braem is in 1967 opgericht door Jan Punte (overleden 2012) De twee

kenden elkaar van onze Ariënsgedachtenkerk. Jan Braem was daar eerder priester en Jan Punte parochiaan. Een groep parochianen wilde Braem, die in dat jaar vertrok naar Brazilië om daar zendings- en ontwikkelingswerk te gaan verrichten, ondersteunen. Gedurende ruim 41 jaar is Jan Braem

als veldwerker actief gebleven tot aan zijn overlijden in Brazilië op 22-2-2009. Door de enorme toewijding van padre João, zoals men hem daar noemde is in zijn voormalig werkgebied een volwaardige kerk- en sociale gemeenschap ontwikkeld.

Tot zijn laatste projecten behoort de bouw van een ouderenhuis. Het werk van de beide Jannen wordt nu met hulp van anderen voortgezet en ingezet in vele projecten over de hele wereld!

Mede dankzij de Alfonsusschool en bemiddeling van Magda Hoekstra konden dit keer de kinderen in Nepal geholpen worden! Wilt u meer weten over deze Stichting:
www.thuisfrontbraem.nl

Thea Elfrink

Wonder boven wonder

*Licht dat door de ramen schijnt
een poes die spint
vriendschap die omarmt
het is een wonder*

*de kerk, vertrouwd gebouw
gemeenschap van mensen
geloof dat kracht geeft
het is een wonder*

*samen delen
woorden, tranen
zegen van God
het is een wonder*

Annemarie Hagoort





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
Mail: stpaulusparochie@home.nl
Maandag 09.30 - 11.00 uur
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Voor een overzicht van de vieringen in het weekend: *zie roosteroverzicht weekendvieringen achter in het boekje.*

Vieringen H. Pauluskapel

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

H. Missen op vrijdag om 19.00 uur op 9 en 23 mei

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto als ook met de bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder-valide mensen en baby's.

Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis

gebonden en stelt u prijs op een bezoek van de pastoor, de

diaken of pastoraal

werker of lid van de diaconiegroep.

Is uw vader of moeder opgenomen in het ziekenhuis en zou een bezoek goed kunnen doen? Voelt u zich eenzaam en wilt u weleens wat verder doorpraten.



Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen.

Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.

Bel of schrijft u gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten wan-



neer u behoefte heeft aan een gesprek met een van onze mensen. Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.

NIEUWS PASTORAATGROEP & LOCATIERAAD

Terugloop H. missen

Vanaf 6 juli zal het aantal zondagse H. missen worden teruggebracht naar 1 x per maand. Tot aan september kunt u voor de zondagse H. mis terecht in de St. Jacobuskerk.

Vanaf september zal men zondagse H. mis kunnen vieren in de St. Jozefkerk (het nieuwe Eucharistisch centrum). Het rooster voor H. missen in de H. Pauluskerk vanaf september is nog niet bekend.

Vragen over sluiting H. Pauluskerk

Heeft u vragen omtrent het sluiten van de H. Pauluskerk en het aansluiten bij de nieuwe gemeenschap Noord in de St. Jozefkerk, neem dan gerust contact op met locatiesecretariaat of de leden van de pastoraatsgroep en locatieraad of de diaken Paul van Blijswijk. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en indien nodig te begeleiden.

EXTRA OPROEP

Namens de pastoraatsgroep van de huidige locatie H. Paulus, vragen we aan de parochianen die zich willen inzetten voor de nieuwe gemeenschap Noord, om zich op te geven voor de nieuw te vormen pastoraatsgroep en locatieraad van de gemeenschap Noord.

Ook kunt u natuurlijk als vrijwilliger opgeven voor kosten, lector, acoliet, misdienaar, koffieschenken etc. voor de nieuwe gemeenschap Noord.

POOISE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de H. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang.

En 2 x per maand op zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06 – 16018086

Rectificatie

Overlijden

Op 8 april 2014 jl. is overleden op de leeftijd van 66 jaar, de heer Hendrikus Leonardus (Henny) Aarnink. Gehuwd met Mevr. M.J. Aarnink- Roelink wonende Toekomsstraat 144A te Enschede.

(In de vorige Pelgrim zijn per abuis van onze zijde niet de juiste gegevens doorgegeven, bij deze de juiste aanpassing)

“God is licht en God schiep licht in de duisternis”.

“God is Licht en dat zie je pas goed in het donker”.

Aalt van de Glind





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkebalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 14 aug.**

(Periode: 7 sept. t/m 12 okt. 2014)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

►Elke 4^e maand van de maand om
18.30 uur een Eucharistieviering met
volkszang.

***In de maanden juli en augustus zijn
er geen vieringen in 't Achtervoort!***

Slotviering

De slotviering van dit seizoen is
op zondag 29 juni om 10.00 uur.
Waarna gezellig samenzijn in de tuin
achter het parochiecentrum met
drankje, hapje en natuurlijk het 'Rad
van Fortuin'!

Zomer vakantie 2014



***Redactie en alle medewerkers van
het parochieblad van de Maria/-
H.Geest locatie, wensen u allen een
fijne zomerse vakantie toe.***

***Hou de zonzijde maar bak ze niet te
bruin.***

***Over 8 weken zien we u graag
gezond weer terug.***

ZIEKENZONDAG

Door: Ziekenbezoekgroep Maria/H. Geest.

Op de *tweede zondag in
september* is het weer zieken-
zondag. Hieraan willen wij als zie-
ken(huis)bezoekgroep van de Maria-
/H.Geest-locatie, zoals ieder jaar,
extra aandacht aan besteden.

Wij hebben een lijst van langdurig
zieken, ***maar of deze compleet is
weten wij niet.*** Mocht U nog iemand





weten, die lang ziek is en een bloemetje verdient, wilt u dat dan even doorgeven **vóór 8 september**, zodat wij ook hem of

haar ook op de lijst kunnen plaatsen. Op de dag zelf kunnen wij weinig meer doen, want de boeketjes zijn dan al voorzien van een naam.

Will van der Kolff

►tel. 432 34 32

OVERLEDEN

Op 17 mei 2014 is overleden:

Henk Elferink hij was 72 jaar.

Henk was in zijn leven vele jaren sterk betrokken bij het voetbalgebeuren van zijn club EMOS.

Hij was lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Erelid van EMOS.

Eerste ambassadeur van de Federatie van Enschedese Voetbalverenigingen en kreeg de gouden KNVB speld als lid van verdienste.

Dit getuigt ervan dat hij zijn sporen als bestuurder wel heeft verdiend.

Hij was een geliefd persoon.

Tot aan zijn pensionering heeft hij bij de N.S. gewerkt.

Hij had vele vrienden waar hij mee kaartte en menig glas mee heeft gedronken.

Nadat zijn moeder was overleden kwam hij alleen te staan. Later kreeg hij een relatie met Riky die hij al langer kende. Samen hadden ze nog een aantal mooie jaren.

Kort voor Pasen werd hij ernstig ziek en na een kortstondig ziekbed is hij in het MST overleden.

Dat hij in vrede mag rusten.

Bedevaart Banneux

Dit jaar gaan we weer op bedevaart naar Banneux, naar Maria der Armen en nodigen U uit om met ons mee te gaan.

In het voorjaar 1933 verscheen O.L. Vrouw te Banneux, een klein dorpje in de provincie Luik, aan Mariette Beco, een elf jarig meisje. In haar



verschijningen meldt de Mooie Witte Dame dat ze de Maagd der Armen is. Ze duidt de bron aan als voorbehouden aan Haar, aan alle naties, aan de zieken. Verder vraagt ze om een kleine kapel te bouwen en veel te bidden om het lijden te verlichten.

De data van de verschillende bedevaarten zijn: najaars triduum van 3 t/m 7 oktober 2014. De kosten hiervoor bedragen € 295,- verder geen kosten. De tweedaagse bedevaart is op zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober 2014. De kosten voor deze bedevaart bedragen: € 125,- per persoon (op 2 persoonskamer)

1 persoonskamer € 150,- per persoon. Bij deze kosten is niet inbegrepen een bedrag van € 9 voor de schnitzel op de terugreis. Een annuleringverzekering is mogelijk.

Wilt u meer weten of misschien al opgeven (voor 1 september) dan kan dit bij: **Ans Olde Theussink**

06 27 40 82 73 of 074 737 01 00



Opmerkelijke Slottekst in de zaterdagavondviering van 14 juni met 'Op Toon'.

'God is altijd soms', schreef de dichter Bertus Aafjes. Hij is niet zus en zo, Hij is altijd soms. 'Hij zit niet op een troon van chroom of nikkel', zegt de dichter. 'Soms zit hij in een oude perenboom en merelt, soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind. God is altijd soms'. Maar soms lijkt God nergens, en voelen mensen zich alleen en aan hun lot overgelaten. Soms lijkt Hij nergens, totdat Hij je een lachend kleinkind langs stuurt, lieve vrienden of een hartelijk iemand, in wie het vuur brandt van zijn Geest. Maar wat we ook over God zeggen, Hij is en blijft te groot voor onze woorden.

Godsbegrip

God zit niet op een troon van
chroom of nikkel.
Soms zit hij in een oude
pereboom
en merelt,
soms staat hij op zijn hoofd in een
klein kind
want hij is altijd soms.
Hij is geen kerk van holle
eeuwigheid,
hij is geen kathedraal van hoge
lege almacht,
hij is een nu, een hier, een altijd
soms,
soms lust die schuimt, soms een
verliefdheid,
en wee de maagd.
Maar altijd is hij overal in alles
zoals het is, zoals het soms en
altijd anders is.

Bertus Aafjes (uit de bundel: 'De karavaan')

UITNODIGING Foto/verhalenexpositie van verleden en heden van de Deurningerstraat.

Op vrijdag 4 juli a.s. om 14.00 uur wordt in de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 de foto/verhalen-expositie van het *heden & verleden van*



de Deurningerstraat geopend. Iedereen is uitgenodigd.

De expositie is verder te zien op: **donderdag, 10, 17 en 24 juli, vrij, 11, 18 en 25 juli en zondag 6, 13, 20 en 27 juli.**

Openingstijden van de expositie zijn: **13.00 - 17.00 uur.** De toegang is **gratis.** Zie ook de website:

www.deurningerstraatverledenenheden.nl

Voor parkeren aan de Deurningerstraat is een beperkt aantal parkeerplaatsen. Achter het kerkgebouw aan de Brouwerijstraat is een overdekte parkeergarage waar U twee uur gratis kunt parkeren.

GIJ BADT

*"Gij badt op eenen berg alleen,
en... Jesu, ik vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga of sta
of ooit mijn oogen sla:
en arm als ik en is er geen, geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan;
hoe zeer het doet!
o, Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik
bidden moet!"*

Guido Gezelle 1859



St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Administrateur: *vacature*

Postbank 966093 of 1023 468

ING-Bank 66.51.62.138

ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Vakantie

Het is weer zomer, de langste dag is al geweest als u deze Pelgrim leest. De zomer heeft veel fijne dingen, zon, naar buiten, lekker weer. Voor veel mensen betekent dat een betere stemming. Al dit licht maakt ons blij. Veel mensen gaan op vakantie. Heerlijk ontspannen, bijkomen van alle dagelijkse bezigheden die ons zo in beslag kunnen nemen.

Maar heel veel blijven er ook thuis. Ook dat kan heel fijn zijn. Het gewone ritme telt niet en er is ruimte voor zaken waar je anders niet aan toe komt.

Voor de thuisblijvers is ook het ritme van kerkdiensten anders. Dit jaar is het in de St. Jan heel sober. We moeten het hier doen met 2 eucharistievieringen en een gebedsdienst, alles op zaterdagavond. Gelukkig is het in de zomer ook langer licht en kunnen misschien ook de mensen die anders alleen overdag naar de kerk kunnen, ook deze zaterdagavonden komen.

Zorgen voor bloemen, voor medeparochianen die het moeilijk hebben, doen we anders alleen op zondag, maar in deze vakantietijd, zullen er tijdens de eucharistievieringen ook bloemen zijn.

Het kan zijn, dat deze vakantietijd een goede gelegenheid is om eens een andere kerk te bezoeken om daar de kerkdienst te volgen en mee te beleven. Misschien bent u ook welkom voor de koffie en kunt op die manier kennis maken met andere vakantie-thuisblijvers.

Het schema van de diensten vindt u elders in deze uitgave.



Ik hoop dat ieder van u een heel goede vakantietijd doorbrengt en dat we elkaar na de vakantie weer veel te vertellen hebben. Zodat we elkaar kunnen laten delen in het goede van het leven.

*Namens de pastoraatgroep,
Tiny Hannink*

Het Oecumenisch Beraad

van de Protestantse Wijkgemeente Apostel Thomaskerk en de geloofsgemeenschap van de St.Jan/H.Michaël organiseert vier “**Inloopmiddagen**” voor ouderen in de vakantietijd.

Woensdag 9 juli

Zingen we met de keyboardspelers “De Opmaatjes” bekende liedjes

Woensdag 23 juli

Wordt er een beeldverhaal verteld over diepzeeduiken

Woensdag 6 augustus

Kunt u onder deskundige leiding een bloemstukje maken.

Woensdag 20 augustus

Gezellige Bingo met leuke prijzen

Waar?

De middagen worden gehouden in de zaal naast de St.Jankerk aan de **Haaksbergerstaat 253 van 14.30 tot 16.30 uur.**

U bent dus van harte welkom en we zien u graag op (een van) deze middagen alleen of samen met iemand. U hoeft zich niet aan te melden, maar u dient wel zelf voor (taxi) vervoer te zorgen.

Graag tot ziens!

Namens de werkgroep, Joke Thiïss

Koffie drinken

Zoals u elders in Pelgrim kunt lezen zijn er in de vakantiemaanden maar 3 vieringen in onze kerk, allemaal op zaterdag. We kregen het verzoek om na deze vieringen voor koffie te zorgen, dus kunt u op 19 juli, 9 augustus en 30 augustus na de dienst van 19.00 uur gezellig aanschuiven voor een kopje koffie of thee. Ook mensen van andere locaties zijn van harte welkom.

Tot ziens in de parochiezaal!

De koffiegroep

Herinnering aan Mieke van der Bles-Doodkorte

Toen we hoorden van haar plotse-linge overlijden was dat voor ons nauwelijks te bevatten.

Mieke kwam op zondagmorgen met de taxi naar onze kerk en was een trouwe koffieklant.

Ze verheugde zich op het kopje koffie na de zondagviering. Mieke was een lieve vrouw, altijd belangstellend naar een ander toe en ze genoot van de gezellige gesprekken met de mensen om haar heen. En kon ze een keer niet komen, dan belde ze om af te zeggen.

Als het aan ons had gelegen was ze nog vaak komen koffie drinken op zondag maar de goede God heeft helaas anders beslist. We zullen haar missen.

De koffiegroep



Concert All Together met de Theaterobers Zingende obers en harmonie De Schutterij

17 mei mocht ik een meer dan leuk en mooi concert bijwonen van ons koor All Together samen met de Theaterobers Zingende obers en harmonie De Schutterij. De kerk was afgeladen vol, ondanks het feit dat er geen stukje in Pelgrim had gestaan.

Het optreden was een lust voor het oog. Mooie, vrolijke zang en prachtige kostuums. O.a. werd er gezongen uit de musical Sister Act en Joseph. Dat er heel veel voorbereiding aan vooraf was gegaan was wel duidelijk. Het valt niet mee om 3-4 verschillende groepen zo samen te laten zingen/musiceren. Je kon wel merken dat de leden er zelf ook veel plezier aan beleefden. Het maakte mij trots dat we in de St.Jan-H.Michaël zo'n goed en initiatiefrijk koor hebben.

Lisette Janssen

Opening seizoen 21 september 2014

Op zondag 21 september beginnen we met het nieuwe kerkelijke jaar. All Together en het Gemengde koor zullen zingen in een feestelijke viering. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor het drinken van een kop koffie met koek en een gezellig samenzijn met.....

Wij hopen dat er veel parochianen komen om deze dag samen te vieren. Zet de datum vast in uw agenda.

Locatieraad en Pastoraatgroep

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 17 juli	eucharistie
Donderdag 24 juli	protestant
Donderdag 31 juli	protestant
Donderdag 7 augustus	eucharistie
Donderdag 14 augustus	protestant, avondmaal
Donderdag 21 augustus	eucharistie
Donderdag 28 augustus	protestant
Donderdag 4 september	eucharistie
Donderdag 11 septemb.	protestant

Hatteler

Woensdag 16 juli	WoCo
Woensdag 17 septemb.	protestant

*U, Ene en Eeuwige,
soms zo ver en soms zo nabij,
U bent mij te veel,
gaat mijn verstand verre te boven.
Ik kan U niet bevatten.
Mijn inzicht is te beperkt en
mijn woorden schieten te kort.
Maar toch geloof ik U op Uw woord
dat U in Jezus en de Schrift tot mij
komt.*

*Laat mij en alle mensen die op U hun
vertrouwen
stellen niet in de steek.
Laat niet varen het werk van Uw
handen.
Wat de toekomst mij ook brengen zal,
laat mij blijven beseffen
dat ik hoe dan ook in Uw handen ben.*

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op dinsdag 4 juni hebben we als locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer vergaderd.

Vorige keer meldde ik dat we, in het kader van een ontmoetingsmoment voor alle parochianen, op zondag 24 augustus gaan frûhschoppen. Er is echter geen viering op deze zondag. Vandaar dat we een weekje opschuiven. Dus op **zondag 31 augustus** gaan we na de viering frûhschoppen.

Er is al een werkgroepje maar enthousiaste vrijwilligers zijn nog steeds van harte welkom.

Recent is er spoedoverleg geweest over het nieuwe vieringenrooster in de kerken die op termijn openblijven. Dat rooster vindt u als het goed is elders in deze Pelgrim en gaat in op 1 september as. Het betekent voor de Verrijzenis dat onze zondagse mis verschuift naar zaterdagavond 19.00 uur. Op zondag blijven dan 2x per maand gebedsdiensten. Een gebedsdienst is wat anders dan de bekende woord- en communievieringen.

Dit rooster vloeit voort uit een aantal eisen/regels/wensen ten aanzien van de vieringen binnen Katholiek Enschede. We noemen oa. de eis van het bisdom dat er tegelijkertijd met de H. Mis in het eucharistisch centrum geen H. Missen of Woco-vieringen plaatsvinden in de andere twee

kerken.

Het pastoraal team spreekt de nadrukkelijke wens uit om zich niet van kerk naar kerk te hoeven haasten. Zij willen de gelegenheid hebben om rustig deel te kunnen nemen aan de koffie na afloop om zo de parochianen te kunnen ontmoeten.

Het centrale bestuur wil een zo duidelijk mogelijk rooster met zo min mogelijk “wisselingen” en waarin voldoende spreiding is aangebracht om gelovigen te allen tijde een mogelijkheid te bieden een H.Mis of andersoortige viering te bezoeken.

Bij dit alles was de zondagse viering in de Jozefkerk (=eucharistisch centrum) uitgangspunt conform de wens van het liturgisch beraad. En natuurlijk speelt de beperkte omvang van ons Pastoraal Team een belangrijke rol. De kerken waarmee wij samen de nieuwe locatie zuid vormen, de St. Jan-H.Michaël (SJM) en de Ariëns-gedachtenis (AG), waren al gewend aan een zaterdagse viering. Zij het dat zij 2x per maand op zaterdag en 2x per maand een zondagse viering hadden.

Een hele verandering dus die het nodige verlangt van onze kerkgemeenschap. In eerste instantie natuurlijk van de kerkgangers maar zeker ook voor de vrijwilligers in bijv. het koor, de koster, de woco-groep. We proberen dan ook nog voor de zomervakantie en aansluitend aan een viering uitleg te geven en te overleggen wat we allemaal moeten doen



om ervoor te zorgen dat we ook op zaterdag vieringen kunnen verzorgen. Als dat nog niet gebeurd is hoort u dat zo spoedig mogelijk.

Als u dit leest zijn wij de eerste keer bij elkaar gekomen met de locatieraad en pastoraatgroep van de AG en SJM om te verkennen hoe we het bestuur van de nieuwe locatie Zuid kunnen vormgeven. Ik schreef het al eerder maar hoop nog steeds van harte dat er straks een goede samenwerking tot stand komt tussen alle vrijwilligers in onze stadsparochie in de aanloop naar de feitelijke sluiting van kerken. Zodat we in de Verrijzeniskerk straks bezoekers en vrijwilligers welkom kunnen heten in hun eigen, nieuwe kerk.

Dat betekent voor ons dat we mensen van AG en SJM niet verwelkomen in onze kerk maar in de nieuwe kerk van Enschede Zuid. En dat betekent dat we moeten openstaan voor tradities, gewoonten en goede ideeën van hun kant. Oftewel wederzijdse inschikkelijkheid.

Er is meer besproken deze vergadering. Maar dat valt toch een beetje in het niet tegenover de impact van het nieuwe vieringenrooster.

Vandaar dat ik het hier maar even bij laat.

*Graag tot de volgende keer
Wim Lieven*

Vakantiesluiting secretariaat

Het secretariaat van de kerk zal in de vakantieperiode van 6 juli t/m 18 augustus alleen op de donderdagmorgen geopend zijn van 9.00 tot 11.00 uur.

Maaltijd in de kerk

Alle kinderen die dit jaar 1e communie gaan doen in Enschede-Zuid, komen bij elkaar voor een maaltijd in de kerk. Behalve eten krijgen ze ook nog iets anders voorgeschoteld. Een Enschedese man en vrouw helpen al 14 jaar een groepje mensen in Gambia die zich bijvoorbeeld met een rolstoel moeten verplaatsen. Ze helpen hen zodat ze zelf hun eigen geld kunnen verdienen in een werkplaatsje en niet hoeven te bedelen.

De kinderen hebben een filmpje gezien. Er stijgt een vliegtuig op. Hij vertrekt in Schiphol en daalt weer in Gambia. Gambia is een lang smal land in West Afrika. De mensen zijn arm, maar ze zijn gewend elkaar te helpen. Er is gelukkig geen oorlog in Gambia. Het is gezellig druk op straat.

Op het filmpje zien de kinderen de werkplaats waar de mensen werken. Een man die niet goed kan lopen, maar wel sterke armen heeft, maakt kaarsen. Een paar vrouwen zitten kleding te maken. Hun rolstoelen staan naast de grote naaimachines.





Met het geld dat de 1e communicanten, samen met families tijdens de collecte bij elkaar verzameld hebben, wordt een auto gekocht. Met die auto kan iedereen elke dag in de werkplaats komen. Voor de auto is veel geld nodig.

De kinderen aten ook geld. Wat? Ja, ze aten pinda's, dat lag al op hun bordje toen ze binnenkwamen.

Mensen op het platteland van Gambia kopen kaarsen of kleding. En ze betalen met pinda's aan de werkplaats. Deze pinda's worden weer doorverkocht voor ander geld uit bijvoorbeeld Nederland.

De mensen van de werkplaats in Gambia zijn blij. Al zien ze er misschien een beetje raar uit of kunnen niet goed lopen. Ze kunnen wel hun eigen geld verdienen. En daar zijn ze trots op. In het filmpje zien de kinderen ogen, die stralen.

Voor een groepsfoto van de 1^e Communicanten en Vormsel: zie pagina 13 en 14.

MOV groep Enschede ZuidWest

Nog een paar cijfertjes:

De spaardoosjes actie heeft 99,62 opgebracht.

De collecte tijdens de 1e communieviering heeft 372,89 euro bij elkaar gebracht. De helft hiervan is ook voor Gambia. Gelukkig hebben de volwassenen in Enschede en Losser ook geholpen: tijdens de vastentijd is meer dan 20 duizend euro opgehaald. De auto kan gekocht worden. En ook nog wat naaimachines.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl.

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

6 juli

Zach. 9, 9-10
Rom. 8, 9-13
Mt. 11, 25-30

13 juli

Jes. 55, 10-11
Rom. 8, 18-23
Mt. 13, 1-23

20 juli

Wijsh. 12, 13-19
Rom. 8, 26-27
Mt. 13, 24-43

27 juli

1 Kon.3, 5-12
Rom. 8, 28-30
Mt. 13, 44-52

3 augustus

Jes. 55, 1-3
Rom. 8, 35-39
Mt. 14, 13-21

10 augustus

1 Kon. 19, 9-13
Rom. 9, 1-5
Mt. 14, 22-33

15 augustus

Apok.11,19+12, 1-10
1 Kor. 15, 20-26
Lc. 1, 39-56

17 augustus

Jes. 56, 1-7
Rom.11,13-32
Mt. 15, 21-28

24 augustus

Jes. 22, 19-23
Rom. 11, 33-36
Mt. 16, 13-20

31 augustus

Jer. 20, 7-9
Rom. 12, 1-2
Mt. 16, 21-27

7 september

Ez. 33, 7-9
Rom. 13, 8-10
Mt. 18, 15-20

God is meer dan woorden kunnen zeggen en meer dan kerken kunnen leren.

Aalt van de Glind



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het rooster.

WEEKEND 5/6 juli, 14^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zangg.Joseph	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	H.Kronenberg
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Da./he.koor	C. Berbée

WEEKEND 12/13 juli, 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinus- koor Boekelo	J. Kortstee
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 19/20 juli, 16^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-M.	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 26/27 juli, 17^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor	G. Kolmschot

WEEKEND 2/3 augustus, 18^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monninkhof
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie		H. Kronenberg + B. Elferink

WOENSDAG 6 augustus, Gedaanteverandering van de Heer

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Wo. 09.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof



WEEKEND 9/10 augustus, 19^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jan.-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H. Antonissen
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	J. Kortstee
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		C. Berbée

VRIJDAG 15 augustus, Maria ten Hemelopneming

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Vr. 09.00 u	Eucharistie		A. Monninkhof

WEEKEND 16/17 augustus, 20^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A. Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	A. Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Da./he.koor	I. Schraven

WEEKEND 23/24 augustus, 21^e zondag door het jaar**Collecte is voor de Actie MIVA**

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	W. Rekveld
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co		C. Berbée

WEEKEND 30/31 augustus, 22^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A. Monninkhof
St. Jan.-H. Michaël	Za. 19.00 u	Gebeds- viering	All Together	Werkgroep
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie laatste vier- ing euchar. centrum	Hymnus + BJK	A. Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H. Kronenberg

WEEKEND 6/7 september, 23^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Zo. 09.30 u	Eucharistie opening euch.centrum	Gelegen- heidskoor	Kardinaal Eijk + A. Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie		A. Monninkhof



Internationale missen (in de Engelse taal)

Zondag 6 juli 13.00 uur, voorganger Pastoor Monnikhof, plaats: H.Pauluskapel.

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages.

For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Kipboomkapel te Agelo

Pastoor Th. Munsterhuis heeft op vrijdag 13 juni om 19.30 uur, in het bijzijn van de pinksterbruidjes, tijdens een Mariaviering de nieuwe Mariakapel in Agelo (parochie Lumen Christi) ingewijd. De kapel is gebouwd op de kruising van de Kipboomweg en de Weerselosestraat. Op deze prachtige plek is door vrijwilligershanden de Kipboomkapel tot stand gekomen. Het gebintwerk van eikenhout, het stenen metselwerk, de houten spanten en de geschonken klok zorgen gezamenlijk voor een karakteristiek bouwwerk, zo staat op de eigen website van de kapel te lezen.



Vanaf het begin stond vast dat het een kapel moest worden die bij de omgeving past, dat wil zeggen in Saksische bouwstijl. De klok komt uit een ziekenhuis-kapel en is geschonken door een Ootmarsummer, die zijn naam niet genoemd wil hebben. Ook de vier eikenhouten banken komen uit een kapel, maar dan van het ziekenhuis in Oldenzaal. Het Mariabeeld achterin de Kipboomkapel is in bruikleen gegeven aan de Agelose gemeenschap door het bisdom 's-Hertogenbosch. Inmiddels zijn ook al een aantal glas in lood ramen aangebracht. De ingang wordt afgesloten met een zwaar smeedijzeren hek. De vloer is van antraciet en rolstoeltoegankelijk.

Bron: Nieuwsbrief Aartsbisdom



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie / WoCo	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
Uiterlijk donderdag	donderdag

14 augustus	4 september
18 september	9 oktober
23 oktober	13 november

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Het leven is liefde,
het levenszout is werk,
het levenszoet is poëzie,
en levenswater het geloof
Anna Jamesson (1794-1860)

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 6, juli 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.



Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie

St. Jacobus

De Meerdere

Enschede

SNS IBAN:

NL31SNSB

091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

