

Zomertijd

Jaargang 6, nr. 6, juli-aug. 2016



Pelgrim is het blad voor de 3 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Voor bereikbaarheid van het parochieel dienstencentrum in de vakantieperiode kunt u de website raadplegen of het antwoordapparaat afluisteren.

Bij het uitbrengen van deze Pelgrim was hier nog geen duidelijkheid over.

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Uitvaarttelefoon: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06–41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker M.D. Dijkman

Tel. 06-38903999

margot_dijkman@hotmail.com

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Beste parochianen,

De afgelopen maanden zijn er veel wisselingen geweest in het pastoraal team. We hebben afscheid genomen van achtereenvolgens Bert Huitink, Marga klein Overmeen en Ingrid Schraven en mochten Margot Dijkman verwelkomen.

Vanaf 1 mei werken we met een kernteam, waarvan deel uit maken: pastoor André Monninkhof en de pastoraal werkers Carla Berbée, Margot Dijkman en Frank de Heus. Pastor Willy Rekveld die onlangs 65 is geworden, blijft deel uit maken van het groot-pastoraal team. Hij blijft voltijds beschikbaar en zal zich met name

richten op sacramentele bedieningen, ouderenpastoraat en huisbezoek. Ook Paul van Blijswijk(diaken in Enschede) en Ans te Lintelo (jongerenwerker voor Maria Vlucht) maken van het groot-pastoraal team deel uit.

Deze situatie leidt er toe, dat wij tot een andere taakverdeling zijn gekomen. We hebben onder meer gekeken naar ieders kwaliteiten. We vinden het daarbij van belang zoveel mogelijk contact te houden met parochianen en hen persoonlijk te leren kennen. Daarom hebben we ervoor gekozen te werken met wat wij eerder noemden 'eerst aanspreekbare'. We werken met een eerst-aanspreekbare voor geloofs-

gemeenschappen én voor specifieke taken.

Pastoor André Monninkhof is eerst-aanspreekbare voor de eucharistische centra. Pastor Carla Berbée is dit verder voor Maria Vlucht, Frank de Heus voor de Jacobusparochie en Margot Dijkman voor de Franciscusparochie. U kunt zich met uw vragen altijd wenden tot de eerst-aanspreekbare pastor voor uw geloofsgemeenschap.

Het voert te ver om hier de volledige taakverdeling uit de doeken te doen. Om toch enkele voorbeelden te geven: André Monninkhof is naast eerst-aanspreekbare voor de eucharistische centra ook eerst-aanspreekbare voor de diaconie. Carla Berbée is dit voor onder meer de catechumenen en toerusting van vrijwilligers, Frank de Heus voor huwelijks catechese en pr en communicatie én Margot Dijkman is dit voor omvormingsprocessen en zit de vergaderingen van het pastoraal team voor. De komende tijd zullen wij in ontmoetingen met de werkgroepen aangeven op welke pastor zij een beroep kunnen doen.

Wij hebben als team in deze bezetting een nieuwe start gemaakt. Hoewel wij een klein team zijn voor een groot gebied hebben wij er vertrouwen in, dat wij met u en met elkaar op een goede manier en met veel plezier het evangelie handen en voeten kunnen geven.

Pastoraal team RK Zuid Oost Twente

Wie o wie?

Kun je jezelf voorstellen? was de vraag aan mij Margot Dijkman, sinds 1 mei lid van het pastoraalteam van drie parochies die we samen rk zuidoost Twente genoemd hebben. In cijfers: In 1967 geboren in Den Bosch als oudste dochter en met mijn zusje in 1968 verhuisd naar Delden, waar een jaar later mijn broertje geboren werd. Ik heb er een heerlijke jeugd doorgebracht. Mede door familieleden, pastores en docenten die me nieuwsgierig maakten naar wat geloven betekenen kan, koos ik voor theologie. Niet dat ik in de kerk of op school een loopbaan voor mezelf zag weggelegd. Maar ik dacht: in minstens zeven jaar studeren zal ik toch kunnen ontdekken waar dan wel. Die jaren vlogen voorbij met boeiende vakken als exegese (bijbeluitleg), kerkgeschiedenis en moraaltheologie en af en toe doorbijten bij voor mij saai of chaotische colleges van enkele filosofische vakken.

Een universitaire studie verdiept niet direct je geloof, was mijn ervaring. Wetenschap en punten halen, bleken vaak haaks te staan op de vraag naar wie God voor mij is, wat zin geeft, wat het verhaal van Jezus betekent in mijn leven. Over die vragen dacht ik na met leeftijdgenoten maandelijks in een groep geleid door Maristen. Daar werd ik geraakt door de verscheidenheid aan ervaringen van mensen die heel eigen verhalen vertellen over hun zoeken, hun twijfelen en soms even hun vinden. Zou pastoraat of onderwijs toch niet wat zijn? Ik ben beide stages gaan doen, op 'mijn eigen school' de Grundel en in

een parochie, in Houten. Het was hard werken en ongelofelijk boeiend. Het was ook een tijd waarin ik merkte dat je al werkende minstens zoveel leert als in de schoolbanken.

In 1995 begon ik in de sectie Neede in vier parochies als pastoraal werkster. Mijn eerste baan, hun eerste niet-priester. Het was wederzijds wennen. Maar ik kreeg van parochianen de tijd en het vertrouwen om te groeien in mijn werk. Ik mocht met mensen optrekken in belangrijke periodes in hun leven: rond geboorte, huwelijk, ziekte en sterven. Vaak woorden en gebaren zoekend die uitdrukken hoe hun verhaal aansluit bij dat van God met mensen. Kinderen ontmoette ik in koren, bij de eerste communie en vormselvoorbereiding. Ze daagden me uit hen serieus te nemen in hun geloven. Kinderen blijken heel wat te vertellen te hebben. Daarnaast dachten we in besturen en beraden na over welke richting we met de parochie opgaan of liever nog: op willen gaan. Hoe geven wij als geloofsgemeenschap vorm en inhoud aan Jezus' boodschap?

De veelzijdigheid van het werk maakt het voor mij heel boeiend en daarom koos ik in 2003 opnieuw voor een baan in het pastoraat in het toen nog op te richten parochieverband Wehl - 's Heerenberg – Didam, wat nu Gabrielparochie heet. Een nieuwe uitdaging geen vier maar dertien parochies en niet een maar drie collega's om mee op weg te gaan. Het was de tijd dat we de opdracht kregen te werken aan samenvoeging en een

bestuur. U weet uit ervaring wat dat teweeg bracht aan emoties en aan opbouwende kracht. Naast die uitdaging waren er de vele inspirerende ontmoetingen met mensen, jong en oud op kruispunten in hun leven.

En nu mag ik hier met u en met mijn collega's wegen zoeken die wellicht anders dan voorheen, het evangelie keer op keer tot leven brengen. Ik reken op vele inspirerende, boeiende, opbouwende ontmoetingen, zoals ik de eerste weken al heb mee mogen maken.
Margot Dijkman, pastoraal werker

Dankwoord

Met een groots koor in een mooie viering heb ik op 22 april afscheid genomen van uw parochie in Enschede. De warme woorden die gesproken werden tijdens en na de viering hebben me ontroerd, zo ook de vele kaarten en mailtjes die ik mocht ontvangen. Er waren ook tranen, omdat je met die ander zoveel veel hebt meegemaakt en nu achterlaat, met hun verhaal, met de hoogte- en dieptepunten uit hun leven.

In de viering heb ik teruggekeken naar alle mooie en minder mooie momenten die in de afgelopen acht jaren gepasseerd zijn, de mensen die ik heb mogen ontmoeten, groot en klein.

De vieringen in de oecumene, rondom doopsel, de peuter- kleuter- en kindervieringen, de schoolvieringen, de eerste communie-, vormsel- en huwelijksvieringen. Deze vonden soms

plaats op zeer bijzondere plaatsen; in de open lucht, tussen de steigers of in het Bouwhuis.

Zo waren er ook bijzondere reizen naar Madrid met de wereldjongerendagen, naar Lourdes, de misdienaars dagen in Utrecht. De vele activiteiten rond Serious Request en de bijeenkomst van de Passion in de Jacobus kerk, de voorstelling Lazarus van Joseph Wrezinskistichting en nog zo veel meer...

Maar er waren ook de droevige zaken; de uitvaarten van parochianen, van vrijwilligers die ons soms heel plots ontvielen. De opheffing van de Raad van Kerken in Enschede, en last but not least het proces tot het sluiten van vier kerken in Enschede.

In de jaren dat ik in Enschede heb mogen werken en de afgelopen jaren ook in Maria Vlucht, heb ik in de gesprekken vaak als centrale thema's gehoord; "Hoe wil ik christen zijn, hoe ga ik met mijn leefgemeenschap om, wat wil ik voor mijn naaste betekenen." De vele mensen die zich vanuit deze vragen inzetten of ingezet hebben voor de opbouw van de parochie en met wie ik heb mogen samenwerken wil ik hierbij nogmaals danken voor alles wat ik van hen geleerd heb, en het vertrouwen dat ik mocht ontvangen.

Ik ga u missen, het ga jullie goed!
Pastor Ingrid Schraven

Woongemeenschap De Wonne Enschede

In het hart van Enschede ligt een oud klooster. Er wonen mensen die veel gezamenlijk doen: eten, het doen van huishoudelijke taken, het runnen van twee kringloopwinkels, vieren: geloven en niet geloven. We laten ons inspireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen. Met steun van vrijwilligers van buiten vervult de Wonne al 37 jaar een rol in de opvang van mensen in de knel.

In feite probeert de Wonne een groot huisgezin te zijn. Zorg voor elkaar wordt gedeeld en een aantal vaste (kern)bewoners dragen speciale verantwoordelijkheid voor de contacten met de huisgenoten en de externe hulpverlening. Voorwaar een spannende opgave!

De Wonne probeert in de geest van Franciscus eenvoud en consuminderen in deze moderne tijd vorm te geven. De kringloopwinkels staan volledig in deze traditie. De vredesvlam brandt voortdurend in onze wintertuin die ook gebruikt wordt voor culturele manifestaties.

Als je een bijzondere manier van leven zoekt en je bent een beetje flexibel en je kunt goed met mensen overweg en je hebt idealen van samen delen, van geld en goed, dan is de Wonne mogelijk ook iets voor jou! Misschien als vrijwilliger, misschien op een andere manier. Wie weet vind je het leuk om na een kennismaking een aantal dagen met ons mee te leven.

Contact en informatie via
enschede@wonne.nl en www.wonne.nl

Bedevaart naar Kevelaar

Dit jaar zal er weer een bedevaart naar Kevelaar georganiseerd worden.

Deze zal plaatsvinden op **zaterdag 17 september** (mits genoeg deelnemers om uit de kosten te komen).

De kosten zijn 30 euro (busreis). We gaan zelfstandig met de bedevaart van Enschede en omstreken.

U kunt zich opgeven door uiterlijk 10 september een e-mail te sturen naar kevelaerenschede@outlook.com

Als dit niet lukt, dan mag u dit telefonisch doorgeven aan:

Dhr G. Gervink, telnr 06-23590628

Dhr Rolevink, telnr 053-4320741 of 06-48785457

De Broedermeesters van Kevelaar Enschede eo: Dhr Bennie Bevers, Mw Marieke van Gerven, Dhr Gerard Gervink, Dhr Louis Rolevink



Bedevaart naar Banneux

Dit jaar gaan we weer met de bus op bedevaart naar Banneux (België), naar Maria der Armen en nodigen wij U uit om met ons mee te gaan.

In het voorjaar 1933 verscheen O.L. Vrouw te Banneux, een klein dorpje in de provincie Luik, aan Mariette Beco, een elfjarig meisje. In haar verschijningen meldt de Mooie Witte

Dame dat ze de Maagd der Armen is. Ze duidt de bron aan als voorbehouden aan Haar, aan alle naties, aan de zieken. Verder vraagt ze om een kleine kapel te bouwen en veel te bidden om het lijden te verlichten.

De datums van de verschillende bedevaarten zijn:

Najaars tridium van 7 oktober t/m 11 oktober 2016. De kosten hiervoor bedragen € 305,-. Verder geen kosten.

Opgeven voor 15 augustus.

De tweedaagse bedevaart is op zaterdag/zondag 8/9 oktober 2016.

De kosten voor deze bedevaart bedragen: €125,- p.p (2 pers.kamer)

€150,- p.p. (1pers.kamer) Incl. 1x diner 1x ontbijt.

Bij deze kosten is niet inbegrepen een bedrag (€10,-) voor de schnitzel op de terugreis.

Een annulering verzekering is mogelijk. (Ongeveer €10,-)

Wilt u meer weten of misschien al opgeven (voor 1 september) dan kan dit bij:

Ans Olde Theussink of Bert Elferink
Deurningerstraat 21 Deurningen

Telf. 074 - 7370100 / 06-27408273
06-23770341

Lourdescollecte

De deurcollecte voor het Lourdeswerk heeft op zondag 12 juni in onze drie kerken in Enschede het mooie bedrag van € 299,51 opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank.

Pastoor André Monnikhof, Bert Elferink en Hetty Eckers

Verslag van de Parochiële Caritas Instelling (PCI) Enschede over 2015

De PCI heeft in 2015 een groot aantal aanvragen om (financiële) hulp gekregen. De bezuinigingen door de (lokale) overheid m.b.t. sociale hulpverlening, worden steeds meer voelbaar. Er is ongeveer 9300 euro besteed aan aanvragen voor (individuele) hulp, een toename van ca. 2700 euro in vergelijking met 2014.

Daarnaast heeft de PCI voor ca. 14000 euro bijgedragen aan de Telefonische Hulpdienst. Deze hulpdienst is een onmisbare schakel in de hulpverlening, zij is laagdrempelig en werkt veelal heel snel. Deze vorm van hulpverlening is voor veel mensen die in (financiële) nood zijn een onmisbare steun. In de loop van 2014 is een daadwerkelijke samenwerking tot stand gekomen met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede. Vrijwilligers van de PGE doen actief mee met de bemensing van de hulpdienst en de kosten van de Telefonische Hulpdienst worden gelijk verdeeld over de PCI en de Diaconie.

Aan giften en collectes is er in 2015 ruim 6100 euro binnengekomen. Wij zijn de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar. Naast deze inkomsten en uitgaven zijn er inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het DKCI van het bisdom.

De samenwerking binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE) gaat verder. Het Schuldhulpmaatjes project is in 2015 gestart en wordt in samenwerking met de Stadsbank uitgevoerd. Dit project wordt

door de gemeente erg op prijs gesteld. Daarnaast heeft het DPE een werkgroep (de werkgroep Aarden) gevormd die zich bezighoudt met de begeleiding van vluchtelingen die in de loop van 2016 in Enschede komen. U hebt er in een van de vorige uitgaven van Pelgrim over kunnen lezen.

Vrijwilligers, die een steentje willen bijdragen als Schuldhulpmaatje of bij de werkgroep Aarden, zijn natuurlijk van harte welkom.

Uit bovenstaande blijkt dat de inkomsten van de PCI niet voldoende zijn om de noodzakelijke uitgaven te dekken. En zonder giften kan de PCI niet helpen. Daarom wordt er elk jaar tijdens de Paasvieringen en Kerstvieringen gecollecteerd voor de Caritas in Enschede. De opbrengst daarvan is in 2015 jammer genoeg gedaald.

Bijdragen zijn uiteraard altijd van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, de PCI heeft de ANBI-status.

In Enschede is er nog veel armoede is die ons niet bekend is. Wij vragen parochianen ons op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een berichtje te sturen naar de secretaris Henk Everink, telefoon 4354867 (everink@online.nl).

In de komende tijd zullen enkele bestuursleden afscheid moeten nemen van de PCI, zij zijn niet langer herkiesbaar. Daarom roep ik parochianen op zich te melden om een tijdje deel te nemen aan de PCI, om zo een bijdrage te leveren aan het

bieden van hulp aan minderbedeelden in onze stad.

Namens het bestuur van de PCI
Nico Alink, voorzitter

ZALIG NIEUWJAAR!!!!

Dat klinkt vreemd in de zomer. Toch heb ik weer nieuwjaar gevierd, nu op een juni, samen met de mensen in Serawak, een deelstaat van Maleisie, waar ik vroeger gewerkt heb, mijn eerste 'missie'. Drie weken heb ik er weer rondgetrokken, van langhuis naar langhuis, nu niet over de rivier, maar over nieuw aangelegde wegen naar dorpen waar elektriciteit is, stromend water, waar voor het nieuwe jaar varkens geslacht werden en kippen, waar vis gevangen of gekocht was, waar mensen bij elkaar kwamen om de eucharistie te vieren of een gebedsviering te houden, waar ze daarna samen aten van een overvloedige tafel.

Maar er was meer.

De zoon van de eerste gebedsleider, die ik toentertijd nog gedoopt heb, en die nu zelf al grootvader geworden is, had een kamer bij het langhuis aangebouwd. Die kamer (woonkamer, slaapkamers, een keuken, badkamer) moest gezegend worden en er moest een intrekkersmeulke gehouden worden, natuurlijk op hun eigen manier.

Het ging zo:

Een bamboe was volgepropt met rijst en op het vuur gelegd totdat de rijst gaar was. Ik werd gevraagd om het gebed van zegening uit te spreken, waarna ik tot zeven moest tellen en bij zeven moest ik

de bamboe keihard tegen de hoekpaal van de nieuwe kamer slaan. De bamboe brak een beetje, waarna het gebed werd besloten.

De bamboe werd opengesneden en de rijst werd in plakjes gesneden. Op de punt van een groot zwaard werd mij zo'n plakje op de tong geschoven en werd gebeden dat ik nog lang mocht leven. Daarna was het mijn beurt om alle leden van het gezin zo'n plakje op de tong te geven en te bidden dat hun ziel zo hard als het ijzer van het zwaard zou mogen zijn; met andere woorden, dat zij allemaal lang zouden mogen leven zonder tegenslag of ziekte. Het was eigenlijk een soort communieviering op een Dayak manier, zeer mooi als je er gevoelig voor bent.

De kamerdeur werd plechtig geopend en allen gingen naar binnen.

Groot was mijn verbazing toen ik ook een kamer voor mezelf zag. Met grote letters stond er op geschreven: Bilik Apai Ben Engelbertink – de kamer van father Ben Engelbertink.

Wat een ervaring! We hebben veel gefeest, veel gedanst, ja ook telkens het glas geheven op het nieuwe jaar, rijstewijn die zich kan meten met de beste wijn.

Dikwijls werd ik gevraagd om te blijven. Men hongert naar een eucharistieviering in de langhuizen.

Later, in de stad, werd ik gevraagd om op een zondag voor te gaan in de eucharistieviering. Het was een happening, 1500 mensen die luidkeels zongen en baden, 8 misdienaars, jongens van een jaar of 15. Nee, misdienettes kent men (nog) niet, ofschoon er wel vrouwelijke gebedsleidsters zijn.

Bij een gezin waar ik overnachtte werd

een gebedsviering gehouden: ongeveer 70 mensen kwamen samen, jong en oud.



Zonder stoelen is de kamer veel groter! Het was een soort charismatische gebedsviering, maar de noden van de wereld werden er in meegenomen. Nee, het is niet moeilijk om samen met elkaar de levensweg te ontdekken. Mijn dankbaarheid is immens groot dat ik weer met deze mensen mocht optrekken. “Niet te lang wachten met een volgende keer”, zei iemand, “want veel van jouw tijdgenoten zijn reeds heengegaan”!

Pater Ben Engelbertink mhm



Ziekenzalving 2016.

Op Ziekenzondag 11 september zal er extra aandacht zijn voor alle zieken en ouderen. Op deze dag is het mogelijk om persoonlijk de ziekenzalving te ontvangen. Voor de Geloofsgemeenschap Zuid, is dat in de Sint Jankerk aan de Haaksbergerstraat. Tijdens de H. Eucharistieviering van 10.00 uur. Pater Ben Engelbertink zal dan voorgaan en de ziekenzalving toe dienen.

U kunt zich daarvoor opgeven bij:

Eleonore Mekkelholt tel.053-4769377 of
Hermine Leppink 053-4312138.

Hopelijk zullen velen van de geloofsgemeenschap aanwezig zijn om met ons te bidden voor de zieken en ouder wordende mens. Ook familieleden en kennissen van hen die de ziekenzalving ontvangen, maar buiten de parochie wonen, worden hierbij van harte uitgenodigd.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor een kopje koffie

Ouderen en Kerk Enschede Zuid

Busreis Ouderen en Kerk



In oktober zijn wij weer van plan onze jaarlijkse busreis te organiseren. Datum, kosten en doel van de reis zijn nog niet bekend, maar u kunt zich vanaf 1 augustus aanmelden bij het bestuur van de werkgroep. De reis is bestemd voor alle ouderen van de parochie Jacobus de Meerdere in Enschede. Er kan een bus met rolstoellift komen. Het is wel wenselijk dat u bij opgave aangeeft of u hier gebruik van wenst te maken. In de september-uitgave van Pelgrim zullen wij u nadere informatie geven.

Zeg het voort!

Het bestuur van de werkgroep Ouderen en Kerk

Ja, ik wil!

September is een geliefde maand om te trouwen. Maar liefst 3 bruidsparen in de parochies Jacobus de Meerdere, Maria Vlucht en St. Franciscus van Assisië hebben plannen. Ter voorbereiding op dit goede voornemen, zijn twee voorbereidingsavonden aangeboden door het pastoraal team. De avonden beginnen om 20.00 uur, om 21.30 uur proberen we af te sluiten.

De bruidsparen komen bij elkaar om te praten over de betekenis van trouwen. Trouwen met elkaar, trouwen in het gemeentehuis, trouwen in de kerk. Wat betekent het voor jullie? Welke waarde(n) hecht je eraan. Welke verwachtingen heb je, samen of individueel. Welke betekenis geeft de kerk aan het sacrament van het huwelijk? Onder de bezielende leiding van pastoraal werker Frank de Heus komen verschillende onderwerpen aan de orde. Ook dit keer waren het weer leuke avonden met inspirerende gesprekken die na afloop informeel werden voortgezet.



Op de foto vlnr: Mike Busschers en Nicole Wientjes, pastoraal werker Frank de Heus, Soraya Veli en Salvatore Nasca, Ingeloes Vredegoor en Joey Willemsen.

Frank de Heus, pastoraal werker



Spaaractie communicanten Geloofsgemeenschap Noord

Het is gebruikelijk dat de kinderen die de Eerste H. Communie doen in Enschede iets van hun spaargeld afstaan aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor de Stichting Mohloling oa Lerato (bron van liefde) in Lesotho. Nthabiseng Matube zet zich in voor deze stichting en zij heeft daarover verteld aan de communicanten en hun ouders. De opbrengst is vooral bedoeld voor een waterproject. Ook is een derde deel van de collecte, die gehouden is tijdens de Eerste Communieviering op 3 april in de St. Josephkerk, gereserveerd voor deze stichting.

Tijdens de evaluatie-bijeenkomst voor ouders en kinderen hebben de topspaarders Feline Bruinink en Thierry Notebaert aan Nthabiseng een cheque aangeboden ter waarde van 460 euro. Ze was zichtbaar geëmotioneerd door deze geweldige opbrengst en ze houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen in Lesotho.

Namens de werkgroep Ria Everink

Kinderliefde.

Weet u hoe bijzonder het is om ouderlijke liefde te krijgen? Een kus van je moeder en een knuffel van je vader. Ouders die er voor je zijn als je je pijn hebt gedaan of als je een goed cijfer hebt gehaald. Dit was voor de kinderen waar ik mee heb gewerkt in Bolivia niet gewoon. Niet alle kinderen waren weeskinderen. Sommige hadden wel familie, maar die konden niet voor hun zorgen.

Toch is in Bolivia familie zeer belangrijk. En ook al hadden hun familieleden niet veel geld, toch proberen ze de kinderen liefde en cadeautjes te geven. Maar dat was niet de enige familie die ze hadden. De mensen, die op het tehuis Santa Maria de los Angeles werkten, zijn dat ook. Don Eliseo werd heel vaak Opa genoemd en de opvoeders vaak tante of oom. Na een tijdje voelde de kinderen, en dan voornamelijk mijn meisjes, aan als familie. Als ik nu de foto's weer terug kijk, mis ik ze ontzettend.

Ik wil graag mijn ervaringen delen met jullie en vertellen wat we bijvoorbeeld met het sponsorgeld hebben gedaan, foto's laten zien, maar natuurlijk ook tekeningen!



Mijn presentatie is zondag 17 juli om 12:00u in de parochiezaal van de Sint Jankerk, en wil u daar graag voor uitnodigen. De presentatie zal ongeveer 1,5u duren, met een pauze erbij. Hopelijk tot dan!

Nos vemos y hasta luego (We zien elkaar en tot snel)

Naomi Berbée

Ariëns tentoonstelling in Haaksbergen

Op de bovenverdieping van Theeschenerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 (nabij de ingang van het Recreatiehof 't Stien'nboer) is een expositie ingericht over "Ariëns & Eendracht", die dit hele jaar toegankelijk blijft (niet op maandag).

Deze expositie staat in het teken van Dr. Alphons Ariëns, met als thema's onder meer: wie was Alphons Ariëns, zijn voorgangers en tijdgenoten, werk- en leefomstandigheden rond 1900, zijn initiatief weverij 'de Eendracht', en de (katholieke) vakbeweging.

Een bezoek aan de tentoonstelling laat zich uitstekend combineren met een fietstocht door de fraaie omgeving van de Haaksbergse watermolen.

Voor de openingstijden zie: www.theeschenerij-jordaan.nl

Jan Hinke

Oecumenische Vredesviering 25 september 2016

Ook dit jaar zal er in de vredesweek in Enschede één Oecumenische Vredesviering zijn.

Dit jaar wordt deze viering gehouden in het kerkgebouw van HET LEGER DES HEILS, aan de Zenderenbrink 2, in de wijk Wesselerbrink.

De verschillende christelijke kerken in Enschede hebben meegewerkt aan de voorbereiding. In de viering zullen voorgaan: ds. Ellen Sonneveld, van de Protestantse Gemeente Enschede,

ds. Carla Borgers, van de Doopsgezinde Gemeenten in Twente en de heer Hans Koffeman, van het Leger des Heils.

Het thema van de vredesweek is dit jaar evenals vorig jaar: VREDE VERBINDT, met als ondertitel: VREDE, wie durft? Dit laatste: 'VREDE, wie durft?' hebben we als thema voor de viering gekozen. De lezingen en de liederen hebben we hier op afgestemd.

Ook aan de kinderen is gedacht. Ze zitten eerst in de kerk, maar voordat de lezingen beginnen, gaan zij naar de kindernevendienst. Daar zullen zij met elkaar bezig gaan over dit thema.

Nog vóór de vredeswens komen ze terug in de kerk, zodat we elkaar allemaal de vrede kunnen wensen.

Het muziekkorps van het Leger des Heils zal de viering feestelijk begeleiden.

Over het doel van de collecte hebben we ons heel nadrukkelijk beraden en hebben gekozen voor het scholierenproject "Wonen in het Heilige Land, in respect voor elkaars verschillen" van het Arab Educational Institute, AEI-Open Windows, in Bethlehem.

In dit programma bezoeken scholieren van christelijke scholen en islamitische scholen elkaars heilige plaatsen en gaan met elkaar in gesprek over overeenkomsten en verschillen in elkaars religie en heilige teksten.

Het AEI heeft voor dit programma lesmateriaal ontwikkeld waarin overeenkomstige teksten uit de Bijbel en de Koran met elkaar gelezen en besproken kunnen worden. Vijftien scholen uit Bethlehem, Ramallah en Hebron met rond 200 studenten participeren in dit programma.

Wij willen deze collecte van harte aanbevelen!

Wij hopen veel mensen te begroeten tijdens deze

Oecumenische Vredesviering 25 september 2016



ACTIVITEITEN

KINDERCLUB St. JOZEF ENSCHEDE



Het tienerkamp vindt plaats van 7-13 augustus onder leiding van pastoor Gerben Zweers en andere leid(st)ers. De kosten bedragen € 200. Er zijn nog enkele plaatsen vrij: daarom is inschrijven nog mogelijk.

Meer informatie: www.jongaartsbisdom.nl

Groetjes Jacintha

De kinderclub St. Jozef wenst de kinderen een fijne zomervakantie toe. Tot in september

Linda ter Braak en Begona Bruggeling
Linda : lindaterbraak@live.nl
Begona: Begonabferpan@hotmail.com
“Voor meer informatie belt u rustig naar 06 – 536 35 215”.
Of ga naar onze facebookpagina
<https://www.facebook.com/kinderclubenschede/>

Laatste kans voor aanmelding tienerkamp, er zijn nog enkele plaatsen vrij

In de zomer van 7- 13 augustus 2016 organiseert het Aartsbisdom Utrecht een tienerkamp voor 12- t/m 16-jarigen, in de Duitse Eifel. Pastoor Gerben Zweers: “Wat gebeurt er op kamp? Heel veel! We kamperen aan de oever van een rivier, houden spelen in het bos en het buitengebied, we gaan een trektocht maken en we gaan kanoën. Natuurlijk vieren we ook de Mis en vertellen we wat over de Bijbel.”

Eerste Communie Enschede Zuid

Op 22 mei jl. ontvingen 45 kinderen in de St. Jankerk hun Eerste Communie. De kinderen waren goed voorbereid en hebben er een prachtige viering van gemaakt. De kerk was echt bomvol, alle stoelen waren neergezet, maar er werden ook nog stoelen uit de parochiezaal bijgehaald. De communicantjes namen goed deel aan de viering, een groot aantal mocht voorlezen of helpen de tafel klaar te maken. En natuurlijk werd er volop gezongen met ondersteuning van het Kinderkoor van de Verrijzeniskerk onder leiding van Winny Su. In totaal kwamen de kinderen van wel dertien verschillende scholen, waarvan de katholieke scholen allemaal vertegenwoordigd werden door leerkrachten. Ook deze communicantjes zijn gaan sparen voor het goede doel van Nthabiseng Matube, wat het heeft opgeleverd laten we u nog weten.



KIEK

Kind en Kerk



Fijne vakantie!

Kroniek



Gedoopt

21 mei: Jeffrey Gahimbare, geboren op 3 april 2008, zoon van Joseph Makanjou en Aline Gahimbare

21 mei: Giorgino (roepnaam Gigo) Alvarez, geboren op 7 augustus 2007, zoon van Angie Wever

21 mei: Josefina (roepnaam Josi) Alvarez, geboren op 30 oktober 2005, dochter van Angie Wever

22 mei: Art Jantje Hendrikes Blankestijn, geboren op 19 november 2015, zoon van Raimond Blankestijn en Joyce Blankestijn-Wilmsen

22 mei: Rafaella Saphyre Inacio, geboren op 23 november 2015, dochter van Edgar Inacio en Annabelle Inacio-Hemel

22 mei: Katharina (roepnaam Julia) Hassink, geboren op 27 juni 2015, dochter van Mark Hassink en Marloes Hassink-den Ouden

22 mei: Elena Bandek, geboren op 18 juni 2015, dochter van Edison Bandek en Jessica Waegemans

22 mei: Annalucia Bandek, geboren op 8 juli 2013, dochter van Edison Bandek en Jessica Waegemans

Huwelijk:

23 mei: Marinus Johannes Lammers en Fabiola Jacoba Maria Wiggers, getrouwd in de St. Jozefkerk

11 juni: Elias Safarian en Wendy Anouk Maria Goorhuis oude Sanderink, in de St. Jozefkerk

Overleden

St. Jozefkerk

23 mei: Oranda Agnes Laarhuis-van Poucke, 88 jaar. Weduwe van Johannes Jozef Laarhuis.

2 juni: Antoon Ticheler, 70 jaar

7 juni: Riki Grotepunt-Meijerink, 91 jaar. Weduwe van Johan Joseph Grotepunt.

St. Jankerk

21 mei: Ellen Steffens, 49 jaar. Levenspartner van J. te Morsche.

4 juni: Getrud Kristina Quiel, 90 jaar.

10 juni: Riek Teggeler-Kroeze, 92 jaar. Weduwe van Gerrit Jan Anthonius Teggeler





H. Jacobuskerk

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Openingstijd secretariaat:
Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Beheergroep Jacobuskerk
Ineke Keizer, coördinator
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
Joop van der Woning
Jos van Rooij
Evelyn Keuben
Arturo Pérez Rivera

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Redactie locatie H. Jacobus:
Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Weekendvieringen
Zie vieringenrooster achterin deze Pelgrim.

Vieringen door de week:
Maandagavond om 18.15 uur met aansluitend gelegenheid tot biecht.
Vrijdagmorgen om 9.00 uur.
Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.
Viering in de Eschpoort: elke vierde zaterdag van de maand om 16.00 uur.
Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Openstelling Jacobuskerk:
Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.
In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.

Lokale beheergroep: IK STEL ME VOOR



Evelyn Keuben-Doku

Ik ben in Ghana geboren in een gezin van 5 kinderen. Mijn vader is emeritus hoogleraar in landbouw aan de 'University of Ghana' en mijn moeder werkte als verpleegster en verloskundige.

Ik begon de kleuterschool in Australië en keerde terug naar Ghana toen ik 6 jaar was. De rest van mijn basis en voortgezet onderwijs heb ik in Ghana gevolgd. Vervolgens heb ik in Australië

Farmacie gestudeerd en gewerkt als apotheker. In Australië heb ik mijn echtgenoot Carlo ontmoet, die daar stage liep. In 1995 ben ik naar Nederland gekomen. Hier zijn onze 2 zonen James (18) en Matthew (13) geboren.

Zes jaar geleden heb ik mijn Master opleiding aan de Universiteit Utrecht afgerond in farmaceutische wetenschappen (ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen). Ik heb interesse in kruiden en hun medische toepassingen. Ook tuinieren, bakken, en vanwege mijn kinderen voetbal en atletiek kijken zijn mijn hobby's.

Kijkend naar mijn opgroeiende kinderen denk ik met veel plezier terug aan mijn eigen jeugd. Ik vond school heel erg leuk en had geweldige leraren. Bij ons thuis was zondagsschool en kerk belangrijk. Mijn vader is 'Methodist' en mijn moeder 'Anglicaans' en we gingen naar een oecumenische kerk. Bij de zondagsschool leerden we Bijbelse verhalen kennen, liedjes en gebeden. Het hoogtepunt van elk jaar was de uitvoering van het kerstspel. Voor kinderen vanaf 12 jaar hadden we een jongerengroep. We kwamen elke zondagmiddag samen en hadden veel activiteiten. We bespraken altijd de preek en iedereen mocht zeggen wat ze belangrijk vonden. Andere activiteiten waren samen bidden, zingen en bijbel studie. We hadden veel discussies begeleid door de pastor over morele kwesties en probeerden in de bijbel antwoorden te vinden. Daarnaast gingen we op excursies, keken samen films die stof tot nadenken en discussie

gaven. Eén keer per jaar mochten wij als jongeren de kerkdienst plannen – het thema, de lezingen, de liederen etc.

Ik vind het jammer dat er niet iets soortgelijks voor de jeugd in onze kerk is. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Mijn zonen zijn misdienaars. Ik ben ook nog poetsengel en bezorg de pelgrim in een deel van het Hogeland.

Evelyn Keuben-Doku



Pelgrim journaal: Vaya con Dios!

*De Jacobsschelp wijst de weg.....
naar Santiago de Compostela.....*

De afgelopen weken zijn de volgende pelgrims aan de poort geweest om hun paspoort te laten stempelen.

Ben en Ria Zwoferink. Zij gaan de Camino Primitivo lopen.

Ariën Smit. Hij is met drie reisgenoten op pad gegaan.

Nicolien van der Zee. Zij begint ergens in augustus aan haar tocht.

Gerrit en Thea Hogemans. Zij zijn zaterdag 28 mei op de fiets vertrokken voor het eerste deel van de tocht.



in het dorp Domrémy-la-Pucelle. Alle gedachten komen en gaan. Voeten lopen wel door.”
We zijn benieuwd naar het vervolg.



En hoe vergaat het onze pelgrim Henri uit het Broek: hij is op 29 april te voet vertrokken uit De Lutte en daar de grens met Duitsland overgestoken. Zijn vrouw Agnes houdt ons op de hoogte: “het gaat onze pelgrim goed. Af en toe een regel uit een gedicht van een oud-caminoganger aanhalen: niet omkijken, en ook niet te ver vooruit. Gemiddeld loopt hij 20 à 25 km per dag. Bij Vaals de grens over richting Aken. 29 mei aangekomen in Trier. 2 juni bij Schengen Frankrijk in. Bonjour! En Duitsland. Aufwiedersehen! 9 juni aangekomen

*Pelgrim, wie roept je?
Welke geheime kracht trekt je?
Niet het veld van de sterren,
niet de grote kathedralen.
Alleen Hij van hierboven weet het.....*

*Wij wensen hen een onvergetelijke
pelgrimstocht en een behouden
thuiskomst!*



St. Jozefkerk

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Geloofsgemeenschap Noord

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep Noord

Lies van Veldhoven, Edith Elstak
Ria Everink, Edwin Seinen, Herbert Meulenbroek, Elly Vije, Bert Elferink

Lokale Beheergroep

Hr. G. Collet, coördinator

e-mail: gcollet@xs4all.nl

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30

uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistie- viering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Vakantiesluiting (voor de St. Jozef)

Het secretariaat van de locatie St. Jozef is van 25 juli tot 14 augustus alleen op woensdagmorgen geopend.

Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap heet

nu:
Pauluszaal



De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:

jhvaanholt@home.nl

Het parochieblad Pelgrim kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Twekkelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, naam en locatie



Ariënsgedachtenis

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de Geloofsgemeenschap Zuid met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Voor uitvaarten: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl



De Roef

Pastoor Geertmanstraat 17.

Telefoonnummer voor donderdagochtend
van 09.00 – 12.00 uur 06-382 363 70

Lokale beheergroep

Hr. H. Pahlplatz, 432 23 52
Wendy Bathoorn-Steffens (coördinator
Zuid) [wbathoorn@hotmail.nl](mailto:w bathoorn@hotmail.nl)

Bezorging Pelgrim

Dhr. Pahlplatz 432 23 52
Lipperkerkstraat 432 06-10131112

Contactpersonen:

Karl Grabmeier (aanspreekpunt
donderdagochtenviering)
Carina Meijer 06-27381693
(voor vragen en informatie).

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in De Roef, Pastoor
Geertmanstraat 17.

Viering in de Eschpoort

Op de vierde zaterdag van de
maand om 16.00 uur.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Elke donderdagmorgen is er om
09.30 uur in De Roef een gebeds-
viering, waarna er gelegenheid is
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie
of thee. U kunt ook hier uw
misintenties opgeven.

Alle jaargedachtenissen zullen wor-
den doorgestuurd naar de St. Jan.

Van 10.00 tot 12.00 uur zal er iemand
aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden, misintenties aan te nemen
en waar men kleine attenties (zoals
een bloemetje) kan afrekenen.
Ook kunt u het nieuwste nummer van
Pelgrim meenemen wanneer u deze
niet thuisbezorgd krijgt. Er is een
kleine voorraad.

Donderdagmorgen half tien, de Roef.

Bezoekers voor de gebedsviering zijn
net binnengedruppeld en begroeten
elkaar hartelijk. Ouderen, maar ook een
enkele veertiger en vijftiger. Vroeger
zagen ze elkaar immers altijd in de
Ariënskerk. Sommigen kwamen toen
ook al op de donderdagmorgen naar de

viering. Anderen hebben zich inmiddels aangesloten, omdat ze zich nog betrokken voelen en er behoefte aan hebben om elkaar te ontmoeten. Ze missen het samenzijn na afloop van de weekendvieringen in de kerk.

Eerst is er een sfeervolle gebedsdienst van ongeveer een half uur. Daarna wordt er samen koffie of thee gedronken en komen de gesprekken vanzelf op gang. Er is veel aandacht voor elkaar; lief en ook leed wordt gedeeld. Het is gezellig.

Mocht u nou ook behoefte hebben aan een dergelijke viering en ontmoeting kom dan gerust eens op donderdagmorgen binnen wandelen. U vindt ons na binnenkomst in de Roef links achter de groene hoekbank. Iedereen is van harte welkom!

Door Hackmann

Verder verwijzen wij naar het algemene deel in deze Pelgrim voor:

- Ziekenzalving 2016 op 11 september
- Busreis Ouderen en Kerk in oktober 2016



H. Geest - Maria

Vanaf 3 januari onderdeel van de Geloofsgemeenschap Noord.

De Kajuit

Deurningstraat 216.

Telefoon uitsluitend: 053 – 433 99 06

Beheerder: Hr. Johan Lubberink

Vanaf januari 2016 is het Kajuitgebouw (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering. Ook Pelgrim zal hier worden gedistribueerd. Op maandag- en op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur kunt u misintenties opgeven.

Op donderdagmorgen om 09.30 uur is er in De Kajuit een gebedsviering. Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan voor onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor en de Schola zullen hun activiteiten voor de Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.



St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Contactpersonen

Mw. L. Oude Egberink
Mw. G. Leurs

Pastoraatgroep Zuid

Mw. T. Hannink,
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mw. J. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat
Mw. A. Tenbergen
Mw. J. van de Pieterman
Carina Meijer is contactpersoon voor
de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid

Wendy Bathoorn-Steffens,
(coördinator Zuid)
wbathoorn@hotmail.nl
Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)
Lisette Jansen (St. Jan)
Jos Vaneker (Verrijzenis)

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Voor de lokale beheercommissie zijn we op zoek naar enkele mensen.

Zij bewegen zich op het niveau van de
dagelijkse gang van zaken zoals:
openstellen en onderhouden van de
gebouwen en tuinen, het secretariaat en
budgetbeheer.

We kunnen altijd mensen gebruiken,
dus als u het leuk vindt om iets te doen
voor uw kerk en / of mede-parochianen,
neem dan even contact op met het
secretariaat of gooi een briefje door de
brievenbus met uw gegevens erop. Wij
nemen dan met u contact op.

Maar heeft u hier weleens bij stil gestaan.

De kerk doet meer voor haar
parochianen dan alleen het verzorgen
van een viering. Er zijn parochianen
(vrijwilligers) die zich regelmatig
inzetten voor de kerk. Allereerst heb je
die koster, die zijn al lang voor een
viering aanwezig om alles klaar te zetten
en na de viering blijven ze ook nog even
om alles op te ruimen en af te sluiten.
Tijdens de viering kunnen we ook niet
zonder onze collectanten. Het koor is er
ook altijd om de viering op te luisteren
met hun zang. En na de viering zorgt de
koffiegroep er voor dat u in de
parochiezaal nog even kunt genieten van
een kopje koffie of thee en nog even
kunt napraten

Maar dat is nog lang niet alles: Zo heb
je de vrijwilligers die op
maandagochtend de kerk, tuinen en
parkeergelegenheid onderhouden. En op
vrijdagmiddag zijn er de dames en
heren die de kerk en de parochiezaal

schoonmaken. En niet te vergeten de vrijwilligers die op donderdagochtend in de pastorie aanwezig zijn op het lokale secretariaat.

Wendy Bathoorn

Verder verwijzen wij naar het algemene deel in deze Pelgrim voor:
- Ziekenzalving 2016 op 11 september
- Busreis Ouderen en Kerk in oktober 2016

Wie ben ik:

Mijn naam is Nthabiseng Matube. Voor sommigen ben ik bekend als Leonie van der Lugt. Ik ben geboren en getogen in Lesotho. Ik woon sinds 25 jaar in Nederland, ben getrouwd en ben moeder van vier kinderen: twee jongens en twee meisjes.

De overgang van Lesotho naar Nederland was niet gemakkelijk. Ik moest de taal leren, moest leren fietsen en nog veel meer andere dingen die anders zijn als in mijn eigen land en cultuur. Ik miste de bergen heel erg. Ik woonde een jaar in Zeeland, voordat ik naar Enschede verhuisde. Daar had ik de zee in plaats van de bergen, en dat gaf ook een goed gevoel. Toen ik Enschede kwam zocht ik het water wat mij zo troostte, maar het enige water dat ik kon vinden was het Rutbeek of het Twentekanaal, en dat was heel wat anders als de zee. Ik voel me nu wel thuis in Enschede.

In het dagelijks leven ben ik vooral moeder. Daarnaast heb ik een bedrijf Innerbalance-Enschede. Ik help mensen

hun innerlijke kracht te ontdekken en behouden. Daarmee kunnen de mensen de uitdagingen van het leven beter aan. Zo vinden ze balans en geluk in hun leven. Dat doe ik door Yoga, massage en Spiritual Life Coaching.

Ik houd van:

- Mensen, het liefst van verschillende culturen.
- Sporten, koeken en eten.
- Vrijwilligerswerk.

Vrijwel vanaf het begin dat ik in Nederland kwam wonen ben ik vrijwilliger bij de kerk geweest en bij de school waar de kinderen hebben gezeten. Onder andere was ik doopcontact, schoonmaakster, coördinatrice van misdienaars en collectant. En nu mag ik ook in de St Jankerk collecteren. Dit doe ik heel graag, omdat ik besef dat ik de tijd heb gekregen van God. En daarom wil ik ook een deel van mijn tijd besteden om Zijn werk te doen.

Waar hoop ik op?

Dat we samen Kerk mogen zijn en blijven, waar dan ook en zelfs in deze moeilijke tijd waar onze Kerk zich in bevindt. Laten we ons door de Liefde van God leiden en alles doen in Zijn Naam. Dat is door God mogelijk. De liefde overwint alles.

Ik ben heel blij en dankbaar dat ik in de St. Jankerk verder mag als collectant en misschien ook andere functies op de duur mag vervullen.

Een heel goede vakantie aan iedereen. En ik geef de pen door aan Rinus Jansink.

Pastoraatgroep Zuid

In de vorige Pelgrim heb ik geschreven over het overleg tussen de mensen in Zuid die samen de pastoraatgroep vormen.

Want, al heeft iedereen de intentie om goed samen te werken, in de praktijk is dat niet altijd gemakkelijk. Maar iedereen zet zich hiervoor in en iedere keer komen we een stapje verder.

We hebben gezien dat er veel dingen goed gaan;

-Rondbrengen van de Pelgrims loopt en krijgt u er een keertje niet een, dan liggen er exemplaren achter in de kerk, maar ook bij de dagkerk in de Roef en de Verrijzenis.

-Een bloemetje bij een kroonjaar. Bezoekgroepen hebben we niet (meer), maar veel parochianen bezoeken anderen en ouderen als dat nodig is.

- Ieder weekend een bloemetje vanuit de kerk, voor iemand die het even moeilijk heeft.

- Communie thuis, behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Er wordt geregeld gebruik van gemaakt.

Zo kijken we met elkaar naar elkaar om, en als u een goede aanvulling weet, horen we het graag.

Ouderen en Kerk en het ouderen pastoraat hebben een actief bestuur en zorgen dat ontspanning én verdieping op het programma blijven staan.

De eerste communie was een gigantisch feest, ik heb de kerk nooit zó vol gezien. Maar dit heeft ook nadelen en als er volgend jaar weer zoveel aanmeldingen zijn, zal er een tweede viering gepland worden voor de eerste communicantjes.

Tot slot kwam het concert van het koor 'Eigen Wijs' ter sprake. Jammer dat er die dag geen koffiedrinken was na de viering, dat moet wel kunnen doorgaan.

Maar, ...het concert was prachtig en een duidelijke verrijking van het gebruik van het kerkgebouw.

Na de zomervakantie komen we weer bij elkaar, er blijft veel om met elkaar af te stemmen.

*Namens de pastoraatgroep,
Tiny Hannink.*

Nieuws van de lokale beheer- groep en pastoraatgroep

Op 9 juni hebben we een gezamenlijke vergadering gehad, waarbij o.a. de volgende punten aan de orde zijn gekomen:

Opzeggen vertrouwen in bestuur. Wij vinden het allemaal erg vervelend dat dit in de krant uitgevochten werd. Wij begrijpen dat de kwestie nu bij het bisdom ligt voor een besluit. Verder is er op dit moment geen nieuws hierover.

Parkeren auto's en fietsen. 1 invalide parkeerplaats is wenselijk. We gaan proberen dit te realiseren. Ook willen we de omwonenden vragen niet meer te parkeren op zondagmorgen omdat er dan veel auto's staan die parkeerplaatsen voor kerkbezoekers innemen. We zijn nog bezig met een plattegrond en routebeschrijving. Ook aan de achterkant van de kerk is een ingang.

Fietsen kunnen ook gestald worden op het verhoogde middengedeelte van de parkeerplaats en achter de poort. Tot ca.

5 minuten voor aanvang van de viering zal de poort open zijn.

Vieringen gaan per 1 juli om 10.00 uur beginnen i.p.v. om 10.30 uur.

Er is een ringleiding voor hoortoestellen. Deze zit in het gedeelte waar de vaste banken staan en in het midden daarvan. We willen de familie Hecla nogmaals vragen om het geluid te checken. Doordat er veel stenen en harde elementen zijn, is het geluid nog steeds niet optimaal.

Op zondag 12 juni was er een kinderwoorddienst. Dit was spontaan ontstaan. Hopelijk krijgt het een vervolg.

Er staat een ideeënbus achter in de kerk waar u een idee kunt deponeren. Wel graag voorzien van naam en telefoonnummer, zodat we er bij de inzender op terug kunnen komen.

Achter in de kerk, de Roef en in de dagkerk van de Verrijzeniskerk komt een nieuwsbrief te hangen met daarin de activiteiten voor de komende periode. Zie ook hieronder.

Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap Zuid Nr 1 2016

Met ingang van 1 juli beginnen de vieringen in de St.Jankerk om 10.00 uur i.p.v. 10.30 uur.

3 Juli slotviering van het seizoen. We willen na die viering met u in gesprek gaan waar we de Heilige en waardevolle voorwerpen van de

voormalige lokaties Ariënsgebedenis en Verrijzenis des Heeren een mooie plek kunnen geven in de St.Jankerk. uw inbreng zal dan zeer op prijs gesteld worden. Bij het uitkomen van deze Pelgrim is deze viering al geweest. U kunt er in de volgende Pelgrim over lezen.

Inloopmiddagen voor ouderen in de west en zuid wijken, deze beginnen om 14.30 uur (we kunnen nog hulp gebruiken van een mannelijke begeleider):

woensdag 27 juni

woensdag 10 augustus

woensdag 24 augustus

woensdag 7 september

4 september openingsviering van het nieuwe seizoen. Er gaat een werkgroepje aan de slag om deze viering vorm te geven, ook wat betreft de invulling na de viering. In ieder geval zal het schilderij van Ben Engelbertink zijn plaats krijgen en gezegend worden.

4 september deadline opgave vormelingen 2017.

11 september ziekenzalving

Maandag 10 oktober filmavond in de Roef

Zaterdag 19 november concert All Together

Vieringen Verzorgingshuizen

Cromhoff

1e en 3e donderdag van de maand om 16.00 uur eucharistie.

De Posten

2e vrijdag van de maand om 10.00 uur



Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588.

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de Geloofsgemeenschap Zuid met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Op donderdagochtend kan men in de Verrijzeniskerk terecht van 9 - 11 uur voor vragen, misintenties en een kopje koffie of thee.

Uitvaart telefoon: 053-7113460

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen 053-4768667

Mw. J.H.M. van de Pieterman

Lokale Beheergroep

Wendy Bathoorn-Steffens

[wbathoorn@hotmail.nl](mailto:w bathoorn@hotmail.nl)

Jos Vaneker

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Vieringen

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap
Helmerhoek;

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De dagkapel van de Verrijzeniskerk
is op werkdagen van 9 tot 16 uur
geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de Pastoraatsgroep

Al bijna drie maanden gaat een groot
deel van onze geloofsgemeenschap naar
de zondagse viering in de St Jankerk.
En een deel blijft ook koffiedrinken. En
dat is fijn, want zo ontmoeten we elkaar
immers en leren we elkaar kennen.
Natuurlijk is het nog niet zoals het
'thuis' was in de Verrijzeniskerk, maar
dat is logisch na een (gedwongen)
verhuizing. Maar er zijn al veel
vrijwilligers deel gaan uitmaken van
een werkgroep van de nieuwe

Geloofsgemeenschap Zuid. En als je bekende gezichten ziet, voel je je eerder thuis.

De rondzit in de St. Jankerk voelt voor sommigen ook nog wat vreemd aan, veel 'Verrijzenis-mensen' zitten recht tegenover het altaar. Maar je ziet veel mensen en het geeft wel een samen-gevoel.

De donderdagmorgenviering heeft ook nog steeds een groot aantal trouwe bezoekers. De groep is hecht, bijna iedereen blijft koffiedrinken en regelmatig is er iets bij vanwege een verjaardag.

Een secretariaat kennen we niet meer, maar u kunt op deze donderdagmorgen altijd terecht met uw vragen en opmerkingen of als u een misintentie wilt aanvragen.

En dat kopje koffie staat ook klaar voor mensen die niet naar de viering gaan. U blijft welkom!

Annelies Tenbergen, pastoraatsgroep

Vieringen

Met ingang van 1 juli beginnen de vieringen in de St. Jankerk om tien uur.

Omdat de vieringen in de Verrijzeniskerk om half elf begonnen, is die tijd overgenomen tijdens het eerste half jaar van samengaan en om het weekend vieren.

Maar in de St. Jankerk begonnen de vieringen in het verleden al om 09.30

uur, (Ook in de Ariensgedachteniskerk was dat het aanvangstijdstip) en dan is 10.30 uur een hele grote verandering.

Nu begint de viering om 10.00 uur, een mooi gemiddelde.

Nog een verandering: de zaterdagse viering is terug in de St. Jankerk.

Elk vierde weekend is er een viering op zaterdagavond om 19.00 uur en géén viering op zondag.

Sleutels

In de vorige Pelgrim hebben we de werkgroepen gevraagd om de sleutel in te leveren van de zijdeur, indien geen gebruik meer werd gemaakt van de kerk. Een groot deel van de werkgroepen had dat al gedaan, maar inmiddels is het slot vervangen (ivm slijtage). Wie persé in het gebouw moet zijn, maar geen sleutel heeft, kan even contact opnemen met Wendy Bathoorn of Annelies Tenbergen.

Eerste Communie 2017

De datum voor de Eerste Communie volgend jaar staat gepland. Op Pinksterzondag 4 juni zullen de kinderen van Enschede Zuid hun Eerste Communie ontvangen in de St. Jankerk. Er zijn op deze zondag twee (!) vieringen gepland, om 09.30 en 11.30 uur. Het hangt van het aantal aanmeldingen af of er twee vieringen komen.



Vrijplaats

voor zoekend geloven

Ons verhaal gaat verder!!

Als mensen van de weg zijn wij elke dag ook onderweg. Soms sta je even stil, aarzelend en misschien terugkijkend. Maar dan kom je toch weer in beweging, misschien op een iets andere weg, waar in elk geval zachtmoedigheid en mededogen weer geldige woorden zijn. Vol vertrouwen gaat de *Vrijplaats* de toekomst tegemoet, met nieuwe kansen en mogelijkheden, met dezelfde zoekende en soms twijfelende houding.

De *Vrijplaats*, begonnen in 2010, verzorgt andersoortige vieringen, waarin het vooral om mensen gaat; waarin stilte, rust en bezinning leidende elementen zijn; waarin mensen elkaar nabij zijn, bemoedigend en soms troostend, elkaar inspireren in verbondenheid.

In gezelschap van elkaar blijven wij mensen van de weg. Met elkaar zijn wij creatief en vindingrijk, om weer een boeiende weg te vinden, rustgevend en verrijkend. Met naar ik hoop een heleboel bekende gezichten, maar zeker ook met veel nieuwe mensen die misschien nieuwsgierig zijn geworden, of die al eerder een zekere onrust voelden en opnieuw in beweging

willen komen. Vanuit deze gedachte gaat de *Vrijplaats* verder.

Ieder is hierbij uitgenodigd mee te komen doen.

De kerk van St Jan verleent ons gastvrijheid, waarvoor wij nu al dankbaar zijn.

Om alvast te noteren en verder te vertellen:

***Donderdag 1 september 2016,
19.30 uur
Bijeenkomst van de Vrijplaats in
de kerk van St. Jan,***

waarop we zeker ook de eerste liederen weer zullen oefenen..

Zomerse dagen toegewenst voor ieder, in vrede en vreugde.

Piet Timmermans

Samen verder

De laatste maanden hadden voor velen van ons een sterk emotionele lading. Geleidelijk ademt dat weg en komt er misschien wat meer ruimte in denken en doen.

Ieder beleeft dat op eigen wijze en in eigen tempo.

*Wij zijn allen mensen van de weg en
altijd gaande;
mensen die weer open willen staan voor
de uitnodiging een andere schuilplaats
te vinden.*

Bij *Stef Bos* vind je een gedicht dat je misschien kan inspireren een stap te zetten, anders ontmoet je elkaar niet.

*Je moet van twee kanten komen om
elkaar te ontmoeten*

*Je moet eigenlijk toevallig onderweg
zijn.*

*Je moet geen doel voor ogen hebben
en je moet laten gebeuren waarvoor je
bang bent.*

*Je moet niet alles willen verklaren
voor je het weet verklaar je elkaar de
oorlog.*

*Je moet van twee kanten komen om
elkaar te ontmoeten.
Je moet je zelf in de ander durven zien
zonder in die ander te verdwijnen.*

*Het kan opeens, zomaar voor je staan
het lijkt op iets om uit de weg te gaan.
Dat is het vreemde van geluk.*

*Je maakt het waar of je maakt het stuk
het kan jou bedreigen
het kan je behoeden
maar je moet van twee kanten komen
om elkaar te ontmoeten.*



Verder verwijzen wij naar het
algemene deel in deze Pelgrim voor:
- Ziekenzalving 2016 op 11 september
- Busreis Ouderen en Kerk in oktober
2016

Even bijpraten

Op donderdag 14 juli a.s. om 19.30 uur kan iedereen weer aanschuiven in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk voor een kopje koffie of thee. U wordt dan weer even bijgepraat door Wendy Bathoorn, coördinator van de Beheergroepen in Enschede-Zuid. De leden van de pastoraatsgroep zullen ook aanwezig zijn. We willen graag weten hoe het nu gaat, hoe u het ervaart. Eind mei hebben we dit ook gedaan en dat is goed bevallen. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt binnenkomen via de zijdeur aan de straatkant.

Nieuwsbrief Geloofsgemeenschap Zuid

In het gedeelte van de St. Jankerk staat de allereerste nieuwsbrief van de Geloofsgemeenschap Zuid. Geprobeerd wordt om deze regelmatig uit te geven en ook klaar te leggen achter in de kerk zodat u het thuis rustig kunt nalezen en in uw agenda kunt overnemen. De data en activiteiten die genoemd worden zijn voor iedereen, dus voel u uitgenodigd om deel te nemen!!

Stiltecentrum

We vinden het belangrijk dat de mensen in Zuid hun plek behouden voor gebed en devotie. Daarom zal tijdens de zomervakantie het stiltecentrum geopend blijven: op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur.



Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

Dopelingen (kinderen en volwassenen) kunnen worden aangemeld via het Parochieel Dienstencentrum:
secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306. Op het parochieel dienstencentrum zijn de doopdata bekend, waaruit u kunt kiezen.

Doopmogelijkheden zijn er gewoonlijk in het eerste weekend van de maand op de late zaterdagmiddag in de Sint Jan en op de late zondagmorgen in de St. Jozef. Ook zijn er mogelijkheden met Pasen. Voor parochianen van de internationale gemeenschap die kerkt in de Jacobuskerk, kunnen aparte afspraken worden gemaakt voor een doop in de Jacobuskerk. Na aanmelding en het vastleggen van een datum verzoeken wij u het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl in te vullen ten behoeve van onze administratie.

Het parochieel dienstencentrum nodigt u uit voor een gezamenlijke voorbereiding op de doop. Deze vindt gewoonlijk plaats om 19.30 uur aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede op de tweede dinsdag van de maand voorafgaan aan de maand waarin gedoopt wordt. Alle ouders van dopelingen worden hier verwacht.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen zal het parochieel dienstencentrum u in contact brengen met pastor Carla Berbée. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding van volwassenen op de doop en zal bekijken, hoe u op een goede manier naar opname in de Rooms Katholieke kerk kan worden toe geleid. De viering van opname van volwassenen in de kerk vindt bij voorkeur plaats in de Paasnacht.



Alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger – naar later
vroeger is over
later – een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver

“Liefdevol afscheid nemen”



Caroline Zorg voor Uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@caroline-uitvaart.nl

Caroline Doornbos



www.caroline-uitvaart.nl



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 9/10 juli, 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J.Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	B.Engelbertink

WEEKEND 16/17 juli, 16^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Schola	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	Samenzang	A.Monninkhof
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Samenzang	Parochiaan

WEEKEND 23/24 juli, 17^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	J.Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	C.Berbée
St. Jankerk	Za. 19.00 u	Wo-Co	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	C.Berbée

WEEKEND 30/31 juli, 18^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	B.Engelbertink
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Schola	C. Berbée
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Samenzang	W.Rekveld

WEEKEND 6/7 augustus, 19^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	Samenzang	J.Kortstee
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	B.Engelbertink

WEEKEND 13/14 augustus, 20^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W.Rekvelde
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Samenzang	J.Kortstee
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Antonissen

MAANDAG 15 augustus, Maria Hemelvaart

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Ma. 19.00 u	Eucharistie, tuinviering	Ariënskoor	A.Monninkhof

WEEKEND 20/21 augustus, 21^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Samenzang	Parochiaan

WEEKEND 27/28 augustus, 22^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	J.Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	BJK	C.Berbée
St. Jankerk	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H.Kronenberg

WEEKEND 3/4 september, 23^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie, startzondag	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie, internat.mis	Ariënskoor	J.Kortstee
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co, startzondag	Kinderkoor Verrijzenis + Gem.koor St. Jan-H. Mich.	C.Berbée

WEEKEND 10/11 september, 24^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie, ziekenviering met zalving	Ariënskoor	B.Engelbertink

Lezingen bij de zondagen

10 juli	17 juli	24 juli	31 juli
Deut. 30, 10-14	Gen.18, 1-10a	Gen. 18, 20-32	Pr.1,2;2,21-23
Kol. 1, 15-20	Kol. 1, 24-28	Kol. 2, 12-14	Kol. 3, 1-5.9-11
Luc. 10, 25-37	Luc. 10, 38-42	Luc. 11, 1-13	Luc. 12, 13-21

7 augustus	14 augustus	21 augustus
Wijsh. 18, 6-9	Jer.38,4-6,8-10	Jes. 66, 18-21
Heb.11,1-2,8-19	Heb.12, 1-4	Heb.12, 5-7.11-13
Luc. 12,32-48	Luc. 12, 49-53	Luc. 13, 22-30

28 augustus	4 september	11 september
Sir.3,17-18.20.28-29	Wijsh. 9,13-18b	Ex.32,7-11.13-14
Heb.12,18-19.22-24a	Filem.9b-10.12-17	1Tim.1,12-17
Luc. 14,1.7-14	Luc. 14, 25-33	Luc. 15,1-32 of 15,1-10

Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de eerste zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de Wonne 4318787. De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, Langestraat	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Ma. 18.15 uur daarna gelegenheid tot biecht Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, Oldenzaalsestraat 115	Zo. 09.30 uur Eucharistie en	Woe. 9.30 uur Dins. 18.45-19.15 u stille aanbidding
De Roef, Pastoor Geertmanstraat	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
De Kajuit, Deurningerstraat 216	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
St. Jan-H. Michaël, Haaksbergerstraat 253	Zo. 10.00 uur	
Verrijzenis des Heren, Het Leunenbergr 588		Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06 - 83 56 08 22**

Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burenen ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw locatiesecretariaat.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

Inleveren	verschijnt
Uiterlijk donderdag	donderdag

18 augustus	8 september
22 september	13 oktober
27 oktober	17 november

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)

E-mail:

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt de gehele week voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: 06 275 11 272.

Pastoor A. Monninkhof en pastoraal werkster C. Berbée hebben een werkruimte op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede. E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.
Tel. 0900 – 0767.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon



Pelgrim 2016 contactblad voor R.K. Enschede

Nr. 6, juli-augustus 2016

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie:

Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. C. Oostdam

Inventarisbeheercommissie

Hr. R. Tiehatten
martiehatten@kpnmail.nl

Leden van het Bestuur St. Jacobus

de Meerdere R.K. Enschede
Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijffjes, aandachtsgebied
gebouwen.



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl



Wim Wijffes
053 - 4763342
06 - 34051135

Olieverfschilderen

- Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen
- Portret, stillevens, landschap
- Workshops etsen

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

PEDICUREPRAKTIJK ADELHEID BOUWHUIS

mobiel 06-23357198



Adelheid Bouwhuis-Vaneker

Fuchsiastraat 17

7531CM Enschede

Medisch pedicure

www.pedicureadelheidbouwhuis.nl

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede Tel. 053 –

432 30 34 www.siers.nl /

info@siers.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Bert van der Heide UITVAARTZORG

Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid.
Korte lijntjes via direct contact.

Kosten van de uitvaart kan ik laag houden als kleine ondernemer.
Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht.

Mobiel 06-81026062

www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

