

De tijd na Pinksteren

Jaargang 6, nr. 5, juni 2016



Pelgrim is het blad voor de 4 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

“Hemelvaart is geen ruimtevaart”	3
Mill Hill 150 jaar	4
Eendracht Maakt Ons Sterk	5
Van het Bestuur	7
Afscheid pastor Ingrid Schraven	8
Heeft u hier weleens bij stilgestaan?	9
Dauwtrappersviering	10
Allerhande	11
Jeugd en Jongeren	14
Kinderpagina KIEK	17
Kroniek	18

Locatienieuws

Jacobuskerk	19
St. Jozefkerk	21
Ariënsgedachtenis / De Roef	24
H. Geest-Maria / De Kajuit	25
St. Jankerk	26
Verrijzenis des Heren / De Schalm	28

Vieringen **33**

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Uitvaarttelefoon: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.
w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker M.D. Dijkman

Tel. 06-38903999
margot_dijkman@hotmail.com
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op donderdag.

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Dichter bij God

Zojuist mocht ik weer enige kinderen dopen. Ik vind het altijd mooi om te mogen doen: het is een plechtig moment, maar ook een viering van ontroering, waarin we als geloofsgemeenschap nieuw leven dankbaar aan God toevertrouwen. Zoals vaker het geval is bij doopvieringen, zijn er naast de papa en de mama van de dopeling, peetoom en peettante, opa's en oma's en andere gasten, door de dopeling uitgenodigd, ook jonge kinderen aanwezig. Met deze kinderen – broertje, zusje, neefje, nichtje, buurjongen, buurmeisje of kind van een vriend of bekende – wil ik – voordat we tot dopen overgaan – wel eens een klein gesprekje voeren over het 'hoe en waarom' van de doop. In de loop van de tijd heb ik op mijn vraag: "wat gebeurt er met dopen?" al de heel wat fraaie antwoorden gehad. Eén ervan is van jaren terug, maar die ben ik niet vergeten. In een vorige parochie zei bij een doopviering één van de aanwezige kinderen: "Wat dopen is? Nou, dan krijg je een plens water over je hoofd en ben je katholiek". Wel een beetje kort door de bocht, maar er zit toch wel een kern van waarheid in: want door de doop – door de toediening van het sacrament – ga je inderdaad horen tot de katholieke kerk. Echter, bij de doopviering van zojuist, kreeg ik ook een antwoord 'om in te lijsten'. Een joch van een jaar of 13, 14 zei op mijn vraag, waarom we het kindje,

waarvoor ook hij gekomen was, zouden gaan dopen: "*Dan kom je dichter bij God*". Dit antwoord ontroert mij. In de kerk heb ik meteen gezegd: "ik kan het niet beter vertellen dan jij". Maar ook nu raakt mij wat deze jongen zei. Want wat een mooie gedachte is het toch, dat je door de doop 'dichter bij God' mag komen. God houdt van iedereen, gedoopt of niet gedoopt. Maar het sacrament van de doop als een heilig teken van Gods liefde kan je voor je gevoel inderdaad heel dicht bij God brengen. Dit zag ik ook in de Paaswake, die op tv werd uitgezonden. Deze Paaswake was in Delden. Mijn collega pastor Marc Oortman mocht toen een volwassene dopen, Mitchell. Op het moment dat het doopwater vloeide, kwamen er tranen in zijn ogen. Dit heilig teken van God Die zo dicht bij je komt, moet ook Mitchell diep geraakt hebben. Daarmee gaf hij een mooi getuigenis van Gods liefde, in de Paasnacht, voor het oog van vele tv-kijkers, die met hem meeleeften. Ook in onze Jozefkerk zijn in de Paasnacht vijf volwassen mensen gedoopt; en op Tweede Paasdag nog één (samen met zijn kinderen). Binnenkort zullen er nog enkele volgen. Wij willen al deze dopelingen, en allen die hen lief zijn en hen met liefde omringen, toewensen, dat zij in hun leven mogen blijven ervaren dat hun doop hen '*dichter bij God*' heeft gebracht.

Pastoor André Monninkhof



“Hemelvaart is geen ruimtevaart”

Dit hoorde ik pastor Jan Kortstee zojuist zeggen in zijn overweging bij de viering van Hemelvaart in de Jozefkerk in Enschede. Dit herken ik wel. Hemelvaart lijkt een droevig moment te zijn, omdat Jezus afscheid neemt van Zijn leerlingen. Maar gek genoeg is Zijn heengaan naar de hemel geen reden tot verdriet, maar juist een vreugdevol moment. Jezus heeft heel het evangelie, Gods Blijde Boodschap voorgeleefd. Nu, bij Zijn hemelvaart, vertrouwt Hij aan de apostelen en ook aan ons toe om dit goede nieuws ook in ons leven uit te dragen. We moeten niet naar de hemel blijven staren, ook geen sterren gaan tellen. Maar we worden erop uitgestuurd om zelf te leven uit de kracht en inspiratie van Jezus' Verrijzenis, die we met Pasen vierden. Was Pasen al een moment van doortocht, Hemelvaart is evenzeer een overgangsmoment. Als gelovige mensen mogen we op eigen benen gaan staan, we worden uitgenodigd om zelf te getuigen van ons geloof. Zoals pastor Kortstee het zei in zijn overweging: eigenlijk is wat er met Hemelvaart gebeurt een 'opvoedingsmoment': zoals onze ouders tegen ons hebben gezegd: "Nu moet je het zelf doen", zo mogen ook wij nu zelf op weg gaan. We hoeven dit niet alleen te doen, want Jezus blijft bij ons 'in de buurt'. Immers, Hij heeft ons Zijn Geest beloofd, die ons zal Helpen. Dat wij vervuld worden met Zijn

Kracht, vieren wij met Pinksteren. Dit is het Geboortefeest van ons, als gelovige gemeenschap, die leven in de Geest van de Verrezen Heer.

Pastoor André Monninkhof

Voorwoord

Gisteravond was ik op een bijeenkomst van allerlei christenen die iets voor vluchtelingen willen gaan doen. Want zo maar iets doen: kan dat? Je kunt toch niet zo maar aanbellen en op de stoep staan bij onbekenden in het AZC?

Een man stond op in het publiek en vroeg om de microfoon. "Als je iets wilt doen zul je eerst contact moeten maken. Een praatje bij de koffie, samen een boodschap doen of een wandelingetje maken. Iemand wegwijs maken in het dorp of onze stad. Of met een gezin met kinderen samen naar de speeltoestellen in het plantsoen. Pas als je met een vreemde contact kunt maken, dan kan er wat groeien. Groeien vraagt tijd. En aandacht.

Wees geduldig, met die ander en misschien nog wel meer met jezelf.

Wat Jezus mij vooral heeft geleerd is: stap op een ander mens af, kijk hem in de ogen en open je hart. En wat er dan gebeurt....?!"

Er werd die avond nog veel meer gezegd, informatie gegeven en sheets vertoond. Ik werd er helemaal moe van. Maar wat die eerste meneer zei trof me. Want ja: zo zouden we steeds



met elkaar moeten omgaan. Met onbekenden én bekenden. Op hoop van zegen, op hoop van de goede Geest die mensen aan elkaar schenkt en verbindt. Steeds opnieuw.

Carla Berbée, p.w.

MILL HILL 150 JAAR

Mill Hill, de molenheuvel, is de naam van een voorstadje van Londen. Een zekere bisschop Herbert Vaughan kocht daar een huis om zijn droom werkelijkheid te laten worden. Hij wilde namelijk een nieuwe congregatie van missionarissen stichten om gelijke tred te houden met de missionarissen van de Anglicaanse kerk. We spreken over 1866. De eerste Mill Hill Missionaris was echter een Fransman. Niet veel Engelsen meldden zich aan. Bisschop Vaughan ging eens kijken in Nederland, kwam daar aan op het juiste moment toen het grote Missie Uur begon en bezocht seminaries om roeping voor de Missie te werven. De Nederlandse bisschoppen waren hem goedgezind en binnen de kortste keren vormden de Nederlandse Mill Hillers de grootste groep binnen die internationale missie congregatie.

In de publicatie Mill Hill in Twente kunt u lezen hoe Gerard Raatger uit Rossum de eerste Tukker was die zich aanmeldde bij Mill Hill.

Hij werd uitgezonden als aalmoezenier van de Engelse troepen in Afghanistan. Zijn idee van missiona-

ris strookte niet met zijn benoeming. Wat moest een Tukker nou doen bij die Engelse soldaten en officieren, een oorlogscultuur die hem niet aanstond? Toen de oorlog was afgelopen werd hij missionaris in India en trok van dorp tot dorp.

Missionarissen, eerst priesters/paters, daarna ook zusters en broeders en veel later ook lekenmissionarissen, werden uitgezonden naar mensen in onrechtvaardige situaties, onderdrukking, slaven, melaatsen, degenen die honger en dorst leden, mensen, zoals we tegenwoordig zeggen, die leven aan de rand van de samenleving.

Zo was het toen en zo is het nu, 150 jaar later. De nieuwe Mill Hillers, voornamelijk uit India, Filippijnen, Kenya, Oeganda en Kameroen worden nog steeds over de grenzen van hun eigen cultuur uitgezonden naar die bijzondere situaties. Zo kan het gebeuren dat een Oegandeese wordt uitgezonden naar Borneo. Voor een Daya kind is het even schrikken om een zwarte mens te zien, net zo goed als het voor zijn ouders schrikken was om een witte mens te zien. Een Mill Hiller uit India wordt naar Afrika gestuurd, een Tukker vindt zijn weg naar zijn oom in Pakistan. Het is een bijzondere wereld!

Het 150-jarig bestaan van Mill Hill is gevierd in de kathedraal van Londen op de feestdag van St. Jozef op 19 maart. Er is geen grote maaltijd gehouden, maar een goed bedrag is geschonken aan een goed doel. In



Nederland wordt het gevierd in Oosterbeek op 29 juni, de feestdag van Petrus en Paulus. Petrus staat voor de gevestigde kerk, zoals die van Jeruzalem/Rome. Paulus staat voor de missionerende kerk, altijd op pad gaan, tegendraads, dikwijls zich bevindend in situaties van ongerechtigheid.

De missionarissen van tegenwoordig hebben een bondgenoot gevonden in de huidige paus, die in alle nederigheid de voeten wast van gevangenen en vreemdelingen, die empathie heeft voor mensen die door zware tijden van echtscheiding heen zijn gegaan, die de wet van de liefde laat spreken en mensen tot eenheid wil brengen, zoals bisschop Vaughan zei: “Uit zullen ze gaan naar alle streken van de wereld om eenheid te brengen door het breken van het ene brood”.

Wereldwijd is het aantal Mill Hillers weer groeiende. In Twente zijn vier Mill Hillers werkzaam: Ben Stopel in Tubbergen, noodgedwongen thuis vanwege de burgeroorlog in Soedan, Willem op de Weegh, eveneens in Tubbergen, terug uit Kameroen na een ongeluk, Gerrit Lansink in Hengelo, voorheen in Pakistan, en Ben Engelbertink, schrijver van Mill Hill in Twente, voorheen in Borneo en Australië en nu werkzaam in Enschede en omgeving.

NB Het boek Mill Hill in Twente is uitverkocht. Bij voldoende interesse kan een tweede druk uitgegeven worden. Info:
engelbertink@hotmail.nl

Eendracht Maakt Ons Sterk

“Eendracht Maakt Ons Sterk”. Dit is de betekenis van de afkorting “EMOS”. De rooms-katholieke sportvereniging “EMOS” bestaat binnenkort – op 16 oktober - 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum was er op donderdagavond 21 april j.l. in het clubgebouw van deze vereniging een goed bezochte bijeenkomst over sport en identiteit. Het ging over de vraag: we zijn 100 jaar geleden opgericht als rooms-katholieke sportvereniging; wat is voor onze vereniging de actuele betekenis van het predicaat “rooms-katholiek” anno nu, 2016. De jubileumcommissie van EMOS vond een aantal prominente sprekers bereid om rond dit thema het woord te voeren. De heer Henk Kesler (voormalig advocaat en oud-voorzitter van de KNVB) sprak over het landschap van het voetbal. In zijn presentatie stond de vraag centraal: wat is de toekomst van zowel de profclubs als van de amateurs. Over de toekomst van de profclubs toonde Kesler zich niet optimistisch: door de naar verhouding beperkte financiële middelen, die de Nederlandse betaald voetbalclubs tot hun beschikking hebben, kunnen zij – aldus Kesler – niet concurreren met clubs in het buitenland; deze clubs kunnen beschikken over veel grotere budgetten en hebben hierdoor aanzienlijk meer sportieve mogelijkheden. In de toekomst van de amateurs heeft Kesler meer vertrouwen: teamsporten zoals voetbal hebben nog altijd een vormende betekenis, aldus Kesler, en leren spelers ook om beter om te gaan met tegenslagen. De tweede spreker



van het jubileumsymposium – Ds. Anne van der Meijden – schetste een beeld van de geschiedenis van het voetballen ten tijde van de verzuiling. Hij sprak onder meer over de tijd van de emancipatie van het protestantse en katholieke volksdeel, eind 19^e/begin 20^e eeuw. In deze periode is ook “RKSv EMOS” opgericht. De derde spreker van de avond – de heer Henk Bolhaar (voormalig voorzitter van de Enschedese Voetbalfederatie) - ging in zijn presentatie in op de rol van de kerk en probeerde het predicaat “katholiek” in de naam van de vereniging te actualiseren. In vroeger jaren – aldus de heer Bolhaar – had de kerk een grote invloed op de vereniging. Zo was de geestelijk adviseur van de vereniging min of meer verantwoordelijk voor de ballottage van de vereniging: als je niet katholiek was, of ‘gemengd’ verkering had, kon je geen lid worden van deze rooms-katholieke sportvereniging. In de loop van de tijd – zo stelde Bolhaar – is de betrokkenheid van de kerk bij de vereniging anders geworden. Hij gaf als zijn mening, dat de kerk zich vervreemd heeft van de voetbal. Dit bracht hem bij de vraag, of het nog wel zinvol is om het predicaat ‘rooms-katholiek’ in de naam van “RKSv EMOS” te handhaven. Vanuit de zaal leidde deze vraagstelling tot de nodige reacties. Eén van de aanwezigen vroeg zich af, of je wel zo moet ‘focussen’ op de rol van de kerk. Ons geloof, zo stelde hij, is toch ons eigen persoonlijk geloof. Je zult het samen moeten doen, en samen kun je er iets moois van maken. Eén van de jongeren, ook aanwezig bij dit symposium, merkte

op: mijn opa was al betrokken bij een andere rooms-katholieke vereniging in onze stad (Avanti Wilskracht); en nu ben ik in zijn voetsporen getreden als bestuurslid van deze vereniging. Bij Avanti – zo vertelde hij – hebben we met een groepje jongeren een ‘geuzennaam’: “de papies”. Hiermee onderscheiden wij ons van omringende verenigingen. Ook één van de ‘nestoren’ van EMOS reageerde op het thema identiteit. Hij sprak over de traditie van de vereniging en merkte op: “we heten “RKSv EMOS”; waarom zou deze naam dan veranderd moeten worden ? “Zelf sloot ik – als pastoor van de Enschedese RK parochie “St. Jacobus de Meerdere” en als geestelijk adviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) - aan bij de andere sprekers door te refereren aan de clubkleuren van EMOS (rood-wit): uw katholieke identiteit loopt als een ‘rode draad’ door de geschiedenis van Uw vereniging heen; wat vanavond is gezegd kan een mooie uitnodiging zijn om in de tijd die komen gaat nog eens verder stil te staan bij de identiteit (de rode draad) van Uw vereniging, om zo de bronnen van inspiratie op het spoor te komen waaruit U als vereniging ook in de toekomst wilt putten.

Gespreksleider Jan Riesewijk sloot deze bijzondere avond af met een verwijzing naar de naam, die 100 jaar geleden aan deze club werd gegeven: “Eendracht Maakt Ons Sterk”.

Het verdere programma van het jubileumjaar van “RKSv EMOS” vind U op de website van de vereniging: www.emos.nl Onderdeel



van dit jubileumprogramma is ook een bijzondere en feestelijke Eucharistieviering op zaterdagavond 8 oktober a.s. om 19.00 uur in de St. Jozefkerk in Enschede.

Pastoor André Monninkhof

Van het Bestuur

Toespraak gehouden door Wim Wijffes bij de laatste viering in de Verrijzeniskerk.

Dames en heren,
Aan het eind van deze afscheidsviering ook een woord van het bestuur van de parochie St. Jacobus de Meerdere RK Enschede.

De vicevoorzitter kan dit vandaag niet meemaken, dus aan mij de eer.

Mijn naam is Wim Wijffes en ben lid van het bestuur, met name voor gebouwen en voor Zuid.

Verdriet, boosheid, teleurstelling, ongelof, ontkenning, het zijn allemaal gevoelens die bij verliesverwerking horen.

Deze gevoelens hebben we in alle vier kerken, die zijn gesloten dan ook gezien.

In het bijzonder is het pijnlijk dat de herziening van het oorspronkelijke besluit juist voor deze kerk slecht uit pakt. Om dit mee te moeten maken is bepaald geen pretje.

Om verantwoordelijkheid daarvoor te dragen en leiding aan te moeten geven zeker ook niet. In dit proces zijn de factoren tijd, zorgvuldigheid, communicatie, respect, empathie van belang. Maar wat is dat moeilijk op te brengen in een zo pijnlijke reorgani-

satie. Het helpt ook al niet dat we allemaal wel een blinde vlek hebben voor details en achtergronden.

Ik ga hier verder niets meer over zeggen. Wel een oproep:

Probeer begrip voor elkaar op te brengen en respect voor ieders motief en verantwoordelijkheid.

Een heel mooi verleden met heel veel mooie, maar soms ook trieste verhalen horen ook bij deze kerk.

Elke poging om de geschiedenis samen te vatten is op voorhand niet compleet.

Als de klokken hier luiden, denk ik nog aan de legendarische pastoor Gijs van der Heijden en mevrouw Greta Vullingsh, en de vele bewoners van de pastorie, na hen.

Aan de tijd dat deze parochie werd opgebouwd, tot grote bloei kwam.

Ik denk dan ook aan de tijd dat we geen pastor meer hadden. Die tijd heeft voor deze geloofsgemeenschap vormend uitgewerkt.

Heel veel inzet van gewone maar zeer betrokken mensen kenmerkt het karakter van de Verrijzenis.

Dan denk ik bijvoorbeeld aan Seppo Roerink. Maar er zijn er zo veel te noemen.

Hierna gaan we nog enkele van die bijzondere vrijwilligers eren met de Jacobusinsigne.

Rest mij u allen toe te wensen:

Dat u de mooie herinneringen zult bewaren. En nieuwe op zult doen in een groter geheel op een andere plek.

Dus bedankt en tot ziens.

*Namens het parochiebestuur,
Wim Wijffes*



Afscheid pastor Ingrid Schraven

Uittocht (Ida Gerhardt)

Toen Pharao het volk verbood te gaan, deelde een staf de wateren, en de stroom hield in.

Droogvoets bereikten zij de zoom, het oeverriet der Schelfzee.

-Zo ving aan de uittocht.

Met bovenstaande versregels van een gedicht van Ida Gerhardt begon Mark Eijssink, namens het Bestuur, zijn toespraak.

Hij schetste de loopbaan van Ingrid en de vele taken die ze verricht heeft.

Hij eindigde met het volgende vers:

Telken nanacht in de droom

Zie ik de wateren omgebogen staan.

Wij wandelen verwonderd, hand in hand.

En hoog boven de strook waarlangs wij gaan,

hoog boven waterwand en waterwand een strook van ruisen en reppend slaan van vogelwieken.

Trekvogels hun baan recht boven ons, naar het beloofde land.

Ingrid zelf noemde de vele collega's die ze voorbij heeft zien komen in de 8 jaren die ze in onze parochie dienstbaar mocht zijn.

Ze bedankte vele mensen.

Namens het Bestuur, Trees Schaap

Uitnodiging

Op vrijdag 10 juni om 19.00 uur is de presentatieviering van pastoraal werkster Margot Dijkman in de Maria Geboortekerk in Losser. Na de viering is er gelegenheid persoonlijk met haar kennis te maken.

Wees onze adem

Heilige Geest God, Gij zijt de Helper,
Gij zijt de Trooster,

Gij geeft Wijsheid en Raad,

Sterkte en Moed, Licht en Warmte.

Wij vragen U met groot vertrouwen:
wees meer dan ooit Bezieler van Uw kerk.

Uw kerk bevindt zich op een moeilijk keerpunt.

Toch is dit voor haar een prachtige kans.

Zend vele goede geroepenen,
die Uw Adem als de Wind
opvangen in de zeilen van hun
ontvankelijke ziel,
die durven varen tegen de stroom in
en aan velen de weg wijzen
naar de haven van uw geluk.

Heilige Geest,

bid met ons mee.

Wees in ons gebed de Adem,
nog voor onze woorden gevormd zijn.

Grote Belofde,

maak ons blij in de hoop

en sterk in de vreugde. Amen.

Jozef Delmotte (1917-2007)

Uit: Looft de Heer, Gebedenboek voor Jongeren

Dit gebed heeft mij getroffen, gezien de situatie waarin de Enschedese geloofsgemeenschap zich nu bevindt.

Trees Schaap, secretaris Bestuur



Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven bij het secretariaat van de kerk waar men ze tijdens de viering genoemd wil hebben.

In de **St. Jozefkerk** op maandag-, dinsdag- en op woensdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

In de **St. Jankerk** op donderdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.

In de **Jacobuskerk** op vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.

In **De Roef** aan de Pastoor Geertmanstraat op donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Telefoon: 06-382 363 70.

In de **Pauluszaal** aan de Eenhoornstraat op maandagmorgen tussen 09.30 en 11.30 uur.

In de **Kajuit** op maandagmorgen en op donderdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.

In de **Verrijzenis** op donderdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur.

U kunt voor vragen ook altijd contact opnemen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede (PDE): 053 – 711 34 59.

Wijziging in e-mailadressen

Met ingang van 1 juni is het e-mailadres van de geloofsgemeenschap Noord:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl
en die van Zuid:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Zie ook de pagina van de Geloofsgemeenschappen van Noord en van Zuid resp. pagina 21 en 26.

Heeft u hier weleens bij stil gestaan

De kerk doet meer voor haar parochianen dan alleen het verzorgen van een viering. Er zijn parochianen (vrijwilligers) die zich regelmatig inzetten voor de kerk.

Allereerst heb je **de koster**s, die zijn al lang voor een viering aanwezig om alles klaar te zetten en na de viering blijven ze ook nog even om alles op te ruimen en af te sluiten. Tijdens de viering kunnen we ook niet zonder onze **collectanten en misdienaars en lectoren**. Het **koor** is er ook altijd om de viering op te luisteren met hun zang. En na de viering zorgt de **koffiegroep** er voor, dat u in de parochiezaal nog even kunt genieten van een kopje koffie of thee en eventueel nog even kunt napraten

Maar dat is nog lang niet alles: Zo zijn er de vrijwilligers die op maandagochtend de **kerk, tuinen en parkeergelegenheid onderhouden**. En op vrijdagmiddag zijn er de dames en heren die **de kerk en de parochiezaal schoonmaken en de binnentuin onderhouden**.

Ook zijn er vrijwilligers die **boekjes bij de viering drukken**. En vrijwilligers die zorgen voor **gebedsdiensten, liturgie, gezinsvieringen, de MOV groep**. En dan niet te vergeten de **pastoraatgroep**, onze ziende en luisterende ogen en oren.

Maar er zijn ook vrijwilligers die op **bezoek gaan bij nabestaanden, mensen die ziek of eenzaam zijn** of



bij parochianen die behoefte hebben aan **een gesprek met iemand** van de kerk. Ook hebben we vrijwilligers die de **communie thuis bij de mensen brengen**. Er wordt ook geholpen bij **vieringen in de Cromhoff, Hatteler en de Posten**. En er is ook nog een werkgroep "**Ouderen en kerk**"; zij organiseren enkele keren per jaar iets voor onze ouderen.

En niet te vergeten de vrijwilligers die op donderdagochtend in de pastorie aanwezig zijn op het **lokale secretariaat**. Nu de Ariensgedachtenkerk en de Verrijzeniskerk gesloten zijn, is het de bedoeling dat sommige taken van het secretariaat verplaatst worden naar de St. Jankerk. Daarom willen we het **secretariaat van de St. Jankerk op meerdere dagen gaan openen**.

- **Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig**. De werkzaamheden betreffen: telefoon opnemen, mensen die langskomen helpen met hun vragen en koffie zetten voor deze mensen.

- **Ook voor de lokale beheercommissie zijn we dringend op zoek naar enkele mensen**.

De **lokale beheercommissie** (voorheen de locatieraad) beweegt zich op het niveau van de dagelijkse gang van zaken zoals: openstellen en onderhouden van de gebouwen en tuinen, het secretariaat en budgetbeheer.

De laatste jaren heeft erg de nadruk gelegen op het sluiten van kerken. Nu dit allemaal achter de rug is, moeten we naar de toekomst gaan kijken.

"Wat willen we met de St. Jankerk". Nu er zoveel mensen bijgekomen zijn, vragen we ons af of we wel genoeg ruimte hebben. Er komen ook al klachten binnen over te weinig ruimte voor de fietsen, te weinig parkeerplaatsen e.d. Dit zijn allemaal problemen die opgelost moeten worden. Misschien heeft u zelf ook wel iets waarvan u denkt dat het veranderd kan worden. Meld u aan of neem even contact op met het secretariaat. Er zal ook een ideeënbus achter in de kerk geplaatst worden, waarin u uw ideeën kunt deponeren.

Maar we kunnen altijd mensen gebruiken, dus als u het leuk vindt om iets te doen voor uw kerk en / of medeparochianen, neem dan even contact op met het secretariaat of gooi een briefje door de brievenbus met uw gegevens erop. Wij nemen dan contact met u op.

Dauwtrappersviering

Dit jaar is het een van de weinige jaren dat Hemelvaart en Bevrijdingsdag op dezelfde dag vallen. Dat betekent dat ik na de dodenherdenking in het Volkspark in Enschede (zoals altijd weer heel sfeervol) de volgende morgen vroeg op wil om te gaan dauwtrappen. Ik had gelezen dat in het opluchttheater, de Brilmansdennen in Losser een dauwtrappers viering zou zijn. Het leek me wel iets om daar naartoe te gaan. Dus op tijd op de fiets. Het was koud, maar wel mooi weer.

Carla Berbée deed de viering. Ik hoor



dat er een groep van ongeveer 50 man, waaronder Carla, al diep in de nacht is vertrokken vanuit Lonneker en lopend naar Losser is gegaan, terwijl ze onderweg nog enkele mooie onderbrekingen met overwegingen hadden gemaakt. Knap hoor, indrukwekkend!

Er stonden twee koren op het podium, zij zorgden voor goede zang, waarbij de mensen in het theater bij veel liederen volop mee zongen.

Ondanks het stilzitten in de kou, was het goed om bekende lezingen te horen en je hierin te verdiepen. Fijn, om met zoveel gelijkgestemde mensen te bidden, te zingen en stil te zijn.

Na afloop was er koffie en thee, lekker om weer warm te worden. En er waren broodjes, voldoende om de honger te verdrijven. Even een praatje hier en daar en dan weer op de fiets. Heerlijk om op deze manier de Pinkstertijd in te luiden.

Tiny Hannink

Allerhande

Sint Patrick-reis Ierland zomervakantie

Omdat het in deze tijd veel moeite kost om een grote groep mensen bij elkaar te krijgen voor een eigen parochiereis, hebben Frank Beuger en ik ons aangemeld als vrijwilliger/reisleider voor Drietour. De reis naar Sicilië in de meivakantie zit inmiddels vol, maar u kunt nog wel mee naar Ierland!

In de zomervakantie bezoeken we van

27 juli tot 6 augustus Ierland. Deze reis staat in het teken van Sint Patrick, de patroon van Ierland. Hoogtepunten zijn Downpatrick, Giant's Causeway en de Cliffs of Moher. We bezoeken zowel Dublin als Belfast. Er is nog plek.

Meer informatie vindt u op:

<http://www.drietour.nl/Ierland-Saint-Patrick-11-daagse-reis.aspx> of neemt

contact op met pastoraal werker

Frank de Heus, 06 300 988 33.

Even op verhaal komen vanuit de drukte van werk en gezin

Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is (Boeddhisme, mind-fulness...), spreken de meeste dertigers, veertigers de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin zoeken?

Heb jij (dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn rondom de thema's:

- zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie hierin;
- het leven in een snelle keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? Waar leg je prioriteiten?
- rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil?

Geef je dan op voor een weekend in het klooster van de franciscanen in Megen aan de Maas van vrijdagmiddag 17 tot en met zondagmiddag



19 juni. Gun jezelf zo'n weekend. De kosten bedragen € 70,-. We gaan er met eigen vervoer heen. Er kunnen 10 mensen mee. Frank de Heus (pastoraal werker) en Gerben Keujer (psycholoog) zorgen voor de begeleiding. We leven mee met het kloosterleven en bieden ons eigen programma aan. Je doet mee waaraan je mee wilt doen. Alles gebeurt in een gezellige en ontspannen sfeer. Bel voor meer informatie met Marije Brouwer (06 473 14 806).
Je kunt je opgeven bij
f.deheus@franciscusparochie.nl

Met Maria, Jacobus en Franciscus naar Lourdes

Op pastoraal gebied werken de Twentse parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de Meerdere en St. Franciscus van Assisië sinds september 2013 samen. In navolging van het pastoraal team, zijn de Lourdeswerkgroepen van deze drie parochies nu ook gaan samenwerken en is besloten om als start van deze krachtenbundeling een busbedevaart naar Lourdes te organiseren voor mensen die redelijk goed ter been zijn, met als opstapplaatsen Lonneker en Haaksbergen. Deze Drie-in-een-bedevoort, onder auspiciën van de 'VNB betekenisvol ontmoeten' in 's-Hertogenbosch, is van 15 tot en met 23 september 2016 en het Lourdes-pastoraal jaarthema 2016 is 'Barmhartig als de Vader'.

Voor deze reis is een mooi bedevaartprogramma samengesteld. Met uitzondering van de internationale Hoogmis, zullen alle vieringen in het Nederlands zijn, dus ook de viering

aan de Grot, de licht- en sacramentsprocessie én de Avond van Barmhartigheid. Op het programma staat verder een wandeling door Lourdes, het bezoeken van de bijzondere plekken waar Bernadette gewoond heeft en een rondleiding over het Heiligdom. Een dagje in de mooie natuur van de Pyreneeën maakt de bedevaart compleet.

Lourdes is een unieke spirituele plek waar mensen al generaties lang kracht en troost vinden. Het samen optrekken is een magnifieke ervaring en heeft daarnaast een helende kracht die ook maakt dat mensen beter om kunnen gaan met hun eigen problemen.

Een busbedevaart van negen dagen lijkt een lange trip, maar door het zeer gevarieerde programma, onderweg alsook in Lourdes, zullen de deelnemers merken dat ze eigenlijk tijd te kort komen.

Mevrouw Annigje Jannink is tijdens die bedevaart de reisleidster en pastoor André Monninkhof is de begeleidend priester.

Men kan zich nog tot 1 juli 2016 opgeven bij de parochiecoördinatoren/-contactpersonen. Hun relevante gegevens zijn te vinden op www.vnb.nl

Icoon schilderen in de St. Jan

Begin september starten we weer met een nieuwe cursus Icoon schilderen.

De cursus wordt gegeven door St. Josef Iconen atelier. Op maandagmorgen -middag of -avond, naar de wensen van de cursist. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.



Tijdens deze cursus gaat u zelf een icoon schilderen op oude wijze. De techniek die gehanteerd wordt, is de temperatechniek. Deze techniek is ongeveer 1.500 jaar oud. Vóór de uitvinding van olieverf werd tempera veel gebruikt voor schilderijen en het verluchten van manuscripten. Iconen worden traditiegetrouw nog steeds met tempera geschilderd. De meest gebruikte tempera is de eitempera. De technieken zijn aan oude, strenge voorschriften gebonden, neergelegd in een geheimcode en kunnen niet los gezien worden van de traditie van waaruit de icoon is voortgekomen.

Iconen schilderen is een weg van meditatie en stilte. Een weg, die je zelf gaat van aarde naar hemel, van donker naar licht. Stap voor stap wordt de boeiende wereld van de iconen dichterbij gebracht, door informatie in woord en beeld en vooral door zelf te doen. Het geheim van de iconen schuilt echter niet in het feit dat ze 'gelijken' op het afgebeelde, meestal een bijbelse gebeurtenis of een beeld van een heilige, maar ze doen in de mens het 'zelf-icoon zijn' ontwakken, waardoor de kosmische mens geboren wordt.

Voor de degene die voor het eerst een icoon gaat schilderen is er een keuze uit ongeveer tien voorbeelden die tijdens de cursus geschilderd kunnen gaan worden. Deze cursisten krijgen extra begeleiding bij het maken van een goede temperaverf en het gebruik daarvan. Voor de gevorderden is er een vrije keuze

U mag ook uw eigen icoonplank, tekening, kleurvoorbeeld en/of onder handen werk meenemen.

Na het gereed komen van de Icoon zullen ze worden gewijd (gezegend) Op de penselen na, zijn alle materialen voor het maken van de iconen bij de prijs inbegrepen. Deze penselen zijn tijdens de cursus te koop (kosten per set van drie penselen € 10,=).

Kosten van de Icoon schilder cursussen in de St. Jan zijn € 165,00.

Voor informatie kunt u bellen met de cursusleider Jos Bentert.

Telefoon 06 22908707 .

Voor opgave graag een mail naar: st.josef.iconen.atelier@gmail.com

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254

info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen? Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl



Jeugd en jongeren

Eerste Heilige Communie

Op zondag 3 april hebben 18 kinderen in de St. Jozefkerk de Eerste H. Communie gedaan. De communicanten vertegenwoordigden zes schoollocaties in Enschede Noord.

Pastoor André Monninkhof en pastor Ingrid Schraven gingen voor in de viering en dat hebben ze met enthousiasme gedaan.



Op het moment dat de communicanten met hun doopkaars de kerk binnen kwamen, zongen hun ouders voor hen een welkomstlied. Dat is altijd weer een emotioneel moment.

De goed bezochte viering is prima verlopen en alle communicanten hadden een taak. Het kinderkoor van de Paus Joannesschool o.l.v. Marjan Vleeming maakte de viering extra

feestelijk. Er werd een collecte gehouden waarvan een derde deel bestemd is voor de stichting Mohloling oa Lerato (bron van liefde). Deze zet zich in voor een waterproject in Lesotho. Nthabiseng Matube heeft hierover verteld aan de communicanten en hun ouders.

De kinderen hebben ook hun steentje bijgedragen d.m.v. een spaardoosje, dat onderdeel is van het voorbereidingsproject. Tijdens de evaluatiebijeenkomst zal Nthabiseng een cheque

worden aangeboden.

Het weer werkte gelukkig mee, want het was droog en in de middag ook nog zonnig.

De communicanten kunnen terugkijken op een prachtige dag!

Voor pastor Schraven was het de laatste keer dat ze vooring in een Eerste H.

Communieviering in Enschede, aangezien ze vanaf 1 mei werkzaam is in Denekamp.

We zullen haar missen, maar wensen haar veel werkplezier in de nieuwe parochie.

Namens de werkgroep, Ria Everink



JONGERENNIEUWS



Fietsbedevaart voor jongeren (15 – 30 jaar) van Amersfoort naar Kevelaer 24 – 27 juli

Ga je van de zomer niet naar de WJD in Polen maar hou je van fietsen samen met gelovige jongeren, dan is de fietsbedevaart naar Kevelaer wel iets voor jou.

Informatie/ aanmelding
[facebook.com/BedevaartnaarKevelaer](https://www.facebook.com/BedevaartnaarKevelaer)
E-mail: jongkevelaer@gmail.com
Tel.: 033 2571258.
Of [klik hier](#) voor de folder.

Groetjes Maurice

TIENER- NIEUWS

WKJ ZOMERKAMP

Tieners 12 -16 jaar
6 t/m 13 augustus
Rossum (Twente)
Thema: 'Be Merciful



Geef je snel op voor dit leuke zomerkamp, we hebben weer een super leuke week samen met andere katholieke tieners.

Leuke uitjes, bosspelen, kampvuur, sport, dropping en nog veel meer.

Het thema wordt op een leuke manier uitgewerkt en besproken.

De locatie is dit jaar in Twente en wel in het gebouw van de Scouting Rossum.

Kosten zijn 139 euro.

Opgave via www.wkj.nl

Info: zomerkamp@wkj.nl

Of bel: 06-36322304

Groetjes Jacintha

(contactpersoon Twente)

Jacintha1001@live.nl



Meer informatie en aanmelden:
www.jongaartsbisdom.nl





ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF



Voor wie

Alle kinderen (ongeacht afkomst, geloof, etc.) zijn welkom op dit initiatief van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen de kinderen graag spelenderwijs (d.m.v. bijv. strips en icoontjes) het leven van Jezus en het Rooms Katholieke geloof laten ontdekken.

De kinderclub is “niet alleen heel educatief, ook gewoon heel leuk: uw kinderen genieten!”

Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling beiden ervaren moeders met jonge kinderen.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda of Begona: lindaterbraak@live.nl of bferpan@hotmail.com

Voor meer informatie belt u rustig naar: 06-536 35 215

Of ga naar onze facebookpagina <https://www.facebook.com/kinderclubenschede/>

Wanneer en wat is het thema?
**Zaterdag 11 juni 2016:
GEZELLIGE
SEIZOENSAFSLUITING**
Met een lekkere
kinderbrunch en spelletjes



Ouders zijn van harte welkom
10.00 – 11.30 uur.
Parochiezaal St. Jozefkerk
(Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede)

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Voor wie

Voor alle kinderen (3-12 jaar).

Wanneer en wat is het thema?
Je kruis opnemen



Zondag 19 juni 9.30 uur!

Tijd en kerk

Tijdens de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk.

Contactpersoon KWD

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte worden gehouden mail dan naar mvkerckhoven@kpnmail.nl





GOD ONZE VADER

We bidden:

'God, U bent als een vader of een moeder voor ons, waar wij ook gaan of staan. U zult er altijd voor ons zijn. Eens zal het zo zijn dat het hier op aarde net zo is als in de hemel, want dan zullen alle mensen zijn zoals U ons bedoeld hebt. Maar zover is het nog niet. We leven nu, en niet straks.

Geef ons vandaag en morgen het brood dat wij nodig hebben om in leven te blijven. En geef ons elkaar. Want ook elkaar hebben wij broodnodig. Soms vergeten we dat. Dan staan we elkaar naar het leven en geven we elkaar de schuld.

Help ons elkaar te vergeven, zoals ook U ons altijd weer vergeeft.

U kent ons God.

U weet dat wij maar gewone mensen zijn. Verlang van ons dus niet meer dan we kunnen waarmaken.

Bescherm ons tegen alles wat ons kwaad doet.

Tegen alles wat ons ervan afhoudt te zijn zoals we willen zijn: Uw kinderen



Koosje eet de pitten van een appel op, vraagt een man waarom hij dat doet. "Nou, van appelpitten eten wordt je slim", zegt Koosje. "Mag ik ook wat", vraagt de man. "Hier hebt u vijf, dat is dan € 5,-", zegt Koosje. Als de man de pitten opheeft zegt hij: "Voor 5 Euro had ik wel 2 kg appels kunnen kopen!". "Zie je wel", zegt Koosje. "het werkt razend-snel"!



☺Jantje vraagt aan Koosje: "Moeten jullie altijd bidden voor het eten"? "Nee", zegt Koosje, "mijn moeder kan goed koken".



✝ Sed libera nos a malo

✝



Kroniek

Gedoopt

23 april: Liam Jannink, geboren op 6 juni 2013, zoon van Bas Jannink en Maggie Wangira-Jannink.

23 april: Kim Jannink, geboren op 1 januari 2016, dochter van Bas Jannink en Maggie Wangira-Jannink.

24 april: Giulia Oliveri, geboren op 3 oktober 2015, dochter van Agostino Oliveri en Maria Longo.

24 april: Pascal Victor (roepnaam Victor) Roode, geboren op 1 juni 2015, zoon van Pascal Roode en Isabel Rojas Mesego.

24 april: Amalia Goering, geboren op 24 december 2013, dochter van Patrick Goering en Tatiana Goering-Zaburnenko.

24 april: Laurentius Hendrikus (roepnaam Brian) de Wals, geboren op 25 oktober 2015, zoon van Laurens de Wals en Petra de Wals.

16 mei: Liam Simon Daniel Pintore, geboren op 30 maart 2016, zoon van Marco Pintore en Chreola Pintore-Daga.



Huwelijk

10 mei: Henk Wachtmeester en Bep Trap in de H. Jacobuskerk.

Overleden

St. Jozefkerk

12 mei: Martha van Est-Finke, 74 jaar. Weduwe van Leo van Est.

14 mei: Klazina Josephina Maria Kempers, 86 jaar. Weduwe van J. Flodder.



St. Jankerk

14 april: Jan Hilderink, 83 jaar. Echtgenoot van A.H. Hilderink-Abbink.

23 april: Anny Baks-Molendijk, 85 jaar. Weduwe van J.H. Baks.

Uitvaartviering in Lonneker

4 april: Johannes Gradus Maria Kortink, 70 jaar. Echtgenoot van H.A.W. Hulshorst.

6 april: Jan Bernardus Gerhardus Hulsmeijer, 73 jaar. Echtgenoot van G.A.M. Meijerink.

Anders

23 april: Hans Huisman, 91 jaar. Echtgenoot van Ans Oude Lenferink.

1 mei: Berry Kraanen, 91 jaar. Weduwnaar van M.A.M. Bebbber.





H. Jacobuskerk

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Beheergroep Jacobuskerk

Ineke Keizer, *coördinator*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
Joop van der Woning
Jos van Rooij
Evelyn Keuben
Arturo Pérez Rivera

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achterin deze Pelgrim.

Vieringen door de week:

Maandagavond om 18.15 uur met aansluitend gelegenheid tot biecht.
Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

Viering in de Eschpoort: elke vierde zaterdag van de maand om **16.00 uur**.
Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.

Nieuwe lokale beheercommissie Jacobuskerk

Na mijn benoeming eind vorig jaar als coördinator van de Jacobuskerk ben ik de afgelopen maanden op zoek gegaan naar mensen die samen met mij de nieuwe lokale beheercommissie vorm willen geven. Dat is gelukt! De volgende personen willen dit samen met mij doen.

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

In de volgende Pelgrims zullen de nieuwe leden zich één voor één kort voorstellen.

De oude beheercommissie, die tijdelijk nog bestond, komt hiermee te vervallen. Dit onder dankzegging van de oud-leden: Hetty Mulder, Adrie Bakker en Fons Rijckenberg. Binnen de locatie staan we daar op gepaste wijze nog een keer bij stil. Zij gaan



als vrijwilliger zeker niet verloren voor de Jacobuskerk, maar maken vanaf nu geen deel meer uit van de beheercommissie.

Als nieuwe beheercommissie gaan we op zoek naar nieuwe uitdagingen voor de Jacobuskerk. Speerpunten voor ons voor de komende tijd zijn: het uitbouwen van het internationale karakter van onze kerk, voor de jeugd in brede zin een plek creëren en nog meer culturele activiteiten binnenhalen die passen binnen de gestelde kaders. Wij hebben er zin in.

Ineke Keizer
Coördinator Jacobuskerk

Vaya con Dios!

De Jacobsschelp wijst de weg.....



naar Santiago de Compostela.....

Vertrokken vanuit de Jacobuskerk:

Op vrijdag 29 april 2016:

Henri uit het Broek, hij is te voet onderweg en hoopt eind augustus in Santiago aan te komen.

Henri bleek de neef te zijn van pastoor André Monninkhof.



Henri ontving op vrijdag 22 april de Pelgrimszegen, waarna André Monninkhof het Jacobusstempel in Henri's pelgrimspas plaatste.

Op donderdag 26 mei is een fietsgroep bestaande uit zes personen vertrokken vanuit de Jacobuskerk. Na een stevig ontbijt in het restaurant van de burens ontvingen zij hun stempel en gingen op weg. Zij hopen hun doel eind juni te bereiken. Voorafgaand aan het vertrek ontvingen zij op vrijdag 13 mei de Pelgrimszegen van pastoor Jan Kortstee, die onder de schelp van de Jacobuskerk de fietsen met wjwater zegende.



*Pelgrim,
wie roept
je?
Welke
geheime
kracht
trekt je?*



*Niet het veld van de sterren,
niet de grote kathedralen.
Alleen Hij van hierboven weet
het.....*

*Wij wensen hen een onvergetelijke
pelgrimstocht en een behouden
thuiskomst!*





St. Jozefkerk

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Geloofsgemeenschap Noord

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep Noord

Lies van Veldhoven, Edith Elstak
Ria Everink, Edwin Seinen, Herbert Meulenbroek, Elly Vije, Bert Elferink

Lokale Beheergroep

Hr. G. Collet, *coördinator*

e-mail: gcollet@xs4all.nl

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.



Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap



heet nu:
Pauluszaal

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres: jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, naam en locatie

Bevrijdende ruimte

Elke donderdagmorgen komt de bijbelgroep bij elkaar in de parochie-zaal van het Parochieel Dienstencentrum Enschede bij de St. Jozefkerk. Op deze morgen voor Pinksteren lezen we uit Mattheus hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk is bekend geworden als de Bergrede. In dit gedeelte laat Mattheus Jezus zien als leraar. Geen doorsnee leraar maar een leraar in de traditie van Mozes en de profeten. Net als Mozes gaat Jezus de berg op. De leerlingen en de andere mensen om hem heen worden nieuwsgierig. Wat gaat er gebeuren? Waarom gaat Hij die berg op? Jezus gaat zitten, de mensen voegen zich bij Hem, nieuwsgierig naar wat komen gaat. En dan komt het. Zijn levensprogramma, zijn verhaal, zijn visie op het koninkrijk van God dat hier en nu al begonnen is. Luister maar hoe mensen zouden kunnen leven en samenleven. Ieder zou zich aangesproken kunnen voelen. Het is in prachtige maar soms ook in weerbarstige tegendraadse woorden gevangen. Bijna een lied, met herhalingen en verschillende accenten. Uit de Willibrord vertaling van 1992:

- Gelukkig die arm van geest zijn, hun behoort het koninkrijk der hemelen.
- Gelukkig die verdriet hebben; zij zullen getroost worden.
- Gelukkig die zachtmoedig zijn; zij zullen het land erven.



- Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; zij zullen volop te eten hebben.
- Gelukkig die barmhartig zijn; zij zullen barmhartigheid ondervinden.
- Gelukkig die zuiver van hart zijn; zij zullen God zien.
- Gelukkig die vrede brengen; zij zullen kinderen van God genoemd worden.
- Gelukkig die vervolgd worden om de gerechtigheid, hun behoort het rijk der hemelen.

Jezus zelf zal dit laten zien. Hij is zijn programma. Hij is zijn woord. Woordkracht en daadkracht vallen bij Hem samen. De leerlingen weten af en toe niet waar ze aan toe zijn. Er is gejuich en gejubel, maar ook kritiek en gemopper. In de daarop volgende hoofdstukken vertelt Mattheus hoe Jezus omgaat met blinden, doven, kreupelen, lammen, tollenaars en publieke vrouwen, het uitschot van de maatschappij. Voor Jezus is het geen uitschot. Hij gaat naar hen toe, wil hen ontmoeten, biedt hen respect, ruimte van leven, geneest hen. Het leven van deze mensen komt in een nieuw licht te staan. Het is als het ware een groot herstelplan. Een herstelplan naar vrede en harmonie, op weg naar Gods nieuwe wereld, ook wel het koninkrijk van God genoemd. Hier en nu, als mensen elkaar respectvol bejegenen.

Lies van Veldhoven

Ter attentie

Op zondag 3 juli zingt het Mariakoor in de slotviering van het afgelopen seizoen.

Een bewogen seizoen ligt achter ons. Er is veel gebeurd. Hoe verdrietig en moeilijk ook, we zitten niet bij de pakken neer. Ondanks alles proberen we hoopvol verder te gaan vanuit Paulus, Maria en Jozef. De schouders er onder, een nieuw seizoen tegemoet, met elkaar en met de kracht van de Geest. Dan zal het gaan lukken, samen een nieuwe vitale gemeenschap op te bouwen.

*Lies van Veldhoven,
namens de pastoraatgroep*

Valreepbericht

In Pelgrim nr. 4 werd aandacht besteed aan Thomas à Kempis.

O.a. over het feit dat met zijn beenderen zo gesold werd. De kaak van de in 1471 overleden mysticus en schrijver van 'Over de navolging van Christus' is nu gevonden in de Abdij van Solesmes nabij Le Mans in Zuid-Frankrijk.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Zuid** met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Voor uitvaarten: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl



De Roef

Pastoor Geertmanstraat 17.

Telefoonnummer voor donderdagochtend
van 09.00 – 12.00 uur 06-382 363 70

Lokale beheerder

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52

e-mail: henny.thea@hetnet.nl

Bezorging Pelgrim

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52
06-10131112

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
**09.30 uur in De Roef, Pastoor
Geertmanstraat 17.**

Viering in de Eschpoort

Op de **vierde** zaterdag van de maand
om **16.00 uur**.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Elke **donderdagmorgen** is er om
09.30 uur in De Roef een gebeds-
viering, waarna er gelegenheid is
elkaar te ontmoeten bij een kop koffie
of thee. U kunt ook hier uw
misintenties opgeven.

Alle **jaargedachtenissen** zullen wor-
den doorgestuurd naar de St. Jan.

Van 10.00 tot 12.00 uur zal er iemand
aanwezig zijn om vragen te beant-
woorden, misintenties aan te nemen
en waar men kleine attenties (zoals
een bloemetje) kan afrekenen.
Ook kunt u het nieuwste nummer van
Pelgrim meenemen wanneer u deze
niet thuisbezorgd krijgt. Er is een
kleine voorraad.

Ontmoeting in buurtcentrum De Roef

Misschien denkt u; dat wil ik ook wel
eens proberen, dat kan! De donder-
dagmorgen bijeenkomst begint om
09.30 uur tot ongeveer 10.00 uur met
een korte dienst, daarna is er
gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken. **U bent altijd
welkom!**

Voor vragen kunt u terecht bij
mevr. C. Meijer tel. nr. 0627381693.





H. Geest - Maria

Vanaf 3 januari onderdeel van de
**Geloofsgemeenschap Noord.
De Kajuit**

Deurningerstraat 216.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

Beheerder: Hr. Johan Lubberink

Vanaf januari 2016 is het **Kajuitgebouw** (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering. Ook Pelgrim zal hier worden gedistribueerd. Op maandag- en op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur kunt u misintenties opgeven.

Op donderdagmorgen om 09.30 uur is er in De Kajuit een gebedsviering.

Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan voor onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor, de Schola en Op Toon zullen hun activiteiten voor de Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.

Lintjesregen

De heer Henny Brager

Lid in de Orde van Oranje Nassau

“Meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger, zoals sinds de jaren zestig vrijwilliger en bestuurder bij SV Vosta, tevens preses en oprichter van de vriendenclub Vosta. Actief bij de NKS Federatie en regionaal contactpersoon voor verenigingen. Henny Brager is als koorzanger betrokken bij **het koor van de H.Geest/Mariakerk en de Schola Enschede** en vrijwilliger bij het Orkest van het Oosten, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en CNV Onderwijsbond.”

In het begeleidende artikel in TC Tubantia staat tevens:

“Neem Henny Brager. Gewezen brandweerman, die zijn collega's ondersteunde na de vuurwerkkramp en die na zijn pensionering allerlei activiteiten ontwikkelde voor zijn collega's. Ambassadeur en bestuurslid van het Huis van Verhalen ook in Roombeek. Jarenlang vrijwilliger en bestuurslid van de Show- en Marchingband EVC”.





St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Contactpersonen

Mw. L. Oude Egberink

Mw. G. Leurs

Pastoraatgroep Zuid

Mw. T. Hannink,

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor
de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Beheergroep Zuid

Mw. W. Bathoorn, *coördinator*

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Pastoraat Zuid

Nu iedereen in Enschede Zuid verenigd is in hetzelfde kerkgebouw, komen we met de pastoraatgroepen van Zuid samen om te overleggen hoe

deze het best kunnen werken.

Het is goed om daar samen over te praten, we kunnen met elkaar het beste uitvinden, hoe we verder gaan en hoe we wat goed is, kunnen behouden. We doen dat onder leiding van Carla Berbée.

We kijken eerst naar onszelf en proberen in een paar woorden zeggen wat de sluiting van ieders kerkgebouw voor hem of haar betekent.

In een paar woorden lukt dat niet en ieder mag uiten wat voor diegene het belangrijkste is.

Uiteindelijk willen we de pijn achter ons laten, we willen verder, naar de toekomst kijken.

In Zuid zijn er nu zaken die per locatie gedaan blijven, dit zijn o.a. Pelgrim bezorgen, actie kerkbalans, zorg voor een kaartje of attentie bij (kroon)verjaardagen en in de Verrijzenis en de Ariëns (De Roef) de doordeweekse viering, met aansluitend koffiedrinken.

In de verschillende kerken waren rituelen die de pastoraatgroep graag wil behouden voor ieder, zoals het wekelijkse bloemetje dat na de dienst aan een parochiaan wordt gegeven. Dit is ter ondersteuning, voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft. Iemand uit de kerk bezorgt dit.

Dan is er de gedachteniskaars. Als er iemand overleden is, worden de aanwezigen gevraagd te gaan staan. Dan wordt omgeroepen wie gestorven is en ieder kan even gedenken. De kaars wordt aangestoken en blijft gedurende de dienst branden. Bij de voorbeden wordt de overledene herdacht. Ook krijgt de familie een gedachteniskaars, die brandt bij de uitvaart en om mee naar huis te nemen.



In alle geloofsgemeenschappen was het de gewoonte een kruisje in de kerk te hangen voor een overledene. Die gewoonte gaat door en de kruisjes worden nu in de St. Jankerk opgehangen.

Uitvaart en avondwake gebeuren nu (meestal) vanuit de St. Jankerk. Er is een stedelijke werkgroep parochianen voor uitvaart en avondwake, bij voorkeur gaan zij voor. Deze werkgroep verzorgt ook de Allerzielendienst van 2 november.

Aan het eind van de avond zijn we nog lang niet uitgepraat. We zullen op korte termijn weer bij elkaar komen.

Van de pastoraatgroep, Tiny Hannink



Afscheid pastor Ingrid Schraven

Na een afscheidsviering met mooie teksten en zang van verschillende koren was er achterin de

kerk gelegenheid om samen koffie te drinken. Daarna gingen we gezamenlijk naar het zaaltje voor een drankje en een hapje. Er kon gewerkt worden aan een portret van Ingrid, wie het wilde kon alleen of samen een stukje van Ingrid's gezicht schilderen en zo maakten we samen een kunstwerk van en voor haar. Gezamenlijk zongen we een afscheidslied voor haar (*melodie aan het strand stil en verlaten*). Daarna was er gelegenheid voor iedereen om persoonlijk afscheid van Ingrid te nemen.

We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.

Inloopmiddagen

De Oecumenische werkgroep van de Protestantse Wijkgemeente (ATK) en van de Parochie Jacobus de Meerdere locatie Zuid houdt ook dit jaar weer vier Inloopmiddagen voor de ouderen uit de wijken in de zaal van de St. Jan kerk aan de Haaksbergerstraat 253 (ingang links van de kerkdeuren).

Het programma leest u in het volgende nummer van Pelgrim, maar de data staan al vast t.w.:

Woensdag 27 juli

woensdag 10 augustus

woensdag 24 augustus

woensdag 7 september

Schrijf deze data alvast in uw agenda of kalender, zodat u deze niet vergeet.

*Tot ziens, namens de werkgroep
Joke Thüss tel. 4330322*

Oproep

Heeft u hier wel eens bij stil gestaan?

Zie voor het hele artikel **pagina 9**.

Vieringen in de Cromhoff, de Posten en de Hatteler

Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand om 16.00 uur Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 15 juni om 16.00 u. WoCo

De Posten

De 2e vrijdag van de maand om 10.00 uur.





Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588.

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Zuid** met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Op **donderdagochtend** kan men in de Verrijzeniskerk terecht van 9 - 11 uur voor vragen, misintenties en een kopje koffie of thee.

Uitvaart telefoon: 053-7113460

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen 053-4768667

Mw. J.H.M. van de Pieterman

Lokale Beheergroep

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap
Helmerhoek;

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de zuidwijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Geloofsgemeenschap Verrijzenis des Heren heeft afscheid genomen van haar kerkgebouw

Zondag 17 april was het dan zover: de allerlaatste weekendviering in onze kerk. Pastoor André Monninkhof ging voor samen met de pastores Ingrid Schraven en Carla Berbée en 'onze' pater Ben Engelbertink.

De liturgiewerkgroep had prachtige teksten uitgezocht, mooie liederen



toegevoegd die door het Dameskoor heel mooi ten gehore werden gebracht.

Goossens en de heer Henk Engelbertink. Zij zijn het koppelstuk tussen bestuur/locatieraad/pastoraatsgroep en de mensen in de wijken.



In de overweging sprak de pastoor uit dat er begrip bestaat voor de teleurstelling en pijn die door de geloofsgemeenschap wordt gevoeld bij deze sluiting. Er was immers sprake van een ander scenario, waarbij onze kerk juist open zou blijven. Er is ook heel veel energie ingestoken, door heel veel mensen om dat goed en degelijk met de andere kerken gestalte te geven, maar het mocht niet baten. Het bestuur besloot op eerdere besluiten terug te komen en de Verrijzeniskerk alsnog te sluiten. En deze zondag was de laatste weekendviering....

Aan het einde van de viering werden namens het bestuur nog een aantal Jacobusinsignes uitgereikt. De pastoraatsgroep had de drie wijkcoördinatoren voorgedragen: mevrouw Clazien Span, de heer Johan

Al jarenlang zorgen zij er voor dat Pelgrim in de wijken bezorgd wordt en dat de Aktie Kerkbalans in januari op rolletjes loopt. En via hen wordt ook weer teruggemeld waar het wringt en waar aandacht voor moet zijn.

Om diezelfde reden werd mevrouw Eleonore Mekkelholt voorgedragen, zij is al jaren de coördinator van ons parochiesecretariaat. Een aantal jaren geleden was het nog vijf dagen per week bemand, maar de laatste maanden deed zij alles (bijna) alleen, op donderdagmorgen. Ook zij was een 'koppelstuk' tussen de 'beleidsmakers' en de parochianen, maar dan in het secretariaat en aan de telefoon.

En om niemand te vergeten en om niemand tekort te doen, hebben we ook een Jacobusinsigne gevraagd voor alle vrijwilligers. Iedereen doet wat hij kan en dat waarderen we onder andere op deze manier.



Door een communicatiefout is deze uitleg in de slotviering niet gegeven, het voelde een beetje als een vluggertje, maar zo was het niet bedoeld!

Na afloop werd het koffiedrinken druk bezocht. Gelukkig hadden mensen van de St. Jankerk aangeboden om de koffie te schenken zodat iedereen uit onze geloofsgemeenschap de kans kreeg met elkaar in gesprek te gaan. En dat gebeurde ook, troostende woorden, opluchting dat het eindelijk achter de rug is, en bemoediging om elkaar weer te ontmoeten, bij de donderdagmorgenviering in de dagkapel of de zondagse viering in de St. Jan.

Nu, een maand later, weten we het zeker: het gaat lukken!

*Annelies Tenbergen,
Pastoraatgroep Verrijzeniskerk*

In Memoriam Annie Baks-Molendijk

Anny was bij een brede kring mensen in Enschede Zuid een goede bekende. Jaren was zij de dragende kracht van het Ouderenpastoraat van de Verrijzeniskerk. Daarnaast bezocht ze talloze parochianen thuis, deed ze handen spandiensten in het kerkgebouw. Ze zette zich in binnen de familie, maar ook bij de bewonerscommissie van de flat.

De laatste jaren waren moeizaam: ze kon steeds minder zelfstandig en ze kreeg veel te verwerken.

Anny werd 85 jaar en haar afscheid was vanuit de St. Jankerk op 28 april jl. met medewerking van het dameskoor van de Verrijzeniskerk.

"Wees niet bezorgd om uw eten of kleding, maar zoek het Koninkrijk van God," zo lazen we en dat heeft Anny in haar leven handen en voeten gegeven.

Carla Berbée, p.w.

Over het kerkgebouw

De verkoop van de kerk heeft vertraging opgelopen. Bovendien moet het bisdom eerst het decreet afgeven, voordat de kerk verkocht kan worden. Daar wachten we op.

Zolang de Verrijzeniskerk nog ons eigendom is, zal de markt mis op donderdagochtend nog in de dagkapel plaatsvinden. Andere activiteiten zijn vooralsnog niet gepland.

*Wendy Bathoorn, Coördinator
Geloofsgemeenschap Zuid*

Bloemen van de weekendviering in de St. Jankerk

In de St. Jan is het gebruikelijk om na elke weekendviering een bos bloemen te brengen naar een parochiaan die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit willen we ook graag



blijven doen als geloofsgemeenschap Zuid. Dus als u iemand in uw omgeving weet die daarvoor in aanmerking komt, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan dhr. Paul Pikkemaat tel. nr. 053-4770478.

Carina Meijer

Vervoer

De Verrijzeniskerk heeft haar deuren voor de weekendvieringen gesloten. Voor alle mensen die geen eigen vervoer hebben om naar de St. Jan te gaan, proberen we iets te regelen. Maar daarvoor moeten we eerst inventariseren: Wilt u wel naar de St. Jan maar hebt u geen eigen vervoer? Geef het even door op donderdagmorgen; of aan iemand van de pastoraatgroep, het secretariaat is helaas niet meer bereikbaar. En dat geldt ook voor diegenen die een plaatsje over hebben in hun auto: wilt u (af en toe) wel iemand meenemen, laat het even weten.

*Annelies Tenbergen,
pastoraatsgroep*

Sleutels

Willen diegenen die nog een sleutel van het kerkgebouw hebben, maar hem niet meer nodig hebben, deze inleveren bij Wendy Bathoorn of Annelies Tenbergen, of op het secretariaat op donderdagmorgen?

Er zijn nog een paar werkgroepen actief **in** het kerkgebouw, zij kunnen de sleutel natuurlijk nog even behouden, maar misschien is het dan wel handig om even door te geven dat er nog een sleutel in bezit is.

En natuurlijk hopen we heel veel mensen met hun werkgroep terug te zien in de St. Jankerk.

*Annelies Tenbergen,
pastoraatgroep*

Niet meer op maandag

Vanaf januari was er de gelegenheid om op maandagmorgen koffie te drinken in de Verrijzeniskerk. Onder leiding van (meestal) pater Ben Engelbertink werden gesprekken gevoerd over het geloof, over kerk-zijn in deze tijd. Dit alles was opgezet in verband met de sluiting van ons kerkgebouw. Nu is gebleken dat velen erin kunnen berusten dat het zo gelopen is, het is goed dat we dat enkele maanden met elkaar konden delen. Maar met de zomer in aantocht en de vakantie van pater Ben is besloten dit te beëindigen. U kunt nu alleen nog in ons gebouw terecht op donderdagmorgen.

*Annelies Tenbergen,
pastoraatsgroep*





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

Dopelingen (kinderen en volwassenen) kunnen worden aangemeld via het Parochieel Dienstencentrum:

secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306. Op het parochieel dienstencentrum zijn de doopdata bekend, waaruit u kunt kiezen.

Doopmogelijkheden zijn er gewoonlijk in het eerste weekend van de maand op de late zaterdagmiddag in de Sint Jan en op de late zondagmorgen in de St. Jozef. Ook zijn er mogelijkheden met Pasen. Voor parochianen van de internationale gemeenschap die kerkt in de Jacobuskerk, kunnen aparte afspraken worden gemaakt voor een doop in de Jacobuskerk. Na aanmelding en het vastleggen van een datum verzoeken wij u het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl in te vullen ten behoeve van onze administratie.

Het parochieel dienstencentrum nodigt u uit voor een gezamenlijke voorbereiding op de doop. Deze vindt gewoonlijk plaats om 19.30 uur aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede op de tweede dinsdag van de maand voorafgaan aan de maand waarin gedoopt wordt. Alle ouders van dopelingen worden hier verwacht.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen zal het parochieel dienstencentrum u in contact brengen met pastor Carla Berbée. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor voorbereiding van volwassenen op de doop en zal bekijken, hoe u op een goede manier naar opname in de Rooms Katholieke kerk kan worden toe geleid. De viering van opname van volwassenen in de kerk vindt bij voorkeur plaats in de Paasnacht.

Lezingen bij de zondagen

5 juni

1 Kon. 17, 17-24

Gal. 1, 11-19

Luc. 7, 11-17

12 juni

2 Sam. 12,7-13

Gal. 2, 16-21

Luc. 7, 36-50

19 juni

Zach. 12, 10-11

Gal. 3, 26-29

Luc. 9, 18-24

26 juni

1 Kon. 19, 16-21

Gal. 5, 1-18

Luc. 9, 51-62

3 juli

Jes. 66, 10-14

Gal. 6, 14-18

Luc. 10, 1-20

10 juli

Deut. 30, 10-14 *De kleinen groeien door eendracht,*

Kol. 1, 15-20 *ook de grootsten gaan ten onder*

Luc. 10, 25-37 *door tweedracht.*



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

VRIJDAG 3 juni, H. Hart van Jezus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Vr. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg

WEEKEND 4/5 juni, 10^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	AMM	H.Kronenberg
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Kinderkoor Verrijzenis	C. Berbée

WEEKEND 11/12 juni, 11^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monnikhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Op Toon	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Marcellinus- koor Boekelo	H.Antonissen
	Zo. 12.00 u	Kleuterkerk	Kinderkoor Verrijzenis	Werkgroep

WEEKEND 18/19 juni, 12^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem. koor St. Jan-H.Mich + KWD	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	All Together	H.Kronenberg
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-Maria	B.Engelbertink

VRIJDAG 24 juni, Geboorte Johannes

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Vr. 09.30 u	Eucharistie	Gem. koor St.Jan-H. Mich	B.Engelbertink

Met ingang van 1 juli zijn de vieringen in de St. Jankerk om 10.00 uur



WEEKEND 25/26 juni, 13^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	BJK	C. Berbée
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co, gez.vier.	Kinderkoor Verrijzenis	M. Dijkman

WOENSDAG 29 juni, H. Petrus en Paulus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Wo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-Maria	A. Kortेरik

WEEKEND 2/3 juli, 14^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie slotvier.	Gem.koor H.Geest-Maria	B.Engelbertink
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Vocal Moments	J. Strijtveen
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Wo-Co, gez./slotvier	Kinderkoor Verrijzenis + Ariënskoor	M. Dijkman

WEEKEND 9/10 juli, 15^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	B.Engelbertink

Iconentoonstelling in Heiligenbeeldenmuseum

Iconen vormen een belangrijk element in het geloofsleven van oosters-orthodoxe christenen en zijn in Oost-Europese landen in veel kerken te vinden. Meestal zijn iconen geschilderd op houten panelen. Het zijn kleine schilderijtjes met een afbeelding van Christus, van een of meer heiligen of engelen of van een religieuze voorstelling. Hennie Oude Middendorp uit Hengelo (Ov) is al een leven lang geboeid door deze kleurige portretten. Hij hecht als iconenschilder grote waarde aan de tradities die al eeuwenlang gelden voor het schilderen van iconen. Tradities die te maken hebben met het feit dat een icoon voor de gelovige een gewijde betekenis heeft. In de oosterse Kerken worden iconen en de uitgebeelde heilige niet aanbeden maar wel vereerd. Het Heiligenbeeldenmuseum is tot 30 oktober 2016 elke dinsdag, donderdag en zondag geopend van 11 tot 17 uur. Adres: Ruurloseweg 101, 7251 LD Kranenburg-Vorden, tel.: 0575 556488 (tijdens openingstijden).

Meer informatie: www.heiligenbeeldenmuseum.nl



Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de **eerste** zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de Wonne 4318787. De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Hongaarse huiszegen

Waar geloof is, daar is liefde. Waar liefde is, daar is vrede.

Waar vrede is, daar is zegen. Waar zegen is daar is God.

Waar God is, daar is alles mogelijk.



"Liefdevol afscheid nemen"

caroline
Zorg voor Uitvaart & Toespraak

Caroline Doornbos

Caroline Zorg voor Uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@caroline-uitvaart.nl

www.caroline-uitvaart.nl



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Ma. 18.15 uur daarna gelegenheid tot biecht Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en	Woe. 9.30 uur Dins. 18.45-19.15 u stille aanbidding
De Roef, <i>Pastoor Geertmanstraat</i>	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
De Kajuit, <i>Deurningerstraat 216</i>	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstraat 253</i>	Zo. 10.30 uur Vanaf 1 juli Zo. 10.00 uur	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg 588</i>		Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06 - 83 56 08 22**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

16 juni	7 juli
18 augustus	8 september
22 september	13 oktober

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Pastoor A. Monninkhof en pastoraal werkster C. Berbée hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

Pelgrim 2016
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 5, juni 2016

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Inventarisbeheercommissie

Hr. R. Tiehatten
martiehatten@kpnmail.nl

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen.





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbelsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stilleven, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida



Pedicurepraktijk
Adelheid Bouwhuis

Fuchelstraat 17, Enschede
06 23 26 71 98

info@pedicureadelheidbouwuis.nl
www.pedicureadelheidbouwuis.nl

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Verkoop van schilderijen, kunst
en tevens verhuur van moderne
schilderijen. Wij verkopen ook
religieuze artikelen zoals
beelden, rozenkransen,
kinderbijbels, enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888





Bert van der Heide UITVAARTZORG

Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid.
Korte lijntjes via direct contact.
Kosten van de uitvaart kan ik laag houden als kleine ondernemer.
Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht.

Mobiel 06-81026062

www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

