

Hemelvaart en Pinksteren

Jaargang 4, nr. 4, 8 mei 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar. Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Vanuit het Bestuur	3
Afscheid Jan van den Nieuwendijk	6
Nieuwe Patriarch	7
Diaconie: Vastenactie groot succes!	8
Lourdesgroep	9
Oecumene	10
Liturgiekalender	12
Allerhande: o.a. voedselbank	13
Kroniek	16
Jeugd en Jongeren:	
Vormsel en Eerste H. Communie	17
Kinderpagina KIEK	21

Locatienieuws

H. Jacobus	22
St. Joseph	25
Ariënsgedachtenis	28
H. Paulus	31
H. Geest-Maria	34
St. Jan-H. Michaël	37
Verrijzenis des Heren	42

Vieringen

46

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond
W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie.

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw
Tel. 06-41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie, jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen en -middag, vrijdagmiddag en -avond
Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied catechese, liturgie, gemeenschapsopb.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op: donderdag.

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie
T. 074-3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl



Een spoor van licht door de duisternis

Midden in de Goede week, terwijl er overal de passie gepreekt en gezongen wordt, gaan mijn gedachten uit naar de gewelddadige moord op pater Frans van der Lugt. Hij bleef bij zijn mensen en is niet weggetrokken. Hij heeft met zijn aanwezigheid de streep weg willen werken tussen liefde en haat, vriendschap en vijandschap, oorlog en vrede. Zijn dood roept wereldwijd verontwaardiging op. Ook het misbruik in onze kerk dat nog steeds aan het licht komt, de armoedecijfers onder kinderen in ons rijke Nederland, en meer onheilsberichten roepen gevoelens op van onmacht, twijfel en moedeloosheid. We lopen het risico ons te laten verlammen, het erbij te laten zitten. Het zijn de puinhopen van Goede Vrijdag.

Zo deden ook de leerlingen van Jezus na zijn dood. Ze trokken ontmoedigd weg naar Emmaus, de stad waar de overheersers gelegerd waren. Een vreemdeling liep met hen mee, die verkeerde kant op, oordeelde niet, veroordeelde niet, maar luisterde en vertelde. Bij de maaltijd neemt de vreemdeling het brood, zegent het, breekt het en geeft het aan de leerlingen. In dat simpele gebaar herkennen zij Hem als hun leraar, hun gids. Ze pakken hun spullen en nemen een andere weg terug, op zoek naar de vrede.

Een prachtig leerzaam verhaal, waarin Jezus zijn leerlingen hun eigen weg en een eigen tempo gunt om tot inzicht te komen. Iedere mens heeft die groeirimte immers nodig.

Bij het ontvangen van het H. Doopsel vragen we daarom ook om kinderen de ruimte te geven om hun eigen wegen te gaan. Om hen naarmate ze ouder worden de gelegenheid te geven om hun leven zélf in te richten. Dat vraagt van ouders om een gelovig vertrouwen, om elkaar vast te houden, wat er ook mag gebeuren. Dan nóg kan er een tijd komen dat kinderen de kerk voor gezien houden. Dat hoort misschien bij deze tijd en bij hun leeftijd, als ze zelf op zoek gaan naar de diepere grond van hun eigen bestaan. Zo zijn 28 vormelingen onderweg in de voorbereiding op het Vormsel. Op zondag 11 mei ontvangen zij dit sacrament in de Jacobuskerk door vicaris Cornelissen. Ook nemen in onze parochie 85 kinderen voor de eerste keer deel aan de Eucharistie. Deze eerste communievieringen vinden plaats op zondag 18 en 25 mei. Het zijn feestelijke gebeurtenissen voor de hele parochie, waarbij u allen van harte uitgenodigd bent.

Ingrid Schraven, p.w.

Nieuwe uitvaart voorgangers

Binnen de parochie St. Jacobus de Meerdere zijn we langere tijd zoekende geweest naar nieuwe parochiële



uitvaartvoorgangers. Kunnen de pastores dat niet meer doen? Pastores blijven dit doen, maar zij kunnen niet meer alle uitvaarten doen. Zij hebben hulp nodig van vrijwilligers. Binnen de parochie St. Jacobus de Meerdere hebben we opnieuw twee vrijwilligers gevonden die willen voorgaan in uitvaartvieringen. In 2013 hebben deze mensen de uitvaartcursus gevolgd. Ze zullen het komende jaar worden ingewerkt en waar nodig nog bijgeschoold worden.

De nieuwe uitvaartvoorgangers die u bij uitvaarten kunt tegen komen zijn: Ceciel Weernink en Gerrit Groothuis. Daarnaast zijn er onze vaste voorgangers Bert Elferink, Leo Gasthuis, Piet Timmermans en José Heitbrink. Ook betrokken rondom overlijden zijn Gerrie Vaneker, Carina Meijer, Erna Perik, Arthur Rolevink, Johan Poorthuis en Jos Vermeulen.

Wij mogen blij en dankbaar zijn met onze parochiële uitvaartvoorgangers, mensen die met veel inspiratie en enthousiasme willen voorgaan. Ik hoop dat u hen ook de ruimte geeft om dit werk te doen, ze zijn voor nu en de toekomst belangrijk! Ik wens hen namens het pastoraal team veel succes.

Pastor Ingrid Schraven

Van het bestuur: activiteiten op velerlei fronten

Misschien lijkt het alsof er niet veel gebeurt, maar het pastoresteam, het parochiebestuur en vele vrijwilligers zijn op velerlei fronten bezig om zich

voor te bereiden op de nabije en wat verdere toekomst van onze parochie.

Het pastoresteam legt de laatste hand aan een pastoraal beleidsplan voor de drie samenwerkende parochies (Enschede, Losser en Haaksbergen). Zo zal er ingespeeld worden op het recente vertrek van pastores, de noodzakelijke vermindering van het aantal vieringen in een afnemend aantal kerkgebouwen en er zal een herverdeling van taken komen binnen het pastoraal team. In mei zullen de drie parochiebesturen met het pastoraal team overleggen over hun beleidsvoorstellen.

Een stuurgroep van bestuursleden uit de drie samenwerkende parochies komt regelmatig bijeen om die samenwerking verder gestalte te geven. Dat laatste gebeurt met name waar nodig en nuttig op financieel-economisch terrein en meer nog op het gebied van personeel, omdat de drie pastoresteams inmiddels zijn opgegaan in een groot pastoresteam. Een bestuurlijke fusie tussen de drie parochies is voorlopig niet aan de orde. Dat is alleen daarom al niet verstandig, omdat de drie parochies wat kerksluiting betreft alle drie in verschillende fasen zitten: Haaksbergen heeft het proces afgerond, Enschede zit er middenin en Losser staat aan het begin.

Meer toegespitst op Enschede zijn er minstens vier gebieden waar pastoresteam en bestuur aandacht aan moeten besteden: het aan de eredienst onttrekken van een aantal kerken en de verkoop of verhuur van deze gebouw-



en, de vorming van de geloofsgemeenschappen Noord en Zuid, de inrichting van het nieuwe eucharistische centrum en het op poten zetten van een multifunctionele stadskerk met een breed en gevarieerd zingingsperspectief. Op elk van deze aandachtsgebieden ga ik kort in.

Momenteel wordt bekeken voor welke kerken en eventueel bijbehorende gebouwen belangstelling bestaat om deze te kopen of te huren. Er worden taxatierapporten gemaakt en adviezen ingewonnen. Er is concrete belangstelling voor een aantal gebouwen, maar die belangstelling verkeert nog in de oriënterende fase. Het parochiebestuur wil, zodra er realistische plannen op tafel komen, spijkers met koppen slaan. Dat kan betekenen dat 'sluiting' van een of meer gebouwen binnen een jaar geëffectueerd zal zijn.

Het aantal vieringen zal om allerlei redenen worden teruggebracht. Dat proces is overigens al gaande. Wel is het de bedoeling dat in alle kerken, zolang ze niet aan de eredienst zijn onttrokken, elke maand enkele vieringen ingepland blijven. Voor de maanden juli en augustus verschijnt binnenkort een vakantierooster. Het meer definitieve rooster, aangepast aan de nieuwe situatie, start op 1 september. Het pastoraal team dat verantwoordelijk is voor de liturgie is inmiddels bezig gesprekken te voeren met vrijwilligers, die betrokken zijn bij vieringen, zoals koren en kosteren. Zowel voor leden van de nieuwe geloofsgemeenschap Zuid als voor die van Noord, zijn oriënterende avonden, gericht op de toekomst

gehouden. De sfeer was opbouwend. Men heeft elkaar leren kennen, er zijn afspraken gemaakt en er is veel goede wil getoond. Er is nog heel veel werk te verzetten, maar het begin is er. Natuurlijk zal niet alles opgaan in grotere gehelen. Op veel plaatsen zullen kleinschalige groepen blijven bestaan en waar een kerk 'verdwijnt' zal als daar behoefte aan is een parochieel steunpunt worden gecreëerd.

Ook parochianen die zich verbonden voelen met het nieuwe eucharistisch centrum zijn bijeen geweest. Er zijn ideeën uitgewisseld en men heeft tijdens een rondgang uitgebreid kennis kunnen maken met de geres-taureerde St. Jozefkerk. De inrichting van het gebouw is in een gevorderd stadium. Vooral basale voorzieningen zijn – voor zover nodig - aangepakt: licht, geluid en het meubilair. Daarvoor zijn voornamelijk gelden gebruikt die de locatie St. Jozef de afgelopen jaren had gereserveerd. Voor verdere, over de komende jaren uit te spreiden investeringen, wordt een plan gemaakt. De afronding van de restauratie krijgt speciale aandacht op 6 en 7 september. Op de eerstgenoemde datum organiseert de Stichting Behoud St. Jozefkerk, deels voor genodigden, een aantal bijeenkomsten in en rond de kerk. Op zondag 7 september is er allereerst een pontificale hoogmis, opgedragen door kardinaal Eijk. Daarna is er een ongedwongen samenzijn voor alle geïnteresseerde parochianen in en rond het aangrenzende parochiële dienstencentrum. Nadere informatie van de speciaal ingestelde commissie volgt.



Ook de parochianen van de H. Jacobuskerk zijn zeer onlangs met een afvaardiging van het bestuur en de aandachtspastor bij elkaar geweest om te praten over de toekomst van de centrale stadskerk. Er zijn besprekingen gaande met de UT, faculteit bestuurskunde, om studenten in te zetten bij het maken van een businessplan. In dat plaatje zullen alle mogelijke toekomstige gebruikers worden meegenomen. De aanwezige parochianen kwamen zelf al – voortbordurend op de reeds gegroeide situatie – met tal van gebruiksmogelijkheden: een plaats voor veelvormig vieren, een nieuw ‘thuis’ voor groepen als studenten, Taizé, de Egidio-groep, de Poolse gemeenschap en pelgrims, een plek voor rondleidingen, bezinning, concerten, culturele manifestaties en lezingen. Ook de banden met het nabijgelegen City pastoraat krijgen volop aandacht.

U ziet: er wordt – veelal in stilte, maar gestadig - op velerlei fronten hard gewerkt aan een nieuwe toekomst voor katholiek Enschede. Om dat alles tot stand te brengen is de hulp van velen onmisbaar. Ik doe een beroep op u voor u zelf na te gaan waar u een bijdrage zou kunnen leveren. Dat geldt voor vrijwilligers, die al jarenlang actief zijn, maar daarnaast hebben we ook nieuwe mensen nodig, die hun interesse, kennis en kunde inzetten. Er liggen uitdagingen genoeg op u en ons te wachten!

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Mededeling van het Parochiebestuur

Beste Parochianen

In dit nummer van Pelgrim treft u een acceptgirokaart aan ten name van Parochieblad Katholiek Enschede voor een vrijwillige bijdrage ten behoeve van ons parochieblad dat 10 keer per jaar gratis bij u wordt thuisbezorgd. Het parochieblad is voor sommigen van u het laatste draadje waarmee u verbonden bent met de kerk en in het bijzonder met de kerk in Enschede.

De bijdrage is geheel vrijwillig. Uw giften worden uitsluitend aangewend om de kosten van drukwerk van ons parochieblad voor RK Enschede te kunnen blijven betalen. We hebben één keer eerder, in 2011, een acceptgirokaart bijgevoegd en waren toen blij verrast met de opbrengst.

Het banknummer is:

IBAN: NL90INGB 000 19 02 122

t.n.v.

Parochieblad Katholiek Enschede

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

*Namens het Bestuur en de Redactie
van Pelgrim, T. Oude Elferink,
penningmeester centraal bestuur*

Inventarisatiecommissie te sluiten kerkgebouwen

In de afgelopen week is de inventarisatie van de inventaris van de te sluiten kerkgebouwen afgerond. Alle inventarisstukken en de kunst-



schatten zijn thans beschreven en gefotografeerd en samengebracht in een lijvige ordner. Ook is er een registratie bijgevoegd van parochianen die belangstelling hebben voor delen van de inventaris en van inventarisstukken die in bruikleen zijn van derden.

Deze inventarisatie wordt binnenkort aangeboden aan het parochiebestuur. De beslissing wat er met de inventaris gaat gebeuren ligt uiteindelijk bij het parochiebestuur.

Dankzij de grote inzet van een aantal vrijwilligers op de diverse locaties is dit binnen redelijk korte termijn gelukt.

Er past een groot woord van dank aan de vrijwilligers van de locatie St. Jan-H. Michaël, de locatie Ariënsge-dachtenis, de locatie H. Geest-Maria en de locatie H. Paulus die het karwei met veel inzet hebben geklaard.

Ook de inrichting van het centraal archief St. Jacobus verloopt voo-rspoedig. Een groot deel van de archiefstukken van de voormalige parochies (thans locaties) van voor 2010 is reeds bijeengebracht en zal in de komende tijd worden beschre-ven en geregistreerd. Er is nog heel veel werk te doen. Ontbrekende archiefstukken zoals bouwtekening-en, archieven van zangkoren maar ook stukken van parochiebesturen zijn van belang om te bewaren. Veel materiaal is nog bij mensen thuis. Het is belangrijk dat ook deze archief-stukken, die vaak eigendom van de parochie zijn, worden bijeengebracht en bewaard.

Wij vragen u dan ook om, als u historisch belangrijke stukken, docu-

menten of foto's heeft of denkt te hebben, zich met onderstaand adres in verbinding te stellen. De rijke historie van Katholiek Enschede mag niet verloren gaan.

Overigens is het centraal archief, na afspraak, altijd toegankelijk voor iedereen.

*Namens de commissieleden
Dorien Oude Elberink, Trees Schaap,
Rien Tiehatten,
Beukinkstraat 152, 7511 RS Enschede
Tel. 053-4337559
martiehatten@kpnmail.nl*

Herinnering: Jan van den Nieuwendijk gaat met pensioen



De RK Parochie St. Jacobus de Meer-dere en het Oecumenisch Citypasta-raat gaan afscheid nemen van pasta-raal werker Jan van den Nieuwendijk, want intussen heeft Jan de pensioen-gerechtigde leeftijd bereikt.

We willen hem feestelijk uitluiden in een oecumenische viering op zaterdag **10 mei a.s. om 16.00 uur** in de Jaco-buskerk. Aansluitend zal er tijdens een receptie gelegenheid zijn om Jan persoonlijk te groeten. U bent allen genodigd om hierbij aanwezig te zijn.

*Namens de Besturen van het
Oecumenisch Citypastoraat en de RK
Parochie St. Jacobus de Meerdere,
Thijn Thijink en André Monninkhof,
voorzitters*



Nieuwe Patriarch

Op 3 april is bekend geworden dat de Syrisch Orthodoxe Christenen een nieuwe patriarch hebben gekregen. Het is de jonge (46 jaar) Aphraim Karim, de huidige aartsbisschop van deze kerkgemeenschap in de V.S.

Als gastarbeiders en vluchtelingen zijn de Syrisch Orthodoxe mensen gesettled in Twente en zijn bekend vooral vanwege hun kerken in Enschede, Oldenzaal, Hengelo en Almelo en hun bisschop die woont in het klooster te Glanerbrug.

De nieuwe patriarch komt uit een zeer arm gezin. De vader overleed op jonge leeftijd, zodat de moeder het gezin alleen heeft moeten groot brengen. Het werd dan ook een groot probleem toen de jonge Aphraim liet weten dat hij priester wilde worden. Niet alleen priester, maar ook nog besloot hij om monnik te worden, hetgeen wilde zeggen dat hij ongetrouwd zou blijven en zijn moeder niet zou kunnen helpen met financiële bijdragen.

Het zwaartepunt van de Syrisch Orthodoxe Christenen verschoof toen al van Irak naar Syrie, zoals het nu verschuift van Syrie naar de 'diaspora', d.w.z. naar de VS., Duitsland, Nederland.

Als monnik werd hij gekozen om bisschop te zijn in Irak. Hij had toen reeds een theologische studie in de VS gevolgd en het lag eigenlijk voor de hand dat hij de nieuwe aarts-

bisschop aldaar zou worden. Nu is hij dus de patriarch van alle Syrisch Orthodoxe Christenen geworden, een titel die gelijk staat aan de Paus van de Rooms Katholieke Christenen.

Deze patriarch en deze paus hebben veel met elkaar gemeen. Beiden kennen ze de armoede en beleven het ook in hun hoge posities. Beiden zijn voorstanders van een actieve dialoog met andere christenen en religies en met de wereld zoals die is vandaag de dag. Beiden zijn dus zeer actief oecumenisch ingesteld, niet alleen passief.

In het fitnesscentrum, waar ik geregeld naar toe ga, is de meerderheid uit het Midden Oosten; velen zijn dan ook Syrisch Orthodoxe mensen. Ik kon hen condoleren met het verlies van hun overleden patriarch en zeggen dat ik in mijn zondagdienst zou bidden voor een vredige begrafenis. Nu kon ik hen dus proficiat wensen met de nieuwe patriarch. Ze waren blij dat er zo gauw een nieuwe patriarch gekozen was, even blij als wij waren met de snelle keuze van Franciscus. Het gaf een goed gevoel; zo moet het, zo is het mogelijk.

Alleen, er bleef een vraag bij mij achter: hoe kunnen wij van 'onze' kant deze dialoog actief bevorderen, daadwerkelijk initiatieven ondernemen, handen uitsteken, woorden spreken?

Ben Engelbertink, Missionaris



Avondviering Verrijzeniskerk

16 mei om 19.00 uur

**Thema: De
weg van de
pelgrim**



Het Christendom, 'de Stralende Religie', werd naar China gebracht via de Zijde Route reeds in de 4^{de} eeuw. Van daaruit werd deze religie van 'De Man Met Het Jaden Gezicht' door de Nestorianen verder gebracht naar Japan, maar kwam daar niet tot bloei. Pas in de 16^{de} eeuw werd het Westers Christendom door de Jezuïeten en Franciscanen opnieuw naar Japan gebracht en kwam wel tot bloei, voornamelijk rond Nagasaki. Echter, een nieuwe Shogun verbood Westerse invloed en sloot de grenzen van Japan voor alle handel, ook voor een vreemde godsdienst. De Christenen werden vervolgd en gekruisigd. Een grote groep vluchtte naar de bergen en de kleine eilanden. 300 Jaar lang bleven ze daar verborgen tot in de 19^{de} eeuw de grenzen weer opengingen. Men bouwde toen de kathedraal van Nagasaki, die verwoest werd op het einde van de 2^{de} Wereldoorlog.

Het Christendom heeft alles overleefd. De volgelingen staan bekend als De Verborgen Christenen. Drie eeuwen lang is het geloof aan de volgende generatie doorgegeven, gebruik makend van een eenvoudige structuur: een voorganger en een doper, geen priesters en bisschoppen. Tijdens de diensten gaven ze elkaar i.p.v. brood en wijn een tekst uit de Bijbel ter bemoediging en ver-

sterking. Die periode is te vergelijken met de tijd tussen Reformatie en herstel van de hiërarchie (1558 - 1853) in Nederland.

Het beroemde document Evangelii Nuntiandi van 1975 over de evangelisatie in de moderne wereld vindt zijn oorsprong in de Japanse kerk. Het is te vergelijken met de Nederlandse Nieuwe Catechismus; beide documenten zoeken naar geloofsverdieping in een veranderende tijd.

De meditatieve avondviering op 16 mei is gebaseerd op ervaringen en gedachten van Ben Engelbertink. Hij was een pelgrim naar de 88 Boeddhistische tempels op het eiland Shikoku. Het Woord van de Bergrede, een Nestoriaanse erfenis staat centraal in deze viering, waarbij ook meditatieve Japanse muziek en teksten beluisterd kunnen worden.

Als pelgrims zijn wij op de weg van goedheid, vrede en gerechtigheid. Het is een weg die wij willen ervaren in ons leven, in ons midden, in onze geloofsgemeenschap.

Diaconie

De Vastenactie is voorbij, maar het project blijft!

Hoewel we nog geen exacte cijfers over de opbrengst van de Vastenactie kunnen geven, weten we nu al dat het een groot succes is geworden. Het streefbedrag is ruimschoots gehaald, zodat ook de Personenbus gekocht kan worden.

In januari heeft het echtpaar in Gambia al de eerste borduurmachine aangeboden, nu bij hun bezoek in



november volgt de tweede borduurmachine en wordt ook de bus aangeboden. Er is erg veel werk door hen verzet. In diverse kerken binnen onze parochie en die van Mariavlucht is door hen in de weekenden voorlichting gegeven, terwijl er door de week veel scholen zijn bezocht. Het enthousiasme en de medewerking bij de parochies en scholen was groot. De diaprojectie en uitleg over het project waren dan ook erg duidelijk.

De Vastenactie heeft al een voorschot van 5000 euro overgemaakt naar de Stichting Fajikunda. Het echtpaar van der Meer zal U regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de werkplaats. Door uw bijdrage kunnen ze nu de sociale werkplaats in Gambia uitbreiden, waardoor het project in de toekomst op eigen kracht verder kan. Met twee borduurmachines krijgt de afdeling textiel een enorme impuls.



De personenbus kan er voor zorgen dat alle werknemers op het werk kunnen komen en s' avonds weer worden thuisgebracht. Overdag kan de bus dan ge-

bruikt worden als boodschappendienst. De bus zal, nadat het van de nodige logo's is voorzien, voor ver-trek dit najaar in Lonneker ter bezichtiging worden tentoongesteld.

In de herfstvakantie is er weer de welbekende actie 'Eten voor Gambia' en regelmatig wordt er een nieuws-

brief uitgegeven. Meer informatie? Stichting Fajikunda Hennie en Winnie van der Meer Wegmanstraat 27, 7524 EA Enschede. NL 88 RABO 0140678832. Contactpersoon Vastenactie voor MOV Zuid/West en Parochie St.Jacobus de Meerdere Enschede.

Henk Thiiss

Lourdesgroep

Op een zonnige maandagmiddag toog Anny Prieshof op de fiets naar het parochiecentrum voor een vergadering met haar opvolger en de pastor om hen nog eens vooruit te helpen. In oktober 2013 had ze afscheid genomen van het Lourdeswerk.

Tot haar verbazing waren er veel meer mensen aanwezig. Roosmarie Manders was uit Den Bosch gekomen om Anny een afscheidsgeschenk te geven, een mooi



beeldje, namens de VNB, een mandje viooltjes en voor de aanwezigen Bossche bollen. Vanuit de Lourdesgroep Enschede werd ze verblijd met bloesemtakken en een enveloppe. Zo hebben we Anny willen bedanken voor alle inspanningen die zij de afgelopen jaren heeft verricht ten behoeve van het Lourdeswerk.

Ben Lokate bedankte haar vanuit het



bisdom voor al haar goede werk en gaf het startsein “hoe nu verder”. Want het Lourdeswerk is belangrijk. Zo gaat het Aartsbisdom Utrecht van 2 t/m 9 mei 2015 opnieuw op bedevaart naar Lourdes. Hoofdaalmoezener van de bedevaart is net als in 2012 vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij verheugt zich erop: “Het is mooi om met zo’n grote groep parochianen uit het aartsbisdom op bedevaart te gaan.” Het is al de derde bisdom bedevaart naar Lourdes, eerdere edities trokken ruim 1.000 deelnemers (2009) en meer dan 1.500 pelgrims (2012).

Meer informatie zult u binnenkort in Pelgrim kunnen vinden. Mocht u nu al vragen of interesse hebben in één van de reizen naar Lourdes of de bisdombedevaart, dan kunt u zich wenden tot de volgende contactpersonen:

H. Jacobus: mw. M. van Gerven

Ariensgedachtenis: mw. A. Morsink

H. Geest – Maria: mw. E. Vije
dhr. B. Elferink (tevens coördinator)

St. Jan-H. Michaël: mw. L. Pahlplatz

St. Joseph:

mw. H. Eckers (parochiecoördinator)

H. Paulus: mw. T. Vaanholt

Verrijzenis des Heren:

mw. M. van den Berg

Pastor Ingrid Schraven

Oecumene

DE OPEN DEUR

Als kind heb ik in ons Friese dorp Kerstnummers van het blad De Open

Deur verkocht. Ik zat op de openbare school en ging trouw naar Zondag-school. Toen kon ik niet vermoeden dat ik 60 jaar later de penningmeester zou worden van ons Oecumenisch Citypastoraat, waar de Deur (bijna) altijd gastvrij openstaat.

Vanaf het bestaan van het Citypastoraat ben ik al vriend en ook gedurende de 10 jaren dat ik lid was van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Enschede ben ik steeds opgekomen voor de belangen van ons inloophuis. Het behoeft geen betoog dat het Citypastoraat in deze tijd van ontkerkelijking in een grote behoefte voorziet. Veel inwoners van Enschede komen er op adem en krijgen net dat duwtje dat ze weer verder kunnen in het leven en het weer zien zitten. Dit alles is alleen maar mogelijk, dankzij de inzet van onze twee pastores en de meer dan veertig toegewijde vrijwilligers, **hulde aan deze mensen!** De menskracht is één, maar zonder geld gaat het helaas ook niet. In een tijd dat de kerken bezuinigen vraag ik u, vriend of vriendin van het Citypastoraat, om ons mooie werk te steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op banknummer:

NL13INGB0664817416. Ook kunt u vriend worden van het Citypastoraat door u aan te melden bij voorkeur via e-mail:

info@citypastoraatenschede.nl

maar per traditionele post mag natuurlijk ook.

*Klaas Hessels, penningmeester
Oecumenisch Citypastoraat*



UITNODIGING

De Raad van Kerken Enschede nodigt u uit voor een OPEN GESPREKS- EN ONTMOETINGSAVOND op **dinsdag 20 mei 2014 van 19.30 uur tot 21.30 uur** in het R.K. parochiecentrum bij de St. Joseph-kerk, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede.

Gespreksleider: ds. Jos van der Sterre. Onderwerp deze avond:

Oecumenisch en inspirerend vieren: hoe kan dat?

Een gespreksavond over oecumene en liturgie. Om het zoeken naar een liturgie die mensen uit de verschillende christelijke kerken en tradities inspireert. Om elkaar te bevragen over de persoonlijke betrokkenheid bij liturgie en oecumene, je geloof, je vragen en je verwachtingen daarbij.

- Wat vind jij belangrijke elementen in een liturgie die je persoonlijk treffen?
- Wat zijn specifieke katholieke, protestantse, remonstrantse, doopsgezinde of evangelische liturgische tradities?
- Wat zijn algemene elementen in een liturgie die we samen kunnen delen? Iedereen die zich aangesproken voelt door deze vragen is welkom. Om te luisteren of je eigen verhaal te vertellen. Om in gesprek te gaan. Neem eventueel een liturgie mee die je aansprak. We verwachten een inspirerende avond!

Raad van Kerken Enschede



Ontmoeting rondom Wereldvredesvlam in De Wonne

Een maandelijkse serie bijzondere vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede. Sinds maart 2012 brandt in de wintertuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie op vrede met elkaar te delen. Dit kan elke laatste donderdag van de maand.

Donderdag 29 mei Baha'i Gemeenschap Twente.

Tijd: 19.30-20.30 uur. Na afloop koffie en thee. De toegang is gratis, we ontvangen je graag! Informatie: info@wereldvredesvlamtwente.nl

Pinkstergebed

*Kom Schepper Geest
en bouw Uw woning
in mijn ziel
opdat Uw troost mij immer zal
omringen
Uw wijsheid heel mijn wezen
lichtend kan doordringen
en U altijd voor mij online zult zijn
Kom Schepper Geest
Trooster Alwijze Algoede
en bouw Uw woning in mijn ziel*



Oeke Kruythof



Liturgische kalender

11 mei **ROEPINGENZONDAG**

Wordt ook wel zondag van de Goede Herder genoemd.

13 mei Dinsdag

Gedachtenis van de **H. Maagd Maria van Fatima**

14 mei Woensdag

Feestdag van de **apostel H. Mattias**

29 mei Donderdag

HEMELVAART
(hoogfeest)

Op de 40e dag van Pasen (40 dagen na paaszondag) gedenken we de hemelvaart van Jezus. Op die dag bracht Jezus zijn leerlingen buiten de stad: "terwijl Hij zegende. Ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen" (Lc 24,51). In de Kerk vieren we het hoogfeest van Hemelvaart op de donderdag 9 dagen voor Pinksteren. De liturgische kleur is wit. Vanaf het moment van zijn hemelvaart is Jezus niet meer op één plaats aanwezig. Nu kan Hij bij alle mensen tegelijk zijn. Zo wil Hij ook bij jou zijn. Omdat Jezus bij God in de hemel is, kan Hij een goed woordje voor ons doen bij de Vader. Vooral als we regelmatig tot Hem bidden en hem de eer geven die Hem toekomt.

31 mei Zaterdag

Feest van het **bezoek van de H. Maagd Maria aan Elisabeth.**

8 juni **PINSTERZONDAG**



Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de Kerk.

Wat en waarom tijdens de H.Mis

Andere vormen van schuldbelijdenis zijn:

1] Op de zondag, vooral in de paastijd, kan ten allen tijde in plaats van de gebruikelijke boete-akt de zegening en de besprenkeling met water plaatsvinden ter gedachtenis aan het Doopsel.



2] In de vorm van kyrie-aanroepingen, die gericht worden tot Jezus Christus.

3] Wanneer er een zegening van kaarsen en processie plaatsvinden tijdens Maria-Lichtmis, vervalt de boete akt en het Heer ontferm U.

4] Op Aswoensdag vervangt het askruisje de schuldbelijdenis en het Heer ontferm U.

Gebodshouding tijdens de schuldbelijdenis

Tijdens de schuldbelijdenis is het aan te bevelen om te staan of knielen zover dat mogelijk is. Staan of knielen is in dit geval een teken van bereidheid.

Manfred



Roepingenzondag

Elke jaar op de 4^e zondag van Pasen viert de RK. Kerk Wereldroepingenzondag. In 2014 is dit op **zondag 11 mei**.



Het thema van dit jaar is “Volg Mij: Ik ben de Goede Herder”. In alle kerken en kloosters wordt die dag

speciaal gebeden voor roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het godsgewijde leven.

Voorafgaand aan roepingenzondag bidt de gebedsgroep een speciale 9 daagse **noveen** voor roeping.

Pastoor Monnikhof en pastoor Rekveld hebben nu een groot gebied die ze moeten bedienen. Laten we veel voor hen bidden. Maar bidden we ook voor nieuwe priesterroeping in ons Twente. Die komen er niet vanzelf. Uw gebed hebben we hard nodig.

Gebedsdag om Roeping

Op zaterdag 10 mei is er een speciale dag in Zutphen voor alle leden van de gebedskring van het Aartsbisdom. Welke in teken staat van onderlinge ontmoeting en ondersteuning.

Oproep voor gebed

Dit jaar is het een spannend jaar voor de parochie Enschede. Veel parochianen weten niet precies wat hen te wachten staat. Er moeten nieuwe gemeenschappen worden opgebouwd. Het vertrouwde moet men proberen los te laten, dit is niet eenvoudig!

Zonder gebed is het niet eenvoudig het hoofd boven water te houden; parochie Enschede heeft uw gebed hard nodig. Het thema van de roepingenzondag zal ons moeten

aanspreken en ons in beweging moet brengen.

Bidden voor roeping voor opgave:
Secretariaat Diocesane Roepingeraad,
Keistraat 9, 3512 HV Utrecht,
roepingeraad@aartsbisdom.nl

Allerhande

Voedselbank

Het project voor de Voedselbank is een initiatief van de vrijwilligers van de locatie H. Paulus. Hierdoor doen nu al een tijdje alle kerken van de Parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede mee. Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

29 mei Hemelvaart – Dauwtrapperviering in Losser

Op Hemelvaartsdag, 29 mei vindt om 7.00 uur 's ochtends in het openluchttheater



“Brilmandennen” aan de Gildehauserweg te Losser een eucharistieviering plaats. Deze plek en het vroege ochtenduur zorgen voor een bijzondere sfeer.

Het pastorale team zal in de Dauwtrapperviering voorgaan. Muziekvereniging 'Excelsior' zal wederom zorg dragen voor een sfeervolle, muzikale noot.

Na afloop van de viering is er een kop koffie en een broodje! Voor bezoekers van deze viering, die met de auto komen, is het handig te weten dat de parkeerplaats van het zwembad aan de Bookholtlaan voldoende parkeergelegenheid biedt.

Al met al een mooi en gepast begin van Hemelvaartsdag!

Bonifatiuskerk Terrein Bon Boys Dauwtrappersmis

In Haaksbergen is op **29 mei** om 08.00 uur een Dauwtrappersmis waarin Pastor van Breemen voorgaat, met zang van het Franciscuskoor.

Hemelvaart 29 mei - Dauwtrappersviering te Hertme

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 29 mei, 's **morgens om half zeven** in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis gevierd.

Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, chocolademelk of limonade nog even na of bij te praten.

Iedereen is van harte welkom.

De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud optrekken.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme

Passiespelen in Hertme

In het Openluchttheater in het Twentse kerkdorp Hertme vinden na 7 succesvolle uitvoeringen in 2011 met ruim 8.000 bezoekers dit jaar ook weer Passiespelen plaats. De laatste dagen van Jezus worden nagespeeld in een decor, dat in de jaren 50 speciaal voor Passiespelen is gebouwd. Een grote groep vrijwilligers heeft het verder uitgebouwd tot "Jeruzalem" en 100 m³ zand werd op het speelveld gebracht.

Het verhaal wordt verteld in tekst maar net zo goed in de muziek en de sfeer.

Een bijzondere rol in deze Passiespelen is weggelegd voor Maria, de moeder van Jezus. Zij opent en sluit de Passiespelen door het Stabat Mater te zingen van Pergolesi. Maar zij volgt haar zoon ook in die laatste week van zijn leven.

Muziek heeft ook een speciale plek in deze voorstellingen. Zo worden o.a. ook het Avé Maria, O, Haupt voll Blut und Wunden en The mother did weep (Jenkins) gezongen. Solisten en een koor, dat bestaat uit 60 personen, verzorgen de zang.

Dit jaar zijn aan het script van 2011 twee scènes en twee speciaal gecomponeerde liederen toegevoegd. In totaal zullen ruim 200 personen, waaronder 30 kinderen meespelen in dit theaterstuk. Zij zullen zorgen voor dezelfde indrukwekkende sfeer, die er tijdens de voorstellingen in 2011 heerste.

De voorstellingen zijn dit jaar op **29, 30, 31 mei en 1 juni en 6, 7, 8 en 9 juni**.

Zie ook www.passiespelenhertme.nl



Kampeerbedevaart naar Lourdes

29 juli t/m 2 augustus 2014

Lourdes is een plek waar iedereen kracht, inspiratie, geloof en energie kan vinden of u nu jong, oud, ziek of gezond bent. Lourdes is wellicht niet zo vanzelfsprekend voor kinderen als het misschien voor ouders, grootouders of vrijwilligers is. Op bedevaart gaan met het hele gezin kost vaak veel geld. VNB wil graag iederéén de gelegenheid bieden om Lourdes te leren kennen voor een betaalbare prijs, om zo deze katholieke traditie door te kunnen geven. Daarom organiseert VNB in de zomer van 2014 voor de tweede keer een speciale kampeerreis voor gezinnen met verblijf op een camping; de ideale gelegenheid om uw (kampeer)vakantie te combineren met enkele dagen Lourdes!

Deelname staat open voor iedereen. Opa's en oma's die liever in een hotel verblijven zijn natuurlijk ook van harte welkom om zich van daaruit aan te sluiten bij het programma.

Kijk voor meer informatie over deze unieke kampeerbedevaart op www.vnbpelgrimsreizen.nl reisnummer LO1490.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Henk Smits (073) 681 81 15 of via het email-adres:

henk.smits@vnbpelgrimsreizen.nl



Terwille

Stel: je weet dat je teveel drinkt, maar

vreest voor je baan als dat in de

openbaarheid komt. Of: je worstelt met porno, maar wilt voor geen goud dat je vrouw het ontdekt omdat je haar niet wilt kwetsen. Of: je bent tiener en het zit je dwars dat je regelmatig blowt, maar *no way* dat je ouders daarachter mogen komen. Toegeven dat je de controle kwijt bent over drugs, alcohol, gamen, gokken, internet of porno kijken, is niet makkelijk. Schuld en schaamte spelen vaak een rol. Hoe zullen anderen tegen je aankijken? Wie graag hulp wil, maar zichzelf niet bekend wil maken, kan anoniem terecht bij info@terwille.nl.

Iedereen die een goede reden heeft om anoniem te willen blijven, kan online hulp vragen via de website van Terwille (christelijke verslavingszorg). Elke werkdag tussen 10 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds kun je met een zelfgekozen naam inloggen via de chat op www.terwille.nl Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.

Na aanmelding krijg je maximaal elf contactmomenten met een professionele hulpverlener aangeboden. Daarnaast kun je op je eigen tijd aan de slag met opdrachten. Door middel van chatgesprekken probeer je samen met de hulpverlener helder te krijgen wat de oorzaak en instandhoudende factoren zijn van je klachten. De meeste mensen zullen daarna zelfstandig verder kunnen. Voor wie meer hulp nodig is, adviseert Terwille in overleg een passend vervolgtraject.

Terwille is een christelijke GGZ-instelling voor verslavingszorg. Meer informatie: www.terwille.nl



Kroniek

Gedoopt

Behorend tot de Ariënsgedachteniskerk:

6 april: Juun (30-01-2013) Workel, zoon van Remon en Lenie Workel-Wielinga.

Behorend tot de kerk in Glanerbrug:

Jorn (11-12-2013) Mentink, zoon van Robert en Mieke Mentink-Wielinga

20 april: Jasmijn (Aimeé), 17-12-2013 Marsman, dochter van Desirée Koldemeule en Jan Marsman.

Behorend tot de St.Jan-H.Michaëlkerk:

13 april: Emma Rae (19-01-2005) en Jenny Lynn (26-11-2006) Toren, dochters van André en Rula Toren-Ayranji.

Behorend tot de Verrijzenis des Herenkerk:

6 april: Kiona Laureen (3-01-2007) van Dijk, dochter van Erwin Alexander en Esther van Dijk-van Dijk.

Mylan (18-05-2009) en Loryanne (10-12-2006) Jonker, zoon en dochter van Alwin en Brenda Jonker-Nijmeijer.

Kas (26-12-2006) en Giel (14-06-2009) Hueskes, zonen van Brian Hueskes en Judith Schoondorp.

Huwelijk

Behorend tot de H.Jacobuskerk:

21 maart: Bjorn Jan Matz en Claudia Micelli.

Overleden

Ariënsgedachteniskerk

21 maart: Johannes Hendrikus Maria van der Woning, echtgenoot van Theresia Anthonia Maria Veger op de leeftijd van 73 jaar. Hij woonde aan de Batjanstraat 30.

10 april: Helena Johanna ten Tije-Lefferts, weduwe van Hendrikus Gerhardus ten Tije op de leeftijd van 83 jaar. Ze woonde in de Cypressehof.

H. Geest-Mariakerk

4 april: Paula Catharina Gerarda Maria Oomes-Bauwens, weduwe van H.A.M. Oomes. Ze was 86 jaar. Ze woonde Minister Dr. Kuyperplein.



Jeugd en jongeren

Eerste Heilige Communie

Op **18 mei** om 10.30 uur zullen de volgende kinderen de eerste heilige communie ontvangen in de **Ariens-gedachteniskerk**, voorgangers zijn Mgr. H. Kronenberg en pastor C. Berbée.

Raphael Balena, Kamiel Boer, Laura Bonetta, Daniël Brands, Sean Bruinsma, Steve Busschers, Eros Cialdella, Oscar Giminez, Jochem Hammer, Hannah Louise Knox, Alinde Kroep, Jasmijn Vos, George Lathud, Mathijn Leerkotte, Dominique Meinster, Rianne Moeskops, Kim Nijenhuis, Rafael Paradas, Vincio Perra, Diana Pietersen, Mauro Russo, Niclas Stuivenberg, Daniël Terpstra, Laurens Tiethof, Jenny Lynn Toren, Mauro Veneziano, Sarah Wezenberg. Zij komen van **de scholen Triangel, St. Jan, Alfonsus, de Kubus, het Palet en Dr. Ariënschool**.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Op **zondag 18 mei** zullen 27 kinderen de Eerste Heilige Communie doen in de **St. Josephkerk**.

Zij vertegenwoordigen **acht schoollocaties: de Paus Joannes-, Bonifatius- en Paulusschool, De ESV, dr Ariëns, Menkotoren, het Zeggelt en de Noorderkroon**.

Het zijn: Bibi Adolfsen, Eve Bennett, Veronique Bogouslavski, Carleen Bruining, Chelsea Brummer, Justin Bruns, Jort Driezen, Espen Fölkner, Emmanuel Genc, Maryam Ghareeb, Jada Goosen, Robbin Heeregrave, La-Naese Kelly, Merel Klijn, Laura te Kolsté, Pien Lurvink, Olivier

Mönnink, Amber Overink, Carmen Overink, Alejandro Penas, Quentin Schuur, Tess Silderhuis, Vera Sotthewes, Annalyn Stuart, Sophie Valk en Duncan Zonder.

De kinderen zijn heel enthousiast bezig met de voorbereiding op die bijzondere dag.

Namens de werkgroep, Ria Everink

Communicanten van de locatie

Verrijzeniskerk 25 mei 2014:

Weth. Van der Heijdenschool: Isa Bloemen, Kiona van Dijk, Aylin Basmaci, Liza Kangus, Duncan Wagemakers, Loryanne Jonker, Elia Haddad, Gabriël Eskander, Kas Hueskes,

Basisschool De Regenboog: Rafaëlla Bahnan, Alexia Mourad, Joshua Hanni, Merna Marenkos, Andrew Marenkos,

Basisschool De Windroos: Daniëlla Aiyu, Mikael Abdo, Lahoed Gourië, Yousif Al Kildani, Thiego Gouriye, Miriam Mirza, Jaimy Del Duca, Eliana Kazanjian, Marina Karomi, Fadi Mousa,

G. Bomansschool: Anouk Lutke Holzik, Xander Lutke Holzik, Ruben Diepenbroek, Marlotte Groener, Isabella Kacmaz, Anna Luiza Demirel,

Basisschool Mecklenburg: Martinus Kassaab

Namens de werkgroep, Annelies Tenbergen

Presentatieviering vormelingen

Op 6 april was het een drukte van belang in de Jacobuskerk. De Eucharistieviering, die deze dag een uurtje later begon, stond in het teken van de

presentatie van de vormelingen. Maar liefst 28 jongens en meisjes waren met papa's en mama's, broertjes en zusjes en opa's en oma's in de kerk aanwezig. Op zondag 11 mei ontvangen ze in de Eucharistieviering het Heilig Vormsel van vicaris Ronald Cornelissen. Op weg naar die



plechtigheid hebben ze al heel wat activiteiten ondernomen. Op deze zondag 6 april mogen ze zich samen presenteren. En dat doen ze! Iedere vormeling heeft een eigen steen met een eigen verhaal. Dat verhaal komen ze op het altaar vertellen.

Na het evangelie, dat vandaag over Lazarus gaat, gaat pastoor Moninkhof de kerk in om enkele vormelingetjes te betrekken in zijn korte overweging. Een overweging, waarin een sleutelhanger met de afbeelding van Paus Franciscus de rode draad vormt.

Alle aanwezigen luisteren vol belangstelling. En als het Binnenstads Jongerenkoor vol enthousiasme het slotlied aanheft, gaan de ruim 200 aanwezige parochianen met een glimlach op hun gezicht weer naar huis.

Een mooi begin van de zondag!

Hetty Mulder

Vormselviering 11 mei “Je komt als geroepen”

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2014 is dat op 11 mei. Het thema dit jaar is ‘Volg Mij Ik ben de Goede Herder’.

Op deze bijzondere dag, zondag 11 mei, zal vicaris Cornelissen tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de Jacobuskerk het sacrament van het Heilig Vormsel aan 28 vormelingen van Enschede toedienen. Het Come Back koor verleent haar medewerking aan deze bijzondere viering.

De aanvang is **10:30 uur**. Het Heilig Vormsel behoort samen met het Heilig doopsel en de Eucharistie tot de drie initiatiesacramenten van de Katholieke Kerk.

De vormelingen in 2014 zijn:

Marinke Altemuhl, Paula Arena, Isabel Barské, Silke Bloemen, Daniëlle Diepenbroek, Romana Diepeveen, Tim Dubbelink, Mirel Eijkelenkamp, Elisa Giménez Basalo, Maud Haak, Jorick Hage, Teun Jansen, Pam Jonge Poerink, Matthew Keuben, Timo Konniger, Serkies Kurt, Edgar Mul, Claudia Murrone, Chris Ogink, David Ongenae, Thom Oude Veldhuis, Jordi Sotthewes, Tessa ter Horst, Luc van den Bergh, Job van Dieten, Manon Wagelaar, Linria Westendorp, Fleur Wilmink.

Zij hebben zich de afgelopen maanden door middel van een aantal bijeenkomsten voorbereid op het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel. De vicaris heeft met hen op een avond kennis gemaakt en zijn bijzondere roepingsverhaal



verteld; ook hun ouders waren daarbij aanwezig.

Volgend jaar wordt er weer een vormselproject georganiseerd. Kinderen uit groep 8 en van de middelbare school kunnen hieraan deelnemen. Het is nu al mogelijk om uw kind aan te melden voor het project. Dat kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@katholiekenschede.nl

U ontvangt dan te zijner tijd een uitnodiging voor een informatieavond in het najaar.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Diocesane misdienaarsdag: Tarcisiusdag

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op zaterdag 24 mei 2014 weer een diocesane misdienaarsdag: de Tarcisiusdag.

Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, hun begeleiders en de leden van de pastorale teams zijn van harte welkom in Utrecht. Na een feestelijke Eucharistieviering is er een middagprogramma in de Utrechtse binnenstad.

Meimaand = Maria maand

Wilt u samen met ons de rozenkrans bidden? Iedere dinsdag in de maand mei is om 19.00 uur het rozenkransgebed in de St. Pauluskapel. U bent van harte welkom. Op dinsdag 27 mei is er een plechtig slotlof in de H. Pauluskerk m.m.v. dames-herenkoor.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

Twitteren met God

De Heilige Geest en Pinksteren. Kan ik die Geest zien of voelen?

Terug in de geschiedenis [1]

Pinksteren in het Grieks is pentecoste = de 50^e na Pasen. Oorspronkelijk een feest waarop Israël de verbondssluiting met God op de Sinai vierde. Door de gebeurtenissen op dit feest in Jeruzalem werd het voor de christenen tot het feest van de Heilige Geest

Wat gebeurde er nu precies met Pinksteren? [1]

Met Pinksteren maakt de Heilige Geest van de door angst bevangen apostelen moedige getuigen van Christus. Binnen korte tijd lieten duizenden mensen zich dopen: het was de geboorte van de kerk. Het taalwonder van Pinksteren is het bewijs dat de kerk vanaf het begin voor iedereen is, ze is universeel (latijn voor het Griekse katholiek) en missionair. Ze spreekt tot alle mensen, overwint etnische en taalgrenzen en is voor iedereen te begrijpen. Tot op de dag van vandaag is de Heilige Geest het levenselixier van de kerk.



Heb ik wel eens de Heilige Geest gevoeld?

De heilige Geest opent mij voor God; hij leert mij bidden en helpt mij er voor anderen te zijn.

‘De stille gast in onze ziel’- zo noemt Augustinus de Heilige Geest. Als ik de heilige Geest wil voelen moet ik stil worden. Voor een jongere als ik een uitdaging!



Op Hightime (Weekend van de KCV) realiseerde ik dat de Heilige Geest heel dicht bij mij was. Ik was volgens mij 13 jaar oud en ik was in mijn dagelijks leven meer met andere dingen bezig dan met God. Ik ging elke zondag naar de kerk. Alleen begreep ik niet goed wat er gebeurde en waarom ik ging. Op Hightime werden er veel leuke activiteiten gedaan en veel teachings (lezingen) gegeven. In de avond was er een aanbidding. Op die avond werd het allerheiligste uitgesteld. We konden allemaal voor elkaar bidden. Ik wist zelf niet zo goed wat ik met mijn leven wilde en ik twijfelde of er wel een God bestond. Toen gaf een vriend mij de tip om de Heilige Geest om hulp te vragen. In mijn gedachten schreeuwde ik tegen God en vroeg of hij mij kon helpen. Even later kwam er een man naar mij toe en de man vroeg of hij voor mij mocht bidden. Op dat moment voelde ik de Heilige Geest diep van binnen. Ik kreeg antwoord! De warmte en het gevoel van binnen kan ik niet beschrijven. Ik weet wel dat de Heilige Geest mij een trap onder de bips heeft gegeven en mij een weg heeft laten zien richting mijn Vader in de hemel!

ZALIG PINKSTEREN

Maurice, tot de volgende keer
(parochiaan en bestuurslid van de Ariëns Katholieke Studenten, ariens.utwente.nl)

Bron: [1] Youcat, Jongeren catechismus v.d. katholieke kerk.

Studenten zoeken schatten

In februari schreef Paus Franciscus aan de Katholieke studenten van Nederland dat ieder van ons een schat is toevertrouwd. Die schat is een uniek en kostbaar talent. Bij *Ariëns Katholieke Studenten Enschede* gaan we samen op ontdekkingstocht naar die schat. Op die manier bereiden wij

ons voor op een werkzaam leven vanuit de liefde voor de mensen die ons worden toevertrouwd.

Info: ariens.utwente.nl

Ariëns Katholieke Studenten

Naar Psalmgebed 139

*U was het die mijn nieren vormde,
Die mij weefde in de buik van mijn moeder.*

*Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
Wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.*

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

*Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig gegeven in de schoot van de aarde,*

*was mijn wezen voor u geen geheim.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan
ontbrak er niet één.*

*Hoe rijk zijn Uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
ontelbaar veel, meer dan er
zandkorrels zijn.*

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.



Afbeelding: Marja de Lange





KIEK

kind en kerk

Zondag 11 mei: Voor onze moeders een bijzondere dag: We vieren moederdag! Maak iets leuks voor jouw moeder of oma: *Neem een leuke foto en plak die op een dik stuk karton. Het*

stuk karton moet een paar centimeter groter zijn dan de foto. Beplak de foto rondom met gedroogde bloempjes, sterretjes uit stukjes stof. Zo krijg je een grappig fotolijstje!

Feesten in mei

Mei is een echte feestmaand.

Er valt genoeg te vieren.

Om te beginnen

is het de hele maand

Mariamaand.

Je kunt een lichtje opsteken

bij Maria

en aan haar denken.

Je kunt bloemen plukken

en die bij haar neerzetten.

Want Maria

is de moeder van Jezus,

maar ook

de moeder van iedereen.

Ze is een heel sterke vrouw,

bij wie je al je zorgen

kwijt kunt.

In mei vieren ook

alle andere moeders feest.

Het is Moederdag.

Misschien ga je je moeder

een ontbijt brengen.

Of een zelfgemaakt cadeau.

Moederdag

is ook leuk om te vieren.

Aan het eind van de maand

zijn we nog niet uitgefeest.

Eerst komt Hemelvaartsdag.

En tien dagen later

is het Pinksteren.

Genoeg te vieren.

Voor mensen ...

en voor dieren.



Heb je een Mariabeeldje of weet je een Mariakapelletje? Zoek wat bloemetjes en wat buigzame takjes. Bind ze met wat garen in een cirkel aan elkaar. Leg de krans bij het Mariabeeldje!

11 mei wordt ook in onze parochie (de kerk in Enschede) gebeden om mensen die durven vertellen wie Jezus was. En willen zeggen dat Jezus ons het goede voorbeeld heeft gegeven! Dat we voor vrede moeten zijn en van elkaar moeten houden!

Raadsel: Hoe heet de moeder van Antonio Caroni? *Mevrouw Caroni? Nee..... Macaroni!*

"Papa", zegt Koozje. "vertel niet aan mama dat ik bonbons voor moederdag gekocht heb, hoor!" "Ik zeg geen woord, je wilt haar natuurlijk verrassen?" "Nee, ik heb ze zelf opgegeten!"

Thea Elfrink, redactie





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.
U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*
Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Nieuwe lente, nieuw geluid!

*De lente laat zich niet alleen buiten
van zijn kleurigste kant zien! Ook in
de Jacobuskerk waait een frisse,
jeugdige wind. Steeds vaker zien we
jonge bezoekers in onze vieringen. Ze
worden met open armen ontvangen!*

In november zorgde de jongerenband
The Fruits al voor een viering vol
jeugdige passie. In februari en maart
mochten we een aantal keren zoveel
kinderen in de viering begroeten, dat
we voor hen een kinderwoorddienst
naast de reguliere viering konden
organiseren. Na de viering Maria
Lichtmis en ook na de viering van 16
maart jl. kwamen de kinderen bijeen
in de pastorie van de Jacobuskerk.



Daar mochten ze samen met een
begeleidster van de Pauluskerk de
viering op hun eigen manier in-
kleuren. Na de voorbeden kwamen ze
enthousiast verslag doen in de viering
in de kerk!



Een vrolijk stel, dat vol enthousiasme meezingt, kerkbezoekers de vredeswens brengt en op het altaar samen met de voorgangers het Onze Vader bidt. Inspirerend, vrolijk, toegewijd. Jonge loten aan een oude boom! Die nieuwe takken kunnen gaan vormen. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst! En daar kunnen wij allemaal mee verder!

Presentatieviering vormelingen



Op 6 april was het een drukte van belang in de Jacobuskerk.

De Eucharistieviering, die deze dag een uurtje later begon, stond in het teken van de presentatie van de vormelingen.

Zie pagina 17 en 18 voor het hele artikel omdat het over Vormelingen gaat uit alle kerken van de Parochie St. Jacobus de Meerdere.

Stolperstein voor kapelaan Reinier de Hosson

Op vrijdag 28 maart is voor de ingang van het City Pastoraat een “Stolperstein” in het trottoir gemetseld. Deze “Stolperstein” is ingemetseld ter nagedachtenis van kapelaan Reinier de Hosson, die in oktober 1945 door de Gestapo werd



gefusilleerd. Kapelaan Reinier de Hosson woonde en werkte in de oorlogsjaren in de pastorie van de Jacobuskerk. Hij was actief in het verzet en werd gearresteerd toen hij de voordeur van de pastorie verliet. Na de viering van zondag 4 mei 2014, waarin kapelaan de Hosson samen met de vele andere oorlogsslachtoffers herdacht wordt, zal pastoor Monninkhof de “Stolperstein” zegenen.

Op weg naar Santiago de Compostella!

Vrijdag 4 april is het – zoals iedere vrijdag – een drukte van belang in het secretariaat van de Jacobuskerk. De



viering van 9 uur is net afgelopen (dat betekent koffie!), de Pelgrim bezor- gers komen hun stapel boekjes halen (dat betekent ook koffie) en de weke- lijkse vergadering zal zo beginnen (en ook dat is koffie). Kortom: veel drukte en gezelligheid.

Dan staat er een pelgrim aan de poort! De eerste dit jaar. Hannie Fonk uit Hengelo, zij vertrekt 28 april per vliegtuig naar Biarritz om vandaar uit de Camino de Santiago te gaan lopen, helemaal alleen!!

Ze komt om het stempel van de Jacobuskerk in haar paspoort te laten plaatsen. Het is inmiddels traditie geworden, dat dit stempel geplaatst wordt door pastor Jan Kortstee. Hij kwijt zich vol overgave van deze taak en aansluitend praten we nog een tijd gezellig met Hannie over het hoe en waarom van haar missie. We wensen haar een inspirerende, boeiende en vooral veilige tocht. En we verheugen ons op haar terugkomst, want ook Hannie heeft beloofd haar reis- ervaringen met ons te komen delen. Wanneer? Over enkele maanden. In ieder geval op een vrijdagochtend. Met.....koffie! Goede reis Hannie. Mogen de engelen over je waken!



Pelgrims

Een pelgrimstocht is als het leven zelf. Een zoeken naar verbindingen tus- sen heden en ver- leden, gericht op de toekomst; ordening en relativeren. Inzien hoe betrek- kelijk alles is.

Onzekerheden ervaren en sterker worden. Jezelf tegenkomen en de balans opmaken. Vrijheid onder- gaan en beseffen dat je met weinig ook ver kunt komen.

(Uit Westwaarts, in mijn eigen schaduw.

Een voettocht naar Santiago de Compostella, caminante.weblog.nl)

Rommelmarkt Jacobuskerk op zaterdag 14 juni

Ook dit jaar organiseert de Jacobus- kerk een rommelmarkt, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de locatie H. Jacobuskerk. Zowel bij de voorbereiding, als op de dag zelf kunnen we vrijwilligers gebruiken die willen helpen.

Heeft u interesse neem dan contact op **met Ineke Keizer, tel: 06-51954521**. Heeft u bruikbare spullen, meubels, kleding, boeken, we zijn er blij mee! Stuurt u een mail naar jacobusenschede@kpnmail.nl en we maken graag een afspraak met u over het brengen of eventueel afhalen van uw spullen!

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de ge- doopten, de huwelijken en de over- ledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken
in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de
maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Zoals bij alle locaties staat er ook
in de Jozefkerk een krat die u voor of
na de zaterdagavond viering kunt
vullen met houdbare voedselproduc-
ten.

Omdat wij weten dat dit lastig voor u
kan zijn, bieden wij ook de mogelijk-
heid om uw voedselproducten naar
het parochiecentrum te brengen.
Iedere ochtend van 9 tot 12 behalve
vrijdags. Natuurlijk staat er altijd een
kopje koffie voor u klaar.

Wekelijks komt de voedselbank uw
bijdrage ophalen.



- **We hebben** van de familie Stokman Vos een prachtig Jozef beeld gekregen. Nadat Jozef jarenlang op de schoorsteenmantel van Henk Vos hun huis bewaakt heeft, is dit beeld nu te bewonderen in de vitrine kast in de Jozef kerk.

Petra en Gerrit hartelijk dank.

We krijgen wel vaker van die mooie devotie beelden. Het prachtig hout gesneden Maria Beeld dat we van mevrouw de Bruijn Ensink hebben gekregen heeft een mooie plek gekregen in de doopkapel.

Het mooie koperen vat die we van mevrouw Donkerwolke gekregen hebben heeft enkele weken geleden gediend als doopvont voor 5 dopelingen.

- **U leest in deze pelgrim** een stuk van Ria Everink over de gezinsviering.

Ook op deze plek willen we Nicole en Jolanda hartelijk danken voor het vele werk dat ze gedaan hebben. En ook voor de wijze waarop ze het achterlaten. Veel digitale bestanden waardoor hun opvolgers het een stuk gemakkelijker hebben.

Dames hartelijk dank en zelfs over enkele jaren zullen we nog steeds aan jullie denken.

- **Eén september** nadert en we zitten nog steeds zonder nieuwe locatieraad. Wij wijzigen daarom op dit moment onze prioriteit.

Wij zoeken nu eerst een groep mensen vanuit heel Enschede die zich wil inzetten voor het welslagen van de wekelijks eucharistieviering.

Ook doen wij onze uiterste best om de geplande viering van 11 uur te

vervroegen naar 10 uur.

Wij zien 11 uur als een grote belemmering van de opbouw van een nieuwe gemeenschap, waarin mensen ook na de viering even samen willen komen.

- **Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering om 9.30 uur.** Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn: besteed dan a.u.b. alsnog even uw aandacht aan de actie **KERKBALANS**.

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen St. Joseph geloofsgemeenschap.

ABN-Amro bank:

NL78ABNA 0445107324 of

ING-Bank NL42INGB 0003044773

Beide T.n.v. St.Joseph Enschede

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en

locatieraad Jos Marsman

053-4355320

jos.marsman92@gmail.com

Palmpasenviering

Op zaterdag 12 april was er in de St. Josephkerk weer de traditionele palmpasenviering aan het begin van de



Goede Week. De kinderen waren uitgenodigd om thuis een palmpasensterk te versieren en deze mee te brengen naar de kerk. Een grote groep kinderen heeft van deze uitnodiging gebruik gemaakt.

Tijdens de viering werd uitgelegd hoe de palmpasensterk is opgebouwd en welke betekenis de verschillende onderdelen hebben. De kinderen mochten een rondgang maken door de kerk en het was mooi om te zien hoe trots ze waren op hun mooi versierde palmpasensterken.

De zang werd weer goed verzorgd door het kinderkoor van de Paus Joanneschool o.l.v. Marjan Vleeming.

De leden van de werkgroep gezinsvieringen, Nicole Jansen en Jolanda Dubbelink, hebben aangegeven dat ze willen stoppen met ingang van het nieuwe schooljaar. Ze hebben de gezinsvieringen jarenlang goed verzorgd en daarvoor zijn we hen heel dankbaar. Het is belangrijk dat de drie gezinsvieringen die door het jaar heen gehouden worden, blijven plaatsvinden. We hebben dus dringend enthousiaste mensen nodig die deze taak op zich willen nemen. Het hoeft niet veel tijd te kosten, want het concept van de vieringen is digitaal beschikbaar. Het is een taak die veel voldoening geeft en we hopen dat er mensen zijn die dat ook willen ervaren.

U kunt zich opgeven bij Ria Everink: ria.everink@hotmail.com of telefonisch: 053 4354867.

Ria Everink

Donatus, etc.

Zoals u vermoedelijk weet, wordt de Sint Joseph verzekerd bij Donatus, die alweer 160 jaar actief is. Tot voor kort hoofdzakelijk religieus erfgoed. Nu is het jaarverslag 2012 op de mat gevallen met fraaie foto's van vooral kruizen. Met bijzonder teksten: ***In Hoc Signo Vinces, in dit teken zul je overwinnen; Crux Sacra Sit Mihi Lux, het kruis zij mij een licht; In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; Cruci dum spiro fido, op het kruis vertrouw ik, zolang ik adem.***

Oh by the way, het verzekeren van ons katholiek erfgoed is zeer, zeer pittig.

John Schiffel

Concert

Op zondagmiddag **25 mei** zal de Bach Cantate Groep Twente optreden in de Sint Joseph. Wij van Behoud zijn van plan om een samenwerkingsverband met deze groep aan te gaan. Dus toon uw belangstelling. Er kunnen zeshonderd mensen in de kerk!

John Schiffel

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de gedoopten, de huwelijken en de overledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.

Buiten de openingstijden voor uitvaarten:

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*

433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch,

430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M. Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes

431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap

432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432

432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 uur**.

Na elke viering in het weekeinde is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van de Ariënsgedachteniskerk.

NL DOET!

Op zaterdag 22 maart jl hebben we als locatie Ariënsgedachteniskerk meegedaan aan de landelijke vrijwilligersdagen van NL DOET. Op de site van het Oranje Fonds heb ik onze kerk aangemeld met een verzoek voor 20 vrijwilligers! Uiteindelijk hebben 22 mensen, waarvan vier van de Ver-



rijzenis locatie, hun best gedaan om de kerk een grote schoonmaakbeurt te geven! Onder die 22 vrijwilligers waren ook twee jongeren die ook flink hun handen uit hun mouwen hebben gestoken! Op de bewuste zaterdag was het een gezellige boel. Na eerst even een korte uitleg over de werkzaamheden zijn we aan de slag gegaan. Iedereen was druk met afstoffen, ramenzemen, toiletten schoonmaken, vloeren dweilen fietsenstalling vegen en andere schoonmaakwerkzaamheden. Alles wat ik op mijn lijst had staan is aan bod gekomen en meer!



Tussen de middag hebben we met z'n allen geluncht, en nadat we de (brood-)nodige brandstof tot ons hadden genomen konden we weer flink aan de slag.

Alle ruimtes hebben een schoonmaakbeurt gehad, en ik wil langs deze weg **iedereen heel erg bedanken** voor hun werkzaamheden en hun inzet!

Vrijwilligerswerk

Vrijwilliger zijn.....

Is vrijwillig.....maar niet vrijblijvend

Is niet gebonden.....maar wel verbonden

Is niet te koop.....maar wel onbetaalbaar

Is positief denken.....is positief doen
Met als doel.....voor jezelf en de anderen een goed gevoel!

Allemaal heel erg bedankt!!!

Carina Meijer

Zaterdag 22 maart NL DOET

Om 10.00 uur zijn we aanwezig om met eerst vijftien en later achttien vrijwilligers. De hele kerk schoonmaken en ook het hele parochiecentrum.

De taken werden verdeeld en er werd hard gewerkt. Om 12.00 uur was er een heerlijke lunch. Om 14.15 uur was het werk af en konden we genieten van ons werk. Alles blonk ons tegemoet. Nog even nakletsen met een drankje en om 14.40 uur ging het huiswaarts met een NL Doet shirt en een heus NL Doet certificaat.

Carina, Laurette en Alie wat waren jullie een geweldige leiding en dank voor de geweldige lunch.

Namens alle vrijwilligers Lisette

Beste mensen,

Zoals jullie al in de vorige Pelgrim heeft kunnen lezen, wordt er op **23 mei** een locatie(parochie)-avond gehouden. U allen bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De vergaderzaal is open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur.

Een ieder die een bijdrage wil leveren in de vorm van gezang, voordracht, of iets anders, wordt hierbij van harte uitgenodigd dit te doen. Wilt u dit



even aan de voorbereidingscommissie laten weten. We hopen dat het een gezellige avond wordt en dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft.

Namens de commissie

Henk Agterbosch

Palmpasen

De pastoraatgroep had dit jaar op 12 april een middag georganiseerd voor kinderen om een palmpasenstok te versieren. De uitnodiging hiervoor heeft in Pelgrim gestaan en is ook naar alle kinderen van de Alfonsus-school en de Kubus gegaan.

Helaas ging deze middag niet door omdat er maar 1 aanmelding was.

De volgende morgen was er een mooie Palmpasenviering in de Ariënsgedachteniskerk. Zie foto.



In Memoriam

† Op donderdag 10 april overleed

Leny ten Tije - Lefferts

Ze werd ruim 88 jaar.

Vanaf 1956 woonde ze aan de Velveweg. Later toen de Goede Herderkerk in 1965 gebouwd werd bleek dit dus tegenover de kerk. Voor deze parochie is ze erg actief geweest, o.a. zong zij in het koor en

hielp ze bij het schoonhouden van deze kerk.

Toen later de kerk was afgebroken en op die plek het

nieuwe appartementencomplex "verscheen", verhuisde zij naar de "overkant"!

Je zou kunnen zeggen dat ze voor, met en in, "een Goede Herderparochie lang" geleefd heeft! Wij zeggen haar dank voor haar inzet!

Thea Elfrink



Orgel zingt weer

U hebt het als parochiaan van de Ariëns-gedachteniskerk waarschijnlijk helemaal niet opgemerkt. Of misschien was het u zelfs een doorn in het oog: Het orgel van de voormalige Goede Herderkerk, dat in die kerk vanaf het begin bespeeld werd door Gerhard of Clemens Theusink, dat orgel heeft een nieuwe bestemming!

Nu siert het deze kerk in Glanerbrug en mag het zijn klanken weer volop laten horen!

Dit (deel van het) artikeltje schreef ik dus precies een jaar geleden. Deze week hoorde ik dat het orgel inmiddels is door verkocht naar de parochie Hengelo (Goede Herder, wel toepasselijk). Volgende artikel:

Omzwervingen van een orgel

Thea Elfrink

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de gedoopten, de huwelijken en de overledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
Mail: stpaulusparochie@home.nl
Maandag 09.30 - 11.00 uur
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Voor een overzicht van de vieringen in het weekend: *zie roosteroverzicht weekendvieringen achter in het boekje.*

Vieringen H. Pauluskapel

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

H. Missen op vrijdag om 19.00 uur op 9 en 23 mei

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar met zowel auto als ook met de bus en heeft voldoende parkeergelegenheid en er zijn faciliteiten voor minder-valide mensen en baby's.

Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis gebonden en stelt u prijs op een bezoek van de pastoor, de diaken of pastoraal werker of lid van de diaconiegroep.

Is uw vader of moeder opgenomen in het ziekenhuis en zou een bezoek goed kunnen doen? Voelt u zich eenzaam en wilt u weleens wat verder doorpraten.



Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen.

Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.

Bel of schrijft u gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten wan-



neer u behoefte heeft aan een gesprek met een van onze mensen. Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.

NIEUWS PASTORAATGROEP & LOCATIERAAD

Bijbelgroep

Op maandagmiddag 19 mei 2014 is er weer bijbelgroep in de JP zaal 14.00 – 15.30 uur. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815

Marialof

13 en 20 mei om 19.00 uur in de H. Pauluskapel.

Plechtige slotlof op dinsdag 27 mei om 19.00 uur m.m.v. damesherenkoor in de H. Pauluskerk.

H. Vormsel 2014

Vormselviering is op zondag 11 mei om 10.30 uur in de St. Jacobuskerk.

1^e H. communie 2014

De 1e H. Communie in 2014 voor Jozef/Maria/Pauluskerk is op zondag 18 mei om 10.30 uur in de St. Jozefkerk.

Hemelvaart

Donderdag 29 mei om 9.30 uur H. mis in de St. Jacobuskerk.

1^e Pinksterdag

Zondag 8 juni om 9.30 uur H. mis in de H. Pauluskerk.

Vragen over sluiting H. Pauluskerk

Heeft u vragen omtrent het sluiten van de H. Pauluskerk en het aansluiten bij de nieuwe gemeenschap Noord in de St. Jozefkerk, neem dan gerust contact op met locatiesecretariaat of de leden van de pastoraatsgroep en locatieraad of de diaken Paul van Blijswijk. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en indien nodig te begeleiden.

EXTRA OPROEP

Namens de pastoraatsgroep van de huidige locatie H. Paulus, vragen we aan de parochianen die zich willen inzetten voor de nieuwe gemeenschap Noord, om zich op te geven voor de nieuw te vormen pastoraatsgroep en locatieraad van de gemeenschap Noord.

KINDERWOORDDIENST

Er zijn kinderwoorddiensten op zondag 25 mei en 8 juni tijdens de H. mis van 9.30 uur.



POOISE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de H. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. En 2 x per maand op zaterdagochtend is er kindercatechese.

Voor meer info: 06 – 16018086



KINDER KATECHESE ENSCHEDÉ



Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen
Groep A: leeftijd van 4 – 8 j
Groep B: leeftijd van 8 – 12j

Hoe laat en locatie

Woensdag **4 juni** van 14.00 – 15.30 uur.
Parochiezaal en tuinzaal v.d.
St. Pauluskerk

Thema: *PINKSTEREN*

Pinksteren uitleggen aan kinderen is niet eenvoudig!



Eenvoudig gezegd denken we op Pinksteren aan een groot cadeau dat God aan ons gaf: de Heilige Geest. Iedereen die gedoopt wordt, krijgt het ook, luister maar: "ik doop u in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Als je een kruisteken maakt, zeg je het ook. Eigenlijk is de Heilige Geest meer dan een cadeau: hij hoort zo bij God en zo bij Jezus dat ze alle drie samen horen.

We laten de kinderen ook een klein

cadeautje maken. Die ze aan iemand kunnen geven!

Omdat de Heilige Geest vaak door vuur, duif of door wind wordt afgebeeld, kunnen de kinderen uit één van deze symbolen kiezen.



Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak en Begona Bruggeling
Zij hebben beiden de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten.
Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar:
lindaterbraak@live.nl
bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om op de peuters op te passen tijdens de kindercatechese, mail gerust.

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de gedoopten, de huwelijken en de overledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten Coördinatrice:

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 00129624489

Kerkebalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren vóór do. 15 mei

(Periode: 9 juni t/m 9 juli 2014)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

►Elke 4^e maandag van de maand om 18.30 uur een Eucharistieviering met volkszang.

NIEUWE VOORZITTER

locatieraad stelt zich voor.

Beste Mensen

In de Pelgrim heeft Hans Reuver vastgelegd dat ik mij aan u zou voorstellen. Bij dezen wil ik hier graag aan voldoen.



Mijn naam is Delius Pit en ik ben 62 jaar oud. Ik ben getrouwd met Tonnie en samen hebben wij drie dochters en twee kleindochters. Vanaf mijn geboorte heb ik in de buurt van de Mariakerk gewoond. Na het trouwen heb ik enkele jaren elders gewoond en daarna weer teruggekomen in de Mariaparochie.

Veertig jaar heb ik als fysiotherapeut in Duitsland gewerkt; waarvan de laatste twintig jaar als voorzitter van vier ziekenhuizen met de verantwoordelijkheid over het personeel. Nadat ik met werken was gestopt, werd ik door Jos Vermeulen benaderd om mee te denken over de Mariakerk. Hij wist mij te vertellen dat het één en ander stond te gebeuren in katholiek Enschede. Door Jos' ziekte kwam dit plan op een lager pitje te staan. Na de uitvaart van mijn tante kwam ik in gesprek met Bert Elferink. Hij vroeg mij of ik een keer aanwezig wilde zijn tijdens een vergadering van de locatieraad. Na enkele van deze vergaderingen, en de bijeenkomsten voor alle parochianen



in Enschede, te hebben bezocht, werd mij gevraagd of ik het voorzitterschap van de locatie-raad op mij wilde nemen. Inmiddels heb ik hiermee ingestemd.

Al snel werd het duidelijk dat de Mariakerk aan de eredienst onttrokken zou worden en dat onze kerk zou gaan sluiten. Een slechtere start als voorzitter kon ik mij niet voorstellen, maar wij als locatierraad hebben toch gemeend dat we moeten proberen om de gebouwen, zoals die er nu zijn, te behouden in welke vorm dan ook. Het gebouw mag immers niet verloren gaan, want het hoort bij het aanzicht van Enschede-Noord. Er is gedacht om het gebouw te gebruiken als uitvaartcentrum, appartementen of een Padista.

Als u ideeën heeft, houden we ons daarvoor graag aanbevolen. Ik vind het een ontzettend mooie uitdaging die ik graag met het huidige bestuur aanga.

Met vriendelijke groet,

Delius Pit.

J A A R L I J K S E **grote schoonmaak**

Op zaterdagochtend 12 april zijn we weer druk aan de schoonmaak gegaan. Een 8-tal vrijwilligers hebben de handen weer uit de mouwen gestoken. De banken zijn weer vetvrij gemaakt, de ramen blinken weer en de vloer is weer flink geschrobd.

We konden wel zien dat de laatste jaren geregeld schoongemaakt wordt want zo smerig als de



eerste keer is het al lang niet meer. Misschien valt het u niet zo op, maar wij als "poets-engelen" zijn zeer tevreden met het resultaat.

Mensen, allemaal weer bedankt!

Bericht van de locatierraad

Na de tegenvallende opkomst op zondag 13 april met betrekking tot de **presentatie van inkomsten en uitgaven over het jaar 2013**, waarbij iedereen die geïnteresseerd was vragen kon stellen, is besloten om de gepresenteerde cijfers uitvergroet achter in de kerk op te hangen.

Vragen hierover kunnen per post of e-mail worden gestuurd naar het secretariaat van onze locatie.

Indien gewenst kan er een 2e bijeenkomst worden georganiseerd.

Slotviering

De slotviering van dit seizoen is op zondag 29 juni om 10.00 uur. Waarna gezellig samenzijn in de tuin achter het parochiecentrum met drankje, hapje en natuurlijk het 'Rad van Fortuin'. U hoort er t.z.t. meer over!

FOTOVERHALEN- EXPOSITIE door Jan Brummer

Oud-parochiaan Jan Brummer is begonnen om het wel en wee van de 1,5 kilometer lange Deurningerstraat in kaart te brengen. Vooral de vorige eeuw heeft zijn interesse. Ook in de Mariakerk zal er spoedig een expositie plaats vinden van foto's en opmerkelijke verhalen. Wij wensen hem succes met deze interessante en tijdvergende klus.

Hieronder zijn relaas.



ENSCHEDÉ DEURNINGERSTRAAT verleden en heden

Herinneringen aan vervlogen jaren.

Naarmate ik ouder werd kreeg ik steeds meer belangstelling en waardering voor de wijze waarop en de inspanning waarmee de generatie van mijn ouders haar dagelijks brood verdiende. In het bijzonder geldt dit voor de winkeliers / middenstanders die lange dagen maakten en waar, in het geval het een winkel betrof, de vrouwen een belangrijke bijdrage leverden naast de zorg voor het gezin, er was letterlijk werk aan de winkel. Het comfort van bijvoorbeeld centrale verwarming en volautomatische wasmachine en wasdroger was nog niet beschikbaar. In veel gevallen was er m.i. sprake van een karig bestaan. Gezien het grote aantal bakkers, kruideniers, slaggers, groente/fruithandelaren, winkels in rookwaren en fietswinkels moet de concurrentie groot zijn geweest. Wat is de reden waarom zich op ca. 1,5 km Deurningerstraat zo'n groot aantal winkeliers en andere zaken vestigden?

Een aantal namen van destijds is nog altijd aanwezig: Huuskes (slagerij), Timmerman (fietsen), Tiecke & Mulder (herenmode), Bosman (sanitair) en Eff tink (smederij). In veel winkelpanden van toen zijn nu andere zaken gevestigd. Als gevolg van de door de vuurwerkkramp aangerichte schade is het deel tussen de Singels en de Brouwerijstraat onherkenbaar. Dit geldt evenzeer voor stuk Lasondersingel tot de busbaan, waar aan de oostelijke zijde alle panden zijn gesloopt. In een fototentoonstelling wil ik in beeld proberen te brengen welke veranderingen er in de periode van voor de tweede wereldoorlog tot heden er hebben plaatsgevonden en welke verhalen daarbij horen. Daarvoor ben ik op zoek naar beeldmateriaal en verhalen uit genoemde periode en wil ik graag in contact komen met (oud)winkeliers, middenstanders en

andere personen die informatie kunnen verschaffen over het wel en wee en de historie van winkels en ondernemingen die aan de Deurningerstraat gevestigd waren en zijn. Eerste contacten hebben hele positieve reactie opgeleverd en toezeggingen om op zoek te gaan naar materiaal.

Foto uit 1928, waarop de toren in aanbouw. Kerk en pastorie zijn in 1927 gebouwd.



In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw woonde ik aan de Lasondersingel 10, vlak bij het kruispunt met de Deurningerstraat. Wij vielen onder de Mariaparochie en alle kinderen van ons gezin zaten op de Mariaschool aan de Mekkelholtsweg. In die jaren waren er aan de Deurningerstraat tussen de Hengelosestraat en de Lyceumlaan zo'n 100 winkels (sommigen zijn er nog, zoals slager Huuskes) In een fotoverhalenexpositie wil ik de historie van de winkels en andere ondernemingen in beeld brengen en beschrijven. Deze expositie zal plaatsvinden in de maand juli in de Mariakerk.

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de gedoopten, de huwelijken en de overledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.



St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur: *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Ouderen en kerk 2014



Ook dit keer heeft het bestuur weer een leuk jaarprogramma samen kunnen stellen.

Op woensdagmiddag 14 mei is er een bingomiddag op verzoek van velen van u. Naast een grandioze hoofdprijs zijn er ook weer diverse kleine prijsjes te winnen. De kaarten kosten evenals vorig jaar 1,50 euro per stuk. De middag begint om half twee.

22 oktober is er dan weer de traditionele bustocht. Een ontspannen dagje uit waarbij u langs de mooiste plekjes van Twente komt. 's Middags staat er een geweldig diner op u te wachten. Speciale menuwensen moeten vooraf opgegeven worden. De kosten voor die dag zijn 24 euro. Geef u op tijd op want de bus heeft 50 zitplaatsen dus 'op is op'.

Begin december sluiten we het jaar af met een adventsviering in de parochiezaal. We beginnen met een broodmaaltijd, er wordt een kerstverhaal verteld en iedereen gaat met een leuke attentie naar huis.

De definitieve datum wordt later bekend gemaakt.

We hopen dat u allen aan dit programma deel zult nemen.

Het bestuur:

Henk Bolster, tel. 432 36 75,
Hermine Leppink-slot, tel. 4312138,
Marian Steffens, tel. 430 69 06,
Henk Thüss, tel. 4330322 of e-mail: h.thuss@kpnplanet.nl,
Joop Hassink, tel.476 30 60 of e-mail: Joop@joophassink.nl



De Pastoraatgroep

Soms komt er bij ons de vraag: “Wat is de taak van de pastoraatgroep?”

Als pastoraatgroep hebben we hier zelf vaak over gedacht. Wat is onze taak en hoe kunnen we die zo goed mogelijk uitvoeren.

Dat we bestaan uit José Heitbrink, Paul Pikkemaat en Tiny Hannink, en werken onder leiding van Carla Berbée, dat weten de meeste mensen wel.

Dat we ons bezig houden met alle onderwerpen op gebied van Pastoraat, is misschien minder bekend.

Wij zijn aanspreekpunt voor de werkgroepen die met het pastoraat bezig zijn.

Dit zijn de groepen liturgie, catechese, diaconie en de koren. Ook de pastorale taken van gemeenschapsopbouw hoort bij ons gebied.

Maar daarnaast willen we aandacht hebben voor iedere parochiaan

Ons doel is om te zien naar elkaar. Graag willen we dat ieder zich thuis voelt in onze locatie en met een goed gevoel naar de kerk komt. Natuurlijk staan we open voor de veranderingen die komen gaan. Daarin willen we graag meedenken en meedoen, zodat ieder mee kan gaan met de veranderingen en we samen ‘over’ kunnen naar de nieuwe locatie, als onze kerk gesloten wordt. We leggen daarom vast contacten met mensen van de andere locaties. In iedere Pelgrim staan onze gegevens.

*Namens de Pastoraatgroep,
Tiny Hannink*

De Voedselbank

Steeds meer mensen weten de mand achter in de kerk te vinden.

Alle houdbare producten zijn van harte welkom. Toch horen we nog vaak dat mensen het vergeten om iets mee te nemen. Om die mensen in de gelegenheid te stellen toch iets te doen voor de voedselbank, hebben we besloten om na Pasen de beroemde melkbus achter in de kerk te laten staan. Hierin kunt u dan een financieel bijdrage in doen voor de Voedselbank.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Henk Thiïss

Dank!

De kledinginzameling van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood die op 29-03-14 in St. Jan-H. Michaël locatie is gehouden, heeft 440 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood.

Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken! Met het aantal opgehaalde kilo's worden projecten gesteund van Cordaid Mensen in Nood. Voor meer informatie over Sam's Kledingactie of over de gesteunde projecten kijk op www.samskledingactie.nl.

De vrijwilligers van Sam's Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling te organiseren voor Sam's Kledingactie. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te



bewaren. Mocht u echter eerder uw kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of depotadressen bellen naar tel. 073-687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.

Als u niet meer naar de kerk kunt komen, komt de kerk naar u

Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het onmogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij nog wel graag deel uitmaken van de parochie.

Voor het volgen van een kerkdienst, bieden radio en T.V. mogelijkheden. Maar, ter communie gaan, is er dan niet bij.

De werkgroep 'communie thuis' heeft zich, o.l.v. Carla Berbée, gebogen over dit probleem.

Na een gedegen voorbereiding brengen de leden van de werkgroep nu de communie thuis bij parochianen die daar behoefte aan hebben.

Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met de parochiaan. Daarna wordt er een afspraak gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt.

Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepergaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over eenzaamheid, geloof, leven en sterven. Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan. Het uitreiken van de communie wordt omgeven door gebed en stilte.

Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Als u niet naar de kerk kunt komen en graag de communie thuis wilt ontvangen, (of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan weten.

Wij zijn te bereiken via hanninkstarre@zonnet.nl of tel. 053 4340559. (U mag ook iemand van ons gewoon aanspreken.) Wij nemen dan contact met u op.

Werkgroep Communie Thuis.

Carla Berbée, José Hoveling, Clara Ikink en Tiny Hannink

Op een dag word je vrijwilliger

Toen wij in 1976 trouwden in de H. Michaelkerk en aan de Albert Cuypstraat kwamen wonen was vrijwilligerswerk nog niet zo aan de orde voor ons. Dat begon pas toen onze kinderen naar de kleuterschool gingen, het was bijna vanzelfsprekend dat je als ouder ging helpen bij handwerken, spelletjes enz. En als je eraan begint weten ze je steeds weer voor iets nieuws te benaderen, zoals leesmoeder en later op de MAVO helpen in de bibliotheek.

In die tijd raakten we samen ook betrokken bij het vrijwilligerswerk in onze parochie, koorlid, lector, werkgroep liturgie, koffiegroep enz.

Bij een nieuwjaarsontmoeting in de H. Michaelkerk werd Bert gevraagd of hij collectant wilde worden en toen we samen gingen met de St. Jan kwam de vraag of koster worden iets voor hem zou zijn. Hij doet beide met veel plezier, soms krijgt hij daar leuke reacties op, zoals toen we in op



een mooie zondagmorgen bij de Oostdorper watermolen op het terras zaten en plotseling achter ons een mevrouw tegen hem zei: moest jij vanmorgen niet collecteren?

Sinds kort helpt hij Henk Thüss met verschillende zaken zoals kledinginzameling, advents- en vastenactie en uitnodigingen voor ouderen en kerk rondbrengen.

U ziet wel, wij vervelen ons beslist niet.

Voor de volgende Pelgrim hebben we Clara Iking gevraagd iets te vertellen over haar vrijwilligerswerk in Pakistan.

Bert en Engelen Nijhof

Palmpasen

Nog steeds worden er Palmpasen-stokken gemaakt en lopen kinderen hier trots mee rond.

Ook in de St.Jan-H.Michaël locatie was een groep kinderen aanwezig, die hun Palmpasen meegenomen hadden naar de kerk.

Daar werd een speciale Palmpasen dienst gehouden. De kinderen werden uitgenodigd hun Palmpasenstok te laten zien en deze werd door Pastor Carla Berbée gezegend. Waarna ook alle aanwezigen, die een palmtakje (buxus) gekregen hadden, gezegend werden.

Het was een mooie dienst op deze Palmzondag, waar kinderen, ouders en grootouders met plezier zongen, begeleid door Jolande Beijerink op de fluit. Een feestelijke dienst, waar veel

mensen van genoten hebben.

Natuurlijk waren er weer bloemen voor een parochiaan, die door een van de aanwezigen bezorgd werden.

Het koffiedrinken na de dienst was een gezellige aangelegenheid, waar veel mensen aan meededen.

De kinderen die binnenkort de 1^e communie doen, waren hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Een fijne manier om meer betrokken te raken bij de kerk.

Heer, geef eten aan hen die honger hebben.

En honger naar gerechtigheid aan hen die te eten hebben.

Witte donderdag in de St.Jankerk



In de St.Jankerk werd een vesper gehouden aan de hand van de hongerdoek: **‘Hoeveel broden hebben jullie?’**

Deze hongerdoek is geschilderd door de Boliviaanse kunstenaar Etji Stih, die van oorsprong Sloveense is.

Tijdens de vesper werd stilgestaan bij de vier verschillende tafels en het kruis dat hen verbindt. De lezingen uit het Oude en Nieuwe testament, kregen verbindingen met nu. Stil gebed gaf ons de gelegenheid om



daar voor ons zelf betekenis en diepte aan te geven.

Aan het eind van de vesper werd de altaartafel in stilte leeggemaakt.

Het Aller Heiligste werd in een kleine processie naar het zij-altaar gebracht en daar uitgesteld. De aanwezigen werden uitgenodigd om enige tijd in de kerk door te brengen in aanbidding voor het heilig Sacrament.

Huiskamer met Zin

Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om de Huiskamer met Zin tot een succes te maken. Wij gaan daarom een oecumenische gespreksgroep onder leiding van Carla Berbée en Ellen Solleveld vormen. Iedere bijeenkomst heeft een thema waarover dan met elkaar gesproken wordt. Het thema tijdens de eerste bijeenkomst zal zijn: "De Apostolische geloofsbelijdenis wat houdt dat voor jou in?" Wij nodigen u uit om aan deze gesprekken deel te nemen.

Deze bijeenkomsten zijn vrijblijvend, opgave vooraf is niet nodig.

De bijeenkomsten zijn gepland op 13-05-2014 en 10-06-2014 telkens van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Apostel Thomaskerk.

Na de vakantie zullen deze bijeenkomsten afwisselend in de St. Jan Michael en de Apostel Thomaskerk gehouden worden.

Hierover later verdere informatie.

Voor verdere informatie: Lies Pahlplatz mobiel 06-24179865.

INLOOPMIDDAGEN

De data voor de Inloopmiddagen die door het Oecumenisch Beraad worden georganiseerd zijn bekend.

De middagen worden gehouden in **de zaal naast de St. Jan kerk** aan de Haaksbergerstraat 253 **van 14.30 uur tot 16.30 uur op de data 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus.**

In Pelgrim van juni wordt het programma bekend gemaakt. Zet de data alvast op uw kalender!

*Namens de werkgroep,
Joke Thiiss*

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 15 mei	eucharistie
Donderdag 22 mei	protestant
Donderdag 29 mei	geen dienst Hemelvaart
Donderdag 5 juni	eucharistie
Donderdag 12 juni	protestant

Hatteler

Woensdag 14 mei	eucharistie
Woensdag 18 juni	protestant

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de gedoopten, de huwelijken en de overledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandebieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op dinsdag 2 april hebben we als lokatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer vergaderd.

Van het centrale bestuur krijgen we de vraag om iets tastbaars van onze kerk ter beschikking te stellen voor het Eucharistisch Centrum zodat onze kerk herkenbaar is in de St. Josephkerk. Heeft u een idee laat dat dan gerust even weten aan een van de mensen van de lokatieraad of pastoraatgroep. Wij zijn er zelf namelijk nog niet uit.

Ook zoeken we nog mensen die mee willen denken over de vernieuwing van onze website. Dat wil zeggen het deel van de site dat betrekking heeft op de Verrijzeniskerk. Heeft u ervaring met websites of wellicht goede suggesties dan horen wij die graag. Bij voorkeur via onderstaand mailadres.

Nog meer werk: we willen de parochiezaal gaan vernieuwen. Enerzijds willen we graag wachten totdat de drie kerken in zuid samengaan en we samen met onze medeparochianen de zaal kunnen inrichten bij wijze van gezamenlijk startpunt. Anderzijds weten we niet wanneer dat zal zijn terwijl onze parochiezaal echt hoognodig opgeknapt moet worden. Daarom beginnen we met het maken van de nieuwe inrichtingsplannen en daarna volgt weer een oproep aan

vrijwilligers die kunnen helpen bij de opknapbeurt.

We hebben jaarlijks één moment waarop we alle vrijwilligers uitnodigen om bij elkaar te komen als dank voor de inspanningen van het voorbije jaar. Dat is op dit moment de vrijwilligersavond kort na de jaarwisseling. We willen daar echter nog een moment aan toevoegen voor alle parochianen. Een eerste idee was bijv. frúschoppen in de tuin. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zo'n bijeenkomst willen organiseren. Dat mag frúschoppen zijn maar ook enige andere activiteit. Heeft u ideeën, laat ons dat dan even horen.

In de vorige Pelgrim schreven we al dat de penningmeester druk is. Een van de zaken is het grote aantal rekeningen dat wij als Verrijzeniskerk hebben verspreid over diverse banken. Nu bevallen niet alle banken even goed en dus stoppen wij binnenkort met twee van de banken waar wij zaken mee doen. Dat betekent kan betekenen dat de rekening waar u wellicht uw bijdrage voor bijvoorbeeld de Kerkbalans op overboekt opgeheven wordt. Als dat zo is ontvangt u binnenkort een briefje van onze penningmeester om een ander rekeningnummer te gebruiken. Vergeet u niet het nummer in uw eigen administratie te wijzigen als dat het geval is? Alvast hartelijk dank.

Graag tot de volgende keer
Wim Lieven
w.lieven@connexxion.nl



Avondviering Verrijzeniskerk



**16 mei om
19.00 uur**
**Thema: De
weg van de
pelgrim**

Het Christendom, 'de Stralende Religie', werd naar China gebracht via de Zijde Route reeds in de 4^{de} eeuw. Van daaruit werd deze religie van 'De Man Met Het Jaden Gezicht' door de Nestorianen verder gebracht naar Japan, maar kwam daar niet tot bloei. Pas in de 16^{de} eeuw werd het Westers Christendom door de Jezuïeten en Franciscanen opnieuw naar Japan gebracht en kwam wel tot bloei, voornamelijk rond Nagasaki.

Voor het hele artikel zie pagina 8.

Maandag 19 mei, 19.30 uur

is de gespreksavond van de Vrijplaats in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk. We kijken terug naar de vieringen die zijn geweest. Daarna zien we vooruit naar het seizoen 2014/2015: Naar welke vieringen gaat de voorkeur uit? Welke onderwerpen en thema's vinden we samen belangrijk en uitvoerbaar? Ieder is uitdrukkelijk uitgenodigd en is ook van harte welkom, om mee te praten en te denken over inhoud en vormgeving van de vieringen in het volgende seizoen.

De eindtijd is 21.15 uur.

Vormelingen 2014

Op **11 mei** a.s. zullen 28 kinderen gevormd worden door Vicaris R. Cornelissen in de Jacobuskerk. De viering begint om 10.30 uur. Kijkt u voor de namen van de kinderen in het algemene deel van Pelgrim.

Eerste Heilige Communie

Op **25 mei** a.s. om 10.30 uur is de viering voor alle kinderen die zich in onze geloofsgemeenschap hebben voorbereid op hun Eerste H. communie. Pastor J. Kortstee en pastor Ingrid Schraven zullen voorgaan in deze viering. Bent u nieuwsgierig welke kinderen allemaal meedoen, kijk dan in het algemene gedeelte van Pelgrim. Daar staat ook vermeld dat drie kinderen uit deze groep op 6 april jl. gedoopt zijn, en ook nog twee kleinere broertjes, in de Josephkerk door pastor Ingrid Schraven.

We wensen alle kinderen Gods zegen en een stralende dag toe.

Ziekenzondag en Ziekenzalving

Er zijn plannen om ook dit jaar op ziekenzondag, 14 september in de Verrijzeniskerk tijdens de Eucharistieviering van 11.00 uur een ziekenzalving te geven. Meer informatie volgt nog.

Kroniek

In het algemeen gedeelte staan de gedoopten, de huwelijken en de overledenen van de hele Parochie St. Jacobus de Meerdere.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl.

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

11 mei

Hand. 2, 36-41

1 Petr. 2, 20b-25

Joh. 10, 1-10

18 mei

Hand. 6, 1-7

1 Petr. 2, 4-9

Joh. 14, 1-12

25 mei

Hand. 8, 5-17

1 Petr.3, 15-18

Joh. 14, 15-21

29 mei (Hemelvaart)

Hand. 1, 1-11

Ef. 1, 17-23

Mt. 28, 16-20

1 juni

Hand. 1, 12-14

1 Petr. 4, 13-16

Joh. 17, 1-11

7 juni

Gen. 11, 1-9

Rom. 8, 22-27

Joh. 7, 37-39

8 juni

Hand. 2, 1-11

1 Kor. 12, 3-13

Joh. 20, 19-23

9 juni

Hand. 19, 1-6

Joh. 14, 15-17

15 juni: Ex. 34, 4-9; 2 Kor. 13, 11-13; Joh. 3, 16-18

*Wist u dat de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede, bestaande uit 7 kerken, 17.802 parochianen telt en het aantal RK huishoudens 10.693 is?
Bron: KASKI - telling maart 2014.*



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 10/11 mei, 4^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
H. Jacobus	Za. 16.00 u <u>Zo. 10.30 u</u>	Afscheidsviering. J.v.d. Nieuwendijk Eucharistie Vormselvier		J.v.d.Nieuwendijk + E. Sonneveld Vic. Cornelissen + I. Schraven
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	H.Kronenberg

WEEKEND 17/18 mei, 5^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	<u>Zo. 10.30 u</u>	Eucharistie 1^e H.Comm	Kinderkoor	J. Kortstee + I. Schraven
Ariënsgedachtenis	<u>Zo. 10.30 u</u>	Eucharistie 1^e H.Comm	Kinderkoor + Come Back	H.Kronenberg + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor HGeest-Maria	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Vrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiek.	Werkgroep

WEEKEND 24/25 mei, 6^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	W. Rekveld
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co		C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	W. Rekveld
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Volkszang + KWD	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Schola	C. Berbée
Vrijzenis d. Heren	<u>Zo. 10.30 u</u>	Eucharistie 1^e H.Comm		J. Kortstee + I. Schraven

DONDERDAG 29 mei, Hemelvaart

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Do. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	J. Kortstee

WEEKEND 31 mei + 1 juni, 7^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang Joseph	C. Berbée
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	Vic. Cornelissen P.v.Blijswijk



H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co, gez.viering	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		H.Antonissen

WEEKEND 7/8 juni, Pinksteren

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zang Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Antonissen
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor + KWD	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem. koor	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	C. Berbée

MAANDAG 9 juni, Tweede Pinksterdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Ma. 09.00 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monninkhof

WEEKEND 14/15 juni, Drievuldigheidszondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang Joseph	C. Berbée
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	W. Rekveld + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co		C.Berbée
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	W. Rekveld
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	W. Rekveld

Internationale missen (in de Engelse taal)

Zondag 18 mei 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel.

Zondag 1 juni 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel.

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages.

For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie / WoCo	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is

Inzicht geven wanneer het gewenst is

Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
Uiterlijk donderdag	donderdag

15 mei	5 juni
12 juni	3 juli
14 augustus	4 september

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Het leven is liefde,
het levenszout is werk,
het levenszoet is poëzie,
en levenswater het geloof
Anna Jamesson (1794-1860)

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 4, mei 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.



Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie

St. Jacobus

De Meerdere

Enschede

SNS IBAN:

NL31SNSB

091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDÉ

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek...
Het juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten).
Tevens hebben wij een groot assortiment
met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans)
Een ruim assortiment met olijven en tapparets
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.

Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) 7512 GN
Enschede. Tel: 053-4315093

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

