

Hemelvaart en Pinksteren

Jaargang 5, nr. 4, april/mei 2015

Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

| | |
|--|----|
| Terug- en vooruitblik The Passion | 3 |
| Vijf jaar na de fusie | 4 |
| Beste mensen: Ellen Kosterink | 7 |
| Diaconie: Pelgrimstocht | 7 |
| De wereldkerk | 9 |
| Oecumene: 'Schuilen bij elkaar', herdenking vuurwerkramp 13 mei 2000 | 11 |
| Sobere maaltijd en vesper | 12 |
| Allerhande | 13 |
| Jeugd en Jongeren | 17 |
| Kinderpagina KIEK | 18 |
| Kroniek | 19 |

Locatienieuws

| | |
|-----------------------|----|
| H. Jacobus | 21 |
| St. Jozef | 24 |
| Ariënsgedachtenis | 27 |
| H. Geest-Maria | 30 |
| St. Jan-H. Michaël | 33 |
| Verrijzenis des Heren | 37 |

Vieringen 42

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866
Vrij op maandag.
w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,
Tel. 06–41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,
jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker F. de Heus,
Tel. 06-30098833.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op donderdag.



Paasvieringen in onze parochie

Na afloop van de Paaswake op zaterdag 4 april j.l. in de H. Maria Geboortekerk in Losser kwam ik aanrijden bij de Jozefkerk, om daar mijn auto te parkeren op de parkeerplaats. De lichten in de kerk brandden nog, dus de Paaswake in de Jozefkerk was nog bezig. Dit gaf mij de gelegenheid om na afloop van deze viering ook daar mensen te groeten en hen een Zalig Pasen te wensen. Tot mijn blijde verrassing hoorde ik, dat de kerk stampvol had gezeten, en dat plm. 500 mensen deze plechtige Paaswake bezocht hebben. De viering had lang geduurd. Maar was wel een ontroerende en aangrijpende viering geweest, ook door de doop van één volwassene en twee kinderen (een tweeling van 7 maanden) die in deze viering (met als celebrant Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Aartsbisdom Utrecht) heeft plaatsgevonden. Ik moet U bekennen, dat ik voor deze viering ‘slechts’ 200 boekjes had besteld, omdat ik niet had durven dromen dat U met zovelen naar deze plechtige Paaswake zou komen. U heeft me dus verrast maar dan in de goede zin van het woord. Van harte hoop ik, dat ook volgend jaar weer zoveel mensen naar deze viering zullen komen. Bij deze beloof ik U plechtig, dat we volgend jaar ook in de Paaswake genoeg boekjes zullen hebben. Mooi was ook, dat in deze parochiële Paaswake ook de Paaskaarsen uit de andere geloofsge-

meenschappen in onze geloofsgemeenschap aanwezig waren. Aan het eind van deze viering zijn deze Paaskaarsen ontstoken aan het Licht van de Paaskaars van de Jozefkerk, en werden de vertegenwoordigers van de andere geloofsgemeenschappen in onze parochie met het vuur en ook het pasgewijde doopwater vanuit deze Paaswake uitgezonden naar hun geloofsgemeenschappen. Op de meeste plekken is in de vieringen op Paasmorgen (Paaszondag) de eigen Paaskaars van de betreffende geloofsgemeenschap op plechtige wijze binnengedragen. Ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag waren er in de Jozefkerk mooie vieringen; het bijzondere van de viering op Witte Donderdag was, dat deze mede in het teken stond van de Passion, die op die avond in onze binnenstad werd opgevoerd.

Op de middag van Goede Vrijdag was ik nog in de Mariakerk. Daar was een Kruisweg, met zang van het Gemengd koor van de Mariakerk, en voorgegaan door leden van de werkgroep. Het was een mooie viering met passende teksten. Ook in andere kerken in onze parochie was er een Kruisweg, waarin is voorgegaan door parochiële vrijwilligers. Vermeldenswaard vind ik ook de gebedsviering op zaterdagavond in de Verrijzeniskerk. Deze viering was speciaal voor ouders met kinderen, “Op weg naar Pasen”. Ik hoop, dat daar heel veel kinderen met hun familie zijn geweest.

Graag maak ik van de gelegenheid



gebruik om U en jullie allen, die op welke wijze dan ook – voor en achter de schermen – bijgedragen hebben aan het welslagen van de Paasvieringen in onze parochie, hartelijk dank te zeggen voor jullie inzet. Zonder jullie betrokkenheid waren de Paasvieringen niet mogelijk geweest. Van Mgr. Hoogenboom hoorde ik nog, dat de vieringen van Goede Vrijdag en de Paaswake in de Jozefkerk goed voorbereid waren. “Ik kon in een gespreid bedje stappen”, zo zei hij mij. Dat is mooi om te horen en een compliment voor allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Dat het vuur, dat we met Pasen hebben ontstoken, in onze parochie brandend mag blijven.

Met vriendelijke Paasgroet,
Pastoor André Monnikhof

Terug- en vooruitblik The Passion 2015 in Enschede

Ik wil u iets vertellen over de organisatie en de resultaten van het mediaspektakel in onze stad voor wat betreft onze deelname aan het geheel. Op 18 november 2014 werd bekend gemaakt dat The Passion 2015 in Enschede gehouden zou worden. Vanuit het team werd het verzoek aan het parochiebestuur om de Jacobuskerk ter beschikking te stellen voor activiteiten rondom dit evenement meteen gehonoreerd. Een kerngroep werd samengesteld. Deze bestond uit vertegenwoordigers vanuit het Leger des Heils, het studen-

tenpastoraat, Protestantse gemeente Enschede, de Jacobuskerk en onze parochie. Verder zorgden De KRO, NCRV, PKN en Jong Katholiek er in januari voor dat er een informatie-bijeenkomst kwam voor eenieder die in de stad iets wilde organiseren, om zo tot enige coördinatie te komen. In ons kernteam werd besloten om de wilde plannen terug te brengen tot activiteiten rond de Jacobuskerk en tevens vier processies uit de verschillende windstreken te houden. Verder was het Citypastoraat geopend en het Leger des Heils verwelkomde de mensen vanaf het station muzikaal vergezeld van een kop warme koffie, thee of soep. Verschillende mensen hebben mee kunnen lopen in de grote processie achter het kruis. Aanschaf van middelen werd gedaan in samenwerking met de evangelische kerken. Zo leerden we elkaar ook goed kennen.

Tot grote verbazing van de organisatie en ook schrik vanwege de veiligheid van mensen, bleken er dit jaar meer spontane processies te ontstaan die naast de grote processie op weg gingen naar de stad om het evenement mee te maken. Waar heeft dit mee te maken vroegen we ons af. Was het dan louter een evenement of is er nog een andere laag waardoor mensen zich aangetrokken voelden om samen op weg te gaan?

Gelukkig is alles goed verlopen. Enige spelbreker was het koude en natte weer. In het Citypastoraat kon men terecht voor een opkikkertje in



de vorm van soep en broodjes en een vriendelijk gesprek. In de Jacobuskerk was na afloop van de gebeurtenissen op het plein een bijeenkomst waarin vicaris Ronald Cornelissen, studentepastor Janneke Bekhof, de Syrische bisschop Polycarpus en Enis Odaci spraken over wat hen raakte in het lijdensverhaal gerelateerd aan het dagelijks leven vandaag, hier en in de wereld.

In het algemeen zijn de reacties op het hele gebeuren wisselend, maar voornamelijk positief. Uit de verschillende reacties; "Fijn om zo samen te zijn", "dat we met het kruis op het grote plein kwamen was zo bijzonder", "als je er middenin staat met al die mensen om je heen die stil zijn, ontroerend." "Nu begrijp ik pas hoe het geweest moet zijn".

Voor de christelijke kerken van Enschede heeft het tot gevolg dat er bijeenkomsten zijn georganiseerd om te kijken hoe we verder met elkaar op kunnen trekken en de handen ineen kunnen slaan. Het gesprek over de betekenis van geloven met elkaar is met de uitvoering van The Passion dus niet verstomd, maar juist nieuw leven ingeblazen.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Vijf jaar na de fusie

Het is deze maand vijf jaar geleden dat de fusie van de zeven Enschedese parochies een feit werd. Jarenlang was het samengaan door het Parochie Verband Enschede (PVE) voorbereid

en op 1 april 2010 volgde de ondertekening door de toenmalige vicevoorzitters tijdens een speciale bijeenkomst in wat nu het Parochieel Dienstencentrum Enschede heet. Het is goed om eens te bezien wat het samengaan wel en (nog) niet heeft opgeleverd.

Herschikking gebouwen. Conform de bij de fusie gedane beloften is er twee jaar lang niet gesproken over het eventuele sluiten van kerkgebouwen. Pas in de tweede helft van 2012 heeft het parochiebestuur het pastoresteam gevraagd om een advies uit te brengen over hoeveel en welke gebouwen nodig zijn om het pastoraal beleidsplan uit te kunnen voeren. Dat laatste gegeven is leidend geweest bij het hele herschikkingsproces, dat inmiddels de aanwijzing van vier te sluiten kerken tot gevolg heeft gehad, evenals de effectieve sluiting van een van die kerken, nl. de H. Pauluskerk. Ook is het afstoten van andere gebouwen begonnen, zoals de pastorie van de Mariakerk. Over de andere kerken en bijgebouwen is – afhankelijk van de interesse van buiten – druk overleg gaande.

De drie open te blijven kerken krijgen elk een eigen gezicht. Over hoe die eigenheid het beste gestalte kan krijgen en gewaarborgd kan worden is in vele geledingen in de organisatie overleg gaande. Voor de Jacobuskerk is er een aparte werkgroep gevormd, die zal rapporteren aan pastoresteam en bestuur. Ook wordt er voor deze kerk door een Saxion-studente als



afstudeeropdracht een businessplan gemaakt.

Steunpunten. Tijdens de hoorzittingen heeft het parochiebestuur de lokale gemeenschappen de toezegging gedaan een ruimte ter beschikking te zullen stellen voor samenkomsten. Voorwaarde was dat de locaties zelf initiatief namen en de behoefte konden aantonen.



Inmiddels is de voormalige kapel van de H. Pauluskerk heringericht als gemeenschapsruimte en steunpunt. Ten aanzien van de Kajuit, grenzend aan de Mariakerk, staat hetzelfde te gebeuren.

Groot pastoresteam. Het pastoresteam heeft sinds de fusie tal van personele wijzigingen ondergaan. Enkele leden gingen met pensioen, anderen vertrokken naar elders. De belangrijkste wijziging betrof echter het samengaan van de pastoresteams van de parochies van Enschede,

Haaksbergen en Losser. Aldus ontstond een groot pastoraal team, dat momenteel bestaat uit twee priesters, een diaken en drie pastoraal werkers. Het initiatief tot deze samenvoeging kwam van 'Utrecht'; het betreft een ontwikkeling die ook elders in het aartsbisdom gaande is. Het besluit om drie pastoresteam op te doen gaan in een nieuw groter verband is formeel snel geregeld, de praktische uitvoering vraagt echter veel meer tijd en overleg. Men moet aan elkaar wennen, taken moeten worden herverdeeld om prioriteiten te stellen en om doublures te voorkomen en er dient een nieuw gezamenlijk pastoraal beleidsplan te worden geschreven. Dat laatste is inmiddels gebeurd. Het werd onlangs aan de drie parochiebesturen gepresenteerd.

Liturgisch rooster. Een van de maatregelen, die in het nieuwe beleidsplan staan, is het opstellen van een nieuw liturgisch rooster, dat uitgaat van een evenwichtige spreiding over de drie parochies en rekening houdt met de sluiting van bepaalde kerken, maar ook met de behoefte aan veelvormig vieren. Het pastoresteam is bezig de geformuleerde uitgangspunten om te zetten in een basisrooster dat voor langere tijd mee kan.

Centrale secretariaat. Een logisch gevolg van de fusie was het opzetten van een centraal secretariaat. Met de gewijzigde verantwoordelijkheden en meer centrale aansturing was een goed functionerend, voor de hele parochie opererend secretariaat absoluut onmisbaar. Veel zaken worden



nu centraal geregeld, maar de overheveling van taken kostte wel veel tijd. En gewenning. Inmiddels zijn de meeste administratieve zaken in het Parochieel Dienstencentrum ondergebracht.

Pelgrim en de website. Er is al geruime tijd (sinds januari 2011) één parochieblad voor heel katholiek Enschede. Ook is de website (zelfs onlangs nog) vernieuwd. Een goede communicatie met alle geledingen vraagt steeds weer aandacht van alle betrokkenen. Er is al veel bereikt, maar het kan allemaal ongetwijfeld nog beter. Daarom blijft communicatie onze aandacht vragen.

Nieuwe organisatiestructuur. De fusie, de sluiting van kerken en de samenwerking met andere parochies maakten een aangepaste organisatievorm noodzakelijk, met name omdat de eindverantwoordelijkheid over tal van zaken elders, anders gezegd: meer centraal kwam te liggen. Inmiddels is een nieuwe organisatievorm geïmplementeerd, waarbij rekening is gehouden met nieuwe inzichten op dit gebied in het bisdom. Er is een scheiding aangebracht tussen facilitering en pastorale zaken. Het eerste is de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur, het tweede van het pastoresteam. Een centrale beheerscommissie is sinds 1 maart het voornaamste adviesorgaan van het bestuur aangaande gebouwen; de centrale pastoraatgroep adviseert het pastoresteam over zaken als liturgie, diaconie, opbouw en catechese. Per locatie is er een lokale beheerscom-

missie en een lokale pastoraatgroep, die beide vooral uitvoerende taken hebben.

Financiën. In de nieuwe organisatiestructuur behoren de financiën tot de verantwoordelijkheid van het centrale parochiebestuur. De boekhouding van de verschillende locaties is (of wordt binnenkort) overgebracht naar de centrale penningmeesters. Er is een nieuwe penningmeester in het bestuur opgenomen, die met name de boekhouding doet en die haar kantoor heeft in het Parochieel Dienstencentrum. De andere penningmeester blijft verantwoordelijk voor de beleidsmatige facetten.

Harmonisering. Een van de vele maatregelen die voortvloeiden uit de fusie betrof de harmonisering op tal van gebieden. Op administratief gebied zijn er flinke stappen gezet, maar wat betreft de kerkbijdrage is er nog het nodige werk te verzetten. Daarnaast wordt nagegaan hoe t.a.v. de Eerste H. Communie en het Vormsel binnen de parochie en met de drie parochies beter kan worden samengewerkt.

Koren. Ook op dit gebied is harmonisering wenselijk en noodzakelijk. Koren zijn in het algemeen te duur, tenminste als het kostenplaatje wordt gerelateerd aan de inkomsten per viering. Met ingang van de tweede helft van 2015 zal een systeem met lumpsum bekostiging in werking treden, maar er blijft overleg nodig over samenwerking of samengaan van koren, als ook het financiële plaatje. Het bestuur heeft aan het pastores-



team advies gevraagd over de wenselijke inzet en beschikbaarheid van koren voor de verschillende soorten vieringen. Ook is advies gevraagd over de juridische implicaties van bepaalde 'afspraken' en 'overeenkomsten'.

En verder. Het bovenstaande overzicht is slechts een greep uit wat er op tal van gebieden gaande is. Ook ten aanzien van opbouw, diaconie en jongerenwerk zijn er tal van ontwikkelingen. Daarover in een volgende Pelgrim meer.

*Guus Berkien,
Vicevoorzitter parochiebestuur*

Beste mensen,

Het is een ongelooflijk cliché maar ik kan het zelf echt bijna niet geloven: het einde van mijn stage is al weer aangebroken. In de Pelgrim van oktober vorig jaar stelde ik me voor en het voelt alsof het nog maar enkele weken geleden was. Het is een grote parochie en een aantal parochianen zal me wellicht niet eens gezien hebben maar ik heb me hier met veel plezier bezig kunnen houden met een aantal opdrachten voor mijn opleiding. Zo heb ik een meditatie gehouden, ben mee voorgegaan, heb een paar keer een overweging gehouden, heb met behulp van de Parochie-monitor gekeken waar voor de parochie in de toekomst ontwikkelingsmogelijkheden kunnen liggen, ben betrokken geweest bij de voorbereiding op het H. Vormsel en het catechumenaat. Ik kan oprecht zeggen

dat ik geen dag met tegenzin naar mijn stageplek ben gegaan en ik ben dankbaar voor de vriendelijke ontvangst van mijn stagebegeleiders, het pastoraal team en de pastoor, de mensen van het secretariaat, de vrijwilligers en niet in de minste plaats: de 'gewone' parochianen. Iedereen was me goed gezind en bereid me te helpen als dat nodig was. Dan voel je je gedragen en dat is een basisvoorwaarde om te kunnen leren en fouten te durven maken. Grote misers hebben zich echter gelukkig niet voorgedaan en dat betekent dat ik de stageperiode met een goed gevoel af kan sluiten.

Op naar de volgende en laatste uitdaging: nog enkele tentamens en dan afstuderen.

Ik groet u, jullie allemaal met de woorden van de H. Franciscus: Vrede en alle goeds!

Fijn dat ik even met jullie mee mocht lopen.

Ellen Kosterink

Diaconie

VASTENAKTIE 2015

Pelgrimstocht 2015

We hebben het gehaald!!

De pelgrimstocht is al weer een paar weken achter de rug dus hier een samenvatting van de gelopen drie dagen. Het was in een woord OERGEZELLIG!

Op donderdagochtend 19 maart kwamen Alie en ik (Carina) aan in



Denekamp bij de zusters Franciscanessen.

We waren redelijk vroeg dus lekker een kop koffie genomen en ons lunchpakketje gemaakt voor die dag. Ceciel Weernink sloot zich niet veel later bij ons aan.

Na de opening en bezinning gingen we op weg. In omgeving Noord Durningen kwamen we al bij het eerste kapelletje/huisje n.l. het "Klöpkeshoes" maar nu ingericht als Mariakapel. Na een stevige wandeling kwamen we bij de mooie Mariakapel aan van Lattrop met daarachter het kerkhof. Nadat we hier even hebben uitgerust ging de tocht verder naar de sterrenwacht in Lattrop waar we tot onze verbazing Hans van der Hulst aantreffen. Handen werden geschud en we vroegen hem natuurlijk wat hij daar deed? Hij was daar als vrijwilliger werkzaam en we hebben van hem een mooie uitleg gekregen over het sterrenstelsel de planeten en sterrenbeelden die daar boven alle-maal te zien zijn dat vonden we allemaal heel interessant en het zal jullie niet verbazen dat Hans daar mooi over kon vertellen. Na de lunch gingen we weer richting Huize Elisabeth en het Klooster. De eerste dag hebben we ongeveer 18 km gelopen een mooie opwarmer voor dag twee 33 km!

Na een goede nachtrust gingen we aan de tweede dag beginnen. Ook deze dag was Ceciel weer van de partij samen met José Heitbrink, Lisette Jansen, Carla Berbée en Siny Wolters van de St. Jan – H. Michaël

locatie, een grote groep dus! Deze dag bestond de hele groep uit ongeveer 90 mensen!

De tocht voerde ons langs Huize Singraven en de watermolen, Havezathe Ervelo, richting Rossum en Weerselo waar we Het stift met zijn rijke historie konden bezichtigen. Vandaar uit richting Saasveld en Hertme. Voor de echte doorzetter, in dit geval Ceciel Weernink, ging de tocht nog zo'n ongeveer 6 à 7 km verder! De meesten van ons groepje zijn in Hertme gestopt en vandaar uit met auto's naar De Zwanenhof in Zenderen. Ook bij deze tocht hebben we weer mooie Mariakapellen en kerken bezocht, maar het was wel een inspannende dag! Carla heeft de tocht niet af kunnen maken; zij werd tijdens de tocht weggeroepen i.v.m. haar werk.

Op dag 3 moest er ongeveer 20 km gelopen worden, een makkie ware het niet dat het hard waaide en veel heeft geregend! Op deze laatste dag liepen Erna Perik en Evelyn Keuben mee, met z'n vieren dus.

De tocht ging vanaf de Zwanenhof richting Delden naar de Blasiuskerk waar we warm werden onthaald door de Pastoor aldaar en een heerlijke lunch voor ons was klaar gemaakt!

Bij verlaten van de kerk werden de klokken geluid, erg leuk natuurlijk!

Na de lunch ging de tocht verder via kasteel Twickel, het Jachthuis en de Wagenmakerij naar Borne met zijn Mariakapel en de kerk. Na een koffie pauze nog maar een paar kilometer lopen terug naar de Zwanenhof en de



tocht zat erop! We hebben het allemaal goed doorstaan!

Het waren drie mooie dagen met goede, soms diepgaande, gesprekken en fijne momenten van bezinning, en enthousiaste mensen die ons onderweg hebben voorzien van koffie, thee en versnaperingen.

Tot slot maar zeker niet onbelangrijk: de opbrengst van deze tocht voor de Vastenactie, de theeplantage boeren in Sri-Lanka!

Dat heeft het mooie bedrag van 635,92 euro opgeleverd daarvoor allemaal onze hartelijke dank!!!

Namens alle Pelgrim deelnemers van onze Parochie.

Carina Meijer

DE WERELDKERK

Rondzendbrief van Corrie van den Bosch, geassocieerd lid van Mill Hill

De laatste tien jaar is het redelijk vreedzaam in Karamoja (Oeganda). Sinds de ontwapening zijn er weinig grote onenigheden meer voorgevallen. Dat betekent niet, dat er niet meer gevochten wordt. Een volk dat eeuwenlang letterlijk en figuurlijk heeft moeten vechten voor zijn overleving en voortbestaan, heeft generaties nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Een paar weken geleden bijvoorbeeld werd tussen drie mannen een oude vete uitgevochten. Ze gingen elkaar met knuppels te lijf en het ging er flink te keer.

Even later werd Sylvester (pastoor) gebeld met het verzoek iemand naar het ziekenhuis te brengen. Een van de vechtersbazen was buiten bewustzijn. In een ander geval werd een dochter zo hard door de vader geslagen dat ook zij in het ziekenhuis terecht kwam. Het verhaal was, dat haar vader kwaad was omdat zij gedoopt wilde worden. De ware reden kwam al gauw boven water; ze is verliefd op een bloedverwant en de familie wil koste wat het kost voorkomen dat bloedverwanten met elkaar trouwen. Met dergelijke problemen komen de parochianen naar Sylvester. Hij neemt alle tijd om naar hen te luisteren. Dan adviseert hij hen meestal om naar het project tegen huiselijk geweld te gaan. Zij hebben mensen die kunnen bemiddelen of kunnen doorverwijzen naar professionele hulpverleners.

Op een dag kwam een vader om een nieuw doopkaartje vragen; het oude was zoek geraakt. Ik was de enige die thuis was, dus probeerde ik hem van dienst te zijn. Hij sprak goed Engels en daarom kon hij me de reden van zijn verzoek vertellen. Zijn zestienjarige dochter, die al enkele maanden in verwachting is van een middelbare scholier, was een dag tevoren aangerand. Hij wilde er een politiezaak van maken en had daarom het doopbewijs nodig.

Hij blameerde onze burens voor het wilde gedrag van de jeugd. De burens organiseren namelijk in een bouwvallig huisje elke vrijdag een zogenaamde "ladies' night" disco. De jongedames worden verleid door gratis drankjes en dergelijke. Wat in de vroege ochtenduur, na afloop van de disco gebeurt, valt niet te



controleren. Wij horen de disco-gangers vaak luid zingend naar huis gaan. Sylvester heeft ouders geadviseerd daar zelf iets tegen te ondernemen, maar tot nu toe heeft dat nog niemand opgepakt.

Pelgrimstocht

Op zaterdag 21 maart hadden we een pelgrimstocht naar de plaats waar een van onze jonge Mill Hill missionarissen, Declan O'Toole is vermoord. Het was een indrukwekkende dag. We kwamen samen met een paar honderd mensen op een zeer eenzame plek waar niks groeit dan doornstruiken en bladerloze bomen. De meeste deelnemers werden in een grote vrachtwagen vervoerd. Onder een doornige boom, met weinig schaduw, ging de bisschop voor in de mis die we daar samen vierden. Hij had een goede preek over vrede en gerechtigheid. Tegen het middaguur vertrokken we weer, zodat we voor de ergste hitte weer thuis konden zijn. Door de eenvoud was het erg indrukwekkend.

Goede Week

Palmzondag bracht het eerste voorzichtige regenbuitje na maanden van droogte: een weldaad!

Ondanks mijn goede voornemens heb ik verstek moeten laten gaan in de kilometers lange palmprocessie, evenals in de kruisweg op Goede Vrijdag. De hitte en de afstanden waren te veel voor me. De vele uren kerkdienst waren meer dan genoeg.

Duizenden parochianen hebben in de diverse buitenstaties de Goede week gevierd, enthousiast en uitbundig. Of het nu Goede Vrijdag, Kerstmis of Pasen is: alles wordt met veel zingen en uitbundigheid gevierd.

Helaas hebben de enkele groene bomen op ons erf danig geleden onder Palmzondag! Omdat we geen palmen hebben, is elke groene tak welkom, dus onze bomen zijn drastisch gesnoeid.

Paaswake

De avondwake op Paaszaterdag begon om 7 uur 's avonds met het ontsteken van het vuur. Uren tevoren was de kerk al half gevuld en werden liederen gerepeteerd. Het was een geweldige viering, duurde drie en een half uur, was voor mij onverstaaenbaar vanwege de taal, maar ik heb me geen moment verveeld. De lichaamstaal en het stalend enthousiasme waren duidelijker dan elk woord in het Nederlands.

Een negentigtal jongelui werden in deze dienst gedoopt en ze waren daar zo blij mee, dat ze dansend en zingend van de doop terug naar hun plek gingen.

Wij, nuchtere Nederlanders, zullen een dergelijk gevoel van blijheid niet gauw in de kerk dansend ten toonstellen.

Soms moest ik even de buitenlucht opzoeken vanwege het wierookgebruik. De liederen klonken buiten misschien nog mooier dan onder het golfplaten dak. Met een sterrenhemel boven je en een maan die alles in schemerlicht zet, geeft dat een heel bijzonder gevoel. Dat alles mag ik gewoon meemaken hier in Karamoja.

Pasen

De Paaszondagsdienst heb ik meege maakt in een kleine buitenstatie.

Onder een schaduwrijke boom kwamen we met enkele honderden mensen bijeen om de Paasmis te



vieren en de doop van een veertigtal jongelui. Heerlijk zo'n dienst!

Wat is het dan toch een saaie aangelegenheid in onze Westerse kerken met al die ingetogen (en soms zelfs chagrijnige) gezichten. Hier is er volop leven, vreugde, plezier en dankbaarheid te vieren op een uitbundige en blijde manier.

Na afloop werden we (Sylvester, een zuster, de catechist en ik) in een dorpje uitgenodigd bij mensen thuis. Zoals gebruikelijk kun je alleen door een heel laag poortje op het erf komen. De Afrikanen gaan er vlot op hun hurken doorheen. Ik, stijve blanke, moet er me op handen en knieën doorheen worstelen.

Bij binnenkomst werden we door alle familieleden hartelijk welkom gezeten. Men bracht ons naar een pas gerenoveerde hut. Gerenoveerd betekent dat het dak waterdicht is gemaakt met gedroogd gras, dat de omheining weer verstevigd is met gevlochten takken en dat de muren opnieuw besmeerd zijn met een mengsel van modder en koeienstront. In allerijl werd op het erf een afdakje gefabriceerd met enkele ruwe palen en een omslagdoek als dak. Een bank werd van de school geleend. We hoefden dus niet op de grond of in de felle zon te zitten.

Na een half uurtje werd de lunch geserveerd, nadat ons water was aangeboden om de handen te wassen. Voor iedere bezoeker was er een pannetje met rijst, een paar brokjes vlees en een beetje witte kool. De hoeveelheid was voor mij voor drie dagen genoeg, maar gelukkig is het hier niet onbeleefd als je niet alles opeet. Integendeel, de mannen die bij

ons in gezelschap waren vonden het maar wat fijn dat er wat meer voor hen overschoot!

Hoewel ik altijd voorzichtig ben om te eten bij de mensen thuis, heb ik mijn portie genomen in de hoop dat het geen nare gevolgen zou hebben. Maar het gebaar om ons uit te nodigen en een lunch aan te bieden (met zelfs vlees) kan ik niet zo maar afslaan; ik riskeer er graag een nachtje ongemak voor! (en dat gebeurde dan ook prompt)

In totaal zijn er zo'n 600 jongelui gedoopt in het Paasweekend en twee dagen er na. De maanden maart en april waren met al de voorbereidingen dan ook extreem druk. Aan werk geen gebrek!

Oecumene

'Schuilen bij elkaar'

Oecumenische gedenkdienst vuurwerkram 13 mei

Op de vooravond van Hemelvaart staan we in Roombeek erbij stil dat daar 15 jaar geleden de vuurwerkram plaats vond. Er is veel goeds gebouwd en vernieuwd. Maar het verdriet, de pijn en de littekens mogen deze dag een duidelijk plek krijgen. Daarom is er een oecumenische gedenkdienst met muziek, stilte, gebeden, kaarsen en symbolen van rouw en vernieuwing.

Op woensdagavond 13 mei om 19 uur in de Mariakerk aan de Deurningerstraat, met medewerking van pastores, vrijwilligers van diverse kerken en het Huis van Verhalen.

Pastor Carla Berbée



De sobere maaltijd en de Vesper

Op zondag 29 maart, op Palmпасen, werd er in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk, een sobere maaltijd gehouden.

Aan het eind van de maaltijd vertelde Yasmin Haider over de situatie in Syrië. Hoewel zij zelf al meer dan 10 jaar in Nederland woont, wonen haar ouders en broers nog altijd in Damascus. De laatste jaren zit ze voortdurend in spanning; hoe zou het met hen zijn? Er is veel geweld rondom de plek waar zij wonen en er zijn dagen dat zij wegens het geweld de deur niet uit kunnen. Yasmin zou hen graag in Nederland hebben, maar dat lukt (nog) niet.



In Twente loopt de actie Syria's Request al enkele jaren. De opbrengst is voor strikt humanitaire hulp in Syrië. Hoewel de goederen worden uitgedeeld door de St. Jozephkerk, komt het terecht bij alle mensen die het nodig hebben en die zij bereiken kunnen.

Yasmin vertelde indringend over de toestand en liet ook een lied horen met treffende beelden. Samen met de verkoop van een kleine gedichtenbundel, haalde ze 230 euro op voor de actie.

Aansluitend was er de vesper, de laatste van deze 40-dagetiijd.

We gingen verder met het hongerdoek met het thema: "Het nieuwe



Verbond".

De hongerdoek die dit verbeeldt is geschilderd door de Indonesiër Suryo Indratno (1969). Hij wil met andere kunstenaars met verschillende etnische en religieuze achtergronden een bijdrage leveren aan dialoog tussen godsdiensten en culturen. Deze zesde zondag ging het over Babylonische gevangenschap. Wij zagen daarin overeenkomsten met vluchtende Syriërs.

Tot slot zongen we met veel overtuiging: *"Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap."*

De aanwezigen waardeerden de maaltijd en de vesper zeer en we rekenen er op dat we volgend seizoen door kunnen gaan met de vesper.

Tiny Hannink

Vrede vanuit de taoïstische gedachte in De Wonne

Op 30 april 2015 (19.30-20.30 uur) verzorgt Frans Eijkelfhof de maande-



lijkse vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25. Sinds maart 2012 brandt in de wintertuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers dit seizoen opnieuw mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie op vrede met elkaar te delen. De eerste bijeenkomst was op donderdag 31 oktober 2013.

Het taoïsme als manier om de vrede te herstellen

De Chinese levensbeschouwing taoïsme is al heel oud, maar in Europa weinig bekend. Dit komt mogelijk doordat het taoïsme geen organisatiestructuur kent, met leden, voorgangers en gebouwen. Lao Zi (Oude Meester) wordt beschouwd als de grondlegger van de taoïstische levensbeschouwing. Wie hij was en wanneer hij leefde, is niet precies bekend. Deskundigen vermoeden dat hij leefde in de vijfde of vierde eeuw voor Christus. In die tijd was de vrede in China ver te zoeken. Het werd de *Periode van de Strijdende Staten* genoemd. Er ontstonden toen allerlei filosofische stromingen waarin werd gezocht naar manieren om de vrede in China te herstellen. Het taoïsme is daar een van.

Het boek *Tao Te King* (het *Boek van de Weg en de Deugd*), waarin de grondslagen van het taoïsme zijn neergelegd, wordt aan Lao Zi toegeschreven. Later werkte Zhuang Zi (Mencius) de ideeën van Lao Zi uit in

een uitgebreider – en beter leesbaar – boek. Tijdens de Ontmoeting van 30 april laat Frans zijn licht schijnen over beide bronnen en hun auteurs.

Volgens de initiatiefnemers is er in Enschede (met ruim 145 nationaliteiten) behoefte aan een universele plek voor het ervaren van geloof, hoop en liefde. Ze hopen dat De Wonne, met de aldaar brandende World Peace Flame, uitgroeit tot een trefpunt voor mensen uit ondermeer Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme. Meer informatie:

<http://www.wereldvredesvlamtwente.nl/2013/09/in-het-licht-van-vrede.html>

Het Parochieel Dienstencentrum is op 4 en 5 mei gesloten

Allerhande

HEMELVAARTNACHTWANDELING

Voor de 3^e keer wordt op 14 mei in de parochie Maria Vlucht een zgn. *Hemelvaart-nachtwandeling* gehouden! Diaken Bert Huitink hoopt dat zoveel mogelijk mensen meelopen, want er wordt gelopen voor een goed doel. Dit jaar voor Luuk Sanders. Wie vanaf het begin (01.30 uur Café Sprakel in Lonneker) mee loopt moet zich i.v.m. de koffie melden bij

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Van Lonneker gaat de wandeling richting Glanerbrug, van daaruit via Glane naar Overdinkel en dan naar Lossler (St. Martinus- en de H. Maria-



geboortekerk). Gezamenlijk wordt dan verder gelopen naar Brilmansdennen waar om 07.00 uur de viering plaats vindt. Parochianen kunnen zich ook onderweg aansluiten. (Zie voor het loopschema:

www.katholiekenschede.nl Hier vindt u ook het verhaal van de 3-jarige Luuk Sanders).

Namens diaken Huitink allen van harte welkom!

**Hemelvaart 14 mei -
Dauwtrappersviering te Hertme**
Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 14 mei, 's **morgens om half zeven** in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis gevierd.

De vier geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zenderen dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle Eucharistieviering op dat vroege tijdstip. Dit jaar wordt dat gedaan door de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Zenderen. Het parochiekoor van Zenderen verzorgt de zang en ondersteunt de samenzang.

Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie, chocolademelk of limonade nog even na of bij te praten.

Iedereen is van harte welkom.

De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, omdat de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud optrekken.

*Werkgroep Dauwtrappersviering
Hertme*

Kuierdag 'Good goan'

De commissie Identiteit & Pastoraal van KBO Overijssel en het KCWO organiseren binnenkort de eerste kuierdag 'Good Goan' en wel op **28 mei** in de regio Ootmarsum.

Wilt u samen met anderen een dag in gesprek gaan, waarbij de natuur en landschap bronnen van inspiratie zijn? Mooie woorden voor een dag samen in de natuur, steeds kort wandelen en aan de hand van verhalen met elkaar in gesprek komen.

De eerste kuierdag 'Good Goan' is in de regio Ootmarsum en wordt gehouden op: **donderdag 28 mei van 10.00-15.00 uur.**

Verzamel- en startpunt:

**Café-Camping 'Bij de Bronnen',
Wittebergweg 16-18, 7638 PP
Nutter/Ootmarsum.**

Na de koffie en een korte kennismaking wandelen we richting het Springendal door het bos naar de bronnen, beken en vijvers. Onderweg gaan we samen lunchen op een open plek in het bos (bij regen zorgen we voor een schuilplaats).

Wandelt u graag en wilt u samen met anderen onderweg in gesprek gaan geef u dan op voor 15 mei!

We vragen voor deelname € 5,- per persoon (ter plekke te voldoen) en vragen u uw eigen lunchpakket mee te nemen.

Aanmelden kan via:

KBO Overijssel:

per mail info@kbo-overijssel.nl of telefonisch 0572-361177, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en afdeling.



Bedevaart naar Eggerode

Voor de vijfde keer organiseren we ook dit jaar weer een bedevaart naar Eggerode. Een van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Munster. Dit zal plaatsvinden op **zaterdag 9 mei a.s.** We starten de dag met een korte rondgang door Eggerode met uitleg over de bedevaartplaats. Daarna bidden we lopend in stilte samen de kruisweg, waarna er gelegenheid is voor meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Aansluitend is er een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger Pastor Kortstee. Tegenover de kerk is een winkel voor verkoop van religieuze souvenirs. Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een gezamenlijke warme maaltijd in een restaurant naast de kerk.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt de aanmeldingsformulieren vinden in de kerken. Vervoer zal met eigen auto's plaatsvinden. U kunt zich aanmelden tot maandag 4 mei 2015 en het formulier geheel ingevuld deponeren in de brievenbus bij het secretariaat van de Jacobuskerk.

U kunt zich ook aanmelden per mail naar: riet-franke@kpnmail.nl of telefonisch onder nummer 47 62 910 's avonds na 19.00 uur.

Riet Franke

Psalm 12

Help, Heer, de vrome heeft afgedaan, er zijn geen rechtschapenen meer onder de mensen.

De mensen beliegen elkaar, hun woorden zijn vals en dubbelhartig.

Laat de Heer die valse woorden teniet doen, die monden vol grootspraak, ieder die zegt: 'Met de mond zijn we machtig; onze lippen zullen zich weren, wie kan ons aan?'

'Ik zal mij nu oprichten' – zegt de Heer – 'om de verdrukking van de armen, omwille van het zuchten van de misdeelden: Ik bevrijd iedereen die naar bevrijding snakt.'

Het woord van de Heer is puur, als zilver in de smeltkroes gelouterd, gezuiverd van klei, zevenmaal.

Heer, bescherm ons

behoed ons voor dat tuig, voorgoed.

Overal doen schurken hun ronde en slechtheid viert hoogtij onder de mensen.

Overweging bij Psalm 12

Deze psalm wordt, in vergelijking met andere psalmen, niet zo vaak gebeden in de liturgie. De psalmist zingt over de mistoestanden die hij ziet in de maatschappij waarin hij leeft. Mistoestanden die mensontierend zijn en waartegen hij protesteert. Psalm 12 is dus een protestlied waarin de psalmist aan God vraagt om in te grijpen omdat hij weet dat God houdt van de armen en zwakken, de stemlozen die zich niet kunnen verweren. Er is meer nodig dan barmhartigheid van mensen. God is de enige van wie wij echt heil mogen verwachten.



Deze psalm klaagt het onrecht aan, dat wij ook vandaag nog zien gebeuren. Op grote en kleine schaal. De kwaadsprekerij is er vaak niet op verminderd. En waar kwaad gesproken wordt, zijn er altijd 3 slachtoffers: degene die spreekt, degene die luistert, en degene over wie gesproken wordt.

Franciscus van Assisi leerde zijn broeders: ‘Zeg nooit iets over een ander wat je niet in liefde kan zeggen waar die ander bij is.’

Deze psalm roept ons op om de vicieuze cirkel van kwaadspreken te doorbreken. Wie ermee ophoudt, en het goede in de ander ziet en bemoedigt, wordt vrededragers, en drager van het Woord van God dat is als ‘gelouterd zilver’.

Deze psalm roept ons ook op om te luisteren naar het woord van de Heer, want dat geeft hoop en kracht, om ondanks alles de vrede uit te dragen en op te komen voor wie onrecht wordt aangedaan...

... “Overal sluipen verraders rond”.

Bron: zusters Clarissen

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met: Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Pinksteren

De eerste christenen...
een hart en een ziel
waren zij.

Ze deelden alles met elkaar.
Ze getuigden van hun geloof
in woord en daad ...

Hoe ver zijn
wij verwijderd geraakt van deze
ideale gemeenschap ...

Jezus Christus
wek in ons
opnieuw
de kracht
om Uw Blijde Boodschap
door te geven
en om te zetten in daden.
Inspireer ons
opdat wij mogen zijn
waartoe u ons opgewekt hebt:

elkanders naaste ...

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO



Jeugd en jongeren

Oorlog, Vrede en de Kerk

Dit jaar is het 70 jaren geleden dat in Nederland de Tweede Wereldoorlog eindigde. Een oorlog die niemand terug wil. Ariëns Katholieke Studenten staat deze maand stil bij de rol van de Kerk in tijden van oorlog.

De Kerk vandaag lijkt duidelijk in haar positie: 'Nooit meer oorlog!' riep Paus Franciscus vorig jaar over het Sint-Pietersplein. En ten tijde van de Irakoorlog keurden Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus XVI deze oorlog expliciet af. Anderszijds heeft Paus Franciscus ook gezegd dat het is toegestaan een 'onrechtvaardige agressor te stoppen', hierbij doelend op de strijd tegen ISIS.

Het is een ingewikkelde kwestie: enerzijds is er het vijfde gebod dat de opzettelijke vernietiging van menselijk leven verbiedt. Anderzijds is er het recht op zelfverdediging en zelfs de morele plicht om onze zwakkere naasten, leden van het eigen gezin en het eigen volk te beschermen.

Op uitnodiging van Ariëns Katholieke Studenten komt historicus en theoloog Wim Veth spreken over dit boeiende en actuele onderwerp. De (Engelstalige) lezing en discussie wordt gehouden op **woensdagavond 6 mei om 20 uur** in Vrijhof 324, het cultuurcentrum van de Universiteit Twente. Van harte welkom!

Ariëns Katholieke Studenten

Website: ariens.utwente.nl

CATECHESE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN



Voor wie

Voor alle kinderen van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*.

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen graag de kinderen spelenderwijs over het leven van Jezus vertellen en hen laten ontdekken wat het katholieke geloof voor kinderen betekent.

Wanneer

Zaterdag 23 mei 10.00 – 11.30 uur.

Parochiezaal St. Jacobuskerk (parkeren achter de kerk met de auto is mogelijk). Uw kinderen kunnen lekker spelen met fijne begeleiders rondom een mooi thema!"



PINKSTEREN

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda:

lindaterbraak@live.nl of

Begona: bferpan@hotmail.com.

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

Elke derde zondag van de maand is er een kinderwoorddienst in de St. Jozefkerk





PUZZELLEN

Woordzoeker

Streep de woorden die hieronder staan door in de puzzel hiernaast. Let op: soms staan ze van links naar rechts, soms van rechts naar links, soms van boven naar onder, soms van onder naar boven. En sommige letters worden twee keer gebruikt.

- geduld – goedheid – inzicht
- kennis – liefde – ontzag
- sterkte – verstand
- vertrouwen – vrede
- vreugde – vriendelijkheid
- wijsheid – zachtheid
- zelfbeheersing

Lees nu van links naar rechts en vul hieronder de letters in die je overhoudt:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | O | C | W | A | D | E | Z | A |
| I | N | Z | I | C | H | T | E | N |
| E | T | U | J | D | T | J | L | E |
| H | Z | E | S | L | Z | V | F | W |
| K | A | V | H | U | A | A | B | U |
| J | G | R | E | D | C | G | E | O |
| I | N | E | I | E | H | O | H | R |
| L | D | U | D | G | T | E | E | T |
| E | S | G | E | S | H | D | E | R |
| D | T | D | D | I | E | H | R | E |
| N | E | E | F | N | I | E | S | V |
| E | R | E | E | N | D | I | I | R |
| I | K | G | I | E | E | D | N | E |
| R | T | E | L | K | S | T | G | D |
| V | E | R | S | T | A | N | D | E |

van voor naar rechts van links naar rechts.....



Thea Elfrink (redactie)



Kroniek

Gedoopt

1 maart: Valentina Cecilia Rosa (25-10-2014), dochter van Davide Alu en Carmen Risacotta.

08 maart: Denise Charlotte (16-09-2014), dochter van Pascal en Astrid Nijland-Hengst.

14 maart: Mayra (14-09-2014) en Julian (14-09-2014), dochter en zoon van Arthur en Jolanda Horenberg-Oosterveld.

15 maart: Aaron Bryan (13-09-2014) Pecha, zoon van Ayele Beem en Silvia Pechova.

15 maart: Joseana Johnesia (3-08-2011) Mirjam en Jeandro Alen Miso (23-05-2009) Samuel en Jacuwarna Vinencia (24-09-2007) Sarah, zoons en dochter van Alen Kolompar en Bresila Nikolic.

15 maart: Jalencia (20-06-2012) dochter van Luciano Kolompar en Ashley Purivatra.

15 maart: Mateusz (09-08-2004) David en Samuel (12-06-2009) Nathan, zoons van Kazimierz Stasiewicz en Monika Malinowska.



Overleden

St. Jozefkerk

4 maart: Maria Johanna van Hoof- Steijlen, weduwe van Bernardus Adrianus Cornelis van Hoof.

6 maart: Hendrik Michel Weiss, zoon van mevr. H. Weiss.

16 maart: Johanna Theodora Joosten.

H. Jacobuskerk

8 maart: Truus Wesselink-Mensink, overleden op de leeftijd van 91 jaar.

11 maart: Jeanne Timmerman, overleden op de leeftijd van 70 jaar.

13 april: Gerda Nahrwold, overleden op de leeftijd van 73 jaar.

Ariënsgedachteniskerk

22 maart: Johanna, Maria, Theresia (Marie) Meekes – Jansen, 88 jaar.

Weduwe van Hermannus, Johannes, Chrijstomus Meekes . Ze woonde aan de Bleekhofstraat 801.

23 maart: Maria, Sophie (Fia) Ipskamp – van Alstede, 85 jaar. Weduwe van Johannes, Franciscus Ipskamp. Ze woonde Espoortstraat 174 – 63.

25 maart: Wilhelmus, Geertrudus Lelsz, 80 jaar. Echtgenoot van W.T. (Minie) Lelsz. Hij woonde Batjanstraat 13.

4 april: Mario Domina, geboren in Alimena (Sicilië, Italië), 72 jaar.

Weduwnaar van A. Oosting. Hij woonde Pater ten Winkelstraat 3 Glanerbrug.

7 april: Frans Badart, 89 jaar. Weduwnaar van Margaretha Badart-Ensink.

Hij woonde ongeveer veertig jaar aan de Sportlaan op nummer 8. De laatste negen jaar woonde hij aan de Veldhoflanden 83-1.



H.Geest-Maria

1 april: Ria Witbreuk-Kleinherenbrink, weduwe van Johan Witbreuk op de leeftijd van 77 jaar.

St. Jan-H.Michaël

21 maart: Truus Rosema-Poorthuis, weduwe. Ze is 72 jaar geworden en zij woonde aan de Emmastraat 289.

5 april: Geertruida Cecilia Komarnicki-Vogelzang, Trude, 85 jaar. Echtgenote van M. Komarnicki. Ze woonde in Bruggerbosch.

Verrijzenis des Heren

20 maart: heer F.W. Hemmes, De Posten 135 - 83, hij is 87 jaar geworden. Hij laat een vrouw achter.

22 maart: mevrouw Oude Lenferink-Westendorp, zij woonde in Verzorgingshuis De Posten en was sinds 2013 weduwe. Ze is 67 jaar geworden.

7 april: heer Voortman, hij woonde aan de Vlierstraat 26 en was 62 jaar.

13 april: mevrouw Altena-Huuskes. Zij woonde aan de Vastertlanden 78 en was sinds 2004 weduwe. Ze is 70 jaar geworden.

Als iets liefs ons verlaat, blijft toch de liefde

Monumentendag

Op zaterdag 12-09 a.s. zal de Joseph weer meedoen aan de nationale monumentendag. Nadat zich al twee koren hebben aangemeld, hebben wij nog ruimte voor bijzondere creatieve activiteiten voor deze dag. Laat van u horen.

Optreden

Op tweede Pinksterdag zal een groot koor optreden en het Requiem van Mozart opvoeren. Dit zal worden verzorgd door de onlangs opgerichte Stichting Enschedese Meezingconcerten (STEM). Aanvang 20 uur.

Gelezen

In het jubileumboek van Vosta n.a.v. het 75-jarig bestaan dat er vroeger een schip rondvoer in Nederland met de naam *Vosta*. Dat betekende *Vertrouwen Op Sint Antonius*. Wat Vosta Enschede betekent, dat weten we toch zeker allen. Volgens hetzelfde boek heette de eerste geestelijke verzorger van Vosta Enschede Kapelaan Bleissink.

Sint Josephstraat

Gezien in het museum *De Pelgrim* in Oldenzaal.



John Schiffl





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Lokale Beheersgroep

Hr. A. M. Bakker,

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mw. A Kattenpoel,

Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder

Lokale Pastoraatgroep

Hr. G. Groothuis,

Hr. L. Gasthuis,

e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl

4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Donderdagavond om 18.15 uur

Laatste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag van de maand om 16.00 uur.

The Passion 2015



De gehele Goede Week heeft de St. Jacobuskerk het lijdensverhaal van Christus mogen uitdragen. Omdat "the Passion" dit jaar in Enschede plaatsvond was de Jacobuskerk de gehele week vanaf 2 uur 's middags geopend voor bezoekers. Met als thema muziek, rust en bezinning.

Protestant, Syrisch-Orthodox, Katholiek....

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, ieder met zijn eigen kerkelijke achtergrond, zijn de vele bezoeken



kers geraakt door het lijdensverhaal. Duizenden mensen uit alle windstreken hebben in deze bijzondere Goede Week de Jacobuskerk bezocht, een kaarsje aangestoken en een intentie achtergelaten. Of zomaar even een moment van rust gezocht, ontroerd geraakt, verstild...

Heel veel bezoekers hebben hun intentie op briefjes achtergelaten. Diverse koren en ensembles gaven elk op hun eigen manier uiting aan het Passieverhaal. Bezoekers luisterden vol aandacht.

Een pad van lichtjes...



Buiten op de Oude Markt werden waxinelichtjes uitgereikt, die de mensen binnen in de Jacobuskerk konden aansteken. Een rood pad van vlammetjes ontstond en voerde velen naar binnen. De kerk was op een dusdanige manier verlicht en aangekleed dat de bezoekers letterlijk door het licht werden geraakt.

Het idee om in de Passieweek in de Jacobuskerk mensen van allerlei gezindten opnieuw samen te brengen, is meer dan waargemaakt.

Voor ons de taak om voor de toekomst dit verder uit te bouwen om gezamenlijk kerk te kunnen zijn.

Joop van der Woning

De Piëta in de Jacobuskerk...

De Piëta is een vroeg beeldhouwwerk



van Mari Andriessen. Het is een klassieke verbeelding van Maria die het dode lichaam van haar zoon in haar armen houdt na de kruisafname. Het glas-in-lood achter de Piëta is van Charles Eyck en stelt de doornenkroon voor met daarbinnen de drie kruisen op de Calvarieberg (Golgotha). Beroemd is de Piëta van Michelangelo in de St. Pietersbasiliek in Rome, die als voorbeeld voor het werkstuk van Mari Andriessen heeft gediend. Bijzonder is dat het lichaam van Christus nagenoeg geheel binnen de omtrek van de Maria figuur is opgenomen. Op deze manier benadrukt de kunstenaar de innige verbondenheid van moeder en zoon.



Rommelmarkt op zaterdag 6 juni



Op zaterdag 6 juni a.s. is er van 10 tot 4 uur weer een rommelmarkt op de parkeerplaats van de Jacobuskerk aan de Walstraat. Hebt u spullen over, die nog goed en bruikbaar zijn, mailt u dan met

jacobusenschede@kpnmail.nl of belt u met Ineke Keizer, tel. 06-51954521, dan maken wij een afspraak met u over het bezorgen dan wel afhalen van de spullen.

*De dagen lengen, de natuur ontwaakt,
de vogels maken nesten en de pelgrims gaan weer op pad.....
Inmiddels hebben zich al weer drie Caminogangers gemeld in de Jacobuskerk. Zij kregen het eerste stempel in hun paspoort en gingen vol hoop op pad. Het onderstaande gedicht vonden wij in het blad "De Jacobsstaf". Het is de pelgrims op het lijf geschreven. Vaya con Dios pelgrims!
We zien uit naar jullie verhalen!*



Camino

Leven is op weg zijn,
Bergen beklimmen, waden door rivieren,
bloemen plukken bij maanlicht,
dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
een kaars branden tegen de storm,
oplopen met de anderen of hen dragen,
brood delen en vieren in de nacht.

Leven is pelgrimeren,
Een tijdlang werken aan de weg,
Een brug bouwen over het water,
Rovers en duivels verjagen,
Waken en bidden met zieken,
Doden begraven bij de kapel.

Maar nooit raken de pelgrims thuis:
"vreemdelingen" vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
Weten ze wat ze vermoedden:
De weg is het doel.

(Jacobsstaf maart 2015, nr 105)





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Edwin Seinen,

Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheersgroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. G. v.d. Bovenkamp, Hr. Gabriel

Karagoz, Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mw. R. Escobosa-Bosman

Voor misintenties, stipendia of een
andere reden vermelden wij graag de
volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken in
het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand
om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistie-
viering van 9.30 uur, bent u van harte
uitgenodigd voor een kopje koffie of
thee in het parochiecentrum. Voor de
kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse
artikelen gevonden. U kunt ze afhalen
bij het parochiecentrum aan de
Nieuwe Schoolweg.



Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig. Vanaf 23 maart kunnen mensen elke maandag tussen 09.30 en 12.00 uur binnenlopen op de nieuwe locatie aan de Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje, het opgeven van misintenties in de St.Jozefkerk of het vragen om een huis- of zieken(huis)-bezoek.

Het **nieuwe telefoonnummer is: 06-22351941**. E-mailadres Johan en Truus: jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar nu ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

“Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft”

Een lied om steeds maar weer te zingen, totdat het niet meer weggaat, in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Samen bijbel verhalen lezen is een boeiend gebeuren. Vooral als de groep bestaat uit mensen met heel verschillende achtergronden. We gaan als volgt te werk. Eerst wordt het verhaal hardop voorgelezen door degene die aan de beurt is. Vervolgens lezen we in stilte voor ons zelf. Dan gaan we met elkaar in gesprek. Ieder heeft zo zijn eigen invalshoek. De een valt dit op, de ander dat. Het is als een mozaïek

waaraan ieder zijn steentje bijdraagt tot een kleurig geheel. Ieder zoomt in op dat stukje van de tekst dat haar of hem op dat moment treft. Zo ontstaat er een verkennend gesprek met vragen als: wat kan de schrijver bedoeld hebben voor zijn lezerspubliek, zoveel eeuwen geleden? Hoe is de tekst ooit doorverteld en opgeschreven? Hoe kwam het dat er zoveel betekenis aan werd gehecht dat de tekst bewaard is gebleven? Wat zegt de tekst ons nu? Wat vind je mooi? Wat vind je vreemd? Waar heb je vragen bij? Er ontstaat een beweging van toen naar nu. Samen komen we in het spoor van de betekenis.

Op dit moment lezen we het boek Ezechiël. Ezechiël, profeet en priester is met de ballingen meegegaan naar Babylon. Jeruzalem en de tempel liggen in puin. Hij schrikt er niet voor terug om de bittere waarheid te benoemen dat Jeruzalem en haar bewoners godvergeten geleefd hebben. In de vorm van klaagliederen laat hij dit horen. Hoe nu verder? Is er nog hoop voor de toekomst? Op alle mogelijke manieren probeert Ezechiël dit te laten horen en zien in prachtige teksten en wonderlijke visioenen. Hoofdstuk 37 is daar een mooi voorbeeld van. Het gaat over opstanding en nieuw leven. Dorre beenderen worden opnieuw bekleed met spieren en huid en komen pas echt tot leven als de levensgeest wordt ingeblazen. Toekomst is mogelijk, er is nieuw leven, er is perspectief. Een wens die eeuwen omspant, een wens waarnaar we nu in deze tijd ook zo kunnen verlangen. Vooral de kinderen die gevormd zijn, allen van harte



proficiat. Dank aan degenen die met Pasen Caritas gesteund hebben en de voedselbank. Dit geeft perspectief en maakt toekomst mogelijk.

Deze zegenbede zegt het met de volgende woorden:

- Dat wij ons niet alleen richten op het goede,

- maar ons er ook door laten richten.

- Dat wij onszelf blijven spiegelen in de ogen van de ander.

- Dat wij oprecht en vol mededogen in elkaar het licht weerkaatsen,

- dat alle donker in ons zichtbaar maakt

en op de vlucht doet slaan.

- Dat in ons oplicht de glans van de levende God,

- Die ons bevrijdt uit alle duisternis.

*Namens de locatieraad en
pastoraatgroep, Lies van Veldhoven*

Katholieke Vrouwen Groep St. Joseph 1940-2015

In mei 2015 bestaat de K.V.G. St. Joseph 75 jaar en dat is wel een reden om een stukje te schrijven. Door de tijd heen heeft de K.V.G. wel een andere rol gekregen, maar we zijn met de tijd mee gegroeid. Dat het nog steeds een groep is die er toe doet kun je eigenlijk wel af lezen aan het feit dat wij nog steeds meer dan 70 actieve leden hebben en in de afgelopen jaren nieuwe dames mochten verwelkomen. Ieder seizoen tussen september en mei proberen wij iedere maand een afwisselend programma te bieden met gemakkelijke en leerzame avonden/middagen en hopen voor ieder wat wils te bieden. En dat kun-

nen wij nog steeds bekostigen uit eigen middelen en zonder enige subsidie. Er staan grotere activiteiten op de agenda samen met KVG Paulus-/Noord, zoals Speurtochten en toneeluitvoeringen, en busreisjes. Dit hele seizoen 2014-2015 heeft al in het teken gestaan van het 75-jarig jubileum en we hebben al een aantal mooie avonden/middagen gehad.

We sluiten dit feestelijke jaar af met een Mariaviering met aansluitend de jaarvergadering in het parochiecentrum op dinsdag 12-05-2015 en een Jubileumdag op maandag 18-05-2015 in de Roef. Het is een enorme mijlpaal, 75 jaar en daarom willen we in dankbaarheid terug denken aan alle vrouwen, die het door hun inzet mogelijk hebben gemaakt dat wij nu dit jubileum kunnen en mogen vieren. Een kerkelijke viering hoort er natuurlijk ook bij en we willen iedereen van harte uitnodigen voor de Mariaviering op dinsdag 12-05-2015 om 18.30 in de St. Josephkerk o.l.v. Carla Berbée en met muzikale begeleiding van de Jozefzanggroep. Voor een receptie hebben wij niet de financiële middelen, maar wilt u het K.V.G. feliciteren, dan kunt u het bestuur, na de viering in de kerk, de hand schudden.

*Namens het K.V.G., Petra Stokman,
voorzitter*

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph

U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar:

IBAN nr. NL76 INGB 0665197977





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag- en donderdag-
ochtend van 9 tot 12 uur.
**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**
uitvaarttelefoon 06-38236370.

Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator* 433 50 60
e-mail: grabmaier@kpnmail.nl
Mw. C. Meijer
Mw. M. Oosterveld
Mw. E. Perik

Lokale beheersgroep

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52
Mw. L. Heetbrink
Hr. C. Pots
Kerkbijdrage: SNS-bank
IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401
t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap
treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink
E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16
Spartastr. 8, 7535 BN Enschede
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz
Lipperkerkstraat 432 432 23 52
06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.
*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Gedicht dat veelzeggend is over Pinksteren

Als een windvlaag.....

*Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.*

*Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.*



*Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.*

*Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.*

*Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.*

Uit: 'Jaarringen' van
Greet Bookerhof-van der Waa

Advocaatje slagroom bij vijftigjarige ouderensoos

Doorgaans houden ze het netjes bij een kopje koffie of thee met een koekje. Maar gistermiddag kwam er een advocaatje met slagroom op tafel en, in een enkel geval, zelfs een glaasje wijn. „Het is feest en dan mag het”, lacht voorzitter Laurette Heetbrink-Aellerinck van de vijftigjarige ouderensoos van de Ariënsgedachtenkerk. Alcohol, vindt zij, past niet in de traditie van Alfons Ariëns, de priester die bekend stond om zijn sociale bewogenheid en naar wie de kerk aan de Hogelandsingel is vernoemd. Ariëns zag overdadig alcoholgebruik als een voorname oorzaak van sociale ellende.

De 20 dames die nog deel uitmaken van de ouderensoos houden het in de

grote zaal van de kerk daarom maar bij hun advocaatje.

Gistermiddag hadden ze eerst een broodmaaltijd. Daarna een gezellig feestje met accordeonmuziek.



De ouderensoos begon ooit als typische mannensoos. Een halve eeuw geleden kreeg de in de parochie actieve Antoon Spekking van de pastoor de opdracht een soos op te richten. Die was speciaal bedoeld om mannen die net met pensioen waren een paar middagen bij moeder de vrouw uit de keuken te houden. Twee middagen in de week konden ze kaarten of biljarten en zo wennen aan hun plotselinge vrije tijd. Eerst kwamen ze bij elkaar in het speeltuingebouw aan de Molukkenstraat. Later in buurthuis De Roef aan de Pastoor Geertmanstraat. „Op gegeven moment”, vertelt Laurette Heetbrink, „kwamen er op donderdagmiddag ook dames mee. Zij kaartten ook wel. Ze vermaakten zich ook wel met sjoelen en handwerken, maar lekker bijkletsen was misschien nog wel voorname.”

Tegenwoordig hebben ouderen veel meer te doen dan vroeger. Keus zat.

De ouderensoos telt mede daarom nog slechts 20 leden, louter dames.



Als ze zelf geen vervoer hebben, worden ze opgehaald door de chauffeurs Jacqueline Grein, Alfons Besselink of Hennie Kloppers. „Wat de meeste deelnemers aan de soos vooral vragen, is aandacht”, zegt de voorzitter, „dat heeft iedereen toch wel eens nodig?” Antoon Spekking was haar opa. Later was Iet Spekking, de moeder van Laurette, vele jaren voorzitter van de ouderensoos. Ze werd voor haar werk binnen de parochie koninklijk onderscheiden. De derde generatie heeft er dus inmiddels de leiding.

Het voelt nooit als een verplichting. „Integendeel, het is ontzettend dankbaar werk”, aldus Laurette.

Zij heeft inmiddels vooruitgekeken en wetende dat de AriënsGEDachteniskerk op zeker moment zal sluiten al een alternatief voor de soosmiddagen gevonden. „Per 1 september gaan we weer naar De Roef. Ik wil namelijk niet dat deze groep tussen wal en schip komt. Ze moeten daar alleen tien cent meer voor de koffie of thee betalen. Een kop komt van 40 op 50 cent. Daarmee houden we het laagdrempelig.”

Geen kerkelijke viering meer bij gouden jubileum van soos. Daarvoor zijn er te weinig leden.

Bron: Twentsche Courant Tubantia
Foto: Annina Romita

Om niet te vergeten 1940-1945



10 oktober 1943 was voor de parochie een zwarte dag. Door een bombardement, dat voor Duitsland was bedoeld, werden op een stralende zondagmiddag vele huizen verwoest en vielen er meer dan twintig doden. De verslagenheid in de parochie was groot.

De pastorie werd ook door de Duitsers bezet en de pastoor, kapelaan en huishoudster zochten hun toevlucht in een huis van de familie Löhring aan de Ceramstraat.

Bron: 75 jaar H. Hartparochie 1930-2005 met de AriënsGEDachteniskerk. Jubileumboek





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 214 06-4300 0450
7522 CL Enschede.

e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl

Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen

Lokale Beheersgroep

Hr. Delius Pit, *coördinator*

e-mail: d.pit@ziggo.nl

Hr. H. Reuver, Hr. G. Collet

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkbalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 14 mei**

(Periode: 7 juni t/m 5 juli 2015)

Webmaster: Piet Gieske

Website: katholiekenschede.nl

PAROCHIECENTRUM

Met ingang van 1 april 2015 is het Parochiecentrum van de Maria /H.-Geestlocatie aan de Deurningerstraat 212 **definitief gesloten**.

Werkgroepen, zangkoren en andere vrijwilligers zullen z.s.m. in andere werkruimten worden ondergebracht.

Hierover volgt nog informatie die zowel op de website als in de kerk zal worden bekend gemaakt. Op de website klikt u in de startpagina van de Mariakerk op: 'Actueel nieuws'.

► Voor als u het secretariaat wilt bezoeken:

Het secretariaat van de Mariakerk is voorlopig gevestigd in de sacristie en is geopend alleen op maandag van 9.30 tot 11.30 uur.

U kunt de sacristie bereiken via een stalen poort en een deur, halverwege de linkerzijde van de kerk.

Het adres is Deurningerstraat 214.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

► Sleutels

Mensen die nog in het bezit zijn van sleutels van het parochiecentrum kunnen deze inleveren bij de Locatieraad of kosters.

SCHOONMAAK KERK

Op zaterdag 21 maart was het weer een drukte van belang in de Mariakerk.

Veel mensen voelden zich geroepen om de kerk nog een keer te laten blinken. De opkomst was groot en mede door de vele hulp en de ervaring was de klus op tijd geklaard. Het koper is weer mooi gepoetst. De banken en de gangen glimmen weer en ook de Mariakapel en de Sacristie zijn onder handen genomen. Bij de maaltijd ter afsluiting van het werk,



moesten er stoelen overal vandaan worden gehaald, want iedereen wilde nog één keer in de keuken van het parochiecentrum bij elkaar zitten.

Ondanks het gevoel van: *'de laatste keer in het parochiehuis'* was er een goede sfeer en saamhorigheid onder de schoonmakers.

Mensen allemaal bedankt!

Ine Reuver

DE TWENTSE FUCHSIACLUB.

De Twentse fuchsiaclub organiseert op *zaterdag 9 mei a.s. van 10.00 tot 13.00 uur een stekkenmarkt* bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 in Enschede.



De stekkenmarkt wordt gehouden naast de kerk op het plein voor de 'Kajuit'. Bij slecht weer *in* de Kajuit.

Er worden voordelige stekken van fuchsia's en meststoffen aangeboden.

Over al uw vragen over verzorging van deze mooie planten adviseren u onze vakmensen.

Wij verwachten dan ook weer een goede opkomst.

Op Toon verzorgt Pinksterviering

Het themakoor Op Toon verzorgt de Pinksterviering op *zaterdag 23 mei om 19.00 uur* in 'onze'

Mariakerk!

Zij zullen er dan weer een mooie viering van maken!

Trouwens, Op Toon is regelmatig in de Jacobuskerk in Lonneker actief! Raadpleeg daarvoor het dorpsblad van Lonneker: *"Op en um'n Bult"*.

Daarin staat het parochienieuws van de Jacobuskerk van Lonneker.

OVERLEDEN

Op woensdag 1 april 2015 is overleden: *Ria Wiltbreuk-Kleinherenbrink, weduwe van Johan Wiltbreuk* op de leeftijd van 77 jaar.

Ria was een trouw lid van het parochiekoor en ontving in 2007 van de Gregoriusvereniging een onderscheiding voor 25 jaar lid.



Ria overleed na een langdurig ziek zijn.

Op dinsdag 7 april 2015 was in de overvolle aula van het crematorium te Usselo een religieuze crematieplechtigheid, geleid door Bert Elferink, waarbij het Gemengd Koor van de Mariakerk, voltallig aanwezig was. Door haar zoon werd een gedetailleerde levensbeschrijving uitgesproken over zijn energieke moeder. Een viertal liederen werd door het koor gezongen. Op het einde van de viering declameerde Riet Spanjers, voorzitter van het Gemengd Koor, het gedicht 'De Brug'.

Ria bedankt voor al het goede wat je hebt gegeven aan een ieder en in het bijzonder aan het kerkkoor.

Moge zij rusten in de *Vrede van de Heer.* PG



HENNY BRAGER tachtig

Henny Brager, u kent hem wel.

Zanger en entertainer.

Elk jaar na de slotviering van het seizoen in de Mariakerk draait hij met welluidende stem aan het grote *'Wiel van Fortuin'*, om vele grote en kleine gewonnen prijzen uit te delen aan oud en jong tegen inleveren van een lotje.

Van flesje wijn tot dropveters, het wordt door Henny met veel krul aan de man gebracht.

Henny, entertainer bij uitstek, maar ook zanger!

Actief lid van wel vier zanggroepen: Het Gemengd Kerkkoor, Schola Enschede, beide van de Mariakerk, het zeemanskoor Wrakhout en natuurlijk 'Het Familiekoor'.

"Ik word tachtig" heeft hij geroepen, *"ik nodig jullie allemaal uit, mét aanhang"*.

Met aanhang! Maar dan moet je op zoek naar een circustent of zo iets.

Op 22 maart was het zover! De accordeonklanken van Jan Hendrikse bepaalde de kostelijke sfeer in de grote zaal van Savonije.

Na een lekker dinertje, met zijn dierbaren vooraf, had Henny er die avond echt zin in.

Het gezang was niet van de lucht.

Wrakhout, het zeemanskoor, gewend om te zingen bij eb en bij vloed, zong



op deze feestelijke avond brave, maar ook ondeugende liedjes.

De meeste quasi zeelieden van Wrakhout zijn nooit verder geweest dan het Lonneker Meertje, maar ze zingen over de romantiek en de gevaren van de woelige baren, alsof ze geboren zijn met de breedgerande Zuidwester diep over de oren.

Maar ook het kerkkoor was op drift. Nu eens geen credo in unum deum maar: *HolaHéé* en *HolaHóó!*

Om het jolijt kracht bij te zetten waren er drankjes en hapjes in overvloed.

Ondertussen had het familiekoor Brager en Co, positie gekozen.

Een lied speciaal gecomponeerd voor de tachtigste verjaardag van Henny was, volgens de familie geïnspireerd door tekst en muziek van Bach.

In het refrein: *Glaasje bier en glaasje wijn, allemachtig, onze Henny is al tachtig*, was Bach duidelijk aanwezig!

De verheven tekst kon al gauw door een ieder worden meegezongen.

Op het hoogste punt van het feest hield Riet Spanjers voorzitter van het kerkkoor een korte speech en werd een Palmpasenstaak met inhoud, aan Henny overhandigd.

Het feest duurde bijna, tot in de kleine uurtjes.

Maar toen kwam er koffie.

En was het echt bedtijd, want als je tachtig ben, sta je op dit uur van de dag, te knappen van de slaap!

Henny, bedankt voor het bijzondere feest!

PG.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheersgroep

Hr. H.A.G. Bolster
Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*

NL08INGB0000966093 of
NL70INGB0001023468
NL57INGB0665162138
NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Palmpasen

'Er komen zo helemaal geen kinderen morgen!' Was mijn gedachte na de open repetitie zaterdagmiddag.

Er waren wat zangers van het gemengde koor, maar kinderen?? Nee, niet gezien! Maar toen zondagmorgen de palmpasenviering begon, zaten er wel zo'n 15 kinderen met hun Palmpasens! En heel veel grote mensen waren er ook!

Carla Berbée ging voor en maakte er een heel blije en vrolijke viering van. In een versierde kerk.

Met veel liedjes, begeleid door Ingrid op de piano en ik dirigeerde, met de palmwijding én met de palmpasenoptocht door de kerk!

Zo begon deze zonnige zondag fris en vrolijk met deze viering en konden we alvast wat genieten van Pasen en de lente!

Mede namens Ingrid:

BEDANKT ALLEMAAL DAT U ER WAS!

Jolande

Een bijzondere avond

Het is 2 april, niet alleen Witte Donderdag, maar ook de dag van The Passion.

Met een paar honderd mensen staan we in de sporthal van Prismare omdat we ons hebben aangemeld als kruisdrager of processieganger. Een aantal mensen krijgt een paars polsbandje, zij mogen voor het verlichte kruis uitlopen, daarna komen de dragers met het kruis en vervolgens



de rest van de aanwezigen. Er is een optreden van Syb v.d. Ploeg, hij speelde de rol van Jezus tijdens de Passion in Gouda en hij zingt een paar mooie liederen.

Een dominee leest een passage uit het Lucas-evangelie en gaat ons voor in gebed. Bovendien kunnen we koffie of thee drinken en krijgen we instructies voor het verloop van de avond. Rond half 8 mag de eerste groep naar buiten, gevolgd door de kruisdragers en de rest mag om kwart voor 8 weg. Ons geduld wordt danig op de proef gesteld, we kunnen pas om half 9 vertrekken, tegelijk met het begin van de t.v.-uitzending.

Zo staan we te wachten in Roombeek, juist op de plek waar 15 jaar geleden die vreselijke vuurwerkramp begon.

Precies om half 9 zet de stoet zich in beweging. Via de Roomweg gaat het naar de Museumlaan richting de singel, die we oversteken. Als we de Lasonderkerk passeren luiden daar de klokken en kunnen we de prachtige glas-in-loodramen bewonderen die deze kerk rijk is. Er staan veel mensen langs de route en wij vervolgen onze weg door de Blijdensteinlaan en steken de Molenstraat over, het centrum in.

Op de kruising van de van Lochemstraat en de Noorderhagen staat een muziekkorps prachtige liederen te spelen en is er pauze om te kunnen luisteren.

Als we uiteindelijk op het van Heekplein aankomen en we het mooie podium en al die mensen zien wordt iedereen stil en overvalt ons een gevoel van kippenvel. We blijven nog even op het plein om het laatste deel mee te maken.

Het was een sfeervolle avond die ik voor geen goud had willen missen.

Engelien Nijhof

Mag ik mij even voorstellen...

Mijn naam is Henk Adding en op dit moment voorzitter van het Gemengd koor St.Jan-H.Michaël. Maar daar gaat een periode van 46 jaar aan vooraf als koorlid sinds 1968. Eerder was ook niet mogelijk geweest want toen werkte ik door de week nog buiten de stad. Vanaf het al eerder genoemde jaar ben gaan werken bij de GEAS en in 1980 ben ik beheerder geworden van een complex van 212 zorgwoningen in Enschede en kon volledig aan het sociale leven in de stad gaan deelnemen. Ik ben dan ook vanaf dat jaar begonnen met zingen in de St.Jan. In 1975 is in de H.Michaël het dames- en herenchoor samengevoegd tot een gemengd koor en toen zitting genomen in het eerste bestuur. Eerst nog in beide parochies gezongen en kon dan na het Agnus Dei in de St.Jan nog net het Kyrie halen in de H.Michaël. Maar omdat we onder de Michael woonden toch uiteindelijk alleen voor dat koor gekozen. En ja hoor (jaren later) toen gingen er ook al kerken dicht en werd besloten de H.Michaël te onttrekken aan de eredienst.

De koren van bovengenoemde zijn toen samengegaan en sindsdien zing ik dus weer in de locatie St.Jan. Hoelang dat nog mag duren weet ik op het moment dat ik dit schrijf nog niet want zoals u weet gaat ook deze



locatie sluiten en is daardoor het voortbestaan van het koor niet gewaarborgd.

In de tweede helft van dit jaar zal er veel veranderen, dus afwachten maar of wij kunnen blijven zingen al hoop ik dat natuurlijk wel. Het zou verschrikkelijk jammer zijn als zo'n prachtige groep zangeressen en zangers uit elkaar zou vallen die zoveel lief en leed met elkaar hebben meegemaakt.

Maar we doen nog meer. Eens per veertien dagen haal ik samen met drie andere leden van het koor en nog vijf parochianen mensen op van de afdelingen in de Cromhoff om ze te laten deelnemen aan de Eucharistie en help daar ook in de dienst zelf mee. Dankbaar werk noem ik dat altijd maar, want dat is het.

In een eerdere functie ben ik jarenlang eerst lid van het bestuur en daarna voorzitter van St. Barbara Enschede geweest totdat alles is overgenomen door Uitvaartverzekering Twenthe. Ik zit alleen nog in de werkgroep Allerzielenherdenking om elk jaar in November de herdenking mede te regelen.

Een andere hobby heb ik ook nog: Biljarten in een competitie van achttien teams 55-plussers uit zorgcentra buurthuizen en speeltuinen en ook daar hebben ze mij gestrikt om voorzitter te zijn.

Mijn vrouw vraagt daarom wel eens wanneer ben je thuis, maar dat valt nog wel mee want er moet ook in en om het huis wel wat gedaan worden en de puzzels en sudoku's moeten ook af.

Ik hoop U nog lang in de St. Jan te mogen ontmoeten of anders mis-

schien in een andere locatie in de stad of elders.

Groeten Henk Adding

25 jaar Wijkcontactpersonen St. Jan-H. Michaël

Eind 1989 opperde Pastor Fons Zandbelt het idee om met wijkcontactpersonen te beginnen.

Wat is de taak van een wijkcontactpersoon?

Allereerst het rondbrengen van het parochieblad. Het wegbrengen en ophalen van de enveloppen voor de Kerkbalans. Het ophalen van het vastenzakje vlak voor Pasen. Het brengen van een verjaardagskaart naar de oudere parochianen, maar vooral is de taak van een wijkcontactpersoon een signaalfunctie. Het signaleren in de wijk of er iemand ziek is, aandacht nodig heeft, een geboorte, een overlijden.

De parochie werd in wijken ingedeeld en parochianen gevraagd of ze deze taak op zich wilden nemen. Dat lukte vrij snel. De wijkcontactpersonen gingen aan de slag.

Nu 25 jaar later doen ze dit nog steeds.

De signaalfunctie blijkt in de loop der jaren niet altijd even gemakkelijk.

Mensen willen vaak anoniem blijven, maar toch blijft de wijkcontactpersoon een vertrouwde figuur in de wijk.

Er zijn wijkcontactpersonen, die het al 25 jaar doen. Geweldig!

Daarom willen we hier eens extra aandacht aan besteden en jullie in het



zonnetje zetten. Met een roos wil ik jullie bedanken voor jullie jarenlange inzet. Het is echt niet altijd het leukste werk. Jullie zijn een belangrijke schakel tussen de parochie en de parochianen. We kunnen jullie niet missen.

Wat de toekomst zal brengen weten we niet, maar voorlopig gaan we gewoon door.

Gerdie Leurs

Beste vrijwilligers,

Namens de pastoraatgroep en locatie-raad willen wij op **vrijdag 29 mei 2015** een vrijwilligersavond organiseren in de parochiezaal aan de Haaksbergerstraat 253 voor **alle** vrijwilligers in onze locatie, aanvang 20.00 uur. Het zal een gezellige avond worden met enkele verrassingselementen en uiteraard een drankje en hapje om iedereen voor weer een heel jaar vrijwilligerswerk te bedanken.

Bij deze Pelgrim hebben wij een uitnodigingsbrief gedaan, mocht u deze per abuis niet hebben ontvangen, maar u bent wel van plan te komen meldt u dan aan per e-mail: Stjanmichael@live.nl
Graag tot 29 mei.

Lisette Janssen, namens locatieraad en pastoraatgroep

Truus Rosema (+ 21-03-2015)

Opnieuw hebben we afscheid moeten nemen van een vrijwilliger-met-ster;

op 26 en 27 maart in een heel volle St. Jankerk met een dienst van dankbaarheid. Truus was haar hele leven lang actief betrokken bij de kerk, maar altijd in bescheidenheid. Bv. als 40 jaar koorlid, de klussenclub van de vrijdagmiddag, wijkcontactpersoon, zorg voor de ouderen op de Hatteler en koster.

Daarnaast was ze actief bij de Zonnebloem en bracht ze communie rond, in de wijk maar ook in het ziekenhuis met een hele werkgroep. Het leven heeft haar niet gespaard, ook haar gezin niet. Het evangelie van de bruiloft te Kana, was helemaal van toepassing op haar en haar vertrouwen in God en Maria. Haar dienstbaarheid en haar optimisme willen we in eren houden. En we wensen haar partner T. Snippert, haar gezin, familie en de geloofsgemeenschap veel kracht om dit grote verlies een plaats te geven.

Truus Rosema-Poorthuis is 72 jaar geworden en zij woonde aan de Emmastraat 289.

Pastor Carla Berbéé

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 20 mei

WoCo





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen
Mw. J.H.M. van de Pieterman,
E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mw. M. van den Berg

Lokale Beheersgroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*
e-mail: w.lieven@connexion.nl
Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

We hebben weer vergaderd.
Traditioneel op de 1e woensdag van
de maand. En die viel dit jaar op 1
april. Geen flauwe grappen, gewoon
vergaderen.



Zoals vorige keer al gemeld; we gaan in de 2e helft van dit jaar weer grotendeels terug naar vieringen op zondag. Een veelgehoorde wens in onze geloofsgemeenschap. Toen het vieringenrooster vorig jaar werd vastgesteld en de reguliere viering op zondag naar de zaterdag werd verplaatst waren onze kerkgangers niet bepaald blij. Veel keuze hadden we echter niet. Inmiddels is het bezoekersaantal van onze kerk gehalveerd. En een deel van onze vrijwilligers is ermee gestopt.

We hadden nog de hoop dat bij het samengaan van de St. Jan/H. Michaël (SJM), de Ariënsgedachtenis (AG) en de Verrijzeniskerk de aantallen weer zouden kunnen toenemen. SJM en AG kenden immers al zaterdagavondvieringen.

We weten nu dat ook dat niet gaat gebeuren. Vorig najaar schreef ik nog dat we (AG, SJM en VK) willen werken aan een nieuwe geloofsgemeenschap Zuid waarin alle partijen cq. alle lokaties een gelijke inbreng hebben.

We hebben gesprekken gevoerd met de locatieraden, koren en koorbesturen, vrijwilligers en nog een aantal individuele personen van AG en SJM. En daaruit blijkt dat, in tegenstelling tot de wens van het centrale bestuur, de meeste bezoekers en vrijwilligers van AG en SJM in geval van kerksluiting verwachten over te stappen naar St. Joseph. De redenen daarvoor:

- Veel bezoekers van AG en SJM wonen veel dichterbij de St. Joseph (hebben die ook al vaker bezocht) en

vinden dat de logischer keuze.

- De AG heeft vanuit het verleden (Vierluik) een historische band met de Joseph die ten ene male ontbreekt met de VK.

- Bij een aantal mensen van de SJM (zelf al een fusiekerk) bestaat de angst dat de VK de volgende kerk is die op termijn moet sluiten en kiezen daarom (als het zover is) voor een switch naar de kerk die naar verwachting alle stormen doorstaat.
- Wij zijn er zelf uiteraard helemaal aan gewend maar een aantal bezoekers van AG en SJM vindt de VK te so(m)ber.

- Eerdere voorzichtige pogingen om samen te werken zijn gestrand. Iets waar deze nieuwe poging zeker onder te lijden heeft gehad.

We respecteren de keuzes van de bezoekers van AG en SJM en zullen niet tegen beter weten in proberen hen alsnog over te halen om deel te nemen in een samenwerkingsverband met de VK. Een volledig samengaan van drie geloofsgemeenschappen van AG, SJM en VK zit er echter niet meer in.

Dat laat onverlet dat er toch een aantal mensen van AG en SJM de overstap naar de VK heeft gemaakt. Zij maken inmiddels deel uit van onze geloofsgemeenschap en we hopen dat zij zich hier helemaal thuis (gaan) voelen.

Het betekent ook niet dat elke vorm van samenwerking gestrand is. We willen blijven samenwerken, dat geldt voor zowel AG, SJM als VK, maar zoals gezegd, een volledig samengaan



van de drie geloofsgemeenschappen is uit zicht geraakt.

In plaats daarvan zullen we met hernieuwde energie moeten werken aan invulling van onze geloofsgemeenschap in Enschede Zuid. De eerste stap, verplaatsing van de viering terug naar de zondag, is voor ons gezet door het pastorale team. De tweede stap, meer elan in de Verrijzeniskerk, zullen we zelf moeten invullen. Zoveel is ook, zij het weinig subtiel, aangegeven vanuit het centrale bestuur op de werkgroepenbijeenkomst van 23 maart jl. in onze kerk.

Kortom, het wordt een druk voorjaar. We hopen daarbij op steun van alle vrijwilligers van onze kerk.

Graag tot de volgende keer.
Wim Lieven

Terugkijken op de Palmpasenviering

We kunnen terugkijken op een leuke en goedbezochte Palmpasenviering. Er waren zeker 25 kinderen in de kerk, die allemaal met hun versierde stok een processie door de kerk hebben gelopen. Paul van Blijswijk had de juiste toon met de kinderen te pakken, waardoor de volwassenen ook wel eens in de lach schoten tijdens de viering. Hopelijk blijven deze kinderen en hun ouders de gang naar de kerk maken.



Een taal van liefde

Op vrijdag 29 mei is de laatste meditatieve viering in dit seizoen van de Vrijplaats Daglicht.

De viering in de Verrijzeniskerk begint om 18.50 uur (vanaf 18:30 inzingen) en heeft als thema 'Een taal van liefde'.

In de viering worden onder andere teksten en liederen gebruikt uit een nieuwe Pinkstercantate met die titel.

Er is een gevoel dat de taal aan het verruwen is. Op radio en televisie, in de sociale media en ook in de dagelijkse omgang. De vrijheid van meningsuiting onttaardt maar al te vaak in scheldpartijen en vinnige debatten waarin het eigen gelijk belangrijker lijkt dan wederzijds begrip en zoeken naar de waarheid.

In het Pinksterverhaal wordt de komst van de Geest geassocieerd met het spreken van goede taal. Niet met wonderen of goede daden - die komen later pas. Er wordt verhaald hoe de apostelen spraken in een taal die door iedereen werd verstaan, een taal waarin iedereen zich aangesproken voelde. De verdeeldheid in de taal uit het verhaal van de toren van Babel wordt geheeld in een taal van liefde.

In de meditatieve viering willen we stilstaan bij die taal, overwegen hoe wij zelf spreken tot elkaar: zingend, luisterend, en in stilte.



Dinsdag 9 juni, 19.30 uur Verrijzeniskerk

is de jaarlijkse bijeenkomst van en voor mensen die zich op een of andere manier betrokken voelen bij de Vrijplaats.

We kijken naar de vieringen van dit seizoen; maar vooral kijken we vooruit naar het seizoen 2015-2016. Hoe gaan we verder? Wat kunnen en willen we doen?

Wat willen we graag aanpassen? Alles wat de Vrijplaats aangaat, kunnen we bespreken, met als eindtijd 21.30 uur. Ieder is van harte welkom.

Eerste Communie 2015

De kinderen zijn er bijna klaar voor: op 31 mei ontvangen 41 kinderen die wonen binnen de (oude parochie-)grenzen van de St. Jan en Verrijzeniskerk hun Eerste H. Communie in de Verrijzeniskerk. Het is een grote groep, dat zal in de viering ongetwijfeld merkbaar zijn, maar we hopen dat de kerk helemaal vol zal zitten en dat ook parochianen die geen familie, buur of bekende zijn van deze kinderen, getuige willen zijn van deze mijlpaal. De viering begint om 10.30 uur.

De namen van de kinderen die hebben deelgenomen, leest u in de volgende Pelgrim, in het algemene deel.

Koffiedames

U kent ze vast allemaal, onze koffiedames, Fien, Annie, Janny en Thea. Al ruim voor de viering bezig met de voorbereidingen voor de heerlijke koffie of thee die wij met zijn allen

graag nuttigen tijdens de ontmoetingen met andere kerkgangers. Maar helaas: aan alles komt een eind, dus ook aan hun (fysieke) mogelijkheden om hier mee door te gaan. Ze weten het wel, maar we zeggen het hier toch maar even: reuze bedankt voor al die kopjes koffie, glazen thee, suikerklontjes en melkkannetjes die jullie voor ons hebben klaargezet.

Dit betekent echter ook dat wij met onmiddellijke ingang nieuwe dames en heren(!) kunnen gebruiken. Lijkt het u wel iets om bijvoorbeeld één keer in de maand op zaterdagavond of zondagmorgen uw steentje bij te dragen, neemt u dan even contact op met Annelies Tenbergen, via de mail: AnneliesT@kpnmail.nl of via de telefoon: 4768667.

En denkt u nou niet: een ander doet dit wel, want dat blijkt nooit zo te zijn, wij kunnen uw tijd goed gebruiken. U wordt ongeveer een half uur voor de viering verwacht en bent tot circa een uur na die tijd bezig met opruimen. We zorgen ervoor dat u altijd met zijn tweeën bent als u het niet alleen wilt of kunt doen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wél veeeeel reacties nodig.

Uitvaart

Indien u voor een familielid of geliefde een uitvaart wenst vanuit de Verrijzeniskerk kunt u contact opnemen met mevrouw M. van den Berg via telefoonnummer 476 29 96. Of u kiest het mobiele nummer, dat ook bij uitvaartondernemers bekend is: 06-18 23 08 01.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen”

op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

3 mei

Hand. 9, 26-31
1 Joh. 3, 18-24
Joh. 15, 1-8

10 mei

Hand. 10, 25-48
1 Joh. 4, 7-10
Joh. 15, 9-17

14 mei *Hemelvaart*

Hand. 1, 1-11
Ef. 4, 1-13
Mc. 16, 15-20

17 mei

Hand. 1, 15-26
1 Joh. 4, 11-16
Joh. 17, 11-19

23 mei

Gen. 11, 1-9
Rom. 8, 22-27
Joh. 7, 37-39

24 mei *Pinksteren*

Hand. 2, 1-11
Gal. 5, 16-25
Joh. 15, 26-27; 16, 12-15

25 mei

Hand. 19, 1-6
Joh. 14, 15-17

31 mei

Deut. 4, 32-40
Rom. 8, 14-17
Mt. 28, 16-20

7 juni: Ex. 24, 3-8; Hebr. 9, 11-15; Mc. 14, 12-26

Wanneer ik kijk naar jou lieve aarde en al de uitbottende bomen,
dan ben je van onschatbare waarde.

Ik kijk naar de stammen en takken, de bloemen en bloesempracht.

Dan ben ik verwondert naar wat er morgen weer wacht.

O tuin van onschatbare waarde.

Bij God ligt uw begin. Jij, Hij en ik, die relatie, ik geloof er wel in.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 2/3 mei, 5^e zondag van Pasen

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | Voorganger |
|----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| St. Jozef | Za. 17.00 u Zo. 09.30 u | Gebedsvier. Eucharistie | Samenzang Zanggroep St. Joseph | C. Berbée H.Kronenberg |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Wo-Co | Ariënskoor | C. Berbée |
| H. Jacobus | Zo. 11.00 u | Eucharistie Internat.mis | Hymnus | A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |
| H.Geest-Maria | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Schola | H.Antonissen |
| Verrijzenis d. Heren | Za. 19.00 u | Eucharistie | Parochiekoor Verrijzenis | A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |

WEEKEND 9/10 mei, 6^e zondag van Pasen

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| St. Jozef | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Rouw- en trouwkoor St. Joseph | J. Kortstee |
| St. Jan-H. Michaël | Za. 19.00 u | Eucharistie | Gem. koor St. Jan-H. Michaël | H. Kronenberg |
| H. Jacobus | Zo. 11.00 u | Wo-Co | Hymnus | C. Berbée |
| H.Geest-Maria | Zo. 09.30 u | Wo-Co | Gem.koor H. Geest-Maria | C. Berbée |
| Verrijzenis d. Heren | Zo.10.00 u | Wo-Co | Kinderkoor Verrijzenis | Werkgroep |

DONDERDAG 14 mei, Hemelvaart

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| St. Jozef | Do. 09.30 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | A.Monninkhof |

WEEKEND 16/17 mei, 7^e zondag van Pasen

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|--|--|---|--|
| St. Jozef | Za. 17.00 u Zo. 09.30 u | Gebedsvier. Eucharistie + KWD | Samenzang Gem.koor H. Geest-Maria | Werkgroep A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |
| Ariënsgeachtenis | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Ariënskoor | J.Kortstee |
| H. Jacobus | Zo. 11.00 u | Eucharistie internat.mis | AMM | H.Kronenberg |
| Verrijzenis d. Heren | Za. 19.00 u | Eucharistie | Dameskoor Verrijzenis | A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |



WEEKEND 23/24 mei, Pinksteren

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| St. Jozef | Zo. 09.30 u | Eucharistie | Zanggroep St. Joseph | J. Kortstee |
| St. Jan-H. Michaël | Za. 19.00 u | Wo-Co | Gem.koor St. Jan-H. Michaël | C. Berbée |
| H. Jacobus | Zo. 11.00 u | Eucharistie | Hymnus | H. Antonissen |
| H.Geest-Maria | Za. 19.00 u | Eucharistie | Op Toon | H. Kronenberg |
| Verrijzenis d. Heren | Zo. 10.00 u | Wo-Co | Parochiekoor Verrijzenis | C. Berbée |

MAANDAG 25 mei, Tweede Pinksterdag

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | Voorganger |
|----------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|
| H. Geest-Maria | Ma. 09.30 u | Eucharistie | Gem.koor H. Geest-Maria | W. Rekveld |

WEEKEND 30/31 mei, H. Drie-eenheid

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | Voorganger |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| St. Jozef | Za. 17.00 u Zo. 09.30 u | Gebedsvier. Eucharistie | Samenzang Zanggroep St. Joseph | I. Schraven J. Kortstee |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Wo-Co | Ariënskoor | I. Schraven |
| H. Jacobus | Zo. 11.00 u | Eucharistie Internat.mis | Gem.koor St. Jan-H. Michaël | H.Kronenberg + P.v.Blijswijk |
| H.Geest-Maria | Za. 19.00 u | Eucharistie | Gem.Koor H. Geest-Maria | A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |
| Verrijzenis d. Heren | <u>Zo. 10.30 u</u> | Eucharistie 1 ^e H.Comm | Gelegen- heidskoor | A.Monninkhof + I. Schraven |

WEEKEND 6/7 juni, Sacramentsdag

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | Voorganger |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| St. Jozef | Za. 17.00 u Zo. 09.30 u | Gebedsvier. Eucharistie | Samenzang Schola | C. Berbée H.Antonissen |
| Ariënsgeachtenis | Za. 19.00 u | Wo-Co | Ariënskoor | C. Berbée |
| H. Jacobus | Zo. 11.00 u | Eucharistie Internat.mis | BJK | A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |
| Verrijzenis d. Heren | Za. 19.00 u | Eucharistie | BJK | A.Monninkhof + P.v.Blijswijk |

VRIJDAG 12 juni, Heilig Hart van Jezus

| Kerk | dag en tijd | Viering | Koor | voorganger |
|-----------|-------------|-------------|------|--------------|
| St. Jozef | Vr. 09.30 u | Eucharistie | | A.Monninkhof |



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

| Locatie | Weekend | Door de week |
|--|---|--|
| H. Jacobus, <i>Langestraat</i> | Zo. 11.00 uur 1 ^c +3 ^c internat. 2 ^c + 4 ^c WoCo | Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, laatste van de maand Angelusgebed |
| St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i> | Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^c + 3 ^c Gebedsdienst | Woe. 9.30 uur |
| Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i> | Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^c zaterdag en 3 ^c zondag | Do. 9.00 uur |
| Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i> | Zo. 09.30 uur 2 ^c + 4 ^c zondag Eucharistie / WoCo | Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur |
| St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i> | Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^c zondag + 4 ^c zaterdag | |
| Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenber</i> | Za. 19.00 uur Eucharistie en Zo. 10.00 uur, 2 ^c +4 ^c zondag Gebedsviering | Do. 9.30 uur |

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

E-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83 56 08 22**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

| | |
|----------------------------|-------------------|
| <i>Inleveren</i> | <i>verschijnt</i> |
| <i>Uiterlijk donderdag</i> | <i>donderdag</i> |

| | |
|-------------|-------------|
| 14 mei | 4 juni |
| 11 juni | 2 juli |
| 13 augustus | 3 september |

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 4, april/mei 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Escobosa-Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Per 1 april: Mevr. J. Pastoor,
2^e penningmeester





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31 SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

