

Hemelvaart en Pinksteren

Jaargang 6, nr. 4, april 2016



Pelgrim is het blad voor de 4 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Katholiek zijn wij (deel 2)	2
Terug van weg geweest	5
Beleidsnota Beheer	5
Inventarisbeheercommissie	7
Diaconie	9
Oecumene	9
Liturgie	10
Allerhande	11
Jeugd en Jongeren	12
Kinderpagina KIEK	15
Kroniek	16

Locatienieuws

Jacobuskerk	17
St. Jozefkerk	19
Ariënsgedachtenis / De Roef	22
H. Geest-Maria / De Kajuit	25
St. Jankerk	26
Verrijzenis des Heren / De Schalm	29

Vieringen	33
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Uitvaarttelefoon: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monnikhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monnikhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Pastoraal werker M. klein Overmeen

Tel. 06-18276484.

m.kleinovermeen@mariavlucht.nl

Vrij op maandag.

(Tot 1 mei 2016)

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



De ontknoping

Het lijkt op de clou van een spannende detective. Je bent benieuwd wie de dader is, en hoe het recht toch nog zegeviert. De ontknoping, waar we hier op doelen, gaat echter over de Goede Week, en de Paastijd, die hier direct op volgt. Zelf vind ik deze week altijd een spannende week. Immers, na veertig dagen van voorbereiding werken we toe naar het hoogtepunt van deze week. Na de dramatiek van lijden en sterven volgt de opstanding van Christus als de 'apothese' van alle gebeurtenissen, die elkaar in snel tempo opvolgen. Het bijzondere van dit 'sluitstuk' van deze week is, dat het geen einde is, maar een nieuw begin. Het graf is leeg, de dood is overwonnen en het nieuwe leven ligt voor ons. Eigenlijk gaat het verhaal dus verder. De volgende hoofdstukken spelen zich af in de Paastijd. De leerlingen en ook anderen hebben verrassende ontmoetingen met de Verrezen Heer. Ook Zijn Hemelvaart is nog geen afsluiting. Want met Pinksteren ontvangen de eerste gelovigen de gave van de Geest. Het is de geboorte van de Kerk. Tot op de dag van vandaag zet zij het heilswerk van de Heer voort. Op grond van ons doopsel en ons vormsel worden wij zelf in kracht gezet om te getuigen van Gods liefde. De 'ontknoping' zal pas volgen 'als de bazuinen klinken', bij Christus' wederkomst. Wordt vervolgd !

Pastoor André Monninkhof

Katholiek zijn wij (2)

In de vorige uitgave van de Pelgrim hebt u kunnen lezen over de oorsprong en huidige situatie van de Libanese Katholieken. Dit keer wil ik hier een vervolg aan geven, omdat ik op Palmzondag uitgenodigd was om voor te gaan in hun dienst in de St. Jan Kerk. Buiten was het miezerig koud en binnen hadden we beginmoeilijkheden, want alles was nieuw en verschillend van de Verrijzeniskerk, waar men in de loop van de tijd bekend geworden was met alles, maar al gauw werd het warm in de kerk door de hartelijkheid van de vele mensen die binnenkwamen, van jong tot oud, hele gezinnen.

Door omstandigheden kon de pasbenoemde priester niet voorgaan. Net op het laatste moment kon toch nog de priester uit Duitsland komen en hadden wij een concelebratie, waarbij hij het grootste deel van de viering in hun eigen taal zong en ik het evangelie in het Nederlands kon voorlezen. Het is hun wens om langzamerhand meer en meer gezangen en gebeden in het Nederlands te doen vanwege de kinderen, die hun eigen liturgische taal niet meer verstaan.

Ik kon de dienst goed volgen, maar niet verstaan. Het is gemakkelijk genoeg te begrijpen wanneer de vredeswens wordt gegeven, wanneer gebeden wordt voor de noden van mensen, voor zieken, wanneer het Brood wordt gebroken, wanneer de Geest wordt aangeropen. Het dameskoor zong afwisselend met de pries-



ter, de kosters zorgden voor een overvloed aan wierook, waarmee ikzelf rond mocht gaan om alle aanwezigen te bewieroken.



De palmen werden gezegend; er was een rondgang door de kerk: priesters, kosters, prachtig geklede kinderen met brandende kaarsen en nog enkelen. Op het eind van de dienst konden de mensen hun palmen meenemen naar huis.

De kerk was voller dan ik ooit gezien heb hier. Banken werden bijgeschoven, plaatsen kwamen vrij wanneer enkele mensen even opstonden om ergens heen te gaan om of even buiten een neus frisse lucht te halen. Er was veel geroezemoes maar al gauw kon ik ook van harte Amin meezingen, vele keren.

Je zag meteen dat het gesproken woord en de gebarentaal veel sterker waren dan in de doorsnee Westerse kerk. De pastor had een heel klein spiekbrieffje waaruit hij een lange preek toverde; het leek me toe dat iedereen aan zijn lippen hing, ofschoon de moeders ook aandacht moesten geven aan de kleinen.

Zelf voelde ik me soms toeschouwer, maar al gauw werd ik teruggeroepen naar de eredienst, en kon beleven dat gestalte werd gegeven aan de Geest levend in ons midden.

Het ritueel is anders dan wij gewend zijn, maar wanneer we daar voor open staan wordt de viering met onze medekatholieken hartverwarmend.

Namens het bestuur van de Libanese Katholieken mag ik zeggen dat iedereen bij hun diensten welkom is, zoals zij ook graag verwelkomt worden door 'ons', omdat we samen nieuwe wegen aan het zoeken zijn.

Ben Engelbertink

IN MEMORIAM GERHARD KOLMSCHOT 12-12-1937 15-03 -2016 †

Op zaterdag 19 maart hebben wij tijdens een druk bezochte eucharistieviering afscheid genomen van Gerhard Kolmschot, priester van de congregatie van het H. Hart, in zijn geliefde parochiekerk Sint Plechelmus te Saasveld, waar hij gedoopt, gevormd en tot priester gewijd is.

Gerhard was een hartelijk mens met oog voor de aan hem toevertrouwde mensen. Een man van de pastorale nabijheid, bij wie ieder terecht kon met zorgen en verdriet. Maar met wie je ook je vreugde kon delen en het leven vieren. Hij was ook een levensgenieter. Het liefst was hij na zijn priesterwijding in 1967 naar Kongo vertrokken als missionaris, maar zijn oversten vonden dat in die tijd te gevaarlijk en zonden hem uit naar Duitsland waar in de jaren zestig een gebrek aan priesters was. 30 Jaar was hij daar als pastoor in de zielzorg



werkzaam. Bij jongeren, opbouw van de geloofsgemeenschap, ziekenbezoek en begeleiding van stervenden lag zijn hart. Velen ook kwamen bij hem om raad, die hij met wijsheid en liefde gaf. Zijn collega-priesters kozen hem telkens weer als hun deken. Veelzeggend. Op Gerhard kon je rekenen, je kon hem vertrouwen en op hem bouwen. In 1996 kwam hij na het overlijden van zijn huisgenote Katta, dat hem heel erg had aangegrepen, terug naar Nederland en kwam in de zielzorg terecht als pastoor in Weerselo en omliggende parochies. In 2005 ging Gerhard met emeritaat, maar bleef actief als herder.

In de geloofsgemeenschap van de Pauluskerk te Enschede was Gerhard vanaf 2005 regelmatig actief tijdens eucharistievieringen, uitvaarten, huwelijken en doopjes. Onze parochiecoördinator Johan Vaanholt hoefde hem maar te bellen en hij kwam.

Hij werd op handen gedragen vanwege zijn hartelijkheid en betrokkenheid. Zijn schoonzus Marietje Kolmschot, die Gerhard gedurende zijn tijd in Nederland heeft verzorgd, kwam mee en reed hem als Gerhard in de Pauluskerk vooring.

In 2008 trof hem een beroerte, die hem eenzijdig verlamde. Toen Cecilia en ik hem in het ziekenhuis te Almelo opzochten, zei hij: 'Dit is het einde van mijn priester-zijn.' 'Daar denken wij heel anders over, Gerhard', zeiden wij hem. Wij vroegen hem toen of hij het geen probleem zou vinden om in een rolstoel en met hulp de H. Missen

in de Pauluskerk te willen blijven opdragen. 'Hoe dan?', vroeg Gerhard verbaasd. Wij zeiden: 'Laat dat maar aan de mensen van de Paulus over. Zij hebben jou in het hart gesloten. Zij maken hellingbanen in de kerk, waardoor jij zonder probleem op een verhoging op het priesterkoor achter het altaar kunt gaan zitten. Met rolstoel en al krijgen zij jou op de goede plaats.' Gerhard begon te stralen en zei: 'Dat wil ik zo graag doen. Dan kan ik priester blijven. Danke, danke.' En zo droeg Gerhard na zijn revalidatie tot aan de sluiting van de Pauluskerk in januari 2015 vele malen de H. Mis op vanuit zijn rolstoel. De parochianen bewonderden hem hierom en de kinderen in de kerk waren dol op hem, omdat hij hen telkens met stralende lach begroette. Zo was Gerhard, hij liet zijn hart spreken. Bij het samenzijn na de vieringen waren Gerhard en Marietje altijd in de parochiezaal te vinden. Daar genoot Gerhard zo van, van al die mensen samen. Velen spraken dan even met hem. Zichtbaar deed dat hem goed. Een mensenmens, dat was Gerhard. Spontaan en wars van regels.

Een tweede beroerte trof hem een paar weken geleden en op 15 maart 2016 is Gerhard in de Heer overleden, 78 jaar oud. Hij was zijn schoonzus Marietje zo dankbaar voor wat zij voor hem had gedaan. Dat heeft hij haar ook nog kunnen zeggen. De geloofsgemeenschap van de Paulus is Gerhard -en Marietje natuurlijk-dankbaar voor alles wat zij met grote



inzet en betrokkenheid hebben betekend voor de mensen. Wij zullen het getuigenis van Gerhard, die zich niet door zijn lichamelijke beperking gevangen liet houden, niet vergeten.

Paul van Blijswijk, diaken

Terug van weg geweest

Sinds 7 maart ben ik weer terug, niet van een vakantie maar van een reis naar Bolivia, Zuid Amerika. Ik ben met mijn man op bezoek geweest bij onze dochter Naomi die daar als vrijwilliger een half jaar in een kindertehuis heeft gewerkt. Een huis dat onder de vlag werkt van Don Bosco voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar.

Een reis om nooit te vergeten! Niet alleen voor ons als gezin. Er gebeurde nog meer bijzonders vóór ons vertrek. Op zondag 7 februari is er binnen de parochie St. Jacobus spontaan gecollecteerd voor dit tehuis en haar kinderen. Dit geld heb ik als gift mee mogen nemen. De mensen daar waren er erg blij mee. Want van de regering komt weinig steun en de toekomst is onzeker.

We hebben het geld overhandigd aan directrice Mevrouw Liliane Lopez. Zij kan er voor alle 70 kinderen schooluniformen van kopen. Dan is er geen onderscheid met andere kinderen op de school in het dorp.

Daarom: hartelijk bedankt aan alle gulle gevers van de collecte in februari!



Veel mensen vragen me wat we allemaal beleefd hebben. Te veel om te schrijven, maar genoeg om te vertellen. Ik kom graag vertellen en foto's laten zien van dit bijzondere land en van het leven in het tehuis Santa Maria in Santa Cruz.

U kunt me daarvoor uitnodigen.

En we bekijken of er een vervolg kan komen op het contact met dit project.

Carla Berbée

Beleidsnota Beheer

(korte samenvatting; de hele tekst staat op de website)

Zoals bekend zullen binnenkort de oude locatieraden vervangen worden door drie beheercommissies: een voor Noord, een voor Zuid en een voor de Jacobuskerk. De leiding van deze commissies is in handen van coördinatoren. Inmiddels zijn daarvoor Gerard Collet (Noord), Wendy Bathoorn (Zuid) en Ineke Keizer (Jacobuskerk) benoemd.

De centrale beheercommissie

Deze is reeds enige tijd geleden ingesteld. Wim Wijfjes, bestuurslid



met portefeuille vastgoed, is de voorzitter. Verder bestaat de commissie uit afgevaardigden van de geloofsgemeenschappen (lokale beheercommissies) Noord en Zuid en de Jacobuskerk en de drie coördinatoren. De commissie is het belangrijkste adviesorgaan van het parochiebestuur inzake beheerzaken van algemene, dat is: locatie-overstijgende aard, die zich meestal uitstrekken over meerdere jaren. Daarnaast kan de commissie adviseren op andere terreinen die binnen het taakgebied en de verantwoordelijkheden van het parochiebestuur vallen.

De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De centrale beheercommissie komt ook in (bijzondere) vergadering bijeen als de drie coördinatoren of het parochiebestuur daarom vragen.

De drie beheercommissies en hun coördinatoren

Deze zijn belast met het beheer van onroerende goederen en inventariseren, en de administratie en het budgetbeheer op het decentrale, dat is: lokale niveau van de drie kerken die open blijven. Deze commissies zijn niet bevoegd zelfstandig beleid te ontwikkelen (al mogen ze daar natuurlijk wel voorstellen voor doen); ze bewegen zich dus op het niveau van de dagelijkse gang van zaken.

De parochiële beheercommissies werken onder mandaat van het parochiebestuur en zijn aan dat bestuur verantwoording schuldig. De (dagelijkse) leiding ligt bij de coördinatoren, die

regelmatig met elkaar en met het parochiebestuur overleggen.

De coördinatoren kunnen taken onder-mandateren aan werkgroepen en individuele vrijwilligers per geloofscentrum (kerk). De coördinatoren zien toe op de uitvoering van die onder-gemandateerde taken. De werkgroepen (en individuele vrijwilligers) zijn derhalve verantwoording schuldig aan de coördinatoren.

De pastorale zorg - liturgie, diaconie, catechese, opbouw, jongerenwerk - is de zorg en verantwoordelijkheid van het pastoresteam. Dat geldt dus ook de vorming van een of meerdere pastoraatgroep(-en) en de eventuele doorstart van profielgroepen als het diaconaal en het liturgisch beraad. Binnenkort zal daarover een beleidsnota van het pastoresteam gepubliceerd worden.

De werking van bovengenoemde organisatiestructuur zal zich in de loop der tijd moeten bewijzen. Waar nodig en/of nuttig zullen op grond van ervaring of voortschrijdend inzicht wijzigingen worden aangebracht. Daarnaast is er een grijs gebied tussen wat 'des pastores' is en die zaken waar het parochiebestuur verantwoordelijkheid voor draagt. Overleg op gezette tijden tussen beheercommissies en pastoraatgroepen kan derhalve nuttig en nodig blijken te zijn.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*



Inventarisbeheercommissie

Verslag ontruiming Mariakerk

Na de laatste viering op 3 januari 2016 is een aantal mensen begonnen met een gedeeltelijke ontruiming van de Mariakerk. Omdat de kerk nog geen herbestemming heeft blijft de algemene inventaris voorlopig aanwezig. Het volgende is uitgevoerd.

Het kerkelijke vaatwerk is in dozen gepakt, gelabeld en elders opgeslagen.

Alle liturgische kleding van de te sluiten kerken is verzameld in de sacristie van de Mariakerk en vandaar uit herverdeeld over de openblijvende locaties. Een groot gedeelte is overgedragen aan de Paters Karmelieten (zie ook het verslag Ariënskerk).

Voor de resterende delen wordt een herbestemming gezocht via de stichting Kerkelijk Kunstbezit.

Alle kaarsenstandaards en overige zaken zoals bellen zijn voorlopig opgeborgen. Verder zijn de kerk en de sacristie opgeruimd. De kaarsen, ongewijde hosties enz. zijn overgebracht naar de Jozefkerk, de St. Jankerk en de Jacobskerk.

De GVL bundels zijn naar de Jozefkerk gegaan (100 stuks).

De beklede stoelen die gebruikt werden door de koren zijn nu geplaatst in de Jozefkerk, ook voor de koorleden.

Het kleine orgel dat op het priesterkoor stond is overgebracht naar de Bonifatiuschool ten behoeve van de repetities van de koren.

De piano is verkocht aan een particulier.

De stenen beelden van de kerstgroep zijn overgedragen aan de Bonifatius-school en de houten beelden zijn naar Het Bouwhuis gegaan.

Een aantal zaken is ook overgebracht naar de Jozefkerk voor gebruik bij uitvaarten buiten de kerkgebouwen. Het gaat om een wierookvat, wijwatervat, een processiekruis en een aantal kaarsenstandaards.

Het ruw houten kruis dat altijd in de Paaswake werd gebruikt heeft inmiddels dienst gedaan in de kerk in Lonneker tijdens de Paaswake.

Zodra de kerk een herbestemming krijgt zal verdere ontruiming plaatsvinden.

Verslag ontruiming Ariënskerk

Na de laatste viering op 10 januari 2016 is een aantal mensen begonnen met de ontruiming van de Ariënskerk.

De werkzaamheden konden eerst worden afgerond na 6 maart omdat toen de laatste viering is gehouden door de Syrisch Orthodoxe parochie.

De zolder boven en de kelder onder de sacristie zijn ontruimd en er is veel naar de vuilstort gebracht. Een groot aantal artikelen zijn verkocht of geschonken aan de drie openblijvende locaties, aan belangstellende parochianen en aan derden.

Alles is geregistreerd en in een eindverslag opgenomen.

Een kleine greep uit deze lijst.

Er zijn een aantal kleine kerkbankjes verkocht.

Een groot aantal liturgische gewaden is herverdeeld of geschonken aan een nieuwe parochie van de paters Kar-



melieten in Litouwen.

Een aantal artikelen waaronder een set kandelaars zijn geschonken aan de parochie op Ameland waar enige jaren geleden de St. Clemenskerk volledig is uitgebrand (zie ook het verhaal in het vorige nummer (3) van Pelgrim.

Een set kandelaars is verkocht aan de Mattheuskerk in Eibergen.

Een complete set kandelaars, wierookvat, wijwaterstel, afkomstig van de Goede Herderkerk, is overgebracht naar de St. Janskerk.

Het meubilair van het priesterkoor is in zijn geheel naar de St. Jozefkerk overgebracht evenals de piano.

Archiefstukken zijn overgebracht naar het centraal archief of het PDE evenals de doopboeken. De kerstgroep is overgedragen aan de Alfonsusschool.

Het wassen Mariabeeld uit de Mariakapel is met uiterste voorzichtigheid uit de vitrine gehaald, ingepakt en tijdelijk overgebracht naar de opslagruimte.

In een later stadium zal dit beeld een plaats krijgen in de St. Jan- of de St. Jozefkerk.

Het stenen beeld van de Goede Herder, afkomstig uit de D.G.H. is voorlopig opgeslagen in de opslagruimte. In een later stadium zal ook dit beeld een plaats krijgen in de St. Jan- of de St. Jozefkerk.

Twee bidstoelen en één offerblok zijn overgedragen aan Wilma de Jong, geestelijk verzorger in De Cromhoff t.b.v. een in te richten hoekje voor dementerende bejaarden.

De tentoonstelling over Alfons Ariëns in de biechtstoel is ingepakt en voorlopig door tussenkomst van het Ariënscomité opgeslagen. Er wordt een herbestemming gezocht. Het grote portret van Ariëns (van Toorop) dat in de kerk hing is overgedragen aan de Alfonsusschool.

Op 7 maart is de aannemer begonnen met de werkzaamheden. Hij heeft het tabernakel verwijderd, evenals de diverse beelden, het triomfkruis en andere zaken. Alles is op 11 maart door een verhuisbedrijf overgebracht naar de andere locaties en de opslagruimte in de Paulussacristie. Op 12 maart is een boedelmiddag gehouden voor parochianen. Deze trok veel belangstelling en een groot aantal artikelen is verkocht. De opbrengst was enorm. De resterende goederen zijn op 22 maart overgedragen aan De Wonne.

Het orgel en de resterende kerkbanken alsmede de kruiswegstaties zijn verkocht aan een Poolse parochie en worden binnenkort opgehaald.

Rien Tiehatten

Eén centraal telefoonnummer voor uitvaart

Sinds maart is er één, centraal telefoonnummer voor de hele Jacobusparochie om een kerkelijk afscheid te melden: **053-7113460**.

Deze telefoon wordt bediend door Irma Hasselerharm als centrale uitvaartcoördinator.



In overleg reserveert zij de gewenste kerk en vraagt een voorganger. Ook is er keuze welk koor zal zingen.

De vrijwilligers op de locaties regelen dan de overige details.

Voor aanvraag van bedieningen blijft het bestaande noodnummer:

06-2751 12 72

Carla Berbée, pastoraal werker

Misintenties

Misintenties kunnen worden opgegeven bij het secretariaat van de kerk waar men ze tijdens de viering genoemd wil hebben.

In de **St. Jozefkerk** op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur.

In de **St. Jankerk** op donderdagmorgen van 09.00 tot 11.30 uur.

In de **Jacobuskerk** op vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur.

Ook kan men in **De Roef** aan de Pastoor Geertmanstraat op donderdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur misintenties opgeven.

In de **Pauluszaal** aan de Eenhoornstraat op maandagmorgen tussen 09.30 en 11.30 uur.

In de **Kajuit** op maandagmorgen en op donderdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur.

In de **Verrijzenis** op maandagmorgen en donderdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur.

U kunt voor vragen ook altijd contact opnemen met het Parochieel Dienstencentrum Enschede (PDE):

053 – 711 34 59.

Diaconie

Mensen in Nood

De kledinginzameling die zaterdag 2 april gehouden is voor de Actie Mensen in Nood heeft maar liefst 185 zakken kleding op geleverd! Dit record hebben we nog niet eerder behaald. Het betekend concreet dat er 950 kilo kleding is binnen gekomen. Alle gulle gevers hartelijk dank.

*Namens de Locatie St.Jan/H.Michaël,
Haaksbergerstraat*

Oecumene

Vredesontmoeting in De Wonne

Op 28 april 2016 (19.30 - 20.30 uur) verzorgt de Bahá'í Gemeenschap Twente de maandelijkse vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede.

Sinds maart 2012 brandt in de winter-tuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers dit seizoen mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie op verdraagzaamheid met elkaar te delen. De eerste bijeenkomst was op donderdag 31 oktober 2013.

“Weest als de vingers van één hand en de ledematen van één lichaam” en “de deugden die bij de waardigheid van de mens passen zijn: verdraagzaamheid, barmhartigheid, mededogen en naastenliefde jegens alle



volkeren en geslachten der aarde.” Dit zijn twee citaten uit de Bahá’í Geschriften, zo’n 150 jaar geleden uitgesproken door de Stichter van het geloof.

Enkele leden van de Bahá’í Gemeenschap Twente belichten het thema ‘verdraagzaamheid’ vanuit een bahá’í perspectief en reiken materiaal aan om over na te denken en in gesprek te gaan. Dit met hier en daar een muzikaal intermezzo en natuurlijk koffie na afloop.

Volgens de initiatiefnemers is er in Enschede (met ruim 145 nationaliteiten) behoefte aan een universele plek voor het ervaren van geloof, hoop en liefde. Ze hopen dat De Wonne, met de aldaar brandende World Peace Flame, uitgroeit tot een trefpunt voor mensen uit ondermeer Christendom, Jodendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Humanisme.

Liturgie van Pinksteren

Op zondag 15 mei vieren we het hoogfeest van Pinksteren.



Als je een parochiaan vraagt wat Pinksteren is? Weet hij/zij te melden dat Pinksteren iets met de Heilige Geest van doen heeft. Maar dat Pinksteren eigenlijk een telwoord is (van het Griekse Pentecoste = vijftigste dag) en daar-mee het feest

van de volheid (7×7+1), de afsluiting en bekroning van het grote paasoctaaf (van zeven weken), het geboortefeest van de kerk, die op die dag in de persoon van de apostelen de zending ontving om te getuige dat zijn aspecten die je in vrome boekjes leest, maar wellicht aan de beleving van velen voorbijgaan.

De liturgische kleur van Pinksteren is rood. Vuur van de heilige Geest”.

Manfred van Kerckhoven

Meimaand - Mariamaand - Rozenkrans

Op de **dinsdagavonden** om **18.45 uur** in de **maand mei** – de Mariamaand – bent u welkom voor het bidden van de rozenkrans in de St. Jozefkerk. We sluiten hiermee aan bij de uitnodiging van de kerk, stil te staan bij de geheimen van dit gebed: de blijde, de droevige, de glorievolle en de lichtende geheimen. We bidden tot Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, zijn Moeder, onze Moeder. In het bidden van de rozenkrans overwegen wij de rijkdom van het evangelie.

Een rozenkrans is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk en bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader en het Weesgegroet door de rozenkrans te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. Er is een plechtige slotlof op **dins-**



dagavond 31 mei op de feestdag (bezoek van de H. maagd Maria aan Elisabeth) **om 18.45 uur in de St. Jozefkerk. Pastor Willy Rekveld zal voorgaan.**



De gebedsgroep pastoor van Ars

Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom aanwezig te zijn.

Allerhande

Hemelvaart 5 mei 2016 - Dauwtrappersviering te Hertme

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar op Hemelvaartsdag, 5 mei, 's **morgens om half zeven** in het openluchttheater van Hertme de traditionele Dauwtrappersmis gevierd.

De drie geloofsgemeenschappen van Borne, Hertme en Zenderen dragen zorg voor de organisatie hiervan en bij toerbeurt verlenen die hun medewerking aan deze sfeervolle Eucharistieviering op dat vroege tijdstip. Dit jaar wordt dat gedaan door de geloofsgemeenschap St. Stephanus te Hertme. Het parochiekoor van Hertme verzorgt eveneens de zang en ondersteunt de samenzang. Na afloop is er in de kantine bij het openluchttheater gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee nog even na of bij te praten.

Iedereen is van harte welkom.

De bezoekers wordt aangeraden om een kussentje mee te nemen, omdat

de zitplaatsen in het theater op dit vroege tijdstip nogal koud optrekken.

*Werkgroep Dauwtrappersviering
Hertme*

Filmavond

Beste parochianen,

Op maandag 9 mei a.s. wordt er in het buurtcentrum De Roef weer een filmavond gehouden voor **alle** parochianen van de St. Jacobus de Meerdere Parochie.

Deze keer hebben we gekozen voor de film "My name is Khan" Het verhaal gaat over Rizwan Khan een moslim uit Mumbai. Hij lijdt aan het Asperger syndroom. Hij trouwt met de Hindoestaanse alleenstaande moeder Mandira, in San Francisco. Na de aanslag van 9/11 werd Rizwan opgepakt door de autoriteiten wegens verdacht gedrag. Dit kwam echter door zijn stoornis. Tijdens zijn arrestatie ontmoette hij de therapeute Radha, die hem hielp om te gaan met de situatie waarin hij verkeerde. Nu begint Rizwan een reis door de Verenigde Staten, om President Obama te ontmoeten. Hij hoopt op deze manier zijn naam te kunnen zuiveren.

De zaal is open vanaf 19.15 uur, de film start om 19.30 uur. Voor deze avond vragen wij een kleine bijdrage van € 1.50 om de kosten laag te houden. Voor koffie of thee wordt gezorgd en voor glaasje fris en een hapje in de pauze.

We hopen op een mooie opkomst.
Tot dan!



Bedevaart naar Eggerode

Beste medeparochianen

Voor de zesde keer organiseren we ook dit jaar weer een bedevaart naar Eggerode. Een van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Münster. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei a.s. We starten de dag met een korte rondgang door Eggerode met uitleg over de bedevaartplaats.

Daarna bidden we lopend in stilte samen de kruisweg, waarna er gelegenheid is voor meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Aansluitend is er een eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger Pastor Kortstee. Tegenover de kerk is een winkel voor verkoop van religieuze souvenirs. Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een gezamenlijke warme maaltijd bij Hotel Winter, een restaurant naast de kerk.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt de aanmeldingsformulieren vinden op de leestafels achter in de kerken. Vervoer zal met eigen auto's plaatsvinden. U kunt zich aanmelden tot maandag 16 mei 2016 en het formulier geheel ingevuld deponeren in de brievenbus bij het secretariaat van de Jacobuskerk aan de Langestraat 51. U kunt zich ook aanmelden per mail naar:

riet-franke@kpnmail.nl of telefonisch onder nummer 47 62 910 's avonds na 19.00 uur.

Riet Franke

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met: Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 info@voedselbankenschede.nl <http://www.voedselbankenschede.nl>

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen? Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Jeugd en jongeren

WJD ON AIR

Op zondag 1 mei van 10.00 tot 17.00 uur wordt in de St.



Vituskerk in Hilversum een bijeenkomst georganiseerd voor alle jongeren uit Nederland om alvast in de stemming te komen voor de Wereldjongerendagen in Krakau!

Er is volop info over diverse WJD reizen.

Voor meer info ga naar de website van **Jongkatholiek:**

<http://www.jongkatholiek.nl>

Groetjes Maurice en Jacintha





ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF



Voor wie

Alle kinderen (ongeacht afkomst, geloof, etc.) zijn welkom op dit initiatief van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen de kinderen graag spelenderwijs (d.m.v. bijv. strips en icon-tjes) het leven van Jezus en het Rooms Katholieke geloof laten ontdekken.

De kinderclub is “niet alleen heel educatief, ook gewoon heel leuk: uw kinderen genieten!”

Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling beiden ervaren moeders met jonge kinderen.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda of Begona: lindaterbraak@live.nl of bferpan@hotmail.com

Voor meer informatie belt u rustig naar: 06-536 35 215

Of ga naar onze facebookpagina <https://www.facebook.com/kinderclubenschede/>

Wanneer en thema

Zaterdag 14 mei 2016:

PINKSTEREN



10.00 – 11.30 uur.

Parochiezaal St. Jozefkerk

(Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede)



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Voor wie

Voor alle kinderen (3-12 jaar).

Wanneer en wat is het thema?

PINKSTEREN



Zondag 15 mei 09.00 uur!!

Tijd en kerk

Tijdens de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk.

Contactpersoon KWD

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louismeulenbroek@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte worden gehouden mail dan naar mvkerckhoven@kpnmail.nl

Tienerkampen

In de zomer van 2016 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een **kinderkamp**. Het is van zondag 7 augustus tot en met vrijdag 12 augustus en het belooft weer een ontzettend toffe kampweek te worden. Vanuit het thema 'Beestenbende' gaan de deelnemers deze week kijken naar verschillende verhalen in de Bijbel waar dieren in voorkomen. Natuurlijk doen we ook allerlei leuke activiteiten. We gaan veel spelletjes spelen, knutselen, zwemmen, slapen (en een beetje keten), lekker eten en nog veel meer. Wil jij ook in zes dagen iets moois meemaken? Ga dan mee op kinderkamp! Een sfeer-

impressie van het kinderkamp is te vinden op de Facebookpagina:

Kinderkamp Aartsbisdom Utrecht.

We zien jullie graag in Ermelo!

Wanneer: 7 t/m 12 augustus 2016

Waar: Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, Nijkerkerweg 65 te Ermelo

Voor wie: meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar (je zit op de basisschool tijdens het aanmelden). Aantal deelnemers: maximaal 50 Hoofdleiding: Pieter Struyk en Juliette Schouten Hoeveel kost het:

€ 115 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 60 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230).

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

Meer info: 06-30531470 of e-mail:

julietteschouten@hotmail.com

Tienerkampen Ook in de zomer van 2016 zijn er weer kampen voor tieners in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Dit keer zijn ze in Nettersheim, in de Duitse Eifel. Pastoor Gerben Zweers: "Wat gebeurt er op kamp? Heel veel! We kamperen aan de oever van een rivier, houden spelen in het bos en het buitengebied, we gaan een trektocht maken en we gaan kanoën. We maken groepjes die voor zichzelf koken. Natuurlijk vieren we ook de Mis en vertellen we wat over de Bijbel – verder horen we graag wat jou bezig houdt. Het is dus op alle mogelijke manieren een uitdagend kamp. En jij gaat natuurlijk mee!" **Wanneer:** 7-13 augustus en 14-20 augustus 2016 **Voor wie:** tieners van 12 t/m 16 jaar (je zit op de middelbare school tijdens het aanmelden) Leiding: pastoor Gerben Zweers en andere leiders en leidsters Hoeveel kost het: € 200.

Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl

Meer info: pastoorzweers@gmail.com





KIEK KIND EN KERK

Hemelvaart

Op Hemelvaartsdag hoef je niet naar school. Het is een vrije dag, zomaar midden in de week. Hemelvaartsdag valt altijd op donderdag. Het is altijd tien dagen vóór Pinksteren. Weet je waarom?

Na de dood van Jezus kwamen zijn vrienden vaak bij elkaar. Ze waren verdrietig en bang. Ze wisten niet hoe het verder moest. Maar veertig dagen lang (na zijn kruisdood) liet Jezus zich af en toe zien aan zijn vrienden en vriendinnen. Zo liet hij zien dat hij weer leefde. Hij kwam binnen wanneer zijn vrienden bij elkaar waren. Op een dag liep Hij een eindje mee met twee mannen die naar Emmäus gingen. Hij zei dat ze niet verdrietig moesten zijn en doorgaan met werken aan God's rijk. En hij beloofde hen dat hij een helper zou sturen: **de heilige Geest**. Zijn vrienden waren heel blij om hem te zien. De laatste keer dat zij Jezus zagen was op de Olijfberg, even buiten de stad. Jezus zei tegen hen: "Blijf bij elkaar in Jeruzalem. Wacht daar op de Geest. Die zal jullie **kracht geven om door te gaan**."



Toen Jezus dat gezegd had werd Hij opgetild. Alsof Hij op een wolk naar de hemel ging. De vrienden stonden allemaal naar boven te kijken. Maar de wolk nam ook hun zicht weg. Ineens stonden er twee mannen naast hen. Ze hadden witte kleren aan. Ze zeiden: "Wat staan jullie toch naar boven te kijken? Tuur niet zo naar de hemel., Want Jezus, die naar de hemel is gegaan, zal bij jullie terugkomen, precies op dezelfde manier".

Toen begrepen de vrienden wat ze het beste konden doen. Ze gingen de Olijfberg af, de stad weer in. Daar gingen ze naar het zaaltje waar ze altijd bij elkaar kwamen. En ze vertrouwden erop dat Jezus zou doen wat hij hen had beloofd. "Want", zeiden ze "heeft Hij niet altijd woord gehouden? Heeft hij niet ontzettend veel wonderen verricht. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft van water wijn gemaakt. Ook nu zal hij woord houden!"



Pinksteren. Ze bleven In Jeruzalem. Plotseling, (tien dagen later) toen ze weer in het zaaltje bijeen waren , want het was oogstfeest en mensen uit allerlei landen vierden dit in Jerusalem, hoorden ze de wind waaien en ze zagen allemaal vlammen. Tongen van vuur. Iedereen die er was kreeg zo'n vlam bij zich. Ze begonnen allemaal te praten. Ook in vreemde talen. Iedereen verstond hen. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Wat zou dat betekenen? Alle leerlingen van Jezus waren vol van Zijn kracht. En ze zongen Jezus is niet gestorven, hij is verrezen en ooit zullen wij ook samen met Hem bij God wonen.

Th. Elfrink



Kroniek

Gedoopt

12 maart: Jimairo Valentino Suarez, geboren op 27 januari 2015, zoon van Mikairo Bouma en Daniela Suarez.

13 maart: Elisabeth Johanna (roepnaam Merel) Hessels, geboren op 26 juli 2015, dochter van Roy Hessels en Daniëlle Hessels-Rolevink.

28 maart: Rosalina Maria Koopman, geboren op 16 augustus 2012, dochter van Rik Koopman en Daria Stasiewicz.

28 maart: Brayn Joseph Koopman, geboren op 18 september 2013, zoon van Rik Koopman en Daria Stasiewicz.

28 maart: Roxanne Anne Koopman, geboren op 21 augustus 2014, dochter van Rik Koopman en Daria Stasiewicz.

Toegetreden tot de Rooms Katholieke kerk

26 maart: Alicia (roepnaam Thiana) Markus, geboren op 21 december 1985.

26 maart: Malaisa (roepnaam Sherilyn) Balgobind, geboren op 1 september 1994.

26 maart 2016: Dennis Baaijens, geboren op 16 augustus 1984.

26 maart 2016: Cornelis (roepnaam Cees) Mulder, geboren op 29 januari 1963.

26 maart 2016: Roelof (roepnaam Roy) Hessels, geboren op 8 mei 1982.

28 maart 2016: Albertus Leonardus (roepnaam Rik) Koopman, geboren op 8 november 1983.

Overleden

13 februari: Gerhardus Johannes Bernardus Waijerdink, 79 jaar. Echtgenoot van Truus Klein Horstman, Diekmanstraat 7.

1 maart: Anna Bentivegna, 72 jaar. Ze woonde Geulstraat 63.

St. Jozefkerk

27 februari: Annie Heskamp-Mensink, 91 jaar. Weduwe.

11 maart: Frans Jellema, 72 jaar. Echtgenoot van Hilde Levers.

19 maart: Karel Fischer, 81 jaar. Echtgenoot van Alberta Maria Weegerink.

27 maart: Tonnie Vaneker, 66 jaar. Echtgenoot van Ine Vaneker-Kwakman.

St. Jankerk

Verrijzeniskerk

16 maart: Bert Brefeld, 72 jaar. Echtgenoot van J.A. Brefeld-Schutte.

19 maart: Lotte Wetsers-Philips, 89 jaar. Weduwe van J.J. Wetsers.

31 maart: Ans Heck-Efftink, 78 jaar. Echtgenote van H.J.L. Heck.

1 april: Mw. Flapper-Jellesma, 89 jaar.

Ariensgedachteniskerk / De Roef

18 maart: Iet Aellerinck-Spekking, 81 jaar. Weduwe van Henk Aellerinck.





H. Jacobuskerk

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Beheergroep Jacobuskerk

Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

Hr. A. M. Bakker

Hr. F. Rijckenberg

Mw. H. Mulder

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Maandagavond om 18.15 uur met aansluitend gelegenheid tot biecht.

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag van de maand om **15.00 uur**.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

De kerk is elke donderdagavond open van 18.15 tot 20.00 uur.

Van donker naar Licht.....

Zaterdag 26 maart, iets voor 7 uur 's avonds. Het is donker in de Jacobuskerk. Donker, maar niet leeg.

Druppelsgewijs, maar in een gestage stroom, komen de mensen de kerk binnen. En dat is fijn, want het was best spannend hoeveel mensen er zouden komen naar deze gebedsviering 'nieuwe stijl'. In de krant stond immers geen aankondiging en er zijn twee Paaswakes in de stad

“Mama, het ruikt hier naar kerk...”

Een meisje van een jaar of 10, met een blauwe fietshelm op, komt samen met haar moeder de kerk binnenlopen. Met enig ontzag, het is stil en ook donker. “Mama, het ruikt hier naar kerk”, zegt ze bedeesd en kruipt tegen haar moeder aan, die glimlacht. Ze neemt dankbaar de kaarsjes in ontvangst die we bij de deur aan alle bezoekers uitreiken. “Ga maar gauw zitten”, zegt haar



moeder, “het kaarsje mag je straks aansteken”. Ze verdwijnen in de schemer.

Meditatie, zang, gedicht, gebed...

Carla Berbée, Gerrit Groothuis, James Keuben en Shandrick Elodia verzorgen vanavond samen met het Binnenstads Jongerenkoor de viering. Zij komen in stilte binnen, alleen bij de Calvarie groep brandt een grafkaars en hier en daar een lamp. Carla Berbée leest psalm 139, een meditatie over verlies en duisternis, het Binnenstads Jongerenkoor zingt aansluitend het Ave Verum Corpus. De stilte is tastbaar, het lijkt of iedereen de adem inhoudt.

Om en om wordt door Carla, Gerrit en BJK voorgedragen, gezongen, gebeden en in de teksten en liederen voel je langzaam de duisternis veranderen in ochtendgloren.

Kom Licht!

Voordat het evangelie gelezen wordt, worden kaarsen ontstoken aan het graflicht bij de Calvarie groep. Hiermee worden alle kaarsen op het priesterkoor aangestoken en de acolieten en voorgangers lopen langs



de banken om het licht aan alle aanwezigen door te geven. Zo rolt er een spoor van Licht door de kerk, waarna iedereen gaat staan

om de lezing uit het Heilig Evangelie te beluisteren.

In haar korte overweging vertelt pastor Berbée hoe belangrijk hoop en vertrouwen zijn, vooral in tijden van onzekerheid en verdriet. “Hij is waarlijk opgestaan”, zegt ze vol overtuiging. “Er is Licht”.

Ik kijk op dat moment naar boven en zie een lichtflits buiten, vlak voor een van de ramen in de koepel. Vuurwerk? Onweer? Ik denk het niet. Er was Licht.....

Verlicht

Inmiddels staan de voorgangers bij de uitgang om allen een zalig Pasen te wensen. De kaarsjes gaan mee naar huis, om daar verder op te branden. Het licht gaat met de mensen mee. En hoe vol de rugzak van sommigen misschien ook mag zijn, de inhoud zal wellicht na deze hoopvolle Paasviering minder zwaar wegen.

*Leven kan niet zonder tranen
Schaduw zal ons nooit verlaten
Vreugde is verwerkt verdriet*

*Leven wordt opnieuw geboren
Witte bloesem aan de bomen
Wonden helen in ons hart*

Hetty Mulder

Noteert u dit nog: de Rommelmarkt achter de Jacobus kerk op zaterdag 4 juni 2016!





St. Jozefkerk

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Geloofsgemeenschap Noord

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag, woensdag en donderdag

's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag **en dinsdag** de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheergroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.



Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap



heet nu:
Pauluszaal

De aan de eredienst
onttrokken kapel
boven de sacristie.
Er is een traplift
aanwezig.

Open: elke maan-
dag tussen 09.30 en
11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang
van de kerk. Truus en Johan Vaanholt
zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:
jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men
daar ook ophalen en tevens in de
bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte
van de wijkraad van Tweekelerveld
(Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J.
Vaanholt of bij het secretariaat van de
St. Jozefkerk. Banknummer:
NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.
Parochie St. Jacobus de Meerdere
o.v.v. datum, naam en locatie

- Nieuws
- Het nieuws slokt je op
- Je kunt je er niet van los maken
- Het neemt bezit van je,
sluipenderwijs
- Je wordt heen en weer geslingerd
- Als in een storm
- Het is er op of er onder.
- Een trieste werkelijkheid
- Mensen staan elkaar naar het
leven
- Verharding, agressie, geweld
- Een vicieuze cirkel
- Een ongenode gast in mijn privé
domein.
- Iemand zei: we kunnen alleen
nog maar bidden:
- Heer ontferm U

Van Pasen naar Pinksteren, een weg te gaan

Zo zaten we dan samen aan tafel.
Onze eerste vergadering na Pasen,
met afgevaardigden uit de Paulus,
Maria en Jozef. Een locatie Noord,
een lokale pastoraatgroep. We willen
er wat van maken met elkaar. De
sterke punten laten spreken. Gebruik
maken van elkaars ervaringen. In en
rond liturgie. In en rond het parochie-
centrum en in de wijken. Vergeet het
niet, het vraagt tijd, geduld en begrip.
Het vraagt om vooruit te kijken, in en
met vertrouwen, een nieuwe toekomst



tegemoet. Tegelijkertijd zit de pijn van het loslaten nog in je. Daar kunnen we niet omheen. Als een weg tussen Pasen en Pinksteren. Een leeg graf, een donker zwart gat. Vrouwen bij het graf roepen: "Hier is Hij niet". Maar waar dan wel? Een tuinman, een engel, een stem wijst de weg. "Zoek Hem niet bij de doden, maar bij de levenden." Daar waar het leven opnieuw gestalte krijgt, door de dood heen. Door pijn en verdriet heen. Brandde ons hart niet? Oud verlangen breekt door. Ze zien en voelen het. Bij het breken van het brood. Samen aan tafel. Daar in Emmaus, lang geleden. Ze stonden op van tafel. Durfden weer op weg te gaan. Gesterkt, met nieuwe moed, geïnspireerd, enthousiast. Terug naar Jeruzalem. Op weg naar Pinksteren, de kracht van de geest is hen nabij.

*Lies van Veldhoven,
namens de pastoraatgroep*

Oproep: Wie wil helpen?

Wij zijn op zoek naar een gastvrouw / heer voor de dinsdag- en woensdagochtend.

Hij of zij zorgt voor de administratie, de zaken rond de kerkvieringen, is de contactpersoon voor de parochianen en regelt de misintenties e.d. kortom: een leuke afwisselende vrijwilligers-taak met veel contacten met medeparochianen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Jos Marsman via telefoonnummer 435 48 08.

Edith

Thomas Hemerken oftewel Thomas à Kempis

Op de vierde Vastenavond waren we uitgenodigd in het stadje Kempen bij Krefeld. Op deze 6 maart werd de kerkdienst op de radio WDR 5



live uitgezonden. De grote zoon van deze plaats is de man der Moderne Devotie. Bizar is dat de mooie RK kerk de naam draagt St. Maria Geburt en het is een Propsteigemeinde. De Thomas à Kempiskerk is een protestantse kerk, tja waarom niet. De stad Kempen is meer dan de moeite waard.

Daarna op bedevaart in Zwolle. Uiteraard de gedenksteen op de Agnietenberg bekeken. En toen naar de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming waar zijn gebeente zich bevindt. Met de beenderen werd nogal gesold, tussen 1830-1838 werd zelfs uitgeleend aan Delden, toen was de corpus verder intact, en grote delen verdwenen o.a. naar Keulen.

Thomas à Kempis leefde van 1379 tot 1471. Hij schreef talrijke werken, bijna alle in het Latijn. Zijn werken zijn alle devotioneel van karakter en omvatten traktaten, meditaties, brieven en preken.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Zuid** met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Voor uitvaarten: 053-7113460

E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl



De Roef

Pastoor Geertmanstraat 17.

Lokale beheerder

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52

e-mail: henny.thea@hetnet.nl

Bezorging Pelgrim

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17.

Viering in de Eschpoort

Op de **vierde** zaterdag van de maand om 15.00 uur.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Elke **donderdagmorgen** is er om **09.30 uur in De Roef** een gebedsviering, waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. U kunt ook hier uw **misintenties** opgeven.

Alle **jaargedachtenissen** zullen worden doorgestuurd naar de St. Jan.

Van 10.00 tot 12.00 uur zal er iemand aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, misintenties aan te nemen en waar men kleine attenties (zoals een bloemetje) kan afrekenen. Ook kunt u het nieuwste nummer van Pelgrim meenemen wanneer u deze niet thuisbezorgd krijgt. Er is een kleine voorraad.

Ontmoeting in buurtcentrum De Roef

Het is nu al weer een paar maanden geleden dat wij onze intrek hebben genomen in De Roef.

Inmiddels zijn we aan de nieuwe situatie gewend en zijn we blij met deze nieuwe plek!

Vooraf voor de donderdagmorgen is dit een hele zinvolle bijeenkomst omdat de parochianen dan de gelegenheid wordt geboden om elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Toch was het nog even zoeken naar een waardevolle invulling hiervoor. Want de communie mag niet meer worden gegeven, en dat is toch waar de



mensen voor komen. Dat waren we zo gewend al die jaren. Maar we kunnen ook het geloof belijden zonder samen het brood te breken. Om dit vorm te geven wordt een kaarsje aangestoken door alle aanwezigen en men deelt met elkaar wat ons op dat moment bezig houdt. Een kaarsje branden voor een ziek familielid of voor verdraagzaamheid onder de mensen, iets dat ons allemaal bezig houdt de laatste tijd. U mag uw gedachten delen maar dat hoeft natuurlijk niet. Iedereen is vrij om het op zijn of haar eigen manier te doen. Een mooi moment om samen te delen, niet met brood, maar met gedachten die worden uitgesproken. Dat is óók samen geloofsgemeenschap zijn. En het kan lucht geven om je zorgen of gedachten uit te spreken en met elkaar te delen. Het is ook een gelegenheid om na de bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een lekker kopje koffie of thee (die altijd netjes voor de deur van onze ruimte wordt gezet om onze bijeenkomst niet te storen).

Misschien denkt u; dat wil ik ook wel eens proberen, dat kan! De donderdagmorgenbijeenkomst begint om 09.30 uur tot ongeveer 10.00 uur met een korte dienst, daarna is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. **U bent altijd welkom!**

Voor vragen kunt u terecht bij mevr. C. Meijer tel. nr. 0627381693.

Attentie

Beste parochianen,
Zoals velen van u weten is het bij ons in de geloofsgemeenschap gebruikelijk dat er een attentie wordt gebracht aan hen die iets te vieren hebben zoals bijvoorbeeld een kroonjaar of een mijlpaal in een huwelijk. Dit blijven we natuurlijk gewoon doen!

Maar in het verleden hadden de verschillende locaties, verschillende richtlijnen. Die richtlijnen moeten hier en daar wat worden bijgesteld zodat we weer op één lijn zitten.

Dit jaar blijft alles nog zoals het nu is en gaan we volgend jaar de attenties bezorgen volgens de nieuwe richtlijnen.

Carina Meijer

Bloemen van de weekendviering in de St. Jankerk

In de St. Jan is het gebruikelijk om na elke weekendviering een bos bloemen te brengen naar een parochiaan die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Dit willen we ook graag blijven doen als geloofsgemeenschap Zuid.

Dus als u iemand in uw omgeving weet die daarvoor in aanmerking komt, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan dhr. Paul Pikkemaat tel. nr. 053-4770478.

Carina Meijer



In Memoriam Iet Aellerinck Spekking

Op 18 maart overleed Iet Aellerinck, voor velen op het Hogeland een bekende parochiaan. Bijna haar hele leven heeft ze aan de Hogelandsingel gewoond, als kind en later met haar eigen gezin van 3 dochters. Iet was actief in de buurt, in de kerk en in het buurthuis, dat nu de Roef heet.

Met name de Ouderensoos was haar lief. Haar vader had deze opgericht op verzoek van meneer pastoor en zij zette dit werk voort, mede toegankelijk voor dames!! Sinds enige jaren heeft haar dochter Laurette Heetbrink de leiding overgenomen.

In de H. Hartparochie, de Ariënsge-dachteniskerk, was Iet meer dan 50 jaar actief in o.a. het bezoekwerk en het Ariënskoor.

Iet was graag gezien in de buurt, bij haar kinderen en kleinkinderen. En tot het laatst genoot ze enorm van haar achterkleinkinderen!

De vele lichamelijke ongemakken hebben haar gesloopt en ze heeft in vrede haar aardse leven hier voltooid. Op 23 maart is in de Roef, haar 'kerk', een herdenkingsdienst uit dankbaarheid gehouden.

Wij wensen haar kinderen en overige familie veel sterkte met dit verlies. Maar in de aandacht voor elkaar blijft Iet bij ons!

Carla Berbée, pastoraal werker

Ouderen en Kerk

Zoals de leden van Ouderen en Kerk van ons gewend zijn, houden wij binnenkort weer een gezellige middag in de parochiezaal van de St.Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Op vrijdagmiddag 27 mei aanvang 14.00 uur vertelt Carla Berbée over haar reis naar Bolivia en toont zij foto's. Deze middag is bestemd voor alle ouderen van de Parochie St. Jacobus de Meerdere, Geloofsge-meenschap Zuid. Thee/koffie en een hapje en drankje staan dan voor u klaar. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Maar er is meer! Waarschijnlijk krijgen wij dit jaar géén subsidie van het Kerkbestuur, waardoor ons uitstapje in oktober wel erg onzeker wordt. Zelfs de voortzetting in de oude steil is, alleen al om financiële redenen problematisch te noemen. Ondanks alles proberen wij door te gaan!

We willen met U bespreken wat de nieuwe indeling als Locatie Zuid betekent voor het ouderenwerk. Hoe zal de toekomst eruit gaan zien? Het bestuur van Ouderen en Kerk wil daarover graag met u in gesprek.

Komt allen die middag.

Het Bestuur:

Joop Hassink Tel.476 30 60.

E-mail: Joop@joophassink.nl.

José Heitbrink Tel.4316209.

Henk Bolster Tel.432 36 75.

Hermine Leppink-Slot Tel.4312138

Henk Thüss Tel. 4330322. Email:

h.thuss@kpnplanet.nl





H. Geest - Maria

Vanaf 3 januari onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Noord.**



De Kajuit

Deurningerstraat 216.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

Beheerder: Hr. Johan Lubberink
Vanaf januari 2016 is het **Kajuit-gebouw** (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering. Ook Pelgrim zal hier worden gedistribueerd. Op maandag- en op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur kunt u misintenties opgeven.

Op donderdagmorgen om 09.30 uur is er in de Kajuit een gebedsviering.

Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan voor onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage,

feliciteatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor, de Schola en Op Toon zullen hun activiteiten voor de St. Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.

Dankjewel middag

Zaterdag 2 april was de dankjewel middag in de Kajuit. Toen ik iets later aankwam was het al gezellig druk en zaten de mensen al aan een hapje en een drankje. Carla Berbée nam nog even het woord en had 3 iconen meegenomen van Jos Vertellen die niet aanwezig kon zijn. Er werd ook nog een kaars ontstoken. Verder werd er ook nog gevraagd hoe het de koren vergaat. Het dames- en herenkeor repeteert nu in de Bonifatiusschool en dit bevalt hun bijzonder goed. Het kleine orgel uit de kerk heeft er inmiddels ook een plaatsje gekregen. "Op Toon" is al 1,5 jaar in Lonneker aan het oefenen en zijn er inmiddels "gesetteld". Dit tot ieders tevredenheid. Tevens kreeg Dhr. Mekelenkamp een bloemetje aangeboden voor zijn trouwe dienst als collectant in de Mariakerk. Elly Vije heeft na de tijd nog een aantal bloemetjes gebracht naar andere vrijwilligers die er met het sluiten van de kerk mee op zijn gehouden. De aanwezigen vonden deze middag zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Wie weet!

Om 19.00 uur werden de stoelen weer opgestapeld, de tafels aan de kant geschoven en de afwas gedaan. De Kajuit is weer klaar voor een volgend gebeuren!

Ine Reuver





St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl

Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Contactpersonen

Mw. L. Oude Egberink

Mw. G. Leurs

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheergroep

Hr. H. Huitink

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*

NL08INGB0000966093 of

NL70INGB0001023468

NL57INGB0665162138

NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Pastoraat Zuid

Het was kort nadat bekend werd dat Katholiek Enschede Zuid met één kerkgebouw zou doorgaan, dat de drie pastoraatgroepen uit Zuid(West) al eens bij elkaar kwamen.

We hebben toen kennis met elkaar gemaakt en besproken wat we gezamenlijk gaan doen, en wat beter in de eigen locatie gedaan kan worden.

Ook toen al was het belangrijk om van elkaar te weten wat ieder graag wil behouden.

Nu de Ariënsgedachteniskerk al dicht is, en de Verrijzeniskerk binnenkort dicht gaat (als ik dit schrijf) blijkt dat ook nu weer heel belangrijk is wat ieder wil behouden.

Ook op de vrijwilligers avond bleek dit (zie stuk van Lisette Jansen hierna).

De pastoraatgroep houdt zich dan vooral bezig met de pastorale zaken:

Een bloemetje vanuit de viering voor iemand die ziek is of het moeilijk heeft, de jaarlijkse ziekenzalving op ziekenzondag, tijdens de kerkdienst.

Maar ook de gewoonte om de zondag na het overlijden de overledene te herdenken en een gedachtenis kaars aan te steken die bij de uitvaart of daarna wordt meegegeven.

Zo zijn er meer zaken, met elkaar gaan we daar hard aan werken.

Ook belangrijk is, welke zaken vanuit de locatie blijven gebeuren.

Dat is de viering, die op donderdag plaatsvindt. Intussen gebeurt dat al in de Roef, maar ook in de locatie van de Verrijzenis zal deze viering in stand blijven. De uitdeling van de Pelgrims blijft per locatie gebeuren evenals de actie kerkbalans. De



wijkcontact personen blijven ook in eigen omgeving aan de slag. Dan is er communie thuis en de hulp bij het verwerken van het verlies. We hebben een gezamenlijke werkgroep hiervoor, maar ieder blijft dit doen in eigen locatie.

Hebt u zelf wensen of vragen, dan horen wij dit graag.

Namens Pastoraat Zuid,

Tiny Hannink,

hannink-starre@zonnet.nl

telefoon 053 - 4340559

Wergroepen- / vrijwilligers- avond 17 maart

Op 17 maart hebben we een werkgroepen- / vrijwilligersavond gehouden voor alle vrijwilligers van de drie Zuidlocaties. Er waren ca. 40 vrijwilligersaanwezig, ook Nasem Kassaab en Amer Alkildani van de Libanese kerk (zij zijn immers ook vrijwilligers eerst in de Verrijzeniskerk en nu in de St.Jan, van harte welkom) en pater Ben Engelbertink. Het was niet alleen een gezellige avond om elkaar beter te leren kennen, maar we zijn met name bezig geweest om met elkaar in kleine groepjes in gesprek te gaan a.d.v. vijf vragen.

1) Wat heb je als goed, als zinvol ervaren in je vrijwilligerstaak?

Contact met andere mensen, bijdrage parochiegemeenschap, waardering, nuttig zijn, scheidt een band waardoor ook de kerkgang intensifieert, luisterend oor voor derden, samen zingen, zieken/communiebezoek etc.

2) Wat wil je graag meenemen (van je oude plek)?

Gemeenschapszin, gezelligheid, je

thuis voelen, kerstviering ouderen, ouderensoos samen, vrijwilligerswerk blijven doen, koffie drinken na vieringen, ziekenzalving, mensen van de St.Jan en Ariëns naar de donderdagmorgenviering, bloemetje voor de zieken, gedenkkaars bij overlijden, enkele herkenbare zaken (zoals Mariabeeld).

3) Wat vind je waardevol om mee verder te gaan?

Huidige vrijwilligerstaken ook vanwege sociale contacten, klaarstaan voor de kerk, oecumene, (zieken)-bezoek, samengaan van de mensen van alle parochies, Pelgrim rondbrengen, ophalen kerkbijdrage in alle wijken hetzelfde principe, opening van het seizoen (september), nieuwjaarsviering op zaterdagavond, ondersteuning, borreltje drinken.

4) Wat heb je nodig?

Meer parkeerplaatsen (**aan de St.Janstraat is ook een ingang**). Er kan geparkeerd worden bij de Carwash aan de Burg. V. Veenlaan). We willen nog een plattegrond afdrukken (ook in Pelgrim), meer fietsenstalling, openheid en overleg, openheid vanuit de groepen, goede communicatie! Ook vanuit bestuur en pastorale team, inzet, plezier en liefde, betrokkenheid, vertrouwen in de ander, hulp bij diverse werkgroepen vanuit de te sluiten locaties (er komt nog een overzicht van alle werkgroepen), goede ideeën, open staan voor nieuwe meningen.

5) Wat wil je nog eens gezamenlijk doen?

Feestje of fietsen met bbq voor alle vrijwilligers/parochianen, altijd koffie drinken na vieringen, bloemetje bij verjaardagen 80+, viering in de



buitenlucht, bedevaart met de groep naar Kevelaer of Denekamp, kennismaken met de mensen van de Libanese kerk, ganzebordspel, evaluatie over 3 maanden over deze avond en vergeten ideeën inbrengen, contact houden, ideeënbus met naam van inbrengers, gezamenlijke welkomviering.

Tenslotte konden er nog opmerkingen opgeschreven worden, die de pastoraatgroepen en lokale beheergroep gaan evalueren. Daarna werd het tijd voor een drankje en wat te knabbelen. Er werd nog gezellig nagepraat en verder gediscussieerd.

Het was goed om met elkaar deze avond te houden, wordt vervolgd.

Namens pastoraatgroepen en lokale beheergroep, Lisette Janssen

Beste vrijwilligers

Nogmaals even uw aandacht voor het volgende (reeds eerder gepubliceerd in Pelgrim).

De St. Jankerk en bijgebouwen worden door steeds meer groepen gebruikt en wij zijn trots op deze gastvrijheid. Dankzij uw zorg kan dat gelukkig ook. Helaas merken we de laatste tijd wat slordigheidfoutjes, die we moeten voorkomen. Enkele voorbeelden: Op de toiletten blijkt regelmatig het licht te blijven branden (ondanks de briefjes om te controleren of de lampen uit zijn) ook de lampjes op de zevenarmige kandelaar en onlangs is er een koffiezetapparaat dagenlang blijven branden. De toiletten worden ook niet altijd schoon achtergelaten door de laatste gebruikers en het zaaltje en de

keuken, ook die in de pastorie dienen na gebruik opgeruimd achtergelaten te worden. Willen we onze huidige gastvrijheid behouden, dan zullen met name de 'sleuteldragers' de moeite moeten nemen om voor het afsluiten nog even alles te controleren. Kunnen we op u rekenen?

Bij voorbaat dank.

Lokale beheergroep, Lisette Janssen

Ouderen en kerk

Op vrijdagmiddag 27 mei aanvang 14.00 uur vertelt Carla Berbée over haar reis naar Bolivia en toont zij foto's. Deze middag is bestemd voor alle ouderen van de geloofsgemeenschap Zuid. Thee/Koffie en een hapje en drankje staan dan voor u klaar. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Henk Thiiss

Op pagina 24 meer informatie (Red.)

De opbrengst van de **Vastenactie** bedroeg € 708.90. Naast alle goede gevers danken we ook de wijkcontactpersonen voor hun persoonlijke inzet. *Namens de MOV zuid/west,*

Henk Thiiss

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 18 mei WoCo.





Verrijzeniskerk

Het Leunenberg 588.

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Zuid** met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Op **maandag- en donderdagochtend** kan men in de Verrijzeniskerk terecht van 9 - 11 uur voor vragen, misintenties en een kopje koffie of thee.

Uitvaart telefoon: 053-7113460

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Lokale Beheergroep

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Lokale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek;

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk is buiten de zomervakantie op werkdagen van 9 tot 16 uur geopend voor gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in 1968 voor de zuidwijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek.

Op de Helmerhoek in Mediant "kerkt" de O.G.H. (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek). U bent van harte welkom.

De geloofsgemeenschap van de Verrijzenis gaat afscheid nemen van haar kerkgebouw

Met gevoel en in de stijl zoals we die in de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis zo gewend zijn geweest, hebben wij ons voorbereid op het afscheid dat wij gaan nemen van het kerkgebouw aan Het Leunenberg. Ben Engelbertink is hierbij voorgaan; het Dameskoor heeft gezongen.



Met spijt en verdriet, zijn wij ook nu elkaar tot steun geweest. Wij hebben gevierd dat de kerk jarenlang ons huis is geweest, waarin wij onze verbondenheid en saamhorigheid hebben beleefd, op dagen van droefheid en op dagen van vreugde. In deze geloofsgemeenschap hebben we steeds het gevoel gehad dat mensen er toe doen.

Met dat gevoel dat jij er toe doet en dat jij het verschil maken, vinden we waarschijnlijk weer een aanknopingspunt, om een nieuwe stap te doen: over verdriet en boosheid heen, en in dankbaarheid voor zoveel goeds dat het verleden van de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis kenmerkt. Dankbaarheid voor zoveel mensen om je heen die met grote inzet, volhardend enthousiasme en een niet te stuiten energie onze geloofsgemeenschap maakten zoals die is geweest: mensen konden op elkaar rekenen. Dankbaar dat je jarenlang temidden van zo'n groep 'mensen van de weg' hebt mogen meelopen.

Maar het blijft pijn doen, dat wij afscheid moeten nemen van die veilige schuilplaats, maar de werkelijkheid is dat de Verrijzeniskerk wordt gesloten.

Vaak hebben wij ons 'mensen van de weg' gevoeld, en al gaande kunnen mensen van de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis weer open staan voor de uitnodiging, een andere weg te gaan, waar zachtmoedigheid en barmhartigheid ook weer geldige woorden mogen zijn.

Dat de komende tijden een zegen moge zijn voor ons allen!

Bovenstaande tekst is grotendeels ontleend aan het boekje over het reilen en zeilen van de Verrijzeniskerk in de voorbije 48 jaar: **Mensen van de weg**, ter herinnering 1968 – 2016.



Van de pastoraatgroep

Er gebeurt nogal wat in onze geloofsgemeenschap....

Op het moment dat u dit leest, heeft in de Verrijzeniskerk de laatste weekendviering plaatsgevonden. Een verslag hierover volgt in het volgende nummer van Pelgrim, misschien zelfs met foto's erbij.

Maar de verkoop en alle perikelen die daarbij horen, is nog niet afgerond, zodoende kunnen we voorlopig nog van ons gebouw gebruik maken voor de donderdagmorgenviering; kunnen we Pelgrim nog bundelen en nog gewoon koffiedrinken op maandagmorgen. Zelfs de ledenadministratie kan nog even blijven doorgaan op deze plek.

Maar dat neemt niet weg dat het binnenkort allemaal echt voorbij is; gelukkig blijft onze kerk een kerk, dat is



voor veel mensen toch een troost; een gebouw waar zoveel lief en leed is gedeeld wordt straks voor anderen een even dierbare plaats als het voor ons is geweest.

We kijken vooruit: op 22 mei gaan alle kinderen van Enschede Zuid die zich hebben aangemeld hun Eerste Communie ontvangen in de St. Jankerk. Voor de werkgroep een hele verandering, want de indeling van de kerkzaal is heel anders; niets gaat meer op de automatische piloot, zelfs voor de fotograaf is het aanpassen. Maar dat geeft niet, soms is een verandering nodig om opnieuw naar zaken te kijken en dan kan er iets heel moois voor in de plaats komen.

Dat geldt ook voor de kerkgangers, natuurlijk is het wennen. Maar als we het geen kans geven, weten we zeker dat het ook voor de St. Jankerk een keer voorbij is. Met de pastoraatsgroepen van de verschillende kerken in Enschede Zuid zitten we regelmatig bij elkaar om te kijken of we de mooie dingen van elke gemeenschap kunnen behouden voor ons allemaal.

Zo hebben we ervoor gekozen om bij elk overlijden een gedenkkaars te gaan gebruiken, zoals wij dat al sinds jaar en dag doen. Ook de persoonlijke kaars wordt overgenomen, al hebben we daarvoor ook mensen nodig die willen helpen om deze kaarsen te maken. En de jaargedachtenis die altijd werd afgekondigd in de Ariëns-gedachteniskerk, zal straks voor heel Enschede-Zuid vermeld worden.

De gezamenlijke ziekenzalving, die in de Verrijzeniskerk op ziekenzondag

plaatsvond, zal komend jaar in de St. Jankerk worden gehouden.

U ziet: het samengaan laat veel mooie dingen die we hebben, voortbestaan; voor iedereen wordt het zelfs een beetje meer, omdat we ook de mooie dingen van anderen overnemen.

Doe mee, zing mee, bid mee, dan komen we er zeker!

Annelies Tenbergen, pastoraatsgroep

Bloemen van de weekendviering in de St. Jankerk

In de St. Jan is het gebruikelijk om na elke weekendviering een bos bloemen te brengen naar een parochiaan die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit willen we ook graag blijven doen als geloofsgemeenschap Zuid. Dus als u iemand in uw omgeving weet die daarvoor in aanmerking komt, dan kunt u dit telefonisch doorgeven aan dhr. Paul Pikkemaat tel. nr. 053-4770478.

Carina Meijer

Ouderen en kerk

Op vrijdagmiddag 27 mei aanvang 14.00 uur vertelt Carla Berbée over haar reis naar Bolivia en toont zij foto's. Deze middag is bestemd voor alle ouderen van de geloofsgemeenschap Zuid. Thee/Koffie en een hapje en drankje staan dan voor u klaar. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. *Henk Thüss*

Op pagina 24 meer informatie (Red.)





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306

Lezingen bij de zondagen

24 april

Hand. 14, 21-27

Apok. 21, 1-5

Joh. 13, 31-35

1 mei

Hand. 15, 1-29

Apok. 21, 10-23

Joh. 14, 23-29

5 mei

Hand. 1, 1-11

Heb. 9, 24-28

Luc. 24, 46-53

8 mei

Hand. 7, 55-60

Apok. 22, 12-20

Joh. 17, 20-26

15 mei

Hand. 2, 1-11

Rom. 8, 8-17

Joh. 14, 15-26

16 mei

Hand. 19, 1-6

Joh. 14, 15-17

22 mei

Spr. 8, 22-31

Rom. 5, 1-5

Joh. 16, 12-15

29 mei

Gen. 14, 18-20

1 Kor. 11, 23-26

Luc. 9, 11-17

5 juni: 1 Kon. 17, 17-24; Gal. 1, 11-19; Luc. 7, 11-17.

Expositie: de vele gestalten van Franciscus

Tot en met 5 juni in het Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht. Tel.: 030-231 38 35. www.catharijneconvent.nl



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 23/24 april

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u.	Eucharistie	Marcellinus- koor Boekelo	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 11.00 u.	Wo-Co	Schola	C. Berbée
St. Jankerk	Zo. 10.30 u.	Wo-Co	Gem.koor St. Jan-H.Michaël	parochiaan

WEEKEND 30 april/1 mei, 6^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monnikhof
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Come Back	C. Berbée

WOENSDAG 4 mei, Dodenherdenking

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Wo. 19.00 u	Oec.viering	Samenzang	C. Berbée+ ds.

DONDERDAG, 5 mei Hemelvaart

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Do. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee

WEEKEND 7/8 mei, 7^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	A.Monnikhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Vocal Moments	F. de Heus
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Gem. koor St. Jan-H. Mich.	H. Antonissen
	Zo. 12.00 u	Geb.viering kleuterkerk	Kinderkoor Verrijzenis	Parochiaan

Gebed

Als ik wankel, houd me staande; als ik aarzel, maak me gaande;

Als ik struikel, help me overeind; als ik twijfel, wijs me de weg;

Als ik huiver, beur me op; als ik treur, troost me.

Gij van wie wij hopen, dat Gij met ons gaat als gids en gezelschap,

als laatste toeverlaat voor tijd en eeuwigheid.



WEEKEND 14/15/16 mei, Pinksteren

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.00 u	Eucharistie + KWD	Ariënskoor	A.Monninkhof + PvB
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Vocal Moments	A.Monninkhof + PvB
St. Jankerk	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Kronenberg + PvB
	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	B.Engelbertink
	Ma. 10.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-. Mich.	J. Kortstee

WEEKEND 21/22 mei, H. Drie-eenheid

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	C. Berbée
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Eucharistie 1° H.Comm	Kinderkoor Verrijzenis	A.Monninkhof

WEEKEND 28/29 mei, Sacramentsdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Rouw-en trouwkoor St. Joseph	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée

VRIJDAG 3 juni, H. Hart van Jezus

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Vr. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg

WEEKEND 4/5 juni, 10^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	AMM	H.Kronenberg
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Kinderkoor Verrijzenis	C. Berbée



Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de **eerste** zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de Wonne 4318787. De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Hongaarse huiszegen

Waar geloof is, daar is liefde. Waar liefde is, daar is vrede.

Waar vrede is, daar is zegen. Waar zegen is daar is God.

Waar God is, daar is alles mogelijk.

"Liefdevol afscheid nemen"



caroline
Zorg voor Uitvaart & Toespraak

Caroline Daarnbos

Caroline Zorg voor Uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@caroline-uitvaart.nl



www.caroline-uitvaart.nl





Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Ma. 18.15 uur daarna gelegenheid tot biecht Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.15 uur stille aanbidding
De Roef, <i>Pastoor Geertmanstraat</i>	Gebedsdienst	Do. 9.30 uur
De Kajuit, <i>Deurningerstraat 216</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Gebedsdienst Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstraat 253</i>	Zo. 10.30 uur	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg 588</i>		Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83560822**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

12 mei	2 juni
16 juni	7 juli
18 augustus	8 september

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

**Pelgrim 2016
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 4, april 2016

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Inventarisbeheercommissie

Hr. R. Tiehatten
martiehatten@kpnmail.nl

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes
053 - 4763342
06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

VREDE





Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid.
Korte lijntjes via direct contact.
Kosten van de uitvaart kan ik laag houden als kleine ondernemer.
Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht.

Mobiel 06-81026062

www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

Hemmers
Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

