

Palmzondag – Goede week – Pasen

Jaargang 4, nr. 3, 3 april 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar. Redactie: Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede. centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail. Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Even voorstellen: Johan Klaassen	4
“Ik heb jou liever dan geluk”	5
Ietsjes over de wereldkerk	6
Diaconie	7
Oecumene	10
Vesper en de sobere maaltijd	11
Liturgiekalender	13
Allerhande: o.a. voedselbank	14
Kroniek	19
Jeugd en Jongeren	20
Kinderpagina KIEK	23

Locatienieuws

H. Jacobus	24
St. Joseph	26
Ariënsgedachtenis	28
H. Paulus	31
H. Geest-Maria	34
St. Jan-H. Michaël	37
Verrijzenis des Heren	40

Vieringen	44
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie. Vrij: maandag

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie,

jongeren. Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Pastoraal werker J. v.d. Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie, Citypastoraat

Tel. 06-45860554. Vrij op vrijdagmiddag.

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Vrij op: maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen

en -middag, vrijdagmiddag en -avond

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied

catechese, liturgie, gemeenschapsopb.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op: donderdag.

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie

T. 074-3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl



Pasen: “Op doortocht”



Het woord *Pesach* (Hebreeuws) waar ons woord Pasen vandaan

komt, betekent ‘doortocht’. Het herinnert ons aan de doortocht van de Israëlieten door de Rode Zee en hun redding uit de slavernij van Egypte. Ook ons leven staat nogal eens in het teken van een ‘doortocht’. Neem bijvoorbeeld een verhuizing. Jarelang heb je samen met je partner gewoond op een vertrouwde plek. Maar dan komt er toch een moment, waarop je afscheid moet nemen van de plek (en van de mensen) die je vertrouwd zijn, omdat je ‘op doortocht’ gaat naar een andere plek, waar je hoopt dat je je kunt gaan thuis voelen. Ook in Katholiek Enschede zijn we naar mijn gevoel ‘op doortocht’. Er gaan kerken sluiten. Dat doet pijn. Het verdriet is er nog steeds. Maar steeds vaker hoor ik de opmerking: “we willen verder”; met andere woorden: we willen op weg gaan en bouwen aan een nieuwe toekomst voor onze parochie. Zelf ben ik naar mijn gevoel ook ‘op doortocht’. Niet alleen als mens, maar ook als pastoor, blijf ik leren van mijn ervaringen in de parochie. Dit is een leerproces, wat volgens mij altijd verder zal gaan. Verder ontmoet ik – rondom uitvaarten – dikwijls mensen in rouw. Ze zijn verdrietig om het gemis van hun dierbare. Dit verdriet gaat nooit weg; de leegte blijft; maar toch merk je na verloop van tijd, dat ook hun leven verder gaat. Mensen

pakken de draad weer op, en vinden een nieuwe weg. Zo is heel ons leven eigenlijk een continue beweging van een status quo naar een nieuwe situatie. Het is een drang die in ons mensen zit: soms waan je je in de zevende hemel, en zou je het liefst drie tenten bouwen omdat je dit fijne of bijzondere moment zou willen vasthouden. Maar veel vaker breken we onze tent op en gaan op reis naar een nieuwe streek. “*Met fiets en tent naar de Oriënt*”. Op doortocht zijn zit ons in het bloed. Het gevoel van Pasen is, dat we onze weg mogen gaan met onze Verrezen Heer als tochtgenoot. Maar voor het zover is, wordt het eerst Goede Vrijdag. De graankorrel moet eerst in de aarde sterven, voordat hij tot nieuw leven kan opschieten. Dat ook wij op doortocht (blijven) gaan, het nieuwe leven tegemoet.

Pastoor André Monninkhof

De diaken

In de drie samenwerkende parochies van Enschede, Losser en Haaksbergen werken twee diakens: Bert Huitink en Paul van Blijswijk. Wat is een diaken en wat zijn hun taken?

Het ambt van diaken heeft heel oude papieren. De wortels ervan liggen in het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen lezen we dat weduwen er bij de apostelen over klagen dat het geld, dat beschikbaar is om hen financieel te ondersteunen, niet eerlijk wordt verdeeld. De hartekreten van deze kwetsbare groep mensen, leiden ertoe, dat de apostelen mannen



zoeken van aanzien en faam, die hen bij deze taken kunnen helpen. Door handoplegging en gebed stellen zij hen aan tot diakens. Eén van hen is Stefanus, de eerste martelaar. Het is de bedoeling, dat de diakens zorgen voor de hulp aan mensen in nood, maar de verkondiging van het evangelie behoort evenzeer tot hun taak, zoals bij de wijding tot uitdrukking komt. De apostelen trekken rond langs de jonge christengemeenten en brengen ook de Blijde Boodschap van Christus. Bisschop, priester en diaken vormen een driehoek.

In de loop van de geschiedenis raakt het ambt van diaken in onbruik. Maar in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de Kerk dit ambt in ere hersteld. Het is een gewijd ambt. In tegenstelling tot wat geldt voor de priester kan het zijn, dat een diaken getrouwd is en kinderen heeft. De diaken is *dienstbaar* op het vlak van kerk en samenleving. Tijdens de eucharistieviering assisteert hij de priester aan het altaar. Hij leest het evangelie, en – op uitnodiging van de priester – kan hij ook de preek verzorgen. Bij de offerande maakt hij samen met de misdienaars het altaar klaar. En na de communie zorgt hij er – samen met de misdienaars – voor, dat het altaar ook weer wordt afgeruimd. Op aanvraag van de pastoor kan de diaken dopen, kan hij assisteren in een huwelijksviering of zelf een huwelijk inzegenen. Hij kan ook voorgaan in uitvaartvieringen en andere liturgische vieringen.

Diakens zijn gewijde bedienaren. Sommigen werken voor het bisdom, anderen voorzien op andere wijze in hun levensonderhoud.

Een *bezoldigd* diaken is lid van het pastoraal team. Hij is als zodanig door de Bisschop benoemd. Evenals de andere leden van het pastoraal team wordt hij voor zijn werk door de parochie betaald. Hij is voltijds als pastor werkzaam.

In het pastoraal team werkt *Bert Huitink* als bezoldigd diaken. Hij was al pastoraal werkzaam in de parochie Maria Vlucht (Losser en omgeving), maar door de pastorale en bestuurlijke samenwerking van de parochies van Losser en Haaksbergen, maakt hij nu deel uit van het ene pastoraal team voor deze drie parochies. Op diakonaal gebied houdt hij zich bezig met mensen in nood. Verder gaat hij voor in woord- en communiediensten, gebedsvieringen, doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaarten. Ook het persoonlijk pastoraat behoort tot zijn werkterrein. Verder begeleidt hij (werk-)groepen.

Een *onbezoldigd* diaken is op vrijwillige basis werkzaam in het parochiepastoraat. In beginsel is hij geen lid van het pastoraal team. Hij is door de Bisschop benoemd ten behoeve van de gehele parochie voor specifieke, in zijn benoemingsbrief omschreven taken. Het accent ligt hierbij op taken van diakonale aard. Maar ook liturgische taken, die verband houden met zijn diakonale werk, kan hij vervullen. Van hem wordt verwacht, dat hij zich tenminste 10 uur per week voor de parochie inzet. In de praktijk echter is er in feite geen grens aan de beschikbaarheid en worden veel meer uren gegeven aan de diakonale nabijheid in vele facetten. Wijding is 24/7 diaken zijn.

In de parochie “Sint Jacobus de



Meerdere” (de stad Enschede) werkt diaken Paul van Blijswijk. In 1999 is hij op verzoek van kardinaal Simonis gaan werken voor de geloofsgemeenschap H. Paulus, in de wijk Twekkerveld, in 2003 is een benoeming gevolgd voor de stad. Waar mogelijk is hij diaconaal/liturgisch inzetbaar, op gelijke wijze als de bezoldigde diaken.

Door deze uitleg hoop ik U enig inzicht gegeven te hebben in het hoe en waarom van het ambt van diaken en het pastorale werk, dat hieraan verbonden is.

Pastoor André Monninkhof



De andere kant van pastoor Monninkhof:

Pastabereider

Maar in goed gezelschap:



De pannenkoekenbakkers Pater Brandehof en Pastor Jan Kortstee

Even voorstellen



Of ik mezelf even wilde voorstellen en daar krijg ik 400 woorden voor....

Ga er maar aan staan! Op basis van onvolledigheid wil ik daar wel een begin mee maken. Johan Klaassen, 56 jaar geleden geboren in Almelo en opgegroeid in Albergen en sinds 16 september jl. officieel als pastoraal werker werkzaam in de parochies Maria Vlucht, Franciscus en Jacobus, maar voorlopig nog vooral in Losser e.o.. Woonachtig in Groenlo en getrouwd met Ine Bruggink. Hiervoor werkte ik 15 jaar in de parochies in en rondom Groenlo en ook zo lang voor het Officialaat (Kerkelijke Rechtbank) van het Aartsbisdom Utrecht. Ook heb ik ruim 4,5 jaar gewerkt in de parochie van de H. Geest, rondom Delden en Goor. Officieel kom ik binnen als pastor met het profiel gemeenschapsopbouw. Als mensen vragen wat dat allemaal precies inhoudt, duid ik dit vaak aan met de woorden: “Het zal niet altijd even duidelijk zijn wat ik doe, maar zie me maar als smeer- en kruipolie in de verschillende structuren van de geloofsgemeenschappen en parochie.” Natuurlijk, af en toe ga ik voor in vieringen en uitvaarten, maar dat is niet mijn hoofdtaak. Het is nu allemaal nog relatief nieuw wat ik zie in de verschillende parochies, in zoverre dat vergelijkingen maken met de vorige werkkringen eigenlijk niet kunnen vanwege de steeds maar weer voortschrijdende veranderingen, die



niet alleen opgelegd maar ook door onszelf gewild zijn. En het spannende is dan juist hoe we het voor elkaar krijgen dat ondanks alle veranderingen de parochianen centraal blijven staan, en dat we hen nabij zijn, in alle optieken en werkvelden waar wij voor staan, waardoor wij levende, authentieke en vitale gemeenschappen zijn en nog meer worden rondom de Levende. Echt een uitdaging, die ik graag met het huidige team aanga! De theologie- en canoniek rechtstudies hebben me zover gekregen/ge-dreven dat ik altijd 'honger en dorst' heb naar achtergronden en naar wetenschap. Dat laat me niet los en dat zijn vaak bezigheden voor de randen van de dag: de vroege ochtend, de late avond en af en toe een vrije (mid)dag. Verder ben ik (het oudste!!!) spelende lid van de SV Grol. Maar wel in het 10^e elftal, zo ongeveer het laagste niveau, maar altijd nog veel te leuk om daar mee te stoppen!

Johan Klaassen, pastoraal werker

Mededeling van het Parochiebestuur

Jan van den Nieuwendijk gaat met pensioen

De RK Parochie St. Jacobus de Meerdere en het Oecumenisch Citypastoraat gaan afscheid nemen van pastoraal werker Jan van den Nieuwendijk, want intussen heeft Jan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

We willen hem feestelijk uitluiden in een oecumenische viering op zaterdag

10 mei a.s. om 16.00 uur in de Jacobuskerk. Aansluitend zal er tijdens een receptie gelegenheid zijn om Jan persoonlijk te groeten. U bent allen genodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Namens de Besturen van het Oecumenisch Citypastoraat en de RK Parochie St. Jacobus de Meerdere, Thijn Thijink en André Monnikhof, voorzitters

"Ik heb jou liever dan geluk!"

Een uitspraak van Herman Finkers. Een menselijke uitspraak die blij maakt!

Als iemand dat toch tegen je zegt!

Ik ben het evangelie van Marcus in zijn geheel aan het lezen en ook de oertekst die Marcus gebruikt heeft voor zijn verhaal. Je denkt eerst dat het lijden en de dood van Jezus centraal staan in dat evangelie maar dat verandert nu ik er zó mee bezig ben zomaar. "Ik heb jou liever dan geluk" staat er in alle toonaarden.

Al die toonaarden maken het extra boeiend. Ik mag meekijken over de schouders van..... Ja van wie niet eigenlijk. Over de schouders van priesters en levieten, van tollenaars en zondaars, van Petrus en Johannes, van de vrouwen die hij bij de hand neemt en van de honderdmannen die meespelen in wat dit evangelie vertelt. Van mensen die bezeten zijn met onreine geesten, van lammen en blinden en van de soldaten die hem moesten opbrengen.

Het besef dat de mensen die dit verhaal voor het eerst hoorden niets



wisten van de andere evangeliën die wij allemaal kennen, niets wisten van onze geloofsbelijdenis, niets wisten de kruistochten en de veroveringen en moorden van christenen in bijvoorbeeld Zuid-Amerika, maakt dat ik nieuw ga luisteren en dan hoor ik dié boodschap. "Ik heb jou liever dan geluk!" "Dat ik jou liever heb dan geluk mag mij mijn leven kosten." Dat is wat ik hoor als ik luister en het verwacht mij.

Wat betekent dat voor mij?

Moet ik nu ineens 'goed' gaan doen? Moet ik me nu ineens aan allerlei regels gaan houden? Moet ik nu ineens bang zijn altijd tekort te schieten en schuldig te zijn? Moet ik nu ineens beter presteren?

Als ik sommige priesters hoor preken dan lijkt het daar weleens op. Toen ik in Cusco was ben ik een keer de kerk uitgelopen toen een priester maar bleef doorgaan over wat de mensen die voor hem zaten allemaal moesten doen, zonder dat hij hun leefomstandigheden voor ogen nam en ik zag de mensen ineen krimpen.

Maar als ik luister naar dit evangelie komt dat niet bij me op. Wat komt er dan in me op?

Als die verwardheid een beetje is gezakt, als ik weer tot mezelf ben gekomen dan komen er allerlei dingen in me op.

Ik wil zelf hier op deze vraag geen antwoord geven. Het gaat immers helemaal niet om mij!

Het gaat over iedereen die dit verhaal hoort. En misschien bent u dat wel. Misschien bent u wel zo dat u uzelf kunt losmaken van al die aanhangsels die er in de loop van 2000 jaar zijn aangekleefd en kunt u nieuw naar dit

verhaal luisteren als iemand die nog van niets weet.

Dat is een prachtige actie voor de veertigdagentijd: het hele evangelie van Marcus lezen, of misschien alleen de oertekst die hij gebruikte. In een groepje of alleen. Want het is één redevoering! Een verhaal dat in een of anderhalf uur verteld is.

Voor meer informatie:

j.molleman@icloud.com

Jeanine Molleman

letsjes over de wereldkerk

Graag zou ik jullie even mee willen nemen over de grenzen van ons eigen landje heen naar de grote wereldkerk. Onlangs heb ik in Tubantia geprotesteerd tegen het onheilzaam en oneerbiedig en respectloos tentoonstellen van een menselijk hoofd in Twentse Welle. Ik heb toen melding gemaakt van het feit dat de Koppensnellers van Borneo de hoofden, die toentertijd door hun overgrootvaders zijn gesneld, eerbiedig gingen begraven toen ze Christenen werden – in mijn tijd daarginds, in Serawak, als missionaris.

Ik ben nu in Enschede en vind het mijn taak om onrecht aan te duiden, zoals het de taak van ons allen is. Dat kan best moeilijk zijn in de omstandigheden van de kerk in Nederland, maar toch wil ik, vooral de jongeren, moed inspreken door een berichtje hier neer te schrijven over jongeren die kiezen voor onrechtvaardigheid, die tegen de oorlog zijn, die het echt menselijke willen aanduiden, enfin,



die zoveel dingen willen doen die wij als jongeren ook wilden doen.

Dit voorjaar worden 5 jongeren door mijn congregatie van Mill Hill uitgezonden als priester-missionaris. Je moet een beetje aardrijkskunde kennen om het geheel te begrijpen!

John Kwa Akain uit Kameroen wordt gezonden naar Ierland om filosofie te studeren.

Ronald Kajja uit Oeganda gaat naar Zuid Soedan, waar een burgeroorlog is.

Oniz Kihokolho, ook uit Oeganda gaat naar Serawak, Maleisië, jazekeer, naar mijn vroegere missie!

Andrew Mikema uit Kenya gaat naar Oeganda.

Noah Monday uit Oeganda gaat naar Kameroen.

Je ziet in deze benoemingen dat de grenzen van eigen cultuur worden overgestoken. Het is een duidelijk teken dat de kerk 'cross-culture' is. Het is ook een teken dat de kerk in vele plaatsen vitaal is, sterk en levendig. Het is ook een teken dat priester-missionarissen van 'daarginds' niet zo maar hier naar toe geroepen kunnen worden om een lege priesterplaats in te nemen.

Veronderstel dat een Papoea Mill Hiller zou gaan werken in Enschede. Zou hij dan niet in huilen uitbarsten als hij zou horen over dat onzalige idee van Twentse Welle?

Na al deze jaren missionair werk verricht te hebben, kan ik alleen maar zeggen dat ik enorm dankbaar ben dat ik het heb mogen doen en dat mijn eigen Tukkerse achtergrond er door verrijkt is. Is het dan niet hoog tijd dat wij als Jacobus parochie gaan fuseren met een parochie, ergens

daarginds? En als we dan al connecties hebben 'daarginds' dat we die connecties intensiveren?



Bij de foto:

Japanse en Koreaanse Franciscanen gezamenlijk in de keuken. Historisch zijn Japan en Korea aartsvijanden.

Ben Engelbertink, Missionaris

Diaconie

Hulpdienst Caritas Enschede Overzicht 2013

De Hulpdienst Caritas Enschede wordt gevormd door een groepje mensen uit de verschillende locaties. Vier personen beheren om beurten een maand de mobiele telefoon, waar mensen die (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen, een luisterend oor, en soms boodschappen nodig hebben om hun maand te overbruggen, terecht kunnen. Ook heeft in deze groep een pastor, een diaken en een secretaris zitting. Sinds kort heeft zich iemand bereid verklaard een jaar de coördinatie van de telefoonhulp-



dienst op zich te nemen. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding.

Waar werd in 2013 hulp gegeven.

Met 15 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 29 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van € 1.423,60

In totaal bedroeg onze financiële hulp in andere vorm € 200,83 (o.a. medicijnen) zodat we in 2013 voor

€ 1.624,43 hulp hebben verleend. In samenwerking met de zegeltjesactie voor boodschappenpakketten van de Emté hebben we elf huishoudingen kunnen voorzien van een pakket. Met enkele personen en families hadden we in 2013 wat langdurig contact, i.v.m. uitzetting uit Nederland.

Goed en regelmatig overleg was er ook met het PCI-bestuur, de officiële Caritas van onze parochie. De PCI zorgt er voor dat onze hulpkas gevuld blijft. Ook op het RK steunfonds in Enschede, hebben we weer een beroep kunnen doen.

Dit jaar heeft een lid van het DPE (Diaconaal Platform Enschede) een maand meegedraaid met de telefonische hulpdienst. Met dit Platform is regelmatig contact, en een van onze leden heeft zitting in dit Platform. Het DPE is druk bezig om een Schuld-hulpmaatjesproject op te zetten in Enschede. Als die er is kunnen wij daar ook hulpvragen naar doorverwijzen.

Op zondag 22 december heeft de Caritas, personen die gebruik hebben gemaakt van de hulpdienst, uitgenodigd voor een Kerstmaaltijd.

Tijdens de kerstdagen is er in de kerken opnieuw gewezen op de

hulpdienst Caritas, achter in de kerken ligt een folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar ons telefoonnummer verwezen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen gedenk dan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar worden gehouden in alle kerken.

*Namens de hulpdienst Caritas
Enschede, secretaris Ans Koiter*

Kort verslag van PCI Enschede over 2013

In 2013 heeft de PCI weer een groot aantal aanvragen om (financiële) hulp in noodsituaties ontvangen. De bezuinigingen die de (lokale) overheid doorvoert m.b.t. sociale hulpverlening, zijn langzamerhand zichtbaar. Toch heeft de PCI in vergelijking met 2012 minder geld besteed aan aanvragen voor individuele noodsituaties en voor instellingen die zich bezig houden met hulpverlening. In 2013 ging het om een bedrag van ca. 5300 euro.

Daarnaast ondersteunde de PCI in 2013 de Telefonische Hulpdienst met een bedrag van ca. 1600 euro. Deze hulpdienst is een onmisbare schakel in de hulpverlening, zij is laagdrempelig en werkt veelal heel snel. De hulpdienst doet in Pelgrim zelf verslag van haar werk. De PCI is van mening dat deze vorm van hulpverlening voor veel mensen die in (finan-



ciële) nood zijn een onmisbare steun is.

Aan giften en collectes is er in 2013 ruim 5000 euro binnengekomen.

Naast de genoemde inkomsten en uitgaven zijn er inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het DKCI van het bisdom.

De samenwerking met diakonieën van andere kerken via het Diakonaal Platform Enschede (DPE) gaat verder. In het najaar van 2013 heeft het DPE de eerste stappen gezet om het Schuldhulpmaatjes project van de grond te krijgen. U hebt daarover kunnen lezen in het eerste nummer van Pelgrim van 2014.

Het bestuur van het DPE heeft in verschillende gesprekken met de gemeente Enschede laten weten een rol te willen spelen in de armoedebestrijding in Enschede. Daarbij gaat het niet alleen om financiële hulp, maar ook om ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld begeleiding van mensen in nood.

Wij danken iedereen die de 'caritas' een goed hart toe draagt. Zonder giften kunnen wij niet helpen en hulp is hard nodig. Daarom zal er ook in 2014 tijdens alle Paasvieringen en Kerstvieringen een collecte zijn voor de Caritas in Enschede. We hopen dat u daar aan mee wilt doen. Bijdragen zijn uiteraard altijd van harte welkom op rekening NL ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.

Wij zijn van mening dat er in Enschede nog veel armoede is die ons niet bekend is. Daarom roepen wij parochianen op om ons op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een

berichtje te sturen naar de secretaris Henk Everink, telefoon 4354867 (everink@online.nl).

Binnen het bestuur van de PCI is er in de loop van 2014 een wisseling te verwachten. Wij vragen parochianen om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur om daarmee een steentje bij te dragen aan het helpen van mensen die in (financiële) problemen zitten.

*Namens het bestuur van de PCI
Nico Alink, voorzitter*

EMTÉ bood- schappen- pakketten



Wat was het een geweldige actie, die wij samen met u hebben gehouden. Bij deze willen wij u dan ook heel hartelijk bedanken!

U hebt geweldig gehoor gegeven aan onze vraag! In de brievenbus, die wij mochten plaatsen in de EMTÉ aan de Lage Bothofstraat stroomden de zegeltjes binnen. Zelfs het personeel van EMTÉ vond onze actie zo belangrijk dat ze de klanten op onze bus en actie wees! Actie.

Het resultaat was er naar. In totaal konden wij op 59 adressen een pakket brengen. Het waren zeer ontroerende momenten die wij daarbij mochten beleven. Dus dank! Dank aan u allen die ons hierbij geholpen hebben.

Hopelijk kunnen wij volgend jaar voor de elfde keer aan deze actie meedoen en met uw hulp misschien wel tot 60 pakketten komen.



Nogmaals dank, ook namens dhr. H. Thüss en mw. R. Smit.

Groeten van A.Prieshof

Vastenactie

Vastenactie helpt mee: een busje en borduurmachines.

Katholiek Nederland kent van de carnaval tot Pasen de vastentijd. Op de eerste plaats om daarvan een beter mens te worden. Daarnaast biedt het een goede mogelijkheid om aandacht te besteden aan de sociale doelstellingen van de kerk, n.l. om te allen tijde ieder mens een menswaardig bestaan te bieden. Dit project verbindt U rechtstreeks met de hulpbehoevende medemens elders op de wereld die het veel minder heeft. Het project van de sociale werkplaats in Fajikunda wordt door de Bisschoppelijke Vastenactie ondersteund met als doel de aanschaf van een busje en borduurmachines. U kunt ons op verschillende manieren steunen. Allereerst door uw bijdrage in het traditionele vastenzakje. U kunt daarnaast ook uw gift overmaken op rekening **NL31SNSBO910253129** van de parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede met duidelijke vermelding: Vastenactie – Gambia.

Uw geld komt goed terecht!

De strijkstok.

Uw geld gaat direct naar het project. Er zijn geen betaalde krachten (behalve de gehandicapte werkers) die betrokken zijn bij de uitvoering. Zowel de ondersteuning en fondsenwerving uit Nederland, als het management in Fajikunda, bestaat

geheel uit vrijwilligers. Op deze wijze is er geen overbodige overhead.

Het werkt echt!

Langzamerhand ziet men in Fajikunda en in de hoofdstad Banjul dat gehandicapte mensen geen probleem hoeven te zijn in de samenleving. Nu blijkt dat ze voor zichzelf kunnen zorgen heeft zelfs de overheid belangstelling voor dit project. Zo krijgen zij een plek in de samenleving en worden ze niet langer uitgesloten (en uitgestoten).

Henk Thüss

Vastenbrieven

De vastenbrieven van Paus Franciscus en van Kardinaal Eijk zijn te vinden op de website van de parochie: www.Katholiekenschede.nl en in de meeste kerken als papieren versie.

Oecumene

Oecumenische Sobere Maaltijd in de Goede of Stille Week vóór Pasen

We willen ook dit jaar weer uw aandacht vragen voor de Sobere Maaltijd die we in oecumenisch verband met elkaar willen houden in de week vóór Pasen, dit jaar op **dinsdag 15 april 2014**.

Deze maaltijd wordt, zoals in de afgelopen jaren, gehouden in het parochiehuis van de Jacobuskerk, achter de kerk, aan de Walstraat 38.

Samen willen we een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel



mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. Daarmee tonen we ons met hen solidair, maar doorbreken we ook voor onszelf de vanzelfsprekendheid van een dagelijkse goed voorziene tafel.

Het is een maaltijd van vasten, in een grotere kring, met mensen van verschillende kerken. De afgelopen jaren waren er steeds zo'n 50 à 60 aanwezigen. Vóór en na de maaltijd wordt er gezongen en gebeden, we maken kennis met onbekenden om ons heen aan tafel, en we krijgen informatie over o.a. het nieuwe project 2014 voor Enschede: steun aan arme gehandicapten in Gambia in Afrika op initiatief van Hennie en Winnie van der Meer uit Lonneker. Er wordt een verhaal verteld, en als u wilt kunt u iets kopen bij de stand van de wereldwinkel van Humanitas. Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor het genoemde project.

De maaltijd begint om 18.00 uur, we proberen om 19.00 uur af te ronden.

We willen u vragen om zelf bord en bestek mee te nemen, en wilt u een van ons even bellen als u komt?

Als het kan vóór dinsdag 15 april!

Graag tot ziens, u bent van harte welkom en u mag huisgenoten, kinderen en vrienden meebrengen!

Met een hartelijke groet namens de voorbereidende werkgroep:

Sini van Wijngaarden, tel. 4323448,

Annet Feil, tel. 4359921,

Els Kortman, tel. 4325531,

Joop van der Stelt, tel. 4322398.

De Vesper en de sobere maaltijd

Als u deze Pelgrim ontvangt, is de 40-dagertijd al een heel eind op weg. We hebben dan al vier vespers gehad, een goede voorbereiding op Pasen.

In het weekend van 5 en 6 april is op **6 april** de vijfde vesper. Het hongerdoek laat het toekomstperspectief zien. De tafel is een plek van delen geworden, niet langer een scheidingslijn tussen rijk en arm, kinderen zitten erop en eten gezamenlijk. Het weekend van 12 en 13 april is het Palm-pasen. De vesper op **13 april**, wordt vooraf gegaan door een sobere maaltijd, om 18.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk. Tijdens de maaltijd worden we geïnformeerd over het vastenproject in Gambia. Om 19.00 uur vervolgen we met de Vesper. Op het hongerdoek kijken we naar het kruis dat, als teken van het lijden én de verrijzenis van Jezus Christus, de vier scènes op de doek verbindt. Naar het midden toe wordt het kruis heldergeel, symbool van het heil en de verzoening door Jezus Christus.

U bent van harte welkom, zowel bij de sobere maaltijd, als ook bij de Vesper. We beginnen om 18.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk, om 19.00 uur gevolgd door de vesper. Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. (ingang aan de kant van de Rembrandlaan).

Voor de sobere maaltijd bij voorkeur opgeven bij: Tiny Hannink; hannink-starre@zonnet.nl of 053 4340559.

Tiny Hannink



Betekenis van het woord parochie

Graag wil ik in het kader stil staan bij de rijke betekenis van het woord ‘parochie’.

De benaming parochie is voor ons een vertrouwd woord. En dat is niet zonder reden. Sinds de tweede eeuw reeds kwam de gewoonte op om een plaatselijke gemeenschap van christenen paroikia te noemen. Het Griekse woord paroikia (waarvan ons woord parochie afkomstig is) heeft ondermeer een betekenis in de zin van: ‘doorgangshuis’. En het werkwoord paroikein kun je vertalen met: ‘in den vreemde wonen’, ‘als vreemdeling onderweg zijn’.

In Bijbelse zin is er een direct verband met teksten uit het Oude Testament. Bijv. Abraham die naar Egypte trok om daar als vreemdeling te leven (Gen. 12, 10), of het volk van God dat in ballingschap was, en Mozes zei in die context: ‘Ik ben te gast in een vreemd land’ (Ex. 2, 22). Ook in het Nieuwe Testament vinden we deze benadering en aanduiding. In de eerste Petrusbrief worden christenen aangesproken als degenen die in ballingschap leven (1 Petr. 1, 17). En in de Hebreeënbrief wordt gezegd: ‘wij hebben hier geen vaste stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst’ (Heb. 13, 14). Kortom, de benaming parochie (paroikia in het Grieks, paroecia in het Latijn) brengt tot uitdrukking dat we als pelgrims onderweg zijn. We zijn geen gelovigen die ons verblijf al definitief hebben geregeld en georganiseerd en we zijn evenmin gelovigen op een doodlopende weg. **Nee, we zijn als**

pelgrims onderweg met het geloof in het hart, en we mogen ons bewust zijn dat we met God een zekere toekomst hebben maar dat we onze eindbestemming nog niet hebben bereikt.

In dit verband denk ik aan de apostel Paulus, die schrijft aan de christenen van Korinte: “wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God reeds een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis” (2 Kor. 5, 1). In deze zin heeft de benaming ‘parochie’ een diepe en rijke betekenis heeft. In hedendaagse termen, wil ik beklemtonen dat we het woord ‘parochie’ en daarmee verbonden ‘parochiekern’ als bekende ‘merknamen’ niet moeten vergeten of loslaten!

Mgr. dr. J.H.J. van den Hende

Inleiding “Getuigen van de hoop die in ons leeft”, Den Haag



*Schilderij van Herman Wolbert, 1968
(Bron: 'n Sliepsteen, herfst 2013)*



Liturgie kalender

Periode 6 april – 4 mei

6 april 5^e zondag v.d. 40 dagentijd

GOEDE WEEK

13 april Palm(passie) zondag (rood)



Tijdens de H. mis wordt de intocht van de Heer in Jeruzalem herdacht. Dit kan men uitbeelden door ofwel een processie ofwel een plechtige intrede. De zegening en uitdelen van de palmtakken gebeurt alleen tijdens een Eucharistieviering. Tijdens de viering wordt het lijden en sterven van Christus verteld.

15 april Boeteviering en biecht
Ter voorbereiding op het grote Paasmysterie is het aan te bevelen om deel te nemen aan de boeteviering en de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

16 april Chrismamis

Tijdens deze mis vinden de zegening van de olie voor de zieken en de geloofsleerlingen als ook de wijding van het chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften ten overstaan van de bisschop.

PAASTRIDUÛM

17 april Witte Donderdag

Alles is deze dag geconcentreerd op het gedenken van het laatste avondmaal en het gebod van de naastenliefde. De voetwassing herinnert aan

de dienst die de Heer ons bewezen heeft en die ook wij aan elkaar verplicht zijn.

Ook de instelling van het priesterschap wordt getoond.

Het tabernakel is helemaal leeg, om deze avond nieuw tegenover de gave van de Eucharistie te staan.

De H. oliën die tijdens de Chrismamis zijn gezegend kunnen tijdens de intrede worden binnengedragen.

Processie naar het rustaltaar.

Na de viering wordt het heilig sacrament in processie naar een rustaltaar gedragen. Daar wordt het bewaard voor de viering van Goede Vrijdag.

Het altaar wordt ritueel ontruimd.

Zo mogelijk worden alle kruisbeelden bedekt.

18 april Goede Vrijdag



Deze dag staat, met al zijn kaalheid in het teken van de rouw.

Om 15.00 uur is het mogelijk om de kruiswegstatie te vieren.

Om 19.00 uur is er de Liturgie van de Goede Vrijdag.

De enige dag in het liturgisch jaar dat er geen H. mis is, maar een woord- en communieviering met kruisverering.

19 april Paaszaterdag

Op deze dag verblijft de kerk in het graf van de Heer, ziet zij terug op zijn sterven en blijft het altaar ongedekt, zij onthoudt zicht van de viering van de eucharistie tot aan de paaswake. Getijdegebed voor de paaswake is mogelijk.



19 april **Paaswake**

De paaswake bestaat uit 4 belangrijke onderdelen, te weten de Lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistische liturgie.

Lichtritus

Buiten in de duisternis of achterin de donkere kerk wordt het paasvuur aangestoken.

De priester tekent op de paaskaars symbolisch het kruis. Op de paaskaars worden vijf wierookkorrels in kruisvorm gestoken. Daarna wordt de paaskaars aangestoken aan het paasvuur en omhoog geheven.

Daarna volgt de intredeprocessie de priester, diaken of cantor zingt het Lumen Christi.

Dienst van het woord

In de dienst van het woord wordt verteld hoe God in het Oude Verbond de verwachting van het Licht heeft opgeroepen.

Viering van het doopsel

Daarna volgt de zegening van het doopwater en hernieuwen de gelovigen de doopbeloften.

De eucharistische liturgie

Dit is het hoogtepunt van de paaswake, want de eucharistie is in de volste zin van het woord paassacrament als gedachtenisviering van het kruisoffer en aanwezigheid van de verzen Christus, de voltooiing van de christelijke initiatie en de voorproef van het eeuwige Pasen.

20 april **Paaszondag, "Verrijzenis van de Heer"**

"Christus leeft. Dat is de waarheid die ons geloof inhoud geeft. Jezus, die aan het kruis stierf, is opgestaan."

27 april, **Beloken Pasen**

Beloken Pasen is de Nederlandse

naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de zondag van de **Goddelijke Barmhartigheid**.

29 april, **Feest van de H. Catharina van Siena**, maagd en kerklerares, patrones van Europa
Meimaand = Mariamaand

De meimaand is traditiegetrouw speciaal toegewijd aan Maria. Je kunt dan als parochianen de rozenkrans bidden evt. met lof.



3 mei, **Feest van de HH. Filippus en Jacobus**, apostelen.

Apostel Jacobus, patroon heilige van de parochie.

4 mei **3^e zondag van Pasen**

Manfred van Kerckhoven

Allerhande

Voedselbank

Het project voor de Voedselbank is een initiatief van de vrijwilligers van de locatie H. Paulus. Hierdoor doen nu al een tijdje alle kerken van de Parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede mee. We publiceren in elk nummer van Pelgrim de producten voor de Voedselbank voor die periode. Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Lijst voor de komende weekends:



6 april schoonmaakartikelen

13 april suiker

20 april rijst

27 april koffie/thee

4 mei Conserven (blikjes groenten/-fruit)

11 mei Pasta's

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254

info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Paraplu(reizen)

Vakantie ook voor U zonder beperkingen.

Al vele jaren organiseert DE ROEF/ InteraktContour reizen voor mensen met beperkingen. We reizen met een luxe bus met liftvoorziening, zodat ook mensen die slecht ter been zijn aan deze reis kunnen deelnemen.

Dit jaar gaan we naar het prachtige Schwarzwald in Zuid Duitsland. In deze bergachtige en bosrijke omgeving ligt dicht bij Freudenstadt het plaatsje MITTELAL.

Het hotel is geheel aangepast voor rolstoelers, er is een toiletvoorziening voor mensen met beperkingen en een splinternieuwe ruime lift, waardoor alle kamers goed bereikbaar zijn. Meerdere deskundige vrijwilligers helpen u eventueel bij het kleden, wassen e.d.

De kosten voor deelname aan deze reis zijn inclusief verzekeringen, excursies en volpension € 875.—.

Een uitgebreid informatiepakket is beschikbaar.

U kunt zich hiervoor aanmelden via

onderstaand emailadres of een Inschrijfformulier vragen bij de receptie van de Roef en dat op te sturen naar T. Fiselier, Paraplu(reizen), Dahliastraat 158, 7531 DS Enschede.

Informatie en Aanmelding ook per telefoon 053-4353608 / 06 53 150147 of per email; paraplu@kpnmail.nl (voorkeur)



Accommodatie

Amatisse, gelegen in de mooie Brabantse Peel,

organiseert diverse speciale arrangementen voor alleengaanden. In 2014 zijn er twee midweekarrangementen voor mensen die hun partner hebben verloren.

In een ontspannen vakantiesfeer doet u mee aan creatieve, gezellige activiteiten. Er is voor elk wat wils: workshops koken, schilderen, fotografie, muziek. Verder op het programma: wandelen in de prachtige Peel, eventueel museumbezoek. U bepaalt per activiteit of u meedoet.

Vakantie met lotgenoten

De kern is: met gelijkgestemde mensen in een inspirerende omgeving, actief bezig zijn in vakantiesfeer.

Aantal deelnemers

Het minimumaantal deelnemers is zeven, maximaal kunnen er twaalf personen meedoen.

Arrangement

Een midweekarrangement duurt van maandag 12.00 uur tot vrijdag 11.00 uur en is inclusief alle maaltijden, de workshops en vier overnachtingen.

Accommodatie



Amatisse, oorspronkelijk een klooster, heeft twee mooie, ruime ateliers voor creatieve activiteiten, een gemeenschappelijke keuken, een comfortabele zit- en eetserre en een prachtige, ruime tuin. U slaapt alleen, douches deelt u met de anderen.

Wanneer?

7-11 juli en 18- 22 augustus 2014.

Meer informatie en inschrijven

Inschrijven vóór 1 juni via
info@amatisse.nl

Amatisse, Oude Peelstraat 1
5759 PA Helenaveen

Reserveringen: Annie van Galen-
Derks. Telefoon: 0493-317677,

info@amatisse.nl/www.amatisse.nl

Oproep

Binnen een paar jaar gaat er bij de KRO veel veranderen. Dat is een beslissing van hogerhand. Het betekent dat de eucharistievieringen, Kruispunt en Katholiek Nederland gaan verdwijnen. Dat is erg jammer, vooral voor mensen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of ander ongemak. Veel mensen hebben er behoefte aan om op deze manier de H. Mis te kunnen volgen, want zij putten daar kracht uit. Daarom is het belangrijk te proberen deze mooie uitzendingen te behouden. Bij de KRO heeft men aangegeven dat het kan helpen als meer mensen lid worden van de KRO. Dit kost slechts € 10 per jaar. Veel zieke, en natuurlijk ook gezonde mensen, zullen het geweldig vinden als de uitzendingen blijven bestaan. Beste mensen, ik hoop dat deze oproep niet voor niets

is geweest en dat u zoveel mogelijk meedoet. Ik weet zeker dat veel mensen er blij mee zullen zijn en dat hebben ze dan aan u te danken.

*W. v.d. Berg, parochiaan
Verrijzenisparochie Gendringen*

Ontmoeting rondom Wereldvredesvlam in De Wonne

Een maandelijkse serie bijzondere vredesontmoeting in De Wonne aan de Noorderhagen 25 te Enschede. Sinds maart 2012 brandt in de wintertuin van woon- en leefgemeenschap De Wonne de Wereldvredesvlam Twente. Om de symboliek van dit licht levend te houden nodigen de initiatiefnemers mensen van diverse levensbeschouwingen en wereldreligies uit om hun visie op vrede met elkaar te delen. Dit kan elke laatste donderdag van de maand.

Donderdag **24 april** Soka Gakkai International (Boeddhisme).

Tijd: 19.30-20.30 uur. Na afloop koffie en thee. De toegang is gratis, we ontvangen je graag!

Informatie:

info@wereldvredesvlamtwent.nl

Filmavond

Op 17 februari ben ik weer naar de film geweest in de koffiezaal van de Ariënsgedachteniskerk. De film die deze avond draaide was: "As it is in heaven". Direct toen ik dit had gelezen in ons kerkboekje de Pelgrim heb ik de datum van deze avond in mijn



agenda opgeschreven. Ik zou het jammer vinden als ik het zou vergeten.

De vorige keer was er ook zo'n mooie film gedraaid waarover ik nog best lang heb nagedacht, namelijk Franciscus van Assisi.

Toen ik binnen kwam werd mij gelijk een kopje koffie met iets lekkers erbij aangeboden. Er zat al een groepje dames en heren gezellig achter een kopje koffie of thee.

Na een korte inleiding van Erna Perik was het dan zover. Ademloos heb ik zitten kijken naar deze wederom schitterende film. Het was muistil in de zaal. Na een dik uur genoten te hebben was er een pauze.

Tijd voor wat frisdrank en een lekker stukje kaas of worst en even gezellig kletsen met de andere dames en heren. De film had bij iedereen meer losgemaakt dan dat ze gedacht hadden. Het was een hele leuke avond met een hele mooie film en leuke contacten met de mensen die aanwezig waren. De film had een super mooie boodschap: Als de mensen zouden kunnen leren zo met elkaar om te gaan, zoals in de film vertoond, dan zouden we "As it is in heaven" kunnen leven.

Het is nog niet bekend wanneer de volgende film gedraaid gaat worden maar ik zal er zeker weer bij zijn. U komt toch ook zeker? De hele avond kost u niets maar het levert u veel op!!!

Dames van de organisatie héél erg bedankt voor deze wederom gezellige en leerzame avond en tot de volgende keer.

Marian

Bedevaart naar Eggerode

Gezien het grote enthousiasme en de vele positieve reacties organiseren we dit jaar voor de vierde keer een bedevaart naar Eggerode. Alle parochianen van de Jacobus de Meerdere parochie kunnen hieraan deelnemen. De bedevaart zal plaatsvinden op zaterdag 17 mei 2014.



Eggerode is een van de oudste bedevaartplaatsjes in het bisdom Munster. Sinds ongeveer het jaar 1300 komen pelgrims van heinde en verre om het genadebeeld "Unsere liebe Frau vom Himmelreich" te aanbidden. De Eggeroodse bedevaart werd voor het eerst genoemd in een aflat van Paus Benedict XII in het jaar 1338. We starten de dag met een korte rondleiding door Eggerode. Daarna bidden we lopend samen de kruisweg, waarna er gelegenheid is voor stille meditatie in de genadekapel en/of een kaars op te steken. Aansluitend is er een Eucharistieviering in de Maria Geboortekerk met als voorganger Pastor Jan Kortstee. Tegenover de kerk is een winkel waar religieuze souvenirs worden verkocht. Hier kan men rustig rondkijken en eventueel een aandenken aan deze dag kopen. Als afsluiting van de dag heeft u de mogelijkheid gebruik te



maken van een gezamenlijke warme maaltijd in een restaurant naast de kerk.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk.

U kunt de aanmeldingsformulieren vinden in alle kerken. Vervoer zal met eigen auto's plaatsvinden. U kunt zich aanmelden tot en met zondag 4 mei 2014 door het formulier geheel ingevuld te deponeren in de brievenbus bij het centrale secretariaat van de parochie aan de Nieuwe Schoolweg 2 of in de brievenbus van de Jacobuskerk aan de Langestraat 51.

Wilt u meer informatie of zijn er nog vragen, dan kunt u mailen naar:

Riet-franke@kpnmail.nl of mij 's avonds na 19.00 uur bellen op tel.nr. 053-4762910.

Riet Franke

Hongerdoek Rijksmuseum

Vorig jaar tijdens de Veertigdagentijd is onder deskundige leiding een hongerdoek gemaakt in het Rijks-

museum Twente. De textielkunstenaar Berend Strik uit Amsterdam had zich in het ontwerp van het 'Enschedese' doek laten leiden door de honger in de wereld en de ongelijke verdeling van voedsel wereldwijd. In felle kleuren had hij die landen aangegeven waar grote tekorten zijn. Meer dan 40 vrijwilligers meldden zich met de belofte elke week een halve dag bordurend zich te verbinden. Hieronder bevonden zich parochianen, leden van de Bijbelclub en andere geïnteresseerden. Het resultaat is prachtig en ontroerend als je de motivatie leest, die men in een logboek heeft opgetekend.

Dit hongerdoek hangt nu in de kerk van de Verrijzenis des Heren en is te bezichtigen na de zondagse vieringen en op donderdagmorgen en vrijdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur.

Met dank aan Wendy Bathoorn, die ervoor heeft gezorgd dat dit mooie werk uit de opslag van het museum nu in de Verrijzeniskerk hangt.

De redactie



Kroniek

Gedoopt

Behorend tot de Ariënsgedachteniskerk:

16 februari 2014: Otis Agterbosch, zoon van Joel Agterbosch en Corien Ligtenbarg.

Behorend tot de H.Jacobuskerk:

23 februari 2014: Myron Wukung Hams, zoon van Edward Hams en Rosanja Evertman.

Behorend tot de St. Jozefkerk:

16 februari 2014: Samuel Jacob van Dormolen, zoon van Jeroen en Martine van Dormolen-Inan.

Behorend tot de St. Jan-H. Michaëlkerk

9 maart 2014: Lynn (Iris) Beernink, dochter Mark en Wendy Beernink-Beukers

16 maart 2014: Lieke Nijenhuis, dochter van van Marcel en Ramona Nijenhuis-Schriemer

Overleden

Ariënsgedachteniskerk

2 februari 2014 Ben Keuter op de leeftijd van 81 jaar.

Weduwnaar van Rikie Keuter-Mulder. Hij woonde aan de Zuid Esmarkerrondweg 16.

2 februari 2014 Hanneke Soetekouw-Deuling op de leeftijd van 55 jaar. Echtgenote van Frank Soetekouw. Ze woonde aan de Apollolaan 102 te Enschede.

12 februari 2014 Annelies Rolevink-Herbers op de leeftijd van 56 jaar. Echtgenote van Ronny Rolevink. Ze woonde aan de Spartastraat 42.

St. Jan-H. Michaëlkerk

24 februari 2014 Annie Olthof-Ganzeboom op de leeftijd van 84 jaar. Ze woonde aan de Burg. M. van Veenlaan 40-26.

12 maart 2014 Sientje Smit-Teders op de leeftijd van 88 jaar. Ze woonde aan het G. ter Borgplein.

H. Geest-Mariakerk

15 januari 2014 Maria Catharina Ceertruida Heurman-Sisternans, weduwe van Hermannus Hendrikus Heurman. Ze was 83 jaar. Ze woonde eerst aan de Mozartlaan en later in de Ariënstaete.



Jeugd en jongeren

Geslaagde vormelingendag in Losser



Zo'n 330 vormelingen en 100 begeleiders kwamen op zondag 9 maart bijeen voor de vormelingendag van het vicariaat Deventer in De Losserhof te Losser, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Het thema van de dag was 'Vuurwerk'. De dag werd geopend met een dans, waarna vicaris Cornelissen van Deventer en Anja Knechting (geestelijk verzorger van De Losserhof) de vormelingen, hun begeleiders en een twintigtal bewoners van De Losserhof verwelkomden.

Diocesaan jongerenwerker Hao Tran sprak vervolgens over het thema van de dag en gaf aan dat het leven net als vuurwerk als doel heeft om te knallen en om kleur te geven – dat laatste kan door klaar te staan voor anderen. Zoals vuurwerk alleen door vuur kan knallen en kleur kan geven, zo kunnen mensen pas knallen en kleur geven door het vuur van de Heilige Geest. "Het vuur van de Heilige Geest helpt ons om goede werken te doen voor anderen," zo zei Tran.

Workshops

Na het openingsprogramma ver-

spreidden de vormelingen en hun begeleiders zich over verschillende inhoudelijke, actieve en creatieve workshops.

Begeleiders liepen hun eigen Via Dolorosa (kruisweg over pesten), verdiepten zich in het thema geloofsoopvoeding en maakten een wandeling langs verschillende kunstwerken op het terrein van De Losserhof.



De dag werd afgesloten met een gebedsviering waarin vicaris Cornelissen voorging en waarin gebeden, muziek gemaakt en gedanst werd. Hao Tran: "Al met al was het een prachtige vormelingendag en hebben de vormelingen en hun begeleiders erg genoten, zo lieten ze na afloop weten."

Vormelingendag op 9 maart 2014, locatie de Lossershof

De dag begon met koffie, thee of ranja met een koekje.

In het ontmoetingscentrum van de Losserhof moesten we op de grond zitten.

Thema van deze was Vuurwerk. We hebben gehoord over het vuur van de Heilige Geest.

Iedereen volgde die dag 2 workshops ook de begeleiders.



Onze 1e workshop was rintintin. Rintintin is een drumband van de Lossershof. Wij mochten op de djembe spelen. We maakten muziek samen met de drumband.

Hierna was er pauze. Ook met koffie of thee of appelsap en sinaasappelsap en wat lekkers.

Onze 2e workshop was de voedselbank. Hier hebben we geleerd dat mensen met weinig geld gratis voedsel kunnen krijgen. Er zijn nog 2 banken namelijk kleding- en speelgoedbank

Zij werken samen met de voedselbank.

Hierna hebben we ons verzameld in de grote hal. De verschillende workshops mochten laten zien wat ze hebben geleerd zoals dans en muziek. Als afsluiting werd er samen gebeden.

Isabel en Daniëlle

Zomerkampen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert een aantal zomerkampen. Voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar is er een kinderkamp van 27 juli t/m 1 augustus met als thema **‘In het begin’**. Tieners van 12 t/m 16 jaar kunnen naar één van de tienerkampen van 20 t/m 26 juli en 27 juli t/m 2 augustus getiteld **‘DARE!’**. Voor jongeren van 16 tot 30 jaar wordt er een trektocht georganiseerd naar Echternach van 10 t/m 16 augustus.

Meer informatie en aanmelden:

www.jongaartsbisdom.nl
menu ‘kampen’.

Twitteren met God

Is Jezus is echt verrezen?

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Wat we dan vieren, is de basis van ons geloof. Omdat Jezus op zondag is verrezen is iedere zondag een klein Pasen, waarop we herdenken en vieren dat Jezus is gestorven, begraven en door God verrezen uit de dood. [1]

Maar dan vraag ik me af:

“Is hiervan wel een bewijs?”

Even mijn Youcat [2]) raadplegen.

De oudste schriftelijke getuigenis van de verrijzenis is een brief die de heilige Paulus ca. 20 jaar na Christus’ dood aan de Korinthiërs schreef:

‘Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de 12 leerlingen. Daarna is verschenen aan meer dan 500 broeders en zusters tegelijk, van wie enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven’(Kor. 15: 3-6).

Toch wel cool dat ik en veel andere gelovigen hierin geloven.

In natuurwetenschappelijke zin zijn er geen bewijzen voor de verrijzenis. Vandaar dat er ook velen zijn die de verrijzenis in twijfel trekken.

Maar wat ik vind ik er nu zelf van?

Ik ga al een paar jaar met mijn zus Jacintha naar de Paas-driedaagse in Nijmegen.

We vieren met veel jongeren de 3



belangrijkste dagen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. We staan stil bij “Jezus weg” en verdiepen ons geloof om de dagen dieper te beleven. We slapen in de kelder bij de kerk, dus als we ergens mee zitten, ga ik meestal in de kerk zitten en Jezus vragen of hij mij wil helpen. Het geeft het gevoel dat **jij** met Jezus in de woestijn zit.

Met de tieners, jongeren die daar zijn, kom je in contact. En doordat je aan het vasten bent kom je in gesprek met andere mensen. Je praat over hoe jij de vastentijd hebt beleefd, en je steunt elkaar daarin. Omdat je vast, heb je ook momenten dat je in een dip komt te zitten. Maar God geeft je de kracht om door te gaan, omdat jij niet de enige bent. Pasen voelt dan ook als een overwinning! En Jezus staat dan heel dicht naast je tijdens het weekend! Zalig Pasen en bid veel voor de jongeren dat ze God mogen ontmoeten!

Maurice en tot de volgende keer

(parochiaan en bestuurslid van de Ariëns

Katholieke Studenten)

<https://www.facebook.com/rksariens>

Bron:

[1] Twitteren met God, Michel Remery pr.

[2] Youcat, Jongerencatechismus v.d. katholieke kerk

Dit gedicht geven wij u graag mee:

Veertig dagen vastentijd

*Veertig dagen vastentijd,
niks geen onverschilligheid,
tijd die je gebruiken kunt,
als een rust- en nadenkpunt.
Veertig dagen alle tijd,
voor een ander, wereldwijd.*

*Veertig dagen alles nagaan,
Veertig dagen even stilstaan
bij de dingen die je doet;
Wat kon beter? Wat gaat goed?
En wat wil ik voortaan kwijt?
Veertig dagen vastentijd.*

*Minder rennen, niet zo druk,
even denken aan geluk;
't steunpunt voor een ander zijn,
in het groot of in het klein.
Voor een ander in de weer:
doe ik minder, heb jij meer!*

*Veertig dagen vastentijd,
niks geen onverschilligheid,
tijd die je gebruiken kunt,
als een rust-en nadenkpunt.
Veertig dagen alle tijd,
voor een ander wereldwijd.*

(Van een parochiaan)

Informatie over geloofsopvoeding
kunt u vinden op
www.geloventhuis.nl

Passiespelen in Hermte zijn dit jaar op 29, 30, 31 mei en 1 juni en 6, 7, 8 en 9 juni. In Pelgrim nr. 4 meer info. Zie ook www.passiespelenhertme.nl





HET PAASVERHAAL

Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome heerlijk ruikende kruiden om Hem (Jezus) te gaan zalven. In alle vroegte op de eerste dag van de week gingen ze, direkt na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar: "Wie zal voor ons de zware steen bij de ingang van het graf weggrollen?"



En toen zagen ze dat de grote steen al weggerold was! Ze gingen het graf binnen en ze zagen aan de rechter kant een jongeman zitten met een stralend wit kleed om. Ze schrokken heel erg! Maar de jongeman zei: "Schrik niet. U zoekt

Jezus van Nazaret, die gekruisigd is.

Hij is tot leven gewekt! Hij is niet hier. Kijk hier is de plek waar ze hem neergelegd hadden. Ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: "Hij gaat U voor naar Galilea. Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft."

Ze gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf. Ze beefden van angst en waren buiten zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang.



Evangelie naar Marcus Hoofdst.16, vers 1-8

In hetzelfde Evangelie kun je lezen dat Jezus daarna aan verschillende mensen is verschenen. Eerst aan Maria van Magdala. Zij ging het vertellen aan zijn metgezellen (leerlingen), maar die huilden en waren alleen maar verdrietig en geloofden Maria niet. Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee die onderweg waren naar een andere plaats, ook zij werden niet geloofd. Weer later verscheen hij aan elf toen die samen aan tafel zaten. Hij vond het maar niets dat ze niet geloofden terwijl ze Hem zagen. Hij zei: "Zalig zij die mij niet gezien hebben en toch in mij geloven!!"

Redactie, Thea Elfrink





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lfgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Op weg naar Pasen...

Op zondag 13 april wordt met de viering van Palmzondag de Goede Week ingeluid. Een drukke maar mooie week voor het team van de Jacobuskerk. Het Marcellinuskoor uit Boekelo verzorgt Palmzondag de zang, Pastor Jan Kortstee gaat voor. Hij zal in deze viering samen met Ans Kattenpoel en Gerrit Groothuis het lijdensverhaal vertellen. Alle kerk-

gangers ontvangen een gewijd palmtakje, dat de intocht van Jezus in Jeruzalem symboliseert. Aansluitend wordt er een processie in de kerk gehouden.

Op dinsdag 15 april is er om 18.00 uur een sobere maaltijd in het Parochiehuis aan de Walstraat. Donderdagavond om 19.00 uur is de viering voor Witte Donderdag, met zang van zanggroep St. Joseph. Op Goede Vrijdag zijn er twee vieringen: Kruisweg om 15.00 uur met medewerking van zanggroep Hymnus en een plechtige avondviering om 19.00 uur, waarin het Ariënskoor de zang verzorgt. Zaterdag is de Paaswake om 21.00 uur met het Binnenstads Jongerenkoor. Op 1^e en 2^e Paasdag zijn de vieringen om



09.30 uur, deze worden muzikaal omlijst door zanggroep Hymnus.

Een schematisch overzicht van de vieringen vindt u achter in deze Pelgrim.

Wij wensen u van harte een goede week!

Groene Parel in de binnenstad

Na de restauratie van de Jacobuskerk en de grondige verbouwing van de voormalige Twentse Schouwburg tot het prestigieuze Nouverture, lag de tuin van de Jacobuskerk er door alle bouwactiviteiten een beetje treurig bij.



Nu deze projecten voltooid zijn, is de tuin conform afspraak opge-

ruimd en opnieuw ingericht. Een pad is aangelegd, het gazon is ingezaaid en vele plantenbakken zijn geplaatst. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oude materialen, zoals Bentheimer zandsteen. Op de afscheiding staat al enige tijd een fraaie gemetselde muur. Kortom: nu echt een groene parel in de Enschedese binnenstad!

Valentijnsviering

Op zondag 16 februari stond de Eucharistieviering in het teken van

Valentijnsdag. In een sfeervolle viering, waarin het Binnenstads Jongerenkoor zich weer van haar beste kant liet zien, stelde pastoor André Monninkhof de bruidsparen voor, die komend jaar in de kerk willen gaan trouwen.

Een mooie start van een voor deze mensen heel bijzonder jaar!

Rommelmarkt bij de Jacobuskerk op zaterdag 14 juni 2014



Ook dit jaar organiseert de Jacobuskerk een Rommelmarkt, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de locatie St. Jacobuskerk. Zowel bij de voorbereiding, als op de dag zelf kunnen we vrijwilligers gebruiken die willen helpen.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Keizer, tel: 06-51954521.

Heeft u bruikbare spullen, meubels, kleding, boeken, we zijn er blij mee!

Stuurt u een mail naar:

jacobusenschede@kpnmail.nl en we

maken graag een afspraak met u over het brengen of eventueel afhalen van uw spullen!





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30
uur. Aansluitend is er koffiedrinken
in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de
maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- **We zitten nu in de vastenperiode.**

Vasten is de tijd van bezinning, om
na te denken over ons leven maar ook
over onze kerk, onze geloofsge-
meenschap en de ontwikkeling in
katholiek Enschede.

Zijn we op de goede weg?

Geeft het inspirerend optreden van
paus Franciscus aanleiding om anders
tegen zaken aan te kijken?

De kerken worden niet voller en dat
geldt ook voor de kas van de pen-
ningmeester.

Maar de vele vrijwilligers, achter de



schermen of op het altaar, beginnen te hopen dat de paus laat zien dat ons geloof niet bestaat uit een opeenstapeling van regeltjes.

- **Op 13 februari hebben** we ideeën kunnen aandragen over de inrichting van het eucharistisch centrum. Op deze bijeenkomst waren alle 7 geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd.

De ideeën zullen verder uitgewerkt worden, mocht u als geïnteresseerde ook nog een idee of voorstel hebben dan bent u van harte welkom om dit onder onze aandacht te brengen.

Niet alles zal in een keer gerealiseerd kunnen worden.

Prioriteit ligt bij verwarming, verlichting, geluid en de mogelijkheid van dagelijkse devotie.

- **Wij zijn nog onder** de indruk van het optreden van het Binnenstads Jongeren koor (BJK) van afgelopen weekend tijdens de eucharistieviering. Onder leiding van Marjan Vleeming werd er zelfs solo gezongen. Marjan gaf als sopraan het goede voorbeeld. Een kippenvel moment.

U kunt genieten van dit koor tijdens de paaswake op zaterdag 19 april in de H. Jacobus kerk.

- **Tot op heden hebben we** nog geen reactie mogen ontvangen.

Onze locatieraad zal worden opgeheven. De nieuwe locatieraad van Noord (H. Paulus, Maria/H. Geest, St. Joseph en H. Jacobus) gaat dan bestaan uit 12 personen. Elk der toeleverende locaties levert 3 leden.

Wij doen een beroep op u om ons hiermee te helpen, door uzelf kandidaat te stellen en of door ons te wijzen op een mogelijke kandidaat.

- **Wij blijven u wijzen op onze** woensdagochtend viering om 9.30 u. Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- De actie **KERKBALANS is weer** van start gegaan. U hebt de brief en de acceptgiro weer ontvangen.

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen St. Joseph geloofsgemeenschap.

ABN-Amro bank

NL78ABNA0445107324 of

ING-Bank NL42INGB0003044773.

Beide T.n.v. St.Joseph Enschede.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en

locatieraad Jos Marsman

053-4355320

jos.marsman1@kpnmail.nl

Gedoopt

Op 16 februari

Samuel Jacob van Dormolen.

Hij is geboren op 5 september 2013.

Welkom in onze geloofsgemeenschap





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M. Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Palmpasen

Zaterdag 12 april is er in de zaal van
de Ariënsgedachteniskerk de gelegen-
heid om een Palmpasenstok te ver-
sieren, van 13.30 tot ongeveer 15.00
uur.

Het is de bedoeling dat kinderen zelf
een Palmpasenstok meenemen en wij



zorgen dan voor materialen om te versieren.

De kosten hiervoor zijn € 1,50.

Hiervoor is opgave nodig zodat we weten hoeveel kinderen er komen, graag voor 9 april.



Dit kan bij het secretariaat van de kerk: 053 4315713 of een briefje door de brievenbus gooien bij de

kerk.

Maar het kan ook via mail:

ariensgedachtenis@katholiekschede.nl

Zondag 13 april is er in de Ariënsge-dachteniskerk om 9.30 uur een Palm-pasenviering.

Alle kinderen mogen een mooi ver-sierde palmpasenstok meenemen naar deze viering.

In een processie mogen de kinderen



door de kerk lopen met de Palm-pasenstokken en worden ze gezegend. We hopen er samen een mooie viering van maken.

De pastoraatgroep

Mededeling

Aan alle leden van Parochie Jacobus de Meerdere, locatie Ariënsge-dachteniskerk.

Op **23 Mei** is er weer een parochie-avond voor de Locatie Ariënsge-dachtenis. Het zal weer een leuke avond worden, en we hopen dat velen van u daar aanwezig zullen zijn. U bent allen van harte uitgenodigd.

In de volgende Pelgrim krijgt u meer informatie.

Beste mensen,

Door verschillende omstandigheden lopen wij achter met het versturen van wensen naar parochianen van de locatie Ariënsgedachtenis die een Kroonjaar hebben (75, 80, 85 jaar etc.). Wij hopen dit zo spoedig mogelijk in te lopen, en vragen daarbij uw begrip.

Locatieraad en Pastoraatgroep

Ziekenzalving

De jaarlijkse ziekenzalving zal dit jaar niet in maart, maar op zaterdag **6 september om 10.00 uur**, het week-einde van ziekenzondag, plaats-vinden. Pastor Jan Kortstee zal hierbij voorgaan.

Tegen die tijd wordt u daarover geïnformeerd.

De ziekenbezoekgroep



Gedoopt

Op zondag **16 februari** is gedoopt
Otis Dirk Jack Agterbosch.
Geboren 23-10-2013 te Enschede.
Zoon van Joel Agterbosch en Corien
Ligtenbarg.

*Wij feliciteren zijn ouders hartelijk en
wensen de kleine Otis veel
geluk en gezondheid in zijn leven*

† In Memoriam

Johannes Bernardus Keuter

Geboren 9 september 1931.

Overleden 2 februari 2014.

Weduwnaar van Hendrika Engelina
Keuter-Mulder.

Hij woonde aan de Zuid Esmarker-
rondweg.

Bennie was een eenvoudige man. Hij
hield niet van poespas. Was trouw
aanwezig op elke repetitieavond van
het kerkkoor, eerst in de Goede
Herderparochie, later bij het Ariëns-
koor. Hij had zijn eigen "wijk" bij het
verdelen van het parochieblad! Dank
Bennie dat je op je eigen wijze dit
alles deed!

*Als hij 's avonds verlangt naar de
nacht*

*als hij moe is van het vragen om
kracht,*

*als zijn lichaam op is en zijn geest
niet meer wil,*

*dan zie ik de wens in zijn ogen en
word ik stil.*

Th. Elfrink

Annelies Rolevink – Herbers

Annelies is geboren op 2 oktober
1957 in Enschede als derde dochter
en opgegroeid in een warm gezin
tussen broers en zussen. In 1977
leerde ze haar grote liefde kennen
waarmee ze in 1979 in het huwelijk
trad. In 1983 werd hun eerste dochter
geboren, in 1985 hun tweede en in
1986 hun derde. Voor Annelies stond
altijd alles in het teken van de
kinderen. Eerst haar eigen, later de
oppaskinderen en inmiddels ook de
kleinkinderen. Ze heeft zich jarenlang
met veel liefde ingezet voor haar
werk in de thuiszorg. Helaas werd
bekend dat ze zelf ziek was. De
laatste jaren bleef ze genieten van alle
moois in haar leven, zowel van de
mensen om haar heen als ook de
kleine dingen.

Op 12 februari 2014 is ze overleden,
voorzien van de ziekenzegen te mid-
den van haar kinderen en kleinkin-
deren en jongste kleinzoon van drie
weken. Op 17 februari hebben wij
afscheid van haar genomen in de
Ariënsgedachteniskerk.

Voor Annelies was humor erg belang-
rijk en haar manier van relativeren.
Haar laatste woorden waren daarom
treffend: "TABEE".

Pastor Ingrid Schraven

Aanvulling van de redactie

Annelies Rolevink was de echtgenote
van Ronny Rolevink, al jaren lid van
het koor Come-Back, het voormalige
Jongerenkoor "Hogeland".





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen

Zondag 9.30 uur (nederlands)

Poolse H. missen: Zondag 16.30 uur,
na afloop koffie-theedrinken.

Iedere donderdagavond om 19.00 uur
een H. mis in de H. Pauluskerk.

Na de H. mis nog aanbidding met
gebed en zang.

2x per maand op zaterdagochtend
kindercatechese. Voor meer info:

06-16018086.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskerk)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor

Info via secretariaat.



Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.

Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis gebonden en stelt u
prijs op een bezoek van de pastoor,
de diaken of pastoraal werker of lid
van de diaconiegroep.

Is uw vader of moeder opgenomen in
het ziekenhuis en zou een bezoek
goed kunnen doen? Voelt u zich
eenzaam en wilt u weleens wat
verder doorpraten.

Wilt u vervoer naar de H.

Pauluskerk om de H. mis bij te
wonen.



Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis. Bel of schrijft u gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een van onze mensen. Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.

NIEUWS PASTORAATGROEP & LOCATIERAAD

Bijbelgroep

Op maandagmiddag 14 april 2014 is er weer bijbelgroep in de JP zaal 14.00 – 15.30 uur. Uitgangspunt is jouw persoonlijke band met Jezus. Neem voor meer informatie gerust contact op met permanent diaken Paul van Blijswijk 074 – 3494815.

Vieringen H. Pauluskerk

Voor overzicht vieringen in het weekend *zie roosteroverzicht weekendvieringen achter in het boekje.*

Op vrijdagmiddag 18 april om 15.00 uur is er kruisweg.

Vieringen H. Pauluskapel

Stille aanbidding

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur.

H. missen op vrijdag om 19.00 uur op 4 en 11 april en 25 april en 2 mei.

Boeteviering en biechthoren

Op dinsdag 15 april om 19.00 uur (2 priesters aanwezig).

Donderdagwake

Op Witte Donderdag om 20.00 uur is er wake tot 24.00 uur.

PALMZONDAG

Op zondag 13 april 9.30 uur H. mis, is er een Palmpassen processie met de kinderen. Wil je ook meelopen dan kun je opgeven met opgave formulier wat achter in de kerk opgave is tot 6 april.

PAASZONDAG

Op zondag 20 april wordt is er een plechtige H. mis om 9.30 uur met het dames-herenchor en tevens kinderwoorddienst. Na de viering kan men elkaar een zalig Pasen toewensen onder het genot van een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Marialof

Dinsdag 6 mei 19.00 uur openingslof H. Pauluskapel.

1^e H. communie 2014

De 1e H. Communie in 2014 voor Jozef/Maria/Pauluskerk is op zondag 18 mei om 10.30 uur.

H. Vormsel 2014

De presentatieviering voor de vormelingen is op 6 april. De Vormselviering zelf is op 11 mei.

Vragen over sluiting H. Pauluskerk

Heeft u vragen omtrent het sluiten van de H. Pauluskerk en het aansluiten bij de nieuwe gemeenschap Noord in de St. Jozefkerk, neem dan gerust contact op met locatiesecretariaat of de leden van de pastoraatgroep en locatieraad of de diaken Paul van Blijswijk. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en indien nodig te begeleiden.



KINDERWOORDDIENST

Er zijn kinderwoord-
diensten op zondag
13 april, 20 april en
4 mei tijdens de H.
mis van 9.30 uur.



Heb je wel eens een kaarsje opgestoken bij Maria? Je kunt dan Maria vragen dat er vrede komt op deze wereld en dat de mensen minder ruzie maken en elkaar meer helpen.



KINDER KATECHESE ENSCHEDÉ



Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen
Groep A: leeftijd van 4 – 8 j
Groep B: leeftijd van 8 – 12j

Hoe laat en locatie

Woensdag 14 mei van 14.00 – 15.30 uur.
Parochiezaal en tuinzaal v.d.
St. Pauluskerk



Thema

“Maagd Maria”

Maria is de vrouw van Jozef en de moeder van Jezus. Maria zorgde goed voor Jezus.

Wat kan Maria voor jullie kinderen betekenen?

Maria heeft bij haar verschijningen, zoals in Fatima en Lourdes, aan kinderen gevraagd om de rozenkrans te bidden.

We zullen jullie uitleggen wat een rozenkrans is en je kunt zelf een rozenkrans maken.

Wisten jullie van het project

“kinderen bidden voor kinderen”

Ben je nieuwsgierig ga naar de website
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak en Begona Bruggeling
Zij hebben beiden de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten.
Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar:
lindaterbraak@live.nl
bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

We zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om op de peuters op te passen tijdens de kindercatechese, mail gerust.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j :

Kopij inleveren **vóór do. 17 april**
(Periode: 11 mei t/m 8 juni 2014)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

► Op 21 april, 2^e Paasdag is er om 10.15 uur een Eucharistieviering met de bekende missiepater Jan Giesselink met zang van het 'Gemengd Koor' van de Mariakerk onder leiding van Eline Harbers en organist Gerard Hoveling.

► Elke 4^e maandag van de maand om 18.30 uur een Eucharistieviering met volkszang.

Vieringen rond het Paasfeest

Op zondag 6 april is er geen gezinsviering in verband met presentatievieringen H. Vormsel elders.

Daarentegen is er op zondag 13 april om 10.00 uur een palmpasenviering met het kinderkoor Toontje Hoger.

Wij nodigen iedereen van harte uit, maar natuurlijk speciaal de kinderen met hun palmpasen!

Op **Goede Vrijdag 18 april** a.s. is er zoals gebruikelijk 's middags **om 15.00 uur** de Kruiswegviering met zang van het 'Gemengd Koor'.

Op **zaterdag 19 april** a.s. is de Paaswake **om 21.00 uur** met het themakoor 'Op Toon'.

Op **Tweede Paasdag** er er een viering op het Achtervoort met het 'Gemengd Koor' om 10.15 uur.

Pater Gieselink zal hierbij voorgaan.

► **Oproep, Oproep, Oproep, Oproep,**

► **Oproep, Oproep, Oproep, Oproep.**

Wie wil er *één keer per vijf weken* 40 Pelgrim's bezorgen in de:

Waalstraat, Klaaskateweg, Klaaskateplein en Voortmansweg?

Graag opgeven, tel. 435 72 82 of
per e-mail: pgieske@kpnmail.nl

Gewoon doen!!

P G

Van de Locatieraad.

Eind vorig jaar hebben wij gelukkig versterking gekregen in de locatieraad van Delius Pit. Na twee vergaderingen heeft hij aangegeven dat hij de vacante functie van vicevoorzitter wel op zich wil nemen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee en zullen dit gaan voorleggen aan het Centrale Bestuur.

Delius, alvast welkom in onze parochie! In de volgende Pelgrim zal hij zich voorstellen.



Hans Reuver heeft begin februari alle financiële gegevens van de parochie over 2013 ingeleverd bij de accountant, die dit controleert en de jaar-

rapportage maakt. Uit de wandelgangen heeft hij vernomen dat er vragen worden gesteld over het uitgeven van het geld dat binnenkomt via vrije giften en de actie Kerkbalans. Hierover kan hij al wel duidelijk zijn.

Voor degene die meer uitleg wil zal Hans de financiële cijfers presenteren tijdens het koffiedrinken na de viering van 13 april as.

Ook willen wij nog iets zeggen over plannen voor hergebruik van ons kerkgebouw.

Als locatieraad zijn wij erg blij met het initiatief van onze medeparochiaan de heer Gerrit Ticheloven. Deze voormalige architect heeft een erg mooi ontwerp gemaakt over een mogelijk nieuwe invulling van ons kerkgebouw, waarbij appartementen, kantoorruimtes en andere ruimtes zijn ingepland. Als er nog mensen zijn die hierover mee willen denken, kunnen ze zich melden

bij onze secretaresse Edith Konings.
e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Kerkbalans 2014

Begin januari is de *Aktie Kerkbalans 2014* weer van start gegaan.

Tot eind februari was er al een bedrag van ongeveer € 28.000,- toegezegd.

Hiervan is inmiddels € 9.000,- ontvangen. Enkele parochianen hebben de bijdrage iets verlaagd en anderen hebben meer toegezegd dan in 2013.

In 2013 hebben 400 parochianen aan de Aktie Kerkbalans mee gedaan. Het toegezegde bedrag is voor bijna 100 % binnengekomen. Hiervoor allen dank.

Heel opvallend is dat er momenteel bijna 900 parochianen zijn die maandelijks "Pelgrim" ontvangen. Er zijn dus 500 parochianen die wel op de hoogte worden gehouden van het wel en wee in de parochie maar hieraan geen financiële bijdrage leveren. Als Werkgroep Kerkbalans hopen wij dat een groot deel van deze parochianen óók bereid is een financiële bijdrage, van bijvoorbeeld van 5 euro per maand, te leveren.

Hierdoor zou de Locatie H. Geest-Maria financieel gezond mee kunnen draaien in de Enschedese katholieke kerkgemeenschap.

De banknummers staan vermeld op de locatiepagina's van H. Geest/Maria.

Slotviering

De slotviering van dit seizoen is op zondag 29 juni om 10.00 uur. Waarna gezellig samenzijn in de tuin achter het parochiecentrum met drankje, hapje en natuurlijk het 'Rad van Fortuin'. U hoort er t.z.t. meer over!



OVERLEDEN

Op 15 januari 2014 is overleden:

Maria Catharina Ceertruida Heurman-Sistermans Weduwe van Hermannus Hendrikus Heurman.



Als middelste van vijf kinderen werd Rietje Sistermans op 8 december 1929 geboren. Haar ouders dreven in die jaren "Hotel Sistermans" te Hillegom. Riet was trots een échte

"Sis" te zijn.

In de oorlogsjaren werd ze naar een kostschool in Emmer-Compasuum gestuurd. Een moeilijke tijd voor haar, en had veel heimwee.

In Emmer-Compasuum raakte ze bevriend met de zus van Henk Heurman, in die periode sprong de vonk tussen Riet en Henk over.

Op 29-jarige leeftijd trouwde ze met Henk en 10 maanden later lag de eerste dochter Tanja in de wieg, 15 maanden later zag de tweede dochter Yvonne het levenslicht. Hiermee was het gezin Heurman compleet. Het gezin woonde aan de Weerseloseweg, verhuisde naar de Haydnlaan en weer later naar hun geliefde hoekje aan de Mozartlaan en tenslotte naar het appartement in de Ariënstaete. Bijna een heel leven op een vierkante kilometer.

Riet draaide nooit om de hete brei heen, was zeer sensitief van aard, gastvrij en altijd recht door zee. Haar kleinkinderen betekenden veel voor haar, voor hun was Oma Rietepiet een fantastische lieve gekke oma.

Haar gezondheid ging helaas in rap tempo achteruit en na het overlijden van pappie kon ze de moed en kracht niet meer vinden om positief in het

leven te blijven staan. Wij zijn enorm trots op haar en zijn haar oneindig dankbaar voor alle liefde en steun die ze ons heeft gegeven, zij blijft voor altijd in ons hart.

Thema koor "Op Toon"

verzorgt de Paaswake.

Misschien is het u al opgevallen, maar Op Toon is inmiddels versterkt met 6 dames. Deze komen van het koor uit Lonneker, dat per januari is opgehouden na héél wat jaren samen zingen. Het eerste koorfeest bij ons hebben ze ook al meegemaakt en dat was heel gezellig.

Ons koor is inmiddels druk aan het repeteren voor de paaswake. We maken er samen weer een mooie viering van.

Dus komt allen luisteren op zaterdagavond 19 april om 21.00 uur in de Mariakerk.

Let op. In mei is er *géén viering in het 3e weekend, maar het 2e weekend* t.w.: 10 mei om 19.00 uur.

De Twentse Fuchsiaclub.

De Twentse fuchsiaclub organiseert op **zaterdag 10 mei a.s.** van 10.00 tot 14.00 uur een stekkenmarkt bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 in Enschede. De stekkenmarkt wordt gehouden naast de kerk op het plein **vóór** de 'Kajuit'.

Bij slecht weer **in** de Kajuit.

Er worden voordeliger stekken van fuchsia's en meststoffen aangeboden.

Voor al uw vragen over verzorging van deze

mooie planten adviseren U onze vakmensen. Wij verwachten dan ook weer een grote opkomst.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: [giuers@hetnet.nl](mailto:gieurs@hetnet.nl)

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Vieringen rondom Pasen

Witte Donderdag - 17 april - is er geen viering in de St.Jan-H.Michaëlkerk.
Goede Vrijdag - 18 april - is er om 19.00 uur een Kruisweg m.m.v. All Together. Bij het Maria-altaar staat een vaas waarin u bloemen kunt zetten.
Paaszaterdag - 19 april - is er geen viering in onze kerk.
1e Paasdag - zondag 20 april - is er om 9.30 uur een eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.
Voorgangers zijn H. Antonissen en C. Berbée.
Voor overige vieringen rond Pasen kunt u ons parochieblad raadplegen.
We wensen u een goede voorbereidingstijd.

Werkgroep liturgie

Witte Donderdag Vesper

Op de avond van Witte Donderdag wordt er om 20 uur een gezongen vesperdienst gehouden rondom het hongerdoek: "hoeveel broden hebben jullie?" en het evangelie van het Laatste Avondmaal.
Na afloop is er gelegenheid tot stil gebed.

De Vesper en de sobere maaltijd

Als u deze Pelgrim ontvangt, is de 40-dagentijd al een heel eind op weg.
We hebben dan al vier vespers gehad,



een goede voorbereiding op Pasen. Het weekend van 5 en 6 april is de vijfde vesper (**6 april**).

De hongerdoek laat het toekomstperspectief zien. De tafel is een plek van delen geworden, niet langer een scheidingslijn tussen rijk en arm, kinderen zitten erop en eten gezamenlijk.

Het weekend van 12 en 13 april is het Palmпасen.

De vesper op **12 april** wordt vooraf gegaan door een sobere maaltijd, om 18.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk.

Tijdens de maaltijd worden we geïnformeerd over het vastenproject in Gambia.

Om 19.00 uur vervolgen we met de Vesper. Op de hongerdoek kijken we naar het kruis dat, als teken van het lijden én de verrijzenis van Jezus Christus, de vier scènes op de doek verbindt. Naar het midden toe wordt het kruis heldergeel, symbool van het heil en de verzoening door Jezus Christus.

U bent van harte welkom, zowel bij de sobere maaltijd, als ook bij de Vesper.

We beginnen om 18.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk, om 19.00 uur gevolgd door de vesper. Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. (ingang aan de kant van de Rembrandlaan).

Voor de sobere maaltijd bij voorkeur opgeven bij: Tiny Hannink, hannink-starre@zonnet.nl of 053 4340559

Mijmeren

Nu ik met mijn twee en zeventig jaar zo'n beetje tot de midden leeftijdsgroep van onze locatie gemeenschap ga behoren, wordt het tijd om mij eens af te vragen waar ik als vrijwilliger mee bezig ben en waar ik het voor doe.

Als rode draad loopt door mijn leven de zorg voor elkaar. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zat ik al in een oecumenische werkgroep en meenden we aan één wasmachine en één auto per straat voldoende te hebben. We waren toen der tijd wel erg idealistisch.

Ook met de werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede en het Interkerkelijk Vredesberaad hoopten we de wereld te kunnen verbeteren.

In Enschede gekomen, begon mijn vrijwilligerswerk bij het parochieblad van de St. Jansparochie het Bospath. Samen met mijn vrouw Joke volgde we de Pastorale Kadertraining en hebben ons, daar ingezet waar het werd gevraagd. Lid van de Parochievergadering, Lector, Oecumenisch Beraad of Caritas.

De fusie tussen de St. Jansparochie en de H. Michaëlparchie heb ik persoonlijk moeiteloos doorstaan en de komende schaalvergrotingen zie ik met vertrouwen tegenmoed.

Naast al die veranderingen, blijft er genoeg werk aan de winkel en het leuke is dat het veel voldoening geeft. Als ik me tussen de ouderen van onze kerk verstop wanneer we op pad



gaan, geniet ik enorm van de lol die we op zo'n dag met elkaar hebben. De Caritas, het Diaconaal Platform of het Schuldhulpmaatjesproject, liggen dan wel wat verder van de deur, maar met de Vastenactie, de Adventsactie en de Kledingactie spijkeren we in de St.Janskerk onze pamfletten weer op deuren, ramen en muren. Dat hoeft niet allemaal alleen te doen, Bert Nijhof help me daarbij in de uitvoering. Het lijkt me dan ook een leuk idee om Bert en Engeliën te vragen of een van hen of zij samen in het volgende nummer wat willen vertellen over hun vrijwilligerswerk.

Henk Thijs

Bedankt

Na de zondagse vieringen in de kerk worden bloemen gebracht naar parochianen die langere tijd door ziekte of anderszins niet aanwezig kunnen zijn. Het blijkt dat door dit gebaar mensen dankbaar worden gestemd nu er aan hen gedacht wordt.

Om een en ander voor elkaar te krijgen is hulp nodig.

Gedurende enkele jaren heeft Gerard Beckers ervoor gezorgd dat er bloemen werden aangeleverd.

Door lichamelijke klachten was het hem niet mogelijk dit voort te zetten.

Hij heeft met dit werk veel mensen een plezier gedaan en wij danken hem hartelijk.

De pastoraatgroep

Overleden

Op **24 februari** is overleden
Annie Olthof –Ganzeboom
Ze woonde aan de
Burg. M. v. Veenlaan 40-26
En was 84 jaar.

Op **12 maart** is overleden
Sientje Smid-Teders
Ze woonde aan G. ter Borgplein
En was 88 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 3 april	protestant
Donderdag 10 april	eucharistie
Donderdag 17 april	protestant
Witte donderdag	avondmaal
Donderdag 20 april	protestant
Paasviering	
Donderdag 24 april	eucharistie
Donderdag 1 mei	eucharistie
Donderdag 8 mei	protestant
Donderdag 15 mei	eucharistie

Hatteler

Woensdag 9 mei	protestant
Woensdag 14 mei	eucharistie





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandePieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 5 maart hebben we als lokatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer vergaderd.

Allereerst zijn de hongerdoeken besproken. Ze hangen inmiddels in onze kerk maar na de tentoonstelling in het Rijksmuseum leek heel even onduidelijk hoe nu verder.

Inmiddels is de gebruikersovereenkomst getekend (het Rijksmuseum leent niet zomaar stukken uit...) en mogen wij deze geheel en formeel tentoon stellen.

En al zijn we als Verrijzeniskerk een geloofsgemeenschap, de dagelijkse financiële perikelen verdienen een hoop aandacht. Zo is met name onze penningmeester druk met oa. Kerkbalans, verzekeringen en onwillige banken.

En over banken gesproken. Een aantal kerkgangers wil graag iets geven voor de voedselbank zonder met etenswaren te slepen. Daarom komt er binnenkort een kastje waarin geld gestort kan worden voor de voedselbank. Als het gereed is hoort u het via de mededelingen in de viering.

Wij zijn ook nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Via de vrijwilligersbank loopt dat nog niet. Daarom zijn we nu naar de stichting Surplus gegaan. Deze bemiddelt voor mensen

met een (grote) achterstand tot de arbeidsmarkt. We hebben onze wensen neergelegd en wachten even af of we via dit kanaal mensen kunnen vinden.

En uiteraard zijn we bezig met samenwerking tussen de 3 zuidelijke parochies. Een aantal van u was aanwezig op 6 maart in de Schalm. De mensen die daar aanwezig waren van de St. Jan/Michaël, de Ariënsgedachtenis en de Verrijzeniskerk hadden over het algemeen de instelling: als we dan toch samen moeten werken laten we dan meteen doorpakken.

In dat kader gaan we binnenkort opnieuw om tafel om verdere samenwerking te bespreken.

En tot slot komen er elke vergadering weer een hoop praktische, vaak wat kleinere zaken aan de orde. Dan gaat het over teveel misboekjes, te weinig liedbundels, te oude stoelen en een hoop inkomende mail over een heel scala van onderwerpen.

*Graag tot de volgende keer,
Wim Lieven*

Palmpasenviering in de Verrijzeniskerk

Een bericht van de werkgroep Palmpasen van de Verrijzeniskerk: Op zondag 13 april is het Palmpasen. Traditioneel wordt er dan een palmpasenoftocht gehouden in de Verrijzeniskerk. Aanvang viering 11.00



uur. Kinderen die een palmpasenstok hebben kunnen dan meelopen in de optocht. Kunt u geen palmpasenstok maken en wilt u dat samen met uw kind(eren) leren? Dat kan. Op zaterdag 12 april bent u hiervoor van harte welkom in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk. Van 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur zullen wij ermee bezig zijn. Het is wel noodzakelijk dat u zich dan voor 10 april opgeeft bij het secretariaat, telnr: 4760606. (Bereikbaar op donderdag- en vrijdagmorgen van 9-11 uur.)

Gedicht

Geen mooiere handen dan open
handen,
Die graaien noch grijpen
Maar die zich bijna zouden laten
ontnemen
Wat ze zojuist ontvingen.

Geen mooiere ogen dan stille ogen,
Die gluren noch veroordelen maar
delen in dezelfde verwondering om
het grote Geheim.

Geen mooiere mensen dan mede-
mensen,
Die anderen niet buitensluiten en niet
minachten,
Maar geven en nemen en die toegan-
kelijk zijn
Voor U, God, en de naaste.

Geen mooiere wereld dan Gods
wereld,
Waar geen tranen meer zullen zijn en
geen dood,

Een wereld waarin gedeelde hoop
gedeelde toekomst wordt
Voor al wat er leeft en ademhaalt.

God, we danken U voor alle goede
mensen
Die ons laten zien dat U er bent.

Presentatieviering 1e Communie

31 kinderen hebben zich op 16 maart
jl. voorgesteld aan de geloofsge-
meenschap van de Verrijzeniskerk.

In de eucharistieviering, waarin
pastoor André Monninkhof voorging,
hebben de kinderen enthousiast gebeden en gezongen én zich, middels een voetje waarop een foto van henzelf is geplakt, voorgesteld. Bent u niet in deze viering geweest, maar wel nieuwsgiering naar de kinderen geworden? De prikborden met alle voetjes staan achter in de kerk, neem de tijd om ze te bewonderen.

Op 25 mei ontvangt deze groep hun Eerste Communie. U bent van harte welkom in de viering die om 10.30 uur begint.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl.

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

6 april

Ez. 37, 12-14

Rom. 8, 8-11

Joh. 11, 1-45

13 april

Jes. 50, 4-7

Fil. 2, 6-11

Mt. 26, 14-27

17 april

Jes. 61, 1-9

Apok 1, 5-8

Lc. 4, 16-21

18 april

Jes. 52, 13-53

Heb. 4, 14-16

Joh. 18, 1-19

19 april

Gen./Ex.14/Jes.55

Rom. 6, 3-11

Mt. 28, 1-10

20 april

Hand. 10, 34-43

Kol. 3, 1-4

Joh. 20, 1-9

21 april

Hand. 2, 22-32

Mt. 28, 8-15

27 april

Hand. 2, 42-47

Petr. 1, 3-9

Joh. 20, 19-31

4 mei

Hand. 2, 22-32

Petr. 1, 17-21

Lc. 24, 13-35

11 mei

Hand. 2, 36-41

Petr. 2, 20b-25

Joh. 10, 1-10



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 5/6 april, 5^e zondag in de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 10.30 u	Eucharistie Presentatie Vormelingen	BJK	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

WEEKEND 12/13 april, Palmzondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie gez.viering	Kinderkoor	H.Kronenberg
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co, gez.viering	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co, gez.viering	Themakoor	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinusko	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie gez.viering	Da/he.koor + KWD	G. Kolmschot
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co, gez.viering	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co, gez.viering	Kinderkoor	I. Schraven + werkgroep

DINSDAG 15 april, Boeteviering met biecht

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
H. Paulus	Di. 19.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof + J. Kortstee

DONDERDAG 17 april, Witte Donderdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
H. Jacobus	Do. 19.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof + C.Berbée + P.v. Blijswijk
St. Jan-H. Michaël	Do. 20.00 u	Vesper		



VRIJDAG 18 april, Goede Vrijdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Vr. 15.00 u	Kruisweg		Werkgroep
Ariënsgedachtenis	Vr. 15.00 u	Kruisweg		Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Vr. 19.00 u	Kruisweg	All Together	Werkgroep
H. Jacobus	Vr. 15.00 u Vr. 19.00 u	Kruisweg Plechtigheid	Ariënskoor	Werkgroep A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Vr. 15.00 u	Kruisweg		Werkgroep
H. Geest-Maria	Vr. 15.00 u	Kruisweg	Gemengd koor	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Vr. 15.00 u	Kruisweg		Werkgroep

PAASZATERDAG, 19 april

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
Ariënsgedachtenis	Za. 21.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Strijtveen + I. Schraven
H. Jacobus	Za. 21.00 u	Eucharistie	BJK	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Za. 21.00 u	Eucharistie	Op Toon	H.Kronenberg + C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 21.00 u	Eucharistie	Paroch.koor	B.Engelbertink

EERSTE PAASDAG, 20 april

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Antonissen + C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor	G.Kolmschot + P.v.Blijswijk

TWEEDE PAASDAG, 21 april

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
H. Jacobus	Ma. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	A. Korterik

In het ambt staan

Ik heb een huis midden in de chaos, een plaats om te schuilen dicht bij de ander die liefheeft en niet vergeet.

Niet vergeten zal ons de God die een Naam heeft en die zei bouw maar een huis voor mij en de mensen want zij zijn niets alleen.

Geert Boogaard



WEEKEND 26/27 april, Beloken Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld + P.v. Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie		W. Rekveld + P.v. Blijswijk
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	H. Bruggeman
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	W. Rekveld + P.v. Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Paroch.koor	C. Berbée

WEEKEND 3/4 mei, 3^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenzang met orgel	I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor + KWD	J. Kortstee
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Gez.viering	Toontje Hoger	B.Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 10/11 mei, 4^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
H. Jacobus	Za. 16.00 u	Afscheidsviering. J.v.d. Nieuwendijk		J.v.d.Nieuwendijk + E. Sonneveld
	<u>Zo. 10.30 u</u>	Eucharistie Vormselviering		Vicaris Cornelissen + I. Schraven
H.Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	H.Kronenberg

Een glas water, met medeleven ingeschonken. Een glas water, met liefde aangeboden. Een enkel glas water, geschonken, is van ongekende waarde.



Internationale missen (in de Engelse taal)

Zondag 6 april 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel

Zondag 20 april 12.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel

Zondag 4 mei 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages. For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de **devotieruimte** is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Emmaüs

Wie is die derde, die steeds naast jou meegaat?
Wanneer ik tel, zijn alleen jij en ik hier samen
maar als ik uitkijk op de witte weg
dan is er steeds een ander die naast jou meegaat
vaag, gehuld in bruin gewaad, met kap.
Is het een man, een vrouw, ik weet het niet.
Wie is dat toch daar naast jou, daar opzij?



T.S. Elliot: "The Waste Land"

Een goede geest

Ik ken iemand die op de volgende manier uitmaakt of wat hij wil gaan doen goed of niet goed is: Hij beeldt zich in dat wat hij gaat doen (of eigenlijk, wil gaan doen) met **grote koppen in de krant van morgen** vermeld staat. Als hij dan huivert bij die gedachte, zegt hij tegen zichzelf dat hij de zaak nog maar eens goed moet bekijken!



(Van een parochiaan)



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie / WoCo	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Vrijzenis des Heren, <i>Het Leunenbergr</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht
e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
Uiterlijk donderdag	donderdag

17 april	8 mei
15 mei	5 juni
12 juni	3 juli

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Het leven is liefde,
het levenszout is werk,
het levenszoet is poëzie,
en levenswater het geloof
Anna Jamesson (1794-1860)

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 3, april 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Renate van der Veen persoonlijke uitvaartverzorging

Voor een afscheid dat bij u past.
Ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Telefoon 053-4619401

24 uur per dag bereikbaar.



RENATE VAN DER VEEN

www.renate-uitvaart.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stilleven, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 - 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 - 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 - 432 30 44

www.stiepetje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek...
Het juiste adres voor een heerlijk stukje
Hollandse kaas (45 soorten).
Tevens hebben wij een groot assortiment
met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans)
Een ruim assortiment met olijven en tapparets
Diverse heerlijke salami worsten.
En natuurlijk kunt u voor een lekker
kaasplankje ook bij ons terecht.

Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel
(Naast ijssalon De singel) 7512 GN
Enschede. Tel: 053-4315093

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

