

Palmzondag, de Goede Week en Pasen

Jaargang 5, nr. 3, maart 2015

Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Nieuwe organisatiestructuur in werking getreden	3
Omvorming van de St.Jacobusparochie4	4
Mededeling van het Bestuur	5
De situatie een paar maanden na de sluiting van de Pauluskerk	6
Diaconie: Vastenactie	8
Oecumene	9
Sobere maaltijden en vesper	10
The Passion 2015	11
Allerhande	13
Jeugd en Jongeren	16
Kinderpagina KIEK	18
Kroniek	19

Locatienieuws

H. Jacobus	20
St. Jozef	24
Ariënsgedachtenis	27
H. Geest-Maria	30
St. Jan-H. Michaël	33
Verrijzenis des Heren	38

Vieringen 41

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.
w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06–41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682.
Vrij op vrijdagmiddag en –avond.
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op donderdag.





In het Licht van Pasen

Een van de sterkste symbolen van het Paasfeest, dat we binnenkort met elkaar gaan vieren, vind ik nog altijd het vuur, dat in de Paasnacht wordt ontstoken. Als we op zaterdagavond de kerk binnenkomen, is het nog donker en kil. Het gebouw ademt nog de sfeer van lijden en sterven van de Heer. Daags tevoren, op Goede Vrijdag, hebben we met elkaar dankbaar herdacht, hoe Jezus liet zien, dat liefde tot het uiterste en trouw tot in de dood uiteindelijk sterker zijn dan alle narigheid, waarmee wij in ons leven, om ons heen en in deze wereld worden geconfronteerd. Op de dag zelf, op Stille Zaterdag, verwijlden we bij het graf van Jezus. De dramatiek van de Kruisweg, het verdriet om het sterven, de desoriëntatie van niet weten hoe verder, we werden er stil van. Vandaar dit rustmoment, deze adempauze, die ons op zaterdag, in de uren voor de Paaswake, werd gegund. Op de zaterdagavond volgt dan echter de grote apotheose. Zonder Goede Vrijdag is er geen Pasen. Maar toch ...veertig dagen lang hebben we met elkaar uitgezien naar de Verrijzenis. Deze tijd van voorbereiding was een erkenning van het donker, maar tegelijk verlangden we naar het Licht. In het donker gaan we dit Licht nu ook ontsteken. De Paaskaars wordt plechtig binnengedragen. Het Licht, dat brandt aan de Paaskaars, geven we aan elkaar door, als een vuur dat nooit meer dooft. Met elkaar maken we – in diepe duisternis – een zee van

licht. Terwijl we onze kaars, waaraan het vuur is ontstoken, met beide handen aangrijpen, als een nieuwe kans, die ons gegeven wordt, voelen we tegelijkertijd, dat we met beide benen op de grond staan. Duisternis blijft ons niet bespaard. Maar het vuur, dat nooit meer dooft, is voor ons een teken van hoop, dat wij elkaar aanreiken. In de vijftig dagen van Pasen, tot Pinksteren; en op bijzondere momenten zoals bij doop, huwelijk en uitvaart, zal in onze kerken de Paaskaars branden, als symbool van de diepste kern van ons geloof. Maar ook als de Paastijd geëindigd is, in de tijd door het jaar, mag het Licht van de Verrezen Heer als een vuurzuil in de nacht blijven branden in onze harten. Soms zal het een waakvlammetje zijn of branden op een laag pitje. Maar er zullen ook momenten zijn, waarop het vuur zal oplaaien, en onze harten zal doen branden, omdat wij voelen, dat de Verrezen Heer in ons leven; in ons midden; aanwezig is. In dit Licht van de Verrezen Heer wens ik U alvast een inspirerende viering van het Paastridium (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen) en een zalig en vreugdevol Paasfeest.

Pastoor André Monninkhof

Afscheid van pastoraal werker Johan Klaassen

Deze dagen heeft Johan Klaassen de parochiebesturen en het pastoraal team laten weten dat hij met ingang van 1 maart een nieuwe functie heeft aanvaard in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarom zal hij met



ingang van 1 maart a.s. nog twee dagen werkzaam zijn als pastoraal werker in onze samenwerkende parochies “Sint Franciscus van Assisië” (Haaksbergen, Buurse, Boekelo); “Maria Vlucht” (Losser en omgeving) en “Sint Jacobus de Meerdere” (stad Enschede) werkzaam zijn. Met ingang van 12 april zal hij dan volledig werkzaam zijn in zijn nieuwe pastorale functie. Binnen het pastoraal team en in samenspraak met de parochiebesturen en het bisdom vindt overleg plaats over de voortgang van zijn werkzaamheden. Johan Klaassen heeft aangegeven de komende periode graag persoonlijk van een aantal groepen en vrijwilligers afscheid te willen nemen. Wij wensen Johan toe, dat er zegen mag rusten op zijn nieuwe werkzaamheden in het bisdom Groningen – Leeuwarden.

Pastoor André Monninkhof

NIEUWE ORGANISATIESTRUC- TUUR IN WERKING GETREDEN

Samenstelling nieuw gevormde raden

Zoals al eerder, onder andere in de parochievergadering, aangekondigd krijgt de parochie een nieuwe organisatiestructuur.

De daarbij horende raden zijn inmiddels samengesteld:

Centrale beheers-commissie

Leden: Wim Wijfjes (bestuurslid met portefeuille vastgoed; voorzitter), Paul Wolbert (St. Jozef), Gerrit Beekman (H. Jacobus),

Hennie Bolster (St. Jan-Michaël), Hennie Pahlplatz (Ariënsgedachtenis) Martijn van den Bovenkamp (externe deskundige) en Wendy Bathoorn (Verrijzenis). Een vertegenwoordiger van de H. Geest-Maria wordt nog aangezocht.

Centrale pastoraatgroep

Leden: Annelies Tenbergen (Verrijzenis), Tiny Hannink (St. Jan-Michaël), Lies van Veldhoven (St. Jozef), Gerrit Groothuis en Eric Sanders (H. Jacobus), Bert Elferink (H. Geest-Maria), Edwin Seinen (H. Paulus). Met kandidaat-leden uit de Ariënsgedachtenis-gemeenschap worden gesprekken gevoerd.

De **centrale beheers-commissie** is een adviesorgaan van het parochiebestuur. De commissie komt minimaal een keer per kwartaal bijeen. De taak is toezicht houden op het groot onderhoud en het beheer van alle gebouwen die eigendom zijn van de parochie. De commissie kan reageren op een adviesaanvraag van het bestuur, maar ook ongevraagd advies verstrekken.

De **centrale pastoraatgroep** is een adviesorgaan van het pastoresteam op alle gebieden die het pastoraat betreffen. Dat advies kan gevraagd en ongevraagd worden gegeven. De groep houdt zich vooral bezig met beleidsvragen, maar houdt ook de supervisie op de uitvoering op lokaal niveau. Bovendien stuurt de centrale pastoraatgroep de overkoepelende *parochiële* werkgroepen aan.

Op lokaal niveau zijn er per kerkgebouw **lokale beheers-commissies**. In de praktijk zullen die vooreerst beminst worden door de leden van de vroegere locatieraden. De samenstel-



ling zal zich op den duur wijzigen als er (meer) kerken sluiten en dus ook de locaties van samenstelling veranderen. Uiteindelijk blijven er, als het herschikkingsproces voltooid is, drie lokale beheers-commissies over: Noord (St. Jozefkerk), Zuid (Verrijzenis des Herenkerk) en City (H. Jacobskerk). De taken van de lokale beheers-commissie komen grotendeels overeen met die van de vroegere locatieraden. Alleen is de supervisie en het beleid ten aanzien van *groot* onderhoud en de coördinatie van het beheer ondergebracht bij de centrale beheers-commissie en zijn de financiën overgeheveld naar het centrale parochiebestuur. Wel hebben de lokale beheers-commissies de beschikking over een (beperkt) budget voor kleine, alledaagse uitgaven.

De **lokale pastoraatgroepen** zullen zeker niet worden opgeheven, maar houden zich *op lokaal niveau* bezig met uitvoerende en coördinerende taken. Als zodanig zijn deze groepen onmisbaar in de organisatie. De groep stuurt ook de lokale werkgroepen aan. Wat de werkgroepen betreft verwijst ik naar het artikel van pastor Carla Berbée in deze Pelgrim.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Omvorming van de St. Jacobusparochie

In januari is de Pauluskerk gesloten en herrezen als sportschool, niet voor de ziel maar voor het lijf. Drie andere kerken zullen ook sluiten en her-

bestemd worden; al is de termijn nog niet duidelijk. Maar met het sluiten van de kerk verdwijnt nog niet het geloof uit de wijk. Ook voor de kerken die open blijven verandert er veel. Gastvrijheid naar andere kerk-gangers, andere koren, andere gebruiken. Daarom spreken we niet enkel over kerksluiting maar eerder over **omvorming** van de parochie als geheel. En daar is deze gigantische operatie ook om begonnen. Om onze parochie levendig te houden, krachten te bundelen en wat onmogelijk blijkt los te kunnen laten. Het is voor alle parochianen belangrijk, dat zij ergens bij horen, zich thuis te kunnen voelen. Binnen verschillende locaties zijn er met groepen vrijwilligers al gesproken over deze ontwikkeling. Dat willen we als pastoraal team nu nog systematischer gaan doen.

Alle leden van het pastoraal team - ook de collega's uit Haaksbergen en Losser- zullen hierin hun steentje bijdragen.

We hebben een projectplan opgesteld waarin met de verschillende locaties en groepen wordt geïnventariseerd: wat heeft men nodig, welke groepen willen samen werken, welke groepen of taken worden stedelijk gebundeld en wat moet op locatie blijven. Voor elke locatie kan dat weer anders liggen. Dit is bij elkaar een grote klus. Een eerste stap is verder de vorming van een stedelijke pastoraatgroep. Hierin zit van (bijna) elke locatie een persoon, afkomstig uit de huidige pastoraatgroep van de locatie. Deze lokale groepen zullen blijven, om het pastoraat in de wijk en aan de basis te blijven begeleiden. De stedelijke groep is meer een meedenkgroep voor



het pastoresteam en om het geheel op koers te houden.

Daarnaast willen we een projectgroep instellen die dit hele project mee gaat ondersteunen.

Naast pastores komen hierin enkele "wijze parochianen", die gezien hun ervaring en achtergrond goed thuis zijn in onze parochie, in onze stad en in wat er leeft in onze geloofsgemeenschappen.

Zo gaan we samen de hele parochie omvormen tot locaties, kerken, groepen in een groot netwerk over de hele stad weer ons geloof op verschillende manier beleefd kan worden.

Carla Berbée, pastoraal werker

Mededelingen vanuit het parochiebestuur

Afscheid Dorien Oude Elberink

Op 1 april 2015 liep de termijn van Dorien's benoeming als lid van het parochiebestuur af. Gezien haar leeftijd kwam zij niet meer in aanmerking voor een herbenoeming voor nieuwe periode, althans niet voor de volle vier jaar. Dat gegeven en het feit dat zij haar aandacht wat meer aan andere zaken wilde geven, heeft haar doen besluiten te vertrekken.

Dorien heeft vier jaar in het centrale parochiebestuur gezeten. In die periode was zij belast met personeelszaken, een portefeuille die heel goed aansloot bij haar vroegere maatschappelijke carrière. Van haar kennis en kunde heeft het parochiebestuur jarenlang mogen profiteren. Als personeelsfunctionaris had zij altijd

aandacht voor de mens achter de leden van het pastoresteam en van het secretariaat, waarvoor zij het eerste aanspreekpunt was. Haar empathisch vermogen en haar drang mee te denken met betrokkenen betekenden dat zij conflicten wist te vermijden zonder aan effectiviteit in te boeten.

Dorien trad niet graag op de voorgrond, gaf vrijwel nooit als eerste haar mening, maar dat betekende niet dat zij geen mening had. Ook dat was een kracht: haar inbreng was altijd betekenisvol.

Katholiek Enschede is Dorien veel dank verschuldigd voor haar onmisbare bijdragen in deze roerige tijden. Het parochiebestuur wenst haar een zorgeloze toekomst in goede gezondheid toe.

Aantreden Jacqueline Pastoor

Ook al draait ze al een tijdje warm: vanaf 1 april 2015 zal Jacqueline Pastoor officieel toetreden tot het parochiebestuur. De afgelopen jaren is Jacqueline werkzaam geweest als lid van de locatieraad van de Ariëns-gedachtenis-gemeenschap en wel als penningmeester. Die functie heeft ze neergelegd om vermenging van interesses te voorkomen. In het parochiebestuur zal Jacqueline, die een boekhoudkundige achtergrond heeft, naast Tonny Oude Elferink een gemeenschappelijke portefeuille financiën beheren. Op de werkverdeling tussen beide penningmeesters wordt elders in dit artikel ingegaan. Het parochiebestuur verwelkomt Jacqueline van harte in zijn midden en wenst haar een periode van vruchtbare samenwerking, die haar ook persoonlijk voldoening zal schenken, toe.



Portefeuille Personeelszaken naar Mark Eijssink

Door het vertrek van Dorien Oude Elberink heeft er in het bestuur een wijziging van portefeuilles plaatsgevonden. Vanaf 1 april zal Mark Eijssink de nieuwe personeelsfunctionaris binnen het parochiebestuur zijn. Deze taak sluit inhoudelijk aan bij zijn huidige maatschappelijke functie van teamleider in het middelbaar onderwijs.

Taakverdeling penningmeesters

Met de komst van Jacqueline Pastoor heeft het parochiebestuur vanaf 1 april twee penningmeesters. Dit gegeven sluit aan bij de veranderde situatie: in de eerste helft van het jaar zijn of worden de financiën van de locaties overgedragen aan het centrale bestuur. De post financiën wordt daarmee zo zwaar dat gekozen is voor een tweede penningmeester. Tonny Oude Elferink heeft als hoofdtaak het financiële beleid en alles wat daar mee samenhangt. Jacqueline Pastoor zal vooral uitvoerend bezig zijn. Zij beheert kort gezegd de boekhouding van de parochie.

Naast de externe controle op de boeken, waar het parochiebestuur sinds enkele jaren mee werkt, wordt er nu een volgende stap gezet in de verdere professionalisering van het financiële beheer: Jacqueline Pastoor heeft een eigen kamer gekregen in het Parochieel Dienstencentrum, van waaruit zij enkele dagen per week werkt. De boekhouding is nu dus in het Parochieel Dienstencentrum ondergebracht.

Guus Berkien,

Vicevoorzitter parochiebestuur

St. Jacobus de Meerdere Enschede

De situatie een paar maanden na de sluiting van de Pauluskerk

Het is inmiddels zo'n twee maanden geleden dat de Pauluskerk aan de eredienst werd onttrokken. Na de afscheidsviering op 5 januari jl. is door een grote groep vrijwilligers van de geloofsgemeenschap, onder leiding van Johan Vaanholt en met ondersteuning van de inventarisatiebeheercommissie van de parochie, heel hard gewerkt om de kerk en de JP zaal te ontruimen. Het was heel bijzonder om te ervaren dat, ondanks sluiting en afscheid van de dierbare kerk, toch sprake was van een positieve en hartelijke sfeer tijdens de werkzaamheden. Alle lof voor deze inzet! Het is verheugend te zien dat veel parochianen van de Paulus de weg naar nu de Jozefkerk hebben gevonden en hier gaan kerken en daarna gezellig aanschuiven voor een kopje koffie in het parochieel dienstencentrum. Iedereen is van harte welkom en we hopen van harte dat men zich op de duur echt thuis gaat voelen.

Ondertussen heeft eigenaar Jan van Delden van sportschool CrossFit Twente de kerkruimte en de JP-zaal ingericht met allerlei apparatuur voor lijf en leden. Jan van Delden heeft aangegeven heel weinig te willen veranderen aan het interieur van de kerk en hij is dan ook niet van plan om van alles aan de muren te hangen. Natuurlijk zijn in de kerk nog veel katholieke elementen aanwezig, denk alleen maar aan de glas in loodramen, maar hij vindt de kerk mooi zoals die is en gaat met respect en piëteit om met het gebouw.



Voor de inventarisatiecommissie, met Rien Tiehatten aan het roer, is de Pauluskerk een testcase, het was immers de eerste kerk die aan de eredienst werd onttrokken. Het was voor ons een leerzame route die ongetwijfeld zal helpen bij de overige nog te sluiten kerken.

*Namens de Inventarisatiebeheer-
commissie, Dorien Oude Elberink*

Zijne Heiligheid op bezoek

Op woensdagmorgen 25 februari j.l. mochten we in onze Ariënsge-dachteniskerk hoog bezoek ontvangen. De Syrisch Orthodoxe HH. Petrus en Paulusparochie, medegebruiker van ons kerkgebouw, begroette daar “haar paus”, namelijk de Syrisch Orthodoxe Patriarch van Antiochie (Damascus, hoofdstad van Syrie), Zijne Heiligheid Ignatius Aphrem II. Dat is een hele mond vol. Maar zijn bezoek was een openbaring. Deze patriarch – de hoogste gezagsdrager in de Syrisch Orthodoxe Kerk – heeft het charisma van Paus Franciscus, zo lijkt het wel. Hij is erg toegankelijk, gemakkelijk benaderbaar en gaat graag met jeugd en jongeren om. Hij is onlangs gekozen als opvolger van de vorige patriarch, die recent is overleden. Hij is nu ‘on tour’ langs alle Syrisch Orthodoxe parochies in Nederland, omdat hij wil weten wat er leeft onder ‘zijn’ mensen en wat hen bezig houdt (!). De parochianen van de Syrisch Orthodoxe parochie van HH. Petrus en Paulus had alles tot in de puntjes voorbereid. Toch had haar voorganger pastoor Constantijn er niet van kunnen slapen. Begrijpe-

lijk, als je zulk hoog bezoek krijgt. Hij schoof mij naar voren om als “eigenaar van de kerk” (gastheer) de patriarch te begroeten. Na een feestelijke intocht volgde er een mooie, ingetogen gebedsdienst in een met jong en oud goed gevulde kerk.

Als pastoor van de kerk werd ik met alle egards behandeld; ik werd uitgenodigd om op het altaarpodium plaats te nemen, naast de Syrisch Orthodoxe Aartsbisschop van Nederland Mor Polycarpus (van het klooster in Glane) en vlak bij de patriarch. Dat vond ik wel een eer.

Na de gebedsdienst konden alle aanwezigen van de patriarch een persoonlijke zegen ontvangen.

Afsluiting van de samenkomst was een goed verzorgde maaltijd in de grote zaal van de Ariënsge-dachteniskerk, waarvan bijna alle gerechten waren bereid door leden van de Syrisch Orthodoxe gemeenschap.

Aan het eind van de maaltijd mocht ik de patriarch nog even toespreken. Dat kon in het Engels. Ik heb hem bedankt voor de grote eer die hij ons ook als Katholiek Enschede gunde met zijn bezoek aan onze Ariënsge-dachteniskerk. Verder heb ik hem verzekerd van onze steun en ons gebed in de moeilijke situatie waarin de christenen in Syrie, Irak en ook elders zich bevinden. Zijn bezoek is een stimulans voor jong en oud.

We wensen hem, Aartsbisschop Polycarpus, de Syrisch Orthodoxe geestelijkheid en alle parochianen van de Syrisch Orthoxe geloofsgemeenschappen Gods zegen, vrede en alle goeds.

Pastoor Andre Monninkhof



Krediet voor moeders en oma's in Kenia

Josephine heeft het een maand geleden nog geprobeerd. Bij haar neef. Die werkt op een bank in Migori, 30 km van haar woonplaats Ogwedi. Twee uren moest ze achterop mee in een pickup. Dat was niet makkelijk in de regentijd en zo'n reis kost natuurlijk ook nog geld. Maar het heeft niks opgeleverd. Haar neef heeft het nog eens uitgelegd: een lening geven aan een arme vrouw, daar kan de bank niets mee. Wat is haar onderpand? En al die administratie voor maar 100.000 shilling (100 euro)? Hij snapt het probleem, knikt begrijpend, maar kan haar niet helpen. Jammer, want Josephine wil graag een naaimachine aanschaffen, om kleren te maken. Dat heeft ze op school geleerd. Aan elke rok of broek kan ze wel 100 shilling verdienen! Maar geld voor een naaimachine heeft ze niet. Vorige week kwam ze Catherine tegen. Ze kende haar van vroeger. Ze bleven even praten en Josephine vertelde van haar droom. Catherine vertelde haar daarop over RASME, een microcredietprogramma, dat mensen in staat stelt om een lening te krijgen. En die moeten ze dan in een jaar terugbetalen. Het zijn vooral vrouwen die zo'n lening kunnen krijgen, want die kunnen beter met geld omgaan dan mannen. Enthousiast vertelde Catherine over de groep waarin ze samen met andere vrouwen zit. Eerst moet je geld

sparen, om te laten zien dat je met geld kunt omgaan en je krijgt een cursus om iets van boekhouden te leren. En dan kom je voor een lening in aanmerking. Om en om krijgen vrouwen dan een lening. Geen grote bedragen, maar genoeg om het verschil te maken. Maar je moet wel binnen een jaar de lening met rente afbetalen. "En als het eens tegen zit?", had Josephine gevraagd. Dan helpen de andere vrouwen in de groep je mee. De afbetaalde lening wordt steeds weer aan een andere vrouw in de groep gegeven. Dus iedereen heeft er belang bij dat je op tijd terugbetaalt. Catherine is nu vier jaar lid en hoopt binnenkort haar tweede lening te krijgen. Van de eerste lening kon ze een handel in zeep opzetten. Dat ging eigenlijk wel goed. Een van haar kinderen werd ziek, toen kon ze een tijdje niet verkopen. Maar de andere vrouwen van de leengroep hebben haar toen geholpen. Ze zou graag een tweede lening krijgen. Daarmee wil ze beter materiaal kopen om mooiere en betere zeepstukken te maken, die langer mee gaan. Dat zal de omzet zeker vergroten. Maar ze is nog niet aan de beurt. Hopelijk binnenkort.

Josephine glimlacht. Ze ziet nu voor haar zelf mogelijkheden. Morgen heeft ze een afspraak bij Eunita, de coördinator van het microcredietprogramma. Ze wil het zich allemaal nog eens uit laten leggen. En van andere vrouwen horen, hoe het precies gaat.

Eunita Majiwa is coördinator van een lokale Keniaanse ontwikkelingsorganisatie in het uiterste zuidwesten van Kenia. Een arme streek, ver weg van de hoofdstad Nairobi, ver weg van de



toeristengebieden. Sinds 2007 leidt ze een microkredietprogramma met de naam RASME. Er doen 5000 vrouwen en mannen aan mee (voornamelijk vrouwen; 80%). Op zich moet een microkredietprogramma in staat zijn om zichzelf te bedruipen. Er zijn immers inkomsten, door de contributies van de leden en door de rente op de leningen. Maar in de arme streek waar RASME actief is, lukt dat nog niet. Daarvoor moeten er meer leden komen en meer leningen uitstaan (zodat er meer rente binnenkomt). Op dit moment heeft RASME 5000 leden, waarvan een deel een lening heeft. De organisatie streeft naar 10.000 leden binnen enkele jaren. Het geld van de Vastenactie zal worden gebruikt om extra leningen te kunnen geven. De ervaring is, dat er meer mensen lid worden zodra ze horen dat er nieuwe leningen uitgegeven worden. Zo krijgt RASME een steuntje om verder te groeien richting zelfvoorzienendheid. En zo krijgt een grote groep arme vrouwen en mannen een kans om vooruit te komen. Doet u mee?

MOV groep Enschede Zuid West

Website: handenwassen.blogspot.nl

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50
Vastenactie Den Haag.

Vastenactie 2015

De Vastenactie 2015 heeft dit jaar zeker *twee aandachtspunten of gezichten*, zo u wilt. In de vorige Pelgrim hebt u daar alles over kunnen lezen in twee artikelen. In Enschede vragen we aandacht voor

het microkrediet programma van RASME, Zuid-West Kenia.

En landelijk wordt er door de Vastenactie actie gevoerd voor het verbeteren van de levensomstandigheden op theeplantages in Sri Lanka. De Pelgrimstocht door Twente die op moment van verschijnen van Pelgrim al weer voorbij is, sluit aan bij het landelijke project.

Wellicht hebt u mee gelopen of een pelgrim ondersteund. Deze beide doelen zijn geen concurrenten, maar versterken elkaar. Naast het gezichts-bepalende landelijke doel, zijn er talloze andere projecten, vaak over meerdere jaren, die Vastenactie steunt. "Ik heb gezichten, meer dan twee", zoals het bekende lied zingt. Vergeet u daarom niet uw gele Vastenzakje in te leveren bij de kerk of op te sturen. U kunt ook uw gift kwijt op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850, Vastenactie Den Haag MOV Enschede ZuidWest

<http://handenwassen.blogspot.nl>

<http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht>

Oecumene

Sobere maaltijden

Ondanks alle sombere berichten over kerksluitingen en mindere diensten, krijgen wij, het MOV Enschede Zuid/West, veel vragen over het Vastenactieproject en constateren daarbij dat het fenomeen 'sobere maaltijd' sterk toeneemt.

Zo kon of kunt u gebruik maken van de volgende bijeenkomsten:

Op 18 Maart een Oecumenische bijeenkomst in de Verrijzeniskerk.



Op 29 maart om 13.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zenderenbrink.

Eveneens op 29 maart om 18 uur in de Apostel Thomaskerk aan de Thomas de Keizerstraat

En op 31 maart in het parochiehuis van de H. Jacobus om 18 uur in de binnenstad.

Hoewel de opbrengst voor verschillende doelen bestemd zijn, is er slechts keuze uit 2 menu's nl. bruine bonen met rijst of rijst met bruine bonen. Erg sober dus, maar gezond.

Van harte aanbevolen!

De sobere maaltijd en de Vesper

De vespers worden voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijkgemeente Apostel Thomaskerk en de Locatie St. Jan – H. Michaël. Ze wordt gevierd in een kleine intieme kring voor het altaar van de ATK, Apostel Thomaskerk.

Gedurende een half uur lezen, bidden, zingen en overdenken we. Stil zijn en luisteren naar muziek is een vast onderdeel van de Vesper.

Als u deze Pelgrim ontvangt, is de 40-dagentijd al een heel eind op weg. We hebben dan al vijf vespers gehad, een goede voorbereiding op Pasen.

Op zondag 29 maart is het Palm-pasen.

Dan is er vooraf gaand aan de vesper, om **18.00 uur** een sobere maaltijd. Deze is in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk, naast de kerkruimte waar de vesper gehouden wordt.

De opbrengst is dit keer voor Syria's Request. Yasmin Haider zal komen

vertellen over de huidige situatie in Damascus . Yasmin woont al 10 jaar in Nederland en spreekt goed Nederlands. Haar ouders en broers wonen echter nog in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Yasmin heeft geregeld contact met haar familie en maakt zich duizend zorgen

Tijdens en aansluitend aan de maaltijd zal Yasmin ons vertellen over de toestand in Damascus.

Om **19.00 uur** vervolgen we met de Vesper.

Het thema op de hongerdoek is voor deze zondag; Babylonische gevangenschap. Wij zien daarin overeenkomsten met vluchtende Syriërs.

De sobere maaltijd én de vesper is in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. (ingang aan de kant van de Rembrandtlaan).

Voor de sobere maaltijd bij voorkeur opgeven bij:

Tiny Hannink; hannink-starre@zonnet.nl of 053 4340559

Oecumenische Sobere Maaltijd in de Goede of Stille Week vóór Pasen

We willen ook dit jaar weer uw aandacht vragen voor de Sobere Maaltijd die we in oecumenisch verband met elkaar willen houden in de week vóór Pasen, dit jaar op **dinsdag 31 maart 2015**.

Deze maaltijd wordt, zoals in de afgelopen jaren, gehouden in het parochiehuis van de Jacobuskerk, achter de kerk, aan de Walstraat 38.

Samen willen we een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken,



zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. Daarmee tonen we ons met hen solidair, maar doorbreken we ook voor onszelf de vanzelfsprekendheid van een dagelijkse goed voorziene tafel.

Het is een maaltijd van vasten, in een grotere kring, met mensen van verschillende kerken. De afgelopen jaren waren er steeds zo'n 50 à 60 aanwezigen. Vóór en na de maaltijd wordt er gezongen en gebeden, we maken kennis met onbekenden om ons heen aan tafel, en we krijgen informatie over o.a. het nieuwe vastenactieproject 2015: **steun aan het jongerenwerk op de theeplantages in Sri Lanka**. Het gaat er daarbij om hen zelfstandig en zelfbewust te maken, via trainingen en workshops. Maar ook om haat en wantrouwen om te zetten in begrip voor elkaar vooral tussen de Singalezen en Tamils. Verder wordt er een verhaal verteld, en als u wilt kunt u iets kopen bij de stand van de wereldwinkel van Humanitas. Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor het genoemde project. De maaltijd begint om 18.00 uur, we proberen om 19.00 uur af te ronden. We willen u vragen om zelf **bord en bestek** mee te nemen, en wilt u een van ons even bellen als u komt? Als het kan vóór dinsdag 31 maart!

Graag tot ziens, u bent van harte welkom en u mag huisgenoten, kinderen en vrienden meebrengen!

Met een hartelijke groet namens de voorbereidende werkgroep:

Sini van Wijngaarden tel. 4323448
Annet Feil tel. 4359921
Rina van der Hulst tel. 5723440

The Passion 2015

Enschede vormt op 2 april 2015 het decor van de vijfde editie van The Passion! Deze grote live tv-productie is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland en Jong Katholiek. The Passion wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van onze stad.

Bekende artiesten zullen verschillende rollen vertolken tijdens een groots muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium op het Van Heekplein.

De Protestantse Gemeente Enschede, de Parochie St. Jacobus de Meerdere en studenten verlenen hun medewerking met de volgende activiteiten;

- Tijdens de dagen voorafgaand aan The Passion maandag t/m donderdag zullen Studenten van de christelijke studentenverenigingen en het Studentenpastoraat van 16.00-19.00 uur avonden organiseren met muziek, stilte en bezinning.
- In de Jozefkerk vindt om 18.00 uur een Witte Donderdagviering (herdenking van het Laatste Avondmaal) plaats met als celebrant Vicaris Cornelissen.
- Gedurende The Passion zal het Oecumenisch Citypastoraat geopend zijn als pastorale inloop om te kunnen praten over The Passion.
- In de Jacobuskerk zullen vanaf 16.00 uur diverse koren hun muzikale medewerking verlenen



o.a. Overdagkoor Enschede olv Henriëtte Eikenaar, begeleiding John Gaasbeek, Popkoor La Sido olv Janine Stopperka, begeleiding Elze Abelen en Ariëns Music Ministry, Koor van het Ephremklooster olv Jacob Dinc, en Amaze!

- Na The Passion vindt er de After Passion plaats in de Jacobskerk. Deze is voor allen uit de stad om na te kletsen, of in gesprek te gaan met de pastorale vrijwilligers over wat The Passion los gemaakt heeft.
- Stadsbreed organiseren we processies. Vanuit de wijken (Vier windstreken) trekken we op naar het Van Heekplein. We beginnen om 17:00 uur met een sobere maaltijd en om ca.18:00 vertrek in processie. U en jij kunt deelnemen vanaf de volgende startplaatsen: Opstandingskerk (noord), Detakerk (oost), Verrijzeniskerk - De Schalm (zuid) en de Apostel Thomaskerk (west). Diegene die terug wenst te wandelen in processie kan met ons mee terug naar de eerdere startplaats. Het is voor ons als organisatie van belang dat u zich opgeeft voor deze processie.

Geeft u a.u.b. aan waar u wilt starten en het aantal personen. Tip: het is mooi om deze processie bijvoorbeeld als gezin mee te maken, of als groep jongeren of volwassenen, grootouder met kleinkind etc. Melden aan één van de onderstaande personen:

pastoraal werker Ingrid Schraven, i.schraven@katholiekenschede.nl, tel. 06-22924657;

ds. Maaike Schepers, m.schepersvanderpoll@zonnet.nl, tel. 43 432 38 of Gerben Lubbers jeugdwerk@pgenschede.nl, tel. 06 – 191 95 376.

Wij hebben voor de activiteiten veel vrijwilligers nodig. U/jij kunt je aanmelden bij Gerben Lubbers, jeugdwerk@pgenschede.nl of 06 - 191 95 376.

Voor meer informatie en andere activiteiten zie ook: <http://www.thepassion.nl>

Ariëns en The Passion



We konden het eerst bijna niet geloven, maar op 2 april mag Enschede gastheer zijn van The Passion! Tijdens dit evenement wordt het lijden van Christus muzikaal

herdacht. Het voornaamste symbool: een groot lichtgevend Kruis. Enschede kent veel mensen die in het dagelijks leven gebukt gaan onder een zwaar kruis. Toen in 1886 Mgr. Alfons Ariëns werd benoemd tot kapelaan was dat niet anders. Daarom hield Mgr. Ariëns meermalen per week aanbidding voor het tabernakel, samen met de mensen uit de stad. Het was een stukje gastvrijheid in de Jacobskerk: mensen konden even hun zorgen kwijt bij de Heer. Ook tijdens The Passion 2015 toont de Jacobskerk haar gastvrijheid. Tevens worden op de campus bezinnings-



locaties geopend. Zo kan iedereen ook nu weer even bij Christus 'thuiskomen'.

Ariëns Katholieke Studenten en de Ariëns Music Ministry sluiten zich bij The Passion aan met verschillende activiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld een gastspreker uitgenodigd die komt spreken over het thema 'Daar boven in de hemel'. We organiseren gespreks- en biechtgelegenheid en momenten van gemeenschappelijk gebed. Verder houden we evangelisatieacties op de campus en in de stad. Samen willen wij mensen helpen Christus te leren kennen, opdat Hij voor iedereen een gastvrije thuis-haven kan zijn. Helpt en bidt u mee? Op die manier wordt deze gelegenheid zeker een zegen voor onze stad! Bij voorbaat dank!

Ariëns Katholieke Studenten

Website: ariens.utwente.nl

Allerhande

Bisdombedevaart 2015

Tot nu toe hebben zich ongeveer 900 personen ingeschreven voor de Bisdombedevaart in Mei 2015.

Er is nog plaats in de trein, bus en het vliegtuig. Graag zouden wij ook pelgrims mee willen hebben vanuit onze geloofsgemeenschap St.Jacobus de Meerdere. Wij willen U graag inlichtingen geven en hopen dan dat u besluit om met ons mee te gaan. Het geeft een goed gevoel om dit als geloofsgemeenschap samen te beleven.

Het sterkt de band in de parochie en

laat zien dat we samen verder willen in goede harmonie.

Onze vicaris Ronald Cornelissen is de hoofdaalmoezenier tijdens deze reis en zorgt mede voor een heel goede sfeer tijdens de bedevaart,

Wij hopen op positieve reacties.

Bert Elferink 0623770341

Hetty Eckers 0623894312

Pastor Willy Rekveld

Ontmoetingsdag gebedskringen

Door de Roepingenraad van het Aartsbisdom wordt ieder jaar een bijeenkomst georganiseerd voor leden van de Gebedskring. Deze Gebedskring bestaat uit gebedsgroepen en personen in ons bisdom, die onder meer bidden voor roepingen tot het priesterschap, het religieuze leven en in verband met andere pastorale en persoonlijke noden. Ook in Enschede is er zo'n gebedsgroep, "Pastoor van Ars" geheten. De bijeenkomst voor leden van de Gebedskring is dit jaar bij ons in Enschede, en wel op zaterdag 25 april 2015. De bijeenkomst zal plaatsvinden in onze Jozefkerk (Oldenzaalsestraat 115) en in het parochiecentrum achter de Jozefkerk (Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG Enschede). Het programma van deze dag is als volgt:

10.30 uur: Eucharistieviering in de Jozefkerk met als hoofdcelebrant Zijne Eminentie Kardinaal Dr. W.J. Eijk

12.00 Lunch

13.00 Middagprogramma, met onder meer toespraak door pastor Kuipers (rector van onze priesteropleiding),



lezing door een spreker en getuigenis van enkele priesterstudenten, 15.00 uur afsluiting in de kerk; drankje in het parochiecentrum. Als U belangstelling heeft U bent van harte uitgenodigd. Wij ontmoeten U graag op zaterdag 25 april a.s.

Pastoor André Monninkhof

Informatie:

- Over de priesteropleiding en over de Gebedskring:

rector@ariensinstituut.nl;

www.ariensinstituut.nl

- Over de gebedsgroep "Pastoor van Ars": via de heer Manfred van Kerckhoven:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

Ariënslezing 2015 in Hengelo (Parochiehuis St. Lambertus)

De jaarlijkse **Ariënslezing** wordt dit jaar gehouden op **donderdagmiddag 23 april** a.s.

Vanwege het 125-jarig jubileum van de Lambertuskerk zal deze gehouden worden in Hengelo.

Spreker is **pater Jan van den Eijnden ofm**, tot voor kort algemeen overste van de franciscanen.

Zijn lezing heeft als titel: '**Ariëns en de franciscaanse familie**'. Vanuit de traditie van de Franciscaanse bewegingen en het denken en doen van paus Franciscus zal hij een verbinding leggen met het denken en doen van de priester Alphons Ariëns.

Bij wijze van **inleiding** zal **Jan Hinke**, secretaris van het Ariëns-Comité, ingaan op het 125-jarig bestaan van de Lambertuskerk en legt

hij de band tussen **Alphons Ariëns en Hengelo**. Aansluitend is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

Plaats: de **Grote Zaal** van het **Parochiehuis St. Lambertus** te Hengelo (ingang Wemenstraat).

Tijd: **aanvang 15.00 uur**, zaal open vanaf 14.30 uur. Toegang: gratis

HEMELVAARTNACHTWANDELING

Voor de 3^e keer wordt op 14 mei in de parochie Maria Vlucht een zgn.

Hemelvaart-nachtwandeling

gehouden! Diaken Bert Huitink hoopt dat zoveel mogelijk mensen meelopen, want er wordt gelopen voor een goed doel. Dit jaar voor Luuk Sanders. Wie vanaf het begin (01.30 uur Café Sprakel in Lonneker) mee loopt moet zich i.v.m. de koffie melden bij

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Van Lonneker gaat de wandeling richting Glanerbrug, van daaruit via Glane naar Overdinkel en dan naar Losser (St. Martinus- en de H. Maria-geboortekerk). Gezamenlijk wordt dan verder gelopen naar Brilmansdennen waar om 07.00 uur de viering plaats vindt. Parochianen kunnen zich ook onderweg aansluiten. (Zie voor het loopschema:

www.katholiekenschede.nl Hier vindt u ook het verhaal van de 3-jarige Luuk Sanders).

Namens diaken Huitink allen van harte welkom!

<p>Het Parochieel Dienstencentrum is op 4 en 5 mei gesloten</p>
--



Paraplusreizen

10-Daagse reis naar het Pustertal

Deze prachtige reis wordt georganiseerd door Paraplusreizen, een stichting die kan bogen op jarenlange ervaring in het organiseren en begeleiden van reizen voor mensen met en zonder beperkingen. Wij werken nauw samen met de Stichting InteraktContour, de Stichting Alifa, locatie de Roef en lokaal wijkwerk.

U kunt zich inschrijven voor deze reis bij de balie aan de Pastoor Geertmanstaat 17 bij de Locatie de Roef, of Stichting Dagvoorzieningen InteraktContour, gevestigd op hetzelfde adres. Telefoon

06 53 150147—Tom Fiselier Paraplus of op werkdagen tot 16.00 uur 053 431 99 66 / 4310 66 66.

Deze reis is vooral bedoeld voor mensen die overdag een beetje extra hulp nodig hebben of van gezelligheid houden en aan een geheel verzorgde reis willen deelnemen.

Als u een rollator of ander hulpmiddel heeft, ook dan kunt U zich gewoon aanmelden.

- *Mocht U financieel wat moeilijk zitten en b.v. in termijnen willen betalen dan kunt eenvoudig contact opnemen met onderstaand telefoonnummer zodat we voor U een passende oplossing kunnen regelen.*

- Deze reis kost geheel verzorgd inclusief alle excursies, bonteavond, bezoek aan o.a. Bolzano, Merano, met zijn prachtige kastelen en kerken en een aantal andere prachtige culturele plaatsen slechts € 885,00 Euro. Bij inschrijving betaalt U vast € 25.—

Wees er snel bij, de inschrijving is beperkt. U kunt zich aanmelden tot 15 april a.s.

Verdere informatie T. Fiselier,
06 53 150147 email+
Paraplus@kpnmail.nl

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van [www.katholiekenschede](http://www.katholiekenschede.nl) kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Passion-Wereldjongerendag

Op **29 maart** in de St. Janskerk in Zutphen. De dag begint om **11.15 uur** met de Palmzondagviering.

Zie voor meer info de website:
www.katholiekenschede.nl
onder het kopje 'Jongeren'.



Jeugd en jongeren Thomasviering als kerkelijke start van het Vormselproject

Op 1 februari jl. werd in de Jacobuskerk een Thomasviering gehouden, als kerkelijke start van het Vormselproject.



Het was een viering anders dan anders. Er waren twee voorgangers, maar zij zaten net als alle aanwezigen gewoon in de bank. Er waren twee koren, Alle Together en Comeback, die voor deze gelegenheid samen zongen en dat ook heel mooi deden.

In 'de kern' van de Thomasviering waren er verschillende activiteiten/-workshops waar de vormelingen en alle andere kerkgangers aan konden deelnemen. Zo werden er mandala's gemaakt, van gedachten gewisseld over 'jouw droom' en voorbeden geschreven, die later ook werden voorgelezen.

Ook werd, door Nelleke Nijhuis, zij is degene die het project heeft opgezet, verteld over het goede doel dat gesteund gaat worden: My drive in life. Ook de opbrengst van de collecte tijdens de Thomasviering is voor dit doel bestemd.

Er waren ongeveer 200 mensen in de kerk, er heerste een hele goede sfeer, dat kan een aanzet zijn voor meer Thomasvieringen in Enschede.

Ben Tenbergen

Peuterpassieverhaal

13



Tekening: Els van Egeraat,
uit Pasen stap voor stap, 2012 Adveniat

De week voor Pasen komt eraan, de Goede Week, een week met een traan, want toen is Jezus doodgegaan.

Palmpasen

Op zondag Palmpasen staan mensen te juichen.

Ze zwaaien met takken, ze dansen, ze buigen,
want Jezus komt daar op een ezeltje aan!

Hoi, hoi! Onze koning! roept iemand vooraan.

Witte donderdag

Die avond eet Jezus nog één keer met vrienden.

Hij wast zelf hun voeten, als een bediende.

Hij bidt, en zegt bij het breken van 't brood

'Blijf zo aan mij denken, na mijn dood.'

Hij wordt door soldaten gehaald die nacht

en naar een gevangenis toegebracht.

De mensen roepen met luide stem:

Weg met hem, aan het kruis met hem!



Goede vrijdag

Jezus die zoveel van mensen houdt:
daar hangt hij, op een kruis van hout.
Aan het einde roept hij: 'Het is
volbracht.'

De middag wordt donker als de nacht.

Stille zaterdag

Zijn vrienden leggen hem in een grot.
Die dag voelt alles leeg en dood.
Hun Heer is weg, ze gelóven het niet.
Ze zitten te huilen van verdriet.

Paasmorgen

Op zondag nog vóór het licht van de
dag

gaan enkele vrouwen naar het graf.

Het is leeg! Er zit een engel die zegt:

'Zoek hem niet waar je hem had
neergelegd!

Jezus leeft! Hij is, echt waar,
opgestaan!

Met dat nieuws zijn de vrouwen
teruggegaan.

Ze werden niet zomaar geloofd, die
dag,

want niemand had zo'n bericht
verwacht.

Een poosje later geloofden ze pas

dat Jezus echt verrezen was,

want steeds meer vrienden vier, zes,
tien, vertelden:

'Wij hebben Jezus gezien!'

Pasen

Dat is wat wij samen vieren vandaag,

we maken van Pasen een vrolijke dag.

Hij leeft, God laat ons nooit in de
steek.

En dáárom is het de Goede Week!

Meer informatie over geloofsopvoe-
ding op ww.geloventhuis.nl

CATECHESE ACTIVITEITEN

VOOR

KINDEREN

Voor wie

Voor alle kinderen
van de *St. Jacobus*

de Meerdere parochie Enschede .

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen graag de kinderen spelen-
derwijs over het leven van Jezus ver-
tellen en hen laten ontdekken wat het
katholieke geloof voor kinderen bete-
kent.

Wanneer

Zaterdag 11 april 10.00 – 11.30 uur.

Parochiezaal St. Jacobuskerk (parke-
ren achter de kerk met de auto is
mogelijk)

HEMELVAART



Wilt u meer weten, kom gerust eens

langs of mail voor info naar Linda:

lindaterbraak@live.nl of

Begona: bferpan@hotmail.com.

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden
worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

**Elke derde zondag van de maand
is er een kinderwoorddienst in de
St. Jozefkerk**





SELFIE

Ze zijn natuurlijk aan het kibbelen de twee vrouwen (de Maria's) onderweg naar het graf van Jezus. Zij moeten alle werk weer opknappen! Teleurgesteld zijn ze! Vreselijk teleurgesteld! Vooral in Jezus. Had Hij hen niet de vrede en daarmee de vrijheid beloofd? En nu was hij vermoord! Ze konden het niet begrijpen. En ze voelden zich ook bang, bang voor wat er misschien nog meer zou gaan gebeuren. Een week geleden nog werd Jezus als een koning Jeruzalem binnengehaald. Als een held! Opgewonden hadden ook zij staan juichen met palmtakken in hun hand. En nog in dezelfde week werd hij vermoord, gekruisigd! Ze zijn uit het lood geslagen want betekent dat voor hen afscheid, een afscheid misschien wel voorgoed?

Wat zou er gebeuren nu in 2015 en niet ongeveer 2000 jaar geleden?

Ook nu zijn de twee Maria's kibbelend onderweg naar het graf van Jezus. Je kunt aannemen dat ze beiden hun mobieltje bij zich hebben. Ze komen aan bij het lege graf. Natuurlijk nemen ze, ondanks hun angst, snel foto's en zetten deze op Facebook, Twitter en Instagram! Zeker weten dat het over de hele wereld verspreid wordt!

Maar vinden de ontvangers van de tweets e.d. het bericht ook belangrijk? Wat denk jij? Zou jij het geloven? Misschien zeg jij ook wel, zoals zoveel mensen vroeger (en nu):

“Voor mijn geloof heb ik helemaal geen “bewijsfoto” nodig”! Dan is het toch prima dat de twee Maria's op Paasochtend (en ook later met Hemelvaart bijv.) geen foto van de “opstanding” konden maken. Wie weet, hoe het verhaal dan verder was gegaan? In het Johannes Evangelie staat: “*Zalig zij, die het niet hebben gezien en toch geloven.*”

(Joh. 20,29).



*Thea Elfrink
(redactie)*



Kroniek

Gedoopt

8 februari: Owen (13-08-2014) zoon van Claudia en Bjorn Matz- Miceli.

8 februari: Javy Remco (03-08-2014) zoon van Remco Pit en Chantal Janssen.

15 februari: Symon Josef Lucian (1-08-2014) zoon van Peter en Rose van der Stap-Paladin.

22 februari: Thijs Wouter (09-08-2014) zoon van Coenraad en Cristina ter Horst-Willink.



Overleden

St. Jozefkerk

30 januari: Wouter Volkering, 71 jaar, echtgenoot van E.A.C. Kattenbelt.

7 februari: Paolo Di Stefano, 73 jaar, echtgenoot van M. Lunardo.



H. Jacobuskerk

26 februari: Herman Jozef Brummelhuis, 82 jaar.

Ariënsgeachtenis

9 februari: Anny Vagevuur-Lucassen, 84 jaar, echtgenote van Henny Vagevuur. Ze werd de laatste jaren liefdevol verzorgd in Bruggerbosch.

H. Geest-Maria

20 februari: Helena Johanna Kok-Visschedijk, 84 jaar, weduwe van Jan Kok.

St. Jan-H. Michaël

11 februari: Johannes Wilhelmus (Johnny) Vinke, 67 jaar, echtgenoot van M.M. Vinke-Leloux. Hij woonde aan de Pieter Lastmanstraat 29.

Verrijzenis des Heren

11 februari: Jan van Veen, 56 jaar. Hij woonde aan het Broekheurnerplein 20.

15 februari: Hr. A.F.M. Mulder, 86 jaar. Hij woonde aan het Broekheurnerplein 216.

21 februari: Mw. Tiny Hendriksen-Boelens, 93 jaar. Ze woonde aan de Veldhoflanden 85 – 21.

25 februari: Mw. I. Kap-Grobbe, 75 jaar. Ze woonde in Zorgcentrum De Posten.

3 maart: Mw. Sales-Blokvoort, 88 jaar. Ze woonde aan de Kevelhamhoek 5.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*
Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: lfgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Donderdagavond om 18.15 uur

Laatste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

Joop van der Woning vertelt..... over de vier ronde Jacobusramen

De vier ronde Jacobusramen van Charles Eyck, twee aan weerszijden van het middenschip, verwijzen met hun voorstellingen naar de belangrijke gebeurtenissen in het leven van de apostel Jacobus.

In **raam 1** is de roeping tot apostel te zien. De broers Petrus en Andreas en de broers Jacobus en Johannes worden door Jezus opgeroepen hun vissersboten achter te laten en hem te volgen. In **raam 2** ziet u de verheerlijking op de berg Tabor. Jezus neemt zijn drie leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Daar verandert hij voor hun ogen van gedaante en voegen Mozes en Elia zich bij hem. **Raam 3** beeldt de Hof van Olijven uit. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en zegt tegen hen: "Blijf hier en waak met mij." **Raam 4** verhaalt over de marteldood. Koning Herodes Agrippa laat enkele leden van de kerk oppakken en mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, laat hij met het zwaard ter dood brengen.



Openstelling Jacobuskerk



Met ingang van 4 april (Paaszaterdag) is de Jacobuskerk iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Onze kerkgidsen staan dan klaar om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden!



Angelus gebedsdienst

Op zaterdag 28 maart a.s. is om 12.00 uur de Angelus gebedsdienst. Steeds

meer mensen weten op de laatste zaterdag van de maand de weg naar de Jacobuskerk te vinden. Voor een moment van stilte, voor gezamenlijk gebed, om een kaarsje te branden, voor Taizé liederen, voor een kop koffie en een gesprek na afloop.

De volgende Angelus gebedsvieringen zijn op

- Zaterdag 25 april
- Zaterdag 30 mei
- Zaterdag 27 juni

U bent van harte welkom!!

Rommelmarkt Jacobuskerk op zaterdag 6 juni

Op zaterdag 6 juni organiseren wij weer een rommelmarkt op de

parkeerplaats achter de Jacobuskerk. Heeft u bruikbare spullen, meubels, kleding, boeken, we zijn er blij mee! Stuurt u een mail naar jacobusenschede@kpnmail.nl en we maken graag een afspraak met u over het brengen of eventueel halen van uw spullen!

Koster van de Jacobuskerk, iets voor u?

Ons team koster heeft behoefte aan uitbreiding. Heeft u belangstelling voor deze functie, mailt u dan met jacobusenschede@kpnmail.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een afspraak!

Pelgrim aan de poort!

De meteorologische lente is begonnen! En niet alleen de vogeltrek is daarmee op gang gekomen, ook de eerste Pelgrims melden zich aan de poort van de Jacobuskerk.

Op vrijdag 27 februari belde Hugo Lemke uit Raalte aan. Hij kwam op de fiets(!) uit Raalte om het eerste stempel in zijn Pelgrimspaspoort te halen. Aan de koffie vertelde Hugo over het doel van zijn tocht: op de fiets naar Santiago de Compostella! Henk kreeg zijn stempel en heeft beloofd na terugkomst zijn ervaringen met ons te komen delen. Waar wij



dan uiteraard in Pelgrim verslag van zullen doen!

Afscheid van Cor Huizinga



Het telefoontje kwam op zaterdag 31 januari: “Cor is overleden.”

Cor van Els. Cor van de kerkenwacht.
Cor van de vrijdagochtendkoffietafel.
Cor van de Jacobus.....

Ook nu weer verdriet en ongeloof, ook al wisten we dat Cor ziek was. Dit hadden we niet verwacht...

Op maandagavond 26 januari na de vergadering meldde zijn vrouw Els ons blij dat “Cor eind van de week thuis zou komen.” En ze voegde daar geruststellend aan toe: “Het komt allemaal goed.”

Het kwam niet goed. Cor werd donderdag naar het MST gebracht en overleed daar geheel onverwacht op 31 januari op de leeftijd van 77 jaar. Op zondag na de viering blijven we langer aan de koffietafel en halen we herinneringen op aan Cor.

Cor is een tijdje lector geweest in de Jacobuskerk en daarna maakte hij

samen met zijn vrouw Els deel uit van het team kerkenwachten. Op zaterdag tijdens openstelling gasten ontvangen, vragen beantwoorden en informatie geven over de kerk. Maar ook helpen bij de opbouw van de kerststal, de rommelmarkt of meegaan op de jaarlijkse bedevaart naar Eggerode. Cor en Els zijn er altijd bij.

Op vrijdagmorgen en op zondag na de viering wordt er steevast koffie gedronken. En we glimlachen allemaal bij de herinnering aan Cor, die ongeduldig bij de deur op Els wachtte. “Laat ik maar gauw meegaan,” zei Els dan altijd met een knipoog naar ons. Een onafscheidelijk stel, niet langer samen.

Op donderdag 5 februari nemen we ’s avonds om 7 uur in een volle kerk afscheid van Cor tijdens een warme, ingetogen viering. Mooie woorden, goede herinneringen, prachtige liederen, lieve gedichten. Wij staan na het condoleren nog even samen rond de kist. Onwerkelijk. “Dag Cor”, good goan, zeggen we zacht en we verlaten de kerk. En hebben heel even het gevoel, dat Cor en Els gewoon met ons meelopen om nog even samen een bakje te doen.....

Rust in vrede Cor, we zullen je missen!



Afscheid van Sien Munster-Broekhuis

Op zondag 1 februari vond 's avonds in de Jacobuskerk de uitvaartviering plaats van Sien Munster-Broekhuis. Sien overleed op 26 januari in het MST te Enschede.



Op 31 augustus zagen wij haar voor het laatst in onze kerk. In bank nummer 6, aan de linkerkant, met de knielbank gekanteld, zodat ze goed kon zitten. De plek waar Sien altijd zat, toen ze nog wekelijks met haar rode Corsa naar de Jacobuskerk kwam. De laatste tijd ging dat niet meer. Soms kwam ze nog samen met Pastor Jeunink, maar het lopen ging steeds moeilijker en de laatste maanden bleef Sien op zondagmorgen in het Florapark, waar ze al geruime tijd woonde.

Sien heeft veel gedaan en betekend voor de Jacobuskerk. Er zullen weinig mensen zijn, die daar zoveel voetstappen hebben staan als zij. Nadat haar man Herman in 1987 overleed, meldde Sien zich als vrijwilliger voor de werkgroep Caritas. Kort daarna werd ze ook lid

van de toenmalige parochieraad, was ze 13 jaar koster en was ze vele jaren op donderdagmiddag in de bejaardensoos aanwezig om te zorgen voor een hapje en een drankje. Daarnaast was ze lid van de bezoekersgroep en bracht ze zieke mensen de Heilige Communie. Ook op het huishoudelijke vlak droeg ze haar steentje bij aan de uitstraling van de Jacobuskerk: ze hielp bij de schoonmaak en zorgde ervoor dat alle gewaden die de voorgangers droegen er tip top uitzagen.

Voor haar inzet ontving Sien de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hier was ze uiteraard heel trots op, maar als diepgelovig en nuchter mens wist ze deze onderscheiding ook op de juiste waarde te schatten. Sien zou zich nooit meer voelen dan anderen.

De laatste maanden was de gang naar de kerk te zwaar, haar gezondheid liet te wensen over. "Ach, ik heb d'r ok lang genoeg hen loopn", een nuchtere reactie die helemaal paste bij Sien. Niet eromheen draaien en geen flauwekul verkopen, dat was haar credo.

Met het overlijden van Sien Munster-Broekhuis is een geliefd en dierbaar en dienstbaar mens uit onze geloofsgemeenschap heengegaan. Wij hopen dat zij in vrede en in de nabijheid van haar Schepper mag rusten.

Pastoor Andre Monninkhof





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail: stjosephenschede@12move.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Henk Jan Krake

Hr. Paul Wolbert

Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mw. R. Escobosa-Bosman

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Op weg naar Pasen

H. Theofilus van Antiochie, gestorven in het jaar 186 wordt geciteerd achter op een boekje van de zondagliturgie. Hij nodigt ons uit om in deze vastentijd in de spiegel van je ziel te kijken. Als er roest op zit, raadt hij je aan, je tot God, je geneesheer te wenden. Theofilus raakt een gevoelige snaar. We verlangen allemaal naar een helder beeld van onszelf. In deze tijd



is dat niet zo gemakkelijk. Er is zoveel dat ons afleidt en bezig houdt. Als het ware de roestplekken van deze tijd.

In de spiegel van je ziel kunnen kijken vraagt om stilte en inkeer. Het is zoeken. Het vraagt om volhouden en doorgaan. Soms vraagt het om een goed gesprek. Alles wat jou een heldere kijk kan geven.

Met een Bijbelgroep gingen we kijken naar de kruiswegstaties in de St. Jankerk. Eenvoudige linnen paneeltjes met duidelijk herkenbare silhouetten. Christus, het kruis, de menigte en andere hoofdrolspelers. Langzaam lopen. Stil staan. In stilte de beelden op je laten inwerken. Waar sta ik? In de menigte, langs de kant van de weg? Naast de mensen die meelijden, helpen, toekijken, wegstaren, ontkennen?

Op een andere locatie, in de Jozefkerk hangen zwarte silhouetten op een witte ondergrond van de kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie. Met daarbij de vanzelfsprekende uitnodiging: kom er bij. Jij hoort er ook bij. Je bent van harte welkom. Je mag je hier thuis gaan voelen. Hier in deze kerk. In de gezinsvieringen, in de kinderwoorddienst en bij andere activiteiten. Je wordt nu in deze voorbereidingstijd in het midden geplaatst. In het hart van de geloofsgemeenschap. We hopen dat dit voor jullie allemaal een feest zal zijn. Een feest om naar uit te kijken.

Gelukkig wordt ook de voedselbank en vastenactie niet vergeten. Gemeenschap over je eigen grenzen heen.

Zo gaan we op weg naar Pasen, met groot en klein, met lief en leed. Naar

een feest van licht en leven, het feest van verrijzenis. Met de belofte dat alles wat dood maakt en duisternis met zich meebrengt, overwonnen kan worden.

*Een Zalig Pasen toegewenst,
Namens de locatieraad en
pastoraatgroep*

Gezinsviering Palmpasen

Op **zaterdag 28 maart** is er om 17.00 uur in de St. Josephkerk een gezinsviering rond Palmpasen.

In deze gebedsviering staan de kinderen centraal. Ze mogen thuis een palmpasestok maken en deze meenemen naar de kerk. Tijdens de viering wordt uitgelegd hoe deze is opgebouwd en wat de betekenis is van de verschillende versieringen.

Ook wordt er aandacht geschonken aan de gebeurtenissen in de Goede Week.

De palmpasestokken zullen worden gewijd en de kinderen mogen er een ronde mee lopen door de kerk.

Voorganger in deze viering is Bert Elferink en de zang wordt verzorgd door het kinderkoor van de Paus Joannesschool o.l.v. Marjan Vleeming.

We hopen veel kinderen te zien samen met hun ouders.

Ria Everink

Vieringen in de Goede Week en Pasen

Voor alle bijzondere vieringen in de Goede Week en Pasen zie het vieringenrooster op **pagina 42**.



Nieuwe ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap

Door het onttrekken van de H. Pauluskerk aan de eredienst zag het er naar uit dat er geen ontmoetingsplek meer zou zijn buiten de zondagsviering. Die plek is er nu! De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig. Het parochiebestuur hecht er grote waarde aan dat de voormalige kapel in gebruik wordt genomen voor ontmoeting en vergadering. Vanaf 23 maart kunnen mensen tussen 09.30 en 12.00 uur binnenlopen op de nieuwe locatie aan de Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt hebben zich bereid verklaard iedere maandagmorgen aanwezig te zijn voor een praatje, het opgeven van misintenties in de St.Jozefkerk of het vragen om een huis- of zieken(huis)bezoek.

Het **nieuwe telefoonnummer is: 06-22351941**. E-mailadres Johan en Truus: jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar nu ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Basiliek

Vaak wordt aan ons van *Het Behoud* de vraag gesteld: waarom is de Joseph geen basiliek? Erg simpel, er zijn teveel kerken in het Oosten, in Overijssel, met deze eretitel. Gelukkig heeft de Calixtus in Groenlo nu ook

het predicaat want daar heeft het duo J. Cuypers en J. Stuyt deze kerk mogen bouwen. Ze zijn ook de bouwmeesters van de Joseph. Over deze bouwmeesters zal een boek verschijnen aan het eind van dit jaar, dan gaat het over de Sint Bavokathedraal te Haarlem geschreven door de kunsthistorica Bernadette van Hellenberg Hubar.

John Schiffel

Noordpool en Mgr. Van de Wetering

In de Drieënhedkerk Oldenzaal werd in 1931 een loterij gehouden om deze fraaie kerk nog veel spannender te maken. De kerk was in 1929 door Wolter ter Riele



gebouwd. De Vrienden van Sint Joseph hielden acties in de 70er jaren met o.a. bingo's om de kerk overeind te houden. De Hoofdprijs van de van de Drieënhedkerk Oldenzaal was een auto. Dit fraaie Godshuis gaat nu dicht. Dit deel van Oldenzaal heet de Noordpool en de aartsbisschop van Utrecht Van de Wetering gaf toen toestemming voor de bouw.

De afbeelding van de Mgr. Van de Wetering bevindt zich in de Sint Josephkerk. Kijkt u maar eens omhoog!

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag- en donderdag-
ochtend van 9 tot 12 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Het voorjaar breekt aan

Dit jaar al begin maart staken de
eerste krokussen hun kopje boven de
grond en bloeide de eerste bloesem.

Ik kijk altijd uit naar het voorjaar.

Het is een tijd van nieuw leven, er is
iets te vieren. De symbolen die we
daarbij gebruiken maken het duidel-
lijk: eieren, kuikens, de paashaas,
bloeiende takken.



Na de winter komt de natuur weer tot leven.

Overall zien we plantjes uit de grond komen.

Langzaam wordt alles weer groen.

Planten, dieren en mensen: al wat leeft wil verder leven.

In de natuur zie ik Gods hand.

Pasen komt eraan, dan we vieren dat het leven sterker is dan de dood.

Pasen is het feest van herboren worden. Het feest van de opstanding.

Pasen zou voor ons als de lente kunnen zijn. Een welkome en positieve tijd om weer ons op te laden.

Zou het niet geweldig zijn als we dat dit jaar echt zouden kunnen ervaren?

Dat de deuren van ons hart opengaan en we naar buiten treden. Het licht van God in ons opnemen en ons weer als herboren voelen.

Namens de pastoraatgroep wens ik u allen, een zalig en gezegend Paasfeest toe

Herman Röben 40 jaar lid van het Ariënskoor

(As)woensdag 18 februari jl. na de viering in de St. Jozef muzikaal verzorgd te hebben, toog een delegatie van het koor samen met em. pastor Jan Kortstee en dirigent Paul Kempers naar Oldenzaal.

Daar werden, de helaas aan zijn ziekbed gekluisterde Herman, de versierselen van de St. Gregoriusvereniging behorende bij het 40 jarig jubileum uitgereikt.

Zijn echtgenote Agnes deelde samen met hun zoons in de feestvreugde.

Oude herinneringen werden opgehaald. Zo moest Herman net als alle nieuwe koorleden bij organist/dirigent Ber Joosen "proef zingen". Bij het horen van de eerste sonore klanken die opstegen sprak de dirigent meteen: "Komt ook Gij in mijn Ariënskoor".

We hopen dat Herman mooie herinneringen aan de avond mag beleven en dat hij spoedig weer het Ariënskoor zal komen versterken.

Hennie Kloppers

Ariënskoor

Waarom je zorgen maken voor de dag van morgen! Met dat elan studeert het Ariënskoor op dit moment *de Missa Brevis van Jacob de Haan* in.

Het is een vlotte, afwisselde mis met een mooie orgelpartij! Palmpassen wordt deze mis (of gedeelten er uit) misschien gezongen, natuurlijk kan dit alleen als de bezetting goed genoeg is! Goede Vrijdag zingt het koor in de St. Jozefkerk de bekende passieliederen zoals het Stabat Mater. Ook op Paaszondag zal het koor de feestelijke Eucharistie begeleiden. Alsof er geen veranderingen in onze kerk te wachten staan. Het Ariënskoor zingt door, want: zingen is dubbel bidden! Trouwens wie zegt dat veranderingen per definitie verkeerd zijn?

Een vroegere pastoor zei eens tegen mij: "Geloof, hoop en liefde, daar draait het om! En de belangrijkste is: gezond verstand!"



Een goede Goede Week en Fijne Paasdagen.

Thea Elfrink

In Memoriam Peter Spaltman

Na voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken, overleed op 23 januari 2015 in de leeftijd van 81 jaar de heer Peter Spaltman. Zijn crematieplechtigheid was op 29 januari j.l. in crematorium “Enschede” te Usselo.

Na een kortstondige ziekte is Peter Spaltman gestorven. Hij heeft een bewogen leven gehad. Denken we hierbij aan het sterven van zijn eerste vrouw, Ge. Hun zoon Rob was pas 6 jaar, toen zij stierf. Over zijn verdriet hierover zei Peter niet veel, maar haar te moeten verliezen, moet hem diep hebben geraakt. Ook het sterven van Carst (kleinkind van zijn vrouw Lisette) zal hem niet onberoerd hebben gelaten. Een grote schok was ook het afbranden van hun huis aan de Mekkelholtsweg. Voeg hierbij nog de afnemende gezondheid, waarmee hij aan het eind van zijn leven werd geconfronteerd; en het zal duidelijk zijn, dat het leven voor hem niet altijd gemakkelijk is geweest.

Toch kende hij in zijn leven ook geluk. In zijn werkzame leven op de Vliegbasis Twente als bouwkundig opzichter mocht hij graag helpen met dingen organiseren. Zijn goede eigenschappen: actief, betrokken, organiseren en regelen – kwamen hierbij goed van pas. In 1982 trouwde hij met Lisette Emmerink. De liefde,

die er tussen hen opbloeide, gaf een nieuwe dimensie aan hun beider leven. Samen zongen zij in het koor van de Mariakerk aan de Deurningersstraat. Tezamen met andere koorleden organiseerde hij ook uitstapjes voor het koor. In deze kerk was Peter ook enige tijd koster. Met zijn vrouw Lisette heeft hij nog mogen genieten van alles, wat zij samen mochten doen. Zijn achterkleinkind, dat op komst is, heeft hij net niet meer mogen zien. Maar hij heeft nog mogen weten, dat het leven wordt doorgegeven aan een volgende generatie.

Dat hij ruste in vrede.

Pastoor Andre Monnikhof

Een Morgengebed

*Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.*

*In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wenen niet,
maar Gij kent mijn weg.*

Dietrich Bonhoeffer





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerksalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 9 april**

(Periode: 3 mei t/m 7 juni 2015)

Webmaster: Vakant

Website: katholiekenschede.nl

PAROCHIECENTRUM GAAT SLUITEN

Met ingang van 1 april 2015 zal het parochiecentrum van de Maria/H.-Geestlocatie aan de Deurningerstraat 212 sluiten.

Administratie, zangkoren, werkgroepen, commissies en andere vrijwilligers zullen z.s.m. in andere werkruimten worden ondergebracht.

Hierover volgt nog informatie die zowel op de website als in de kerk zal worden bekend gemaakt.

Op de website klikt u in de startpagina van de Mariakerk op:

'Actueel nieuws'

V I E R I N G E N rond het Paasfeest

Palmzondag 29 maart om 09.30 uur

WoCo-viering met *wijding van kleine palmtakjes* en zang van het Gemengd Koor. En kom maar op met je mooie palmpasentaken, dan houden we ook in de Mariakerk een optocht.

Op **Goede Vrijdag 3 april** is er zoals gebruikelijk 's middags **om 15.00 uur** de Kruiswegviering met zang van het 'Gemengd Koor'. De viering is voorbereid door de Werkgroep.

Op zondag 5 april Eerste Paasdag, is er om 9.30 uur een **eucharistieviering** met pastor H. Antonissen en pastor C. Berbeé met zang van het Gemengd Koor.

Zie voor alle vieringen in de Goede Week het vieringenrooster op pagina 42.



KERKBALANS 2015

Begin januari is de Aktie Kerkbalans 2015 weer van start gegaan.

Eind februari was er al een bedrag van ongeveer € 23.435,-- toegezegd.

Een deel hiervan is inmiddels ontvangen tw. € 9.226,--.

Enkele parochianen hebben de bijdrage iets verlaagd en anderen hebben meer toegezegd dan in 2014.

Als Werkgroep Kerkbalans hopen wij dat de parochianen alsnog bereid zijn een financiële bijdrage, van bijvoorbeeld 5 euro per maand, te leveren.

Hierdoor zou de Locatie H.Geest/Maria financieel gezond kunnen meedraaien in de Enschedese katholieke kerkgemeenschap.

De banknummers staan vermeld op de locatiepagina van H.Geest/Maria.

Op Toon verzorgt Pinksterviering

Het duurt nog even, maar het themakoor Op Toon verzorgt de Pinksterviering op ***zaterdag 23 mei om 19.00 uur*** in 'onze' Mariakerk!

Zij zullen er dan weer een mooie viering van maken!

Trouwens, Op Toon is regelmatig in de Jacobuskerk in Lonneker actief! Raadpleeg daarvoor het dorpsblad van Lonneker: "***Up en um'n Bult***".

Daarin staat het parochienieuws van de Jacobuskerk van Lonneker.

Het is alweer een jaar geleden dat Op Toon versterkt werd met een zestal dames uit de Lonneker Jacobusparochie.

H E T G A A T G O E D met... 'Schola Enschede'

onder leiding van Willem Waanders.

Er kunnen nog steeds zangers bij!

De repetitie is elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Kom eerst gewoon eens luisteren. Gaandeweg raakt u verknocht aan de schoonheid van het Gregoriaans!

► Weet u dat de schola op ***Witte Donderdag 2 april om 19.00 uur*** de eucharistieviering met hun zang komen verdiepen.

Daarvoor moet u wel naar de St.Jozefkerk!

► Vergeet het niet!

TOONKUNST ENSCHEDE

Op ***29 maart 2015*** wordt door Toonkunst Enschede de Johannes Passion van Bach gezongen, samen met een flink aantal enthousiaste gastzangers.

Het concert vindt plaats in de Mariakerk en begint om 15.00 uur.



De solisten zijn: Hieke Meppelink (sopraan), Eline Harbers (alt), Falco van Loon (tenor/evangelist), Arco Mandemaker (tenor/aria's), Julian Hartman (bas/Christus) en David Greco (bas/aria's).

De begeleiding wordt verzorgd door het van Wassenaer Consort.

De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Jacco Camphens.

Kaarten zijn te koop via de leden of via kaarten@toonkunstenschede.nl.

De prijs bedraagt € 20,-- voor volwassenen en € 10,-- voor jongeren/studenten.



A M a Z I N G

ECOK Oratoriumkoor

Uitnodiging:

Zing mee en maak kennis met

Meezingconcert

'Petite Messe Solennelle'

van Gioachino Rossini

Werk mee aan dit prachtige project!!

Uitvoering: 14 november 2015

Bij alle stemgroepen zijn zangers zeer welkom. Zingen bij een koor zorgt voor ontspanning en gezelligheid.

Ontdek zelf dat zingen ook voor u geschikt is. U bent van harte welkom op *meezingrepetitie woensdagavond 15 april 2015!*

Dirigent: Eric Kotterink.

Repetitie: elke woensdagavond van 20 tot 22 uur in de Apostel Thomaskerk. Thomas de Keyzerstraat 20.

Interesse? Bel 053 432 62 39 of mail naar info@ecok.nl

Zie ook: www.ecok.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE MARIA/H.GEESTLOCATIE overgedragen.

Hans Reuver heeft de financiële administratie van de Maria/H.Geest locatie overgedragen aan Mevrouw Jacqueline Pastoor.

De rekeningen e.d. kunnen gewoon in het daarvoor bestemde postbakje worden gelegd. Jacqueline komt deze regelmatig ophalen.

We wensen Jacqueline veel succes met haar werk.

En Hans Reuver natuurlijk hartelijk dankt voor zijn jarenlange inzet!

T O E N T E R T I J D

► (14 jaar geleden) ◄

Uit: 'De Twentsche Courant
Tubantia' april 2001

Rockopera voor: zwaar beschadigde Mariakerk

De opbrengst van dit benefietconcert is bestemd voor de zwaar beschadigde Mariakerk.

De Studiobewerking van de succesvolle musical is gemaakt door wijlen Rinus Luttkhuis, oud-dirigent en oprichter van het gezelschap. Het initiatief om een benefietvoorstelling te geven voor de kerk die zware schade opliep bij de ramp op 13 mei 2000 is afkomstig van Studio '65 zelf. Als 'stadsgenoot' wil het gezelschap een steentje bijdragen aan de wederopbouw van de Mariakerk.

De Maaltijd



Hij heeft ons aangekeken.
De een na de ander.
Telkens bleven zijn ogen even hangen
op elk van onze gezichten.





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur: *vacature*
NL08INGB0000966093 of
NL70INGB0001023468
NL57INGB0665162138
NL89ABNA0592622592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Vieringen rondom Pasen

Zondag 29 maart - Palmzondag - is er om 9.30 uur een Gezinsviering m.m.v. het Projectkoor.

De palmpasens mogen natuurlijk niet ontbreken. Na de viering kunt u gezellig aanschuiven in de parochiezaal voor een kop koffie of thee en frisdrank voor de kinderen.

Tevens is er op Palmzondag een sobere maaltijd in de Apostel Thomaskerk, ingang Rembrandtlaan. De sobere maaltijd begint om 18.00 uur, aansluitend is de Vesper om 19.00 uur.

Op 3 april - Goede Vrijdag - is er om 19.00 uur een Kruiswegviering m.m.v. All Together.

Meegebrachte bloemen kunt u in een vaas bij het Maria-altaar zetten.

Zondag 5 april - 1e Paasdag - is er om 9.30 een eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor.

Voorganger is Mgr. Kronenberg. Na deze viering is er koffie in de parochiezaal.

Mocht u toch in een andere kerk een viering willen bijwonen, dan kunt u het parochieblad raadplegen.

Werkgroep liturgie

De sobere maaltijd en de Vesper

Op zondag 29 maart is het Palm-pasen. Dan is er vooraf gaand aan de vesper, om **18.00 uur een sobere maaltijd**. Deze is in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk, naast de kerkruimte waar de vesper gehouden wordt.



De opbrengst is dit keer voor Syria's Request. Yasmin Haider zal komen vertellen over de huidige situatie in Damascus. Tijdens en aansluitend aan de maaltijd zal Yasmin ons vertellen over de toestand in Damascus.

Om **19.00 uur** vervolgen we met de Vesper.

De sobere maaltijd én de vesper is in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. (ingang aan de kant van de Rembrandtlaan).

Zie voor meer informatie pagina 10.

Voor de sobere maaltijd bij voorkeur opgeven bij Tiny Hannink:

hannink-starre@zonnet.nl of

053 4340559

Gesprek met het bestuur over zorgen locatieraad en pastoraatgroep over samenwerking met Verrijzenislocatie

We maken ons zorgen over de kwaliteit van het opbouwwerk, de snelheid en het draagvlak van onze werkgroepen om samen te werken met de Verrijzenis.

Wij hebben het gevoel dat we op het gebied van de vrijwilligers nog een vitale parochie zijn. In ieder geval als locatie nu nog vitaler dan straks.

Deze vrijwilligers hebben ook het parochieblad gelezen met daarin de voorstellen van de parochianen van de Verrijzenis over wat er nog moet gebeuren in die kerk. Wij vinden dat heel bijzonder omdat al deze wensen al gerealiseerd zijn in onze kerk.

Wij willen het opbouwwerk ook zelf ter hand nemen en de Verrijzenis en de Ariënsgedachtenis uitnodigen om dat samen met ons te doen. Wij

hebben ervaring met het samengaan van 2 parochies wat ons weer een goed functionerende gemeenschap heeft opgeleverd.

We horen dat de aspirant kopers van de St. Jan zijn afgehaakt.

Kan het bestuur zich delen in onze zorg, wat kunnen we er op korte termijn aan doen?

Reactie dhr. G. Berkien namens bestuur JdM:

Het bestuur deelt de zorgen als het gaat om wat er aan opbouw de afgelopen jaren concreet is gerealiseerd. Dat is ook kenbaar gemaakt aan het pastoresteam. Er is inmiddels een nieuw plan gemaakt voor de opbouw in de totale parochie met nadruk op de locaties, waarvan de kerk gesloten zal worden. De uitnodiging van de St.Jan-H.Michaëlkerk aan de Verrijzenis en de Ariënsgedachtenis om vanuit onze positie de samenhang te bevorderen wordt door het bestuur toegejuicht. Alle initiatieven zijn welkom. Juist vanuit de gedachte: wat kunnen we er zelf aan doen!

H.Huitink: wij hebben hier wel kaders en steun van het bestuur voor nodig. Alleen met onze vrijwilligers redden we dat niet. Binnenkort is er een gesprek tussen Verrijzenis en het parochiebestuur. Onder andere over samenwerking en samengaan. De heer Berkien nodigt de locatieraad en pastoraatgroep van de St.Jan-H.Michaël uit om daarbij aanwezig te zijn.

H. Huitink wijst op een lijst, die in Pelgrim staat afgedrukt, met wensen voor mogelijke aanpassingen van de Verrijzenis om tot een prettiger, warmer kerkgebouw te komen. Op



zich vindt de locatie St. Jan-H.Michaël dat begrijpelijk, maar is dat financieel ook realistisch? In de St.Jan zijn al deze voorzieningen al aanwezig. Voor de St.Jankerk wordt bovendien minimaal een miljoen euro gevraagd en dat in deze tijd, waarin niet alleen katholieke kerken te koop staan, maar ook protestantse. De vier geïnteresseerden die er waren zijn afgehaakt. Het blijkt dus moeilijk de St.Jankerk te verkopen. De heer Berkien reageert door te stellen dat hij de vraagtekens en ergernis vanuit de St.Jan-Michaëlgemeenschap over de investering in de Verrijzenis kan begrijpen. En ook dat het zorgelijk is dat de St. Jankerk moeilijk te verkopen is. Zolang het herschikkingsbesluit niet is uitgevoerd zijn wijzigingen op grond van nieuwe gegevens of een nieuwe situatie mogelijk, alhoewel wel bedacht moet worden dat niet alleen de geografische ligging of de verkoopbaarheid criterium zijn geweest. Maar het heeft de aandacht van het bestuur.

H.Huitink: wij danken het bestuur nogmaals voor dit open en prettige gesprek, dat op zo'n korte termijn kon plaatsvinden.

Lisette Janssen

Werkgroepenoverleg donderdag 05-03-2015

Op woensdag 4 maart hebben we onze zorgen over het proces van samenwerken uitgesproken aan het bestuur van de Jacobusparochie en het bestuur deelt deze zorgen en heeft hierop al acties uitgezet, daarover later meer. We praten hier nog met

elkaar over na.

Hoe staat het er voor wat financiën betreft. Mw. J. Pastoor geeft aan dat de financiën er niet rooskleurig uit zien. Alleen in onze locatie worden de enveloppen voor de actie kerkbalans opgehaald door de wijkcontactpersonen.

Er staan 7 tot 8 kerkgebouwen in de verkoop, protestantse meegerekend, dus onze kerk is lastig te verkopen. Het belangrijkste is nu om met elkaar in gesprek te komen. We kunnen als 1 locatie dingen samen doen b.v. ouderen en kerk, maar daar is dan ruimte en vervoer voor nodig. Ook naar de vieringen is voor ouderen vervoer nodig bij 1 locatie.

Communie rondbrengen, Pelgrim bezorgen, pastoraat blijf op locatie. Goede contacten schuif je niet zo maar weg, we hopen dat dit blijft.

We hebben een vragenlijst gemaakt waarover we in 4 groepen van 8 mensen gaan discussiëren.

Wij weten allemaal dat KERK meer is dan 'op zondag naar de eucharistie gaan'.

Daarom willen we met u kijken wat we zouden moeten doen, om KERK te blijven met elkaar.

Wat hebben wij als locatie nodig in de toekomst.

Hoe kunnen we KERK blijven, als ons kerkgebouw dicht gaat?

Na een uitvoerig gesprek met elkaar worden de uitkomsten besproken. We willen zeker met elkaar verder, maar ook samen met de Verrijzenis. We moeten ons er wel welkom voelen en echt samen aan de toekomst bouwen.

Hoe gaat het nu verder? Vervolg en resultaten bespreken op een soortgelijke avond of op zondagmorgen



met het koffie drinken.
Deze avond werd door allen als zeer zinnig en prettig gezien.

Lisette Janssen

Als u niet meer naar de kerk kunt komen, komt de kerk naar u

Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het onmogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij nog wel graag deel uitmaken van de parochie.

Voor het volgen van een kerkdienst, bieden radio en T.V. mogelijkheden. Maar, ter communie gaan, is er dan niet bij.

De werkgroep 'communie thuis' heeft zich, o.l.v. Carla Berbée, gebogen over dit probleem.

Na een gedegen voorbereiding brengen de leden van de werkgroep nu de communie thuis bij parochianen die daar behoefte aan hebben.

Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met de parochiaan. Daarna wordt er een afspraak gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt.

Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepgaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over eenzaamheid, geloof, leven en sterven. Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan.

Het uitreiken van de communie wordt omgeven door gebed en stilte.

Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Als u niet naar de kerk kunt komen en graag de communie thuis wilt ontvangen, (of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan weten. Wij zijn te bereiken via hanninkstarre@zonnet.nl of tel. 053 4340559. (U mag ook iemand van ons gewoon aanspreken.) Wij nemen dan contact met u op.

Werkgroep Communie Thuis.

Carla Berbée, José Hoveling, Clara Ikkink en Tiny Hannink

Aandacht voor de geloofsgemeenschap

Het zal niet alleen in de St. Jan-H. Michaël, maar in elke geloofsgemeenschap voor komen dat mensen niet in de gelegenheid zijn de vieringen bij te wonen door ziekte of anderszins.

Deze mensen ervaren het als positief wanneer aan ze gedacht wordt. Onze vraag is nu om aan de pastoraatgroep kenbaar te maken wie een langere tijd niet in de kerk kan komen. Wij zorgen dan voor een attentie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

De pastoraatgroep

IN MEMORIAM JOHNNY

VINKE 11 febr 1948 – 11 febr 2015

Beste Johnny

Hier zijn we nu in jouw en onze kerk bij jouw laatste afscheid. Een afscheid dat we allemaal veel te vroeg moeten nemen maar in het besef dat je een lange lijdensweg bespaard is. Het zal moeilijk wennen zijn dat je er niet



meer bij bent want je was er altijd voor en in of op de kerk of in de pastorie. We konden voor het onderhoud altijd een beroep op je doen. En als je niet zelf kon dan kende je wel iemand die het kon regelen. Als er wat kapot was, aan gebouw of kachels, muren of het dak, verlichting dan regelde je het. Tot de putjes op het kerkplein aan toe. Maar vooral het schilderwerk. Want een vak schilder dat was je. Later werd je ook nog kunstschilder; in het zaaltje hiernaast hangen ook werken van jou. Met het houden van goedbezochte exposities gaf je ons nieuw opgeknapt gebouw een gezicht naar buiten extra uitstraling en diversiteit. Je atelier was jouw eigen plekje dat je op de zolder van de pastorie tot iets eigens hebt geschapen, waar we ook veel gezellige uurtjes hebben gehad. Behalve schilderijen zijn ook de beelden en de beesten van de kerststal opgeknapt en zelfs de torenhaan van de Heilig Hartkerk is door jouw hand opnieuw verguld. Hier in de St. Jan is na de verhuizing uit de Michaëlkerk bijna alles door jou en met onze vrijwilligers geschilderd zowel in de pastorie als in onze mooie parochiezaal in levendige kleuren.

Je voelde je verantwoordelijk voor de kerk en de parochiezaal, en terecht vond je dat het mooi moest blijven en je kon wel eens foeteren als mensen een puinhoop achterlieten of sommige kinderen in de nieuwe gordijnen klommen. Want je wilde het graag mooi houden. Dat geldt ook voor de binnentuin de bar en de kastjes.

Op de nieuwjaarsrecepties van onze kerk was jij er stevast bij ook tot het eind om alles mee te helpen op-

ruimen, samen met de andere vrijwilligers in onze parochie.

We kunnen alleen maar heel dankbaar terugkijken voor al jouw inzet voor de kerk.

In 1986 heb je samen met Ria de volleybalclub opgericht met een aantal koorleden erin en dat groeide uit tot een mooie club. Met eigen shirtjes en prijzen een clubavond en een nieuwjaarsreceptie.. De club bestaat nog steeds, toch iets om trots op te zijn.

Je was ook nooit bang om je mening te zeggen. Eigenlijk heb ik je maar een keer bang gezien en dat was toen ze de kerkklok van de Michaël uit de toren takelden. Dat vrachtwagentje van de klokken firma uit Limburg had zoon slechte lier dat de klok halverwege de toren tegen de kerkmuur aanbotste en jij bang was dat hij door het dak van de dagkerk zou vallen: toen liep jij de 100 meter in een Olympische tijd 5 seconden.

Nu je dan op reis bent gegaan naar de hemel hoop ik dat jij daar goed bent aangekomen. Het zal leeg voelen zonder jou en ook in de kerk.

Tonny Oude Elferink

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u.
Cromhoff**

1^e en 3^{de} donderdag van de maand
Eucharistie, de andere Protestant.

Hatteler

Woensdag 15 april

protestant

Woensdag 20 mei

WoCo





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexxion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Met dit verslagje dek ik zomaar 2
vergaderingen van de locatieraad en
pastoraatgroep; zowel die van 4
februari als die van 4 maart.

Het belangrijkste nieuws is in ieder
geval dat we in de 2e helft van dit jaar



weer grotendeels teruggaan naar vieringen op zondag. Een veelgehoorde wens in onze geloofsgemeenschap. Het rooster is uitvoerig besproken met betrokkenen en de wijze waarop kon de goedkeuring van onze pastoraatgroep wegdragen.

Binnenkort komen alle koren van onze parochie bijeen en kan elk koor “intekenen” op het vieringenrooster. De meeste koren zullen in eerste instantie zingen in hun eigen kerk maar ook af en toe in andere kerken.

Op 11 februari hebben we de vrijwilligersavond gehad in navolging van de avond die ik vorig jaar meemaakte bij de Ariënsgeachtenis. De meeste werkgroepen waren vertegenwoordigd. Problemen (of het gebrek daaraan) kwamen op tafel, leuke dingen, vervelende dingen, gebrek aan vrijwilligers of juist voldoende mensen. Iedereen kon zijn zegje doen. En al kunnen we als locatieraad en pastoraatgroep niet alle problemen oplossen, het helpt sowieso om problemen te delen. Gedeelde smart is immers halve smart. In ieder geval vanaf deze plek weer een hartelijk “dank je wel” naar alle vrijwilligers van onze kerk.

Maar... er komt nog een vrijwilligersavond op maandag 23 maart a.s. om 19.30 uur in onze kerk. De uitnodiging zijn/worden verstuurd. Terwijl wij lokaal bezig zijn is het pastoraal team stadsbreed aan de slag. Bij deze nieuwe bijeenkomst is het de bedoeling om met elke werkgroep te bespreken hoe zij aankijken tegen

samenwerking met mensen uit andere locaties. Hoe we in de toekomst verder willen gaan; een aantal werkgroepen zullen parochiebreed (gaan) werken, andere werkgroepen zullen elders ophouden maar voor onze locatie en/of Jozefkerk wel hard nodig zijn.

Kortom, een andere insteek dan de vorige avond. We hopen dan ook dat (vertegenwoordigers van) alle werkgroepen weer opnieuw willen langskomen.

Bij samenzang en gebedsvieringen is er in onze kerk geen organist aanwezig. Dat viel mensen van andere kerken, die een keer bij ons waren, op. We gaan op zoek naar een pianist die in ieder geval een aantal vieringen met samenzang kan opluisteren. Ook vragen we de organisatoren van de gebedsvieringen of zij behoefte hebben aan orgelbegeleiding.

Ten slotte nog een groot misverstand. Ik meldde vorige keer dat er vanuit onze kerk geen uitvaarten meer worden verzorgd. Daarmee bedoelde ik te zeggen dat je inderdaad moest uitwijken naar een andere kerk. Maar dat is dus niet waar. Ik heb dat verkeerd begrepen. Weliswaar hebben wij de laatste tijd weinig uitvaarten meer vanuit de Verrijzeniskerk, maar als iemand vanuit onze kerk begraven wil worden dan kan dat gewoon. Ook begeleiding bij crematies door mensen vanuit onze kerk hoort tot de mogelijkheden.

Met deze boodschap heb ik in ieder geval een aantal mensen die al



schriftelijk reageerden gerustgesteld en hopelijk ook degenen die hun verontrusting nog niet uitgesproken hadden.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven

Misdienaars in de verrijzenis

Afgelopen maand hebben we al 3 nieuwe misdienaars mogen begroeten. Martinus, Jesaja en Nadin: welkom. Het is fijn dat jullie willen meedoen, want er is elke zaterdagavond om 19:00 uur een eucharistieviering in de Verrijzeniskerk. We hebben jullie nodig. De komende maand zullen nog meer misdienaars die in het verleden belangstelling hebben getoond, worden benaderd. Ben je tiener, dus (bijna) 10 of ouder en wil je ook meedoen, stuur dan een mailtje naar mov.enschede@gmail.com

Palmpasen

Op zondagmorgen 29 maart is er om 10 uur een Palmpasenviering in de Verrijzeniskerk. In de viering gaan we o.a. samen liedjes zingen, luisteren naar een verhaal en als de kinderen willen, mogen ze meelopen in de optocht met versierde palmpasestokken. Wij hopen U allen te mogen begroeten.

De werkgroep Palmpasen

Wel uitvaarten

Hebt u het gelezen in het verslag van de locatieraad en pastoraatsgroep? Het is nog steeds wél mogelijk om een uitvaart te houden in de Verrijzeniskerk. Alles berustte op een misverstand, dus we hopen dat u allen hierbij gerustgesteld bent.

Aktie Kerkbalans

Eind januari zijn weer vele vrijwilligers op pad geweest voor de Aktie Kerkbalans. En zeer veel parochianen hebben de moeite genomen om de formulieren in te vullen of contant geld te geven.

Een kleine blik in de boekhouding laat ons het volgende weten: Er zijn in totaal 836 enveloppen rondgebracht of verstuurd. Daarvan zijn er 471 teruggekomen. Er is contant geld gegeven: € 2711,35. Voor €26.544,99 zijn toezeggingen gedaan. En de ervaring leert dat veel mensen hun bijdrage automatisch overmaken en niet altijd een formulier invullen. Dus mogelijk komt er nog iets meer binnen. De Penningmeester is niet ontevreden met dit resultaat. Alle lopers die dit jaar wederom het weer getrotseerd hebben worden daarom heel hartelijk bedankt voor hun inzet.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Diensten-centrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een

dopeling uitgenodigd voor een groepswijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

29 maart

Mc. 11, 1-10

Jes. 50, 4-7

Filip. 2, 6-11

2 april

Ex. 12, 1-14

1 Kor. 11, 23-26

Joh. 13, 1-15

4 april

Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55

Rom. 6, 3-11

Mc. 16, 1-8

5 april

Hand. 10, 34-43

Kol. 3, 1-4

Joh. 20, 1-9

6 april

Hand. 2, 14, 22-32

Mt. 28, 8-15

12 april

Hand. 4, 32-35

1 Joh. 5, 1-6

Joh. 20, 19-31

19 april

Hand. 3, 13-19

1 Joh. 2, 1-5

Lc. 24, 35-48

26 april

Hand. 4, 8-12

1 Joh. 3, 1-2

Joh. 10, 11-18

Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 28/29 maart, Palmzondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Palmpasenviering	Kinderk.Paus Johannessch.	B. Elferink
	Zo. 09.30 u	Eucharistie KWD	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie gez.viering	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co gez.viering	Projectkoor	C. Berbée



H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Hymnus	H.Kronenberg
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem. koor H.Geest-Maria	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo.10.00 u	Wo-Co gez.viering	Kinderkoor Verrijzenis	P. v. Blijswijk

DINSDAG 31 maart

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Di. 19.00 u	Boeteviering + biecht		A.Monnikhof + J. Kortstee

DONDERDAG 2 april, Witte Donderdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Do. 18.00 u	Eucharistie	Schola	R. Cornelissen + P.v.Blijswijk

VRIJDAG 3 april, Goede Vrijdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Vr. 15.00 u Vr. 19.00 u	Kruisweg Plechtingheid	Cantor Ariënskoor	Werkgroep Mgr.Hoogenboom + P .v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Vr. 15.00 u	Kruisweg	Samenzang	Werkgroep
St. Jan-H. Michaël	Vr. 19.00 u	Kruisweg	All Together	Werkgroep
H. Jacobus	Vr. 15.00 u	Kruisweg	Hymnus	P.v.Blijswijk
H. Geest-Maria	Vr. 15.00 u	Kruisweg	Gem.koor H. Geest-Maria	Werkgroep
Verrijzenis d. Heren	Vr. 15.00 u	Kruisweg	Samenzang	Werkgroep

ZATERDAG 4 april, Paaszaterdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 21.00 u	Eucharistie Paaswake	Zanggroep St. Joseph	Mgr.Hoogenboom + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Za. 17.00 u	Gebedsvier. Voor kindere & ouders	Kinderkoor Verrijzens	I. Schraven

ZONDAG 5 april, Eerste Paasdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H.Michaël	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	BJK	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H.Geest-Maria	H.Antonissen + C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	B.Engelbertink



MAANDAG 6 april, Tweede Paasdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Ma. 09.30 u	Eucharistie	Gem. koor H.Geest-Maria	A.Monninkhof

WEEKEND 11/12 april, Beloken Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	<u>Zo. 10.30 u</u>	Vormsel- viering	Op Toon	Mgr.Hoogenboom + I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Geb.viering	BJK Samenzang	B.Engelbertink Werkgroep

WEEKEND 18/19 april, 3^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gebedsvier. Eucharistie + KWD	Samenzang Gem.koor St. Jan-H.Michaël	Werkgroep A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	Hymnus	H.Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 25/26 april, 4^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	<u>Zo. 10.30 u</u>	1 ^e H. Com- munie	Gelegen- heidskoor	J. Kortstee + I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Geb.viering	Samenzang Samenzang	W. Rekveld Werkgroep

WEEKEND 2/3 mei, 5^e zondag van Pasen

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gebedsvier. Eucharistie	Samenzang Zanggroep St. Joseph	C. Berbée H.Kronenberg
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	Hymnus	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^c +3 ^c internat. 2 ^c + 4 ^c WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, laatste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^c + 3 ^c Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^c zaterdag en 3 ^c zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^c + 4 ^c zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^c zondag + 4 ^c zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenbergr</i>	Za. 19.00 uur Eucharistie en Zo. 10.00 uur, 2 ^c +4 ^c zondag Gebedsviering	Do. 9.30 uur

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

E-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83560822**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidige adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

9 april	30 april
14 mei	4 juni
11 juni	2 juli

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)

E-mail:

centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon



Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede

Nr. 3, maart 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Escobosa-Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Per 1 april: Mevr. J. Pastoor,
2^e penningmeester





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31 SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

