

Veertigdagentijd

Jaargang 6, nr. 2, februari 2016



Pelgrim is het blad voor de 4 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Bezinning en Barmhartigheid	3
Huwelijk en Gezin	4
Interview met Jim de Groot	5
Van het Bestuur: Kerkbijdrage 2015	6
Bekendmaking benoeming	8
Nieuwe coördinator Noord	8
Diaconie	9
Oecumene	12
Wereldgebedsday	13
Allerhande	16
Jeugd en Jongeren	18
Kinderpagina KIEK	21
Kroniek	22

Locatienieuws

Jacobuskerk	23
St. Jozefkerk	26
Ariënsgedachtenis	30
H. Geest-Maria	32
St. Jankerk	33
Verrijzenis des Heren	36

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekvel@dmariaavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Pastoraal werker M. klein Overmeen

Tel. 06-18276484.

m.kleinovermeen@mariavlucht.nl

Vrij op maandag.

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Footprint

Het kan u niet ontgaan zijn: vanaf 1 januari jongstleden zijn de plastic tasjes bij de boodschappen niet langer gratis. Voor mensen die graag plastic tasjes blijven gebruiken is er geen man overboord: ze zijn nog volop verkrijgbaar, maar je betaalt er nu voor.

Dit besluit is bedoeld om ons bewust te laten worden hoe wij met plastic omgaan. En een stap verder: hoe slecht al dat afval is voor ons milieu.

Mijn kinderen hadden laatst aan tafel een heel gesprek met elkaar over de opwarming van de aarde en over de schadelijke straling door het gat in de ozonlaag: is dat werkelijk zo erg, en zo ja, wat doen we er daadwerkelijk aan? Moeten we echt met een vliegtuig op vakantie?

We worden ons steeds meer bewust van deze ontwikkelingen en zeggen: wat voor footprint laat jij op aarde achter als je straks op je leven terugkijkt.

Anders gezegd: heb jij de schepping schade berokkend, of heb je je best gedaan om ook iets terug te geven aan de aarde?

Onze schepping lijkt me een serieuze zaak, we hebben maar één aarde, daar moeten we dus zuinig en zorgvuldig mee omgaan. Een grote verantwoordelijkheid.

Na het gesprek van mijn kinderen nam ik me opnieuw voor om nog bewuster om te gaan met de schepping om me heen.

Zo min mogelijk afval, zoveel

mogelijk hergebruiken, kritisch zijn met boodschappen doen, zuinig omgaan met energie. Mijn footprint.

En toch... elke keer verbaas ik me weer over al het plastic afval dat ik 'spaar' voor de container.

Het woord 'footprint' doet me denken aan een gospel hymne:

*Footprints of Jesus leading the way
Footprints of Jesus by night and day
Sure if I follow, my life would be
sweet
Saved by the prints of his wounded
feet.*

In deze hymne horen we Jezus' voetstappen langskomen: naar Betanië, naar Getsemane, ofwel naar de armen en zwakkeren in de samenleving, en niet te vergeten zijn eigen ondergang tegemoet.

Maar we mogen ook horen: toen ik verloren was, en Hij mijn roep hoorde, was Hij er, en nam mijn last op zich'. Jezus' footprint is er voor ons allemaal.

Het is een mooi beeld: welke footprint laat ik achter, waar gaat mijn voetstap heen.

Een kinderlied zingt: 'Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is'.

Ik neem mij voor om dit jaar zo min mogelijk schadelijke footprints achter te laten en mijn voetstappen te doen gaan naar wie wel wat aandacht kan gebruiken.

Pastor Marga klein Overmeen



Bezinning en Barmhartigheid

Deze woorden kwamen bij mij boven bij de gedachte aan de veertigdagen-tijd die komen gaat. Veertig dagen hebben we de tijd om ons te bezinnen op wat komen gaat. Het lijden en sterven van Jezus, maar bovenal de opstanding van het Leven.

Barmhartigheid in navolging van Paus Franciscus die een heel jaar van barmhartigheid afgekondigd heeft. Barmhartigheid kan alleen navolging vinden als wij ons leven er naar inrichten en uitvoeren. Daarom veertig tips om te bezinnen en barmhartigheid dichtbij ons zelf te brengen:

1. Wat je vergeeft, verlies je niet.
 2. Geen tijd. Kom nou...
 3. Verwacht niet te veel, de ander is ook een mens.
 4. Van vriendelijke woorden, verslijt je tong niet.
 5. Beleefd zijn is geen schande.
 6. Laat een ander anders zijn en blijven.
 7. Lachen mag van God.
 8. Hoe drukker, hoe meer tijd.
 9. Kruip niet weg als men je nodig heeft.
 10. Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen.
 11. Hopen kost hetzelfde als wanhopen, het levert alleen meer op.
 12. Deel zonder voordeel, geef eerst de ander.
 13. Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer.
 14. Een kans is als een klapstoel, als je hem niet vasthoudt, zit je ernaast.
 15. Onze geest is als een parachute.
- Hij werkt alleen als hij open is.
16. Zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
 17. Vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder te spreken.
 18. Deel je geluk en het wordt groter.
 19. Moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen.
 20. Bloemen zijn om mooi te zijn, mensen zijn om goed te zijn.
 21. Geen mens ziet meer dan waar hij op let.
 22. Het meeste plezier van geld heeft hij, die er het beste buiten kan.
 23. Er is voor ieder mens een stukje hemel, als we er geen hel van maken.
 24. Beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook branden.
 25. Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
 26. Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.
 27. Wie ben ik dat ik mag veroordelen.
 28. Sla uw zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kunt u ze aan.
 29. Steeds opnieuw beginnen, dat is levensmoed.
 30. Schuif de tekorten van jezelf niet door aan anderen.
 31. Opstaan voor iemand, misstaat niemand.
 32. Niemand wordt groot door anderen te kleineren.
 33. Het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is de tijd verloren te laten gaan.
 34. Overdrijf je zorgen niet. Veel drijft over.



35. De vraag is niet: wat MOET ik geven? De vraag is: wat MAG ik overhouden?
36. Geduld slaat een brug over de diepste wateren.
37. Een ONS hulp is beter dan een POND goede raad.
38. Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
39. Oordeel niet over dingen, waarvan je alleen de echo en de schaduw kent.
40. U kunt – als u maar durft.

Ik wens iedereen een goede bezinnende en barmhartige veertigdagentijd toe, waarop Gods zegen mag rusten.

Gerrie Slütter-Peterkamp

Huwelijk en Gezin

De synode in Rome is weer voorbij of, misschien beter gezegd, begint eigenlijk nu pas in de wijde wereld. Zelf vond ik een toepassing van alles wat besproken is in de beslotenheid van ons fitnesscentrum in Enschede Zuid.

Vermoeid en afgemat zaten we neer op een maandagmorgen: een diaken van de Syrisch Orthodoxe kerk, die een goede vriend van mij geworden is, een werkloze man, vader van een gezin en ikzelf, missionaris in de wereldkerk.

De diaken vertelde over zijn grote probleem toen zijn vrouw op latere leeftijd en tien jaar na de geboorte van hun laatste kind, toch weer

zwanger was, zeer riskant voor haar volgens familie en doctoren. Wat moest hij doen? Kon het kind wel geboren worden? Een buurvrouw zei dat zij hen in alles zou bijstaan en dat haar huis een open huis zou zijn voor iedereen. Zij zou wel zorgen voor de kleine. De diaken was ontroerd bij die woorden en voelde dat zij als een lieve geest over hen neerkwam. Het kind werd geboren en werd Jozef genoemd.

Toen ze nog volop zorgen hadden over de baby en de gezondheid van de moeder kwamen er nog grote problemen bij in de straat waar ze wonen. Een van de kinderen kwam dikwijls met bebloed hoofd thuis, in elkaar geslagen door jongens in de buurt.

De diaken ging verhaal halen bij de vaders van die jongens. Hij kreeg eigenlijk geen gehoor. Een van de vrouwen begon hem zelfs uit te schelden: ga weg van hier, vreemdeling! Wat moeten jullie hier! (in andere bewoordingen). De diaken zei eenvoudig dat ze hier waren komen wonen omdat in zijn eigen land hij niet zeker was van zijn leven en dat van zijn gezin. Ze leerden Nederlands (met Twents accent), hadden werk, gedroegen zich netjes. Waarom werd zijn zoonje dan in elkaar geslagen?

De Nederlandse vrouw die aangeboden had voor Jozef te zorgen bemoeide zich er mee. Ze kon mensen overtuigen dat samenwerking in de straat, het samen spelen van kinderen, zorg voor anderen, beter was dan pesterijen en kwaadsprekerij.



Sinds die tijd is het beter geworden. De gezinnen gaan met elkaar om als goede burenen.

De kleine Jozef is intussen al negen jaar geworden. Zijn vader heeft hem het verhaal van zijn moeilijke geboorte verteld. Hij is blij dat hij er is en dat hij gewoon heel veel vriendjes heeft in de straat waar hij woont, net achter de grote kerk van de Syrisch Orthodoxen.

Ben Engelbertink

Interview met Jim de Groot

Jim de Groot speelde de rol van Jezus in The Passion 2015 in Enschede

Vraag 1. Ben jij zelf gelovig? Of ben jij door The Passion gaan geloven?

Hoe sta jij tegen over andere geloven?

Jim: Ik ben niet gelovig opgevoed.

Bij ons thuis werd ons geleerd in jezelf te geloven. Mijn geloof in handen van anderen te leggen.

Iedereen mag natuurlijk geloven zoals hij of zij wil en zal nooit iemand in de weg staan dat geloof uit te oefenen.

Door de Passion ben ik niet gaan geloven maar mijn band met Jezus is er wel sterker door geworden en ben ik me meer voor hem gaan interesseren en lees af en toe in de bijbel.

Vraag 2. Hoe zijn ze bij jou uitgekomen om te vragen of jij in The Passion de rol van Jezus zou willen spelen?

Wat vond jezelf van The Passion?

Heb je nog reacties gehad op jouw rol en The Passion in Enschede?

Jim: Ik kwam net bij de kapper vandaan en had net mijn lange lokken af laten knippen. Mijn telefoon ging af en er belde een televisiemaker die vroeg of ik met hem in gesprek wilde over iets dat bleek later de rol van Jezus in The Passion te zijn.

Ze hadden mij als het begin op hun lijstje staan, maar pas nu na vijf jaar vroegen ze me echt. Ik vond het een hele eer dat ze mij vroegen en heb ja gezegd tegen de rol.

Het werk was geweldig, de mensen waren allemaal super aardig en professioneel. Ik heb de tijd van mijn leven gehad.

Vraag 3. Denk jij dat Jezus ooit heeft geleefd?

Jim: Ja hij zal ongetwijfeld geleefd hebben. Ik denk dat de verhalen over hem hier en daar wat onderhevig geweest zijn aan artistieke vrijheid van de overlevers. Maar dat zullen we nooit weten.

Vraag 4. Geloof jij dat de hemel bestaat?

Jim: Ik geloof niet in een hemel. Ik geloof wel dat er voor en na dit leven een plek is voor onze ziel. Misschien zelfs voor ons bewustzijn, ons leven.

Vraag 5. Wat vind jij van spiritualiteit en ben jij zelf spiritueel?

Jim: Spiritualiteit is geen geloof of religie. Ik ben zelf spiritueel en ik geloof dat er niveaus van bewustzijn bestaan. Die mensen in dit leven (nu nog) niet kunnen ontdekken.

Vraag 6. Geloof jij in reïncarnatie en



een leven na de dood?

Jim: Zie vraag 4.

Vraag 7. Wat is jouw mening over Jezus Christ Superstar?

Jim: Ken ik niet goed. Vind het wel aardig.

Heb me er nooit echt in verdiept. Kan er dus niets zinnigs over zeggen.

Ik wil Jim hartelijk danken dat ik, ondanks zijn drukke bezigheden, met hem dit interview mocht doen.

Lisette Borkens

Van het Bestuur

Opbrengst Adventsactie

Zoals ieder jaar is er ook in 2015 de gebruikelijke Advent actie gehouden van 28 november t/m 20 december 2015.

Hiervan is ondertussen bekend geworden dat er is opgehaald:

AriënsGEDachtenis	€ 147,65	Mariakerk	€ 139,76
Jozefkerk	€ 159,20	St. Jan - H. Michaël	€ 130,00
Jacobuskerk	<i>onbekend</i>	Verrijzenis des Heren	<i>onbekend</i>

Kerkbijdrage 2012 – 2013 – 2014 – 2015

Het boekjaar 2015 is bijna compleet verwerkt. De totale kerkbijdrage parochianen en Kerkbalans t/m 31-12-2015 zijn:

	2012	2013	2014	2015
AriënsGEDachtenis	21.221,-	24.767,-	20.652,-	14.766,-
Jozefkerk	24.480,-	22.860,-	21.810,-	21.012,-
Jacobuskerk	16.763,-	15.616	15.321,-	14.056,-
H. Geest-Maria	45.902,-	41.103,-	33.181,-	27.563,-
St.Jan-H. Michaël	34.020,-	31.841,-	28.618	24.911,-
Verrijzenis des Heren	36.748,-	33.852,-	35.153,-	34.870,-
Pauluskerk	7.933,-	8.537	4.101,-	1.766,-

Wij danken al onze parochianen voor hun bijdragen.

*Namens Bestuur RK Parochie. St. Jacobus de Meerdere,
Jacqueline Pastoor*



Vorig jaar overleed Rita Steinmeijer. Zij was in haar werkzame leven onderwijzeres. Alphons Ariëns droeg zij een warm hart toe en hij is voor haar altijd een voorbeeld geweest. Zij schreef gedichten in het Twents. Onderstaande schreef zij in de zomer van 1983

AN ALPHONS ARIENS

Vieftien joar was ie
in Eënscke an 't wèèrk
Már nig allene in
veural ok boet'n de kèèrk.

Ie streen met de wèèrkleu
veur 'n better bestoan,
Al vu'nen wat leu
oe 'n vrömde kaploan.

Wej stoat d'r ok noe weer
nig zo best veur,
Help oons met oew wiesheed
dan koomt wiej d'r wa deur.

En leer oons wat zuniger
deur 't leaven te goan,
Dan zal de darde weald
oons ok better verstoan.

De leu in dee lande
neumt oons nog schatriek,
En 'k gleuw ja warempel
zee hebt ok nog geliek.

Zommer 1983, Gerarda.

Noaschrift:
Alphons Ariëns mot blieven!
(2015)



Alphons Ariëns en de arbeider.
Beld uit eikehout gekapt door
Charles Vos.





Bekendmaking benoeming

Beste parochianen,
Bij de komst van
pastoraal werkster
Marga klein Over-
meen hebben we u
al laten weten dat
haar inzet slechts

tijdelijk zou zijn, omdat wij met het bisdom in gesprek waren over een definitieve aanvulling van ons pastoraal team. We zijn blij u nu te kunnen melden, dat ons pastoraal team versterkt zal worden met de komst van **pastoraal werkster Margot Dijkman**. Vanaf 1 mei zal zij deel gaan uitmaken van het pastoraal team van onze samenwerkende parochies, Sint Jacobus de Meerdere, Sint Franciscus van Assisië en Maria Vlucht.

Pastoraal werkster Margot Dijkman is tot nu toe werkzaam geweest in de Gabriëlparochie. Dat zijn 11 geloofsgemeenschappen rondom Didam, 's-Heerenberg en Wehl. Ons nieuwe teamlid krijgt haar werkplek in de pastorie bij de Maria Geboortekerk in Losser.

Als parochiebesturen en pastoraal team hebben we deze week op een prettige en ontspannen wijze kennis kunnen maken met pastoraal werkster Margot Dijkman. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij met haar ervaring en opgebouwde deskundigheid een versterking betekent voor ons pastoraal team.

Zodra daar meer over bekend is, zullen wij u laten weten op welk moment pastoraal werkster Margot Dijkman in onze parochies zal wor-

den gepresenteerd en u nader kennis met haar kunt maken. We hebben vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. Dat er zegen mag rusten op haar en ons samenwerken.

Omdat we ons kunnen voorstellen, dat u zich afvraagt hoe het dan met pastoraal werkster Marga Klein Overmeen verder gaat, laten we u ook weten dat het bisdom met haar in gesprek gaat over een nieuwe benoeming elders in het bisdom. Maar tot 1 mei blijft zij ons pastoraal team versterken. We zijn daar erg blij mee.

Namens de gezamenlijke parochiebesturen en het pastoraal team,
Pastoor André Monnikhof

Nieuwe coördinator voor de beheercommissie Noord

Zoals inmiddels bekend zijn er voor de 3 locaties in onze parochie nieuwe coördinatoren benoemd door het parochiebestuur. Evenals mijn beide collega's voor Zuid en de Jacobuskerk in het vorige nummer, wil ik me even kort voorstellen.

Mijn naam is Gerard Collet, 54 jaar oud en vader van 2 kinderen; tot op heden lid van de lokale beheergroep Maria-H. Geest en in het verleden o.a. vicevoorzitter van het voormalig parochiebestuur van de Mariaparochie ten tijde van de vuurwerkcramp. Hiernaast vervul ik nog enkele taken betreffende kerkbijdrage, ledenadministratie en archief.

Aan mij nu de taak om aan een nieuwe lokale beheercommissie



Noord vorm te geven, waaronder de St. Jozefkerk en de beide ontmoetingsplekken zoals de Pauluszaal en de Kajuit vallen.

Op dit moment vinden er gesprekken plaats zowel met de beide collega's als ook met mogelijke kandidaten uit alle 3 locaties. Ook vindt er binnenkort een gesprek plaats met de bestaande lokale beheergroep St. Jozef. Ik vind het een leuke uitdaging en hoop dat we met een positief team de toekomst tegemoet kunnen treden, met respect voor het verleden.

Voor al uw vragen, opmerkingen / ideeën of mogelijke aanmeldingen kunt u mij bereiken per mail of via het

secretariaat@katholiekenschede.nl of gcollet@xs4all.nl

Ik zal zo goed mogelijk proberen te antwoorden.

Gerard Collet

Diaconie

Vastenactie - Noord Oeganda

De leefomstandigheden in het noorden van Oeganda zijn moeilijker dan in het zuiden. De mensen in de noordelijke regio's voelden zich achtergesteld en verwaarloosd en dat gevoel is gebleven toen de regering van Museweni de aanhangers van dictator Idi Amin isoleerde. Die kwamen met name uit het noorden. Het vormde de voedingsbodem voor het ontstaan het beruchte rebellenleger 'Het Leger van de Heer'.

Gedurende de twintig jaar van hun

terreur, zijn er waarschijnlijk zo'n 60.000 kinderen ontvoerd. Mensen sloegen op de vlucht of werden door de overheid gedwongen in kampen te gaan wonen, zodat ze beter te beschermen waren. De omstandigheden in de kampen waren echter erbarmelijk. In 2006 werd een wapenstilstand getekend. De rebellen trokken zich terug in de oerwouden in de grensgebieden. Ook aan het district Teso is deze gewelddadige geschiedenis niet voor-bijgegaan. Father Silver van de partnerorganisatie van de Vastenactie, Socadido, over de vluchtelingen verhalen uit Europa: "Iedereen in deze regio die ouder is dan 15, weet wat het betekent een vluchteling te zijn, om je huis te moeten verlaten omdat geweld je daartoe dwingt. We leven dus erg mee (...)."

Wat kunnen we bijdragen voor de mensen in Noord-Oeganda?

- voor 15 euro kan een school 15 fruitbomen planten.
- voor 30 euro ontvangt een gezin een zak met zaden.
- voor 75 euro krijgt een gezin twee geiten.
- voor 150 euro kan een groep boeren een voet-aangestuurde irrigatiepomp aanschaffen.

Alle bijdragen voor de Vastenactie in Enschede gaan dit jaar naar het project in Oeganda. Voor uw gift kunt u gebruikmaken van collectezakjes, bijgevoegd bij de Pelgrim. Deze kunt u inleveren bij de daarvoor bestemde bussen in uw kerklocatie. In sommige wijken wordt het door vrijwilligers opgehaald.



In verschillende kerken zal in deze vastentijd tijdens vieringen aandacht besteed worden aan dit project. Op zondag 28/2 is dat in de locatie Vrijzenis om 10:30 uur tijdens een WoCo viering met pastor Marga Klein Overmeen en het kinderkoor. Op zondag 6 maart is dat in de St. Jan tijdens een Eucharistieviering met pastor Ben Engelbertink en het Ariënskoor, wederom 10:30 uur.

Doet u mee?

MOVgroep Enschede (ZuidWest)

www.vastenactie.nl

handenwassen.blogspot.nl

Paus Franciscus schreef in zijn boodschap voor de vastentijd 2016/ Evangelii Gaudium: Want in de armen wordt het lichaam van Christus zichtbaar in het lichaam van de gemartelde, de verdrukte, de geteisterde, de ondervoede en de uitgestotene ... om door ons te worden erkend, geraakt en verzorgd.

Telefonische hulpdienst Caritas Enschede Overzicht 2015

Tot 1 oktober 2015 was de telefonische hulpdienst een onderdeel van en viel onder verantwoordelijkheid van de Caritas (PCI). De telefoondienst werd gevormd door een groepje mensen uit de verschillende locaties. Vijf personen beheerden om beurten een maand de mobiele telefoon, waar mensen die (tijdelijke)

hulp willen bij hun financiële problemen, een luisterend oor, en soms boodschappen nodig hebben om een maand te overbruggen, terecht kunnen. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding.

Na 1 oktober 2015 is de telefonische hulpdienst samengegaan met de Protestantse Diaconie Enschede waardoor er nog eens vijf personen extra de mobiele telefoon beheren.

Gezamenlijk is ook een nieuwe folder tot stand gekomen. De financiën, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

Waar werd in 2015 hulp gegeven:

Met 25 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 32 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 1300,-

In samenwerking met de zegeltjesactie voor boodschappenpakketten van de Emté hebben we drie huishoudingen kunnen voorzien van een pakket. Met enkele personen en families hadden we in 2015 wat langduriger en intensiever contact, i.v.m. uitzetting uit Nederland.

Goed en regelmatig overleg was er ook met het PCI-bestuur, de officiële Caritas van onze parochie. Ook op het Steunfonds Katholiek Enschede, hebben we weer een beroep kunnen doen. Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatsjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.



Op zaterdag 19 december jl. heeft de Caritas, personen die gebruik hebben gemaakt van de hulpdienst in 2015, uitgenodigd voor een Kerstmaaltijd.

Tijdens de Kerstdagen is er in de katholieke kerken opnieuw gewezen op de hulpdienst Caritas en is er een collecte gehouden.

Achter in de kerken ligt de nieuwe gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De nieuwe folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

Namens de hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede, secretaris Ans Koiter

terecht in verschillende asielzoekerscentra, in afwachting op een verblijfsvergunning. Ook de gemeente Enschede heeft besloten dat er op het Esmarkerveld een AZC komt. Hier is plaats voor zeshonderd vluchtelingen. Dit AZC moet nog worden gebouwd en de verwachting is dat de eerste mensen er na de zomer hun intrek in zullen nemen. Overigens zal er zeer waarschijnlijk al (veel) eerder een tijdelijke noodopvang in het voormalige gebouw van dagblad Tubantia worden geopend.

Een grote groep gasten zorgt altijd voor beweging. Overal worden initiatieven geboren en bedenken mensen plannen om de vluchtelingen een warm welkom te heten. Ook in de verschillende kerken gonst het van de ideeën en willen mensen helpen. Het Diaconaal Platform Enschede (DPE) vindt het belangrijk dat de vluchtelingen zich snel thuis gaan voelen en aarden in Enschede en wil vanuit een christelijk hart hulp aanbieden. Vanuit de DPE is de werkgroep Aarden opgericht om zich hier speciaal op toe te leggen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, die zijn steentje bij wil dragen, dit kan doen en we willen dan ook graag alle initiatieven vanuit de verschillende kerken steunen en coördineren. We willen zoveel mogelijk christenen in gang zetten om de vluchtelingen te laten zien dat wij er voor ze zijn en dat ze zich welkom mogen voelen.

Inmiddels hebben de meeste kerken, studentenverenigingen en de stichting Present zich aangesloten. Er



Diaconaal Platform Enschede

Opvang vluchtelingen

Elke dag worden we geconfronteerd met de beelden van duizenden mannen, vrouwen en kinderen, op zoek naar een veilige plek op aarde om te leven. In Nederland kunnen deze mensen



is helaas nog veel onduidelijk over hoe de opvang er precies uit gaat zien en om wat voor mensen het gaat. Komen er alleen jonge mannen? Is het verblijf maximaal zes weken of wordt het toch langer? Dit maakt het lastig om nu concrete plannen te maken. Toch is het van belang dat mensen hun ideeën wel alvast kwijt kunnen bij ons. Wij hebben in januari 2016 een gesprek met de COA, die de opvang gaat regelen. We zullen u als kerken op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de concrete afspraken die we maken met de COA. Tot slot, we zijn ons bewust dat deze kwestie heel gevoelig ligt in de samenleving, en wellicht ook in uw kerkgemeenschap.

Angstgevoelens spelen daarin vaak een grote rol en deze worden zeker aangewakkerd door de recente gebeurtenissen in Parijs en Keulen. Het DPE heeft zich dan ook als bijkomende taak gesteld deze angstgevoelens onder gemeenteleden weg te nemen. Want we beseffen dat deze angst niet zorgt voor het wegblijven van de vluchtelingen, maar wel zeker van invloed kan zijn of deze mensen zich daadwerkelijk welkom gaan voelen. We willen nadrukkelijk melden dat ons doel geen evangelisatie is, maar vooral onze medemensen helpen vanuit ons christelijke hart. We zijn ons bewust van de onmisbare hulp van onze Hemelse Vader en we willen u dan ook vragen om onze werkzaamheden mee te nemen in uw gebeden.

Met vriendelijke groet, werkgroep Aarden

Voor vragen, initiatieven en ideeën kunt u contact opnemen met Ab Reitsma (info@aarden-enschede.nl)

Nico Alink

Oecumene

De Vesper in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd houden we iedere zondagavond om 19.00 uur een Vesperviering. Al sinds vele jaren wordt deze Vesper voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijkgemeente Apostel Thomaskerk en de Locatie St. Jan – H. Michaël. De Apostel Thomaskerk is inmiddels gesloten, maar de Eudokiakapel, die daaraan vast zit wordt nog wel gebruikt. Daar zal de Vesper plaatsvinden.

Nu de mensen van de Apostel Thomaskerk voor hun wekelijkse viering samen komen in de Ontmoetingskerk, blijft een groep van hen dezer vesper voorbereiden, samen met mensen van Zuid, van de Jacobusparochie.

Wanneer u deze Pelgrim krijgt, heeft de eerste Vesper van deze 40-dagentijd al plaatsgevonden, maar er komen er nog vijf, dus nog alle kans om de vesper mee te vieren.

Dit jaar hebben we als thema niet een hongerdoek gekozen, maar volgen de liturgie van dit jaar.

Het thema is: Niet bij brood alleen.

Dit thema wordt wekelijks uitgewerkt in de volgende deelthema's:



1. 14 Februari Op de proef gesteld.
2. 21 februari Bij God vinden wij kracht.
3. 28 februari Waarom? Waartoe?
4. 6 maart Door medelijden bewogen.
5. 13 maart Ellende ontmoet barmhartigheid.
6. 20 maart Licht en donker.

De Vesper wordt gevierd in een kleine intieme kring in de kapel. Gedurende een half uur lezen, bidden, zingen we en overdenken we het thema. Stil zijn en luisteren naar muziek is een vast onderdeel van de Vesper.

Vooraf aan de laatste Vesper, zal er om 18.00 uur een sobere maaltijd gehouden worden. Het geldt dat wordt uitgespaard door een keer heel sober te eten, wordt besteed aan de Stichting Noodopvang dakloze asielzoekers. Zr. Josephine, die dit behartigt, zal tijdens en na de maaltijd hierover vertellen. Aansluitend is dan de laatste Vesper: Licht en donker.

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de vasten, waarin we op weg zijn naar Pasen.

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK

Nederlands Comité Wereldgebedsdag



De jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag wordt gehouden op **vrijdag 4 maart 2016 om 19.30 uur** in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boddenkampstraat in Enschede.

Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba.

Het thema voor de viering is "Ontvang Mij als een kind".

Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen.

Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederland Comité Wereldgebedsdag dus al 85 jaar!

Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Cuba ingezameld.

Het Nederlands Comité heeft gekozen voor de volgende projecten in 2016:

Stichting Cuba Andelante (kinderen weeshuizen).

Het weeshuis heeft vooral tekort aan shampoo, zeep, babykleertjes, babyvoeding, drinkflesjes, knuffels etc. Ook moet er een rolstoel voor een meervoudig gehandicapt kind worden aangeschaft.

Stichting Humanitaire Hulp in Cuba

In 2013 werd gestart met de aanbouw van een nieuwe oncologische afdeling



in het kinderziekenhuis in Matanzas. Momenteel wordt er geprobeerd om voldoende fondsen te verkrijgen voor de aanschaf van het benodigde ziekenhuismeubilair en -apparatuur.

Iglesia Reformada de Cuba (voedselhulp voor ouderen en gehandicapten).

De armoede op Cuba is groot, vooral onder ouderen en gehandicapten. De Iglesia Reformada de Cuba ondersteunt hen. De kerk zorgt voor voedselhulp aan mensen in hun omgeving door het in stand houden van een gaarkeuken.

Op www.wereldgebedsdag.nl vindt u meer informatie over de gekozen projecten.

Wij nodigen u van harte uit op **vrijdag 4 maart a.s. om 19.30 uur.**

Namens het comité wereldgebedsdag Enschede, Elly Vije

24 uur voor de Heer

In de hele katholieke kerk is er in het weekend van 4 en 5 maart aanstaande de gebedsactie “24 uur voor de Heer”.

Op verzoek van Paus Franciscus stellen de kerken hun deuren open voor wie er willen binnengaan om stil te zijn, te bidden, samen te zingen of om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

Ook wij als stadsparochie “Sint Jacobus de Meerdere” willen ons hierbij aansluiten. Daarom zal op **zaterdagmiddag 5 maart a.s. de Jacobuskerk** aan de Oude Markt van 12.00 uur tot 16.00 uur geopend zijn.

Om 12.00 uur zullen we beginnen met de gebruikelijke Angelus-viering op de eerste zaterdag van de maand. Aansluitend zal het Allerheiligste worden uitgesteld, en heeft U de gelegenheid tot stil gebed. Tevens kunt U het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Ook kunt U een lichtje laten branden bij Maria of bij de patroon van onze parochie, Jacobus. Als het kan, zullen we gedurende een paar momenten op de middag ook nog samen bidden en zingen. In dit jaar van barmhartigheid hopen we velen van U te mogen begroeten. U bent van harte welkom!

Pastoor André Monnikhof

Oecumenische Sobere Maaltijd in de Stille Week

We willen ook dit jaar weer uw aandacht vragen voor de Sobere Maaltijd die we in oecumenisch verband met elkaar willen houden in de week vóór Pasen, dit jaar op **dinsdag 22 maart 2016.**

Deze maaltijd wordt, anders dan in de afgelopen jaren, gehouden in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede.

Samen willen we een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen gebruiken, zonder vlees of vis, zoals zoveel mensen in de Derde Wereld dat dagelijks kennen. Daarmee tonen we ons solidair met hen, maar doorbreken we ook voor onszelf de vanzelfsprekendheid van een dagelijks goed voorziene tafel. Het is een maaltijd van vasten, in een grotere kring, met



mensen van verschillende kerken. De afgelopen jaren waren er steeds zo'n 50 à 60 aanwezigen. Vóór en na de maaltijd wordt er gezongen en gebeden, we maken kennis met onbekenden om ons heen aan tafel, en we krijgen informatie over o.a. het nieuwe vastenactieproject 2016: **Steun aan arme boeren in Oeganda om hun levensomstandigheden te verbeteren.** De organisatie Socadido steunt door middel van leningen de lokale gemeenschappen zodat zij ook bij extreme droogte en extreme regenval, hun oogsten kunnen verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben.

Tijdens de maaltijd wordt er een verhaal verteld, er is muziek, en als u wilt kunt u iets kopen bij de stand van de wereldwinkel van Humanitas. Na afloop is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor het genoemde project. De maaltijd begint om 18.00 uur, we proberen om 19.00 uur af te ronden.

We willen u vragen om zelf *bord en bestek* mee te nemen, en wilt u een van ons even bellen als u komt?

Als het kan vóór dinsdag 22 maart!

Graag tot ziens, u bent van harte welkom en u mag huisgenoten, kinderen en vrienden meebrengen!

Met een hartelijke groet namens de voorbereidende werkgroep:

Sini van Wijngaarden tel. 4323448

Annet Feil tel. 4359921

Els Kortman-Huizinga tel. 4325531

liteit en geloven. Dat is het doel van Verscheurd.nl, een initiatief van Christenen die zelf van dichtbij met homoseksualiteit te maken hebben. Op **dinsdag 15 maart** organiseert Verscheurd in Enschede een seminar over homoseksualiteit. Een seminar voor iedereen met vragen over homoseksualiteit en geloven. De toegang is gratis, opgeven kan via verscheurd.nl/seminars.

Tijdens de seminar zal er informatie worden gegeven over homoseksualiteit maar zullen er ook zeker verhalen en ervaringen worden gedeeld. Dat is niet moeilijk, want de seminarleiders zijn zelf homo of lesbisch of zijn naaste-familieid-van. Uit eerste hand kunnen zij vertellen welke vooroordelen en onbegrip zij tegengekomen zijn, maar gelukkig ook over liefde en begrip die ze vonden. En over hun zoektocht in het geloof. Terwijl sommige christenen geloven dat de Bijbel geen ruimte laat voor homoseksuele relaties, voelen anderen zich geenszins bezwaard. Tijdens de seminar zullen de verschillende Bijbelse visies worden besproken, zonder dat er een standpunt gekozen wordt. Doel van de avond is juist om verbinding te brengen tussen christenen met verschillende visies, en mensen toerusten in het omgaan met homoseksualiteit in hun eigen omgeving. De avond begint om 20 uur in het gebouw van Artikel 1 Overijssel, Oldenzaalsestraat 3 te Enschede.

Wegens beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk, dit kan via Verscheurd.nl/seminars.

Seminar homoseksualiteit voor christenen

Open gesprekken over homoseksua-



Allerhande

“Wat houden we nog over?”

Te midden van geloofscrises en moreel verval is dat een veelgehoorde vraag.

Prof. dr. Wim Weren spreekt **woensdag 9 maart** over onszelf: Wij zijn als gras. En stof, en tot stof zullen wij wederkeren. En verrijzen... : “Stemmen uit de Bijbel, echo's in onze cultuur.”

Wim Weeren is emeritus-hoogleraar Bijbelwetenschappen en – decaan van de Universiteit van Tilburg.

Drs. Peter van Lange spreekt **woensdag 13 april** over... de stilte. Willem Barnard vertaalde Psalm 66: “De stilte zingt u toe, o Here.” En Stef Bos zingt: “Niets is sterker dan de stilte.”

Peter van Lange is docent Levensbeschouwing, schoolopleider, en begeleider nieuwe docenten van het Bonhoeffercollege in Enschede.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

Plaats: Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, Hengelo.

Deelnamebijdrage: € 5.--.

Aanmelding van deelname:

Joop Breukel, 0541 – 521 226, b.g.g. voice-mail. Organisatie: Marienburgvereniging Twente.

Speling leesgroep

Speling is een tijdschrift voor bezinning, met wortels in de traditie van de Karmelieten.

De jaargang van 2016 van Speling heeft als thema: **Betrokken blijven.**

Hoe ben ik betrokken bij duurzaamheid, bij omgaan met agressie, bij het kwetsbare en bij desoriëntatie?

Door deel te nemen aan de leesgroep komt de persoonlijke ervaring rond de aangedragen thema's tot zijn recht. Ieder leest de artikelen voor de bijeenkomst. In twee gespreksrondes gaan wij met elkaar in gesprek over wat ons het meest heeft geraakt.

De leesgroep bestaat uit 7 tot 8 personen en komt vier keer per jaar, rond elk nummer, bij elkaar.

Behalve in Almelo en Hengelo bestaat ook in Enschede een leesgroep rond dit boeiende tijdschrift. Er is nog plaats voor enkele belangstellenden.

Begeleiding: Herre Roorda en Marie-Louise Fisscher.

Data: maandag 25 april en maandag 12 september 2016.

Tijd: van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Plaats: Parochieel Dienstencentrum, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede.

Aanmelden gewenst bij parochie-secretariaat, tel 053-4785306.

Herre Roorda

Landelijke Inspiratiedag Laudato Si'

Vorig jaar bracht paus Franciscus de encycliek Laudato Si' uit. Daarin roept hij 'alle mensen van goede wil' op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. De ommekeer waartoe Laudato Si' oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht



zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. Hoe kunnen we dat waar maken? Met wie kunnen we daarbij optrekken?

Inhoud

De Landelijke Inspiratiedag is een interkerkelijk initiatief die mensen wil inspireren en uitdagen werk te maken van de 'zorg voor ons gemeenschap-pelijk huis'. Vertegenwoordigers van andere religies zullen bijdragen leveren aan de dag. Hoofd, hart en handen zullen worden aangesproken in een afwisselend programma. Er zijn speciale programma's voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers de gevolgen voelen van de beslissingen die nu worden genomen.

Organisatie: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), missiesecretarissen, interkerkelijke werkgroep Kerk & Schepping Wageningen, i.s.m. Kerk in Actie.

Datum en plaats: 23 april 2016, Brinkstraatkerk, Brinkstraat 41 te Bennekom

Aanmelding: vóór 16 april 2016 via e-mail: LS@knr.nl of 073 – 6921321

Kosten: € 10,- (graag gepast betalen bij binnenkomst) als bijdrage voor de lunch.

Meer informatie: KNR (Gerard Moorman), tel. 073-6921301 of e-mail: LS@knr.nl

Zie ook: www.laudato-si.nl

Bedevaart Lourdes 15-23 sept.

Thema: Barmhartig als de vader.

In 2013 is de parochiegemeenschap Maria Vlucht met 2 bussen naar Lourdes geweest. Dit was een zeer geslaagde bedevaart.



In navolging hiervan gaan de drie parochiegemeenschappen St. Jacobus de Meerdere [Enschede], St. Franciscus van Assisië [Haaksbergen] en Maria Vlucht [Losser] in 2016 gezamenlijk een busreis naar Lourdes organiseren. Juist nu hier in Enschede kerken zijn gesloten of gesloten worden is dit een mooie gelegenheid voor parochianen, om samen op bedevaart te gaan. Zo leert men elkaar beter kennen en waarderen en kunnen we in gebed Maria vragen om een mooie samenwerking en een fijne verbondenheid met elkaar.

De bedevaart zal plaats vinden van 15 tot 23 september 2016. De meereizende pastor is Pastor A. Monnikhof. Als busleider is Annigje Jannink aangewezen. Omdat het een busreis is, komen we ook in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard. Uiteraard is er gelegenheid tot het bijwonen van alle diensten in Lourdes maar is er ook een mogelijkheid om een dagje naar de Pyreneeën te gaan en / of zelf iets te ondernemen in Lourdes. Men moet wel redelijk goed ter been zijn. De informatieavond voor Enschede, die was op 20 januari 2016 in de Jozefkerk, is spijtig genoeg niet erg



goed bezocht. Wij denken dat er wel meer animo is om mee te gaan. Daarom: wilt u meer informatie neem dan even contact op met:

Hetty Eckers 4333718 of 0622268264 of met Bert Elferink 0623770341.

Wij zijn graag bereid om u verdere informatie te geven.

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254

info@voedselbankenschede.nl

<http://www.voedselbankenschede.nl>

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Jeugd en jongeren

Kerkbezoek communicanten

Op 20 januari hebben 20 kinderen die op 3 april de Eerste H. Communie gaan doen, een rondleiding gehad in

de St. Jozefkerk.

Pastoor Monnikhof liet de kinderen een kijkje nemen in de sacristie waar ze vol bewondering hebben gekeken naar de prachtige monstrans en diverse kelken.



Ook de kleurige, met de hand geborduurde kazuifels maakten veel indruk. De pastoor nam even plaats in de biechtstoel en vertelde hoe het biechten vroeger in zijn werk ging en tegenwoordig soms ook nog wel.



Remco ter Brugge ging met de kinderen en belangstellende ouders de toren in, waarvoor 96 treden moesten worden beklommen.

Ze zagen de werking van het reusachtige uurwerk en mochten de gewelven vanaf de bovenkant bekijken. Ook mochten de kinderen om de beurt aan een touw trekken dat verbonden is met de kerkklok. Mensen op straat zullen vreemd hebben opgekeken.



Als afsluiting werd de doopvont bekeken en konden de kinderen een kaarsje opsteken in de Mariakapel.

Al met al was het een hele ervaring voor kinderen en ouders, waar ze met plezier op terug zullen kijken.

De communicanten hebben zich op zondag 31 januari tijdens de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk aan de parochianen gepresenteerd.

Namens de werkgroep, Ria Everink

Tiernerieuws



Hoe kun je tieners vandaag de dag nog betrekken bij de kerk en zijn gelovigen?

Waar worden tieners enthousiast van? Wat heeft de kerk nog te bieden voor tieners? Als de tieners de toekomst van de kerk zijn, betekent dat, dat er vandaag al aan die toekomst gewerkt moet worden.

Er wordt dit jaar op **10 april 2016** een **volleybaltoernooi** in sporthal "De Fluit" in **Leidschendam** georganiseerd voor tieners en jongeren van **Katholiek Nederland**.

Succes met het vormen van een team!

Jacintha, namens het organiserend comité

Voor meer info-aanmelding

[rkjvolleybaltoernooi@gmail.com](mailto:rkvolleybaltoernooi@gmail.com)

www.facebook.com/RKJVolleybaltoernooi

Opgave voor 20 maart.

Kosten per team 40 euro



ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF



Voor wie

Alle kinderen (ongeacht afkomst, geloof, etc.) zijn welkom op dit initiatief van de

St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen de kinderen graag spelen-derwijs (d.m.v. bijv. strips en icoontjes) het leven van Jezus en het katholieke geloof laten ontdekken.

De kinderclub is "niet alleen heel educatief, ook gewoon heel leuk: uw kinderen genieten!"

Wanneer en thema

Zaterdag 12 maart 2016:



GOEDE WEEK

10.00 – 11.30 uur.

Parochiezaal St. Jozefkerk

(Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede)

Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling beiden ervaren moeders met jonge kinderen.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda of Begona: lindaterbraak@live.nl of bferpan@hotmail.com

Of u belt naar: 06-536 35 215



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Voor wie

Voor alle kinderen
(3-12 jaar).

Wanneer en wat is het thema?

21 februari

Top ontmoeting met Jezus.

28 februari

Geef het nog een kans!

6 maart

Er is altijd een weg terug.

13 maart

Wie werpt de eerste steen.



De kinderen zullen de Palmpasen-stokken op **zondag 20 maart** tijdens de intredeprocessie van Palmpasen meedragen in de kerk.

Na afloop van de Eucharistie viering mogen ze de Palmpasen stokken meenemen naar huis.

Ook op **zaterdag 19 maart om 17.00 uur** kunnen kinderen met hun palmpasenstokken naar de kerk komen; dan is er een gebedsviering speciaal voor de kinderen onder leiding van Bert Elferink.

Tijd en kerk

Tijdens de Eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Jozefkerk.

Contactpersoon KWD

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

Wilt u digitaal op de hoogte worden gehouden mail dan naar mvkerckhoven@kpnmail.nl

PALMPASEN STOKKEN MAKEN

Op zaterdag **19 maart is er van 10.00 - 12.00 uur in de parochiezaal v.d. St. Jozefkerk** de mogelijkheid voor de kinderen en ouders om Palmpasen stokken te versieren.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

Graag de voornaam en achternaam van het kind vermelden.

Liturgie van Aswoensdag tot Palmzondag

Met **Aswoensdag** begint de 40 dagentijd.

Op Aswoensdag laten wij als gelovigen ons na de homilie tijdens de Eucharistieviering tekenen met de gezegende as (afkomstig van verbrande palmtakjes van vorig jaar). Het is een uiterlijk teken, dat verwijst naar de bekering tot God; een teken dat ons herinnert dat wij allen sterflijke mensen zijn en eens tot stof zullen terugkeren.

Vanwege de asoplegging komt de boete-act te vervallen. Ook het "Heer ontferm U" kan achterwege gelaten worden.

In de 40 dagen wordt het vers voor het evangelie gezongen of gezegd i.p.v. het Alleluia zodat het Alleluia met Pasen fris en nieuw kan klinken.

M. van Kerckhoven





KIEK KIND EN KERK

VASTEN: In deze veertigdagentijd (de voorbereiding op Pasen) gaat het niet alleen om eten! Je kunt je ook andere dingen voornemen! Bijvoorbeeld niet te snel te oordelen! Of je neemt je voor wat vaker te lachen of iemand te helpen! Of wat te denken over samen delen (lief en leed).

Mopjes:

Koosje krijgt op school het rapport en de juf zegt: 'Koosje als je dit rapport aan jouw vader laat zien krijgt hij zeker grijze haren!' Koosje: 'Oh, wat zal hij dan blij zijn, want hij is al jaren kaal!'

Koosje is tijdens de les een beetje weg gedommeld. Ineens vraagt de juf: 'wat weet jij over de Dode Zee?' Verschrikt zegt Koosje: 'De Dode Zee? ik wist niet eens dat hij ziek was!'



Th Elfrink (red)



Kroniek

Gedoopt

23 januari: Abeesha Anthonypillai, geboren op 4 oktober 2015.
Dochter van Kiruparajah Anthonypillai en Jassica Anthonypillai



Overleden

St. Jozefkerk

31 december: Herman Hartgerink, 80 jaar. Weduwnaar van
Jo Hartgerink-Mulder.

26 januari 2016: Toos Besseling-Buursen, 83 jaar. Weduwe van
Nol Molenaar.



Jacobuskerk

26 januari: Gesina Hendrika Maria Amelink-Smit, 91 jaar. Weduwe van
Johannes Amelink.

Ariënsgedachteniskerk

25 januari: Mevrouw M. Fahner-Schmitt, 74 jaar.
Ze woonde aan de Woolderikshoekweg 50.

Verrijzenis des Heren

15 januari: Heer Richard Ensink, 86 jaar. Echtenoot van Truus Ensink-Nijland.
Hij woonde aan de Rechterveldbrink 133.

Er is altijd een nieuw begin

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht.

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd.

Als ik blijf geloven, zoals ik altijd heb geloofd, blijf ik doen, zoals ik altijd heb gedaan.

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.

Maar sluit ik mijn ogen en ben ik heel stil, dan hoor ik Uw stem diep binnenin.

Daar vind ik de moed met nieuwe ogen te kijken,

Dan haal ik diep adem en kan ik weer opnieuw beginnen.

Bron: St. Martinus Geloofsgemeenschap, Epe-Heerde





H. Jacobuskerk

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Beheergroep Jacobuskerk

Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
Hr. A. M. Bakker
Hr. F. Rijckenberg
Mw. H. Mulder

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

Vieringen door de week:

Maandagavond om 18.15 uur.

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Eerste zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag van de maand om **15.00 uur**.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

De kerk is elke donderdagavond open van 18.15 tot 20.00 uur.

Op 23 januari 2016 is een lang-gekoesterde wens werkelijkheid geworden:

De Jacobuskerk is officieel stempelpost voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella....



Sinds zaterdag 23 januari hangt boven de hoofdingang van de Jacobuskerk de fraaie schelp, die enige tijd geleden is meegenomen uit Santiago de Compostella. Dat wat twee jaar geleden tijdens een vroege boswandeling door twee vrijwilligsters bedacht werd, is op deze zaterdag werkelijkheid geworden. Een van hen heeft dit moment helaas niet meer mee mogen maken. Maar zij wist wel dat



dit ging gebeuren en we weten zeker, dat ze van bovenaf met een brede glimlach heeft toegekeken.....

Rond de klok van 2 uur liep het parochiehuis aan de Walstraat vol met leden van het Genootschap van Sint Jacob. Nieuwe leden, die informatie kwamen halen voor hun fiets- of wandeltocht naar Santiago. De schelp was al aan de voorkant van de kerk bevestigd en was door Joop van der Woning onder een stemmige rode doek verstopt. Jan Kortstee was als 'stempelpastor' bereid gevonden om de schelp te zegenen. Gelukkig was het droog toen alle aanwezigen zich naar het plein voor de kerk begaven. De voorzitter van de Santiago vereniging hield een korte toespraak en onthulde de schelp.



Direct daarna werd deze door pastor Jan Kortstee gezegend en besprenkeld met wijwater. Na een toepasselijk gedicht en een gezamenlijk gebed, werd dit feestelijke moment in het parochiehuis gevierd met koffie en een echte Jacobustraktatie!



Aansluitend maakten vele aspirant-pelgrims van de gelegenheid gebruik om alvast een stempel in hun paspoort te laten zetten. Jan Kortstee heeft in korte tijd heel wat paspoorten het startsignaal voor de pelgrimstocht gegeven.



Aansluitend was er een presentatie over de Camino en alles wat komt kijken bij het voorbereiden van een pelgrimstocht. Het werd een hele geanimeerde en gezellige middag, die aan het eind met een hapje en een drankje werd afgesloten.



Camino de Santiago

Mensen die de Camino gaan lopen komen onderweg een mooi gedicht tegen. Het is ergens halverwege Najera op een muur geschilderd. Dit gedicht laat zien dat je zelf moet zoeken wat je in de Camino kunt vinden:

Stof, slijk, zon en regen
is de weg van Santiago
duizenden pelgrims
en reeds meer dan duizend jaar.

Pelgrim, wie roept je ?
Welke geheime kracht trekt je ?
Niet het land van de sterren
niet de grote kathedralen.

Niet het woeste Navarra
noch de wijn van de Rioja
noch de schelpdieren van Galici
noch de Castillaanse landerijen.

Pelgrim, wie roept je ?
Welke geheime kracht trekt je ?
Niet de mensen van de weg
noch de gebruiken uit de streken.

Noch de geschiedenis en de cultuur
noch de haan van Calzada
noch het paleis van Gaudi
noch het kasteel van Ponferrada.

Dat alles zie ik in het voorbijgaan
het is een vreugde dat alles te zien
maar de stem die mij roept
voel ik veel dieper

De kracht die mij voortstuwt
de kracht die mij trekt
laat zich niet verklaren, noch ik kan
dat
alleen Hij van hierboven weet het.



Bij de ingang van de Jacobuskerk staat alweer geruime tijd het ‘voedselbankje’. Behalve houdbare producten kan men hier ook geld doneren. Na de kerstdagen vonden we ruim 180 Euro in het geldlaasje, een mooi bedrag dat inmiddels door Jan Kattenpoel besteed is aan een ruim assortiment van blikken soep, potten groente en andere houdbare producten. De voedselbank is er erg blij mee, hartelijk dank voor uw bijdrage!





St. Jozefkerk

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Geloofsgemeenschap Noord

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag, woensdag en donderdag

's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag **en dinsdag** de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheergroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.



Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap



heet nu:
Pauluszaal

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres:
jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer:
NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.
Parochie St. Jacobus de Meerdere
o.v.v. datum, naam en locatie

De kerkbijdrage kunt U overmaken op: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v.
Parochie St. Jacobus de Meerdere

Eerste Nieuwjaarsreceptie geloofsgemeenschap Noord (Toespraak Jos Marsman)

Welkom op deze eerste nieuwjaarsreceptie van geloofsgemeenschap Noord.

Ik wens iedereen een zalig en gezegend Nieuwjaar.

Laten we er samen een mooi jaar van maken. En elkaar helpen bij de opbouw van een nieuwe gemeenschap. Want die gemeenschap zijn wij zelf en de opbouw kunnen we niet aan anderen overlaten. Er moet nog veel gebeuren, maar als ik kijk naar het kerkbezoek en het koffiedrinken na de viering dan zijn we denk ik goed op weg. Hopelijk vinden nog meer gelovigen deze weg, want een volle kerk werkt voor ons allen inspirerend.

Laten we in dit jaar van barmhartigheid ook letten op de mensen in onze omgeving die het minder goed hebben, verras deze mensen met een bezoekje of laat ze kennis maken met Caritas Enschede indien dit nodig lijkt.

In de loop van dit jaar zullen er veel asielzoekers in Enschede komen, als christenen laten we deze mensen natuurlijk niet in de kou staan. Wij gaan deze mensen helpen.

Daarna neemt onze vicevoorzitter Guus Berkien het woord voor de hulding van 2 personen.

Guus overhandigt de St Jacobus-insigne aan **Marijke Oonk**.

Marijke heeft o.a. als voorzitter maar ook door de vele andere functies bij



de St Joseph als geen ander recht op deze onderscheiding.

Ook **Wil Delsing** ontving van Guus deze mooie insigne. Wil heeft in het bestuur en later de pastoraatsgroep veel voor ons gedaan.

Afscheid vrijwilligers

We zijn nog niet in de gelegenheid geweest om aandacht te besteden aan de vrijwilligers van de Joseph locatie die afscheid genomen hebben.

Herman ter Grote

Neemt afscheid als koster. Jarenlang het boegbeeld geweest van de Joseph. Ging niet altijd even spontaan bij Herman, kon nog wel eens nors zijn. Kan het eigenlijk nog niet goed loslaten. Maar Herman er is een tijd van komen, maar ook een tijd van gaan. Maar een klein hartje en ook nog een van goud.

Antoon Kamphuis

Jaren actief geweest. Als collectant, koster bij rouw en trouw. En als bezorger en medeorganisator van pelgrim. En ook dit jaar heeft hij weer geholpen met het opzetten van de kerststal. Antoon is de expert van het opbouwen van de grote kerstboom.

Alle goede kleurtjes bij elkaar. We hebben dit jaar goed afgebouwd.

Bennard en Joke Egberink

Bennard was jarenlang actief als collectant. Altijd sportief, statig en verzorgd. Daarnaast ontbrak hij ook nooit bij de opbouw van de kerststal. De opstelling van de beelden was zijn specialisme. Bij dit laatste was Joke ook druk betrokken.

Joke was ook jarenlang een van onze poetsdames. Je kon jezelf spiegelen in het zilver en koperwerk. Het zal jullie opvallen dat er vandaag veel stelletjes

voorbijkomen die meer dan 50 jaar bij elkaar zijn. Kerk en vrijwilliger zijn, dat scheidt een duurzame band.

Leo Siegmund

Tja, wat heeft Leo wel niet allemaal gedaan voor de St Joseph. Ik had 11 jaar geleden, toen ik Leo voor het eerst ontmoette na een tennis competitiewedstrijd, die ik notabene ook nog verloor van die ouwe, nooit gedacht dat ik zo'n goede band met Leo zou krijgen. Gewoon een geweldige kerel. Vandaag nemen we afscheid van hem als Lector. Altijd goed voorbereid, duidelijk en betrokken.

Annie Kuipers

Annie was een van onze bloemen dames. Iedere zaterdag zag de kerk er goed verzorgd uit en ook met rouw en trouw vieringen was Annie actief. En natuurlijk niet vergeten de kerst. Annie heeft gevoel voor decor.

Annie Snijders

Bloemen verzorgsters heten altijd Annie. Annie Snijders was het opperhoofd van de bloemen damesgroep. Zij coördineerde en regelde alles. Het Godshuis was te klein als een van de kosters weer eens rotzooi niet had opgeruimd.

Ton Fiselier

Neemt afscheid als rector (*lector? Red.*) Altijd duidelijk en correct. Is zelf niet aanwezig. Zijn vrouw Ria neemt de Josephkaars en bloemen in ontvangst.

Paul Wolbert

Paul neemt gelukkig nog geen afscheid. Maar ik wil Paul toch bedanken. Het lijkt erop dat Paul onze kop van Jut is. Als er iets kapot is wordt er direct verwezen naar Paul. Als de kerk te koud is krijgt Paul de wind van voren. Gelukkig gooit Paul de handdoek niet in de ring. Ik heb hier



grote bewondering en waardering voor.

Jos Marsman

Nieuwe coördinator voor de beheercommissie Noord

Zoals inmiddels bekend zijn er voor de 3 locaties in onze parochie nieuwe coördinatoren benoemd door het parochiebestuur.

Mijn naam is Gerard Collet, 54 jaar oud en vader van 2 kinderen; tot op heden lid van de lokale beheergroep Maria-H. Geest en in het verleden o.a. vicevoorzitter van het voormalig parochiebestuur van de Mariaparochie ten tijde van de vuurwerkramp. Hiernaast vervul ik nog enkele taken betreffende kerkbijdrage, ledenadministratie en archief.

Aan mij nu de taak om aan een nieuwe lokale beheercommissie Noord vorm te geven, waaronder de St. Jozefkerk en de beide ontmoetingsplekken zoals de Pauluszaal en de Kajuit vallen.

Gerard Collet

Voor het hele artikel zie pagina 8.

Actie kerkbalans

Natuurlijk bevelen wij deze actie van harte aan.

Als geloofsgemeenschap Noord willen we laten zien wat we allemaal doen en hoe waardevol wij zijn voor elkaar en onze omgeving.

Op veler verzoek ontvangt u bij deze Pelgrim de voor de Jozef gemeenschap gebruikelijke acceptgiro.

Geven voor een gemeenschap waar vreugde en verdriet gedeeld worden.

Jos Marsman

Eerstedagenveloppen

De Twentsche Courant d.d. 18-09-1981 maakt melding dat de vrienden van de Joseph een actie voert i.s.m. de filatelistenvereniging ten behoeve van het behoud van de Josephkerk. Deze eerstedagenveloppen waren een ontwerp van Zuster Amata Lansman. De prijs toen was FL. 2.75. Wie heeft nog zo een enveloppe?

John Schiffel

Oproep Wie wil helpen?

Wij zijn op zoek naar een gastvrouw / heer voor de dinsdag- en woensdagochtend.

Hij of zij zorgt voor de administratie, de zaken rond de kerkvieringen, is de contactpersoon voor de parochianen en regelt de misintenties e.d. kortom: een leuke afwisselende vrijwilligers-taak met veel contacten met medeparochianen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Jos Marsman of Rikie Escobosa-Bosman via telefoonnummer 435 48 08.

Edith en Rikie





Ariënsgedachtenis

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Zuid** met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Voor uitvaarten:

uitvaarttelefoon 06-382 363 70.

Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Lokale beheerder

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52

e-mail: henny.thea@hetnet.nl

Bezorging Pelgrim

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52
06-10131112

Vieringen door de week

Donderdagochtend **9.30** uur in **De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17**.
Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken

In de Eschpoort

Op de **vierde** zaterdag van de maand om 15.00 uur.
Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om **09.30** uur in **De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17**.

Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Na 10 januari is het **secretariaat** van de Ariënsgedachteniskerk gesloten, voor eventuele vragen kunt u dan terecht bij het Parochieel Dienstencentrum Enschede van de parochie St. Jacobus de Meerdere, Nieuwe Schoolweg 2 (voor het telefoonnummer zie pag. 1 van Pelgrim) of via telefoonnummer 06 273 81 693 van mevr. C. Meijer. Ook zij zal proberen uw vragen te beantwoorden. Elke **donderdagmorgen** is er om **09.30** uur in **De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17**, een gebedsviering, waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee. Alle **jaargedachtenissen** zullen worden doorgestuurd naar de St. Jan.



*September 1930 De Noodkerk.
Nu is De Roef daarin gevestigd.*





Afscheid van een mooie traditie

Op zondag 10 januari hebben veel mensen afscheid genomen van onze mooie AriënsGEDachteniskerk. Daarmee wordt een geschiedenis afgesloten waarbij een ieder die bij de viering aanwezig was, een eigen verhaal kon vertellen.

Dat laatste gaat ook op voor de Alfonsusschool, haar kinderen, ouders en team. Vele jaren kwamen we met de kinderen in de kerk om te vieren; Palmzonden, Kerst, de gezinsvieringen, een rondleiding tijdens ons Ariënsproject en ga zo maar door. We klopten nooit tevergeefs aan.

Met name met kerst, was er sprake van een goede traditie! Elk jaar op donderdagmorgen of -avond gingen we met alle Alfonsuskinderen (tijdens de laatste kerstviering waren dat er 450) naar de kerk voor de kerstviering. Het mooie was namelijk dat we met z'n allen heel goed in het kerkgebouw pasten, iets wat ons in de hal van de school (of in de Roef) niet meer lukt. En er was óók nog plaats voor de ouders die in grote getale gebruik maakten van onze uitnodiging! Een prachtige traditie!

Op donderdag 17 december j.l. heeft de Alfonsus afscheid moeten nemen van dit mooie gebruik. En dat dit pijn deed en doet, dat begrijpt iedereen. Maar dat het niet anders meer kán, begrijpen wij ook.

Wij waren dan ook blij verrast toen we hoorden dat de prachtige kerstgroep mét de mooie verlichte ster een plaats mag krijgen op onze

school. Op 14 januari hebben we de beelden samen met een aantal kinderen van de kerk naar de school gebracht en een tijdje later volgde de ster.



Elk jaar met kerst zal de beeldengroep onze hal sieren en zullen we terugdenken aan de mooie vieringen in onze prachtige kerk. We kunnen niet meer vieren met alle kinderen tegelijk, maar we blijven vieren!

En ook al is de kerk gesloten, Alfons Ariëns blijft voortbestaan op het Hogeland omdat we zeker weten dat de Alfonsus nog héél lang zal blijven!

Hanneke Overmeer-Krake, directeur

Mijn liefste wens

*Opnieuw geloven in de mens
Niet altijd wijzen op zijn falen
Maar duizend maal herhalen
Dat hij een deel is van Gods plan
Daar wordt de wereld mooier van.*

Mevrouw Ligthart





Nieuwe coördinator voor de beheercommissie Noord

Zoals inmiddels bekend zijn er voor de 3 locaties in onze parochie nieuwe coördinatoren benoemd door het parochiebestuur.

Mijn naam is Gerard Collet, 54 jaar oud en vader van 2 kinderen; tot op heden lid van de lokale beheergroep Maria-H. Geest en in het verleden o.a. vicevoorzitter van het voormalig parochiebestuur van de Mariaparochie ten tijde van de vuurwerkcramp. Hiernaast vervul ik nog enkele taken betreffende kerkbijdrage, ledenadministratie en archief.

Aan mij nu de taak om aan een nieuwe lokale beheercommissie Noord vorm te geven, waaronder de St. Jozefkerk en de beide ontmoetingsplekken zoals de Pauluszaal en de Kajuit vallen.

Gerard Collet

Voor het hele artikel zie pagina 8.

H. Geest - Maria

Vanaf 3 januari onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Noord.**

Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan voor onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor, de Schola en Op Toon zullen hun activiteiten voor de St. Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.

Vanaf januari 2016 is het **Kajuitgebouw** (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering.

Ook de Pelgrim zal hier worden gedistribueerd.

Getracht zal worden om ook de donderdagmorgenviering in onze locatie te handhaven; de vorm zal nader worden ingevuld.

Het adres is Deurningersstraat 216.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

Beheerder: Hr. Johan Lubberink





St. Jankerk

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: gleurs@hetnet.nl

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheergroep

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H. Huitink

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*

NL08INGB0000966093 of

NL70INGB0001023468

NL57INGB0665162138

NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Nieuwjaarsviering

Op 17 januari hebben wij met elkaar het nieuwe jaar ingeluid in een viering waarin naast pater Engelbertink ook Carla Berbée voorging.

Onze beide locatiekoren zingen dan samen. Ditmaal was ook het kinderkoor van de Verrijzeniskerk erbij.

Dat was erg leuk en wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Zij zongen leuke liedjes.

Het was ook heel fijn mensen uit de Verrijzenis en Ariënsgedachteniskerk te zien.

Pater Engelbertink had een prachtig schilderij geschilderd waar de drie locaties van Zuid op zijn verbeeld, omgeven door een slang die ons kracht moet geven voor de weg die voor ons ligt. De pater heeft het uitgelegd in het vorig nummer van Pelgrim.

Na afloop hadden we een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Wij kiezen de laatste jaren een vrijwilliger die de vrijwilliger van het jaar wordt. Dit jaar viel de eer aan Tonnie Oude Elferink.

Hij is vele jaren penningmeester van eerst de H. Michaël en later ook St. Janparochie, en nog later van de Jacobusparochie geweest. Sinds een aantal maanden is hij daarmee gestopt. Voor het vele werk dat hij voor ons heeft gedaan, hadden wij hem graag de Pro Ecclesia et Pontifice aangeboden. Helaas kon dat niet.



Wij hebben hem toen maar een foto van de medaille aangeboden, hij was daar ook erg blij mee. Het was voor hem een stukje erkenning.



Ook verloten wij jaarlijks de Paaskaars van het afgelopen jaar, deze keer won Lisette Janssen hem.

Het is haar van harte gegend, ook zij doet veel voor onze locatie.

Al met al was het een heel gezellige avond en we hopen dat we een volgende keer nog meer mensen van de andere kerken van Zuid mogen verwelkomen.

Namens de pastoraatgroep en locale beheergroep, José Heitbrink

Wie is wie?

Zal ik mij even voorstellen?

Ik ben Marianne Oosterveld en getrouwd met Cor. We hebben twee getrouwde dochters en twee kleinkinderen. Toen onze kinderen op school zaten ben ik in de ouderraad gegaan, en zoals het zo vaak gaat hebben ze mij van daaruit ook bij de kerk gevraagd voor vrijwilligerswerk. Bij de Goede Herder ben ik bij de

KeSa gegaan. KeSa staat voor Kerk en Samenleving. Dat werd later de diaconie groep. Vanuit deze groep kwam ik vanzelf bij de bezoekersgroep omdat ik graag wat voor mensen wilde doen. Toen pastoor Brandenhof met emeritaat ging moest iemand de ziekencommunie rondbrengen. De eerste tijd zou ik het doen tot er iemand anders voor was. De eerste keer vond ik het wel spannend, want dit had ik nooit gedaan. Maar wat ik niet verwacht had gebeurde, ik vond het leuk. De mensen gaven me een goed gevoel. Ik had het gevoel zinvol bezig te zijn, ook gaven ze me het gevoel dat ik iets kon betekenen voor deze mensen. Dus we hoefden niet verder te zoeken naar een opvolger. Ik bleef het doen. Elke eerste zaterdag van de maand kom ik bij de mensen thuis om de communie te brengen. Doordat je elke maand komt bouw je een band op met de mensen. Na de sluiting van de Goede Herder zijn we als bezoekersgroep samengegaan met de groep van de H. Hartparochie. De com-

munie bezorgen deden we vanaf nu ook samen.

Toen werd ik gevraagd voor de pastoraatgroep. Ook dit heb ik met veel plezier gedaan. Inmiddels is de Ariënsgedachte niskerk gesloten en ga ik met



veel taken stoppen. Ik ga me een beetje oriënteren in welke kerk ik wil kerken. Bezoekwerk vind ik nog steeds leuk en dat blijf ik doen. Ook de communie wil ik wel blijven bezorgen. Dit doe ik vanaf nu vanuit de St. Jan daar zijn meer dames die dit doen. Dus als u niet naar de kerk kunt en wel de communie wilt ontvangen kunt u dat door geven aan het secretariaat.

Marianne Oosterveld

De Vesper in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd houden we iedere zondagavond om 19.00 uur een Vesperviering.

Wanneer u deze Pelgrim krijgt, heeft de eerste Vesper van deze 40-dagentijd al plaatsgevonden, maar er komen er nog vijf, dus nog alle kans om de vesper mee te vieren.

Het thema dit jaar is: Niet bij brood alleen.

Dit thema wordt wekelijks uitgewerkt in de volgende deelthema's:

1. 14 Februari Op de proef gesteld.
2. 21 februari Bij God vinden wij kracht.
3. 28 februari Waarom? Waartoe?
4. 6 maart Door medelijden bewogen
5. 13 maart Ellende ontmoet barmhartigheid.
6. 20 maart Licht en donker.

Vooraf aan de laatste Vesper, zal er om 18.00 uur een sobere maaltijd gehouden worden. Het geld dat wordt uitgespaard door een keer heel sober

te eten, wordt besteed aan de Stichting Noodopvang dakloze asielzoekers. Zr. Josephine, die dit behartigt, zal tijdens en na de maaltijd hierover vertellen. Aansluitend is dan de laatste Vesper.

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de vasten, waarin we op weg zijn naar Pasen.

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 16 maart protestant.





Verrijzeniskerk

Geloofsgemeenschap Zuid

Het Leunenberg 588,

7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:

secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Mw. J.H.M. van de Pieterman,

E-mail:

jvandedieterman@hotmail.com

Mw. M. van den Berg

Lokale Beheergroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*

e-mail: w.lieven@connexion.nl

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

U bent gewend dat we u maandelijks
op de hoogte houden van alles wat de
locatieraad en pastoraatgroep bezig



houdt. Maar inmiddels zijn we door het bestuur geïnformeerd dat de locatieraad formeel per 1 april as. ophoudt te bestaan. En dus was de LRV/PGV van januari de eerste van (nog) drie vergaderingen.

De zg. lokale beheercommissie neemt het over onder leiding van Wendy Bathoorn. Jos Vaneker en ik stoppen ermee. Hetzelfde geldt voor Mieke van den Berg en Joke van de Pieterman van de pastoraatgroep. Annelies Tenbergen gaat verder in de centrale pastoraatgroep.

Dat neemt niet weg dat we met z'n allen nog druk zijn. Wat speelde er deze vergadering?

De kleuterviering van 10 januari is komen te vervallen. Een eenzijdig besluit vanuit het pastoresteam. Wij willen als Verrijzeniskerk juist heel graag dit soort vieringen door laten gaan. Vanwege de kinderen in onze geloofsgemeenschap en voor ons kinderkoor dat deze vieringen meestal opluistert.

Op zondag 14 februari gaan we in de herkansing. Om 10.30 uur is er de normale viering en om 12.00 uur is er Kleuterkerk met ons kinderkoor, georganiseerd door de betreffende werkgroep.

In de aanloop naar de hoorzitting die donderdag 28 januari plaatsvond, hebben wij het bestuur een brief verzonden met vragen en opmerkingen. Die brief hebben de meesten van u gezien. Net als het antwoord van het

bestuur. Er was, wat ons betreft, wat onduidelijkheid over wat het bestuur wel en niet wilde faciliteren in steunpunt de Schalm. De veronderstelling dat uitsluitend de donderdagochtendvieringen zou worden gehonoreerd (zelfs met een door de vicaris ondersteund verzoek aan de bisschop om dit ook een eucharistie- of WoCo-viering te mogen laten zijn) bleek onjuist. Weliswaar wil het bestuur gebedsvieringen op zondag niet ondersteunen omdat dit het samengaan van VK en SJM zou kunnen ondergraven maar ruimte voor weekaanvang, kinderkoor en Vrijplaats Daglicht worden nog beoordeeld. Met wat ze op sommige plekken een “positieve grondhouding” zouden noemen.

We hebben op de hoorzitting in ieder geval gevraagd om enige ruimhartigheid in deze. Ook om te voorkomen dat onze geloofsgemeenschap voortijdig uit elkaar valt en als geheel niet meer te bereiken is voor samenwerking in geloof.

Verder zijn we druk bezig met de inventarisatie van onze kerk. Na sluiting zullen alle spullen in onze kerk zorgvuldig herbestemd worden. Zaken die niet direct een nieuwe bestemming hebben zullen netjes worden opgeslagen in daarvoor gereserveerde ruimtes. Ook zoeken we nog een aantal zaken die we kunnen onderbrengen in de SJM om de VK in herinnering te houden. Waarbij we ervoor waken dat de SJM een “uitdragerij” wordt met zaken van



de AG en VK.

Ook houden we contact met de Syrisch Orthodoxe Kerk en de Libanese Kerk.

Buiten onze LRV/PGV vergadering kwam het idee om, nadat de Syrisch Orthodoxe kerk onze kerk overgenomen en verbouwd heeft, een excursie te organiseren in de “nieuwe” kerk. Een goed idee dat ik bij deze wil meegeven aan de nieuwe lokale beheercommissie.

De Libanese Kerk is bezig met een transitie van vieringen in het Aramees naar Nederlandstalige vieringen. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat verlopen. De Libanese Kerk is in ieder geval toegezegd dat er voor hen weer ruimte is. Mochten ze niet tot overeenstemming kunnen komen met de Syrisch Orthodoxe Kerk dan wil het bestuur hen ruimte bieden in de SJM. Tijdelijk (tijdens de verbouwing van de kerk, of definitief).

Tenslotte vraag ik uw aandacht nog voor het boekwerkje waarmee Piet Timmermans bezig is. Hij is bezig de geschiedenis van onze kerk te beschrijven. Heeft u nog een bijdrage in de vorm van enkele regels tekst, foto's, anekdotes die u mondeling wilt doorgeven dan kan dat via email adres:

pcw.timmermans@hotmail.com.

U kunt hem ook bellen als u het lastig vindt om zaken op papier te zetten. Het telefoonnummer is: 4771053.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven

De Vesper in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd houden we iedere zondagavond om 19.00 uur een Vesperviering.

Wanneer u deze Pelgrim krijgt, heeft de eerste Vesper van deze 40-dagentijd al plaatsgevonden, maar er komen er nog vijf, dus nog alle kans om de vesper mee te vieren.

Het thema dit jaar is: Niet bij brood alleen.

Dit thema wordt wekelijks uitgewerkt in de volgende deelthema's:

1. 14 Februari Op de proef gesteld.
2. 21 februari Bij God vinden wij kracht.
3. 28 februari Waarom? Waartoe?
4. 6 maart Door medelijden bewogen
5. 13 maart Ellende ontmoet barmhartigheid.
6. 20 maart Licht en donker.

Vooraf aan de laatste Vesper, zal er om 18.00 uur een sobere maaltijd gehouden worden. Het geldt dat wordt uitgespaard door een keer heel sober te eten, wordt besteed aan de Stichting Noodopvang dakloze asielzoekers. Zr. Josephine, die dit behartigt, zal tijdens en na de maaltijd hierover vertellen. Aansluitend is dan de laatste Vesper.

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de vasten, waarin we op weg zijn naar Pasen.

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Apostel Thomaskerk,



Thomas de Keijserstr. 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK

Koffiedrinken ook op maandag

Ook op maandagmorgen bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk. Er is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bezighoudt, angstig of verdrietig maakt of juist bemoediging geeft. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar, u hoeft zich niet aan te melden, u kunt binnenlopen via de zij-ingang van de kerk.

**Ter gedachtenis aan
Richard Ensink
9 maart 1929 –
15 januari 2016**



Richard is in Hengelo geboren.

Daar leerde hij Truus kennen, met wie hij bijna 59 jaar is getrouwd geweest. Marijke en Gerard zijn bij hen geboren.

Richard was kapper en had in Enschede zijn eigen zaak aan De Heurne. In de zeventiger jaren werd hij huismeester in Stroinkslanden, tot aan zijn pensioen.

Richard was een liefhebber en kenner van klassieke muziek. Zelf was hij heel muzikaal en speelde van jongs af aan gitaar en vooral piano. Dit heeft hij bijna tot het laatst gedaan.

Samen met Truus genoot hij enorm van fietsen in de natuur. Zijn kennis van, maar vooral zijn liefde voor planten en vogels was groot.

Hij kwam vaak en graag in de Verrijzeniskerk, waar hij ook heel lang vrijwilliger is geweest.

Vanaf 2011 woonde hij samen met Truus, die hij op handen droeg, in hun appartement aan de Rechtersvelderbrink. Na een korte periode van fysiek ongemak met veel pijn is hij nog vrij onverwacht overleden.

We hebben afscheid genomen in zijn vertrouwde Verrijzeniskerk, in een persoonlijke, intieme en meelevende uitvaartviering.

Wij gedenken Richard in grote dankbaarheid.

Moge de eeuwige waken over Truus, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Vrijplaats

*Opmerkingen bij
de bespreking van
21 januari in de
Verrijzeniskerk*



Tegen de achtergrond van de regelmatig veranderende uitzichten op de toekomst heeft een kleine groep mensen zich over de toekomst van de *Vrijplaats* gebogen.



De naderende en onverwachte sluiting van de Verrijzeniskerk neemt veel aandacht weg van het onderwerp van de avond: Ophouden met de *Vrijplaats* of doorgaan. Zes jaar heeft de locatieraad/pastoraatsgroep de *Vrijplaats* niet alleen gastvrijheid verleend, maar ook aangemoedigd er mee door te gaan. Dit maakt je dankbaar en geeft je moed: hartelijk dank. De *Vrijplaats* gaat verder als onafhankelijke groep: teksten, liederen, het samenzijn, de stilte-momenten zijn enkele van de kostbare herinneringen, belangrijk genoeg om verder te gaan. Onderwerpen die verder aandacht verdienen en in de praktijk overdacht moeten worden zijn onder andere:

meer aandacht voor de tekst; regelmatige bijeenkomsten, bij voorkeur op de donderdagavond; meer of minder meditatieve vieringen, en/of bijeenkomsten met stilte-momenten;

samenhang met de (gistende) samenleving; als startpunt een tekst of lied of een thema, al dan niet uitlopend in een viering als toefje op de eerdere bijeenkomsten.

Het lijkt verstandig op dit moment even pauze te nemen: boosheid, verdriet, opstandigheid en teleurstelling krijgen dan wat meer tijd om weer te zakken: er komt dan weer ruimte om samen en tastend op zoek te gaan.

Eind augustus begin september komt de *Vrijplaats* weer bij elkaar:

bij voorkeur in de kerk aan Het Leunenbergh. Ruimte in de kerk van Sint Jan is ook aangeboden.

Daarnaast zijn er diverse andere opties in Enschede-zuid.

Dankbaar en met een goed gevoel, zien we met een hardnekkig vertrouwen de toekomst tegemoet.

Vormelingen 2016





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306

Lezingen bij de zondagen

21 februari

Gen. 15, 5-18

Fil. 3, 17-4,1

Luc. 9, 28b-36

28 februari

Ex. 3, 1-15

1 Kor. 10, 1-12

Luc. 13, 1-9

6 maart

Joz. 5, 9-12

2 Kor. 5, 17-21

Luc. 15, 1-32

13 maart

Jes. 43, 16-21

Fil. 3, 8-14

Joh. 8, 1-11

20 maart Palmzondag:

Luc. 19, 28-40 en Jes. 50, 4-7; Fil. 2, 6-11; Luc. 22, 14-23,56.

Als je altijd in dezelfde richting blijft lopen, kom je uiteindelijk je eigen voetstappen tegen.

Eenheid ontstaat niet door overname van elkaars ideeën, maar door het aanvaarden van elkaars inzichten.



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 20/21 februari, 2^e zondag veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Ariënskoor	A.Monnikhof + P.vBlijswijk
H. Jacobuskerk	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	AMM	A.Monnikhof + P.vBlijswijk
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Kronenberg

WEEKEND 27/28 februari, 3^e zondag veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	J. Kortstee
H. Jacobuskerk	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	G. Groothuis
Verrijzeniskerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co, gez.viering	Kinderkoor Verrijzenis	M. klein Overmeen

WEEKENDS 5/6 maart, 4^e zondag veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
H. Jacobuskerk	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Samenzang	A.Monnikhof
St.Jankerk	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Come Back	B.Engelbertink

WEEKEND 12/13 maart, 5^e zondag veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monnikhof
H. Jacobuskerk	Zo. 11.00 u	Wo-Co	All Together	F. de Heus
Verrijzeniskerk	Zo. 10.30 u	Wo-Co, pres. 1 ^e H.Comm	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven

Vrijdag 18 maart, HOOGFEEST ST. JOSEPH

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Vr. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	A.Monnikhof



WEEKEND 19/20 maart, PALMZONDAG

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Kindervier. Eucharistie KWD + palmproces	Samenzang Zanggroep St. Joseph	B. Elferink A.Monnikhof
H. Jacobuskerk	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	Vocal Moments	A.Monnikhof
St. Jankerk	Zo. 10.30 u	Geb.viering fam.viering	Kinderkoor Verrijzenis	P.v.Blijswijk + werkgroep

Maandag 21 maart, Boeteviering + biecht

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozefkerk	Ma. 19.00 u	Geb.viering	Ariënskoor	A.Monnikhof

Italiaanse mis

Zaterdag 20 februari in Gronau , aanvang 17.00 uur

Zaterdag 19 maart in Gronau , aanvang 17.00 uur

Maandag 28 maart in **Enschede**, aanvang 11.00 uur

Gronau: kapel St. Antonius Hospital, Möllenweg 22, Gronau

Enschede: St. Jan-H.Michaëlkerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede

Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de laatste zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de Wonne 4318787. De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Kentekenplaten

Nu de cijfercombinatie van de autoplaten alweer is veranderd, ziet men mooie combinaties. Zo rijdt er een politieauto in Enschede rond met de letter KVP. En op Stokhorst rijdt een auto rond met de letters RKK. Alle twee instanties zijn alweer geschiedenis.

John Schiffel



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Ma. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.15 uur stille aanbidding
De Roef, <i>Pastoor Geertmanstraat</i>		Do. 9.30 uur
De Kajuit, <i>Deurningerstraat 216</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstraat 253</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur Wisselend met de Verrijzenis	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg 588</i>	Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. Eucharistie / WoCo Wisselend met de St. Jan	Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83 56 08 22**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

25 februari	17 maart
31 maart	21 april
12 mei	2 juni

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon



Pelgrim 2016
contactblad voor
R.K. Enschede

Nr. 2, februari 2016

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Inventarisbeheercommissie

Hr. R. Tiehatten
martiehatten@kpnmail.nl

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes
053 - 4763342
06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers
AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

VREDE





Bert van der Heide
UITVAARTZORG

Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid.
Korte lijntjes via direct contact.
Kosten van de uitvaart kan ik laag houden als kleine ondernemer.
Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht.

Mobiel 06-81026062

www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

