

Aswoensdag en Veertigdagentijd

Jaargang 5, nr. 2, februari 2015

Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Ik begin klein	2
Simplificaties en polarisatie kenmerken het verhitte debat over kerksluiting	4
Ontruiming H.Pauluskerk	6
De gulden regel: vanuit verbinding samen leven	8
Diaconie	10
Oecumene: Vesper in de veertigdagentijd	14
Allerhande	16
Jeugd en Jongeren	18
Kroniek	20
Kinderpagina KIEK	21

Locatienieuws

H. Jacobus	22
St. Jozef	26
Ariënsgedachten	29
H. Paulus: afsluiting	31
H. Geest-Maria	32
St. Jan-H. Michaël	35
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866
Vrij op maandag.
w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,
Tel. 06–41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,
jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,
06-13803682.
Vrij op vrijdagmiddag en –avond.
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,
Tel. 06-30098833.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op donderdag.



Gedicht

Dit gedicht werd voorgelezen door een bestuurslid tijdens de vergadering van 14 januari naar aanleiding van de aanslag in Parijs.

Ik begin klein
klein en kwetsbaar
met alleen
een vel papier
en een potlood
ik begin klein
met in mijn hart
wat ik geloof
en vertrouw op wie
mijn overtuiging niet deelt
maar op wie ik bouwen kan
want ook hij
begint klein
klein en kwetsbaar
en de veiligheid
die ik zaai
is de veiligheid
die ik oogst
want de veiligheid
die hij zaait
is de veiligheid
die ik geef

ik begin
klein en kwetsbaar
met alleen een vel papier
en een potlood
universeel
in goed vertrouwen
en ik lach om
ik lach met
en leer van

wie mij wijzen
op mijn falen
op mijn anders zijn

ik begin
vandaag
en ik reik mijn hand
in goed vertrouwen
want dat is
wat ik geef
want dat is
wat ik geloof
en voel me daarin
groots en sterk

Petra M. Heerenwaaijer, Sliedrecht

Parochie MARIA VLUCHT organiseert Diaconale Zondag: “NOABERMAALTIJD” “SOEPBUFFET”

In de parochie Maria Vlucht wordt al enkele jaren een diaconaal weekend, (zondag) gehouden. Vorig jaar was dit een diaconale projectenmarkt in de Martinuskerk. De kerk was een markt geworden. Veel diaconale werkgroepen vanuit de kerk, maar ook van daarbuiten konden zich hier laten zien. Het was een bijzondere markt, er was veel te doen, veel te kijken en te beleven. Ook in 2015 staat er een diaconale zondag op het programma. Dit jaar in het teken van de diaconale “noabermaaltijd”. U kunt die ochtend aansluiten bij een soepbuffet.

Binnen Maria Vlucht zijn we noabers maar ook met onze buurparochies Enschede en Haaksbergen zijn wij noabers van elkaar. Noaberschap staat in het teken van elkaar hulp bieden, elkaar ondersteunen en ook bij elkaar op bezoek gaan.

De diaconie nodigt u uit om dit jaar in **Glanerbrug** op bezoek te komen! Wat gaan we doen?

We komen die ochtend om **10.30 uur** samen in de kerk voor de diaconale viering en we willen dan aandacht besteden aan het vastenproject waar we dit jaar voor hebben gekozen. Aansluitend bent u welkom in het naastgelegen parochiehuis. Het parochiehuis mag die dag ons diaconale centrum zijn. Daar bent u welkom om aan te schuiven voor de koffie.

Tijdens de koffie gaat de PCI (Parochiële Caritas Instelling), van oudsher bekend als het zgn. "armenbestuur" u vertellen hoe zij mensen, die in nood zijn gekomen, probeert te helpen. Bij velen is de PCI een onbekend iets. Vaak wordt gevraagd "Wat betekent PCI überhaupt en wat doen de mensen van de PCI?" Dat gaan we u vertellen aan de hand van praktijk en van situaties die wij mensen van de PCI zoal tegenkomen.

Nadat u ons verhaal gehoord hebt ben ik er van overtuigd dat u trek hebt gekregen in iets, uw maag begint te knorren! En zoals een goed noaber betaamt, hij geeft u te eten! U kunt dan ook aansluiten bij het soepbuffet voor een kop soep met een broodje. Samen eten geeft ons een gevoel dat we samen parochie zijn. We zorgen

voor elkaar!

*Graag wil ik u bij deze uitnodigen om op **zondag 8 maart in de Geloofsgemeenschap van Glanerbrug als noabers samen te komen!** Om **10.30 uur** beginnen wij met de viering. Vanaf **11.30 uur** bent u welkom in ons parochiehuis ernaast. **Ons diaconale centrum die dag!***

*Namens het diaconaal beraad,
Diaken Bert Huitink*

Het hongerdoek

God of Goud, hoeveel is genoeg?

Elk jaar hangen in de vastentijd in onze kerken hongerdoeken. Lonneker heeft zelfs een eigen gemaakt hongerdoek. Velen uit onze samenleving zullen zich afvragen: "Wat is een hongerdoek"? Een hongerdoek is een doek dat gedurende de vastentijd tussen het middenschip en priesterkoor hangt ter bedekking van het altaar. (Vanaf de middeleeuwen is dit al gebruik in de Rooms Katholieke kerken.) Het doek werd veelal versierd met taferelen uit het lijden van Christus.

Dit jaar heeft het hongerdoek als titel: **God of Goud, Hoeveel is genoeg?**

Een hongerdoek vraagt om uitleg, wat staat er op een hongerdoek afgebeeld? *Dit jaar gaan wij daar als MOV-groep van de parochie Maria Vlucht aandacht aan besteden. **Dinsdag 10 maart komt Guus Prevoo van de vastenactie uitleg geven over het huidige hongerdoek. U bent allen***



van harte uitgenodigd in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4 Losser. U bent om 19.30 uur welkom.

Diaken Bert Huitink.

Simplificaties en polarisatie kenmerken het verhitte debat over kerksluiting

In het aartsbisdom Utrecht is een verhit debat ontstaan over de noodzaak van kerksluiting. Daarbij wordt wederzijds van simplificaties gebruik gemaakt en lijkt inmiddels het niveau van moddergooien bereikt. De realiteit is ingewikkelder dan de kemphanen voorstellen en de gewone gelovige wordt voorsnog van al dat gekrakeel niets wijzer.

Kardinaal Eijk heeft in november een nota geschreven, waarin hij een somber beeld schetst van hoe het kerkelijk landschap er bij zijn emeritaat in 2028 uit zal zien. In het aartsbisdom zal het aantal kerkgebouwen van ruim 300 nu tot zo'n 20 zijn teruggebracht. Deze kerken zullen het centrum zijn van evenzovele parochies.

In het algemeen wordt de kardinaal geprezen om het feit dat hij überhaupt een stuk over deze materie heeft geschreven en om de moed niet aan de werkelijkheid voorbij te gaan. Maar vervolgens haasten zijn tegenstanders zich om hem van doemdenken te betichten en meer nog: om hem te verwijten een heel kleine, centralistisch geleide kerk na te

streven, waar onder leiding van priesters en diakens alleen plaats is voor traditioneel ingestelde gelovigen.

Geschriften van critici als emeritus-hoogleraar Jozef Wissink, Bezielde Verband en het Professorenmanifest zijn sympathiek als het gaat om hun zorg en aandacht voor de gewone gelovige, voor vele vormen van vieren en samenkomen, voor de positie van niet gewijde professionals, vrijwilligers en vooral ook vrouwen in de kerk, maar tegelijkertijd ontberen hun ontboezemingen zin voor de werkelijkheid van alle dag. En die is – zo weet ik uit de praktijk – aanzienlijk weerbarstiger dan zij deze voorstellen.

Er zijn, zeker in grote steden, gelet op het aantal kerkgangers, te veel kerkgebouwen. Althans, vanuit financieel economisch perspectief. Bijna alle parochies schrijven rode cijfers. De afname van het kerkbezoek met bijbehorende teruggang van inkomsten is een van de oorzaken. Priesters en pastoraal werkers zijn op den duur niet meer te bekostigen. Als hun aantal – ook door vergrijzing - afneemt ontstaat er een nieuw probleem: als men alle kerken met bijbehorende diensten open houdt en daarbij een onevenredig groot beroep doet op priesters en (zolang ze er nog zijn) pastoraal werkers, dan blijft er voor hen weinig tijd over voor andere kerntaken, zoals diaconie, opbouw en jongeren. Dan investeert men niet meer in de vitaliteit van de gemeenschap en in de toekomst en worden presentie en nabijheid holle frasen.

Wat bij de tegenstanders van kerksluiting dus opvalt is dat zij hoege-



naamd geen oog hebben voor de financiële implicaties van het openhouden van kerken. Daar wordt aan voorbijgegaan, dan wel simplistisch of bijna badinerend over gesproken. Maar een parochiebestuur moet vooruitkijken en kan niet net zo lang investeren in stenen, dat al het geld op is en de laatste kerkganger de deur dicht doet. Er zal vooral geïnvesteerd moeten worden in mensen, die de boel bijeen houden, in opbouwwerkers, in de vitaliteit van de gemeenschappen. En ook daar hebben de critici van de aartsbisschop duidelijk een punt: de kardinaal heeft – althans in zijn geschrift – weinig *concrete* aandacht voor wat de gevolgen voor de gewone gelovigen zullen zijn en hoe daar mee om te gaan.

Er zal dus, zeker ook in onze parochie, veel meer aandacht moeten komen voor het bijeenhouden van bestaande gemeenschappen en voor het vormen van grotere verbanden. En voor andere vormen van vieren en samenkomen. Maar daar ligt ook een verantwoordelijkheid van de gelovige zelf. Simpelweg constateren dat bij kerksluiting slechts 10% van de gelovigen de overgang maakt naar de nieuw gevormde gemeenschap is mij te defaitistisch. De vraag is: wat doen we er aan? En dan moeten we als gelovigen niet alleen kijken naar het bisdom, het pastoresteam of het parochiebestuur, maar ook naar ons zelf: wat doen *wij* er aan? En dan is kerk-zijn meer dan kerkbezoek, meer dan liturgie en ook meer dan een wekelijkse eucharistieviering. Je kunt de kardinaal wel verwijten dat hij te veel of uitsluitend op het laatste inzet,

maar daar zijn de gelovigen toch zelf bij om dat – als men dat als te eenzijdig en dus ongewenst ervaart – te voorkomen.

Het debat dat inmiddels in het Aartsbisdom wordt gevoerd zou er zeer bij gebaat zijn als betrokkenen er wederzijds van uit gaan dat de zorg van de tegenstander om de ontstane situatie authentiek is. Het demoniseren van de tegenstander brengt een evenwichtige oplossing niet dichterbij en eigenlijk verwordt de discussie dan tot een nogal beschamende vertoning. De tegenstanders van kerksluiting zouden wat minder ‘op de man moeten spelen’ en alle facetten van het vraagstuk, met name ook de financiële, in het oog moeten houden. Maar ook de reacties zoals ze uit de burelen van het aartsbisdom komen zijn niet altijd adequaat en verheffend. Zo sloeg het hoofd communicatie van het aartsbisdom, zowel wat toonzetting als inhoud betreft, wel erg wild om zich heen en bereikte hij een dieptepunt met het zetten van vraagtekens bij de integriteit van een criticaster als Jozef Wissink. En de zorgen van emeriti afdoen als kritiek van hen die het zicht op de realiteit en de dagelijkse gang van zaken kwijt zijn, zoals we uit de mond van de secretaris-generaal mochten vernemen, is ook weinig behulpzaam en brengt voor- en tegenstanders niet dichter tot elkaar.

Van alle betrokkenen mag mijns inziens gevraagd worden dat men de ander respectvol behandelt en in plaats van elkaar te verketteren de dialoog blijft zoeken. En dan niet alleen op het niveau van priesters en diakens of nog hogere echelons, maar



juist ook op het niveau van de gewone gelovigen. Daarbij zou het helpen als men minder blijft hangen in het verleden, de realiteit niet ontkent en oplossingen aandraagt waar zoveel mogelijk gelovigen zich in kunnen vinden.

*Guus Berkien,
Vicevoorzitter parochiebestuur
St. Jacobus de Meerdere Enschede*

Kinderwoorddienst nu in de St. Jozefkerk

Op 4 januari was het zo ver: de H. Pauluskerk ging sluiten en werd aan de eredienst onttrokken.

Bij deze laatste viering in de H. Pauluskerk was er voor de kinderen ook weer een kinderwoorddienst.

Het werd een druk bezochte kinderwoorddienst met ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Er was ook een mooie Driekoningenprocessie met de kinderen.

We hebben gelukkig de mogelijkheid gekregen om de kinderwoorddienst in de St. Jozefkerk voort te zetten. Zie voor meer hierover het St. Jozef-deel op pagina 28.

Ontruiming Pauluskerk

Nadat op 4 januari de prachtige en indrukwekkende slotviering was gehouden werd begonnen met de ontruiming en aanpassing van de Pauluskerk. Direct na de viering werden onder andere de relikwieën

(die tevoren door de aannemer waren losgemaakt uit het altaar) naar de Jozefkerk overgebracht.

Op maandag 5 januari begon de ontruiming.

De aannemer begon aan het verwijderen van de kruisjes en de wijwaterbakken in de muur en in de loop van de week ook met het losmaken van het tabernakel en de doopvont. Bij het uit de muur halen van het offerblok ontdekte hij achterin twee briefjes van 25 gulden die er waarschijnlijk een groot aantal jaren in hebben gezeten. Ze worden ingelijst! De inventaris van de JP-zaal werd ingepakt en het archief werd uitgezocht en overgebracht naar het centraal archief.

Op zaterdag 10 januari werd door een grote groep vrijwilligers de kerststal en versiering afgebroken en de kerk ontruimd van losse zaken zoals kandelaars enz. Deze werden voorlopig opgeslagen in de sacristie tot een passende herbesteding is gevonden.

De kerststal werd dezelfde dag opgehaald door mensen van de Wonne en de kruiswegstaties door leden van de locatieraad van de Lambertuskerk in Hengelo.

Alle bescheiden van het opgeheven zangkoor zijn uitgezocht.

Enige waardevolle boeken zijn overgebracht naar het centraal archief.

Ook een aantal zaken werd in goed overleg meegenomen door parochianen, zoals diverse huishoudelijke dingen, een bidstoel en een aantal in bruikleen zijnde artikelen.

Woensdag daarna begon een groep Polen met het verwijderen van de kerkbanken en het demonteren van



het orgel. Dit ging voorspoedig en zaterdagmiddag vertrok de laatste vrachtauto met materiaal richting Polen. De houten vloer werd uitgebrosen en een cementen vloer gestort. Omdat er op dat moment nog geen duidelijkheid was over de kapel werd besloten het meubilair, waaronder de keukeninventaris, op te slaan in de sacristie en in een hoek van de JP-zaal (in overleg met Jan van Delden, de huurder).

Als er duidelijkheid is over de kapel kunnen de broeders van St. Jan hun eigendommen ophalen en kan de ruimte boven de sacristie worden ingericht als ontmoetingscentrum.

Donderdag 22 januari heeft een verhuisauto een aantal kasten, kerstbomen, tafels en stoelen naar de Jozefkerk overgebracht (met dank aan Ibo Elzinga).

Zaterdag 24 januari zijn de laatste zaken opgeruimd.

Bij het leeghalen van de vliering boven de JP zaal werd nog een bijzondere vondst gedaan. Een doos met een aantal fotoalbums en receptieboeken van wijlen pastoor Borghuis. Er zal een passende bestemming voor worden gezocht.

Het altaar en het Maria altaar zijn dinsdag 27 januari verwijderd en afgevoerd.

Op maandag 26 januari is tenslotte het triomfkruis opgehaald door leden van het bestuur van de R.K. kerk in Dedemsvaart. Het krijgt daar een passende herbesteding.

Nog een opmerking.

Met de opbrengst van een Twentse actie in 2014 is een busje gekocht en geschonken aan een parochie in

Fajikunda (Gambia). Toen het voertuig daar aankwam in december werd het ingezegend door de pastoor met een gifgroene borstel (bij gebrek aan beter). Op verzoek van de initiatiefnemers hier is uit de Pauluskerk een wijwaterkwast met emmer geschonken aan die parochie en inmiddels onderweg naar Gambia.

Zie ook het artikel op pagina 13 over Gambia. (Redactie)

Rest mij nog, namens het parochiebestuur, de inventarisatiecommissie en Johan en Truus Vaanholt, onze grote dank uit te spreken richting de vele vrijwilligers van de Pauluslocatie die hebben geholpen, ondanks de emoties die een en ander losmaakte.

Rien Tiehatten,
voorzitter inventarisatiecommissie

Vrijwilligers gevraagd

Regelmatig wordt gevraagd naar activiteiten gericht op kinderen en jongeren. Onlangs is een werkgroep opgestart die zich oriënteert op de mogelijkheden van 'vieringen met kinderen' in onze stad Enschede vanaf september 2015.

Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Ingrid Schraven of bij één van de andere leden van het pastorale team.

**Het zachte overwint het harde
Het zwakke triomfeert over het sterke**

Tao-teKing des Laotse



De gulden regel: vanuit verbinding samen leven

Nog nooit heb ik het gevoel gehad dat een mondiaal probleem als het huidige terrorisme/djihadisme zo onoplosbaar *lijkt* of moet ik *zeggen is*.

Veel andere conflicten spelen zich af in bepaalde gebieden, tussen bepaalde landen. Maar het huidige terrorisme/djihadisme – dat onlangs een dieptepunt kreeg in Parijs – kan in elk land opduiken en lijkt nooit helemaal te stoppen. Lijkt – denk ik – *is* nooit helemaal te stoppen.

Dit machteloze gevoel dat ik hier boven beschrijf kwam ik vorige week ook tegen bij Sven Kramer toen hij voor de 4^e keer Europees Kampioen was geworden. Hij was wel redelijk blij, maar kon – zei hij – toch niet uitbundig zijn door de recente ontwikkelingen in Parijs.

Onze wereld is op een gevaarlijke wijze gepolariseerd. We zijn betrokken geraakt in een oorlog die we kennelijk niet kunnen beëindigen of winnen.

In een wereld waarin kleine groepen in toenemende mate beschikken over destructieve vermogens die tot dusver aan staten waren voorbehouden, is het dringend noodzakelijk om toch op zoek te gaan naar iets gemeenschappelijks. Iets gemeenschappelijks dat er zorg voor draagt dat alle mensen worden behandeld zoals ze zelf behandeld willen worden.

Als onze religieuze en ethische tradities niet tegen deze taak zijn opgewassen, zullen we over onze muren moeten kijken.

We zullen verder op zoek moeten

gaan naar onze gemeenschappelijke bron.

Wat bindt ons mensen door alle verschillen, culturen en religies?

Met welk universeel beginsel is er een start te maken?

Karen Armstrong, een van de meest vooraanstaande theologen van deze tijd, geeft hierbij aan te beginnen met het principe van compassie.

“Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities, en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf willen worden behandeld.” (Compassie, 2011)

Compassie – niet in de betekenis van medelijden – maar in de zin dat je “iets wilt ondergaan met een ander”, jezelf in een ander wilt verplaatsen, haar pijn wilt voelen alsof het de onze is, en ruimhartig haar gezichtspunt innemen.

Deze formulering van de gulden regel werd het eerst waargenomen bij de Chinese wijsgeer Confucius (551-479 v. Chr.). Later zien we dat de drie monotheïstische religies (Jodendom, Christendom en Islam) tot vergelijkbare conclusies komen. Dit loopt als een rode draad door zijn spirituele methode die hij “de weg” (tao) noemde. Hij gaf aan dat mensen zich zelf niet in een bevoorrechte positie moeten zetten en juist zorg moeten hebben voor anderen op basis van wederkerigheid.

In het verlengde hiervan spreekt men van de “gulden regel”: wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet, of positief geformuleerd: behandel anderen altijd zoals je zelf wilt worden behandeld.

Om hiermee het samenleven meer te



gaan stimuleren en uit te dagen en hierdoor mensen uit hun egocentrisme, individualisme en eenvormig denken te halen. Dit alles vanuit een toenemende empathie naar de ander. Ook al is dat heel erg basaal, zoals de zanger Sting in de vorige eeuw het verwoordde: *I hope the Russians love their children too* (Russians, 1985) Waarin hij beide kanten van het IJzeren Gordijn bekritiseert en later in het lied toch op zoek gaat naar gemeenschappelijkheden. Dat je met het uitspreken van deze gulden regel niet de hemel op aarde krijgt blijkt elke dag weer. Maar een beter begin om vanuit te gaan zou ik niet kunnen bedenken.

gierigheid naar de ander te stimuleren. Op school probeer je toch een menselijke brug tussen mensen te slaan. Ook vanuit het uitgangspunt dat school niet alleen een leerhuis is, maar ook een leefgemeenschap. Of zoals het schoolbestuur van de Stichting Carmel College het benadrukt in haar missie: om hierdoor mee te werken aan de humanisering van de samenleving. Het antwoord op Parijs zal verbinding moeten zijn. Van samen leven naar samenleven, van (niet) tolereren tot ontmoeten van ervaren dat “ik ben” omdat “wij zijn”. Het een en ander is goed verbeeld in



Ook in mijn dagelijks werk met jongeren in het voortgezet onderwijs bij het vak Levensbeschouwing ben ik samen met deze jongeren op zoek naar antwoorden. Antwoorden op uiteindelijk- en zingevingvragen zoals, hoe nu verder na Parijs Door in ieder geval deze nieuws-

bijgaande tekening van Bram Vreman, een havo-leerling van het Bonhoeffer College.

18 januari 2015.
 Peter van Lange,
 docent Levensbeschouwing
 Bonhoeffer College, Enschede.

“Vertrouwen in vrouwen, kredieten aan moeders en oma’s”

De MOV groepen van Maria Vlucht gaan dit jaar samen met de Jacobus de Meerdere in Enschede voor het eigen project van Ageeth Potma. Het project van Ageeth is goedgekeurd door Vastenaktie. Ageeth is in 1995 door Vastenaktie uitgenodigd om het microkredietprogramma in Kenia bij te wonen. Daar heeft ze Eunita Majiwa ontmoet. Ageeth was toen lid van de Dekenale MOV in Enschede. Eunita is coördinator van een lokale Keniaanse ontwikkelingsorganisatie en helpt voornamelijk vrouwen van het platteland aan kredieten. Hun organisatie is in 2007 gestart en heet RASME.

Het zuidwesten van Kenia is een arme streek, ver weg van de hoofdstad Nairobi. Mensen leven er voornamelijk van landbouw en visserij. Industrie is er niet. Toeristen komen er nauwelijks. Die gaan vooral naar de kust of naar de wildparken. Daardoor zijn de wegen slecht en zijn er weinig voorzieningen. De mensen in deze streek hebben dus weinig mogelijkheden om vooruit te komen in hun leven. De aidsepidemie in de jaren ‘90 heeft het nog erger gemaakt. Veel jongeren zijn opgegroeid als wees en veel oudere vrouwen voeden hun kleinkinderen op.

RASME biedt deze arme mensen een

mogelijkheid om vooruit te komen, met behulp van een lening. Op zich moet een microkredietprogramma in staat zijn om zichzelf te bedruipen. Er zijn immers inkomsten, door de contributies van de leden en door de rente op de leningen. Maar dit lukt alleen indien de omvang groot genoeg is.

De vrouwen en mannen die lid worden, volgen eerst een training, waarin ze leren om een bedrijfje te runnen (bijv. begrotingen maken, boekhouden, enz.). Daarna moeten ze een aantal maanden sparen, om aan te tonen dat ze in staat zijn om geld opzij te leggen (dit gaat om enkele euro’s). Dan pas komen ze in aanmerking voor een lening. Een lid moet zich altijd aansluiten bij een groep andere leden. Slechts een paar leden van een groep krijgen een lening (omgerekend 100 euro). Als deze is terugbetaald, komen de volgende leden in aanmerking voor de lening. Het is de bedoeling, dat ze elkaar ondersteunen!

Voor het welslagen van dit microkredietprogramma hebben ze in Zuid-West Kenia meer deelnemers nodig! Bij voldoende deelname is er meer kans voor RASME om te groeien richting zelfvoorziening. Het geld van Vastenaktie zal worden gebruikt om extra leningen te verstrekken! Op deze manier krijgt een grotere groep arme vrouwen en mannen een kans om vooruit te komen. Doet u mee?

Begin maart krijgt u het welbekende vastenzakje in de Pelgrim. U kunt uw



gift overboeken naar het onderstaande IBAN nummer. Of u levert uw zakje in bij het secretariaat van uw kerklocatie.

Hartelijk dank.

MOV groep Enschede Zuid West

Website: handenwassen.blogspot.nl

IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Vastenactie Den Haag.

Vastenactie wandel- dagen op 19, 20 en 21 maart

Pelgrimstocht in Twente: Good gaan

Na edities in Limburg en Noord-Holland wordt de Vastenactie pelgrimstocht dit keer in het Aartsbisdom Utrecht gehouden, en wel achter de IJssel in het Twentse landschap. Het symbool dat het thema van deze tocht ondersteunt, is dan ook de 'goastok'. Zo heet de traditionele Twentse wandelstok, herkenbaar aan de gekrulde vorm van het hout. Het is teken van ondersteuning om 'goed te gaan'.

De drie door Vastenactie georganiseerde dagen van bezinning en ontmoeting (19, 20 en 21 maart) voeren de wandelaars langs pleisterplaatsen voor de ziel, waar rust en gebedsmomenten worden gehouden. De tocht start in Denekamp waar, ook de avond tevoren, overnacht wordt in het klooster van de Franciscanessen van Denekamp. De eerste dag voert de route van 20 kilometer langs 'kruzen en kapellen' in deze mooie en rustige omgeving. In de avonduren is er aandacht voor de Twentse streek en

cultuur.

De tweede dag, de zwaarste wandeldag van 25 kilometer, gaat het langs het Stift richting Zenderen. In Zenderen wordt overnacht in de Zwanenhof, het voormalige retraits-huis van de Redemptoristen. 's Avonds verzorgt **pastoor Theo van der Sman** een presentatie over Sri Lanka. Hij bezoekt dit land al jaren als betrokkene bij de stichting Hulp aan Sri Lanka.

De derde dag voert de tocht van 20 kilometer over de paden van landgoed Twickel, in Delden wordt het oude kerkje met zijn prachtige muurschilderingen bezocht en de Mariakapel in Borne staat eveneens op het programma. De dag wordt afgesloten met een Eucharistieviering waaraan het Twents Liturgiekoor zijn medewerking verleent. Aansluitend is er een maaltijd waarbij de dagdeelnemers kunnen aansluiten. **Behalve voor vaste pelgrims die de hele tocht met vier overnachtingen meemaken, is het namelijk ook mogelijk om een deel of delen mee te wandelen.**

De pelgrims hebben daarnaast (hoevel niet verplicht) een concreet doel: geld inzamelen ten behoeve van het landelijk project in Sri Lanka. De deelnemers kunnen zich laten sponsoren door vrienden, familie, kennissen maar ook door parochianen! De opbrengst wordt in Sri Lanka ingezet om de levensomstandigheden te verbeteren van mensen die werken op de theeplantages.

Uw woord wijst ons de weg... Laat u niet afschrikken door de afstanden. Het pelgrimeren kenmerkt zich niet door het neerzetten van een prestatie, maar juist door het gaan van de weg



in deze periode van bezinning in de Vastentijd. Er zal voldoende rusttijd zijn, de goastok staat niet voor niets symbool. En de ervaring leert dat het 'samen oplopen' de pelgrim vleugels kan geven, ondanks een blaas hier en daar. Tegelijkertijd is de organisatie op alles voorbereid en zijn er natuurlijk een bezemwagen en EHBO aanwezig.

Meer informatie:

www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Pelgrims kunnen zich opgeven via:

pelgrimstocht@vastenactie.nl

*Ina van de Bunt-Koster,
missiesecretaris Aartsbisdom Utrecht*

Zie ook het artikel hierover in het Ariënsge­dachtenis-deel pagina 29 van Carina Meijer en Alie Brand, zij lopen ook mee.

Hulpdienst Caritas Enschede. Overzicht 2014

De hulpdienst is een onderdeel van en werkt onder verantwoordelijkheid van de Caritas (PCI). De telefoondienst wordt gevormd door een groepje mensen uit de verschillende locaties. Vijf personen beheren om beurten een maand de mobiele telefoon, waar mensen terecht kunnen die (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen, een luisterend oor, en soms boodschappen nodig hebben om hun maand te overbruggen. Ook hebben in deze groep een diaken, en een secretaris zitting. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen doorverwezen naar andere vormen van hulp

en begeleiding.

Waar werd in 2014 hulp gegeven.

Met 13 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 40 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van € 1750,--

In totaal bedroeg onze financiële hulp in andere vorm € 215,-- (o.a. zakgeld en reiskosten) zodat we in 2014 voor € 1965,-- hulp hebben verleend. In samenwerking met de zegeltjesactie voor boodschappenpakketten van de Emté hebben we zeven huishoudingen kunnen voorzien van een pakket. Met enkele personen en families hadden we in 2014 wat langdurig contact, i.v.m. uitzetting uit Nederland.

Goed en regelmatig overleg was er ook met het PCI-bestuur, de officiële Caritas van onze parochie. De PCI zorgt er voor dat onze hulpkas gevuld blijft. Ook op het RK steunfonds in Enschede hebben we weer een beroep kunnen doen.

Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waar wij ook hulpvragen naar toe kunnen doorverwijzen.

Op maandag 22 december jl. heeft de Caritas, personen die gebruik hebben gemaakt van de hulpdienst in 2014, uitgenodigd voor een Kerstmaaltijd.

Tijdens de Kerstdagen is er in de kerken opnieuw gewezen op de hulpdienst Caritas en is er een collecte gehouden. Achter in de kerken ligt een folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar ons telefoonnummer verwezen.



Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, gedenk dan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar worden gehouden in alle kerken.

*Namens de hulpdienst Caritas
Enschede, secretaris Ans Koiter*

Lourdesbedevaart mei 2015

Van 2 t/m 9 mei 2015 gaat het Aartsbisdom Utrecht opnieuw op bedevaart naar Lourdes.

Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is net als in 2012 vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij verheugt zich erop: “Het is mooi om met zo’n grote groep parochianen uit het aartsbisdom op bedevaart te gaan.”

Ook wij willen ons als parochies in Enschede, Haaksbergen en Lossler e.o. bij deze bedevaart aansluiten. Ook ik verheug mij erop om dit jaar weer mee te gaan want als ik aan Lourdes denk dan denk ik aan Maria maar ook aan Bernadette. Maria die dienstbaar was en met al haar vragen kon zeggen: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw Woord’. En zij was het die verscheen aan dat kleine en nederige meisje Bernadette. Ook dit meisje had vragen te over bij wat haar gevraagd werd door Maria. Maar ondanks tegenspraak en niet begrepen worden ging dit meisje haar weg. Pelgrimerend zoals ook wij in mei pelgrimerend

op weg willen gaan in en met al onze vragen waarop ook wij niet direct een antwoord zullen krijgen. Maar wel om bemoedigd en gesterkt te worden voor ons privé, als geloofsgemeenschap, als Kerk, Gods volk onderweg. Ik zie de zin ervan in om zo samen op weg te gaan. Ik heb er zin in om zo zingeving te geven aan waartoe wij allen geroepen zijn: Gods liefde en vrede zichtbaar te maken zoals Maria die gedragen en uitgedragen heeft. Gaat u ook mee?

Pastor Willy Rekveld

Nieuws uit Gambia

Als wij dit schrijven bereiden wij ons voor op de volgende trip naar Gambia. Hebben wij de vorige keer de bus overhandigd, nu gaan wij een zeefdruk-machine in gebruik nemen.

De bus doet goede diensten, zowel in het vervoer van onze medewerkers en andere personen als in het goederenvervoer.

Door de Enschedese zeefdrukkerij Maas van ’t Hoog is een zeefdruk-machine geschonken aan onze Workshop in Gambia. De machine (met heel veel T-shirts, pennen, caps enz. erbij) is onderweg naar Gambia. Sander van ’t Hoog zal eind januari naar Gambia komen om de machine te installeren en de medewerkers die met de zeefdrukmaschine gaan werken, te instrueren. Er is zoveel geschonken dat men, na installatie, direct kan gaan drukken.

Geweldig, wij zijn dankbaar. Deze



werksoort is een prima aanvulling op onze kaarsenmakerij, naai- en borduuratelier. Wij verwachten hier veel van. Wij zijn begin februari terug en zullen uitgebreid (met foto's) verslag doen van onze bevindingen.

Hennie en Winnie van der Meer
www.swgambia.com

Oecumene

De Vesper in de 40-dagentijd

In de 40dagentijd houden we iedere zondagavond om 19.00 uur een Vesperviering.

Al sinds vele jaren wordt deze Vesper voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijk-gemeente Apostel Thomaskerk en de Locatie St. Jan – H. Michaël.

Ze wordt gevierd in een kleine intieme kring voor het altaar van de ATK, Apostel Thomaskerk.

Gedurende een half uur lezen, bidden, zingen en overdenken we. Stil zijn en luisteren naar muziek is een vast onderdeel van de Vesper.

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema: " Het nieuwe Verbond".

De hongerdoek die dit verbeeldt is geschilderd door de Indonesiër Suryo Indratno (1969). Hij wil met andere kunstenaars met verschillende etnische en religieuze achtergronden een bijdrage leveren aan dialoog tussen godsdiensten en culturen. Indratno heeft zich gebaseerd op de oproep tot omkeer en inkeer die in de veertigdagentijd centraal staat. Dit doek zit boordevol symboliek, oosterse en westerse, joods-christelijke

en hindoeïstische en boeddhistische. De onderwerpen die op het doek worden verbeeld, zijn onder andere:

1. Een nieuw begin.
2. In dialoog treden met andere godsdiensten.
3. Gezamenlijk optreden tegen geweld.
4. Sociale en economische gerechtigheid.
5. Strijd voor vrouwenrechten.
6. Babylonische gevangenschap; overeenkomst met vluchtende Syriërs.

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef met ons de vasten, waarin we op weg zijn naar Pasen.

De Vesper is op de zondagen 22 februari, op 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart en op 27 maart. Die laatste zondag is het Palmпасen en wordt de Vesper vooraf gegaan door een sobere maaltijd.

U bent van harte welkom om 19.00 uur in de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijzerstr. 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St. Jan-Michaël en ATK

Oecumenische viering, eenheid in beleving, zalving voor je ziel

Tijdens de Week van gebed voor de eenheid was er in de Verrijzeniskerk een Oecumenische viering.



De dienst was voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijkgemeente Apostel Thomaskerk en de Locatie St. Jan – H. Michaël en de Verrijzenis, samen met het Leger des Heils.

Er was muzikale ondersteuning van het muziekkorps van het Leger des Heils.

De Kantorij van de Protestantse wijkgemeente Apostel Thomaskerk, versterkt met de zangers van verschillende koren verzorgden de zang. Er werd ook veel met de aanwezigen in de kerk gezongen.

Het thema van dit jaar; ‘Dorst’? werd op verschillende manieren uitgewerkt. Vanuit Brazilië was het thema aangereikt.

- Daar is het vaak warm, en heb je steeds water nodig om te drinken en geen dorst te krijgen.

- In de lezing van die dag, spreekt Jezus over ‘levend water’.

- En de collecte was voor kinderen die het zonder schoon water moeten doen.

Zo kwamen we verschillende facetten van het water tegen.

Na een intense overdenking, waarin we werden uitgenodigd om een grens over te gaan, in navolging van Jezus, die dat in de lezing zo heel nadrukkelijk gedaan had, werd een kindje gezegend. Hiermee kreeg het aan het begin van haar leven de zegen van de voorgangers, maar ook van alle aanwezigen in de kerk mee. Een onschatbaar geschenk aan het begin van je leven.

Na afloop waren er heel veel mensen in de Schalm voor een kopje koffie of thee, maar ook vooral om na te praten en het geluk te delen, dat we samen

zo’n mooie viering hebben beleefd.

Tiny Hannink

Even zitten, God ontmoeten *Samen in gesprek*

We leven gehaast en hebben het ook echt druk. Toch sta je af en toe even stil. Geloof, God en de vragen van het leven laten zich niet weg plannen. Op 7 dinsdagen in 2015 verdiepen we ons in geloof en de zoektocht naar God. Aan de hand van het boek ‘Ontmoetingen met God’ van Peter Hendriks komen verschillende thema’s aan bod. Elke bijeenkomst begint met een korte inleiding waarna we met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. In het gesprek staat de inbreng van de deelnemers centraal. Om de week komen we bij elkaar rond de volgende thema’s. In het vorige nummer van Pelgrim hebt u kunnen lezen over de eerste twee bijeenkomsten. De volgende zijn op dinsdag **10 maart: *Geloven met een kruis*** en op **24 maart: *Inspiratie vinden***.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek (OGH) en voorbereid door Anneke Roovers. Ze vinden plaats op de Willem van Oranje school, Ravenhorsthoek 34 in Enschede zuid. Elke avond duurt van 19.30 tot 21.15 uur.

Informatie en opgeven kan telefonisch of via de mail.

anneke-roovers@hotmail.com

Tel: 06 46726244



The International Catholic Community

Visit iccenschede.blogspot.nl to learn more about the International Catholic Community of Enschede. Or feel welcome to join our celebrations at Jacobuskerk!

International Mass celebrated on 1st, 3rd and 5th Sundays of the Month at 11am. We welcome you as guests of our city, guests of our parish, guests of our community.

The International Mass Team



The International Mass brings people together from many different continents. (Photo: Maurizio Burla)

Allerhande

Meer techniek ..., geluk en geloof?

We hebben met steeds meer techniek te maken: er zijn meer mogelijkheden in bijvoorbeeld mobiliteit, communicatie en informatie, energie en medische zorg. Het betekent ook dat we steeds meer afhankelijk worden van deze nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijke vraag is, draagt dit wel bij aan onze levenskwaliteit? Want

misschien hebben we wel eens het gevoel dat we in de knel komen door de vele nieuwe mogelijkheden. Er blijft ook zo weinig ruimte over voor geloof en spiritualiteit. Men zegt wel eens: 'ouderdom komt met gebreken', kunnen nieuwe technieken ons dan niet juist verder helpen?

Onder leiding van Peter Paul Verbeek, hoogleraar filosofie van mens en techniek aan UT, denken we daarover na. Met zijn grote kennis en duidelijke taal helpt hij ons een eigen weg te vinden.

Deze jaarlijkse ontmoetingsdag van de ouderenbonden (KBO, PCOB en ANBO), de St.Jacobus de Meerdere parochie en PKN Enschede wordt gehouden van 10.00 uur (inloop 9.30 uur) tot 15.30 uur bij de Franciscanessen in Denekamp, Gravenallee, Huize Franciscus (eerste gebouw, linkerkant) op **donderdag 19 maart 2015**.

De kosten bedragen € 20 per persoon incl. lunch. De kosten mogen geen bezwaar zijn om deel te nemen.

Aanmelden uiterlijk 13 maart bij: Betsy Fransen-Kaalverink, tel. 053-431 42 36, betfra@hotmail.com, bij uw ouderenbond of bij Rie Maassen-van de Brink: r.maassenvdbrink@gmail.com tel. 053-435 65 08

Landelijke vrijwilligersdag

Op zaterdag 21 maart wordt in Utrecht de landelijke voorlichtingsdag gehouden over het doen van



vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. Deze voorlichting richt zich op alle leeftijden (dus zowel jongeren als ouderen) en wordt aangeboden door ongeveer 25 (waaronder christelijke) vrijwilligersorganisaties. Het is o.a. mogelijk presentaties bij te wonen, workshops te volgen en te praten met oud-vrijwilligers. Het doen van vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden is een grote verrijking in ieders leven.

Meer informatie over de voorlichtingsdag en de mogelijkheid om (gratis) aan te melden is te vinden op www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met: Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 info@voedselbankenschede.nl <http://www.voedselbankenschede.nl>

We gaan wel door met inzamelen voor de voedselbank, want jammer genoeg blijft het nodig.

Marianne Oosterveld

<p>Bidden is praten met God Mediteren is luisteren naar God</p>

Onderhoud komt vaak in het vergeetboek

De begraafplaats is een waardige laatste rustplaats. Een plek waar u uw nabestaanden kunt bezoeken en waar u hen kunt herdenken. Maar het graf van uw dierbaren vraagt ook om onderhoud.

Vele graven worden perfect onderhouden, maar als we praten over het grafonderhoud komen de uitspraken 'drukke tijden', 'slecht weer' en 'niet meer in staat zijn om het graf te onderhouden' ook vaak voorbij. Anno 2015 blijkt dat het onderhoud van het graf vaak in het 'vergeetboek' komt.

Bergsma Hoveniers heeft ervaren hoeveel waarde men hecht aan een goed onderhouden begraafplaats, wij nemen nabestaanden dan ook graag een stukje werk uit handen. Zo helpen wij graag om de begraafplaats te onderhouden. Voor slechts € 4,- per maand zorgen wij (elk kwartaal) voor:

- Een onkruidvrij graf
- Een 80% algvrij graf
- Het schoonmaken van het gehele graf
- En, algemeen onderhoud zoals het snoeien van beplanting.

Voor een meerprijs van €2,- per maand plaatsen we in het voorjaar een bak met daarin violen. In het najaar zullen de violen plaats maken voor een heide struik.

Deze diensten voeren we uit binnen een straal van 35 km rondom lossler. Ook kunnen wij in overleg deze



onderstaande werkzaamheden aanbieden.

- *Beschilderen van letters op het graf,*
- *Leveren van bloemstuk bij speciale gelegenheden,*
- *Leveren van beplanting, bijvoorbeeld een buxusbol,*
- *Verzakkingen verhelpen,*
- *Graf in de was zetten,*
- *Leveren van grind en zand.*

Graag komen wij vrijblijvend langs bij u om onze diensten te bespreken en het eventuele bestellen hiervan. Tel.: 06 29332964

Noot van de redactie: *"Het is bij de redactie niet bekend of alle begraafplaatsen deze dienstverlening ook toelaten en deze misschien ook zelf aanbieden.*

Op zondag 1 februari was de **Thomasviering** in de Jacobuskerk, de startviering voor vormelingen en hun ouders.



In het volgende nummer van Pelgrim leest u meer hierover.

Jeugd en jongeren

De Theatergroep presenteerde zaterdag 31 januari in de Alfonsus-school voor alle vormelingen van 2014-2015 het stuk **Verander's**.



Vieren en verbreiden: een kernopdracht

Het geloof vieren en verbreiden: dat is onze kernopdracht, aldus Kardinaal Eijk in een notitie die eind vorig jaar werd gepubliceerd. Er valt veel te zeggen over de stijl van dit schrijven. Het ongetwijfeld realistische beeld dat de aartsbisschop schetst heeft op velen een weinig bemoedigend effect gehad. Maar wie na de situatieschets doorstapt vindt in het vervolg van de tekst enige bouwstenen voor een hoopvol toekomstperspectief. Het zit eigenlijk al in de titel. Kardinaal Eijk onderstreept daarmee dat ons geloof een religie is van vieren. Wat er ook gebeurt, dit is en blijft onze kerntaak: de vreugde van ons geloof te blijven vieren, met zang en symboliek, in



woord en daad, in de kerk, maar ook thuis, op het werk en in de stad. En dan dat andere woord: verbreiden! Het verliezen van een kerkgebouw is in feite een uitnodiging om meer buiten de muren te treden. Waar een kerk sluit realiseren wij ons dat wij zelf kerk zijn. Iedere persoon is een Huis van God en heeft in die hoedanigheid de roeping om anderen te verwelkomen. Waar een kerk sluit kunnen zich zo tientallen huiskamers openen.

En hoe gaat dat dan bij Ariëns Katholieke Studenten? Naast ons vaste honk aan de Weegschaalstraat doen we graag activiteiten bij mensen thuis. Op die manier leren we elkaar echt kennen! We eten en drinken samen, bidden, maken muziek, en fietsen 's zondags samen naar de kerk. Bij ons ontmoet je studenten uit Nederland, Latijns-Amerika, Afrika, de VS en Azië. Samen doen we allerhande inspirerende ervaringen op. Op onze website staat precies wat wij komende weken in de planning hebben!

Ariëns Katholieke Studenten
Website: ariens.utwente.nl



CATECHESE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Voor wie

Voor alle kinderen van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*.
Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar



Waarom

We willen graag de kinderen spelenderwijs over het leven van Jezus vertellen en hen laten ontdekken wat het katholieke geloof voor kinderen betekent.

Wanneer

Zaterdag 14 maart 10.00 – 11.30 u.
Parochiezaal St. Jacobuskerk (parakeren achter de kerk met de auto is mogelijk)

Goede Week en Pasen



Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda:

lindaterbraak@live.nl of
bferpan@hotmail.com.

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

Opvang voor kinderen < 4 jaar

We zijn op zoek naar een studente pedagogisch medewerker of een moeder die het leuk vindt om op de peuters te passen tijdens de kindercatechese. Mail gerust.



Kroniek

Gedoopt

25 januari: Julian Kenneth Jacobus (05-06-2014), zoon van Fabian Grootfaam en Marina Duburg



Overleden

St. Jozefkerk

22 december: Mientje van Mourik-Leusink, 99 jaar, weduwe van T. van Mourik.

23 december: Roswitha Hilgeholt-Zandbergen, 72 jaar, echtgenote van A.G.M. Hilgeholt.

9 januari: Rieki Slot-Ridderhof, 87 jaar, weduwe van G. Slot.

10 januari: Anna Maria Heurman-Westerhof, 86 jaar, weduwe van J.H. Heurman.

14 januari: Fien Kuiphuis, 89 jaar.

H. Jacobuskerk

28 december: Jan Bovenius, 79 jaar, echtgenoot van C.J. Bovenius-Ekkelboom

21 januari: Ferrie Mulder, 85 jaar, echtgenoot van B.M. Mulder-Bosma.

22 januari: Hans Uffing, 70 jaar, weduwnaar van R.T. Rips.

26 januari: Sien Munster, 86 jaar, weduwe van H.J. Munster.

31 januari: Cor Huizinga, 77 jaar, echtgenoot van E. Huizinga-Kortman.

31 januari: Paul Slot, 60 jaar, echtgenoot van L.A.B.M. Slot-Teussink.

Ariënsgedachtenis

12 januari: Hendrika Johanna Dekkers-Wubbels, 86 jaar, weduwe van H. Dekkers. Ze woonde aan de Floraparkstraat 112.

H. Geest-Maria

11 januari: Johan Kamphuis, 90 jaar. Hij woonde Het Achtervoort 5.

13 januari: Johannes Hendrikus Gerhardus Antonius Golbach, 86 jaar. Hij woonde aan de Lijsterstraat 144.

St. Jan-H. Michaël

25 december: Elisabeth Maria van den Berg-Beune, 93 jaar, weduwe van J.A. van den Berg.

5 januari: Johannes Gerhardus van der Plas, 83 jaar, weduwnaar.

Verrijzenis des Heren

9 januari: Thea Hesselink-Kits, 73 jaar, weduwe. Zij woonde aan de Vleerkottelanden 1.

26 januari: J.B.M. van Rijssen-Heitkonig. Ze woonde Rechtersveldbrink 253.

31 januari: G.H. Reeuwijk-Teunissen, 86 jaar. Ze woonde aan De Posten 769.

Locatiekerk onbekend

23 januari: Peter Spaltman, 81 jaar. Voormalig koster en koorlid van de Mariakerk. Voormalig collectant in de Ariënsgedachteniskerk.





KIEK

Kind en Kerk

Kleur je eigen vastenkaart

9 8
11 10
12
13
15 14
2 4 6 7
1 3 5
20 19 17
18 16
39
38
37
36
35 34
33
32
30 31
28 29
27
25 26
24
23
22
21

Veel plezier

Thea Elfrink (redactie)





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.
U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*
Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: lfgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze
Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.
Donderdagavond om 18.15 uur
Laatste zaterdag van de maand om
12.00 uur het Angelusgebed.

Joop van der Woning vertelt.....

*In Pelgrim 1 vertelden we u over het
bijzondere rozetraam van de Heilige
Familie. Wanneer u zich in de
Jacobuskerk bevindt en u staat voor
het priesterkoor, ziet u het rozetraam
van de Heilige Familie aan de
linkerkant. Kijkt u nu naar rechts, dan
ziet u een vergelijkbaar rozetraam,
maar dan in andere tinten. Dit is het
rozetraam van de vier evangelisten*



Op dit raam van Charles Eyck zijn de
vier evangelisten Lucas, Marcus,
Johannes en Matteus afgebeeld. Elke
evangelist wordt vergezeld van een
symboolgestalte met vleugels (resp.
stier, leeuw, adelaar en mens). Het
evangelie naar Lucas begint met het
offer van Zacharias in de tempel, en



de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. De stier wordt als offerdier gezien en hoort daarom bij Lucas. Matteus wordt als mens (of als engel vanwege de vleugels) afgebeeld, omdat zijn evangelie begint met een beschrijving van de genealogische afstamming van Jezus. Het symbool van Marcus is de leeuw, omdat hij zijn evangelie begint met het leven van Johannes de Doper, die in de woestijn preekte. Er is een stem die roept in de wildernis. De leeuw wordt als woestijndier gezien.

Johannes wordt vergeleken met een adelaar, omdat zijn evangelie al vanaf het begin zeer verheven is en over tijd en eeuwigheid gaat: het verheft zich als het ware tot een goddelijke hoogte net als een adelaar zich hoog in de lucht beweegt. De adelaar is als symbool toegewezen aan Johannes, omdat hij het wezen van God openbaart aan de mens. De bazuin blazende engelen, waarmee het raam wordt omlijst, verwijzen naar het Laatste Oordeel, zoals beschreven in de Apocalyps.....

Werd het muzikale leven van Andre Kerver eerst bepaald door noten, die door anderen zijn bedacht, nu staat deze geprezen klarinettist aan het begin van een heel nieuw avontuur: muziek die ter plekke ontstaat.



Van Andre Kerver heeft u dit jaar nog een serie van 4 concerten tegoed, waarvan alleen vaststaat dat ze plaatsvinden in de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede op: 21 februari, 21 maart, 11 april en 16 mei.

Aanvang 16.00 uur.

Toegangsprijs: € 15,-

Knipkaart voor 4 concerten: € 50,-

Andre Kerver ontmoet..... Borboleta Music – een rustpunt op de zaterdagmiddag!

“Het rustpunt op de zaterdagmiddag”, zo worden de uitvoeringen van Borboleta Music aangekondigd. Een serie concerten, georganiseerd door Andre Kerver, waarvan de inhoud niet vaststaat.

Van de eerste 4 concerten zijn dvd's te koop voor € 10,- per stuk. Deze worden bij de ingang van de kerk verkocht.

Zie voor verdere informatie www.borboletamusic.nl



Afscheid van cantor Hans Uffing



In september hoorden we hem nog in de vieringen, de mooie, welluidende stem van cantor Hans Uffing. Niemand die het “Heer ontferm U” zo indringend kon zingen als hij. Op 22 januari overleed Hans, na een periode van ziekte, nog maar 70 jaar oud.

Aan de vrijdagochtend koffietafel in de pastorie van de Jacobuskerk is het stil, als het overlijden van Hans bekend wordt gemaakt. Even later worden herinneringen opgehaald. De stem van Hans Uffing en vieringen in de Jacobuskerk, ze zijn zó met elkaar verbonden.

Zo'n 20 jaar geleden werd Hans officieel benoemd tot cantor van de Jacobuskerk. Nadat het Jacobuskoor in september 2012 afscheid nam, werd het koor Hymnus opgericht. Voor iedere repetitie, viering, uitvaart of huwelijk kwam hij stevast uit Delden naar Enschede gereden. En na afloop kon je Hans vinden met zijn koormensen, genietend van een kop

koffie in het parochiehuis of op een van de terrassen op de oude Markt. Ook de andere vrijwilligers konden rekenen op Hans, bij bijzondere activiteiten. Bij de jaarlijkse rommelmarkt bijvoorbeeld, tekende Hans samen met Marie Keizer in voor de kraam met de “duurdere” spullen. Zij vormden een prima team (zie foto) en wisten zo heel wat Euro's voor de Jacobuskerk binnen te halen!

Op donderdag 29 januari namen wij afscheid van Hans tijdens de avondwake in de Jacobuskerk. Zijn koor Hymnus zong het “Heer Ontferm U”, zoals Hans dat gewild zou hebben. En wie zijn ogen sloot, had zich zomaar kunnen voorstellen, dat Hans zelf even tevreden door de bogen naar beneden keek.....

Hij ruste in vrede.

Angelus gebedsvieringen



*“Komt allen tot Mij,
die uitgeput zijt en
onder lasten gebukt
gaat. Ik zal u rust en
verlichting schenken.”*

Dit is het thema van de **Angelus gebedsvieringen**, die iedere **laatste zaterdag van de maand** plaatsvinden in de Jacobuskerk.

Deze korte vieringen beginnen direct na het luiden van het Angelusklokje om 12 uur 's middags, iedereen die behoefte heeft aan een schuilplaats en een moment van bezinning is van



harte welkom! In het gebed wordt speciale aandacht geschonken aan zieken en tijdens de viering is er ruimte om een kaarsje op te steken.

De volgende Angelus gebedsvieringen zijn op

- **Zaterdag 28 februari**
- **Zaterdag 28 maart**
- **Zaterdag 25 april**
- **Zaterdag 30 mei**
- **Zaterdag 27 juni**

U bent van harte welkom!!

Ziekenzalving

Op dinsdag **10 maart 2015** is er om **14.30 uur** ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk. De voorganger hierbij zal zijn Pastoor André Monninkhof. Verder wordt medewerking verleend door het koor hymnus. U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon **4762910**.

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.

Wij hopen op een goede opkomst.

De Bezoekersgroep

In memoriam Ferrie Mulder

Op 21 januari 2015 overleed daags na zijn 85e verjaardag de heer Ferrie Mulder. Voor hem was op 26 januari de uitvaartdienst in de H. Jacobuskerk, waarna zijn begrafenis

volgde op de Westerbegraafplaats hier in Enschede.

Van 1958 tot 1979 was Ferrie Mulder koster van onze Sint Jacobuskerk. In deze periode was “koster Mulder” een begrip hier in deze stad. Als er voor de kerk iets geregeld moest worden, dan kon hij gebeld worden en kwam het voor elkaar. Het kostersvak was zijn lust en zijn leven. Met heel zijn ziel en zaligheid zette hij zich hier voor in. Als koster deed hij zijn werk met toewijding, had hij plezier in de omgang met mensen en was hij ook zeer toegankelijk voor hen. Deze goede eigenschappen kwamen hem ook van pas in zijn latere werk als uitvaartondernemer. Van de uitvaartbegeleider, die nu zijn uitvaart begeleidde, hoorde ik, dat hij met Ferrie meeliep en dat hij het vak van hem geleerd heeft. Een mooie bekroning voor zijn harde werken was de Koninklijke onderscheiding, die hij bij zijn pensionering mocht ontvangen. Zijn vrouw Dinie was in alles zijn steun en toeverlaat: in stilte, achter de schermen, deed zij alle kerkwas. Zijn kinderen bewaren goede herinneringen aan de vakanties op de camping in Workum en aan de uitstapjes naar het Lutterzand. Als opa was hij ook trots op zijn kleinkinderen; met hen deed hij vaak spelletjes en kaartte hij graag. In zijn eigen vertrouwde omgeving, thuis, is hij tenslotte vredig ingeslapen. Ferrie is zoon van de vuurtorenwachter van Workum. We bidden, dat Hij nu mag zijn in het Eeuwige Licht bij God de Vader.

Pastoor Andre Monninkhof





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail: stjosephenschede@12move.nl

(ook redactieadres)

Openingstijden locatiasecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Henk Jan Krake

Hr. Paul Wolbert

Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30

uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de hartverwarmende reacties die ik van velen van u mocht ontvangen. Tien jaar geleden was mijn hartstilstand de aanleiding om vrijwilliger te worden bij de toen nog zelfstandige St. Jozefparochie, nu is een nieuw fysiek probleem voor mij aanleiding om het als vrijwilliger wat rustiger aan te doen.

In die 10 jaar is er ontzettend veel veranderd in katholiek Enschede en het bisdom Utrecht. De kerken lopen leeg en het is daarom logisch dat er gebouwen gesloten moeten worden. Maar daarbij moeten we wel de doelstellingen en idealen van Jezus



als leidraad gebruiken. En tegelijkertijd moeten we gaan bouwen aan een barmhartige christelijke gemeenschap. Waar de mensen er voor elkaar zijn en waar er respect voor elkaar is. Geen kerk van alleen maar geboden en verboden waarbij in een druk bezochte gezinsviering geen communie uitgereikt mag worden omdat ??? De kerkleiding zou moeten stoppen met doemdenken en het bedenken van sterfhuisconstructies. Ze zou leiding moeten gaan geven aan de opbouw van een katholieke gemeenschap waarin vrijwilligers en vrouwen een grotere bijdrage kunnen leveren. Geef de kerk terug aan de gelovigen en wacht niet tot de laatste priester het licht uit doet.

In deze voor mij lastige periode merk ik hoe belangrijk onze katholieke gemeenschap is. Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter, misschien volgt er nog een relatief kleine operatie aan mijn galblaas en kan ik daarna weer vrolijk aan mijn herstel werken. Nogmaals hartelijk dank voor jullie medeleven ook namens mijn vrouw Annelies.

Jos Marsman

Jos Marsman tel. 053-4355320

jos.marsman92@gmail.com

Kerkbezoek communicanten

Op 21 januari hebben 33 kinderen die op 26 april de Eerste H. Communie gaan doen, een rondleiding gehad in de St. Jozefkerk.

Pastor Kortstee liet de kinderen een kijkje nemen in de sacristie waar ze vol bewondering hebben gekeken naar de prachtige monstrans en



diverse kelken.

Ook de kleurige, met de hand geborduurde kazuifels maakten veel indruk. De pastor nam even plaats in de biechtstoel en vertelde hoe het biechten vroeger in zijn werk ging en tegenwoordig soms ook nog wel.

Na de restauratie ziet alles in de St. Jozefkerk er weer prachtig uit. Diverse fresco's zijn weer tevoorschijn gekomen vanonder een laag witte kalk. Het hoofdaltaar en het beeld van Sint Jozef hebben een grondige opknappbeurt gehad.

Remco ter Brugge ging met de kinderen de toren in, waarvoor 94 treden moesten worden beklommen.

Ze zagen de werking van het reusachtige uurwerk en mochten de gewelven vanaf de bovenkant bekijken. Ook mochten de kinderen om de beurt aan een touw trekken dat verbonden is met de kerkklok. Mensen op straat zullen vreemd hebben opgekeken.

Als afsluiting werd de doopvont bekeken en konden de kinderen een kaarsje opsteken in de Mariakapel.

Al met al was het een hele ervaring voor de kinderen en een aantal



ouders, waar ze met plezier op terug zullen kijken.

De communicanten hebben zich op zondag 8 februari in de St. Jozefkerk aan de parochianen gepresenteerd.

*Namens de werkgroep,
Ria Everink*

Kinderwoorddienst nu in de St. Jozefkerk

Op 4 januari was het zo ver: onze kerk ging sluiten en werd aan de eredienst onttrokken. Bij deze laatste viering in de H. Pauluskerk was er voor de kinderen ook weer een kinderwoorddienst. Het werd een druk bezochte kinderwoorddienst met ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Er was ook een mooie Driekoningen- processie met de kinderen.

We hebben gelukkig de mogelijkheid gekregen om de kinderwoorddienst in de St. Jozefkerk voort te zetten.

De eerste kinderwoorddienst is gehouden tijdens de welkomviering op 11 januari. Daarna is het de bedoeling dat we **elke derde zondag van de maand** een kinderwoorddienst houden tijdens de Eucharistieviering om 9.30 uur.

Wat is een kinderwoorddienst: De kinderen gaan bij hun ouders in de kerk zitten en zullen voor de eerste lezing gevraagd worden naar voren te komen. Indien er 2 misdienaars zijn dragen die een kaars en 1 kind draagt het Evangelieboek voor kinderen.

We gaan dan naar een zaaltje naast of in de kerk, daar wordt het evangelie op een voor kinderen begrijpelijke manier verteld met uitleg en soms een spiegelverhaal. Ook wordt er gezong-

en en soms wordt er een werkje of puzzel gemaakt. Na de voorbeden komen de kinderen weer terug in de kerk, zodat ze tijdens de consecratie weer bij hun ouders in de kerk aanwezig zijn.

We hopen dat er veel ouders met kinderen de weg naar de St. Jozefkerk zullen vinden en dat we samen een bloeiende gemeenschap met kinderen mogen worden.

*Namens de groep van de kinderwoord-
diensten uit de voormalige H. Pauluskerk,
Louise Meulenbroek-Vaanholt*

19 maart Hoogfeest St. Jozef

Op donderdag 19 maart is het hoogfeest van St. Jozef. *Deze Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk.* Voor onze locatie is het groot feest, hij is namelijk de patroonheilige van onze kerk.

25 maart Hoogfeest Mariaboodschap

Op woensdag 25 maart is het hoogfeest van Mariaboodschap. *De Kerk viert op 25 maart, negen maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Mens-wording van God aankondigt.* In de St. Jozefkerk is hiervan een mooie afbeelding. Er is op woensdag 25 maart om 9.30 uur een Eucharistieviering in de St. Jozefkerk. Aansluitend is er gezellig koffiedrinken in het parochiecentrum.





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:

ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag- en donderdag-
ochtend van 9 tot 12 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

WIE O WIE

Sponsort ons voor het goede doel?

Beste parochianen,

Zoals jullie weten zamelen we ieder
jaar geld in voor de Vastenaktie. De
welbekende vastenzakjes!

Zo ook dit jaar maar...

Dit jaar lopen wij, Alie Brand (gast-
vrouw op de dinsdagmorgen) en ik,



Carina Meijer (pastoraatgroep) de pelgrimstocht van 19 t/m 21 maart in de omgeving Denekamp en Zenderen. Het is een initiatief van de Vasten-aktie en bestaat uit een tocht van drie dagen. We lopen tussen de 20 en 25 km per dag met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Vastenaktie van dit jaar. Het Vasten-aktieproject is dit jaar SETIK in Sri Lanka. Op www.vastenaktie.nl leest u alles over dit project en over de pelgrimstocht. Ook vindt u in de kerk binnenkort folders en posters over dit initiatief.

Het is nog niet zo ver, maar we zijn nu al op zoek naar parochianen en die hiervoor een geldbedrag willen doneren. Er hebben zich ook al mensen aangemeld die mee willen lopen! Geweldig! Wilt u ook één, twee of drie dagen meelopen? Meld u dan aan op www.vastenaktie.nl

Hoe meer mensen er meelopen, hoe meer geld we inzamelen! U kunt zich bijvoorbeeld laten sponsoren door familie, vrienden of collega's. De kosten voor deelname bedraagt 10 euro per dag.

De pelgrimstocht is ook een bezinningstocht. De routes leiden langs traditionele religieuze pleisterplaatsen, waar gebedsmomenten worden gehouden en waar u gelegenheid heeft om te eten en te drinken.

Wij hebben er veel zin in en laten de komende weken de kilometers onder onze voeten door lopen om goed voorbereid aan de tocht te beginnen. Mocht u mee willen lopen, dan kunnen we data plannen om samen in

een groep te trainen. Dat motiveert en bovendien is het ook veel gezelliger!

Uw bijdrage kunt u doneren op het rekeningnummer van de SNS bank: NL06SNSB 0911501096 onder vermelding van Vastenaktie/pelgrimstocht, of bij het secretariaat van de kerk in een enveloppe dat met daarop de vermelding: Pelgrimstocht.

We hopen dat we dit jaar samen veel geld inzamelen. Het zou een mooie afronding zijn nu de sluiting van onze kerk steeds dichterbij komt. Laten we met z'n allen nog één keer de schouders eronder zetten voor het goede doel!

Alie Brand en Carina Meijer
Tel: 06-27381693

Zie ook het artikel hierover met nog meer informatie in het algemene deel, pagina 11.



Viering op 3 januari met 8 van de 10 misdienaars, die allemaal zijn gekozen als de vrijwilligers van het jaar 2014





H. Paulus

Pastorale en Diaconale zorg:

zie *Pastores* voorin dit blad.

Het parochieblad Pelgrim kan men ophalen in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Opzetten pastoraal-diaconale ontmoetingsplek Tweekelerveld

Door het onttrekken van de H. Pauluskerk aan de eredienst zal er in goed overleg gekeken worden op welke locatie in Tweekelerveld een pastoraal-diaconale ontmoetingsplek kan worden opgezet voor de parochianen die woonachtig zijn in de wijk Tweekelerveld.

Meer informatie hierover in de volgende Pelgrim.

Slotviering

4 januari jl. heeft de plechtige slotmis plaatsgevonden met als hoofdcelebrant pastoor Monninkhof en concelebranten Jan Kortstee (em. pr), Gerard Kolmschot (em. pr) en Pater Valen-

tius. Diaconale assistentie van diaken Paul van Blijswijk en met de aanwezigheid van de pastoraal werkers Carla Berbée en Ingrid Schraven. Aansluitend zijn na de H. Communie de ciborie en relikwieën in processie overgebracht naar de St. Jozefkerk. Tijdens de receptie hebben de heer en mevrouw Vaanholt en de heer Mentink uit handen van pastoor Monninkhof het St. Jacobusinsigne ontvangen voor onvoorwaardelijke verdiensten t.b.v. de St. Paulusgemeenschap.

Wij willen zeker ook alle andere vrijwilligers die betrokken waren bij de St. Paulusgemeenschap van harte bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet.

Welkomviering

11 januari jl. heeft er een plechtige welkommis plaatsgevonden met als hoofdcelebrant Jan Kortstee (em. pr) en Gerard Kolmschot (em. pr) en diaconale assistentie van diaken Paul van Blijswijk. In processie zijn het Evangelarium en het kinderevangelieboek binnengedragen en aangeboden als geschenken die voortaan worden gebruikt tijdens de Eucharistievieringen in de St. Jozefkerk.

We willen de gemeenschap van de St. Jozefkerk bedanken voor hun hartelijke ontvangst en zien uit naar een goede samenwerking.

Manfred van Kerckhoven





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkebalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 5 maart**

(Periode: 29 mrt. t/m 3 mei 2015)

Webmaster: Vakant

Website: katholiekenschede.nl

Vertrek Edith Konings

Helaas heeft Edith te kennen gegeven te zullen stoppen als notulist van de locatieraad van de Mariakerk. Deze functie heeft ze altijd met erg veel toewijding, en erg veel enthousiasme vervuld. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat zij ons na al die jaren gaat verlaten. Via deze weg willen wij haar heel erg bedanken voor wat ze voor de parochie heeft betekend en wensen haar alle goeds voor de toekomst toe. Namens de locatieraad,

Delius Pit, voorzitter.

EVENALS VORIG JAAR

Evenals vorig voorjaar, omstreeks deze tijd, moet het weer gebeuren!

De bezem moet weer door de (Maria)-kerk!

Op zaterdag 21 maart as. is het weer tijd voor een schoonmaakbeurt en zullen we de kerk weer eens laten schitteren en glanzen met het grote feest van Pasen in het vizier!

Hiervoor zijn natuurlijk weer mensenhanden nodig. Dus mensen geef je op, want vele handen maken licht werk!

We beginnen de dag om 9.00 uur met koffie en sluiten rond 13.00 uur af met een lunch.

Opgave kan door een mailtje te sturen naar: ine.reuver@gmail.com

► Tot 21 maart 2015 om 9.00 uur in de kerk!

KERKBALANS 2015

Begin januari is de Aktie Kerkebalans 2015 weer van start gegaan.

Eind januari was er al een bedrag van



ongeveer € 12.000,- toegezegd.
Een deel hiervan is inmiddels ont-
vangen. Enkele parochianen hebben
de bijdrage iets verlaagd en anderen
hebben meer toegezegd dan in 2014.
In 2014 hebben ongeveer 375
parochianen aan de Aktie Kerkbalans
deel genomen. Het toegezegde bedrag
is voor bijna 100 % binnengekomen.
Hiervoor allen dank.

Als Werkgroep Kerkbalans hopen wij
dat de parochianen alsnog bereid is
een financiële bijdrage, van bijvoor-
beeld van 5 euro per maand, te
leveren. Hierdoor zou de Locatie
H.Geest/Maria financieel gezond mee
kunnen draaien in de Enschedese
katholieke kerkgemeenschap.
De banknummers staan vermeld op
de locatiepagina's van
H.Geest/Maria.

IK STOP

Gedurende ca. 15 jaar heb ik
mogen meewerken aan de **ver-
spreiding van het parochieblad**.
Eerst van het parochieblad van de
Maria/H.Geestparochie daarna ook
van het parochieblad Pelgrim.

Na de verspreiding van deze Pelgrim
zal ik stoppen.

Ik wil alle medewerkers, in het bij-
zonder de **42 bezorg(st)ers in het
verspreidingsgebied van de Maria/
H.Geestlocatie**, die door weer en
wind, soms fluitend in het zonnetje
maar ook diep in de kraag gedoken,
hun werk hebben gedaan, bedanken.
Met een **vriendelijk gezicht** hebben
zij vele jaren het maandelijks stapel-
tje boekjes, in ontvangst genomen.
Hartelijk dank!

Piet Gieske



Heimwee naar Op Toon?

Op Toon zal op **zaterdag 23 mei,
(Pinksteren) om 19.00 uur** in
'onze kerk' (Mariakerk) zingen! Zij
zullen er dan weer een mooie viering
van maken!

Trouwens, Op Toon is regelmatig in
de Jacobuskerk in Lonneker actief!
Raadpleeg daarvoor het dorpsblad
van Lonneker: **"Up en um'n Bult"**.
Daarin staat het parochienieuws van
de Jacobuskerk van Lonneker.

TOONKUNST ENSCHEDE

Op **29 maart 2015** wordt door
Toonkunst Enschede de Johannes
Passion van Bach gezongen, samen
met een flink aantal enthousiaste
gastzangers.

**Het concert vindt
plaats in de
Mariakerk en be-
gint om 15.00 uur.**

De solisten zijn:

Hieke Meppelink
(sopraan), Eline Harbers (alt), Falco
van Loon (tenor/evangelist), Arco
Mandemaker (tenor/aria's), Julian
Hartman (bas/Christus) en David
Greco (bas/aria's).

De begeleiding wordt verzorgd door
het van Wassenaer Consort.

De algehele muzikale leiding is in
handen van dirigent Jacco Camphens.

Kaarten zijn te koop via de leden of
via kaarten@toonkunstenschede.nl.

De prijs bedraagt € 20,- voor volwas-
senen en € 10,- voor jongeren/stu-
denten.





Vertrek
zusters
Francisca-
nessen uit
Enschede-
Noord.

In Tubantia kon U lezen hoe de zusters Franciscanessen aan de basis stonden van het r.k. ziekenhuis aan het Ariënsplein.

Na hun vertrek uit het ziekenhuis waaierden zij uit over Enschede en Denekamp.

De zusters Geertruid, Aurea, Agathia, Lebuinus en Ancilla bleven in Enschede-Noord. Nu kiezen ze voor een appartement in Denekamp, Ans Slotman blijft wonen in De Dollard.

Op 11 januari namen we afscheid van hen in de Mariakerk met bloemen en een reisicoon van Maria. Zij waren vaste bezoekers van de viering op donderdagmorgen in de Mariakerk, en eens in maand in de Dollard.

We zullen hen missen.

Afscheid Piet Gieske als organist, o.a. in de Dollard. Jarenlang heeft Piet de muzikale volkszang verzorgd in de vieringen in het Achtervoort en in de Dollard. Nu zet hij er een punt achter om elke keer weer zijn orgel met zich mee te dragen.

Op drie februari zwaaiden wij hem uit na de dienst in de Dollard. Piet, heel erg bedankt voor je jarenlange ondersteuning.

Jos Vermeulen.

En nu we toch afscheid nemen!

Ook Jos Vermeulen wil een andere invulling geven aan het Dollard-'pastoraat'.

Elke eerste dinsdagavond van de maand ging Jos voor in de woord en communieviering die sinds het bestaan van het Ariënswoonzorgcentrum 'De Dollard' werd gehouden voor de bewoners van de appartementen.

Ook zr. Geertruid en Annie Kamphuis waren hem, een aantal jaren geleden, hierin voorgegaan.

Jos ging voor op zijn eigen wijze, binnen de grenzen van de, in deze tijd gebruikelijke regelgeving.

Altijd, tevoren goed voorbereide, interessante overwe-

gingen en met devote handelwijze. Boeiend, stichtend en leerzaam kon hij vertellen over de gebruiken in het oude Jodendom en de vroege Christenheid. Daarbij kon hij op onnavolgbare wijze de toepassingen bedenken op onze tijd.

Steeds speelden de eigen vervaardigde iconen die op de altaartafel stonden opgesteld, een rol bij zijn deskundige gedachtegang.

Jos gaat wellicht verder 'en petit comité' maar daarover gaat hij zich nog beraden.

Jos bedankt en succes!



Piet Gieske





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen
Mw. L. Oude Egberink 476 31 05

e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: [giuers@hetnet.nl](mailto:gieurs@hetnet.nl)

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*

e-mail: hannink-starre@zonnet.nl

Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H.J.M. Huitink

Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker

Administrateur: **vacature**

NL08INGB0000966093 of

NL70INGB0001023468

NL57INGB0665162138

NL89ABNA0592622592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas

e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze

Pelgrim.

Met de bus naar de kerk?

Mijn kleindochter heeft op haar manier interesse in ons parochieblad. Ze kan het nog niet lezen want ze is pas 3 jaar, maar de foto's op de voorkant worden altijd uitgebreid bekeken. De ene kerk kent ze, daar hebben we wel eens een kaarsje aangestoken als we in de stad waren. Haar vingertjes gaan de foto's langs, van boven naar beneden en weer terug en dan komt haar vraag: Oma, kun je daar ook met de bus komen? In haar beleving kun je met de bus overal naar toe, b.v. naar de stad, de kinderboerderij, Bengeltjesdorp, dus waarom niet naar de kerk? Ja dat kan, zeg ik tegen haar. Opnieuw gaat ze alle foto's langs en ik vertel welke bus er heen gaat. Het is een wekelijks terugkerend ritueel en op een gegeven moment weet ze uit haar hoofd hoe je b.v. naar de St.Jan/H. Michaëlkerk kunt reizen of naar de Verrijzeniskerk. Zo geeft ze ons onbedoeld een reisadvies. Met de bus naar de kerk, helemaal zo gek nog niet.

Engelien Nijhof

Beste vrijwilligers,

Namens de pastoraatgroep en locatieraad willen wij op **donderdag 5 maart 2015** een werkgroepoverleg organiseren in de parochiezaal aan de Haaksbergerstraat 253 voor alle vrijwilligers in onze locatie, aanvang 19.30 uur.

Hennie Bolster en ondergetekende en



Wim Lieven van de Verrijzeniskerk zijn bij het jaarlijks overleg in de Ariënsgedachteniskerk geweest en ook wij vonden dit een zeer waardevolle bijeenkomst.

In de Verrijzeniskerk heeft een dergelijke bijeenkomst inmiddels ook plaats gevonden op 11 februari. In bovengenoemde locaties was dit overleg alleen voor de contactpersonen van de werkgroepen, maar wij hebben gemeend om alle vrijwilligers uit te nodigen, zodat iedereen zijn zegje kan doen.

Het is de bedoeling om elke werkgroep iets te laten zeggen over zijn/haar werkgroep en daarna te bespreken wat de kerksluiting voor onze locatie gaat betekenen en hoe we in de toekomst verder willen gaan; een aantal werkgroepen zullen parochiebreed (gaan) werken, andere werkgroepen houden voor onze locatie op, maar zijn voor de Verrijzeniskerk en/of Jozefkerk wel hard nodig. Ook voor onze eigen locatie blijven tot de sluiting en daarna vrijwilligers nodig, wij denken aan wijkcontactpersonen, ouderen en kerk, padista begeleiders e.d. Kortom uw mening is voor ons erg belangrijk en daarom hopen wij dat veel vrijwilligers gehoor zullen geven aan deze uitnodiging.

Bij deze Pelgrim hebben wij een uitnodigingsbrief gedaan, mocht u deze per abuis niet hebben ontvangen, maar u bent wel van plan te komen meldt u dan aan per e-mail:

Stjanmichael@live.nl

Graag tot 5 maart!

Lisette Janssen, namens locatieraad en pastoraatgroep

In Memoriam

Op Kerstdag is overleden Lies vd Berg: een actieve parochiaan van destijds de Michaëlkerk. Na de dood van haar man verzorgde zij jaren lang de bloemen in de kerk. Ook schilderde ze graag en deed mee met de vrouwengroep die een aantal wandkleden heeft geborduurd voor de Michaëlkerk. Lies overleed op 93-jarige leeftijd in het Ariënshuis te Glanerbrug, maar het grootste deel van haar leven heeft ze met haar man en gezin gewoond aan de Carel Fabritiusstraat.

Carla Berbée, pastoraal werker

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 19 februari	eucharistie
Donderdag 26 februari	protestant
Donderdag 5 maart	eucharistie
Donderdag 12 maart	protestant
Donderdag 19 maart	eucharistie
Donderdag 26 maart	protestant

Hatteler

Woensdag 18 februari	WoCo
Woensdag 18 maart	protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenbergh 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 7 januari hebben we als
locatieraad en pastoraatgroep van
onze kerk weer vergaderd.

We zijn bezig met een *lokaal
beheersclubje*, zeg maar een klus-
groepje dat een deel van de taken van



Joop v.d. Pieterman overneemt.
En zoals eerder aangekondigd: We organiseren in ieder geval op wo 11 februari – 19.30 uur – 21.00 uur een vrijwilligersavond waarvoor we alle werkgroepvoorzitters uitnodigen. Maar ook andere leden zijn van harte welkom.

Het hongerdoek heeft u inmiddels kunnen zien hangen in de hal. We hebben gevraagd om permanente bruikleen van het Rijksmuseum. Nu stond het doek al een tijdje in de pastorie maar gegeven de omvang (en het feit dat het stuk niet opvouwbaar is) stond het toch een beetje in de weg. Nu heeft het dus een vaste plek in onze kerk.

Ook zijn we bezig met verhuur van de kerk voor concerten en uitvoeringen. Gegeven het nieuwe vieringenrooster met elke zaterdagavond een viering is dat toch wat lastiger geworden.

Ons dameskoor heeft verzocht om wat vaker te mogen optreden in de kerk. Aan zo'n verzoek geven we natuurlijk heel graag gehoor. We overleggen met hen over de plekken en tijden waarop we nu geen koor in de vieringen hebben.

Zoals u wellicht weet worden er vanuit de Verrijzeniskerk geen uitvaarten meer verzorgd. Een gemis waarover we toch van gedachten willen wisselen met het pastorale team.

Verder hebben we bekeken wat we nog willen veranderen aan de kerk. Tijdens de nieuwjaarsviering op

vrijdagavond 9 januari heb ik bij alle aanwezigen gepolst wat hun *ideeën* hierover zijn. Onderstaand alvast een opsomming.

- Zet de stoelen in de dagkapel en de banken terug in de kerk.
- Meer rondzit
- Breng fellere kleuren in de parochiezaal en haal de ouwe meuk van de muur.
- Maak monitoren op de zuilen, dan kunnen mensen achterin de kerk de viering makkelijker volgen en wellicht meezingen als liedteksten geprojecteerd worden.
- Maak de ingang van de kerk prettiger. Niet zo grauw en grijs als nu maar uitnodigender.
- Plaats enkele mooie beelden in onze kerk.
- Doe een uitvraag op internet voor verfraaiingsvoorstellen voor onze kerk.
- Maak een aparte, multifunctionele hoek met stoelen.
- Gebruik de Schalm.
- Breng meer fleur en kleur in onze kerk. Vgl. de kerken in Indonesië.
- Via sommige firma's kun je, onder voorwaarden, proeftapijt laten leggen. Bijv. in een aparte hoek van de kerk.
- Het gaat niet om het interieur. Betrek jongeren bij de vieringen.
- Breng iets meer vrolijkheid in de viering. Niet te plechtig = saai.
- Maak het koor zichtbaarder door een oplopende kooropstelling.



- Haal de lambrizing en de mottige gordijnen uit de parochie-zaal.
- Overweeg een verlaagd plafond in de kerk. Scheelt ook stookkosten.
- Zorg dat de ringleiding weer werkt.
- Voorzie het dak van onze kerk van zonnepanelen.
- Vervang het onderschrift bij de kruisgang door iets in fraaie, geschreven letters (schoonschrift?)
- Zorg ervoor dat de kerkgangers dichter op het altaar zitten en maak dat altaar wat vrolijker, voller en fleuriger.
- Ouderen hebben liever stoelen dan banken. Dat zit tenminste comfortabel.
- Waarschuw voor de hoogteverschillen tussen stoep en parkeerplaats bijv. door markering.
- Maak de stoep rond de kerk toegankelijk voor fietsers door op enkele plekken een (fiets)opritje te maken.

Kortom, we hebben nog veel suggesties waar we mee aan de slag kunnen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de technische staat van de kerk en de apparatuur daarin die ook nog de nodige aandacht vergen.

We gaan ermee aan de slag.

Uiteraard in overleg met de Centrale Beheercommissie.

Graag tot de volgende keer.

Wim Lieven

Sobere maaltijd 2015 in Zuid

In de 40-dagentijd willen we graag stilstaan bij de al te vanzelfsprekendheid van voedsel. Daarom houden we een sobere maaltijd. Tijdens deze maaltijd besteden we met lied en gebed aandacht aan het Enschedese Vastenactieproject. Dit project is een microkredietprogramma in Zuid-West Kenia.

Locatie: Verrijzeniskerk, het Leunenberg 588. **Datum/tijd:** woensdag 18 maart, 18:00-19:00 uur.

Zelf meenemen: bord/bestek.

Opgave voor 14 maart.

053-4341393 of

mov.enschede@gmail.com

Avondviering 27 maart, 18.50 uur



Een wel erg vroege vooraankondiging van deze avondviering: ***Seizoenen in je leven.***

Ieder heeft hierbij haar/zijn eigen verhaal en natuurlijk ook een eigen indeling:

Herinneringen aan je kindertijd, de tijd als jongvolwassene, en daarna als volwassene, en je zicht op de ouderdom:

De verwondering in je kinderjaren en de jonge jaren daarna; de tijd waarin de wereld voor je open lijkt te liggen, waarin je de wereld in kunt trekken en op eigen benen kunt gaan staan; de tijd waarin het lijkt dat het grote werk is gedaan; en tenslotte de tijd waarin zoveel om je heen weer tot rust lijkt te komen en je alles wat meer van af-



stand mag beleven.

Maar je kunt de wisselende seizoenen ook op geheel eigen momenten ervaren en beleven:

Bijvoorbeeld een onverwacht lichtpuntje als je uitzicht krijgt op gewenste verbetering/verandering.

Het leven kan je opeens weer toelachen als je toch weer werk hebt gevonden, als je je bewust bent van een warme relatie.

Het kan stormen als je zonder werk raakt, je relatie stuk loopt, een dierbare sterft. Die herfststorm kan je leven goed op zijn kop zetten. Hoe kom je daar ooit doorheen? Mooie woorden genoeg

In eenzaamheid kun je vervallen na een fikse ruzie, een afwijzing of miskennen. Je voelt je in de kou staan. Ieder kent en ervaart in haar/zijn leven dergelijke gebeurtenissen; in wisselende volgorde en met verschillende zwaarte. Ook bij dit soort seizoensinvloeden proberen wij stil te staan in de ***avondviering van 27 maart***.

Wij willen uw eigen verhaal graag laten meeklinken in de viering.

Stuur het voor 10 maart aan de

Vrijplaats Daglicht p/a Het

Leunenbergh 588, 7544 JM

Enschede of aan het e-mailadres

Vrijplaatsdaglicht@gmail.com

Iconen schilderen

De cursus iconen schilderen die in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk werd gegeven, is een groot succes geworden. Prachtige kunstwerken

waren het eindresultaat. De iconen zijn door pastoor André Monnikhof gezegend in de viering van 31 januari. Er wordt opnieuw een cursus gegeven in de Verrijzeniskerk. Mocht u mee willen doen, neemt u dan contact op met Jos Bentert via email:

St.josef.iconen.atelier@gmail.com en vermeld dan uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Opgave kan ook telefonisch bij de cursusleider Jos Bentert: 06-22908707.

Eerste Communie 2015

In totaal 40 kinderen hebben zich aangemeld voor de Eerste communie in dit schooljaar. Hierbij zijn ook de kinderen die onder de St. Jan / H. Michaël-locatie vallen.

Dat betekent dat ook zes scholen betrokken zijn. Inmiddels zijn de kinderen begonnen aan het project, zijn er rondleidingen gegeven, worden de liedjes geoefend en stellen zij zich voor in de presentatieviering op **zondag 15 maart om 10.30 uur in de Verrijzeniskerk**.

Overleden

Op **9 januari** jl. is overleden mevrouw Thea Hesselink – Kits. Zij is 73 jaar geworden. Zij woonde aan de Vleerkottelanden 1.

Het prachtige wandkleed dat in onze kerk hangt bij de koorbanken is door haar gemaakt, daardoor zal ze altijd in onze gedachten blijven.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

22 februari

Gen. 9, 8-15
1 Petr. 3, 18-22
Mc. 1, 12-15

1 maart

Gen. 22, 1-18
Rom. 8, 31-34
Mc. 9, 2-10

8 maart

Ex. 20, 1-17
1 Kor. 1,22-25
Joh. 2, 13-25

15 maart

2 Kron.36, 14-23
Ef. 2, 4-10
Joh. 3, 14-21

22 maart: Jer. 31, 31-34; Hebr. 5, 7-9; Joh. 12, 20-33

29 maart Palmzondag: Mc. 11, 1-10; Jes. 50, 4-7; Filip. 2, 6-11; Mc.15, 1-39

Wereldgebedsdag 2015

De wereldgebedsdag heeft elk jaar weer een ander thema en dit thema wordt uitgewerkt in een orde van dienst. Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld. In 2015 wordt de orde van dienst gevierd die gemaakt is door vrouwen uit de Bahama's. Deze viering heeft als titel: „Begrijpen jullie mijn liefde?“ gekregen.

De oecumenische wereldgebedsdag viering vindt plaats in de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boddenkampstraat in Enschede op **vrijdag 6 maart a.s. om 19.30 uur**. U bent van harte welkom!



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het rooster.

WEEKEND 21/22 februari, 1^e zondag Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Marcellinus- koor, Boekelo	P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo.10.00 u	Eucharistie Geb.viering	Paroch.k.Ver Samenzang	W. Rekveld Werkgroep

WEEKEND 28 februari/1 maart, 2^e zondag van de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie	Samenzang Gem.koor H. Geest-Maria	C. Berbée A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsge-dachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C.Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Hymnus	H.Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 7/8 maart, 3^e zondag van de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H.Michaël	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	C. Berbée
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H. Geest-Maria	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Geb.viering	Parochiekoor Verrijzenis All Together	B.Engelbertink Werkgroep



WEEKEND 14/15 maart, 4^e zondag van de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie	Samenzang Gem.koor St. Jan-H.Michaël	Werkgroep J. Kortstee
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	AMM	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	<u>Zo. 10.30 u</u>	Wo-Co presentatie 1 ^e H.Comm	Kinderkoor Verrijzenis	I. Schraven

DONDERDAG 19 maart, Feest van St. Joseph

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Do. 09.30 u	Eucharistie	Zangg. St Jos	A.Monninkhof

WEEKEND 21/22 maart, 5^e zondag van de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	W. Rekveld
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	P.v. Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Zanggroep St. Joseph	C. Berbée
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Geb.viering	Samenzang Parochiekoor Verrijzenis	W. Rekveld C. Berbée

WOENSDAG 25 maart, Maria Boodschap

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Wo. 09.30 u	Eucharistie		A.Monninkhof

WEEKEND 28/29 maart, Palmzondag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gez.viering Eucharistie	Projectkoor ZanggSt. Jos	C. Berbée A.Monninkhof
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie gez.viering	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co gez.viering	Projectkoor	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Hymnus	H.Kronenberg
H.Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor H.Geest-Maria	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo.10.00 u	Wo-Co gez.viering	Kinderkoor Verrijzenis	P. v. Blijswijk



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^c +3 ^c internat. 2 ^c + 4 ^c WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, laatste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^c + 3 ^c Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^c zaterdag en 3 ^c zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^c + 4 ^c zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^c zondag + 4 ^c zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenber</i>	Za. 19.00 uur Eucharistie en Zo. 10.00 uur, 2 ^c +4 ^c zondag Gebedsviering	Do. 9.30 uur

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht. E-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekgreveling.nl www.miekgreveling.nl 06-83 56 08 22



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

5 maart	26 maart
9 april	30 april
14 mei	4 juni

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in
nood en ouderen' is 24 uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon



**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 2, februari 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31 SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

