

De veertigdagentijd

Jaargang 4, nr. 2, 20 februari 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Vastenactie: Gambia	3
Eén Pastoraal Team voor Enschede, Haaksbergen en Losser	4
Het askruisje	6
Uitnodiging: parochieavonden	7
Mededeling van het parochiebestuur	8
Oecumene	10
Overleven	12
Liturgiekalender	14
Allerhande: o.a. voedselbank	16
Jeugd en Jongeren	18
Kinderpagina KIEK	21

Locatienieuws

H. Jacobus	22
St. Joseph	25
Ariënsgedachtenis	28
H. Paulus	33
H. Geest-Maria	36
St. Jan-H. Michaël	39
Verrijzenis des Heren	43

Vieringen	46
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Aandachtsgebied Liturgie. Vrij: maandag

w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbee,

Aandachtsgebied Gemeenschapsopbouw

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied catechese, diaconie,

jongeren. Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Pastoraal werker J. v.d. Nieuwendijk

Aandachtsgebied diaconie, Citypastoraat

Tel. 06-45860554. Vrij op vrijdagmiddag.

j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999

Aandachtsgebied diaconie

pastor.huitink@mariavlucht.nl

Vrij op: maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,

06-13803682. Vrij op: maandagmorgen

en -middag, vrijdagmiddag en -avond

Aandachtsgebied gemeenschapsopbouw

j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833. Aandachtsgebied

catechese, liturgie, gemeenschapsopb.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op: donderdag.

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie

T. 074-3494815 p.blijswijk@kpnplanet.nl



Het is voorbij.....

Het rijke roomse leven is voorbij, er gaan kerkgebouwen dicht, alle goede initiatieven en experimenten van de afgelopen 30 jaar zijn doodgebloed, teruggedraaid of verboden. Vrouwen en gehuwde mannen zullen voorlopig geen priester kunnen worden. Jongeren hebben de traditionele vieringen de rug toegekeerd. Er zijn schandalige praktijken aan het licht gekomen. Er zijn vieringen in grote kerken met soms nog geen 20 parochianen. Pastoraal werkers/sters en andere leken mogen geen askruisje meer geven omdat het geven ervan verbonden is aan het sacrament van de boete. Als je logisch doorredeneert, mogen zij en andere leken ook geen hostie meer uitdelen want dat is verbonden aan het sacrament van de Eucharistie. De verwachting is volgens het bisdom dat er over 10 jaar geen pastoraal werkers zullen zijn en geen bezoldigde diakens meer. Eerst ontstonden er parochieverbanden, daarna moesten de parochies in die parochieverbanden fuseren. Nu moeten de parochies die uit die parochieverbanden ontstonden fuseren. Het proces is nog niet ten einde. Het is voorbij....

Het begint.....

Heeft U die foto's van de paus gezien die met twee kinderen aan zijn zijde twee witte duiven losliet? De witte duif die symbool staat voor de vrede en voor de Heilige Geest. Onmiddellijk werd een van de duiven aangevallen door een agressieve zee-meeuw en daarna door een zwarte

kraai. De haviken storten zich op de bringers van de vrede. Toeval? 'Zo moet deze mensenpaus zich af en toe ook voelen binnen het Vaticaan' dacht ik. Zo is het ook als je de witte duif loslaat in de kerk en in de wereld. Je bent als vredestichter voor de agressieve haviken maar een kwetsbare vogel. Maar misschien is de kwetsbaarheid juist de kracht van de Heilige Geest en de kracht van Christus als Lam Gods. Dat realiseerde ik me laatst vlak voor de communie in het gebed: "Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld". Dat is niet zomaar een zin, dat is ook niet zomaar een uitdrukking van geloof. Het is elke keer weer een zeer krachtig mystiek moment waarvan de reikwijdte niet kunnen bevroeden, waarin Christus in de gedaante van het Lam 'de zonden wegneemt van de wereld'. Dat is nogal wat. Dat gaat mijn pet ver te boven. En dat is de kracht van elk sacrament, dat gaat ons verstand ver te boven. En we denken nog wel dat we het allemaal zo goed weten, zo rationeel.

Het zijn de duif en het lam die vrede brengen en ons bevrijden. Niet de machtigen, de wetten en de voorschriften.

"Konden we maar met helemaal niets, van voor af aan, beginnen" hoorde ik deze week een parochiaan verzuchten. 'Maar zo ver zijn we al' dacht ik even later. Laten we beginnen met de ontmoeting tussen jou en mij.

Bisschop Franciscus van Sales schreef rond 1600 dat een leek een bijzondere plaats heeft in de kerk en in de schepping. *"Als leek heb je de*



zorg voor de wijding van de aardse dingen, ook het dagelijks leven is een plaats van heiliging.” We kunnen leven vanuit een houding waarin alles wat we doen aandacht en respect verdient, geheiligd mag worden. We beginnen vanuit helemaal niets, vanuit onze eigen kwetsbaarheid reik je iemand anders de hand. Een gewone ontmoeting kan al een moment van heiliging worden. Zoals de ontmoeting met de duif en het lam, de ontmoeting met God en Christus. Een ontmoeting waar de haviken om heen zwermen. Dat is het risico maar er is geen andere weg.

Een kerk die begint bij de ontmoeting tussen mensen. We beginnen gewoon van voor af aan. Dat is ook de boodschap van de Franciscus.

Reik als kwetsbaar mens de hand aan een ander kwetsbaar mens en vooral aan mensen die in deze wereld kwetsbaar zijn geworden. Daar is de Geest werkzaam en Christus aanwezig. “Devotie is zo eenvoudig” schrijft deze Bisschop van Sales. “Het is liefde tot God en liefde tot de naaste”. Als pastoraal team willen we van die ontmoeting werk gaan maken. Ontmoeting is het centrale thema van ons beleid voor de toekomst.

Als kerk plekken creëren van ontmoeting in liturgische ruimten en Pastorale Diaconale Staties.

*Jan van den Nieuwendijk,
pastoraal werker*



LENTE

Een nieuw begin!

Meer zelfstandigheid voor gehandicapten in Gambia

Enschedese Vastenactie-project 2014

Hennie en Winnie van der Meer uit Lonneker komen al sinds 2000 in Gambia. In de kustplaats Serrekunda zien zij de levensomstandigheden van gehandicapte mensen. In Gambia is het gebruikelijk dat gehandicapten door familie of burens naar hotels of kerken worden gebracht om daar te bedelen. Hennie en Winnie van der Meer richtten de Stichting Fajikunda op om hulp te kunnen bieden aan gehandicapten in Gambia. Dit in nauwe samenwerking met een kerk in Serrekunda. Eerst is er een kaarsenmakerij opgezet. In het binnenland van Gambia is nog veel behoefte aan kaarsen met name voor verlichting. Zo is er op dit moment nog een lokale markt voor de kaarsen die in de werkplaats wordt gemaakt.

Een tweede activiteit in de werkplaats die er al snel bij kwam is het verwerken van textiel. Tassen, schoolkleding en zelfgemaakte vrouwenkleding. Deze kleding wordt versierd met uitbundig borduurwerk. Hier is een enorme vraag naar, lokaal, zodat een klein winkeltje gekoppeld aan de werkplaats er ook snel kwam. Een twintigtal gehandicapte mannen en vrouwen vinden hier werk en kunnen in hun eigen onderhoud voorzien. Dat is niet alleen van economisch belang, maar ook de eigenwaarde van deze mensen stijgt enorm. Het blijkt dat ze wel wat kunnen! Inmiddels zouden er ook meerdere cliënten een plekje kunnen krijgen binnen deze 'Sociale Werkvoorziening' maar het vervoer van deze mensen die iets verder weg wonen, is voor hen onbetaalbaar of

onhaalbaar. Zoals het openbaar vervoer op dit moment functioneert in Serrekunda, is er voor hen letterlijk geen plaats: ze worden niet meege-
nomen, zeker niet tijdens spitsstijden.

Uitbreiding en aanpassing

Om meer mensen te kunnen helpen zou een eigen busje zeer welkom zijn. Op de eerste plaats voor de aan- en afvoer van de mensen naar de werk-
plaats. Daarnaast is het busje overdag inzetbaar voor inkoop en aflevering. De ingeschatte kosten voordat hij in Gambia rijdt zijn 12000 euro. Daarnaast zouden twee borduurmachines erg helpen. De productie van kleding wordt steeds belangrijker in de werk-
plaats. Een goede tweedehandse kost zo'n 1500 euro. We zijn erg blij dat Vastenactie het project dit jaar wil steunen zodat er grotere groep gehandicapten in Serrekunda zelfstandig gemaakt kan worden. ***Doet u mee?***

Voor foto's kunt u kijken op

www.swgambia.com.

De voortgang van het Vastenactie project 2014 zal bijgehouden worden op handenwassen.blogspot.com

Op 12 maart a.s. is er om 20.00 uur in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg een voorlichtings-
avond. De heer en mevrouw van der Meer, die in januari nog in Gambia zijn geweest, zullen a.d.h. van licht-
beelden het project nader toelichten. Verder is er de mogelijkheid om goederen die op de werkplaats zijn gemaakt te kopen, zoals kaarsen, kralen en tassen. We bevelen deze avond van harte aan.

Henk Thüss, Missie Ontwikkeling en Vrede, mov.enschede@gmail.com

Eén pastoraal team voor de parochies van Enschede, Losser en Haaksbergen

Zoals U wellicht bekend is, is tijdens een viering in Haaksbergen op 30 augustus 2013 het nieuwe pastorale team gepresenteerd voor de parochies Sint Jacobus de Meerdere (stad Enschede), Sint Franciscus van Assisië (Haaksbergen-Buurse-Boekelo) en Maria Vlucht (Losser-Glanerbrug-Overdinkel-Lonneker).

Voor ons als pastores was afgelopen jaar een overgangperiode. We vergaderden zowel gezamenlijk als in de afzonderlijke pastorale teams van genoemde parochies. Eind december hebben we als pastores besloten om als één pastoraal team voor de drie samenwerkende parochies te gaan werken. Als pastoraal team werken we aan een nieuw beleidsplan voor de drie parochies. Dat dit beleidsplan tot stand komt is belangrijk, omdat het duidelijkheid zal geven over de pastorale prioriteiten in ons werkgebied voor de komende periode. Verder is dit beleidsplan ook voor de drie parochiebesturen van belang als richtsnoer voor hun besluitvorming over wat zij in de toekomst pastoraal zullen gaan faciliteren. Een nadere verdeling van taken moet binnen het nieuwe pastoraal team nog plaatsvinden. Binnen het nieuwe team zijn heel wat gaven en talenten voorhanden. Maar met elkaar moeten we nog kijken, hoe we die gaven en talenten efficiënt gaan inzetten. Uiteraard zijn de visie, de missie en de doelen, die in het nieuwe beleidsplan zullen komen te staan, hierbij richtinggevend. In de praktijk is het al zo, dat de beide priesters in het team (pastor



Rekvelde en pastoor Monninkhof) ‘grensoverschrijdend’ werken: zij gaan voor in vieringen en verrichten andere pastorale werkzaamheden in alle drie de parochies. Ook andere pastores in het team – diaken Bert Huitink en de pastoraal werkers Ingrid Schraven, Carla Berbée, Jan van den Nieuwendijk, Frank de Heus en Johan Klaassen – werken al ‘grensoverschrijdend’. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op een uitvaartcursus en de begeleiding van cursisten, jongerenpastoraat, catechetische activiteiten, gesprekken met parochiebesturen over beleidsmatige zaken en natuurlijk de voorbereiding van het pastoraal beleidsplan. Als pastoraal team staan we (samen met U als parochianen) met het oog op de toekomst voor grote uitdagingen; er is veel in beweging, er verandert het nodige; maar voor ons is het ook wel boeiend om in zo’n dynamisch proces werkzaam te mogen zijn. We hebben er in ieder geval zin in, en zijn U graag pastoraal van dienst.

Pastoor André Monninkhof

Pastorale wenken

1. Ziekenbezoek

Ziekenbezoek, zowel door de bezoekgroep, pastoraatsgroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden bij het secretariaat van Uw locatie. Voor het telefoonnummer zie elders in dit parochieblad.

2. Ziekencommunie

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis willen ontvangen, kunnen dit aangeven bij een lid van de pastoraatsgroep of bij het secretariaat

van hun locatie.

3. Ziekenzalving (sacrament van de zieken)

Stel dit sacrament niet uit tot het laatste moment! Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij volle bewustzijn, indien mogelijk, op een rustig en afgesproken moment, kan worden ontvangen. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met één van de priesters in het pastoraal team. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van één van de priesters van het pastoraal team. In voorkomende gevallen kan ook een beroep worden gedaan op een emeritus-priester. Is er geen priester beschikbaar, dan kan een ziekenzegen door een diaken of pastoraal werker een goed alternatief zijn.

4. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in beginsel verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers. Dit zijn vrijwilligers, die hiervoor getraind en geschoold zijn. Als U uitdrukkelijk aangeeft, dat het Uw wens is dat de uitvaart zal worden voorgegaan door een priester, diaken of pastoraal werker, dan zullen we ons uiterste best doen om hierin te voorzien. Voor de regeling van een uitvaart adviseren wij U om eerst de komst van de uitvaartondernemer af te wachten en hem contact te laten opnemen met de contactpersoon van de betreffende geloofsgemeenschap. De uitvaartondernemer zal uw wensen dan voorleggen aan deze contactpersoon. De contactpersoon neemt vervolgens contact op met de gewenste voorganger en infor-



meert ook koster, koor en anderen, die bij de voorbereiding of uitvoering van de uitvaartplechtigheid betrokken zijn.

De meeste geloofsgemeenschappen in onze parochie hebben een speciaal telefoonnummer voor de regeling van uitvaarten. Dit telefoonnummer vindt u bovenaan de pagina van de betreffende geloofsgemeenschap, elders in dit parochieblad.

5. Bereikbaarheid pastoraal team

De telefoonnummers van de pastores staan op pagina 1 van dit parochieblad. Verder zijn de pastores altijd bereikbaar onder nummer: 06- 275 11 272. Krijgt u niet meteen gehoor, spreekt u dan s.v.p uw naam en telefoonnummer in op de voice-mail. Wij bellen u dan z.s.m. terug.

Pastoor André Monninkhof

Vrije dagen en aandachtsgebieden van de pastores

Als pastores zijn wij u (parochianen van de parochies Maria Vlucht, Sint Franciscus van Assisië en Sint Jacobus de Meerdere) pastoraal graag van dienst. Maar toch kan de boog niet altijd gespannen zijn. Ondanks onze pastorale gedrevenheid hebben ook wij tijd nodig om aan onze rust en ontspanning toe te kunnen komen. Het bisdom heeft een regeling vastgesteld, zodat alle leden van ons pastoraal team (tenminste) één dag per week vrij zijn.

Deze vrije dagen zijn in de colofon op pagina 1 te vinden evenals de aandachtsgebieden en de telefoonnummers van de pastores.

Pastoor André Monninkhof

Het askruisje als voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening

Op Aswoensdag wordt traditioneel het askruisje gegeven. In een viering van het Woord of in een eucharistieviering wordt de as gezegend en ontvangen we het askruisje. Het askruisje is een teken van boetvaardigheid. We mogen hierbij denken aan de eerste lezing van Aswoensdag. Hierin horen we hoe reeds de profeet Joël een oproep doet tot bekering. Er zal een nieuwe tijd aanbreken, zo zegt hij tegen het volk van Israël. Maar voordat het zover kan zijn, zullen we ons wel eerst moeten ontdoen van alles, dat ons hindert om deze nieuwe tijd binnen te gaan. In dat verband is de as, die over het hoofd wordt uitgestrooid, reeds in de tijd van het Oude Testament een teken van boetvaardigheid: we keren in onszelf en vragen ons af, wat er beter kan: waar hebben we fouten gemaakt, waar hebben we dingen gedaan nagelaten, waardoor we tekort schoten in onze verhouding tot God, onze naasten en onszelf? In deze zin is de ook de periode van veertig dagen, waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest, een tijd van uitzuivering; we worden uitgenodigd om in ons leven het kaf van het kore te scheiden, alle ballast overboord te gooien, de deur van onze binnenkamer te sluiten en werkelijk te komen tot God, die Heer en Meester van ons leven is. Hij is blij, dat we bij Hem komen. Denkt U hierbij maar aan het verhaal van de verloren zoon: in zijn leven is er veel mis gegaan; berooid moet hij terugkeren naar zijn ouderlijk huis; maar



zijn vader staat al op hem te wachten, zo blij is hij, dat zijn zoon thuiskomt. Zo mogen ook wij bij God thuiskomen, en Hem eerlijk en oprecht vertellen wat ons geweten bezwaart. De beste manier om dit te doen is door het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (de biecht): in Gods Naam luistert de priester naar de eerlijke belijdenis van onze zonden en onze vraag om vergeving. In Gods Naam mag de priester vervolgens ook vergeving aanzeggen. Het askruisje, dat aan het begin van de Veertigdagentijd gegeven wordt, is het begin van een tijd van inkeer, bezinning en reflectie en bereidt in die zin voor op het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Daarom ook wordt op Aswoensdag de as gezegend en het askruisje opgelegd door de priester. Als pastoraal team nodigen wij U van harte uit om op Aswoensdag naar de kerk te komen voor het ontvangen van het askruisje, als teken van Uw verlangen om te mogen delen in Gods vergevende liefde en U zo voor te bereiden op de viering van het Paasfeest.

Pastoor André Monnikhof

Uitnodiging voor parochieavonden *Inrichting eucharistisch centrum omvorming tot geloofsgemeenschap Noord en Zuid*

Inmiddels is de keuze gemaakt over wat er met de zeven kerkgebouwen in Enschede moet gebeuren. We willen nu een volgende stap in dit proces

gaan maken: er moet een nieuw eucharistisch centrum worden ingericht. Daarnaast gaan we bestaande geloofsgemeenschappen omvormen tot twee nieuwe gehelen: rond de St. Jozefkerk en rond de Verrijzeniskerk. De Jacobuskerk zal met een apart project haar nieuwe bestemming krijgen.

Eucharistisch centrum

Het eucharistisch centrum is voor de hele parochie St. Jacobus, anders gezegd: voor alle parochianen, voor de hele stad. De aartsbisschop heeft inmiddels de St. Jozefkerk per 1 september 2014 aangewezen als eucharistisch centrum. De restauratie aan de buitenkant is afgerond. Nu wordt de hand gelegd aan de binnenkant. Daarover mag ieder die zich daartoe aangesproken voelt meepraten op een open parochieavond: vanuit het bestuur komt er toelichting op wat het betekent eucharistisch centrum te zijn. Daarna is er gelegenheid om ideeën aan te dragen over de inrichting van het eucharistisch centrum.

Datum en plaats: donderdag 13 februari 2014 in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2, aanvang 19.30 uur.

Omvorming tot geloofsgemeenschap Zuid, rond de Verrijzeniskerk

Parochianen kunnen meepraten over de vorming van een geloofsgemeenschap in Enschede-Zuid. Een aantal vrijwilligers heeft hiervoor al een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Datum en plaats: donderdag 6 maart 2014 in De Schalm aan het Leunenbergh (grenzend aan de Verrijzeniskerk), aanvang 19.30 uur.



Omvorming tot geloofsgemeenschap Noord, rond de St. Jozefkerk

Parochianen mogen ook meepraten over de vorming van een geloofsgemeenschap in Enschede-Noord. Hoewel de St. Jozefkerk als eucharistisch centrum voor heel de stad dienst doet, zal dit kerkgebouw daarnaast het thuis worden voor een eigen geloofsgemeenschap uit heel Enschede-Noord.

Datum en plaats: woensdag 26 maart 2014 in het Parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2, aanvang 19.30 uur.

Een datum voor een bijeenkomst over de Jacobuskerk volgt binnenkort.

De al geplande avonden zijn alle een eerste stap in een veel langer en intensiever proces van verkennen, ontdekken en samenwerken. Wij hopen op goede ideeën en een constructieve sfeer.

(Pastoraatgroepen en locatieraden hebben voor alle drie avonden een uitnodiging ontvangen om te verspreiden, *Redactie*.)

Het pastoresteam en het parochiebestuur

Aartsbisschop wijst St. Jozefkerk aan als eucharistisch centrum

De aartsbisschop heeft bij besluit van 27 januari 2014 met ingang van 1 september 2014 de St. Jozefkerk aangewezen als eucharistisch centrum van de parochie St. Jacobus de Meerdere. Tegen die tijd is ook de herinrichting van deze onlangs gerestaureerde kerk afgerond.

Kardinaal Eijk heeft, daartoe uitgenodigd door het parochiebestuur, toegezegd de afronding van de restauratie te vieren met een pontificale H. Mis.

De St. Jozefkerk wordt ook locatiekerk van de nieuwe geloofsgemeenschap Enschede-Noord, zoals de Verrijzeniskerk dat wordt voor Enschede-Zuid. De Jacobuskerk zal het plaatje van open te blijven kerken in Enschede compleet maken. Deze kerk zal gebruikt worden voor een breder zingevingsperspectief, voor stilte en bezinning, voor veelvormig vieren en tevens het thuis allerlei internationale gemeenschappen.

*Guus Berkien,
vicevoorzitter parochiebestuur*

MEDEDELING VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Het artikel in Pelgrim 2014-nr. 1 van de hand van Rien Tichatten met als titel “De nieuwe ijstijd” geeft de persoonlijke mening van de schrijver weer, zoals ook blijkt uit de ondertekening. Wanneer het parochiebestuur zijn zorgen over bepaalde zaken en ontwikkelingen in het bisdom of in de Nederlandse kerkprovincie onder de aandacht wil brengen van de bisdomstaf, dan zal het bestuur zich rechtstreeks of via de vicaris tot de bisdomstaf wenden en niet het voor het bestuur in deze contacten oneigenlijke middel van het parochieblad gebruiken.



PELGRIM EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Naar aanleiding van de column van Rien Tiehatten

In Pelgrim 2014-nr.1 is een column van Rien Tiehatten opgenomen met als titel: “De nieuwe ijstijd”. In dit artikel geeft de schrijver zijn persoonlijke visie op het recente beleid van het bisdom. Daarbij wordt vooral de wijze van optreden gehekeld: het bisdom zou meer aandacht hebben voor de vorm dan voor de inhoud.

Dat een artikel met een dergelijke kritische grondtoon m.b.t. “Utrecht” geplaatst werd heeft een deel van de parochianen, zo blijkt uit de reacties, goed gedaan en soms aangenaam verrast, maar anderen hebben zich er nogal aan gestoord. Dat roept de vraag op waar de grenzen liggen van wat in een parochieblad wel of niet geplaatst kan worden. Hieronder zal ik al onderzoekend proberen daar een antwoord op te geven.

Men zou van Pelgrim een puur informatie- en mededelingenblad kunnen maken. Het is onmiskenbaar waar dat informeren van de parochianen de basis vormt van deze periodiek en haar bestaansrecht markeert. Maar als de inhoud daartoe beperkt blijft kunnen we ook volstaan met een aantal losse A4-tjes en is er nauwelijks een redactie nodig: een goed ingevoerde secretaresse voldoet. Er zijn ongetwijfeld parochianen die de hierboven beschreven beperking zouden toejuichen.

Pelgrim wil echter meer zijn en de kansen die het verschijnen biedt benutten. Het beoogt een volwassen blad te zijn van de geloofsgemeen-

schap voor de geloofsgemeenschap. Met een veelheid aan artikelen op gebieden als pastoraat en gemeenschapsopbouw wordt ook bezinning en verdieping aangeboden. Voor velen biedt het geschrevene herkenning, troost en bemoediging en soms zijn artikelen ook meningsvormend of ondersteunend, dan wel kritisch ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Het kenmerk van een mening is dat deze per persoon of groep kan verschillen. En kritiek wordt vooral als vervelend ervaren als men deze niet met de spreker of schrijver deelt. Om dat, ook in een parochieblad, in goede banen te leiden is een bepaalde grondhouding een absolute voorwaarde en zijn er ook spelregels nodig.

De gewenste grondhouding die nodig is om in Pelgrim ook kritisch getoonzette artikelen te kunnen plaatsen is er een van ruimte bieden voor andere meningen dan die welke men zelf heeft. Dat kan nuttig en leerzaam zijn, omdat het gelegenheid biedt de eigen visie te onderzoeken, tegen het licht te houden en mogelijk bij te stellen. De naar voren gebrachte mening kan ook leiden tot herkenning en/of bevestiging van wat men al vond. En dat kan als prettig worden ervaren. Bij dat gelegenheid schenken om een onderwerp vanuit meerdere perspectieven te benaderen, dient men uit te gaan van de goede bedoelingen, de authentieke zorg en de betrokkenheid van de schrijver of spreker. Tenzij aan vorm of inhoud van het artikel duidelijk blijkt dat dat niet het geval is.



Wat de noodzakelijke spelregels betreft: deze worden opgesteld en be- waakt door het parochiebestuur, be- halve als het om theologische en pas- torale kwesties gaat, want dan zijn de pastoor en het pastoresteam eindver- antwoordelijk. Die verantwoordelijk- heden worden over het algemeen gemandateerd aan de redactie, die in haar vergaderingen beslist over plaat- sing, soms na advies te hebben inge- wonnen van pastores of bestuur.

Waar liggen dan de grenzen? In theo- rie zijn deze mogelijk niet zo moeilijk vast te stellen. Anonieme en/of kwaadaardige geschriften dienen, evenals scheldpartijen, zonder meer geweerd te worden. Een menings- vormend en/of kritisch artikel, dat opgenomen wordt in een parochie- blad dient verder geen aanval op personen te zijn of deze te bevatten. Het artikel moet getuigen van respect jegens anderen, ook als die een afwijkende visie hebben.

Mogelijk geen voorwaarde, maar wel wenselijk is dat kritische artikelen in hun meningsvorming naast beschrij- vend ook opbouwend en gericht op verbetering zijn. In hetzelfde grijze gebied tussen wat wel of niet kan behoort ook de vraag naar de oppor- tunititeit van plaatsing. Sommige arti- kelen zouden Pelgrim ongetwijfeld spannender en levendiger maken, maar dat kan voor een parochieblad geen doel op zich zijn. En soms zijn onderwerpen op een bepaald moment achterhaald en is het oprakelen van oude kwesties niet wenselijk. Ook zal de redactie bij haar overwegingen moeten betrekken of een artikel niet onnodig verdeeldheid zaait, waar in het huidige tijdsgewricht eenheid en

te hervinden saamhorigheid meer dan ooit nodig zijn.

Zeker in een land als het onze, waar- van de bewoners er tot ver over de landsgrenzen om bekend staan dat zij van oordeel zijn dat zij alles moeten kunnen zeggen wat zij vinden, is men allergisch voor censuur die van bovenaf wordt opgelegd. Wie die mening is toegedaan legt echter wel een grote verantwoordelijkheid op de eigen schouders. Waar men zelf de grenzen tussen wat wel of niet kan wil monitoren is men aangewezen op zelfcensuur. En voor zelfcensuur zijn heldere onderlinge afspraken nodig als ook de bereidheid te accepteren dat van bovenaf wordt ingegrepen als men incidenteel of structureel niet in staat blijkt die grenzen te bewaken.

*Guus Berkien,
vicevoorzitter parochiebestuur*

Oecumene

Oecumenische viering

Op 26 januari was er in de Verrijze- niskerk, voor Enschede ZuidWest een oecumenische viering met als thema: **‘We komen samen in hoop en eenheid’**.

Deze dienst was voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijkgemeente Apostel Thomaskerk en de Locatie St. Jan – H. Michaël en de Verrijzenis, samen met het Leger des Heils.

De Verrijzeniskerk was goed gevuld, dat gaf een fijne sfeer. De symbolen die waren mee genomen waren **brood**



van katholieke kant, *het woord* van de protestantse kant en een *soeplepel* van het leger des Heils. Voor de aanwezigen heel herkenbaar.

Na afloop hoorden we veel mensen zeggen dat het een inspirerende dienst geweest was, fijn dat dit samen kan. In de overvolle gemeenschapsruimte werd volop nagepraat onder het genot van een kopje koffie.

De Vesper

Ongeveer dezelfde groep zal voor de komende vastentijd, de veertigdagen tijd weer de Vesper voor bereiden. Deze wordt gevierd in een kleine intieme kring in de ATK, Apostel Thomaskerk. Dit is de 6 zondagen na Aswoensdag, te beginnen op zondag 9 maart, 's avonds om 19.00 uur. Het is een half uur lezen, bidden, zingen en overdenken. Stil zijn en luisteren naar muziek is een vast onderdeel van de Vesper.

Het thema is nog niet bekend, we moeten nog beginnen aan de voorbereiding. Maar in deze periode vindt u achter in de kerk actuele informatie.

Tiny Hannink

WERELDGEBEDSDAG 7 maart 2014 dit jaar vanuit EGYPTE

De Wereldgebedsdag heeft een lange traditie. In 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze dag is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 170 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd.

Dit jaar wordt de liturgie door christenvrouwen uit **EGYPTE** verzorgd, met als thema "**bron van Leven**".

Door de Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie. Het verenigt christenen over de gehele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen en mannen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld.

Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie te lezen over de gekozen projecten en het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

U bent van harte welkom om dit uur mee te maken!

Datum: vrijdag 7 maart 2014

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: Vrije Evangelische

Gemeente (VEG),

Boddenkampstraat 2b, Enschede

Graag tot ziens op 7 maart!

Comité Wereldgebedsdag Enschede
Secretariaat: tel. 433 20 62.

Jezus in Multi Cultikringen?!

In onze tijd lopen mensen van verschillende afkomst, culturen en religies door elkaar. Maar dat is niet uniek voor onze tijd. In de tijd waarin Paulus leefde was dat niet anders. Zeker wanneer hij in grote havensteden van Griekenland kwam, zoals Corinthe en Thessalonica. De vragen en problemen die men Paulus voorlegden zijn ook voor ons herkenbaar. Daarom willen we in maart weer oecumenisch gaan bijbellezen, de eerste brief van Paulus aan de jonge christengemeente in Thessalonica



(1Thessalonisenzen). Het is niet noodzakelijk om alle avonden te komen, maar dan mis je natuurlijk wel iets!

Op donderdag 6, 13, 20, 27 maart en 3 april, van 20 – 21.30 uur, parochiecentrum St. Janskerk, Haaksbergerstraat 253. Opgave: ds Maaike Schepers via 4343238.

(m.schepersvanderpoll@zonnet.nl) of
Carla Berbée tel. 06 41252558
(c.berbee@katholiekenschede.nl)

Overleven

Ik zit aan de andere kant van de wereld. Noodkreten bereiken me. Wat gebeurt er toch met de kerk in Nederland, in Enschede. Strengere regelgeving. Besluiten worden genomen die niet passen in ons mensbeeld, in het mensbeeld dat we van Jezus geleerd hebben. Extremisme binnen de katholieke kerk wordt steeds zichtbaarder. Een extremisme dat sektarische trekjes heeft. Als je de regels niet volgt hoor je niet tot de kleine rest, hoor je bij het volk dat de wet niet kent. Je hoort tot de mensen die niet begrijpen waar het over gaat. Maar geloof gaat daar gelukkig niet over. Tenminste ons geloof niet. In de tijd van Jezus bestond er nog geen doordacht filosofisch wereldbeeld. Jezus was daar niet mee bekend. Hij kende de joodse leefwereld en daarbinnen mocht flink gediscussieerd worden. Je mocht je eigen gedachten ontwikkelen, en de gedachten van Jezus waren vooral nieuw, open, veranderend. Hoe overleef je in een wereld

die verstrikt zit in regeltjes? Hoe overleef je in een wereld waar de machthebbers besluiten nemen die over de rug van de gemeenschap heen gaan? Ook in Jezus' tijd: Hoe overleef je een wereld waar machthebbers dodelijke beslissingen nemen. Daarvoor is Jezus méns geworden. Hij is niet "gelovige" geworden, of "katholiek". In deze wereld was hij voor mij voor jou, voor iedereen de meest menselijke mens, een mens die de ander kon ontmoeten en duidelijk laten voelen: "Jij mag er zijn! Gewoon zoals je bent! Je hebt er voordeel van als je net doet zoals ik, als je net zoals ik de ander zijn, haar levensruimte gunt. Dat geeft je leven dat blijft, eeuwig leven." Op het moment dat je "gelukkig niet bent als de anderen", wanneer je vindt dat je hoort tot "de gelukkige rest" kun je niet meer met Jezus mee. Dan ben je als de farizeeër die zich, voorin de tempel, afzet tegen de tollenaar die op de laatste plaats was gaan staan. Jezus is geworden zoals "de anderen". In zijn mensenbestaan is hij dát in de eerste plaats! Gewoon een mens die je op straat kunt tegen komen. Een arme, een dronkaard, een zieke, een gewone mens die zijn leven verrommelt. We gaan met Jezus op weg wanneer we onszelf durven te erkennen dat we er gewoon zoéén zijn, we gaan met Jezus op weg als we gewoon zó de ander durven te ontmoeten. Binnen de kerk, buiten de kerk, dat doet niet ter zake. Laten we maar schrikken van de verrommeling! Dat is geen probleem. Ieder met onze eigen verrommeling. Deze veertig-dagentijd kunnen we benutten om er zo te zijn voor elkaar. En wanneer we



elkaar die levensruimte gunnen en niet de schuld geven van de ellende die ieder van ons op zijn tijd treft, vinden we misschien ieder ons eigen plekje in onze tijd, in onze ruimte. Een plek waar we ons aan over mogen geven, waar het leven vanzelf aan ons voltrokken wordt, zoals het leven aan Jezus voltrokken werd, tot en met zijn dood. Nooit was er zo'n leven gevend leven als het zijne! Dat we dat elkaar mochten gunnen.

Jeanine Molleman

Verkiezingen

Kerk

In ons land zijn kerk en staat gescheiden. De paus, de bisschop, de pastoor hebben zeggenschap hoe het gaat in de kerk. En het parlement, de provinciale staten, de gemeente raad gaan over de beslissingen bij de overheden. Uit het verleden weten we dat die verantwoordelijkheden niet altijd zo gescheiden zijn geweest. Ook in onze tijd zijn er mensen die streven naar het samenvloeien van deze machten. Het G.P.V. heeft daar een niet gangbare mening over. En in enkele Moslimlanden willen sommigen de sharia in voeren. In onze westerse wereld vinden we dat niet juist. Hebben kerkleer en wet- en regelgeving dan niets met elkaar te maken? Natuurlijk wel. De moraliteit van met name het Christendom heeft de wetgeving in de westerse democratieën voor een groot deel bepaald. Ook de ideeën die uit de Bijbel en de leer als waardevol worden beleefd vinden nog steeds hun weerklank in politieke partijen en stromingen. Let

wel er zijn diepgelovige mensen die communisme de radicale geïnspireerde weg vinden. Ook zijn er liberale kerkmensen die benadrukken dat God de mens een vrije wil heeft gegeven. En ook zijn er bijbel gemotiveerde keuzes voor meer respect voor de schepping en komen zo tot een politieke voorkeur. We kunnen uitgaan van oprechte beweegredenen. De Kerk heeft in de tijd van Ariëns wel iets gezegd over de kapitalistische uitbuiting van het ongelimiteerde vrije markt denken. En ook is er wel het nodige vastgelegd tegen het ondergeschikt maken van elk unieke mens aan een totalitaire staat. Daarmee zijn de extremen uit die tijd afgewezen. En gelukkig is de tijd van stemadvies vanuit de bisschop ook voorbij.

Politiek

We zien nu een grote schakering van partijen en ideeën die een grote verscheidenheid en ook een verdeeldheid en versnippering laten zien. Veel mensen haken af onder het motto "of je nu door de kat of de hond gebeten wordt". Of ze zijn teleurgesteld in het in hun ogen grote verschil tussen beloften en beleid. Economie, werkgelegenheid, zorg, ondersteunen van hen die het moeilijk hebben, lijken vaak tegenstrijdig. De samenhang en de balans tussen deze elkaar beïnvloedende zaken is erg complex. Kunnen we nog vertrouwen hebben in bestuurders en politiek? Hebben we het gevoel ze doen maar?

Functioneert onze democratie nog wel? Moet de volksvertegenwoordiging niet anders worden georganiseerd? Wat is het alternatief? We hoeven maar even verderop in de



wereld te kijken om te weten welke gevolgen dat kan hebben.

Mensen

Toch tref ik veel mensen die ondanks alles een grote verantwoordelijkheid voelen. Dan gaat het over de medemens, de schepping, normen en waarden. Ik weet dat met name kerkbetrokken mensen ook maatschappelijk betrokken mensen zijn. En gelukkig is niet alleen de politiek van invloed op hoe we met elkaar omgaan. Er zijn heel veel initiatieven vanuit organisaties, waaronder ook kerken. Sterker nog de grootste vrijwilligersclub zijn kerkmensen. Ondanks dat zou ik willen oproepen u niet af te keren van gemeentepolitiek en gemeentebestuur. Daar vinden belangrijke beslissingen plaats. Neem u alstublieft de moeite om uw mening te laten horen de 19^e maart.

Wim Wijffes

Crisis

Tijden van crisis in geloven – Henk Jongerius

Donderdag **13 maart** 14.00-16.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur).

Kerken lopen leeg. Traditionele woorden en beelden verliezen betekenis. Wat geloven wij in Gods naam? Henk Jongerius is Prior van het Dominicanenklooster in Huissen. Priester, liturgist, dirigent, dichter, schrijver. **Plaats van samenkunst: Taborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, Hengelo.** Deelnamebijdrage € 5,00. Aanmelding deelname:

Dhr. J. Breukel. Tel. 0541 – 521 226.

breukelvanruijven@hotmail.com

Organisatie:

Mariënburgvereniging–Afdeling Twente

Liturgie kalender

Periode 20 februari – 3 april

22 februari zaterdag

Feesst St. Petrusstoel

5 maart **Aswoensdag**

Tijdens de viering van Aswoensdag vindt het opleggen van de as plaats door een priester.

9 maart **1^e zondag v.d. 40 dagentijd**

Is het begin van de 40 daagse voorbereiding van deze zondag op de jaarlijkse viering van het paasmysterie

16 maart **2^e zondag v.d. 40 dagentijd**

19 maart woensdag

Hoogfeest: H. Jozef, bruidegom v.d. H. maagd Maria

St. Jozef afgebeeld met een leliestaf [teken van zuiverheid] en dat hij is aangesteld als patroon van de Kerk.

23 maart **3^e zondag v.d. 40 dagentijd**

25 maart dinsdag

Hoogfeest: Aankondiging v.d. Heer “Mariaboodschap”.

De Kerk viert op 25 maart, 9 maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus.

Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt.

30 maart **4^e zondag v.d. 40 dagentijd “Laetare zondag”.**

Laetare is Latijn voor ‘Verheug U’ en verwijst naar voren, naar het



hoogfeest van Pasen. Op deze zondag mag roze (= mengsel van paars en wit) in plaats van paars als liturgische kleur gebruikt worden.

Wat en waarom tijdens de H.Mis Schuldbelijdenis (2)

De priester nodigt allen gelovigen uit om hun zonden te belijden: *Broeders en zusters, belijden wij onze zonden,*

Daarna volgt een korte stilte.

Ieder kan bij zichzelf nagaan voor welke concrete punten hij of zij vergeving nodig heeft.

Daarna belijden we **allen** tezamen.

Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten,

Maar wel in de **ik-vorm**: ieder zegt het voor zichzelf. Ieder belijdt zijn of haar schuld tegenover de almachtige God en tegenover alle aanwezigen.

Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld

In de schuldbelijdenis vragen wij vergiffenis voor woord en gedachte, doen en laten. Misschien liggen onze grootste fouten wel in het laten!

Wij komen **driemaal** ervoor uit dat het onze eigen schuld is, en **kloppen erbij op onze borst**, zoals de toelenaar in Lucas 18,13.

Daarom smee ik de heilige Maria, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

We vragen de hele kerkgemeenschap voor ons te bidden. Op de 1^e plaats vragen wij dat aan de hemelse gemeenschap: Maria, de engelen en de heiligen. Wij geloven dat wij in Christus met hen verbonden zijn en

dat zij voor ons kunnen bidden.

Op de 2^e plaats vragen wij dat aan onze broeders en zusters. Zo noemen wij elkaar in de liturgie. Daar zit een diepere gedachte onder. Christus maakt ons allemaal tot kinderen van de Vader, en dat heeft tot consequentie dat wij allemaal broers en zussen zijn van elkaar. Het broer en zus zijn van elkaar geeft een band tegen wil en dank. Vrienden kun je zelf kiezen, broers en zussen heb je gekregen. Ze zijn tegelijk een rijkdom en een opgave: je mag veel van hen ontvangen, maar je moet hen ook steeds opnieuw accepteren, ook op momenten dat het moeilijk is. Zo komen wij in de schuldbelijdenis niet alleen in de goede houding tegenover God te staan, maar ook in de goede houding tegenover de medechristenen. Daarna volgt de **Absolutie** (die echter de werkzaamheid van het Boetesacrament mist). De priester zegt dan: *Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.* Er is verschil met het sacrament van boete en verzoening: daarin zegt de priester: 'Ik ontsla u van uw zonden'; hier is het een bede: Moge de almachtige God... .

Dan wordt de schuldbelijdenis afgesloten door allen te antwoorden met: *Amen.*

Volgende keer zal uitleg worden gegeven over een ander vorm van schuldbelijdenis zoals kyrie aanroeping of besprenkeling met wijwater. En ook welke gebedshouding we kunnen aannemen tijdens de schuldbelijdenis.

Manfred van Kerckhoven



Allerhande

Voedselbank

De voedselbank verdeelt wat over is, onze hulp is **BROODNODIG!**

Deze aanhef staat bovenaan de folder van de voedselbank Enschede-Haaksbergen die wekelijks ongeveer 570 huishoudens en gezinnen in Enschede van een voedselpakket voorziet.

De inhoud daarvan is afhankelijk van de levensmiddelen (en andere producten) die ze gratis ontvangen van bedrijven, instellingen, kerken, scholen en particulieren!

Bijna 100 (onbetaalde) vrijwilligers zijn 'n groot gedeelte van de week bezig met het inzamelen en ophalen van voedselproducten, het opslaan en zonodig invriezen ervan.

Ook is één telefoontje genoeg om te regelen dat ze bv. een bruikbare restpartij voeding of andere voor dagelijks gebruik geschikte artikelen bij u thuis komen ophalen!

De voedselbank helpt in principe alleen mensen die echt niet meer rond kunnen komen en dat betekent dat er in die situaties vaak niet voldoende geld meer is om in de meest noodzakelijke levensbehoefte te voorzien n.l. **VOLDOENDE ETEN!!!**

Om even één voorbeeld te noemen van een alleenstaande moeder met 2 kinderen die de voedselbank wekelijks van een voedselpakket voorziet: ze heeft per maand € 300,00 te besteden voor eten en drinken, kleding, de kapper en de sportclub, de verjaardagen en het schoolreisje, sinterklaas en kerstmis enz. Als je er goed over nadenkt wat dit in de praktijk betekent dan zal menigeen hier stil van worden en van daaruit wellicht ook

gaan denken: dat er inkomensverschillen zijn is logisch maar waarom toch in een steeds groter wordend aantal gevallen dat enorme verschil?

Is héél moeilijk zo niet eigenlijk onmogelijk uit te leggen. Maar wat wel mogelijk is dat wij met z'n allen deze mensen van tijd tot tijd 'n handje helpen!

En heeft de evangelist Matteüs niet uit de woorden van Christus opge maakt: "Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven" (twee van de zeven Werken van Barmhartigheid! Is het eigenlijk geen voorrecht dat wij als parochianen wekelijks de kans krijgen levensmiddelen of geld achter in de kerk (*zie hieronder het lijstje met producten; redactie*) te deponeren voor onze medemens in onze directe omgeving?

Vrede en alle goeds,

Jan Kattenpoel Oude Heerink

Aanvulling van de redactie

Het project voor de Voedselbank is een initiatief van de vrijwilligers van de locatie H. Paulus. Hierdoor doen nu al een tijdje alle kerken van de Parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede mee. We publiceren in elk nummer van Pelgrim de producten voor de Voedselbank voor die periode.

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

De St. Josephkerk doet ook mee!

Lijst voor de komende weekends:

23 februari zoekt beleg op brood (jam/hagelslag/pindakaas etc.)



2 maart blikken/pakjes soep
9 maart ranja/pakjes drinken/
chocomel
16 maart liga's en andere tussen-
doorzoekers
23 maart wc-papier/keukenpapier
30 maart neutrale doucheschuim/
shampoo/zeep
6 april schoonmaakartikelen

Wilt u meer weten over de Voedsel-
bank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

LOURDES 2014

Dit najaar gaat de Twentse bedevaart
per bus en vliegtuig naar Lourdes.

Het thema in Lourdes is dit jaar

„*De vreugde van de bekering*”

Busreis: 10-18 september.

Vliegtuig: 12-17 september.

Uw locatie-contactpersonen kunnen

U hierover meer inlichtingen geven:

Ariënsgedachtenis:

Mw. A. Morsink tel. 4310881

H.Geest-Maria:

Mw. E. Vije tel. 4332740

H.Jacobus:

Mw. M van Gerven tel. 4343054

St.Jan-H.Michaël:

Mw. L. Pahlplatz tel. 4340169

St. Joseph:

Mw. H. Eckers tel. 4333718

H. Paulus:

Mw. T. Vaanholt tel. 4330879

Verrijzenis des Heren:

Mw. M.vd Berg tel. 4762996.

Parochiepastor:

Mw. I. Schraven tel. 06-22924657.

In het voorjaar is er vanuit Twente

geen reis, maar vanuit de VNB wor-
den er wel reizen aangeboden. De
groep Hengelo gaat met de trein van
26 april t/m 3 mei 2014 naar Lourdes.
Is er belangstelling voor de reizen in
het voorjaar neem dan contact op met
uw parochiecoördinator:

Dhr. B. Elferink tel. 4339063

Mw. H. Eckers tel. 4333718.

*Namens de Lourdeswerkgroep,
Hetty Eckers*

Ontmoeting rondom Wereld- vredesvlam in De Wonne

Een maandelijkse serie bijzondere
vredesontmoeting in De Wonne aan
de Noorderhagen 25 te Ensche-
de. Sinds maart 2012 brandt in de
wintertuin van woon- en leefgemeen-
schap De Wonne de Wereldvredes-
vlam Twente. Om de symboliek van
dit licht levend te houden nodigen de
initiatiefnemers mensen van diverse
levensbeschouwingen en wereldreli-
gies uit om hun visie op vrede met
elkaar te delen. Dit kan elke laatste
donderdag van de maand.

Donderdag **27 februari** en donderdag
27 maart. Tijd: 19.30-20.30 uur. Na
afloop koffie en thee. De toegang is
gratis, we ontvangen je graag!

Informatie:

info@wereldvredesvlamtwentenl

Van de redactie

In het volgend nummer van Pelgrim
zullen alle dopen, overledenen, huwe-
lijken in het algemene gedeelte onder
de kop **Kroniek** genoemd worden.
Dit wegens ruimtegebrek.

Jeugd en jongeren

Nieuws uit het Jongerenpastoraat Veer-kracht

Als je vraagt
aan jongeren
waar kennen



jullie Enschede van, dan komt als uit één mond: FC Twente! De meisjes voegen er nog aan toe dat je er leuk kunt shoppen. Oudere jongeren hebben het vooral over uitgaan. Maar er is meer!! Er is een ziekenhuis, een Rijksmuseum / Twents museum, het Wilinktheater / Muziekkwartier, een universiteit, conservatorium / popacademie, een station, en heel veel bioscoopzalen. Er zijn veel verschillende geloofsgemeenschappen: Hindoestaans, Joods, Protestants, Islamitisch, en natuurlijk Katholiek. Zondagmorgen kerkt de Chinese Kerk in het parochiecentrum. In Enschede wonen circa 158.000 mensen. Het is er druk. Waar zoveel mensen dicht op elkaar leven komt ook armoede, discriminatie, geweld en criminaliteit voor. Als je met plezier in de stad wilt wonen, wordt op een bijzondere wijze een beroep gedaan op je verdraagzaamheid, je hulpvaardigheid, je tolerantievermogen en je solidariteit. Op zaterdagavond 25 januari hebben 60 jongeren uit Losser, Enschede, Glanerbrug en Overdinkel een bijzonder bezoek gebracht aan de stad Enschede. Deze avond heette **Veerkracht!** We gingen opzoek naar de veerkracht van de mensen in de stad.

We waren te gast in het parochiecentrum van de St. Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat. Van daar gingen we in groepen de stad in naar bij-

zondere plekken in gesprek met inspirerende mensen. Een groep bracht een bezoek aan de Synagoge. Reactie van een jongere: *“Jongens moesten een keppeltje dragen, meisjes niet. Je kon God geen naam geven, daar is Hij veel te groot voor...! Ik steek een kaarsje aan voor de Joden die in de 2^e WO zijn omgekomen.”*

Een andere groep liep met de politie door de stad. Reactie van een jongere: *“Deze agent is vorige week nog in een wurggreep genomen door een persoon. Als niemand hem had gered was hij gestikt.. Toch is hij bij ons, om ons de stad te laten zien.. bijzonder! Ik steek een kaarsje aan voor alle agenten in de stad.”*

Weer een andere groep bracht een bezoek aan Stichting Terwille, een organisatie voor Christelijke verslavingszorg. Een reactie van een jongere: *“J. was nu al enkele jaren clean, maar heeft heel veel gedronken. Hij werd bij Terwille geholpen in groepsgesprekken. Zo kreeg hij hulp om van zijn verslaving af te komen. Ik steek een kaarsje aan voor J. dat het hem goed mag blijven gaan!”*

Weer een andere groep bracht een bezoek aan het Huis van Verhalen in Roombeek. Daar vertelde H.



dat ze ALLES was kwijtgeraakt bij de vuurwerkramp. Reactie van een jongere: *“Ze had alleen nog wat serviesgoed, waaronder een oortje van een kopje. Dat oortje ligt in een ladenkastje in het Huis van Verhalen. Aan de hand van dat oortje maakt H. duidelijk dat het huis ruimte biedt*



aan verhalen van mensen die (erover) willen praten. Zelf is H. inmiddels voorzitter van deze bijzondere ontmoetingsplek in de wijk. Ik steek een kaarsje aan voor de 23 overledenen van de vuurwerkramp.”

Weer een andere groep werd ontvangen door een van de vrijwilligers van het City-pastoraat. Dit is een inloophuis voor mensen die verlegen zijn om een praatje. Reactie van een jongere: *“Er zijn veel mensen die eenzaam zijn. H. was er ook. Hij had een hele moeilijke periode in zijn leven gehad (verslaving), en hij was heel blij dat de vrijwilligers van het City-pastoraat tegen hem hadden gezegd dat hij welkom was. Met hen keek hij steeds niet verder dan 1 dag vooruit! Ik steek een kaarsje aan voor de vrijwilliger en voor H.”*

Weer een andere groep bracht een bezoekje aan de St. Jozefkerk. Pastor Schraven liet de jongeren zien dat de kerk gerestaureerd wordt. Reactie van een jongere: *“Onder de verf zaten allemaal muurtekeningen over de Bijbel verborgen. Die kunnen alle mensen later weer zien.”*



Toen nog een broodje knakworst en een (PUB)quiz ... Team 5 heeft gewonnen!! Veel ervaringen rijker sloten we voldaan de avond af.

Mede namens pastor Schraven hartelijk dank aan iedereen die Veerkracht heeft mogelijk gemaakt!

Ans te Lintelo, coördinator

Vormelingsdag voor vormelingen van het vicariaat Deventer

HEY HALLO, VOEL JIJ DE SPIRIT AL?

Of je met de voorbereiding op het vormsel bezig bent, of net gevormd bent, je bent van harte welkom op **9 maart 2014** in Losser op de Vormelingsdag van het vicariaat Deventer. Deze dag krijgt als titel ‘Vuurwerk’, dus dat belooft wat! Dat wil je toch niet missen? Na een ‘spetterende’ opening ga je deze zondagmiddag aan de slag in zelf gekozen workshops. En heel speciaal dit keer: je ontmoet bijzondere mensen die jou enthousiast kunnen maken: je SPIRIT geven. Aanvang 12.30 uur, einde 17.00 uur.

Aanmelding

Je kunt je als individu of als groep aanmelden door je voor- en achternaam en je twee workshops (één informatieve en één actieve) te mailen naar Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl. Voor vragen kun je mailen of bellen: 06- 16842077. Deelname aan deze dag is gratis. Aanmelden dient te gebeuren **vóór 2 maart**.

Het is belangrijk dat de gegevens goed en volledig doorgegeven worden. We zullen rekening houden met jouw keuze voor de workshops. Maar omdat de groep groot is, kan het gebeuren dat je ingedeeld wordt in een andere workshop.

Adresgegevens

De Losserhof, Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser. Er zijn voldoende parkeerplaatsen op het terrein.

Vriendelijke groeten, Vicaris Ronald Cornelissen



Twitteren met God

Als je nieuwsgierig bent stel je vragen. Ook over pittige onderwerpen. Is de katholieke visie daarop relevant voor jouw leven nu? Als jongere durf ik deze uitdaging wel aan. Vragen als hoe kan ik bidden en waarom is dat zo moeilijk? Waarom is het verstandig om me niet bezig houden met occulte zaken? Wat is eigenlijk zonde? Etc.

De doelgroep die ik wil bereiken zijn (jonge/jongeren) mensen die benieuwd zijn naar wat de Kerk hun vandaag te zeggen heeft?

Waarom vasten we 40 dagen?

De 40 dagen voor Pasen is voor mij een tijd van inkeer en gebed. Ik wil me opnieuw ervan bewust worden dat ik zonder Gods hulp het geschenk van Jezus 'offer helemaal niet waard ben.

In navolging van Jezus, die in de woestijn 40 dagen vastte, kunnen wij ook gedurende de 40 dagentijd vasten. [Mat 4, 1-2].

Aswoensdag

De 40 dagentijd begint op Aswoensdag. De dagen ervoor wordt op veel plaatsen nog even uitbundig gefeest. "carnaval" Bij ons thuis kennen we "dikke dinsdag" we eten dan lekkere dingen zoals friet etc. Iedere jaar vind ik het speciaal als de priester mij met de as in de vorm van een kruis tekent. Hij zegt dan: Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren" [Gen 3,19]

Deze woorden wijzen op de eindigheid van het aardse leven, maar het askruisje wijst tevens op het eeuwige leven dat Jezus kwam brengen. Daarom zegt de priester: "Bekeert u en geloof in het Evangelie" [Mar 1,15]

Hoe ga ik me voorbereiden?

Naast dat ik wat minder probeer te gamen en te eten, is vasten voor mij sober leven en zorgen voor je naasten om je te richten op wat echt belangrijk is: mijn band met Jezus.



De 40 dagentijd bij uitstek de tijd om je op Pasen voor te bereiden door God in het sacrament van boete en verzoening om vergeving te vragen voor wat ik fout deed.

Maar zullen sommigen zeggen de biecht is toch allang afgeschaft, is toch niet meer van deze tijd! Ik kan het iedereen aanraden, belangrijk is dat je een goede biechtvader zoekt.

Maurice (18 jaar en parochiaan)

Volgende keer:

"Pasen" Is Jezus echt verrezen?

Bron: Twitteren met God, Michel Remery pr.

Zomerkampen

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert een aantal zomerkampen. Voor meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar is er een kinderkamp van 27 juli t/m 1 augustus met als thema 'In het begin'. Tieners van 12 t/m 16 jaar kunnen naar één van de tienerkampen van 20 t/m 26 juli en 27 juli t/m 2 augustus getiteld 'DARE!'. Voor jongeren van 16 tot 30 jaar wordt er een trektocht georganiseerd naar Echternach van 10 t/m 16 augustus.

Meer informatie en aanmelden:

www.jongaartsbisdom.nl menu 'kampen'.



KIEK

Kind en Kerk in KREKELSTAD



Twee IJSHEILIGEN lopen gearmd in de Enschedese **carnavalsoptocht** mee! Zegt de een "zalig hè, ik hoor dat het voorlopig niet gaat dooien"!

Het Twentse Ijsboerke die dit hoort antwoordt daarop: "Kan vriez'n , kan dooi'n , as glad wordt mooi strooi'n!"

In dezelfde **optocht** lopen ook twee katten mee. Ze zijn al een poosje aan het vieren en hebben als diverse glaasjes kattepils op als de een tegen de ander zegt: "Hik, ik hoop dat ik je morgenochtend niet tegen kom!"

Nog een mopje: Koosje is met zijn vader bij de Kater (café op de markt). Koosje 's vader zegt tegen hem "Zie je die 2 lampen daar hangen? Als je er 4 ziet ben je zo dronken als een aap!" Zegt koosje: "Maar papa daar hangt maar 1 lamp!"

Carnaval is een gekke tijd en je laat even al je zorgen achter je. Alles vergeten om dan op nieuw te beginnen.

Op nieuw beginnen met 40 dagen vastentijd om je voor te bereiden op Pasen. Jezus is voor ons allen gestorven om ons voor te gaan naar de eeuwigheid! Het eeuwige leven bij God! Hiernaast 6 hints. In het rondje in het midden zou ik 'je gezond verstand gebruiken', schrijven! En jij? Wat zet jij in het

midden?



Th.Elfrink





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie Jacobuskerk met een lach en een traan...

Zondag 5 januari rond de klok van 11 uur.... Na de viering maken heel veel parochianen gebruik van de mogelijkheid om elkaar tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie de beste wensen voor het jaar 2014 over te brengen...

De bar, de statafels, alle tafels en ook de ruimte rond het biljart: het parochiehuis is vol! Er wordt druk gepraat en de sfeer is zoals altijd prima. Toch valt er een vleugje weemoed te bespeuren. Want we nemen vandaag afscheid van een vrijwilligster. Niet zomaar een vrijwilligster. We nemen afscheid van Fien. Fien heeft zelf besloten, dat het na 13 jaar tijd wordt om de bakens te verzetten. Mantelzorg zal meer aandacht en tijd van haar gaan vragen. En Fien houdt er niet van om dingen half te doen. Dus heeft ze deze keuze gemaakt, als was het – zoals ze zelf zegt – met pijn in het hart. Deze nieuwjaarsreceptie bood het team van de Jacobuskerk een uitgelezen kans om Fien in het zonnetje te zetten. En dat is helemaal gelukt! Met een toespraak, gedicht, fotoboek, taart en bloemen!

“Een welgemeend bedankt, namens alle Jacobieten. Je hebt beloofd dat je vanaf nu van onze koffie komt genieten.



Niet langer als vrijwilliger, maar als parochiaan. De deur staat altijd open, daar kun je van op aan!

We wensen je veel vrede, het ga je verder goed. Met het vinden van een opvolgster zijn wij nog wel even zoet!

Van onze geloofsgemeenschap zul je



altijd deel uitmaken. Wij vragen onze engelen om steeds over je te waken!"

Namens allen, Ineke, Ans en Hetty

Huispaaskaars (voor thuisgebruik)

Evenals andere jaren is het ook nu weer mogelijk een paaskaars te bestellen voor thuisgebruik. Er zijn verschillende modellen en uitvoeringen leverbaar. Een foto van de diverse modellen hangt achter in de kerk met een bestellijst. De kaarsen worden ruim voor Pasen geleverd.

Ziekenzalving

Op dinsdag **4 maart 2014** is er om 14.30 uur ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk. De voorganger hierbij zal zijn Pastoor André Monninkhof. Verder wordt medewerking verleend door het koor Hymnus. U kunt zich opgeven bij Riet Franke, telefoon **4762910**.

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht.

Wij hopen op een goede opkomst.

De bezoekersgroep

Stolperstein voor Kapelaan Reinier de Hosson



In de eerste week van april zal voor de pastorie van de St. Jacobuskerk een zogenaamde "Stolperstein" worden gelegd voor wijlen kapelaan Reinier de Hosson. Deze kapelaan woonde in de pastorie aan de Langestraat. Hij was in de oorlogsjaren werkzaam in de Enschedese illegaliteit. Op 13 oktober 1944 werd hij, toen hij de pastorie verliet om gewonden in het noodziekenhuis aan de Veenstraat de communie te brengen, gearresteerd door SD-ers van het commando Knop. Op 31 oktober werd Reinier de Hosson, nadat hij was vrijgesproken, door een agent van de Gestapo met een nekschot gefusilleerd. Er zullen op dezelfde dag nog 21 stenen ter nagedachtenis van andere verzetshelden op diverse plekken in Enschede worden onthuld. In de volgende Pelgrim volgt een verslag!

Doop

Op zondag 5 januari heeft **Eden Mila**

Westendorp, dochter van Mike Westendorp en Sheila Verbaar-



schott, het Heilig Doopsel ontvangen van pastor Ingrid Schraven.

"Wie is toch zo vermogend, dat hij jou heeft bedacht?

En dat door jou twee ogen, God zelf ons tegenlacht, mensenkind!"



Viering Maria Lichtmis in de Jacobuskerk

2 februari 2014: zowel binnen als buiten is het een stralende ZONdag! Vele parochianen vinden de weg naar de Jacobuskerk. We vieren de Opdracht van de Heer en Maria Lichtmis!

Alle grote kaarsen in de kerk zijn aangestoken, de manden met kleine kaarsen staan klaar, laat de parochianen maar komen! En dat doen ze! Vanaf 9 uur drommen de mensen binnen. Iedereen wordt bij de ingang welkom geheten met een misboekje en een kaars. Omdat we vandaag “Maria Lichtmis” vieren wordt er een processie gehouden; alle kerkgangers mogen met een brandend kaarsje aansluiten. Na het woord van welkom door Ans Kattenpoel begroet pastoor Monnikhof alle aanwezigen, in het bijzonder de kinderen van de Pauluskerk die er vandaag zijn en het koor van de St. Jan-H.Michaelkerk, dat de zang verzorgt. De pastoor geeft een korte uitleg over de betekenis van de mis van vandaag: Maria Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer, dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. Op Maria Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis. Pastoor

Monnikhof zegent de kaarsen en daarna ontsteken de acolieten kaarsen aan de Paaskaars om vervolgens het Licht door te geven aan de kerkgangers.

Een hele bijzondere sfeer ontstaat. Enerzijds door alle brandende kaarsen, anderzijds door de uitbundige zonnestrallen die door de fraaie glas-in-lood ramen naar binnen schijnen. Vervolgens openen de acolieten met



het kruis de processie, de kinderen volgen en nagenoeg alle kerkgangers sluiten aan. Lector, diaken en pastoor sluiten de rij. Een prachtige stoet van kaarsendragers loopt, het Ave Maria zingend, door de kerk en – of het zo moet zijn – de cirkel komt helemaal rond. Daarna plaatst iedereen zijn of haar brandende kaars voor het Maria-beeld, dat vandaag voor het altaar staat. Een heel bijzonder begin van een inspirerende, prachtige Eucharistieviering. Voor de kinderen is er een Kinderwoorddienst in de pastorie van de kerk.

Er is vandaag veel licht ontstoken. Buiten, waar de zon schijnt, binnen, waar de kaarsen branden, maar vooral in de harten van allen, die vandaag mochten meegenieten van deze in alle opzichten bijzondere viering.

Hetty Mulder





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/
penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

-We hebben 2013 afgesloten met twee bijzondere en goed bezochte kerstvieringen. De kinderviering met ondersteuning van het paus Joannes koor was warm en sfeervol. Ook de kerstviering 's avonds was inspirerend. De collecte na afloop voor Caritas Enschede heeft ruim 700 euro opgebracht. Hier kan Caritas weer een aantal personen mee helpen. Dankzij de familie ter Brugge kon iedereen tweede kerstdag s 'middags de kerk en de kerststal bewonderen. Wij willen iedereen van harte danken



voor de hulp gedurende de drukke kerstperiode. Samen met elkaar kunnen we veel aan.

-Het is nu echt definitief, het Aartsbisdom heeft zijn goedkeuring gegeven. Per 1 september wordt de St. Jozefkerk het eucharistisch centrum van Enschede.

Dit is een van de vele veranderingen in 2014.

De restauratie zal gereed komen. Dit feit zal door de kardinaal met een pontificale hoogmis op 7 september 2014 bezegeld worden.

Ook organisatorisch verandert het een en ander. De Joseph locatie houdt op te bestaan en wordt locatie Noord. Binnenkort zal het bestuur ons en de geloofsgemeenschappen van Maria, Jacobus en Paulus uitnodigen om met elkaar een actieplan en stappenplan voor te bereiden. Dus er komt nog veel op ons af waarvoor wij uw steun hard nodig zullen hebben.

-Tot op heden hebben we nog geen enkele reactie mogen ontvangen.

De termijn waar binnen het een en ander geëffectueerd moet worden is verruimd.

Dus blijven we onderstaande oproep de komende periodes herhalen.

Onze locatieraad zal per 1 april 2014 worden opgeheven. De nieuwe locatieraad van Noord (H.Paulus, Maria/H.Geest, St.Joseph en H.Jacobus) gaat dan bestaan uit 12 personen. Elk der toeleverende locaties levert 3 leden.

Wij doen een beroep op u om ons hiermee te helpen, door uzelf kandidaat te stellen en of door ons te wijzen op een mogelijke kandidaat.

-Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering om 9.30 u.

Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

-De actie KERKBALANS is weer van start gegaan. U hebt de brief en de acceptgiro weer ontvangen.

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen St. Joseph geloofsgemeenschap.

ABN-Amro bank:

NL78ABNA0445107324 of

ING-Bank NL42INGB0003044773

Beide t.n.v. St.Joseph Enschede

-Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

*Namens pastoraatgroep en
locatieraad Jos Marsman
053-4355320
jos.marsman1@kpnmail.nl*

Gedoopt

Op 19 januari

Ties Jan Henk Gunneman hij is geboren op 24 maart 2013 en woont aan de Verveldhorst 2 te Enschede.

Welkom in onze geloofsgemeenschap

Kerkbezoek communicanten

Op 30 januari hebben de kinderen die op 18 mei de Eerste H. Communie gaan doen, een rondleiding gehad in de St. Josephkerk.

Pastor Kortstee liet de kinderen een kijkje nemen in de sacristie waar ze vol bewondering hebben gekeken



naar de prachtige monstrans en diverse kelken. Ook de kleurige, met de hand geborduurde kazuifels maakten veel indruk.



De pastor nam even plaats in de biechtstoel en vertelde hoe het biechten vroeger in zijn werk ging en tegenwoordig soms ook nog wel.

Na de restauratie ziet alles in de St. Josephkerk er weer prachtig uit. Diverse fresco's zijn weer tevoorschijn gekomen vanonder een laag witte kalk. Het hoofdaltaar en het beeld van Sint Joseph hebben een grondige opknapbeurt gehad.



Remco ter Brugge ging met de kinderen de toren in, waarvoor 90 treden moesten worden beklommen. Ze zagen de werking van het reusachtige uurwerk en mochten de gewelven vanaf de bovenkant bekijken.

Als afsluiting werd de doopvont bekeken en konden de kinderen een kaarsje opsteken in de Mariakapel.

Al met al was het een hele ervaring voor de kinderen, waar ze met plezier

op terug zullen kijken.

De presentatieviering van de 26 communicanten is op zaterdag 15 maart in de St. Josephkerk.

Namens de werkgroep, Ria Everink

Zaligverklaringsproces

Zuster Maria Theresia IJsseldijk werd geboren in Apeldoorn op 13 november 1897. Vanaf 1907 woonde ze in Enschede waar ze in de St. Josephkerk de Eerste Heilige Communie ontving op 19 mei 1909.

In 1917 vertrok ze naar Tilburg om in te treden bij de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Ze was al snel bereid uitgezonden te worden naar de missie.

Op 21 november 1924 legt ze haar eeuwige geloften af. Als zij de voorspraak van Theresia van Lisieux inroept, laat deze weten dat ze zal moeten lijden en niet lang meer te leven heeft. Niet lang daarna wordt ze ernstig ziek. Tot het laatst bidt ze mee en sterft vol overgave aan de Heer in St. Louis, USA op 10 maart 1926.

Al snel na haar dood gebeuren verschillende opvallende gebedsverhoringen en soms wonderen. In 2010 werd het proces van zaligverklaring geopend in het bisdom van Roermond. Samen met haar familie in de **Eucharistieviering in de St. Josephkerk van 29 maart a.s.** zal pastoor André Monninkhof haar gedenken.

Meer informatie over zuster Maria Theresia kunt u aanvragen bij: De Zusters Karmelietessen DCJ Kollenberg 2, 6130 AA Sittard.

Erna Albers, parochiaan en nicht van zuster Maria Theresia





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M. Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Nieuwjaarsreceptie en vrijwilliger van het jaar

Op zondag 12 januari was er de tradi-
tionale nieuwjaarsreceptie. Velen
kwamen na de viering bij elkaar in
het parochiecentrum om elkaar 'Zalig
Nieuwjaar' te wensen, koffie te drin-
ken en bij een hapje en een drankje



gezellig bij te praten. Henk Agterbosch hield de nieuwjaarstoespraak.

“Er is het afgelopen jaar wel het een en ander gebeurd wat onze lokatie aangaat. Als wij alleen al denken dat we de mededeling kregen dat onze kerk gaat sluiten. Wanneer, dat weet nog niemand, maar het was en is voor velen toch een hard gelag. Maar we willen niet bij de pakken neerzitten en toch vol goede moed doorgaan. We hebben een hechte geloofsgemeenschap en dat willen we, zolang we nog in deze kerk zijn, in stand houden, daarna hoop ik dat we goed zullen intregeren bij de nieuwe ontstane geloofsgemeenschap Zuid, maar met een eigen Padista. Er is al contact geweest tussen de pastoraatgroepen van Enschede. Binnenkort zullen ook de locatieraden nader met elkaar kennismaken.”

Verder preees Henk het Ariënskoor met zijn uitstekende dirigent / organist en het koor Come-Back. De pastores en de vele vrijwilligers die veel werk verrichten. De locatieraad die alles zo goed mogelijk wil laten verlopen kan niet zonder hen.

Zoals altijd is er ook weer een vrijwilliger van het jaar gekozen. Voor 2013 is dat Alie Brand geworden. Henk citeerde Spreuken 31, vers 10: *“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden”*.



Iemand die we dit keer in het zonnetje willen zetten, een gastvrouw in onze kerk die daarnaast ook nog

allerlei hand- en spandiensten verricht. Ze kreeg een bos bloemen en een bon. Ze was erg verrast en blij.

De locatieraad

Gerarduskalender

Meestal lees ik de blaadjes op de Gerarduskalender elke dag, maar op de een of andere manier vergat ik het vanaf eind november of was ik te druk om ze te lezen. Dus nam ik na de kerst de tijd en las de teksten allemaal in een keer. Misschien heeft dat wel zo moeten zijn. Want als je elke spreuk apart leest zegt het minder maar door ze zo te bundelen zegt het iets over de situatie waarin wij nu allemaal verzeild zijn. Of de eigen kerk nu open blijft of sluit, het is voor iedereen een periode van onzekerheid. Deze teksten zetten je even aan het denken:

- Waar geen vertrouwen is in de toekomst, is vooruitgang onmogelijk.
- Het is heel moeilijk iets te voorspellen en dan vooral de toekomst.
- Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk.
- Je kunt het heden verwoesten door je teveel zorgen te maken over de toekomst.
- Wees zelf de verandering die je wilt zien.
- Meer samenwerking en betere communicatie zijn vaak een oplossing op zich.
- Piekeren neemt de zorgen voor morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.



- Het leven bestaat uit licht en schaduw en we moeten door beide heen.
- als we wachten tot we elkaar voor zijn, gebeurt er nooit iets.
- Niet zeggen dat je iets 'op een dag' wilt ondernemen. Onderneem het nu.
- Als er een betere manier is, zoek die dan.
- Het komt zoals het komt, soms anders dan verwacht.
- Wacht niet tot het schip binnenloopt, neem een roeiboot en ga het tegemoet.

Ondanks dat ik zeer gehecht ben aan onze kerk beseft ik dat mijn geloof en de ontmoeting tussen mensen niet afhankelijk is van een stenen gebouw maar dat dit van binnen zit.

De pastoraatgroep probeert te werken aan een gezamenlijke toekomst, al weten wij ook nog niet precies hoe dit eruit gaat zien en hoe wij dit vorm moeten gaan geven. Maar we kunnen het niet alleen en hopen op steun van u allen, ook ideeën voor de toekomst zijn zeer welkom.



Ontmoetingen vinden we belangrijk daarom organiseren we o.a.:

- Gezamenlijke filmavonden, (17 februari was de 2^e keer)
- Een gezamenlijke schoonmaak van de kerk, (zie huidige pelgrim)
- Koffie drinken na de vieringen
- Vrijwilligersavonden
- Parochieavonden

- Maar ook op alle momenten dat het secretariaat geopend is, is iedereen welkom om een kop koffie te komen drinken.

Hopelijk volgen nog veel goede ontmoetingen.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*

Ik geef de pen door aan.....



Soms komt iemand naar je toe met een vraag waarop je niet

meteen ja of nee kunt of wilt zeggen. Dat geldt ook voor de vraag van Karl Grabmaier aan mij om de pen ter hand te nemen en een stukje te schrijven voor Pelgrim. Hoewel ik al lang geen parochiaan meer ben, en zelfs niet in Enschede woon, voelt de kerk op het Hogeland nog altijd een beetje als mijn kerk. En dat helemaal het geval, als we met het Come-Back-koor een viering muzikaal mogen omlijsten.

Daarom heb ik toegezegd, iets te op schrijven van wat mij beweegt. Maar bijna tegelijkertijd komt weer een gevoel van machteloosheid in mij op, dat ik herken uit mijn middelbare schooltijd. We krijgen de opdracht om een opstel te schrijven en net als toen kijk ik naar een groot leeg blad en weet maar niet hoe ik moet beginnen. Maar toch

Geboren en getogen op het Hogeland heb ik als kind de tijd van het Rijke Roomse Leven mee mogen maken.



De Alfonsusschool, de noodkerk, (nu De Roef), de pastorie met pastoor en drie kapelaans en twee huishoudsters, de bouw van de Ariënskerk (hoe lang nog?) aan de Hogelandsingel, zingen in het jongenskoor, de hoogmis op zondag, het lof op zaterdagavond en nog veel meer herinneringen uit die tijd komen in mij op. En naar nu blijkt, hebben het verhaal en vooral de boodschap van de man van Nazareth een blijvende en onuitwisbare indruk op mij gemaakt.

Dat komt vooral ook door de tijd van het tweede Vaticaanse Concilie onder de bezielende leiding van “onze” (zo zagen wij dat toen en eigenlijk ook nu nog) Paus Johannes XXIII.

Onder meer vanuit de 18-jarigen cursus, (volgens mij is die na mijn leeftijdsgroep nooit meer georganiseerd) klonk de roep om vernieuwing. Meer inbreng van gelovigen, liturgie in de volkstaal, opheffing van het celibaat, meer ruimte voor vrouwen binnen de kerk. Voor het grootste deel thema's die ook nu nog actueel zijn. Er komt een jeugdparochieraad die de aanzet geeft tot het oprichten van het jongerenkoor Hogeland. Een geweldige en inspirerende tijd voor mij en veel van mijn generatiegenoten. Het accent begint te verschuiven van een kerk die denkt te weten hoe het allemaal moet, naar een kerk die ruimte biedt aan een meer persoonlijke invulling van het geloofsleven. Het is de tijd van het Pastoraal Concilie in Nederland, waarin meer diversiteit binnen de kerk mogelijk en haalbaar leek.

Hoe anders is het gelopen.

Vanuit Rome komen signalen, onder andere door de benoemingen van

bisschoppen van zeer conservatieve signatuur, dat we in Nederland op hol zijn geslagen. De tegenstelling tussen progressief en conservatief worden daardoor op scherp gezet en veel van de hoopgevende ontwikkelingen worden in de kiem gesmoord. Velen wenden zich teleurgesteld van de kerk af. Voor hen past een kerk van regels en voorschriften niet meer bij hun persoonlijke geloofsovertuiging. En pas nu, ruim veertig jaar later, is daar Paus Franciscus I, die meer aandacht lijkt te schenken aan de mens en minder aan geboden en verboden.

We moeten ons de vraag stellen of de kerk niet is aangeland in een toestand die te vergelijken is met die van het Jodendom ten tijde van het leven van Jezus. Schriftgeleerden en farizeeërs maken uit wat goed is en zij stellen de letter van de wet boven alles. Rechtvaardigheid boven barmhartigheid. Daar heeft Jezus zich, naar mijn opvatting, tot het uiterste tegen verzet. De kern van het verhaal van Jezus van Nazareth is voor mij altijd overeind gebleven: wees goed voor de ander en vooral voor hen die in de verdrukking zitten. Daar hebben “Rome” en “Utrecht” bij mij geen verandering in kunnen brengen, maar soms word ik er wel moedeloos van.

Het bevreedt mij, dat er voor vrouwelijke pastorale werkers steeds minder, in plaats van meer ruimte geboden wordt, dat voor homoseksuelen en mensen die gescheiden zijn geen plaats is aan tafel. Het is meer dan ooit tijd het accent in de kerk opnieuw te verschuiven van gelijk hebben naar het hebben van goede



bedoelingen. Ik zou de leidinggeven-
den binnen de kerk dan ook willen
toeroepen: omarm allen die geloven
in het verhaal van Jezus, laat niemand
in de kou staan en laten we met elkaar
proberen deze wereld een beetje beter
te maken.

Dat is de kern van het geloof en
alleen samen, zonder iemand buiten
te sluiten, kunnen we dat waar
maken.

*Benno Kloppers,
oud-dirigent jongerenkoor Hogeland,
dirigent Come Back*

Ik geef de pen door aan

GEVRAAGD!! GEVRAAGD!!

Beste parochianen,

Op 21 en 22 maart a.s. zijn het weer
nationale "NL doet" dagen.

Op deze dagen gaan veel mensen in
heel Nederland weer vrijwilligers
werk doen. Ook onze locatie doet hier
aan mee!! Wij zijn van plan om op
ZATERDAG 22 MAART de kerk
schoon te maken en dan bedoel ik ook
ECHT schoon.

Onze vaste groep schoonmakers die
maandelijks bij elkaar komen is ge-
slonken naar 4 personen en u begrijpt
het al, wij hebben gewoon te weinig
mensen om alles goed schoon te
maken er blijft dus altijd werk liggen.
Wij willen u vragen om op zaterdag
22 maart naar de kerk te komen om
met z'n allen de handen uit de
mouwen te steken.

Wij beginnen om **10.00 uur en stop-
pen om 16.00 uur** maar dat wil niet

zeggen dat u de hele dag beschikbaar
moet zijn. Met een halve dag zijn wij
ook al geholpen!

Het zou wel fijn zijn als u zich even
aan wilt melden of u een halve, maar
natuurlijk liever, een hele dag komt
dit i.v.m. met de taken die wij moeten
verdelen en de hoeveelheid koffie die
gezet moet worden. Wij verzorgen
voor de lunch!

Aanmelden kan bij:

**Carina Meijer tel. 0627381693 of...
bij het secretariaat tel. 4315713.**

Met een groep van 20 mensen zouden
wij heel tevreden zijn! Via de website
van het Oranje Fonds (NL doet) heb-
ben wij een oproep gedaan voor 10
mensen en hopen dat we dat aantal
ook gaan halen! Als zich daarnaast
nog 10 mensen uit onze eigen locatie
melden zitten wij op een aantal van
20 vrijwilligers.

Wij hopen dat het een geslaagde dag
wordt waarin wij de kerk een goede
schoonmaakbeurt kunnen geven.

*Namens de Pastoraat groep,
Carina Meijer*

Overleden

Op **14 januari** is overleden

Johanna Gerbers-Reinshagen, Jo,
weduwe van Johan Gerbens.

Ze is geboren op 30 september 1916.

Ze was draagster van het Verzetsher-
denkingskruis.

Ze woonde aan het Klaaskateplein 70
in Enschede.

Haar uitvaart was op 20 januari
vanuit de Ariënsgedachteniskerk.





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskapel.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.



St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.

Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Op **maandagmiddag** 17 maart 2014
is er weer bijbelgroep in de JP zaal
14.00 – 15.30 uur. Uitgangspunt is
jouw persoonlijke band met Jezus.
Neem voor meer informatie gerust
contact op met permanent diaken
Paul van Blijswijk 074 – 3494815.



Wo-Co-viering

Op zondag 2 maart om 9.30 uur 2014 is er een Wo- Co viering in de H. Pauluskerk.
Er is wel op zondag om 9.30 uur een H. mis in de H. Jacobuskerk.

Geen H. mis

Op zondag 16 maart en 6 april is er geen H. mis in de H. Pauluskerk.
Wel is er een H. mis op die datums in de H. Jacobuskerk om 9.30 uur

Hoogfeest St. Jozef

Op woensdag 19 maart om 19.00 uur is er een H. mis in de St. Jozefkerk

Hoogfeest Mariaboodschap

Op dinsdag 25 maart om 9.00 uur is er een H. mis in de H. Jacobuskerk

Oude Palmtakjes inleveren

Wilt u op vanaf *zondag 23 februari* tot en met zondag 2 maart uw oude palmtakjes inleveren. Achter in de kerk staat een mand.
Sinds de 14e eeuw worden er palmtakken verbrand die het jaar ervoor op palmzondag zijn gewijd

Opgave 1^e H. communie 2014

De 1e H. Communie in 2014 voor Jozef/Maria/Pauluskerk is op zondag 18 mei om 10.30 uur.
Graag tijdig opgeven i.v.m. de voorbereiding traject van de 1^e H. Communicanten.
Opgave bij het locatiesecretariaat van de H. Paulus.

Opgave H. Vormsel 2014

De presentatieviering voor de vormelingen is op 6 april.
De Vormselviering zelf is op 11 mei.
Op 12 maart is er een bijeenkomst voor vormelingen en hun ouders.
Graag tijdig opgeven bij het locatie - secretariaat van de H. Paulus

Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis gebonden en stelt u prijs op een bezoek van de pastoor, de diaken of pastoraalwerker of lid van de diaconiegroep.
Is uw vader of moeder opgenomen in het ziekenhuis en zou een bezoek goed kunnen doen? Voelt u zich eenzaam en wilt u weleens wat verder doorpraten....

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk om de H. mis bij te wonen.
Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.
Bel of schrijft u gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een van onze mensen.
Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.

KINDERWOORDDIENST

Er zijn kinderwoorddiensten op zondag 23/2 en 9/3 en 23/3 en 30/3 tijdens de H. mis van 9.30 uur.



KINDER KATECHESE ENSCHEDÉ



Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen

Groep A: leeftijd van 4 – 8 j

Groep B: leeftijd van 8 – 12 j

Hoe laat en locatie

Woensdag 5 maart en 2 april van 14.00 – 15.30 uur. Parochiezaal en tuinzaal v.d. St. Pauluskerk

Thema

5 maart “Aswoensdag”

Op Aswoensdag gaan mensen naar de kerk en krijgen ze een kruisje met as op het voorhoofd. De as voor dat askruisje wordt gemaakt van de palmtakjes van het afgelopen jaar. Die worden verbrand, en de as wordt gebruikt voor het askruisje.



Dat askruisje herinnert ons eraan, dat alles wat we hebben, niet te belangrijk moeten

maken. Je mobieltje, televisie, je computer, je auto, je computerspelletjes: het is fijn als je ze hebt, maar zó belangrijk zijn die spullen nou ook weer niet.

2 april “Goede week”

De Goede Week is een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Tijdens deze week herdenken we in de kerk de laatste periode van Jezus’ leven. Een periode die centraal staat in het christelijk geloof.



Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak en Begona Bruggeling
Zij hebben beiden de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderwoorddiensten. Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar:
lindaterbraak@live.nl
bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

Er is tijdens de catechese ook opvang voor de allerkleinsten. Sylwia Wielgus-Luijterink zorgt voor deze groep.

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal. Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de St. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang. Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese.

Voor meer info: 06 – 16018086





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j :

Kopij inleveren **vóór do. 13 maart**

(Periode: 6 april t/m 11 mei 2014)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand om
18.30 uur Eucharistieviering door de
bekende missiepater J.Giesselink sm.
met volkszang.

BERICHT van de Culturele Commissie:

De Mariakerk blijft
voor onbepaalde
tijd, beschikbaar
voor het geven van
Concerten.



A S W O E N S D A G en V A S T E N A K T I E

Op **Aswoensdag 5 maart** a.s. is er
helaas geen viering in onze locatie.

Echter zal er wel op **donderdag 6
maart** 's morgens een viering
zijn, met aandacht voor het begin van
de vasten periode.

Op **zondag 23 maart** a.s. zal de
viering in het teken staan van de
Vastenaktie.

Zoals u wellicht al gelezen heeft, zal
het project **Fajikunda in Gambia**
van Hennie en Winnie van de Meer
uit Lonneker, centraal staan. In de
themaviering van 23 maart zullen
wij extra aandacht geven aan dit
project.

Graag tot ziens.

Pastoraatgroep



OVERLEDEN

Op Nieuwjaarsdag 2014 is overleden:
Theodorus Gerhardus Veger echtgenoot van Annie Veger-Oude Hendrikman.

Geboren op 20 januari 1935 te Lossler.

Theo groeide op in een gezin van tien kinderen en was de vierde tussen allemaal broers en zussen. Zijn passie voor duiven en voetballen zijn al vroeg in zijn jeugd een gegeven. Hij heeft als keeper in het doel gestaan van het "Glane" eerste elftal, waarna hij al vlug lid werd van de Lonneker voetbal vereniging LSV. Bij deze vereniging heeft hij zich ruim vijftig jaar ingezet en is daarmee, in 2005 tevens erelid geworden.

Hij genoot volop van het leven na zijn pensionering als bakker (met 40 dienstjaren) op 56 jarige leeftijd en je kon Theo overal in Lonneker en omstreken tegenkomen op de fiets. Tot en met de laatste dag heeft hij zich ingezet voor beide verenigingen en vervulde hij een belangrijke rol in het clubleven. Ook genoot hij er van om samen met zijn vrienden een kaartje te leggen.

Zijn uitvaartviering was op 7 jan. 2014 in de Mariakerk.

Op 18 januari 2014 is overleden:
Agnes Henrica Vercruijsse. Zij was 90 jaar en woonde aan Boulevard 1945 505-336.

De uitvaart en crematie was op 22 januari 2014.

Dat zij moge rusten in de vrede van de Heer.

Op 24 januari 2014 is overleden:

Gerrit Wagelaar echtgenoot van Hermiene Wagelaar-Witbreuk

Geboren op 7 januari 1935 te Enschede.

Als we jouw leven aan ons voorbij laten gaan, zien we soms een lach,



soms een traan.

Langzaam heb je ons verlaten. Zo konden we lezen op het gedachtenisplaatje.

Op het laatst konden we niet meer

met je praten. Die blik, de stilte, vaak deed het zeer. Mijn man, onze vader en opa van vroeger was je niet meer.

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt. Als veel je wordt ontnomen.

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt. En je leven niet meer je leven is.

Dan komt de tijd dat het einde goed is.

De uitvaartviering was op 30 januari 2014 in de Mariakerk.

**Oproep... Oproep... Oproep...
Oproep... Oproep... Oproep...**

Wie wil er één keer per vijf weken 16 stuks **Pelgrim's** bezorgen in de:

Brucknerlaan, Mendelsohnplein, Mozartlaan, Offenbachlaan, en Mendelsohnlaan?

Graag opgeven, tel. 435 72 82 of per e-mail: pgieske@kpnmail.nl

Gewoon doen!!



BERT ELFERINK even WEG

Het was zondag 2 februari 'Maria-Lichtmis' wel even schrikken.



Bert Elferink die in de gezinsviering zou voorgaan was enige dagen daarvoor door een skiongeval in een Oostenrijks ziekenhuis beland met ernstige letsels aan schouder en enkel.

Bert is inmiddels wel weer in Nederland voor verdere medische behandelingen. We hopen op een spoedig herstel voor hem.

Natuurlijk moesten alle zeilen worden bijgezet en stevig geïmproviseerd worden voor de gezinsviering van Maria-Lichtmis. Met de vaardigheid van pastor Carla en die van de pastoraatsgroep werd Maria-Lichtmis toch nog een levendig gebeuren. Met gebeden, liederen en vertellingen in het mooie begeleidende boekje, is het een boeiende en stichtende viering geworden. Met een heuse lichtprocessie waaraan veel kerkgangers spontaan meededen, leek het alsof de koude kerk veranderde in een zomerse feestzaal. Verbluffend is ook dat het kinderkoor dat op deze koude zondagmorgen uit slechts vier kinderen bestond, zo'n volwassen gezang kunnen produceren. Natuurlijk gesteund door pianist Rutger Blokzijl en dirigent Milou Pasveer. Verrassend was ook het slotlied. De tekst was door de kinderen zelf geschreven! Een daverend applaus was dan ook dik verdiend. En met Bert komt het vast wel weer goed, misschien is hij er de volgende keer wel bij! Komt u dan ook weer?

PG

Zr. Geertruid 60 jaar Religieuze

Op zondag 2 februari, het feest van Maria-Lichtmis, vierde Zr. M. Geertruid Groeneveld, dat zij 60 jaar als religieuze in het leven stond. Als Franciscanes is zij verbonden aan de Franciscaanse orde te Denekamp.



Zuster Geertruid, nog altijd woonachtig in onze locatie, is velen jaren werkzaam geweest in de Maria/H.Geestparochie.

Nog altijd zet zij zich in voor bezoekwerk aan parochianen van de Maria/H.Geestlocatie en fervent bezorgster van ons parochieblad Pelgrim. En dus kreeg ze een bloemetje aangeboden van de pastoraatsgroep die ze zelf jaren geleden had geformeerd. We wensen haar nog vele gezonde jaren toe!

PG

Hoe gaat het met....

Jos Vermeulen? *"Het gaat goed met mij, zelfs heel goed! Ik ben weer mondjesmaat begonnen."*

Succes Jos!

Zuster Aurea? Zij is na een fietsongeluk opgenomen in het ziekenhuis met ribbenletsel. Zuster Aurea is op donderdagmorgen gastvrouw bij de wekelijkse kerkgangers én fervent bezorgster van Pelgrim.

Zr. Aurea van harte beterschap!

PG





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Nieuwjaarsviering 4 januari

Na een goede en druk bezochte viering, waarbij onze beide koren weer prachtig zongen, was er gelegenheid om elkaar een zalig of gelukkig Nieuwjaar te wensen. Veel parochianen bleven ook na de koffie om met elkaar te praten en te genieten van de hapjes en drankjes die geserveerd werden. De verloting verliep goed, er waren veel loten verkocht en Marcel Pater ging met de paaskaars aan de haal; gefeliciteerd.

We wilden nog even een vrijwilliger in het zonnetje zetten. Dat is Herman Workel, een van onze kosters. Helaas had hij na de viering andere verplichtingen en konden we hem de bos bloemen en de, door hem geliefde, zure karbonade niet op dat moment aanbieden. De volgende morgen hebben we dat bij hem en zijn vrouw thuis alsnog gedaan. Herman is een vrijwilliger waar je nooit tevergeefs een beroep op kunt doen. Een telefoontje en hij staat klaar. Dit geldt ook voor vele andere vrijwilligers, maar we hebben gemeend Herman dit keer speciaal te bedanken. Dus nogmaals Herman en alle andere vrijwilligers van harte bedankt voor alle hulp in 2013.

Een andere vrijwilliger, die heel veel deed in onze kerk en voordien in de H. Michaël was Johan Davina. Ons bereikte het droevige bericht dat hij donderdag 9 januari is overleden. Hij was al collectant in de H. Michaëlkerk en later ook in de St.Jankerk. Verder was hij koster, hielp bij het stencilen, boekjes vouwen, vrijdagmiddaggroep (ook al in de Michaël),



wellicht heb ik nog iets vergeten. Hij kwam tot eind december nog altijd op vrijdagmiddag langs met zijn dochters om te genieten van een kop koffie en een praatje. Hij vond het erg jammer dat hij door afnemende gezondheid het vrijwilligerswerk moest opgeven. Dat het vrijwilligerswerk hem veel gegeven heeft bleek uit de uitvaartviering op woensdag 15 januari. Een volle kerk, een mooi afscheid. Jammer dat we van zo'n aimabel mens afscheid moesten nemen.

Pastoraatgroep en Locatieraad

Mijmeringen van een vrijwilligster

Paul Pikkemaat heeft mij gevraagd een stukje te schrijven in de Pelgrim. In 1952 kwam ik samen met mijn ouders, broers en zussen van Hengelo naar Enschede. Wij gingen aan de Frederikastraat wonen; het Boswinkel was alleen maar weilanden en boerderijen. Ik heb het Boswinkel dan ook zien groeien.

Mijn ouders deden veel voor de kerk, mijn vader zat in het parochiebestuur en moeder deed hand- en spanndiensten. Vader heeft veel voor de jongeren gedaan, onder meer de Instuif. Deze werd gehouden in het parochiehuis aan de Sint Janstraat. Van mijn ouders heb ik meegekregen om voor anderen klaar te staan.

Toen mijn kinderen naar de Sint Janschool gingen, pakte ik allerlei dingen op, leesmoeder, met de auto rijden etc. Ik ben daar later ook nog 12 jaar overblijfmoeder geweest. De

school en kerk deden toen nog veel samen. Daardoor rolde ik in het vrijwilligerswerk van de kerk: parochievergadering, jongerenpastoraat, koor, bezoekwerk nabestaanden en communie aan huis, enz. De Sint Jankerk was voor mij een plek van vreugde en verdriet; elke mens heeft een rugzakje, daar ontkwamen wij niet aan.

Ik zit nu ook in het bestuur van de Zonnebloem Pathmos-Boswinkel. Het is fijn om dat te doen. Wij hebben ook een fijn contact met Ouderen en Kerk en helpen elkaar zo nodig. In de zomermaanden helpen wij met vier inloopmiddagen van het Oecumenische beraad van de Apostel Thomaskerk en de Sint Jan-Michaelkerk.

Dit jaar hoop ik 65 jaar te worden. Ik denk er aan van mij AOW te gaan genieten. Na zo veel jaren trouwe dienst mag dat wel. Vooral nu onze kerk t.z.t. gaat sluiten, ga ik nu mijn eigen plan trekken.

26-1-2014, José Hoveling

De Pastoraatgroep

De Pastoraatgroep is al weer een tijdje in functie. De meeste mensen die geregeld in de kerk komen kennen ons wel. Vaak zijn we zondags ook bij het koffiedrinken na de dienst aanwezig.

Maar we doen meer. Onder leiding van Carla Berbée houden we ons bezig met alle onderwerpen op gebied van Pastoraat.

Wij zijn aanspreekpunt voor de werkgroepen die met pastoraat bezig zijn. Dit zijn de groepen liturgie,



catechese, diaconie en de koren. Ook de pastorale taken van gemeenschapsopbouw hoort bij ons gebied.

Maar daarnaast willen we aandacht hebben voor iedere parochiaan

Ons doel is om te zien naar elkaar. Graag willen we dat ieder zich thuis voelt in onze locatie en met een goed gevoel naar de kerk komt. Daarnaast willen we graag helpen met de voorbereiding op de veranderingen die komen gaan.

In een verandering van organisatie gaat er gemakkelijk iets mis. Wij willen voorkomen dat er mensen 'uit de boot' vallen. Daarom vragen we uw aller medewerking. Graag zien we dat ieder die iets op het hart heeft, ons weet te vinden. Ook als u weet dat een ander met iets zit, laat het ons weten.

Onze locatie is een kleine groep, die eerder kleiner dan groter wordt. Het zou fijn zijn, als wij elkaar 'kennen' en zorg hebben voor elkaar. Dat we samen 'over' kunnen naar een nieuwe locatie, als onze kerk gesloten wordt. Vanuit dit streven zetten wij ons als pastoraatgroep in. Wij bestaan uit de volgende personen:

José Heitbrink, Elferinksweg 42.

Paul Pikkemaat, Veldkampstraat 54,
tel. 053 4770478,

paul.pikkemaat@gmail.com

Tiny Hannink, Haaksbergerstr. 317,
tel. 053 4340559,

email: hannink-starre@zonnet.nl

*Namens de Pastoraatgroep, Tiny
Hannink*

Ouderen en Kerk

is een activiteit van onze locatie zonder verplichtingen of kosten.

Ouderen van de St. Jan/ H. Michaël, die zich daarvoor hebben opgegeven, worden regelmatig uitgenodigd voor verschillende activiteiten. Maar daarnaast wordt het jaarprogramma achter in de kerk gelegd en in de Pelgrim opgenomen. Voorts wordt het aangekondigd in de mededelingen voor de vieringen. Dat kan dus niet missen.

Het jaarprogramma is als volgt:

Medio mei is er een gezellige middag in de parochiezaal, vaak wordt er een dans- of muziekgroep uitgenodigd. In oktober organiseren we iets groots. De laatste jaren was dat een busreis door het prachtige Twente. Er worden dan verschillende bezienswaardigheden bezocht en s 'middags is er een uitgebreid diner. Voor dit uitstapje wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. Tot slot houden we in december een Advents bijeenkomst. Naast het samen zingen van kerstliederen, zoals Stille nacht heilige nacht en de herdertjes lagen bij nachten, is er een broodmaaltijd en wordt er een heden-daags kerstverhaal verteld.

Hierbij werken we nauw samen met de Zonnebloem (adventsviering, bingo) en het Oecumenisch beraad (Inloopmiddagen). Beiden hebben een eigen programma voor leden en kerkleden in onze wijk.

Huiskamer met zin.

Graag wijzen we u ook op de mogelijkheid elke maandag van 14.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot



11.30 uur om even te komen bijpraten in de ontmoetingsruimte van de Apostel Thomaskerk.

Wilt u op de hoogte blijven en hebt u zich nog niet opgegeven?

Bel dan met een van de bestuurs-leden:

Hermine Leppink- Slot te. 4312138.

Henk Thüss tel. 4330322.

Sam's Kledingactie

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!

Op **zaterdag 29 maart** vindt in **Enschede** de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan van **10.00 uur tot 12.00 uur** uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huis-houdtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:

Parochiehuis Sint Jankerk, Haaksbergerstraat 253.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam's Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale

organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden. Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: **Help mee, voor India!**

Overleden

Op **9 januari** is overleden:

Johan Davina.

Hij woonde aan de Adriaan van Ostadestraat 30-61 en was 91 jaar.

Op **28 januari** is overleden:

Kiki Veendijk.

Hij woonde aan de Deldenerweg 125-45 en was 60 jaar.

Op **29 januari** is overleden

Sheila Adjiembaks.

Ze woonde in de Posten kamer 65 en was 76 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff

Donderdag 27 februari eucharistie

Donderdag 6 maart protestant

Donderdag 13 maart eucharistie

Donderdag 20 maart protestant

Donderdag 27 maart eucharistie

Donderdag 3 april protestant

Hatteler

Woensdag 19 maart WoCo

Woensdag 8 april protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 8 januari zijn de locatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer bijeengekomen.

- Dit keer hebben we niet heel veel besproken. De Aktie Kerkbalans loopt en dankzij een aantal nieuwe lopers kunnen we toch op de meeste adressen de bekende enveloppen brengen en halen.

Ook zijn er nieuwe vrijwilligers bij de werkgroep lectoren en misschien kan ook de werkgroep die de barbediening regelt versterkt worden. Een positieve ontwikkeling.

- Daarbij moeten we de registratie niet uit het oog verliezen. De Nederlandse katholieke kerk hamert op een goede ledenadministratie zodat duidelijk is wie wat voor de kerk doet.

- In dat kader hebben we ons ook gebogen over de verklaring omtrent goed gedrag (VOG). Verplicht voor nieuwe vrijwilligers die na 1 januari 2014 aantreden en die werken met jongeren, persoonsgegevens of financiën. Vooralsnog is dat bij ons niet aan de orde.

Enerzijds is het een goed signaal gegeven de vele misbruikzaken in de katholieke kerk, anderzijds geeft het in de dagelijkse praktijk toch een wat onbehaaglijk gevoel als je een potentiële vrijwilliger moet vragen naar een VOG. Het lijkt alsof je de man/vrouw in kwestie niet vertrouwt. Terwijl vrijwilligerswerk toch voor een belangrijk deel op wederzijds vertrouwen berust. Misschien moet het gewoon even wennen. We zullen zien.

- Verder hebben we even de opvoering van Jesus Christ Superstar in onze kerk besproken (noteer in uw agenda: vrijdagavond 18 april!!) en wat daarvoor geregeld moet worden. We willen de website van onze kerk verbeteren want die leidt nu een enigszins kwijnend bestaan. En we zijn nog op zoek naar de hongerdoeken. Die zijn na de tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe even zoek. En wellicht kunnen we die een permanente plek geven in de kerk.

*Graag tot de volgende keer
Wim Lieven*

Extra hulp bij Kerkbalans 2014

Zo lang het nog duurt, zijn er op dit moment in Enschede nog zeven kerken. Zeven kerken met allemaal een groot aantal vrijwilligers die ieder op hun manier proberen de kerk draaiende te houden. Zonder afbreuk te willen doen aan de inzet van de andere locaties, beperk ik mij tot de locatie van de Verrijzeniskerk. Waarom? Omdat wij toevallig coördinatoren van vrijwilligers zijn.

Eind vorig jaar kregen onze parochianen een informatie lijst met daarin al de vrijwilligers die actief zijn in de Verrijzeniskerk. De betrokkenheid van al deze mensen proeft men gewoon uit deze informatie. Samen met de vrijwilligers, die in elke groep actief zijn, proberen we onze Verrijzeniskerk zichtbaar en bereikbaar te houden voor iedereen die daar behoefte aan hebben.



Zonder anderen te kort willen doen wil ik één groep er uit halen die er voor zorgt dat u bijna elke maand de Pelgrim krijgt. Echter de extra inzet ligt in de maand januari wanneer de kerkbalans onze aandacht vraagt.

Door verschillende omstandigheden konden in een vijftal wijken, een aantal jaren geen enveloppen worden opgehaald. Samen met de locatieraad is besloten Stroinkslanden, Helmerhoek en de Wesslerbrink om in de komende diensten een oproep te doen of er vrijwilligers waren, die in de "lege" wijken de kerkbalans wilden ophalen.

Zeven parochianen was het resultaat van deze oproep. Deze extra vrijwilligers, waarvan een aantal al een wijkje hadden, hebben ons geholpen deze actie naar een beter resultaat te brengen. Hoeveel dit geworden is, was bij het drukken van deze Pelgrim, nog niet bekend.

Een speciale actie waar de contactpersonen inclusief de zeven vrijwilligers, regen en wind, kou en sneeuw trotserend, om bij hun mensen de Pelgrim, samen met de kerkbalans, te brengen.

Overigens zijn wij één van de weinige kerken in Enschede die daarna de enveloppen ook weer gaan ophalen.

Beste contactpersonen en vrijwilligers, wij willen jullie bijzonder dank zeggen voor jullie medewerking. Het klinkt zo gewoon. Maar u kunt er van overtuigd zijn dat wij jullie inzet en medewerking op de juiste waarde weten te schatten.

Wij, van de Verrijzeniskerk, zijn trots en dankbaar op jullie allen die hier-

aan hebben meegewerkt.

HARTELIJK DANK !

**Namens de coördinatoren:
Stroinkslanden, Helmerhoek,
Wesslerbrink**

Eerste Communie

Op 25 mei a.s. zullen in de Verrijzeniskerk 31 kinderen hun Eerste Communie ontvangen.



Inmiddels zijn de kinderen begonnen met het project en een vast onderdeel daarvan is de rondleiding door de kerk. Die wordt gegeven aan alle groepen vier van de vier katholieke basisscholen in de zuidwijken.

Op 15 en 22 januari zijn de groepen rondgeleid, onder leiding van pastor Ingrid Schraven. Zo'n rondleiding duurt per groep toch gauw een uur.



Voor een aantal kinderen was het een ware ontdekkingstocht; sommige



kinderen in de klas zijn nog nooit in een kerk geweest.



Maar aan deze foto's te zien was het wel interessant.

Overleden

Op **5 januari** is overleden **Hans Peters**, hij woonde aan de Stuthoflanden 3.

De H.Nicolaas staat op de kalender als Hans in 1945 geboren wordt, in de Noork in Hengelo als 4^e kind in het gezin Peters dat 5 kinderen zou gaan tellen.

Hans wil graag sportleraar worden en dat is hem gelukt. Jarenlang was hij docent lichamelijke opvoeding aan het Calscollege in Enschede. In de laatste jaren van zijn schoolloopbaan is hij vooral leerlingenbegeleider.

Hans was gezien bij zijn leerlingen en heeft zich voor hen ingespannen, hij kon goed organiseren en was een harde werker in hart en nieren. De leerlingen waren zijn kinderen ook met zijn collega's kon Hans goed opschieten.

41 jaar was hij getrouwd met zijn Kia, hij was lief oprecht en eerlijk.

Tot op zijn 55^e jaar voetbalscheidsrechter, ook had hij zijn hart verpand aan bridge en fietsen, eindeloze af-

standen heeft Hans gefietst met zijn broer Jos.

Hans mocht slechts 68 jaar worden, een niet te traceren ziekte heeft hem in een jaar gesloopt waarin hij nooit geklaagd heeft.

Op 9 januari hebben wij afscheid van hem genomen in de uitvaartviering.

Hans, rust in vrede.

We missen haar, **Mevr. Lenie Ballast-Schildkamp**.

Elke tweede vrijdag van de maand zat ze op haar vaste plaats bij de eucharistie viering in De Posten. Ze kon niet veel meer, maar ze was er bij en volgde de dienst. Haar ogen volgden alles en ze kon genieten, in al haar zwakte, van een koekje bij de koffie.

Bijna 92 jaar is ze geworden, en is **gestorven op 7 januari**. De uitvaartdienst werd gehouden in de Verrijzeniskerk op 14 januari, waarna we haar hebben begeleid naar het crematorium en afscheid van haar hebben genomen met gulle woorden van dankbaarheid.

Tijdens haar leven met Gerard Ballast was ze de spil van het gezin met twee dochters en twee zonen en later natuurlijk met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. De sterke vrouw, wie zal haar vinden, zo is het gezegde uit het boek Prediker. Haar man was gezegend met zo'n vrouw, die wist van aanpakken, werken met de handen in de bakkerij, werken met haar hoofd in de administratie, er zijn voor Benno, Carla, Gerard en Pauline, haar kinderen.

Ook was ze er voor haar kerk, de Jacobus, de Verrijzenis, de geloofsgemeenschap in de Posten. Een



gelovige vrouw, die haar steun vond in het vertrouwen dat alles ten goede wordt gebracht, ook haar eigen leven, ondanks het lijden van de oude dag. Zo is haar leven volledig geleefd en leeft ze verder bij ons in dankbaarheid.

Ben Engelbertink mhm



**Avondviering
in de Vrij-
zeniskerk 14
maart 2014,
19.00 uur: Een
andere weg**

In veel verhalen in de bijbel, is sprake van zorg voor weduwen, wezen, vreemden, armen, rechtelozen, geminacht, niet gezien, veroordeeld.

Een van de kernverhalen is de bergrede (*Matteüs 5–7*) met daarin de zalig-sprekingen, belangrijke leefregels als niet kwaadspreken, niet oordelen, niet haatdragend zijn, en de oproep tot barmhartigheid.

Als werken van barmhartigheid worden onder andere genoemd: mensen eten en drinken en kleding geven, vreemdelingen onderdak bieden (*Matteüs 25*).

Centrale teksten in de Bijbel over vrede en gerechtigheid; een grondwet van en voor christelijk handelen, een document van hoop.

Soms kun je wat onrustig worden van deze verhalen, als je ziet hoe wij onze samenleving hebben georganiseerd.

Toch: we doen al zo veel en er gebeurt van alles. Er is een politiek en een raad van kerken die voor de

vreemdelingen zorg dragen.

Voor de naakten hebben we de Zak van Max, de kledingactie van het Leger des Heils of Mensen in Nood.

De gevangenen zijn in goede handen bij Justitie en bij de Reclassering, en voor degenen die honger hebben is er de Voedselbank. Daarnaast herkent ieder onderlinge hulp en stille goedgeefsheid. Er gebeurt veel voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren, vaak mensen aan de zijkant van de samenleving,

maar nog steeds worden hongerigen kennelijk niet gevoed;

in oorlogs- en armoedelanden sterven ze langs uitgedroogde wegen en gescheurde verdroogde akkers; vreemdelingen worden niet gehuisvest, maar gediscrimineerd en uitgewezen, wij laten mensen uitwijzen; of in het gunstigste geval mogen ze blijven, als wij ze nodig hebben voor het werk dat wij laten liggen, ondanks de groeiende werkloosheid;

Al geruime tijd is er een groeiend bewustzijn, dat de oproep tot barmhartigheid ook een politieke strekking kan hebben: opkomen voor een rechtvaardiger wereld waarin ieder kan zijn en rechten heeft; een kwestie van sociale rechtvaardigheid waarin ook plaats is voor armen en vreemden.

Bij dit verhaal willen wij stilstaan in **de meditatieve avondviering op 14 maart.**

Ieder is van harte welkom.

Meer informatie over de Vrijplaats Daglicht vindt u op

www.sites.google.com/site/daglichtvrijplaats



Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel



In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel dienstencentrum:

secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dependende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Josephkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

23 februari

Lev. 19, 1-18

1 Kor. 3, 16-23

Mt. 5, 38-48

2 maart

Jes. 49, 14-15

1 Kor. 4, 1-5

Mt. 6, 24-34

5 maart

Joël 2, 12-18

2 Kor. 5, 20--6,2

Mt. 6, 1-18

9 maart

Gen. 2,7-9;3,1-7

Rom. 5, 12-19

Mt. 4,1-11

16 maart

Gen. 12, 1-4

2 Tim. 1, 8-10

Mt. 17, 1-9

23 maart

Ex. 17, 3-7

Rom. 5, 1-8

Joh. 4, 5-42

30 maart

1 Sam. 16, 1-13

Ef. 5, 8-14

Joh. 9, 1-41

6 april

Ez. 37, 12-14

Rom. 8, 8-11

Joh. 11, 1-45

Ariënslezing 2014

De **jaarlijkse Ariënslezing** is dit jaar op **donderdag 3 april**. Voor het eerst in Hengelo. U wordt van harte uitgenodigd in de Burgerzaal van het gemeentehuis Burg. Jansenplein. De zaal is open om 14.30 uur.

Om 15.00 uur zal Drs. Sander W.J.G. Schelberg beginnen met zijn lezing. We denken om ongeveer 17.00 uur af te ronden! De toegang is gratis! Het thema is op dit moment (8 febr.) nog niet bekend. T.z.t. zal ik verdere gegevens op de website van katholiekenschede.nl zetten!

Ook via de website van arienscomite.nl kunt u informatie inwinnen! Welkom.



Thea Elfrink, Ariënscomité



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 22/23 februari, 7^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang St.Joseph	I. Schraven
Ariënsgebeden	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/He.+KWD	J. Kortstee
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

WEEKEND 1/2 maart, 8^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgebeden	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	C. Berbée
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	All Together	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gemeng koor H.Geest-Maria	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	I. Schraven
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co gez.vier.	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk

WOENSDAG 5 maart, Aswoensdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ariënsgebeden	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Bruggeman
H. Jacobus	Wo. 10.00 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monnikhof
H. Paulus	Wo. 19.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

WEEKEND 8/9 maart, 1^e zondag in de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zangg. Joseph	A. Korterik
Ariënsgebeden	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	J.v.d.Nieuwendijk
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinusko	B.Engelberink
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	G. Kolmschot



H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

WEEKEND 15/16 maart, 2^e zondag in de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Presentatie 1 ^e H.Comm.	Kinder- koor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Presentatie 1 ^e H.Comm.		H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola HGeest-Maria	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Presentatie 1 ^e H.Comm.		A.Monninkhof

WOENSDAG 19 maart, Feest van St. Jozef

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Zangg.Joseph	A.Monninkhof

WEEKEND22/23 maart, 3^e zondag in de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Samenz.+org	I. Schraven
Ariënsgebeden	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	H.Antonissen
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	W. Rekveld
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co	Schola	J.v.d.Nieuwendijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

DINSDAG 25 maart, Maria Boodschap

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
H. Jacobus	Di. 09.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof

WEEKEND29/30 maart, 4^e zondag in de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Rou- en trouwkoor	A.Monninkhof
Ariënsgebeden	Za. 19.00 u	Eucharistie		A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Gebedsvier.	All Together	Werkgroep
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da./he.koor + KWD	H.Kronenberg
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep



WEEKENDS/6 april, 5^e zondag in de Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Presentatie Vormelingen	Hymnus	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		J. Kortstee

Internationale missen (in de Engelse taal)

Zondag 2 maart 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel

Zondag 16 maart 13.00 uur, voorganger Pastoor Monninkhof, plaats: H.Pauluskapel

English Mass / Celebraciones / Sante Messe in italiano:

in Enschede and surroundings Holy Masses are celebrated in different languages. For more information and time schedules go to:

<http://rksariens.blogspot.nl/p/mass-in-english.html>

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Kiezen! (Samenvatting van de preek op 9 februari via RKK-televisie)

Het leven is een gemengd pakket. Het is op de aarde niet anders. We mogen prachtige dingen meemaken in ons bestaan: lieve mensen in je leven, een huis dat een echt thuis voor je is, voldoening in je werk of taak in je leven, van alles. Gelukkig maar! Maar de keerzijde is er ook, en die komen we allemaal vanzelf tegen. Het kwaad is een realiteit in ons leven. Teleurstelling, onbetrouwbaarheid, verlies. Het leven is een gemengd pakket.

Bij onze doop krijgen wij zout en licht mee. Het is een opdracht en een recept tegelijk om als christen om te gaan met dat gemengde pakket van het leven. Christendom is geen makkelijk alleluia-geloof van 'stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw'... Christen-zijn is juist het duister onder ogen zien, en dan... kiezen! Behoud het goede en kies voor het licht.' Hoop, vertrouwen, troost. Christus heeft ons dit laten zien. Hij heeft het kruis opgenomen en ten einde gedragen. God houdt van ons! Hij draagt ons. We mogen gelovig vertrouwen dat Hij ons nooit in de steek laat. De Heer zelf heeft de keerzij van het leven ook niet de rug toegekeerd! Hij heeft zijn Zoon ook niet in de dood gelaten.

Pastoor Dick van Klaveren, Bodegraven



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie / WoCo	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Vrijzenis des Heren, <i>Het Leunenbergr</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
Uiterlijk donderdag	donderdag

13 maart	3 april
17 april	8 mei
15 mei	5 juni

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Het leven is liefde,
het levenszout is werk,
het levenszoet is poëzie,
en levenswater het geloof
Anna Jamesson (1794-1860)

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 2, februari 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Renate van der Veen persoonlijke uitvaartverzorging

Voor een afscheid dat bij u past.
Ongeacht waar en of u verzekerd bent.

Telefoon 053-4619401

24 uur per dag bereikbaar.



RENATE VAN DER VEEN

www.renate-uitvaart.nl

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stilleven, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888



Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD



Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDÉ

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA "FROMAGERIE "

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht. **Heutinkstraat 94a/** Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) **7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093**

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

