

Kerst en een nieuw jaar

Jaargang 5, nr. 10, december 2015



Pelgrim is het blad voor de 6 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

Secretariaat@katholiekenschede.nl

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Vertrouwd	2
Levensbeschouwing is meer dan geloof	4
Van de Inventaris beheercommissie	7
Van het Bestuur	8
Parochiële steunpunten	9
Diaconie	11
Oecumene	12
Allerhande	13
Jeugd en Jongeren	15
Kinderpagina KIEK	17
Kroniek	18

Locatienieuws

H. Jacobus	19
St. Jozef	23
Ariënsgedachtenis	26
H. Geest-Maria	29
St. Jan-H. Michaël	32
Verrijzenis des Heren	35

Vieringen	41
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

a.monninkhof@katholiekenschede.nl

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

w.rekvelde@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

c.berbee@katholiekenschede.nl

Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,

Tel. 06-22924657

i.schraven@katholiekenschede.nl

Vrij op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

f.deheus@franciscusparochie.nl

Vrij op donderdag.

Vacature

Diaken/pastoraal werker

Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

p.blijswijk@kpnplanet.nl



Kerst: verlangen naar geborgenheid



J. Mahler

Met Kerst zullen we weer samen zitten rond de stal van Bethlehem. Vertederd zullen we kijken naar het kindje in de kribbe, omringd door Maria en Jozef. Ook de herders, de schapen, de os en de ezel, en de drie koningen met hun kamelen zijn van de partij. Is dit hele tafereel, dat ons ieder jaar weer ontroert, niet de ‘uitbeelding’ van het verlangen dat in ons leeft naar vrede alom, in ons eigen persoonlijk leven, maar ook in deze wereld? Vormt de verbondenheid, die we zien in de stal, niet de ‘verbeelding’ van ons hunkeren naar geborgenheid, zeker in deze onzekere en roerige tijden?

Nu ik dit schrijf, is de tragedie in Parijs nog geen week geleden. De angst voor de dreiging van terreur zit er bij de meesten van ons nog diep in. We leven niet alleen mee met hen die – direct of indirect – het slachtoffer werden van zoveel zinloos geweld. Maar ook ons onszelf bekruipt een ‘unheimisch’ gevoel. In hoeverre kunnen wij ons zelf nog veilig voelen?

Voeg dit bij de stromen van vluchtelingen en bij alle anderen dingen, die niet meer zijn zoals we ze gewend waren, dan kan het gebeuren, dat we het gevoel van stabiliteit kwijt raken, omdat we niet meer weten waar we aan toe zijn. De vermelding “*Wo geat op an mit Kesmis*” op de ‘uitkalender’ van de gemeente Enschede krijgt dan opeens een heel andere lading. Wat ik u en mij zou willen toewensen is, dat het Kerstfeest, dat wij met elkaar gaan vieren, een oase van rust mag zijn te midden van alle hectiek, waarmee in de afgelopen periode geconfronteerd werden. Een mens moet even ‘een pas op de plaats kunnen maken’. Dan is het hopelijk goed toeven bij de Stal van Bethlehem. Bij het Kind in de kribbe, dat ons met open armen uitnodigt, mogen we voor even geborgenheid vinden. Bij Hem mogen we ‘thuis komen’. Met de herders en de koningen mogen we ons verwonderen over het licht, dat is gaan schijnen in diepe duisternis. We staan versteld van de vrede, die dit Kind uitstraalt. Zijn geboorte zou de aankondiging kunnen zijn van een nieuw begin, dat we allemaal zo vurig wensen. Het Kind wordt ons geboren, Gods Zoon wordt ons gegeven. De vrede, die we van Hem ontvangen, zouden we zelf kunnen voortzetten, wanneer na Nieuwjaar het ‘gewone leven’ weer zijn gang gaat. Donkere nachten zullen ons in de tijd die komen gaat wel niet bespaard blijven. Maar het gevoel van geluk-



zaligheid, dat ons werd geschonken, mogen we bij ons blijven dragen. Het is een kostbaar kleinood, dat in ons hart tot leven is gewekt en dat ons helpt om in tijden, waarin alles in beweging lijkt en niets meer zeker schijnt, ‘andere wegen te gaan’. Tot wij eens onze eindbestemming zullen bereiken en zullen mogen delen in Gods eeuwige vrede.

Graag wens ik u, ook vanuit het pastoraal team, van harte een Zalig en ‘geborgens’ Kerstfeest toe.

Pastoor André Monninkhof

Vertrouwd

Jaren geleden deed ik een examen voor filosofie. Het onderwerp “gebed” kwam ter sprake. De professor benadrukte toen de waarde van gebeden die je van buiten kent. Je hoefde er niet bij na te denken. Ik weet nog dat hij zei dat deze gebeden de mens tot steun kunnen zijn in moeilijke tijden.

In de eucharistieviering raffelen sommige priesters de vaste gebeden maar af. Een gereformeerde collega sprak me daar op aan. Ze ergerde zich en zei “Zo spreek je toch niet met God?” “Ik vond dat ze gelijk had en ging daar op letten. Maar afschaffen van alle rituelen dat ging mij toch te ver.

“U bent zo vertrouwd met ons dat onze namen staan geschreven in de palm van uw hand”, honderd keer kwamen die woorden voorbij en altijd troffen ze mij in een viering. En als ze

afgeraffeld werden? Wellicht heeft de priester zich die woorden zo eigen gemaakt dat hij vergat dat hij ook voorganger is?

Bonhoeffer dacht in de tweede wereldoorlog ook na over de beeldtaal van de liturgie. Die is zoekend. Ook verschilt die taal als we naar andere culturen kijken bijvoorbeeld. Het onverwoordbare probeert men er toch in uit te drukken. Daarom is die taal niet zo eenvoudig, ze raakt de kern van ons menselijk bestaan.

We lezen nu steeds over mensen die alles willen veranderen in de kerk. Ze willen af van dat pad van de traditie. Toch merkte die professor tijdens mijn examen filosofie in de zestiger jaren van de vorige eeuw op dat gebeden die je van buiten hebt geleerd ineens weer levend kunnen worden, je ziet ze dan op een andere manier, maar ze zijn je wel tot steun. En zie je ook niet vaak dat mensen die misschien niet alles meer kunnen volgen van wat er zich rondom hen heen afspeelt rustig worden als ze de hun zo vertrouwde gebeden horen?

In de uitvaartviering van een heel goede vriendin zaten we bij elkaar in een kerk die in Januari gesloten wordt. Ze woonde tegenover die kerk. Als onderwijzeres heeft ze met een luisterend oor in het leven gestaan. Ze stond midden in de stormen die er gewoed hebben en zocht er voor zich zelf en anderen een weg in. Maar de woorden van de aloude liturgie waarin gesproken wordt en gezongen over licht en een weg, waar we met elkaar dat mysterie van het leven



voelden, waren een troost voor alle aanwezigen.

Toen we ook op het kerkhof in de al wat mistige sfeer van November afscheid van haar namen voelden we als het ware dat het zo goed was. Bij het informele samenzijn werd er een gedicht van haar voorgelezen dat ze destijds in de schoolkrant had geschreven. Ze leeft voort!

*Drs. Mathilde Voortman,
13 november 2015*

Levensbeschouwing is meer dan geloof

Bedreigd vak is verbindende factor in samenleving die individualiseert.

Onlangs berichtte de media over de uitslag van het Nationaal School Onderzoek. Bij de uitkomsten staat een grafiek met welke vakken mogen verdwijnen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Het vak Godsdienst/Levensbeschouwing - op erg veel scholen Levensbeschouwing - scoort helaas hoog. Tegelijkertijd, zegt hetzelfde onderzoek, wil "Nederland" meer aandacht in het onderwijs voor "sociale omgangsvormen" (Trouw). Naar hoe deze tegenstelling ontstaan is is bij mijn weten geen wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar het zou mij niet verbazen dat bepaalde aannames en vooroordelen hierbij een rol spelen.

Voorals men weinig interesse heeft in een bepaald onderwerp gaan mensen snel in vooroordelen zitten.

Als je bijvoorbeeld het vak muziek niet interesseert zou je kunnen denken dat het vak niet meer inhoudt dan samen liedjes zingen, blokfluit leren spelen en toonladders aanleren. Omdat er geen ontwikkeling in het nadenken over het vak is geweest, wordt er al gauw van oude en snelle aanames uitgegaan.

Zo zou men bij het vak godsdienstlevensbeschouwing - zoals het in het onderzoek genoemd wordt - waarschijnlijk snel denken aan bijv. vooral aandacht voor het christelijk geloof en Bijbel en aan mogelijke informatie over "andere" godsdiensten/levensbeschouwingen zoals islam, hindoeïsme en Jodendom. En binnen het verhaal van de nog steeds voortgaande secularisatie (verwereldlijking) zou hier dan evt. minder behoefte aan zijn of minder aandacht voor moeten zijn...

U begrijpt waarschijnlijk al de *contradictio in terminis* die in het bovenstaande opdoemt: het vak Levensbeschouwing gaat allereerst niet alleen over het christelijk geloof en de bijhorende Bijbel. Mocht je al over *hét* christelijk geloof of over *dé* christen kunnen spreken.

Want - zo leer ik leerlingen ook - *dé* christen en *hét* christelijk geloof bestaan in het dagelijks leven niet. Je hebt altijd te maken met *een* christen die voor je staat en *een* vorm van christelijk geloof waarmee je in aanraking komt. Met een paradox: er is sprake van eenheid in verscheidenheid.

Ten tweede is het zo dat bij het vak Levensbeschouwing juist erg veel aandacht besteed wordt aan "sociale omgangsvormen".



Alleen al als ik kijk naar de leerstof die ik nu in de tweede klas behandel binnen het hoofdstuk "Apart". Hierbij is er aandacht voor anders zijn in de (Nederlandse) samenleving: over seksuele diversiteit (a.s. week: gastlessen COC), wat is "typisch Nederlands" en wat niet?

We kijken ook naar andere levensbeschouwelijke uitingen, bijv. naar de vluchtelingen die nu naar ons land komen (bijv. straks AZC in Enschede/Glanerbrug).

Daarnaast is er bij het vak Levensbeschouwing óók aandacht voor de verschillende levensbeschouwingen in Nederland, waaronder het Christelijk geloof, het islamitische geloof en bijvoorbeeld de humanistische levensbeschouwing. Voor dat je ergens een mening over vormt zul je je moeten laten informeren. Dan pas kan er sprake zijn van een zgn. kritische reflectie. Een reflectie die tijd en aandacht vergt en niet "zo maar" gegeven wordt. Dit gebeurt ook nadrukkelijk bij het vak Levensbeschouwing.

In deze wereld anno 2015 waarin we de vraag niet meer hoeven te stellen of we multi-cultureel en Multi-religieus willen zijn: we zijn het namelijk al jaren. Alleen als je je opsluit in je eigen huis met de bijhorende klompen en "tulpen uit Amsterdam" en de tv alleen als amusements-medium gebruikt, zul je er weinig van merken. Maar als je binnenshuis via internet en tv je ook inlaat met de realiteit die niet altijd mooi en vermakelijk is, dan zie je dat Nederland veranderd is. Als je de deur uit gaat en in scholen kijkt, op het stations, in stadions, op

pleinen en in straten dan kun je maar één conclusie trekken: we zijn allang multi-cultureel en multi-religieus.

Ja, en dat er van hieruit aandacht is voor (vormen van) christelijk geloof - dat door een gedeelte in Nederland wordt beleden - lijkt me zeer zinnig. Om te weten en te ervaren wat christenen geloven - ook al ben je het zelf niet - heeft een meerwaarde. Daarnaast ook aandacht vragen voor bijv. een islamitische en een humanistische mens is dan niet meer dan logisch.

In de huidige samenleving wordt je door de ander bevraagd. De ander, of dat nu een vluchteling, een islamiet, een katholiek, een atheïst of humanist is. Als *mede-lander* wordt je door deze diversiteit aan levensbeschouwelijke invalshoeken uitgedaagd om zelf ook stelling te nemen. Maar wat vind jij zelf dan? Je mag het ergens niet mee eens zijn, of je mag iets belachelijk vinden, maar tegelijkertijd heeft dit de vraag in zich wat jij dan zelf wél vindt.

En dat het antwoord dan meer kan of moet zijn dan bijv. de schreeuwende radicale jongeren in Steenderen lieten zien lijkt mij evident. Juist door deze zelfbevraging kun je ook zelf je nuance aanbrenge(n), mocht dit nodig zijn.

Zoals het bestuur van de Stichting Carmel College - met haar vele katholieke en interconfessionele middelbare scholen - in haar missie aandacht vraagt voor het credo *Aandacht voor Heel de Mens*. Vanuit het perspectief van de open ruimte die ieder mens gelegenheid geeft om te laten zien wie hij of zij is. De open



ruimte als uitnodiging, als spring-levend midden. Om te leren leven. Met aandacht voor heel de mens, iedere mens en alle mensen. De mens centraal, respect, zorg voor elkaar. Liefde voor de leerling en voor elkaar, gericht op leren.

Zoals een Carmelschool in Hengelo het verwoord op hun site: “Onze gemeenschap heeft zorg voor wat ieder lid nodig heeft en op een persoonlijke manier. Niet anoniem. We zorgen voor de individuele persoon met inachtneming van behoefte, noodzaak en verschil. Het wordt iemand gegund, van harte.”

Hiermee is school met ook het vak Levensbeschouwing op zoek naar humanisering en verbinding tussen en mét jongeren. Het probeert de nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren. Niet ik en de rest, maar wij samen.

Zo is het vak Levensbeschouwing een verbindende factor in een samenleving die steeds meer individualiseert. Niet op een incidentele, toevallige manier even aandacht vragen voor sociale omgangsvormen in het onderwijs. Maar juist op een structurele en ook inhoudelijke manier, zoals in het onderzoek gevraagd wordt.

En laat dat nu net o.a. bij het vak Levensbeschouwing gebeuren.

Peter van Lange, docent Levensbeschouwing, begeleider nieuwe docenten en schoolopleider van het Bonhoeffer College in Enschede, voormalig opleider docenten Levensbeschouwing Fontys Hogeschool voor Theologie-Levensbeschouwing (1997-2012).

Vrede overal

Vrede is wat wij willen,
Europa is geld aan het verspillen.
Mensen zijn op de vlucht,
Geen stad geen land geen rustige
lucht.
Geen stilte is meer in het land,
Overal is trammelant.
De mensen zijn gespannen en bang,
Is er dan nergens een nooduitgang?

Kunnen we niet meer denken,
Aan het kind dat ons is gegeven,
Waar boeken over zijn geschreven.
Wij zijn de weg naar de stal kwijt,
We weten niet meer hoe een baby
schreit.
We kunnen niet meer stil zijn,
En denken aan de pijn.
Die veel mensen nu voelen,
Die niet bij vrienden en familie
kunnen zijn.
We zijn op weg naar de Kerst,
Hopelijk komt er eenmaal Vrede,
Bij ieder mens terecht.

Wij wensen Gods zegen en vrede
voor iedereen.

Familie ter Brugge

Kerststalbezoek

De St. Jozefkerk zal op Kerstavond 24 december open zijn van 17.00-19.00 uur en van 20.00-23.00 uur. Tevens op Eerste Kerstdag, 25 december, Tweede Kerstdag, 26 december en 27 december van 09.00-11.00 uur.

U kunt dan de Kerststal bezoeken.



Van de Inventarisatie beheercommissie

Nu de datum nadert waarop in de Mariakerk, de Ariënskerk en (iets later) de Verrijzeniskerk de laatste viering zal worden gehouden wil ik nog even een aantal zaken wat betreft de inventaris van deze kerken verduidelijken.

In 2014 is een inventarisatie gehouden van alle zaken in beide eerstgenoemde kerken. De inventarisatie van de Verrijzeniskerk zal in de komende tijd plaatsvinden.

Er is of wordt ook gecontroleerd of alle artikelen die op de officiële kunstbeschrijving van het bisdom staan nog aanwezig waren, alles volgens de richtlijnen van het Aartsbisdom.

De commissie zal met uiterste zorgvuldigheid voor alle inventarisstukken een herbestemming zoeken. De artikelen zijn in een paar rubrieken te benoemen.

Paramenten en vaatwerk

De kostbare kelken en cibories enz. worden voorlopig opgeborgen in de kluis van de Jacobuskerk, uiteraard goed gemerkt en ingepakt.

De liturgische kleding

Deze zal worden verzameld op één punt en, in overleg met pastores en kosteren zal worden bekeken welke kledingstukken nog bruikbaar zijn, welke historische waarde hebben en daarna zal hiervoor een passende herbestemming worden gezocht.

Liturgische kleding die uiteindelijk overblijft zal via een stichting worden aangeboden aan arme parochies elders in Europa.

Versleten kleding zal onder toezicht

worden vernietigd, om misbruik te voorkomen.

Beelden en kandelaars enz.

Deze worden voorlopig opgeslagen tot een herbestemming is gevonden.

Archiefstukken

Het archief is reeds voor een groot gedeelte overgebracht naar het centraal archief. De overgebleven archiefstukken gaan ook hierheen. De doopboeken zullen na de laatste viering naar het Parochieel Dienstencentrum worden overgebracht. Voor financiële stukken is een aparte regeling getroffen.

Overige inventarisstukken

Natuurlijk blijven nog een groot aantal gebruiksvoorwerpen en meubilair over.

Eerst wordt bekeken of binnen de openblijvende locaties een herbestemming kan worden gevonden. Het is de bedoeling dat uiteindelijk ook de parochianen een keuze mogen maken uit de resterende zaken, dit in goed overleg met de leden van de inventarisatiecommissie.

Indien u belangstelling heeft voor iets (niet zijnde kunstschat) dan kunt u dit schriftelijk bekend maken aan ondergetekende.

Wellicht ten overvloede: Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om nu al inventarisstukken te verwijderen.

Als de daadwerkelijke ontruiming in gang wordt gezet neemt de commissie een beslissing over de toewijzing. Zolang er geen herbestemming is zal het betreffende gebouw niet geheel worden ontmanteld maar worden in principe alleen de kostbaarheden en kleding verwijderd.

Indien u vragen heeft kun u altijd bij



een van de commissieleden terecht. De namen vindt u hieronder. U kunt er van verzekerd zijn dat de hele operatie zeer zorgvuldig en met respect en eerbied voor de kunsthistorische, maar ook voor de emotionele waarde uitgevoerd zal worden.

Rien Tiehatten, commissievoorzitter,
martiehatten@kpnmail.nl
Trees Schaap.
Dorien Oude Elberink

Van het bestuur

Parochiebestuur stelt voorzitters nieuwe lokale beheercommissies aan

Vorming nieuwe beheercommissies in gang gezet

Zoals we in de vorige uitgave van Pelgrim al berichtten zullen er in verband met de aanstaande sluiting van kerkgebouwen en de vorming van de geloofsgemeenschappen van Enschede Noord en Enschede Zuid nieuwe lokale beheercommissies worden gevormd. Deze zijn de opvolgers van de huidige beheercommissies (vroeger locatieraden). De beide commissies krijgen tot taak toe te zien op alle beheertaken in en rond hun kerkgebouw: de St. Jozefkerk voor Noord en de St. Jankerk voor Zuid. Ook de H. Jacobuskerk, als toekomstige stadskerk voor heel Enschede met een breder zingevingsperspectief, krijgt een eigen lokale beheercommissie.

De nieuwe beheercommissies krijgen elk een voorzitter die door het bestuur wordt benoemd. Inmiddels zijn Wendy Bathoorn voor Zuid, Gerard

Collet voor Noord en Ineke Keizer voor de H. Jacobuskerk aangewezen. Zij zullen als formateur optreden en dus op zoek gaan naar de overige leden. De samenstelling moet een zo goed mogelijke afspiegeling van de totale geloofsgemeenschap zijn, zodat zoveel mogelijk mensen zich vertegenwoordigd weten en voelen.

Behalve naar representativiteit zal bij de samenstelling ook gekeken worden naar diversiteit, vernieuwing, samengang en de bereidheid en het vermogen het verleden te laten rusten en naar de toekomst te kijken.

De samenstelling van de nieuwe beheercommissies betekent niet dat er geen plaats meer is voor bepaalde vrijwilligers. Integendeel, de inzet van velen blijft noodzakelijk en onmisbaar, maar mogelijk in een iets andere positie en/of rol dan tot nu toe. Onder de nieuwe beheercommissies zullen tal van vrijwilligers en groepen vallen, zoals die ook nu actief zijn. In sommige gevallen is samenbundeling van krachten handig en raadzaam, in andere gevallen kunnen bestaande groepen het beste blijven bestaan.

De nieuwe voorzitters krijgen ongeveer twee maanden om hun nieuwe commissie samen te stellen en voor te dragen aan het parochiebestuur.

Parochianen kunnen zich ook zelf aanmelden of andere mensen voordragen. Dat kan eenvoudig via een mailtje naar het secretariaat@katholiekenschede.nl

De vorming van nieuwe pastoraatgroepen voor Noord en Zuid ligt in handen van het pastoresteam. De Jacobuskerk hoort als geloofsgemeenschap onder Noord en heeft geen



eigen pastoraatgroep. Wel zullen daar mogelijk een of enkele groepen worden gevormd, die diensten voorbereiden. Het pastoresteam zal op termijn bezien in hoeverre twee aparte pastoraatgroepen noodzakelijk blijven of dat volstaan kan worden met een centrale pastoraatgroep, die dan ook uitvoerende taken op zich neemt.

*Namens het bestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

De inrichting en bedoeling van parochiële steunpunten

Bij de presentatie van het herschikingsbesluit in 2013 heeft het parochiebestuur toegezegd steunpunten te zullen faciliteren voor geloofsgemeenschappen die hun kerkgebouw verliezen en die nadrukkelijk laten weten aan zo'n steunpunt behoefte te hebben. Inmiddels is zo'n steunpunt ingericht in de voormalige kapel van de H. Pauluskerk en zijn er gevorderde plannen dezelfde faciliteiten te bieden aan de geloofsgemeenschappen van de H. Geest-Maria (de Kajuit), de Ariënsgeachtenis (de Roef) en de Verrijzenis des Heren (de Schalm). Deze parochiële steunpunten zijn bedoeld als plaatsen van ontmoeting voor hen die hun eigen kerkgebouw zijn kwijtgeraakt. Bestaande en nieuwe groepen kunnen er samenkomen en de plek kan ook als uitvalsbasis dienen.

Wat het bijeenkomen voor vieringen betreft zijn er echter duidelijk beperkingen. Samen bidden kan natuurlijk altijd, maar sacramentele diensten

(Eucharistie en WoCo) kunnen alleen in een gewijde ruimte, dus kerk. Van die door het bisdom voorgeschreven regel kan niet worden afgeweken. We hebben hier dus niet te maken met iets dat het pastoresteam en/of bestuur wel of niet wil of toestaat, maar met regelgeving die in het hele bisdom, in alle parochies en in alle locaties geldt. Van gedogen of oogluikend toestaan kan geen sprake zijn. Dat leidt alleen maar tot verwarring en rechtsongelijkheid. Het parochiebestuur zou daarmee bovendien zijn geloofwaardigheid op het spel zetten. Immers, ook bij de Pauluskerk heeft het bestuur, in opdracht van het bisdom, vastgehouden aan het aan de eredienst onttrekken van de Pauluskapel. Zoals men misschien weet was niet iedereen in de Paulusgemeenschap daar gelukkig mee. Wat op het Tweckelerveld niet mocht kan het bestuur daarom ook niet elders toestaan. Kortom, wat vieringen betreft zijn in de parochiële steunpunten *alleen* gebedsvieringen (zonder sacramenten als communie en eucharistie) toegestaan. Als geloofsgemeenschappen zich daar blijvend *niet* in kunnen vinden, dienen ze bij het bisdom aan de bel te trekken.

Voor het beheer van de parochiële steunpunten worden een of twee lokale beheerders aangesteld. Deze vallen onder de beheercommissies van Noord of van Zuid. Deze beheerders zijn de vraagbaak en het aanspreekpunt in de wijk, maar ze hebben duidelijk *geen* functie als 'mini-locatieraad'.



Ik hoop met bovenstaande de duidelijkheid te hebben verschaft die kennelijk nog ontbrak.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Actie Kerkbalans 2016

In het volgend nummer van Pelgrim (nr. 1 van januari 2016) vindt u een folder Actie Kerkbalans speciaal voor de Enschedese parochie gemaakt. Daarin kunt u ook zien waar het geld zoal voor nodig is.

Opbrengst collecte

In het weekend van 17/18 oktober *Missiezondag*

De collecte opbrengst in de verschillende locaties:

Jozefkerk	€ 71,31
Ariënsgedachteniskerk	€ 145,95
Jacobuskerk	€ 101,79
Verrijzeniskerk	€ 16,80
St.Jan / H.Michaël	geen viering
Mariakerk	€ 48,50

Namens Bestuur RK Parochie.

St. Jacobus de Meerdere,

Jacqueline Pastoor

Nieuwjaarsviering

Het is een beetje dubbel allemaal. Twee kerken gaan sluiten en wij vieren Nieuwjaar.

Wij leven mee met de mensen van de Ariënsgedachteniskerk en de Mariakerk, zij moeten meemaken wat wij ook al hebben meegemaakt. Jouw kerk gaat dicht, dat is niet zomaar

wat, dat is héél wat. De kerk waar je vreugde en verdriet gedeeld hebt is niet meer. Dat is een hard gelag.

Nu ik dit stukje schrijf moet het allemaal nog gebeuren. Ik wens dat jullie "mooie" afscheidsvieringen hebben. En dat we elkaar vast kunnen houden. Dit geldt ook voor de mensen van de Verrijzeniskerk, waarvan de kerk in april sluit.

Graag nodigen wij iedereen uit om samen een nieuw jaar te vieren. We moeten verder mét elkaar, alleen kunnen wij het niet.

De Nieuwjaarsviering, met aansluitend gezellig samenzijn is op **zaterdag 16 januari om 18.00 uur**. De tijd is wat vervroegd omdat ook het kinderkoor van de Verrijzenis mee komt zingen.

We ontmoeten elkaar graag op 16 januari. Tot dan!

José Heitbrink namens de pastoraatgroep en locatieraad St.Jan-H.Michaël

Filmavond

Ook in 2016 hopen we elkaar weer te ontmoeten en samen mooie films te bekijken. Omdat de Ariënsgedachteniskerk dan gesloten is hebben we een andere locatie. We zijn welkom in **de Roef**.

Op **maandag 18 januari** houden we daar weer een filmavond.

De koffie is klaar om 19.15 uur en we beginnen met de film om 19.30 uur.

Wij hopen op een goede opkomst.

De film is nog een verrassing, maar net als de vorige keren proberen we weer een mooie film te kiezen.

Carina Meijer en Erna Perik



Diaconie

Togo

Kennis bestrijdt 90% van gezondheidsproblemen



Jong geleerd is oud gedaan, een bekende uitspraak die zeker opgaat voor het zorgen voor jezelf, je lichaam, je gebit en wat je eet. Maar hoe leer je dat, als je ouders en leerkrachten er nauwelijks iets over geleerd hebben? De meeste mensen in het Afrikaanse Togo weten maar weinig over gezondheid. Van de zes miljoen inwoners heeft ongeveer de helft minder dan een dollar per dag te besteden. Over vitaminen en gezonde voeding nadenken gebeurt niet; ze eten het goedkoopste wat ze kunnen vinden dat de honger een beetje stilt. Ook de gezondheidszorg laat in veel gebieden te wensen over. Zo zijn er maar 35 tandartsen in het hele land. In de stad Kpalimé loopt een uniek project: een schoolartsen- en consultatiebureaudienst voor de schoolgaande jeugd. De artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau leren kinderen, hun ouders en onderwijzers hoe ze gezond kunnen blijven.

'Van alle kinderen in Togo is 80% ziek. De helft van de schoolgaande kinderen heeft koorts. Daar lopen ze gewoon mee door, want er is geen dokter in de buurt. 90% van alle klachten die wij zien, komt voort uit een gebrek aan kennis over voeding en hygiëne,' aldus Jouke Schat van de stichting die dit project ondersteunt. 'We proberen mensen te leren dat ze niet ziek hoeven te worden, dat de meeste problemen te voorkomen zijn.'

Adventsactie steunt het consultatiebureau drie jaar. In het eerste jaar lag de nadruk op het invoeren van EHBO op de deelnemende scholen, een handenwasprogramma en het onderzoeken en behandelen van kinderen. In het tweede jaar zijn er tandenborstels en tandpasta uitgedeeld op 55 basisscholen, werden de gebitten onderzocht en kleine behandelingen uitgevoerd. Kinderen die een grotere ingreep nodig hadden, werden doorgestuurd voor een door het consultatiebureau betaalde behandeling.

Met de bijdrage van Adventsactie van dit jaar wil het consultatiebureau de kennis die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan bij hun uitvoerende werk, op grote schaal gaan delen. Onderwijzers worden opgeleid om eenvoudige problemen bij kinderen te herkennen, uitleg en voorlichting te geven en om zo nodig door te verwijzen naar professionele hulpverleners, waaronder het centrum. Ook de ouders en kinderen krijgen voorlichting over voeding en gezondheid.

Adventsactie wil in 2016 € 32.000 bijdragen aan dit project. Alle bijdragen in Enschede gaan dit jaar naar het project in Togo. In verschillende kerken zal in deze adventstijd tijdens vieringen aandacht besteed worden aan dit project. Voor uw gift kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde collectezakje. Deze kunt u inleveren bij de daarvoor bestemde bussen in uw kerklocatie.

MOVgroep Enschede (ZuidWest)
www.adventsactie.nl
handenwassen.blogspot.nl



Kerstcollecte 2015 voor de Parochiële Caritas Enschede

De Parochiële Caritas Enschede heeft in het nu bijna afgelopen jaar 2015 veel aanvragen om hulp gekregen. Mensen die om heel verschillende redenen het even niet alleen redden en een (financieel) steuntje in de rug nodig hebben om weer verder te kunnen gaan. Wij zijn blij dat wij deze mensen een helpende hand kunnen bieden.

Om het werk van de PCI in de toekomst mogelijk te blijven maken wordt er enkele keren per jaar gecollecteerd. Dat gaat ook gebeuren na de vieringen tijdens de kerstdagen. Ook volgend jaar zal er ongetwijfeld weer bij de PCI om hulp gevraagd worden. Daarom brengen wij deze collecte onder uw aandacht.

Namens de PCI wens ik u allen gezegende en vredevolle kerstdagen toe.

Nico Alink, voorzitter

Sam's Kledingsactie

De najaarsinzameling van **Sam's Kledingsactie** in begin oktober heeft in Enschede 2600 kg kleding opgebracht. De organisatoren van deze actie bedanken alle gevers hartelijk.

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid Mensen in Nood. Op deze manier kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet

dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Dit is van levensbelang.

Kijk voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten op:

www.samskledingactie.nl

Oecumene

Vesper

De tijd van de advent nadert weer en daarmee in Enschede-Zuid tijd voor de Vesper. De Oecumenische werkgroep van Zuid werkt al jaren samen om in de advent en de 40-dagentijd een mooie vesper te kunnen vieren.

De protestantse kerk in Enschede (PKE) kerkt sinds kort in één locatie, in de Ontmoetingskerk. (Voorheen de Vredeskerk) Maar voor de Vesper is de Eudokiakapel, achter de Apostel Thomaskerk nog beschikbaar.

We hebben dit jaar weer gekeken wat een geschikt thema is. We maken een boekje voor de gehele advent, de vier diensten samen in een fijne uitgave.

Zo bereiden we ons voor op Kerstmis.

Het thema dit jaar zal zijn:

4^e zondag, 20 december: **Licht**.

Dat ene Licht, door geen mensenhand gemaakt, voor alle mensen bestemd.

De vesper begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een half uur. We zitten in een kring, nu weer in de Eudokiakapel. Naast het bidden en zingen zijn we stil en luisteren naar meditatieve muziek.

Bij deze nodigt de oecumenische werkgroep de gelovigen uit heel Enschede van harte uit om mee te doen. Kom naar de Vesper, beleef



met ons de advent waarin we op weg zijn naar Kerstmis.

De vesper is op zondag 20 december 2015, om 19.00 uur in de Eudokiakapel van de **Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20.**

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Oecumenische werkgroep St.Jan-Michael en PKE

Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de laatste zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de Wonne 4318787.

De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.

LITURGIE VAN MARIA, MOEDER VAN GOD



Het hoogfeest H. Maria Moeder van God wordt op de universele kalender van de Romeinse Ritus van de Katholieke Kerk gevierd op de eerste dag van het

nieuwe burgerlijk jaar. De eerste januari is tevens de afsluiting van het Octaaf van Kerstmis.

Betekenis

De titel van Moeder Gods (Θεοτοκος, *Theotokos*) is het fundament van alle andere titels waarmee Maria vereerd is en nog steeds wordt aangeroepen van geslacht tot geslacht, in Oost en West. De Heilige Maagd is de moeder

van Christus, die zowel God de Zoon is, als de mens Jezus van Nazareth.

Maria, Moeder van God - is door en door heilig, maar in zekere zin lijkt zij nog het meeste op ons. Zij is wel zonder zonde geboren, Onbevlekt Ontvangen, maar zij is tenminste ontstaan uit een gewone vader en een gewone moeder. Zij is altijd eenvoudig gebleven. Pas later, toen zij in de hemel kwam, is zij verheven tot Koningin van hemel en aarde. Aan haar hand mochten wij het afgelopen jaar veel goeds doen. Aan haar hand mogen wij het nieuwe jaar binnengaan.

Liturgisch uiting

Naar het mysterie van haar Moederschap verwijzen talrijke hymnen en gebeden van de christelijke overlevering, zoals bijvoorbeeld de Maria-antifoon uit de Kersttijd, het Alma Redemptoris Mater, waarin gebeden wordt: *Tu que genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius* ('U die hebt voortgebracht, terwijl de natuur verwonderd toezag, Hem, de Heilige, die U heeft voortgebracht, U, maagd tevoren en daarna'). Waar het geloof in de Moeder Gods af-neemt, neemt ook het geloof in de Zoon van God en God de Vader af. (*Ludwig Feuerbach, 1804 - 1872, atheïstische filosoof, in Das Westen des Christentums*)

Manfred van Kerckhoven

Allerhande

Bedevaart Lourdes

In 2013 is de parochiegemeenschap Maria Vlucht met 2 bussen naar



Lourdes geweest. Dit was een zeer geslaagde bedevaart.

In navolging hiervan willen de drie parochiegemeenschappen St.Jacobus de Meerdere (Enschede), St. Franciscus van Assisië (Haaksbergen) en Maria Vlucht (Losser) in 2016 gezamenlijk een busreis naar Lourdes organiseren.

Juist nu hier in Enschede kerken sluiten is dit een mooie gelegenheid voor parochianen om samen op bedevaart te gaan. Zo leert men elkaar beter kennen en waarderen en kunnen we in gebed Maria vragen om goede samenwerking en verbondenheid met elkaar.

Deze bedevaart zal plaats vinden van **15 tot 23 september 2016**. Omdat het een busreis is komen we ook in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard.

De informatieavond voor Enschede is op **20 januari 2016** in het Parochieel Dienstencentrum Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2. In Losser voor Maria Vlucht is dat op 13 januari en in Haaksbergen voor St.Franciscus van Assisië op 27 januari.

We hopen op veel belangstelling en dat veel parochianen besluiten om mee te gaan.

Bert Elferink 06 2377 0341

Hetty Eckers 433 37 18 of

06 2226 8264

Sparen voor boodschappenpakketten bij EMTÉ

Winkelt U bij de EMTÉ? Doe dan weer met ons mee.

Spaar voor een gratis boodschappenpakket van ruim 50 euro, staat er op

de spaarkaart van EMTÉ. Deze actie duurt tot februari 2016. Met 44 zegels is uw kaart vol. En danvragen we ons af. Als u de volgende spaarkaart niet vol krijgt, denk dan weer aan ons. Vorig jaar leverde u massaal de overgebleven zegeltjes in en wij hebben er 70 gezinnen gelukkig mee kunnen maken. Mensen waarvan we zeker weten dat ze met heel weinig rond moeten komen.

Hoe spaart u mee? U kunt de overgebleven zegeltjes bij de EMTÉ aan de Lage Bothofstraat in de bus doen, die op de inpaktafel staat. Maar ook bij de secretariaten van alle kerkelijke locaties bij u in de buurt, want zij doen allen weer mee! Als de brievenbus aan Lage Bothofstraat 378 en/of Oliemolensingel 9 u beter uitkomt, dan kan dat ook. Voor Zuid-West-Enschede is Suze Robertsonlaan 9 ook een mogelijkheid.

Wij zorgen er voor dat de pakketten bij de EMTÉ worden opgehaald en in samenwerking met sociale instellingen op de goede plaats komen.

Bij voorbaat willen wij u alvast hartelijk danken.

*Ria Smit, Henk Thüss en
Anny Prieshof*

Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van www.katholiekenschede.nl kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

secretariaat@katholiekenschede.nl

Ook veel kerkelijk nieuws te vinden is op de site: rrk.nl



Vakantiesluiting Parochieel Dienstencentrum Enschede

Van maandag 21 december t/m zondag 3 januari 2016 zal het Parochieel Dienstencentrum Enschede (PDE) gesloten zijn. Tijdens de vakantieperiode zal het antwoordapparaat aan staan.

De medewerkers van het secretariaat zullen af en toe de mails lezen en waar nodig behandelen.

***Wij wensen u allen een
gezegende Kerst en een goed
begin van het nieuwe jaar.***

Jeugd en jongeren

Ariëns Katholieke Studenten Enschede

Mensen vragen ons soms, wat doen jullie zoal? Welnu, laten we eens kijken wat er afgelopen maand in onze kalender stond.

We openen november met onze hoofdactiviteit: onze catechese op de eerste woensdagavond van de maand op de Universiteit Twente. Dit keer ging de catechese over de Gezinsynode. Een boeiend thema, in het bijzonder voor jongeren die op de drempel van het gezinsleven staan. Een week later hielden we een lezing over Alfons Ariëns, dit ter voorbereiding op de Ariënsgeachtenisviering. Alfons Ariëns had veel aandacht voor de mensen aan de rand van de samenleving. Tegen studenten zei Ariëns eens: 'Cultiveer de studie van je keuze, maar laat het volksleven met al zijn noden en strevingen daarnaast je aandacht niet ontgaan!' Tijdens deze Ariënslezing werd een

brug gelegd naar de zorg voor vluchtelingen. De week erna bezochten we dan ook vluchtelingencentrum Azelo. Elke donderdagochtend van 10 tot half 12 zijn mensen uit de omgeving uitgenodigd om met de vluchtelingen koffie te drinken. Onder de vluchtelingen velen van onze leeftijd die contacten willen leggen. Een bezoek is zeker de moeite waard. Zoals pastoor Oortman ons zei: 'Het opent je hart!'

Aan het eind van de maand kwam ons nog iets op het pad: een gedwongen huissuitzetting van een gezin uit onze omgeving. Een aantal van ons hebben geholpen met spullen over te brengen naar een tijdelijke locatie. Een emotionele gebeurtenis als deze mee te maken maakt veel indruk. Het wordt ineens glashelder dat armoede in Nederland, ondanks alle sociale voorzieningen, nog steeds een harde realiteit is in onze samenleving.

En dan is vandaag, 26/11, de deadline voor de Pelgrim. Wij kijken nog uit naar de viering van het vierjarig jubileum van de Ariëns Music Ministry op 29/11. Deze werkgroep muziek werd in november 2011 door ons opgezet en speelt sindsdien regelmatig bij onze eigen activiteiten, vieringen van de parochie en activiteiten van het diocesane jongerenplatform. Verder gaan we op 13/12 naar de Lambertusbasiliek, waar een Heilige Deur geopend zal worden ter gelegenheid van het Jubeljaar van de Barmhartigheid. En op 2/12 hebben we weer onze maandelijkse catechese op de UT, ditmaal over de Advent. Ook in december zullen we nog een aantal keer het vluchtelingencentrum bezoe-



ken. Daarnaast brengen we deze zoekmogelijkheid onder de aandacht bij andere studentenverenigingen, zodat het contact tussen vluchtelingjongeren en de Twentse jongeren wordt vergroot.

Info: ariens.utwente.nl



ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF

Voor wie

Alle kinderen (ongeacht afkomst, geloof, etc) zijn welkom op dit initiatief van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar



Waarom

We willen de kinderen graag spelenderwijs (d.m.v. bijv. strips en icoontjes) het leven van Jezus en het katholieke geloof laten ontdekken. De kinderclub is “niet alleen heel educatief, ook gewoon heel leuk: uw kinderen genieten!”

Wanneer en thema Zaterdag 9 januari 2016

“Doop van de Heer”
10.00 – 11.30 uur.
Parochiezaal St.
Jozefkerk

(Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede)



Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling
beiden ervaren moeders met jonge

kinderen.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda of Begona: lindaterbraak@live.nl of bferpan@hotmail.com
Of u belt naar: 06-536 35 215
Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:
mvkerckhoven@kpnmail.nl

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Voor wie

Voor alle kinderen (3-12 jaar).

Wanneer en thema Zondag 20 december

‘4^e advent’
09.30 uur St. Jozefkerk



Zaterdag 2 januari 2016

‘Driekoningen’
17.00 uur St. Jozefkerk



Zondag 17 januari 2016

‘Maria vraagt, Jezus zorgt’
(Joh 2, 1-12)
09.30 uur St. Jozefkerk

Contactpersoon

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek:
louisemeulenbroek@hotmail.com
Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:
mvkerckhoven@kpnmail.nl





KIND EN KERST

In de gloria

Het is midden in de nacht, wanneer het kindje van Maria geboren wordt. Maria had het zich heel anders voorgesteld. Thuis staat een wiegje klaar. Maar ze is niet thuis. Ze is in een stal. De baby wikkelt ze in doeken, en ze legt Hem in de voerbak van de



dieren. Jozef kijkt bezorgd om zich heen. Hij moppert: "Die akelige keizer Augustus. Dat net nu de volkstelling is en we op reis moesten naar Bethlehem om onze naam te laten opschrijven.. En natuurlijk zijn nu alle herbergen en hotels vol".

"Wat een geluk dat de herders buiten zijn met hun kudden", zegt Maria zacht, "en dat we dit plekje nog konden krijgen. Stel je voor dat ik Jezus buiten op de weg had gekregen. "Maria kan niet genoeg krijgen van haar zoontje dat lekker ligt te slapen. Er wordt zachtjes op de deur geklopt. Het staldeurtje kraakt, en een ruige kop verschijnt om de hoek van de deur. "Mogen we binnenkomen?" vraagt een herder.

Maria schrikt. Maar de herder zegt: "Wees maar niet bang! Je kunt hier echt wel blijven, want we hebben begrepen dat hier een bijzonder kindje geboren is".

"We waren buiten," zegt een andere herder, "als een wonder ging de hemel open, en engelen zongen: *Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.* Een verlosser is geboren!" **Gloria in excelsis Deo."**

Wij, gewone herders, mochten als eerste horen dat er voor ons een kind is geboren. Nota bene in onze stal. Je begrijpt wel dat we in de gloria zijn. Mogen we zien wie er straks voor ons in de bres zal springen en voor ons zal opkomen?"

"Ga je gang", zegt Maria en Jozef knikt dat hij het ook goed vindt.

"Wat een lief en bijzonder kindje", zucht de oudste herder. "Ik hoop dat Hij onze herder zal zijn wanneer Hij straks groot is. God zij dank!"

De redactie van KIEK wenst jullie een fijne Kerst en een vrede 2016.

We hopen dat er veel zachte sneeuw zal vallen zodat jij ook mooie vredesengeltjes kunt maken in die sneeuw!!

h Elfrink (red)



Kroniek

Gedoopt

22 november: Eva Elisabeth van Dormolen, dochter van Jeroen van Dormolen en Martine van Dormolen-Inan.

Geboren op 22 juni 2015.

22 november: Mels Bax, zoon van Ruud Bax en Ninke Bax-ten Vergert. Geboren op 7 mei 2015.

22 november: Jazzley Chris Somberg, zoon van Tim Somberg en Marijke Somberg-Vos. Geboren op

29 november: Pietriena Renee (roepnaam Mila) Russo, dochter van Gian Paolo Russo en Saskia ter Horst. Geboren op 15 juli 2015.



Overleden

St. Jozefkerk

30 oktober: Allard Hall, 93 jaar, echtgenoot van E.J.Hall-de Graaf

6 november: Antonius Franciscus Beune, 89 jaar, partner van Jo Besselink-Kleinherenbrink.

Ariënsgeachteniskerk

17 oktober: Wilhelmus Johannes Oude Rikerink (Willie), 72 jaar, echtgenoot van Dinie Oude Rikerink-ten Voorde. Hij woonde Hofstedeweg 194.

1 november: Hendrika Geertruida Theodora (Rita) Steinmeijer, 81 jaar. Ze woonde aan de Hogelandsingel 114.

17 november: Theodorus Gerhardus (Theo) Rutgers, 63 jaar, echtgenoot van Johanna Wilhelmina Visser. Hij woonde in de Cornelis Speelmanstraat 8.

St. Jan-H.Michaël

1 november: Maria Bernardine (Mia) Hengelman-Oltmann, 81 jaar, weduwe van Hr. Hengelman. Ze woonde in de Populierstraat 10.

1 december: Hendrika Johanna (Riek) Willink-Schuurman, 91 jaar, weduwe van Hr. Willink. Ze woonde Graeshoek 65-6.

H.Geest-Maria

22 november: Maria Johanna Francisca (Miep) Heskamp, 86 jaar. Ze woonde in Huize Den Oostenborgh, Ootmarsum.

Verrijzenis des Heren

10 november: Mw. Maria Hemmes-Huisman overleden, 85 jaar, weduwe.

17 november: Mw.Lormans-Krommendijk, 61 jaar, laat een echtgenoot achter.

17 november: Hr. Harmsen, 80 jaar, laat een echtgenote achter.

25 november: Hr. Gusman, 86 jaar, laat een echtgenote achter.

26 november: Hr. Joop Frijters, 79 jaar, laat een partner achter.

28 november: Mw. Bolster-ten Asbroek, 87 jaar, laat een echtgenoot achter.

30 november: Hr. Joop Broers, 85 jaar, laat een echtgenote achter.





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail:
secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.
U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Lokale Beheergroep

Hr. A. M. Bakker,
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Hr. F. Rijckenberg, Mw. H. Mulder

Lokale Pastoraatgroep

Hr. G. Groothuis,
Hr. L. Gasthuis,
e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze
Pelgrim

Vieringen door de week:

Donderdagavond om 18.15 uur

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

**Eerste zaterdag van de maand om
12.00 uur het Angelusgebed.**

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag
van de maand om **15.00 uur.**

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

*De kerk is elke donderdagavond open
van 18.00 tot 20.00 uur.*

Ariënsgedachtenisviering op zondag 15 november

(Plaquette op de pastorie, het voor-
malige woonhuis van Dr. Alphons
Ariëns)



Ieder jaar wordt op de derde zondag
in november de Ariënsgedachtenis-
viering gehouden in de Jacobuskerk.
Dit jaar op zondag 15 november. Een
mooie traditie, die door het Ariëns
comité werd ingesteld, om de nage-
dachtenis van de voormalige kapelaan
in Enschede in ere te houden. En
natuurlijk wordt dat gedaan in de
kerk, waar Alphons Ariëns van 1889
tot 1901 woonde en werkte.



Mgr. Herman Woorts uit Utrecht ging voor in deze viering en zowel het koor van AriënsGEDachteniskerk als de Leo Harmonie zorgden voor de muzikale invulling. Het werd een mooie en plechtige viering!



Indrukwekkend was het elke keer opnieuw, als er aan het begin van het vrijdagmorgenoverleg van de Jacobuskerk een kaars voor Ans werd aangestoken, er voor haar werd gebeden en er vervolgens even werd bijgepraat over hoe het op dat moment met Ans ging. De Jacobuskerk, waar ze meer dan 40 jaar vrijwilligster was, maar eerst en vooral natuurlijk: de mensen van de Jacobusgemeenschap, waar ze met hart en ziel mee verbonden was.

Daarom was het ook zo geweldig te zien en te ervaren, dat op die 16^{de} september door zoveel mensen vanuit de Jacobuskerk werkelijk álles in het werk is gesteld om te zorgen voor een indrukwekkende en onvergetelijke uitvaart voor Ans! Nogmaals heel erg veel dank aan iedereen die daaraan bij heeft gedragen, op welke manier dan ook!

Familie Kattenpoel Oude Heerink

Dankbetuiging



Langs deze weg willen wij onze grote dank uitspreken voor de ontelbaar vele reacties in

welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze allerliefste

Ans Kattenpoel Oude Heerink-Hogt.

Het is voor ons nauwelijks onder woorden te brengen of het gevoel te omschrijven van al die warme betrokkenheid en het intense meeleven van zoveel mensen om ons heen. Het kan haast niet anders of Ans moet in het leven van veel mensen op de een of andere manier iets betekend hebben en dat is voor ons, naast het enorme verdriet, een bijzonder fijne en troostrijke gedachte.

Op zaterdag 21 november jl. was het feest in De Eschpoort in Enschede. Mevrouw Cato Overbeeke vierde die dag haar 100^e verjaardag. Mooie reden om haar op te zoeken en eens te horen hoe een honderdjarige in het leven staat en vooral... hoe een honderdjarige op zo 'n hele eeuw terugkijkt.'



Even voorstellen: mevrouw Cato Overbeeke!



Wie zou denken dat iemand van 100 jaar oud en hulpbehoevend is vergist zich!

Bij binnenkomst ontmoet ik een levendige, vastberaden dame, helemaal klaar voor het vooraf aangekondigde bezoek. “Er komt iemand van de Jacobus om iets te schrijven over mij in het parochieblad, nou, dat vind ik wel goed hoor”

De kennismaking verloopt vlot en al snel ontstaat een geanimeerd gesprek. Cato Overbeeke, in 1915 geboren aan de Oldenzaalsestraat, heeft haar hele leven in Enschede gewoond. Ze ging in De Wonne naar de kleuterschool, daarna eerst naar de Wilhelminaschool aan de Lipperkerkstraat en later naar de Josephschool. Aan de Borneostraat bezocht ze de Handelsschool, iets waar de nonnen van de lagere school het helemaal niet mee eens waren: er zaten namelijk ook jongens op die school.

Familie is en was belangrijk voor haar. Zo verzorgde ze 8 jaar lang haar zieke broer die in Den Bosch woonde. Haar huis in Enschede hield ze aan, zodat ze daar na zijn overlijden naar

terug kon keren. Cato Overbeeke is in haar werkzame leven boekhoudster geweest, o.a. bij modehuis Ten Brinke. Ze is een mens van de “puntjes op de i”, dat merk ik ook in het gesprek. Mevrouw Overbeeke heeft met 100 jaar levenservaring geen Wikipedia nodig: ze weet alles nog tot op de punt en de komma te vertellen. Zoals bijvoorbeeld over haar honden, eerst Leo, de Rottweiler die haar zo lief was. Vader Overbeeke had een café en kon niet altijd op de kinderen letten. Dat was ook niet nodig, want Leo bewaakte hen waar ze ook gingen. Later, toen ze zelfstandig woonde, had ze meerdere kleine honden. Mevrouw Overbeeke is niet alleen dol op honden, ook vogels hebben haar interesse. Eigenlijk de natuur in het algemeen, want, zegt ze: “Wij denken dat we veel weten, maar kijken we naar de natuur, dan weten we eigenlijk maar heel weinig.” De Waddeneilanden en Zweden zijn haar favoriete bestemmingen. Ze heeft er meerdere keren vol verwondering naar de formatie van vogels gekeken, voordat die aan hun grote “trek” begonnen. “Kijk naar de dieren”, zegt ze, “zij kennen alle natuurwetten en weten wat goed voor ze is.”

Sinds 2013 woont mevrouw Overbeeke in De Eschpoort, nadat ze door een val haar flat in De Merelhof moest verlaten. “Dat was eerst wel wennen hoor”, zegt ze. “Je bent hier je zelfstandigheid kwijt.” Maar inmiddels is ze helemaal gewend en heeft ze ook hier haar draai gevonden.



Lezen en schrijven kan mevrouw Overbeeke niet meer. Maar luisteren wel! Daarom is ze dolbij met de mooie radio die ze op haar verjaardag kreeg. Dan kan ze in haar kamer naar haar favoriete programma's luisteren. En welk programma wordt het liefst beluisterd?

Natuurlijk: Vroege vogels!

Met een hartelijk: "Kom nog eens terug" nemen we afscheid. Dat beloof ik en verward en verwonderd over zoveel levenswijsheid fiets ik weer naar huis.....

Hetty Mulder

Het hele team van de Jacobuskerk wenst u warme kerstdagen en een mooie glimlach voor het nieuwe jaar.....

Want niemand is zo arm, dat hij geen glimlach kan geven, en niemand is zo rijk, dat hij dat niet nodig heeft.....



Agenda Jacobuskerk december 2015



18 december	20.00 uur	4 koren kerstconcert
19 december	17.00 uur	Volkskerstzang
20 december	14.00 uur	Open huis Jacobuskerk in kerstsfeer.

Voor de vieringen zie het vieringenrooster achterin Pelgrim en de website.





St. Jozef

Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheergroep

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake

henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mw. R. Escobosa-Bosman

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Koffie-thee drinken zondag

Iedere zondag na de Eucharistieviering van 9.30 uur, bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Voor de kinderen is er ranja.

Gevonden

In de St. Jozefkerk zijn diverse artikelen gevonden. U kunt ze afhalen bij het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.



Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap

heet nu:
Pauluszaal



De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

Open: elke maandag tussen 09.30 en 11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

Tel: 06-22351941. E-mailadres: jhvaanholt@home.nl

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

Misintenties: opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, naam en locatie

De kerkbijdrage kunt U overmaken op: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere

“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden. Zie , ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet?” Jesaja 43, 18 - 19

In deze absurde tijd, waarbij je het gevoel kunt krijgen dat de grond onder je voeten wordt weggeslagen, zitten we in de tijd van advent naar kerst. Het feest van vrede en licht, het feest van de geboorte van het kind Jezus, de vredebrenger bij uitstek. Maar de wereld kraakt in zijn voegen. Dichtbij en ver weg, tot in je eigen wijk toe. Mijn kerk is verdwenen of gaat verdwijnen. “Waar ik 45 jaar in heb gewerkt”, hoorde ik iemand zeggen. “Met hart en ziel, kijk nu eens!” Het is verdrietig, het is pijnlijk. Het maakt boos en opstandig. Een ding staat vast: niets is moeilijker dan afscheid nemen van wat jou zo vertrouwd is. Het lijkt wel of je niet verder kunt kijken. “Wat daarna komt, zien we dan wel weer.” Daar is nu geen ruimte voor. Het afscheid nemen vraagt alle energie en aandacht. De plek van ontmoeting, vieren, gedenken, stilte en gebed gaat definitief sluiten. Met dubbel zoveel pijn als er nog geen zinvolle bestemming is gevonden. Het mag toch niet aan de verloedering worden prijs gegeven? Zal ik me ooit nog eens ergens zo thuis gaan voelen als hier op deze vertrouwde plek? Je durft het bijna niet uit te spreken. Maar toch, het doet goed die gevoelens met elkaar te delen. En misschien dat het nieuwe openingen biedt, een nieuwe



weg. Zoals op de ontmoetingsavond op 23 november vele voetstappen werden gelegd met daarop je naam en je kwaliteiten. Een nieuwe weg op nog niet gebaande wegen in de locatie Noord, met mensen uit Paulus, Maria en Jozef. Graag wens ik u namens de pastoraatgroep Noord een zalig kerstfeest toe.

- *“Een twijg zal ontspruiten*
- *Uit de stronk van Jesse,*
- *Een scheut uit zijn wortel ontkiemen.*
- *De geest van de Heer zal op hem rusten:*
- *De geest van wijsheid en verstand,*
- *De geest van raad en sterkte,*
- *De geest van wetenschap en godsvrucht,*
- *De geest van de vreze des Heren.”*

Jesaja 11, 1-3

Lies van Veldhoven

Jacobusspelden uitgereikt

Zondag 8 november is na de viering van 09.30 uur in de Jozefkerk aan vier sopranen van de zanggroep een Jacobusspeld uitgereikt vanwege 40 jaar of 25 jaar lidmaatschap van het koor. Ria Hoomans, Lidy Knobben en Joke Wolbert zijn 40 jaar koorlid en Leontine Kamp 25 jaar.

Ria Hoomans en Leontine Kamp vormen al een groot aantal jaren ook de programmacommissie en zorgen er telkens weer met grote inzet voor dat de liederen die worden gezongen afgestemd zijn op de viering.

Joke Wolbert was helaas afwezig en

kreeg de medaille alsnog uitgereikt op de woensdag daarna maar de drie andere dames waren volkomen ver-rast door de vraag van pastoor Mon-ninkhof om naar voren te komen waar ze werden toegesproken door hem en hij zijn grote waardering uitsprak voor de jarenlange inzet van allen.

Na het opspelden van de medailles door de voorzitter van de zanggroep kregen de jubilarissen ook nog een bloemetje.

Het bleef na afloop nog lang gezellig in het parochiecentrum.

Rien Tiehatten, voorzitter

Oproep Wie wil helpen?

Wij zijn op zoek naar een gastvrouw / heer voor de dinsdag- en woensdag-ochtend.

Hij of zij zorgt voor de administratie, de zaken rond de kerkvieringen, is de contactpersoon voor de parochianen en regelt de misintenties e.d. kortom: een leuke afwisselende vrijwilligers-taak met veel contacten met mede-parochianen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Jos Marsman of Rikie Escobosa-Bosman.

Vakantiesluiting

In verband met de Kerst en Nieuwjaar zal het secretariaat van de St.Jozef-kerk tussen 20 december en 3 januari alléén op woensdagmorgen geopend zijn.

Edith en Rikie





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: donderdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator* 433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mw. C. Meijer

Mw. M. Oosterveld

Mw. E. Perik

Lokale beheergroep

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52

Mw. L. Heetbrink

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 15.00 uur.

Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om

09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Advent en Kerst

Nu de adventstijd is aangebroken
mogen we weer toegroeien naar het
feest van Kerstmis, het feest waarop
we vieren dat Jezus geboren is. Voor
mij en voor velen heeft dit feest juist
dit jaar een bijzonder karakter.
Waarom?

Omdat de datum van 10 januari 2016
nu wel heel dichtbij komt.

Dan is in onze Ariënsgedachteniskerk
de laatste viering. Alles is onzeker en
wordt anders! Ja, die onzekerheid is
er. We hebben te veel kerken en te



weinig middelen, en ja, nu moet er een aantal kerken dicht, dat doet pijn! Ook bij het pastoresteam, de pastoraatgroep, de locatieraad en bij het kerkbestuur! Men zegt wel eens 'love hurts', liefde doet pijn. Mensen in onze parochie, die een groot deel van hun leven hebben gegeven aan onze kerk, zullen dit ook met pijn in het hart ervaren. Maar met het kindje Jezus in de kribbe voor ogen, word ik stil.

Laat ik mijn liefde voor Hem afhangen van het feit dat het wat meer moeite kost om Hem iets verderop in een ander kerkgebouw te kunnen ontmoeten? De realiteit leert ons dat we in de toekomst meer naar elkaar toe zullen moeten trekken en met elkaar moeten delen in plaats van op eigen eilandjes te blijven zitten.

De verscheidenheid en diversiteit binnen onze geloofsgemeenschap, kan de KRACHT zijn die ons op een nieuwe manier dichterbij het kindje Jezus kan brengen.

Namens de pastoraatgroep en de Locatieraad wensen we u allen een zalig kerstmis.

En dat 2016 een mooi jaar mag worden met Geloof, Hoop en veel Liefde.

Erna Perik

Filmavond

Ook in 2016 hopen we elkaar weer te ontmoeten en samen mooie films te bekijken.

Omdat de AriënsGEDachteniskerk dan gesloten is hebben we een andere locatie. We zijn welkom in **de Roef**.

Op **maandag 18 januari** houden we daar weer een filmavond.

De koffie is klaar om 19.15 uur en we beginnen met de film om 19.30 uur.

Wij hopen op een goede opkomst.

De film is nog een verrassing, maar net als de vorige keren proberen we weer een mooie film te kiezen.

Carina Meijer en Erna Perik

Nieuwjaarsviering

Het is een beetje dubbel allemaal. Twee kerken gaan sluiten en wij vieren Nieuwjaar.

Wij leven mee met de mensen van de AriënsGEDachteniskerk en de Maria-kerk, zij moeten mee maken wat wij ook al hebben meegemaakt.

Graag nodigen wij iedereen uit om samen een nieuw jaar te komen vieren. We moeten verder mét elkaar, alleen kunnen wij het niet.

De Nieuwjaarsviering, met aansluitend gezellig samenzijn is op **zaterdag 16 januari om 18.00 uur in de St. Jankerk**. *Zie ook pagina 10.*

De tijd is wat vervroegd omdat ook het kinderkoor van de Verrijzenis mee komt zingen. Wij verheugen ons hierop. En wij hopen jullie ook.

We ontmoeten elkaar heel graag op 16 januari. Tot dan!

José Heitbrink namens de pastoraatgroep en locatieraad St. Jan-H. Michaël

Vergeet-me-nietjes... een tastbare herinnering.

Beste parochianen,

Velen van u kennen mij waarschijn-



lijk al. Mijn naam is Carina Meijer, ik ben vrijwilliger in de Ariënsgedachtenkerk. Sinds kort ben ik met een leuke hobby begonnen. Wat doe ik? Ik maak tastbare herinneringen voor nabestaanden de zogenaamde Vergeet-me-nietjes.



Wat zijn Vergeet-me-nietjes? Dat ga ik zo vertellen maar eerst een kleine inleiding.

Toen mijn moeder in januari 2015 overleed, stonden mijn zus en ik voor de taak om haar huis op te ruimen. Een moeilijk en confronterend moment. Wat doen we met al haar spullen, waar we zulke mooie herinneringen aan hebben?

Van de kleding die ze had heb ik er een paar bewaard met het idee hier ooit nog iets mee te doen.

In het verleden heb ik als coupeuse gewerkt in de bruidsmode. Iets nieuws en bruikbaar creëren uit stoffen is altijd mijn hobby gebleven. In mijn werk in de thuiszorg en ook als vrijwilliger in onze geloofsgemeenschap, waar ik voorganger ben bij avondwaken en soms bij uitvaarten, kom ik veel met mensen en de dood in aanraking. Het is iedere keer weer heel bijzonder en fijn dat ik mensen tot steun kan zijn in een moeilijke tijd van verdriet.

De voor mij dierbare kledingstukken van mijn moeder heb ik een nieuw leven gegeven door er o.a. een kussen of een fotolijstje van te maken. Zo is ze altijd bij me. Zo ontstond het idee om mijn hobby te combineren met mijn vrijwilligerswerk en ook voor anderen die een dierbare zijn verloren, een tastbare herinnering te

maken, een Vergeet-me-nietje.

Vergeet-me-nietjes zijn dus voorwerpen gemaakt voor nabestaanden, van jong tot oud. Ze vullen een klein stukje van de lege ruimte op, die het overlijden van een dierbare achterlaat en bieden troost. Een Vergeet-me-nietje is een uniek voorwerp gemaakt van kleding van de overledene die je dierbaar is, van elk Vergeet-me-nietje bestaat er maar één. Bijvoorbeeld de stropdas die je man of vader vaak droeg, of die ene blouse van je zus die haar zo goed stond. Vergeet-me-nietjes zijn tastbaar, zodat je het kan vasthouden wanneer het even niet meer gaat. Er zijn veel mogelijkheden om van kleding een blijvende herinnering te maken.

Mocht u meer willen weten over de Vergeet-me-nietjes, of wilt u een vergeet-me-nietje laten maken, dan kunt u contact met mij opnemen via mijn website:

www.vergeet-me-nietjes.nl of telefonisch op 0627381693. Samen kunnen we dan uw wensen bespreken en kijken wat er mogelijk is.

Carina Meijer

Om alvast te noteren

Het secretariaat van de Ariënsgedachtenkerk is op 24 en 31 december gesloten.

7 januari is de laatste donderdagochtendviering in de kerk, vanaf die datum zal elke donderdagochtend de viering in de Roef plaatsvinden.

10 januari is helaas de laatste viering in onze kerk. Na die viering is er gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen.





H. Geest - Maria

Deurmingerstraat 214 06-4300 0450
7522 CL Enschede.

e-mail: secretariaat.maria@katholiekenschede.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Lokale Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, e-mail: elly@kleisman.nl

Hr. Bert Elferink, Hr. Jos Vermeulen

Lokale Beheergroep

Hr. Delius Pit, *coördinator*

e-mail: d.pit@ziggo.nl

Hr. G. Collet

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkbalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

NL 19 RABO 0316769800

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j voor Pelgrim nr. 1:

Kopij inleveren **vóór ma. 28 dec.**

(Periode: 24 jan. t/m 21 febr. 2016)

Webmaster: Piet Gieske (stopt)

Website: katholiekenschede.nl

KERKSLUITING LOCATIE MARIA/H.GEEST.

De *laatste kerkelijke viering* van de Locatie Maria/H.Geest zal plaats vinden op zondag 3 januari 2016. De Eucharistieviering waarin Pastoor André Monninkhof zal voorgaan, begint om 11.00 uur. De voor deze viering samengestelde zang zal worden verzorgd door alle koren van de Maria/H.Geest-locatie t.w. het 'Gemengd Koor', 'Op Toon' beide onder leiding van Eline Harbers en 'Schola Enschede' onder leiding van Willem Waanders.

Na de viering is er koffiedrinken achter in de kerk.

De Mariakerk wordt dan definitief gesloten en er kunnen dan geen vieringen, concerten en andere activiteiten meer plaatsvinden.

17 januari 2016 vindt er op basis van eerdere afspraken nog wel een herdenkingsbijeenkomst voor overledenen plaats, verzorgd door Monuta uitvaarten. Dit is een algemene niet kerkelijke bijeenkomst.

Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan in onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor, de Schola en Op Toon zullen hun activiteiten voor de St. Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.

Vanaf januari 2016 is het **Kajuitgebouw** (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behou-



den voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering. Ook de Pelgrim zal hier worden gedistribueerd.

Getracht zal worden om ook de donderdagmorgenviering in onze locatie te handhaven; de vorm zal nader worden ingevuld.

Het adres is Deurningestraat 216.

Telefoon uitsluitend: 06 43 00 04 50

Kerstviering voor kinderen in de St.Jozefkerk

Op **Kerstavond 24 december** is er om **18.00 uur voor kinderen** een Kerstviering in de St.Jozefkerk.

Bert Elferink gaat in deze WoCo-viering voor.



► **Voor vieringen in andere locaties:** raadpleeg het vieringenrooster achter in deze Pelgrim.

Redactie en medewerkers van de Pelgrim, wensen



eenieder:

Zalig Kerstfeest,

**fijne feestdagen
en een goed begin van 2016!**

SINT CECILIAFEEST GEMENGD KOOR

Terwijl FC-Twente door een hel ging in 'De Kuip' in Rotterdam, vierde het 'Gemengd Koor' van de Mariakerk het Sint Ceciliafeest.

Het Eetcafe Winkelman in Buurse is daarvoor een leuke locatie!

De kerkelijke viering had al in de morgen plaats gevonden waarbij o.a. het St. Ceciliaalied stemmig ten gehore was gebracht!

Elk jaar weer een fantastisch feest van gezellige mensen waarbij, bijna altijd, jubilarissen die door de Sint Gregorius Vereniging wegens hun meerjarig lidmaatschap van een kerkkoor, in het zonnetje worden gezet.

Vandaag 22 oktober 2015, zelfs drie jubilarissen!

Mw. Ine Visser, sopraan, 40 jaar lid.

Hr. Hans Markink, tenor, 50 jaar lid en Hr. Gerard Hoveling, organist, 60 jaar lid.

Voor allen een gouden medaille met gouden draagspeld en oorkonde!

Proficiat!

Voorzitster Rietje Spanjers had voor eenieder hartelijke en lovende woorden en reikte onder luid applaus de blinkende versierselen uit die door hun geliefde werden opgespeld.

Na handen schudden en kussen werd het glas geheven.

(Wegens ziekte van de heer Hans Markink werd hem later thuis de onderscheiding opgespeld).

De kegelbanen, de curlingbaan en de sjoelbak waren al in stelling gebracht en kon een vrolijke competitie maar ook het kletsen beginnen. Prestaties en poedels werden luidkeels begeleid. Drankjes in overvloed. Met een



beamer werden foto's en films ver-
toont van uitstapjes van weleer.

Met een fantastisch warm en koud
buffet kon tegen vijf uur de honger
worden gestild.

Ondertussen was het in de hel van
Rotterdam 5-0 geworden en vonden
Jan Hendrikse en Eline Harbers het de
hoogste tijd om een
muzikale act op te
voeren uit de Komische
Franse Operette La
Périchole. Om zo'n act
levensecht te kunnen



uitvoeren doet het vooraf drinken van
'n bockbiertje, wonderen!

Bravo, bravissimo!

Na het zingen van nog wat
zeemansliederen door de 'zoetwater
matrozen', konden de prijzen en de
poedelprijzen worden uitgereikt en
was het tijd om te gaan!

"Een mooi feest", hoorde ik iemand
zeggen en dát was het ook!

Met dank aan het organiserend
comité.

Piet Gieske

T W E E D E K E R S T D A G

Op zaterdag 26
december om
9.30 uur is er in de
St. Jozefkerk een
Eucharistieviering
met zang van het
Gemengd Koor o.l.v.

Eline

Harbers.

Organist

Gerard

Hoveling.



NIEUWJAARSWENSEN

Op zondag 24 januari 2016 om
10.30 uur, worden alle paro-



chianen van de
Maria / H.Geest-
locatie uitgenodigd
om in 'De Kajuit'
samen even stil te
staan, elkaar de

hand te schudden, en elkaar
een Zalig Nieuwjaar te
wensen, onder het genot van
een hapje en een drankje.

Hopelijk zien wij u allen!



KERSTMIS



***Het is Kerstmis.
Geef zelf het beste en
neem andermans tekort.
Doe wat deugd doet
en laat wat schaadt.***

***Het is Kerstmis.
Brenge licht waar 't donker is
vraag binnen die buiten staan.
Geef de vluchteling rust
de zwerver onderdak.***

***Het is Kerstmis.
Neem bij de hand
die alléén niet kunnen
Loop mee met die
een moeizame weg gaan.***



Peer Verhoeven





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail:

secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl

Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Lokale Pastoraatgroep

Mw. C.J.M. Hannink,
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Lokale Beheergroep

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H. Huitink
Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*
NL08INGB0000966093 of
NL70INGB0001023468
NL57INGB0665162138
NL89ABNA0592622592

Webmaster

Mw. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

Kerstgedachte

Vrede op aarde.

De vrede is deze dagen ver te zoeken op onze aarde. Niet alleen ver weg, met oorlog in Syrië en Jemen, maar ook dichtbij, over AZC en Moskee.

Binnen onze eigen Jacobusparochie zoeken we naar vrede. Nu enkele kerken gaan sluiten, is het niet gemakkelijk om in vrede een eigen plek te vinden. Een plek, waar je welkom bent en gerespecteerd wordt. Waar je je thuis voelt. Dit geldt niet alleen voor de mensen wiens kerk gesloten wordt, maar ook voor hen die in hun vertrouwde kerkrimte gezamenlijk opnieuw kerk willen zijn.

Wij hoeven dit niet alleen te doen:

Het Kerstkind komt.

Hij brengt nieuw leven,

Nieuwe verwachtingen,

Een nieuwe toekomst.

Vrede op aarde

En het vertrouwen dat vrede mogelijk is, vanuit ons hart, door heel de wereld.

*Namens de pastoraatgroep,
Tiny Hannink*

Sam's kledingactie

De kledingactie heeft dit jaar 150 zakken kleding opgeleverd, goed voor 650 kilo. Dat is erg veel en daar zijn we dankbaar voor namens: Sam's kledingactie, Cordaid Den Bosch.

Henk Thüss



Wie is wie?

Mag ik me even voorstellen. Mijn naam is Cathy, getrouwd met Frans Tigchelaar en samen hebben we een zoon. Ik kom uit de Filipijnen, een mooi en heel warm land.

Voordat ik mijn man ontmoette in 1988 werkte ik bij het Hoofdkantoor van het Filipijnse Leger (General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines) in de grote stad Quezon City. Ik was medeverantwoordelijk voor de administratie en de uitgave van kantoorartikelen en logistiek aan verschillende afdelingen. Na 6 jaar daar te hebben gewerkt, ben ik verplaatst naar het Militaire Ziekenhuis (Armed Forces of the Philippines Medical Center). Het eerste jaar werkte ik als administratieve kracht bij de voedselvoorziening (Food Supply) en het jaar daarna was ik bij de apotheek (Pharmacy Service) als receptioniste-/administratief medewerkster.

Ik ben met Frans getrouwd en daarna kwam ik naar Nederland. In het begin had ik veel moeite met het weer, de taal en de cultuur. Het leven hier is heel anders. De winkels waren vroeg dicht en de mensen waren zo afstandelijk dat ik mij zo alleen voelde. Mijn enige uitweg was de kerk, maar toen was in mijn ogen de Michaëlkerk geen echte kerk. Daarom ging ik kerken in de Jacobuskerk, zelfs als ik die (lange) afstand moest lopen. Daar kwam verandering in, toen onze zoon was geboren en gedoopt werd in de H. Michaëlkerk, door Pastor Zandbelt.

Ondertussen had ik Nederlands

geleerd bij het Talenpracticum. Binnen 6 maanden had ik de certificaten gehaald en de taal onder de knie maar ik vond het zelf nog niet goed genoeg. En om een lang verhaal kort te maken, ik heb 8 jaar vrijwilligerswerk gedaan bij de school waar mijn zoon zat, de Triangel. De kinderen hebben mij goed geholpen met de taal. Ik moest een woord vaak herhalen totdat ze het goed vonden.

Van jongs af aan zong ik al bij verschillende koren in de Filipijnen. En in de maand oktober, 20 jaar geleden kwam ik bij H. Michaëlkoor en nu zing ik nog steeds bij het gefuseerde St. Jan- H. Michaëlkoor.

Ik mis toch het echte werken. Omdat mijn Filipijnse diploma (Bachelor of Science in Business Administration) in Nederland niet is erkend, moest ik bijscholing doen om werk te krijgen. Bij Centrumvakopleiding ben ik geslaagd voor Financieel Administratief Medewerker en een paar weken daarna ging ik solliciteren voor een baan en werd aangenomen. Terwijl ik werkte bleef ik studeren en volgde Praktijk Diploma Boekhouden. Helaas, na bijna 12 jaar werkzaam te zijn geweest, werd ik ontslagen vanwege een reorganisatie.

Nu ik veel vrije tijd heb, denk ik aan alles. Ik mis mijn familie heel erg maar de Filipijnen is zo ver. Ik kan niet even zo op visite gaan. Gelukkig heb ik een lieve man en zoon die mij begrijpen en ook mijn vriendin Margaret is een grote steun. Het koor is mijn tweede familie geworden, dankzij mijn 2 lieve succes (Bea en Jolande) voel ik mij niet zo eenzaam en alleen.

Cathy Tigchelaar



Nieuwjaarsviering

Het is een beetje dubbel allemaal. Twee kerken gaan sluiten en wij vieren Nieuwjaar.

Wij leven mee met de mensen van de Ariënsgedachteniskerk en de Maria-kerk, zij moeten meemaken wat wij ook al hebben meegemaakt. Jouw kerk gaat dicht, dat is niet zomaar wat, dat is héél wat. De kerk waar je vreugde en verdriet gedeeld hebt is niet meer. Dat is een hard gelag.

Nu ik dit stukje schrijf moet het allemaal nog gebeuren, en ik denk vaak aan jullie. Ik wens dat jullie "mooie" afscheidsvieringen hebben. En dat we elkaar vast kunnen houden. Dit geldt ook voor de mensen van de Verrijzeniskerk, waarvan de kerk in april sluit.

Graag nodigen wij iedereen uit om samen een nieuw jaar te komen vieren. We moeten verder mét elkaar, alleen kunnen wij het niet.

De Nieuwjaarsviering, met aansluitend gezellig samenzijn is op **zaterdag 16 januari om 18.00 uur**. De tijd is wat vervroegd omdat ook het kinderkoor van de Verrijzenis mee komt zingen. Wij verheugen ons hierop. En wij hopen jullie ook. We ontmoeten elkaar graag op 16 januari. Tot dan!

José Heitbrink namens de pastoraat-groep en locatieraad St.Jan-H.Michaël

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

1^e en 3^{de} donderdag van de maand
Eucharistie, de andere zijn Protestant.

Hatteler

Woensdag 20 januari WoCo
Woensdag 17 februari protestant

MIJN DROOM

Ik koester een droom

Dat de mensen zullen opstaan

En zullen inzien dat ze geschapen zijn

*Om als broeders en zusters te leven met
elkaar.*

Ik heb een droom dat op een dag

*De rechtvaardigheid neerstroomt als
water*

*En dat gerechtigheid vloeit als een
stroom.*

Ik koester een droom

Dat eens op een dag oorlogen eindigen,

*Dat mensen hun wapens omsmeden tot
ploegijzers*

*Dat volkeren niet meer tegen elkaar
opstaan*

En dat niemand meer aan oorlog denkt.

Ik draag een droom in me

Dat we de dag naderbij kunnen brengen

Waarop er vrede zal zijn op aarde

En goede wil in alle mensen.

Die dag zal een gloriëdag zijn

*En de Mensenzoon zal zich er over
verheugen.*





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06-18 23 08 01

Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Mw. J.H.M. van de Pieterman,

E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com

Mw. M. van den Berg

Lokale Beheergroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*

e-mail: w.lieven@connexxion.nl

Mw. W. Bathoorn

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam

verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Dit keer geen verslag van onze meest
recente locatieraad- en pastoraat-
groepvergadering. In de meest recente
Pelgrim hebben wij voor de parochi-



anen van de Verrijzeniskerk een brief ingevoegd met daarin het verslag van de laatste LRV/PGV vergadering die geheel gewijd was aan de voorgenomen sluiting van onze kerk. In die brief hebben wij ook een extra vrijwilligersavond aangekondigd op 24 november. Onderstaand een beknopt verslag van deze extra bijeenkomst. Een uitvoeriger verslag is binnen de VK beschikbaar.

Deze avond stonden er 4 onderwerpen op de agenda.

1. Het besluit tot sluiting van de Verrijzeniskerk
2. Wie wil straks als vrijwilliger verder gaan in de nieuwe locatie Enschede Zuid?
3. Hoe gaan we met elkaar verder in het parochieel steunpunt de Schalm?
4. Hoe vullen we de resterende maanden met elkaar in?

1. Het besluit tot sluiting van de Verrijzeniskerk

We bespreken het besluit uitsluitend met de ca. 40 aanwezige vrijwilligers. Om vrijuit te kunnen praten zonder door bestuur en/of pastoresteam gewezen te worden op (on)mogelijkheden, zijn beiden vriendelijke verzoekt niet aanwezig te zijn.

Het besluit en dan met name de argumenten leiden tot boosheid in de zaal. In de meeste gevallen omdat een duidelijke onderbouwing van de zijde van bestuur en pastoresteam ontbreekt. De nadrukkelijke vraag vanuit de zaal is dan ook om bestuur en pastoresteam om een schriftelijke verklaring met onderbouwing te vragen.

2. Wie wil straks als vrijwilliger verder gaan in de nieuwe locatie Ensche-

de Zuid?

Er blijkt weinig animo te zijn om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de SJM. Weliswaar werken enkele werkgroepen al samen (wat ook zo blijft) maar het merendeel van de vrijwilligers geeft er de voorkeur aan om in kleiner verband in parochieel steunpunt de Schalm verder te gaan. Al dan niet in samenwerking met de Protestantse gemeente die hier eveneens haar steunpunt heeft.

3. Hoe gaan we met elkaar verder in het parochieel steunpunt de Schalm?

Er zijn voldoende vrijwilligers om de donderdagochtendviering te blijven organiseren. Ook een aanvullende (gebeds-)viering op een andere dag (bijv. zondag) wil men gaan proberen. Ook wordt gewezen op een secretariatsfunctie waar mensen met hun vragen terecht kunnen. Tenslotte wordt de noodzaak onderschreven van een soort “mini locatieraad” die het reilen en zeilen van het parochieel steunpunt in de gaten houdt.

De aanwezigen zouden heel graag een woco-viering willen houden in de Schalm. Dat lijkt niet te mogen van het pastoresteam. We zullen hier dan ook nogmaals op aandringen bij het pastoresteam.

4. Hoe vullen we de resterende maanden met elkaar in?

Voor dit agendapunt was de tijd ontoereikend. We gaan hierover binnenkort nogmaals met elkaar in overleg.

Reactie van het parochiebestuur

Ten aanzien van punt 1: op 28 januari 2016 is er een hoorzitting voor alle belangstellende leden van de geloofs-



gemeenschap van de Verrijzenis des Herenkerk. Deze hoorzitting is ook verplicht volgens de aartsbisshoppelijke procedure die gevolgd moet worden bij het onttrekken aan de eredienst van kerkgebouwen. Ruim voor deze bijeenkomst kunnen parochianen (via hun lokale beheercommissie en pastoraatgroep) kennisnemen van ter zake relevante stukken die bij een verzoek tot onttrekken aan het bisdom moeten worden opgestuurd. Tot die stukken behoort ook een schriftelijke weergave van de motieven en argumenten die tot het advies (pastoresteam) en besluit (parochiebestuur) hebben geleid. Desgewenst biedt de hoorzitting van 28 januari 2016 dus nog gelegenheid op die motieven en argumenten in te gaan.

Ten aanzien van punt 2 en 3: over het beleid van pastoresteam en bestuur met betrekking tot parochiële steunpunten verwijs ik naar een betreffend artikel in het algemene gedeelte van deze uitgave van Pelgrim (pagina 9). Ook staat daar een artikel over de vorming van nieuwe beheercommissies voor Noord, Zuid en de H. Jacobuskerk.

*Namens het parochiebestuur,
Guus Berkien, vicevoorzitter*

Graag tot de volgende keer.
Wim Lieven

Kerst-kleuterviering

Op donderdag 24 december is er om 18.00 uur weer de jaarlijkse kerst-kleuterviering. We gaan luisteren naar het bekende kerstverhaal en heel veel kerstliedjes zingen. Wij hopen U allen te mogen begroeten.

De werkgroep kerstkleuterviering

Nieuwjaarsreceptie/-borrel

Op vrijdag 8 januari 2016 zal onze jaarlijkse vrijwilligersavond weer worden gehouden. Deze avond wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap, als dank voor het vele werk dat door vele mensen wordt verricht. Het is een gezellige avond waar de mensen van de werkgroepen elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Alle vrijwilligers krijgen in de week voor kerstmis hiervoor een uitnodiging. We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar als u geen uitnodiging ontvangt, meld dit dan alstublieft op het secretariaat op donderdag tussen 9.00 en 11.00 uur, telefoon 4760606 zodat we eventuele fouten in ons bestand kunnen herstellen.

Locatieraad/pastoraatgroep



KERSTVIERING ouderenpastoraat VERRIJZENISKERK

Het ouderenpastoraat organiseert ook dit jaar weer een kerstviering.



Deze vindt plaats in De Verrijzeniskerk op maandagmiddag **21 december** om 14.30 uur, pater Ben

Engelbertink zal hierin voorgaan. En na de viering is er het gebruikelijke gezellige samenzijn in De Schalm. Alle ouderen (vanaf 70 jaar) van De Verrijzeniskerk hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Anny Bossink

Telefoon 053 4778320.

Verwachten avondviering in de Verrijzeniskerk: zondag 20 decem- ber, 16.00 uur



Ze verwarren ons elke avond, die beelden van geweld, oorlog, aanslagen, vluchtelingen. Met de moeder wanhoop, slaan mensen op de vlucht voor oorlog, geweld, hebzucht, eigenbelang; verdreven van eigen grond. Hun verwachtingen thuis, zijn aan gruzelementen geschoten, vaak zijn geliefden van hen omgekomen. In uiterste nood kloppen ze op de deur van Europa, van Nederland, van Enschede, in de hoop dat ze welkom zijn. In de hoop dat ze hier een sprankje nieuwe energie kunnen oppikken, hun leven weer ter hand

kunnen nemen. Hoe ver is de nacht nog voor hen?

Van de wereldgebeurtenissen raak je nagenoeg dagelijks sprakeloos: op zoveel plaatsen verkeren mensen in nood, staat de samenleving in brand. De hardheid van het leven en de meedogenloosheid soms van de samenleving, versterkt je in je verwachting dat het anders kan, dat het anders moet. Je blijft verwachtingen koesteren op een samenleving waarin ook licht schijnt in soms donkere levens. Je blijft hardnekkig hopen op vrede en gerechtigheid voor ieder, vriend en vreemde en vluchteling.

Juist in deze samenleving en deze wereld, die soms één grote geweldadige chaos lijkt te zijn.

Niet alleen in de grote wereld is het nacht. Ook in je eigen leven kan het nacht zijn. Als je geen uitzicht meer hebt, als je toekomst is vastgelopen door ziekte of dood, door een scheiding, door werkloosheid, door de ouderdom. Wat valt er dan nog te verwachten? Waar vind je dan nog hoop en vertrouwen? Wie is je dan nog zo nabij dat je de dag weer ziet komen?

Je bent misschien geraakt door de gebeurtenissen dichtbij en ver weg. Misschien kan dat een reden zijn, leven te geven aan je eigen verwachtingen; hardnekkig blijven hopen en vertrouwen dat het kan: een samenleving van vrede en gerechtigheid met plaats voor ieder, aan deze kant van de tijd.

Misschien mag jij het zijn, die anderen weer licht laat zien. Misschien *moet* jij het wel zijn, omdat



iets, een ander, een onzegbare kracht je drijft.

Misschien zijn we het samen. Waar we bij elkaar zijn om te weten van de nacht en te mijmeren over de dag die komt. We luisteren naar verhalen, gedichten en teksten die die verwachting gaande houden.

En misschien verandert er dan iets in ons.

U bent van harte welkom in onze avondviering op **zondag 20 december, 16.00 uur** (zij-ingang van de Verrijzeniskerk).

Oproepje

Wie wil ons helpen bij het ophalen van de enveloppen van de Aktie Kerkbalans? De enveloppen worden weggebracht met Pelgrim maar een aantal bezorgers is niet in de gelegenheid om ze ook weer op te halen. We weten nu nog niet om welke landen/brinken/hoeken het gaat, maar als u iets voor ons kunt betekenen, laat het dan alvast weten bij het secretariaat, te bereiken op donderdagmorgen tussen 9 en 11 uur of na een viering.

Koffiedrinken ook op maandag

Met ingang van het nieuwe jaar willen we op maandagmorgen de gelegenheid geven om met elkaar te praten over ons geloof en kerk-zijn in deze tijd. Vanaf tien uur staat de koffie klaar. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen, via de zijdeur van de kerk.

Iedereen is van harte welkom.

Rectificatie

Onder het stukje in Pelgrim nr. 9 met als titel **The End** is abusievelijk de naam van de inzender gezet. Dit had niet gemoeten. Onze excuses.

De redactie

Nieuwjaarsviering in de St. Jan

Graag nodigen wij iedereen uit om samen een nieuw jaar te vieren. We moeten verder mét elkaar, alleen kunnen wij het niet.

De Nieuwjaarsviering, met aansluitend gezellig samenzijn is op **zaterdag 16 januari om 18.00 uur in de St. Jankerk**. Zie ook pagina 10.

De tijd is wat vervroegd omdat ook het kinderkoor van de Verrijzenis mee komt zingen. We ontmoeten elkaar graag op 16 januari. Tot dan!

José Heitbrink namens de pastoraatgroep en locatieraad St.Jan-H.Michaël

Doe de lichten aan

*Doe de lichten aan
tegen alle duister in*

*Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten*

*Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit*

*Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in*

*Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.*

*Sluit de gordijnen niet
open je voor elkaar.*

Marinus van den Berg





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum secretariaat@katholiekenschede.nl tel. nr. 053-4785306

Lezingen bij de zondagen

20 december

Mi. 5, 1-4
Heb. 10, 5-10
Luc. 1, 39-45

24 december

Jes. 9, 1-6
Tit. 2, 11-14
Luc. 2, 1-14

25 december

Jes. 52, 7-10
Heb. 1, 1-6
Joh. 1, 1-18

26 december

Hand. 6,8-10; 7,54-60
Mt. 10, 17-22

27 december

1 Sam. 1,20-28
1 Joh. 3,1-2.21-24
Luc. 2, 41-52

1 januari

Num. 6, 22-27
Gal. 4, 4-7
Luc. 2, 16-21

3 januari

Jes. 60, 1-6
Ef. 3, 2-6
Mat. 2, 1-12

10 januari

Jes. 40, 1-11
Tit. 2, 11-14; 3,4-7
Luc. 3, 15-22

17 januari

Jes. 62, 1-5
1 Kor. 12, 4-11
Joh. 2, 1-12

24 januari

Neh. 8, 2-10
1 Kor. 12, 12-30
Luc. 1, 1-4; 4,14-21



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 19/20 december, 4^e zondag van Advent

Adventsactie

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	All Together + Vocal Moments	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H. Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Parochiekoor Verrijzenis	Parochiaan

KERSTAVOND, donderdag 24 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Do. 18.00 u	Wo-Co	Koor Paus Joannesch.	B. Elferink
	Do. 21.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
Ariënsgedachtenis	Do. 21.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	H. Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Do. 19.00 u	Wo-Co	All Together + projectkoor	I. Schraven
	Do. 21.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H. Antonissen
H. Jacobus	Do. 20.00 u	Wo-Co	BJK	P. v. Blijswijk
H. Geest-Maria	Do. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Do. 18.00 u	Geb.vier., kerstkleuter	Kinderkoor Verrijzenis	Werkgroep
	Do. 21.00 u	Eucharistie	Par.koor Ver.	B.Engelbertink

EERSTE KERSTDAG, vrijdag 25 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Vr. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	J. Kortstee
H. Jacobus	Vr. 11.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof

TWEEDE KERSTDAG, zaterdag 26 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Za 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	W. Rekveld
Ariënsgedachtenis	Za. 09.30 u	Wo-Co, gez.viering	Come Back	I. Schraven



ZONDAG 27 december, H. Familie

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Samenzang	I. Schraven
H. Geest-Maria	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H. Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Samenzang	P. Kuipers

OUDJAARSDAG, 31 december

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Ontmoetingskerk	Do. 17.00 u	Oec.viering	Samenzang	C. Berbée + ds. R. Vissinga
Ariënsgedachtenis	Do. 09.00 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld
H. Geest-Maria	Do. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Do. 09.30 u	Eucharistie	Samenzang	B. Engelbertink

NIEUWJAARSDAG, 1 januari

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Vr. 11.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A. Monninkhof
H. Jacobus	Vr. 11.00 u	Wo-Co	Samenzang	Parochiaan

WEEKEND 2/3 januari, Openbaring des Heren

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Eucharistie + KWD	Ariënskoor	H. Kronenberg
H. Geest-Maria	Zo. 11.00 u	Eucharistie slotviering	Gem.koor H. Geest-Maria + Op Toon + Schola	Pastoraal team + past.groep

WEEKEND 9/10 januari, Doop des Heren

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	A. Monninkhof
Ariënsgedachtenis	Zo. 11.00 u	Eucharistie slotviering	Ariënskoor + Come Back	Pastoraal team + past.groep
Verrijzenis d. Heren	Zo. 12.00 u	Kleuterkerk Onder voorbehoud	Kinderkoor Verrijzenis	Parochiaan



WEEKEND 16/17 januari, 2^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 19.00 u Zo. 10.30 u	Eucharistie Startviering Eucharistie Vormsel+ KWD	Gem.koor H. Geest-Maria BJK	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk H. Pauw + werkgroep
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	AMM	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
St. Jan-H. Michaël	Za. 18.00 u	Wo-Co, Nieuwjaars- viering	Gem.koor St. Jan-H. Mich. + All Together + Kinderkoor Verrijzenis	C. Berbée

WEEKEND 23/24 januari, 3^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 10.00 u	Oec.viering	Vocal Moments	C. Berbée + ds.
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co, gez.viering	Kinderkoor Verrijzenis	Past. werker

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Op zondag **24 januari** om 10.00 uur is er in de H. Jacobuskerk een oecumenische viering in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het thema is: **Licht en zout**.

Medewerking vanuit alle christelijke kerken van Enschede. Met voorgangers o.a. Ds. J. Zuurmond, pastor C. Berbée, majoors van het Leger des Heils. Muzikale omlijsting door het muziekkorps. Er is ook een kinderactiviteit.

Na afloop koffie en ontmoeting!

Carla Berbée, pastor

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^e +3 ^e internat. 2 ^e + 4 ^e WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, eerste van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.15 uur stille aanbidding
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^e zaterdag en 3 ^e zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^e + 4 ^e zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur Wisselend met de Verrijzenis	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. Eucharistie / WoCo Wisselend met de St. Jan	Do. 9.30 uur

Steun voor Stichting Behoud St. Joseph. U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl **www.miekegreveling.nl** **06-83 56 08 22**



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

Maandag 28 december	21 januari
28 januari 2016	18 februari
25 februari	17 maart

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

Pelgrim 2015
contactblad voor
R.K. Enschede



Nr. 10, december 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. R. Escobosa-Bosman
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Mevr. J. Pastoor, penningmeester
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied
personeel
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting **Het Ariëns-Comité**
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes
053 - 4763342
06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers
AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

VREDE





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide
UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft.
Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet veranderen kan.
Geef me de moed om te veranderen
wat ik veranderen kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide onderscheid te
kunnen maken.
Amen.

**Hemmers
Beeld en Geluid**

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

