

# Een nieuw jaar

Jaargang 6, nr. 1, januari 2016



**Pelgrim** is het blad voor de 4 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K.

Enschede en verschijnt 10x per jaar.

Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,

7514 CG Enschede.

[centraleredactie@katholiekenschede.nl](mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl)

## Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.

[Secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:Secretariaat@katholiekenschede.nl)

Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.

Nieuwe Schoolweg 2, boven.

7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

[www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)

---

## Bijzondere artikelen

Mijmering	3
Even voorstellen ....	4
Een kracht in ons midden	4
Werkverdeling Pastoresteam	5
Uitvaartbeleid	6
Van het Bestuur: toespraken	7
Hoorzitting Verrijzenis	11
Diaconie	13
Oecumene	14
Allerhande	15
Jeugd en Jongeren	17
Kinderpagina KIEK	19
Kroniek	20

## Locatienieuws

H. Jacobus	21
St. Jozef	24
Ariënsgedachtenis	27
H. Geest-Maria	29
St. Jan-H. Michaël	34
Verrijzenis des Heren	36

<b>Vieringen</b>	<b>42</b>
------------------	-----------

## Pastores

**Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72**

(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

### Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151

[a.monninkhof@katholiekenschede.nl](mailto:a.monninkhof@katholiekenschede.nl)

Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

### W. Rekveld, priester, 06-20874866

Vrij op maandag.

[w.rekvel@dmariaavlucht.nl](mailto:w.rekvel@dmariaavlucht.nl)

### Pastoraal werker C. Berbée,

Tel. 06-41252558

[c.berbee@katholiekenschede.nl](mailto:c.berbee@katholiekenschede.nl)

Vrij op vrijdag.

### Pastoraal werker I. Schraven,

Tel. 06-22924657

[i.schraven@katholiekenschede.nl](mailto:i.schraven@katholiekenschede.nl)

Vrij op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.

### Pastoraal werker F. de Heus,

Tel. 06-30098833.

[f.deheus@franciscusparochie.nl](mailto:f.deheus@franciscusparochie.nl)

Vrij op donderdag.

### Pastoraal werker M. klein Overmeen

Tel. 06-18276484.

[m.kleinovermeen@mariavlucht.nl](mailto:m.kleinovermeen@mariavlucht.nl)

Vrij op maandag.

---

### Diaken P. van Blijswijk

Tel. 074 – 349 48 15

[p.blijswijk@kpnplanet.nl](mailto:p.blijswijk@kpnplanet.nl)



## Alfa en Omega

In de Mariakerk bevinden zich twee mooie gebrandschilderde ramen. Op het eerste raam zou je oog kunnen vallen als je de kerk binnenkomt. Op dit raam zien we een beeltenis met Maria als Moeder van Altijddurende Bijstand. Zij komt in beeld als Moeder van God, die door haar ja-woord aan de engel de oorzaak is geworden van nieuw leven, van een nieuw begin. Maar ze wordt ook zichtbaar als Moeder van de Kerk, Moeder van alle gelovigen, die ons in Gods Naam nabij is in blijde, maar ook in droevige omstandigheden. Het tweede raam zien we, als we de kerk weer verlaten: het is een raam met de beeltenis van Christus Koning, die de voltooiing is van ons leven als gelovige. Iemand zei me: “Deze twee ramen zijn een mooie symbolisering van *alfa en omega*, begin en einde”. Aan deze woorden: alfa en omega, begin en einde, moet ik denken nu er in onze parochie twee kerken gesloten zijn. Op 3 januari j.l. was de slotviering in de Heilige Geest-Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (de Mariakerk); op 10 januari vierden we voor het laatst in de Ariënsgedachteniskerk.

Uiteraard doet de sluiting van deze kerken veel verdriet. In de afgelopen tijd hebben we hier uitvoerig bij stil gestaan. En zoals bij ieder afscheid zal de pijn om het gemis nog wel even voelbaar blijven. Toch hoop ik, dat de *alfa en omega* van ons geloof ons gaande mogen houden. Met Kerst

vieren we in het Kind in de kribbe een nieuw begin. De Drie Koningen voelen dit perfect aan. Aangetrokken door een heldere ster gaan zij op weg. Zij weten nog niet precies waarheen. Maar toch gaan ze op pad. Onderweg stoppen ze even bij in de hoofdstad Jeruzalem, bij koning Herodes. Maar ze laten zich door hem niet op een dwaalspoor brengen. Ze blijven niet stil staan, maar gaan verder, de ster achterna, die opnieuw voor hen gaat schijnen. De ontmoeting met het Christus-Kind openbaart hen, waarom zij op weg zijn gegaan. Ze ontdekken, dat Hij *alfa en omega*, hoogtepunt en bron, van hun leven is. Dit geeft hen de moed om nieuwe wegen te gaan. Langs een andere weg keren zij daarom terug, de toekomst vanuit een nieuw perspectief tegemoet gaand. Misschien kan ook ons dit beeld helpen, nu wij als *pelgrims* onze weg zoeken, nu wij twee kerken, die ons lief en dierbaar waren, hebben moeten sluiten. Het is niet meer zoals het was. Dat is waar. Maar beide slotvieringen hadden een ‘open eind’: de deuren van de kerk stonden open, en met Christus in de Heilige Reserve als de Goede Herder voorop, gingen we op weg, zoekend en tastend naar de richting, die we als nieuwe gelovige gemeenschappen Noord en Zuid in onze stad mogen gaan. Nog niet alles staat vast. Met elkaar zullen we moeten ‘spoorzoeken’; er zullen nieuwe verbindingen en andere verbanden moeten worden gelegd. Maar



toch zijn er al wat ‘piketpaaltjes’ geslagen. Want het sluiten van een kerk betekent niet, dat de geloofsgemeenschap, die daar thuis was, zou ophouden te bestaan. Integendeel, ook zij gaat verder, zij het op een andere manier en in een nieuwe context. Wat in ieder geval zal blijven, is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Hiertoe zijn er twee nieuwe parochiële steunpunten in het leven geroepen: voor de geloofsgemeenschap “Maria” in “De Kajuit”; en voor de geloofsgemeenschap “Ariënsgedachtenis” in “De Roef”. Op de donderdagen zullen daar gebedsvieringen worden gehouden, met gelegenheid tot ontmoeting en gesprek aan een kop koffie of thee. Ook de koren van de Ariënsgedachtenis en de Maria zullen blijven zingen. Zij staan ingeroosterd in de vieringen in de St. Jozef, de St. Jacobus en de St. Jan.

Hoopgevend vind ik de uitnodiging die ik las in de vorige Pelgrim voor de Nieuwjaarsviering van de nieuwe geloofsgemeenschap Zuid in de St. Jan. Hiervoor hebben drie ‘oude locaties’ de handen ineengeslagen en markeren zo een nieuw begin.

Misschien mogen we het wel zo zeggen: het ‘spanningsveld’ tussen *alfa* en *omega* – uitgebeeld in de twee ramen in de Mariakerk – houdt ons telkens weer gaande. Want ieder ‘einde’ betekent steeds een nieuw begin. Dat wij dan vanuit deze inspiratie onze pelgrimsweg zullen vervolgen, ook in Katholiek Enschede. Dat het zo mag zijn, we vragen

het, op voorspraak van de patroon van onze parochie, “Sint Jacobus de Meerdere”.

*Pastoor André Monninkhof*

---

## Mijmering

Kerst ligt weer achter ons en ook het jaar 2015. Over datgeen wat achter ons ligt mijmer ik wat, nu ik gedwongen door ziekte een pas op de plaats heb moeten maken. Herstelende weliswaar maar toch. Zoals u denk ik wel weet heb ik begin december een drietal dagen in het ziekenhuis gelegen. Uit alle onderzoeken blijkt, God Zij Dank, dat het niets ernstigs is wat ik eerst wel dacht en mij ook benauwde. Maar nu gelukkig aan de beterende hand kon ik met kerstmis en op nieuwjaarsdag celebreren in de eucharistie. Ik zal nog wel wat rustig aan moeten doen, maar ik wil u allen hartelijk danken voor de attenties, de kaarten maar in het bijzonder voor uw gebed en het opsteken van een kaarsje. Dat doet een mens goed.

Ik wens u en zij die u dierbaar zijn een Zalig 2016 toe. Weer ligt er een jaar van verlangen voor ons, dat het een jaar mag zijn van vrede en liefde, gezondheid en nabijheid. Dat wij samen delen wat ons verbindt en samenbrengt. Emmanuel – God met ons. Hij die redt.

*Pastor Willy Rekveld*



## Even voorstellen...

Beste parochianen,  
Mijn naam is Marga klein Overmeen-  
Groot Zwaaftink en sinds deze week  
ben ik –zeer onverwacht- benoemd  
als pastoraal werkster in de parochie  
Maria Vlucht  
(Losser en  
omgeving),  
St. Jacobus de  
Meerdere in  
Enschede en Sint  
Franciscus van  
Assisië in Haaks-  
bergen voor een  
periode van vijf maanden.



Ik kom uit Salland, om precies te zijn  
uit Heeten. Daar woon ik samen met  
mijn man Ben en onze twee inmiddels  
volwassen kinderen Cas en Lise.  
Hiervoor was ik werkzaam in Deven-  
ter, ook als pastoraal werkster.  
Heel erg blij ben ik met deze baan,  
ook al is het voor mij maar tijdelijk.  
Ik blijf tot 1 mei 2016, zodat er nu  
wat meer tijd en ruimte komt om te  
kijken naar een duurzame oplossing  
voor de invulling van een pastor voor  
de parochie Maria Vlucht en het hele  
werkgebied van het Pastoraal Team  
(Losser, Enschede en Haaksbergen).  
Intussen heb ik kennis gemaakt met  
het pastoraal team en zal ik nog ken-  
nismaken met de parochiebesturen.  
Op dit moment ben ik me aan het  
installeren op mijn nieuwe werk-  
kamer bij het centraal secretariaat van  
Maria Vlucht.  
Het voelt voor mij als een warme  
deken: wat ben ik gastvrij ontvangen!  
We zijn nog in overleg over de

werkzaamheden die ik de komende  
maanden ga vervullen. Daar hoort U  
binnenkort meer over.

Maar voor nu: ik heb er zin in en  
hoop u binnenkort te mogen ont-  
moeten.

*Hartelijke groet,  
Pastor Marga klein Overmeen*

(Noot van de Redactie: dit bericht is van  
10 december)

---

## EEN KRACHT IN ONS MIDDEN

(meditatieve gedachten)

Ik kon het niet laten en moest weer  
een verhaal schilderen van deze tijd,  
een verhaal dat vele mensen aangaat,  
vooral de mensen van de St. Jan-  
Michaël, de Ariënsgedachteniskerk en  
de Verrijzeniskerk. Het schilderen  
gaat hier in de pastorie van de Ver-  
rijzenis en trouwens ook in het City  
Pastoraat op de Aboriginal manier,  
d.w.z. dotpainten, schilderen met  
stipjes, niet het Staphorsterstipwerk,  
maar een verhaal uitbeelden in grote  
lijnen en met stipjes.

Tijdens de Kerstviering voor de  
Ouderen kon ik mijn verhaal uit de  
doeken doen.

Als jongen wist ik niet wat die  
woorden in het kerstliedje *De Her-  
dertjes lagen bij Nachte* betekenden:  
daar schoten drie stralen dooreen.  
Wat moesten die stralen? Wat stelden  
die stralen en sterren voor?

Op het eind van de kerstviering kon  
ik tegen de aanwezigen zeggen dat we



allemaal emotioneel betrokken zijn bij de gebeurtenissen rond onze kerkgebouwen en rond onze kerkgemeenschappen. De vraag is dan hoe we richting kunnen geven aan deze emoties. Na de dienst zei iemand tegen mij: “Het verleden is het verleden; we gaan een nieuw tijdperk tegemoet”. Het deed me denken aan de woorden van de Man van Nazareth: “Zie, ik maak alles nieuw. Zie je het dan niet”.

Terug naar dat schilderij.

Hier is het: drie sterren, zo duidelijk als maar zijn kan. De drie sterren zijn



de drie gemeenschappen van de Ariëns, Verrijzenis en St. Jan; sterren in al hun schoonheid. De drie sterren worden omgeven door de grote Droomtjidslang van de Droomtijd in de Aboriginal gedachtegang. Deze slang is niet die van het boek Genesis, een kwaai slang, nee, het is een scheppende slang, die kracht geeft aan mensen in de woestijn van hun leven, zoals de Geest van Christus.

Al die mensen die begaan zijn met hun kerkgemeenschappen vullen het hele doek. Twee kleine slangen, die van onrust en verdeeldheid, schieten weg over de rand van het doek.

Een kracht in ons midden, een nieuwe scheppende kracht. Dat is wat ik mijn hele leven al geprobeerd heb te brengen vanuit mijn missionaire leven als lid van de congregatie van Mill Hill, die van haar leden verwacht “dat ze zullen uitgaan en eenheid vestigen door het breken van het ene Brood”.

Tja, als het schilderij zijn kleur verliest in Pelgrim (zwart-wit) maar op de website in kleur (redactie), dan moet je maar een keer komen kijken, vooral wanneer we aan het schilderen zijn, gewoonlijk op een woensdagmorgen, waarschijnlijk beginnend op 13 januari, daarna 3 februari 2016, pastorie Verrijzenis.

*Ben Engelbertink, mhm*

---

## Werkverdeling pastoresteam

Recent heeft er een gesprek plaatsgevonden over de werkzaamheden van ons als pastoraal team en over de verdeling van taken.

Op dit moment bevinden we ons als pastoraal team in een overgangssituatie. Enerzijds zijn we door het vertrek van diaken Bert Huitink per 1 november en het uitvallen wegens ziekte van pastor Willy Rekveld met twee pastores minder; van de andere kant zijn we als team heel blij met de benoeming van pastoraal werker Marga klein Overmeen; zij komt ons als pastoraal team versterken tot 1 mei a.s. Deze ‘tussentijd’ geeft het bisdom de gelegenheid om in goede



afstemming met ons als team en met de drie samenwerkende parochiebesturen in onze regio, te werken aan aanvulling van ons pastoraal team. Met het oog op de voortgang en een goede coördinatie van het pastorale werk in ons gebied hebben we als team onder meer het volgende afgesproken: alle leden van het pastoraal team werken in het gehele gebied, maar met de volgende accenten:

- Pastoraal werker Carla Berbée is in genoemde periode contactpersoon in het pastoraal team voor de parochie “St. Jacobus de Meerderre” (stad Enschede)
- Pastoraal werker Ingrid Schraven is in genoemde periode contactpersoon in het pastoraal team voor de parochie “Maria Vlucht” (Losser-Overdinkel-Lonneker-Glanerbrug)
- Pastoraal werker Frank de Heus is in genoemde periode contactpersoon in het pastoraal team voor de parochie “Sint Franciscus van Assisië”.

Pastor Willy Rekveld werkt in goed overleg met bisdom, team en besturen op dit moment aan zijn herstel.

Hierover heeft hij ook een stukje geschreven. Dit vindt U elders in dit parochieblad. Wij hopen hem spoedig weer in ons midden te mogen begroeten.

We zullen U op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rondom de situatie van het pastoraal team.

*Namens het pastoraal team,  
Pastoor André Monninkhof*

## **Uitvaartbeleid (3)**

### *Communie en de zondagavond*

In twee voorgaande artikelen heb ik geschreven over de totstandkoming van het nieuwe uitvaartbeleid en over criteria voor aanname van uitvaarten. Hierna is het even stil geweest, omdat we als pastoraal team met de besturen van de drie parochies nader overlegd hebben over twee aspecten van het nieuwe uitvaartbeleid, waarover van de kant van de besturen vragen waren gerezen, te weten de communie en de zondagavond. Wat de communie bij uitvaartvieringen betreft kiezen we als pastoraal team in beginsel voor vieringen van woord en gebed, zonder communie. De reden hiervan is het feit, dat naar onze inschatting als team lang niet alle deelnemers aan uitvaartvieringen meer vertrouwd zijn met de betekenis van de communie. Overleg met de besturen levert op, dat als dit uitdrukkelijk gewenst wordt, uitvaartvieringen met communie mogelijk blijven. Wel zullen wij als pastoraal team in de komende tijd meer bekendheid gaan geven aan uitvaarten in de vorm van een viering van woord en gebed. Wat de zondagavond betreft, zijn wij als pastoraal team van mening, dat de zondagmiddag en de zondagavond bij voorkeur vrij moeten blijven voor vrijwilligers die in onze parochies betrokken zijn bij uitvaartvieringen. Als team vinden wij, dat de zondag een rustdag is, waarop de geloofsgemeenschap samenkomt voor de zondagsviering en er ruimte is voor ontmoeting in de kring van



familie en gezin of voor andere vormen van ontspanning. Omdat zich niettemin wel eens situaties voordoen, waarin crematie of begrafenis op de maandag moet plaatsvinden en er om die reden behoefte is aan een avondwake of uitvaartviering op de zondagavond, willen wij als pastoraal team op verzoek van de drie parochiebesturen in ons werkgebied deze mogelijkheid vooralsnog open houden of zelfs weer gaan aanbieden. In de loop van dit nieuwe jaar zullen we dan als team en besturen de opgedane ervaringen met het nieuwe uitvaartbeleid – waaronder ook met de communie en de zondagavond – nader met elkaar bespreken. Van de ontwikkelingen houden we U op de hoogte.

*Pastoor André Monninkhof*

---

## **Van het bestuur Toespraak vicevoorzitter tijdens slotviering Mariakerk**

Beste parochianen van de H.Geest-Maria geloofsgemeenschap  
Laat ik het maar gewoon zeggen: het schrijven van deze korte toespraak namens het bestuur viel me zwaar. Wat moet je zeggen tegen mensen die zijn samengekomen om afscheid te nemen van iets heel dierbaars. Want deze kerk is niet alleen maar een gebouw, het is een plek waar velen decennialang samen met anderen hun geloof beleefden, waar men de medeparochianen ontmoette als kerkganger

en als vrijwilliger: koorzanger, koster, lector, misdienaar, werkgroepslid. Een plek waar men gedoopt is, gevormd, getrouwd of van waaruit men dierbaren heeft uitgedragen. De OL Vrouw van Altijd Durende Bijstandkerk markeert ijkpunten in het leven van velen van u en was bijna 90 jaar lang een markant en vertrouwd onderdeel van het wijkaanzicht.

Gebouwd in de hoogtijdagen van het Rijke Roomse leven, in een tijd dat pastories vaak naast een pastoor wel drie kapelaans huisvesten, is de kerk nu, een kleine eeuw later het slachtoffer geworden van een noodzakelijk, maar daarom niet minder pijnlijk herschikkingsprogramma. Het rooms-katholicisme zit, als andere christelijke kerken, al tientallen jaren in een periode van neergang, maar de laatste tijd gaat het wel heel erg snel. Waren het de vernieuwingen van de jaren 60 en 70 die de teloorgang hebben ingezet of was het juist de restauratie die daarop volgde die vele mensen van de kerk deed vervreemden? Of moeten we de oorzaak eerder zoeken in algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, de ontkerkelijking, waarvoor men moeilijke woorden als deconfessionalisering en secularisering gebruikt, of, zoals onze bisschop in een zeer recent interview in de Volkskrant aangaf: de vergaande individualisering. Er is een veelheid aan oorzaken, en daarom is het niet zo zinvol en nog minder troostrijk om hier en nu schulddigen aan te wijzen.





Laten we eerlijk zijn: we hebben het allemaal zien gebeuren, wij stonden er bij, en konden het tij niet keren: de leegloop van de kerken, de afname van het aantal priesters, de dramatische teruggang van de inkomsten. Velen van ons gaan niet meer wekelijks naar de kerk en onze kinderen nog minder. Het is niet zo dat de jongeren van nu geen belangstelling zouden hebben voor zingeving en spiritualiteit, maar zij voelen zich nog nauwelijks tot onze vormen van geloven aangetrokken en we zijn er niet in geslaagd daar afdoende op in te spelen.

En toch is er ook iets vreemds aan de hand: er zit een merkwaardige discrepantie, tegenstrijdigheid in onze houding. Enerzijds is de band met het geloof en de kerk aanzienlijk losser geworden, maar zodra een kerkgebouw met sluiting bedreigd wordt, ontstaat er grote onrust en lopen de emoties hoog op, alsof we ons plotse-ling weer realiseren dat het gebouw en misschien meer nog de gemeenschap die daar mee samenhangt, een veel grotere plaats in ons leven inneemt dan we op grond van kerkbezoekgegevens zouden mogen vermoeden.

Afscheid nemen, loslaten gaat niet zonder pijn, zeker omdat het meer is dan een gebouw, een thuis, dat we dreigen kwijt te raken: het zijn ook gewoontes, zekerheden die verloren gaan en misschien wel het allerbelangrijkste: de samenhang, het gemeenschapsgevoel, het ergens bij horen. En juist het individualisme van

deze tijd met al zijn extreme uitwassen (mensen kunnen ook in dit land, maanden zelfs jaren ongemerkt dood in een woning liggen), doet ook de behoefte aan verbintenissen groeien.

Niet zonder reden loopt het woord *samen* als een rode draad door het interview dat de TC Tubantia met een aantal van u onlangs hield. Daarom is het voor velen van u belangrijk nog iets van dat gemeenschapsgevoel in het toekomstige steunpunt in de Kajuit te kunnen bewaren, maar in hetzelfde interview viel mij ook de bewuste keuze op voor het prachtige lied van de onvolprezen Huub Oosterhuis 'De Steppe zal bloeien'. Het lied wordt veel gezongen bij een afscheid, bij uitvaarten, want het bezingt de opstanding die ons is beloofd. En daarom is het eigenlijk een heel optimistisch lied of zoals een van u het verwoordde: "Het zegt min of meer dat ons bloempje van de Maria-H. Geestgemeenschap door zal bloeien op een andere plek".

Dat uitzicht zou ons vandaag bij alle weemoed ook troost en nieuwe hoop kunnen bieden. En het is, ook in breder Enschedees perspectief belangrijk dat uw bijdrage niet verloren gaat, dat uw stem gehoord blijft.

De H.Geest-Mariaparochie, later locatie heeft altijd open gestaan voor vernieuwing in de geest van wat paus Johannes XXIII het *aggiornamento* (het bij de tijd brengen) noemde, open gestaan voor andere vormen van vieren en dat is ook een van de speerpunten van het beleid van





bestuur en pastoresteam. Over dat laatste, in hoeverre de vernieuwing in de toekomst nog gestalte krijgt, maak ik me persoonlijk grote zorgen, maar als we een verwelkomende kerk willen zijn moeten we daar open voor blijven staan, moeten we daar aan blijven werken.

Misschien tegen bepaalde stromen in – het al genoemde recente interview met de kardinaal maakt me in dit opzicht niet optimistisch, vooral om de kerkelijke hiërarchie, die bij uitstek georiënteerd is op meer traditionele vormen, zich lijkt terug te trekken in het eigen gelijk. Bij zo'n streng theologisch en kerkrechtelijk verhaal mis ik de pastorale dimensie en benadering. Er spreekt zo weinig compassie, zo weinig bemoediging, zo weinig hoop voor de toekomst uit. Anderzijds, en laten we ons daar heel bewust van zijn: die toekomst die zijn we zelf en die maken we zelf, en daar zijn allen bij nodig, en zeker ook de spirit die altijd in en rond deze gemeenschap heeft gehangen.

Mag ik u dat meegeven: wees vandaag verdrietig om wat verloren ging, maar toon de onjuistheid aan van de rondzingende getallen, als zou slechts tien procent van de gelovigen de overstap naar een andere, grotere gemeenschap maken. Open uw hart naar de ander, en in dat opzicht bent u ervaringsdeskundige: de sluiting van de H. Geestkerk en de gedwongen uithuizigheid na de vuurwerkramp hebt u eerder ook met bewonderingswaardige veerkracht weten te verwerken en heeft u niet klein gekregen.

En waarschijnlijk helpt het ook als we de gebeurtenissen van vandaag enigszins relativëren door ze te beschouwen in het licht van wat anderen overkomt. Een dezer dagen ontving het parochiebestuur een mail van een kerkganger. Hij had een kerstdienst bijgewoond in een van onze te sluiten kerken. Hij gaf toe geen trouwe kerkganger te zijn, maar hij had besloten nog eenmaal naar de kerk van zijn jeugd te gaan, nu het nog kon. Hij had gehoopt op een preek die hem in deze donkere dagen zou sterken, maar er was alleen maar aandacht voor de toekomst van de eigen kerk. Geen woord over het vluchtelingenprobleem, de IS dreiging, de mogelijke ontslaggolf in de detailhandel. Natuurlijk, het is de ervaring van een enkele kerkganger, toch zette de brief mij aan het denken en ik leg het maar aan u voor.

U raakt vandaag een tehuis kwijt, maar er blijven nog tal van alternatieven over. Vergelijk dat eens met het onmetelijke leed van al die op drift geraakte vluchtelingen, die nergens meer bij horen, die zonder huis en haard, ook in dit land van hot naar her worden gesleept, onwetend wat de toekomst hen zal brengen. Vergelijk dat eens met het verdriet van al die nabestaanden, die bij de IS aanslagen een naaste hebben verloren en vergelijk dat eens met de onzekerheid voor al die mensen die dezer dagen hun baan kwijt raken.

Er is alle reden voor u om vandaag droevig te zijn, maar het is altijd raad-



zaam dat leed in de juiste proporties te blijven zien.

Namens het parochiebestuur wens ik u sterkte met het verwerken van het nu en veel moed, inspiratie en wilskracht bij en voor het aangaan van de toekomst.

Enige jaren geleden heeft het parochiebestuur het St. Jacobusinsigne ingesteld om parochianen die zich voor de geloofsgemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt te eren. Het werk van lokale vrijwilligers is en blijft onmisbaar. Zonder hen zijn we nergens. Gelukkig waren ook in de Maria-H. Geestparochie altijd vele vrijwilligers actief. Op voordracht van uw eigen gemeenschap en het pastoresteam wil het parochiebestuur een elftal vrijwilligers bijzonder eren. Maar in hen willen we ook alle andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

*Namens het bestuur,  
Guus Berkien, vicevoorzitter*

In het gedeelte van de H.Geest-Maria vindt u het vervolg van deze toespraak met de namen van de gehuldigde vrijwilligers.

*Redactie*

---

## **Toespraak in de Ariënsgedachteniskerk op 10 januari**

*Gedeelte uit de toespraak specifiek voor de geloofsgemeenschap van de Ariënsgedachtenis. Zie voor het eerste deel de toespraak die hiervoor*

*is afgedrukt en die ook gehouden is in de Mariakerk op 3 januari.*

De verbondenheid van u met dit kerkgebouw blijkt ook uit de teleurstelling bij velen over het feit dat de Ariënsgedachtenis vanaf 1 april geen religieuze bestemming meer zal hebben.

Ik kan u verzekeren dat het parochiebestuur zich, mede gelet op het advies van de centrale pastoraatgroep, zeer heeft ingespannen om dit gebouw ook in de toekomst een kerk te laten zijn. Het aartsbisdom is daar overigens – anders dan u misschien zou denken – geen grote voorstander van. Men ziet daar liever – zo is ons uit gesprekken duidelijk geworden – dat een kerk die aan de eredienst wordt onttrokken een geheel andere bestemming krijgt. Dat zou minder verwarrend zijn, meer duidelijkheid scheppen en het verwerkingsproces bij de parochianen verlichten. Als Enschedees parochiebestuur zijn wij niet in die redenering meegegaan. Onze insteek is van het begin af aan geweest dat de Syrisch Orthodoxe Petrus en Paulus parochie, die de Ariënsgedachteniskerk al huurde, deze ook zou overnemen.

Aan verkoop van vastgoed gaan onderhandelingen vooraf en die kunnen soms moeizaam verlopen. Als u zelf ooit een huis hebt gekocht of verkocht herkent u dat misschien. Dat was ook hier het geval. Dat verklaart mede de vertraging die de verkoop heeft opgelopen. Uiteindelijk kwam het steeds weer hier op neer: onze



Syrisch Orthodoxe broeders en zusters konden de alleszins redelijke vraagprijs bij lange na niet opbrengen en de kloof met wat de huidige koper bood, was uiteindelijk te groot.

Ik hoor het sommigen van u zeggen: speelt geld dan altijd een doorslaggevende rol? Had het bestuur niet wat inschikkelijker kunnen zijn? We hebben als bestuur echt wel de grenzen opgezocht, we hebben een pauze in de onderhandelingen ingelast om verdere fondswerving bij de aspirant koper mogelijk te maken, maar als parochiebestuurders zijn we niet door de bisschop benoemd om het geld, dat – let wel - niet van ons is, maar van de geloofsgemeenschap, over de balk te smijten. Vanaf de kantlijn is het gemakkelijk – zeg 100 150.000 euro, die niet van jezelf is, weg te geven; dat wordt aanzienlijk ingewikkelder als je als goede rentmeesters over zo'n transactie naar de achterban, maar ook naar Utrecht (want die moet toestemming voor de verkoop verlenen) verantwoording moet afleggen. Overigens hebben wij als bestuur er alle vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar vanaf 1 april aanstaande dit gebouw met respect zal behandelen.

In de tussentijd zal de Syrisch Orthodoxe gemeenschap hier, overigens uitsluitend op zondagmiddag, nog een maand en hooguit drie maanden, blijven samenkomen. Ook dat is kennelijk bij sommigen van u slecht gevallen. Maar er bestaat ook nog zoiets als een opzegtermijn, die we vanzelfsprekend willen respec-

teren, en bovendien: stel we hadden de Petrus en Paulus parochie met een maand op straat hadden gezet: dan had ik de krantenkoppen wel eens willen zien.

En nee, deze kerk wordt geen moskee. Alstublieft, gelooft u niet alles wat allerlei zogenaamd goed geïnformeerde mensen beweren.

*Namens het bestuur,*

*Guus Berkien, vicevoorzitter*

De volgende personen ontvingen een St. Jacobusinsigne met oorkonde:

**Koos Bouwmann, Henny Kloppers, Rudie Koning, Gerti Tempfli, Alie Brand, Erna Perik, Karl Grabmaier, Carina Meijer, Marianne Oosterveld, Laurette Heetbrink-Aellerinck, Henny Pahlplatz, Arthur Rolevink.**

Allen van harte gefeliciteerd.

---

## Hoorzitting 28 januari

Enige tijd geleden heeft het parochiebestuur, mede op advies van het pastoresteam, besloten de Verrijzeniskerk met ingang van 18 april 2016 te sluiten en de aartsbisschop te vragen de kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. De procedure van het Aartsbisdom Utrecht schrijft bij stap 5 voor dat er een aparte hoorzitting voor de parochianen van de betreffende locatie wordt georganiseerd.



De bijeenkomst vindt plaats op **28 januari 2016** in de benedenzaal van het Parochieel Dienstencentrum Enschede, Nieuwe Schoolweg 2 en vangt aan om 19.30 uur.

Zie voor meer informatie pagina 39 van het Verrijzenisdeel.

*Met vriendelijke groet,*

*Guus Berkien,*

*Vicevoorzitter parochiebestuur*

---

## Actie Kerkbalans 2016

In dit nummer van Pelgrim vindt u een folder 'Actie Kerkbalans 2016' speciaal voor de Enschedese parochie gemaakt. Daarin kunt u ook zien waar het geld zoal voor nodig is.

---

## Opbrengst collecte

In het weekeinde van 7 en 8 november was het de bedoeling een **deurcollecte** te houden voor de zondag van de Oecumene, Wilibrordzondag. Alleen in de Verrijzeniskerk is deze gehouden. Opbrengst € 25,90.

In het weekend van 14/15 november **deurcollecte** Nationale Jongeren.

De collecte opbrengst in de verschillende locaties:

Jozefkerk	€ 37,93
Ariënsgedachteniskerk	€ 31,00
Jacobuskerk	€ 72,23
Verrijzeniskerk	€ 19,27
St.Jan / H.Michaël	€ 48,26
Mariakerk	€ 44,55

Met Kerstmis is de gebruikelijke **deurcollecte** gehouden voor onze eigen Caritas te Enschede. Opbrengst:

Jozefkerk	€ 665,16
Ariënsgedachteniskerk	€ 491,99
Jacobuskerk	€ 420,47
Verrijzeniskerk	per abuis vergeten
St.Jan / H.Michaël	€ 217,81
Mariakerk	€ 233,90

*Namens Bestuur RK Parochie.*

*St. Jacobus de Meerdere,*

*Jacqueline Pastoor*

---

## Nieuwe voorzitter Beheercommissie Zuid

Mijn naam is Wendy Bathoorn-Steffens. Ik ben 38 jaar en ben geboren in Oldenzaal. Inmiddels woon ik al 20 jaar in Enschede. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik werk als financieel medewerkster bij Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

Vier jaar geleden kwam pastoor André Monninkhof naar mij toe om te vragen of ik penningmeester wilde worden bij de Verrijzenis des Heren in Enschede Zuid. In januari 2012 ben ik daar begonnen. Gaande weg leerde ik steeds meer mensen kennen. Inmiddels heeft het bezig zijn voor de kerk al aardig wat van mijn vrije tijd ingenomen. Maar ik vind het nog steeds leuk om te doen.

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen en de daarbij komende werkzaamheden in verband met de sluiting van de Verrijzenis des Heren.



Tevens wordt er ook al druk nagedacht en gepraat over de invulling van de ontmoetingsplek in De Schalm. Daarnaast ben ik ook al begonnen met inventariseren van activiteiten, gebruiken en wensen van de drie locaties die samengaan om zo in beeld te krijgen van wat er leeft in deze geloofsgemeenschappen. Daarbij kan ik wel wat hulp gebruiken. Interesse, meld je dan aan bij [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) of [wbathoorn@hotmail.nl](mailto:wbathoorn@hotmail.nl).

Komende maanden zullen er ook een aantal avonden worden georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om eens een kijkje te nemen in de St. Jankerk, maar ook in de Roef of de Schalm. De koffie en thee staan klaar. Kom gezellig, maak een praatje met de aanwezige mensen, vertel wat je graag zou willen behouden of vernieuwen. Data zijn nog niet bekend, maar zullen vermeld worden in de eerstvolgende Pelgrim. Ook komen de data achter in de kerk te hangen en liggen er printjes klaar bij de uitgangen van de kerk om mee te nemen.

*Groetjes Wendy*

---

## **Invulling nieuwe lokale Beheercommissie Jacobuskerk**

Zoals u heeft kunnen lezen in Pelgrim nummer 10 van 2015, heeft het bestuur voorzitters van de nieuw te vormen lokale beheercommissies

benoemd. Voor de Jacobuskerk is deze eer aan mij te beurt gevallen. Ik wil daar vol overgave en met het vertrouwen van u allemaal invulling aan geven. Voor de Jacobuskerk betekent dit dat we als stadskerk op zoek gaan naar een nog breder zingevingsperspectief, waaruit blijkt dat onze kerk als gewijde ruimte in Enschede bestaansrecht heeft.

Op dit moment ben en ga ik in gesprek met mensen om de lokale beheercommissie vorm te geven.

Graag nodig ik ook u uit, als u hiervoor interesse heeft of ideeën heeft, contact met mij op te nemen.

Dan kunnen we samen tot een invulling komen.

*Ineke Keizer*

---

## **Diaconie**

### **Vastenactie 2016 - Oeganda**

Voldoende te eten voor families in Katakwi.

In 2016 gaat Vastenactie naar Oeganda, naar het district Teso in het noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land echter veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van campagnegebied Katakwi overlijden zelfs mensen. Projectpartner Socadido helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren



en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het 'opstarten'. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. In verschillende kerken zal in de vastentijd tijdens vieringen aandacht besteed worden aan dit project. En aan de 3 S-en van Vastenactie: Soberheid, Spiritualiteit en Solidariteit. In de locatie Verrijzeniskerk is dat op zondag 28 februari, gecombineerd met gezinsviering en kinderkoor. In de St.Jan is dat op zondag 6 maart. Meer informatie vindt U in het volgende nummer van Pelgrim en op de onderstaande weblink.

*MOVgroep Enschede (ZuidWest)*  
handenwassen.blogspot.nl

---

## Oecumene

### De Vesper in de 40-dagentijd

In de 40-dagentijd houden we iedere zondagavond om 19.00 uur een Vesperviering. De Apostel Thomaskerk is inmiddels gesloten, maar de Eudokiakapel, die daaraan vast zit wordt nog wel gebruikt. Daar zal de Vesper plaatsvinden.

Al heel veel jaren wordt deze Vesper voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijk-gemeente Apostel Thomaskerk en de

Locatie St. Jan–H. Michaël. Nu onze protestantse broeders en zusters samen komen in de Ontmoetingskerk, blijft een groep van hen deze Vesper voorbereiden, samen met mensen van Zuid, van de Jacobus de Meerdere parochie. De Vesper wordt gevierd in een kleine kring in de kapel. Gedurende een half uur lezen, bidden, zingen en overdenken we. Stil zijn en luisteren naar muziek is een vast onderdeel van de Vesper.

De voorbereiding van dit jaar moet nog beginnen, daardoor is het thema nog niet bekend. Ik hoop u dat in het volgende nummer van Pelgrim te vertellen. De Vespers worden gehouden op: zondag 14, 21 en 28 febr. en op 6, 13 en 20 maart.

Vooraf aan de laatste Vesper, zal er om 18.00 uur een sobere maaltijd gehouden worden. Waar de opbrengst van deze maaltijd naar toe gaat, is ook nog niet bekend.

Graag zien we u vanaf de eerste zondag van de vasten, 14 februari om 19.00 uur in de kapel van de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijzerstr. 20.

U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

*Oecumenische werkgroep St.Jan-Michaël en ATK*

---

### Met mijn God kun je alle kanten op

Een greep uit de posters van de reclamecampagne van de Remonstranten: 'Mijn God laat vrouwen voorgaan',



Mijn God laat zich niet kennen' en 'Mijn God kan tegen een grapje'.

Met andere woorden: met de God van de Remonstranten kun je alle kanten op. Nu is vrijzinnigheid een groot goed, maar teveel geestelijke souplesse kan problematisch worden. Als je alles maar gelooft, geloof je op een gegeven moment niets meer.

Ik weet maar weinig over mijn God. Misschien houdt Hij van biljarten, bezoekt Hij stiekem elk jaar een concert van de Toppers en heeft Hij heel goede wifi. Ik heb geen idee.

Wel weet ik dat mijn God mens is geworden in Christus. Maar daarmee is nog lang niet alles opgehelderd. Mijn God laat zich tot op zekere hoogte kennen, maar doet niet mee aan een wedstrijd: 'Wie heeft de tofste God'?

*Uit een column van Stijn Fens in dagblad Trouw van 9 januari 2016*

---

## Allerhande

### Anselm Grün helpt ontsnappen aan de begeerte

*Utrecht (KRO-NCRV) 3 december 2015* – Vandaag verscheen de Nederlandse vertaling van *Gier*, het nieuwe boek van bestsellerauteur Anselm Grün, onder de titel *Over hebzucht en begeerte. Ontsnappen aan het streven naar meer*. In dit boek schrijft de bekende Duitse monnik onder andere over het destructieve karakter van begeerte, waarvan egocentrisme het fundament is. Grün hoopt de lezer door middel van een stappenplan te

helpen te bevrijden van hebzucht en andersoortige begeerte.

Pater Anselm Grün (1945) is sinds 1965 monnik van de benedictijnenabdij van Münster-schwarzach.



In 1974 promoveerde hij tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift over de theoloog Karl Rahner.

Van 1977 tot 2013 was hij bedrijfsleider van zijn abdij. Daarmee was de benedictijn verantwoordelijk voor het gymnasium, de boerderij, de boekhandel, de uitgeverij, de drukkerij, de slagerij, de bakkerij, de goudsmederij, het gastenhuis en het retraitshuis van de abdij.

---

## “Wat houden we nog over?”

Temidden van geloofscrises en moreel verval is dat een veelgehoorde vraag.

Prof. dr. Fred van Iersel spreekt **woensdag 3 februari** over de ethiek: wat blijft daarvan over bij de sjoemelsoftware van de autobranche, de omkoppingen bij de FIFA, het misbruik in de kerken en daarbuiten, de graaiers in de financiële wereld en daarbuiten, het extremisme enz. enz.

Fred van Iersel is bijzonder hoogleraar van de Universiteit van Tilburg en oud-hoofdaalmoezenier bij het Ministerie van Justitie.

Prof. dr. Wim Weren spreekt **woensdag 9 maart** over onszelf: Wij zijn





als gras. En stof, en tot stof zullen wij wederkeren. En verrijzen... : “Stemmen uit de Bijbel, echo's in onze cultuur.”

Wim Weeren is emeritus-hoogleraar Bijbelwetenschappen en – decaan van de Universiteit van Tilburg.

Drs. Peter van Lange spreekt **woensdag 13 april** over... de stilte. Willem Barnard vertaalde Psalm 66: “De stilte zingt u toe, o Here.” En Stef Bos zingt: “Niets is sterker dan de stilte.”

Peter van Lange is docent Levensbeschouwing, schoolopleider, en begeleider nieuwe docenten van het Bonhoeffercollege in Enschede.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

**Plaats:** Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1, Hengelo.

Deelnamebijdrage: € 5.--.

**Aanmelding van deelname:**

Joop Breukel, 0541 – 521 226, b.g.g. voice-mail. Organisatie:

Marienburgvereniging Twente.

---

## Bericht van het iconenatelier St. Josef

Tot noch toe werden de iconen schilderlessen in de parochiezaal van de Verrijzeniskerk gehouden. Binnenkort beginnen er weer nieuwe lessen op maandagmiddag en maandagavond. I.v.m. de sluiting van de Verrijzeniskerk wordt de cursus verplaatst naar de parochiezaal van de St. Janskerk, Haaksbergerstraat 253.

Graag wil ik de mensen van beide locaties danken voor hun bereidwil-

lige medewerking.

Er is nog plaats voor enkele cursisten.

Opgave:

[st.josef.iconen.atelier@gmail.com](mailto:st.josef.iconen.atelier@gmail.com) of telefonisch 06-22908707.

*Henk Thiiss*

---

## Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

**Alleen houdbare producten zijn welkom.** Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:

Mevr. Baks 0640558205 of 4764254  
[info@voedselbankenschede.nl](mailto:info@voedselbankenschede.nl)

<http://www.voedselbankenschede.nl>

---

## Wist u ...

Dat u Pelgrim ook op de website van [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl) kunt vinden en lezen?

Dat u Pelgrim ook digitaal kunt ontvangen door een e-mail te sturen naar:

[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

<p><b>Het vergt minder geestelijke inspanning om iets te veroorzaken dan erover na te denken</b></p>
--



## Jeugd en jongeren

### Met het vormselproject naar Utrecht

Op maandag 28 december stonden we al vroeg met ons allen te wachten op de bus die ons naar Utrecht zou brengen. We hadden er allemaal erg veel zin in. Toen de bus eindelijk arriveerde stapten we opgelaten in de bus. De heen weg waren we allemaal erg vrolijk en werd hier en daar gesnoept. Toen we er eindelijk waren (want de reis begon ons toch wel te vervelen) liepen we richting de kathedraal waar we een rondleiding kregen in 2 groepjes. Daarna splitsten we de groepjes; de ene groep ging eerst naar de Dom en het andere groepje kreeg een rondleiding door Utrecht. Tijdens de rondleiding gingen we langs allerlei kerken en bekeken we de vele mooie beelden. Ik heb veel geleerd tijdens deze rondleiding.

Aansluitend hadden we een pauze waarin je eten en souvenirs kon kopen. Daarna had je ook nog 20 minuten voor jezelf.

Nu was het de beurt aan onze groep om de Dom op te gaan. De trap begon heel breed maar werd steeds smaller waardoor op een gegeven moment sommige kinderen spierpijn of trillende benen kregen. Na al het gezeul kwamen we boven en werden we beloond met een prachtig uitzicht. Het was zo helder weer, dat je zelfs een klein stukje van Amsterdam kon zien. Eenmaal beneden gingen we de bus weer in en begonnen aan de terugreis. Bij aankomst in Enschede kregen we nog patat met een snack. Dit was

een mooie afsluiting van een leuke maar vermoeiende dag waar ik veel nieuwe kinderen heb leren kennen.

*Groetjes Lieke van de Ven*

---

## Vormelingsdag

Ben je in 2015 of 2016 gevormd? Dan nodigt vicaris Cornelissen je uit voor de vormelingsdag in Losser op zondagmiddag 21 februari 2016. Deze dag krijgt als titel 'In vuur en vlam', dus dat belooft wat! Dat wil je toch niet missen! Je gaat deze zondagmiddag aan de slag in leuke workshops. En heel bijzonder dit keer: je ontmoet bijzondere mensen die jou enthousiast kunnen maken: jou in vuur en vlam zetten.



De dag begint om 12.30 tot 16.30 uur. Aanmelding vóór 1 februari. Je kunt je als deelnemer aanmelden door je voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar Samuel Luz: jongerenpastoraat@aartsbisdom, 06-28448875 (Samuel).

Adresgegevens van de vormelingsdag, De St. Martinuskerk, Kloppenstraat 77, 7581 EB Losser.

*Pastor Ingrid Schraven*





## ACTIVITEITEN KINDERENCLUB ST. JOZEF

### Voor wie

Alle kinderen (ongeacht afkomst, geloof, etc) zijn welkom op dit initiatief van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede*



Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar  
Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

### Waarom

We willen de kinderen graag spelenderwijs (d.m.v. bijv. strips en icoontjes) het leven van Jezus en het katholieke geloof laten ontdekken. De kinderclub is “niet alleen heel educatief, ook gewoon heel leuk: uw kinderen genieten!”

### Wanneer en thema

**Zaterdag 13 februari 2016:**

*Heilige (worden) in de katholieke kerk.*

**10.00 – 11.30 uur.**

**Parochiezaal  
St. Jozefkerk**



(Nieuwe Schoolweg 2 in Enschede)

### Wie zijn wij

Linda ter Braak, Begona Bruggeling beiden ervaren moeders met jonge kinderen.

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar Linda of Begona: [lindaterbraak@live.nl](mailto:lindaterbraak@live.nl) of [bferpan@hotmail.com](mailto:bferpan@hotmail.com)

Of u belt naar: 06-536 35 215

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

[mvkerckhoven@kpnmail.nl](mailto:mvkerckhoven@kpnmail.nl)

## KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

### Voor wie

Voor alle kinderen (3-12 jaar).

### Wanneer en thema

**Zondag 21 februari 2015**

‘Topontmoeting met Jezus op de berg Tabor’



9.30 uur *St. Jozefkerk*

### Contactpersoon

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek : [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

[mvkerckhoven@kpnmail.nl](mailto:mvkerckhoven@kpnmail.nl)

---

## Liturgie

### Opdracht van de Heer in de tempel

Op 2 februari viert de katholieke kerk het feest "Opdracht van Jezus in de tempel".

Op dinsdag **2 februari** wordt ter gelegenheid van het feest van de opdracht van de Heer, de **vesper** gebeden van 18.45 – 19.15 uur in de St. Jozefkerk

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

*Gebedsgroep pastoor van Ars*





**KIEK**

**Leren**

Christus + Mansionem + Benedicat

**20 C+M+B 16**

Christus + Zegene + Dit huis

**Driekoningen, 6 januari 2016.** Vandaag heb ik een **belangrijke les geleerd**. Het was mijn bedoeling op al mijn afspraken op tijd te komen! Maar..... Het was vreselijk glad! Heen en terug naar het vogelhuisje is gelukt! Alles wat ik zorgvuldig gepland had is niet doorgegaan! Geleerd heb ik dat je niet altijd alles kunt plannen en dat je **het leven moet nemen zoals het komt!**

**Mopje:** Koosje komt thuis uit school en mama vraagt: "En wat heb je vandaag geleerd?" Niet genoeg antwoordt Koosje, ik moet morgen weer!"



### **Nog niets geleerd**

Op een dag  
komen de leerlingen bij Jezus,  
en ze vragen:  
'Wie van ons wordt  
in het rijk van God  
eigenlijk de belangrijkste?'

Jezus zegt eerst niets terug.  
Hij kijkt naar een kind  
dat voorbijkomt.  
Hij roept het kind  
en zet het in het midden,  
tussen zijn leerlingen in.  
Dan zegt Hij:  
'Jullie willen zo graag  
de belangrijkste zijn.  
Dan moeten jullie veranderen.

Kijk eens goed naar dit kind.  
Als je niet net wordt  
als een kind,  
kom je het rijk van God  
niet eens binnen.  
Weet je wie van jullie  
het belangrijkste is  
in het rijk van God?  
Wie zich net zo klein maakt  
als een kind.  
Pas op dat je niet  
op kleine mensen neerkijkt.  
Hun engelen zien steeds  
het gezicht van God.'

Daar moeten de leerlingen  
diep over nadenken.  
Ze moeten nog veel leren.



*Th Elfrink (red)*



## Kroniek

### Gedoopt

**6 december:** Alejandro (doopnaam Gabriel) Dettori, geboren op 13 maart 2012. Zoon van Gavino Dettori en Pamela Jiménez Duenas.

Luuk (doopnaam Wessel) Vissia, geboren op 25 juni 2015. Zoon van Erik Vissia en Susanne Vissia-Springmann.



**13 december:** Élano Maysson Monsalve Sanchez, geboren op 26 februari 2015. Zoon van Sebastian Monsalve Sanchez en Lorrana Nogueira de Camargos.

**20 december:** Maerle (doopnaam Victoria Isabella) Busink, geboren op 25 juli 2014. Dochter van Niels Busink en Cyril Wilens-Busink.

Sophie van der Meer, geboren op 26 mei 2015. Dochter van Ivo van der Meer en Agata Dabrowski.

### Catechumenen (toegeleden tot de RK-kerk)

**10 december:** Rob (doopnaam Jan Robert) Brouwer, geboren op 21 april 1965.

**10 december:** Chantal Snuverink, geboren op 23 november 1977.

### Overleden

#### *St. Jozefkerk*

**5 december:** Elsbeth Hansma, 45 jaar, partner Steven Rooze.

**7 december:** Berendina Strootman-Vorgers, 85 jaar, echtgenoot van G.J.M. Strootman.

**20 december:** Maria Rudolphina Schildkamp, 87 jaar, weduwe van Leendert Lassche.



#### *Verrijzenis des Heren*

**25 december:** Mevrouw Lavalette-Pauw, 82 jaar oud. Ze woonde aan het Getfertplein 3 en was weduwe sinds 2005.

**3 januari:** Heer Jan Rooswinkel, hij zou op 6 januari 93 jaar zijn geworden. Hij woonde de laatste maanden op Erve 't Leppink aan de Geessinkbraakweg.





## H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04  
E-mail:  
[secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl)

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.  
U kunt dan terecht voor afspraken.  
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar [oostdam@xs4all.nl](mailto:oostdam@xs4all.nl)

### Beheergroep Jacobuskerk

Mw. G.J.M. Keizer, *coördinator*  
e-mail: [inekegerrit@kpnplanet.nl](mailto:inekegerrit@kpnplanet.nl)  
Hr. A. M. Bakker  
Hr. F. Rijckenberg  
Mw. H. Mulder  
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

### Vorbereidingsgroep vieringen

Hr. G. Groothuis,  
Hr. L. Gasthuis,

### Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze Pelgrim

### Vieringen door de week:

Maandagavond om 18.15 uur.

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

**Eerste** zaterdag van de maand om 12.00 uur het Angelusgebed.

In de **Eschpoort** elke vierde zaterdag van de maand om **15.00 uur**.

*Contactpersoon:* Anneke Peijnenborg.

*De kerk is elke donderdagavond open van 18.15 tot 20.00 uur.*

---

## Invulling nieuwe lokale beheercommissie Jacobuskerk

Zoals u heeft kunnen lezen in Pelgrim nummer 10 van 2015, heeft het bestuur voorzitters van de nieuw te vormen lokale beheercommissies benoemd. Voor de Jacobuskerk is deze eer aan mij te beurt gevallen. Ik wil daar vol overgave en met het vertrouwen van u allemaal invulling aan geven.

Voor de Jacobuskerk betekent dit dat we als stadskerk op zoek gaan naar een nog breder zingevingsperspectief, waaruit blijkt dat onze kerk als gewijde ruimte in Enschede bestaansrecht heeft.

Op dit moment ben en ga ik in gesprek met mensen om de lokale beheercommissie vorm te geven.

Graag nodig ik ook u uit, als u hiervoor interesse heeft of ideeën heeft, contact met mij op te nemen.

Dan kunnen we samen tot een invulling komen.

*Ineke Keizer*





## Over Sint Jacobus, de Jacobuslegende en Compostela



De apostel Jacobus “de Meerdere” werd na Petrus en Andreas samen met zijn broer Johannes door Jezus geroepen om “visser van mensen” te worden. Jacobus en Johannes zijn de zonen van Zebedeus en ze worden “donderzonen” genoemd. Petrus, Jacobus en Johannes namen een bijzondere plaats in te midden van de twaalf apostelen. Zij waren aanwezig bij de verheerlijking van Jezus op de berg, ze waren bij hem in de Hof van Olijven. In de tijd na Jezus vervult Jacobus een belangrijke rol als een van de leiders van de eerste Christengemeente in Jeruzalem. In de Codex Calixtinus, een handschrift voor pelgrims uit de 12e eeuw, wordt vermeld dat de apostel Jacobus in Spanje missiewerk heeft gedaan en later naar Jeruzalem is teruggekeerd. Het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen meldt dat koning Herodes Agrippa I (kleinzoon van koning Herodes ten tijde van Jezus’ geboorte) Jacobus liet arresteren, mishandelen en met het zwaard ont-  
hoofden.

De oude Jacobuslegende vertelt dat na zijn dood twee van zijn leerlingen, Athanasius en Theodorus, het stof-felijk overschot van Jacobus meenamen in een boot over zee, begeleid door engelen, zeilend naar Galicië in Noordwest Spanje.

In Iria Flavia, het tegenwoordige Padron, 20 km van Santiago is het lichaam van Jacobus aan land gebracht en op 25 juli naar de plaats gebracht die nu Sant Iago (St. Jacobus) is. In de 9<sup>e</sup> eeuw werd het gebeente teruggevonden op een veld met sterren erboven: “Compo-stela”. Onder het hoofdaltaar in de huidige grote kathedraal van Santiago is de crypte van Jacobus. De pelgrims-tochten brachten vanaf de Middel-eeuwen al zeer velen vanuit heel Europa langs de “Camino”, een van de gemarkeerde pelgrimswegen naar Jacobus. De heilige en zijn pelgrims worden afgebeeld met pelgrimshoed, Jacobsschelp, staf en kalebas met water: mensen onderweg in de geest van Jezus.....

---

### Jacobuskerk officiële stempelpost voor Caminogangers

*Het begon in het klein: een koude winteravond, een klopp aan de poort, een verkleumde wandelaar die zich meldde voor een kop warme koffie en een stempel. Een wandelaar op het Jacobuspad. Daarna in het voorjaar en de zomer steeds vaker: boeiende gesprekken, hartverwarmende ver-*





*halen en altijd weer de vraag: kunnen we hier een stempel en de Pelgrimszegen ontvangen? Wat we natuurlijk met heel veel plezier voor hen regelden!*



## Contact met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Nu er zich spontaan steeds meer mensen meldden voor een stempel in het Pelgrimspaspoort, besloten we ruim een jaar geleden contact te zoeken met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob in Utrecht. Daar hadden wij best een treinretour voor over gehad maar dat bleek niet nodig. Men was enthousiast en in mei jl. kwam voorzitter Joost Bol in gezelschap van de regiovertegenwoordigster voor een eerste kennismaking en nadere afspraken. Dit resulteerde in een vermelding op de website [www.santiago.nl](http://www.santiago.nl). Dat hebben we gemerkt!

---

## Vrijdagochtend wordt Pelgrimochtend

Via de website kunnen mensen die de Camino willen gaan lopen of fietsen zich aanmelden. Steeds vaker verschijnt er een berichtje in de mailbox,

waarna een afspraak wordt gepland voor het stempelen van het paspoort. Jan Kortstee is inmiddels onze vaste stempelaar geworden. Aansluitend wordt met een kop koffie of thee uitgebreid verteld door de pelgrims wat hun beweegredenen zijn om deze bijzondere tocht te gaan maken. Altijd boeiende en verrassende verhalen.



## Plaatsing schelp aan de kerk

Op zaterdag 23 januari organiseert het Genootschap een vergadering voor nieuwe leden en oud pelgrims in het Parochiehuis. Tijdens die bijeenkomst zal de Schelp, het symbool van de Jacobusvereniging, als herkenningspunt voor Pelgrims, aan de kerk worden bevestigd. En daarmee is onze Jacobuskerk dan officieel ingewijd als startpunt en stempelpost!

---

## Pelgrims voor Pelgrim

Wij zullen het komende jaar in iedere Pelgrim een kort verhaal over een pelgrim opnemen. Zodat u een eindje mee kunt lopen met hen, die op weg zijn.....





## **St. Jozef**

**Kerkgebouw, Oldenzaalsestraat 115  
Geloofsgemeenschap Noord**

Parochiecentrum:

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG

Telefoonnummer 435 48 08

E-mail:

secretariaat.jozef@katholiekenschede.nl  
(ook redactieadres)

### **Openingstijden locatiesecretariaat**

Maandag, woensdag en donderdag  
's morgens van 9 tot 12 uur.

Op vrijdag **en dinsdag** de gehele dag  
gesloten.

### **Lokale Pastoraatgroep**

Mw. Lies van Veldhoven

Mw. Edith Elstak

Mw. Ria Everink, Mw. Gerrie

Vaneker, Hr. Herbert Meulenbroek

### **Lokale Beheergroep**

Hr. Jos Marsman, *coördinator*

e-mail: jos.marsman92@gmail.com

Hr. Paul Wolbert, Hr. Frans Snijders,

Hr. Gabriel Karagoz,

Hr. Remco ter Brugge

### **Webmaster**

Hr. Henk Jan Krake

[henk.jan.krake@hetnet.nl](mailto:henk.jan.krake@hetnet.nl)

### **Redactie**

*Vacature*

**Voor misintenties**, stipendia of een  
andere reden vermelden wij graag de  
volgende nummers:

**ING-bank:** NL52INGB0000805251

**of ABN-Amro-bank:**

NL60ABNA0445681403

**Kerkbijdrage**

**ING bank** NL42INGB0003044773

**of ABN-Amro**

NL78ABNA0445107324

**Beide ten name van**

St. Josephparochie Enschede

### **Doordeweekseviering**

Iedere woensdagochtend om 09.30  
uur. Aansluitend is er koffiedrinken in  
het parochiecentrum.

### **Vieringen Florapark**

Eerste en derde dinsdag van de maand  
om 09.30 uur.

### **Bijbel leesgroep**

Elke donderdagmorgen.

### **Koffie-thee drinken zondag**

Iedere zondag na de Eucharistie-  
viering van 9.30 uur, bent u van harte  
uitgenodigd voor een kopje koffie of  
thee in het parochiecentrum. Voor de  
kinderen is er ranja.

---

### **Gevonden**

In de St. Jozefkerk zijn diverse artike-  
len gevonden. U kunt ze afhalen bij  
het parochiecentrum aan de Nieuwe  
Schoolweg.



## Ontmoetingsplaats Paulusgemeenschap



heet nu:  
**Pauluszaal**

De aan de eredienst onttrokken kapel boven de sacristie. Er is een traplift aanwezig.

**Open:** elke maandag tussen 09.30 en 11.30 uur aan de

Eenhoornstraat, dat is de achteringang van de kerk. Truus en Johan Vaanholt zijn dan aanwezig voor een praatje.

Contactpersoon: Johan Vaanholt

**Tel: 06-22351941.** E-mailadres: [jhvaanholt@home.nl](mailto:jhvaanholt@home.nl)

Het **parochieblad Pelgrim** kan men daar ook ophalen en tevens in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

**Misintenties:** opgeven bij de Hr. J. Vaanholt of bij het secretariaat van de St. Jozefkerk. Banknummer: NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. datum, naam en locatie

**De kerkbijdrage kunt U overmaken op:** NL15 RABO 0153 166 665 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere

---

## Wat zou het jaar 2016 ons brengen?

- Een nieuw jaar
- De dagen zijn nog niet geteld
- De toekomst ligt open
- Als een groot wit papier
- Dat om stilte vraagt
- Keer in tot jezelf
- 
- Stilte
- 
- Er groeit een woord
- Dat landt op het grote witte papier
- Het is maar een enkel woord
- Een woord van geloof, hoop en liefde
- Dat het er mag zijn
- Dat we het waar mogen maken.

Een gezegend 2016

---

## Doodgewoon

Op zondagmorgen 24 januari wordt het nieuwe jaar 2016 feestelijk ingeluid in het parochiecentrum. We hopen u, na de viering, daar te ontmoeten. Er zullen dan ook vele malen dankjewel klinken. Voor heel veel mensen die zich in de afgelopen periode voor onze geloofsgemeenschap hebben ingezet. Er was sprake van vele talenten, velen droegen hun steentje bij. Vaak gebeurde dat onopvallend, heel vanzelfsprekend. "Dat doe je toch gewoon," wordt dan al gauw gezegd. Het betreft werkzaamheden van bezoekwerk tot tuinonderhoud, van administratie tot kerk-



schoonmaak, van internet tot koffie zetten, van koster tot collectant. En nog zoveel meer. Vele jaren lang. Velen waren er mee vergroeid. Het was een stuk van henzelf geworden. Als een taak niet meer volledig ingevuld kon worden, hoorde je de achtergronden. Gedwongen door ziekte, door leeftijdsperikelen, door andere persoonlijke omstandigheden. Vaak met de verzuchting: "Ik had het nog zo graag gedaan, maar het gaat niet meer. Ik moet het echt uit handen geven, hoe lastig en moeilijk ook." Dat alles maakt het dankjewel dubbel en dwars verdiend, in vele, vele toonaarden. We zullen u missen op uw vertrouwde plek, maar zijn ook zeer dankbaar voor alles wat u in de afgelopen jaren hebt gedaan en betekend hebt. Vooral datgene wat u hebt bijgedragen aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap. Dat het u goed mag gaan. En dat we elkaar mogen blijven ontmoeten.

*Lies van Veldhoven*

---

## **Bericht van *Het Behoud***

Allereerst Zalig Nieuw Jaar!  
Het Sint Josephboek *Levend Monument* is opgenomen in de nationale collectie van de Koninklijke Bibliotheek Nederland te Den Haag.

Nu de Joseph er weer strak uitziet, na jaren van restauratie, heeft Het Behoud nog een lijstje van wat we willen aanpakken.

Uiteraard kan de R.K. Enschede daar-

mee helpen. Het weer toonbaar maken van twee fresco's, nu nog verstopt achter een pleisterlaag.

De verlichting buiten langs de kerk.  
Steun ons: Stichting Behoud Sint Joseph IBAN nr. NL 76 INGB 0665197977

*John Schiffel*

---

## **Oproep Wie wil helpen?**

Wij zijn op zoek naar een gastvrouw / heer voor de dinsdag- en woensdagochtend.

Hij of zij zorgt voor de administratie, de zaken rond de kerkvieringen, is de contactpersoon voor de parochianen en regelt de misintenties e.d. kortom: een leuke afwisselende vrijwilligers-taak met veel contacten met medeparochianen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Jos Marsman of Rikie Escobosa-Bosman via telefoonnummer 435 48 08.

*Edith en Rikie*

---

## **Gebed**

*God geef me de kalmte om te aanvaarden wat niet veranderen kan.  
Geef me de moed om te veranderen wat ik veranderen kan. En geef me de wijsheid om tussen beide onderscheid te kunnen maken.*

*Amen*





## Ariënsgedachtenis

**Deze kerk is met ingang van 10 januari 2016 gesloten.**

De geloofsgemeenschap is nu onderdeel van de **Geloofsgemeenschap Zuid** met als kerkgebouw de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

### Voor uitvaarten:

uitvaarttelefoon 06-382 363 70.

---

### Lokale Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *coördinator* 433 50 60  
e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

### Lokale beheerder

Hr. H. Pahlplatz, *coördinator* 432 23 52  
e-mail: henny.thea@hetnet.nl

### Bezorging Pelgrim

*Dhr. Pahlplatz*  
Lipperkerkstraat 432 432 23 52  
06-10131112

### Vieringen door de week

Donderdagochtend **9.30** uur in **De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17.**  
*Ook na deze viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken*

### In de Eschpoort

Op de **vierde** zaterdag van de maand om 15.00 uur.

*Contactpersoon: Anneke Peijnenborg.*

### Bijbel leesgroep

Elke 1<sup>e</sup> woensdag van de maand om **09.30** uur in **De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17.**

---

## Sluiting Ariënsgedachteniskerk

Namens de Locatieraad en de pastoraatgroep willen wij alsnog iedereen een gezond en liefdevol 2016 wensen. Als deze Pelgrim uitkomt, is het definitief; onze kerk is gesloten.

In de Roef zijn de eerste doorde-weekse vieringen op donderdagmorgen geweest en heeft daar een filmavond plaatsgevonden.

Het is allemaal nog erg wennen maar *met een beetje goede wil* komt het vast goed.

Vandaar onderstaand gedicht.

### Met een beetje goede wil

In elke muur  
is een deur  
en in elke deur  
een slot te zien  
met een beetje goede wil.

In elk slot  
is een sleutel  
en achter elke sleutel  
een hand te zien  
met een beetje goede wil.



Achter elke hand  
is een mens  
en in elke mens  
een gouden hart te zien  
met een beetje goede wil

Zo is in elke muur  
wel een gouden hart te zien  
met een beetje goede wil.

*Namens de lokale beheergroep en de  
pastoraatgroep, Erna Perik*

---

## Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Na 10 januari is het **secretariaat** van de Ariënsgedachteniskerk gesloten, voor eventuele vragen kunt u dan terecht bij het Parochieel Diensten-centrum Enschede van de parochie St. Jacobus de Meerdere, Nieuwe Schoolweg 2 (voor het telefoonnummer zie pag. 1 van Pelgrim) of via telefoonnummer 06 273 81 693 van mevr. C. Meijer. Ook zij zal proberen uw vragen te beantwoorden.

Elke **donderdagmorgen** is er om **09.30 uur in De Roef**, Pastoor Geertmanstraat 17, een gebedsviering, waarna er gelegenheid is elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Alle **jaargedachtenissen** zullen worden doorgestuurd naar de St. Jan.

---

## Nieuwe voorzitter Beheercommissie Zuid

Mijn naam is Wendy Bathoorn-Steffens. Ik ben 38 jaar en ben geboren in Oldenzaal. Inmiddels woon ik al 20 jaar in Enschede. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik werk als financieel medewerkster bij Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Ik ben sinds januari 2012 penningmeester bij de Verrijzenis des Heren in Enschede Zuid.

Ik ben begonnen met inventariseren van activiteiten, gebruiken en wensen van de drie locaties die samengaan om zo in beeld te krijgen van wat er leeft in deze geloofsgemeenschappen. Daarbij kan ik wel wat hulp gebruiken. Interesse, meld je dan aan bij [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) of [wbathoorn@hotmail.nl](mailto:wbathoorn@hotmail.nl).

*Groetjes Wendy*

**Voor het hele artikel zie pagina 12.**

---

## Foto's

Er zijn tijdens de slotviering op 10 januari foto's gemaakt.

In het volgende nummer van Pelgrim zullen we melden hoe u de foto's kunt bekijken via een link op de website van [katholiekenschede.nl](http://katholiekenschede.nl)

*De redactie*





## H. Geest - Maria

### KERKSLUITING

#### LOCATIE MARIA/H.GEEST

Vanaf 3 januari onderdeel van de **Geeloofsgemeenschap Noord**.

Diverse locatiegebonden groepen zullen blijven doorgaan voor onze locatie: o.a. de ziekenbezoekgroep, ledenadministratie / kerkbijdrage, felicitatiegroep 80-jarigen en ouder. Ook het Gemengd Koor, de Schola en Op Toon zullen hun activiteiten voor de St. Jacobuskerk en St. Jozefkerk, waar 'gekerkt' kan worden, voortzetten.

Vanaf januari 2016 is het **Kajuitgebouw** (links naast de kerk), de inlooplek om het contact te behouden voor de mensen die zich verbonden weten aan deze locatie; er is ruimte voor koffiedrinken, voor ontmoeting en vergadering. Ook de Pelgrim zal hier worden gedistribueerd.

Getracht zal worden om ook de donderdagmorgenviering in onze locatie te handhaven; de vorm zal nader worden ingevuld.

*Het adres* is Deurningestraat 216.

*Telefoon uitsluitend:* 06 43 00 04 50

**Beheerder:** Hr. Johan Lubberink

## MARIAKERK DICHT

**A**l tijdens de vele hoorzittingen in voorgaande jaren bleek al gauw dat de Mariakerk niet voor de eeuwigheid was gebouwd.

Over de oorzaken van de massale kerkverlating, zijn al veel artikelen verschenen maar daar is **vandaag** 3 januari 2016, 11.00 uur niets van te merken!

De Mariakerk is tjokvol!

Ook het hoogkoor is 'overbevolkt' door een speciaal voor deze viering samengesteld koor t.w. het Gemengd Koor, het themakoor Op Toon beide onder leiding van Eline Harbers en Schola Enschede onder leiding van Willem Waanders.

Vandaag staan pastoor Monninkhof, de pastorale medewerkers Carla Berbée en Ingrid Schraven met de complete pastoraatsgroep Elly Vije, Bert Elferink en Jos Vermeulen klaar voor de sluitingsviering.

Vanaf de vroegere zangkoorzolder werpt de midwinterhoorn, bespeeld door Karl Grabmeier haar klagende klanken in de akoestische ruimte.

Hier en daar ondersteund door het grote pijporgel bespeeld door Gerard Hoveling.

Dan gaat het echt beginnen.

In processie, kruis voorop, betreedt de stoet het hoogkoor.

Elly Vije spreekt een welkomstwoord in de vorm van een citaat uit het door Pastor Ben Tiedink geschreven boekje: **Gaandeweg**.

Gekozen is voor "**Gods volk onderweg**", maar dan geen volk in een kaartenbak volgens Tiedink, maar in grote en kleine groepen op weg naar





het zelfde doel over verschillende wegen, omwegen en ook eigen wegen.

Ook het koor 'voelt' waar het vandaag omgaat. Met het pontificale Gloria van Vivaldi en later een 'smekend' Agnus Dei van Loyd Webber en andere zorgvuldig gekozen gezangen, wordt een muzikale herinnering neergezet, die meegaat naar de toekomst.

Over die toekomst spreekt pastoor Monninkhof zijn vertrouwen uit en gaat uitgebreid in op het verleden (waarbij hier en daar in de kerkbanken een traan wordt weggepinkt), het heden en hoe nu verder. Gedachten die eenieder in zijn eigen leven zal moeten verwerken en een plaats geven.

Op het einde van de viering houdt Bert Elferink wiens vader in het verre verleden koster van de Mariakerk was, een emotioneel verhaal over de geschiedenis van deze kerk, de

'thuishaven' van veel bewoners van Enschede Noord.

Ook vicevoorzitter Guus Berkien houdt ter gelegenheid van de sluitingsviering een toespraak die elders in deze Pelgrim te lezen is. Bij deze spreekt hij ook zijn grote waardering uit voor alle medewerkers van de kerk en reikt daarbij een elftal St. Jacobusinsignes uit.

De sluitingsviering wordt beëindigd met het in processie uitdragen van het sacrament.

Hierbij zingen kerk en koor massaal het lied van de opstanding "De Steppe zal Bloeien".

Bij het napraten en koffiedrinken met krentenwegge achterin de kerk worden nog veel herinneringen opgehaald.

Daarmee is de kerk definitief gesloten.

*Piet Gieske*



## Herinneringen van Bert Elferink

Hier staan we dan. Het is bijna gebeurd. Een tijdperk sluit af. Vanaf nu stilte, géén samenzijn meer. Onvoorstelbaar maar definitief een feit. Deze kerk gaat dicht. En wel vandaag.

Vanaf 1927 zijn er in deze kerk wekelijks vieringen geweest. In het begin zelfs dagelijks. We kunnen het niet met zekerheid zeggen maar ik denk meer dan 12.000 keer een viering. 89 jaren aan herinnering. Honderden doopplechtigheden. Meer dan duizend communicantjes en vormelingen. Honderden trouwplechtigheden. Allemaal gebeurtenissen die vreugdevol waren. Maar ook verdrietige periodes en gebeurtenissen. De tweede wereldoorlog.

De vuurwerkramp van Enschede en de vele uitvaarten. Verdriet en vreugde liggen hier in dit gebouw voor het oprapen.

Elk steentje hier van deze kerk zou wel een verhaal kunnen vertellen. En elk verhaal heeft zijn eigen lading.

Vandaag komt er nog één verhaal bij, voorlopig het laatste. Niet het verhaal van u of van mij. Het is een verhaal van een groot verlies. Deze kerk stopt. Eigenlijk mag ik dat niet zeggen want de kerk stopt niet maar het gebouw zal stoppen. Stoppen met leven, met onderdak bieden, met samenkomen in de naam van die Ene die alles heeft gemaakt. In een gesprek, wat we hadden tijdens de voorbereiding van deze viering, heb ik gezegd laten we er maar een requiemdienst van maken. Want het is een afscheid. Een afscheid voor lange tijd, misschien wel voor altijd.

Tijdens een uitvaartviering gebruik ik die tekst ook wel eens. Een afscheid voor lange tijd, misschien wel voor altijd.

Als we afscheid nemen van een dierbare zeggen we ook: we zien elkaar weer in de tuin van onze Vader. Daar kunnen we dan herinneringen ophalen. Hoe goed het vroeger was. Toen alles nog bij elkaar was. Toen alles nog goed was. We kunnen omkijken in wrok omdat alles niet liep zoals we graag hadden gewild. We kunnen omkijken in boosheid omdat we denken dat er iets goed mis ging in communicatie.

We kunnen kwaad worden omdat volgens ons de verkeerde keuzes zijn gemaakt.

Maar beter is het om vooruit te kijken.

We gaan verder. Gewond, aangeslagen, verdrietig, opstandig, of misschien wel strijdvaardig of juist gelaten.

Over een aantal minuten sluit deze kerk symbolisch. We zullen dankbaar afscheid nemen van een mooi tijdperk.

Dankbaar om al het goede wat we hier vonden. Dankbaar om al de vele vrijwilligers die hier menig uur hebben doorgebracht. Dankbaar om de troost die we hier vonden. We gaan afscheid nemen door het uitdragen van een aantal symbolen die verbonden waren aan deze kerk.

Het Allerheiligste nemen we mee en brengen het direct aansluitend weg naar de St. Jozefkerk. Daar zal het gedeeld worden met alle gelovigen.

Net als de H. Oliën die hun zalvende werk ergens in de stad zullen voortzetten.



Het evangelieboek om ergens op de wereld ook de blijde boodschap te verkondigen.

De doop-, vormsel-, trouw- en uitvaartboeken worden bewaard in de kluis aan de Nieuwe Schoolweg.

Het huisje van Madras krijgt een plaatsje in de Joseph kerk. De paaskaars nemen we mee als teken van hoop op een nieuwe start een nieuw leven in een ander gebouw maar met veel dezelfde mensen allemaal gelovig.

En ook daar zal er plaats zijn voor het ophalen van herinneringen.

Herinneringen ophalen. Het is mogelijk maar nu lijkt het me niet verstandig om dat te doen. Mijn herinneringen zijn waarschijnlijk anders dan die van u.

Ik zou niet weten wat wel en wat niet te noemen.

Aan alles komt een einde.

De zon die 's ochtends opkomt

De regen die neervalt

Aan alles komt een einde

Ook als het even tegenvalt.

Deze tekst vindt u achter op het boekje. Hier kunnen we enige troost uit putten. Net als uit de woorden die we straks zullen horen in het laatste lied wat door het koor zal worden gezongen.

De steppe zal bloeien

Het water zal stromen

De dode zal leven

De ballingen keren met blinkende schoven

En wij..... Wij zullen opstaan en lachen en juichen.

Ik hoop het.

Ga met God en je gaat goed.

## St. Jacobusinsigne

*Op het einde van de sluitingsviering hield vicevoorzitter Guus Berkien een toespraak waarin hij zijn waardering uitsprak over de vele vrijwilligers die bijzonder actief zijn geweest in de Maria/H.Geest locatie:*

**E**nige jaren geleden heeft het parochiebestuur het St. Jacobusinsigne ingesteld om parochianen die zich voor de geloofsgemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt te



eren. Het werk van lokale vrijwilligers is en blijft onmisbaar. Zonder hen zijn we nergens. Gelukkig waren ook in de Maria / H. Geestparochie altijd vele vrijwilligers actief. Op voordracht van uw eigen gemeenschap en het pastoresteam wil het parochiebestuur een tiental vrijwilligers bijzonder eren. Maar in hen willen we ook alle andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Ik noem de namen en een korte, maar ongetwijfeld onvolledige omschrijving van de terreinen waarop ze werkzaam zijn geweest en zijn. Als de genoemden naar voren willen komen dan krijgen ze een oorkonde en van pastor Carla Berbée het insigne".

*Bij het opnoemen van elke naam had de vicevoorzitter een uitvoerig verslag over de aard van de werkzaamheden die de betrokkene*



*verrichtte en sprak bij eenieder zijn waardering uit over de enthousiaste maar ook vaak professionele aanpak in het belang van de locatie.*

**Onderstaande personen ontvingen de St. Jacobusinsigne:**

Heer Herman Weegerink  
Mevr. Jos Weegerink-Siemerink  
Heer Johan Lubberink  
Heer Henk Plettenburg  
Heer Piet Gieske  
Heer Delius Pit  
Heer Gerard Collet  
Heer Jos Vermeulen  
Heer Bert Elferink  
Mevr. Elly Vije-Kleisman  
Heer Hans Reuver

**Gefeliciteerd!**

---





## **St. Jan - H. Michaël** **Geloofsgemeenschap Zuid**

**St. Janpastorie**, Haaksbergerstr. 253  
7545 GH Enschede 432 44 87  
e-mail:

[secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat.stjan@katholiekenschede.nl)  
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.

Centrale contactpersonen

Mw. L. Oude Egberink 476 31 05

e-mail: [hm.oudeegberink@hetnet.nl](mailto:hm.oudeegberink@hetnet.nl)

Mw. G. Leurs 435 12 22

e-mail: [gleurs@hetnet.nl](mailto:gleurs@hetnet.nl)

---

### **Lokale Pastoraatgroep**

Mw. C.J.M. Hannink,

e-mail: [hannink-starre@zonnet.nl](mailto:hannink-starre@zonnet.nl)

Mw. J.C.M. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

### **Lokale Beheergroep**

Hr. H.A.G. Bolster

Hr. H. Huitink

Mw. E.B.D. Janssen-Vulker, *coördinator*

NL08INGB0000966093 of

NL70INGB0001023468

NL57INGB0665162138

NL89ABNA0592622592

### **Webmaster**

Mw. A. Dorlas

e-mail: [famdorlas@gmail.com](mailto:famdorlas@gmail.com)

### **Vieringen**

Zie vieringenrooster achterin deze  
Pelgrim.

## **Het nieuwe jaar**

Als u dit leest is het nieuwe jaar al even op weg. De mooie en hoopvolle woorden van Kerst en de jaarwisseling zijn weer wat weggezakt, de eerste irritaties doen hun intrede.

Want, ondanks alle goede wil, wordt het dit jaar een moeilijk jaar, een jaar vol pijn, waar het verdriet van het sluiten van de Pauluskerk, nog maar net wat gesleten is.

Een jaar waarin drie kerken gaan sluiten, een jaar waarin we met elkaar een manier moeten vinden, om ons thuis te gaan voelen in de kerken die wél open blijven.

Hoe zou dat kunnen?

Dat moet lukken door naar de mensen om ons heen te kijken. Wat heeft onze medemens nodig om de pijn te verzachten? Hoe kunnen we met elkaar kerk zijn en hier vreugde aan beleven?

Hoe kan ieder zijn eigen talenten gebruiken en verder ontwikkelen en het leven ten volle leven?

Laten we ons daarvoor inzetten!

Dat met de woorden van Christus in ons hoofd: Waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun midden.

*Namens de pastoraatgroep,  
Tiny Hannink*

---



## Nieuwe voorzitter Beheercommissie Zuid

Mijn naam is Wendy Bathoorn-Steffens. Ik ben 38 jaar en ben geboren in Oldenzaal. Inmiddels woon ik al 20 jaar in Enschede. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Ik werk als financieel medewerkster bij Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

Ik ben sinds januari 2012 penningmeester bij de Verrijzenis des Heren in Enschede Zuid.

Ik ben begonnen met inventariseren van activiteiten, gebruiken en wensen van de drie locaties die samengaan om zo in beeld te krijgen van wat er leeft in deze geloofsgemeenschappen. Daarbij kan ik wel wat hulp gebruiken. Interesse, meld je dan aan bij

[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) of [wbathoorn@hotmail.nl](mailto:wbathoorn@hotmail.nl).

*Groetjes Wendy*

**Voor het hele artikel zie pagina 12.**

---

## Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u. Cromhoff**

1<sup>e</sup> en 3<sup>de</sup> donderdag van de maand Eucharistie, de andere zijn Protestant.

### **Hatteler**

Woensdag 17 februari protestant.

## PSALM 23 (Nen psalm van David)

*HEE is mienen scheper,  
neargens heb ik verlet um.  
Hee döt mij liggen in 't greune grös,  
Hee leidt mij heandig an noar 't  
water  
woar 't röstig is,  
Hee löt mij wier tot miejzölf  
kommen,  
Hee leidt mij in zuvere sporen,  
umwille van zienen naam.  
Al mot ik de duustere delling van  
doodsschaa deur,  
't kwoad zal mij niks maken, want Iej  
bint bij mij,  
owwen stok en staf, dee treust mij.  
Iej maakt mij 'n toafel terechte  
en miene teagenstaanders majt der  
noar kieken,  
Iej zalft mij'n kop met öllie,  
mienen beker is kaant vol.  
Joa, kloare goodheid en trouwe leefde  
komt mij noa, alle dage van mien  
leaven,  
en ik zal ne vaste stea hebben in ZIEN  
hoes,  
alle dage dee der wean zölt.*

Uit: Biebel In De Twentse Sproake.  
Oawerzat oet 't Hebreeuws deur Dr.  
Anne van der Meiden met hölp van  
ne begeleidingsgroep.





## Verrijzenis des Heren

### Geloofsgemeenschap Zuid

Het Leunenberg 588,

7544 JM Enschede

Secretariaat: 476 06 06

Bereikbaar van 9 - 11 uur op  
donderdag- en vrijdagmorgen.

E-mail:

secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon:** 06-18 23 08 01

### Lokale Pastoraatgroep

Mw. J.E.M. Tenbergen

Mw. J.H.M. van de Pieterman,

E-mail:

jvandePieterman@hotmail.com

Mw. M. van den Berg

### Lokale Beheergroep

Hr. W.G.J. Lieven, *coördinator*

e-mail: w.lieven@connexion.nl

Mw. W. Bathoorn

### Bankrekening

**IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96**

### Webmaster

Hr. Bert Ezendam

[verrijzenis@ezendam.com](mailto:verrijzenis@ezendam.com)

### Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl

*Vacature*

**Vieringen** in de Verrijzeniskerk:

Zie het vieringenrooster achter in  
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,

De Oecumenische Geloofsgemeen-  
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel  
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00  
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk  
is buiten de zomervakantie op werk-  
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor  
gebed en devotie.

---

De Verrijzeniskerk is gebouwd in  
1968 voor de zuidwijken Wes-  
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-  
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk  
houdt hier haar diensten (1x per  
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant  
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische  
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).  
U bent van harte welkom.

---

## Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Uiteraard hebben wij weer vergaderd  
in december. Op woensdag 2 decem-  
ber ging het natuurlijk met name over  
de voorgenomen sluiting. Da's een  
beetje een raar proces. Enerzijds is





sluiting niet definitief want op 28 januari volgt nog een formele hoorzitting die in principe kan leiden tot uit- of afstel van het besluit.

Anderzijds zijn we toch volop bezig met afbouw van onze kerk. Daar zitten vele aspecten aan. Hele praktische zaken als opzeggen van abonnementen en verzekeringen, de inventaris opnieuw bestemmen en kijken of we geen zaken in de agenda hebben staan voor na de formele sluitingsdatum.

Maar er zijn meer zaken die onze aandacht vragen. Een aantal daarvan bespreek ik hieronder iets uitvoeriger.

We willen graag weten welke werkgroepen na sluiting van de VK verder gaan. Bijvoorbeeld in de SJM. Darta toe benaderen we alle werkgroepen. Een deel heeft al aangegeven te stoppen. Een aantal werkt al samen met SJM. Een aantal andere groepen geeft aan graag iets te willen doen in de Schalm. Hier blijft een parochieel steunpunt bestaan waar we zelf invulling aan kunnen geven. Denk daarbij bijv. aan de donderdagochtendviering, het kinderkoor, wellicht een stukje secretariaat. We zullen hiervoor tijd en ruimte moeten claimen bij het centrale bestuur.

Vooralsnog ligt er een verbod om op de donderdagochtend een eucharistie- of woord- en communieviering te houden en is een gebedsdienst het hoogst haalbare. Wij zullen het pastoresteam toch nadrukkelijk vragen hier ruimdenkender in te zijn.

Vanuit de vrijwilligersbijeenkomst op 24 november komt de vraag of de donderdagochtendviering wellicht gehouden kan worden in de kapel van

onze kerk. Ook als deze is overgenomen door de Syrisch Orthodoxe kerk. Gaan we dus eveneens na bij het bestuur.

Gewezen wordt op de noodzaak voor een “mini-locatieraad”. Wellicht één persoon of een klein clubje mensen dat het reilen en zeilen in de Schalm aanstuurt, in overleg met de nieuwe lokale beheercie. Enschede Zuid waarvan onze eigen Wendy Bathoorn tot voorzitter is benoemd. *Zie het uitvoerige artikel in het algemene deel en hierna, redactie.*

Ook de protestantse kerk kent een donderdagochtend-koffiedrink-groep in de Schalm. Wellicht kan dat een aanknopingspunt zijn voor oecumene. Hoe vullen we de resterende maanden in? Besloten is om twee afscheidsvieringen te organiseren. De eerste is uitsluitend voor de eigen parochianen. De pastoraatgroep maakt hier, in overleg met Ben Engelbertink, een bijzondere viering van met aansluitend een bijeenkomst in de parochiezaal die wat meer omvat dan de normale koffieronde. De tweede is de formele afscheidsviering waar, als het goed is, het hele pastorale team, bestuur en alle andere katholieke geloofsgemeenschappen in Enschede voor zijn uitgenodigd.

Tenslotte nog een aantal opmerkingen.

- De eerste heeft betrekking op de vrijwilligersbijeenkomst van onze kerk op 24 november. Hier waren ca. 40 vrijwilligers aanwezig. Er is een verslag beschikbaar. Als u dit wilt lezen kunt u dat opvragen bij het secretariaat of mij een mailtje (w.lieven@connexxion.nl) sturen waar-



na u het verslag per ommegaande ontvangt.

- Er is de laatste tijd nogal wat vergaderd. Zo hebben wij op dinsdag 17 november overleg gevoerd met de locatieraden en pastoraatgroepen van SJM en AG. Een constructieve bijeenkomst waarin voorzichtig wat piketpaaltjes zijn geslagen voor de toekomst.

- Op 3 december jl. was er een bijeenkomst in de SJM voor alle vrijwilligers van AG, VK en SJM. Onze kerk was vertegenwoordigd met een groep van ca. 15 personen. Sinterklaas himself was aanwezig vergezeld door 2 Pieten. Een leuke avond met een rondleiding door kerk en pastorie. Een avond ook waarop we informeel kennis hebben kunnen maken met de mensen van de beide andere kerken in Zuid.

- En alhoewel ik natuurlijk niet blij ben met de voorgenomen sluiting van onze kerk wil ik hier toch graag gezegd hebben dat het bij de vrijwilligers van AG en SJM om een hartstikke leuke club mensen gaat waarbij je je al gauw thuis kunt voelen. Moeten we vanuit de VK natuurlijk wel de stap maken over de drempel van de SJM.

Graag tot de volgende keer.

*Wim Lieven*

---

## **Kerstviering ouderenpastoraat van de Verrijzeniskerk**

Beste mensen,

Bij de kerstviering van vorig jaar zat ik in de Schalm naast een oude dame. Ik kende haar niet. Ze was Twentse, had een leven lang in de Randstad

gewoond en was pas weer naar Enschede terug gekomen. Tijdens het gesprek dat volgde zei ze meermalen: **“Dat ik dit nog mag meemaken”**.



Ze bedoelde daarmee de prachtige viering met pater Ben – net als die we juist gevierd hebben - het gezellige samenzijn na afloop, de geweldige verzorging door Joop en zijn team, de prachtige zang van ons mooie dameskoor en dat alles onder auspiciën van de vrijwilligers van het ouderenpastoraat

Graag wil ik vandaag haar woorden tot de mijne maken: **Wat fijn dat ik dit nog mag meemaken.**

De tijden veranderen, de toekomst is onzeker, onze kerk wordt gesloten.

Het is Kerstmis: dat is geen tijd om verdrietig of teleurgesteld te zijn, om te mokken of om te zien in boosheid of wrok. Kerstmis is het feest van vrede, van blijheid, van hoop, van vertrouwen in de toekomst.

Onze protestantse medechristenen zingen daar uit hun liedboek een mooi lied over. De melodie is prachtig, de tekst gedateerd maar daarom niet minder toepasselijk.

De eerste 2 regels zijn:

**Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heeren hand.**



## **Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land**

Ik denk dat deze tekst in meerdere opzichten op ons, ouderen, van toepassing is.

Liever dan verdrietig te zijn wil ik vandaag in dankbaarheid stilstaan bij de herinneringen aan al het moois dat we samen hebben beleefd en wat voor ons is verzorgd door het ouderenpastoraat. Ik denk dan aan al die prachtige kerstvieringen door de jaren heen, aan de ziekenzalvingen die vooral de laatste jaren door pater Ben zo'n extra dimensie hebben gekregen, aan de Denekamp dagen. Wat een organisatie, wat een liefdevolle zorg en aandacht voor de oudere medemens.

Herinneringen om te koesteren en dank, heel veel dank ouderenpastoraat voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan.



Bij een dankwoordje hoort natuurlijk een cadeautje: een klein cadeau, maar heel erg gemeend.

(Er worden rozen uitgedeeld).

Tot slot zou ik nog graag een groot applaus willen vragen voor alle vrijwilligers van het ouderenpastoraat, voor pater Ben, voor de dames van het koor, voor Joop en zijn staf.

**Heel veel dank en een zalig Kerstfeest gewenst.**

*Een oudere*

Er zijn veel foto's gemaakt.

U kunt ze bestellen via e-mail:

[l.w.brouwer@home.nl](mailto:l.w.brouwer@home.nl)

---

## **Koffiedrinken ook op maandag**

Met ingang van het nieuwe jaar willen we op maandagmorgen de gelegenheid geven om met elkaar te praten over ons geloof en kerk-zijn in deze tijd. Vanaf tien uur staat de koffie klaar. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen, via de zijdeur van de kerk.

Iedereen is van harte welkom. En de eerste keer was al een groot succes, we hebben dertien mensen mogen verwelkomen en de gesprekken gingen niet alleen over koetjes en kalfjes. Kom binnen en doe mee.

---

## **Beste leden van de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis des Herenkerk**

Enige tijd geleden heeft het parochiebestuur, mede op advies van het pastoresteam, besloten de Verrijzenis-kerk met ingang van 18 april 2016 te sluiten en de aartsbisschop te vragen de kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. De procedure van het Aartsbisdom Utrecht schrijft bij stap 5 voor dat er een aparte hoorzitting voor de parochianen van de betreffende locatie wordt georganiseerd.



Tijdens deze zitting wordt het besluit schriftelijk en mondeling gepresenteerd en toegelicht. Van de hoorzitting wordt een schriftelijk verslag gemaakt dat aan het dossier zal worden toegevoegd. Voor verdere informatie over een hoorzitting als onderdeel van het stappenplan verwijst ik naar de website [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl).

De bijeenkomst vindt plaats op 28 januari 2016 in de benedenzaal van het Parochieel Dienstencentrum Enschede, Nieuwe Schoolweg 2 en vangt aan om 19.30 uur. Deze uitnodiging is gestuurd naar de leden van de lokale beheercommissie en de pastoraatgroep en zal ook worden opgenomen in Pelgrim nr. 1 van 19 januari 2016. Mogelijk is het verstandig de hoorzitting ook aan te kondigen tijdens de diensten.

Ik vertrouw erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

*Met vriendelijke groet,  
Guus Berkien,  
Vicevoorzitter parochiebestuur*

---

## **Nieuwe voorzitter Beheercommissie Zuid**

Mijn naam is Wendy Bathoorn-Steffens. Ik ben 38 jaar en ben geboren in Oldenzaal. Inmiddels woon ik al 20 jaar in Enschede.

Ik ben sinds januari 2012 penningmeester bij de Verrijzenis des Heren in Enschede Zuid.

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen en de daarbij komende werkzaamheden in verband met de sluiting van de Verrijzenis des Heren.

Daarnaast ben ik ook al begonnen met inventariseren van activiteiten, gebruiken en wensen van de drie locaties die samengaan om zo in beeld te krijgen van wat er leeft in deze geloofsgemeenschappen. Daarbij kan ik wel wat hulp gebruiken. Interesse, meld je dan aan bij [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) of [wbathoorn@hotmail.nl](mailto:wbathoorn@hotmail.nl).

Komende maanden zullen er ook een aantal avonden worden georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om eens een kijkje te nemen in de St. Jankerk, maar ook in de Roef of de Schalm. De koffie en thee staan klaar. Kom gezellig, maak een praatje met de aanwezige mensen, vertel wat je graag zou willen behouden of vernieuwen.

Data zijn nog niet bekend, maar zullen vermeld worden in de eerstvolgende Pelgrim. Ook komen de data achter in de kerk te hangen en liggen er printjes klaar bij de uitgangen van de kerk om mee te nemen.

*Groetjes Wendy*

---

## **AFSCHEIDSBOEKJE**

We willen een (afscheids)boekje maken over de Verrijzeniskerk. Hebt u een leuke anekdote, foto's of iets anders om te bewaren, neemt u dan contact op met Piet Timmermans via [PCW.TIMMERMANS@hotmail.com](mailto:PCW.TIMMERMANS@hotmail.com) of overlegt u telefonisch via 053-7850224. Hopelijk komen er veel reacties. Graag aanleveren voor 15 februari a.s.





## Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op

[www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl). Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

### Doopvoorbereiding volwassenen

U bent de Bijbel aan het lezen en u hebt al regelmatig vieringen in een kerk bezocht. U bent nieuwsgierig naar Misschien is bij u het verlangen opgekomen om opgenomen te worden in de Rooms Katholieke Kerk. Er wordt vanuit onze parochie gelegenheid geboden u op het sacrament van het Doopsel voor te bereiden, of als u reeds gedoopt bent, u voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het Parochieel Dienstencentrum [secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl) tel. nr. 053-4785306

---

## Lezingen bij de zondagen

<b>24 januari</b> Neh. 8, 2-10 1 Kor. 12, 12-30 Luc. 1, 1-4; 4,14-21	<b>31 januari</b> Jer. 1, 4-19 1 Kor. 13, 4-13 Luc. 4, 21-30	<b>7 februari</b> Jes. 6,1-8 1 Kor. 15, 1-11 Luc. 5, 1-11	<b>10 februari</b> Aswoend. Joël 2, 12-18 2 Kor. 5, 20-6,2 Mat. 6, 1-18
---	---	--	--

**14 februari:** Deut. 26, 4-10; Rom. 10, 8-13; Luc. 4, 1-13

**21 februari:** Gen. 15, 5-18; Fil. 3, 17-4,1; Luc. 9, 28b-36.

### Stevig in je schoenen staan

Op Aswoensdag zijn we met een kruisje op ons voorhoofd op weg gegaan naar het grote feest van Pasen, het feest van de hoop. Veertig dagen duurt deze tocht en daarom noemen we de komende periode ook wel veertigdagentijd. Vandaag is de eerste zondag in deze periode, de eerste zondag in de vasten. Onze tocht brengt ons samen met Jezus in de woestijn en daar worden we geconfronteerd met de drie grote verleidingen. Staan we stevig genoeg in onze schoenen om deze verleidingen te weerstaan?



## Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

*Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)*

### WEEKEND 23/24 januari, 3<sup>e</sup> zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	J. Kortstee
H. Jacobus	<u>Zo. 10.00 u</u>	Oec.viering	Vocal Moments	C. Berbée + ds.
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Wo-Co, gez.viering	Kinderkoor Verrijzenis	M. klein Overmeen

### WEEKEND 30/31 januari, 4<sup>e</sup> zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie presentatie 1 <sup>e</sup> H.Comm	Kinderkoor Paus Joannesschool	A.Monninkhof + I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	BJK	G. Groothuis
St.Jan-H. Michaël	Zo. 10.30 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée

### WEEKEND 6/7 februari, 5<sup>e</sup> zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	Ariënskoor	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Zo. 10.30 u	Wo-Co	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	C. Berbée

### ASWOENSDAG, 10 februari

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Wo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monninkhof
St. Jan-H. Michaël	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	A.Monninkhof

### WEEKEND 13/14 februari, 1<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Schola	A.Monninkhof
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Op Toon	F. de Heus
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Dameskoor Verrijzenis des Heren	H.Antonissen
	Zo. 12.00 u	Geb.viering kleuterkerk	Kinderkoor Verrijzenis	Parochiaan



## WEEKEND 20/21 februari, 2<sup>e</sup> zondag veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie + KWD	Ariënskoor	A.Monninkhof + P.vBlijswijk
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie internat.mis	AMM	A.Monninkhof + P.vBlijswijk
St. Jan-H. Michaël	Zo. 10.30 u	Eucharistie	Gem.koor St. Jan-H. Mich.	H.Kronenberg

## Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen

Op zondag **24 januari** om 10.00 uur is er in de H. Jacobuskerk een oecumenische viering in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Het thema is: *Licht en zout*.

Medewerking vanuit alle christelijke kerken van Enschede. Met voorgangers o.a. Ds. J. Zuurmond, pastor C. Berbée, majoors van het Leger des Heils. Muzikale omlijsting door het muziekkorps. Er is ook een kinderactiviteit.

Na afloop koffie en ontmoeting!

*Carla Berbée, pastor*

---

## Italiaanse mis

Zaterdag 20 februari in Gronau , aanvang 17.00 uur

Zaterdag 19 maart in Gronau , aanvang 17.00 uur

Maandag 28 maart in **Enschede**, aanvang 11.00 uur

**Gronau:** kapel St. Antonius Hospital, Möllenweg 22, Gronau

**Enschede:** St. Jan-H.Michaëlkerk, Haaksbergerstraat 253, Enschede

---

## Viering in het Spaans

Al een aantal jaren wordt op de laatste zondag van de maand een katholieke viering in het Spaans gegeven bij de Wonne om 12 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u bellen met: Alba 0630597493 of de Wonne 4318787. De Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede.

---

## Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Telefoon: 06-24 955 899. Postadres: R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht.

[www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl](http://www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl)

[contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl](mailto:contact@meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl)





## Openingstijden dagkapellen:

**H. Jacobus:** dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

**St. Jozef:** de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

**Verrijzenis des Heren** op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook [www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)

## Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 <sup>e</sup> +3 <sup>e</sup> internat. 2 <sup>e</sup> + 4 <sup>e</sup> WoCo	Ma. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, <b>eerste</b> van de maand Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat 115</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur Dins. 18.15 uur stille aanbidding
De Roef, <i>Pastoor Geertmanstraat</i>		<b>Do. 9.30 uur</b>
De Kajuit, <i>Deurningerstraat</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur Wisselend met de Verrijzenis	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Za. 19.00 u. en Zo. 10.30 u. Eucharistie / WoCo Wisselend met de St. Jan	Do. 9.30 uur

**Steun voor Stichting Behoud St. Joseph.** U kunt uw financiële bijdrage overmaken naar: IBAN nr. NL76 INGB 0665197977



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding  
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

*Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.*



**info@miekegreveling.nl**      **www.miekegreveling.nl**      **06-83 56 08 22**



## Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

---

## Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



---

## De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB  
Enschede. Tel. 435 20 41

---

## Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag  
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen  
10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.  
[www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

## Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

Directeur: Hadassa Meijer

---

## Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding ‘RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede’ daarvoor voldoende.

---

## Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

28 januari	18 februari
25 februari	17 maart
31 maart	21 april

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)  
E-mail:  
[centraleredactie@katholiekenschede.nl](mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl)



## Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

---

## Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.  
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.  
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2  
7514 CG Enschede.

E-mail:  
[secretariaat@katholiekenschede.nl](mailto:secretariaat@katholiekenschede.nl)  
**[www.katholiekenschede.nl](http://www.katholiekenschede.nl)**

---

## Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.  
Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

---

## De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede  
Tel. 431 87 87

---

## Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.  
Tel. **0900 – 0767**.

**[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)**

## Colofon



**Pelgrim 2016  
contactblad voor  
R.K. Enschede**

**Nr. 1**, januari 2016

Voor de zeven locaties van de parochie St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

---

## Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap  
Adres: Nieuwe Schoolweg 2  
7514 CG Enschede  
[centraleredactie@katholiekenschede.nl](mailto:centraleredactie@katholiekenschede.nl)

## Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske  
Mevr. A. Tenbergen  
Mevr. L. Oude Egberink  
Mevr. C. Oostdam  
Mevr. Th.G.M. Elfrink  
Mevr. T.H.J.M. Schaap-  
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)  
E-mail: [treesh.j.m.schaap@gmail.com](mailto:treesh.j.m.schaap@gmail.com)

---

## Inventarisbeheercommissie

Hr. R. Tiehatten  
[martiehatten@kpnmail.nl](mailto:martiehatten@kpnmail.nl)

---

## Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter  
Mevr. T. Schaap, secretaris,  
aandachtsgebied communicatie  
Mevr. J. Pastoor, penningmeester  
Hr. M. Eijssink, aandachtsgebied  
personeel  
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied  
gebouwen





## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: [www.leidekkersbedrijf-koenders.nl](http://www.leidekkersbedrijf-koenders.nl)

Email: [leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl](mailto:leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl)

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting **Het Ariëns-Comité**  
NL67RABO00118041738  
[www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl)

Banknummer  
Parochie  
St. Jacobus  
De Meerdere  
Enschede  
SNS IBAN:  
NL31SNSB  
091 02 53 129



### Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

[www.schildercursusinenschede.nl](http://www.schildercursusinenschede.nl)

Tel: 053 – 4331701

*Gabriel Martinez-Almeida*

**K**unstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,  
kunst en tevens verhuur van  
moderne schilderijen. Wij  
verkopten ook religieuze  
artikelen zoals beelden,  
rozenkransen, kinderbijbels,  
enz.  
Kuipersdijk 100, 7512 CK  
Enschede. T 053-4313888

**CDA**  
Enschede

Wim Wijfjes  
053 - 4763342  
06 - 34051135

### NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

**siers**  
AANNEMERSBEDRIJF

**Olieslagweg 106**

**7521 JG Enschede**

**Tel. 053 – 432 30 34**

**[www.siers.nl](http://www.siers.nl) / [info@siers.nl](mailto:info@siers.nl)**

### VREDE





**Bert van der Heide**  
UITVAARTZORG

Kleine zelfstandige onderneming voor een persoonlijk waardevol afscheid.  
Korte lijntjes via direct contact.  
Kosten van de uitvaart kan ik lag houden als kleine ondernemer.  
Wel of niet verzekerd; u kunt altijd bij mij terecht.

Mobiel 06-81026062

[www.Bertvanderheide.nl](http://www.Bertvanderheide.nl)

Onderhoudsvrije  
beplating voor  
boeien en kappen  
van woningen en  
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede  
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734  
[www.renokap.nl](http://www.renokap.nl)

**Pelgrim wordt gedrukt door:**



Zutphenstraat 6  
7575 EJ - Oldenzaal  
Tel: 0541 - 531001  
Fax: 0541 - 531138  
Internet: [www.verhaag.nl](http://www.verhaag.nl)



Alle informatie over de scholen  
vindt u op [www.SKOE.nl](http://www.SKOE.nl)



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10



Lipperkerkstraat 49  
7511 CV Enschede  
Tel. 053-4305296

**Hemmers  
Beeld en Geluid**

De Heurne 79  
7511GS Enschede  
053-4315936

[www.hemmers.nu](http://www.hemmers.nu)

