

Een nieuw jaar

Jaargang 5, nr. 1, januari 2015

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Zoeken en vinden	2
Kerksluiting, een even pijnlijk als onvermijdelijk proces	4
Actie Kerkbalans	6
Diaconie	11
Oecumene: Laatste bericht Raad van Kerken	12
Allerhande: Liedavond voor zinzoekers	15
Jeugd en Jongeren	17
Kroniek	19
Kinderpagina KIEK	20

Locatienieuws

H. Jacobus	21
St. Jozef	25
Ariënsgedachtenis	27
H. Paulus	29
H. Geest-Maria	31
St. Jan-H. Michaël	34
Verrijzenis des Heren	37

Vieringen	42
------------------	-----------

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrij op: zat.morg.+ -mid., dinsdagavond

W. Rekveld, priester, 06-20874866
Vrij op maandag.
w.rekveld@mariavlucht.nl

Pastoraal werker C. Berbée,
Tel. 06–41252558
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrij op vrijdag.

Pastoraal werker I. Schraven,
jongeren. Tel. 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrij op donderdagmid. en vrijdagmiddag.

Diaken B. Huitink, Tel. 06-38903999
pastor.huitink@mariavlucht.nl
Vrij op maandag.

Pastoraal werker J. Klaassen,
06-13803682.
Vrij op vrijdagmiddag en –avond.
j.klaassen@mariavlucht.nl.

Pastoraal werker F. de Heus,
Tel. 06-30098833.
f.deheus@franciscusparochie.nl
Vrij op donderdag.



Zoeken en Vinden

God,
telkens zoeken uw ogen (onrustig
heen en weer als er iemand mist), vol
compassie rustend op ons.

In die ogen vinden wij antwoord op
onze vragen, lezen we vragen die
gesteld moeten worden.

God met ons, vind ons waar we zijn
en breng ons aan tafel bij U.

Gods nederigheid: dat is Jezus' leven
als mens tussen de mensen, met alle
macht en niet-weten wat daarbij
hoort.

Gods nederigheid, dat is Jezus' mach-
teloosheid en eenzaamheid; het is
Jezus' roepen tot een God die Hij ver-
weg weet, zoals dat ook mensen soms
overkomt.

Gods nederigheid, dat is Jezus die ons
leven genomen heeft zoals het is en
het niet heeft ontdaan van zijn
aardsheid. Tegelijk bron van verdriet
en van vreugde.

Jezus heeft dit leven van ons
gedeeld... als een kus van een God die
op zoek is naar vriendschap.

God en mensen: beiden zijn ze op
zoek naar vriendschap.

Zoals wij op zoek zijn naar elkaar en
op zoek naar God, zo is God op zoek
naar ons.

Zoals wij geborgenheid zoeken, zoekt
ook God geborgenheid bij ons.

Zoals wij er naar verlangen bij vrien-
den 'onderdak' te krijgen, zo hoopt
God op 'onderdak' bij de mensen.

Dat verlangen verbindt God en
mensen. Daarin vinden ze elkaar.

God, met ons moet U het doen. Met
niemand anders dan wij wilt U het
doen.

Zo heeft U het afgesproken en daar

klonk ons amen op.

Vergeef ons, als we U niet herkennen,
U niet vinden passen in ons gods-
beeld. Vergeef de starre blik, de
tunnelvisie, ons wazig kijken, de
dichtgeknepen ogen.

Breng ons bij uw uitgestoken hand.

Dat wij in het nieuwe jaar God mogen
blijven zoeken en dat Hij ons mag
vinden. Ik wens iedereen een goed en
gezegend 2015 toe!

Gerrie Slütter-Peterkamp

Ook in de kerk is het wel eens donker

*(Tweede deel van de preek die Pastor Jan
Kortstee heeft gehouden in de Kerstmis
2014, met zijn toestemming gepubliceerd)*

De paus heeft van de week een pittige
toespraak gehouden voor de leden
van de Curie, die soms drukker zijn
met zichzelf dan met Jezus en de
mensen, voor wie zij moeten zorgen.
Ik vond het ontzettend moedig van de
paus. Ik ervaar hem steeds meer als
een geschenk uit de hemel. Het is
alleen te hopen dat hij niet zoals Jezus
zelf gekruisigd wordt. Hij is een licht
in de duisternis, ook in de duisternis
van onze kerk, omdat hij weer oog
heeft voor gewone mensen en barm-
hartiger is dan allerlei mensen die
alleen maar uit zijn op een kleine kerk
van z.g. ware orthodoxen, die precies
weten hoe het moet en wat God wil.
Trouwens, wat Franciscus zei kunnen
we ons allemaal aantrekken. We
hebben allemaal onze "ziektes" en
streken.

Terwijl duizenden mensen ontheemd



raken van hun eigen kerk, omdat die onttrokken wordt aan de eredienst, wordt er drie keer vergaderd over wie er wel en wie niet het askruisje mag uitdelen. Deze as geeft stof tot nadenken!

Ik snap best dat je niet alle kerken kunt openhouden, maar waarom moet je alles ophangen aan een paar priesterkerken in een verderop gelegen stad, terwijl we in elke geloofsgemeenschap van gedoopte en gevormde mensen toch ook een onderdeel zijn van het volk van God en net als in de hele wereldkerk samen iets kunnen vieren?

Als emeritus, als rustend pastoor, die zijn tijd als verantwoordelijke heeft gehad wil ik er niet te veel over zeggen, maar ik ben van huis uit ook nog katholiek en als zodanig heb ik altijd geleerd dat de kerk meer is dan alleen maar een priesterkerk. Iedereen is mobieler geworden, wordt er gezegd, – ja, studenten met een O.V.-kaart! - maar ik zie nog geen mensen uit Buurse of Rossum met een rollator op zondagmorgen om half tien naar Enschede komen. Dat lijkt me niet erg pastoraal bewogen. U zult wel doorhebben dat ik wat overdrijf. We zitten allemaal in de malaise, waarin de kerk zich bevindt en het heeft niet veel zin om ruzie te maken, om dure advocaten in te huren of om alleen maar te wijzen naar een ander. We moeten niet alleen ons geloof, maar ook ons verstand niet verliezen.

Net als de engelen, de herders en de wijzen uit het oosten is het beter te wijzen naar het grote Licht met een hoofdletter, die met kerstmis geboren

werd als een klein kind. “Heden is u een Redder geboren”, krijgen de herders te horen. Die Redder hebben wij ook hard nodig. En daarbij wordt ook gezegd: “Weest niet bang.” Laten we blijven hopen met geloof en liefde. Uiteindelijk zal het licht de duisternis overwinnen en zal de vrede, de geweldloosheid het kwade en het negatieve overwinnen. Wie zich laat meezuigen in het negatieve is nergens meer. God wil ons daaruit redden. In Jezus van Nazareth is God mens geworden als een licht in onze duisternis, om ons te laten voelen: Ik ben bij je. Ik ben er om je te bevrijden. Als wij in de put zitten, zoekt God ons op. Vooral de mensen die deze dagen in duisternis zitten, omdat zij in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren, zoals de nabestaanden van de MH17-ramp, en alle andere mensen die op een of andere manier in grote moeilijkheden zijn geraakt, krijgen te horen: God trekt zich jouw lot aan. Hij verstaat ons leven omdat Hij het zelf heeft gedeeld.

Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat God opnieuw wordt geboren. Met hele kleine dingen kun je soms al grote wonderen doen. Met hele kleine dingen kun je de wereld om je heen verlichten. Zo hebben we allemaal de mogelijkheid om Kerstmis voor elkaar en anderen wat zaliger en gelukkiger te maken.

***De redactie wenst u allen
een Zalig Nieuwjaar***



Kerksluiting, een even pijnlijk als onvermijdelijk proces

De sluiting van de H. Pauluskerk in Enschede, maar ook de publicatie van Visie 2024 van het centrale Oldenzaalse parochiebestuur en de vrijmoedige reacties daarop van lokale bestuurders richting dat parochiebestuur, maken nog eens duidelijk hoe pijnlijk en verdrietig kerksluiting voor betrokkenen is en hoe groot soms het onbegrip richting parochiebestuur.

Vrijwel iedereen begrijpt of zegt te begrijpen dat er iets moet gebeuren, dat het zo niet door kan gaan. Het kerkbezoek holt achteruit en zelfs de meest negatieve prognoses blijken inmiddels achterhaald. Het aantal pastoraal werkers neemt af, ook omdat deze bezoldigde krachten op den duur door teruglopende inkomsten niet meer betaald kunnen worden. En het bestand aan vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor de dagelijkse gang van zaken, vergrijsst steeds meer, met alle gevolgen van dien.

De reacties van gelovigen en lokale bestuurders op deze ontwikkelingen hebben een aantal constante factoren. Een eerste is dat het getoonde begrip voor het afstoten van kerkgebouwen vaak hand in hand gaat met een ‘not in my backyard’-mentaliteit.

Natuurlijk moeten er kerken dicht, maar dan toch vooral die van de burens. Een tweede factor is een verschil in perspectief tussen het centrale parochiebestuur en de locatieraden. De eerste houdt zich vooral bezig met

het totaalplaatje van de parochie en met de toekomst, de lokale bestuurders zijn in eerste aanleg bekommerd om het eigen kerkgebouw en het hier en nu. Daarbij spelen – een derde factor – ook de financiën een belangrijke rol. Soms is het best mogelijk om een bepaalde kerk nog enige tijd open te houden, omdat er geld voor is, omdat de parochianen relatief bemiddeld zijn, omdat het gebouw weinig onderhoud behoeft, enz. Maar het centrale bestuur moet er voor zorgen dat de gehele parochie blijvend uit de rode cijfers komt en dat er wat open te houden gebouwen betreft sprake is van een zekere geografische spreiding. Nog los van het feit dat al die open te houden kerken ook bediend moeten worden door priesters en pastoraal werkers, en die zijn steeds minder beschikbaar.

Maar de belangrijkste van de constante factoren betreft waarschijnlijk de emoties die kerksluiting oproept. Parochiebesturen wordt vaak verweten dat zij daar geen boodschap aan hebben, maar wie ingehuurd is om op de toekomst gerichte maatregelen te nemen, kan wel begrip hebben voor het verdriet en de pijn die deze maatregelen met zich meebrengen, maar niets doen is vaak geen optie: we kunnen niet blijven investeren in stenen, we kunnen niet door blijven gaan met potverteren. Als een parochiebestuur dat eerlijk en transparant naar buiten brengt, zijn de verwijten van “kille saneerders” en “hiërarchische denkers met een gebrek aan communicatieve vaardigheden” niet



van de lucht. Als de boodschap niet bevalt, hebben de boodschappers het vaak gedaan. Je kunt als parochiebestuur aandacht hebben voor de emotie, dat ook verwoorden, maar als de boodschap noodgedwongen min of meer dezelfde moet blijven, verworpen het betoonde medeleven en begrip op den duur tot holle frasen. Dan krijg je het verwijt dat het bestuur wel zegt dat het de pijn en het verdriet kent, maar dat het daar niet naar handelt. En handelen betekent in dit verband voor de lokale bestuurders: de kerk gewoon open houden. Terwijl je als bestuur nou eenmaal weinig speelruimte hebt: je kunt een kerk niet een beetje sluiten of gedeeltelijk aan de eredienst onttrekken. Wel kun je er minder diensten houden, maar dan wordt de verhouding tussen kosten van onderhoud en het feitelijke gebruik wel heel erg ongunstig.

Een kerkgebouw neemt in het leven van vele gelovigen vaak een heel prominente plaats in. Hier is men gedoopt en gehuwd, van hieruit zijn de ouders uitgedragen, hier vindt men voldoening in vrijwilligerswerk met alle sociale binding die daar bij hoort. En in een aantal gevallen is de kerk ook nog gebouwd met financiële middelen die door vroegere familieleden bijeen zijn gebracht, dan is er ook nog een economische binding. Sluiting wordt dan ervaren als verlies. Men kan dan wel roepen dat alles in een breder perspectief, gericht op de toekomst moet worden gezien, maar

dat is voor sommigen gemakkelijker gezegd dan gedaan, daar is wel tijd voor nodig. Toch ligt in het bewandelen van nieuwe wegen, in het aangaan van andere, tot nu toe vaak onbekende verbanden, de oplossing, zoals ook de aartsbisschop in zijn recente brief over dit onderwerp schrijft. Wie zijn verhandeling leest, zal begrijpen dat we pas aan het begin staan van een ontwikkeling die nog veel ingrijpender wordt. Uitgaande van gemeentegrenzen heeft Enschede straks bij voorbeeld na het proces van herschikking nog vijf kerkgebouwen en over tien jaar zal dat een onhoudbare situatie blijken te zijn. Verwacht wordt dat er dan nog maar honderd kerkgebouwen in het hele aartsbisdom over zijn. Het gericht zijn op de aloude kerkgebouwen, waar vieringen worden gehouden, zal plaats moeten maken voor andere vormen van contact, voor andere wijzen van samenkomen. Natuurlijk, het besef dat het allemaal nog veel erger wordt, is geen troostrijke gedachte, maar we ontkomen er niet aan de confrontatie met de realiteit aan te gaan en die confrontatie dwingt ons tot omdenken. En in dat proces hoort ieder parochiebestuur proactief initiatieven te ontplooiën en de gelovigen zoveel mogelijk mee te nemen.

Guus Berkien
Vicevoorzitter parochiebestuur
St. Jacobus de Meerdere Enschede



“Wat is de Kerk jou waard?”

Onder dit motto houden we als Rooms Katholieke Parochie “Sint Jacobus de Meerdere” (Katholiek Enschede) ook dit jaar weer de Actie Kerkbalans.

Toegegeven, er verandert veel in onze kerk. Ook hier in onze parochie ontkomen we hier niet aan. Begin 2015 zal één van onze kerkgebouwen (de Pauluskerk) een andere bestemming hebben gekregen. Voor nog drie andere kerken (Mariakerk, Sint Jan-H. Michaël, Ariënsgedachteniskerk) zoeken we nog een andere bestemming. Drie kerken zullen open blijven: de Jozefkerk (locatiekerk Noord, tevens eucharistisch centrum van onze parochie); de Verrijzeniskerk (locatiekerk Zuid) en de Jacobuskerk (Oude Markt, stadskerk). Met name de weekendvieringen zullen binnen afzienbare tijd in deze drie laatstgenoemde kerken gaan plaatsvinden.

Dit kan de indruk wekken, dat we als parochie alleen maar aan het “afbreken” zouden zijn. Maar niets is minder waar. We zijn ook aan het “opbouwen”. Op 7 september jl. hebben we als parochie met de weekendvieringen een nieuwe start gemaakt. In de Verrijzeniskerk is er iedere zaterdagavond een viering; in de Jozefkerk kunt U iedere zondagmorgen op een vaste tijd (09.30 uur) terecht voor de Eucharistieviering. En in de Jacobuskerk is er op zondag-

morgen om 11.00 uur een viering: op de eerste en de derde zondag een viering met een internationaal karakter (H. Mis); op de tweede en de vierde zondag is er in deze kerk om 11.00 uur een Woord- en Communieviering.

Ook het pastoraal team is druk bezig met het ontwerpen van een nieuw pastoraal programma. Uiteraard willen we als pastoraal team aandacht blijven geven aan de geloofsgemeenschappen, wier kerk binnenkort of op termijn gesloten gaat worden. Het sluiten van een kerk wil niet zeggen, dat een geloofsgemeenschap ophoudt te bestaan. Als pastoraal team zullen we ons tot het uiterste blijven inspannen om nabijheid te creëren en het gemeenschapsgevoel vast te houden. Verder zijn we als pastoraal team druk doende met allerlei nieuwe vormen van vorming en toerusting voor volwassenen en catechese voor kinderen. Zo wordt er op dit moment een “Alpha-cursus” gegeven, zijn er meerdere Bijbelgroepen en is er ook een cursus iconen schilderen. Voorts willen we de Jacobuskerk als stadskerk ontwikkelen tot een diaconaal en spiritueel centrum, vanuit een breed zingevingperspectief met oog voor de oecumene. Het zou mooi zijn, als we de Jacobuskerk als plek van stilte en bezinning vaker zouden kunnen open stellen. Ook hiervoor worden plannen ontwikkeld.

Wat we als parochie blijven doen is de pastorale zorg, die U van ons gewend bent: doop, eerste heilige communie, vormsel, huwelijk, uitvaart. Er verandert veel, maar we hopen dat U ons als katholieke Kerk van Enschede de moeite waard blijft vinden. Om



alles te kunnen blijven betalen, hebben we Uw steun broodnodig. In gebed, maar ook financieel. We ontvangen geen enkele subsidie. Dit betekent, dat we alle lopende kosten (pastoraal team, onderhoud kerkgebouwen, voorzieningen voor de eredienst) uit eigen middelen moeten betalen. Vanuit het verleden hebben we nog wel enige reserves. Maar de bomen groeien niet meer tot in de hemel. Daarom is Uw geldelijke bijdrage van harte welkom. Daarom hoop ik, dat U onze Actie Kerkbalans ook dit jaar weer wilt steunen. Hiermee helpt U ons om er voor U te blijven zijn. Ik dank U bij voorbaat voor al Uw goede gaven.

*Met vriendelijke groet en beste zegenwens,
Pastoor A.G.M. (André) Monnikhof*

Uw financiële bijdrage blijft hard nodig

Beste parochianen van RK Enschede stad.

De nieuwe maand januari staat weer in het teken van de actie kerkbalans. In 2013 was het resultaat 100.000 euro negatief en in 2014 zal het resultaat ook negatief zijn ondanks dat het bestuur geen nieuwe krachten heeft aangenomen voor het vertrek van onze pastorale medewerkers Hans van der Hulst en Jan van den Nieuwendijk. Dat kan ook niet met deze resultaten. De kosten aan alle gebouwen die we nog hebben en de pastorale kosten zijn nog steeds meer dan de inkomsten uit beleggingen, kerk-

balans en collectes.

Dat speelt in alle locaties in Enschede, sommigen draaien nog net nul of iets plus maar de meesten niet en alles bij elkaar opgeteld moeten we dus de tering naar de nering zetten. Daarom blijft de kerkbalans heel erg belangrijk voor onze parochie en de pastorale ondersteuning die wij nu in Enschede nog hebben.

Ik vraag daarom aan u om vooral mee te blijven doen. Als eenieder bijvoorbeeld 5 euro per maand zou geven, komen we een heel eind.

Zodra de Jaarrekening van 2014 klaar is zal ik in een Pelgrim in het voorjaar daarvan uitbreider verslag doen.

*Namens het Bestuur,
T. Oude Elferink, penningmeester*

KERSTMIS 2014: Een nabeschouwing

De Tweede Kerstdag is voor mij niet alleen een rustdag, omdat ik dan geen kerkdiensten heb of andere afspraken maak, maar het is ook een dag voor mezelf met genoeg tijd om mijn gedachten eens te laten gaan over de kerstvieringen, de ontmoetingen en gesprekken, het kerstdiner bij mijn zus en zwager met nog een stuk of zeven alleenstaanden zoals ikzelf.

Toch was er wel weer een gesprekje vanmorgen met iemand die zich al jarenlang inzet voor het wel en wee van het kerkgebeuren hier in Enschede Zuid. Beiden waren we van oordeel dat de kerk hier al jaren niet zo vol had gezeten als op deze



kerstnacht. Het thema dat door de pastoraatgroep was gekozen sloot aan bij de verwachting van de aanwezigen: Vreugde en Vrede.

Er was een goede verbintenis met ons verleden, met onze cultuur, want we werden verwelkomd met 'den oalen roop', de midwinterhoorns. Er was ook een grote handreiking naar de Syrisch Orthodoxe Christenen hier in de omgeving, want een van hun diakens zong het evangelie in de taal van Jezus. Het was niet alleen een oecumenische verbintenis met de omgeving maar ook weer met het verleden, met het Woord vlees geworden.

Het licht van Bethlehem, onlangs aangestoken in de grot van Bethlehem, werd naar voren gebracht om ons te verlichten op onze zoektocht naar het Woord in ons leven vandaag de dag.

En de kinderen! Zij werden gevraagd om na het Onze Vader de vrede te brengen naar alle aanwezigen, want vrede moet hun wereld van de toekomst zijn.

Samen met het koor werd zegen gevraagd over onze toekomst van vrede en gerechtigheid, ook al om onze hoop te bevestigen dat het er ooit van zal komen: Vrede en vreugde op aarde.

De viering was begaan met het dagelijks leven, een aansporing om dat Woord gezamenlijk te zoeken. Als zodanig sloot het ook aan bij de oproep van de paus om de Synodedocumenten te lezen en om samen na te denken over de betekenis van huwelijk en gezin, van ethische waarden in ons leven, over verantwoordelijkheid voor het leven, voor de aarde.

Mijn eigen hoop is dan ook dat groepjes mensen bij elkaar komen om die Synodevragen te bespreken, zodat onze meningen een input kunnen zijn voor verdere discussie. Zodoende krijgen we ook nieuw leven in onze geloofsgemeenschappen, ons aansluitend bij de Wereldkerk, opgaand naar het nieuwe leven van Pasen.

Ben Engelbertink, mhm

Oud worden gaat vanzelf, maar oud zijn is niet altijd zo gemakkelijk

Hoe langer je leeft, hoe ouder je wordt. Het zou een uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn.

Maar deze uitspraak geldt zeker ook voor Pater Jan Giesselink. Op 20 februari is hij 60 priester, op 10 april wordt hij 90 jaar. Hoe deze twee gelegenheden gevierd worden is nu nog niet helemaal duidelijk. Het zal wel niet zo groots worden. Maar dat vindt hij niet erg.

Pater Jan Giesselink is nog steeds actief in verschillende verpleeghuizen. **26 December** was de laatste Eucharistieviering in het Achtervoort, maar daardoor zit hij niet zonder werk. Voor het komende jaar verzorgt hij nog Eucharistievieringen in het Ariënspalet aan de Boulevard en in Bruggebosch Glanerbrug. Ook doet hij wel eens vieringen tijdens de feestdagen in andere verpleeghuizen zoals in Gereia in Oldenzaal of Oldenhove in Losser. Dat hij dit nog allemaal kan doen is hem een groot genoegen. Zijn gezondheid is nog



redelijk goed. Hij kan nog fietsen en wandelen, en ook nog met de auto rijden. Of hij zo bekend is in Enschede, dat weet hij nog niet zo.

Pater Jan Giesselink heeft 43 jaar als missionaris gewerkt op de Solomon-eilanden in de Stille Zuidzee. Op 10 maart 1999 kwam hij terug in Nederland. De eerste jaren heeft hij in Loreto (het studiehuis van de Maristen) in Lieveelde gewoond, in het begin was het niet gemakkelijk.

In 2006 kwam hij naar Enschede en woont hij samen met Bisschop Henk Kronenberg aan de Hogelandsingel 41.

Hij is ontzettend dankbaar voor al die jaren en ook dat hij nog kan bijdragen aan de kerk in Enschede. Hij weet nu dat hij toch wel bijzondere bijstand heeft gekregen van boven en mede door Zijn genade kan hij dit werk doen. Een ding weet hij wel, het werk als missionaris op de Solomon-eilanden in de Stille Zuidzee waren de beste jaren van zijn leven.

Liny Oude Egberink

Thomasviering / Startviering vormelingen 1 februari 10.30 uur Jacobuskerk

Op zondag 1 februari is er in de Jacobuskerk een Thomasviering (*dit is de startviering zoals vermeld wordt in het rooster*). De viering is opgenomen in het project 'In Vuur en Vlam', dat kinderen voorbereidt op het ontvangen van het heilig Vormsel. We willen de viering onder de aandacht brengen van jongeren en

hun ouders. Iedereen is welkom. Na de viering is er koffie. Kenmerkend voor de viering is de 'heilige chaos', waarin er gelegenheid is om aan verschillende 'workshops' deel te nemen. De pastoraal werkers Ingrid Schraven en Frank de Heus gaan samen met leden van de werkgroep Vormsel voor. Het koor 'Come back en All Together' verzorgen en ondersteunen de zang. Het thema is 'Toekomstdromen'. We beginnen om 10.30 uur.



Thomasviering

De Thomasviering is een gebedsviering waarin de ont-

moeting centraal staat. Ieder kan dit moment op een eigen manier beleven en gebruiken: blijven zitten of juist in beweging komen. Iets geven of juist iets ontvangen. Iets doen of juist iets loslaten, iets uiten of je juist iets te binnen brengen. Een typisch en vast onderdeel van de Thomasviering is de 'Heilige Chaos', dat er o.a. voor zorgt deze viering anders is dan de vieringen waar je normaal aan gewend bent in de kerk. Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: ruimte en betrokkenheid. De naamgever van deze viering is Thomas. Hij was één van de 12 leerlingen van Jezus die niet zomaar alles klakkeloos wilde aannemen. Hij werd ook wel de 'ongelovige Thomas' genoemd. Thomas wilde zelf ontdekken wat waarheid en wat voor hem waardevol was.

In de Heilige Chaos krijgt iedereen gedurende 20 minuten de ruimte om



in de kerk op verschillende plekken zelf te gaan ontdekken en ervaren. Er is een plek om rustig te blijven zitten en te luisteren naar muziek, je mag zelf een voorbede schrijven; later in de viering zal deze worden voorgelezen; je kunt naar een PowerPoint presentatie kijken waarin het thema "Toekomstdromen" in beeld wordt gebracht er zitten ook beelden bij die door enkele vormelingen zelf zijn gemaakt; een mandala kan worden ingekleurd tekenen en kleuren kan je rust geven; rust, die je in deze soms zo drukke tijd, ruimte kan geven om te kunnen dromen over de toekomst. Je kunt een kaars aansteken in de Maria kapel; Ook kun je een bezoek brengen aan de informatietafel voor het goede doel dat is verbonden aan het vormsel project "In Vuur en Vlam." Voor dit jaar is dat het project van Nelleke Nijhuis "My drive of life." In de Klaag- / Wensmuur kun je een briefje stoppen waarop je schrijft waarover je wilt klagen of wat je wensen en dromen zijn, deze briefjes zullen tijdens de viering, ongelezen, worden verbrand. Er is ook een plek voor een goed gesprek over "Dromen" De Heilige Chaos begint en eindigt bij het klinken van de bel.

vriendinnetjes, papa's, mama's, opa's en oma's mogen meekomen. Graag willen wij jullie uitnodigen voor een speciale viering in onze kerk! Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: "Feest van de ontmoeting!"

Deze viering zal helemaal in het teken staan van peuters en kleuters. Want het is niet zo vanzelfsprekend om ook met heel jonge kinderen naar de kerk te gaan. Het valt vaak niet mee voor onze jongste kinderen om een klein uur lang bezig te zijn, daar hebben wij alle begrip voor. In onze parochie proberen wij daarom voor jonge kinderen en hun ouders momenten te vinden om op een leuke speelse manier kennis te maken met katholieke feesten. Op deze manier willen we jonge kinderen en hun ouders kennis laten maken met ons geloof, onze kerken en onze vieringen. Deze viering is ook een 'terugkomviering' voor dopelingen van het afgelopen jaar waarin de dopelingen een herinnering aan het H. Doopsel weer mee naar huis krijgen. We proberen de viering maximaal 30 minuten te laten duren.

Heel graag tot ziens!

Pastor Ingrid Schraven

Schelpjesviering (is de doop-terugkomviering zoals in het rooster staat) **op 7 februari om 17.00 uur in de St. Jozefkerk**

Een uitnodiging voor alle kinderen die het afgelopen jaar gedoopt zijn. En ook broertjes, zusjes, vriendjes,

Vrijwilligers gevraagd

Regelmatig wordt gevraagd naar activiteiten gericht op kinderen en jongeren. Onlangs is een werkgroep opgestart die zich oriënteert op de mogelijkheden van 'vieringen met kinderen' in onze stad Enschede



vanaf september 2015. Er zijn in onze parochie al verschillende werkgroepen actief, soms verspreid over de stad zoals de kinderwoorddienst, de misdienaars, gezinsvieringen, kleuterkerstviering, Palmпасenvieringen, het kinderkoor, kindercatechese óf in stedelijk verband zoals de eerste communie voorbereiding, de vormsel begeleiding, het jongerenpastoraat en nog veel meer. In al deze werkgroepen zijn veel vrijwilligers actief. Misschien heeft u er ook al eens over gedacht om op dit gebied van jeugd en jongerenwerk mee te doen in de begeleiding of ontwikkeling ervan. Heeft u niet veel tijd? Ook met kleine projecten/ taken of af en toe een (zon)dag kunt u al uw steentje bijdragen voor de jeugd van onze parochie!

Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Ingrid Schraven of bij één van de andere leden van het pastorale team.

Diaconie

Nieuws van de Stichting Fajikunda

DE BUS IS BINNEN

Het was een groot feest op zondag 16 november jl. toen wij in Gambia waren. De bus werd door ons officieel overgedragen aan de voorzitter van het kerkbestuur na de mis van 10.00 uur. Allemaal naar buiten (en er waren erg veel mensen) waar de bus pal voor de kerk was neergezet. Wat waren de mensen blij. Blijheid en bewondering voerden de boventoon. Velen riepen: "It is a new bus".

Zoveel van dit soort (bijna nieuwe) bussen rijden er niet in Gambia.

Even een plechtig moment als de pastoor met zijn misdienaars naar buiten komt en de bus zegent. Wij constateren dat de borstel nodig vervangen moet worden, de wc-borstel is voor ons Nederlandse mensen wel een beetje raar. Op zoek dus maar een betere voor onze kerk in Serrekunda.

De mensen zijn trots en opgewonden. Er is wat lekkers voor de kinderen. Ze vinden het een feest. De bus zal opvallen met zijn gele kleur en de olifanten erop. Wij zijn dankbaar dat wij, mede door de hulp van velen, de kerken van Jacobus en van Maria-vlucht alsmede de bijdragen van de vele schoolkinderen dit hebben kunnen realiseren voor onze mensen in Gambia. Dankbaarheid is op zijn plaats. **ER KOMT MEER**

Van de fa. Maas van 't Hoog hebben wij een zeefdrukmachine (met t-shirts, caps, pennen etc.) gekregen. Alles is onderweg naar Gambia, waar Sander van 't Hoog in januari a.s. in Gambia deze machine weer zal opbouwen en medewerkers in Gambia, die de machine gaan bedienen, een opleiding zal geven. Naast de kaarsenmakerij, het naaiatelier, de winkel, de bus, nu ook volgend jaar een zeefdrukmachine. Wat een geluk. Wij hopen van harte dat, naast de bus, ook de zeefdrukmachine een impuls zal zijn voor het aannemen van meer gehandicapte mensen en mensen die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt daar.

Onze Pastoor daar, Father John, liet tijdens de vele gesprekken en overleggen die wij hebben gevoerd,



blijken dat hij heel optimistisch is. Doel is 5 medewerkers meer in de Workshop alsmede meer salaris dan ze nu krijgen. Onze hoop: selfsupporting worden. Daar gaan wij voor.

Nogmaals dank aan een ieder die ons heeft geholpen. Wij zijn super blij en de mensen daar ook.

Wilt U ons steunen? Ons banknummer is NL88 RABO 0140678832 Stichting Fajikunda Enschede.

Hennie en Winnie van der Meer
www.swgambia.com

Sparen voor boodschappenpakketten bij EMTÉ

Winkelt U bij de EMTÉ ? Doe dan weer met ons mee.

Spaar voor een gratis boodschappenpakket van ruim 50 euro, staat er op de spaarkaart van EMTÉ. Deze actie duurt tot zaterdag 21 februari 2015. Met 44 zegels is uw kaart vol. En dan vragen we ons af. Als u de volgende spaarkaart niet vol krijgt, denk dan weer aan ons. Vorig jaar leverde u massaal de overgebleven zegeltjes in en wij hebben er 59 gezinnen gelukkig mee kunnen maken. Mensen waarvan we zeker weten dat ze met heel weinig rond moeten komen.

Hoe spaart u mee ? U kunt de overgebleven zegeltjes bij de EMTÉ aan de Lage Bothofstraat in de daar voor aangegeven doos doen, die op de inpaktafel staat. Ook bij de secretariaten van alle kerkelijke locaties bij u in de buurt, want zij

doen allen weer mee! Als de brievenbus aan Lage Bothofstr. 378 en /of Oliemolensingel 9 u beter uitkomt, dan kan dat ook. Voor Enschede Zuid/West mag het ook in de brievenbus van de Suze Robertsonlaan 9.

Wij zorgen er voor dat de pakketten bij de EMTÉ worden opgehaald en in samenwerking met sociale instellingen en Caritas op de goede plaats komen.

Bij voorbaat willen wij u alvast hartelijk danken.

*Ria Smit, Henk Thüss en
Anny Prieshof*

Oecumene

Raad van Kerken Enschede

Laatste bericht van de Raad van Kerken Enschede



Het was te lezen in onze vorige berichten: de Raad van Kerken Enschede heeft de laatste tijd moeite om het hoofd boven water te houden. Het bleek niet mogelijk om vacante bestuursposten weer te bezetten en het aantal afgevaardigden vanuit de aangesloten kerken liep langzaam maar zeker steeds verder terug zonder aanvulling.

Het is dan moeilijk om als oecumenisch platform voor de aangesloten kerken te kunnen blijven fungeren, je hebt mensen en impulsen nodig om ideeën te ontwikkelen en initiatieven te nemen, om contacten en feedback te hebben en te kunnen netwerken.

De huidige raadsleden zijn tot de



conclusie gekomen dat een raad van kerken zoals die (al sinds 1967) lange tijd heeft bestaan in de huidige vorm en opzet zo niet te continueren is. Er is naarstig gezocht naar andere wegen en mogelijkheden, maar we hebben ze niet gevonden en de aangesloten kerken konden ons op dit punt ook geen duidelijk perspectief geven.

Daarom hebben de afgevaardigden hun mandaat aan hun lidkerken teruggegeven en daarmee is er geen Raad van Kerken Enschede meer.

Dat wil niet zeggen, dat daarmee de oecumene in Enschede een stille dood zou zijn gestorven. In tegendeel. Maar oecumenische initiatieven blijken steeds meer vanuit de basis dan van “boven af”, en ook vaker meer ad-hoc dan gecoördineerd, meer projectmatig dan structureel, op te komen en gestalte te krijgen. Mensen weten elkaar te vinden en oecumenische diensten, gespreksgroepen, vespers en huiskamers te organiseren, ook zonder een overkoepelend oecumenisch platform.

Dat zijn goede ontwikkelingen, want andere tijden vragen een andere aanpak en dan is het soms goed om zaken aan die nieuwe ontwikkelingen over te laten.

Maar waar mankracht ontbreekt en inzet tekort schiet maakt de Raad zich ook voor de toekomst zorgen over het naar-binnen-gericht-zijn van veel kerken, waarbij oecumenische activiteit-naar-buiten overgelaten wordt aan goedwillende hobbyisten. Ook dan zal het zo zijn dat, net als in de raad nu en in veel kerken, te weinig schouders een te zware last gaan tillen.

Dat neemt niet weg dat de Raad van

Kerken Enschede een respectabel verleden heeft waarin er op oecumenisch gebied veel tot stand is gekomen. Er waren prachtige initiatieven zoals het Conciliair Proces, dat veel mensen in de kerken op de been heeft gebracht. Veel kerkleden hebben zich in het verleden ingezet voor de Raad en deze een vaste en betekenisvolle plaats binnen de Enschedese kerken gegeven. Maar de vragen en uitdagingen van deze tijd hebben dat beeld doen kantelen. Het is de hoop en de wens van de nu ex-raadsleden dat de oecumenische gedachte, waar de Raad op gebaseerd was, toch die vaste en betekenisvolle plaats zal blijven behouden en er andere vormen zullen blijven en worden gevonden om die gestalte te geven.

Erik Korthof, secretaris RvKE

Oecumenische viering

Tijdens de Week van gebed voor de eenheid is er in Zuid een Oecumenische dienst. Dit jaar is dat op 25 januari 2015 en de dienst zal plaatsvinden om 10.00 uur in de Verrijzeniskerk.

De dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de Protestantse wijkgemeente Apostel Thomaskerk en de Locatie St. Jan – H. Michaël en de Verrijzenis, samen met het Leger des Heils.

Er is muzikale ondersteuning van de Koperblazers van het Leger des Heils. Er wordt gezongen door de Kantorij van de Protestantse wijkgemeente



Apostel Thomaskerk, versterkt met de zangers van verschillende koren. We zingen ook veel met de 'kerk'.

Het thema is dit jaar; 'Dorst'? We beginnen met een **Waterrite**.

Een waterbak wordt door mensen van verschillende kerken gevuld met water. Het water vermengt zich. Het is daarin een symbool van onze eenheid. We geloven op verschillende manieren, maar Gods aanwezigheid maakt ons één.

De hele dienst staat in het teken van het levend water.

Er is één collecte, de opbrengst hiervan is voor Save the Children.

Duizenden kinderen hebben nog nooit in hun leven schoon water gezien. Met deze donatie helpt U Save the Children met het bouwen van pompen en putten zodat schoon drinkwater voor meer kinderen net zo vanzelfsprekend wordt als voor ons.

Na afloop wordt iedereen van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de Schalm.

Tiny Hannink

Wat en waarom tijdens de H.Mis

Na de 2^e lezing breekt weer de vreugde los: we zingen een **Alleluja**, want zo dadelijk beluisteren we de Heer zelf!

Buiten de veertigdagentijd is er het Alleluja. Met een j is onze schrijfwijze voor alleluia, de Latijnse vorm van het Hebreeuwse hallelloe Jah: loofJah (Jah = JHWH = de Heer).

Het alleluja is een inleiding op het evangelie. In het evangelie gaan wij

de stem van de Heer horen, en door het alleluja te zingen bereiden wij ons daarop voor.

In de *veertigdagentijd* is er ter voorbereiding op het evangelie alleen een Bijbeltekst, er is *geen alleluja* bij; het woord alleluja wordt tijdens de veertigdagentijd in alle liturgische teksten weggelaten, zodat het met Pasen fris en nieuw kan klinken.

Uit respect staan we op, want het wordt voor iedereen duidelijk dat we Gods Zoon zullen ontmoeten in zijn Woord. De priester of diaken duidt aan dat het Jezus zelf is die tot ons spreekt: 'Uit het Evangelie van onze Heer Jezus Christus'. Wij antwoorden ook rechtstreeks tot Hém: 'Lof zij U, Christus!' We spreken Hem aan, Hij is er! Daarbij maken we automatisch **drie kruisjes**: op het voorhoofd, de mond en het hart.

Heer Jezus, geef dat ik dit Evangelie mag begrijpen met mijn verstand, mag belijden met mijn mond en bewaren in mijn hart.

We krijgen de mogelijkheid om zonder woorden, maar met een minimale taal van het lichaam te bidden.

Als je zo het **Evangelie** beluistert, kun je op zoek gaan naar de passage of het woord dat voor jou bedoeld is en dat je de hele week zal meedragen. Dit ontdekken is ook weer een zaak van het hart, dat aandachtig, onbevooroordeeld en geduldig luistert.



Wierook is een teken van ons gebed dat opstijgt naar God



Voor het Evangelie op de zondagen is een driejarige cyclus opgesteld. In het A-jaar lezen we vooral de teksten uit het Evangelie van Matteüs, in het B-jaar uit dat van Marcus en het in het C-jaar vooral van Lucas. In de paastijd wordt veel uit Evangelie van Johannes gelezen, net als bijvoorbeeld op Kerstmorgen. Voor de weekdays is er een tweejarige cyclus opgesteld: voor even en oneven jaren. Volgende keer zullen we het hebben over de “Homilie”

Manfred

Allerhande



Liedavond voor zinzzoekers

Op vrijdag 6 februari houdt Vrijplaats Daglicht van 19:30 tot 21:30 een liedavond in de Verrijzeniskerk. Veel mensen hebben steeds meer moeite met de kerk en de traditionele geloofswaarheden. Toch voelen zij zich niet ongelovig. Maar zij hebben moeite om dat wat hun nog religieus en spiritueel raakt, te herkennen en te verwoorden in de traditionele geloofsleer, geloofstaal, liturgie en kerk.

Tegelijk zijn er mensen die niet (meer) geloven, maar wel merken dat zij behoefte hebben aan verdieping,

bezinning en zingeving, en die erkennen dat die in religie, spiritualiteit en rituelen te vinden zijn. Zonder zich tot geloof te willen bekeren.

Het zijn geestverwanten: zinzzoekers aan de rand van de kerkelijke traditie en zinzzoekers daarbuiten.

Tijdens deze liedavond willen we op zoek gaan naar wat ons als geestverwanten raakt. Niet in een discussie, maar in het zingen van liederen uit (rand-)kerkelijke bronnen. Lieder waarin God niet of op een indirecte manier genoemd wordt. Lieder waarin het niet gaat om geloofswaarheid maar om levenswijsheid. Lieder die ruimte bieden, waarin de verscheidenheid aan zin en zaligheid groter is dan de eenheid.

Het wordt geen concert, maar een meezingavond: de liederen worden kort ingestudeerd en dan gezongen. Tijdens de pauze en na afloop is er ruime gelegenheid om op de liederen te reageren: wat raakt je en wat stoot je af? Welk lied wil je nog wel eens zingen en welk nooit meer? We kunnen erover in gesprek gaan, maar dat hoeft niet. Het doel is niet om te verkondigen of gelijk te krijgen maar om de waarde van elkaars beleving te ontdekken.

De avond staat onder leiding van Michaël Steehouder en de zanggroep van de Vrijplaats ondersteunt het zingen. Vragen en reacties zijn welkom via de e-mail:

vrijplaatsdaglicht@gmail.com.

Michaël Steehouder



Iconen



Het is voor het eerst dit jaar dat er binnen onze parochie de mogelijkheid bestaat een Iconencursus te volgen in de Byzantijnse

traditie. De belangstelling hiervoor is groot en een middag- en avondcursus was al spoedig volgeboekt. Gedreven is er –onder leiding van een ervaren leraar- gezwogen om iets moois tot stand te brengen. Het opbrengen van puur bladgoud is een secure bezigheid. Nu, in de eindfase begint het ontstane beeld tot leven te komen. Het enthousiasme is groot, verschillenden hebben zich al gemeld voor een vervolgcursus.

Op 31 januari worden de iconen van deze cursisten tijdens de Eucharistieviering van 19.00 uur gewijd in de Verrijzeniskerk, Het Leunenberg 588. Een Byzantijns koor zal op deze avond de viering muzikaal ondersteunen. Mensen die een Icoon thuis hebben en die graag wil laten wijden worden uitgenodigd deze op die avond mee te brengen.

Waarschijnlijk start er bij voldoende belangstelling naast de vervolgcursus in het voorjaar weer een beginnerscursus. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij:

st.josef.iconen.atelier@gmail.com

of telefonisch:

Jos Bentert 06-22908707.

Henk Thiuss

Ouderen Soos Ariëns

Ouderen Soos Ariëns is een gezellige laagdrempelige ouderensoos voor alle gezindten, die elke donderdagmiddag gehouden wordt in het zaaltje van de Ariënsgebedeniskerk aan de Hogelandsingel 39 (13.30-16.30 uur). Voor meer informatie zie pagina 28 van dit nummer van Pelgrim.

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Alleen houdbare producten zijn welkom. Geld geven mag ook.

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met: Mevr. Baks 0640558205 of 4764254 info@voedselbankenschede.nl <http://www.voedselbankenschede.nl>



Met kerst werden in de Ariënsgebedeniskerk 4 kratten, een volle boodschappentas en geld gegeven (waarvoor nog voedsel wordt gekocht). Dus deze adventactie voor de voedselbank was erg geslaagd.

Ik wil dan ook alle mensen die wat gegeven hebben bij deze bedanken. We gaan wel door met inzamelen voor de voedselbank, want jammer genoeg blijft het nodig.

Marianne Oosterveld



Jeugd en jongeren

Theatergroep



Presenteert: Verander's

Theatergroep 'sTOF, bestaande uit 20 jongeren in de leeftijd van 12 – 24 jaar bedachten, schreven, en spelen een theaterstuk met als titel:

Verander's

Job en Iris moeten verhuizen naar een andere stad omdat het bedrijf van hun ouders failliet is verklaard. Gevolg van dat alles: een andere school, een ander huis, een kleinere kamer, nieuwe vrienden. Niet gemakkelijk voor Job en Iris. Alles waar ze zo aan gehecht zijn moeten ze achter laten. Job blijft vertrouwen dat het goed komt. Je moet het maar kunnen hè? Zo'n verandering is niet niks. Soms komt hulp uit onverwachte hoek en op een onverwachte manier.

Het stuk zal jongeren zeker aanspreken want naast een serieuze inzet is er ruimte voor humor-, zang-/muziek- en sociaal media momenten. Het duurt anderhalf uur. De regie is in handen van Michel de Wal.

Na afloop kun je de spelers spreken en handtekeningen vragen in een

AFTER-PARTY.

Voor wie: Voor alle vormelingen van 2014 en 2015.

Wanneer: zaterdagavond 31 januari 2015.

Waar: De Alfonsusschool (Pastoor Geertmanstraat 10, in Enschede)

Aanvang is om 19.00 uur, de avond duurt tot 21.30 uur.

Informatie Ingrid Schraven,
mobiel 06-2292457

CATECHESE ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN



Voor wie

Voor alle kinderen van de *St. Jacobus de Meerdere parochie Enschede* .

Groep A: leeftijd van 4 – 6 jaar

Groep B: leeftijd van 7 – 10 jaar

Waarom

We willen graag de kinderen spelenderwijs over het leven van Jezus vertellen en hen laten ontdekken wat het katholieke geloof voor kinderen betekent.

Wanneer

Zaterdag 14 februari 10.00–11.30 uur.

Parochiezaal St. Jacobuskerk

(parkeren achter de kerk met de auto is mogelijk).

Aswoensdag en de 40 dagentijd

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of



mail voor info naar Linda:

lindaterbraak@live.nl of

Begona: bferpan@hotmail.com.

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden mail dan:

mvkerckhoven@kpnmail.nl

Opvang voor kinderen < 4 jaar

We zijn op zoek naar een studente pedagogisch medewerker of een moeder die het leuk vindt om op de peuters te passen tijdens de kindercatechese. Mail gerust.

Waar moeten wij God om vragen? [1]

God kent ons door en door en weet wat we nodig hebben. Toch wil God dat wij ‘vragen’: dat we ons in de nood van ons leven tot Hem wenden, naar Hem schreeuwen. Hem smeken, klagen. Hem, aanroepen, ja zelfs in het gebed met Hem worstelen.

God heeft onze beden zeker niet nodig om ons te kunnen helpen. Dat wij de vragende partij moeten zijn, is voor ons bestwil. Wie niet vraagt en niet hoeft te vragen, sluit zichzelf op. Pas de mens die vraagt, opent zich en keert zich naar de Maker van al het goede. Wie vraagt, keert terug naar huis, naar God. Zo brengt de smeekbede de mens in de juiste verhouding tot God, die onze vrijheid respecteert. Een opvallende uitspraak van pastoor van Ars was:

“De lieve God houdt ervan om lastig gevallen te worden”.

Voor wie het geloof verder wil verkennen: www.hoevindjegod.nl



Maurice, tot de volgende keer!

(parochiaan en bestuurslid van de Ariëns Katholieke Studenten.

Bron: [1] Youcat, Jongeren catechismus van de katholieke kerk.

Even zitten, God ontmoeten

Samen in gesprek

We leven gehaast en hebben het ook echt druk. Toch sta je af en toe even stil. Geloof, God en de vragen van het leven laten zich niet weg plannen. In 2015 gaan we gezamenlijk op weg door de lastige maar inspirerende wereld van geloven.

Op 7 dinsdagen in 2015 verdiepen we ons in geloof en de zoektocht naar God. Aan de hand van het boek ‘Ontmoetingen met God’ van Peter Hendriks komen verschillende thema’s aan bod. Elke bijeenkomst begint met een korte inleiding waarna we met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. In het gesprek staat de inbreng van de deelnemers centraal. Om de week komen we bij elkaar rond de volgende thema’s.

Op dinsdag **27 januari** starten we met het onderwerp: Geloven is altijd anders. **10 februari:** God ervaren door 3000 jaren.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek (OGH) en voorbereid door Anneke Roovers. Ze vinden plaats op de Willem van Oranje school, Ravenhorsthoek 34 in Enschede zuid. Elke avond duurt van 19.30 uur tot 21.15 uur.

Informatie en opgeven kan telefonisch of via de mail.

anneke-roovers@hotmail.com

Tel: 06 46726244



Kroniek

Gedoopt

Behorend tot de Jacobuskerk:

14 december: Olivier Henk Bernardus Nicolaas (01-10-2014) zoon van Martijn en Merle Rouweler-Smulders.

25 december: Oliver Matthew Bernd (2-4-2014) zoon van Mathijs en Darlene Buunen-Croes.

Behorend tot de parochie H. Maria en Martha in Baarn:

14 december: Rosalie en Liselotte (beiden 23-06-2014) dochters van Rob en Erika Nordkamp-Legemaat.

Behorend tot een parochie in Malta:

21 december: Oscar Francis (09-05-2014) zoon van Els en Stephen Serracino Inglott.

Behorend tot de Verrijzeniskerk:

21 december: Giovanni (Giorgio) 17-09-2002, Dilano (Valentino) 30-09-2004, Angelo (Lorenzo Sylvano) 21-01-2007, zonen van Rudy Pover en Catoya Vuurboom.

Overleden

St. Jozefkerk

27 oktober: Toon Monnikhof, 81 jaar, echtgenoot van Rie Mekkelholt.

23 november: Gerard Breumelhof, 79 jaar, weduwnaar van Antonia Wienk.

24 november: Karel Corstjens, 83 jaar.

29 november: Johan Kamphuis, 82 jaar, echtgenoot van B.H.T. Holters.

15 december: Henriëtte van Weerd-Schellekens, 68 jaar, echtgenote van J.A.M. van Weerd.

Ariënsgedachtenis

3 december: Hermina, Josephina (Mini) Haak-Tiehuis, gehuwd met Wiemer Haak, 80 jaar. Ze woonde Boulevard 1945, app. 593.

7 december: Frida Josefina Voerman-Render, weduwe van H.Voerman, 91 jaar. Ze woonde aan de Boulevard 1945-505.

St. Jan-H.Michaël

3 december: Francesco Fisticaro, echtgenoot van Gaetana Fisticaro Di Blasi, 84 jaar.

Verrijzenis des Heren

11 december: de heer J.H. Gilbers, ruim 64 jaar gehuwd met Dina Gilbers-Reinink en is 90 jaar geworden. Hij woonde aan de Walkottelanden 88.

Locatiekerk onbekend

18 december: Mevr. J.M.M. Leferink, 70 jaar. Ze woonde aan de Rechterveldbrink 2-510.





KIEK

Kind en Kou

Een opluchting? Ik vind van wel. Nooit eerder had ik de beentjes van een sneeuwman gezien. Eigenlijk had ik me ook nooit afgevraagd of die witte man wel over benen beschikte!

Benen om er tussen uit te knijpen, hard weg te rennen, als het hem hier te benauwd werd. Of te heet onder de voeten. Zijn benen leken wel voor altijd bedolven onder de sneeuw! Maar deze sneeuwpop heeft het bijna onmogelijke, mogelijk gemaakt. Met alle durf en moed die in hem schuilde is hij door de sneeuw gerold en met een laatste krachtsinspanning op z'n kop gesprongen! Alles heeft hij er voor over gehad om ONS DENKBEELD over DE SNEEUW-POP, dat in onze hersenen vastgeroest scheen te zitten, voor altijd te veranderen! Ik wens jullie deze winter nog veel sneeuw toe! Sneeuw om je mee bezig te houden, je creativiteit te laten zien, mee te spelen, glijbanen te maken, te lachen en plezier te hebben!

Raadsels:

Waar danst een sneeuwman?
Wat eet een sneeuwman op zijn brood?

Mopjes:

Een aap geeft een cadeautje aan een sneeuwpop. Die maakt het pakje open en er springt een kikker uit. Vraagt de aap: "ben je geschrokken?" "Hoe weet je dat?" vraagt de sneeuwpop. Zegt de aap: "je ziet wat wit!"

De pastoor vraagt aan Koosje : "Weet jij hoe God er uit ziet?" "God lijkt op mijn opa!" antwoordt Koosje. "Ziet God eruit als je opa? Hoezo?" vraagt de pastoor. "Nou," zegt Koosje, "Gisteren zocht mijn oma opa, ze deed de deur van de schuur open en zei: "God, zit je hier?"

Redactie **B Elfrink**



Antw:
sneeuwbal;
sneeuwvlakken





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04
E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U kunt dan terecht voor afspraken,
doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de
houten poort tussen de pastorie en
Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel.
Brievenbus is in de voordeur aan de
Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u
sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*
e-mail: adriebakker@ziggo.nl
Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*
e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl
SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37
Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en
verhuur*
Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*
e-mail: ljpgasthuis@ziggo.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zie vieringenrooster achter in deze
Pelgrim

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

Donderdagavond om 18.15 uur

Laatste zaterdag van de maand om
12.00 uur het Angelusgebed.

Schatten van de Jacobuskerk

Onder deze titel zullen wij u het komende jaar in iedere Pelgrim kennis laten maken met de vele bezienswaardigheden in de Jacobuskerk. Velen van u komen regelmatig in onze kerk. Voor een viering, voor een familie-aangelegenheid of misschien zo maar op een zaterdag om even rond te kijken. Maar wat is er eigenlijk allemaal te zien? We beginnen in deze eerste Pelgrim van 2015 met

Het rozetraam van de Heilige Familie



Op zondag 28 december stond de liturgie in het teken van de Heilige Familie. In de Woord- en Communieviering, waarin pastor Carla Berbée voorging, werd hier uitgebreid bij



stilgestaan. Voor de overweging stond zij de Ambo voor een keer af aan onze koster Joop van der Woning, die niet alleen koster is, maar ook vele groepen rondleidt in de Jacobuskerk. Vol enthousiasme vertelde hij de aanwezige parochianen over het bijzondere glas-in-lood raam in de zijbeuk van de kerk. In dit raam, dat gemaakt is door glazenier Jos ten Horn, zijn Jezus, Maria en Jozef als een heilige familie afgebeeld.

De boom van Jesse

De boom van Jesse is een Bijbelse benaming voor de stamboom van Jezus van Nazareth. Vanaf de elfde eeuw zien we voorstellingen, waarin Jesse ligt te rusten of te slapen. Uit zijn borst komt een wortel, die zich vertakt tot een grote boom. In de takken van die boom zitten de koningen van Juda verborgen. De top van de boom wordt gevormd door Maria en haar kind Jezus. In dit rozetraam ligt Jesse onderaan. Links en rechts in de rand zijn elk zevenmaal drie kleine koningsfiguren afgebeeld. Volgens het evangelie van Matteüs is er een lijst met drie tijdperken van telkens veertien geslachten: van Abraham tot David, van David tot de Babylonische gevangenschap en vandaar tot Jezus.

Reims rood

De kleur rood in dit raam noemt men ook wel "Reims-rood". Deze kleur rood is behalve in dit raam in de Jacobuskerk alleen te vinden in de kathedraal Nôtre Dame in Reims, Frankrijk. Ook daar is een glas-in-lood raam te vinden waarop de boom van Jesse staat afgebeeld.

Stralend

De afbeeldingen zijn het mooist te zien, als de zon door het raam schijnt. Dat dat aan het einde van de viering op 28 december heel uitbundig het geval was, kon geen toeval zijn. Alle zegen komt van boven. De kerkgangers koesterden zich in de stralenbundel, die door de Heilige Familie de kerk inscheen. Als dat geen mooi begin van de zondag is.

Zondag 21 december, rond half 8 's avonds

Heilige drie koningen, uit zo verre land

*Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglich myrrh'
wierook ende goud*

*'t Eren van dat kindje, dat alle ding
behoudt*

Kyrie eleis



Daar stonden ze, voor de ingang van de Jacobuskerk. Melchior, Balthazar en Caspar. De drie koningen stonden op 21 december voor de deuren van de Jacobuskerk. En zij niet alleen. Een lange, lange rij mensen, tot ver voorbij de ijsbaan, wachtte geduldig



tot de deuren open zouden gaan. Welke ster had hen naar de Oude Markt in Enschede geleid? Het Wilinktheater had deze middag en avond de kerk gehuurd voor een kerstconcert door Herman van Veen. Ruim 800 mensen vonden een plek in de “stal”. En genoten intens van een hele bijzondere avond. Aan de hand van persoonlijke herinneringen aan de kersttijd in zijn kinderjaren zong Herman bekende en minder bekende kerstliederen. Een kerstavondviering, maar dan anders. Om nooit te vergeten.

Klein verdriet bij de kerststal....

Op zaterdag 13 december werd in de Jacobuskerk de kerststal ingericht. Onze kerstboommannen hadden op vrijdagochtend de kerstbomen op het priesterkoor geïnstalleerd en ook de stal zelf al opgebouwd. Aan de dames de eer en het plezier om de stal helemaal in te richten! Omdat deze zaterdagochtend ook de kinderen van de St. Franciscusgroep bij ons te gast waren voor de kindercatechese, werden zij uitgenodigd om als eerste naar de kerststal te komen. In stille bewondering keken ze naar de beelden, terwijl Ineke de kinderen vertelde over de herders, de drie koningen en natuurlijk Jozef en Maria en het kindje Jezus.

“De drie koningen heten Caspar, Melchior en Balthazar hè?”, vroeg een van de kinderen aan Ineke. “Dat klopt”, zei Ineke, “wat weet jij dat goed, knap hoor!”. “Jaaaa”, zei het

meisje wijs, “dat komt omdat ik vorig jaar in het kerstspel Melchior mocht zijn”. Met een verdrietige blik keek ze de kerststal in, naar het beeld van de koning die ze vorig jaar mocht zijn. “Ja maar”, zei Ineke, “dat was dan toch heel leuk om te doen? Waar was dat kerstspel dan, waarin je Melchior mocht spelen?”. “Nou”, zei het grietje treurig, “dat was in onze kerk, die kerk die nu gaat sluiten.....” We waren allemaal even stil.....

Rommelmarkt bij de Jacobuskerk op zaterdag 6 juni 2015



Ook dit jaar organiseert de Jacobuskerk een Rommelmarkt, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de locatie

St. Jacobuskerk.

Zowel bij de voorbereiding, als op de dag zelf kunnen we vrijwilligers gebruiken die willen helpen.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Keizer, tel: 06-51954521.

Heeft u bruikbare spullen, meubels, kleding, boeken, we zijn er blij mee!

Stuurt u een mail naar

jacobusenschede@kpnmail.nl en

we maken graag een afspraak met u over het brengen of eventueel afhalen van uw spullen!



Opslagruimte gezocht!

Voor de rommelmarkt die de Jacobuskerk in juni 2015 organiseert, worden alweer diverse spullen aangeboden. Er is echter niet voldoende opslagruimte. Mocht u een ruimte hebben, die u beschikbaar wilt stellen aan de Jacobuskerk, neemt u dan contact op met het secretariaat, bij voorkeur per mail: jacobusenschede@kpnmail.nl.

Wij wensen u allen een gezond, gelukkig en gezegend 2015!



Zanggroep Hymnus zoekt nieuwe leden!

Zanggroep Hymnus is een kleine zanggroep, die zowel in zondagse vieringen als in rouw- en trouwvieringen in de Jacobuskerk de zang verzorgt. Hymnus repeteert op woensdagavond en wordt geleid door organist/dirigent Willem Waanders. Zingt u graag en wilt u eens komen kijken, luisteren en meezingen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van de Jacobuskerk (jacobusenschede@kpnmail.nl) of met koorlid Albert van der Sluis (06-10772977).

Zegenbede van St. Patrick uit Ierland

De Heer zij vóór ons
om ons de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter ons
om ons te bewaren voor listen van het kwaad.
De Heer zij naast ons
om ons in de armen te sluiten,
om ons te beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder ons
om ons op te vangen wanneer wij dreigen te vallen.
De Heer zij in ons
om ons te troosten wanneer we verdriet hebben.
De Heer zij om ons heen als een beschermende muur
wanneer anderen over ons heen vallen.
De Heer zij boven ons om ons te zegenen
op onze weg naar de toekomst.





St. Jozef

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden locatiesecretariaat

Maandag t/m donderdag 's morgens
van 9 tot 12 uur.
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon*
e-mail: jos.marsman92@gmail.com
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Vacature

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: NL52INGB0000805251

of ABN-Amro-bank:

NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage

ING bank NL42INGB0003044773

of ABN-Amro

NL78ABNA0445107324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Wij wensen u en uw dierbaren een gezegend, gezond en liefdevol 2015

Wij hopen dat wij er in het komend jaar ook weer voor elkaar zullen zijn. In het bijzonder heten we onze geloofsgenoten van de Paulus van harte welkom.

Hopelijk vindt u snel uw plek en gaat u zich spoedig thuis voelen.

Wij hopen ook dat de vele vrijwilligers van de Paulus locatie hun steentje willen bijdragen in nieuwe gemeenschap Noord.

Wij kunnen op veel plekken hulp gebruiken. Dus aarzel niet om contact



met ons op te nemen.

- **Het zal weer een jaar worden met veel veranderingen.**

De locatieraad gaat verdwijnen en ook de functie van locatie penningmeester komt te vervallen.

Vanaf nu gaan alle facturen na fiatting naar het Parochieel Dienstencentrum.

De penningmeester van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere gaat de betaling verzorgen.

- **Zoals bij alle locaties** staat er ook in de Jozefkerk een krat die u voor of na de viering kunt vullen met houdbare voedselproducten.

Omdat wij weten dat dit lastig voor u kan zijn, bieden wij ook de mogelijkheid om uw voedselproducten naar het parochiecentrum te brengen. Iedere ochtend van 9 tot 12 behalve vrijdag. Natuurlijk staat er altijd een kopje koffie voor u klaar.

Wekelijks komt de voedselbank uw bijdrage ophalen.

- **Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering om 9.30.** Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom .Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- Het is weer januari dus de actie **KERKBALANS** gaat weer van start.

Wat is de kerk jou waard

Bij deze pelgrim vindt u een brief en een acceptgiro kaart.

De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede. ABN-Amro bank NL78ABNA0445107324 of

ING-Bank NL42INGB0003044773

Beide T.n.v. St.Joseph Enschede

- **Op de website van katholiek Enschede vindt u een mooie video**

gemaakt door Willie Smit over de viering in de St Joseph kerk van 7 september 2014.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatieraad,

Jos Marsman tel. 053-4355320

jos.marsman92@gmail.com

1894-2014

Detail fresco – St. Jozefkerk



Reeds vanaf 1977 wordt er door een groep gedreven mensen gewerkt aan het in stand houden van de Sint Jozefkerk. Regelmatig werd door de Stichting Behoud grote sommen geld gestoken in het religieuze monument.

Maar we hebben nog steeds een verlanglijstje b.v. om nog enkele fresco's vrij te maken. Donaties zijn welkom IBAN NL 76 INGB 066 51 97 977.

Hoe vindt u trouwens de strakke entree voor de kerk?

Een kleurrijk 2015!

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.

Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl

Geopend: dinsdag- en donderdag-
ochtend van 9 tot 12 uur.

**Buiten de openingstijden voor
uitvaarten:**

uitvaarttelefoon 06-38236370.

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

e-mail: e24pastoor@home.nl

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB 091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Raadpleeg het vieringenrooster achter
in deze Pelgrim.

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken.*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Van de pastoraatgroep

Laatst wachtte ik bij de bushalte.

Het was al laat en ik wilde graag naar
huis. Eindelijk kwam de bus, maar de
bus was vol en zonder te stoppen reed
hij door. En ik dacht: "Hoe vaak gaan
wij zonder te stoppen aan anderen
voorbij?" Aan anderen die verlangend
op ons wachten, wachten op een
gesprek, op iemand die naar hen



luistert, Wachten op een gebaar, op een lach, een vriendelijke knik. Soms zijn wij net als de bus, tot de nok toe vol. We gaan daardoor aan zoveel mooie en goede dingen en aan anderen voorbij. Met de kerstdagen vierden we de geboorte van een bijzonder kindje. Fijne dagen met liefde, vreugde en vriendschap en herinneringen. Gewoon genieten van elkaar. Samen praten, luisteren naar elkaar, samen zingen. Er zijn voor elkaar, Samen. Graag spreek ik de hoop uit dat het fijne en warme gevoel van deze dagen de uitstraling zal hebben naar alle andere dagen van dit nieuwe jaar. Wij wensen u allemaal een gezegend en gezond 2015.

*Namens de pastoraatgroep,
Erna Perik*

Ouderen Soos Ariëns

Ouderen Soos Ariëns is een gezellige laagdrempelige ouderensoos voor alle gezinten, die elke donderdagmiddag gehouden word in het zaaltje van de AriënsGEDACHTENISKERK aan de Hogelandsingel 39 (13.30- 16.30 uur). Wij bestaan in maart 2015 50 jaar!!!

Elke maand hebben wij iets extra's, soms bingo, bloemschikken of een themamiddag gezondheid o.i.d.

Maar op de "gewone" soosmiddagen word er gekaart, geknutseld, gepraat of je kunt er een paar potjes sjoelen. Wij vragen voor 2 kopjes koffie/thee + koekje 0,80 cent.

Alle Feestdagen vierden we met iets extra's Paasbingo, Kerstdiner/stam-

potbuffet, St. Nicolaasfeest en de verjaardagen vierden we ook samen.

Per maand vragen we onze bezoekers/leden 2,- euro voor deze extra's.

Op 4 december j.l. hebben we een geslaagde St. Nicolaasbingo gehouden. Deze middag was niet mogelijk geweest zonder de onderstaande sponsors (want een feestje kost geld): Kapper Gerard, Bakkerij Alink, Mokana Meubelen, Thuis in, Slijterij Vrieler, Susan schoonheidssalon, Garage ter Riet, Sunflower Sonja, Grolsch Bierbrouwerijen, Dille en Kamille. En enkele heel creatieve mede-soosbezoekers/leden.

Zo konden we prachtige prijzen weggeven als bingoprijzen.

Aan het einde van de middag was er voor iedere bezoeker een Sinterklaas cadeautje.

Dus als U zin heeft om bij ons een keer te komen kijken en blijven, U bent Van HARTE WELKOM, in de AriënsGEDACHTENISKERK elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur Hogelandsingel 39.

Contactpersoon; Laurette Heetbrink-Aellerinck tel. 053-4305618.

Zoekgeraakt!

Wie heeft na de jubileumviering van het Ariënskoor (**per ongeluk**) **het fototoestel van dhr. Kloppers meegenomen!** Op het digitale kaartje staan naast foto's van het jubilerende koor ook familiefoto's van o.a. een bruiloft! Wilt u het toestel houden dan toch héél graag het digi kaartje **terug!!**





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt

G.J. van Heekstraat 414,

7521 EN Enschede.

Telefoon: 435 95 62.

Iedere maandag van 09.30-11.00 uur
tot 1 februari 2015

Pastorale en Diaconale zorg:

zie **Pastores** voorin dit blad.

Het parochieblad Pelgrim kan men ophalen in de bibliotheek (Zonstraat 1) en de ruimte van de wijkraad van Tweekelerveld (Rigelstraat).

‘Afscheid van een kerk die ook een thuis is’

(Samenvatting van de preek van pastoor André Monninkhof tijdens de slotviering van 4 januari)

Met deze woorden typeerde Edwin Seinen, parochiaan en lid van de pastoraatsgroep van deze kerk, het afscheid van deze kerk.

Voor velen van U en van ons lijken mij deze woorden zeer herkenbaar. Inderdaad is deze kerk voor veel

mensen in al die jaren veel meer geworden dan een kerk alleen. Voor velen van U (en voor jullie) een tweede thuis. In de jaren, dat ik in Enschede mag werken, heb ik Uw geloofsgemeenschap leren kennen als hecht. Naast het samen vieren en het beleven van het geloof is er sociale aandacht voor elkaar. U wisselt ervaringen uit “*maar tijdens het gezamenlijk drinken van koffie hebben we ook ons verdriet verwerkt*”, zo zegt Edwin Seinen in het artikel, dat op 17 december j.l. is gepubliceerd in de TC Tubantia.

Wij, leden van parochiebestuur en pastoraal team van deze parochie, denken, dat dit verdriet heel begrijpelijk is. Meer dan 50 jaar is deze kerk Uw tweede thuis geweest.

Op de kale vlakte van de wijk Tweekelerveld was deze kerk een van de eerste gebouwen, die tot stand kwamen. In den beginne was er niets; het was een kale vlakte, zo stel ik mij voor, met wat bos en weiland. Staande in deze ruimte heeft de legendarische bouwpastoor Holterman, in het gezelschap van zijn onafscheidelijke hond, samen met anderen, gezorgd voor de bouw van dit Gods huis. Met dubbeltjes en kwartjes is er een kerk bij elkaar gespaard. Waar pastoor Holterman als bouwpastoor het fundament legde voor deze kerk, hebben zijn opvolgers – samen met de gelovige gemeenschap – deze lijn doorgetrokken.

In de voorbije jaren heeft de verkondiging van het geloof op een



traditionele, maar ook eigentijdse manier, gestalte gekregen. Het tijds-gewricht, waarin wij nu leven, brengt echter met zich mee, dat wij als gelovige gemeenschap andere wegen moeten gaan. In dit verband wijs ik ook op het recente schrijven van onze Aartsbisschop, Kardinaal Eijk. In dit schrijven geeft hij aan, hoe de kerk er in ons bisdom anno 2028 (het jaar, waarin hij met emeritaat hoopt te gaan) zal voorstaan. Het toekomst-perspectief, dat hij schetst, lijkt somber.

Bij het doorgaan van de huidige ontwikkelingen zullen er in Twente nog zo'n vier of vijf kerken open zijn. In deze context ontkomen wij ook in Katholiek Enschede niet aan het sluiten van kerken. Om de pastorale toekomst van onze Sint Jacobus-parochie voor de toekomst veilig te stellen, heeft het Parochiebestuur samen met het Pastoresteam moeten besluiten om in onze stad deze Pauluskerk en nog drie andere kerken te gaan sluiten.

Dat wij als kerk en als gelovige gemeenschappen andere wegen moeten gaan, leeft ook in Uw midden, lees ik in de TC Tubantia. Vanuit de pastoraatsgroep steekt Edwin Seinen het verdriet, dat U allen voelt, niet onder stoelen of banken. Maar toch voegt hij eraan toe: *“Wij gaan niet bij de pakken neerzitten, Ik hoop dat onze mensen hun plek vinden in de Jozefkerk, Of elders, dat is aan hen. Mijn hoop is vooral, dat mensen over stenen heen kunnen kijken. Je geloof*

wordt niet bepaald door een gebouw. Hoe teleurgesteld we ook zijn, we moeten verder”.

Dit zou ik U en ons allen bij het afscheid van deze kerk willen toewensen: dat de Ster van Bethlehem, die hier vlak voor de Paasmorgen van 1957 is gaan schijnen, diep in Uw hart mag zijn ...voor altijd ...dat hij U mag leiden naar de Jozefkerk, waar U in het eucharistisch centrum van onze parochie een nieuw thuis mag vinden ...dat wij als gelovigen in deze stad onze roeping mogen herkennen om (in al onze verscheidenheid) samen de eenheid van Christus Lichaam zichtbaar te maken ...en dat wij uiteindelijk thuis mogen komen in de wereldstad, die niet meer van deze aarde is ...in Gods huis, daar waar ruimte is voor velen.

Opzetten pastoraal-diaconale ontmoetingsplek Tweekelerveld

Door het onttrekken van de H. Pauluskerk aan de eredienst zal er in goed overleg gekeken worden op welke locatie in Tweekelerveld een pastoraal-diaconale ontmoetingsplek kan worden opgezet voor de parochianen die woonachtig zijn in de wijk Tweekelerveld.

Meer informatie hierover in de volgende Pelgrim.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44
7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op maandag van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Raadpleeg het *vieringen-rooster* achter in deze Pelgrim.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad

Contactpersoon: vacant

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Misintenties en overige:

Rabobank nr.: NL 95 RABO 0129624489

Kerkebalans:

ING bank nr.: NL 69 INGB 000079 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► **K o p i j:**

Kopij inleveren **vóór do. 29 jan. '15**

(Periode: 22 febr. t/m 29 mrt. 2015)

Webmaster: Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

Viering in de Mariakerk, ja of nee?

Kijk op de website: katholiekenschede.nl en klik op: Mariakerk.

► Zolang de Mariakerk functioneert is de site:... *tot uw dienst!*

► Wist u dat in de maand december bijna 1100 keer de Mariakerk-site werd bezocht?

Daar is altijd iets te vinden omtrent eerstvolgende viering en zang.

Daarom!

PG

Het Achtervoort

sluit haar (kerk)deuren.

Ooit was de multifunctionele ruimte van 'Het Achtervoort' bomvol tijdens de toen nog wekelijkse Eucharistieviering maar dat was ongeveer 20 jaar geleden. Maar toch ook vandaag, bij de allerlaatste maandelijkse reguliere Eucharistieviering, mochten we gelukkig voldoende belangstelling ondervinden. Het bijna voltallige Gemengd Koor van de Mariakerk, dat tal van jaren de vieringen muzikaal ondersteunde, gaf 'acte de présence.

Omdat het plafond laag is en de akoestiek ver te zoeken, was gekozen voor de éénstemmige mis Gaudamus, welke door Gerard Hoveling vaardig op de oude piano/orgel werd begeleid. Pater Jan Giesselink, die de laatste 8 jaar in 't 'Achtervoort' voorging, is ook deze keer in opperbste stemming. De zaal is feestelijk versiert compleet met Kerstkribbe, kerstversiering en vele kaarsen.

Vandaag tweede Kerstdag 2014, bij uitstek een feestelijke kerkelijke samenkomst zal hij, helaas voor de laatste keer, in de Eucharistieviering



voorgaan.

Een 'opperbeste stemming' kan ook gezegd worden van zijn voorgangers de pastores Frans van Schaik en Ben Tiedink. Tijdens de samenkomsten in deze ruimte was er altijd een bijzondere sfeer. Naast vroomheid en devotie was er ook vrolijkheid.

Zo hield pastoor Tiedink op 2e Pinksterdag elk jaar steevast dezelfde preek dat niet onopgemerkt bleef door aanvullende opmerkingen vanuit het koor dat toen naast het altaar stond! En pastoor Tiedink had goede oren! Maar ook (missie)pater Jan Giesse-link kon merkwaardige gewoonten vertellen vanuit zijn missiewerk op de Solomoneilanden. Menigeen kon dan meer, dan alleen maar glimlachen en was er nog weleens hilariteit!

Natuurlijk komt de vraag: hoe kon dit elke maand plaats vinden? De multifunctionele ruimte moest voor elke viering steeds worden 'omgebouwd' tot kerkzaal. Dát kon alleen met behulp van vrijwillige inzet. Siny Wigbers is zo'n vrijwilligster die zich 20 jaar lang heeft ingezet om steeds weer een, rijk versierde kerkzaal te creëren. Altaartafel plaatsen en stoelen op een rijtje zetten. Zorgen voor bloemen, kaarsen, aankleding en alles wat in de eredienst wordt gebruikt én zorgen voor de koffie ná afloop mét 'n koekje erbij! Natuurlijk ze deed het niet alleen. Ook andere dames en heren, stroopte de mouwen op. En koster Johan Leussink wist ook van wanten.

Toen koster Leussink niet meer kon assisteren bij het altaargebeuren, werd Siny ook de vaste lectrice en nam, en passant, het collecteren ook nog wel eens voor haar rekening.

Wie anders dan Siny Wigbers stond ook vandaag klaar om na de viering een dankwoord te spreken aan pater Jan Giesselink (enveloppe met inhoud) en een boeket rozen aan te bieden aan het trouwe Gemengd Koor die door dirigente Eline Harbers dankbaar in ontvangst werd genomen. Helaas 'Het Achtervoort' is voorbij. Het aantal kerkgangers was de laatste jaren dermate klein geworden dat voortzetting hoe dan ook, niet meer zinvol was. En ook AriënsZorgpalet trok zich terug uit het gebouw. En toen werd het pas echt leeg. Nee, het ging niet meer. En daarmee sluit Het Achtervoort thans haar (kerk)deuren.

Piet Gieske

H e i m w e e naar Op Toon?

Op Toon zal op de *zaterdag 7 februari en zaterdag 23 mei, (Pinksteren) om 19.00 uur* in 'onze kerk' (Mariakerk) zingen! Zij zullen er dan weer mooie vieringen van maken!

Trouwens, Op Toon is regelmatig in de Jacobuskerk in Lonneker actief! Raadpleeg daarvoor het dorpsblad van Lonneker: "Up en um'n Bult". Daarin staat het parochienieuws van de Jacobuskerk van Lonneker.

Gedicht

*Er zullen altijd handen zijn,
die je willen dragen.
En armen waar je veilig bent.
En mensen die je zonder vragen,
zeggen dat je welkom bent.*

Toon Hermans



Kerst Gezinsviering St. Jozefkerk

De kerstgezinsviering op kerst-avond 24 december van 19.00 uur in de St. Jozefkerk, werd erg goed bezocht.

Naar schatting tussen 700 en 750 personen waarvan ongeveer 150 kinderen.

Dus een *bomvolle kerk* kan je wel zeggen.

Ook het kinderkoor was erg goed op dreef. Door een aantal kinderen werd o.a. een heel mooi stukje gelezen/voorgedragen. In verband met ziekte waren 2 invallers nodig die perfect functioneerden! Prima!



Maar ook Bert is het voorgaan in een gezinsviering 'op het lijf geschreven'.

Wel hadden we een behoorlijk aantal boekjes te kort, maar ja, wie rekent nou op zo'n toeloop op deze koude

kerstavond! Maar samen uit een boekje lezen is best te doen, en: volgende keer beter.

Er waren ook leuke kleurboekjes. Ook te kort! Daarvan gaan we er wat bij drukken voor volgend jaar Kerstmis, voor elk kind één.

En ook het 'Huisje van Madras' bestemd voor hulpbehoevende gezinnen in India, (een actie die in de Mariakerk al sinds mensenheugenis loopt) is opnieuw een succes en heeft ruim € 80,-- opgebracht! Bravo!

Iedereen kreeg op het eind van de viering een waxine lichtje mee naar huis. Leuk toch!

Vele mensen hadden na de viering complimenten, over de vorm en de inhoud van de viering.

"*Volgend jaar komen we weer*", hoorde ik een echtpaar met kinderen zeggen, "*maar dan hopen we ook nog ter communie te kunnen, want dat hoort toch ook bij een modern Kerstfeest!*"

PG

Leven

*Hij at takjes pieterselie
En een stronkje verse bree,
Met wat fijngemalen lelie
En een drankje saliethee.*

*Hij at knoflook, hele strengen,
Heeft de bermen leeggeplukt
Om zijn leven te verlengen,
Maar het is hem niet gelukt.*

*Je kunt het leven nergens eten,
't is geen drank, geen hap, geen beet;
Wát het is valt niet te weten,
Als je dát maar héél goed weet*

Toon Hermans

BERICHT van de Culturele Commissie:

De Mariakerk blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar voor *het geven van concerten.*





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur: *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zie vieringenrooster achterin deze
Pelgrim.

St.Caeciliafeest

Het feest van de patroonheilige van de koren, St. Caecilia, wordt altijd gevierd rond 22 november.

Het is dus alweer even geleden, maar we willen er toch verslag van doen, mede omdat het misschien de laatste keer is dat we het gevierd hebben in de St.Jan -H. Michaël.

Ondanks of dankzij? dat , hebben wij een heel fijn en gezellig feest gevierd. Dit jaar hadden we 4 jubilarissen, te weten: Truus Rosema 40 jaar koorlid, Henk Berteler, José Heitbrink en Marian Steffens. 25 jaar koorlid. Drie van hen kregen in de kerk de Caeciliaspeld opgespeld in de kerk, door onze aandachtspastor Carla Berbée. Eén koorlid krijgt de speld nog opgespeld zij kon er helaas niet bij zijn deze avond.

En "onder ons" kreeg Annie Berteler de muzieksleutel opgespeld in het zaaltje voor haar 12½-jarig koorjubileum.



We werden daar ontvangen met een lekker glaasje waar ook de familie van de jubilarissen van mocht genieten. Het zaaltje is altijd heel sfeervol aangekleed door de feestcommissie. Een restaurant kan ze dat niet verbeteren. We hebben heerlijk gegeten van een koud en warm buffet



en een heerlijk toetjes buffet. En er was muziek om te dansen verzorgd door, Replay 2. Twee muzikanten, waarvan er een bij ons was, en die kreeg de stemming er snel in. Er is heerlijk gedanst en gezellig met elkaar gepraat. We hebben een fijn koor waar de sfeer altijd goed is. De avond vloog voorbij en voor we het wisten was het tijd om naar huis te gaan.

Vanaf deze plek nogmaals dank aan de feestcommissie voor de organisatie het is toch altijd weer een hele klus. En graag tot het volgende St. Caeciliafeest.

Vriendelijke groet, José Heitbrink

Van de pastoraatgroep

Wanneer u dit leest zijn de feestdagen al weer voorbij.

Ik hoop dat het voor iedereen fijne dagen waren. Ook de jaaropening hebben we weer achter de rug. Zou het de laatste zijn in deze kerk?

Zo ja, hoop ik dat we elkaar de volgende keer zeker in een gezellige andere ruimte kunnen ontmoeten.

Contact houden wordt belangrijk de komende tijd, dan moet het lukken om alle veranderingen die er aan komen, op een goede manier te verwerken.

Als het nieuwe jaar gestart is, is het al snel tijd om naar de voorbereiding voor Pasen te kijken.

Daaraan vooraf gaat de oecumenische

viering. Die is klaar en daar vertel ik op een andere plek iets over.

Voor alle zondagen in de 40-dagentijd, de vasten, gaan we weer mooie vespers voor bereiden. Om 19.00 uur zullen we dat samen beleven in de Apostel Thomaskerk. Ook voor de laatste keer? De voorbereiding en het beleven niet, de plek misschien wel! Want ook bij onze protestantse broeders en zusters gaat het hard met de kerksluitingen.

Voor Witte donderdag hadden we vorig jaar een mooie dienst in onze eigen kerk. Dat hadden we dit jaar ook graag gehad, maar dit jaar is 'The Passion' het grote spektakel van de EO op witte donderdag in Enschede. We schatten in dat de meeste mensen dat dan toch liever meemaken. Daarom hebben we besloten dat we dan witte donderdag niet in onze eigen kerk vieren.

Op Palmzondag, op Goede Vrijdag en op Paaszondag zijn er wel diensten in onze kerk.

Natuurlijk gaan we door met het geven van een bosje bloemen aan een mede-parochiaan, die het even wat moeilijk heeft. Iedere dienst die in onze kerk gehouden wordt, zullen we dat uitdelen, dus ook op de zaterdagse diensten.

Graag wil ik u nog uitnodigen voor de oecumenische gesprekken, een maal per maand. Ook daar vertel ik op een andere plek meer over.



Rest mij nog u een goede tijd te wensen. Laten we met elkaar de komende tijd beleven, zodat we de moeilijkheden kunnen delen, en de blijdschap verdubbelen.

*Tiny Hannink,
namens de pastoraatgroep*

Oecumenische gesprekken

In het najaar zijn we doorgedaan met oecumenische gesprekken, gesprekken met een kleine groep mensen over wat wij beleven aan geloofszaken en wat dat in ons leven betekent. De laatste gesprekken gingen over 'bidden'. Alleen bidden, bidden in een groep, bidden in een kerk, zomaar wat bidden. Wat betekent dat voor jezelf, hoe ervaar je hierin steun? Het waren boeiende gesprekken. Komend jaar gaan we hiermee door. Iemand van de aanwezigen zoekt een thema en laat ons nog weten wat het wordt.

De eerste twee keer in 2015 zijn in de pastorie van de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 253, op **dinsdag 20 januari** en **dinsdag 17 februari, aanvang 14.00 uur**. U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig.

Wilt u meer informatie zoek dan contact met:

Wil Brouwer; tel. 053-4315626 of met Lisette Janssen; tel. 053-4305988

Over de Actie Kerkbalans

In het decembernummer heeft u al kunnen lezen over de Actie Kerkbalans die in januari start. Nog even voor onze locatie de werkwijze in het kort zodat u weet wat u kunt verwachten.

Uw wijkcontactpersoon brengt de envelop van de Kerkbalans tussen 16 en 23 januari 2015 bij u thuis. In de envelop zit een formulier dat u kunt invullen. U kunt aangeven dat u mee gaat doen, mee blijft doen, voor hetzelfde bedrag of tegen een hoger bedrag. Het ingevulde formulier stopt u weer in de envelop. Uw wijkcontactpersoon haalt de envelop weer bij u thuis op in de week van 24 tot 29 januari 2015.

Alvast bedankt voor uw moeite en het vertrouwen

Huub Huitink

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

Alle vieringen beginnen om 16.00 u.

Cromhoff

Donderdag 15 januari	eucharistie
Donderdag 22 januari	protestant
Donderdag 5 februari	eucharistie
Donderdag 12 februari	protestant
Donderdag 19 februari	eucharistie
Donderdag 26 februari	protestant

Hatteler

Woensdag 21 januari	protestant Avondmaal
---------------------	-------------------------





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep

Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad

Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening

IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster

Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie

redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen in de Verrijzeniskerk:
Zie het vieringenrooster achter in
deze Pelgrim.

Zondag 10.00 uur Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;
Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk
De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.
Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op woensdag 3 december hebben we
als locatieraad en pastoraatgroep van
onze kerk weer vergaderd.
Zoals vorige keer aangegeven: we
streven naar een gezamenlijke viering
met de drie koren, die we vervolgens
in de drie verschillende kerken



zouden houden. Het koor van de AG heeft positief gereageerd. Met het koor van de SJM hebben we op het moment dat u dit leest overleg gehad. Even afwachten of de geschetste ontwikkelingen over één locatieraad (cq. Beheerscie) en één pastoraatgroep nog roet in het eten gooien.

Het nieuwe vieringenrooster voor de 1^e helft van 2015 biedt wat meer ruimte voor optredens van ons kinderkoor. Zo luisteren zij een flink aantal woord- en communievieringen op zondag op. Wij hopen dat hierdoor het bezoek van kinderen aan onze kerk weer toeneemt. Zij kunnen dan immers weer ter communie gaan.

Een aantal werkgroepen heeft te kampen met “personeelsgebrek” zo zijn wij nog steeds op zoek naar een kerkmeester, koffiedames voor de zaterdagavond en voor concerten en administratieve krachten. Lijkt u dat interessant meldt u dan even bij Joop vd. Pieterman. Laat u daarbij niet hinderen door de wijze waarop de functie op dit moment wordt ingevuld. Als u andere ideeën heeft zijn ook die bespreekbaar.

De Ariënsgedachteniskerk heeft een jaarlijkse bijeenkomst voor alle werkgroepen waar ik de laatste keer bij mocht zijn. Als locatieraad en pastoraatgroep van de VK vinden wij dat zo'n goed idee dat wij voor onze kerk op woensdag 11 februari, 19.30 u ook zo'n bijeenkomst houden voor alle contactpersonen van de diverse werkgroepen. U bent bij deze alvast uitgenodigd.

Deze vergadering hebben we uitvoerig gesproken over ons kerkgebouw. We wilden het gebouw al langer verfraaien. Met name de

parochiezaal en bijbehorend kamers. Maar het geld ontbrak. Bovendien: als er kerken gesloten worden zou het zonde zijn om nu nog zaken te kopen als je spullen uit de andere kerken voor de parochie kunt behouden door ze te plaatsen in de kerken die open blijven. Dat gezegd hebbende voelt het toch wel een beetje tweeslachtig. Herbestemming van spullen is immers onlosmakelijk verbonden met sluiting. En kerksluiting voelt uiteraard niet lekker.

Een ander aspect is de inrichting van de kerk zelf. Deze is bijzonder sober. Deels vanuit het ontwerp en deels vanuit het gegeven dat wij de kerk deelden met de protestantse kerk. Dat sobere karakter wordt door veel mensen gezien als sfeerloos of ongezellig. Wij gaan bekijken of wij hierin iets kunnen veranderen. Daarvoor vragen we binnenkort uw hulp.

Tenslotte gaan we binnenkort buitenverlichting aanbrengen bij de hoofduitgang zodat de stoep voor de kerk goed verlicht is.

Naast het gebouw zijn uiteraard weer een aantal kleine zaken besproken en, last but not least, de financiën. Daar waar in het Vaticaan nog miljoenen zijn gevonden buiten de reguliere boekhouding moeten we in onze kerk constateren dat we, alle zoekwerk ten spijt, weinig reserves hebben. Hoogste tijd dus voor de Actie Kerkbalans. Wij hopen op een royale bijdrage van uw kant zodat wij het kerkelijk werk in Enschede Zuid voort kunnen zetten.

*Graag tot de volgende keer,
Wim Lieven*





Liedavond voor zinzzoekers

Op vrijdag 6 februari houdt Vrijplaats

Daglicht van 19:30 tot 21:30 een liedavond in de Verrijzeniskerk.

Meer informatie over deze avond kunt u vinden op pagina 15 van dit nummer van Pelgrim.

Kerstviering van het ouderen-pastoraat in de Verrijzeniskerk op 22 december 2014

Op maandag 22 december was het weer zover: **de kerstviering van het ouderen pastoraat.**

Op maandag en niet op woensdag dit keer? Ja waarom ook niet? Waarom zou het kind Jezus niet op maandag geboren kunnen zijn?

De kerk liep vol, nou ja: we waren met velen. (waar maak je dat nog mee tegenwoordig?)

Bij binnenkomst stond het grote dameskoor, onder leiding van mevr. Ria Taverne, al te zingen: prachtige, vaak meerstemmige kerstliederen, die Ria dirigeerde vanachter het orgel, de piano of "vanachter niks".

Ze had zelfs een soliste bij zich, mevr. Christa, die de engeltjes enzovoort.

Heel erg mooi gedaan dames.

Pastor Ben Engelbertink ging voor in de Eucharistieviering en dat is ook al weer sinds enkele jaren heel vertrouwd.

Op twee standaards lagen drie bijbels: één in het ABN, één in het

Aramees(de taal die Jezus waarschijnlijk zelf gesproken heeft) en één in het Twents. En in welke taal las de pastor het Evangelie??? Juist ja, in het Twents.

En zo klonk het aloude kerstverhaal, waarin o. a. verteld wordt dat **"Maria op het letst leup"**, door de kerk. (iemand fluisterde dat er in dit Twents wel een Oldenzaalse tongval doorklonk. Kan dus ook al: Twents met een accent!).

Een vondst: tijdens de voorbeden liep Jan Kusters met een draagbare microfoon door de kerk waar mensen, zo maar spontaan, een voorbede konden inspreken: ontroerend soms.

Een dame die pas in Enschede was komen wonen verzuchtte: "dat ik dit nog mag meemaken en.... wat heb ik dit lang gemist".

Kerstviering Zuidwijken: één van de weinige keren in het jaar dat je blij bent 70 jaar te zijn!!

En na afloop van de viering gingen we samen op pad naar de Schalm, waar de staf van het ouderenpastoraat al klaar stond met koffie, drankjes en hapjes. Wat een sfeer en gezelligheid: de grote gele "bellen" met toefen slagroom werden weer volop "aangeslept". In de keuken was Joop van de Pieterman met zijn staf onvermoeibaar bezig.

Wat een verwennerij: het was voor ons ouderen al volop Kerstmis.

Als billboards langs de wegen ons volgend jaar weer de vraag toeroepen **"Waor geet 't opan met Kesmis"** dan weten we het antwoord nu al heel zeker.

Wie goat noar de Kerstviering van het ouderenpastoraat in de Verrijzenislocatie.



Dank pastor Ben, dank ouderenpastoraat, dank dameskoor.

Een oudere



Kerstbijeenkomst in Het Hospice in Enschede-Zuid

Aan weerszijden van de entree van het Hospice staan twee lantaarns met brandende kaarsen.

In de gang sfeervolle kerstversiering. Een mooi versierde kerstboom staat in de centrale hal. Daar is iedereen bijeengekomen om samen te zijn in deze Kersttijd.

Bewoners, ernstig ziek, met hun dierbaren. Vrijwilligers die vol liefde iedere dag voor hen zorgen.

Dan komt het koor zingend de trap af: "Weihnachtsruf".

Trudy van Gils, hoofd van het Hospice, heet iedereen welkom. Zij leest het gedicht voor van de kaarsjes, die we gauw moeten gaan aansteken om samen te vragen om de terugkeer van het licht in deze donkere dagen. Iedereen is welkom, dat zingt het koor.

Het verhaal van de Kerstnar wordt voorgelezen: ook al sta je met lege handen, toch hoor je er bij als je bij het Kerstkind komt. "Schlaf wohl" zingt de soliste Christa, met ondersteuning van het koor. Iedereen wordt stil van binnen en denkt na over wat de toekomst hen zal brengen.

Als afsluiting wordt gezongen: "Stille Nacht". Na afloop drinken we

met elkaar chocolademelk of gluhwijn.

Zo mocht Het Dameskoor van de Verrijzenisparochie o.l.v. Ria Taverne voor de derde keer de Kerstbijeenkomst in het Hospice opluisteren. Dat deden we met veel plezier en voldoening.

Leny Haring

De locatieraad en de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Verrijzenis des Heren wensen iedereen een liefdevol 2015!



Op **25 januari** is er een oecumenische viering in onze kerk, georganiseerd met de PKE en het Leger des Heils. De Cantorij van de Apostel Thomaskerk zal de viering met liederen opluisteren.

In de viering van **31 januari** worden de iconen gewijd die de deelnemers aan de cursus olv Jos Bentert hebben geschreven.

Het wordt een bijzondere viering, u bent van harte uitgenodigd.

Op **aswoensdag, 18 februari**, is er een eucharistieviering in de Verrijzeniskerk om 19.00 uur.





Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel

In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het Parochieel Dienstencentrum: secretariaat@katholiekenschede.nl

tel. nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl. Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen in principe plaatsvinden in de St. Jozefkerk en de Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt.

Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

18 januari

1 Sam. 3, 3-19

1 Kor. 6, 13-20

Joh. 1, 35-42

25 januari

Jona 3, 1-10

1 Kor. 7, 29-31

Mc. 1, 14-20

1 februari

Deut. 18, 15-20

1 Kor. 7, 32-35

Mc. 1, 21-28

8 februari

Job. 7, 1-7

1 Kor. 9, 23

Mc. 1, 29-39

15 februari

Lev. 13, 1-2,45-46

1 Kor. 10, 31—11,1

Mc. 1, 40-45

18 febr. Aswoensdag

Joël 2, 12-18

2 Kor. 5, 20—6,2

Mt. 6, 1-18

22 februari

Gen. 9, 8-15

1 Petr. 3, 18-22

Mc. 1, 12-15

1 maart

Gen. 22, 1-18

Rom. 8, 31-34

Mc. 9, 2-10

David – Een gecompliceerd Koningschap

Deze cursus houdt zich bezig met verhalen en tradities over David.

De docent is drs. Henk Scholder, theoloog en judaïcus. Data voorjaarscursus 2015: woensdagen 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 maart en 25 maart.

Aanvang 14.00 uur en einde 16.00 uur. Locatie: Opstandingskerk, Zonstraat 9,

Enschede. Kosten hele cursus: 45 euro. Informatie en aanmelden: Secretariaat

Twents Leerhuis, Buursebrink 34, 7544 MS Enschede. Tel. 053-435 1330 (mevr.

Van der Horst) of 053- 476 1549 (dhr. Rundervoort).



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van het rooster.

WEEKEND 17/18 januari, 2^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Gebedsvier. Eucharistie	Samenzang Gemengd koor H.Geest-Maria	Werkgroep A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	AMM	H. Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk

WEEKEND 24/25 januari, 3^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gemengd koor St. Jan- H. Michaël	W. Rekveld
<u>Grote Kerk</u>	<u>Zo. 10.00 u</u>	Oecum. viering		C. Berbée + ds. R.Vissinga
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Oecumene- nische viering	Samenzang Parochiekoor Verrijzenis	W. Rekveld I. Schraven + ds. E.Sonne- veld + LdH

WEEKEND 31 januari/1 februari, 4^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	BJK	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Wo-Co	Ariënskoor	B. Huitink
H. Jacobus	<u>Zo. 10.30 u</u>	Startviering vormeling	All Together + Come Back	I. Schraven
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	BJK	A.Monnikhof

MAANDAG 2 februari, Maria Lichtmis

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Ma. 09.30 u	Eucharistie		A.Monnikhof



WEEKEND 7/8 februari, 5^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u <u>Zo. 10.30 u</u>	Dooptेरug komvierin Eucharistie presentatie 1 ^e H.Comm	Kinder- koren	I. Schraven J. Kortstee + I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Gem.koor St.Jan-Mich.	H.Antonissen
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	P.v.Blijswijk
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo. 10.00 u	Eucharistie Geb.viering	Parochiek.Ver Kinderk.Ver	B.Engelbertink C. Berbée

WEEKEND 14/15 februari, 6^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Za. 17.00 u Zo. 09.30 u	Geb.viering Eucharistie Valentijnsv.	Zangg. Joseph Gem. koor St. Jan- H. Michaël	Werkgroep A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Eucharistie Internat.mis	AMM	H.Kronenberg
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk

WOENSDAG 18 februari, Aswoensdag

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
H. Jacobus	Wo. 10.00 u	Eucharistie	Hymnus	A.Monninkhof
Verrijzenis d. Heren	Wo. 19.00 u	Eucharistie	Parochiekoor Verrijzenis	A.Monninkhof + C. Berbée

WEEKEND 21/22 februari, 1^e zondag Veertigdagentijd

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Jozef	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Wo-Co	All Together	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Hymnus	P.v.Blijswijk
H.Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor H. Geest-Maria	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Za. 19.00 u Zo.10.00 u	Eucharistie Geb.viering	Paroch.k.Ver Samenzang	W. Rekveld Werkgroep



Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Jozef: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl

Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 11.00 uur 1 ^c +3 ^c internat. 2 ^c + 4 ^c WoCo	Do. 18.15 uur Vr. 9.00 uur Za. 12.00 uur, 1x p.m. Angelusgebed
St. Jozef, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Zo. 09.30 uur Eucharistie en Za. 17.00 uur 1 ^c + 3 ^c Gebedsdienst	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 1 ^c zaterdag en 3 ^c zondag	Do. 9.00 uur
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstr.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 09.30 uur 2 ^c + 4 ^c zondag Eucharistie / WoCo	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur 2 ^c zondag + 4 ^c zaterdag	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenber</i>	Za. 19.00 uur Eucharistie en Zo. 10.00 uur, 2 ^c +4 ^c zondag Gebedsviering	Do. 9.30 uur

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht. E-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl www.miekegreveling.nl 06-83560822



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag
t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen
10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede.

Tel. 053 - 431 62 88

www.huisvanverhalenenschede.nl

Directeur: Hadassa Meijer

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
<i>Uiterlijk donderdag</i>	<i>donderdag</i>

29 januari 2015	19 februari 2015
5 maart	26 maart
9 april	30 april

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail:
centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

Parochieel Dienstencentrum Enschede. Tel. 053 - 478 53 06

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl
www.katholiekenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.
Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**



Nr. 1, januari 2015

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink

Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vicevoorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariëns
priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl

Banknummer
Parochie
St. Jacobus
De Meerdere
Enschede
SNS IBAN:
NL31 SNSB
091 02 53 129



Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen & houtskooltekenen*
- *Portret, stillevens, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopten ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

Kuipersdijk 100, 7512 CK

Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers

AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl

't Stiepeltje

Beeldenatelier

Religieuze artikelen

Reparatie van gipsen beelden

Velveweg 69,

7553 XE Enschede

Tel. 053 – 432 30 44

www.stiepeltje.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft.
Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl



- Renovatie
- Nieuwbouw
- Onderhoud

Tel. 053 – 482 40 10

Gebed

God geef me de kalmte om te
aanvaarden wat niet verande-
ren kan. Geef me de moed om
te veranderen wat ik verande-
ren kan. En geef me de
wijsheid om tussen beide
onderscheid te kunnen maken.
Amen.

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu

