

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Jaargang 4, nr. 1, 16 januari 2014

Pelgrim is het blad voor de 7 locaties van de Parochie St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede en verschijnt 10x per jaar.
Redactie: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede.
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Parochieel Dienstencentrum Enschede

Telefoon: 053 – 7113459 met voicemail.
Secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van **09.00 - 12.00 uur**.
Nieuwe Schoolweg 2, boven.
7514 CG Enschede. Tel. 053 - 478 53 06
www.katholiekenschede.nl

Bijzondere artikelen

Evangeliï Gaudim: Paus Franciscus	3
Bisdombrief over kerksluiting: "Vastklampen aan kerkgebouw..."	5
De nieuwe ijtijd	6
Week van het gebed voor de eenheid	8
Uit het Bestuur: OPROEP LR-leden	9
Over VOG en PDE	11
Project SchuldHulpMaatjes	13
Oecumene	15
Liturgiekalender	15
Allerhande: voedselbank	17
Jeugd en Jongeren	18
Kinderpagina KIEK	21
Locatienieuws	
H. Jacobus	22
St. Joseph	26
Ariënsgedachtenis	29
H. Paulus	32
H. Geest-Maria	36
St. Jan-H. Michaël	39
Verrijzenis des Heren	42

Vieringen

46

Pastores

Altijd bereikbaar onder nr. 06-2751 12 72
(zie ook de Colofon op de laatste pagina)

Pastoor A. Monninkhof, teamleider

Aandachtsgebied Liturgie
Telefoon privé: 431 17 32 / 06-22786151
a.monninkhof@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: zat.morg.+ -mid., dins.av.

W. Rekveld, priester

Pastoraal werker C. Berbée,

Aandachtsgebied
St. Jan-H. Michaël, H. Geest-Maria en
St. Joseph
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06 – 41 25 25 58
c.berbee@katholiekenschede.nl
Vrije dag: vrijdag

Pastoraal werker I. Schraven,

Aandachtsgebied
Verrijzenis des Heren, Ariënsgedachtenis
en H. Jacobus
Telefoon: 053-7113457
Tel. privé: 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl
Vrije dagen: maandag en vrijd. morgen

Pastoraal werker

J. van den Nieuwendijk

Aandachtsgebied Citypastoraat
Telefoon: 06-45860554
j.v.d.nieuwendijk@katholiekenschede.nl

Diaken P. van Blijswijk,

Aandachtsgebied Paulusparochie
Telefoon: 074 – 349 48 15
p.blijswijk@kpnplanet.nl



Voorwoord

'Het is niet gemakkelijk de hoop te bewaren... Kijk met vertrouwen naar de tekenen van vitaliteit...' 'Willen jullie de mensen nabij zijn en die zoeken naar betekenis in hun levens... Hoe zouden jullie hen anders kunnen vergezellen tijdens deze zoektocht, dan door naar hen te luisteren, en met hen de hoop, de vreugde te delen die Jezus Christus ons geeft?'

Woorden van Paus Franciscus aan onze bisschoppen bij hun bezoek aan Rome. * Toen ik dit las was ik aangenaam verrast. Of liever gezegd: ontroerd. Daar het gaat om: moed houden, elkaar bemoedigen. *'Dat wij als christenen een plaats moeten innemen in onze eigen wereld maar niet met geweld. Bij de oecumene met hartelijkheid samen naar waarheid zoeken. Bij elkaar in de buurt blijven zodat we aanwezig kunnen blijven met geloof dat levend maakt. Dat leegte aan het licht mag brengen. Niet met regels maar met overtuiging.'*

Het is op dit moment helemaal niet moeilijk om verbitterd te raken; of te zeggen: "ik ga wel voor de TV zitten op zondag"; of te denken: "ZE doen maar, mij zien ze niet meer....".

Waar blijf je dan met je inzet, met je contacten, met je enthousiasme, met alles waar je voor geleefd en met wie je hebt geleefd. Is het zo veel waard dat je het in de steek laat? Of is de waarde verbleekt, afgesleten? En schrik je dat op een dag alle glans verdoft is tot sleur? Af en toe grijpt alles wat gaat veranderen me ook een beetje naar de keel. Veel van wat er

aan mensen, aan kerken, aan gebruiken en gewoonte zo dierbaar was, zal langzaam veranderend of verdwijnen. Zo gaat dat in het leven. Je merkt het pas echt als zo'n proces al een heel eind gegaan is. Als je eerlijk kunt terugkijken, zie je over je schouder al een aanloop van jaren. Wilde je dat niet zien? Of kon je het niet waarnemen? Achteraf praten is altijd gemakkelijker. De beste stuurlied staan tenslotte altijd aan de wal. Er zal nog veel meer gaan veranderen! En wat blijft... gelovige mensen met geloof - hoop - liefde in een vorm die past bij vandaag en hopelijk ook morgen. Dat we mogen putten uit oude bronnen die hun waarde bewezen hebben. Al is het iedere keer toch ook tasten en zoeken. Een geloof op de tast... en toch ook weer zo herkenbaar. Zoals die man die vanuit Argentinië zijn land verlaten heeft en praat, omhelst, de straat op gaat en de mis opdraagt. Wat blijft is pastoraat: zorg om elkaar, zorg om anderen die je voorheen nog niet kende. Een mens die je zo maar mag tegen komen. Om elkaar als gelovige te herkennen vraagt dat jezelf te openen; met een ander oog, een ander oor door je eigen vooroordelen heen. Dan kan een willekeurige vrouw een eigen gezicht krijgen; een mens met haar eigen hoop waar ze iets van wil delen met mij.

Mogen wij zo dit jaar ingaan. Als die arme vrouw die wil delen, waar anderen op neerkijken of langs lopen. Mogen wij elkaar die hoop toewensen, die paus Franciscus ons voorhoudt en voorleeft: door de straat op te gaan, naar anderen toe.

Carla Berbée, pastoraal werkster



*AdLimina bezoek 2-12-2013;
tekst te vinden
[http://www.rkddocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5184](http://www.rkddocumenten.nl/rkddocs/index.php?mi=600&doc=5184)

EVANGELII GAUDIUM: DE VREUGDE VAN PAUS FRANCISCUS

Wie het roemruchte interview met college-jezuïet Antonio Spodaro (in september 2013) heeft gelezen, wacht een aangename hereniging met paus Franciscus. In zijn eerste apostolische exhortatie *Evangelii Gaudium*, ‘de vreugde van het evangelie’, laat de nieuwe paus zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. ‘Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd’. Een eerste samenvatting en analyse.

Als afsluiting van het Jaar van het Geloof en de bijbehorende bisschoppensynode in Rome slaat paus Franciscus met *Evangelii Gaudium* de piketpaaltjes voor zijn pontificaat. De paus is zich bewust dat pauselijke documenten niet heel veel zeggenschap meer hebben in onze dagen, maar hij is vol goede moed. ‘Met deze exhortatie wil ik de christelijke gelovigen bemoedigen om aan een nieuw hoofdstuk van evangelisatie te beginnen, die gekenmerkt wordt door vreugde, en die nieuwe paden wijst voor de kerk in de komende jaren’. Het woord ‘vreugde’ (*gaudium*) is een van de kernbegrippen van zijn exhortatie: het komt 109 keer voor in

het document. ‘Niemand moet denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar bedoeld is, want niemand wordt uitgesloten van de vreugde die door de Heer wordt gebracht’. De paus preekt niet voor eigen publiek, maar mikt op iedereen van ‘goede wil’.

Somberheid en klagen

De paus sprak al in het interview met Spodaro zijn afschuw uit over het geklaag van katholieken over elkaar. In *Evangelii Gaudium* doet hij dat weer. ‘Er zijn christenen die leven als Vasten zonder Pasen’. De exhortatie zit overigens vol met dergelijke oneliners, waardoor je als lezer het niet kan laten af en toe te grinniken. Het document is überhaupt heel leesbaar. Waar Vaticaanse documenten nog wel eens de neiging hadden om te vervallen in theologisch jargon, is deze exhortatie het toonbeeld van begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Weer een grote verdienste van deze paus, die liever voor de vuist weg predikt, dan een voorgekookte toespraak van een blaadje leest.

‘Pastorale zorg in evangelische stijl is dan ook niet geobsedeerd met het louter doorgeven van een veelheid aan doctrines, maar concentreert zich op wat essentieel is.’ Het gaat om de kern van de christelijke boodschap, de rest is van minder belang.

Decentralisatie en kritiek

De paus spreekt zich wederom uit voor een decentralisatie van het kerkelijk instituut en de rol van de paus daarbinnen. ‘Wat ik aan anderen voorhoud, moet ik zelf ook in de praktijk brengen. Ook ik moet denken over een verandering van het pausschap.’ Een ‘excessieve centralisatie’ heeft de kerk geen goed



gebracht, aldus een uiterst kritische paus. De nieuwe evangelisten moeten dan ook 'de geur van de kudde' aannemen, een beeldspraak die zo'n beetje het handelsmerk van Franciscus is geworden. 'Sommigen in de kerk zijn meer bezig met kerkelijk zelfbehoud, dan met het verkondigen van het evangelie'. En als de kerk zich teveel verliest in regeltjes, dan krijgt de hele kerkelijke moraal 'als een kaartenhuis' in te storten. 'We spreken soms meer over wet dan over genade, meer over de kerk dan Christus, meer over de paus dan over Gods woord'.

Tegen clericalisme

De nieuwe paus spaart zijn eigen bisschoppen en priesters niet. 'Ik wil priesters eraan helpen herinneren dat de biecht geen martelkamer moet zijn, maar veeleer een ontmoeting met de genade van God, die ons aanspoort ons best te doen.' De kerkelijke moraal, aldus de paus, is geen 'catalogus van zonden van fouten'. In het verlengde daarvan spreekt de paus ook zijn afkeuring uit over de manier waarop in sommige parochies omgegaan wordt met het toelaten tot de sacramenten. 'De deuren van de kerk moeten altijd open staan. De eucharistie is niet een beloning voor de perfecte gelovigen, maar een krachtig medicijn voor de zwakken.' Hiermee lijkt de paus te verwijzen naar de aangekondigde bisschoppensynode over het gezinspastoraat. In de enquête die door Rome verspreid is en in Nederland op internet is gepubliceerd, lijkt te worden gehint op een aanpassing van het verbod voor gescheiden en hertrouwde katholieken op het ontvangen van

de communie. 'Bij sommige mensen zien we een preoccupatie voor de liturgie, voor doctrine en het prestige van de kerk, maar zonder enige belangstelling voor het evangelie. Het leven van de kerk verandert dan in een museum, of in het bezit van een paar uitverkorenen.'

'Nee'

Volgens de paus staan we op dit moment op een 'scharnierpunt' in onze geschiedenis. Het failliet van het casinokapitalisme biedt kansen om het roer radicaal om te gooien. Viermaal zegt Franciscus 'nee'. 'Nee' tegen een economische wereldorde die mensen uitsluit. 'Nee' tegen de 'afgoderij van het geld' waarin de mens wordt gereduceerd tot zijn consumptieve behoeften. 'Nee' tegen een financieel systeem dat beheerst in plaats van dient. 'Geld moet dienen, niet regeren.' En 'nee' tegen een wereldwijde ongelijkheid die geweld oproept. 'De armen en de arme volkeren worden beschuldigd van geweld, maar zonder gelijke kansen zullen verschillende vormen van agressie en conflict een vruchtbare bodem blijven vinden en uiteindelijk exploderen.' Deze zuid-Amerikaanse paus lijkt hier bijna een bevrijdingstheoloog, behalve dat hij niet in de valkuil trapt om zijn theologie te verbinden met een concreet politiek programma.

Roepingen

De paus maakt zeer duidelijk waar volgens hem het speerpunt ligt als het gaat om de kerk. 'Leken zijn de meerderheid van Gods volk. De minderheid, gewijde bedienaren, staat in hun dienst.' Dat de verhoudingen maar even duidelijk zijn. De paus moet dan



ook niets hebben van clericalisme. En hoewel er duidelijk behoefte bestaat aan nieuwe priesterroepingen, roept de paus op tot voorzichtigheid. Het roept op tot betere selectieprocedures in seminaries. ‘We moeten letten op de motivatie, zeker als die iets te maken heeft met affectieve onzekerheid, het najagen van macht, menselijke glorie of economisch welzijn. ‘Affectieve onzekerheid’ is overigens een eufemisme voor priesterkandidaten met een pedoseksuele neiging.

Besluit

Franciscus had zich in de afgelopen maanden al vaker van deze verrassende kant laten zien. Kerkelijke conservatieve critici konden uitspraken van de paus over sacramenten, homoseksualiteit en clericalisme nog spinnen als ‘losse quotes’ uit ongeautoriseerde interviews. Met deze pauselijke exhortatie, die ook inhoudelijk duidelijk de handtekening van Franciscus heeft, is dat niet langer mogelijk. Er waait een nieuwe wind in Rome, the Wind of Changes.

Frank G. Bosman

Frank G. Bosman is cultuurtheoloog en verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology en redacteur van Katholiek.nl. Hij heeft zijn eigen blog www.goedgezelschap.eu

Kerkbalans 2014: Ik geloof, dus ik geef



“Vastklampen aan kerkgebouw is gevaarlijk”.

Kardinaal W. Eijk

Hilversum (van de RKK redactie) 27 oktober 2013 – Kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft 25 oktober een brief geschreven aan alle leden van de pastorale teams en de parochiebestuurders van zijn bisdom. Daarin gaat hij in op de problematiek van kerksluiting. Vooral in het aartsbisdom Utrecht moeten vanwege de hoge kosten kerken aan de eredienst worden onttrokken.

Maar ook in andere bisdommen en in de Protestantse Kerk in Nederland.

Rouwproces

“Het sluiten van het eigen kerkgebouw voelt als een amputatie, alsof het hart uit de geloofsgemeenschap wordt weggerukt,” schrijft de kardinaal. “Soms ervaren gelovigen de kerksluiting als een vorm van huisuitzetting, zo laten ze weten: God komt in hun dorp of wijk op straat te staan en zij zelf ook. Kerksluiting is een rouwproces.”

Stenen reddingsboei

De aartsbisschop van Utrecht wijst op de geestelijke gevaren van het zich vastklampen aan materiële objecten. “In het proces van krimp dat de Kerk in Nederland doormaakt, moeten we ons niet koste wat het kost aan gebouwen vasthouden, want daarin ligt niet onze redding. Zo’n stenen reddingsboei zou ons juist de diepte in trekken. We moeten steun zoeken bij de Heer en bij elkaar. We moeten ons geloof niet opgeven, maar doorgeven; we moeten niet ophouden, maar volhouden.”

Dubbele oproep

Kardinaal Eijk benadrukt het belang van onderlinge solidariteit en openheid tussen geloofsgemeenschappen in "deze voor iedereen moeilijke periode". Hij roept gelovigen op de 'onthemde' parochianen "van harte welkom te heten in 'hun' kerkgebouw". En de gelovigen wier kerkgebouw moet sluiten, roept hij op standvastig te blijven. "Laat uw geloofsleven en uw participatie aan het kerkelijke leven niet met het gebouw verdwijnen. Sluit u aan bij een naburige geloofsgemeenschap in de parochie en help medegelovigen om die overstap te maken."

De hele brief ligt ook in vele kerken om mee te nemen en is op de website van het bisdom te lezen (Redactie)

Column

Dit is een geactualiseerde versie van een column, eerder verschenen in het Vrijzichtmagazine

De nieuwe ijtijd

Er waait een koude wind vanuit Utrecht over het midden en het oosten van ons land.

Nee, dit is geen weerbericht vanuit de Bilt maar een bericht vanaf de Maliebaan.

Daar staat het bisschoppelijk paleis van het aartsbisdom Utrecht. Hier zetelt sinds enige jaren Kardinaal W. Eijk.

Hij kreeg bij zijn aantreden een erfenis die er niet om loog. Het bisdom had jaren een te ruime jas aan gehad en er moest dus dringend worden bezuinigd om de zaken financieel

weer gezond te maken. Pijnlijke maatregelen zoals het sluiten van de locatie Dijnseburg waren onvermijdelijk. De manier echter, waarop de bisdomleiding de reorganisaties en bezuinigingen meende te moeten bekendmaken was een voorbode van wat komen ging.

Een paar voorbeelden.

De dekenaten werden plotseling opgeheven. De definitieve beslissing werd eerst via een koud mailbericht meegedeeld. Personeel van de bisdomstaf werd ontslagen zonder enige vorm van empathie, ijskoud dus. De financiële knevel van de parochies werd aangetrokken zonder enige vorm van overleg enz.

Ook op andere terreinen werden de teugels aangehaald.

Terwijl de parochies midden in een opgelegd fusieproces zaten werden ze ook nog eens overstromd met brieven met orders en aanwijzingen.

Dit fusieproces was in veel gevallen onvermijdelijk maar werd regelmatig ook te hard en zonder gevoel voor de lokale situatie doorgedrukt.

Er werden zonder vorm van overleg liturgische centra (hoofdkerken) aangewezen, vergezeld van rigide voorschriften. Zelfs de plaats van een koor tijdens een viering was een brief waard.

Door dit alles werden en worden de vele vrijwilligers maar vooral ook de pastoraal werksters en werkers in een hoek gedrukt, gemarginaliseerd dus. Althans, zo voelt men het.

Veel vrijwilligers lopen weg, anderen blijven alleen nog omdat de lokale kerk hen aan het hart gaat. Zoals velen zeggen: "We geloven nog wel

maar niet meer in het instituut”.

Je hoort mij niet zegen dat alle maatregelen en besluiten onzinnig zijn maar de koude toonzetting en het weinige begrip vanuit het bisdom..... Een cursus communicatie zou veel kunnen helpen om het nogal autistische gedrag enigszins te verzachten.

Recent kwam er vanuit het bisdom een, op zich zeer lezenswaardige, brief (*zie de korte samenvatting hiervoor, Red.*) over de gevolgen van kerksluitingen voor de individuele gelovigen. Toch staat daar weer een passage in die veel ergernis opwekt. Men stelt hierin dat feitelijk de beslissing tot het sluiten van kerkgebouwen wordt genomen door de mensen die zijn afgehaakt en niet meer praktiseren. Natuurlijk is dat afhaken ook een reden maar men zou zich ook eens moeten afvragen wat de hoofdoorzaak is van het massaal weglopen in de laatste jaren, en dan heb ik het niet alleen over de misbruiksandalen.

Vlak voor de kersttijd liet de kerkleiding weer van zich horen en verklaarde dat de aloude kerstliederen “Stille Nacht” en “De herdertjes lagen bij nachte” eigenlijk niet meer kunnen. Ze zouden onvoldoende theologisch zijn. De Norbertijn Joost Jansen, die in het NOS journaal vanuit Heeschwijk Dinther demonstratief het Stille Nacht aanhief, heeft mijn hart gestolen.

Het lijkt erop dat men nu volledig de weg aan het kwijtraken is. We zijn bezig in snel tempo een kleine kerkgemeenschap te worden waarin de vorm belangrijker lijkt te zijn dan de

inhoud.

Iemand die dit ook heel goed in de gaten heeft is de kerkhistoricus Peter Nissen. In een zeer lezenswaardig essay in Trouw van zaterdag 9 november verklaarde de hoogleraar spiritualiteitstudies uit Nijmegen waarom hij de R.K. kerk verlaat.

Een van de meest ergerlijke dingen is dat veel zogenaamde “overtredingen” van pastores en vrijwilligers binnen de kortste keren in Utrecht bekend zijn, via plaatselijke klikspanen en scherpslijpers (zie recent de affaire rond een pastor in Maarsen die een jaar werd geschorst).

Deze parallele verbindingen zijn mij een doorn in het oog. Ik heb dit al meerdere keren uitgesproken tegenover de kardinaal in de tijd dat ik nog vice-voorzitter van het parochiebestuur was.

Ik verwacht dan ook dat deze column wel zeer snel aan de Maliebaan zal worden gelezen.

Rien Tiehatten

Mt. 5, 17-37: Lezing 16 februari

“Denkt niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen.”

Inspirerend gaat Hij ons voor.

Wij mogen Hem volgen op zijn weg. Hij nodigt ons uit om samen met Hem gestalte te geven aan Uw Rijk hier op aarde.

Deze uitnodiging betekent dat U nog steeds in ons gelooft en op ons hoopt. Het betekent genade voor ons allemaal. Amen.

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

Week van gebed voor de eenheid

Is Christus dan verdeeld?

Zondagmorgen 26 januari is er de jaarlijkse oecumenische viering voor het Centrum van de stad in de **Grote Kerk op de Oude markt**. De dienst begint **om 10.00 uur**. Voorgangers zijn Ds Hanneke Siebert van de Protestantse Gemeente Enschede, pastoraal werker Jan van den Nieuwendijk van de Parochie Jacobus de Meerdere en Suzan Blanksma van de Doopsgezinde Gemeente. De Cantorij van de Deta-Opstandingskerk zal o.l.v. Matthijs Kraan haar medewerking verlenen aan deze viering. De collecte tijdens deze viering is bestemd voor de Voedselbank. U kunt ook houdbare producten voor de voedselbank meenemen en deze deponeren in de kratten bij de ingang van de kerk binnen.

Het thema van de viering is de uitroep van Paulus: "Is Christus dan verdeeld?"

Toen er na de oorlog veel Nederlanders emigreerden naar Canada, hebben we ook onze kerkelijke verdeeldheid geëxporteerd: iedere Nederlandse richting kreeg een Canadese variant. Daar moesten we wel eens om glimlachen, maar het was natuurlijk een spiegel van wie wij zelf zijn.

Daarom vinden we het zo mooi dat we ons nu door de Canadezen het thema voor de Week van gebed laten aanreiken: 'Is Christus dan verdeeld?' Het begint er mee dat je gelooft dat Christus één is en zijn kerk dus ook. De oecumene is de weg die we gaan

en het doel. Gaandeweg moet je daar naar leren doen. En wat staat er tussen geloven en doen?

Precies: bidden en overdenken. Laten we daar gezamenlijk en met overtuiging ruimte voor maken.

U bent van harte welkom bij deze viering.

Op deze zondag is er, ook om **10.00 uur**, in de **Verrijzeniskerk** aan het Leunenbergh ook een oecumenische dienst in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid, georganiseerd door de zuidwijken van de Protestantse Gemeente, de zuidlocaties van de RK Parochie en het Leger des Heils.

Zie hiervoor ook pagina 40 en 44.

*Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Richard Vissinga
Jan van den Nieuwendijk, p.w.*

Mt. 5, 13-16: Lezing zondag 9 februari

"Het zout der aarde
het licht der wereld"

Wat Jezus zelf wil zijn voor anderen, dat vraagt hij ook van ons, zijn leerlingen. Zout dat ons bewaart voor bederf en kracht en smaak geeft aan het leven. Licht dat het duister doet verdwijnen en dat alles zichtbaar maakt.

"En zet zo'n licht niet onder de korenmaat maar op de standaard opdat het allen verlicht die in huis zijn."

Het zout der aarde zijn en je licht laten schijnen over onze wereld, is dat geen christelijke opdracht?

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO



OPROEP

AAN DE PAROCHIANEN ZICH AAN TE MELDEN VOOR

- **DE NIEUWE LOCATIERAAD VAN DE LOCATIE ENSCHEDE-NOORD**
- **DE NIEUWE LOCATIERAAD VAN DE LOCATIE ENSCHEDE-ZUID**
- **DE KERKENRAAD VAN DE H. JACOBUSKERK**

Zoals aangekondigd tijdens de parochievergaderingen van 20 juni en 27 november, in de hoorzittingen en in verschillende artikelen in Pelgrim zal op 1 januari 2014 begonnen worden met de vorming van twee nieuwe locatieraden Noord en Zuid en van een kerkenraad voor de Jacobuskerk. **Het is de bedoeling dat de drie nieuwe raden rond 1 maart hun werkzaamheden beginnen.**

In het in augustus publiceerde stuk “*Nieuwe organisatie van de St. Jacobus de Meerdere parochie te Enschede*” (te lezen op **de website** van de parochie) wordt uitvoerig uiteengezet hoe de drie raden zullen worden samengesteld en wat de taak van de raden zal worden. Daarbij is het goed er nog eens nadrukkelijk op te wijzen dat er zolang als nodig en/of nuttig is (dit ter beoordeling van het parochiebestuur) sprake zal zijn van een overgangsfase. Voor de geloofsgemeenschappen, waarvan het kerkgebouw op de nominatie staat aan de eredienst te worden onttrokken, geldt dat de bestaande locatieraad naast de nieuwe locatieraad blijft bestaan, zolang de kerk nog open is. Alleen: het beleid zal worden gemaakt door de nieuwe raad, die ook de belangrijke beslissingen zal nemen. De oude raad handelt lopende zaken af.

Het bestuur roept belangstellende parochianen op zich via het Parochieel Dienstencentrum schriftelijk of per mail bij het parochiebestuur aan te melden voor een van de hierboven genoemde raden. Parochianen kunnen ook door derden (zoals de huidige locatieraden) worden voorgedragen, op voorwaarde dat zij daarvan in kennis zijn gesteld en hebben aangegeven belangstelling te hebben.

Het parochiebestuur zal uit de aanmeldingen zoveel leden benoemen als de locatieraad of kerkenraad qua samenstelling nodig heeft. Bij de keuze zal het bestuur onder andere rekening houden met wat hieronder over de samenstelling is beschreven. De zittingsduur is 4 jaar.

Samenstelling van de locatieraden

De locatieraad van Noord (H. Paulus, Maria/H.Geest, St. Joseph en H. Jacobus) wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit 12 leden, exclusief de beide bestuursleden, die tijdelijk het voorzitterschap op zich zullen nemen. Elk



der toeleverende locaties levert 3 leden. Daarvan dient minstens 1 lid per toeleverende locatie niet uit de ‘oude’ locatieraad of pastoraatgroep te komen. Minstens 1 lid per toeleverende locatie dient jonger dan 40 jaar te zijn. De totale samenstelling is dus: $(4 \times 3) + 2 = 14$. Bij Zuid (Ariënsgedachtenis, St. Jan/Michaël en Verrijzenis) is de samenstelling $(3 \times 3) + 2 = 11$.

Locatieraadleden mogen maximaal drie zittingsperioden lid zijn (inclusief de jaren van voor de herschikking). De maximum leeftijd is 75 jaar. Bij het bereiken van die leeftijd eindigt het lidmaatschap automatisch, tenzij het bestuur dispensatie verleent om een reeds begonnen zittingsperiode af te maken. Mensen die familie van elkaar zijn (tot en met de vierde graad; inclusief ‘aangetrouwden’) kunnen geen lid zijn van dezelfde locatieraad.

Voor kandidaat-leden die buiten de grenzen van Enschede-Noord, respectievelijk Enschede-Zuid wonen geldt, dat het bestuur daarvoor dispensatie kan geven.

Samenstelling van de kerkenraad voor de H. Jacobuskerk

De kerkenraad van de Jacobus wordt benoemd door het bestuur en bestaat in ieder geval uit de volgende leden: 2 leden die worden voorgedragen door de geloofsgemeenschap van de H. Jacobuskerk en 6 leden die worden voorgedragen door de geloofsgemeenschappen van de St. Joseph, Maria/H.Geest, St. Jan/Michaël, Ariënsgedachtenis, Verrijzenis en H. Paulus (1 lid per gemeenschap). In plaats van “worden voorgedragen” mag ook gelezen worden: “die voortkomen uit..”. Te overwegen valt ook een vertegenwoordiger van andere gebruikers, zoals de Poolse gemeenschap, het City-pastoraat en van de studenten in de kerkenraad zitting te laten nemen. Daarnaast wordt een vertegenwoordiger uit het parochiebestuur, die in de aanvangsfase tevens als technisch voorzitter zal optreden, lid van de kerkenraad.

Bij de samenstelling (en de waardering van de voordrachten) zal het bestuur ook letten op de totale samenstelling (leeftijd, verdeling mannen en vrouwen, en vooral ook specifieke deskundigheid). Zo nodig kan het bestuur zelfstandig zo’n specifiek deskundige vragen zitting te nemen. Kerkenraadleden mogen maximaal drie zittingsperioden lid zijn. De maximum leeftijd is 75 jaar. Bij het bereiken van die leeftijd eindigt het lidmaatschap automatisch, tenzij het bestuur dispensatie verleent om een reeds begonnen zittingsperiode af te maken. Mensen die familie van elkaar zijn (tot en met de vierde graad; inclusief ‘aangetrouwden’) kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de kerkenraad. Mensen met een specifieke deskundigheid van buiten de parochie (Enschede) kunnen door het bestuur tot lid van de kerkenraad benoemd worden.

Guus Berkien, vicevoorzitter Bestuur



Invoering verklaring omtrent het gedrag in de parochie St. Jacobus de Meerdere in Enschede

In het maatschappelijke verkeer is het al geruime tijd vanzelfsprekend dat van een persoon wordt gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen alvorens een bepaalde taak of functie te kunnen gaan vervullen. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een speciale dienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) genaamd, screent het gedrag van personen die een VOG aanvragen en geeft deze verklaring zo mogelijk af. Een VOG moet worden aangevraagd bij de burgerlijke gemeente waar men staat ingeschreven.

Voor sommige taken of functies in het maatschappelijk leven is de VOG al langer verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens buitenschoolse opvang een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand in zijn/haar taak of functie omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan het overleggen van een VOG een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het kunnen uitoefenen van die taak of functie. De Nederlandse bisschoppen en het

Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen achten het niet alleen noodzakelijk, maar ook goed en wenselijk dat de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland aansluiting zoekt bij de hiervoor geschetste maatschappelijke praktijk met betrekking tot het aanvragen van een VOG voor een bepaalde taak of functie. De conclusies en aanbevelingen van de (voormalige) Commissie van Onderzoek naar Sexueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk zijn voor de Nederlandse bisschoppen en hogere oversten een reden temeer om de VOG systematisch te gaan voorschrijven voor de uitoefening van een bepaald aantal functies binnen de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor bepaalde categorieën personen die een nieuwe kerkelijke benoeming of aanstelling verlangen een VOG moet worden gevraagd alvorens zij kunnen worden benoemd of aangesteld. De VOG moet worden aangevraagd voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en bepaalde vrijwilligers. Voor locaties gaat het met name om vrijwilligers die werken met jongeren, zij die werken met persoonsgegevens en vrijwilligers die werken met financiën. Wanneer vrijwilligers uit deze groepen na 1 januari 2014 een nieuwe aanstelling krijgen moeten zij, alvorens te kunnen worden aangesteld, in het bezit zijn van een VOG. Deze maatregel is dus bedoeld om te kunnen vaststellen of er justitiële bezwaren zijn tegen de vervulling van de functie die hij/zij in de Rooms-Katholieke Kerk in Neder-



land wil gaan uitoefenen. De VOG moet worden gezien als extra toets naast andere vormen van onderzoek betreffende de geschiktheid van een kandidaat.

Deze regeling geldt **niet** voor personen die op 1 januari 2014 reeds feitelijk werkzaam waren in één of meer van de genoemde vrijwilligersgroepen waarvoor een VOG noodzakelijk is.

De regeling geldt **wel** voor iedere persoon die vanaf 1 januari 2014 voor de eerste keer of opnieuw wordt aangesteld in een andere functie binnen de parochie waarvoor wel een VOG wordt verlangd.

Het Parochieel Dienstencentrum vervult bij de aanvraag voor een VOG een centrale rol. Het is van belang dat wanneer een locatie voornemens is een vrijwilliger aan te stellen dat voordien de functie en taken van de beoogde vrijwilliger worden doorgegeven aan het Parochieel Dienstencentrum. Daar wordt dan getoetst of een VOG moet worden aangevraagd. Inmiddels hebben alle locaties, pastoraatgroepen en relevante personen uitgebreide informatie ontvangen over de te volgen stappen m.b.t. deze procedure.

Mocht u over deze materie vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd terecht bij de dames Ferlina en Linda van het Parochieel Dienstencentrum.

*Dorien Oude Elberink, bestuurslid,
portefeuille Parochieel
Dienstencentrum*

Parochieel Dienstencentrum Enschede (PDE)

Dit centrum is er voor de hele parochie.

Nu het besluit is genomen hoe we op den duur onze parochie gaan reorganiseren komt er veel op ons af. Uitgangspunt bij het parochiecentrum is daarbij dat we klaar willen zijn voor de toekomst. Een dienstencentrum waar steeds meer “RK Enschede” een thuishonk zal hebben om bijeen te komen en te vergaderen enzovoort. De pastoor en de pastoraal werkers hebben daar hun kantoor en de parochievergaderingen, het liturgisch -, het diaconaal – en het catechetisch beraad zal daar plaats vinden. Ook andere groeperingen die kerk gebonden zijn moeten daar terecht kunnen. Cursussen toerusting en vorming, voorbereiding op doop, bijbelstudiegroep, ze zullen allemaal een plek moeten hebben waar ze zich thuis kunnen voelen. Kortom het zal een goed gebruikt gebouw zijn dat ten dienste staat voor de hele parochie.

Veranderingen en plannen

Dat betekent dat kerkelijke groepen altijd gaan boven commerciële verhuur, we zijn geen zalencentrum maar een parochiehuis. Hierover gaan we met onze huidige huurders in gesprek. Ook zullen we voor het parkeren geen uitzonderingen meer gaan toestaan. Het is weleens voorgekomen dat iemand haar auto op de oprit stalde en daarmee de uitrit blokkeerde. Gratis parkeren alleen voor bezoekers van het parochiecentrum. Toegang voor bezoekers en reservering van parkeergelegenheid voor de pastoor en pastoraal werkers wordt volgend jaar



aangepakt, daartoe gaan we het hek verplaatsen en nieuwe sloten aanbrengen. We willen ook uitdrukkelijk geen gelegenheid geven voor drugs-handel en dergelijke. Een parkeerplan rondom de kerk, dat ruim voldoende gelegenheid geeft om uw auto te parkeren of uw fiets te stallen wordt nog gemaakt.

Spelregels voor reserveringen

Voor het gebouw met de verschillende ruimtes gaan we ingaande januari naar een centraal reserveringssysteem, dat loopt via het secretariaat. Ook voor de afgifte van een leensleutel en alarmcode om toegang te krijgen loopt via de dames van het secretariaat van het Parochieel Dienstencentrum Enschede (PDE). Zij zijn van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 op kantoor. Kom even langs of liever nog bellen of mailen of via het nieuwe digitale reserveringssysteem. We krijgen nieuwe sloten op de deuren en er zal slechts een beperkt aantal sleutels worden verstrekt aan bevoegden.

Met al deze veranderingen hopen we de dienstverlening te garanderen met een professionele aanpak, maar met een menselijk gezicht.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Wim Wijffes

Project SchuldHulpMaatjes

Stichting SchuldHulpMaatjes is een landelijk netwerk van lokale (diac-nale) vrijwilligersorganisaties. Het is een initiatief van de kerken en kerke-lijke organisaties in Nederland en het

platform voor Christelijke Schuld-hulppreventie (PCS) en daarmee een gezamenlijke reactie op de toenemen-de schuldenproblematiek. Vrijwilligers helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. De Stichting helpt iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht geloof, ras of levensover-tuiging.

De Caritas van de parochie Enschede maakt deel uit van het Diaconaal Platform Enschede (DPE). Dit plat-form wil zich graag aansluiten bij dit project en is op zoek naar vrijwil-ligers die bereid zijn hierin een actieve rol te vervullen. DPE zoekt mensen die SchuldHulpMaatje willen worden.

Wat houdt SchuldHulpMaatjes in?

SchuldHulpMaatjes zijn getrainde vrijwilligers. Zij geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie, zij bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en zij geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. Daarmee ondersteunen zij de professionele hulpverlening.

Een SchuldHulpMaatje krijgt te maken met de financiën van een ander en daar moet hij/zij dus zeer zorgvuldig mee omgaan. Dat geldt ook voor de emotionele en stres-serende gevoelens en reacties van een cliënt. Het vergt veel geduld en empathie, maar tegelijkertijd vraagt het om slagvaardig en efficiënt handelen. Een maatje werkt niet symptoombestrijdend, maar geeft hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. Hij/zij helpt niet alleen om orde op zaken te stellen, maar leert ook hoe iemand een financieel



gezond leven kan leiden.

Daarom volgt ieder maatje eerst een driedaagse training. Ook is een bewijs van goed gedrag noodzakelijk. Een maatje bezoekt jaarlijks terugkomdagen. Hij/zij biedt zijn/haar diensten gratis aan en doet zijn/haar werk uit betrokkenheid met zijn/haar medemens. Een coördinator is het aanspreekpunt en het gezicht van SchuldHulpMaatjes.

Hij/zij houdt zich o.a. bezig met de intake van cliënten en het samenbrengen met een maatje, het organiseren van trainingen en terugkomdagen voor maatjes en het coachen van maatjes.

Alle kosten worden betaald door DPE, die daarvoor probeert via de coördinator fondsen te werven.

In het SchuldHulpMaatjesProject wordt samengewerkt met veel partners, waaronder de gemeente Enschede, de Stadsbank, Maatschappelijk werk Enschede, Humanitas, Zorgverzekeraars, etc.

Wanneer u zich op deze manier wilt inzetten kunt u zich via het parochiecentrum of via de mail:

info@dpe-enschede.nl

Filmavond

Op maandag 17 febr. willen we weer een filmavond houden in het parochiecentrum van de AriënsGEDachte-nislocatie. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, de film begint om 19.30 uur.

Dit keer draaien we de film: **As it is in heaven**. 'As it is in heaven' (2004) is onge-twijfeld een van de mooiste films van de laatste jaren. Slechts zel-

den weet een film zoveel mensen te inspireren. 'As it is in heaven' doet wat met je, wellicht is dat de reden waarom zoveel mensen meer willen met dit tijdloze verhaal. Door te kijken naar diepere lagen ontvouwt zich een prachtig verhaal:

Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken en staat dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en hij het doktersadvies krijgt zeer rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdijaren. En dat terwijl hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen.....

Wie deze film wil zien is van harte welkom.

Doopterugkomviering

op 2 februari in de St.Jan/H.Michaël-kerk, Haaksbergerstraat, 's ochtends om 9.30 uur.

Een uitnodiging voor alle kleine kinderen, broertjes, zusjes, papa's, mama's, opa's en oma's. Graag willen wij jullie uitnodigen voor een speciale viering in onze kerk! Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: **"Feest van de ontmoeting!"**

Deze viering zal helemaal in het teken staan van peuters en kleuters. Waarom doen wij dat?

In onze parochie proberen wij om ook voor jonge kinderen en hun ouders momenten te vinden om samen naar



onze kerk te komen en op een leuke speelse manier kennis te maken met katholieke feesten.

Het is niet zo vanzelfsprekend om ook met heel jonge kinderen naar de kerk te gaan. Het valt vaak niet mee voor onze jongste kinderen om een klein uur lang bezig te zijn, daar hebben wij alle begrip voor. Daarom hebben wij gedacht om speciaal voor deze groep jonge parochianen, toch een aantal momenten in het kerkelijk jaar te creëren, die speciaal bedoeld zijn voor deze doelgroep. U bent misschien met Kerstmis al naar één van de gezinsvieringen of "Kindje Wiegen" gegaan.

Op deze manier willen we jonge kinderen en hun ouders op een gezellige en ontspannen manier kennis laten maken met ons geloof, onze kerken en onze vieringen. Het is tevens een 'terugkomviering' voor dopelingen van de afgelopen jaren waarin de doopouders een herinnering aan het H. Doopsel weer mee naar huis krijgen.

We proberen de viering maximaal 30 minuten te laten duren.

Heel graag tot ziens!

Pastor Ingrid Schraven

KINDERKATECHESE

Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen:

Groep A: leeftijd van 4 – 8 j

Groep B: leeftijd van 8 – 12j

Hoe laat en locatie. Woensdag 5

februari van 14.00 – 15.30 uur.

Parochiezaal en tuinzaal v.d. H.

Pauluskerk (zie ook pag. 35).

Oecumene

UITNODIGING

De Raad van Kerken Enschede nodigt u uit voor een

**OPEN GESPREKS-
EN ONTMOETINGS-AVOND**
op *dinsdag 21 januari 2014 van
19.30 uur tot 21.30 uur.*

in het R.K parochiecentrum bij de St. Josephkerk, Nieuwe Schoolweg 2, Enschede. Gespreksleider: pastor Jan van den Nieuwendijk.

Onderwerp deze avond:

VERTEL ME OVER JE GELOOF...

- Waarom ben je christen?
- Hoe zie je God?
- Hoe ben je tot hier gekomen?
- Wat betekent jouw

geloofsgeschiedenis voor jou?

Iedereen die zich aangesproken voelt door deze vragen is welkom. Om te luisteren of je eigen verhaal te vertellen. Om in gesprek te gaan.

Neem eventueel een voorwerp of muziekstuk (cd) mee ter illustratie.

We verwachten een inspirerende avond!

Erik Korthof, secretaris Raad van Kerken

www.raadvankerkenenschede.nl

Liturgie kalender

Periode 16 januari- 20 februari

18 – 25 januari

Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen



25 januari zaterdag

Bekering van de heilige apostel Paulus (feest)

We herdenken dan dat de apostel Paulus van christen- vervolger tot een trouw gelovige werd, - een bekering, die beschreven wordt in de Handelingen van de Apostelen [H 9 en 26]

2 februari, zondag

Opdracht van de Heer = Marialichtmis (feest)

Bij het begin van de mis is de *zegening van kaarsen* door de priester en een *plechtige lichtprocessie*.

Hierdoor vervallen de boete act en het “Heer, ontferm U” en wordt meteen na de processie het “Eer aan God” (Gloria) gezegd of gezongen. Waarom dan deze lichtprocessie.



Deze staat symbool voor de intrede van Christus, het Licht der Wereld, in de tempel van Jeruzalem.

Tijdens de processie klinkt de Lofzang van Simeon, het Nunc Dimittis.

De gewijde kaars die men mee kan nemen voor thuis, moet voor de gelovigen een teken zijn van Christus, “het licht van de wereld” en derhalve een aanleiding voor een uiting van geloof **Dag van het Godsgewijde leven**

3 februari maandag

H. Blasius

(gedachtenis)

Het is toegestaan om op zondag 2 februari na de eucharistieviering



de gelegenheid te bieden om de **Blasiuszegen** te ontvangen.

De bedienaar houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'.

7 februari

1^e vrijdag van de maand, toegewijd aan het H. **Hart van Jezus**

11 februari dinsdag

O.L vrouw van Lourdes (ged)

Werelddag voor de zieken

Het is mooie gelegenheid die dag de **ziekenzegen** te mogen ontvangen dit kan door een priester of diaken of met toestemming van de verantwoordelijke pastoor door een leek. *Maar wat is dit eigenlijk ziekenzegen?*

De ziekenzegen, is ingesteld om de zieke ook in periode van ziekte te heiligen. De ziekenzegen omvat gebed en handoplegging en kent expliciet geen zalving met de heilige ziekenolie.

14 februari, zaterdag

H.H. Cyrillus, monnik, en Methodius, bisschop, patronen van Europa. (Feest)



Wat en waarom tijdens de H.Mis Inleidend woord

De priester (of diaken/ pastoraal werker of een ander geschikte assistent) kan met een enkel woord een inleiding geven op de eucharistieviering van de dag.

Hierbij kan hij/zij speciale aandacht geven aan het thema dat in de lezingen aangereikt wordt of dat spreekt in het feest of in de gedachtenis van die dag.

Schuldbelijdenis (1)

Wanneer er belangrijke personen op bezoek komen, krijgt het huis een grondige reinigingsbeurt. Wanneer Christus 'komt onder ons dak', bij ons te gast zal zijn, willen ook wij ons zuiveren van kwaad.

Het is heilzaam te weten en te beseffen, dat wij niet om eigen verdiensten en eigen kwaliteiten de eucharistie vieren. Wij zijn klein en zwak. Zo handig en bedreven in wat niet van God is. Als wij goed zicht krijgen op onszelf als – zondaars-, krijgen wij ook beter zicht op God - de Heilige-. En op wat Hij in ons kan veranderen.

Een zondebelijdenis is niet alleen een erkennen van eigen gebreken en onwaardigheid. De gelovigen weet dat Gods goedheid en barmhartigheid bij machte zijn om het kwaad in hem/haar te breken. Het is daarom begrijpelijk, dat in vrijwel iedere misviering een of andere vorm van boete-handeling en schuldbelijdenis voorkomt.

Volgende keer zal uitleg worden gegeven welke vormen van schuldbelijdenis er zijn tijdens de H. mis.

Manfred van Kerckhoven

Allerhande

Voedselbank

Er staat ieder weekend een krat achter in de kerk waar de parochianen hun voedselproduct(en) kunnen plaatsen. Deze wordt iedere week opgehaald door de voedselbank.

Behalve in de St. Josephkerk

Lijst voor de komende weekends:

19 januari blikken ham/corned beef/boterhamworst.

26 januari pakken koekjes/snoep/chocolade

2 februari mayo/ketchup etc.

9 februari poeder voor toetjes/-pudding (aan te lengen met alleen melk/water)

16 februari beschuit/crackers/-cornflakes

23 februari zoet beleg op brood (jam/hagelslag/pindakaas etc.)

Wilt u meer weten over de Voedselbank neem dan contact op met:
Mevr. Baks 0640558205 of 4764254
info@voedselbankenschede.nl
<http://www.voedselbankenschede.nl>

Sparen voor boodschappen- pakketten bij EMTÉ

Winkelt U bij de EMTÉ? Doe dan weer met ons mee.

Spaar voor een gratis boodschappenpakket van ruim 50 euro, staat er op de spaarkaart van EMTÉ. Deze actie duurt tot zaterdag 8 februari 2014.

Met 44 zegels is uw kaart vol. En dan vragen we ons af.

Als u de volgende spaarkaart niet vol krijgt, denk dan weer aan ons. Vorig

jaar leverde u massaal de overgebleven zegeltjes in en wij hebben er 54 gezinnen gelukkig mee kunnen maken. Mensen waarvan we zeker weten dat ze met heel weinig rond moeten komen.

Hoe spaart u mee? U kunt de overgebleven zegeltjes bij de EMTÉ aan de Lage Bothofstraat in de bus doen, die op de inpaktafel staat. Maar ook bij de secretariaten van alle kerkelijke locaties bij u in de buurt, want zij doen allen weer mee! Als de brievenbus aan Lage Bothofstr. 378 en /of Oliemolensingel 9 u beter uitkomt, dan kan dat ook.

Wij zorgen er voor dat de pakketten bij de EMTÉ worden opgehaald en in samenwerking met sociale instellingen op de goede plaats komen.

Bij voorbaat willen wij u alvast hartelijk danken.

Ria Smit, Henk Thiïss en Anny Prieshof

Vastenactie 2014

Hoera, het project Fajikunda in Gambia waar Winnie en Hennie van de Meer in Lonneker zich al enige jaren voor inzetten is door de Vastenactie en Cordaid GOEDGEKEURD! Dat betekent dat de Parochie van Jacobus de Meerdere zich tijdens de vasten inzet om de gehandicapte mensen in Fajikunda te steunen.

Het gaat om een personenbus waarmee mensen van en naar de werkplaats zullen worden gebracht, terwijl

de bus overdag voor bestellingen zal worden gebruikt. De kosten van de bus is begroot op 12.500 euro. Daarnaast is er voor de extra voorbereiding twee borduurmachines aangevraagd kosten: 3000 euro. Het totale project is dus begroot op 15.500 euro. Wij verwachten dat dit project velen van onze parochie zal aanspreken.



In het februarinummer wordt U uitgebreid over dit project geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten, Henk Thiïss

Jeugd en jongeren

Diaconaal werkbezoek aan Twente
Hulpbisschop Hoogenboom en Vicaris Cornelissen van Deventer brachten op 22 november een diaconaal werkbezoek aan Delden en Enschede. In Enschede stond een ontmoeting met het katholiek onderwijs op het programma. In de Alfonsusschool werd gesproken over het project 'Alfons Ariëns, een man van deze tijd'. Van 7 tot 17 oktober stond in de Alfonsusschool en de Dr. Ariëns-school hun naamgever Alfons Ariëns centraal. Het doel was om de kinderen en daarmee ook hun ouders/verzorgers, te laten kennismaken met



Alfons Ariëns en te laten zien wat hij vandaag de dag voor ons kan betekenen. Er was veel onbekendheid over de naamgever van deze scholen, aldus één van de directeuren.

Het thema van ‘de gouden kelk’ (Ariëns moest vanwege gemaakte schulden om arbeiders zijn miskelk verkopen en kreeg deze later weer terug van de parochianen van Enschede) speelde door de diverse activiteiten heen. Na een openingsviering op 7 oktober in de Ariëns Gedachteniskerk en in de Dr. Ariënschool doorliepen de verschillende klassen een programma dat op hun leeftijd was toegespitst. Dat betekende creatieve werkvormen, zoals gouden kelken maken, werken met textiel weven, iconen schilderen, maar ook activiteiten die de tijd waarin Ariëns (1860-1928) werkte zichtbaar maakten, zoals een speciale expositie rondom de textielindustrie. Via een stadswandeling langs plekken waar Ariëns zijn sporen heeft nagelaten, kreeg deze priester, die streed tegen drankmisbruik en de uitbuiting van de arbeiders, voor de kinderen een actuele waarde. Ook de vitrine in zijn Gedachteniskerk werd daarbij niet overgeslagen. Kinderen vertelden dat door het bezoek aan zijn standbeeld en de kerk de persoon Ariëns echt was gaan leven. Kinderen maakten de hele periode opnames, die op de laatste dag in een ‘internetjournaal’ door ouders te bekijken waren.

Mgr. Hoogenboom, oud-student van de priesteropleiding het Ariënskonvikt: “Ariëns zei: ‘We moeten God bij de mensen brengen en de mensen bij God brengen.’ Daartoe mogen we ons allemaal geroepen voelen. Wat

betreft het katholiek onderwijs ben ik er steeds meer van overtuigd dat mensen verhalende wezens zijn. Dat werkt ook voor kinderen. Daarbij kunnen bijbelverhalen meer dan nu ook een rol spelen. Kinderen kunnen hun eigen leven op zo’n verhaal betrekken. Een goed verhaal spreekt niet alleen hun hoofd, maar ook hun hart aan.”

(Samenvatting uit: Op Tocht)

De jeugd heeft de toekomst: een oproep

Regelmatig wordt gevraagd naar activiteiten gericht op kinderen en jongeren. In onze parochie zijn verschillende werkgroepen actief, soms verspreid over de stad zoals de crèche, kinderwoorddienst, misdienaars, gezinsvieringen, kerstspelen voor de gezinsviering, palmpasenvieringen, kinderkoor, kindercatechese óf in stedelijk verband zoals eerste communievoorbereiding, vormsel begeleiding, jongerenpastoraat en nog veel meer. In al deze werkgroepen zijn veel vrijwilligers actief. Misschien heeft u er ook al eens over gedacht om op dit gebied van jeugd en jongerenwerk mee te doen in de begeleiding of ontwikkeling ervan. Heeft u niet veel tijd? Ook met kleine projecten/taken of af en toe een (zon)dag kunt u al uw steentje bijdragen voor de jeugd van onze parochie!

Voor vragen kunt u terecht bij pastor Ingrid Schraven of bij één van de andere leden van het pastorale team.



De Vormelingendag 2014

Op zondagmiddag 9 maart 2014 tussen 13.00 uur en 17.00 uur wordt de vormelingendag voor het Vicariaat Deventer gehouden. Dit keer zijn we te gast op het terrein van de Twentse Zorgcentra, locatie De Losserhof, Oldenzaalsestraat 134 te Losser. Na een muzikale opening kunnen de jongeren kiezen uit verschillende workshops, waaraan ook enkele bewoners van de Losserhof zullen deelnemen. De begeleiders van de jongeren worden uitgenodigd deel te nemen aan de Kunstroute van de Losserhof en/of aan een interactieve expositie genaamd Via Dolorosa.

De definitieve uitnodiging en de organisatie voor vervoer e.d. zal de jongeren bereiken via de parochie.

Veerkracht

Aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar uit Enschede, Losser, Glanerbrug en Overdinkel

In een stad als Enschede gebeuren dingen die we in een dorp niet kennen ... is dat wel zo? Wat gebeurt er 's avonds, 's nachts in de stad? Hoe herstelt een stad zich als er dingen gebeuren? Kennen we de VEERKRACHT VAN DE STAD. En wie zijn daarbij betrokken. Wat voor mensen zijn dat? En wat inspireert hen? Zullen we samen eens op ontdekkingsstocht door de stad Enschede gaan?

Op 25 januari 2014 biedt het Jongerenpastoraat uit Maria Vlucht haar jongeren een uitstapje aan naar de stad Enschede. Niet om te winkelen, die zijn allang dicht op dat uur. Maar om eens de andere kant van de stad te bekijken... Wat precies? De voor-

bereidingen zijn in volle gang. Zeker is al wel dat het voor velen een bijzondere ervaring zal worden. Excursies vinden uiteraard plaats onder begeleiding. Uitvalsbasis is in ieder geval het parochiecentrum van de St. Jozefkerk aan de Nieuwe Schoolweg. Jongeren uit Enschede zullen aansluiten bij dit programma.

De definitieve uitnodiging en de organisatie zal de jongeren bereiken via de parochie.

Ans te Lintelo, coördinator jongerenactiviteiten Maria Vlucht

Canto Ostinato, pianoconcert door Kees Wieringa

Het betreft een benefietconcert tbv een schoolproject voor kinderen in Syrië. Op **25 januari** 20.00 uur in de Grote Kerk op de markt. Entree € 20,-. Kaarten bij de ingang van de kerk of reserveren via

humanitairehulp Syrie@gmail.com

Trui Bolscher,

Stichting Humanitaire Hulp Syrië

Oud en nieuw

Het oude jaar voorbij,

Het nieuwe aangebroken.

Zoals de kilte van de winter,

de donkerte van de nacht

plaats maakt voor warmte en licht,

zo mogen al onze dagen zich

aaneenrijgen tot weer een nieuw jaar:

dagen van warmte, van licht,

elkaar verwarmend.

Zalig Nieuwjaar, al die dagen.

Namens het Parochieel

Dienstencentrum en de Redactie





2014

Een zalig of gelukkig Nieuwjaar wensen we elkaar. Vroeger vond men dit niet genoeg en werd in het nieuwe jaar om de zegen van God gesmeekt. Zegen over de mensen, dieren, maar ook het huis waarin de mensen woonden! Dit prentje werd in 1926 gedrukt!

Huiszegen

Onder Uwe bescherming staat dit huis,
Jezus, Maria, Jozef
Onder de hoede van het heilige Kruis,
Jezus, Maria, Jozef
Behoeft dit huis voor ziekte en brand,
Jezus, Maria, Jozef
Steekt uit Uw rijke en milde hand,
Jezus, Maria, Jozef
Behoeft ons in genade stand,
Jezus, Maria, Jozef
Voor tooverij, onheil en schand',
Jezus, Maria, Jozef
Geeft ons uw' zegen t' allen tijd,
Jezus, Maria, Jozef
En hierna de zaligheid,
Jezus, Maria, Jozef
En zegen ons, Jezus
Bid God voor ons, Maria.

Imprimatur:
Dr. P. Mannens Vic. Gen.
Ruraemundae, 25 Nov. 1926.
Limburgsche Boek- en Kunsthandel, Saroleastr. Heerlen.



H. Familie

Ook nu kun je je huis nog laten zegenen. Met krijt wordt dan boven of naast de deur C M B en het jaartal gezet. Wat dat betekent kun je hieronder zien! Maar C M B zijn ook de initialen (beginletters) van Caspar, Melchior en Baltasar. De Driekoningen, die een bezoek brachten aan het kindje Jezus. Daarom is het zegenen van het huis bekend geworden als de driekoningenzegen. Want Driekoningen vieren we op 6 januari.

Je kunt dit ook uitknippen en aan je ouders meegeven, die dan pastoor Monnikhof vragen of hij dit wil zegenen!

(Je kunt het natuurlijk ook zelf vragen!)
Plak het op je Kamerdeur! Het geeft natuurlijk een heerlijk veilig gevoel als je kamer gezegend is!

Redactie **B Elfrink**



Christus + Mansionem + Benedicat

20 C+M+B 14

Christus + Zegene + Dit huis

...aan mensen over de heiligen en een grafsteen... en is daarop een kleine Driekoningenzegen...





H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

E-mail: jacobusenschede@kpnmail.nl

Spreekuur:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor afspraken, doopbewijzen e.d.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. Brievenbus is in de voordeur aan de Langestraat 51.

Redactie locatie H. Jacobus:

Mw. Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar oostdam@xs4all.nl

Locatieraad:

Hr. A. M. Bakker, *contactpersoon*

e-mail: adriebakker@ziggo.nl

Mevr. G.J.M. Keizer, *penningmeester*

e-mail: inekegerrit@kpnplanet.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911.5300.37

Mevr. A Kattenpoel, *algemeen en verhuur*

Hr. F. Rijckenberg, *bouwzaken*

Pastoraatgroep

Hr. L. Gasthuis, *contactpersoon*

e-mail: lkgasthuis@concepts.nl
4767640.

Weekendvieringen

Zondag om 9.30 uur

Vieringen door de week:

Vrijdagmorgen om 9.00 uur.

2014.... Een nieuw jaar, een nieuw begin.....



De Heer zij vóór ons
om ons de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter ons
om ons te bewaren voor het kwaad.

De Heer zij naast ons
om ons in de armen te sluiten,
om ons te beschermen tegen gevaar.

De Heer zij onder ons
wanneer wij dreigen te vallen.
De Heer zij in ons
om te delen in ons verdriet.

De Heer zij om ons heen
om ons te beschermen.
De Heer zij boven ons
om ons te zegenen

op onze weg naar de toekomst. Zegenbede van St. Patrick uit Ierland

Wij wensen u allen een goed, gezond
en gezegend 2014!



De pelgrimstocht van Jeroen Scholten

Op een vrijdagmorgen in november wordt gebeld bij de poort. Dat is niet ongebruikelijk: op vrijdagmorgen zijn er na de viering veel koffiedrinkers, dat is deze ochtend niet anders....

“Hoi”, zei een vrolijke jongeman toen ik opendeed. Ik wist meteen wie het was. “Jeroen hè?” zei ik lachend. Inderdaad, Jeroen. Al een tijd geleden had hij een mail gestuurd met de vraag of hij een stempel kon krijgen van de Jacobuskerk. Waarom? Jeroen was deze zomer naar Santiago de Compostella gereisd. Te voet!! Nu zijn er de laatste maanden vaker Pelgrims op bezoek geweest, met altijd boeiende verhalen. Maar meestal zijn dat Pelgrims die tenminste de 50 gepasseerd zijn, die beginnen aan een nieuwe levensfase, die terugkijken... Maar dat geldt niet voor Jeroen! Jeroen is 23 jaar, studeert Human Resource Management (lees: personeel en arbeid) bij Saxion en zit in het derde jaar van de opleiding. Jeroen woont in Noord-Deurningen bij zijn ouders, heeft een vriendin en een baan als administratief medewerker bij Zorggroep Sint Maarten.

Jeroen speelde al geruime tijd met de gedachte om een reis te maken.

Waarom? Jeroen had enige studievertraging, vond dat hij last had van sleur en voelde zich opgejaagd door de huidige maatschappij.

Materialisme en geldzucht zijn begrippen waar Jeroen niets mee heeft.

Het leek hem fantastisch om in zijn eentje letterlijk “op stap” te gaan, te genieten van natuur en stilte. Nieuwe indrukken opdoen en mensen ontmoeten.

Op zekere ochtend werd Jeroen wakker en zijn besluit stond vast: “Ik ga te voet naar Santiago de Compostella”. Hij zou zijn tocht niet zomaar maken, de vele kilometers werden verbonden aan een goed doel: Bouwstenen voor Gambia.

Jeroen vertrok op 8 april 2013. Na 107 dagen en ca. 2660 km kwam hij op 25 juli 2013 om 10:15 aan op het plein van de kathedraal in Santiago. Daar werd hij door zijn familie weer in de armen gesloten. “Hoe vond je het om aan te komen in Santiago?” vroegen we Jeroen, nadat hij aan de koffietafel was gaan zitten. “Een afknapper”, zei hij, “ik wilde meteen terug de natuur in, de wandelpaden weer opzoeken”. Natuurlijk was hij blij zijn familie weer te zien, maar na ruim drie maand stilte was de drukte en het toerisme in Santiago hem teveel. Dat zette Jeroen ook aan het denken. Het einddoel is kennelijk niet waar het om gaat in het leven. De tocht, het “onderweg zijn” moet goed worden ingevuld. Het hele leven is als een pelgrimstocht. Op weg naar het einddoel hoop je op waardevolle momenten, bijzondere ontmoetingen. Die heeft Jeroen tijdens zijn tocht



meer dan gevonden. Een andere Jeroen kwam terug naar Noord-Deuringen. Een levenslustige en blijmoedige Jeroen kwam bij ons in de Jacobuskerk.



Pastor Jan Kortstee plaatste met veel genoegen het laatste stempel in Jeroens pelgrimspaspoort.

Joop heeft hem daarna nog een uitgebreide rondleiding door onze mooie kerk gegeven. We hebben veel van Jeroen geleerd deze ochtend. En we zien hem vast weer terug in onze Jacobuskerk!

Meer lezen over deze boeiende student en zijn bijzondere tocht?

Kijk op www.waarisjeroen.nl

Hetty Mulder

Gedoopt:



Mariëlle van Engelen en Marc Maathuis

Op zondag 10 november 2013:

Evy Laura Maathuis, geboren op 17 april 2013,
Dochter van

Op zondag 1 december 2013:

Amber Caitlin Fowler, geboren op 8 april 2013, dochter van Kevin Fowler en Edith Gerbens.

“Ik wens je twee heldere ogen om te zien, wat kwaad is en goed. Dan zul je altijd kennen de weg die je volgen moet. Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint. Maar bovenal heb je Gods zegen, word héél gelukkig, mijn kind.”

Gidsen van de St. Jacobuskerk

De kerkewachten van de St. Jacobuskerk hebben het jaar 2013 goed afgesloten.

Vele duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland hebben wij mogen begroeten.

Meerdere groepen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in onze kerk. Vooral de jeugd heeft hier veel gebruik van gemaakt.



De kerkewachten zijn ook in de komende maanden beschikbaar voor meerdere activiteiten .



Volgend jaar willen wij werken aan een ruimere openstelling. Er hebben zich drie nieuwe kerkewachten gemeld, daar zijn we uiteraard erg blij mee!

Zij zullen worden ingewerkt door de andere kerkewachten en alle ins en outs van onze Jacobuskerk leren kennen. In de nieuwe organisatiestructuur van de parochie St. Jacobus de Meerdere wordt de term kerkewacht opgenomen. Daarom noemen we onze kerkewachten vanaf nu **“Gidsen van de H. Jacobuskerk”**.

Joop van der Woning

Rommelmarkt bij de Jacobuskerk
op
zaterdag 14 juni 2014



Na het succes van vorig jaar wordt ook dit jaar een Rommelmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de locatie

St. Jacobuskerk. Zowel bij de voorbereiding, als op de dag zelf kunnen we vrijwilligers gebruiken die willen helpen.

Heeft u interesse neem dan contact op met Ineke Keizer, tel: 06-51954521. Heeft u bruikbare spullen, meubels, kleding, boeken, we zijn er blij mee!

Stuurt u een mail naar:

jacobusenschede@kpnmail.nl en we maken graag een afspraak met u over het brengen of eventueel afhalen van uw spullen!

Matteüs 5: 17-26

Als je dan je gave offert op het altaar en jij je daar herinnert dat je broeder iets tegen je heeft, laat je gave daar voor het aanschijn van het altaar en ga eerst heen. Verzoen je met je broeder en dan kun je komen en je gave offeren.





St. Joseph

Nieuwe Schoolweg 2, 7514 CG
Telefoonnummer 435 48 08
E-mail: stjosephenschede@12move.nl
(ook redactieadres)

Openingstijden parochiecentrum:
Maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur. Ook in de vakantietijd!
Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Pastoraatgroep

Mevr. Lies van Veldhoven
Mevr. Edith Elstak

Locatieraad

Hr. Jos Marsman, *contactpersoon/penningmeester*
e-mail: jos.marsman1@kpnmail.nl
Hr. Henk Jan Krake
Hr. Paul Wolbert
Mw. R. Everink

Webmaster

Hr. Henk Jan Krake
henk.jan.krake@hetnet.nl

Redactie

Mevr. L. Onland

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING-bank: 80 52 51 of

ABN-Amro-bank: 44.56.81.403

Kerkbijdrage

ING bank 30 44 773 of

ABN-Amro 44.51.07.324

Beide ten name van

St. Josephparochie Enschede

Doordeweekseviering

Iedere woensdagochtend om 09.30 uur. Aansluitend is er koffiedrinken in het parochiecentrum.

Vieringen Florapark

Eerste en derde dinsdag van de maand om 09.30 uur.

Bijbel leesgroep

Elke donderdagmorgen.

Van de locatieraad en de pastoraatgroep

- Wij wensen u en uw dierbaren een gezegend en gezond jaar 2014.

Wij hopen dat wij er in het komend jaar 2014 ook weer voor elkaar zullen zijn.

Het zal een jaar worden met veel veranderingen.

De restauratie zal gereed komen. Dit feit zal door de kardinaal met een pontificale hoogmis op 7 september 2014 bezegeld worden.

Op 1 september wordt de St. Joseph kerk het eucharistisch centrum.

Ook organisatorisch verandert het een



en ander. Dus er komt nog veel op ons af waarvoor wij uw steun hard nodig zullen hebben.

- **Het Parochieel Dienstencentrum** wordt het parochiecentrum voor katholiek Enschede. De Josephlocatie houdt haar kantoorruimte beneden. Verzoeken om gebruik te kunnen maken van één van de ruimtes gaan via het secretariaat van het Parochieel Dienstencentrum, Ferlina en Linda.

- **Tot op heden hebben we** nog geen enkele reactie mogen ontvangen. De termijn waar binnen het een en ander geëffectueerd moet worden is verruimd. Dus blijven we onderstaande oproep de komende periodes herhalen.

Onze locatieraad zal per 1 maart 2014 worden opgeheven. De nieuwe locatieraad van Noord (H. Paulus, Maria/H.Geest, St.Joseph en H.Jacobus) gaat dan bestaan uit 12 personen. Elk der toeleverende locaties levert 3 leden.

Wij doen een beroep op u om ons hiermee te helpen, door uzelf kandidaat te stellen en of door ons te wijzen op een mogelijke kandidaat.

- **De oproep in de vorige Pelgrim heeft weer 2 nieuwe bezorgers opgeleverd hartelijke dank hiervoor.**

- **Wij blijven u wijzen op onze woensdagochtend viering om 9.30 uur.** Het is een korte, goed verzorgde viering. Een kort moment van bezinning in onze hectische tijd. U bent van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie.

- **Op zaterdag 14 januari hebben we afscheid genomen van de werkgroep communievieringen.**

Deze reeds lang bestaande samenwerking tussen de Ariëns- en de Josephgemeenschap komt nu helaas tot haar einde. Wij danken iedereen voor hun inzet. Het waren steeds inhoudelijke goede vieringen, waarna je geïnspireerd huiswaarts kon gaan.

- Het is weer januari dus de actie **KERKBALANS** gaat weer van start. De opbrengst is voor het pastorale werk in Enschede en onze eigen St. Joseph geloofsgemeenschap. ABN-Amro bank 44.51.07.324 of ING-Bank 30.44.773. Beide t.n.v. St.Joseph Enschede.

- **Graag nodigen wij u uit om een reactie te geven op bovenstaande onderwerpen.**

Uw mening en ideeën stellen we zeer op prijs.

Namens pastoraatgroep en locatieraad, *Jos Marsman, 053-4355320, jos.marsman1@kpnmail.nl*

Oproep

Een groepje vrijwilligers bemenst telkens één week een mobiele telefoon waarnaar, meestal door een begrafenisonderneming, buiten de openingstijden van het locatiesecretariaat gebeld kan worden in geval van een overlijden van een parochiaan.

Dit groepje bestaat nog slechts uit vier personen. Wij hebben dus dringend versterking nodig.

De belasting is gering. Buiten de ope-



ningstijden dient de telefoon aan te staan en kunnen eventuele overlijdensgevallen worden aangenomen en via een speciale procedure worden doorgegeven. U bent dus niet aan huis gekluisterd.

Voelt U er iets voor om ons groepje te versterken dan graag opgave bij het locatie secretariaat.

Verdere informatie bij het secretariaat of bij mij.

Bij voorbaat onze grote dank.

Namens de groep, Rien Tiehatten

053-4337559

martiehatten@kpnmail.nl

Concert

Op zaterdag 25 januari 2014 organiseert *Stichting ClarinetSound* onder andere in de Sint Josephkerk een Klarinetdag. Onder leiding van Olivier Patey en André Kerver is het geheel te beluisteren. Meer informatie op www.clarinetsound.nl

John Schiffel

De genade van de steigers



De laatste paar jaar vindt er een herwaardering plaats van alle mogelijke

kunst- en cultuurzaken wat zich afspeelde in het interbellum. Zo is er sinds een week of drie een boek in de handel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarin de schilder

Joan Collette, de Josephcolorist, een grote rol speelt. Ook in het boek zijn afbeeldingen van onze kerk te zien. Titel: *De genade van de steigers*. Auteur: Bernadette van Hellenberg Hubar. Uitgever: De Walburgpers te Zutphen, 500 pagina's. De titel daarvan is ontleend aan een citaat in een artikel door Joan Collette. Hierin worden kerkelijke interieurkunst en kunstenaars uit het Interbellum voor het eerst op wetenschappelijk verantwoorde wijze geanalyseerd waarin de lezer in vier hoofdstukken naar een overzicht van de verschillende stromingen in de muurschilderkunst wordt geleid.

De genade van de steiger vormt de eerste studie die aan de monumentale kerkelijke schilderkunst van het Interbellum in Nederland is gewijd. Over dit genre is nauwelijks iets bekend, niet alleen strikt genomen wat betreft de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, maar ook over de aanloop vanaf circa 1900 en de nasleep na 1945. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed vormde de kanjerrestauraties van acht grote kerken aanleiding om hier nader onderzoek naar te laten verrichten. Niet eerder is er zoveel bekend geworden over wie zich allemaal in kunstzinnig Nederland bezig hielden met monumentale schilderkunst. Ruim 180 namen van kunstenaars, ateliers en vakschilders zijn tevoorschijn gekomen. Opvallend genoeg blijkt het gros van het nog bestaande werk zich in Rijksmonumenten te bevinden net als de Sint Josephkerk een is.

John Schiffel





Ariënsgedachtenis

Hogelandsingel 39, 7512 GB.
Tel.: 053-431 57 13. E-mail:
ariensgedachtenis@katholiekenschede.nl
Geopend: dinsdag-, donderdag- en
vrijdagochtend van 9 tot 12 uur.
Buiten de openingstijden voor uitvaarten:
Uitvaarttelefoon 06-38236370

Pastoraatgroep

Hr. K.A. Grabmaier, *contactpersoon*
433 50 60

e-mail: grabmaier@kpnmail.nl

Mevr. H.G.M. Pluijmers

Mevr. C. Meijer

Mevr. M. Oosterveld

Mevr. E. Perik

Locatieraad

Hr. H. Agterbosch, 430 65 09

e-mail: henkagterbosch@home.nl

Dhr. H. Pahlplatz

Mevr. L. Heetbrink

Mevr. J. Pastoor, *penningmeester*

Kerkbijdrage: SNS-bank

IBAN: NL91SNSB091 15 53 401

t.n.v. RK Par St Jacobus de Meerdere,
locatie Ariënsgedachtenis

Webmaster

Mevr. T.H.J.M. Schaap

treesh.j.m.schaap@gmail.com

Redactie-adres

Mevr. Th.G.M.Elfrink

E-mail: veneberg.elfrink@t-online.de

Hr. G.H. Germes 431 96 73

Brinkstr. 278, 7541 AV Enschede

Eindredactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap 432 13 16

Spartastr. 8, 7535 BN Enschede

E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Bezorging

Dhr. Pahlplatz

Lipperkerkstraat 432 432 23 52

06-10131112

Weekeindeviering

Zaterdag **19.00 uur** of zondag **9.30 u.**

*Na elke viering in het weekeinde is er
gelegenheid om koffie of thee te
drinken*

Vieringen door de week

Donderdagochtend 9.00 uur.

*Ook na deze viering is er gelegenheid
om koffie of thee te drinken*

In de Eschpoort op de vierde

zaterdag van de maand om 16.00 uur.

Bijbel leesgroep

Elke 1^e woensdag van de maand om
09.30 uur in het parochiecentrum van
de Ariënsgedachteniskerk.

Beste parochianen,

Namens de pastoraatgroep en de loca-
tieraad willen wij iedereen een geluk-
kig en gezond 2014 wensen.

Een jaar waarin er weer veel op ons
af zal komen, een jaar waarin we
samen weer op weg gaan. Hoe, wat,
en wanneer weten we niet precies, er
is nog veel onduidelijk maar.....



Vertrouwen is
opnieuw beginnen
je veilig voelen
geloven dat het goed komt
de moed niet opgeven
vaak tegen beter weten in
je overgeven aan de ander
rekenen op elkaar
doen wat je zegt
beloofd is beloofd
je houden aan je woord
geloof, hoop en liefde
levensvoorwaarde
toekomst
kunnen rekenen op elkaar
geloofwaardig zijn.

De Locatieraad en Pastoraatgroep

Ik geef de pen door aan.....



Herman Heitbrink
heeft de pen aan
mij - Karl
Grabmaier -

doorgegeven, bedankt Herman.
Herman heb ik wat beter leren kennen in verband met de laatste verbouwing (uitbreiding vergaderzaal en altaar-plateau en wijziging ingangspartij), toen vergaderde ik als bestuurslid mee met de werkgroep gebouwen. Nu klus ik nog wel eens met hem mee in de kerk.

Sinds mijn laatste “pen”-bijdrage, vier jaar geleden, is mijn takenpakket aardig uitgebreid. Ik ben nog steeds lid van de pastoraatgroep, het Ariëns-koor en de bijbelgroep en blaas ook nog steeds de midwinterhoorn. Daar is intussen bijgekomen, dat ik mee help in het secretariaat (als “gast-

heer”), bij het koffieschenken na de vieringen, en met de uitvaarttelefoon en dat ik meezing met het uitvaart-koor en met het Come-Back-koor. Ook heb ik het maken van de kruisjes voor overledenen over genomen en schrijf er ook de teksten op.

Deze taken hebben natuurlijk bijgedragen, dat ik me nog meer betrokken voel bij onze geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld het samen koffiedrinken na de vieringen - ook op de donderdagochtend - zal ik niet graag willen missen. Ik wil dus zeker - voor zo lang als het kan - doorgaan ermee, mijn bijdrage aan het prettig functioneren van deze gemeenschap te leveren.

Wat ik zal doen als de Ariëns-gedachteniskerk gesloten wordt kan ik nog niet zeggen, daar is nog te weinig bekend hoe de situatie dan zal zijn. Ik hoop echter, dat dit nog een tijdje zal duren, en dat daarna vele van onze activiteiten in de nabijheid door kunnen gaan. De toekomst zal dat wel leren.

Ik schrijf dit wel voor de kerst, maar u zult het pas na half januari lezen. Ik kan dus alleen mijn hoop uitdrukken, dat u dan allen de toch wel bijzondere periode rond kerst en Nieuwjaar goed hebt doorstaan. In dit nieuwe jaar zullen wij met z’n allen door moeten blijven werken om een levende geloofsgemeenschap te zijn en te blijven. Ik hoop op een voortzetting van de goede samenwerking.

De pen geef ik door aan onze onvolprezen dirigent van het Come-Back-koor, **Benno Kloppers**.

Karl Grabmaier



Solidaridad

De viering van **18 januari** staat in het teken van Solidaridad.

Solidaridad zet zich in voor een eerlijke prijs voor eerlijke producten. Na afloop van de viering kunt u weer Fair Trade producten kopen

Filmavond

Op maandag **17 februari** willen we weer een filmavond houden in het parochiecentrum van de Ariënsge-dachtenislocatie.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, de film begint om 19.30 uur.

Dit keer draaien we de film: “**As it is in heaven**”.

Zie voor meer informatie pagina 14 van het algemene gedeelte.

Opbrengsten Collectes

De collecte van 23-11-2013 voor de ramp op de **Filippijnen** heeft totaal € 97,01 opgeleverd.

De **Kerstvieringen** zijn toch nog de allerbeste vieringen in onze katholieke gemeenschap. Ook dit jaar zijn er weer veel gelovigen naar de Kerstvieringen in de Ariënsge-dachtenis gekomen. Aansluitend aan deze vieringen was er een deurcollecte voor de **Caritas Enschede**. Na de vieringen van 24 en 26 december hebben de gelovigen aan Caritas gegeven:

€ 551,99.

Waarvoor onze hartelijke dank.

*Mevr. J. Pastoor-Döll,
penningmeester*

Gedoopt

Op zondag **1 december** is gedoopt: Florian Hendrik Wolter Krebbers (01-03-2013).

Zoon van Emiel Krebbers en Ethel Krebbers-Krabbe en broertje van Pepijn.

Op donderdag **26 december** is gedoopt: Ricardo Roméo Gordeau (17-09-2009). Vader: Ricardo Gordeau. Moeder: Nantje Davelaar.

Wij wensen dat Florian en Ricardo zijn als een licht in de wereld een vuur tussen mensen een vonk van Gods liefde.

In memoriam Louise Nijmeijer

Louise of Wies zoals zij genoemd werd, geboren 19 februari 1950 is op **3 december** thuis aan de Batjanstraat overleden omringd door haar geliefden. Wies was een lieve vrouw, een zorgzame moeder en geweldige oma die tevreden was met de kleine dingen van het leven, en ondanks tegenslagen een rots in de branding bleef. Het verlies van haar zoon Richard na een ernstige ziekte viel haar heel zwaar. Toch kon ze door haar tranen ook weer lachen; haar kleinkinderen gaven haar weer een beetje vreugde in het leven. Zij putte haar kracht om tegen haar ziekte te strijden uit haar geloof en aanvaarde haar naderende levenseinde met bewonderenswaardige overgave. Op 9 december hebben we van Wies afscheid genomen. Haar man Jan Heupers, haar kinderen en kleinkinderen zijn nu een geweldige ster kwijt, de hemel heeft er een bijzondere ster bij.

Pastor Ingrid Schraven





H. Paulus

H. Paulus secretariaat

Coördinator: dhr. J. Vaanholt
G.J. van Heekstraat 414,
7521 EN Enschede 4359562,
stpaulusparochie@home.nl
maandag 09.30 - 11.00 uur
Neem contact op voor o.a. Doop,
1^e H. Communie, Trouwen, H. Vorm-
sel, Overlijden, Ziekenzalving, Mis-
intenties.
Banknr. 969206429 t.n.v.
St.Pauluskerk

Persoonlijk pastoraat

Diaken P. van Blijswijk
074-3494815 (dinsdag 8.30-9.30 uur)

Pastoraatgroep

Hr. E.G.T. Seinen, *contactpersoon*
mail: edwin_seinen@hotmail.com

Locatieraad

mail: stpaulusparochie@home.nl

Webmaster/site

www.katholiekenschede.nl/h-paulus
mvkerckhoven@kpnmail.nl

Vieringen

Eucharistievieringen (nl)

Zondag 9.30 uur

1^e en 3^e vrijdag v.d. maand 19 uur in
de St. Pauluskapel.

Wo-Co viering

Zie vieringen Pelgrim.

Stille aanbidding (St. Pauluskapel)

Iedere dag 18.30 – 19.30 uur

Kinderwoorddienst

Zondag tijdens de H. mis



Koffie – theedrinken

Iedere zondag na de
Eucharistieviering.

St. Pauluskoor

Dames- Herenkoor
Info via secretariaat.



Faciliteiten

De H. Pauluskerk is goed bereikbaar
met zowel auto als ook met de bus en
heeft voldoende parkeergelegenheid
en er zijn faciliteiten voor minder-
valide mensen en baby's.

VOLWASSEN CATECHESE

Op maandag 20 januari en 17 februari
2014 en 21 januari 2014 is er weer
bijbelgroep in de JP zaal van 14.00-
15.30 uur.

Uitgangspunt is jouw persoonlijke
band met Jezus.

Neem voor meer informatie gerust
contact op met permanent diaken Paul
van Blijswijk 074 – 3494815.



Wo-Co-viering

Op zondag 2 en 16 februari om 9.30 uur 2014 is er een Wo- Co viering in de H. Pauluskerk.

Er is wel op zondag 2 februari om 9.30 uur een H. mis in de H. Jacobuskerk.

Op zaterdag 15 februari om 17.00 uur is er een H. mis in de St. Jozef en om 19.00 uur een H. mis in de Ariënsge-dachteniskerk. En op zondag 16 februari is een H. mis om 9.30 uur in de H. Jacobuskerk en om 11.00 uur een H. mis in de Verrijzeniskerk

Geen H. mis

Op zondag 26 januari is er geen H. mis in de H. Pauluskerk.

Wel is er een H. mis op zaterdag 25 januari om 19.00 uur in de St. Jan en op zondag 26 januari om 9.30 uur H. Jacobuskerk

Oude Palmtakjes inleveren

Wilt u op vanaf *zondag 23 februari* tot en met zondag 2 maart uw oude palmtakjes inleveren. Achter in de kerk staat een mand.

Sinds de 14e eeuw worden er palmtakken verbrand die het jaar ervoor op palmzondag zijn gewijd

Opgave 1^e H. communie 2014

De 1e H. Communie in 2014 voor Jozef/Maria/Pauluskerk is op zondag 18 mei om 10.30 uur.

Graag tijdig opgeven i.v.m. het voorbereidingstraject van de 1^e H. Communicanten.

Opgave bij het locatiesecretariaat van de H. Paulus.

Opgave H. Vormsel 2014

De presentatieviering voor de vormelingen is op 6 april.

De Vormselviering zelf is op 11 mei.

Op 12 maart is er een bijeenkomst voor vormelingen en hun ouders.

Graag tijdig opgeven bij het locatie - secretariaat van de H. Paulus

Ontmoetingspastoraat en Diaconie

Bent u aan huis gebonden en stelt u prijs op een bezoek van de pastoor, de diaken of pastoraalwerker of lid van de diaconiegroep.

Is uw vader of moeder opgenomen in het ziekenhuis en zou een bezoek goed kunnen doen? Voelt u zich eenzaam en wilt u weleens wat verder doorpraten:

Wilt u vervoer naar de H. Pauluskerk of om de H. mis bij te wonen. Heeft u hulp nodig voor kleine reparaties in en om het huis.

Bel of schrijft u gerust. Wij horen wel veel maar niet alles. Laat het daarom alstublieft even weten wanneer u behoefte heeft aan een gesprek met een van onze mensen. Een briefje in de brievenbus van de JP zaal, of tijdens het koffiedrinken in de JP zaal is voldoende.



KINDERWOORDDIENST

Er zijn kinderwoorddiensten op zondag 19/1 en 9/2 en 23/2 tijdens de H. mis van 9.30 uur.

NIUWS LOCATIERAAD

Actie Kerkbalans 2014

De actie kerkbalans is een grote geldinzamelingsactie van verschillende kerken in Nederland. Elk jaar gaan een half miljoen vrijwilligers op pad om bij hun medegelovigen een financiële bijdrage op te halen. Deze actie is de belangrijkste inkomstenbron voor onze locatie. Veel parochianen steunen deze Aktie. Onze dank daarvoor.



Ook de parochie Enschede waaronder de locatie H. Paulus doet hiermee aan mee. Wij vragen u mee te doen of te blijven meedoen aan deze actie.

Is het u ook wat waard?

Is het u wat waard om uw schouders onder deze kerk te blijven zetten? Door uw bijdrage aan 'Kerkbalans' maakt u duidelijk dat u wilt dat de kerken hun rol voor de samenleving

verder kunnen blijven spelen.

Hoe kunt u bijdragen?

Kan ik ook eenmalig een bedrag overmaken? Ja dat kan:

door uw bijdrage voor 2014 over te maken op Ibanrr : *NL08 RBRB 0969 2064 29 t.n.v. St. Paulus onder vermelding van Kerkbijdrage 2014 St. Paulus.*

Kan ik contant geld in de envelop doen?

Ja dat kan ook, U contant geld in de envelop doen. En deze afgeven bij het locatie secretariaat H. Paulus. Bedankt voor uw steun en uw medewerking.

Locatieraad H. Pauluskerk

POOLSE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP

Iedere zondag is er een Poolse H. mis om 16.30 uur in de H. Pauluskerk. Na afloop is er koffie-theedrinken in de JP zaal.

Iedere donderdagavond is er om 19.00 uur een H. mis in de H. Pauluskapel. Na de H. mis is er nog aanbidding met gebed en zang.

Iedere zaterdagochtend is er kindercatechese. Voor meer info: 06 – 16018086.

Engelse Missen

Zondag 19 januari 11.00 uur

Zondag 2 februari 13.00 uur

Zondag 16 februari 13.00 uur.

Al deze Engelse Missen zullen plaatsvinden in de bovenkapel van de Pauluskerk. Voor meer info neem contact op met: rkariens@gmail.com



KINDERKATECHESE ENSCHEDA

Voor wie bestemd

Voor alle kinderen van de parochie Enschede. Er zijn 2 groepen:
Groep A: leeftijd van 4 – 8 j
Groep B: leeftijd van 8 – 12j



Hoe laat en locatie

Woensdag 5 februari van 14.00 – 15.30 uur. Parochiezaal en tuinzaal v.d. H. Pauluskerk

Thema Heilige Valentijn

De heilige Valentinus was een wijs en deugzaam man, en stond in hoog aanzien bij zijn medechristenen; zelfs de heidenen hadden groot respect voor hem.



Valentinus is patroon van de bijenhouders (wellicht op grond van het vruchtbaarheidsfeest waarmee hij in

verband werd gebracht: de bijtjes en de bloemetjes stonden immers eeuwenlang model voor de menselijke voortplanting!); hij is ook beschermheilige van verliefden, verloofden en jonggehuwden, en wordt aangeroepen voor het welslagen van het huwelijk.



Feestdag is op 14 februari

Wie zijn de begeleiders

Linda ter Braak en Begona Bruggeling.

Zij hebben beiden de toerusting cursus gevolgd van Samueladvies en zij hebben ook ervaring met kinderveerdiensten

Wilt u meer weten, kom gerust eens langs of mail voor info naar:
lindaterbraak@live.nl
bferpan@hotmail.com

Opvang voor kinderen < 4 jaar

Er is tijdens de katechese ook opvang voor de allerkleinste. Sylwia Wielgus-Luijterink zorgt voor deze groep.





H. Geest - Maria

Deurningerstraat 212 435 71 44

7522 CL Enschede

e-mail: mariaparochie@telfort.nl

Open op werkdagen van 9.30 -11.30 uur.

Vieringen: Zondag 10.00 uur en
zaterdag vóór de 3^e zondag 19.00 uur.

Pastoraatgroep

Mw. E. Vije, *contactpersoon*

e-mail: elly@kleisman.nl

Locatieraad *contactpersoon: vacant*

Pastorale zorg

Ziekenzalving tel.: 06 27 51 12 72

Ziekenbez.: W. Huuskes en W.v.d.Kolff

Tel.: 477 82 65 en 432 34 32

Uitvaarten *Coördinatrice:*

Mw. Ine Hasselerharm-Fox tel. 435 36 00

Financiën

Kerkbijdragen, misintenties en overige:

Rabobank nr.: 1296.24.489

ING bank nr.: 79 99 01

T.n.v. Locatie Maria/H.Geest

Redactie Mw.Ine Reuver

contactpersoon

e-mail: ine.reuver@gmail.com

e-mail: pgieske@kpnmail.nl

► K o p i j:

Kopij inleveren **vóór do. 30 jan. '14**

(Periode: 23 feb. t/m 6 april 2014)

Webmaster: (voorlopig) Piet Gieske

pgieske@kpnmail.nl

Website: katholiekenschede.nl

Klik op: Mariakerk

A C H T E R V O O R T

Eucharistieviering:

Elke 4^e maandag van de maand om
18.30 uur Eucharistieviering door de
bekende missiepater J.Giesselink sm.
met volkszang.

BERICHT

van de Culturele Commissie:

De Mariakerk blijft
voor onbepaalde
tijd, beschikbaar
voor het geven van
Concerten.



ECOK Oratoriumkoor

Uitnodiging:

Zing mee en maak kennis met

'Die Schopfung Haydn & Brahms'

Ein Deutsches Requiem.

Werk mee aan deze prachtige projec-
ten!!

Meezingconcert 22 maart 2014

Brahms Ein Deutsches Requiem.

Bij alle stemgroepen zijn zangers zeer
welkom. Zingen bij een koor zorgt
voor ontspanning en gezelligheid.

**Ontdek zelf dat zingen ook voor u
geschikt is.**

Regelmatig hebben wij een mee-
zingrepetitie! We repeteren elke
woensdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in de Apostel Thomaskerk,
Thomas de Keyzerstraat 20.

Intresse? Bel 053 432 62 39 of mail
naar info@ecok.nl

Zie ook: www.ecok.nl



Rectificatie

In Pelgrim nr. 10 van 2013 is een echt vervelende foute melding gemaakt omtrent een overlijden. Hiervoor onze welgemeende excuses.

Hieronder een juiste vermelding aangevuld met een 'In memoriam'.

P G

OVERLEDEN

In november is overleden:

Kazimierz Berent.

Zijn leeftijd was 75 jaar en woonde aan de Dr. Coppesstraat 53.

Geboren en opgegroeid in Polen wist hij in een, zeker voor *hem*, vreemd land met vreemde taal en gewoontes, als vader en later als opa, er veel van te maken. Voor hem was er veel bewondering omdat hij zich wist aan te passen in zijn nieuwe omgeving. Maar welke veranderingen er ook waren, hij bleef zich zelf, eenvoudig als hij was...

Veel heeft hij gegeven, zelf niet veel gehad, wel veel gedeeld, in eenvoud, eerlijkheid en oprechtheid. Hij was iemand die zelfs zijn laatste lucifer zou delen. Als kind heeft hij de oorlog meegemaakt. In zijn jeugd is hij gevormd door noeste arbeid op het platte land. Opgroeien op een stadsboerderij, heeft hem gemaakt tot wat hij later is geworden. 3 kinderen heeft hij samen met zijn vrouw groot gebracht. Dat dit op een goede manier is gebeurd blijkt uit de bewondering die zijn kinderen voor hem hebben. Lief, heel erg lief, beaamde ook zijn kleinkinderen. Als je ziek was speelde hij altijd spelletjes met ons en hij vergat nooit een verjaardag. Hij was echt trots op ons en wat ons het meeste bij blijft is, dat hij nooit commentaar had, hij oordeelde en

veroordeelde niet, hij liet iedereen in zijn waarde. Als vader en opa heeft hij ook duidelijk zijn talenten gebruikt. Hij was erg trots als er weer wat gerepareerd was. Waren er proplemen, op technisch gebied, dan kon je bij hem aankloppen. Even kijken, even denken en de oplossing was er weer!

En net als bij zoveel Polen was ook *hij* een groot bewonderaar van de H.Maria. Als er gebeden moest worden, deed hij dat meestal tot Maria. Bij de laatste groet op het kerkhof werd dan ook de groeve besprenkeld met water uit de bron van Lourdes. Door te blijven herinneren, zal hij blijven leven en zal zijn leven niet voor niets zijn geweest.

Dat hij moge rusten in de vrede van de Heer.

Zijn uitvaart en begrafenis was op 9 november 2013.

Op 20 november 2013 is overleden:

Joop Stijntjes. *Geboren in Lonneker op 30 oktober 1926.*

Joop heeft eenieder verrast door zo snel na zijn 87e verjaardag te 'vertrekken'. Hij hield van het leven met mensen om zich heen.

Als je binnen kwam door de altijd open deur, dan kwam er een blij glimlach op zijn gezicht zodra een gast iets gezegd had. De stem was voor hem de herkenning van de bezoeker, omdat zijn gezichtsveld steeds kleiner werd.

Hij had er begrijpelijk schrik voor om helemaal niets meer te kunnen zien.

Maar zijn humeur bleef gelukkig heel positief. Zijn sterke wil om het stuur over zijn leven zelf stevig in handen



te houden stelde hem in staat zijn zelfstandigheid tot het laatst te behouden. Ondanks zijn slechte ogen bleef hij alles volgen, iedere dag.

KERSTAVOND 2013 Bravo!

Kerstavond 2013 is alweer voorbij maar we herinneren ons de mooie kerstliederen gezongen door het kinderkoor 'Toontje Hoger'.

'Artiesten':



Aniek
Linria
Romana
Etienne
Marleen
Emma
Met hun

prachtige kinderstemmen wisten ze 'Kerstavond 2013' tot bijna onvergetelijk te maken. Natuurlijk gingen de nodige repetities daaraan vooraf.

Dirigent Milou Pasveer en pianist Rutger Blokzijl kunnen trots zijn op hun koor!

►Vind uw kind het leuk om mee te zingen?

Elke woensdagavond repetitie van 18.45 tot 19.45 uur in het parochiecentrum of in de kerk. Kom een keertje kijken en of meezingen. Elke eerste zondag van de maand zingen we tijdens de familieviering.

'Kerstavond 2013' en alle andere familieviering zijn nog steeds bijzonder maar, we hebben echt versterking nodig! ►Kom er ook bij!

PG

H E T G A A T G O E D.... met Het themakoor 'Op Toon' onder leiding van Eline Harbers. In de Kerstnachtviering waren zij bijzonder goed. Nog beter kan niet! Bravo!

PG

H E T G A A T G O E D.... met 'Schola Enschede' onder leiding van Willem Waanders. Er zijn inmiddels twee zangers bij gekomen én er is er een in aantocht!

De repetitie is elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Kom eerst gewoon eens luisteren. Gaandeweg raakt u verknocht aan de schoonheid van het Gregoriaans!

PG

H E T G A A T G O E D.... met Het 'Gemengd Koor' onder leiding van Eline Harbers. In de viering van 1^e Kerstdag waren ook zij bijzonder goed. Beter kan niet! Bravo! Er is nog plaats voor alle stemgroepen. Elke donderdagavond repetitie van 20.00 tot 22.00 uur waarna altijd gezellig nakletsen.

PG

IN HET BEGIN WAS GOD

Met de kerk kwam het koor
Gelovigen werden geboren en stierven
God, de kerk en het koor bleven.

Misdienaars en acolieten
Dirigenten en organisten
Vrijwilligers en lectoren
Verschenen en verdwenen

God, de kerk en het koor bleven
Kosters en pastores kwamen en gingen
Besturen kwamen op en gingen af

God, de kerk en het koor bleven
Mariavereerders en collectanten
Hemelbestormers en eendagsvliegen
Ze zijn als rozen die verwelken

Als schepen die vergaan, maar...
God, de kerk en het koor blijven bestaan.

Gertrud Kok





St. Jan - H. Michaël

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87
e-mail: stjanmichael@hetnet.nl
Donderdagochtend van 09.00-11.30 uur.
Centrale contactpersonen
Mw. L Oude Egberink 476 31 05
e-mail: hm.oudeegberink@hetnet.nl
Mw. G. Leurs 435 12 22
e-mail: gleurs@hetnet.nl

Pastoraatgroep

Mevr. C.J.M. Hannink, *contactpersoon*
e-mail: hannink-starre@zonnet.nl
Mevr. J.C.M. Heitbrink-van Rooij
Hr. P. Pikkemaat

Locatieraad

Hr. H.A.G. Bolster
Hr. H.J.M. Huitink
Mevr. E.B.D. Janssen-Vulker
Administrateur, *vacature*
Postbank 966093 of 1023 468
ING-Bank 66.51.62.138
ABN-AMRO-Bank 59.26.22.592

T. Oude Elferink, *Bestuursgedelegeerde*

Webmaster

Mevr. A. Dorlas
e-mail: famdorlas@gmail.com

Vieringen

Zaterdag 19.00 uur en zondag 9.30 uur
om de week.

Een nieuw jaar

Wij zijn begonnen aan het jaar 2014, een roerig jaar is afgesloten. Een jaar dat ging over kerksluitingen het was voor iedereen een moeilijk jaar. Er werden beslissingen genomen waar niet iedereen blij mee is, maar waar we ons toch bij neer moeten leggen. Wat het wel extra moeilijk maakt is dat er zo veel wordt verteld wat niet altijd waar is. De zogenoemde geruchten. Eerst komt er een gerucht dat een kerk die op de nominatie staat om gesloten te worden waarschijnlijk toch open mag blijven. Dan komt er een gerucht dat de verwachting is dat die kerk wel snel verkocht zal worden, gunstige locatie, goed onderhouden enz. En dan ook nog dat het koor van de St. Jan - H. Michaëlkerk niet bereid zou zijn om ergens anders te zingen. Over de eerste twee geruchten kan ik niet veel zeggen omdat ik daar het fijne niet van weet. Maar wat het koor betreft kan ik met klem zeggen dat dat absoluut niet waar is. Wij zingen met enige regelmaat in de Jacobuskerk en als er een beroep op ons wordt gedaan om te komen zingen als ondersteuning bij een uitvaart zijn we ook altijd bereid dat te doen. Waar komen al die geruchten toch vandaan. Het is zo al moeilijk genoeg, de periode waar we samen doorheen moeten. Laten we het elkaar dus niet moeilijker maken dan het al is en dus een beetje oppassen met wat we zeggen. Er worden op deze manier veel mensen op het verkeerde been gezet en dat zorgt voor veel onrust. Dus medeparochianen van de Jacobusparochie laten we elkaar in ere



houden en geen geruchten de wereld in helpen.

Ik wens iedereen een goed en rustig en gezegend 2014, zonder allerlei geruchten.

José Heitbrink

Onwaarschijnlijk?

Een zondagmorgen in oktober. Met een collega-vrijwilliger ben ik onderweg naar de kerk, het is onze beurt om koffie te zetten. Als we het kerkplein opfietsen geloof ik mijn ogen niet, Ronald Koeman en Giovanni van Bronkhorst- in het dagelijks leven werkzaam bij een bekende voetbalclub- zijn druk bezig het kerkplein schoon te vegen en dat op zondagmorgen! We zetten onze fietsen in de stalling en lopen de kerk binnen waar de volgende verrassing wacht. Iemand maakt ons attent op een brief die aan het prikbord hangt. Goed nieuws, onze kerk blijft definitief open. Er zit echter wel een maar aan: vanaf 1 januari 2014 beginnen de vieringen op zondag om 13.00 uur. Hoofdschuddend kijken we elkaar aan, wie heeft dat bedacht? Het antwoord zullen we nooit weten want op dat moment gaat de wekker. Het was maar een droom, wel een hele bizarre. Want kunt u zich voorstellen om op zondag om 13.00 naar de kerk te gaan? Dat Koeman en van Bronkhorst het kerkplein komen vegen zou nog kunnen in het kader van vrijwilligerswerk maar of ze daar helemaal voor naar Enschede komen? Onwaarschijnlijk!!

Engelien Nijhof

Oecumenische viering

Al vele jaren is het de gewoonte om in de week van de eenheid een oecumenische viering te houden. De Apostel Thomas en St.Jan-H.Michaël hebben daarin een jarenlange traditie. Deze dienst is beurtelings in de St.Jan en de Apostel Thomaskerk gehouden. Nu er in deze tijd zoveel veranderingen in de kerken zijn, ontkomt daar de oecumenische viering niet ook aan. Dit jaar zullen we niet alleen met de ATK en de St.Jan-H.Michaël samen vieren, maar ook met Protestantse Kerk Enschede West, de Verrijzenis en Het Leger des Heils. (Zie ook het bericht van ds. Vissinga, in het algemene deel van de Pelgrim.) Tijdens de viering is er ook een kindernevendienst en er is oppas voor jonge kinderen.

Pastor Carla Berbée leidt dit keer de dienst en zal van alle geledingen hier mensen bij betrekken.

Het thema dit jaar is: 'Is Christus dan verdeeld'? Dit komt uit de eerste brief van Paulus, want ook in de eerste tijd van het Christendom was er al veel verdeeldheid. Wij willen, net als Paulus toen, benadrukken dat we ons als christenen moeten inzetten om eensgezind te zijn.

We gaan uit van de dienst die voor Nederland is voorbereid, maar Pastor Carla Berbée zal vast kans zien hier een eigen invulling aan te geven.

Deze dienst zal gevierd worden op **26 januari, om 10.00 uur in de Verrijzeniskerk**. Het Leunenbergh 588, 7544 JM, Enschede.

Wij hopen naast de andere gelovigen, ook de kerkgangers van de St.Jan dit



keer in de Verrijzeniskerk te ontmoeten. Na de dienst is er koffie. U bent van harte welkom.

Tiny Hannink, oecumenisch beraad

Op zondag een bloemetje

In de locatie St.Jan-H.Michaël vinden wij het belangrijk om naar elkaar om te zien.

Sinds enige tijd hebben we in de dienst op zondagmorgen een bloemetje voor iemand die het moeilijk heeft. Dat kan zijn omdat iemand ziek is (geweest), een verlies te verwerken had, maar ook andere redenen, kunnen maken dat iemand het even wat minder goed heeft. Een van de kerk-gangers brengt het bloemetje er naar toe. Een keer een bloemetje is niet altijd genoeg. Als het nodig is, komt de wijkcontactpersoon of een bezoeker van de kerk graag nog even langs. Als u iemand weet, waarvan u denkt dat hij of zij een bloemetje verdient heeft, laat het ons dan weten.

Dat kan bij Paul Pikkemaat,
tel.: 053-4770478,

paul.pikkemaat@gmail.com

De pastoraatgroep hoort graag van u terug.

Namens de Pastoraatgroep,

Tiny Hannink

Oproep

In onze geloofsgemeenschap St. Jan-H.Michaël zoeken we enkele mensen die ons willen met het bezorgen van het parochieblad Pelgrim.

Het gaat om 5 wijkjes van 10 à 15 adressen. 10 x per jaar wordt Pelgrim

verspreid.

Voelt u zich aangesproken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat
Telefoon: 4324487 of kom gewoon even langs om kennis temaken.

Wij zijn er op donderdagmorgen van negen tot half twaalf.

Wij hopen van harte dat wij een beroep op u mogen doen.

Liny Oude Egberink

Gedoopt

Jayden Volkering

Hij woont samen met zijn ouders aan
De Wichernijkampstraat 36.

Overleden

Ton ten Velde

Hij woonde aan het Ruwenbos 4F.

Hij was 70 jaar.

Op januari 2014 is overleden

Johan Weustink.

Hij woonde aan de Boulevard

505/439, en was 82 jaar.

Vieringen in de Cromhoff en de Hatteler

**Alle vieringen beginnen om 16.00 u.
Cromhoff**

Donderdag 23 januari protestant
Avondmaal

Donderdag 30 januari protestant

Donderdag 06 februari eucharistie

Donderdag 13 februari protestant

Donderdag 29 februari eucharistie

Hatteler

Woensdag 19 februari protestant





Verrijzenis des Heren

Het Leunenberg 588,
7544 JM Enschede
Secretariaat: 476 06 06
Bereikbaar van 9 - 11 uur op
donderdag- en vrijdagmorgen.
E-mail:
secretariaat.verrijzenis@katholiekenschede.nl

Pastoraal werker: I. Schraven
Tel. : 06-22924657
i.schraven@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep
Mevr. J.H.M. van de Pieterman,
contactpersoon. E-mail:
jvandepieterman@hotmail.com
Mevr. J.E.M. Tenbergen
Mevr. M. van den Berg

Locatieraad
Mevr. W. Bathoorn, *penningmeester*
Hr. W.G.J. Lieven, *contactpersoon*
w.lieven@connexion.nl
Hr. J.W.C. van de Pieterman
Vacature: *lid*

Bankrekening
IBAN: NL29 INGB 0677 6835 96

Webmaster
Hr. Bert Ezendam
verrijzenis@ezendam.com

Locale redactie
redactie.verrijzenis@katholiekenschede.nl
Vacature

Vieringen:
Zondag 11.00 u. de Verrijzeniskerk

Zondag 10.00 u. Mediant,
De Oecumenische Geloofsgemeen-
schap Helmerhoek;

Donderdag 9.30 uur in de dagkapel
Verrijzeniskerk

De 2e vrijdag van de maand 10.00
uur: De Posten

De **dagkapel** van de Verrijzeniskerk
is buiten de zomervakantie op werk-
dagen van 9 tot 16 uur geopend voor
gebed en devotie.

De Verrijzeniskerk is gebouwd in
1968 voor de zuidwijken Wes-
selerbrink, Stroinkslanden en Hel-
merhoek.

Ook de Christelijk Libanese Kerk
houdt hier haar diensten (1x per
maand op zondagmiddag).

Op de Helmerhoek in Mediant
"kerkt" de O.G.H. (Oecumenische
Geloofsgemeenschap Helmerhoek).
U bent van harte welkom.



Van de locatieraad en de pastoraatgroep (LRV/PGV)

Op dinsdag 11 december zijn de lokatieraad en pastoraatgroep van onze kerk weer bijeengekomen.

De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers via de vrijwilligersbank in Enschede loopt nog niet op rolletjes. De enkele vrijwilligers die zich meldden haakten na een eerste gesprek of zelfs daarvoor al weer af. We wachten maar even af of er nog meer kandidaten komen via vrijwilligers053.nl. Tevens gaan we (voorzichtig) bekijken of we via de stichting Surplus nog mensen kunnen vinden. Tegelijkertijd is onze hoop natuurlijk gevestigd op samenwerking met de andere kerken in Zuid.

Met het definitieve besluit van het parochiebestuur inzake kerksluiting hopen we dat we snel werk kunnen maken van samenwerking zodat, en dat schreef ik al eerder in de zomer, er straks een goede samenwerking tot stand komt tussen alle vrijwilligers in onze stadsparochie in de aanloop naar de feitelijke sluiting van kerken. Zodat we in de Verrijzeniskerk straks bezoekers en vrijwilligers welkom kunnen heten in hun eigen, nieuwe kerk.

Vorige keer hadden we nog een tekort aan lopers voor de actie Kerkbalans. Inmiddels hebben een aantal mensen zich gemeld zodat we straks het overgrote deel van alle briefjes kunnen bezorgen en ophalen.

Via de Raad van Kerken in Nederland kregen we het verzoek om een

bijdrage in hun werk. Hieraan verbonden is de uitgave Oecumenisch Bulletin 2013. Het is één van de vele organisaties die vragen om (financiële) steun voor hun goede werk. Ook de Verrijzeniskerk heeft echter te maken met een steeds kleiner budget en we bekijken daarom zorgvuldig allerlei verzoeken om bijdragen. Dat kan erin resulteren dat bepaalde bladen/brochures etc., die verbonden zijn met een bijdrage, niet meer voorhanden zijn in onze kerk. Mocht u een uitgave missen en daar wel behoefte aan hebben laat dat dan even weten. Het wil niet zeggen dat we alsnog toch aanschaf overgaan maar we kunnen u vast helpen aan de gegevens van de betreffende organisatie zodat u zich eventueel privé kunt aanmelden bij hen.

Tot slot wil ik u namens de lokatieraad en pastoraatgroep van de Verrijzeniskerk een voorspoedig Nieuwjaar te wensen.

*Graag tot de volgende keer
Wim Lieven*

Kerstmiddag voor ouderen

18 december was het weer zover, de kerstviering verzorgd door het ouderenpastoraat.

De hoeveelste keer eigenlijk? Een traditie van jaren.

Toen we de kerk binnenkwamen stond het dameskoor al vanaf kwart over 2 te zingen, een warming up voor het koor en voor ons ouderen. We waren met 60 ouderen



(70 plussers), maar er waren natuurlijk veel meer mensen in de kerk, want wie wil daar nou niet bij zijn!!

Onder leiding van de muzikale dirigent/organist mevr. Ria Taverne zongen de dames de engeltjes uit de hemel, loepzuiver, 1-2-of 3 stemmig dat maakt voor hen niet uit.

De engelen waren er dus al bij, dat was geregeld.

Pater Ben Engelbertink ging voor in de eucharistieviering, bij ons betrokken, zoals we hem kennen.

Hij sprak natuurlijk over vrede op aarde en de chaos die er nog steeds overal in de wereld is. Hij had het er ook over dat wij de "mensen van goede wil" zijn: nou ja, dat zouden we op zijn minst kunnen proberen te zijn. En toen hij in het Twents het kerstverhaal voorlas voelden we dat het Christuskind bij ons, van ons was. Ons kent ons.

Na de viering schuifelden we naar de Schalm.

Daar stonden de mensen van het ouderenpastoraat en Joop van de Pieterman-met-zijn staf (altijd paraat om dienstbaar te zijn) al klaar om ons te "bedienen": koffie met iets lekkers erbij en toen... kwamen de "bellen" en de heerlijke hapjes op tafel.

Bellen ja: de glazen vol advocaat, compleet met slagroomkraag, kun je moeilijk anders noemen. De mannen keken wat zuinig vanachter hun sapje of pilsje hoe de dames zich te goed deden. Het is hen natuurlijk van harte gegund. Dit keer geen zorgen over "aan de lijn doen", het is maar 1 keer Kerst.

En zo zitten we te genieten van het nog bijeen zijn, wat zijn we daar rijk

mee: ná te genieten van een prachtige viering en uit te zien naar het hoogfeest zelf.

(Het Kerstfeest kun je eigenlijk wel elke dag vieren, zo bijzonder is het dat God zijn zoon als kind geboren heeft laten worden).

De kerstviering, verzorgd door het ouderenpastoraat van onze parochie, is heel bijzonder en hartverwarmend. Wat een zorg, aandacht en liefde voor ons ouderen.

Bedankt ouderenpastoraat, bedankt pater Ben, bedankt dameskoor, bedankt Joop en medewerkers. We gaan ons best doen om er nog een jaartje bij aan te plakken waardoor we hopelijk volgend jaar weer zo'n mooie feestelijke middag kunnen bijwonen.

Een oudere

Week van gebed voor de eenheid: Oecumenische viering

Deze dienst zal gevierd worden op **26 januari, om 10.00 uur in de Verrijzeniskerk**. Tijdens de viering is er ook een kindernevendienst en er is oppas voor jonge kinderen.

Pastor Carla Berbée leidt dit keer de dienst en zal van alle geledingen hier mensen bij betrekken.

Wij hopen naast de andere gelovigen, ook de kerkgangers van de St.Jan dit keer in de Verrijzeniskerk te ontmoeten. Na de dienst is er koffie. U bent van harte welkom.

Tiny Hannink

Zie ook pagina 8 en 40 (Redactie).



Aanmelden voor het sacrament van het H. Doopsel



In de Katholieke Kerk is het gebruikelijk om kinderen al vrij kort na de geboorte te laten dopen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om hen op een later tijdstip te laten dopen.

U kunt uw kindje aanmelden via het secretariaat:

secretariaat@katholiekenschede.nl tel.nr. 053 – 4785306 of via het inschrijfformulier “dopen” op www.katholiekenschede.nl

Vervolgens worden ouders van een dopeling uitgenodigd voor een groepsgewijze informatie- en voorbereidingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt de datum afgesproken, hoort u wie de dopende pastor is en waar de viering plaats zal vinden. De doopvieringen zullen vanaf 15 januari 2014 in principe plaatsvinden in de St Josephkerk en de H. Jacobuskerk.

Kinderen en/of volwassenen worden tijdens een aparte viering gedoopt. Ook kan men ervoor kiezen om de doop te laten plaatsvinden in de weekendviering op zaterdag of zondag of tijdens de Paaswake.

Wanneer u als volwassene niet gedoopt bent en het doopsel wilt ontvangen kunt u, voor informatie over de voorbereiding, contact opnemen met een lid van het pastoraal team, te weten pastor Schraven. Zij draagt de verantwoordelijkheid voor Catechese.

Lezingen bij de zondagen

19 januari

Jes. 49, 3-6
1Kor. 1, 1-13
Joh. 1, 29-34

26 januari

Jes. 8, 23--9,3
1 Kor. 1, 10-17
Mt. 4, 12-23

2 februari

Mal. 3, 1-4
Hebr. 2, 14-18
Lc. 2, 22-40

9 februari

Jes. 58, 7-10
1 Kor. 2, 1-5
Mt. 5, 13-16

16 februari

Sir. 15, 15-20
1 Kor. 2, 6-10
Mt. 5, 17-37

23 februari

Lev. 19, 1-18
1 Kor. 3, 16-23
Mt. 5, 38-48



2 februari

*Maria Lichtmis:
Opdracht van
Jezus in de tempel.*

Gebed en Buffet in Zuid

De oecumenische werkgroep Padista Zuid wil 30 januari 2014 starten met een maandelijks “Gebed en Buffet” bijeenkomst voor de wijk. Hierin wordt na een bezinnend moment gezamenlijk gegeten. Het is een gezamenlijk initiatief vanuit de katholieke en de protestantse gemeenschap van de Verrijzeniskerk. Iedereen uit de wijk is van harte welkom.

Oecumenische Werkgroep Padista Zuid



Weekeindevieringen

Wo-Co = Woord- en Communiedienst

KWD = KinderWoordDienst

Voorgangers in de vieringen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Ook de tijden zijn onder voorbehoud. Kijkt u hiervoor op onze website: www.katholiekenschede.nl

WEEKEND 18/19 januari, 2^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	J. Kortstee
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Gem.koor	C. Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + organist	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor KWD	H.Kronenberg
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Eucharistie	Op Toon	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	Werkgroep

WEEKEND 25/26 januari, 3^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
Grote Kerk	Zo. 10.00 u	Oec.viering	Cantorij PGE	J.v.d.Nieuwendijk + ds. J.Zuurmond
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	All Together	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Cantor + org.	W. Rekveld
Verrijzenis d. Heren	Zo. 10.00 u	Oec.viering Kinder- nevendienst		C.Berbée + ds. R.Vissinga + Leger des Heils

WEEKEND 1/2 februari, 4^e zondag door het jaar, Maria Lichtmis

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	Samenzang met orgel	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
Ariënsgeachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	H.Kronenberg
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co, doopterug- komvier.	Samenzang + kinderkoor	I. Schraven
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	koor St. Jan- H.Michaël	A.Monnikhof + P.v.Blijswijk
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	C. Berbée
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Wo-Co gez.vier.	Toontje Hoger	B. Elferink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie		A.Monnikhof + P.v.Blijswijk



WEEKEND 8/9 februari, 5^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	Voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang St Joseph	I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co		I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Gem.koor	H.Kronenberg
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Marcellinusk	J. Kortstee
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Da/he.koor + KWD	G. Kolmschot
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Gem.koor	B.Engelbertink
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co	Parochiekoor	C. Berbée

WEEKEND 15/16 februari, 6^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Eucharistie	BJK	H.Kronenberg + P.v.Blijswijk
Ariënsgedachtenis	Za. 19.00 u	Eucharistie	Ariënskoor	A.Monninkhof + P.v.Blijswijk
St. Jan-H. Michaël	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Samenzang	C.Berbée
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie Valentijnsv	BJK	A.Monninkhof
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Volkszang	J.v.d.Nieuwendijk
H. Geest-Maria	Za. 19.00 u	Wo-Co	Op Toon	C. Berbée
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Eucharistie	Parochiekoor	J. Kortstee

WEEKEND 22/23 februari, 7^e zondag door het jaar

Kerk	dag en tijd	Viering	Koor	voorganger
St. Joseph	Za. 17.00 u	Wo-Co	Zang St.Josep	I. Schraven
Ariënsgedachtenis	Zo. 09.30 u	Wo-Co	Ariënskoor	I. Schraven
St. Jan-H. Michaël	Za. 19.00 u	Eucharistie	Samenzang	W. Rekveld
H. Jacobus	Zo. 09.30 u	Eucharistie	Zanggroep St. Joseph	W. Rekveld
H. Paulus	Zo. 09.30 u	Eucharistie		J. Kortstee
H. Geest-Maria	Zo. 10.00 u	Eucharistie	Schola	H.Antonissen
Verrijzenis d. Heren	Zo. 11.00 u	Wo-Co		I. Schraven

Openingstijden dagkapellen:

H. Jacobus: dagelijks van 10.00 –17.00 uur. De dagkapel is rolstoeltoegankelijk.

St. Joseph: de devotieruimte is dagelijks geopend van 10.00 -18.00 uur.

Verrijzenis des Heren op werkdagen van 9.00 -16.00 uur.

H. Paulus: iedere dag van 18.30 – 19.30 uur Stille Aanbidding bij het Allerheiligste Sacrament. Op dinsdag tevens Taizé gezang.

Voor actuele informatie zie ook www.katholiekenschede.nl



Overzicht dagelijkse vieringen en weekendvieringen

Locatie	Weekend	Door de week
H. Jacobus, <i>Langestraat</i>	Zo. 9.30 uur	Vr. 9.00 uur
St. Joseph, <i>Oldenzaalsestraat</i>	Za. 17.00 uur	Woe. 9.30 uur
Ariënsgedachtenis, <i>Hogelandsingel</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	Do. 9.00 uur
H. Paulus, <i>G.J. v. Heekstraat</i>	Zo. 9.30 uur Eucharistie / WoCo	1 ^e + 3 ^e vrijdag 19.00 u. in kapel Eucharistie
Maria-H.Geest, <i>Deurningerstraat.</i> Ariënsstaete (kapel), <i>Lijsterstraat</i>	Zo. 10.00 uur Za. 19.00 op 3 ^e za v.d. mnd	Do. 9.30 uur Vr. 19.00 uur
St. Jan-H. Michaël, <i>Haaksbergerstr</i>	Za. 19.00 uur en zo. 9.30 uur om de week	
Verrijzenis des Heren, <i>Het Leunenberg</i>	Zo. 11.00 uur	Do. 9.30 uur

NalatenschapsBegeleiding en Financiële Planning

Afhandelen van uw erfenis en financieel inzicht geven

Zorg uit handen nemen wanneer het nodig is
Inzicht geven wanneer het gewenst is
Steun en vraagbaak in moeilijke tijden



Maatwerk begeleiding en Financieel inzicht

- Erfdossier samenstellen
- Verdeling van de inboedel
- Verzekeringen afhandelen
- Aangifte (erf)belasting
- Afhandeling abonnementen



NalatenschapsBegeleiding Oost Nederland - NBON

www.nalatenschapsbegeleidingoostnederland.nl / Tel: 06-57198481

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Ieder die meent dat hij of zij slachtoffer is van seksueel misbruik in een kerkelijke instelling van de RK Kerk in Nederland kan zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Telefoon: 030-2306900. Postadres: Postbus 13277, 3507 LG Utrecht

e-mail: secretariaat@meldpuntmisbruikrkk.nl



Ziek? Opgenomen in het ziekenhuis?

Bent u zelf of een van uw huisgenoten of burens ziek of opgenomen in het ziekenhuis en stelt u een bezoekje op prijs, geef dit dan door aan uw **locatiesecretariaat**.

Gaat u verhuizen?

Stuur uw verhuisbericht ook naar het secretariaat van uw eigen locatie. Of deponeer een berichtje in de brievenbus van het parochiecentrum of pastorie van uw eigen locatie met daarop vermeld: Naam, Voornaam, Geboortedatum, namen van (eventuele) gezinsleden, huidig adres met postcode en plaatsnaam. Verhuisdatum, nieuw adres met postcode en plaatsnaam.



Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050.
Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede.
www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp.

Secretariaat:
Roomweg 163c, 7523 BM Enschede.
Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl
Directeur: Hadassa Meijer

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
Tel. 431 87 87

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB
Enschede. Tel. 435 20 41

Caritas Enschede: 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

Kopij Pelgrim

<i>Inleveren</i>	<i>verschijnt</i>
Uiterlijk donderdag	donderdag

30 januari	20 februari
13 maart	3 april
17 april	8 mei

Lengte van artikelen zoveel mogelijk max. 400 woorden (in Times New Roman 11)
E-mail: centraleredactie@katholiekenschede.nl



Bereikbaarheidsdienst pastores

De bereikbaarheidsdienst voor pastores geldt *de gehele week* voor plotse situaties rond het sterfbed of een andere situatie: **06 275 11 272**.

Alle pastores, (behalve de diaken) hebben een werkkamer op de Nieuwe Schoolweg 2.

Telefoonnummers voor hulpvragen

**Parochieel Dienstencentrum
Enschede. Tel. 053 - 478 53 06**

Tel. met voicemail: 053 – 7113459.
Geopend maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur.
Vergaderruimtes Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede.

E-mail:
secretariaat@katholiekenschede.nl

www.katholiekenschede.nl

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Tel. **0900 – 0767**.

www.sensor.nl/oostnederland

Colofon

**Pelgrim 2013
contactblad voor
R.K. Enschede**

Nr. 1, januari 2014

Voor de zeven locaties van de parochie
St. Jacobus de Meerdere van Enschede.

Centrale Redactie

Mevr. T.H.J.M. Schaap
Adres: Nieuwe Schoolweg 2
7514 CG Enschede
centraleredactie@katholiekenschede.nl

Leden Redactie

Mevr. I. Reuver / Hr. P. Gieske
Mevr. A. Tenbergen
Mevr. L. Oude Egberink
Hr. en Mevr. van Kerckhoven
Mevr. L. Onland / Mevr. F. Ezendam
Mevr. C. Oostdam
Mevr. Th.G.M. Elfrink
Mevr. T.H.J.M. Schaap-
Scholte Lubberink (*Eindredacteur*)
E-mail: treesh.j.m.schaap@gmail.com

Leden van het Bestuur St. Jacobus de Meerdere R.K. Enschede

Hr. G. Berkien, vice-voorzitter
Hr. T. Oude Elferink, penningmeester
Mevr. T. Schaap, secretaris,
aandachtsgebied communicatie
Hr. W. Wijfjes, aandachtsgebied
gebouwen
Mevr. D. Oude Elberink,
aandachtsgebied personeel
Hr. M. Eijssink, lid





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk • Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede • Tel.: (0545) 29 22 17 • Fax: (0545) 29 22 19

Website: www.leidekkersbedrijf-koenders.nl

Email: leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.

Ribbeltsweg 39

T 435 07 79 - F 435 18 24



**“En zie, Ik ben
met u, al de
dagen, tot aan
de voleinding
der wereld”.**

Mt. 28: 20

*Tekst op de gevel
van de Vredeskerk*

Olieverfschilderen

- *Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen*
- *Portret, stillieven, landschap*
- *Workshops etsen*

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053 – 4331701

Gabriel Martinez-Almeida

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur van
moderne schilderijen. Wij
verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.
Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede. T 053-4313888

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342

06 - 34051135

NIEUWBOUW VERBOUW RENOVATIE ONDERHOUD

siers
AANNEMERSBEDRIJF

Olieslagweg 106

7521 JG Enschede

Tel. 053 – 432 30 34

www.siers.nl / info@siers.nl



Alphons
Ariëns priester
tegen onrecht
voor een
sociale Kerk.

Het Ariënscomité steunen?

Dat kan!

Stichting **Het Ariëns-Comité**

Rabobank nr.: 1180.41.738

www.arienscomite.nl





Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
Tel. 053-4305296



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Mijn naam is Bert van der Heide. Ik sta voor u klaar als het gaat om een respectvolle en kwalitatief goed verzorgde uitvaart. In de huidige uitvaartzorg verdwijnt bij uitvaartondernemingen de persoonlijke aanpak steeds meer naar de achtergrond. Vandaar mijn keuze voor een kleine en transparante onderneming, die meer zorg, tijd en aandacht voor u heeft. Bij elke uitvaartverzekering

Mobiel 06-81026062 www.Bertvanderheide.nl

Onderhoudsvrije
beplating voor
boeien en kappen
van woningen en
bedrijven



Het Lenfert 41, 7547 SN Enschede
T: 053 – 4335844 F: 053-4360734
www.renokap.nl

Pelgrim wordt gedrukt door:



Zutphenstraat 6
7575 EJ - Oldenzaal
Tel: 0541 - 531001
Fax: 0541 - 531138
Internet: www.verhaag.nl



STICHTING
KATHOLIEK
ONDERWIJS
ENSCHEDA

SKOE

BOUWSTEEN VOOR DE TOEKOMST

Alle informatie over de scholen
vindt u op www.SKOE.nl

Stiepeltje

Beeldenatelier – Religieuze artikelen
Reparatie van gipsen beelden
Velveweg 69, 7553 XE Enschede
Tel. 053 – 432 30 44 www.stiepeltje.nl

LA “FROMAGERIE “

De delicatessen zaak bij uitstek... Het juiste adres voor een heerlijk stukje Hollandse kaas (45 soorten). Tevens hebben wij een groot assortiment met buitenlandse kazen (Italiaans, Frans). Een ruim assortiment met olijven en tappsas. Diverse heerlijke salami worsten. En natuurlijk kunt u voor een lekker kaasplankje ook bij ons terecht.
Heutinkstraat 94a/ Hoek Hogelandsingel (Naast ijssalon De singel) 7512 GN Enschede. Tel: 053-4315093

Hemmers Beeld en Geluid

De Heurne 79
7511GS Enschede
053-4315936

www.hemmers.nu



ons huis

100 JAAR!

