

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE

maart/april 2023/03



'Er zijn voor de familie op gepaste wijze, dáár gaat het om.'

Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan 074 291 3231.

Wilt u een overlijden melden?
Bel dan 0800 8192.



Marlon Noordhuis
Uitvaartverzorgers

Yarden
Uitvaartzorg
Enschede
yarden.nl



In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



I N N E R B A L A N C E

ENSCHEDÉ-INTERNATIONAL

Centre for Holistic Health, Inner Peace and Well-being

Heb je juist in deze tijd behoefte aan ondersteuning?

Heb je klachten zoals;

vermoeidheid, rug- hoofd- of gewrichtspijn, maagklachten of buikkrampen, last van verstoppingen, duizeligheid, zenuwachtig of storingen van de bloedsomloop?

Ik ondersteun je graag om je gezondheid en daarmee de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Yoga

Massage

Spiritual Life Coaching

Colonhydrotherapie



Nthabiseng



Awareness is the key to Health

Burgemeester van Veenlaan 72, 7543 AA Enschede • The Netherlands
06 - 83 181 995 • info@innerbalance-enschede.nl • www.innerbalance-enschede.nl



Pelgrim

Maart 2023 / 03

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407 b.g.g.
06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Ans te Lintelo
Coördinator jongerenactiviteiten
Parochies Zuidoost Twente
Ans.telintelo@mariavlucht.nl
06 30958689

Inhoud

5 Voorwoord pastor Carla Berbée

6 St. Jozef

8 H. Jacobus

10 St. Jan

12-13 Diverse zang-opties

16 Vieringenrooster mét agenda
voor kinderen

20-21 Voor en met de kinderen

25 Van het Bestuur

26 Cursus Theologische Vorming

27 Goed om te weten ...



We hebben in deze Pelgrim het
vieringenrooster een ander
uiterlijk gegeven.

Wilt u ons laten weten wat u
ervan vindt?
Zeg het of mail ons:
redactie@katholiekenschede.nl

Van de redactie

Het is weer lente en we hebben weer zomertijd!
Meer **LICHT!!!!**
Wie kan daar nou niet van genieten? Wij wel!

Wij wensen U allen een

ZALIG PASEN

- letje, Clara, Annelies en Ine-



Is het geen wonder
zoals alles groeit
en zelfs na een winter
zo prachtig opbloeit

Het blijft toch bijzonder
dat warmte en licht
bij plant, dier en mens
dit wonder verricht

- irmamaekestorm -





OP weg naar Pasen.....



*Hoe moet je verder als wanhoop je deel is?
Hoe moet je door als je weg is versperd?
Hoe ga je om met verdriet dat teveel is,
als wat je droomde een nachtmerrie werd?
Pasen is even het donker zien wijken.
Pasen is zien wat je niet had verwacht,
is een belofte om verder te kijken:
er is een weg door het holst van de nacht.
Pasen is opstaan om verder te komen,
zoeken naar dat wat je kansen vergroot.
Pasen is hopen en doorgaan met dromen
leven en weten: de weg loopt niet dood.*

Zo zong het koor 'Op Toon' uit Enschede Noord en Lonneker, jaren geleden vóór de coronacrisis.

Op weg zijn, onder weg zijn op je levenspad... met een doel dat misschien in je hoofd wel duidelijk is, wat je uit je ervaring van andere jaren wel kent... Toch is Pasen, het feest van het nieuwe Leven, geen kant en klaar pakket. Nieuw leven moet veroverd worden op pijn en verdriet, opstaan en niet bij de pakken neer blijven zitten – het kost kruim en volhouden.

Het blijft uiteindelijk een mysterie: waar haalt een mens de kracht vandaan in alle vergeefse moeite, bij alles wat niet gelukt is, bij ziekte zonder uitzicht op genezing?

Soms ga je ongezien de weg van Jezus door dat diepe dal van eenzaamheid en machteloosheid ... naar een glimp van een nieuwe dag. Naar een zacht vermoeden dat hoop sterker is dan alles wat niet lukt. Nieuwe kansen, groeikracht.

Dat geldt voor ons persoonlijk, dat werkt door in onze soms gruwelijke wereld, God blijft werkzaam in onze stad:

"...Pasen is hopen en doorgaan met dromen leven en weten: de weg loopt niet dood!"

Carla Berbée, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerkbijdrage of een andere reden vermelden wij graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

Stichting Behoud Jozefkerk

De Stichting zet zich in voor het behoud van

het kerkgebouw. Voor het onderhoud zijn

donaties zeer welkom. U kunt uw steun over

maken op IBAN.nr. NL76 INGB 0665097977

De Stichting is een ANBI instelling en de

giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

www.jozefkerkenschede.nl



Sluiting van de kerkdeuren

In deze tijd waarin vele kerkdeuren voorgoed worden gesloten zijn de grote kerkdeuren van onze Jozefkerk onlangs ook dichtgegaan.

De deuren zijn toe aan een grote opknappbeurt en zijn daarom verwijderd. Geheel opgeknapt worden ze daarna weer teruggeplaatst. Gedurende deze tijd blijft de zijdeur aan de rechterzijde wel open.

Bij deze zijdeur is inmiddels ook een opgang voor rollators en rolstoelen aangelegd.

Gelukkig is deze sluiting dus maar tijdelijk.

Rien Tiehatten, Beheergroep Noord



Foto's: Sarah Schiffel

Woensdag 08-03 jl. hebben het timmerbedrijf Kollerhof en het schildersbedrijf Mellink de deur van de hoofdingang van de Josephkerk verwijderd.

De reden: de deur had door de jaren veel te lijden, o.a. schilderwerk maar vooral het beslag. Het beslag moet worden teruggebracht in de neogotische stijl a lá 1894. Dit is geen eenvoudige operatie en zal even duren.

Kunt u nog voor de geest halen dat er ooit trappen voor de hoofdingang waren? De Stichting Behoud heeft dat toen ook laten aanpassen tot gelijkvloers zodat het voor iedereen makkelijker is om de kerk te betreden.

John Schiffel, Stichting Behoud Sint Josephkerk



Eeuwige boer
Ploeg onze verlamming om tot moed
om de aarde te redden.
Zaai liefde in de voren van onze angst
Laat kracht groeien uit onze onmacht
Oogst toekomst voor ons samen.

Otto de Bruijne



Vol eerbied

Genieten van het voorjaar, kijken wat er bloeit. Speenkruid staat in knop langs de slootkant. Het water stroomt. Merels verzamelen takjes en mos. Met Pasen gaan we naar buiten om het feest van licht en leven te vieren. We verstoppen eitjes en we verwonderen ons over alles wat de natuur te bieden heeft. We beseffen dat leven sterker is dan de dood, licht sterker dan duisternis. Tegelijkertijd sijpelt de ecologische crisis er doorheen. In de encyciek *Laudato Si* roept paus Franciscus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Dat vraagt om ommekeer. We moeten ons richten op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de leefomstandigheden van de zwaksten, op het welzijn van generaties na ons. De paus schrijft dit vanuit zijn zorg om de aarde. De plastic soep in de oceanen, de luchtvervuiling, de achteruitgang van soorten, de uitputting van de aarde, de klimaatverandering. Vanuit de vraag: kunnen onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst genieten van

schoon water, schone lucht, een gezonde aarde, rust en aandacht vinden voor de eigen leefomgeving. Leven in eenvoud en duurzaamheid. Een ecologische bekering kent drie dimensies: spiritueel: een bekering in denken en doen aangaande de schepping. Naar leefstijl: praktische keuze om de negatieve gevolgen op het milieu te verminderen. In de publieke sfeer je stem laten horen voor het behoud van Gods schepping. In het boek *Gezond leven, bezielde eten*, vertelt zuster Ancilla: Een tuin bij een klooster is noodzakelijk. Allereerst om de eigen gemeenschap te voeden, maar ook om je als mens verder te ontwikkelen. Als je in je eigen binnenkamer en cel verblijft, loop je het gevaar dat je beperkt blijft in je denken en ervaren. Buiten ga je over de grenzen van de beschermende muren heen, buiten ben je vrij en kun je al je zintuigen verder ontwikkelen, de geur, het luisteren, kijken, voelen wat harde grond is en hoe zacht het mos. Het is een mogelijkheid je te oefenen in verbondenheid met alles om je heen. Een oefening in



luisteren en begrijpen
zonder iets te verwerpen
zonder iets te verstoren
nederig en vol eerbied
en het stil maken in jezelf

uit: Aarde mijn aarde, twintig jaar
Franciscaans milieuproject 2011

Zalig Pasen

Lies van Veldhoven,
pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Noord

H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten
Bennie Elferink, techniek/onderhoud

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:
NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke eerste zaterdag van de maand:
om 12.00 uur Angelus gebedsdienst.

Openstelling Jacobuskerk:
in de maanden april t/m oktober elke zaterdag
van 12.00-16.30 uur met rondleiding.



Joop van der Woning onderscheiden met Willibrord plaquette, oorkonde en speld

Het voordeel van de maand januari is, dat je in alle rust en zonder op te vallen, aansluitend aan de viering een aangeklede borrel kunt organiseren zonder dat dat opvalt. Want nieuwjaar. Het voordeel van een nieuw rooster is, dat je iemand in kunt roosteren als koster op zo'n zelfde zondag, zonder dat dat opvalt. Je bent koster of je bent het niet. En zo kon het gebeuren, dat Joop van der Woning er geen idee van had, dat er eind januari in de viering iets bijzonders ging gebeuren. Dat zijn partner er was? Ze had gehoord dat er in het kader van het nieuwe jaar uitgebreid koffie werd gedronken. Bovendien een koor, daar houdt ze van. Geen argwaan bij Joop. Zijn zoon, schoondochter en kleinzoons werden kort voor de viering stilletjes naar het koor boven begeleid, terwijl Joop even in de sacristie werd gevraagd. *(lees verder op pagina 9)*



Na de communie gebeurde het dan, pastoor Paul vroeg hem naar voren te komen. Joop dacht: "Ben ik iets vergeten?". Waarna hij tot zijn eigen grote verbazing werd toegesproken, gefeliciteerd en onder een daverend applaus de oorkonde en de versierselen behorend bij de Willibrord onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Gevolgd door heel veel felicitaties van Will, zoon Arthur en gezin en natuurlijk van alle aanwezige parochianen. Van harte gefeliciteerd Joop, vanaf 2004 als vrijwilliger in zoveel functies beeldbepalend voor de Jacobuskerk. Daar werd op geproost in het parochiehuis, waar het nog lang heel gezellig was....!

Juliette Kemp en Hetty Mulder, namens beheer- en pastoraatgroep Jacobuskerk

Warme Cantateviering in de aanloop naar Pasen



Op zondag 12 maart jl. werd de viering van Woord en Gebed in de Jacobuskerk voor een deel ingevuld door de Bach Beweging Twente, onder leiding van Frank Deiman. Zij voerden de door J.S. Bach speciaal voor 1e Paasdag geschreven Cantate BWV 4 uit: "Christ lag in Todesbanden". Deze cantate wordt beschouwd als een van de eerste kerkcantates die Bach geschreven heeft. Buiten was het koud en nat, binnen warm door de prachtige muziek en doordat de verwarming deze dag een testprogramma draaide. Dank ook aan Bertina Dieben en Nicole Jansen en de aanvullende muzikale ondersteuning van All Together. Ijs en weder dienende hopen we de volgende cantateviering op de zondag van de 1e Advent te organiseren.

Op weg naar Pasen – Gespreksavonden in het Parochiehuis

Thema: Getuige van de verrijzenis



In de 40-dagentijd organiseren we, net als vorig jaar, iedere woensdagavond een bijeenkomst, waarin we samen in gebed en in gesprek gaan over thema's die in het teken van de Vastentijd staan.

We doen dit aan de hand van de podcastreeks "Getuige van de Verrijzenis", die je kunt vinden in de Podcastapp "Bidden Onderweg".

Laatste bijeenkomst: woensdag 5 april

Waar: Parochiehuis aan de Walstraat, aanvang 19.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden bij Juliette Kemp op Hetty Mulder of via

pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl is gewenst, maar je bent ook zonder aanmelding welkom!

Uitvoering Jesus Christ Superstar door Studio '65 op Goede Vrijdag in de Jacobuskerk

Op **vrijdag 7 april, Goede Vrijdag**, zal Studio '65 opnieuw een uitvoering geven van een aantal bekende liederen uit "Jesus Christ Superstar" in de Jacobuskerk. De uitvoering begint om 20.00 uur, gezien de te verwachten belangstelling is het verstandig op tijd te komen want vol = vol. Er kan niet gereserveerd worden. Toegang is gratis, **na afloop wordt een vrije gift gevraagd.**



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen
en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Witte donderdag

De Pastoraatgroep van de St. Jankerk/Geloofsgemeenschap Zuid nodigt u van harte uit voor de Agapè-maaltijd op **donderdag 6 april om 18.00 uur** in de parochiezaal van de St. Jankerk.

Agapè is een Grieks woord. Het betekent zoveel als belangeloze liefde, gericht op de anderen datgene waaraan de ander behoefte heeft.

De eerste christenen kwamen regelmatig thuis bij elkaar.

Zij brachten eten en drinken mee, naar de gewoonte van het land was dat brood en wijn, druivensap en wellicht andere spijzen: producten gemaakt van het goede van de aarde.

De Agapèmaaltijd wordt vaak omschreven als een liefdesmaal of een maaltijd onder vrienden, die gezamenlijk wordt gebruikt, waarin de onderlinge verbondenheid in Christus tot uiting komt.

U dient zich voor deze maaltijd wel aan te melden, uiterlijk woensdag 5 april.

Dat kan via:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl
of telefonisch bij het secretariaat van St. Jan:

053-432 44 87

(op maandag tussen 9 en 11.30 uur)

of bij één van de leden van de

pastoraatgroep:

Tiny Hannink, José Heitbrink of Annelies Tenbergen (053-4768667)



Palmpasen

Als ik dit schrijf hebben we nog 3 weken te gaan tot Palmzondag en vieren we Palmpasen, een traditie die we moeten koesteren.

In de St. Jankerk houden de kinderen een feestelijke optocht met hun zelfgemaakte en mooi versierde paasstokken.

Als kind had ik ook een palmpasen met haantje, rijgeitjes die helaas niet meer te koop zijn en een palmtakje.

Een collega van mijn vader had duiven en tegen Palmzondag kreeg ik een paar duiveneieren, die werden uitgeblazen en geregen zodat ik ze aan mijn paasstok kon hangen.

Daar was ik best trots op want dat had niet iedereen.

Bij Palmpasen horen ook de traditionele liederen, misschien kent u ze nog wel van vroeger.

Palm, palm, palmpoasen, loat de koekoek roazen,
loat de koekoek zing'n, dan kriegt wie lekkere ding'n.
Palm, palm, palmpoasen, ei koerei, nog ene zundag
dan kriegt wie 'n ei.

Een ei is gin ei, twee ei is 'n half ei, drie ei is 'n poasei.

Een fijne voorbereiding op Pasen gewenst.

Hartelijke groeten van *Engelien Nijhof*



Op zaterdag 6 mei a.s.
kunt u in Enschede uw
herdraagbare kleding en
schoenen inleveren bij de
Sint Jankerk,
Haaksbergerstr. 251.

De vrijwilligers zijn dan
van 10.00-12.00 uur
aanwezig om de
goederen in ontvangst te
nemen.



Zangmiddag "Tussen Pasen en Pinksteren"

Vrijdag 14 april, Karmel Zenderen

Samen zingen is als samen bidden:
je geeft je over zonder te weten waar het toe leidt.
Soms word je onvermoed geraakt,
of reikt het lied een dieper verstaan van je leven of je geloof aan.
Kom en ontdek maar.



In de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren is ons leven gekleurd door de Verrijzenis.
Er zijn tal van prachtige liederen voor die Paastijd geschreven
die vreugde, verwondering, ontzag, licht, mysterie, vurigheid verklanken.
Meestal komen deze liederen in een liturgische viering maar eenmalig aan bod.
In deze zangmiddag is er meer tijd en ruimte om stil te staan bij de inhoud en zeggingskracht.
En om er van te genieten.

**Iedereen die graag zingt is welkom,
koorervaring is niet persé nodig.**

Wel graag aanmelden vóór 1 april 2022 i.v.m de te maken kopieën.

Plaats: Karmelklooster, Hertmerweg 46, Zenderen
Tijd: vrijdagmiddag 14 april 14.30 – 17.30 uur; incl. afsluitende vesperviering
Kosten: € 7,50 incl. koffie en teksten. Bij voorkeur op rek. NL 95 RBRB 8835316170
t.n.v. Stichting Karmel Twente, met vermelding van de activiteit
Begeleiding: Anne-Marie ter Beke (koorzanger, cantor en zangcoach, geeft ook
zangworkshops rond een thema. www.zangschoolzingjezelf.nl)

www.karmeltwente.nl

tel. 06 - 20464520



KOM MEEZINGEN?



Repetitie elke vrijdag
van 20:15 tot 21:15
aan de Walstraat 38



Voor meer informatie
bezoek onze website
www.bjk-enschede.nl

Het Binnenstads Jacobus koor is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden.

Het BJK is een jong koor met leden van 20-45 jaar. Heb je altijd al eens willen zingen in een koor? Dan ben je van harte welkom om een keer te komen kijken bij de repetitie. Ervaring is niet nodig. Wij repeteren op vrijdag vanaf 20.15 uur in het Parochiehuus aan de Walstraat. We zien je graag komen, de thee staat klaar!



Op zondag 16 april (Beloken Pasen) is het Twents Byzantijns Koor te gast in de H.Jacobuskerk waar zij tijdens de Eucharistieviering van 11.00u. de gezangen gaat verzorgen.

Het Twents Byzantijns Koor heeft haar thuisbasis in Hengelo en is in 1984 opgericht, de huidige voorzitter a.i. Hans Liedenaum is al vanaf het begin lid van het koor.

Het mannenkoor voert haar gezangen 4 stemmig (1ste tenor-2de tenor-bariton-bas) uit en zonder instrumentale begeleiding (a capella).

Het koor bestaat momenteel uit 10 zangers en behoeft eigenlijk uitbreiding. Dirigent is vanaf 2011 Ivo Boytchev en hij is van oorsprong afkomstig uit Bulgarije. Ivo is behalve dirigent van het TBK ook nog dirigent van 3 andere koren en is ook als zeer getalenteerd pianist (cum laude afgestudeerd aan het conservatorium in Enschede) in verschillende muziekgenres werkzaam.

De taal waarin de liederen tijdens de Eucharistieviering van 16 april worden gezongen is het aloude kerk-slavisch, nogal eens door mensen geduid als muziek met "hemelse koorklanken"!

Voorganger in de viering is dan pastor Jan Kortstee.

Jan Kattenpoel Oude Heerink



Twents Byzantijns Koor



Oecumenische Sobere Maaltijd op 4 april in de Veertigdagentijd 2023

In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van, of je beperken in, bijvoorbeeld alcohol of roken, snoepen en shoppen, tv-kijken, uitgaan of uit eten gaan. Je moet meestal wel even wennen, en dat waarin je je beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, bij vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen. En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

De weg van ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen kan een goede weg zijn om ons met hen te verbinden

Sober leven en hierover nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in de Stille of Goede Week direct vóór Pasen. We eten dan samen heel eenvoudig, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een project van de Vastenactie 2023: hulp aan vluchtelingen in Zuid-Soedan, in Afrika.

**De Sobere Maaltijd hopen we te houden op dinsdag 4 april
a.s. van 18.00 tot 19.00 uur
in de Ontmoetingskerk Varviksingel 139 in Enschede.**

Voor meer informatie en opgave kunt u altijd e-mailen naar: rinavdhulst@kpnmail.nl of bellen 053-5723440

Namens de Sobere-Maaltijdgroep Enschede:

Rina van der Hulst.



KRONIEK

OVERLEDENEN

St. Jozefkerk

16-02-2003 Frans Bossink, 86 jaar, e/v mevr. Bossink
20-02-2023 Guiseppe Biancucci, 88 jaar, w/v G Biancucci-Arena
20-02-2023 Jac Veeger, 94 jaar, w/v Ineke Veeger-van Galen

Anders

06-02-2023 Hendrikus J. Froklage, 79 jaar, e/v A.M.E. Froklage-Kroeze
06-02-2023 H.W. Libbers, 80 jaar, e/v W.H.M.T. Libbers-Haen
20-02-2023 Hendrik W. ter Heege, e/v J.G. ter Heege-Schunselaar
27-02-2023 Antonius J. Roelofs, 86 jaar, e/v G.M. Roelofs-Runneboom
11-03-2023 Maria J. Eitink, 73 jaar.



DOPELINGEN

19-02-2023 In de St. Jankerk

Kaedance Ariane Birgit Meijners, geboren op 26 september 2022, d/v
Tim Meijners en Magaly Keizer

vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 1 en zondag 2 april - Palmпасen					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	F. de Heus	Woord-Communie- Gezinsviering	Kinderkoor JM
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie internat.viering	Ariens Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie+kwd	Ariënskoor
Donderdag 6 april - Witte Donderdag					
St. Jankerk	do	18.00 uur	pastoraatgroep Zuid	Agapemaaltijd parochiezaal	Samenzang
St. Jozefkerk	do	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Schola
Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag					
H. Jacobuskerk	vrij	15.00 uur	H. Mulder	Gebedsviering	J. Kemp
St. Jozefkerk	vrij	15.00 uur	L. v. Veldhoven	Gebedsviering Kruisweg	Samenzang
St. Jankerk	vrij	19.00 uur	B. Dieben+N. Jansen	Gebedsviering Passie	All Together
St. Jozefkerk	vrij	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Gebedsviering Kruisverering	Arienskoor
Zaterdag 8 april - Paasavond					
St. Jankerk	za	19.00 uur	T. Hannink+V.Maduro Th. Kolman	Gebedsviering "Vuur en Water"	Kinderkoor JM
St. Jozefkerk	za	20.30 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie Paaswake	BJK
Zondag 9 april - Eerste Paasdag					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	F. de Heus	Woord-Communie- viering	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie+kwd	Mariakoor
Maandag 10 april - Tweede Paasdag					
St. Jankerk	ma	10.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Gemengd Koor St. Jan-H.Michaël
Zaterdag 15 en zondag 16 april - 2e zondag van Pasen					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	B.Dieben+N. Jansen	Woord-Communie- viering	Vocal Moments
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistieviering	Twents Byzantijns Koor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie+kwd	Ariënskoor
Zaterdag 22 en zondag 23 april - 3e Zondag van Pasen					
St. Jankerk	za	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistieviering	Ariënskoor
St. Jankerk	zo	10.00 uur	Werkgroep	Klokjesviering	Samenzang
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistieviering	Mariakoor
H. Jacobuskerk	zo	14.00	Pater M. Loriaux osb	Eucharistieviering Missa in Mysterium	Wishful Singing, lector H. Finkers



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 29 en zondag 30 april - 4e Zondag van Pasen					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Gemengd Koor St. Jan-H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	R. Kenter	Woord-Communie- viering	Angeluskoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Schola
Zaterdag 6 en zondag 7 mei - 5e zondag van Pasen					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	F. de Heus	Woord-Communie- viering	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	B. Visschedijk	Eucharistieviering Internat.viering	Ariens Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie+kwd	Ariënskoor
Zaterdag 13 en zondag 14 mei - 6e Zondag van Pasen					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	H. van der Hulst	Woord-Communie viering	Gemengd Koor St. Jan-H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00	B.Dieben+N.Jansen	Woord-Communie viering	Vocal Moments
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld+F.de Heus	Eucharistieviering 1e H. Communie	Kinderkoor JM

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

Vrijdag 31 maart 15.30 uur Parochiezaal St. Jankerk - Palmpasenstokken maken
Zondag 2 april 10.00 uur Palmpasenviering
Zondag 23 april 10.00 uur Klokjesviering
Vrijdag 12 mei 15.30 uur parochiezaal - Kids Time
Zondag 28 mei 10.00 uur Klokjesviering
Zondag 25 juni 10.00 uur Klokjesviering
Vrijdag 14 juli 15.30 uur parochiezaal Kids Time

St. Jozefkerk:

Zaterdag 1 april 11.00 uur Parochiecentrum St. Jozefkerk - Palmpasenstokken maken
Zondag 2 april 11.00 uur Palmpasenviering
Zondag 9 april 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 16 april 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 7 mei 11.00 uur Kinderwoorddienst
Zondag 21 mei 11.00 uur Kinderwoorddienst



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 12.00 uur H. Jacobuskerk Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)



Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk (tot nader bericht gesloten)

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Verrijzeniskerk (tot nader bericht gesloten)

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

1e zondag van de maand in de kapel 12.00 uur Spaanse viering

Coventry gebed

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.13 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Het hoort thuis in de wintertuin van de Wonne, Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede
maar wegens corona kunnen we daar nog niet terecht. Tot zolang, zijn we in een zaaltje van de
Ontmoetingskerk. Varviksingel 139, Enschede





Missa in Mysterium in H. Jacobuskerk

Missa in Mysterium is een initiatief van Herman Finkers, die in deze Eucharistieviering als lector zal optreden.

Celebrant is Pater Marc Loriaux osb en het Gregoriaanse gezang wordt verzorgd door Wishful Singing. **Zondag 23 april om 14.00.**

De gehele mis wordt in het Latijn gezongen, inclusief de lezingen.

Het is de bedoeling dat alle aanwezigen in de kerk zoveel mogelijk meezingen.

Oefenmateriaal daarvoor wordt vooraf via een internetlink (bij reservering) verstrekt.

Reserveren voor de Missa in Mysterium is voor parochianen mogelijk vanaf **woensdag 15 maart** via de volgende link:

<https://www.wishfulsinging.nl/concert/missa-in-mysterium-enschede/>

De mis is uiteraard gratis, want gave van God. Daar betaalt u dus niet voor.

Wel om deze bijzondere mis mogelijk te maken. Want wij maken extra kosten voor de muzikale uitvoering, de organisatie, het drukwerk en het oefenmateriaal.

Wij vragen u bij de reservering een bijdrage van 7,50 p.p. om deze kosten te kunnen dekken.



VOOR EN MET DE KINDEREN



Zondag 23 april om 10.00 uur
(elke 4e zondag van de maand)

KLOKJESVIERING in de St. Jankerk, voor kinderen en hun ouders en grootouders. Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie en ranja om na te praten.

klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



mail



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

In de veertigdagentijd stonden de kinderen tijdens de kinderwoorddiensten stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van hun naasten. Daarom namen de kinderen iedere week iets mee voor de voedselbank. Want in Enschede wonen veel mensen die het zelf niet meer redden en deze hulp nodig hebben.



Palmpasen. Kom jij ook?

Heb jij weleens een palmpasenstok gemaakt? Weet jij wat dat haantje betekent en waarom er dertig snoepjes aanhangen?

Op zaterdag 1 april, 11 uur, gaan we palmpasenstokken maken in het parochiecentrum bij de Jozefkerk.

Op zondag 2 april, 11 uur, mag je meelopen in de processie in de Jozefkerk. Daarna is er een kinderwoorddienst waarin je kunt luisteren naar het passieverhaal.

Vind jij het leuk om mee te doen? Meld je aan: kwdjzof@katholiekenschede.nl

Kinderwoorddiensten april en mei

2 april: Palmzondag

Thema: Jezus lijdt uit liefde.

Deze zondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij hij tot koning wordt uitgeroepen en de mensen hem toejuichen. We lezen samen het lijdensverhaal.

9 april: Pasen

Thema: Jezus is opgestaan uit de dood! Alleluia! De dood is overwonnen, Jezus is verzezen en leeft! Dat is de kern van ons christelijke geloof.

16 april: Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Geloof in de Levende, ook al zie je Hem niet. Deze zondag lezen we samen het verhaal van de ongelovige Tomas.

7 mei: 5e zondag van Pasen

Thema: Jezus is de weg naar de Vader. Wanneer geloof jij dat iemand de waarheid vertelt? Wat is waarheid? Deze zondag zegt Jezus in het evangelie: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Door Jezus kan ieder van ons in vriendschap met God leven en mogen we Hem onze Vader noemen.

21 mei: 7e zondag van Pasen

Thema: Jezus bidt voor ons allemaal. Meer informatie in de volgende Pelgrim.

VOOR EN MET DE KINDEREN

Kinderwoorddiensten in de Sint Jan

Op zondag 12 maart zijn de kinderen in de Sint Jan van de kinderwoorddienst aan het werk gegaan rond het thema Wie heeft er dorst? We hebben gehoord van Jezus, het Levend water, dat eten en drinken moeten maar liefde net zo goed. Zij zijn daarna begonnen aan hun paaskaars. Met voor elke week een passend symbool. Daarna heeft Valeria het slotgebed voorgelezen.



Kids Time St. Jankerk

Op Vrijdag 10 Maart was de 1e Kids Time bijeenkomst van het nieuwe jaar 2023, in de parochiezaal van de St. Jankerk.

Thema van deze bijeenkomst was: **Vastentijd**

Vasten is het woord dat gebruikt wordt voor het helemaal niet, of minder eten en drinken gedurende een bepaalde periode.

Vastentijd, ook wel Veertigdagentijd genoemd, is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding voor het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning. Alhoewel er zes-en-veertig dagen verlopen tussen

Aswoensdag en Pasen (einde van de Vastentijd), wordt er traditioneel (binnen de

Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens deze periode, waardoor de totale duur van de vastentijd op veertig dagen uitkomt.

Verhaal van deze bijeenkomst: **Laat ons gaan?**

Het verhaal ging over het Joodse volk. Zij waren slaaf in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de Farao en ze kregen niets betaald. Toen heeft God hun bevrijd. Ze trokken door de Rietzee weg van de Farao. Als vrije mensen trokken ze daarna veertig jaar lang door de woestijn, Uiteindelijk kwamen ze in het land dat God hen beloofd had, het beloofde land van melk en honing.



Door de regen, harde wind en kou hadden we vandaag niet veel kinderen. Wel kwam Elias samen met zijn moeder om het verhaal van de Vastentijd te horen. We hebben in de kerk kaarsen aangestoken, naar het verhaal geluisterd, gebeden en een mooie baksteen geknutseld.

Ondanks dat er niet veel kinderen waren was het een leuke gezellige en leerzame Kids Time. We hopen de volgende keer op meer kinderen.

Vind je het ook leuk om een keer mee te doen met de Kids Time, dan kan dat zeker!

Volgende datums op de vrijdagen: 12 mei en 14 juli 2023

Thema: Zondag en Christoffel

Tijd: 15:30 uur tot 17:00 uur

Locatie: Parochiezaal Sint Jan-Kerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede

Kosten: € 2,00 per keer (t.b.v. materiaal)

Opgave: 06 223 79 624 of kidstime@katholiekenschede.nl

Begeleiders: Engelen, Valery, Saskia en lieve vrijwilligers ouders

Wie weet tot dan!!! Groetjes, Werkgroep Kids Time



Schilderen voor God

In het parochiecentrum naast de Jozefkerk staat een houten poort. Dit is het ankerpunt in de voorbereiding van de communicanten. Vorig jaar is Nanna de Hullu begonnen met het beschilderen van deze poort. In de deze Pelgrim stelt zij zichzelf voor. In de volgende Pelgrim kunt u meer lezen over de schildering.

Al langere tijd hoopte de communie- werkgroep dat iemand de poort zou willen beschilderen. In april 2022 was het zover. De poort ging op weg naar het huis van **Nanna de Hullu**. In deze Pelgrim stelt Nanna zich

“Mijn naam is Nanna de Hullu, ik ben 35 jaar en woon in Enschede. Ik studeerde aan de kunstacademie, de AKI.

Na mijn afstuderen in 2014 ben ik verder gegaan met mijn eigen schilderijen. Meestal landschappen, maar ook (zelf)portretten. De laatste tijd ben ik bezig om mijn werk naar buiten te brengen in verschillende exposities.”

In Nanna's leven zijn haar ouders en haar broer altijd belangrijk geweest. Zij hebben haar gesteund en gezocht naar haar mogelijkheden en kansen. Omdat Nanna door een aangeboren hartafwijking al genoeg merkte wat ze niet kon, was het juist belangrijk dat haar kwaliteiten werden gezien en gestimuleerd. Ook vond zij veel steun bij haar Zen lerares, Carolina de Ruiter. Carolina verbond het christelijke met het zenboeddhisme. Dit was voor Nanna een eerste stap in de christelijke spiritualiteit. Nanna kwam in deze parochie terecht via het BJK, waar zij zong. Het repertoire sprak haar aan en paste bij de stappen die zij op dat moment in haar leven zette. Steeds vaker ging Nanna zelf naar de kerk. De sfeer en de mensen die de gemeenschap vormen maken dat zij zich thuis voelt in de parochie van Enschede. Tegenwoordig zingt Nanna bij de Ariëns Music Ministry

Vanwege haar talent werd aan Nanna gevraagd om de poort van de communicanten te beschilderen.

“En ik zei ja. Ik was enthousiast. Het is een opdracht met een religieus spirituele boodschap. Ik mocht zelf bepalen wat ik zou schilderen. Het werkboek kreeg ik mee als leidraad en er moesten verhalen op te zien zijn. Het was ook een kans om voor een grote gemeenschap iets te doen en daarbij mijn

creativiteit en schildervaardigheden in te zetten. Zo kan ik van betekenis zijn en mijn talent met liefde en enthousiasme delen. Zoals Christus licht geeft, wilde ik dat deze poort bijna zelf licht uit zou gaan stralen. Ik wil dat de kinderen door iets moois heenlopen. Want de communie is een belangrijke stap die je zelf zet.”

Dit was een grote klus. Ik ben benieuwd hoe Nanna deze periode heeft ervaren.

“Ik was enthousiast. Iedereen die het zag groeien was enthousiast. Carolina volgde het proces via Skype. Een deel van mijn woonkamer is mijn atelier. Mijn schildersezels moest tijdelijk aan de kant, zodat het daar paste.”

In werk uit Nanna's studietijd hadden donkere kleuren de overhand. Gaandeweg kwam daar meer licht in. In de poort is dat licht het thema geworden. Onbewust heeft Nanna de ervaringen van de poort meegenomen naar het werk waar zij nu mee bezig is: een landschap op groot formaat. Nanna voelt dat ze sindsdien gegroeid is.

“De poort was best een groot project. Daardoor kon ik het volgende doek groter opzetten en het als oefenterrein gebruiken om ook in het echte leven meer ruimte in te nemen. Het werken aan de poort voelde alsof ik voor God schilderde, niet voor mijzelf of een ander. Ik mocht helemaal uiting geven aan mijn zoektocht naar spiritualiteit. Dat was het enthousiasme van waaruit ik ‘ja’ zei”.

Ik heb hier heel veel plezier aan beleefd. Of ik dit nog een keer zou doen? Dan zou ik het niet in mijn eentje doen, maar de kinderen vragen om mee te schilderen, zodat ook zij betrokken worden bij dit project.”

Marijke van der Tol



Nieuws van de Pathmos Oase



Na de Pasen 11 april gaat de tuin weer open
's middags van 14.00 tot 16.00 uur

Op dinsdag- zijn Vera en Bert dan aanwezig en op donderdagmiddag Henk en Ans voor de bezoekers. Leo Metternich voor klussen, eventueel ondersteunt door Marcel Kotte en Engelen zorgt op de donderdagen voor koffie en thee. Gerrit Harms en Leo van der Zwan zijn invallers.

Gerrit heeft de hele moestuin in kaart gebracht en in vakken verdeeld. Hij heeft zaad gekocht. Medio april kan het planten en zaaien beginnen.

Om meer bekendheid aan de tuin te geven komen er activiteiten

Op 23 maart komt de juf met kinderen van de Spinnerschool om een stuk tuin in te zaaien. Gerrit zal hierbij aanwezig zijn om aanwijzingen te geven.

De Imker zal half april een nieuw bijenvolk in de korf plaatsen. Marcel Kotte en Leo Metternich zijn bezig met de bouw van een overkapping voor boven de korf.

Vera gaat **op 30 april** een middag verzorgen. Van 15.00 tot 16.00 uur gaat zij haar gedichten voordragen. Muzikaal ondersteund door Hans, een Flamingo gitarist.

De tuin is dan vanaf 14.30 uur open.

Willen een paar vrijwilligers dan de stoelen helpen klaarzetten en voor koffie en thee zorgen?
Bij slecht weer in de parochiezaal.

Op donderdag **18 mei Hemelvaartsdag** wordt er bij goed weer, om 10.00 uur een Eucharistie viering gehouden in de tuin. Aansluitend daaraan organiseren we van 12.00 tot 17.00 uur een Kunstmarkt. Er komen ook stalletjes met boeken, vinylplaten, Cd's enz. en een stalletje met spullen van de Wonne. De opbrengst is voor de Oase.

Zaterdag 20 en zondag 21 mei zal de Kunstmarkt open zijn voor publiek van 14.00 tot 16.00 uur. Er zullen ook kunstenaars exposeren en schilderijen worden opgehangen.

Omdat we die dagen koffie thee en limonade verkopen zijn er ook vrijwilligers nodig. Meld je aan voor beiden of voor een van deze dagen.

Verlagje bijeenkomst 11 maart

Ondanks de lente ligt er sneeuw in de tuin. Het is koud.

Om 10 uur zitten de vrijwilligers bij elkaar met koffie of thee en koeken.

We houden voor vandaag het tuinonderhoud voor gezien en spreken af om op zaterdag 1 april weer bij elkaar te komen, maar dan om 9 uur.

Vrijdag 31 maart wordt de hakselaar opgehaald.

De tuingroep kan hakselen en de bloemen en kruidentuin in orde maken.

Verder moeten de tuinstoelen schoon gemaakt en de houten stoelen opnieuw in de beits gezet.

We hopen op extra vrijwilligers.

Bertina Dieben en Sinie Wolters worden om hulp gevraagd.

Tussen de middag wordt voor broodjes gezorgd.

Namens de vrijwilligersgroep, Henk Thüss





**Gaat u ook met ons mee
op 5-daagse voorjaars bedevaart naar Banneux ?
19 t/m 23 mei 2023**

We gaan dit voorjaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 aan Mariette Beco. Om het u zo aangenaam mogelijk te maken is er een arts, en er zijn verpleegkundigen, brancardiers en vrijwilligers aanwezig. Geen gesjouw met koffers. U stapt in uw eigen regio in de bus. Indien nodig wordt u geholpen bij het in- en uitstappen, bij het eten en drinken, met douchen en het naar bed gaan. We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. Als u dat wenst gaat iemand met u mee om een kaarsje op te steken of voor het kopen van een souvenirje. In die vijf dagen volgen we een compleet pelgrimsprogramma. Elke dag is er een Eucharistieviering. We bidden een kruisweg. We hebben een viering met handoplegging, bidden samen bij de bron en brengen een kaarsen- en/of bloemhulde aan Maria. Er is een bisschop aanwezig en we gaan met eigen priesters, dus alle vieringen zijn in het Nederlands. Wordt het u even te veel, dan kunt u even rusten. Er is voldoende tijd voor ontspanning. **En dit alles voor een prijs van € 365,= alles inbegrepen.**

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven bij:

propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273

propagandist : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie



Lonneker - vrijdag 31 maart: Lonneker Passie

Vrijdag 31 maart is er een tocht door het dorp uitgezet, die om 19.00 uur begint bij de molen en eindigt op het Dorpsplein. Het is de bedoeling dat iedereen die wil deelnemen naar de molen gaat. Voorafgegaan door een groot verlicht kruis volgt de groep, onder aanvoering van een verteller, de route door het dorp. Op diverse plaatsen wordt stilgestaan om te kijken en te luisteren naar de verschillende presentaties. Vele verenigingen en scholen doen mee. U ook? Een unieke ervaring in Twente! Op onze website leest u er meer over:

<https://www.mariavlucht.nl/actueel/lonneker-passie-2023>



Wist u dat..



.. je alle activiteiten binnen onze parochie wekelijks in je mailbox kunt vinden?
.. je hiervoor gemakkelijk kunt opgeven via de website www.katholiekenschede.nl?

.. **degenen** die de wekelijkse nieuwsbrief al ontvangen als eerste op de hoogte waren hoe je op te geven voor het bezoeken van de MiM in de H. Jacobuskerk?

.. MiM staat voor

Missa in Mysterium? Herman Finkers heeft een concept bedacht voor het vieren van een Gregoriaans gezongen mis. Essentieel hierbij is, dat "het volk" veel van de Gregoriaanse gezangen kan meezingen, doordat er koren bij worden betrokken, met wie vooraf de gezangen worden ingestudeerd. Via de Gregoriaanse muziek, de gezongen teksten en de actieve muzikale deelname van de kerkgangers wordt contact gezocht met het Eeuwige. Dat maakt de Mis een Missa in Mysterium.

.. de MiM naar Enschede komt dankzij een initiatief van Jos van Rooij en Joop van der Woning?

.. **Hetty** Mulder en Bennie Elferink samen met hen een krachtige organisatie op poten hebben gezet, om de MiM te organiseren?

.. de vier het bestuur enthousiast hebben gemaakt en er zo een mooie samenwerking tussen hen en het bestuur is gekomen?

.. je met een aantal sterke kartrekkers ver komt?

.. **Herman Finkers** verrast was door het enthousiasme en de daadkracht vanuit onze parochie?

.. de deur van de Jozefkerk weer in goede staat wordt gebracht?

.. er daarom een tijdelijke oprit is?

.. nu de verwarming van de Jacobuskerk weer op orde is de energiekosten de pan uitrijzen en we daarom alsnog regelmatig in de kou zitten?

Heeft u al gedacht aan de kerkbijdrage voor dit jaar?

Voor dit jaar is het richtbedrag € 11.25 per maand oftewel, of € 33,75 per kwartaal € 135,-- per jaar. Naar draagkracht meer of minder.

U kunt dit overmaken naar rekening NL15 RABO 0153 1666 65 ten name van Par. St. Jacobus de Meerdere.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Cursus Theologische Vorming

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.

Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.

Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.



Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag **12 september** in de Franciscuskerk in Hengelo.

De kosten bedragen € 220,- per seizoen.

De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Carla Borgers, cursusleider, [tel. 06-51079396](tel:06-51079396), carla.borgers@gmail.com of Dick van der Meijden, cursuscoördinator, [tel. 06 473 11 830](tel:06-473-11-830), dvdmeijden@hotmail.com.



goed om te weten

Door het Aartsbisdom wordt ook dit jaar weer een Kinderkamp (7 t/m 12 jaar) en Tienerkamp (13 t/m 16 jaar) georganiseerd.

Van 12 t/m 17 augustus in kampeerboerderij De Heidebloem te Haarle .

Voor meer informatie:
www.jongaartsbisdom.nl of neem een folder mee in de kerk.

Aanmelden kan tot 30 juni 2023.

In Pelgrim is binnenkort plaats voor **nieuwe adverteerders**.

Als u niet zelf adverteert, vraag dan eens in uw omgeving.

Voor meer informatie kan een adverteerder een berichtje sturen naar:
redactie@katholiekenschede.nl

of

bellen met het Parochieel Diensten Centrum 053 - 4785306

Het Grensland Overdag Koor zingt op zaterdag 15 april in de Ontmoetingskerk van 20.00 - 22.00 uur.

Mét een pauze.

Het Grenslandoverdagkoor zingt samen met het prachtige Martinikoer uit Losser.



Iedere donderdagmorgen om 09.30 uur is er een viering in de voormalige Verrijzeniskerk. Elke derde donderdag van de maand drinken we na de viering samen koffie (en soms een keertje extra) en daarbij valt er ook wel eens iets te vieren. Zoals de verjaardag van pastor Willy Rekveld, hij trakteerde ons op heerlijke cake bij de koffie. U bent van harte welkom!!



Sam's kledingactie

Op zaterdag 6 mei a.s. kunt u in Enschede uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de Sint Jankerk, Haaksbergerstr. 251. De vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

handenwassen.blogspot.nl



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso
Ietje Köiter
Ine Reuver
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 4- 2023

maandag 24 april 2023
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 11 mei 2023



Bestuur R.K. Parochie

St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde
Joop Hassink, vice-voorzitter
06-17 30 81 58
vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Mathias Baveld, penningmeester@
katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandag- t/m zaterdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
en dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel.053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Beter onthouden, Beter voelen

Leer de gebruiksaanwijzing kennen van het uiterst intrigerende besturingssysteem, dat we hersenen noemen. Deze twee en een halve kilo grijze stof is een mini-heelal met 120 miljard cellen, die via 10 biljoen schakelstations met elkaar in verbinding staan en informatie uitwisselen met een snelheid van 120 meter per seconde. De mogelijkheden van dit brein zijn praktisch onbegrensd.

Wie zijn brein de baas is, is heer en meester over zichzelf.

De eerste 5 hoofdstukken gaan over hoe je brein leert en onthoudt. Je leert af te rekenen met onder andere die vervelende vergeetachtigheid.

In de volgende 5 hoofdstukken gaat het over hoe ervoor kunt zorgen dat je brein kwalitatief beter kan werken. Hoe je opgeslagen rommel en ballast kunt kwijtraken. Vervelende gewoontes, stemmingswisselingen: weg ermee!

Brein de Baas leert je hoe je de volledige regie over je gedrag, je emoties en je denken (weer) in handen krijgt.

Het zijn vooral de praktisch tips die het boek een 'must' maken voor iedereen. Het kan leiden tot een rijker en gezonder leven tot op hoge leeftijd.

Te bestellen via de boekhandel of via Bol.com

Meer info? Zie www.fritswinter.nl

Brein de Baas

BETER ONTHOUDEN — BETER VOELEN



Dr. Frits Winter



Varvik
UITVAARTZORG

Uw herinnering is onze zorg.

Sinds
1828

053 432 19 55 • www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!

Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937

SIERS

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW

VERBOUW

RENOVATIE

ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE

TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79

WWW.SIERS.NL

Hier is ruimte voor uw advertentie ...

U kunt daarvoor mailen naar:
redactie@katholiekenschede.nl of bellen met het
Parochieel Dienstencentrum



Scan de QR-code om te betalen voor Extra
collecte.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 28 juni 2023.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fmyWH5YuRL5Fc9MMw_GBZw

Scan de QR-code om te betalen voor
Kerkbijdrage 2023.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 12 november 2024.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493hoJTCq0wysMQBZt1g>



“Een uitvaart
is méér dan
begraven of
cremeren.”

Ron de Leeuw
Uitvaartleider

In dienst van het leven  **vrededorf**
UITVAARTVERZORGING

Vrededorf/Flokstra en De Leeuw **Bel (053) 538 84 11** www.vrededorf.nl





Verrijzenis



KIK

De kinderen Muis ontdekken een hele rij schilderijen in de kerk. Ze bekijken ze allemaal. Van schrik rennen ze naar Kikker. 'Kik, er is iets ergs!' 'Vertel eens,' vraagt Kik rustig, want meestal is hun paniek voor niks. 'De schilderijen langs de muren,' zeggen ze, 'die vertellen een verhaal over Jezus... Maar het is helemaal niet leuk!!' Met grote ogen vertellen de muizen: 'Jezus werd vastgebonden! En toen kreeg hij een prikkende kroon op! En toen ... moest hij een heel zwaar kruis dragen!' Ze kijken ontdaan. 'Hij viel steeds op de grond, zo zwaar was het! En toen ... en toen...' Nu beginnen ze echt te huilen. 'Ik weet het, muisjes,' zegt Kik, 'Het is een droevig verhaal.'

De muisjes snikken: 'Waarom hangt dat in de kerk??' Kik vindt het een goede vraag. 'Om niet te vergeten wat Jezus heeft meegemaakt. Wat zag je op het laatste schilderij?' Ze snikken: 'Hij werd in een graf gelegd. Dood.' 'Ja,' zegt Kik. 'Maar daarna gebeurde er iets. Op Paasmorgen kwamen vrouwen bij het graf. Het was leeg. Er zat een engel, die zei: "Jezus is verrezen uit de dood! Vertel het aan je vrienden!" Zo begon een nieuw, BLIJ verhaal!' 'Waarom is dáár geen schilderij van?' piept Mitzi. Kik denkt na. 'Het is er wel, maar geen schilderij. Het is ... Licht. Let maar op.' En in de nacht van Pasen zien de muisjes het: de Paaskaars! Eén vlammetje licht breekt de duisternis. De kerk is ineens vol leven!



Versje

Wat we elke Paasmorgen weer lezen,
dat de Heer uit het graf is verrezen,
geloof jij dat dat te bewijzen is?
Of geloof je in de verrijzenis?

Geloof jij wat je ziet met je ogen
als de lente weer komt aangevlogen,
dat er méér dan het grauwe en grijze is?
Geloof jij in de verrijzenis?

Al het leven is zegen van boven,
of je 't wel of niet wilt geloven.
En maar één die daarvoor te prijzen is:
Dank U, God, voor de verrijzenis!



Uit de Bijbel

Als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan,
moeten wij ook geloven dat God de mensen
die vol vertrouwen in Jezus zijn gestorven,
bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.
Naar 1 Tessalonicenzen 4,14



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns