

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
maart 2025/02
2 maart - 13 april



HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten eerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



Centraal Secretariaat Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407
b.g.g. 06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Misintenties: uiterlijk woensdag via
misintenties@katholiekenschede.nl
of bel met het secretariaat van de
betreffende kerk, zie pagina 6.

Parochie-administrator
Vicariss Ronald Cornelissen

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J. van den Bosch-van Os
Tel. 06 - 13 64 67 17
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
vrij op woensdag en vrijdag

Pelgrim

maart 2025/02

2 maart - 13 april

Inhoud

- 5 Voorwoord van pastor
Willy Rekveld
- 6 St. Jozef - H. Jacobus colofon
- 10 Wegwijzer naar de kerken
- 12 H. Vormsel
- 16 Vieringenrooster mét agenda
voor kinderen
- 19 Brief aan St. Janners van Paul
Daggenvoorde
- 24 Vastenactie
- 25 Van het Bestuur
- 27 Jaarverslag Telefonische Hulpdienst



Van de Redactie

Veel (lees)plezier!

Er is geen aangenamer val dan Carnaval
je valt namelijk naar boven

-Toon Hermans-

Groetjes, Annelies, Clara, Ietje en Ine



Vrij en bevrijd worden



In de periode dat dit blad bij u/jullie wordt bezorgd vieren we carnaval, als voorbereiding op de periode die daarna komt, de Veertigdagentijd, een tijd van omkeer en inkeer.

Je hebt er wat mee of niet. Voor beiden is dit het geval, je hebt wat met Carnaval of je vindt het maar een rare bedoening. Ook voor de Veertigdagen is dit het geval, je hebt er wat mee of niet. In de traditie van beiden heeft wat we vieren een diepere betekenis.

Carnaval als teken dat je even los wilt komen van alle beslommingen.

De Veertigdagentijd, vroeger de Vastentijd, is ook een periode van los komen van.

Voor carnaval zet je een masker op om vrij te zijn, om los te komen, om even je zinnen te verzetten. Voor de periode daarna wordt gevraagd je masker af te doen om vrij te worden van de veelheid en overdaad in ons leven.

Op de avond voor Aswoensdag, Vastenavond genoemd, gingen wij in mijn kinderjaren langs de huizen in de buurt met de zogenoemde foekepot. Een liedje werd gezongen. Een regel uit dat liedje wil ik aanhalen. " Ik heb geen geld om brood te kopen en geef mij een centje dan ga ik weer voorbij."

Hoezeer duidt dit aan, misschien ongewild waarvoor de veertigdagentijd bedoeld is.

Delen van wat je gegeven is delen van je overvloed.

De liederen in ons geloof gaan vaak over brood en delen. Over een omkeer in ons leven. Je masker af te doen en te laten zien wie je in werkelijkheid bent.

Met Aswoensdag, de dag na Vastenavond willen we daarmee een begin maken.

In alle vrijheid om ons te bezinnen op ons persoonlijk leven en het leven van onze naaste.

Het teken van het Askruisje duidt op de betrekkelijkheid van het leven. Het roept ons op om dat leven te delen. Te delen met hen die geen centje hebben en daardoor geen brood.

Hoe gaan wij in ons leven hiermee om? Hoe gaan wij om met het kruis in ons leven en met het kruis van hen die lijden door de omstandigheden van het leven van alle dag.

De verhalen van Jezus, het Evangelie wil voor ons een weg zijn op weg naar Pasen.

Jezus, het Brood van het Leven deelt zichzelf. Delen wij met Hem en elkaar dat leven?

Een goede Veertigdagen tijd gewenst.

Parochievicaris Willy Rekveld



St. Jozefkerk



Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115, 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

tel: **053- 435 48 08**

E-mail:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

E-mail:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven,

Mevr. Ria Everink,

Mevr. Elly Vije,

Hr. Jan van den Noord

Lokale Beheergroep:

E-mail:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk),

Hr. Remco ter Brugge,

Hr. Sander Harperink,

Vacature

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08

H. Jacobus



H. Jacobuskerk

Kerkgebouw: Oude Markt 1

Secretariaat: Langestraat 51, 7511 HB

tel: **053-431 59 04**

E-mail:

secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Parochiehuis: Walstraat (achter de kerk)

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

E-mail: pastoraatgroep.jacobuskerk

@katholiekenschede.nl

Eric Sanders,

Hetty Mulder,

Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email: beheergroep.jacobuskerk@

katholiekenschede.nl

Jos van Rooij,

Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Elke tweede zaterdag van de maand:

om 17.00 uur Stille aanbidding h. sacrament

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



AKTIVITEITEN JACOBUSKERK IN DE 40-DAGEN TIJD

Inmiddels een goede traditie: gespreksavonden in het Parochiehuis aan de Walstraat aan de hand van een podcast uit de serie: "Bidden Onderweg". Dit jaar kiezen we voor de podcast: "**Luisteren met Frans van der Lugt sj**"



Pater Frans van der Lugt kende de kracht van het luisteren naar jezelf en de ander. Decennia lang luisterde hij naar de noden van de mensen in Homs, Syrië, waar hij tot aan zijn dood woonde in het jezuïetenhuis en werkzaam was als psycholoog, pastor en raadsman. In 2014 werd hij in zijn klooster doodgeschoten.

'Wie luistert, die bevrijdt krachten van liefde bij degene naar wie hij luistert: hij laat die ander vrij en onafhankelijk zijn en laat hem vliegen in het heelal van het leven. Luisteren is wel moeilijk. Allereerst omdat veel mensen niet naar zichzelf kunnen luisteren. Er zijn dingen die de mens in zichzelf afwijst.'

In deze audioretraite leert pater Frans ons op een speciale manier luisteren naar verschillende Bijbelverhalen. Wat zeggen ze ons? Waar raken ze ons hart, of trappen ze op onze ziel? Al luisterend zullen we de weg naar onszelf betreden.

(Bron: Bidden onderweg.org)

Waar : Parochiehuis Walstraat Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Wanneer : woensdag 12, 19, 26 maart, 2 en 9 april

Tijd : 19.30 – 21.00 uur

Aanmelden bij secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Workshop Gregoriaans en Latijnse Mis

In aanloop naar Witte Donderdag wordt er een introductie cursus aangeboden waarbij we gedurende vier avonden kennismaken met het Gregoriaans en de Latijnse Mis. De avonden hebben een workshop karakter waarbij kennis en praktijk zullen worden afgewisseld. We gaan dus Gregoriaans leren zingen. De liturgie van de Eucharistieviering van Witte Donderdag wordt daarbij als uitgangspunt genomen en we zullen deze viering voor zoveel mogelijk met de Schola (Gregoriaans koor) meezingen op 17 april om 19.00 uur.

Korte toelichting op de inhoud van de cursus:

1. **Geschiedenis van het Gregoriaans**; Uitleg over de ontwikkeling van het Gregoriaans in de vroege middeleeuwen, met bijzondere aandacht voor de rol van paus Gregorius I. Bespreking van de geschiedenis van de Kerk en de rol van muziek in de liturgie.
2. **Muziektheorie**; Basisprincipes: Inleiding tot de neumen, die de vroege notatie van gregoriaanse muziek vormen. Uitleg van de typische kenmerken van gregoriaanse melodieën, zoals de modaliteit. Inzicht in het vrije ritme en de improvisatie-elementen die kenmerkend zijn voor Gregoriaans.
3. **Liturgische Context**; Hoe is de Gregoriaanse muziek geïntegreerd in de katholieke liturgie en de verschillende soorten gezangen (bijvoorbeeld introitus, alleluia, communie). Hoe de muziek varieert afhankelijk van het seizoen en de feestdagen.
4. **Stempraktijk**; Basisprincipes van vocale techniek, ademhaling en klankproductie in het kader van Gregoriaans zingen. Oefeningen en voorbeelden van het samen zingen van Gregoriaanse gezangen.
5. **Luisteroefeningen**; Belangrijke Gregoriaanse gezangen en hun kenmerken. Luisteren en analyseren van opgenomen uitvoeringen om de muzikaliteit en stijl te begrijpen.
6. **Praktische Toepassing**; Praktische sessies waarin deelnemers leren Gregoriaanse stukken te zingen.



Voor wie: iedereen die kennis wil maken met, en Gregoriaans wil leren zingen.

Wanneer: 19 maart, 26 maart, 2 april en 9 april van 20.00 tot 21.30 uur.

Locatie: St. Jacobuskerk aan de Oude Markt.

Cursusleider: Sander Harperink

Aanmelden: secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Kosten: € 10 t.b.v. materialen en een boekje met de gezangen van de Latijnse Mis.





In de St. Jankerk wordt niet meer gevierd. Maar u kunt ons nog wel bereiken, de pastoraatgroep is er nog voor u en op maandagmorgen kunt u tussen 9 en 11 uur terecht in de pastorie.

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail: secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Pastoraatgroep Zuid

E-mail: pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink, Mw. A. Tenbergen en Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Lokale Beheergroep Zuid E-mail: beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Lisette Janssen 053 - 430 59 88 en Henny Pahlplatz 06-10 13 11 12

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersoon: Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbellesgroep: 1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Vrijzeniskerk

Het Leunenberg 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon: Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voorvragen en informatie)

Laatste vrijwilligersavond Geloofsgemeenschap Zuid op 10 januari 2025

Dat was het dan, de laatste vrijwilligersavond van de Geloofsgemeenschap Zuid. Aan de uitnodiging werd massaal gehoor gegeven, er kwamen 90 vrijwilligers. Het was even de vraag of iedereen een plekje kon vinden in het zaaltje, maar dat is met een beetje schuiven gelukt. Ondanks dat het de laatste keer was, was de sfeer toch gezellig en waren er mooie gesprekken. Helaas zijn we weer vergeten foto's te maken, maar zoals Tiny het later zei: "Die sfeer, dat kun je moeilijk in foto's vangen, die blijft bij ons". En zo is het ook. De saamhorigheid en het thuisgevoel was altijd groot in onze locatie en daar kunnen we goed op terug kijken. Er zijn vrijwilligers die al 50 of 40 jaar vrijwilliger zijn, dat doe je niet als de sfeer niet goed is. Ook kijken we buiten de kerkgang naar elkaar om, bij ziekte, een bloemetje brengen, een kaart voor 80 plussers. Voorlopig gaan we nog door met sommige werkgroepen, zoals de pastoraat- en beheergroep, secretariaat en de maandagmorgen- en vrijdagmiddaggroep voor klussen, tuin en schoonmaak.

Naar aanleiding van deze avond en de slotviering op 12 januari heb ik mijn archieven nog eens nagekeken en wat hebben we veel beleefd; openingsvieringen met daarna optredens in het zaaltje, de nieuwjaarsrecepties voor alle parochianen met verlotingen onder het genot van hapjes en drankjes.

Nu gaat een ieder zijns weegs, hetzij in de Jozef- of de Jacobuskerk, hetzij in het gezamenlijk St. Jacobus-koor of we kiezen er voor om onze vrijwilligerstaken neer te leggen, veel vrijwilligers zijn 80+ en dan is dit een overweging om te stoppen.

Alle vrijwilligers nogmaals heel hartelijk dank voor jullie inzet alle jaren en voor de mooie samenwerking binnen onze geloofsgemeenschap.

*Lisette Janssen,
namens pastoraatgroep en locatieraad*

Bedankt



Afscheid van de St. Jankerk op 12 januari 2025

12 januari 2025, niemand had 'zin' in deze dag, maar het moest er toch van komen: we namen afscheid van de St. Jankerk, een prachtig, warm (letterlijk!) gebouw, met een bijzondere opstelling, waardoor je in de viering echt gemeenschap vóelt.



Pater Ben Engelbertink, speciaal voor deze dag naar Enschede gereisd, en pastor Jan Kortstee gingen voor met Daniël en Fleur als acolieten, en Engeliën, Annie en Joke als lectors. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Gemengd Koor St. Jan-H. Michaël en All Together. De prachtige, Nederlandstalige, liederen werden volop door de kerkgangers meegezongen. Er waren veel moderne teksten gekozen, passend bij de tijd en mooi om naar te luisteren.



Na de viering was er koffie en werd de tijd genomen om na te praten en afscheid te nemen.

Op de website www.rkzuidoosttwente.nl vindt u meer foto's.



Wegwijzer naar de kerken



U bent welkom in de **St. Jozefkerk**, Oldenzaalsestraat 115
ledere woensdag 09.30 u eucharistieviering of woord & communieviering
2e zaterdag van de maand om 19.00 u eucharistieviering
2e, 4e en 5e zondag van de maand om 11.00 u eucharistieviering



Parkeren op het
parkeerterrein achter de
kerk, Nieuwe Schoolweg 2.



Hoofdingang: Oldenzaalsestraat.
Bij het parkeerterrein is ook een
rolstoelingang.



Bij het priesterkoor staan
stoelen met armleuning.
Aan de zijkanten is plek voor
uw scootmobiel.



Links ligt een speelkleed.



Na de mis staan koffie, thee en
limonade klaar in het
parochiecentrum aan de Nieuwe
Schoolweg 2.



WC links bij de Mariakapel.

U bent welkom in de **H. Jacobuskerk**, Oude Markt 1
ledere dinsdag 19.30 u rozenkransgebed in het parochiecentrum
ledere vrijdag 09.30 u eucharistieviering of WoCo
2e zaterdag van de maand om 17.00 u Stille Aanbedding
1e en 3e zondag van de maand om 11.00 u Eucharistieviering



Voor elektrische fietsen is
plek achter de poort aan de
Walstraat. Deze gaat op slot.



Hoofdingang: Oude Markt.



Hulp nodig? Kom 10-15 min
eerder en vraag één van de
gastdames/-heren.



Kleurplaten en kleurtjes
liggen bij de ingang van de
kerk.



Na de mis staan koffie, thee en
limonade klaar in de parochiezaal
aan de Walstraat.



WC links achterin de kerk.



Wilt u met de auto naar de Jacobuskerk komen? Het stadserf is voor auto's vrij toegankelijk tot 11.00 u.
Zonder vergunning moet u het stadserf vóór 11 uur verlaten.

Er is beperkt plek achter de Jacobuskerk voor mensen die slecht ter been zijn. Meldt u vóór donderdag aan
via secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl en **wacht op bevestiging**. U kunt ook parkeren op het
parkeerterrein aan de Nieuwe Schoolweg 2 (gratis, loop via de blauwe route).
Op zondag is parkeren in het binnensingelgebied gratis tot 13.00 u.

Voor de weekendvieringen in beide kerken kunt u **misintenties** uiterlijk woensdag 12.00 u
doorgeven via misintenties@katholiekenschede.nl





Op zondag 9 februari zijn achttien jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar door mgr. Herman Woorts gevormd in de St. Jozefkerk in Enschede. De jongeren uit Boekelo, Haaksbergen, Losser en Enschede hebben vanaf september de voorbereiding in Enschede gevolgd. De negentienjarige Khalya is individueel voorbereid door onze parochie-catechete in opleiding, Juliëtte Kemp. We hebben gewerkt met de nieuw samengestelde werkmop 'Je geloof onderzoeken'. Het begon allemaal met een bezoek aan de zusters Franciscanessen van Denekamp in september. Er waren workshops 'acolieten', 'koorzang' en 'theater'. De jongeren hebben gespeeld met vrijwilligers op zoek naar wat hun beweegt. Ouders zijn geïnterviewd. We hebben gebeden en verhalen uit de Bijbel gelezen. Via een kwartetspel verdiepten we ons in symbolen van ons geloof. Kortom, het was intensief, maar weer zeer de moeite waard. De viering vond plaats in een opnieuw van voor tot achter gevulde St Jozefkerk. Opvallend is, dat steeds meer middelbare scholieren meedoen en deze stap willen zetten.

Deze dag is speciaal voor jongeren die het Heilig Vormsel onlangs hebben ontvangen of op termijn gaan ontvangen.

De vormelingendag is erop gericht om jongeren samen te brengen. Eveneens is deze dag bedoeld om jongeren te laten zien wat het geloof en de kerk hen te bieden heeft.

Dit aan de hand van een interactief programma met sport, spel en verdieping. Komend jaar zal de vormelingendag in een vernieuwd concept worden aangeboden.

De vormelingendag vindt plaats op zaterdag 17 mei 2025 in Deventer.

VORMELINGENDAG

MEI	DEVENTER	PROGRAMMA
17	BROEDEREN KERK	11.00
2025		16.00

www.jongaartsbisdom.nl



Toekomst

Hoe gaat het met je?

Een vraag die vaak gesteld wordt. Soms wat achteloos in het voorbijgaan. Dan weer met interesse. Hoe gaat het echt met je? Vanuit een oprechte belangstelling.

Ontmoetingen van mens tot mens doen er toe.

Oprechte belangstelling voel je. Je doet er toe. Je wordt als het ware een beetje opgetild. Je wordt gezien in jouw situatie. Er is een klik over en weer. Je komt thuis, bij jezelf, bij de ander. Obstakels, als die er zijn, worden geslecht. Wonderlijk.

In dit Lucas jaar staan ontmoetingsverhalen centraal. Tussen Jezus en mensen uit heel verschillende situaties, met heel verschillende achtergronden. Van hoog tot laag, rijk en arm, tussen ouders en kinderen, broers en zussen, zieken en gezonden, vriend en vijand, mensen die eenzaam zijn, mensen aan de rand van de samenleving.

Jezus heeft oog voor hen. Hij ziet ze, hij is met hen begaan. Hun situatie raakt hem in al zijn vezels. Hij ziet de mens in de mens.

Bijvoorbeeld Lucas 13, 10: over de kromgebogen vrouw. In de ontmoeting met Jezus krijgt ze kracht zich op te richten. Ze vindt haar veerkracht terug. Je zult maar achttien jaar lang kromgebogen door het leven moeten gaan. Je gezichtsveld is beperkt. Je verliest mensen om je heen. Je kunt je werk niet meer naar behoren doen. Om depressief van te worden. Een kwaal die je niet zomaar van je af kunt schudden. Al zou je het nog zo graag willen. Je gaat getekend door het leven. Je durft je niet te laten zien. De kromgebogen vrouw houdt zich op in de schaduw van de synagoge. Als Jezus komt, wordt een oud verlangen in haar wakker. Misschien, ooit, een rechte rug? Om me heen kunnen kijken? Groeten, meedoen, perspectief?

Jezus voelt en ziet haar verlangen door haar angst en onzekerheid heen. Hij spreekt haar aan en zegt: "Vrouw, u bent van uw kwaal verlost." Hij legt haar de handen op. Hij raakt haar aan. Ze recht haar rug en jubelt het uit. Zo gelukkig is ze. Een nieuwe kans. Haar leven kan opnieuw beginnen. Ze telt mee.

Commentaren blijven niet uit. Kan dat zomaar? En dan nog wel op de sabbat? Veel mensen zijn blij voor haar. Ze sluiten haar in hun armen. Ze telt mee!

Stille gebeden vol hoop en verlangen hebben dit waar gemaakt: een rechte rug, de toekomst tegemoet.

Lies van Veldhoven



In memoriam Clara (Nel) Ikink 1931-2025



Clara, geboren als Nel, in Winterswijk, heeft daar een heftige tijd in de oorlog meegemaakt. Het ouderlijk huis werd gebombardeerd en het gezin moest op zoek naar andere woonruimte.

Clara ging na de lagere school naar de ULO en wilde graag het klooster in.

Haar moeder was hier niet blij mee.

Maar ze zette toch door en ze ging het klooster in, waar ze de naam Clara aannam.

Ze wilde uitgezonden worden naar de Missie, maar de overste van het huis wilde haar niet laten gaan.

Ze moest een 4 jarige opleiding als röntgenoloog volgen, dat was zeer tegen de zin van Clara maar ze deed het toch, en slaagde met goed gevolg.

In het ziekenhuis van Almelo kon ze aan de slag, toen was de bescherming tegen de straling nog niet zo goed als tegenwoordig en Clara werd ziek.

Ze werd daarop naar het Roessingh in Enschede gestuurd, waar ze na weer een opleiding aan de slag kon als sociaal werkster.

Dat heeft ze altijd met veel plezier gedaan. In 1981 is ze uitgetreden uit het klooster ze kon zich niet meer verenigen met de geldende regels.

Clara heeft veel gereisd, je kunt wel zeggen de hele wereld over. Maar Oostenrijk toch had haar voorkeur. Vanuit alle landen nam ze een steen mee, en ze wist nog precies welke steen uit welk land kwam.

Ook heeft ze jaren vrijwilligers werk gedaan in een kindertehuis voor lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan.

Kinderen die eigenlijk geopereerd moesten worden maar waar geen geld voor was. Dan zorgde Clara daarvoor. Ook stuurde ze regelmatig pakketten met benodigdheden.

Ze is daar voor het laatst in 2019 geweest, dus nog op hoge leeftijd.

Ook was ze heel trouw in haar bezoeken aan mensen die ziek waren en bezocht ze "ouderen" die vaak nog jonger waren dan zichzelf.

Ze probeerde mensen bij te staan die het moeilijk hadden, als het moest ook financieel .

Clara heeft meer dan 70 jaar in koren gezongen, o.a. het Michaëlkoor daarna het St. Jan – H. Michaëlkoor en ook wilde ze nog mee naar het nieuwe St. Jacobuskoor.

Het laatste half jaar, ging ze toch wel achteruit, maar gelukkig kon ze dankzij haar familie, die heel voor haar heeft betekend en gedaan, toch nog bij de afscheidsviering van de St. Jan zijn. Kort daarna is ze naar de Cromhoff gegaan voor onderzoeken zoals ze zelf zei, want ze wilde weer naar huis en dit jaar ook nog naar Lourdes.

Helaas is haar dat niet meer gegeven. Op 17 januari is ze onverwacht overleden.

Ze was een lichtje voor velen, en we houden haar in gedachten als een, toch ietwat eigenzinnige, vrouw met een groot hart.

Namens het v.m. St. Jan – H. Michaëlkoor José Heitbrink.



KRONIEK

OVERLEDENEN

Jozefkerk

09-01-2025 Miep van der Jeugd-Korsten, 102 jaar, w/v dhr. Van der Jeugd

16-01-2025 Wilma Maciejczyk-Flaczynski, 79 jaar, w/v dhr. Maciejczyk

Jacobuskerk

03-02-2025 Cristofero Carbone, 91 jaar, e/v mevr. Carbone

Anders

29-12-2024 Piet Strijbosch, 89 jaar, e/v G.E. Strijbosch-Keurtjies

06-01-2025 Anke C. Agterberg-de Koning, 84 jaar, e/v Marinus C. Agterberg

11-01-2025 Ida A. Jansen-Steenbergen, 83 jaar, w/v Gerardus J.M. Jansen

16-01-2025 Willemina Lueksen-Voerman, 95 jaar

17-01-2025 Clara Ikink, 93 jaar

18-01-2025 Jan Broekman, 93 jaar, w/v mevr. Broekman-Herbrink

23-01-2025 Heinrich Duijn, 81 jaar, e/v Maria A. Duijn-Slotwinska

23-01-2025 Hendrika G.M. Grundel-Wiersma, 84 jaar, w/v dhr Grundel

27-01-2025 Antonius W. van Eekelen, 72 jaar, e/v Margaretha A.M. van Eekelen-Brummelhaus

24-01-2025 Gerda Olde Agterhuis-Freriksen, 88jaar, e/v J. Olde Agterhuis

01-02-2025 Lies Brinkhuis-Moerkotte, 95 jaar, w/v dhr. Brinkhuis

07-02-2025 Gerharda M. Weerkamp-Sessink, 79 jaar, e/v Louis L. Weerkamp



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 1 en Zondag 2 maart - 8e zondag door het jaar					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	Mgr. Hoogenboom	Eucharistie + kwd <i>Internationale viering</i>	BJK
St. Jozefkerk	GEEN VIERING				
Woensdag 5 maart - Aswoensdag					
St. Jozefkerk	woe	09.30 uur	J. Kortstee	Eucharistie <i>Askruisje</i>	Samenzang
St. Jozefkerk	woe	19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Askruisje</i>	St. Jacobuskoor (Gemengd Koor)
Zaterdag 8 en Zondag 9 maart - 1e zondag Veertigdagentijd					
H. Jacobuskerk	GEEN VIERING				
St. Jozefkerk	za	19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Meezingviering</i>	Samenzang/cantores
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd	Schola
Zaterdag 15 en Zondag 16 maart - 2e zondag Veertigdagentijd					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Familieviering/MOV</i>	Kinderkoor JM
St. Jozefkerk	GEEN VIERING				
Woensdag 19 maart - H. Jozef					
St. Jozefkerk	woe	09.30 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Samenzang
Zaterdag 22 en Zondag 23 maart - 3e zondag Veertigdagentijd					
H. Jacobuskerk	GEEN VIERING				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd	St. Jacobuskoor (Gemengd Koor)
Zaterdag 29 en Zondag 30 maart - 4e zondag Veertigdagentijd					
H. Jacobuskerk	GEEN VIERING				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd <i>Doopviering/meezingviering</i>	Samenzang/cantores
Zaterdag 5 en zondag 6 april - 5e zondag Veertigdagentijd					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie + kwd <i>Internationale viering</i>	nog niet bekend
St. Jozefkerk	GEEN VIERING				
Zaterdag 12 en zondag 13 april - Palmzondag					
H. Jacobuskerk	zo	19.00 uur (onder voorbehoud)	B.Dieben+N.Jansen	Gebedsviering <i>Passie</i>	All Together
St. Jozefkerk	za	19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Meezingviering</i>	Samenzang/cantores
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd	Schola



In Memoriam

1931 - 2025

Op 18 januari jl. is Jan Broekman overleden. Jan was jaren vrijwilliger in de Ariëns Gedachtenis kerk. Daar was hij vrijwilliger in verschillende werkgroepen, zo was hij betrokken bij de jaarlijkse opbouw van de kerststal, is hij jaren collectant geweest en was ook een helpende hand bij de tuinwerkgroep, ook heeft hij lang het parochieblad bezorgd bij onze parochianen. Jan is 93 jaar geworden.



Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

H. Jacobuskerk

Zondag 2 maart: Kinderwoorddienst tijdens Internationale Viering

Vrijdag 14 maart: Vrijdagmiddagclub Thema Jezus op de berg Tabor in het parochiehuis om 14.30 uur

Zondag 16 maart: Familieviering om 11.00 uur

Zondag 6 april: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

St. Jozefkerk:

Zondag 9 maart: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Zondag 23 maart: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Zondag 30 maart: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Zaterdag 12 april Palmpasenstokken maken - meer informatie volgt

Zondag 13 april Viering Palmpasen in de St. Jozefkerk om 11.00 uur

Vieringen door de week

Dinsdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbedding en gebed bij het
(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.*



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,
Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag 11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Op het secretariaat van de St.Jankerk ontvingen we op 13 januari een mail van onze oud-pastoor Paul Daggenvoorde aan alle mensen van St. Jan:

Beste st-Janners!

Hartelijke groet vanuit de st. Willibrordsabdij.

Na afloop gisterenavond van een vormingsweekend op de abdij over de weg die mensen gaan, moest ik aan jullie denken.

Aan de slotviering die jullie hielden. Omdat de parochie moet afscheid nemen van de kerk en de pastorie.

Het was vast indrukwekkend
weer samen te zijn;
met veel,
elkaar zo vertrouwde mensen;
en in 'jullie' kerk liturgie te vieren
in de sfeer die jullie dierbaar is en vertrouwd;
en weer te beleven dat een kerkgebouw en haar gemeenschap
als een tweede huis is geweest.
Waar je steeds thuis kwam
en gesterkt telkens weer vandaan ging naar eigen huis en dagelijks leven.
Gisteren voor t laatst.

Ik wens jullie toe dat het thuis dat een kerkgebouw en haar gemeenschap biedt opnieuw gevonden wordt, hopelijk in de parochie. Of elders in Zuidoost Twente.

Door de nood gedwongen gaan jullie er weg.
Moge weggaan, desalniettemin een opnieuw binnen- en thuiskomen worden.

Dat gaat niet vanzelf. Evenmin van het een op het andere moment.

Het vraagt tijd én inspanning.

En het vertrouwen, dat je onderweg verder zult komen als je geloof ik jezelf elkaar en God.

Zoiets heb ik zelf ervaren telkens van en naar benoemingen in de parochies van het bisdom en ook nu onderweg in het abdijleven. Ik raak er thuis. En kom binnen in de monastieke spiritualiteit. Ik kom er echt in, in dit leven. En dat doet me goed.

Dat het ook jullie goed gaat!
Zalig nieuwjaar.

Paul Daggenvoorde



De speel- en knutsel-
spulletjes zijn door
Andrea en Juliëtte van de
St. Jankerk naar de
H. Jacobuskerk
verhuisd.

Er is een kinderhoekje
in het parochiehuis
ingericht, zodat je ook
daar kunt spelen.



*familieviering
(elke 3de zondag van de maand)
11⁰⁰ uur
jacobuskerk*



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk



2 maart

Thema: Kijk eerst goed naar jezelf!
Kunnen wij ook het Goede in de ander zien?

Locatie: Jacobuskerk

9 maart: 1e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Kies de goede weg
Jezus is met heel zijn wezen op de Vader
gericht en laat zich niet afleiden.

Locatie: Jozefkerk

**23 maart :3e zondag van de
veertigdagentijd**

Thema: Beking=een nieuwe kans
God wil er altijd voor iedereen zijn. We krijgen
steeds een nieuwe kans.

Locatie: Jozefkerk

30 maart: Laetare

Thema: Kom terug naar de Vader
We lezen samen het evangelie over de jongste
zoon die terugkeert naar zijn vader.

Locatie: Jozefkerk

6 april: 5e zondag van de veertigdagentijd

Thema: Verzoen je met God.
Jezus is gekomen voor de verzoening met God.
Hij wil niet dat wij elkaar veroordelen.

Locatie: Jacobuskerk

**Op 13 april vieren we met de hele parochie Palmzondag. Op 12 april gaan we weer
palmpasenstokken maken. Reserveer deze data vast in jouw agenda en houd de volgende
Pelgrim en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.**

VOOR EN MET DE KINDEREN

Vrijdagmiddagclub

Jullie hebben het vast gehoord. Vanaf nu vieren we de **derde zondag van de maand** met de hele parochie samen de **Familieviering**. We horen er allemaal bij. Groot, klein, oud, jong en iets daar tussenin.

De vrijdag van tevoren gaan we knutselen (en / of bakken, zingen, schrijven, tekenen) in het thema van de viering. Het Evangelie van die zondag leidt ons!

Voor de (groot)ouders staan koffie en thee klaar. We willen jullie graag de gelegenheid geven om elkaar te leren kennen.

Dus: **zet het vast in de agenda** van je vader, moeder of grootouders (Je mag het ook in de agenda van de ouders van jouw vriendjes zetten ;-)).

Je bent vanaf 14.30 u welkom in het parochiehuis bij de Jacobuskerk op: 14 maart

Tieneravond 8 maart

Tieneravond JM
- 12 - 18 jaar -

Zit jij in groep acht of op de middelbare school? Kom dan op 8 maart naar de **Pizza Avond**. We beginnen met pizza. Daarna oefenen we een paar liedjes onder leiding van Aryo. Deze liedjes gaan we zingen tijdens de eucharistieviering om 19.00 u.

Wil je er wel bij zijn, maar niet meezingen? Je kunt ook alleen kijken en luisteren. Of neem een instrument mee.

17.15 Pizza eten, parochiecentrum Jozefkerk

18.15 Liedjes instuderen

19.00 Eucharistieviering in de Jozefkerk

Wil je mee-eten? **Meld je vóór woensdag 5 maart** aan via secretariaat@katholiekenschede.nl. Geef ook dieetwensen door.



Activiteiten

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

- 5x dinsdag
11-3 tm
06-5
- Genesis leeskring – de Schepping van de Hof van Eden**
Hoe kunnen we het Bijbelse boek Genesis, en dan met name de twee Scheppingsverhalen, verstaan in deze tijd? We gaan dat ontdekken in een leeskring op vijf dinsdagavonden in de Veertigdagentijd en Paastijd.
11 en 25 maart; 8 en 22 april en 6 mei van 19.30 – 21.45 uur in het Dienstencentrum RK Enschede aan de Nieuwe Schoolweg te Enschede. Zie ook: www.rkzuidoosttwente.nl
- 05 april
20.00 uur
- De Burgerharmonie en het Fraggie Jazz Orchestra presenteren een gevarieerd programma in Het Stedelijk Kottenpark College, Lyceumlaan 30.
Voor meer info: www.kebh.nl
- 8 april
19.30-21.30 u
- Zwanenhoflezing *Geloven, in de beste helft* in de Tuinzaal van Landgoed de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen, door Arjan Broers, auteur-coach-pastor van de Dominicus Geloofsgemeenschap te Amsterdam. Hij vertelt over zijn boek "de beste helft".
Kosten € 10,- per persoon, tm 25 jaar gratis. Aanmelden noodzakelijk via receptie@zwanenhof.com Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.
- 17 mei
11-16.00 u
- Vormelingendag in de Broederenkerk te Deventer; www.jongaartsbisdom.nl

Uit de oude koker - 1

In het parochiearchief is ook een grote fotocollectie aanwezig, afkomstig van alle parochies.

Van een aantal foto's is onbekend waar en wanneer ze zijn gemaakt en bij welke gelegenheid.

Deze foto is afkomstig uit het archief van de Jozefparochie.

Het vliegtuig is een Douglas DC4 (Skymaster) van de KLM die in 1948 met de naam Twenthe is gedoopt door burgemeester van Veen van Enschede. Op de foto staat kapelaan van den Hoogen dus hij is gemaakt tussen 1958 en 1969.

Herkent iemand nog mensen op de foto en weet iemand waar en wanneer deze foto is gemaakt.

Graag uw reactie naar dit mailadres. Secretariaat.noord@katholiekenschede.nl.

Ook een telefonische reactie is welkom. Donderdag tussen 0900 en 1200 uur: 053-4354808

De foto hangt de komende maand ook uitvergroot in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg.

Bij voorbaat dank.

Rien Tiehatten, beheerder archief.



Op weg naar Pasen

Nu we alweer richting Pasen onderweg zijn, valt het me op dat in de R.K. traditie te weinig afbeeldingen zijn van bijvoorbeeld lam, schaap, duif of ezel. Maar de haan is fraai afgebeeld in de Jozefkerk boven de oude preekstoelen, dat is uiteraard weer een ander verhaal.



Richting Pasen maken de vredesbewegingen zich weer klaar om te demonstreren tegen oorlog en geweld, zelfs in Gronau bij Urenco. Maar natuurlijk ook in Münster en Osnabrück wat zich zelf noemt als vredesstad. In Osnabrück werd Erich Maria Remarque geboren (1890-1970), auteur van het beroemde boek 'Im Westen Nichts Neues' / Van het westelijk front geen nieuws (1928). Het boek speelt zich af in de W.W.I en gaat met name over de totale zinloosheid van de oorlog.

In Enschede hebben wij een te kleine vredestraditie, ondanks dat hier ook nogal wat bedrijven zitten (of zaten Vliegbasis Twenthe) die actief zijn in de verdedigingsindustrie.

Museumtip:



Zien & Geloven, zintuigelijke ervaring in de middeleeuwen

**Nu te zien in Rijksmuseum Twenthe (RMT)
tot en met 5 mei 2025**

*Foto's Secil Arda
John Schiffel
Stichting Behoud Sint Josephkerk*



Schoner koken, beter leven

In 2025 vraagt **Vastenactie** voor de 65ste keer aandacht voor mensen in het Zuiden van deze wereld, dit maal met het thema Schoner koken, beter leven.

We zien hoe in onze wereld de rijken steeds rijker worden en waarin tegelijkertijd mensen in extreme armoede leven en vandaag niet weten of ze morgen te eten hebben. Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, Oeganda, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen in haar omgeving zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel!

Briketten van gft-afval

In de buitenwijken van Kasese leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren erg schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Bij ons is dat omgerekend 0,50 euro, maar in Oeganda is dat in veel gezinnen veel geld.

Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion

Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: "Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen."

De briketten branden bovendien schoner dan hout en houtskool en het gebruik ervan zal de vraag naar hout verminderen.

Op dit moment doen 200 vrouwen mee. We willen meer vrouwen betrekken en de huidige productiecapaciteit verhogen. Nodig zijn gereedschappen als vergruizers, persen om de briketten te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen. Daarnaast vragen de vrouwen ons om klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen en jerrycans.



Doet u ook mee?

Scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL. Of doneer direct op:
IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 Vastenactie, Gouda

U kunt ook nog steeds vastenzakjes in de kerk vinden en deze met een gift doneren in de bus in de kerk.

Sobere maaltijd: op pagina 26 in deze Pelgrim vindt u een aankondiging van een sobere maaltijd. De opbrengst gaat naar Vastenactie.

Op verschillende momenten zal in deze 40-dagentijd, tijdens **vieringen** aandacht besteed worden aan Vastenactie.



MOV groep Zuid Oost Twente

VASTENACTIE



Van het bestuur



Hoe vind je je eigen plekje?

In mijn laatste bijdragen ging het vaak over de veranderingen in onze kerk in Enschede. Van drie kerken in december, naar twee in januari en nu vanaf februari om en om in de H. Jacobuskerk en de St. Jozefkerk.

Sommigen haken af, anderen blijven een voorkeur voor één van de beschikbare gebouwen trouw en komen alleen als er daar een viering is. Weer anderen switchen gemakkelijk tussen beide kerken.

Ook tijdens de verschillende vieringen merk je dat in onze voormalige drie kerken het ritme van hoe de parochianen meedoen soms net wat anders was.

In de St. Jan kon je alleen zitten, in tegenstelling tot de H. Jacobuskerk zijn in de St. Jozefkerk nog alle knielbanken aanwezig. Wanneer staan, wanneer zitten en wel of niet knielen. Een St. Jozefkerk waar kerkgangers onder de mis de toilet bezoeken.

Extra ingewikkeld wordt het als er een vormselviering is voor heel zuidoost Twente. Dan zien we ook kerkgangers uit Losser en Haaksbergen. Dat levert taferelen op van de voorste banken (met vormelingen uit Losser en Haaksbergen) waar men blijft zitten en de rest van de kerk die gaat staan en omgekeerd. Wennen dus.

Maar dat geldt ook voor andere zaken. In welke kerk is dit weekend de Eucharistieviering: H. Jacobus of St. Jozef?

Waar is het parochiehuis eigenlijk? Ga ik wel naar die vreemde ruimte? Tref ik er wel bekenden? Voel ik me er slechts te gast of voel ik me er thuis? Mag ik alleen aansluiten of mag ik ook iets meebrengen of zelfs inbrengen? Hoe vind ik mijn weg als vrijwilliger als ik mijn vrijwilligerswerk voort wil zetten?

Het samenvoegen van de drie gemengde koren had veel voeten in de aarde. De eerste geluiden zijn zeer bemoedigend.

Samenvattend: we moeten wennen aan elkaar. Geef elkaar daarbij vooral de ruimte en zoek actief contact. Dat geldt niet alleen voor mensen/St. Janners die "nieuw" binnenkomen, maar zeker ook voor mensen/kerken die ontvangen.

Alles samen een mooie oefening in het vorm geven van onze christelijke waarden: met elkaar en voor elkaar.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerder.



Oecumenische Sobere Maaltijd op dinsdag 15 april van 17.30-18.30 in de Ontmoetingskerk

Op woensdag 5 maart begint de veertigdagentijd die in de christelijke traditie wordt gekenmerkt door soberheid, inkeer en bezinning. We gaan op naar Pasen.

We leven in een tijd van overvloed, een tijd waarin we meer voorgeschoteld krijgen dan wellicht goed voor ons is.

Daarom kan een periode van matiging helpen om beter in balans te blijven met jezelf, je omgeving en met de aarde waarop je leeft.

Dit versoberen kan bijvoorbeeld bestaan uit geen alcohol drinken, minder eten, maar ook het gebruik van sociale media beperken. Ieder kent zijn eigen verslaving en zwakheid.

Wij hebben er voor gekozen om een sobere oecumenische maaltijd te houden in de Goede Week op **dinsdag 15 april** in de Ontmoetingskerk Varviksingel 139 in Enschede. **Van 17.30-18.30 uur**

Het gaat niet alleen om het eten, maar vooral ook om het samenzijn en de bezinning.

Samen delen van voedsel schept verbondenheid.

Een gebed, liederen een verhaal en muziek helpen ons daarbij tijdens de maaltijd.

En na de maaltijd kunt u artikelen kopen van de Derde Wereld winkel.

Iedereen die aan deze maaltijd wil deelnemen is van harte welkom op dinsdag 15 april. De maaltijd is gratis maar het zou fijn zijn als u een bijdrage kunt geven voor het vastenactieproject in Oeganda voor een beter bestaan voor arme plattelandsvrouwen.

Opgeven kan bij:

rinavdhulst@kpnmail.nl of tel. **053-5723440** en

Nelly Slot tel. **06-27247659**

Meer info op het affiche achter in de kerk



Veel gebedenboekjes heb ik al mogen samenstellen, maar niet eerder in de samenwerking met de Nederlandse bisschoppen en de jezuiten van de Krijtberg in Amsterdam. Nikolaas Sintobin, Ben Frie, Peter van Dael, Ward Biemans, Marc Lindeijer en Jan Stuyt schreven achttien portretten van heiligen en voorbeelden in ons geloof en leven. Kleine biografieën van acht inspirerende vrouwen en mannen. En ze staan in het gebedenboekje tussen de meditaties van de Nederlandse bisschoppen. Iedere bisschop nam een maand voor zijn rekening, ieder bisdom presenteert een waaier aan activiteiten. En op twee speciale pagina's staat een overzicht van alle aspecten van het jubeljaar en een toelichting op het kerkelijk jaar, samengebracht in video's en podcasts. En natuurlijk staan er de mooiste gebeden in, geschreven door vrouwen en mannen, zusters en broeders in het geloof. Het gebedenboek van 200 pagina's opent met de Nederlandse tekst van de pauselijke bul voor en over het jubeljaar. Deze woorden van paus Franciscus zijn zeer de moeite waard en nodigen iedere christen en elke kerk of parochie uit daarover in gesprek te gaan en daaruit prioriteiten te kiezen voor de toekomst van geloof ter plekke. Dit gebedenboek is er voor iedereen, van laag tot hoog, van locaties en parochies tot bisdommen, van kloosters en abdijen tot pelgrimsoorden.

Het gebedenboek is te verkrijgen bij Adveniat, onderdeel van Jongbloed Media, via deze link:

26 <https://www.jongbloedmedia.nl/product/pelgrims-van-hoop/>

Hartelijke groet, Leo Fijen

Jaarverslag 2024

Telefonische hulpdienst Caritas Enschede



De telefonische hulpdienst wordt vertegenwoordigd door een groep mensen vanuit de R.K. Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Tien personen hebben in 2024 om beurten een maand de mobiele telefoon gehad. Hier kunnen mensen terecht als ze (tijdelijke) hulp willen bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen. Ook wordt er een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. In oktober en in december 2024 hebben in totaal drie personen afscheid genomen van de telefonische hulpdienst. In september 2025 komt er een nieuw lid bij.

De vergaderingen van de telefonische hulpdienst worden om beurten gehouden in de Ontmoetingskerk en de St. Jozefkerk. De telefonische hulpdienst is in 2024 tweemaal bijeengewees, om ervaringen uit te wisselen en de stand van zaken te bespreken. Het tussentijdse telefonische en digitale contact onderling, is van groot belang.

Regelmatig worden de mensen die hulp vragen, doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Afgelopen jaar is er weer intensief samengewerkt met o.a. de wijkcoaches in Enschede, vluchtelingenhulp, Alifa en met meer hulpinstanties in Enschede.

De kosten, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld.

De hulp die werd geboden in 2024:

Met 52 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 83 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van bijna € 4.600,-- Caritas Enschede heeft in samenwerking met de diaconie van de PGE voor de kerstpakketten 2024 gezorgd. Er zijn 750 kerstpakketten samengesteld en bezorgd door meer dan 60 personen, in Enschede en Glanerbrug. Dat is elk jaar weer een behoorlijk logistieke uitdaging. Deze kerstpakketten zijn bezorgd bij mensen/gezinnen die het moeilijk hebben. Op deze wijze willen wij deze mensen een steuntje in de rug geven. De adressen hebben wij ontvangen via o.a wijkcoaches, St. Leergeld en parochianen. De pakketten zijn bekostigd met o.a het verzamelen van statiegeldbonnen, giften en donaties van particulieren. Enkele grote bedrijven ondersteunen deze kerstactie ook. Vanuit de PGE is ook een donatie ontvangen. De pakketten van Glanerbrug zijn bekostigd en bezorgd door de PCI Maria Vlucht.

Op o.a. het Steunfonds Katholiek Enschede hebben we in 2024 weer een beroep kunnen doen. Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen kunnen doorverwijzen.

Achter in de kerken ligt de gezamenlijke folder, daarnaast wordt iedere maand in het parochieblad "Pelgrim" naar het telefoonnummer verwezen. De folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op via 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

Namens de telefonische hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,
secretaris Ans Koiter



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 3 - 2025

maandag 24 maart 2025

Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 10 april 2025



St. Jacobus de Meerdere

Parochie-administrator:

Vicaris R. Cornelissen

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Secretaris, vacature

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl / facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Vastenactie 2025

In Oeganda worden de maaltijden gekookt op vuur, maar houtskool en hout zijn voor veel gezinnen onbetaalbaar. Vastenactie-partner RUGLI zette daarom een productielocatie op voor goedkope briketten van gft-afval. Marion Muhindo: "Vroeger kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin; nu kan ik plannen maken en kunnen mijn kinderen naar school!"

Helpt u mee?

Al voor 40 euro kan een vrouw een half jaar deelnemen aan het project.



IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50

Help Marion
haar dromen
waar te maken!



www.vastenactie.nl

VASTENACTIE

v **Varvik**
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

☎ 053 - 432 19 55

24 UUR PER DAG BEREIKBAAR

www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937





QR-code voor Kerkbalans 2025



Vertrouwd dichtbij.



tel: 088 1198 200

www.vredenhof.nl



Tieneravond ^{JM}

~ 12 - 18 jaar ~

Zaterdag 8 maart

17.15 uur pizza

18.15 uur liedjes oefenen

19.00 uur zingen in de mis



Graag vóór 5 maart aanmelden als je mee-eet. Geef ook dieetwensen door: secretariaat@katholiekenschede.nl

Wil je er wel bij zijn, maar niet meezingen? Kijken, neurien of een instrument meenemen kan ook. 😊