

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
januari 2025/01



HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten zeerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



**24-26 januari
2025**

WJD@HOME



Helvoirt



Ben jij klaar om je geloof te verdiepen en nieuwe jongeren te ontmoeten? Zet dan 24-26 januari 2025 in je agenda voor WJD@HOME! "Dit jaar komen we samen op een prachtige nieuwe locatie: het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt, dichtbij Den Bosch," zo meldt de organisatie (Jong Katholiek). De inschrijving is geopend, dus meld je snel aan!

Praktische informatie:

- **Kosten:** 99,50 euro
- **Data:** 24-26 januari 2025
- **Locatie:** Emmaus Centrum, Helvoirt
- **Voor wie:** jongeren 16-30 jr.

"Kom samen met andere jongeren en ontdek hoe je je geloof kunt verdiepen en beleven in een wereld die vraagt om hoop en actie," aldus Jong Katholiek.

Kijk op www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjdhome/ voor meer informatie over de sprekers en om je aan te melden.

This event is also open to English speakers, as the program will be offered in both English and Dutch. Everyone, regardless of the language you speak, is warmly welcome! This page will soon be available in English too!



Centraal Secretariaat Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407
b.g.g. 06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor:
Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Pastoraal werkster J. van den Bosch-van Os
Tel. 06 - 13 64 67 17
j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl
vrij op woensdag en vrijdag

Pelgrim

januari 2025/01

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastor Frank de Heus
- 6** St. Jozef
- 7** H. Jacobus
- 8** St. Jan
- 10** Dankjewel namens Caritas
- 12** Het orgel van de Maria-kerk
- 13** De opening van het Jubeljaar 2025
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen
- 19** De Klokjesviering verhuist
- 24-25** Van het Bestuur



*De redactie ontvangt graag foto's,
maar vaak ontvangen we deze in
een te lage kwaliteit.*

*Indien u foto's maakt met uw mobiel,
verstuur ze dan in 'ware grootte',
dan kan de foto groot en duidelijk
geplaatst worden.*



Van de Redactie



De kerstboom is opgeruimd en staat weer op zolder of in kast.
Voor de meeste mensen begint het normale leventje weer.

Zoals jullie kunnen zien heeft de St. Jan-kerk nog een klein apart gedeelte.
Dit is voor het laatst, dat zal even wennen zijn, voor U en voor ons.

Maar, het nieuwe jaar is weer begonnen, vol nieuwe uitdagingen en kansen!

**gelukkig
nieuwjaar!**

Groetjes, Annelies, Clara, letje en Ine

**Ik wens je warmte
liefde en licht
een lach op je gezicht
Ik wens je rust en
energie
en een stukje magie
Dat wonderen bestaan
en dat nare dingen
overgaan**



Zet deuren open!



'Zalig Nieuwjaar!'

Dat wens ik jou toe, als je blij en vol goede moed het nieuwe jaar bent binnengegaan, maar nog meer als je vol zorg en onzeker de drempel overging. Heel ons menselijk leven is immers onzeker.

'Wat zal dit jaar ons brengen?' Misschien heb je zo iets wel gezegd bij de jaarwisseling, of minstens gedacht? Want ook de grootste optimist onder ons voelt, dat ons leven kwetsbaar is. Er kan van alles gebeuren: Mooie dingen, maar even goed kun je ziek worden of andere tegenslagen tegenkomen. Dat geldt dit jaar zeker voor ons als parochianen van de Jacobusparochie in Enschede.

Afgelopen zondag heeft de laatste weekendviering in de Sint Jan-kerk plaatsgevonden. Zo'n laatste viering is altijd een emotioneel gebeuren. Je neemt afscheid van een gebouw én een gemeenschap, waar zich een belangrijk deel van je eigen sociale leven heeft afgespeeld. Je hebt er belangrijke momenten uit je leven gevierd. Het was een thuis in een bijzonder gebouw. Nu moet je gaan zoeken. Blijf ik verder thuis? Ga ik naar een andere kerk? Hoe zal ik daar ontvangen worden? Mag ik meedoen? Zal de liturgie, zal de gemeenschap mij daar aanspreken? Maar dat geldt niet alleen voor parochianen, die de Sint Jan-kerk als thuisbasis hadden.

De Jacobuskerk zal het eucharistisch centrum van de parochie worden. We nemen de tijd om daar met z'n allen te landen. Vanaf 1 februari zal de zondagse eucharistieviering van 11.00 uur afwisselend in de Jozefkerk (2e, 4e en 5e zondag van de maand) en de Jacobuskerk (1e zondag van de maand: internationale viering; 3e zondag van de maand: familieviering) plaatsvinden.

Op de zaterdagavond voor de 2e zondag van de maand bent u om 19.00 uur ook welkom in de Jozefkerk. We gaan zien, of daar belangstelling voor is. Ook voor parochianen van de Jozef- en de Jacobuskerk zal het wennen zijn. Dat alles gebeurt met goedkeuring van de bisschop en met nog geen direct zicht op een nieuwe pastoor. Wel met een nieuwe pastoraal werker, José van den Bosch-van Os. Daar zijn we blij mee. In Enschede – zo hebben we voorlopig afgesproken – zal zij de communicanten en hun ouders, de werkgroep familieviering en de stedelijke pastoraatsgroep gaan begeleiden.

Er is vraag naar een Bijbelgroep. Ook daar zal zij tijd voor vrijmaken. Zoals ook voor persoonlijk pastoraat. Daarnaast zal zij ook taken opnemen in de Franciscusparochie en Maria Vlucht. Dit alles gebeurt in een heilig jaar, dat door onze paus Franciscus is uitgeroepen. In Rome, maar ook in kerken in ons bisdom, worden 'heilige' deuren opengezet. Ik hoop, dat dat beeld ook voor ons gaat werken. Dat wij deuren voor elkaar openzetten. Dat deuren van onze kerkgebouwen, of het nu voor de zondagse eucharistie of voor de kerk door-de-week is, open zullen staan voor alle mensen van goede wil. Hoe je ook in het leven staat. Dat we inschikken voor elkaar; bereid zijn veranderingen te accepteren; elkaar welkom heten; geïnteresseerd zijn in elkaar; vooral heel goed luisteren naar de wensen en noden van elkaar. Dat het heilig jaar voor ons in onze Jacobusparochie zo geen leeg begrip blijft, maar Jezus Christus steeds meer vlees en bloed wordt in onze geloofsgemeenschap. Dat de menselijkheid voorop staat. Dat is en blijft een mooie droom, die we met Kerstmis vierden, en die het waard is om voor te blijven gaan. Hoe moeilijk soms ook.

Ik wens u een **Zalig Nieuwjaar** en wens u vrede en alle goeds voor **2025!**

Frank de Heus, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerkbijdrage of een andere reden

vermelden wij graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Het boek over de geschiedenis van Rooms Katholiek Enschede

Zoals u al hebt kunnen lezen in voorgaande Pelgrims heb ik in de afgelopen tijd een boek geschreven over de rijke geschiedenis van katholiek Enschede. Als beheerder van het RK archief had ik natuurlijk toegang tot heel veel bronnen en gegevens. In een aantal hoofdstukken wordt de geschiedenis beschreven, vanaf de middeleeuwen tot nu.

De geschiedenis van iedere parochie komt telkens in een apart hoofdstuk aan bod.

Ook worden de kloosters, ziekenhuizen en diverse andere RK organisaties beschreven.

Het geheel is rijkelijk voorzien van foto's.

Op vrijdag 22 november is het boek gepresenteerd aan leden van het parochiebestuur, leden van de locatieraden en pastoraatgroepen en een aantal genodigden.

Het eerste exemplaar is overhandigd aan zuster Amatha, een van de oudste parochianen.

Na afloop was er een gezellig samenzijn met koffie en een plak krentenwegge.

Het boek is inmiddels te koop bij boekhandel Broekhuis en iedere woensdag en donderdag tussen 0900 en 1200 uur bij het locatiesecretariaat noord aan de Nieuwe Schoolweg. De prijs is € 15,-. Warm aanbevelen.

Rien Tiehatten
martiehatten@kpnmail.nl



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email: beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

**NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding van het h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



De maand december zit er weer op! Maand van kerststal, advents- en kerstvieringen, kerstconcerten, traditioneel volkskerstzang. Een maand van warmte en licht!

Nu tijd om vooruit te kijken naar het Jubeljaar 2025. Wij wensen u allen van harte een goed, gezond en gezegend nieuw jaar!

Pastoraat- en beheergroep Jacobuskerk

Agenda voorjaar 2025:

Het lijkt nu nog ver weg, maar we zijn inmiddels begonnen met de planning van activiteiten ter voorbereiding op Pasen. Op dit moment staan de volgende activiteiten vast:

Gespreksavonden in de 40 dagentijd

Inmiddels een goede gewoonte: op woensdagavonden gaan we in het parochiehuis aan de Walstraat met elkaar in gesprek aan de hand van een podcast uit de serie Bidden Onderweg. Dit jaar hebben we gekozen voor de podcast "Luisteren met pater Frans" (zie verder pagina 13).

In aanloop naar Witte Donderdag (17 april)

organiseert Sander Harperink op vier woensdagavonden een workshop Gregoriaans zingen/Latijnse Mis in de Jacobuskerk.



Meer informatie hierover op pagina 13.



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink, Mw. A. Tenbergen en

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor vragen en informatie)



Op 19 december waren de **senioren van de parochie** uitgenodigd voor een eucharistieviering in de St. Jankerk waarin parochievicaris Willy Rekveld voorging.

Dit gebeurt jaarlijks maar het was nu bijzonder omdat het de laatste kerstviering, speciaal voor senioren, was in de St. Jankerk. Een mooie viering waarin veel bekende kerstliedjes werden gezongen. Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in het parochiezaaltje met een drankje en heerlijke hapjes.

De sfeer was goed, iedereen vond het jammer dat dit de laatste keer op deze locatie was.

Helaas wordt de huidige werkgroep "parochie-senioren" opgeheven. Er komt nog een mooie afsluiting in het voorjaar, houdt u dus de Pelgrim in de gaten.

Wij danken pastor Rekveld dat hij vele jaren in deze vieringen is voorgegaan. En natuurlijk de bezoekers die trouw kwamen. Hopelijk ontmoeten we u in het voorjaar of ergens in een andere kerk nog eens.

*Namens de werkgroep parochie-senioren,
José Heitbrink*

Voor alle mensen die dit jaar nog niet naar de kerk konden komen en we dus niet persoonlijk de goede wensen konden aanbieden: de pastoraat- en lokale beheergroep wenst u een **gezegend en gezond 2025**.

De laatste viering in de St. Jankerk is geweest, maar we blijven nog wel even bereikbaar voor vragen of opmerkingen. Ook kan voorlopig Pelgrim nog opgehaald worden bij de pastorie en kunt u Kerkbalans hier afgeven.

We zien u graag in de H. Jacobuskerk of de St. Jozefkerk, ook daar wordt na de viering koffie gedronken, kunnen we elkaar ontmoeten en ons als één gemeenschap voelen.

U bent welkom, overal!

Pastoraat- en Beheergroep Zuid



Het St. Jan lied



O Sint Jan, die eens mocht rusten
bij het laatste avondmaal
aan de borst van uwen meester,
luist'rend naar zijn liefdetaal.
Leer ons minnen zonder end
Jezus in zijn Sacrament.
Leer ons minnen zonder end
Jezus in zijn Sacrament.

O Sint Jan, wat heerlijk was daar
op Calvarië uw loon:
Jezus gaf u Zijne Moeder,
noemde u Maria's Zoon !
Leer ons goede kind'ren zijn
van die moeder goed en rein.
Leer ons goede kind'ren zijn
van die moeder goed en rein.

O Sint Jan, die eens op Pathmos
d' openbaring Gods ontving,
toen de wolken voor u scheurden
en de hemel opening.
Leid ons, heil'ge kerkpatroon,
naar die schone hemelwoon.
Leid ons, heil'ge kerkpatroon,
naar die schone hemelwoon.



Ook deze afgelopen kerst zijn er weer 750 gezinnen in Enschede en Glanerbrug blij gemaakt met een kerstpakket. Dit dankzij de hulp van tien enthousiaste inpakvrijwilligers en bijna 100 bezorgers. Financieel mogelijk gemaakt door al het statiegeld dat Honoré heeft opgehaald en enkele grotere en kleinere giften.

Namens ons en alle gezinnen die een pakket hebben mogen ontvangen:

Bedankt!

Caritas Enschede



"Dat was een leuke verrassing afgelopen zaterdag. Hartelijk dank voor het kerstpakket".



"Vanmiddag werden wij ontzettend verrast met een heerlijk kerstpakket namens uw organisatie, de kinderen en ik willen jullie allen dan ook ontzettend bedanken voor deze warme, liefdevolle bijdrage!".



De tijd

De tijd staat niet stil en gaat ook niet ongemerkt aan ons voorbij, want de tijd doet wonderlijke dingen in ons. De jaren kwamen en gingen, de ene dag na de andere, en zo werden er nieuwe verwachtingen en herinneringen in mij gezaaid. Geleidelijk heelde de tijd mijn wonden, waardoor ik weer plezier begon te krijgen in de dingen waarin ik vroeger altijd plezier had gehad.
Augustinus

Deze tijd zet ons stil.

Het is een tijd om in te keren. We kijken terug, we kijken vooruit.

Waar blijft de tijd, verzuchten we. De tijd is de tijd. Wij zijn de tijd.

Vadertje Tijd sluipt stilletjes het jaar uit. Het jaar 2024 laat hij achter zich. Diep gebogen, met een stok in de ene hand en in de andere hand een zak vol gebeurtenissen. Vadertje Tijd maakt plaats voor het jaar 2025. We wensen elkaar het goede toe, veel heil en zegen.

De heilige deuren van de Sint Pieter te Rome zijn open gegaan. Hoop en perspectief voor heel de wereld. Wij mensen zijn de pelgrims van hoop.

In Matheus 2 lezen we dat de drie wijzen op zoek gaan naar de pasgeboren koning. Zij volgen een ster, een hoopvol teken aan de hemel. Ze volgen hun dromen die hen op pad laten gaan.

Ze houden moedig vol totdat de ster stil blijft staan. Boven de plaats van de pasgeborene. Ze vallen op hun knieën en bieden hun goed bewaarde schatten aan: goud, wierook en mirre.

Ze geven het beste van zichzelf.

Door het duister straalt licht. Maria kijkt stil toe. Jozef beschermt het nieuwe leven, zo klein, zo kwetsbaar. Een angstig bericht. Ze moeten op de vlucht naar Egypte.

In deze tijd kunnen we bevangen raken door de narigheid om ons en in ons. Diep in onszelf gravend zoeken we sprankjes hoop. Een lichtende ster aan de hemel.

Met de geboorte van ieder mensenkind begint de schepping opnieuw. In Lucas 2 lezen we dat Maria alle alle woorden in haar hart bewaarde. Mijmerend over de toekomst.

**Nu gaat de hemel open
de aarde raakt in bloei,
de vrede daalt van boven,
God lacht de mensen toe.**

**Een kind ligt in de kribbe
Gods Zoon gaat onze gang,
het leven kan beginnen
geluk ligt voor de hand.**

**Het woord is vlees geworden
God drukt ons aan het hart,
Hij heeft zijn Zoon gezonden
van ons een bloedverwant.**

Hans Bouma

Lies van Veldhoven





Orgel Mariakerk

Zoals bekend is het orgel van de voormalige Mariakerk in 2016 overgedragen aan een parochie in het Poolse dorp Golancz, in de buurt van Gdansk.

Onlangs werd het parochiebestuur benaderd door Meg van der Hoorn die bezig is met een podcastserie over orgels onder de titel: orgels voor één Euro. Onder andere het Katholiek nieuwsblad heeft hier ook aandacht aan besteed.

Zij heeft het orgel in volle glorie zien staan in de dorpskerk en heeft ons enige foto's ter beschikking gesteld.

Ook is zij als afronding van het project inmiddels in de kerk aan de Deurningerstraat wezen kijken.

Zo ziet u maar weer dat ook dit orgel op een nieuwe en goede plaats terecht is gekomen.

Rien Tiehatten

Beheerder inventaris/archiefbeheerder

Beste parochianen

Regelmatig krijgen wij als bestuur de vraag of onze ruimten beschikbaar zijn voor verhuur.

Het verhuren van onze locaties biedt een mooie kans om extra inkomsten te genereren, iets wat wij hard nodig hebben om de financiële positie van onze parochie gezond te houden. Het wegvallen van huurinkomsten, zoals een gedeelte van de huur van ons parochiehuis aan de Walstraat, heeft namelijk een aanzienlijke impact gehad op onze jaarcijfers van het afgelopen jaar.

Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig om met het verhuren van onze ruimten. Wij kijken goed naar de doeleinden waarvoor de gebouwen geschikt zijn en houden rekening met de belasting van onze vrijwilligers. Deze vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor het beheer van de gebouwen, willen wij niet nóg meer belasten.

Daarom richten wij ons graag tot u:

Zou het u leuk lijken om als gastheer of gastvrouw op te treden voor een van onze locaties?

Als gastheer of gastvrouw bent u het eerste aanspreekpunt voor huurders, zorgt u voor een soepel verloop van de verhuur, opent en sluit u de locatie en voert u checkrondes uit. U fungeert als het ware als 'beheerder' van een locatie.

Heeft u interesse of wilt u meer weten?

Spreek dan gerust een van de bestuursleden aan of stuur een e-mail naar het locatie- of centraal secretariaat. Ook als u niet altijd beschikbaar bent of een andere invulling van deze functie voor ogen heeft, horen wij graag van u!

Namens het bestuur J.C. Kuijpers





Jubeljaar 2025

Pelgrims van Hoop

Acolietencorps Enschede mocht 29 december dienen in plechtige viering en processie in Utrecht ter gelegenheid van opening Heilig Jaar 2025.

Paus Franciscus startte in de kerstnacht bij de aanvang van de nachtmis het Jubeljaar 2025 met het ceremonieel van de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek. Op zondag 29 december werd in alle bisdommen het heilig jaar geopend met een processie en Heilige Mis.



Parochie Sint Jacobus de Meerdere was met een ruime delegatie aanwezig bij de plechtige opening van het Heilig Jaar in het bisdom Utrecht. Maar liefst 11 acolieten mochten dienen. Zowel jubelkruis, als wierookvat, als toortsen tijdens de processie van de Augustinuskerk aan de Oude Gracht naar de Catharinakathedraal, maar ook het dienen aan het altaar tijdens de plechtige Mis: ze hebben hun visitekaartje afgegeven! Een ervaring om nooit te vergeten!

Hierbij een kleine foto-impresie. Zie ook onze website www.rkzuidoostwente.nl Het verslag van het bisdom zelf is te vinden op www.aartsbisdom.nl



Vervolg gespreksavonden 40 dagen tijd:

Dit jaar hebben we gekozen voor de podcast "Luisteren met pater Frans"

Wat heeft Jezus, wat heeft de Bijbel ons te zeggen over "luisteren"?

Pater Frans van der Lugt (+ 2014) laat ons op een speciale manier luisteren naar verschillende Bijbelverhalen. Wat zeggen ze ons? Waar raken ze ons hart, of trappen ze op onze ziel?

Doe je mee? Zes woensdagavonden vanaf 12 maart. Je kunt de hele serie meedoen, maar ook een of meerdere avonden. **Meld je alvast aan: secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl**

Meer informatie volgt via nieuwsbrief en website.

In aanloop naar Witte Donderdag (17 april) organiseert Sander Harperink op vier woensdagavonden een **workshop Gregoriaans zingen/Latijnse Mis** in de Jacobuskerk.

Data: 19 en 26 maart, 2 en 9 april van 19.00 tot 21.30 uur.

Aanmelden vooraf is fijn: secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Meer informatie volgt via nieuwsbrief en website.





Jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht gedurende het Heilig Jaar 2025

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft voor het Aartsbisdom Utrecht dertien jubileumkerken aangewezen waarheen gedurende het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 gelovigen als pelgrims van hoop op bedevaart kunnen gaan, gezamenlijk of individueel

Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een jubileumaflaat verbonden. Een aflaat is de volledige kwijtschelding van straffen in het vagevuur die door de zonde zijn opgelopen, voor zichzelf of voor overledenen die mogelijk nog een loutering nodig hebben, voordat zij het hemelse leven kunnen binnengaan.

Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden voor paus Franciscus en zijn intenties.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de jubileumkerken.

Het is raadzaam om tevoren via de websites van de betreffende kerken na te gaan of de tijden gedurende het Heilig Jaar al of niet veranderd zijn of dat een H. Mis, een biechtgelegenheid of de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament onverhoopt is komen te vervallen.

Almelo - Basiliek Sint Georgius Boddenstraat 78

Apeldoorn - Onze Lieve Vrouwekerk Hoofdstraat 18

Arnhem - H. Martinus Steenstraat 7

Baarn - H. Nicolaas Kerkstraat 17

Deventer - Broederenkerk Broederenstraat 18

Doetinchem - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Prins Hendrikstraat 36

Groenlo - Basiliek H. Calixtus Kerkstraat 8

Hengelo (Ov.) - Basiliek Sint Lambertus Enschedesestraat 1

Raalte - Basiliek H. Kruisverheffing Kerkstraat 8

IJsselstein - Basiliek H. Nicolaas Sint Nicolaasstraat 12

Utrecht - Kathedraal Sint Catharina Lange Nieuwstraat 36

Utrecht - Sint Augustinus Oudegracht 69

Zwolle - Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Ossenmarkt 40



KRONIEK

OVERLEDENEN

Anders

- 20-11-2024 Marinus A.A. Siers, 81 jaar, e/v J.M.A. Siers-Velthuis
- 22-11-2024 Henk Kempers, 79 jaar, partner van Hildegard Rix
- 22-11-2024 Henricus T. Lunter, 77 jaar
- 22-11-2024 Geertruida B.A. Kloppenburg, 77 jaar, w/v J. ten Wolde
- 23-11-2024 Margrieta M. Barkel-Brandenburg, 79 jaar, e/v W.G.F. Barkel
- 25-11-2024 Johanna M. van Luijk-Knippers, 98 jaar, w/v dhr. Van Luijk
- 30-11-2024 Rosanja G.C. Hams-Evertman, 57 jaar, e/v Edward Hams
- 03-12-2024 Hermina J.J. Becker-Scholten, 86 jaar, w/v de heer Becker
- 03-12-2024 Erwin H.A. van Voorst, 57 jaar, e/v Maria C. van Voorst-Dijkstra
- 05-12-2024 Lodewijk H.J. Steegmans, 86 jaar.
- 11-12-2024 Jan Ernst, 86 jaar
- 11-12-2024 Hendrika A.M. Belshof, 88 jaar
- 13-12-2024 Hermanus A.M. Perik, 84 jaar
- 18-12-2024 Hillegonda T. Bijl-Flapper, 73 jaar, e/v A.J. Bijl
- 22-12-2024 Johannes Weerkamp, 79 jaar, e/v M.F. Weerkamp-Bartelink
- 26-12-2024 Maria G. ter Pelle-Beimer, 96 jaar, w/v dhr. Ter Pelle

DOPELINGEN

- 08-12-2024 *Sophia Hulscher*, geboren op 14 mei 2024, d/v Erik Hulscher en Christina Hulscher – Rahimo, gedoopt in de St. Jozefkerk
- 08-12-2024 *Jaleesa Molina Wesseling*, geboren op 22 oktober 2024, d/v Thijs Wesseling en Maria Jager, gedoopt in de St. Jankerk
- 08-12-2024 *Jo-ann Weiss*, geboren op 20 december 2023, d/v Kobus Weiss en Britney Veldhoen, gedoopt in de St. Jankerk



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 18 en Zondag 19 januari - 2e zondag door het jaar Aktie Kerkbalans					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie <i>Familieviering</i>	Kinderkoor JM
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	Pater R. vd Vegt	Eucharistie	BJK
Zaterdag 25 en Zondag 26 januari - 3e zondag door het jaar Aktie Kerkbalans					
H. Jacobuskerk	GEEN VIERING				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	Pater R. vd Vegt	Eucharistie + kwd	Gemengd Koor
Zaterdag 1 en Zondag 2 februari - Maria Lichtmis					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie <i>Internationale viering</i>	Vocal Moments
St. Jozefkerk	GEEN VIERING				
Zaterdag 8 en Zondag 9 februari - 5e zondag door het jaar					
H. Jacobuskerk	GEEN VIERING				
St. Jozefkerk	za	19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Meezingviering</i>	Samenzang/cantores
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	Mgr. Woorts + F. de Heus	Eucharistie + kwd <i>Vormselviering</i>	BJK
Zaterdag 15 en zondag 16 februari - 6e zondag door het jaar					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Familieviering/doopviering</i>	Kinderkoor JM
St. Jozefkerk	GEEN VIERING				
Zaterdag 22 en zondag 23 februari - 7e zondag door het jaar					
H. Jacobuskerk	GEEN VIERING				
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Kuipers	Eucharistie + kwd	Gemengd koor
Zaterdag 1 en zondag 2 maart - 8e zondag door het jaar					
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	Mgr. Hoogenboom	Eucharistie <i>Internationale viering</i>	BJK
St. Jozefkerk	GEEN VIERING				



vieringenrooster

Vieringen in het nieuwe jaar:

Ook de eerste drie maanden van het nieuwe jaar hoeven we nog niet op de komst van een nieuwe pastoor te rekenen.

Daarbij heeft pastor Jan Kortstee na wikken en wegen en overleg met zijn familie aangegeven niet meer structureel ingeroosterd te willen worden in weekendvieringen. Door de week zal hij nog wel met regelmaat voorgaan. Maar hij gaat het dus wat rustiger aan doen. Dat is een goed besluit, dat we hem van harte gunnen.

Het betekent wel dat we een priester minder hebben om een beroep op te kunnen doen. Zo goed en kwaad als het gaat, proberen we zoveel mogelijk vieringen door te laten gaan en ook eucharistie te blijven vieren. Daar doen we ons uiterste best voor. Maar het kan zijn, dat het soms anders loopt, dan u verwacht. Het meest recente overzicht van vieringen vindt u altijd op onze website www.rkzuidoosttwente.nl.

Pastoraal werker Frank de Heus

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

H. Jacobuskerk

Vrijdag 17 januari: Vrijdagmiddagclub: Thema de Bruiloft in Kana – een wonder!
in het parochiehuis om 14.30 uur

Zondag 19 januari Familieviering om 11.00 uur

Zondag 2 februari: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Vrijdag 14 februari: Vrijdagmiddagclub: Thema De Zaligsprekingen
in het parochiehuis om 14.30 uur

Zondag 16 februari: Familieviering om 11.00 uur

Zondag 2 maart: Kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Vrijdag 14 maart: Vrijdagmiddagclub: Thema Jezus op de berg Tabor
in het parochiehuis om 14.30 uur

St. Jozefkerk:

Zondag 26 januari: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Zondag 23 februari: kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk, 11.00 uur

Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijnenkerk

Donderdag 19.30 uur Rozenkransgebed in Parochiehuis Jacobuskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbidding en gebed bij het*

(2e zaterdag van de maand)

H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants
(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,
Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag

11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.





De klokjesviering gaat verhuizen

Beste kinderen, ouders, katholieken, grootouders, (en dan neem ik aan dat iedereen in Enschede hier nu bij een van de groepen hoort),

We hebben nu met veel plezier 3 jaar een kleuterviering in de Sint Jankerk verzorgd, de klokjesvieringen. Deze werden door iedereen die er ooit bij was als een leuke toevoeging ervaren. Vanaf januari wordt deze viering vervangen door een familieviering en we verhuizen tegelijkertijd naar de H. Jacobuskerk.

En daar ben ik persoonlijk heel blij mee, want dat betekent dat niet alleen de kinderen centraal staan maar ook dat we ons mooie geloof doorgeven, dat we met zijn allen een echte Eucharistieviering, een communie(gemeenschap) hebben. Er is dan geen kinderwoorddienst, maar de viering richt zich tot allen, en kinderen zijn expliciet welkom.

Onze werkgroep is dan ook flink uitgebreid en we zijn nu al een paar keer samen gekomen om een mooie opzet te bedenken.

Ik kijk er vol vertrouwen naar uit om met jullie allemaal deze viering mee te maken en als een vast onderdeel van het katholieke leven in Enschede te laten worden.

Laten we open staan voor nieuwe ideeën en zeker aan het begin een oog dichtknijpen als er een keer iets mis gaat. We horen altijd graag wat jullie wensen zijn. Geef dat dan vooral door. _



Ik kijk er naar uit!

Op 19 januari om 11 uur gaan we van start.

Komen jullie dan ook om met ons de bruiloft van Kanaa vieren? (Heel toepasselijk thema want alle kerkgemeenschappen zijn vanaf dat moment samen)

En breng zeker vrienden, familie, je pop en/of je burens mee, iedereen is welkom.

Tot snel

Andrea Smits namens de werkgroep



VOOR EN MET DE KINDEREN

De Klokjesviering is verhuisd!

Zondag 19 januari vieren we een **Familieviering** in de H. Jacobuskerk, een eucharistieviering met aandacht voor (kleine) kinderen. U hebt er op de vorige pagina al meer over kunnen lezen.

Het thema is: De Bruiloft van Kana

Komt u / komen jullie ook? De viering begint om 11.00 uur.



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

26 januari

Thema: Gods beloften worden waar

In het Evangelie lezen we hoe Jezus in de synagoge van Nazareth uit de Thora voorleest. De woorden die hij leest, gaan over hemzelf! De woorden van God zijn in vervulling gegaan.

Locatie: Jozefkerk



2 februari Feest van de opdracht van de Heer in de tempel

Thema: Jezus, het Licht voor ons allen

Precies veertig dagen na Kerstmis herdenken we dat Jezus door Maria en Jozef naar de tempel werd gebracht en aan God werd opgedragen. We lezen samen hoe Samuel en Hanna Jezus ontmoeten en hem herkennen als hun Heer.

Locatie: Jacobuskerk

23 februari

Thema: Gods liefde is grenzeloos... en die van ons?

Jezus vertelt aan zijn leerlingen hoe zij barmhartig kunnen zijn. Soms lijkt het wel onmogelijk wat hij vraagt. Maar we mogen op hem vertrouwen.

Locatie: Jozefkerk



VOOR EN MET DE KINDEREN

Vrijdagmiddagclub

Jullie hebben het vast gehoord. Vanaf nu vieren we de **derde zondag van de maand** met de hele parochie samen de **Familieviering**. We horen er allemaal bij. Groot, klein, oud, jong en iets daar tussenin.

De vrijdag van tevoren gaan we knutselen (en / of bakken, zingen, schrijven, tekenen) in het thema van de viering. Het Evangelie van die zondag leidt ons!

Voor de (groot)ouders staan koffie en thee klaar. We willen jullie graag de gelegenheid geven om elkaar te leren kennen.

Dus: **zet het vast in de agenda** van je vader, moeder of grootouders (Je mag het ook in de agenda van de ouders van jouw vriendjes zetten ;-)).

Je bent vanaf 14.30 u welkom in het parochiehuis bij de Jacobuskerk op:



Vrijdag 17 januari:
Thema de Bruiloft in Kana – een wonder!



Vrijdag 14 februari:
Thema De Zaligsprekingen



Vrijdag 14 maart:
Thema Jezus op de berg Tabor



Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

- 17 januari
14.30 uur Vrijdagmiddagclub voor kinderen, voorbereiding op de familieviering van de komende zondag, in het parochiehuis van de Jacobuskerk, Walstraat.
- 18 januari
13.30-16.30 u Vision board maken met Joy voor vrouwen, Haaksbergerstraat 118. Meer informatie en aanmelden via www.joyvoorvrouwen.nl/joy-events
- 30 januari De theoloog des vaderlands van 2024, Kees Ekris, spreekt over het missionaire thema *Theologie en secularisatie*. Tijdens zijn lezing zal hij onder andere ingaan op de vraag hoe de boodschap van de Bijbel vertaald kan worden naar de concrete werkelijkheid van de seculiere mens van vandaag. Deze avond zijn we wederom te gast in de Mariakapel op landgoed Weldam. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de Twentse School voor Theologie.
- 2 februari
19.30 uur Top2000 viering 2025, in de Protestantse kerk Glanerbrug, Gronausestraat 1200; Inloop vanaf 19.00 uur; u kunt de viering ook digitaal meebeleven via: www.kerkdienstgemist.nl>Protestantse Gemeente Glanerbrug. Voor meer info: facebook.com/Top2000EnschedeGlanerbrugLosser.
- 14 februari
14.30 uur Vrijdagmiddagclub voor kinderen, in het parochiehuis van de Jacobuskerk, voorbereiding op de familieviering van de komende zondag.
- 12 maart Gespreksavonden in de 40-dagentijd, zes woensdagavonden, aanmelden kan via secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl. Meer informatie volgt via nieuwsbrief en website. Zie ook pag. 7 en 13.
- 14 maart
14.30 uur Vrijdagmiddagclub voor kinderen, in het parochiehuis van de Jacobuskerk, voorbereiding op de familieviering van de komende zondag.
- 19 maart Op vier woensdagavonden een workshop Gregoriaans zingen/Latijnse Mis in de Jacobuskerk, van 19.00 - 21.30 uur. Graag vooraf aanmelden via: secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl Zie ook pag. 7 en 13.
- 5 april
20.00 uur De Burgerharmonie en het Fraggie Jazz Orchestra presenteren een gevarieerd programma in Het Stedelijk Kottenpark College, Lyceumlaan 30. Voor meer info: www.kebh.nl



Joan Collette



Over de allround kunstenaar Joan Collette (1890-1958) die de Josephkerk van schilderijen voorzag o.a. de prachtige fresco's, is een nieuw boek verschenen.

Collette was namelijk ook actief als glaskunstenaar. Over zijn fraai werk in het stadhuis van Nijmegen is een mooi boek verschenen. "Verborgen vensters op Nijmegen". De ramen van Joan Collette In het Nijmeegse stadhuis .

Uitgeverij Roelants. € 19.95.

Aan te bevelen voor de liefhebbers van religieuze kunst.

foto Cecil Arda

De voetbalclub uit Noord R.K.S.V. EMOS is al in 1916 opgericht.

Heel bijzonder, het was dus eigenlijk de club van de parochie van de Joseph.

Vosta vroeger ook R.K.S.V. is eerst in 1926 opgericht.

Dus voordat de Mariakerk bestond, was de Emos er al.

Vosta is over twee jaar honderd jaar oud.

**Iedereen een zalig 2025
gewenst!**

John Schiffel

Stichting Behoud Sint Josephkerk



Van de vicevoorzitter

Namens het bestuur wens ik u, wens ik jou,
een gezegend, voorspoedig en vooral gezond 2025



Achter ons ligt een bewogen jaar. Wat de kerksluiting betreft is het besluit gevallen. Dit brengt veel verdriet en pijn met zich mee. Het lijkt wel een tocht door de woestijn, al die kerksluitingen. De H. Hartkerk/De AriënsGEDACHTENISKERK, de Verrijzeniskerk, de Mariakerk en nu de St. Jan, om de meest recente te noemen. Veel parochianen moesten, zonder te verhuizen, meerdere keren bij hun kerkgang van vast kerkgebouw wisselen.

Sinds oktober moeten we het zonder pastoor stellen. Het zicht op een nieuwe pastoor is er nog niet en laat minstens maanden op zich wachten.

Vaste waarden Andre Amelink en Joop Hassink hebben hun vertrek per september al enige tijd geleden aangekondigd.

Bij de gemengde koren is de onrust omtrent de noodzakelijke samenvoeging nog niet helemaal gedaald.

Laat ik dan toch ook enkele lichtpunten noemen. Ik zie nu de zevende jaarrekening, sinds 2018, voorbijkomen. Het zal de eerste jaarrekening zijn waarbij zwarte cijfers geschreven worden. Daarbij moet wel genoemd worden dat dat is dankzij een stevige **gift-bij-leven**, zoals de gulle gever schreef.

Andere jaren hadden wij ook regelmatig grote giften. Zelfs eentje van €200.000,--. Een belangrijke gift, maar die was totaal bestemd voor vervanging van de verwarming van de Jacobuskerk. Ook vele eerdere giften hadden een bestemming: de apparatuur voor uitzenden van vieringen, gordijnen om de koudeval in de Jacobuskerk te verminderen, voor noodzakelijke reparaties. Die giften zorgden ervoor dat we minder in het rood kwamen omdat de gevers de kosten voor hun rekening namen. HEEL BELANGRIJK. De eerdergenoemde gift-bij-leven, was spontaan, niet op verzoek voor een speciaal doel, en is daardoor een extra prachtig kerstkado dat het gat in de exploitatie dicht.

Overigens zijn de lasten natuurlijk alleen te dragen via bijdragen van eenieder. Meestal via een kerkbijdrage of een jaarlijkse gift. We spreken dan van jaarlijkse bedragen die variëren van €5,-- tot €10.000,-- per jaar. Zij zijn van groot belang. Allen enorm bedankt hiervoor. Zoals we altijd zeggen: naar draagkracht meer of minder.

Een ander lichtpunt is toch wel dat ook de komende drie maanden de bisschoppen en de Rector van het Ariënsinstituut Patrick Kuipers ons in Zuidoost Twente ten volle ondersteunen. Laten we ook vooral niet de inzet van pastoraal werker Frank de Heus en parochievicaris Willy Rekveld vergeten. Gelukkig komt pastoraal werker José van den Bosch het team per 15 januari versterken.

Laten ook wij, geheel in de boodschap van de kerk, elkaar steunen. Samen de schouders eronder om datgene dat opgebouwd is van een nog steviger fundament te voorzien. Op de volgende pagina werk ik enkele zaken nog verder uit.

Joop Hassink, Vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Van het bestuur

Bent u, ben jij, het spoor ook wel eens bijster: in welke kerk is nu welke viering?

Voor januari stond er geen rooster van (eucharistie)vieringen in Enschede, in Pelgrim. Dat kon niet tijdig geleverd worden. Parochianen die de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen krijgen meestal de actuele informatie wel. Daarnaast kun je het actuele rooster altijd op de website vinden. Dus ontvang je nog geen nieuwsbrief? Schrijf je nu in.

Hoe schrijf ik mij in voor de nieuwsbrief?

- 1. Ga naar de website www.rkzuidoosttwente.nl**
- 2. Je ziet daar een blokje waar je alle nieuwsbrieven kunt lezen. Je kunt daar echter ook aanklikken dat je de nieuwsbrief wekelijks wilt ontvangen. Naam en mailadres invullen en je wordt wekelijks op de hoogte gehouden van alle activiteiten in Haaksbergen, Enschede en Losser.**

Hoe kom ik op de website?

Ga naar www.rkzuidoosttwente.nl

Je komt op de gezamenlijke site van St. Jacobus de Meerdere, Franciscus van Assisië en Maria Vlucht. Daar staat op de homepagina allerlei actuele informatie.

Als je naar parochies gaat kunt je de parochie van je voorkeur aanklikken en zie je wanneer waar welke viering is en wie er voorgaat.

Je kunt zo voor alle kerken in Zuidoost Twente nagaan welke viering er is en wie voorgaat.

Hebben we in september nog een volwaardig bestuur?

Ze hebben het al geruime tijd geleden aangekondigd. André Amelink en Joop Hassink stoppen per september als bestuurslid. Oproepen voor nieuwe kandidaten heeft tot nu niets opgeleverd. Koen Kuijpers komt zo in september alleen te staan. Gelukkig blijft Hetty Mulder als adviseur. **Wie doet nog meer mee? Meld je nu en kom aan boord zodat er alle gelegenheid voor Andre en Joop is om je in te werken. Je mag ons ook op potentiële kandidaten wijzen.**

Heeft u de afgelopen 6 jaar ook compensatie gehad voor de inflatie?

In Nederland krijgen werknemers en mensen die een uitkering/ Aow ontvangen veelal jaarlijks een loonsverhoging. De uitkeringen worden zelfs twee keer per jaar aangepast.

6 jaar geleden was het advies bedrag voor de kerkbijdrage €10,- per maand. Wij waren erg verheugd dat veel parochianen dat adviesbedrag overmaakten. Ook bij de kerk merken wij de inflatie. Onze kosten worden hoger. Als je meegroeit met de inflatie dan zou het adviesbedrag per maand €12,17 zijn. Wil je bij de komende kerkbalans er eens over nadenken of het mogelijkheid is onze parochie ook een inflatiecorrectie te geven?

Verzekeringsmaatschappijen, huurbazen, winkeliers, overheid, brengen het jaarlijks gewoon in rekening. **Wij zijn afhankelijk van jouw goodwill.**

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere



Een spoor naar verzoening?



Linzensoep of -brei

Ingrediënten (voor ca. 8 personen)

500 gr rode linzen
ca. 250 gr winterwortels
2 flinke uien
olijfolie (paar eetlepels)
ca. 200 ml tomatenpuree
groentebouillon (blokjes)
desgewenst peper
1,5- 2 l water
platte peterselie of selderij

Bereiding

Was de linzen en laat ca. 15 minuten in het waswater weken.
Fruit de kleingesneden uien een paar minuten in olijfolie tot ze glazig zijn. Voeg dan water (ca. 1,5 l), linzen, fijngesneden wortels en bouillonblokjes toe. Laat ca. 20 minuten zachtjes koken. Rode linzen worden bij koken gelig. Roer tomatenpuree door de brei. Linzensoep hoort stevig te zijn, voeg desgewenst meer water en peper toe. Garneer met peterselie of selderij. Verrijk eventueel de soep met stukjes knolselderij en/of prei.

Bron: naar een recept van Rena Rossner, in 'Proef en geniet', overheerlijke recepten bij de Bijbel. Ark Media , 2014

Tekst en foto's Tini Brugge

Waarschijnlijk kent u het verhaal van Jakob, de geliefde zoon van Rebecca. Hij bood Esau toen hij hongerig thuiskwam een brei van rode linzen aan in ruil voor het eerstgeboorterecht (Genesis 25, 27-34). Ook verkreeg Jakob, en niet Esau - door een list van Rebecca - de zegen van vader Isaak toen die stervende was (Genesis 27). Later kwam er verzoening tussen Jakob en Esau: 'Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beide lieten hun tranen de vrije loop.' (Genesis 33,4).

Symboliek

Het is bijzonder dat hier linzen worden genoemd. De keuze voor een brei van rode linzen wordt verklaard door de kleur en de ronde vorm van linzen. Door deze vorm, zonder begin en einde, zijn linzen een stille verwijzing naar leven dat doorgaat als er iemand sterft. Esau wordt ook Edom genoemd, afgeleid van het Hebreeuwse woord *adom* (rood). Rood is de kleur van het bloed en het hart, maar ook van de aarde. Adam, mens van de rode aarde, is daarvan afgeleid.

Een stevige linzensoep kan herinneren aan ons zoeken om mens te zijn op deze aarde, in het licht van verzoening, van de Eeuwige, de leven schenkende. Jezus wijst ons die richting vanuit een grenzeloze liefde.





Voor wie niet in de gelegenheid was om naar de stad te gaan tijdens Enschede Lights Up hebben we hier enkele foto's van de H. Jacobuskerk.



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 2 - 2025

maandag 10 februari 2025

Lengte van artikelen max. 400

woorden

Verschijningsdatum

donderdag 27 februari 2025



St. Jacobus de Meerdere

Pastoor Vicaris R. Cornelissen

(waarnemend)

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische zaken

Secretaris, vacature

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl / facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers, uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het Centraal Secretariaat via secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via redactie@katholiekenschede.nl



v **Varvik**
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

☎ 053 - 432 19 55
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937





QR-code voor Kerkbalans 2025



Vertrouwd dichtbij.



tel: 088 1198 200

www.vredenhof.nl





familieviering in de
Jacobuskerk
op de 3de zondag van de maand
om 11⁰⁰ uur



1ste keer
zondag 19. januari 2025