

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
november 2024/09



HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten eerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocure Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



**24-26 januari
2025**

WJD@HOME



Helvoirt



Ben jij klaar om je geloof te verdiepen en nieuwe jongeren te ontmoeten? Zet dan 24-26 januari 2025 in je agenda voor WJD@HOME! "Dit jaar komen we samen op een prachtige nieuwe locatie: het bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt, dichtbij Den Bosch," zo meldt de organisatie (Jong Katholiek). De inschrijving is geopend, dus meld je snel aan!

Praktische informatie:

- **Kosten:** 99,50 euro
- **Data:** 24-26 januari 2025
- **Locatie:** Emmaus Centrum, Helvoirt
- **Voor wie:** jongeren 16-30 jr.

"Kom samen met andere jongeren en ontdek hoe je je geloof kunt verdiepen en beleven in een wereld die vraagt om hoop en actie," aldus Jong Katholiek.

Kijk op www.rkkerk.nl/jongkatholiek/wjdhome/ voor meer informatie over de sprekers en om je aan te melden.

This event is also open to English speakers, as the program will be offered in both English and Dutch. Everyone, regardless of the language you speak, is warmly welcome! This page will soon be available in English too!



Centraal Secretariaat Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407
b.g.g. 06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor:
Vicariss R. Cornelissen (waarnemend)

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag



Pelgrim

november 2024/09

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastor Willy Rekveld
- 6** St. Jozef
- 7** H. Jacobus
- 8** St. Jan
- 14** Dankwoord pastor Willy Rekveld
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen
- 23** Tarcisiusdag
- 24-25** Van het Bestuur-de penningmeester
- 26-27** Diaconie nieuws



We hebben zoveel mooie artikelen
in deze Pelgrim opgenomen, dat u
er echt even voor moet gaan zitten.

En vergeet dan vooral de
achterpagina niet.

Doe mee!



Van de redactie



Al die mooie kleuren in de natuur, het blijft een wonder der natuur.

Je wordt er stil en tegelijk vrolijk van.

Hopelijk kunt U ook weer zo genieten van deze Pelgrim.

Groetjes, Annelies, Clara, Ietje en Ine



**Herfst, herfst je bent er weer
met je pittige geuren
en je bladeren die dwarrelen
in duizend warme kleuren**

**Herfst, herfst je bent er weer
met je storm en je regen
zwammen, eikels, spinnen
natte kleren en wind-tegen**

**Herfst, herfst je bent er weer
kom laat me je omarmen
want ondanks al je buien
geniet ik van je charme**



Missionair zijn



Van ons wordt als geloofsgemeenschap steeds meer gevraagd missionair te zijn. Mensen met een missie, mensen met een visie. Mensen die een uitstraling hebben van blijde mensen in het geloof, in de liefde dat hen tot hoopvolle mensen maakt. Mensen die samenkomen in een geloofsgemeenschap. Samenkomen in een kerk die niet zoals ze gewend waren hun kerk was waarin ze lief en leed gedeeld hebben. Ze voelen dat dit pijn en verdriet met zich meebrengt. Het is niet meer zoals het was. Maar diep in hun hart zegt het verstand. Zo gaat het ook niet meer.

Missionair zijn, over grenzen heen zien. Samen terug gaan naar de Bron. De Bron die Jezus voor ons wil zijn. Ik noem het zelf altijd: terug gaan naar Galilea. Dat zeggen de engelen bij het lege graf nadat Hij is opgestaan uit de dood. Terug naar toen Hij de boekrol nam en daaruit voorlas. Het niet alleen bij lezen gelaten heeft, maar op weg ging om dat wat Hij gelezen had tot werkelijkheid te laten komen. Dat was zijn missionaire opdracht.

In die opdracht die Hij van de Vader had gekregen liet Hij de mensen zien, horen en liet ze spreken over hun leven dat Jezus de moeite waard vond te delen met zijn eigen leven. Ik zal met u/jullie zijn tot het einde der tijden. Hij riep zijn leerlingen bij naam en gaf hun de opdracht, een missie om óm te zien naar mensen. Niet op persoonlijke titel maar in Zijn Naam. Ook wij zijn in deze missie gezonden met de opdracht te blijven bouwen aan een huis voor God. Hoe en waar dan ook. Een huis voor God en de mensen. Maar op de eerste plaats zelf huis voor God te zijn. Hij die zichtbaar is geworden in zijn Zoon Jezus Christus wil in u/ jullie/ mij wonen. Mensen met een missie naar elkaar toe.

Willy Rekveld, parochievicaris.

*Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen
Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen
Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken
Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis vervuld van oude wensen*



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noort

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Boek over geschiedenis RK Enschede

Eind november zal het boek over de geschiedenis van Katholiek Enschede verschijnen.

Het boek kan **vanaf donderdag 28 november** iedere woensdag en donderdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur worden gekocht of afgehaald op het locatiesecretariaat aan de Nieuwe Schoolweg 2.

De prijs is € 15,- en dient contant te worden voldaan of vooraf te worden overgemaakt op onderstaande bankrekening. Na ontvangst van het bedrag kunt u het boek dan afhalen.

Het boek zal eveneens te koop zijn bij boekhandel Broekhuis in Enschede.

Rekeningnummer NL 15 RABO 01531666 65
t.n.v. Par. St. Jacobus de Meerdere
o.v.v. boek katholiek Enschede

Rien Tiehatten

Bezorgers gezocht.

We zoeken dringend nieuwe bezorgers van de Pelgrim.

Met name voor een wijk in de buurt van de Lipperkerkstraat en Transburg.

Ook zou het goed zijn als we een paar reserves klaar hebben staan.

Opgave graag bij het secretariaat Noord telefonisch of via de mail.

Bij voorbaat onze dank.

Secretariaat Geloofsgemeenschap Noord



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/activiteiten

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding van het h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



Opnieuw Pelgrims op pad, dit keer met de fiets

Op vrijdag 11 oktober jl. ontving Annemariëke Maltha uit Enschede in de vrijdagochtendviering de Pelgrimszegen van pastor Frank de Heus. Hij zorgde ook voor het eerste stempel in haar paspoort! Anemariëke is de dag erna met haar partner vanuit Enschede per fiets vertrokken naar Santiago de Compostella. Of ze daar dit jaar nog zullen arriveren is niet zeker. In ieder geval fietsen ze de komende weken tot aan de Spaanse grens. Wellicht stoppen ze daar om dan komende zomer het laatste stuk te voet af te leggen. We wensen hen Bon Camino en veilige thuiskomst. Vaya con Dios!



Allerzielen op zaterdag 2 november

Zoals ieder jaar ook nu: om 19.00 uur gedachtenisviering voor de overledenen, waarbij de naasten van parochianen die het afgelopen jaar zijn overleden het kruisje mogen ophalen en een kaars aansteken voor hun dierbare. Na afloop blijft de kerk nog een uur open voor wie een kaarsje aan wil steken en in de drukke binnenstad even tot rust wil komen. Van harte welkom!

Sint Maarten op vrijdag 8 november: helpende handen welkom!

Op vrijdagmiddag 8 november gaan we in het parochiehuis knutselen voor de kinderviering, die om 17.00 uur in de kerk zal plaatsvinden. Vindt u het als ouder(e) leuk om mee te helpen en de kinderen bij het knippen en plakken te helpen? Van harte welkom vanaf 15.00 uur! Er is koffie en thee en vooral veel gezelligheid!



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87

E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen
en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Afscheid ...

Omdat de St. Jankerk zal sluiten, gaat de
Pastoraatgroep met alle
werkgroepen/vrijwilligers in gesprek.

Sommige werkgroepen zijn gebonden aan de
plek van de kerk of de pastorie.

Andere werkgroepen kunnen hun inzet in de
Jacobuskerk of Jozefkerk voortzetten. De
andere kerken zijn vast blij met een paar extra
handen!

En voor de bezorgers van ons parochieblad
verandert er bijna niets, alleen de plaats waar
de stapeltjes gemaakt en opgehaald kunnen
worden, moet nog gekozen worden.

We blijven hopen dat iedereen zijn
verbondenheid met de kerk behoudt en de
gemeenschap wil blijven steunen met
zijn/haar vrijwilligerswerk. Voor de meesten
geldt dat hun werk met overtuiging is
begonnen, dit kan toch niet zo maar weg zijn?

De laatste maanden zullen niet makkelijk zijn,
houd elkaar vast, en laat het de Pastoraatgroep
weten als er onduidelijkheden of vragen zijn.

En laat het ons zéker weten als u goede ideeën
voor de toekomst hebt!

*Annelies Tenbergen
Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid/
St. Jankerk*



30 - jarig jubileum All Together

All Together is in 1994 ontstaan uit eerst het Michaël Jongeren Koor en St.Jan jongerenkoor (enkele leden van het St.Jankoor zingen nog steeds bij All Together).

Tweeklank was een jongerenkoor voor 12-18 jarigen, Jeroen Katier was hiervan de dirigent. Zij zongen zowel in de H.Michaëlkerk als de St.Jankerk.

Er was echter behoefte aan een jongerenkoor van boven de 18 jaar, dat werd het koor All Together. Dirigente was Anneke van Wassenhove en haar man John Hondorp was de pianist. Na hun was er nog een paar keer een verloop van begeleiding en Bertina Dieben is meermaals in dit gat gesprongen en heeft het koor meerdere jaren gedirigeerd, ondanks dat het een tijdelijke oplossing zou zijn. Het dirigeren ging haar heel goed af, maar ze zingt toch liever.

De laatste 2 jaren wordt het koor gedirigeerd door Monique Korsman, pianobegeleiding door Erwin Heutink.

De laatste jaren zingen jullie vaker in de Jacobuskerk, de St.Jan is door andere koren gewild, ook omdat deze gauw lekker warm is. Vocal Moments is een afsplitsing van All Together en zij zingen regelmatig in de St.Jan.

All Together past qua repertoire ook goed bij deze moderne kerk waar het koor deel uit maakt van de cirkel van de viering.

Regelmatig maken jullie zelfs de boekjes voor de hele viering, erg inspirerend. Ook verzorgen jullie al sinds jaren de Goede Vrijdag viering, die altijd goed bezocht wordt.

Enkele jaren geleden hebben jullie een musical gemaakt en opgevoerd in de St.Jankerk. dat was erg mooi.

Gerepeteerd wordt er op dinsdagavond in het zaaltje met een gezellige nazit. Vraag is hoe dat in de toekomst zal gaan.

Wij hebben in ieder geval al 30 jaren mogen genieten van jullie zang en mooie liedjes.

Voorals Marcel Pater the circle of life zingt is het voor mij moeilijk om het droog te houden.

Wij danken jullie voor 30 jaar zang en hopelijk blijven jullie elkaar vasthouden na de sluiting van de St.Jankerk en eventuele samenwerking met andere koren, zodat we jullie nog vaak in een andere kerk kunnen beluisteren.

Zondag 6 oktober was deze jubileumviering en we mochten genieten van een warm bad. Na afloop van de viering werden de leden van All Together verrast met een mooie rode roos voor hun inzet al die jaren. Dit werd erg gewaardeerd. Na afloop werd de koffie geserveerd in de kerk en had het koor nog een mini concert voor ons in petto. Er bleven veel mensen luisteren. Vervolgens was er nog een gezellige bijeenkomst in het zaaltje. Het was een fijne zondagmorgen.

Lisette Janssen, namens lokale beheergroep en pastoraatgroep Zuid



ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



2024

Guatemala: voedzame gewassen voor gezonde families

Een gezonde en duurzame basis voor families, dat is de wens van Adventsactie voor alle moeders, vaders en kinderen op deze wereld.

De meeste kinderen van het inheemse Maya Xinka-volk in Jalapa, in het westen van Guatemala, zijn echter ondervoed.

Om voedselgebrek tegen te gaan en voedselzekerheid te verhogen ondersteunt Adventsactie een project om een oude landbouwmethode, milpa genaamd, opnieuw te gebruiken.

In het milpasysteem wordt een aantal elkaar aanvullende gewassen op één perceel grond verbouwd. Die gewassen zoals maïs, bonen en pompoen vormen tezamen de basis voor een volwaardig dieet, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot gezonde volwassenen.

Goed te weten: · In het eerste Adventsweekend (1 december), zal er tijdens de vieringen speciale aandacht besteed worden aan de campagne van Adventsactie.

Via het december nummer van Pelgrim, zullen Adventsfolders verspreid worden.

In 2023 heeft de landelijke campagne van Adventsactie 554. 000 euro opgebracht, waarvan 180. 000 euro via de parochies.

Met dit geld werden onder andere kinderen in India ondersteund die in baksteenfabrieken moeten werken.

Maria de Jesús uit Guatemala
aan het werk op het land.



Gewoon doen

De herfst is begonnen. Kleurrijke bladeren dwarrelen rond. Trekvogels verzamelen zich. Spinnenwebben hangen in de ochtendmist. De bijbel groep is weer begonnen. We slaken een zucht van verlichting. De moeilijke brief van Paulus aan de Hebreeën is afgerond. We beginnen met de brief van Jakobus. Gelukkig in een meer toegankelijke taal met voorbeelden uit het gewone leven. Bovendien verrassend actueel, zoals: Wees vlug in het horen, maar langzaam in het spreken. U zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u juist. Barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Wij allen struikelen vele malen. Alleen de tong kan het hele lichaam bezoedelen. De vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid, voor hen die vrede stichten. Dit zijn uitspraken uit de eerste drie hoofdstukken van de Jakobus brief. We kwamen tot de conclusie dat geloven een werkwoord is. Het moet gedaan worden. Gewoon maar in je eigen omgeving

beginnen. Doen wat jij kunt. Het kwetsbare en de kwetsbaren beschermen. Voor nu en voor later. In de brief Laudato Si 2015 (Geprezen zij God) noemt paus Franciscus de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Hij vraagt aan alle mensen van goede wil om antwoord te geven aan de schreeuw van de aarde, de schreeuw van de arme. Dat kun je doen door te werken aan een duurzame economie, een eenvoudige levensstijl, je koopgedrag veranderen, groente en fruit van het seizoen, kleding en schoeisel naar de kringloop, reparatiewerkplaatsen, de fiets pakken, zuivere koffie drinken, tijd nemen voor elkaar, de verwarming wat lager, regenwater opvangen, zuinig met drinkwater, afval scheiden, groente verbouwen, schooltuintjes, minder tegels op de pleinen, imker worden e.v. Door alles heen eerbied voor de schepping. Elkaar inspireren en bemoedigen als mede scheppers voor de toekomst.

Gewoon helpen

Je moet je broeder helpen.
Zonder dralen. Zonder dubbelzinnigheid.
Je moet het gelaat van Christus in hem eren.
Achter al de verborgenheden van de
grootstedse nood,
achter al de waanzin van deze heidense
steden staat,
het allerdiepst, toch het beeld van de Heer.
Lichtend, gebiedend, verhullend.

Kniel neer voor het Gelaat van God in je
broeder.
Ben ik de hoeder van mijn broeder?
Ik ken hem toch niet?
Ik heb geen contact met hem....
Ja, je bent de hoeder van je broeder.
Scheep contact.
Niet vragen. Niet omzien.
Niet oordelen. Gewoon helpen.

Woorden van Titus Brandsma O.Carm uit
Heldhaftigheid 1934



Dat was het dan.....á Dieu Paul!

Zondag 13 oktober, al rond half 9 's morgens lopen de eerste mensen de Jacobuskerk in Enschede binnen. Om zeker te zijn van een goede zitplaats. De verwachting is dat het druk zal worden. En dat wordt het. Om half 10 zitten de banken nagenoeg vol.



Jong en oud komt, omdat pastoor Paul Daggenvoorde deze ochtend in de Eucharistieviering afscheid neemt van de parochies Zuidoost Twente en omgekeerd de parochianen dus ook afscheid nemen van hem.

Het wordt een prachtige viering. Nog één keer een bevlogen overweging, met een boodschap om mee te nemen: "Voor God is alles mogelijk." Vóór de slotzegen schetst vicevoorzitter Joop Hassink de zes jaren van het pastoraat van Paul: waardering alom. Na afloop vormt zich een lange, lange rij mensen. Nog één keer handen schudden, nog snel even iets uitwisselen. Dag, tot ziens, het ga je goed, bedankt.....



Het is voorbij. Einde van een tijdperk



Een tijdperk om met grote dankbaarheid op terug te kijken.
In zes jaar is een stevig fundament gelegd, waar de parochies Zuidoost Twente op verder kunnen bouwen.
Met een nieuwe pastoor, die hopelijk in januari kan starten en het stokje dan overneemt.



Veel dank Paul voor je wijsheid, steun, aandacht, inzet, knorrigheid als het nodig was, maar bovenal voor het feit dat je ruim zes jaar onze pastoor wilde zijn. We bidden dat de roeping die je voelt en het pad dat je gaat tot zegen mag zijn. Dat je door de Benedictijnse spiritualiteit Gods nabijheid nóg meer mag ervaren...

Van harte vrede en alle goeds gewenst in de abdij!

Hetty Mulder



"Verbondenheid in liefde"

Verbondenheid in liefde was het thema waarin we samenkwamen op zondag 29 september. De eerste zondag na de dag van de verjaardag van mijn wijding 25 september 1999.

In grote dankbaarheid kijk ik terug op deze zondag 29 september. Dankbaar naar God toe, maar ook naar u, jullie, naar allen. Verbondenheid in liefde dat is wat ik ten diepste mocht ervaren.

Grote dankbaarheid in wat we samen mochten vieren in de Eucharistie. In gebed en zang. Het grote koor, degene die assisteerden in een prachtig versierde kerk. Zowel van binnen als vanbuiten. De receptie in zaal Heijdemann. Van kerk naar kroeg alles was perfect georganiseerd. Zelf de rit van de kerk naar de kroeg was geweldig. Namen noemen zal ik niet doen. Van het kleinste kind wat er was tot de oudste toe, het was allemaal geweldig.

De vele harten van de kinderen die ik kreeg in de kerk met de mooie tekst tot het kleinste kaartje met een goede en liefdevolle wens en alles wat hier tussen valt. Dank. Dankbaar voor de vele kaarten met nabije woorden van waardering en met inhoud. Andere vormen van waardering, het is te veel om op te noemen. Ik koester deze zondag zoals geschreven werd als een dag met een gouden brede rand. Dank, Dank, Dank.

In verbondenheid in liefde tot Hem, Jezus Christus die mij, ons allen roept tot die verbondenheid in liefde.



Jubileumviering pastor Rekvelde

Wat was het een mooie dag!

Op 29 september vierden we het 25 jarig priesterjubileum van pastor Rekvelde. Samen met de kinderen.

Er was een mooie kinderwoorddienst, waarin Alies en

Christiaan vertelden over de liefde in onze kerk. Die is als het cement dat de bakstenen van het gebouw bij elkaar houdt. Ieder mens in onze kerk is als zo'n steen. God keurt niemand af. Niet als je een andere vorm hebt, ook niet als je beschadigd bent. En de liefde? Die houdt ons allemaal bij elkaar.

Maar er werd ook heel hard gewerkt. Met de hulp van Juliëtte, Ida en Hilde leerden alle kinderen het liedje: Jezus klopt aan de deur van je hart. Dit liedje verwees naar het thema van de viering: van steiger tot altaar. Pastor Rekvelde werd dan ook vrolijk toegezongen.

De kinderen hebben ook een enorme slinger gemaakt. Maar liefst 8 meter lang! Deze heeft de rest van de viering boven het priesterkoor gehangen.



KRONIEK

DOPELINGEN

- 06-10-2024 Haily Lynn van Engelen, geboren op 30 oktober 2023, d/v Raymond van Engelen en Jessy Poorthuis, gedoopt in de *H. Jacobuskerk*
- 13-10-2024 Adam Luca Tobias Demirdag, geboren op 2 mei 2024, z/v Akad Demirdag en Christina Said, gedoopt in de *St. Jankerk*
- 13-10-2024 Miguel Janely Hofland, geboren op 10 november 2023, z/v Danilo Hofland en Jemaima Weiss, gedoopt in de *St. Jankerk*

OVERLEDENEN

H. Jacobuskerk

11-09-2024 Arnold Monnink, 89 jaar, e/v Dina Monnink-Hassing

St. Jankerk

16-10-2024 Bea Kotte-De Jong, 74 jaar, e/v Marcel Kotte

St. Jozefkerk

15-09-2024 Johan Brager, 86 jaar, e/v Annie Brager-Hering

05-10-2024 Antonina Venticinque, 68 jaar

Anders

23-08-2024 Herman Mars, 93 jaar, e/v A.M. Mars-ter Pelle

18-09-2024 Marietje Wigbels-Weijers, 89 jaar, e/v Herman Wigbels

08-10-2024 Jan Karssies, 88 jaar, e/v Maria E.H. Karssies-Bruggemann

13-10-2024 Anna Bekkers-Tappel, 86 jaar, w/v dhr. Bekkers

15-10-2024 Johannes B.J. Krabbe, 84 jaar, e/v mw. Krabbe-Slotboom

CATECHUMENEN

- 20-09-2024 Harold (Hielke Harm) Beugelink, toegetreden tot de RK-kerk (*H. Jacobuskerk*)
- 22-09-2024 Nikita Margaretha Landkroon, toegetreden tot de RK-kerk (*St. Jozefkerk*)
- 22-09-2024 Rosita Margaretha Landkroon, toegetreden tot de RK-kerk (*St. Jozefkerk*)
- 22-09-2024 Shaylana Kathy Tabitha Landkroon, toegetreden tot de RK-kerk (*St. Jozefkerk*)



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Vrijdag 1 november - Allerheiligen					
H. Jacobuskerk	vrij	09.30 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Ariënskoor
Zaterdag 2 november - Allerzielen					
St. Jankerk	za	19.00 uur	J.Heitbrink + C. Meijer	Gebedsviering	St. Jan-Michaëlkoor
H. Jacobuskerk	za	19.00 uur	H. Mulder	Gebedsviering	Samenzang
St. Jozefkerk	za	19.00 uur	L. v. Veldhoven	Gebedsviering	Schola
Zondag 3 november - 31e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	F. de Heus	Woord-communiev. <i>Afscheidsviering Koor</i>	Come Back
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	Kardinaal Eijk	Eucharistie <i>Internationale mis</i>	Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	GEEN VIERING			
Vrijdag 8 november - St. Maarten					
H. Jacobuskerk	vrij	17.00 uur	H. Mulder	Gebedsviering	Kinderkoor JM
Zaterdag 9 en Zondag 10 november - 32e Zondag door het jaar Deurcollecte voor de Oecumene					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	A. Smits + werkgroep	Klokjesviering <i>Gebedsviering voor Kinderen</i>	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	James Keuben + J. Kortstee	Eucharistie <i>1e eucharistieviering James Keuben</i>	Alle koren
St. Jozefkerk	zo	GEEN VIERING			
Zaterdag 16 en Zondag 17 november - 33e Zondag door het jaar Deurcollecte Nationale Jongeren					
St. Jankerk	zo	GEEN VIERING			
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	Mgr. Woorts	Eucharistie + kwd <i>Ariensgedachtenisviering</i>	Ariënskoor
St. Jozefkerk	zo	GEEN VIERING			
Zaterdag 23 en Zondag 24 november - Christus Koning					
St. Jankerk	za	19.00 uur	C. Berbée	Woord-communieviering	St. Jan-Michaëlkoor
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	R. Kenter	Woord-communieviering	Vocal Moments
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd	Mariakoор
Zaterdag 30 november en Zondag 1 december - 1e Advent Deurcollecte Bisschoppelijke Adventsactie					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	T.Hannink+V.Maduro Th. Kolman	Woord-communieviering <i>MOV-viering</i>	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	Mgr. Hoogenboom	Eucharistie <i>Internationale mis/doopviering</i>	Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd <i>MOV-viering</i>	St. Jan-Michaëlkoor



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 7 en zondag 8 december - 2e Advent Deurcollecte Bisschoppelijke Adventsactie					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	F. de Heus + werkgr.	Klokjesviering <i>Doopviering</i>	Samenzang
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	H. Mulder	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie + kwd <i>Doopviering</i>	Mariakoor



Op 17 november wordt er alleen in de H. Jacobuskerk gevierd, Kardinaal Eijk gaat voor in deze Ariënsgebedenisviering mmv het Ariënskoor.

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

Zondag 10 november 09.30 uur Klokjesviering

H. Jacobuskerk

vrijdag 8 november 15-17 uur, knutselen voor St. Maarten met processie naar kerk

vrijdag 8 november 17.00 uur St. Maartenviering in de kerk

Zondag 17 november 11.00 uur Kinderwoorddienst,

St. Jozefkerk:

Zondag 24 november 11.00 uur Kinderwoorddienst

Zondag 1 december 11.00 uur Kinderwoorddienst

Zondag 8 december 11.00 uur Kinderwoorddienst



Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbidding en gebed bij het*

(2e zaterdag van de maand)

H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering

(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort elke zondagavond 18.00 uur afwisselend RK en protestants

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/

(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,

Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag

11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,

Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Als u niet meer naar de kerk kunt komen, komt de kerk naar u

Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het onmogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij nog wel graag deel uitmaken van de parochie.

Voor het volgen van een kerkdienst, bieden radio en T.V. goede mogelijkheden. Bij gestreamde vieringen kunt u zelfs vieringen van onze eigen parochie meevieren of achteraf bekijken. Maar, ter communie gaan, is er dan niet bij.

In Enschede is er de werkgroep 'communie thuis' en 'verlies verwerken nabestaanden'. De leden van de werkgroep brengen communie thuis bij parochianen die daar behoefte aan hebben.



Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met de parochiaan. Daarna wordt er een afspraak gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt.

Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepergaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over eenzaamheid, geloof, leven en sterven. Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan.



Het uitreiken van de communie wordt omgeven door gebed en stilte. Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Als u niet naar de kerk kunt komen en graag de communie thuis wilt ontvangen, (of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan weten.

Wij zijn te bereiken via pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl of tel. 053 4340559. (U mag ook iemand van ons gewoon aanspreken.) Wij nemen dan contact met u op.

Wergroep Communie Thuis.

José Hoveling, Marianne Oosterveld, Engeliën Nijhof, Gerrie Korten, Mieke van den Berg, Anny Prieshof en Tiny Hannink.



VOOR EN MET DE KINDEREN



Zondag
10 november 09.30 uur

KLOKJESVIERING in de **St. Jankerk**, voor kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders,

Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie, thee en ranja om na te praten.



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



Kinderwoorddienst St. Jozefkerk/H.Jacobuskerk

tijdens de viering van 11.00 uur

Op vrijdag 8 november gaan we Sint Maarten vieren. Met lampionnen, kijk op de pagina hiernaast en geef je snel op!



Zondag 17 november Jacobuskerk

Deze zondag is er één zondagse eucharistieviering voor heel Enschede: de Ariëns-gedachtenisviering. Celebrant is Mgr. Woorts. Er is ook een kinderwoorddienst.

Zondag 24 november Jozefkerk

Thema: Een koning in waarheid

Deze zondag vieren wij Christus Koning. Een groot feest voor onze kerk. Weet jij wat voor koning Jezus is?

Zondag 1 december Jozefkerk

Thema: Sta op, Jezus is nabij!

Deze zondag steken wij de eerste kaars op de adventskrans aan. Er gebeurt veel in de wereld. En dat is soms heel spannend. Luister mee naar het Evangelie. Daarin staat iets heel belangrijks: Jezus komt. Hij heeft het laatste woord.

VOOR EN MET DE KINDEREN



Kids Time St. Jankerk

Op 8 november is er géén KidsTime in de St. Jankerk, maar
we gaan knutselen en St. Maarten vieren in de H. Jacobuskerk!

Wij vieren Sint Maarten! Vier jij mee?

Sint Maarten was een echte heilige die het licht en de warmte van Christus naar de mensen toe bracht. Dit jaar vieren we Sint Maarten op **vrijdag 8 november**. Midden in het centrum van Enschede.

Vanaf 15.30 u ben je welkom in de parochiezaal bij de Jacobuskerk om een lampion te maken. Tijdens het knutselen gaan we ook de liedjes voor de processie en gebedsviering oefenen.

Heb je na het maken van jouw lampion een beetje trek? Geen nood. Er liggen broodjes klaar. Om 17.00 u halen de acolieten ons op en lopen we via de Jacobusgang naar de kerk. Samen met Hetty Mulder en het kinderkoor hebben we een gebedsviering.

Je mag iets lekkers meenemen voor de voedselbank. Vergeet niet opa, oma en de burens uit te nodigen.

Aanmelden of vragen: kwdjzof@katholiekenschede.nl

15.30 uur Lampionnen maken

17.00 uur processie naar de Jacobuskerk en
gebedsviering in de kerk



De kinderen vieren Sint Maarten! Viert u mee?

Op 8 november vieren de kinderen in de H. Jacobuskerk Sint Maarten. Wilt u de kinderen helpen? Of vindt u het leuk om de kinderen meer over de betekenis van de lampionnen te vertellen? U bent van harte welkom. Stuur een berichtje naar kwdjzof@katholiekenschede.nl U kunt ook Julliette of Marijke even aanspreken.



Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

- 3 nov. Afscheidsviering van **Come Back**, het voormalige jongerenkoor van de 10.00 uur Ariensgedachteniskerk, om 10.00 uur in de St. Jankerk.
- 3 nov. Najaarsconcert van het **Grensland Overdag Koor** inde Ontmoetingskerk. 15.00 uur Met de Griekse soliste Vasiliki en de Belgische Hendrik. Kerk open vanaf 14.30 uur.
- 10 nov. **Toonkunst Enschede** en het **Bentheimer Kammerchor** zingen samen als één 15.00 uur groots oratoriumkoor de Elias van Mendelssohn.
Het concert vindt plaats op zondag 10 november in de Onze Lieve Vrouwekerk in Hengelo, aanvang om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk, of vooraf te bestellen met korting. Zie voor meer informatie: www.toonkunstenschede.nl



- 15 dec. Kerstconcert van het **Grensland Overdag Koor** in de St. Jankerk, mmv enkele 15.00 uur muzikanten op trompet. De kerk is open vanaf 14.30 uur
- 18 dec. Ochtend Kerst Concert van het **Grensland Overdag Koor** in het Stroinkshuis. 10.00 uur Aansluitend is er 's middags een Kerstmarkt





Tarcisiusdag in Nijkerk en Garderen

Hoe blij zijn wij met onze misdienaars! En daarin staat onze parochie niet alleen.

Daarom organiseert het bisdom ieder jaar de Tarcisiusdag: een gezellige dag voor alle misdienaars en acolieten uit het hele bisdom.

Zaterdag 5 oktober vertrok een aantal acolieten en misdienaars voor dag en dauw naar Nijkerk.

De dag begon met een processie door Nijkerk.

Een prachtig gezicht! Al deze jonge mensen in toog en superplie.

Na een mooie mis met kardinaal Eijk en een gezellige lunch vertrok het hele gezelschap naar het klimbos in Garderen.

Letterlijk een TOP idee vanuit het bisdom.

Noteer alvast 13 september 2025 in je agenda, want dan gaan we met de misdienaarsdag van het bisdom naar de prachtige basiliek van Oudenbosch – de 'Sint Pieter van Nederland'.

Dat belooft opnieuw een bijzondere dag te worden!



Afdracht aan het aartsbisdom: hoe werkt dat eigenlijk?



We merken dat er onder parochianen soms vragen zijn over hoe de afdracht aan het aartsbisdom werkt. Waar gaat het geld naartoe, en waarom is het zo belangrijk? Tegelijkertijd begrijpen we dat er zorgen kunnen zijn over de financiële bijdrage, vooral als het gaat om de vraag wat er bij de parochie zelf overblijft. Daarom willen we hier graag helderheid over geven.

Het is namelijk goed om te weten dat als er minder bijdragen binnenkomen, het vooral onze eigen parochie is die daar direct door wordt geraakt. Terwijl slechts een deel van de inkomsten wordt afgedragen aan het aartsbisdom, heeft onze parochie de rest hard nodig om onze eigen lokale activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Hoe werkt de afdracht aan het aartsbisdom?

Onze parochie draagt jaarlijks 9% van haar inkomsten af aan het aartsbisdom. Dit percentage wordt berekend over alle reguliere inkomsten zoals collectes, giften en andere bijdragen. Uitzonderingen hierop zijn giften die wij doorgeven aan andere organisaties en goede doelen.

Waarom is deze afdracht belangrijk?

Het aartsbisdom speelt een centrale rol in de ondersteuning van alle parochies binnen het bisdom. Met de gezamenlijke bijdragen van de parochies kan het aartsbisdom cruciale activiteiten ondersteunen die uiteindelijk ons allemaal ten goede komen. Deze omvatten onder andere:

- **Opleiding en begeleiding van priesters en pastoraal werkers**, zodat elke parochie goed opgeleide geestelijken en ondersteunend personeel heeft.

- **Pastorale zorg en begeleiding** bij belangrijke momenten in het leven, zoals communies, vormsels, en uitvaarten.

- **Ondersteuning van parochies bij financiële en administratieve zaken**, zodat wij ons kunnen richten op onze pastorale taken.

- **Bevordering van diaconale projecten**, waarbij hulp wordt geboden aan kwetsbare mensen, zowel lokaal als wereldwijd.

- **Ondersteuning van gemeenschapsofbouw en geloofsverdieping**, waarbij initiatieven worden gestimuleerd die de band binnen de geloofsgemeenschap versterken.

Met deze taken zorgt het aartsbisdom ervoor dat de Kerk als geheel sterk blijft, en dat wij als parochies de middelen en ondersteuning krijgen om ons werk op lokaal niveau goed te doen.

Uw bijdrage blijft van groot belang.

Hoewel een deel van onze parochiële inkomsten naar het aartsbisdom gaat, blijft het grootste deel van uw bijdrage binnen onze eigen parochie. Zonder deze financiële steun zouden we moeite hebben om onze eigen projecten en activiteiten voort te zetten. Het is daarom belangrijk te beseffen dat onze parochie zwaarder wordt getroffen wanneer de bijdragen teruglopen, terwijl het aartsbisdom maar een klein percentage van de inkomsten ontvangt.

Mocht u nog vragen hebben over de afdracht aan het aartsbisdom of andere financiële zaken, neem dan gerust contact met ons op. We hopen dat deze uitleg eventuele zorgen wegneemt en meer duidelijkheid biedt over het belang van uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

**Koen Kuijpers Penningmeester parochie
St. Jacobus de Meerdere**



Geachte lezer van Pelgrim

Met Pelgrim houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen onze parochie en de samenwerkende parochies.

Van pastorale en diaconale activiteiten tot nieuws uit de verschillende locaties: wij brengen u graag de informatie die u helpt betrokken te blijven bij onze gemeenschap. Op deze manier bevorderen we een sterke onderlinge verbondenheid en houden we u op de hoogte van alles wat speelt binnen onze parochie.

Kostenbeheersing door vrijwilligers.

De productie en distributie van Pelgrim zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele toegewijde vrijwilligers. Zij dragen bij aan het beperken van de kosten door hun waardevolle en onmisbare inzet. Toch zijn er vaste kosten, zoals de druk- en verzendkosten, die wij helaas niet kunnen vermijden.

Uw bijdrage is essentieel.

Om de continuïteit van Pelgrim te waarborgen, vragen wij u om een vrijwillige financiële bijdrage. Uw steun, in welke vorm dan ook, helpt ons om Pelgrim te blijven uitgeven en onze parochianen te blijven voorzien van belangrijke informatie.

Hoe kunt u bijdragen?

U kunt uw bijdrage eenvoudig overmaken naar onderstaand rekeningnummer of via de QR-code:

Rekeningnummer: NL 15 RABO 0153 1666 65 t.n.v. Parochie St. Jacobus de Meerdere o.v.v. vrijwillige bijdrage Pelgrim

QR-code: Scan de code met de camera van uw mobiele telefoon, de rest wijst zich vanzelf.

Wij danken u voor uw steun!

Uw bijdrage helpt ons om Pelgrim te blijven verzorgen en de verbondenheid binnen onze gemeenschap te versterken. We stellen uw steun zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,

**Koen Kuijpers,
Penningmeester Parochie
St. Jacobus de Meerdere**

Scan de QR-code om € 10,00 te betalen voor
Pelgrim 23/24.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 18 september 2025.



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_Pb9sD1BQMK9rAme5n_X-Q



Dit jaar ben ik begonnen met de opleiding tot diaconaal assistent van het aartsbisdom Utrecht

De eerste dag stond in het teken van God en zijn relatie met de mens.

Wil je met mij van gedachten wisselen over diaconie in onze parochie? Spreek me maar aan.

Toen sprak God tot Mozes: Ik ben die is. Maar wie ben ik?

God is liefde. Hij is barmhartig. Hij geeft genade. Hij kent mij door en door. Ieder woord dat wij kunnen bedenken voor God is positief. En ieder woord laat zien dat hij altijd in relatie is met ons.

Dan wie is de mens?

In het tweede scheppingsverhaal lezen we dat God de mens boetseerde uit stof en hem de levensadem in de neus blies. Ja, we kunnen het scheppingsverhaal direct afwijzen. Want zou het letterlijk gebeurd zijn? Maar we mogen ook beseffen dat mensen duizenden jaren geleden al begrepen dat wij onherroepelijk met God zijn verbonden. En dat zij dát probeerden uit te leggen. Dat wij niet slechts wat stofjes zijn die toevallig een aantal chemische reacties zijn aangegaan. Maar dat wij materie zijn én deel van God zelf. Lichaam én Geest.

Wie ben ik?

Zonder wij, is er geen ik. De mens wordt een persoon in relatie tot anderen. Je leert, vergelijkt, gaat met elkaar om. Krijgt te horen hoe een ander over jou denkt. Of denkt dat die ander dat denkt. En je denkt zelf na over die ander.

In dat alles heeft God zichzelf aan mij gegeven. En niet alleen aan mij. Maar aan iedere mens. Hoe kan ik weten welk deel dat is? Hoe weet ik of iets uit mijzelf komt? Of komt het door mijn omgeving? Of zou het echt van God zelf zijn?

Ons diepste verlangen geeft een antwoord op deze vraag. Omdat wij deel zijn van God, hebben wij onherroepelijk de wens om naar hem terug te keren. Hij zoekt naar ons en wij zoeken naar Hem. En deze zoektocht zie je ook in de mensen om je heen. De zoektocht naar verbondenheid. Naar zingeving. Naar een reden om te bestaan.

Is dat zoeken gemakkelijk? Voor mij niet. Het vraagt om overgave in het volle vertrouwen dat het goed komt. Met de wetenschap dat God enorm veel van mij houdt. Het is een overgave uit vrije wil. Wetende dat hij mij wil laten groeien en nooit zal schaden.



Marijke van der Tol





Kerstpakketten 2024

Dit jaar zamelt de PCI statiegeld in voor 750 kerstpakketten voor inwoners van Enschede die een steun in de rug goed kunnen gebruiken.

De meeste adressen krijgen wij van de wijkcoaches, Stichting Leergeld en de hulplefoon.

Kent u iemand of zelfs een heel gezin in financieel zware omstandigheden?

Tot 24 november liggen in de kerken briefjes, waarop u naam en adres anoniem kunt invullen.

Sint Jan: Achterin de kerk staat het tafeltje voor Caritas.

Jacobuskerk: In het parochiecentrum.

Jozefkerk: Achterin de kerk hangt de collectebus van Caritas.

U kunt ook vóór 1 december een mail sturen naar secretaris@caritasenschede.nl.

Wilt u ons financieel steunen?

U kunt uw gift overmaken op: **NL45ABNA 0592332675**

t.n.v. PCI Caritas Enschede, onder vermelding van 'kerstpakketten'.

Of gebruik de QR- code.

Uw gift is van harte welkom.



De kerstpakketten worden op

21 december bezorgd.

Hebt u een auto en wilt u ons helpen?

U kunt zich aanmelden via:

secretaris@caritasenschede.nl



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 10 - 2024

woensdag 20 november 2024

Lengte van artikelen max. 400

woorden

Verschijningsdatum

donderdag 5 december 2024



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten
aan het Centraal
Secretariaat

(zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor Vicaris R. Cornelissen

(waarnemend)

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Secretaris, vacature

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl / facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers, uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het Centraal Secretariaat via secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via redactie@katholiekenschede.nl



v **Varvik**
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

☎ 053 - 432 19 55
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937



Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Kerkbijdrage 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 17 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gqm4GkHCTjq7JEb1aFqniQ>



Vertrouwd dichtbij.



tel: 088 1198 200

www.vrededorf.nl





vrijdag 8 november

VAN 15.30 TOT 17:00 KNUTSELEN

DAARNA VAN 17:00 TOT 17:30

VIERING MET PROCESSIE

GEZELLIG KNUTSELEN EN LIEDJES

ZINGEN.

PAROCHIEHUIS JACOBUSKERK WALSTRAAT